



MEER DAN 230 LEZERS, IN 9 LANDEN
TECHNICAL EDITING: THEO MEEUWS

SPEETJENSML@ORANGE.FR
WWW.LE-PROVENÇAL.NL

AMUSE GUEULE

“OBAMA LIJKT MAAR WEINIG OP EEN ROOSEVELT OF EEN KENNEDY”. (Zei de zoon van de beroemde econoom Galbraith recent en hij kostenwees op de rammelende wet voor de ziekteverzekering, op Guantanamo en de gebrekkige nieuwe regelgeving voor de banken die hij op de wereld zette.). DE FINANCIËLE WERELD WAS TE WEERBARSTIG VOOR HEM.

WIE IN 2002 100 DOLLAR INVESTEERDE IN AANDELEN APPLE VERDIENDE DAARMEE 4000 DOLLAR NU! WIE DAT INVESTEERDE IN AIG (verzekeraar) ZIT NU OP 2 DOLLAR WAARDE.

DE ILLEGALE CIGARETTENHANDEL IN DE EU DOET DE STATEN SAMEN ZO'N 7,5 MILJARD EURO MISSEN.

DE TRAINER VAN DE FRANSE VOETBALCLUB MONTPELLIER VERDIENT 50.000 PER MAAND; DIE VAN PSG (Parijs) VERDIENT 1,2 MILJOEN...

“POETIN WIL REGEREN ALS STALIN EN LEVEN ALS ABRAMOVITCH. DAT IS ZIJN GROTE ZWAKTE” (Zegt een politiek opponent)

“HOLLANDE WIL HET TEKORT IN 2017 TERUG DRINGEN NAAR 0% EN DAT ZAL ERG VEEL PIJN GAAN DOEN. MAAR DOEN WE DAT NIET DAN GAAT FRANKRIJK DE WEG VAN DE GRIEKEN” (Zei Sapin de economische adviseur van Hollande).

100 DOLLAR GPLAATST IN 1965 IN GOUD ZIJN NU 4500 DOLLAR GEWORDEN EN WIE DAT DEED IN AANDELEN S&P HEEFT NU 6000 DOLLAR.

DE GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN NIEUWE ONDERNEMERS IN DE HIGH-TECH IN DE VS IS 39 JAAR.

EEN AMIKAAN WISSELT NU VAN AUTO OM DE 57 MAANDEN; IN 2003 WAS DAT OM DE 38 MAANDEN.

HET AANDEEL VAN DE DUITSE AUTOFABRIKANTEN IN HUN THUISMARKT IS ROND DE 70%... IN FRANKRIJK IS DAT ROND DE 58%... In Duitsland was en is dat zo sinds 1980 en in Frankrijk daalde het van 80% (!) naar nu 58%... Duitsers assembleren nog 46% in eigen land: fransen maar 31%... Duitsers geven in doorsnee 10% meer uit aan auto's dan de fransen.

DE LAATSTE 10 JAAR GROEIDE DE LUCHTVAART WERELDWIJD MET 45% EN HET BRANDSTOFVERBRUIK STEEG DAARDOOR MET... 3%!

ALS DE OLIE 10% DUURDER WORDT KOST DAT ONS CA 2% AAN GROEI.

SINDS 2002 STEGEN DE (arbeiders)SALARISSEN IN CHINA MET 12%. DAT WAS IN DE PHILIPPIJNEN 8% EN IN MEXICO MAAR 1%...

INHOUD

02

REDACTIONEEL

05

.VOORAF	05	.INGEZONDEN	07
.DIXIT-VERBATIM	07		

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

08

.L'EXCEPTION FRANCAISE	08	.ALLEDAAGS UIT DE MIDI	14
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE		DE MARSEILLE 508246 LEGT AAN	
.WAT HISTORIE VAN « DE PUBLIEKE UITGAVEN »		.LE JOURNAL MARSEILLAIS	15
.DE MOGELIJKHEDEN VAN DE LANDBOUW		MARSEILLE IN BEELDEN	
.HOLLANDE EN DE PS EN HET BUITENLAND		Het volkje van het Alcazar	
.DE DUITSE, NIET-ECONOMISCHE LESSEN		Weer een vondst van het oude Marseille	
.NEE TEGEN DE WET OP DE GENOCIDES	10	Fini-parti volgens de vakbond FO	
.POLITIEK EN AFSTAND TOT GROTE STAD		De test van onze watertaxi	
.REM OP GOEDKOPE BIJJETTEN AIR FRANCE		.COIN DES POËTES	16
.AIR FRANCE VOERT « SERVICE MINIMUM » IN		FADING AWAY IN A METROPOLE	
.ZIJ STEUNEN NU OOK FRANCOIS HOLLANDE		ZE HULDE NOOIT	
.DIE SOCIALE BTW (TVA-sociale)			
FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK	12		
AFFAIRES	12		
Guerini's immuniteit voorbij ?			
Frauderende accountants			
NOS BONHEURS FRANÇAIS	13		
DES MOTS DES MARSEILLAIS	13		
DES MOTS DES DEUX FRANÇOIS	13		

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN 17

.GESCHIEDENIS VAN MORGEN? 17	OOST-EUROPA 26
1ALGEMEEN. 17	.TWEЕ POETINSUPPORTERS IN PARIS
<u>DE CRISES EN DE REVOLUTIES...</u> 17	.HOE POETIN WON
.DE GROEI STAAT IN DE ACHTERUIT...	.POLEN GAAT OK !
.FLITSENDE GROEI AANTAL MILJARDAIRS	OOST-AZIË 27
.NIEUWE WERELD: MILJONAIRES+VERPLEGERS	.WUKAN STAD VAN EXPERIMENTEN (China)
.HET TITRISEREN GAAT WEER LEKKER!	.CHINESE ARTIESTEN: VERDIENEN PRIMA!
.WANNEER IS HET PROCES TEGEN DIE BANKEN?	.DE WIEBELENDE CHINESE HANDELSBALANS
<u>INTER NET/MEDIA</u> 19	.DE JATTENDE CHINEZEN
.DE "DATA-BUSINESS", DE OLIEVAN DE 21 ^e EEUW	.HOGER MINIMUMSALARIS IN CHINA
.TWITTER WERD VOLWASSEN	.KAN JAPAN ZONDER KERNENERGIE?
.MBV INTERNET OP MOORDENAARSJACHT	.BALANS VAN EEN DUBBELE RAMP...
<u>DIVERSEN</u> 20	ZUID-AZIË 29
.LUFTHANSA VALT AIR FRANCE AAN	.HET INDISCHE WONDER ZAKT AF?
.THE ECONOMIST WINT OVERAL	NOORD-AMERIKA 30
.WAPENHANDEL OP Z'N RUSSISCH-CHINEES	Zie ook Olie: De VS de nieuwste olieboer
OLIE (Energie, water) 21	.VS-VERKIEZINGEN? KWESTIE VAN POEN!
Zie ook O-Azië: Kan Japan zonder kernenergie	.OBAMA: OP NAAR HET MILJARD (verkiez.budget)
.OLIE EN GROEI	.DE NACHTMERRIE VAN ROMNEY (VS)
.HOE LANG NOG ZONDER SCHISTEGAS?	GUANTANAMO: nog steeds open.. 31
.OLIE NODIG? GA NAAR GRACIA FOSTER (Brazil)	LATIJS-AMERIKA 31
.DE REVOLUTIES EN DE OLIEPRIJS (Saoudi-Arabië)	Zie ook OLIE: Olie nodig? Ga naar..
.DE VS: DE NIEUWSTE OLIEBOER!	.BRAZILIE IN EEN FLAUWTE?
.EEN SMARTTOWN VOOR JAPAN	.INTELLIGENTE KWH-METERS IN BRAZILIË
.PLENTY WATER VOOR ALGIERS!	OCEANIË 32
RELIGIES 23	.VISSERS ZIJN SLAVEN IN WATEREN N-ZEELAND
.ISLAM EN TERRORISME	MAGRHEB; NAB.+ M.-OOSTEN 32
AFRIKA 24	.CHIRURGIE ALS WAPEN IN SYRIE
.WADE EN DE TWEDE RONDE (Senegal)	.DE ZIEKE ERDOGAN
.MALI IN DE FOUT	.DEBAT IN TUNESIË
WEST-EUROPA 24	.HELPEN SANCTIES BETER DAN BOMMEN? (Iran)
Zie ook Except. franc. : Historie van de franse uitgaven.	<u>VERKIEZINGEN IN</u> EGYPTE 34
Zie ook Except. Franc. : Mogelijkheden van de fr. landbouw	.DE ASSAD'S: A KILLER FAMILY
.HET KREDIET VAN MONTI REDT ITALIË	.MEVR. ASSAD SHOPT VANUIT DAMASCUS
.SPANJE NOG MEER IN DE KNEL	.LIBIË NU....
.EEN BEETJE GRIEKSE GESCHIEDENIS	TRENDS/TECHNOLOGIE 35
	.HET ANTI-SPEECHPISTOOL
	.41 MILJOEN PIXELS...
	.DE CAFFEÏNEMETER
	.DE INKLAPAUTO
	.DE WINDMOLEN MAAKT DRINKWATER

TOPICS-CAPITA SELECTA 36

CO-2, KLIMAATVERANDERING 36	HET BEZOEK OP www.le-provencal.nl
-KLIMAATONRUST	ONZE ARCHIEF- EN BLOGSITE 37
-DE CO2 MILJONAIRES	
-GROENLAND WORDT WEER GROEN..	
MIGRATIE 37	

MONDIALE POTPOURRI

“HET PROCES VAN MONDIALISERING VAN DE HANDEL EN DE FINANCIËN DAT EUROPA EN DE VS PREFEREERDEN ONTNAMEN HET HELE WESTEN ZIJN CAPACITEIT VAN PRODUCEREN”. (Zeggen twee economische journalisten uit Frankrijk).

“DE BELONING VAN HOGE LEIDERS IN HET ZAKENLEVEN BRENGT DE SOCIALE VREDE EN VERHOUDINGEN ERNSTIG IN GEVAAR” . (Schreef een redacteur van L'Express recent).

“TIJDENS MIJN CARRIÈRE HAD IK VAAK HET GEVOEL DAT HET CYNISME EN DE KORTE TERMIJNMENTALITEIT HET WONNEN VAN ANTICIPATIEF GEDRAG EN VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL” (Zei een directeur van een grote franse bank recent)

DE AFRIKAANSE MIDDENKLASSE IS AL RUIM 300 MILJOEN MENSEN GROOT EN DAT IS 34% VAN DE BEVOLKING. DAT WAS 25% DERTIG JAAR GELEDEN.

ORANGE IN SENEGAL IS GOED VOOR 10% VAN HET BNP.

IN 2011 WAS DE VERKOOP VAN ELEKTRONICA IN DE VS 188 MILJARD DOLLAR EN DAT IS 8% VAN ALLE DETAILVERKOOP.

WALLSTREET LIET 230.000 BAANTJES VERDWIJNEN IN 2011 EN ZEGT DAT DAAR IN 2012 NOG 10.000 BIJKOMEN.

EADS (o.m. Airbus) HEEFT EEN ORDERPORTEFEUILLE VAN 10 JAAR OMZET... DAT IS EEN WERELDRECORD!

ALS JE ALLES MEEREKENT AAN FRANS BEZIT, DE SCHULDEN ER VAN AFTREKT EN DAT SALDO DAN DEELT DOOR HET AANTAL FRANSEN: DAN KOMT ER EEN “RIJKDOM PER HOOFD” UIT VAN 97.300 DOLLAR. DOE JE DAT IN ENGELAND DAN KRIJG JE 58.000 DOLLAR (= slechts de helft van de belgen en een derde van de japanners) EN VOOR DE VS KOM JE OP,-GELOOF HET OF NIET-, 95.000 DOLLAR. IS DAT GEEN VERRASSING?

ER BESTAAN IN DE BORDEAUXSTREEK 8000 WIJNBEDRIJVEN EN DAARVAN ZIJN ER NU 24 IN CHINESE HANDEN

XX

REDACTIONEEL

*VOORAF

Allereerst maken wij u er deelgenoot van dat we nadenken over een veranderde opzet van “de maandelijkse Le Provençal in combinatie met de wekelijkse blog”. De idee is om wekelijks, (samen met de blog), onderwerpen die nu in LP aan de orde komen aan u aan te bieden. Daarbij denken we vooral aan een aantal onderwerpen uit het Onderdeel “Voor Francofielen en Poëten” van de LP-maandkrant. Die daardoor aanzienlijk slanker zal worden.

U hoort nog van ons wat het worden gaat en mogelijk gaan we al snel een stukje op deze weg aan de gang. Dat merkt u dan wel bij de aanbidding van de komende blogs...

Het onderdeel “Arabische Revoluties is als aparte rubriek verdwenen en u vindt onder “M-O en Magrheb” verder het nieuws over deze landen op “reguliere wijze” terug.

En nu “de rest van de wereld” dus!

De verkiezingskoorts laaide hoog op in Frankrijk, waar Sarkozy eind maart klom en Hollande wat wegzakte, en zelfs lager dan Sarkozy kwam te staan in de polls. Melenchon, de links-radicaal, is nu (even?) de grote verrassing (met even 13%!) en zeker ook voor Hollande (de gematigd linkse PS-kandidaat), zeker een gevaar voor ronde 1. Daarnaast doen het FN en Modem het ook niks slecht: FN scoort 18% en Modem rond de 12%... Het lijkt op een erg onvoorspelbare verkiezing in ronde 1 over zo'n 20 dagen toe te gaan...

Een terroristische moordpartij in Toulouse liet iedereen weer beseffen dat ook zonder Bin Laden er nog wat

andere gekken, jeugdige personen tot moordenaars kunnen omturnen.

Terwijl dit op papier komt zijn er ook forse rimpels op het stille water van het bezuinigingsoverleg. Wilders zit dus aan de stekker of zijn het de regerende partijen?

Politiek is iets zeer ongrijpbaars en vluchtigs aan het worden: van de VS en Europa tot in de landen van de Arabische revoluties toe. Assad moordt ook verder maar wil nu plotseling het plan van Kofi Anan wel omarmen... Afwachten dus weer nu de teller al op 9000 doden staat.

Het politiek-religieuze voorverkiezings-circus in de VS laat ook daar de desolate toestand van het stelsel zien, al gaat het economisch iets beter daar en plukt Obama daarvan mogelijk wel wat vruchten in november. En Poetin's kunstje lukte ook, al kwam hij toch veel meer oppositie tegen wat hem maar niets beviel. In Afrika ging het nog net goed in Senegal maar gleeed de democratie uit in Mali.

De EU-schuldencrisis lijkt even “verdwenen” nu de grieken op 20 maart hun miljarden toch konden aflossen met...nieuwe leningen en zo'n 100 miljard kwijtgescholden kregen. Athene is daar eigenlijk al bijna twee eeuwen aan gewend, hoorden we intussen verbijsterd. Maar geen enkele expert denkt dat de EU nu is gered.. er worden al weer nieuwe geluiden gehoord over nog forsere steunfondsen in/voor Europa. Waar de banken fors tanken bij de ECB en dan daar weer hun geld afstorten...

“Minder speculatie”, wat we wilden; wel dat is ook al bijgezet in het sprookjesboek van de “haute finance”.

De oliebarrels lijken steeds meer op goudklompen, nu de wereldvraag weer aantrekt en de tank vullen gaat een erg dure grap worden voorspelt men ons. De enige troost is dat de olie-exporteurs, die hogere inkomsten, nu grotendeels sociaal inzetten. Om de lieve vrede te bewaren in de nog niet revolutionaire MO-landen... Terwijl het ons, het westen, groei kost natuurlijk. De twijfels over een snelle afbouw van de bestaande kernenergie-reactoren zwellen aan, zelfs weer in Japan nu daar blijkt hoe duur olie en gas (in plaats van kernenergie) zijn... Obama pompt al zijn nieuwe olie en gas uit het Amerikaanse gesteente op en wordt razendsnel weer een grote olieboer en veel minder energie-afhankelijk van dat linke MO.

Israël gooide (nóg) geen bom op een kernfabriek in Iran en Obama sprak forse taal tegen de nieuwe jonge Kim Jong in N-Korea.

Er gloort nog echt geen nieuwe wereldregering of zoiets, terwijl we zien dat het steeds lastiger wordt om “de wereldboedel bij elkaar te houden”.

Duitsland is op een economische hersteltocht van formaat met zijn “vele oudjes” en nu ziet iedereen hoe arm de “kleine luiden moesten worden” om dit “21^e eeuwse Wirtschaftswunder” te kunnen laten gebeuren. Het lijkt te bewijzen dat nú concurreren op de totaal veranderde wereldmarkt, waar ontwikkelingslanden nu economische grootmachten werden, het westen ook “hun” prent van “schatrijk tegenover straatarm” moet overnemen als je echt bij de les wil blijven. Zie in deze ook de armetierige boel in het zuidelijk deel van de EU...

Een ding is ons nu eindelijk duidelijk geworden: het wordt voorlopig, nee,

zelfs in geen halve of hele eeuw, weer als het (eigenlijk ook maar voor ca 60 jaar) bij ons tot voor kort nog was.

Dit besef is nu breed doorgedrongen in het hele westen en nu is de tijd rijp om echt na te denken over hoe elk land, -en nog beter-, hoe Europa als geheel de vereiste antwoorden kan vinden voor de weg naar enig herstel. Al wordt het voor langere tijd niet meer wat het ooit was en wachten ons nog vele kleine en grotere crisissen. Die er kennelijk nu weer gewoon, zoals ook in alle eeuwen vóór ons, bij horen.

We moeten er dus maar aan wennen en.. verder mee leven.

Veel leesplezier,

LEON en THEO



DIXITS-
VERBATIM

IN 1990 LEEFDEN ER 5,9 MILJOEN FRANSEN ALLEEN EN NU ZIJN ER DAT AL 9,1 MILJOEN.

“DE RELIGIES VAN HET RITUEEL SLACHTEN ZOULDEN WEER EENS NA MOETEN DENKEN OVER DE STAND VAN DE WETENSCHAP AANGAANDE DIE PRAKTIJK”. (Zei premier Fillon moedig. Maar daarvoor kreeg hij om zijn oren ook van UMP-ers, die de scheiding van Kerk en Staat erg hoog achten).

“MOOIE WOORDEN EN ONRIJPE IDEEËN, HALF-STRIJDER EN HAL-CLOWN, MAAR HIJ SCHIET OMHOOG IN DE PEILINGEN”. (Het gaat hier over Melenchon die omhoog sprong van 5 naar 15% in de polls)

“NICOLAS MAAKT POLITIEK ALS EEN ZAKEN-ADVOCAAT. HIJ DEALT STEEDS EN ZONDER OPHOUDEN MET DE TEGENSTANDER” (Schreef een journalist in L’Express).

“SARKOZY EN HOLLANDE DENKEN DAT DE FRANSEN IDIOTEN ZIJN” (de Villepin, bij de laatste verkiezingsdagen)

“MARINE LE PEN IS WEER VERVALLEN IN DE PROVOCATIE ALS METHODE OMDAT ZE TERUG MOET KOMEN IN DE STRIJD. ZE ANNULEERDE AL BIJEENKOMSTEN OMDAT ER ONVOLDOENDE GELD WAS EN ZEGT NOG STEEDS NIET DIE 500 HANDTEKENINGEN TE HEBBEN. (Schreef L’Express begin maart op ruim 50 dagen van de start).

FRANKRIJK TELT NU RUIM 17.000 BOVEN HONDERD-JARIGEN. DAT ZIJN ER 5 KEER MEER DAN IN 1950..

DE FRANSE VAKBOND CGT HEEFT NU 2,5 KEER MINDER LEDEN MAAR OOK 5 KEER ZOVEEL KANTOREN.

“MARINE LE PEN HEEFT HET PROGRAMMA DAT DE REHABILITATIE IS VAN PETAIN”. (zegt Serge Klarsfeld telg uit het jodenmoordenaars-jagers geslacht van de Klarsfeld’s).

“WIJ VOELEN HET PISTOOL VAN HET FN VOORTDUREND OP ONZE SLAPEN DRUKKEN” (Zei Rama Yade van de Radicale Partij van Borloo die nu toch weer voor Sarkozy kiest).

ALS HET ENKEL AAN SARKOZY ZOU LIGGEN ZOU CARLA OVERAL MET HEM HEEN MOETEN GAAN IN DE VERKIEZINSTOUR DIE HIJ NU MAAKT.

ELKE 2 SECONDEN WORDT HIER EEN BRIL VERKOCHT EN DAT IS PER JAAR 11 MILJOEN STUKS.

51% VINDEN HET SAMEN MET DE BAAS IN DEZELFDE FILE STAAN EEN WARE NACHTMERRIE!

35% DER FRANSE BEDRIJVEN BETALE HUN LEVERANCIERS NA CA 60 DAGEN; DAT DOET MEN IN DUITSLAND NA 30 DAGEN (67%).

IN 2011 VONDEN MAAR 30% VAN DE FRANSEN MET 65 JAAR MET PENSIOEN GAAN NODIG. NU ZIJN ER DAT AL 58%.

HET MEDIANE SALARIS IN FRANKRIJK IS NU 1590 euro NETTO. MEDIAAN WIL ZEGGEN HET “MIDDEN”; DUS 50% VAN DE FRANSEN ZIT HIERONDER EN 50% ER BOVEN.

++++
++

*INGEZONDEN

BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 86-12: Het bleef stil , de lezers hebben enkel tijd om te lezen, vermoeden we. Laat van u horen.

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

L' EXCEPTION FRANCAISE

WAT HISTORIE VAN DE PUBLIEKE UITGAVEN

De kandidaten beloven, behalve iemand als Bayrou, weer eens alles aan de kiezers in de campagnes en dat doet vrezen dat de staatsuitgaven die al jaren rond de 1000 miljard belopen niet zullen afnemen. De som van 350 miljard van de staat zelf, de 450 miljard van de Secu Social en de 220 miljard van de lokale collectiviteiten lijken nog niet te gaan verminderen: in tegendeel! De kampioensplek op de wereld met 56% van het BNP lijkt nog niet bedreigd te zijn...

Ook in 1958 stond Frankrijk financieel met de rug tegen de muur en kwam bijna onder het regiem van het IMF terecht. Na fors bezuinigen kreeg het in 1975 weer zijn triple A... En vanaf toen ging het uitgeven weer vrolijk verder, even onderbroken door Barre in 1980. De sterke verhoging der uitgaven onder de socialisten vanaf 1981 dwong Frankrijk naar de saoudi's gaan om geld om het IMF te ontlopen... en vanaf toen deed iedereen de kassa vlot open tot het einde van de jaren 90. Frankrijk werd, zeggen veel experts, gered door de komst van de... euro. De lage rente deed de rest. De overdosis, zoals in Canada en Zweden wel gebeurde, werd nog net vermeden.

Maar intussen waren er massa's "normaal geworden uitgaven" waar geen "corresponderende inkomsten" tegenover stonden geschapen. En zo ontstond het structurele tekort van zeker 4%... In 2012 en 2013 moet 180 miljard worden opgehoest om het tekort te financieren... Daarvan financieren de buitenlandse geldschieters ca 2/3 (vooral de aziatische banken).

Iedereen weet intussen dat de uitgaven fors naar beneden moeten... maar niemand praat over welke dat zullen zijn! Die 30 miljard van de professionele opleidingen? De indexering op de sociale uitgaven? Alles wat je bedenkt gaat pijnlijk worden... en zal veel onrust veroorzaken. De volgende regering zal heel erg creatief moeten zijn... Of gaat die ook

beginnen met méér uitgeven en daarna fors in de remmen? Het is 5 voor twaalfen...

DE MOGELIJKHEDEN VAN DE FRANSE LANDBOUW

De groei van de wereldbevolking naar meer dan 9 miljard (60% daarvan in de grote steden), vereist een produktiestijging in de agrarische sector van 70% ! Zo'n 950 miljoen mensen op de aardkloot leiden honger waarvan er 77% (!) boer is. We ziteen nu midden in drie revoluties op dit gebied:

- de biotechnologie waar Latijns Amerika qua toepassing in voorop loopt

- de klimaatrevolutie met zijn verdrogingen (40% van de vruchtbare gronden gaat dat worden)

- het elkaar raken van de energiemarkten en de agrarische markten (In Brazilië stookt men in de auto's meer boiethanol dan benzine).

Dus ook de franse (dus ook de europese) landbouw moet er nu aan geloven na al drie eerder veranderingen van formaat:

- de mechanisaties en daling van het aantal boeren (was ooit 6 miljoen in aantal en is nu nog 2,3 miljoen)

- de wettelijk opgedrongen rationalisaties en de subsidiering vanuit Europa (PAC)

- hogere producties dus en lagere prijzen

Dat model loopt vast nu en de 966.000 boeren met een gemiddeld inkomen van 30.200 euro is uitdrukking van een grote ongelijkheid. En hun concurrentievermogen daalt snel. Helemaal anders gaat het in de franse luxesector met 10 miljard export en overschot van 8,6 miljard!). Duitsland is ook hier 26% goedkoper...

Daarbij komt dat het consumentenvertrouwen erg leed door de schandalen en gezondheids crises. Ook het weigeren van genetische aanpassingen is een toenemende blokkering... En het kost allemaal enorme sommen geld: 9,6 miljard uit Brussel, 3,4 miljard uit Parijs en nog ca 1,7 miljard aan urgentiehulp... dat kan een Frankrijk met torenhoge schulden (nu bijna 90% van het BNP) niet meer trekken. En ook het europese PAC moet nu van 40%

terug naar 33% zegt men over budget van Brussel van nu tot 2020. Het "boeren op krediet" is voorbij...

Frankrijk kan enkel een grote agrarische macht blijven als het kiest voor produktieverhoging, innovaties en opereren op de wereldmarkt. Het heeft met zijn 30 miljoen hectaren waaronder de productie van suikerbieten, granen, met zijn hoge kwaliteit en dynamiek van de agro-voedings-industrie en de kwaliteit van zijn agro-research-apparaat nog enorme mogelijkheden.

Met voldoende aandacht voor zes aspecten is er nog heel veel te redden en te verbeteren:

- weg met de administratieve sturing van de sector met zijn subsidies.

- aansluiten op de Europese regels en normen zeker wat de hygiëne betreft

- concentratie en specialisatie om de nodige investeringen te kunnen financieren

- verhoging van het concurrentievermogen

- betere organisatie van de productiesector om stabielere prijzen te krijgen

- bevrijden van het R&D potentieel van de angst en het conservatisme.

De landbouw heeft alles om hét laboratorium te worden voor de mondialisatie van de Franse industrie en economie. De Franse economie is niet gespecialiseerd zoals de Duitse in zijn industrie en de Engelse in zijn financiële tak maar staat op een gemengde voet van toerisme, diensten en landbouw. Dus is de verdere ontwikkeling van de landbouw essentieel voor Frankrijk's toekomst, de distributie en ook het toerisme.

Frankrijk moet "de agrarische wereldfabriek" worden voor de consumenten van de 21^e eeuw. Dat kan en dus moet het nu. En snel!

Zei ene Bavarez met een fantastisch artikel in Le Point en gaf daarmee weer eens aan dat dit land enorme potenties heeft, die snel "bevrijd" moeten worden.

HOLLANDE EN DE PS EN HET BUITENLAND

Hollande was enkele maanden geleden in Madrid, Brussel, Berlijn en Rome. En hij ging eind februari naar Londen... daar ontmoet hij enkel Milliband: Cameron steunt Sarkozy en wil nu geen ontmoeting met de concurrent.

Zijn woordvoerder zegt dat dit zijn laatste bezoek aan het buitenland zou zijn voor ronde 1. Twee weken China wat Mitterand ooit deed in gelijke positie dat durft men echt niet nu bij de PS.

De PS zond wel Jack Lang naar Griekenland, Aubry ging naar de Maghreb en Rusland en Moscovici was 4 dagen in de VS waar hij Clinton bezocht; Obama had geen belangstelling helaas. Laurent Fabius was in het MO en in China maar moest vervroegd terug komen: niet genoeg te bezoeken personen.... Het wordt verre van leuk gevonden dat Merkel nog niets liet horen op het verzoek voor een ontmoeting... een beetje opgeroepen door de forse taal van Hollande over het recente verdrag tussen Parijs en Berlijn.

François moet het doen met de Fransen en hun problemen en het geheel bevestigt helaas de zeer smalle oriëntatie van de PS en haar leiders voor wat betreft "de wereld".

En dat terwijl de crisis vooral een "buitenlands en breed internationaal probleem is". Dat ziet er niet fantastisch uit dus... Intussen drukte de Duitse SPD door en eiste van Merkel dat ze Hollande ontvangen zou... Op de eerste grote TV-uitzending die er was voor de kandidaten en die begon met kandidaat Sarkozy, werd ook pijnlijk duidelijk dat de PS-oriëntatie op de "wereld" erg zwak was... en men heeft nauwelijks een buitenlandse politiek. Frankrijk wordt dus een kneuterland net als Duitsland tot voor kort (in de politiek maar niet in de industrie!) ook was? Dat zou heel jammer zijn voor Europa van morgen...

DE DUITSE, NIET-ECONOMISCHE LESSEN

Er wordt wel eens gespot met de Republiek van Berlijn maar wat er nu gebeurde in de kwestie Wulff, de rommelende Bundes-president en rond zijn opvolging door Gauck, zou waarschijnlijk niet erg gemakkelijk in Paris gebeuren. Schrijft een columnist in Express. Want zegt hij vervolgens, als ook in Parijs, zo zou worden gehandeld rond hen die gratis eerste klas reizen, die lagere rentes

betalen voor leningen en bij ontdekking dan heel vlug die lening afbetalen en rond hen die zich dure vakantiepret laten aanbieden door rijke vrienden, dan zouden er al de nodige politici of hoge functionarissen niet meer op hun plek zitten. De rij van rommelig optreden van Wulff is indrukwekkend schokkend, hij ging erg ver om zich welstand te verschaffen en om alles te ontkennen; hij kleefde erg aan zijn mooie leven, zijn mooie nieuwe vrouw en zijn fraaie functie, maar werd er uit gedrukt uiteindelijk. Waarbij Merkel best goed manoeuvreerde en ook politiek overeind bleef... Nu komt Gauck er aan die ook verzocht is te scheiden en te trouwen met zijn maîtresse... In Duitsland staat men zeer op een onbezoedeld gedrag van de president want zijn morele autoriteit mag nooit of te nimmer in het geding komen. Dit duitse model verdient zeker zoveel studie als dat economische.. En dat is een tip voor Parijs, schreef Christian Makarian recent in Express.

NEE TEGEN WET OP ARMEENSE GENOCIDE

Dat zei de Constitutionele Raad over het al aangenomen wetsontwerp... en Sarkozy kondigde meten aan dat er een nieuwe wetstekst zou komen.... De Raad achtte de "vrijheid van meningsuiting in gevaar" terwijl in Frankrijk de shoa ontkennen wel strafbaar is. Moeilijk uit te leggen dus. De verontwaardiging bij de Armeniërs (vele honderdduizenden in Frankrijk waarvan 100.000 in Marseille) was enorm en ook burgervader van de stad (hij is UMP én katholiek; en de armeniërs zijn de oudste christenen) bewende het advies van de Raad. In die kringen zegt men nu: "Er zijn kennelijk twee soorten genociden, de shoa en de "andere".

. De lobby om het volgende wetsvoorstel wel geaccepteerd te krijgen zal intensiever worden gevoerd hoort men in armeense kringen. De turken verklaarden zich "gelukkig met deze uitkomst" en dat was geen wonder: zij zijn de partij die de armeense genocide in 1915 uitvoerde. In Parijs zeiden politici, dat Ankara zich niet met franse politiek moest bemoeien... Tja het gaat best om veel

stemmen die vooral in de rechtse hoek zitten want men is "katholiek-erig".

DE POLITIEK EN DE AFSTAND TOT DE GROTE STAD

Op 50 km van grote steden liggen de drie kandidaten: Sarkozy, Le Pen en Hollande gelijk op 25%.... Ga je naar 20 km van hun centrum dan gaat Hollande naar 31%, Sarkozy naar 21 en Le Pen naar 17%.... En op ca 90 km (platteland zo ongeveer) is dat : Hollande 33%, Le Pen 21% en Sarkozy 18%....

Dit is een verrassende uitkomst en geeft een aparte kijk op het stemgedrag gezien vanuit

De geografie en vanuit het aspect: urbanisme.

Elke kandidaat weet met de kaart in de hand waar ze wonen , die kiezers van hem/haar!

REM OP DE GOEDKOPE BILJETTEN VAN AIR FRANCE

De R1 biljetten voor werknemers en hun familie dat is voorbij... althans voor een groot gedeelte. En er komen er nog enkele enkel met kortingen. De R1 tickets liepen op reservering en de nog blijvende R2 tickets gaan over lege stoelen. Daarmee wint Air France want enkel het surplus aan brandstof (passagier + bagage) telt hier; immers anders vlieg je "leeg" met toch bijna alle kosten. En in de R3 biljetten voor gepensioneerden, vroegere hoge bobo's etc. gaat ook het mes nu. En men denkt bij Air France dat dit geaccepteerd gaat worden tegenover.... minder ontslagen... Zo liggen de kaarten hier waar verlies wordt gemaakt. De golden times are over dus.

AIR FRANCE VOERT MINIMUM SERVICE IN

Het lukte na onderhandeling met de grootste pilotenvakbond en vlak voor de onderhandelingen met hen ook begonnen over hun arbeidsvoorwaarden.. Er zijn namelijk nu 300 piloten teveel en dat is 7% van het technische personeel. De nieuwe wet daaromtrent de Loi Diard vereist ook

een stakingsaanzegging 48 uur vóór het begin. Nu zijn er drie vrije dagen per maand voor de gezagvoerders op intercontinentale lijnen, 4 dagen op middellange afstanden en 6 dagen voor co-piloten; dat is het gevolg van te veel piloten nu. Omdat een deel van hun salaris afhangt van het aantal gemaakte vliegdagen is er, ook bij stakingen dus, sprake van een zekere reserve... Daarom was die vakbond het snel eens met de Air France directie...

ZIJ STEUNEN NU OOK HOLLANDE..

Laurent Fabius was nogal tegen Hollande in het verleden maar ze hebben zich nu verzoend. Ooit zei hij tegen een journalist: "Francois Hollande president? U droomt!".

En hij noemde Francois ook ooit : "Een bos aardbei". Daar werd hij recent op TV door Sarkozy aan herinnerd...

Pierre Moscovici was fervent aanhanger van DSK tot die "onderging". En hij zij: "Zonder DSK had Francois nooit de kandidatuur gehaald voor de PS-primaires".

Idem voor Jerome Cahuzac, president van de Financiële Commissie van de Assemblée.

Het is nu geheel anders aan het lopen en de drie heren zijn gedoodverfde ministers kandidaten in het nieuwe kabinet, danwel premiers... En dat verandert de zaak best.

Als Sarkozy zegt dat Hollande nooit "eindverantwoordelijkheid droeg en dus geen erg overtuigende kandidaat kon zijn voor de PS bij de presidentiële" is dat dus niet echt vreemd. En het feit dat Merkel en Cameron hem "nog niet" wilden spreken in de verkiezingsperiode zegt ook iets over de uiterst beperkte buitenlandse ervaring van Hollande.. waar Sarkozy ook al over sprak. We gaan het meemaken dus.

DIE SOCIALE BTW

Sarkozy verhoogde de BTW met 1,6% naar 21,2% en iedereen riep dat gaat dus "koopkracht kosten"... Logisch want de BTW gaat "bovenop de prijs". Nou is dat toch de vraag en zie daarvoor het voorbeeld van Angela Merkel die ook zoiets deed en daar was het effect nauwelijks merkbaar: want door de concurrentie verlaagden de fabrikanten en verkopers hun prijzen... Dat is

dus wat nu ook experts in Frankrijk zeggen: dat effect zal uiterst beperkt zijn en minder dan 1,6% netto dus.

Zweden gaat voorop met 25%, Italië doet 21%, het EU-gemiddelde is 20,9%, Frankrijk zit nog op 19,6% (en gaat naar 21,2%), Duitsland zit nog op 19%, Engeland op 20% en Spanje doet 18%.

Wat het de staat oplevert wordt ingezet om de sociale premies te verlagen voor de werkgevers en dat moet een mooi effect hebben op "het concurrentievermogen en de werkgelegenheid". Maar de import wordt er ook duurder door omdat die niets heeft aan verlaging van de franse uurkosten... Dus is het niet direct fraai voor het handelstekort. En tenslotte zei de econoom: de werknemers zullen dat ook meenemen in hun looneisen...

De PS-er Manuel Valls, nu woordvoerder van Hollande, was er ook een voorstander van maar de PS was in het parlement: mordicus tegen. Zo kan dat gaan en dat is wel eens eerder ergens gebeurd!

Ook dit gaan we zien en Hollande riep nog niet dat hij dit zou terugdraaien als... Vele denken dat Sapin het best een goede maatregel vond overigens. Maar HIJ kon dat nu niet zeggen; ook logisch.

[Terug naar inhoud](#)

POLITIEK EN HERVORMINGEN

Eerst een kop boven een artikel in de krant over de verkiezingsstrijd van nu..

"DE IDEOLOGIE WORDT OPGEVOLGD DOOR DE DEMAGOGIE"

En dat vat de campagne helaas niet slecht samen. Waarbij ene Bayrou de outsider is die op zijn lijn blijft: hij vertegenwoordigt "la verité" zegt hij. En dat lijkt onbetwistbaar.

EENIEDER ZIJN DEEL

Segolène werkt mee met haar ex-man in de campagne en hij is daar blij mee: ze is en blijft een stemmentrekker. Sego gaat nu van deur tot deur en ronselt aanhang... Ze eiste in januari "respect" en ging moedig aan de slag. Natuurlijk is er ook een

andere kant en dat zou, volgens geruchten, kunnen zijn dat: Segolene de nieuwe president wordt van de Assemblee als François zou winnen... Zo gaat dat wel vaker.

[Terug naar inhoud](#)

-Affaires

GUÉRINI'S IMMUNITEIT OPGEHEVEN?

Op 15 maart zou het gebeuren: de commissie van de senaat met zijn 25 senatoren o.l.v. een vice-president. Nu Aubry al liet weten dat zij de tijd voor opheffing gekomen achtte, zal het niet met een verrassing aflopen verwachtte men... In Marseille bewoog het al in en buiten de PS. En gezien G's hoge posities, ook in de PS, is het nu hoog tijd zich van hem te ontdoen. Hollande zal zeer opgelucht adem halen.

Eind maart verloor Guerini nog eens 8 stemmen in zijn Conseil bij de stemming over het budget 2012... Nog steeds niet genoeg om hem aan de kant te zetten... Maar de steun brokkelt snel af nu. Intussen zien we Guerini, keihard, mee op de foto's staan bij het openen of opstarten van nieuwe zaken in Marseille. Het onderzoek gaat voort..

DE FRAUDERENDE ACCOUNTANT

Hij was best handig en verkocht "kits Assedic" dus een complete set van valse documenten om bij de Pôle d'Emploi (Arbeidsburo) een uitkering te krijgen. Hij veroorzaakte zo een fraude van meer dan 2 miljoen! De kits werden voor 1000 euro aan de man gebracht door deze stoute accountant die zo'n 100 mensen hielp frauderen. Hij riskeert nu 5 jaar gevang en een boete van 375.000 euro. De sociale fraude neemt in Frankrijk snel toe en in Parijs werd er minstens voor 4,8 miljoen gejat. Steeds vaker doen hier echte professionals mee, tegen riant vergoedingen.

NOS BONHEURS FRANCAIS

Geluk is :

-de heel vroege ochtend beleven als de stad ontwaakt en de zon laag begint te schijnen

-fietsen in de nog zwakke zon: niet te koud maar ook niet te warm

-Marseille zien ploeteren op honderden plekken om zich op te maken voor het jaar 2013

-de Vieux-Port zien veranderen in een voetgangerszone...

-de te vuile gevels schoon te zien worden om de toeristen een mooie aanblik te geven bij hun entree in de stad.

-verwaarloosde straten zien opschonen om ons heen

-de bouw te zien afronden van de nieuwe musea aan het water

-de grote gaten te zien maken rond die musea waarin straks de zee zal worden toegelaten

-het adembenemende geheel te zien ontstaan van Fort Saint-Jean met zijn loopbrug naar het dak van het Mucem-museum, de weerspiegeling te zien van het museum voor moderne kunst in de glasgevel van het Mucem en dat geheel te zien afsteken tegen de Major, de oude neo-Byzantijnse Kathedraal waar tegenover de ferries en cruiseschepen straks gaan aanleggen.

-kortom de herrijzenis van Marseille te zien tegen alle crises in... komt dat zien

[Terug naar inhoud](#)

DES MOTS DES MARSEILLAIS

Vervolg van onze cours voor nieuwe marseillanen: doet u weer even mee?

BOUMIAN= Bohemien dus, de clochard die niet al te fraai i

DES MOTS DEUX FRANCOIS

-Eerst de eer aan Francois Hollande:

Ik zal een contract voorstellen tussen de generaties (tbv het pensionprobleem)

Ik zal een evenwichtig budget laten zien bij het einde van mijn mandaat.

Ik zal de winsten van de baken gaan belasten.

Ik zal de banken splitsen.

Ik zal de beloning van de leiders van publieke ondernemingen begrenzen tot 1 tegen 20 (vergeleken bij het minimumloon).

Allen die op 60 jaar alle pensioenbijdragen hebben voldaan zullen dan een volledig pensioen ontvangen bij vertrek.

Ik zal drie nivo's van winstbelasting invoeren bij bedrijven afhankelijk van hun grootte in omzet.

Ik zal in vijf jaar 60.000 banen scheppen.

Ik zal het aandeel van nucleaire energie van 75 naar 50% terug brengen.

-Omdat ook een stel uitspraken van rijken om de PS heen en van ene Jaures (oud-president van linkse signatuur) hier passen nog wat aanvulling:

Moet je van politieke partij wisselen als je rijk wordt (Pierre Berger, miljardair)

Ik weet dat mijn belasting onder Hollande naar 75% zal gaan en ik vind het prima! (Pierre Arditti, reclamemagenaar)

Ze zijn wat maf, mijn collega-voetballers, Ze zijn een beetje los van de normale wereld daar. (Vikash Dhorasso, prof-voetballer).

Tennisster en zanger Yannick Noah was niet voor commentaar bereikbaar. Mogelijk vergaderde hij met zijn advocaat over het proces met de Franse belastingen dat al jaren duurt... over zijn aangiften toen hij in Zwitserland woonde.

En nu Jean Jaurès:

Het grote geld is gevaarlijker dan het clericalisme.

De macht van het geld vreet aan de wortels van het nationale geweten.

Omdat hij niet zonder moeite zijn geld "oogste" denkt de miljardair dat hij ook "heeft gezaaid".

En er was, en is, nog meer... Rendez-vous in 2017 dus!

-Nu het vervolg aan Francois Bayrou:

"De ZAV-regel (Zero augmentation en valeur= stop op alle automatische aanpassingen van uitgaven) kan de staatsuitgaven met wel 50 miljard doen dalen".

"De allereerste plicht van een staat is orde op eigen zaken te stellen.

"De heilige koeien in de staatsuitgaven moeten eindelijk worden aangepakt".

"Het wordt hoog tijd voor echte fusies in regio's en departementen etc.. Daar zit een potentieel in van 30% ".

"In de urgentiedienstverlening is veel te besparen door reorganisaties, ik denk wel 20 miljard".

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

DE MARSEILLE 508246 LEGT AAN

Hij heet "Francine" en heeft numero M508246

En wordt nu vastgeknoopt door twee copains aan de ringen van de Quai des Belges. Hij komt van zee en gaat nu,- het is 9.00 uur-, uitladen wat hij opviste. Moeders heeft haar kraampje al opgebouwd op de kade en wacht met ongeduld op haar waar, want de klanten zijn er al. Twee nogal gezette vissers in hun waterdichte broek en laarzen, staan in de wankelende boot, en hangen de vissen in

de leefnetten, die ze uit de emmers aan boord hijsen naast de boot in het water of deze gaan aan land en in de grote bak op de verkooftafel, helemaal vol met ijs.

Hun werk voor vandaag zit er bijna op, dat wil zeggen ze moeten de boot nog terugvaren naar hun haventje, aftuigen en, voor morgen,- of beter gezegd volgende nacht-, ook weer optuigen. Zo is hun werkritme en dan moet je ook maar hopen op goed weertje op de natte werkplek. De copains, vissers met pensioen, krijgen de details van hun visnacht te horen terwijl ze de vangst kritisch beoordelen. Allen lijken tevreden met wat ze zien en geven levendig hun positieve commentaar. Twee families moeten van de noeste arbeid, die ook niet ongevaarlijk is, leven en dan moet je toch wel flink aanpoten en ook geluk hebben. De Francine is van hout, nogal op leeftijd, en kan best wat opknappbeurtjes verdragen. Maar wij kijken veel te "industriële" naar dit gebeuren. Dit is pure traditie en romantiek. Het enige wat modern is zijn de lichtjes op batterijen en de marifoon. En de emmers etc. , die zijn nu ook uit kunststof alsmede de netten en de waterdichte kleding. Verder is het zoals in over-grootvaders tijd.

De prijs voor een kilotje vis is dat bepaald niet: je betaalt minstens 15 euro voor de meest eenvoudige poisson.

Maar dan heb je ook echte waar te pakken en direct uit de hand, - of liever de boot-, die hem viste en aanvoerde. En dat is eigenlijk in deze geglobaliseerde wereld erg veel waard. Gewoon vis uit de Rade van Marseille voor de bouillabaisse en andere lekkernijen. Aan u verkocht door struise en brutale vissersvrouwen die u toespreken op originele wijze. Kom daar maar eens om bij een ordinaire visboer of bij Albert Heyn! Kwaliteit moet betaald worden en traditie kost nu eenmaal ook wat. Eet smakelijk!

[Terug naar inhoud](#)

JOURNAL MARSEILLAIS

MARSEILLE IN BEELDEN HET VOLKJE VAN HET ALCAZAR

Hel Alcazar is het beroemde vroegere theater in Marseille wat zo'n 10 jaar geleden werd omgebouwd tot die schitterende moderne tempel die de regionale bibliotheek herbergt en waar ik dagelijks ben te vinden. Zo werd zo'n gebouw en zijn inhoud, personeel, klanten en boeken en Andre media een belangrijk en zelfs dierbaar stuk uit mijn Marseillaanse dagelijkse leven. Het Alcazar leeft met de stad mee: in de zomer rond de vakanties is het er nogal stil en leeg maar daarbuiten vindt je er grote groepen studenten, scholieren en lezers uit alle lagen en met alle kleuren en verschijningsvormen die de stad kent. Rond de examens zijn de tafels erg vol en er zijn hier heel wat relaties ontstaan onder de bezoekers. Want hier zie je iets van de ander: aan hoe hij/zij zich gedraagt, aan wat er wordt gelezen of uitgeleend. De krant die in de kiosk het eerste wordt gepakt verraad meestal meteen de nationaliteit en/of ook de politieke gezindheid van degene die iets uit het rek tilt. Maak je een rondje langs de fauteuils met lezende dan zie je ook al wat je meestal niet zomaar te weten komt. Niets is zo veel zeggend dan met aandacht lezende mensen...

Een marseillaanse kunstenaar tekende een hele rits bezoekers van het Alcazar: en ook hij werd getroffen door de veelzeggendheid van zijn modellen. De een op de knieën voor een boekenrek, de vele zittende aan de studietafels die op duizend manieren hun moede hoofd vasthouden spreken boekdelen en zij die in hun fauteuils ingedut zijn spreken niet minder over zichzelf... En dan is zijn er nog de schetsen van het personeel, waar zich veel verborgen talenten onder schuil houden. Dat zie je bij hun optreden als ze "orde moeten aangeven , ja soms eisen moeten of zelfs afdwingen". De een zegt timide iets als weer eens een mobieltje afgaat, de ander zegt dat keihard en zelfs op dwingende toon en ik zag al recidivisten verwijderd worden na een verhit debatje. De artiest tekent ze in hun temperament. Het is een tempel van cultuur want ook hier werd een groot deel van het programma

van Marseille Culturele Hoofdstad 2013 verzonnen... Hier zijn experts die van alles aan cultureels verzinnen en organiseren... En die daar ook leiding aan geven bij de uitvoeringen. Vaak erg indrukwekkend en erudiet: echte cultuurfenomenen die deze wereld diepgaand kennen. Tja wat zou voor mij Marseille zijn geweest zonder het Alcazar? Wel, ook iets heel moois, fors ure, maar ik vind ook dat dit Alcazar het nodige weerspiegelt van de verscheidenheid en ook de mentale kleur van de inwoners. Want ook hier ziet u ze allemaal: in hun kleuren qua huid en kleding, met hun haargroei van elk type en ook met een bonte verzameling van hoofbedekkingen. Burka's dat mag ook hier niet maar om een hoofddoek maalt hier niemand. Als je maar niet op je werk hier aankomt met een hoofddoekje of keppeltje e.d. of een goed zichtbaar kruis om je nek... Want dat doen we niet werkend voor de publieke dienst: want die is niks gelovig of zoiets. Dat houden we hier echt uit elkaar: iedereen verdient respect dus toon je niet ongevraagd je diepste overtuiging. Dat is ook het Alcazar een echte foto van Marseille in Frankrijk die goed lijkt!

WEER EEN VONST VAN HET OUDE MARSEILLE

Men vond al gravend voor nieuwbouw een deel van het oude lazaret uit de periode 1663-1668 en dus moest het werk plat... Eerst kijken naar wat er nu weer voor moois vescheen over de historie van deze stad van 2600 jaren oud. Het gevonden gebouw diende overigens tot 1850 en daarin werden de ladingen opgeslagen van "verdachte boten"(uit hygiënische overwegingen dus). De Grand Antoine, die de pest naar Marseille bracht in 1720, lag er ook in... maar te laat dus: hij werd illegaal te vroeg al ontladen. Dus Marseille wil wel eens zien waar zijn ongeluk begon... En de aannemer die daar bouwt voor de kantoren van morgen beloofde al de ruïne in een soort tuin in het gebouw te etaleren. Zo mogen we het horen en die aannemer kan weer snel verder... Overigens kende Marseille in de loop der eeuwen diverse lazarets aan diverse kanten van de stad.

FINI-PARTI VOLGEND DE VAKBOND FO
Ze werden genodigd om ook hun ideeën te spuien over het schoon houden van de stad... En dat deden ze: een grote verandering hier! Natuurlijk vinden zij dat het niet aan de schoonmakers ligt en niet aan het mooie systeem: naar huis als je klaar bent.. En dan op naar baantje 2.
Ze stelden voor:
-meer controleurs wat een goeie is...
-nachtwerk "selectief"uitbreiden wat eerder werd afgewezen
-40 cantonniers extra op lastige punten van de 1260 km wegen in de stad
-in stand houden van "fini-part" natuurlijk.
FO krijgt nu eerst antwoord van de MPM die de hygiene doet in de agglomeratie en alles lijkt een stap vóóruit zeker in het licht van 2013 dat er aankomt. Dus u komt straks in een schonere stad... cultureel genieten.

DE TEST VAN ONZE WATERTAXI

Hij is gestart voor een proef van 6 maanden , onze watertaxi van de Vieux-Port naar de Pointe Rouge in het stadszuiden. Bedoeld om de woon-werkers te verleiden om met hun tram- metro en buskaart nu ook de waterbus te nemen om de verkeersdrukte te omzeilen in de spits. Maar ook buiten de spits mag je als toerist of retraité gewoon mee voor een leuk tochtje met volle toeren op de motoren. In iets meer dan 15 minuten is het gepiept zittend in de zon of net uit de zon in de kajuiten of onder de externe overkapping. Het tochtje laat je op spectaculaire wijze het fraaie Marseille zien vanaf de zee terwijl de krachtige motoren de boot doen voortspuiten langs de eilandjes voor de kust. Je landt op de Poinr Rouge wel wat ver van het strandgebeuren maar een kniesoor die daar mee zit. Binnen 10 minuten te voet heb je een versnapering te pakken of een stukje strand bereikt. Het is vooralsnog een flink succes en velen hopen dat de test positief uit zal vallen. Dan heeft Marseille ook zijn waterbus die elk uur vertrekt van beide aanlegpunten. Ik nam me voor met de vouwfiets op de

waterbus te vetrekken uit de Vieux Port (opgevouwen natuurlijk) om dan vanuit de Pointe Rouge terug te fietsen naar de stad... Ik moet nog zien of de strenge bemanning mijn opgevouwen fiets accepteert als bagage... Ik hou u dus op de hoogte.

COIN DES POETES

Op mijn leeftijd ben je gemiddeld gesproken op zo'n ruim 10 jaar van de dood. Dus is het niet dom je er wat meer vertrouwd mee te maken, je testament te schrijven en er regelmatig bij stil te staan. En soms doe ik dat met de pen in mijn hand... En dan kan er dit gebeuren:

FADING AWAY IN A METROPOLE

*Ooit komt er het uur van mijn "adieu".
Voorbereid of geheel onverwacht,
Wat zou ik daarin graag kiezen,
Voor mijn waardigste afscheid ooit,
Een afscheid op vleugels in de mist.*

*In een grote volle metropole,
Woon je dicht bij het leven en de dood,
Omdat er zoveel zielen je bijna beroeren.
Loopt de weg van hier na hierna,
Zomaar hier vanuit de stad naar omhoog,*

*Dus kan de reis zijn als een flauwe bocht,
Elke bijna gewone dag met wat nevel,
Om ons uitbundige licht wat te filteren,
En zo de gesloten ogen niet te storen,
Die niet vermoeid weer willen open gaan.*

*Als iemand dit leest en zou begrijpen,
Met goed relaties bij de grote reisleder,
Dan zou ik beleefd willen vragen,
Kan ik op mijn dag der dagen,
Lichtjes verwaaien als een glimp?*

*Zoals ik altijd al wilde zijn,
Maar u liet mij niet begaan,
So please let me fade away,
When my last day is born.*

Leon (Marseille, febr. 2012).

Als mensen die je graag mag echt huilen is dat dubbele pijn. Maar ook gedeelde smart en daarom schreef ik het maar eens op hoe dat bij mij voelde, ooit..

ZE HULDE NOOIT

Ogen met grote diepten,
Een blik die je doorgrondt,
Alles gevat in een gezicht,
Dat emoties strak kadert,
Ondanks de kraaienpootjes aan de ogen.

Getraind om na te denken,
Om te luisteren als een Pythagoras,
Maar met heel weinig Freud gemixt,
Met analyses die staan als een huis,
Die bijna elke storm doorstaan.

Wanneer komt dat ogenblik,
Dat het oogwater licht zal zien,
Omhoog geperst onder giga-pressie,
Die werd opgebouwd,
In jaren van onderdrukking.

Ik voelde dat de dag naderde,
Dat de kering zou gaan bezwijken,
Toen ik zachtjes vertelde,
Over pijnen die mij tekenden,
En de rimpels van mijn littekens

Tranen van diep helder water welden op,
Dat alleen in echt verdriet gedijen kan,
Ze toonden zich slechts eenmaal in het leven,
Ik was er bij en zag ze traag rollen,
En het scheurde mijn ziel.

Leon, Marseille febr. 2012

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

GESCHIEDENIS
MORGEN?

VAN

ALGEMEEN.

DE GROEI STAAT IN DE ACHTERUIT...

Er gaan nu jaren aan “voortgang” verloren door de crisis: de Grieken zijn nu aangekomen in het jaar 1998 qua welvaart etc. De IJslanders zijn in 2000, de VS in 2002, Portugal idem, Ierland 2003, Spanje 2004, Italië 2005 Frankrijk 2008 en Duitsland ging naar 2009... De EU in de achteruit dus. De S&P index heeft weer 90% van de verliezen goed gemaakt maar komt niet hoger dan zijn waarde einde 90-er jaren.

Voor de Amerikaanse gepensioneerden is dat een flinke ramp: hun geld komt uit beursbeleggingen en veel investeerders verdienen dus 13 jaar helemaal niks. Ook in het OG vielen vele slachtoffers. Hoe lang gaat het duren om het weer te repareren? Nobody knows maar de beurs kan snel terugspringen maar het BNP dat zal niet vlot lukken: 14 landen waarvan 8 van de EU zijn nog in een delicate situatie. Ook het BNP per inwoner is de omlaag: 184 landen gingen ook hier achteruit vergeleken met 2007. In de G7 bleef enkel Duitsland op nivo. En in 10 landen van de OECD zit het niks lekker. Een slagveld dus...

De ww idem: de VS zit met zijn 8,3% op het nivo van 1983 en in Engeland is het nog erger (nivo van 17 jaar geleden!). In de EU is het wat anders: de ww daalt in Duitsland, maar stijgt nog in Griekenland, Portugal en Ierland.

Maar Italië en ook de VS kruipen weer wat omhoog intussen; het tij keert langzaam. Helaas hebben daar de langdurig werkelozen niets meer aan.

FLITSENDE GROEI AANTAL MILJARDAIRS

In 1987 telde men er wereldwijd zo'n 140 en dat werden er in 2000 een stuk of 500. In 2008 vlogen we al over de 1000 heen om nu, in 2012, te eindigen op 1226. Forbes publiceerde het en dat lijkt betrouwbaar. De VS gaan voorop met 425 miljonairsten maar de Aziaten komen snel op, vooral China schiet omhoog. Met de Armen gaat het omgekeerd maar daarover kan Forbes geen betrouwbare cijfers geven.

DE NIEUWE WERELD: MILJONAIERS EN VERPLEGERS

Voor de euro was in Frankrijk een vuistregeltje dat luidde: 30 medewerkers = 30 miljoen francs omzet... Dus “één op één”...

Dat zou omgerekend naar de euro dus zijn: 30 medewerkers op 4,3 miljoen euro omzet...

Facebook nu: 3,7 miljard omzet voor 3200 medewerkers (centraal): dus ruim 1 miljoen euro omzet op één medewerker... En een beurswaarde van 100 miljard.

Apple doet 108 miljard met zijn 47000 mensen en heeft een beurswaarde van 500 miljard.

HP laat 7 keer (!) zoveel mensen werken voor dezelfde omzet en heeft maar 1/5 van die beurswaarde.

En de winstcijfers van Facebook en co doen elke andere industrie verbleken. De auto-industrie heeft per omzetdeel wel 10 keer zoveel mensen in dienst, als je ook de toeleveranciers meetelt.

Daarbij komt dat Apple zijn productie compleet in China laat doen: geen cent daarvan wordt dus in Californië verdiend en besteed... want daar zit enkel “de kern”: de ontwikkeling, de marketing, financiën etc..

Alleen in Bombay en Sjanghai zie je nog dat het centrum van ontwikkeling, marketing en bestuur in dezelfde regio zitten als de produktiefunctie. De baas van Intel zei het kort en krachtig: Er ontstaan vele lucratieve bedrijven in Silicon Valley, maar ze scheppen erg weinig arbeidsplaatsen.

Dat is dus wat de titel van dit stukje u vertelt: je vindt in Californië, overdreven gezegd, enkel nog “miljonairs en hun verplegers”...

Nauwelijks dus het traditionele industriële en administratieve werk.. Dat vliegt over de wereld rond op zoek naar de “goedkoopste plek”. In het westen zie je enkel aandeelhouders en managers enerzijds en hun dienaren (kappers, poetsvrouwen, masseurs, bewakers) en andere “dienaren” anderzijds. En een flinke bos werkelozen die ook van die rijken

leven: de bataljons van de verworpenen dus. Ook in de “ingenieurs-wereld en de administratieve wereld is het nu linke soep: ook daar is 20 à 40% gewoon simpel naar elders verplaatsbaar over de wereld...

Dus, zoals eerder geconstateerd: weg die middenstand... Een deel puissant rijken “draait de “hele tent met (om hen heen), een koor van “dienaren van eenvoudige soort”...

En de consument die goedkoop wil bediend worden moet het nu ook even goed snappen: dat kopen van dat laatste Apple-produkt betekent dat hij lekker weinig betaalt van... zijn laatste ww-uitkering...

Het beeld is uiteraard nogal “zwart-wit” en een tendentie.... Maar het drukt erg precies uit wat er nu om ons heen gebeurt en wat dat voor gevolgen heeft. Vandaar die drommen jeugdige werkelozen zonder geld en toekomst... Die maar niet willen “verdwijnen” ondanks de gekste capriolen van de regeringen om werk te scheppen...

HET TITRISEREN GAAT WEER LEKKER!

Dat maken van “duistere, ondoorzichtige, beleggingspakketjes” was een der oorzaken van de crisis en werd dus daarna erg gevaarlijk gevonden. Maar ja waarin moet je dan nu beleggen, nu obligaties link zijn en ook andere keuzes hoogst onzeker werden? Dus zien we dat bijvoorbeeld de franse Société Generale Bak er weer mee begon en zelfs al weer voor 665 miljoen aan pakketjes verkocht. Zo’n 225 miljoen aan waarde ging naar de collega-banken, 300 miljoen naar de beleggingsfondsen en 140 miljoen naar verzekeraars en andere. Maar zegt men daar, we maken nu die pakketjes wel kleiner. Dus die regulering dat is nog geen eclatant succes en Bazel IV moet dus maar worden bijengeroepen.

WANNEER IS HET PROCES TEGEN DE BANKEN?

De druk van de reguleurs neemt toe en het publiek is hun bepaald vijandig gezind. Sarkozy zei: “ Je vraagt je af wie die banken nou geld lenen. De rol van de bankier is toch niet een dealingroom runnen? We hebben gezien waartoe dat leidde!” En Hollande zei het niet veel anders: “Hij heeft geen naam,

geen gezicht en geen partij. Hij zal ook nooit kandidaat zijn en nooit worden gekozen. En ik bedoel nu de “wereld van het geld”.

Vragen van nu zijn nog steeds:

-moeten we ze in twee stukken haken: zakelijk- en consumerbanking?

-moeten ze zwaarder worden belast?

-moeten ze onder zwaarder toezicht om ze af te houden van te hoog risico?

-moeten de beloningen afgekapt worden?

Die vragen werden voorgelegd aan bankbobo’s en mensen uit die sektor. En als u dat lezen zou wordt het je bang om het hart... De meeste van de bankiers zien nauwelijks “gedragsproblemen in hun verleden”...en zelfs de mentor van “quants” die jonge genieën die in Parijs op de Polytechnique worden opgeleid tot “traders in de rooms” vind dat er niets aan de hand is en was. En dat toont ons de ware aard van de crisis: het elementaire fatsoen is in het geding en ook enig inzicht in en mededogen mét is er niet meer in die bankkringen. Daar vindt men nauwelijks iemand die schuld erkent of enige verantwoordelijkheid voor de crisis. Die wereld is nu de baas met zijn gigantische business met zijn enorme vertakkingen, zijn mysterieuze producten en zijn gigacomputers die het kapitaal in microseconden doen rondsuisen over de wereldwijde financiële netwerken.

INTERNET/MEDIA

DE “DATA-BUSINESS” DE OLIE VAN DE 21^e EEUW

De toppers in de “data-handel” zijn nu: Paul Sagan van Akamai, de grote op het gebied van “cloud-computing” die 1 triljoen transacties per dag doet met zijn 2500 man personeel en 1,16 miljard omzet. Gevolgd door Mark Zuckerberg van Facebook die goed is voor 850 miljoen deelnemers met zijn 3000 man personeel en 3,71 miljard omzet. Dan zijn er nog Jeff Bezos van Amazon en Marc Benioff van Salesforce die ook miljarden met “data” verdienen.

En er zijn vele pioniers actief naast de gevestigden, zoals Pro Publica die bijhoudt

hoeveel de dokters kregen van de farmaceuten. Ook Freemoney dat verkopers in contact brengt met banken die veel weten over de gewoonten van hun klanten. Zo krijgt u van de een korting op uw aankopen als u bij uw leuke bank blijft... En wat te denken van de site Blindspot die een blindenstok uitbrengt die mbv GPS een slechtziende voortdurend kunnen vertellen over obstakels op zijn route? Daar kunnen 300 miljoen mensen veel nut van hebben... Uiteraard gaat het hier over de "GPS-data verzamelingen" die zulks mogelijk maken. En dan het project Aadhaar in India dat elke indiër een 12-cijferig nummer gaat toekennen waardoor er niemand meer tussen wal en schip valt? Of de mooie truc van Zeebox die ziet welk programma u nu bekijkt op uw I-Pad of Smartphone en die dan onmiddellijk ontdekt welke van uw vrienden datzelfde doen. En zonder dat u iets hoeft te doen kunt u dan meteen on-line onderling chatten en uw commentaren op hetgeen u alle ziet uitwisselen.

Data zijn goud waard, big business dus en "wie de data heeft", heeft de jeugd en de giga-omzetten van morgen! Het aantal projecten in ontwikkeling en gepland vliegt de pan uit. We zullen de wereld over 10 jaar niet meer herkennen: en dat komt, voor een groot deel, door die "data-boeren" die alles over ons weten en die ons dus ook met "alles" kunnen helpen. En zeker ook de commercie op onze aardkloot.

TWITTER WERD VOLWASSEN

Vijf bange jaren gingen er aan vooraf: Twitter ging dor het oog van de naald... Ruzie intern, data-debakels en geldzorgen... Dat heet in het jargon: Het opstartgeweld... Nu is het in veel beter vaarwater en heeft al 100 miljoen klanten. Nog geen Facebook nee, met zijn 800 miljoen abonnees. Maar men maakte al 260 miljoen winst nadat een oud-Googlebaasje het heft in handen nam bij Twitter. Die zocht en vond ook een paar echte tovenaars en dat deed alles snel beter gaan. In Frankrijk zijn er ook al 5,3 miljoen adepten van Twitter en daarmee staat het wereldwijd op plaats 16. De VS is nr. 1,

Brazilië nr.2, Engeland is 4 na Japan op 3 en Indonesië is nr. 5!

In Frankrijk zit de helft van de gebruikers in de groep: 27-44 jaar. De jongeren doen al 17% in het zakje. De historie van Twitter is een waar leerboek voor start-ups en het leert vooral dat het gaat om het ideale huwelijk tussen een commerciële baas met digitie en een paar wizzards op technologisch gebied die niet té eigenwijs zijn... En natuurlijk "gekken die er hun poen in steken" en dat dan ook "lang genoeg"...

MBV INTERNET OP MOORDENAARS-JACHT

Clooney zette een satelliet in om Bashir van N-Soedan te bespioneren in zijn moord-dadigheden... En nu is via een videotje op Your Tube de oorlogsbaron Kony tot jachtobject geworden. Hij was de eerste die kindsoldaten inzette in zijn oorlog tegen de president Museveni in Oeganda wat hem niet lukte overigens. Nu wordt hij ook gezocht door een eenheid van het Amerikaanse leger sinds oktober 2011. Maar de video op Your Tube die al 70 miljoen mensen zagen en die ook al door beroemdheden als Lady Gaga en Zuckerberg werd aanbevolen, lijkt een zeer probaat middel te worden om Kony op te sporen. Zijn leger is nu actief in de Centraal Afrikaanse Republiek...

Internet als boevenvanger dus, maar met ook alle gevaar van dien. Want nu ook is de vraag of eea niet vooral dient als politieke bliksemafleider voor de rommel in het huidige Oeganda... En er zijn ook geruchten dat de makers van de video, die veel geld ophaalden, enkel daarmee die film maakten en verder met de recettes niet veel deden...

Maar het belangrijke hiervan is dat de wereld, -mede dank zij Internet en zijn sociale sites-, steeds meer geïnteresseerd raakt in groot leed in de wereld dat eerder "verzoep" in de massa-infostromen.

DIVERSEN

LUFTHANSA VALT AIR FRANCE AAN

Ze opent nu bestemmingen in Frankrijk midden in het hol van de concurrent Air France en vliegt nu van Berlijn op Toulouse, Parijs, Marseille, Lyon, Nice en Bastia! Ze maakt een nieuwe hub van de nieuwe luchthaven Willy Brandt (Berlin Brandenburg) en is ook al op Frankfurt, München en Brussel, Wenen en Zürich actief nu. Er is heel veel Frans bezoek aan Berlijn nu en dat floreert erg goed voor Lufthansa. Dus versterkt men nu ook de lijnen van het Franse "platteland" met Berlijn, zie boven. Nu al 180 vluchten per week op Berlijn, Düsseldorf, Hamburg en Frankfurt vanuit Roissy. Ook 84 vluchten uit Lyon en 81 uit Nice en men begint ook in Montpellier nu. Er zijn natuurlijk de zontoeeristen uit Duitsland bij maar ook veel zakenlieden, vooral voor Toulouse en Lyon nu. Lufthansa investeerde al 16 miljoen hierin in 2011. Men zegt: "Wij zijn niet die charmante, chique lijn misschien, maar we vliegen op tijd en zijn betrouwbaar"....

Lufthansa kocht de Ethiopian Airlines op en lonkt nu ook naar Egyptair en South-African Airlines. Een van zijn A380's vliegt nu al op Johannesburg en concurreert hier direct met Air France en hun A380... Dit is ook al het geval met bestemming Tokio... Nu opende Air France met zijn plan Luipaard ook de tegenaanval. Maar de Duitsers staan ook al stevig in het subsaharagebied... Men zegt in Berlijn: "We willen nog meer doen in Afrika en zoeken daar partners".

Lufthansa heeft lagere kosten en een hogere productiviteit dan Air France en onderhandelde ook lagere arbeidsvoorwaarden... Het verlies lijdende Air France-KLM zit in de klem, zeker met de directe aanval op het Franse binnenland. Waar ook al Easyjet de tent openbrak.

Duitsland ook hier in de lift en dat is slecht nieuws voor het grote Franse handelstekort. De krachtsverhoudingen in Europa zijn stevig aan het veranderen: het grote Frankrijk krijgt een soort van les in moderniteit en weerbaarheid... Wat de verhoudingen in de EU ook verder zal belasten, zeker ná de verkiezingen en ook zeker indien de PS wint met Hollande. Die nog niet op bezoek mocht in Berlijn...

THE ECONOMIST WINT OVERAL

De pers heeft het overal moeilijk maar dat geldt niet voor The Economist. De cijfers zeggen het: +8% resultaat in 2011 en dat is 74 miljoen op 410 miljoen euro's. Sinds 2007 gaat het hier voor de wind en hun brede studies zijn een eclatant succes. Zeker ook op het Internet waar een nieuw publiek werd aangeboord. Er verschijnen wekelijks 1,5 miljoen krantemplaren waarvan 220.000 in Engeland. De website is nog "een snackingplace" met ca 7 miljoen unieke bezoekers per week. Die krijgen tot 5 artikelen per week gratis te lezen. En dan is er ook al de I-phone versie. Want ook hier is het zeker: de papieren versie heeft zijn tijd gehad. En hun jaarmagazine Intelligent Life was een groot succes en werd nu al een "twee keer per kwartaal-uitgave" voor 7,50 euro/nummer. Er gaan al 175.000 nummers over de toonbank nu en de site kent 1,7 miljoen unieke bezoekers per maand.

U wordt regelmatig ook hier in LP vergast op nieuws en opinies waarin The Economist "mee-spreekt". U kent de bronvermeldingen daarbij ook. Het is een zeer goed en "onafhankelijk" persmedium geworden met hoog prestige en het wordt nog steeds beter. Een ware mondiale speler op media-gebied met specialiteit economie en sociale problematiek... Dat zich met de groten, als ook Le Monde, makkelijk laat meten..

WAPENHANDEL OP ZIJN RUSSISCH-CHINEES

China wil graag wat bommenwerpers van Moskou kopen: 48 Su-35's voor 4 miljard dollar zijn in onderhandeling nu. Maar de Russen weten nog van de fraaie copieën van hun Su-27, die de Chinezen later aanboden als "hun" J-11 en ook van de Chinese JF-17 die erg veel leek op de MIG 29 en die het met Pakistan samen ontwikkelde... Dus eisen de Russen bij deze deal:

-verbod op kopiëren

-verbod op verkoop aan derden...

Anders vinden ze straks hun Su-35 elders terug.... Peking heeft niets geantwoord dus dat ziet er voor Poetin niet gemakkelijk uit.

China, de communistische staat, is buiten de deur echt voor "complete vrijheid" zeker in de buitenlandse handel en in het imiteren van goede ideeën en producten.... Dat merkten al vele andere landen ook en het stelen van industriële geheimen is in China al een complete industrie nu.

[Terug naar inhoud](#)

OLIE (energie), WATER

OLIE EN GROEI

De olieprijs schiet omhoog en drukt de groei in de olie-importerende landen. De vraag naar olie veerde weer op met het hervatten van de conjunctuur en verder is het winnen van olie op grotere diepten gewoon flink duurder. Maar er is nog een belangrijk fenomeen: de olieproducenten in het MO hebben, vooral door de Arabische revoluties, geld nodig om "de sociale vrede te bewaren en te betalen"... De barretprijs "moest" dus omhoog van ooit 21 dollar naar nu al 92 dollar... om geen al te hoge begrotingstekorten te krijgen in Saoedi-Arabië, Koeweit, Iran, Irak en de Arabische Emiraten, terwijl de marktprijs nu al op 119 dollar ligt. En de groei kachelt in elkaar in de olie-importerende landen...: per 10 dollar olieprijsstijging verloor Engeland 0,45% groei, Duitsland 0,38%, Frankrijk 0,3 % en Italië 0,15%.. Daarom racet de VS nu met topsnelheid naar een belangrijke exploitatie van het eigen gas en olie, die nu kan worden gewonnen dank zij de techniek van horizontaal boren en fracturatie. En het "bij-product" in politieke zin: de vermindering van de politieke afhankelijkheid is ook erg mooi meegenomen... De VS bouwt zijn energie-afhankelijkheid van het MO in hoog tempo af...

HOE LANG NOG ZONDER SCHISTEGAS?

Polen en Frankrijk barsten er van... maar Sarkozy trok in 2011 elke vergunning over exploitatie in en Hollande wil ook niks want hij moet de Verts gehoorzamen nu. Elke expert

weet dat er genoeg gas is in Frankrijk voor liefst 11 miljoen fransen die nu ook gas stoken en op gas stoken. Hoe lang kun je dit blijvende doen met een enorm snel stijgende gasprijs? Daar zit DE compensatie immers voor de olie uitgaven die nodig blijven voor de auto's/het transport. Het schistegas is iets als een "gouden eeuw op energiegebied" en de VS is er al fors aan begonnen. Dit gas is ook dé manier om politiek stukken onafhankelijker te worden van, Arabieren en het MO en ook van het Rusland van Poetin.

OLIE NODIG? GA NAAR GRACIA FOSTER!

Zij werd de keiharde baas van de olie-gigant Petrobras in Brazilië, deze grote vriendin van Dilma Rousseff, de president van Brazilië. Dilma zet ook overal haar pionnen neer...

Petrobras is qua beurswaarde nr. 4 op de wereld (138 miljard) na Exxonmobil, Petrochina en Shell (maar vóór Total!).

Deze gigant die olie en gas aanboort op 6000 à 7000 meter diep voor de kust doet nu al 2 miljoen barrels per dag en is op weg naar 5 miljoen in 2020 (daarvan zal 2,3 export zijn). Dus ze komen op de helft of zo van de Saoedi's! En er zit een jackpot daar beneden van 50 miljard barrel... de grootste off-shore voorraad ter wereld!

Ze lanceren nu een investeringsprogramma van 225 miljard nadat eind 2011 hun kapitaal even steeg met 70 miljard dollar. En in die strook van 800 bij 200 km voor de kust zou nog wel eens 4 à 5 keer zoveel kunnen zitten: Brazilië gaat op weg naar de hele groten dus op energiegebied. En produceert nu ook al de meeste biobrandstof ter wereld... Foster met haar 80.000 medewerkers is berucht om haar harde hand: ze heet "intern", Doodskopje (de naam van een tank van de politie bij de aanval op de favela's recent).

Het duo Dilma-Foster zal nog van zich doen spreken...

DE REVOLUTIES EN DE OLIEPRIJS

De Saoudi's waren altijd degenen die de olieprijs drukten bij crises; tot voor kort wilden ze altijd graag uiten dat een prijs van 100 dollar wel genoeg was en minder eigenlijk beter. Nu is dat sinds de revoluties veranderd... omdat de regering veel uitgaf om onrust te dempen. Er werden 130 miljoen dollar uitgegeven voor huisvestingssteun en extra-steun aan de jonge werkelozen.

In één jaar stegen de uitgaven met 28% tot 804 miljard ryals en de inkomsten stegen met 51% (!) tot 1100 miljard. De groei was 6,8%, de ambtenaren kregen een bonus die ook 224 miljard kostte. De olieverkoop is 80% van de rijksinkomsten en nog in 2009 was een barrelprijs van 70 dollar ook om zonder tekort te werken. Dat is nu 80 dollar geworden en zal naar 98 dollar stijgen. Want men wil 3 miljoen arbeidsplaatsen meer en de defensie-uitgaven (laatst nog 84 F15's voor 29,4 miljard) stegen ook fors. De Arabieren moeten voldoende verkopen en willen niet dat, zoals eerder, de barrelprijs bij een laagconjunctuur, terug viel naar 40 dollar. Men denkt nu dat het vasthouden van de prijs op 100 dollar en nu al is de produktie in S-Arabië op zijn top en ook de Emiraten en Koeweit produceren fors. Tja als je een oliegi-gigant bent moet je enerzijds de conjunctuur bij je afnemers dienen en anderzijds ook je geld binnenhalen, ook om het land "rustig te houden". Wat met al die revolutionaire onrust nu niks meevalt... Het zijn daar evenwichtskunstenaars geworden..

DE VS DE NIEUWSTE OLIEBOER!

In de stad Willistone in Dakota gaat het erg goed: Pas 5 maanden nu. Maar de woningen zijn in getale in aanbouw alsmede al 5 hotels daar waar het gisteren nog prairie was. Geld zat en de ww is 0,9% (Dakota 3% en de VS 8,5%) en waarom kun je zien bij Walmart waar de campingcars en de pick-ups volop staan geparkeerd. Om de stad vele "man-camps" met nogal povere woonruimte voor de 20.000 mensen die hier nu 8000 dollar per maand verdienen kunnen. Hier wordt nu de schiste-olie aangeboord naast het schiste-gas want de stad staat op de Bakken – formatie, een gebied van 40.000 km2. En

daar zitten nu vele "wildcats" in te prikken, die hun dure geld er aan wagen. Dat doen ze met hydraulische fracturering die vanaf 60 à 80 dollar per barrel rendabel is. De techniek is intussen sterk verbeterd: je kunt tot 2 kilometer van het boorgat "horizontaal" de gevulde rotsen aanboren waarin of gas of olie zit. En dat gebeurt onder het grondwaternivo waardoor de vervuilingkans (door vuil water met chemicaliën) erg beperkt is geworden. Hier mag het dus: in Frankrijk geldt nu een algemeen verbod sinds enkele (pre-verkiezingsmaanden!).

In 2010 produceerde de VS 7,51 miljoen barrels per dag: de russen doen iets meer dan 10 miljoen en de saoudi's 10. Iran doet nog maar 4,4 en China maar 4,1 miljoen. Als het Bakken is volgeprikt met 40 à 50.000 putten zal er 20 jaren veel te halen zijn en de VS wordt weer een grote olie en gasboer: nu is de olie prioritair aan het gas vanwege de prijzen. De wildcats verkopen hun bedrijfjes voor miljarden en de eigenaren van de grond worden vlotjes rijk. In de VS is de grondeigenaar eigenaar van alles op elke diepte... al kun je dat recht splitsen in "oppervak" en "op diepte x". De aanpak hier is die van de goldrush: dag en nacht komen er mensen aan en machines en nieuwe wildcats en de stad en zijn nieuwe industrie schiet uit de grond...dit is de american jobmachine in werking... Dakota wordt zonder twijfel tweede in olie in de VS , achter Texas, maar voor Alaska en Californië. Dus hup met de geit.. heet het hier en Obama lacht in zijn vuistje. Minder afhankelijk, en meer werk en meer groei=BNP!

EEN SMARTTOWN VOOR JAPAN

Ten westen van Tokyo komt deze superstad die een energetisch wonder moet worden. Want Japan wil in 2020 voor 20% op duurzame energie draaien: dus moet de stad ook uitkomen met 70 à 80% minder CO2 productie. Dus wordt nu alles uit de kast gehaald om de energieconsumptie terug te dringen: isolatie, opwekking en opslag, alles wordt onder de loupe genomen. Ook 30% minder

watergebruik dus. Dus zonnepanelen op daken, laadbare lithiumbatterijen, brandstofcellen in de tuinen, waterstof centrales, intelligente electriciteitssysteem, elektrische auto's en fietsen etc. In maart 2014 kunt u de stad bezoeken waar voor 500 miljoen in dit soort technologie werd geïnvesteerd. Dan bestaat Panasonic namelijk 100 jaar en dat wil het ferm vieren na zoveel ongeluk...

PLENTY WATER VOOR ALGIERS

Er werden liefst 39 stuwdammen gebouwd en ook nog 15 ontzoutingsfabrieken om de stad Algiers, waar al vaker "wateropstanden" uitbraken, te voorzien van genoeg drinkbaar water. Een topprioriteit (om de sociale vrede te bewaren), werd gerealiseerd met oliegeld en met zeer veel buitenlandse know-how en hulp. De 4 miljoen inwoners mogen nu veel meer dan de 100m³ per kop tappen die de Wereldbank aangeeft. Duitsers en vooral veel franse bedrijven als Veolia en Suez zijn de grote steunpilaren van de organisatie die SAAL heet en die de watervoorziening bestuurt. Het lukte om het waterverlies van 30 naar 17% terug te brengen en om een grote telefoondienst te realiseren met één nummer (1594) dat 600.000 klanten op hun wenken bedient. Gezien de immense politieke belangen bepaalt de overheid de waterprijs: nu is dat 0,01 eurocent per m³ voor oppervlaktewateren en 4,2 eurocent voor ontzout zeewater... Dat is voor de franse burens een droomprijsje.

Algiers heeft met hulp van de regering en de oliepoet een groot politiek kruisvat opgeruimd...

[Terug naar inhoud](#)

RELIGIES

ISLAM EN TERRORISME

Vele achten de aanhang van de radicale salafisten afnemend nu ook Al-Qaida, mede na de eliminatie van Bin Laden, in aanzien verloor. Al zien we in de Sahel en elders verleggingen van het actie-terrein: daar waar de chaos, de vluchtelingen en de ellende is, werft ook Al-Qaida dat nu onder de naam Al-

Aqmi opereert. En toen was er Merah in Toulouse die even 7 mensen, militairen (en moslims!) en joodse kids en hun leraar dood schoot en dat filmde. Hij blijkt een bekende van de politie was in opleiding in Pakistan en Afghanistan en was daar vóór een regelmatige met de politie botsende delinquent. Het werd meteen een hot item in de lopende verkiezingsstrijd in Frankrijk.

We zien opnieuw moorden in de naam van een God en een religie, wat radicalen uitvinden die om andere redenen belangen willen verdedigen of die wraak willen nemen voor aangedaan leed of schande. Zoals de taalstrijd in België de noemer werd voor een historisch ressentiment: de onderdrukking van de Vlamingen door de wallons.. Zie ook Ierland waar protestanten en katholieken (beide christenen) elkaar wreed vermoordden vele jaren, omdat er geen oplossing was gekomen voor de engelse bezetting van Ulster. Dus voorbeelden te over.. En de kruistochten tegen het "bezette Heilige Land" en het uit hun huizen zetten van palestijnen op de West-bank is van hetzelfde soort.

Het toont enkel dat je een geloof gebaseerd op naastenliefde of dat moorden verbiedt en dat je ook een politieke idee met democratische basis kunt omwringen in een bron voor mateloos geweld. In die zin is religie, net als politieke overtuiging "gevaarlijk": het zijn passies die zich laten radicaliseren als de omstandigheden er naar zijn. Merah was een niet-geïntegreerde jongen uit een gebroken gezin, die hield van mooie dingen en die kleine diefstallen pleegde om geld te bemachtigen. Van daaruit ging hij, via ronselen in een gevangenis, op het pad van de radicale islam. Nu is hij dood en liet een video na van zijn misdaad die bij Aljazeera werd afgegeven die besloot hem niet te tonen. Zo lang de radicale islam ontspoorde jongeren kan aanpraten dat ook zij slachtoffer zijn van dat "foute westen" en daarbij Israël en de geknechte palestijnen als voorbeeld hebben, zullen we van tijd tot tijd deze schokkende acties blijven zien. Daar helpt een Geheime Dienst en een AID ook niet altijd tegen.

Overigens was in de verkiezingsstrijd te zien hoe veel angst en ressentiment deze daad opriep: het zorgde weer eens voor een verandering van politieke partijkeuze bij een aantal kiezers... Geweld is gevaarlijk, kan diepe ressentimenten raken die even diep liggen kunnen als geloof of politieke idee... Dat zagen we weer bij deze moordpartij en bij de reactie in de politieke sferen...

[Terug naar inhoud](#)

AFRIKA

WADE EN DE TWEDE RONDE

Hij bleef op 35% steken in ronde 1 maar lag voor op zijn eerste minister Sall (die 27% scoorde) en op Niasse met 13%. De opkomst viel terug naar 52%; die was eerder altijd rond 70%. De tweede ronde kwam er op 18 maart waarbij Sall tegeover Wade kwam te staan. Wat pikant is omdat Sall de grote lieveling, minister en later zelfs premier was onder Wade. Tot hij hem hardhandig aan de kant zette in 2008, dan wordt deze intelligente ingenieur in de Geologie afgedankt en is zijn politieke carrière ten einde... Maar nu is hij er weer met zijn goed georganiseerde partij "Alliantie voor de Republiek". En zijn aanhang is groeiende terwijl hij vaker spreekt en zegt: De macht kan enkel nog voortbestaan via terreur.... Zijn de dagen van de oude Wade (85 jaar), die eigenlijk geen derde ronde mocht draaien van de wet, nu toch geteld? En al op 18 maart of een beetje later?

Het werd een eclatante overwinning voor Sall die breed werd gefeliciteerd in binnen- en buitenland. Oude Wade en zoon accepteerden de uitslag en dat waren gewoon mooie punten voor Senegal en eigenlijk heel Afrika. En dat vond de Afrikaanse Unie ook!

MALI IN DE FOUT

Het putschte in Mali gelukkig (nog) zonder bloedvergieten. Jonge militairen grepen in en wijzigden de Grondwet waarna ze zeiden geen kandidaat te willen zijn bij nieuwe verkiezingen. De zittende president Touré bleek ongedeerd na enkele dagen. De

ingreep werd breed veroordeeld in en buiten Afrika. Een ander houdt verband met de groeiende onrust in het noorden van het Mali, het touareg-gebied. Het leger vecht daar een onmogelijke strijd tegen touareg-opstandelingen sinds jaren... en is compleet uitgeput en zonder middelen. Nu keerden de groepen die ook in Libië meededen terug en met vele wapens natuurlijk. Wat hier (en ook elders) nog tot meer narigheid leidde en dat is nog niet voorbij. Een groep afrikaanse leiders ging op pad naar de rebelse putschers..

[Terug naar inhoud](#)

WEST-EUROPA

Zie ook Exc. Franc.: Historie franse uitgaven

HET KREDIET VAN MONTI REDT ITALIË

De bankiers van de City noemen hem al : "The full Monti" en de Italianen spreken over "de kardinaal" na jaren over "de cavalier" te hebben gesproken. Het lukt hem op 69 jaar om een zeer zwaar financieel regiem aan zijn land op te leggen in dit land met 1 op de 3 werkeloze jongeren, een lager gezinsin-komen dan 20 jaar geleden en een daling van 2% van het BNP dit jaar. Hij duwde een paardemiddel door het parlement dat vóór stemde... (556 op de 630 stemmen!).

Hij is lid van geen enkele partij deze professor in de economie en was werkzaam in het brusselse om daarna baas van de Bocconi-universiteit te worden. Zijn kabinet bestaat uit: 7 professoren op 17 ministers) en een admiraal als Defensiemans. In 3 maanden slikte het land: een forse pensioenhervorming, uitgavenbeperkingen van 30 miljard, 20% minder medewerkers bij Defensie, forse aanpak van de fiscale fraude, versoepeling van het ontslagrecht, openbaarheid van de financiën van de ministers en verbod op transacties cash van boven de 1000 euro!

En hij herstelde de goede verhoudingen met Berlijn en Paris en gaf het land

prestige terug en een leider met stijl... En neemt stelling tegen het beeld van de "knoflooklanden van Wilders" en geeft daarmee voor het zuiden, de toon aan. Een man met een toekomst zeggen vele..

SPANJE NOG MEER IN DE KNEL

Rajoy ging er fors tegen aan om de tekorten te verminderen en nam zich voor 40 miljard te bezuinigen. De groei is bijna nul, de ww liefst 23,3%... de staatsschuld 61% en de noteringen zijn van A3 tot A. Omdat de interne consumptie erg zwak is gaat er nu meer op export. Er kwam een algemene staking op de 100^e dag van zijn regering mede omdat hij het arbeidrecht wil versoepelen en ook een belastingverhoging wil (inkomstenbelasting) en hij de regionale en lokale budgetten op gat "0" wil zetten. Hij wil ook dat de banken zich bevrijden van dat vele onroerende goed want een prijs hoog houden met bijna 1 miljoen niet-verkochte woningen is absurd. Maar het zat niks mee: het geplande tekort van 6% in 2011 werd 8,5%... en de voor 2013 geplande 4,4% lijken lastig te halen nu. Zeker omdat er 1,7% recessie wordt verwacht in 2012. Dus zei hij flink naar Brussel: ons tekort in 2012 zal 5,8% worden... Brussel verweerde zich en stelde voor dat het 5,3% zou zijn, dus er werd water bij de wijn gedaan. Maar dat zal nog niet lekker lopen als we denken aan Berlijn en Parijs! Er wordt nu ook hard gewerkt aan regionale bezuinigingen, zoals in Catalonië, en dat zal Madrid moeten inspireren en tot salarisverlaging voorstellen te komen, lagere gezondheids- en onderwijsuitgaven en minder bijstand en andere steunmaatregelen. Het wordt nu echt spannend en Spanje lijkt nu ná de grieken HÉT europese zorgenkind te gaan worden.

EEN BEETJE GRIEKSE GESCHIEDENIS

Frankrijk en Engeland waren ooit ook ruim een jaar "failliet". Griekenland was dat 20 jaar lang ná zijn geboorte en moest "dus" lenen om te functioneren... Nou ja "moest", het lenen bij eigen volk wat gewoon was in die dagen (Staatsobligaties) deed men in Athene zelden: de grootmachten moesten hun power blijven aanwenden opdat de grieken geld

kregen op de internationale markten. Toen al rond 1830... dus. De belastingbetalers ontdoken die belasting en de belastingontvanger was erg tolerant voor die boeren, vissers en mijnwerkers... Ze deden dat immers ook, dat geld verstoppen tijdens de turkse bezetting en toen was dat "verzet". Dus maakten de ministers van Financiën twee begrotingen: een harde, noodzakelijke en één "werkelijke", die meestal uitkwam en steeds op een tekort. In 1845 zei de minister dat hij recht zou hebben op 442.000 drachmen op de olijvenoogst en dat hij verwachtte er ca 62.000 echt van binnen te krijgen. Wat overdreven was omdat hij een jaar eerder bijna niets binnen kreeg...

Wilt u de grieken van nu nog beter begrijpen? Lees dan het boekje: Het tegenwoordige Griekenland van ene Edmond About van 1854 dat werd herdrukt. Dat hadden de brusselenaren eerder moeten doen en dan zouden we allen begrijpen dat de grieken nu nog steeds niet "snappen" dat belasting betalen gewoon is..

Intussen deed Fitch Griekenland weer een tandje lager omdat zijn economie echt ongezond is... De verkiezingen naderen nu snel en de markten worden al weer nerveus. Het grote drama gaat naar een nieuwe episode toe.

[Terug naar inhoud](#)

OOST-EUROPA

TWEE POETINSUPPORTERS IN PARIJS

Een historica baas van een russisch Instituut in Parijs dat hier een instituut runt dat "de democratie promoot" en veel doet aan "de ethiek der naties". En het staat zeer dicht bij de russisch orthodoxe Kerk en citeert dus ook vaker het Evangelie... Natuurlijk is ze ook groot supporter van Poetin!

Een andere is de deken van een uni in Moskou, die ook vaak in Frankrijk werkt en bij de communisten hier zeer bekend is. Zij noemt Rusland een "geleide democratie"

en acht het prima dat "Poetin een beetje gehaat is in het buitenland, en daarnaast hard is en ook een beetje cynisch".

Beide Poetindames voorspelden 50 à 52% in de eerste ronde voor hun "champion"...

Narotchnitska en Tretyakov heten deze aimabele dames.

HOE POETIN WON

Hij won de presidentsverkiezingen met meer dan 60% in de eerste ronde, de twijfel over die overwinning was groot. Er werd daarvoor en erna fors gezocht naar het bedrog dat er aan ten grondslag lag... en daarbij stootte men op de oude communistische traditie waarin geen enkele truc werd geschuwd en de ene leugen erger was dan de andere. Ook Poetin liet in november 2011 foto's in de media ventileren waar twee bekende russen in het buitenland, samen op stonden. Beide zijn rijk, kennen elkaar niet en woonden in Londen. De eerste foto van beide "samen" kwam in een provincieblad en vond daarna vlot zijn weg in de media. Dat werd het einde van de reputatie van een van hen, die op Internet tegen Poetin c.s. fulmineerde...

Er bleek een hele rij te bestaan van vervalste video's, "opgenomen" gesprekken en navrante foto's. KGB-techniek van de bovenste plank en u weet: Poetin was KGB-er. Een opname van een gesprek van een tegenstander die daarin een andere tegenstander (een milieu-activist die in vele media tegen Poetin fulmineerde), fors beledigde deed het prima in de media. Ook een (vervalst) opgenomen gesprek van twee Opponenten in een Moskou's café deed zijn vuile werk en werd gevolgd door een video waarop de twee samen behoorlijk dronken. Weg reputatie dus. De kosten van de hele operatie moeten op meer dan 250.000 euro worden geschat.

Soms lukte het niet en lukte het de "beschuldigden" om samen ferm te ontkennen en in scherpe termen de "overheid" te beschuldigen. Omdat de staat praktisch een media-monopolie heeft gaat zo'n bedrog nogal eens tot in de perfectie.

Toch werd de middenklasse in Rusland steeds wakkerder en zich steeds bewuster van de manipulatie en kwam in opstand

tegen dit alles. Zeker na de openlijke truc van Poetin om zich weer kandidaat te stellen en door de wijze waarop dat tussen hem en Medvedev liep... Duizenden gingen daarna in de felle kou de straten van Moskou in om scherp te protesteren. Toen deed Poetin er nog een schepje bovenop en liet een video circuleren waarop twee oppositieleiders vakantie vierden in de Arabische zon. Maar dat lukte niet meer... Maar de video's van drie ingehuurde prostituée's die met drie opponenten aanpaptten en met hun de hotelkamer deelden die vol kamera's zat, deden nog wel hun vuile werk via het internet. En ook een video waarin een opponent masturbeerde tijdens sex met zijn vrouw, deed nog veel schade ontstaan. Maar nu komt van alles boven en de opponenten zijn gewaarschuwd. Dit is, weten ze nu, echt nog niet het einde van het compromitteren. Het artikel in L'Express waarin het valse materiaal deels werd getoond, was ronduit schokkend. Nu moeten de russen dus verder met een president die niets schuwt om te winnen... en wiens populariteit ernstig is gedaald. Hoe vuil gaat het nu nog worden?

Poetin huilde bijna toen hij speeche na zijn overwinning met bijna 64% en wilde dat de verliezer met 7% in de regering zou plaatsnemen. Waar deze voor bedankte. Intussen bleek op de site Control2012 waar alle fraudemeldingen werden verzameld dat er zeker sprake was van 6000 gevallen. En de oppositie lijkt ook verre van plat... zij zullen, denken vele niet stoppen nu. En dat is echt nieuw hier en slecht nieuws voor de wenende Poetin.

POLEN GAAT OK!

Groei van 4,3% in 2011 en voorzien voor 2012 2,5%... , een staatsschuld van zo'n 58% van het BNP, de inflatie is 4,5% en de WW zit op 13,5%. Dat is de balans van de liberale Tusk die de conservatieven opvolgde. Het land met zijn 38 miljoen inwoners is nu de 7^e in de economische top tien en het inkomen per hoofd is nu 62% van het Europese gemiddelde.. Maar dat was in 1197 nog maar 43%. De Europese

hulp is hier natuurlijk niet vreemd aan... dat ligt op 67 miljard voor de periode 2007-2013 en alles werd goed daarvan ingezet. Modernisering van autowegen en spoorwegen zijn erg goed aan de gang maar de overheidsorganisatie moet veel dynamischer worden. De buitenlandse industrie die kwam ging vooral op de lage arbeidskosten en op de ligging naast Duitsland, maar zou meer moeten letten op de goede opleidingen zegt men in Warschau. Maar er is nog beter nieuws: Polen zit vol gas en dat steengas zal nu uit de grond gehaald worden waardoor ook die afhankelijkheid van de Russische gaslevering, een nachtmerrie van de polen, verminderd kan worden. Dit is dus het goede nieuws uit het land van de "lastige poolse immigrant in Nederland"...

OOST-AZIË

WUKAN STAD VAN EXPERIMENTEN

Het heet wel "het laboratorium van de democratie" een stad niet ver van Wuhang waar in de bevolking sterke mensen zijn die corruptie denonceren en die naar democratie streven. En wat vindt "Beijing, de partij" daar dan van, is de vraag. Wel, een "progressieve" gouverneur van de rijke provincie Guangdong met 110 miljoen (!) inwoners, die ook veel prestige heeft in de partij, greep in en schiep,- tot ieders verbazing-, ruimte voor "officeel experiment". Er wordt met borden en al regelmatig betoogd, vreedzaam en zonder rellen; de politie blijft ver weg; niemand wordt (zoals vroeger) nu opgepakt; en er zijn nu daadwerkelijk ook vrije verkiezingen! Daarbij komt ook internet goed van pas... de kandidaten maken daarop (via Twitter en Weibo=social site) reclame voor hun programma. "Wij willen terug naar dat wat men ons heeft afgenomen" klinkt het, ook uit de mond van een charismatische persoon die al vele lokale conflicten bezwoer. Hij wil dat de terreinen worden terug gegeven die projectontwikkelaars inpikten op zeer dubieuze wijze. En dat valt nog niet mee. Hij eist een proces en veroordelingen van de boosdoeners van gisteren en krijgt daarbij gehoor van de autoriteiten. Zijn ster is, ook in Peking, stijgende...

De autoriteiten verkeren nu in een toestand die varieert van "nieuwsgierig" tot "ongerust, maar er wordt serieus ruimte geboden. Is dit deeltje van China dat al redelijk welvarend is en goed ontwikkeld, de voorbode van een democratische lente die ook wordt verwacht bij de opvolging van de huidige bestuurders van het land? Er is echte hoop daarop hier maar iemand zegt ook: in Taiwan is er democratie maar ook.. veel corruptie... Wat wijst op realiteitszin.

Tja, waarom zou in China niet ook gebeuren wat we elders als ontwikkeling zagen? Er is nu al welvaart voor ca 25% van de bevolking in de steden en elke dag wordt het beter... En goed opgeleide en redelijk welvarende mensen zijn nooit lang makke schapen. Niemand beweert dat chinezen zo niet kunnen zijn.

CHINESE ARTIESTEN: VERDIENEN PRIMA!

Kijk je naar veilingopbrengsten en maak je daarvan de top-tien-lijst, dan staan er twee chinezen aan top... Boven Andy Warhol, Picasso, en dan... komen er wéér drie chinezen dan weer westerlingen en dan nog een chinees op plek tien! De chinezen doen nu al 40% van de veilingmarkt omzet... en dat stijgt ook nog. U zag er nog nooit iets van? Wel dan bent u geen chinese miljonair óf u kijkt niet goed...China is overal en dat is niet vreemd: daar wonen even veel mensen dan in Europa + de VS, ja zelfs maar iets minder dan de EU + de beide america's... En de groei en de vlotrijken, die zitten daar ook nu.

DE WIEBELENDE CHINESE HANDELSBALANS

Februari 2012 was het tekort plotseling 24 miljard zag Peking (voor het eerst in 10 jaar!) terwijl Berlijn aankeek tegen een nog forsere plus dan eerder. Maar anderzijds is het goed nieuws nu 2011 afsloot met 112 miljard plus waardoor de importeurs (vooral de VS en Europa) weer riepen om opwaardering van de yuan. Wen Jiabao, de president, vindt dat echter niet waar: de

yuan ging 5% omhoog en dat is, zegt ie, een voldoende ontwikkeling. En kijkt u even naar Berlijn zei hij wijselijk met zijn 150 miljard overschot in 2012... Terwijl de euro óvergewaardeerd zou zijn en er in Europa een crisis woedt..

Nou is er ook een geruststellende verklaring te horen: in de periode van het chinese Nieuwe Jaar (als heel China naar zijn ouderlijke plek reist) gaan de fabrieken weken dicht... en kopen de chinezen ook (veel geïmporteerde producten voor het feestje). Maar de importsprong in China was erg groot en er was sprake van een flinke voorraadaanvulling omdat men prijsstijgingen verwachtte. Dus zal het geen incident blijven, zeggen chinese economen. China gaat steeds meer op "ons lijken" met zijn loonontwikkelingen en zijn handel...En dat is eigenlijk een geruststelling toch?

Want de prijs van de arbeid in Z-China steeg met 12% en die in Sjanghai met 14%... Daarmee komt het hoger uit dan bijvoorbeeld Mexico. Op naar 2020 zouden die kosten wel eens kunnen verdubbelen en de nodige investeerders kiezen nu al eerder voor... Vietnam. Dus het begint te bewegen al moet iedereen beseffen dat in China ook de productiviteit fors blijft stijgen. En, pas op, hun goedkope arbeidspotentieel is nog lekker groot ook. Dus het is nog geen echte totale ommekeer.

DE JATTENDE CHINEZEN

De amerikanen zijn er ook woest over: alle geheimen in de biotechnologie, de nanotech, de telecommunicatie en de duurzame energie-opwekking worden op grote schaal "gestolen" vanuit China. Dat is niet het eerste en niet het enige land wat zo "in de race" vooraan wilde komen maar nu is de schaal waarop het gebeurt ongekend. Ze zeteen hackers in om via computers geheimen te stelen en werken met makkers in de westerse bedrijven samen in het betere jatkwerk. Processen voeren is nauwelijks te doen dus hebben nu Japan, de VS en de EU een forse klacht ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie. Waarvan de vraag is of dat echt gaat helpen. Betere beveiliging lijkt effectiever maar kost ook erg veel geld...

China is echt van plan om het pleit te winnen, dat bleek al uit meer manoeuvres zoals de zeldzame grondstoffen die het heeft en die het slechts mondjesmaat wil verkopen in het buitenland. Dat laatste is nu de kapstok waaraan de klacht bij de WHO is opgehangen...

HOGER MINIMUMSALARIS IN CHINA

Wel 21 lokale overheden verhogen in dit land nu de minimumsalarissen terwijl die elders vaak omlaag gaan. Let wel hier daalt ook de actieve populatie: de vergrijzing is er ook hier en dat is één oorzaak van deze verhoging. De verhogingen gingen met twee-cijferige getallen ziehier de toppers in de provinciellijst:

-Henan + 35% (!), Anhui +27% , Sichuan +23%...We hebben het hier over bedragen rond de 1100 yuans. Er werken nu ruim 60 miljoen chinezen bij uitzendburo's en die weten nu echt waaraan ze toe zijn. Hun "misbruik" wordt zo fors aangepakt. China komt in het westerse spoor.

KAN JAPAN ZONDER KERNENERGIE?

Na Fukushima was het aandeel nucleair in Japan 26% van de elektrische energie, erna werd dat 0%... maar experts kunnen zich voorstellen dat het weer 10% zal worden...

En zelfs mogelijk 50% in 2030. Nu zijn er 52 van de 54 reactoren... niet dicht, maar "in de slaapstand"! Dus de ramp zal niet veel veranderen en leidt enkel tot "een pauze"? Tja, Japan verdiende niks slecht, via Hitachi en Mitshubishi aan verkoop van centrales etc. en dat is van eminente betekenis om de export op peil te houden. In 2011 was er al een handelstekort door hoge import en in 2012 wordt er 35 miljard aan fossiele brandstof geïmporteerd. De klanten moeten +18% betalen de bedrijven zelfs +36%. Men bespaarde 6% aan electra-consumptie maar dat lijkt terug te vallen naar -3,5%. Maar er kwamen naast kleine veranderingen ook grote op door de schok... lagere thermostaatstanden, LEDS gebruiken en waakstanden van apparaten vermijden waren kleintjes; de verlichting uit

in Tokio en een opleving van de productie van zonnepanelen waren vele grotere en blijvende effecten..

En de serieuze aanpak, na vele jaren van verwaarlozing, van de bij ons "normale" dubbele beglazing is nu een prioriteit geworden.

En in de politiek was er ook al forse tegenstand: lokale autoriteiten weigerden centrales te sluiten want hun industrie ging plat en de anti-kernenergie stoppers wonnen al bij verkiezingen. Als er iets fout gaat in het Nauw van Hormuz (Iran) is het raak en zal Japan de andere kant weer op moeten... En zal Japan ook weer proberen zijn plek als exporteur van nucleaire kennis en producten te gaan terugpakken... Dus u bent gewaarschuwd: Japan is niet Duitsland.... Maar zelfs daar zijn er ook al twijfelaars.

DE JONGE KIM JONG DOET HET ANDERS?

Hij kondigde tot ieders verbazing, een moratorium af op de kernenergie... Hij lijkt veel opener dan zijn vader naar buiten, naar de andere landen... En lijkt ook zijn afhankelijkheid van China wat te willen verminderen. Maar zijn houding naar binnen, naar zijn volk, daar is nog geen spootje van een lente te vinden. En de 24 miljoen n-koreanen merken van alles bitter weinig dus. De jonge man heeft ontegenzeggelijk meer charisma dan pa en werd ook in Zwitserland opgeleid. Let wel: dat effe platleggen van de kernenergie wacht nog op de reactie en de garanties van de VS... economische (hulp dus...) en die voor de veiligheid. En, het heeft ook alles van doen met de lopende Amerikaanse verkiezingsstrijd. Is Obama mogelijk voor Kim Jong de betere kandidaat en moet ie voor de republikeinen oppassen? Best mogelijk!

BALANS VAN EEN DUBBELE RAMP

Het was punt één de tsunami ná een aardbeving die alles veroorzaakte, nu één jaar geleden, en daarna bleek dat men nooit had voorzien dat de stroomvoorziening daardoor kon uitvallen. Dus alle veiligheidsvoorzieningen werkten prima tót de stroomtoevoer voor de noodzakelijke afkoeling uitviel en er geen enkele

noodvoorziening bleek te zijn... Dikke fout in het ontwerp dus! En dat veroorzaakte het grote drama eigenlijk: menselijke fouten dus die bleken ná een aardbeving die niemand schuld is. De balans is afgrijselijk:

-16000 slachtoffers en nog 3300 vermisten nu

-340.000 moesten uit hun huizen weg : alles kapot of vol straling

-130.000 gebouwen vernield

-160 miljard schade in totaal

-op de kernrampenschaal ligt deze ramp op nivo 7 en dat is het nivo van Tsjernobyl.

De politieke en economische gevolgen in Japan zijn nog steeds groot en in de hele wereld klapte het vertrouwen in kernenergie totaal in. Diverse landen, vooral in Europa, willen nu: kernenergie naar nul en snelle afbouw...

Het opruimen van de reactoren kost ca 30 à 40 jaren, het hele gebied blijft onbewoonbaar voor tientallen jaren... wel 24000 km²! De beheerder is bijna failliet nu en het vertrouwen in politiek en technologie is op nul gekomen...

Maar iedereen die rekest weet dat Japan weer aan de kernenergie zal gaan... en zijn centrales, die nu op lage pit staan, zal moeten heropenen. Een industrie zonder betaalbare energie is onmogelijk. Dit oude land zonder jeugd met 220% schulden van de staat (wel japanse schuld!) kreeg een beetje de genadeklap. De gevolgen op termijn en in de hele breedte zijn eigenlijk nog niert in kaart gebracht. De les is duidelijk: véél beter beveiligen die kerncentrales en ook: die kernstroom is vooralsnog erg goedkoop en bij een krimpende olie-beschikbaarheid is ze ook nog nodig.. zo'n halve eeuw of zo...

Dat zal nog veel schrik opleveren en politici de kop gaan kosten!

ZUID-AZIË

HET INDISCHE WONDER ZAKT AF?

Het is voor iedereen nog een complex en ondoorzichtig land, wat opklimt, wat een lastige democratie kent en wat vaak niet wordt begrepen door "buitenstaanders". onveranderd sterk te zijn. Zijn bestuur,

zeker op financieel gebied, is nogal rammelend gebleven. De openingen na een wat communistische periode lijken weer wat dichtgeslibt. De grote nationale bedrijven vechten hard tegen de binnenkomende buitenlandse, en de groei zakt ook hier in: 2010 meer dan 10% nu, eerder 7%... En grote inflatie en idem sociale onrust. De snelle verandering vanaf de 90-er jaren is "slipping away" zegt The Economist recent. Hier werd op de privé-sector gerekend voor de "motorrol" die in China staat en partij hebben. Maar het lijkt dat de privé sector toch niet veel kan zónder een beter overheidssector. En de minster van Economie die in Davos werd ondervraagd kreeg de indruk gevestigd dat men zich mogelijk (en wéér eens) verkijkt op de situatie. Rond India zijn er vanouds zowel optimisten als pessimisten en nu is weer de vraag wie het echt snapt... Even wachten op een nieuwe top? Wie weet!

[Terug naar inhoud](#)

NOORD-AMERIKA

VS-VERKIEZINGEN? KWESTIE VAN POEN!
Romney krijgt zijn campagnegeld voor $\frac{3}{4}$ van 25 miljardairs. De miljoenen dollarstromen zijn er voor hem en ook zijn tegenstanders. Er is een groep PAC van 5 miljonairs die Romney 19 miljoen stuurde in januari, er is een Bushgroep van ex-adviseurs van hem, die 10 miljoen anti-pubs verzon en uitzette... en zo gaat het hier. Bijna alles mag áls het maar openbaar gebeurt. En de kandidaten doen hun beloften aan de gulle gevers: Romey ex-hedgefondbezitter, beloofde al belasting versoepelingen aan hen. Ook Obama is er, onder druk, mee begonnen en krijgt geld van Hollywoodproducers nu. De campagne die op geld draait wordt door de dikke stroom dollars ook steeds vuiler en onbeschofter. In 2008 ging er 5,2 miljard aan de campagnes op... en nu gaat het al om 6 à 7 miljard en we moeten nog tot november. Er zijn maanden dat Obama het dubbele ophaalt van Romney maar dat verandert met de polls. Investeerders zijn watervlug zoals bekend. En een casino-magnaat doet het zelfs zo dat

de strijd open blijft: hoe meer kandidaten met kansen hoe meer hij aan het gokken (met de verkiezingen dus) verdient. Dus hij geeft geld aan de afzakkers om ze teug te pushen... That's America!

OBAMA: OP NAAR HET MILJARD

Hij verkoopt kaartjes voor een diner met hem aan tafel voor 35000 dollar, fotoshoots voor 15000 en verzamelde al 155 miljoen voor einde maart... Zijn prognose? Wel, ca 1 miljard! Hij krijgt daarnaast ook nog 400.000 salaris en zijn vermogen zit ergens tussen 3 en 12 miljoen dollar. Dat verdiende hij aan royalties voor zijn boeken. Hij "moet" wel nu Wallstreet besloot de republikeinen te helpen en de data van de persoonlijke situatie van Romney, Gingrich, Santorum en Paul zijn ook geen verrassing: de miljoenen vliegen je om de oren. Hun totale uitgaven nu voor de campagne overstijgen al de 100 miljoen en we beginnen eigenlijk pas. En het verrassende is dat de kandidaat Paul op zijn dooie eentje en met zijn enthousiaste libertijnse achterban, bijna het meeste wist op te halen: namelijk 31 miljoen. Enkel Romney verslaat hem hier met zijn totaal van 55 miljoen. Santorum zit op 5 miljoen en Gingrich op 18 miljoen... Het laatste grapje over Gingrich is: die heeft meer koffers dan je op een vliegveld kunt vinden... En zo'n grapje uitzenden op een regionale zender kost je al gauw een kleine ton. Dure grap dus.

DE NACHTMERRIE VAN ROMNEY

Hij wint steeds meer terrein op Santorum en lijkt dé kandidaat tegenover Obama te worden. Maar er is een mijnheer met een vast voornemen om hem te nek te breken: ene Johnson ooit stakingsleider tegen een besluit van de eigenaren van de fabriek in Marion die net was gekocht door.. het investeringsfonds van ene Romney... om de salarissen met 22% te verlagen. Dat werd niks met die staking en in 1995 werd de fabriek gesloten en allen ontslagen. En nu Romey zich opwerpt als de man van de jobs is het voor Johnson dé tijd om dat stukje historie van Romney's onderneming

hoog op te spelen. Gingrich ging plat vanwege de vrouwen Santorum is wel erg katholiek en nu is Romney met zijn verleden aan de beurt...

Het republikeinse kamp is niks rustig en nogal chaotisch en Obama kijkt toe... terwijl de economie beter gaat.

GUANTANAMO

Helaas het is er nog steeds en het perspectief is niet bemoedigend.

[Terug naar inhoud](#)

LATIJS AMERIKA

BRAZILIË IN EEN FLAUWTE?

Het zakt even (?) in daar in Brazilië: de groei in 2011 werd 2,7% en dat is heel wat anders dan de 7,5% van 2010. Hiermee danst dit land even uit de rij van de BRICS, zeker ook wat de teruggang van de industriële productie van 3,4% betreft... Dus er is werk aan de winkel voor Dilma Roussef en die zoekt het om te beginnen in wat bescherming van haar industrie... hogere douanetarieven dus. Ook werd de import van auto's uit Mexico afgeknepen door een contract open te breken. Ze is ook boos op de VS en Europa nu de investeerders vooral ook Braziliaanse obligaties willen waardoor er veel geld daarheen ging en de real dus steeg. Dat was niks goed voor de export vanuit het land. De minister van Financiën kondigt daartegen nu ook maatregelen aan.. Het tekort op de handelsbalans was laatste jaar 92,5 miljard dollar ; een industrieel op de vijf werd namelijk geïmporteerd. Maar er zijn experts die zeggen dat alles niet van die dure real komt, nee, de modernisering van de infrastructuur dat is een dikke oorzaak. En de rente moet lager en ook de belastingdruk...

Dan is er ook nog de inflatie die ook de arbeid duurder maakt zelfs de directiesalarissen in Sao Paulo zijn nu hoger dan in New York en Sjanghai. Er zijn nu plannen om de R&D in sommige sectoren te gaan subsidiëren en de belasting op de salarissen in 5 grote sectoren te verminderen. Alles om te voorkomen dat de Braziliaanse industrie zijn marktaandeel ziet krimpen

(met wel 20%) en mogelijk 1 miljoen banen ziet wegsmelten.. Het zwakke punt zit in zijn niet-competitieve industrie, klinkt het.

In het toerisme loopt het wel lekker: laatste jaar 5,4 miljoen bezoekers die 79 miljard binnen brachten. Dit jaar verwacht men een sprong van 7,8% en dat zijn 200.000 baantjes. En er moet nou eindelijk ook eens worden bereikt dat in het land twee grote sportevenementen worden gehouden... Maar dat vereist meer vliegveldcapaciteit en meer hotels. Brazilië zit hier goed net als zijn burens Argentinië, Chili en Colombië.

INTELLIGENTE KWH-METERS IN BRAZILIË

Er wordt heel wat illegaal stroom afgetapt in dit land en nu gaat men in de sloppenwijken van Sao Oaulo daar iets tegen ondernemen. Er worden slimme meters geplaatst die het verbruik erg precies meten en onthouden en zo ook pieken kunnen vaststellen en... deze melden! Het verbruik wordt in een centrale computer gevolgd en er wordt bij onraad actie ondernomen. Dat moet , bij 150.000 meters, 8 miljard reaal (=4,7 miljard dollar) opleveren.

Dus is er nu een gigavraag naar deze intellometers en dat kan wel 24 miljard dollar aan business opleveren in Latijns Amerika, waarvan 2/3 in Brazilië zeggen marketeers. Maar ook in Chili en Mexico zit er veel omzet dus tot in Duitsland toe zijn fabrikanten nu erg wakker geworden. Na de grote opruiming door de politie in de favela's zijn er al 50.000 meters geplaatst: en betaal je niet dan hup, stroom weg dus. Er zijn zo'n 67 miljoen meters nodig dus u begrijpt dat het wereldswijd "hot" is bij de meterfabrikanten waaronder diverse in Europa (Zwitserland, Duitsland) en ook in Japan. Energiebesparing en misdaadbestrijding gaan hand in hand... Overall zit business in!

[Terug naar inhoud](#)

OCEANIË

VISSERS ZIJN SLAVEN IN N-ZEELAND

De verhalen over twee vissers uit Indonesië die werken op vissersboten die van firma's zijn die ze exploiteren in de wateren van N-Zeeland, zijn schokkend. Ze worden aangemonsterd met engelse contracten die ze niet kunnen lezen en later blijkt dat ze een "entreegeld"verschuldigd zijn, dat ze hoge "bemiddelingskosten" moeten afdragen, dat hun familie boete krijgt als ze zouden ophouden en nog erger. Want ze worden op zee door de leiding geslagen en zelfs verkracht en moeten ongelofelijk hard werken in zeer smerige omstandigheden. Naar hun werk vliegen kostte ze ook nog veel geld zodat ze at the end nog een halve dollar per dag overhielden...

Maar de autoriteiten kregen er lucht van en zonden hun inspecteurs naar de boten die in Nieuw-Zeeland aanleggen en zij vertelden de Indonesische vissers dat er in N-Zeeland wetten bestaan over arbeidsvoorwaarden. En dat hun minimumloon 12 dollar per uur was. Daarop verlieten vier vissers de boot en kregen onderdak aan wal en werden door twee "pro-deo" advocaten geholpen. Er bleek dat alle vis opgevist met die boten werd opgekocht door een bedrijf in N-Zeeland... en veel er van ging naar de VS. Daar wordt voor 15 miljard aan vis geïmporteerd. Alle importeurs zeiden niets te weten van deze moderne slavernij. De recalcitrante vissers werden, nadat ze een document tekenden geen enkele klacht te hebben, op een vliegtuig naar huis gezet. Enkelen durfden niet terug te gaan en gingen op de boot doorwerken...

Weer een voorbeeld van een internationaal opererende firma die met een doordachte opzet en veel slimheid arme donders schandalig exploiteert buiten de greep van justitie want er is niet één land betrokken. En de verschillen in wetgeving in de betrokken landen: het ene land is eigenaar van de boten, die liggen in een ander land afgemeerd, vissen in internationale wateren en de afnemende firma is N-Zeeland's en de afnemers wonen over de hele wereld. En in die jungle wordt een vermogen verdiend en

gaan kleine mensjes als ware slaven er gewoon helemaal "aan". Er valt nog veel te regelen in de wereld maar hoe?

[Terug naar inhoud](#)

MAGHREB-NABIJE OOSTEN

CHIRURGIE ALS WAPEN IN SYRIË

Assad staat voor niets: nu zijn er steeds meer berichten dat mensen die gewond in ziekenhuizen aankomen worden geholpen door.. en chirurgische ingreep die veel verder gaat dan nodig was gezien hun verwonding. Ja dus: amputatie als repressiemiddel, je hand weg omdat je een gewonde vinger had of een been af omdat je voet was gekneusd... Ook zijn er verhalen dat rebellen (echte of vermeende) werden doodgemarteld en hun verminkte lijk werd bij de familie afgeleverd... Regelrechte terreur om de opstand met angst te onderdrukken. Videla in Argentinië gooide opposenten uit vliegtuigen boven zee en niemand hoorde of zag nog ooit de gevangene... Assad doet met opzet het omgekeerde: hij toont de terreur en onderdrukt zo elke moed om in opstand te komen door enorme angst te zaaien. Er wordt zelfs beweerd dat mensen in ziekenhuizen werden geïnfecteerd... of er oranen worden uitgenomen. De Assads hebben een akelige reputatie als het om extreem geweld gaat; vader Assad vermoordde in 1981 duizenden "Freres" in Hama en kwam er mee weg... Zijn zoon doet het nog veel harder, deze (tand)arts schuwt geen enkel middel. En de wereld kijkt, gevangen in een kramp om het conflict niet te verergeren, hulpeloos toe. De VN wordt door ene Poetin en co platgelegd en door weigerachtige chinezen... waardoor ook dit organisme compleet impotent werd gemaakt. De Unie van Arabische artsen is ook zeer ongerust over de berichten en weet zich ook geen raad. De leden van hun vereniging worden voor het merendeel tot "onnodige medische ingrepen gedwongen", heet het. Wat ook waarschijnlijk is. debging verschaft. De onmacht is groot, een groep

als de christenen in Syrië is nog steeds niet tegen Assad, ook al vanwege de angst voor wat zou kunnen komen als Assad weg zou gaan of zou worden afgezet. Intussen is ook de oppositie hopeloos verdeeld en niemand weet wat daar nu een representatieve groep is onder de opposenten. Dus de verlamming is compleet en Assad maakt er grif gebruik van en moord steeds harder verder: Homs werd al door de opposenten verlaten en bijna honderdduizend syriërs zijn al gevlucht naar Jordanië, Turkije en landen verder weg.

DE ZIEKE ERDOGAN

Hij ontkent het heftig dat een ruggenmergkanker hem zou hebben geveld...maar hij was na veel actie plotseling uit het politieke nieuws weg. Maar al op 26 nov. Werd hij voor het eerst geopereerd en men sprak over een operatie aan het spijsverteringsapparaat; en zei: het is geen kanker. Daarna volgde een "geplande" tweede operatie...

Dus is nu in de breedte de opvolgingsstrijd losgebarsten waarbij de president Gül, de gematigde, zich stevig weert. En de president van de Assemblee en ook de actieve minister van Buiza zitten op het vinkentouw. De verhouding Gül-Erdogan was al slechter geworden sinds 2007, mede omdat Erdogan de stoel van Gül ambieerde. Erdogan die met zijn AKP met 50% won wilde een presidentieel regiem scheppen in Turkije wat hem net niet lukte.

Nu is het chaotisch geworden in de AKP waar fracties tegen elkaar vechten, ook over hervormingen: van de Grondwet, in het onderwijs en in justitie (wegens de vele twijfelachtige arrestaties van koerden). Pas geleden is de procureur een onderzoek begonnen tegen mensen uit de top van de geheime dienst; de betrokkenen zijn alle mannen van Erdogan. De laatste tracht nu, als hij wat beter is, het verloren terrein terug te pakken, maar de artsen zullen beslissen wat hij mag... En de onrust in Syrië is er, Gaza is er, Somalië en Iran... Zonder Erdogan is er hier een duidelijk verschil: Turkije laat nu een vacuüm zien...

DEBAT IN TUNESIË

Vanaf 17 februari, na de verkiezing van de constitutionele Raad, debatteert men in dit land over de nieuwe Grondwet. Er zijn er die willen vertrekken vanuit de mensenrechten en andere willen de sharia als basis. Een Ennahda aanhanger had het in dit verband al over de "bestrafingen door afhakken van de handen", wat niet naar mensenrechten ruikt... Hij wees in deze op de Koran... maar duizenden protesteerden intussen tegen de sharia-basis en willen scheiding van religie en staat. Toen kwam de beruchte egyptische prediker er aan die het had over polygamie, uitsnijdingen bij de vrouw etc. Wat nu allemaal is verboden in het huidige Tunesië.

Natuurlijk was dit debat te verwachten en is zelfs essentieel bij een Grondwetkeuze. Intussen zijn er stakingen, inflatie en werkeloosheid en wordt het aftreden van de voorlopige regering geëist op straat. Omdat die té pro-islam zou zijn....

Een land, direct na zijn revolutie op zoek naar geheel nieuwe verhoudingen. En dat gaat zoals europeanen weten, met vallen en opstaan... en met veel bloed en doden en soms met een volgende revolutie. In Frankrijk bijvoorbeeld weten ze daar alles van na 200 jaar godsdienstoorlogen en de Beeldenstorm in Nederland ooit ging ook niet over de prijs van de aardappelen.

HELPEN SANCTIES BETER DAN BOMMEN?

Iran is al fiks gestraft voor zijn "clandestiene nucleaire activiteiten" en er zijn nu twee theorieën te vernemen:

-de ene zegt Iran kunnen we "uithongeren met sancties" en dan gaat er vanzelf iets veranderen. Het land blokkeert, de economie ratelt en de politieke leiders vallen..

-de andere zegt: bommen en nú, is het zekere voor het onzekere nemen. En dat Israël niet wil afwachten is goed te snappen...

En daar zit Obama, die de diplomatie predikte en daarna de sancties... en nu ook dreigender taal uitslaat nu met die erg onrustige israëli's. Iran is een van de

weinge landen dat is “omgeven door burenen met kernbommen”... en verder is er de druk van Hezbollah en Hamas op de Israëli's... En het risico dat ook landen als Saoedi-Arabië, Egypte en Turkije zo'n bommetje best een safe gevoel gaan vinden.

En er is ook een niet zo kleine kans dat de straten van Teheran zich weer snel gaan vullen met zeer ontevreden mensen die A. best willen weggagen. Maar wie zal het zeggen? Tel Aviv is een club van daden en het voorkomen van een té hoog overlijdensrisico voor zijn burgers. De oudgelovigen aldaar schuwen geweld niet uit principe, in tegendeel.

Obama, nu in de verkiezingsstrijd en ook wat moe, waarschuwde Iran recent dat ook zijn geduld een einde kent en toonde zich meer solidair met de idee van Tel Aviv... A. is echter in de Dallas geraakt en kan nu niet openlijk meebuigen en dus heet het nu “escalatie”.

VERKIEZINGEN IN EGYPTE

Op 23 en 24 mei wordt in dit land de president gekozen en nu zijn er al 500 potentiële kandidaten gemeld. Die moeten nu de handtekening halen van 30 parlementariërs of 30.000 kiezers om echt mee te kunnen dingen en ook steun te krijgen om campagne te voeren. Dit verschijnsel zagen we ook al elders in landen die jaren leefden onder dictaturen en die nu een eerste sprong wagen in de opbouw van een democratie met een stelsel van politieke partijen. Egypte kruipt voort onder zeer lastige omstandigheden.. het wordt een lange en een moeilijke weg met een militaire club die geen meter wil wijken...

DE ASSAD'S: A KILLER FAMILY

De vader deed het voor: hij kilde in enkele dagen ooit tienduizenden Frères in een stad en zijn zonen en verdere familie zijn ook overtuigd van het “nut van geweld en terreur” om de dynastie in het zadel te houden. Bij de opvolging van pa Assad kwam enkel Bashar in aanmerking omdat zijn oudere, voorbestemde broer met zijn sportwagen was verongelukt en zijn jongere broer Maher te wild leek... Basher werd dus oogarts en

Maher ging in het leger “spelen” tot de opvolging moest worden uitgevoerd. Maher werd aanvoeder van de 4^e divisie (15000 man) en van de republikeinse garde, de bewaker van de veiligheid van de familie. Hij doet ook aan vechtsport en houdt van wapens die hij van Rusland en Iran krijgt. Ook was hij vaker de directe aanvoeder van de wrede aanvallen op steden en werd hij betrapt op het maken van foto's van lijken in overwonnen steden... Ook was hij in de familie gewelddadig tegenover zijn moeder en zus en hij schoot ook ooit een oom neer na nachtclubbezoek. Zijn bemoeienis met de aanslag op vader Hariri in Libanon verwondert dan ook niemand. Met anderen heeft hij een dikke vinger in de drugs- en wapenhandel en het witwassen van gelden via Libanon. De familiehistorie doet denken aan die van de Borghia's maar zonder Renaissance. De enige die zich zorgen maakt over de wreedheden is de vader van de vrouw van Basher, een soenniet en arts in Londen. Hij krijgt geen gehoor als hij Basher van zijn wreedheden wil afhouden... en vreest voor de toekomst van zijn deel van de Assadfamilie.

Maher houdt ook van gokken in casino's en kennelijk doet hij dat ook elders: de stakes are high en wie denkt er niet aan het einde van de familie Kadaffi bij dit relaas?

MEVROUW ASSAD SHOPT VANUIT DAMASCUS

Na Suzanne Mubarak en Leila Trebelski zien we nu Asma El Assad (36 jaar) op haar luxe shopping-toeren, maar nu via het internet. Want haar vele bezoeken aan Parijs zijn te gevaarlijk geworden nu. The Guardian kreeg haar mailtjes te pakken waarin ze babbelt met goede vrienden over aan te kopen diamanten, luxe meubelen en super dure schoenen... Ooit was ze “de nieuwe Lady Di” die opgroeide in Londen en actief was in veel goede stichtingen. Nu lijkt ze meer op een Marie Antoinette die pal achter haar wreed optredende man staat... Ook zijn er mailtjes bij waarin ze het optreden van haar echtgenoot te vuur

en te zwaard verdedigt. Gaat haar bestaan straks ook voort in Saoedi-Arabië?

LIBIË NU...

In Libië bestaat eigenlijk geen centraal gezag meer nu: de CNT staat machteloos in een complete chaos. Diverse brigades spelen lokaal de baas en hebben kleine autonome staatjes gesticht. De grote stammen in het oosten riepen ook nog de zelfstandigheid uit van Cyrenaique dat vroeger los stond van het westelijk deel. Dit is het deel dat de belangrijkste olie en gasvoorraden bevat van het rijke land...De grensgebieden bij Egypte en Tunesië zijn ook al helemaal zonder centrale controle nu. De hoofdstad Tripoli is deels in handen van een keiharde islamist die lang in het bevang van Kadaffi zat en die ook in Afghanistan vocht. Overall is het nu ook bijtjesdag: de diverse stammen herdenken hun doden en nemen wraak op de "moordenaars", hun aartsvijanden. Velen, de touaregs en de berbers voorop, zijn voorstanders van een federale staat en dat bewijst de fout van de CNT die dat nooit duidelijk uitsloot. Een type van een gedecentraliseerde staat lijkt nu nog de enige weg voor de toekomst: de verkiezing in juni van een Assemblee zal hierbij cruciaal blijken. En eenieder kijkt naar deze ontwikkeling als er wordt nagedacht over de vraag: hoe te handelen rond Syrië! Libië is het afschrikwekkende voorbeeld geworden en verklaart veel van de aarzelingen rond het ingrijpen in Syrië...

[Terug naar inhoud](#)

TRENDS/TECHNOLOGIE

HET ANTI-SPEECHPISTOOL

Je richt het pistool op de rednaar die vervolgens zijn woorden terug hoort met een echo van 0,2 seconden en dan kan een mens niet meer spreken... Maximale afstand is 30 meter. Een japanse uitvinding die erg vervelend is voor politici en bestuurders en het ding heet: The speech jammer gun en werkt heel goed bij reciterende personen... Maar dat is toeval verzekeren de japanse uitvinders.

41 MILJARD PIXELS

Apple en Sony zijn in een pixelgevecht beland waar nu ook Nokia instapt. Dat komt nu op de markt met een foto-camera van liefst 41 miljard pixels met Zeiss optiek, maar een reflexcamera doet het toch nog beter... Soms is ouwe techniek nauwelijks te verslaan. Het dingetje kost "maar" 599 euro.

DE CAFFEINEMETER

Ja die bestaat ook al en het zijn een aantal concurrerende programma's zoals het program voor uw I-phone dat heet: Caffeine Zone. Het is een typisch jongerenprogram van de Starbucks generatie met een forse gezondheidstik. Het moet de vreselijk moeilijke vragen oplossen als: mag ik NU nog een koffietje drinken en dus niet slapeloos zijn vannacht? Of moet het thee zijn? Ben ik nu, zonder koffie "uit mijn groene prestatiezone" en zal ik dus mijn "maximale effectiviteit" niet meer kunnen inzetten in mijn job?

Om dat allemaal "geadviseerd" te krijgen door uw I-phone moet u hem natuurlijk voeden met wat u, en wanneer, al at en dronk...

En u krijgt advies op de centiliter en milligram nauwkeurig hoor! Er komt er ook een soda's als u een soda-verslinder bent en niet zo'n koffieleut.

Ziehier de moderne mens op weg naar een toestand waarin hij een koffiepompje draagt dat de I-phone, die uw lichaam beluistert en analyseert, bedient als u buiten uw prestatiezone komt... Of de Phone hangt aan uw PC en bekijkt of uw getyp niet te traag is geworden en zo ja.... Spuitje koffie er in dus. Automatisch dus. De I-phone als uw personal fitness bewaker...

Op de laatste beurs in Las Vegas waren vele applicaties te bewonderen die via uw I-phone lopen en waarmee u via het internet van alles kunt regelen etc. . Zoals een film huren, de bankrekening checken, of thuis de visjes voeren... Experts beweren dat er in 2020 wel zo'n 100

miljard (!) objecten aan het internet “hangen”. De laatste koffie-apparaten van Nestlé hebben al een SIMkaart die de reparateur opbelt als er iets fout is met uw koffiemachine. Of die U belt als uw voorraad koffie op raakt... Kortom u komt gewoon ZELF met al uw toestanden aan het internet te hangen en uw I-phone vertelt u wat u moet doen om te leven. Let wel: u kunt hem uitzetten, u kunt die programma’s naar uw wensen parametriseren maar u moet daarna wel luisteren. Is dit nu modern gemak of gewoon knettergek gedoe? Vraag het niet aan uw buurman die belt dan uw huisarts voor u, met zijn I-phone natuurlijk...

DE INKLAPAUTO

Deze stadsauto kan je 50 cm korter maken met een knopje en de wielen kunnen bijna 360 graden draaien voor het parkeren. Hij is 2.10 meter lang deze elektrische auto voor twee personen en kan tot bijna voor de deur van uw kantoor komen... U kunt hem met uw smartphone namelijk “oproepen”. De autonomie is 100 km en de max. snelheid 55 km/uur en de wielen geven bij afdalingen energie terug... De uitvinder ziet hem in het echt rijden over 5 jaar in Duitsland Dit ziet u op de Cebit in Hamburg nu.

DE WINDMOLEN MAAKT DRINKWATER

De onderneming die ze maakt staat in Frankrijk en met een exemplaar kun je 1000 liter water per dag maken: dat water zit namelijk gewoon in de (vochtige) luchten! De molen draait en maakt stroom en die wordt benut om een metalen vlak te koelen... Op een koel vlak condenseert het water dat je gewoon opvangt en dan fiktert en klaar is uw watertje. De markt zou wel eens 250 miljoen stuks kunnen zijn zegt de uitvinder: een gigaozet dus. In het MO en Afrika is de nodige interesse maar het gaat altijd weer om de financiering van deze projecten die traag verloopt. Ook al kun je met één molen al bijna genoeg drinkwater maken voor een dorpje van 2000 mensen...

[Terug naar inhoud](#)

TOPICS/CAPITA SELECTA

-CO-2 , KLIMAATVERANDERING

KLIMAATONRUST

Wel 31% van de Fransen acht de klimaatverandering het grootste huidige probleem en dat was eerder “maar” 18%. Nu acht 70% dat al een bedreiging van hun levenskwaliteit: 2% meer in één jaar. De sceptici, die niet zo zeer geloven dat de mens hiervan de hoofd-schuldige zou zijn, gingen in percentage terug naar 21% (was 26%). De water-schaarste vorig jaar heeft er alles mee te maken zeggen experts.

DE CO2 MILJONAIRES

Van de handel in CO2 rechten die op de speciale beurs BLUENEXT worden verhandeld, kun je puissant worden. Al moet je dan, omdat het via BTW-bedrog loopt, bij voorkeur in het verre buitenland verblijven en met stromannen in bedrijfjes je handel doen.

Firma A in Frankrijk koopt (zonder BTW) via een brief CO2 rechten van land X (in Europa) en verkoopt die meteen weer, ook zonder BTW aan firma B (waarvan de oplichter eigenaar is). Diezelfde dag verkoopt die firma B die rechten MET BTW op de Bluenext via een courtier en deze stort de opbrengst (die 19,6% hoger is dan de kale koopsom) op een rekening in het buitenland. Én, bedrijfje B gaat op de fles vóór de fraude wordt ontdekt.

Kassa dus! Dat is een crimineel circuit van Frans-israëliëse komaf en de boosdoeners opereerden lang vanuit Tel Aviv. In 2009 bracht de rommelaars dat 1,5 miljard euro op. De laatste die zich bij hen voegde vluchtte uit Parijs net voor de uitspraak in “zijn BTW-proces”: hij zag het goed want hij werd veroordeeld. Hij was een echte draaier in de z.g. BTW-carrousel zoals dit spelletje ook wel heet. Sinds 2005 toen deze rechtenhandel er kwam, is er in de maffia-kringen erg veel belangstelling voor deze “windhandel in rechten” en dus is er ook al een echte maffia oorlog gekomen: de doden zijn er al met minstens een half dozijn. Executies in het openbaar: in Parijs, Marseille en Belleville kleurden de

trottoirs al rood. Zeker toen Brussel de CO2 transacties van hun BTW ontdeed, omdat wel 95% (!) ervan frauduleus bleken.... Toen werd het dubbel-spannend tussen de rotzakken die ruzie's verzanden. En nu is er ook nog de justitie in Israël, die hun wel niet uitwijzen kan, maar wel kan vervolgen voor "witwassen". De pret is dus over in de CO2 maffia die ongetwijfeld best iets anders zal vinden. De Franse fiscus is intussen 1,5 à 2 miljard lichter aan nooit geïnde BTW... De maffioso vinden ongetwijfeld iets anders en de vacatures door de doden worden wel opgevuld. Alles stroomt niets blijft enkel de maffia.

GROENLAND WORDT WEER GROEN

De experts zeggen dat we, wat de ontthooing van Groenland betreft, op de helft zijn aangekomen. De aardopwarming van nu 0,8 graad C. is dat schuld en bij een opwarming van 1,6 graadjes is het snel gebeurd. Dan zien we weer waarom Groenland "groen land" is genoemd; want het was al ooit zo. Toen was de oorzaak in geen geval CO2 geproduceerd door de mens en zijn uitvindingen, nee, toen deed de natuur alles zelf. Zoals CO2 loslaten uit de oceanen? Ze weten het nog niet helemaal, wat ons niet moet weerhouden minder CO2 te produceren... Maar wie trekt daar zich nu iets van aan? Crisis is crisis en vooruitgang kan niet (vooralsnog dan) zonder CO2 productie. Zeker nu de steenkool ons moet helpen... (Zie ook: OLIE)

[Terug naar inhoud](#)

-MIGRATIE

VEEL STATEN ERDIENEN AAN IMMIGRATIE?

Het is steeds opnieuw object van politieke discussie en van onderzoek: zijn immigranten nou gewoon dure inwoners of net niet? De laatste neutrale studie in Frankrijk vertelt ons: de immigranten ontvangen van de Franse staat 48 miljard en betalen 60 miljard aan belasting en premies... Studies in de VS over de Cubaanse immigranten toonden het zelfde en ook de immigratie van joden uit Rusland in

Israël was een opsteker voor de staatskas. Maar in de verkiezingsstrijd wordt nu weer beloofd dat "de immigratiestroom gehalveerd wordt" want dat brengt punten op en je hoort ook opnieuw praten over "het echec van de integratie". Frankrijk zag het aantal immigranten in de categorie "oud genoeg om te werken" vanaf 2004 dalen van 190.000 naar 170.000 in 2007 maar nu is het weer ca 188.000. Het percentage van de bevolking in deze categorie is in Frankrijk 12% en dat is het ongeveer ook in de VS en Groot-Brittannië. In Duitsland is het 15% in Canada 24% (!) en in Zwitserland 27%... En in Nederland zou, volgens de Fransen, de immigratie al bijna op nul zijn gekomen?

En iedereen weet dat er onder de grijze van de Europese bevolkingen (de "duurdere groepen") niet erg veel immigranten zijn en des te meer in de jongere leeftijdsklassen.

Het blijft intrigeren en het aantal mensen dat op effecten wijst als dynamisering door immigranten, ook goedkopere arbeidskrachten en mensen die de eigen cultuur verrijken zijn er ook nog... Vraag het aan de VS waar de immigratiekraan eeuwen al open staat, maar waar ze in elk geval daarin geloven en ook enthousiast maar met verstand op willen naar de 500 miljoen. Daar zit niemand te rekenen want de VS dat IS immigratie!

WAT KOST ILLEGALE IMMIGRATIE AAN EEN IMMIGRANT?

Wel, een reisje in vrachtauto in een schuilplaats kost van Athene naar Parijs doet 4000 euro; eentje van Griekenland naar Oostenrijk doet 2800 euro's. Er is sprake van een zeer lucratieve "immigratiebusiness" in vele landen en dat is geen teken van "geslaagde integratie" bij... de westerse chauffeurs en hun bazen. Hele families in Tunesië heeft dat helemaal tot berooide mensen gemaakt.

Met Ryanair reizen voor 44 euro's van Marseille naar Eindhoven, is voor hen niet mogelijk. Dat is enkel weggelegd voor de betere immigranten als uw redacteur...

-DEMOGRAFIE

HET VERGRIJSDE JAPAN

Tussen nu en 2060 zal de japanse bevolking inzakken van 129 miljoen naar 90 miljoen: -30% dus. Het lage aantal kids per vrouw, al jaren 1,39, ligt erg ver onder de "vereiste" 2,08. Ondanks diverse voorzieningen voor het hebben en onderhouden van kinderen kwam het toch zover: een werkende vrouw met kleine kinderen dat zit in Japan niet lekker, nog steeds niet. En hun immigratiepolitiek die mag geen naam hebben. Dus zakt het aantal jongeren naar de helft van eerder dus 7,91 miljoen terwijl het aantal grijzen oplopen gaat tot 40% van de bevolking en dat is 36 miljoen (2060). Mede daardoor is de staatscud hier de hoogste ter wereld: 220% van het BNP maar die is dan wel in handen (voor 95%) van de jappers zelf. Het land krijgt steeds meer moeite zijn economie draaiende te houden en de ramp met die centrales deed daar ook niet echt goed aan. Een land dat vergrijsd wegglijdt wat staat als hét voorbeeld voor vele anderen met gelijke geboortecijfers. Zoals Zui- en Oost-Europa en zeker ook Duitsland en ook Nederland (ca 1,4 kid/vrouw). Frankrijk is hier de grote positieve uitzondering: het aantal vrouwen tussen 35 en 40 jaar zonder kind is in Duitsland 40% en dat is in Frankrijk... 24%. Dat is een enorm verschil!

HET BEZOEK OP www.le-provencal.nl Gedurende de afgelopen 31 dagen

 Bezoekers Uitklappen	104	0%
 Acties	213	0%
 gemiddelde acties	2.0	0%
 Total time	1h 51m	0%
 Gemiddelde tijd per bezoek	1m 4s	0%
 Weigeringspercentage	41%	0%

Het blog werd in die periode 303 maal bezocht, wat de totaalstand op 2536 bracht.

DE LESSEN VAN DE (WIJZE?) GRIEKEN... en ook weer ee...	Mar 4, 2012, 1 comment	30 Pageviews
CYNISME OF SPINOZA?	Mar 10, 2012	29 Pageviews
VRIEND KHADAFFI IS BEGRAVEN...	Nov 3, 2011	22 Pageviews
EN WAAR STAAT ONS EUROPA NU?	Mar 16, 2012	21 Pageviews
VAN KERNENERGIE NAAR KOLEN?	Mar 24, 2012, 1 comment	20 Pageviews

Bovenstaande onderwerpen werden het vaakst gelezen. Wist u dat Leon's L1 radio-interviews ook op de blogsite zijn te beluisteren? Voor de laatste klikt u hier:

<http://leon-de-marseille.blogspot.com/2012/03/leon-op-l1-radio-over-de-dsk-affaire.html>

TECHNISCH TIPS BIJ HET LEZEN

.DE "JUMP" INSTRUCTIES

Vanuit *INHOUD* naar het onderdeel/artikel dat u wilt lezen:

Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe regel en U ziet het "pop-upje" (CLICK). CLICK nu links ... en weg bent u.. Dus U heeft die CONTROL toets niet meer nodig!

Van uw leesplekje terug naar *INHOUD*:

Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) " TERUG NAAR INHOUD", en u bent weer snel bij *INHOUD* terug. Of doe gewoon CONTROL + HOME.

.HET PDF-FORMAAT

Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat, waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook "vastgevroren" is, en voor u onwijzigbaar. U hebt nu dus ADOBE Reader nodig om LP te kunnen lezen. Die kunt u echter gratis downloaden op

<http://get.adobe.com/nl/reader/>. Dit 'bevroren' betekent dus ook, dat zij die bijvoorbeeld van TWEE naar EEN kolom wijzigden, dat nu niet meer kunnen... "Elk voordeel heb ook zijn nadeel".

Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook "vergroot lezen" op uw scherm. Een lezend op 125% of 150%, is het kolommen "leesprobleem" eigenlijk ook wel opgelost. Try it!

.BIJ PROBLEMEN

Ontstaan er technische problemen, sein ons dat meteen en we zullen trachten u te helpen. Aarzel ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij hebben ook nog een "oude versie", die dus NIET in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe.

Succes,

Theo Meeuws (technical editor) en Leon.

++++
++++