



MEER DAN 230 LEZERS, IN 8 LANDEN
TECHNICAL EDITING: THEO MEEUWS
WEBSITE

SPEETJENSML@ORANGE.FR
HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.FR
WWW.LE-PROVENCAL.NL

BEZOEK OOK WWW.LE-PROVENCAL.NL ONZE ARCHIEFSITE.

AMUSE GUEULE

5 TIPS VOOR EEN GELUKKIG LEVEN:

1.MAAK CONTACTEN 2.WEES ACTIEF (ook fysiek) 3.WEES OPMERKZAAM (wees nieuwsgierig) 4. BLIJF LEREN EN 5. GEEF AAN ANDEREN.
EIGENLIJK IS DAT NIET ZO MOEILIJK EN ZEKER OOK NIET ERG DUUR....

HOEZO CRISIS? AIRUS VERKOCHT OP LE OURGET 900 VLIEGTUIGEN EN HEEFT NU 3000 AIRBUSSEN IN HAAR ORDERBOEK STAAN. DE GROTE KLANTEN WONEN IN HET OOSTEN, IN AZIË VOORAL. DAAR IS GEEN CRISIS TE ZIEN...

“ZELFS ALS WIJ EEN MUSEUMNATIE ZOUDEN WORDEN ZOUDEN WE NOG PROFITEREN VAN DE MONDIALISATIE” , ZEI EEN (Franse) GEHEIDE VOORSTANDER VAN EEN “OPEN WERELD”.

WAT DE Grieken WILLEN, IS DE WERELD STOPPEN EN ER AF STAPPEN. ZE WILLEN MET RUST WORDEN GELATEN DOOR DIE NARE “BUITENLANDERS”. EN ZE PROTESTEREN TEGEN DRACONISCHE “VERSAILLAANSE” BEZUINIGINGEN EN DOEN DE GriekSE POLITIEK IN CHAOS VERZINKEN. TERWIJL STANDARD&POOR’S C.S. COOL TOEKIJKEN...

EEN Duits MOPJE:

EEN MINISTER ZEGT VOOR DE DuitsE TV: “UIT VOORZORG ROEPEN WE DE BEVOLKING NU OP OM HET ETEN VOORLOPIG MAAR TE LATEN”...

OP DE OMSLAG VAN DE DuitsE “DER STERN” STOND: DER FEIND IM ESSEN.. DEZE OMSCHRIJVING ILLUSTREREET DE STERKE ANGSTPSYCHOSE IN DIT LAND...

ER GAAN HONDERDDUIZENDEN E-COLI BACTERIËN OP EEN SPELDENKOP EN VAN ZO’N 50 STUKS WORDT JE AL DOODZIEK. DAT BEESTJE GROEIT OP WARMEN EN VOCHTIGE PLEKKEN EN DAAR ONTKIEMT TAUGÉ OOK.

“DE EUROZONE IS EEN SOORT VAN KLINIEK GEWORDEN MET VEEL BESMETTINGSGEVAAR”, GRAPTE IEMAND.

OBAMA WORDT THUIS VERWETEN ‘TO CLOSE’ TE ZIJN MET HET “OUDE EN RODE Europa”. DE ONTVANGST VAN MERKEL RIEP HEEL WAT COMMENTAAR OP BIJ DE “EURO-VIJANDIGE” REPUBLIKEINEN IN DE VS.

DE DOCHTER VAN KADAFI, AÏCHA, DIENDE IN BRUSSEL EEN KLACHT IN TEGEN DE NATO DIE HAAR BROER EN ZIJN KINDEREN VERMOORDDE. DE BELGISCHE WET MAAKT DIT MOGELIJK.

WEL 40% VAN DE TUNESIËRS BIDT NOOIT IN EEN MOSKEE. EN IN DEZE GROEP ZITTEN VOOR 53% ... 18-25 JARIGEN !

DE ZAAK DSK TOONT SYMBOLISCH OOK ENKELE BELANRIJKE UNIVERSELERE TREKKEN:

Het is immers ook: de agressie van een man tegen een vrouw, van een blanke tegen een kleurlinge, van een Europeaan tegen een afrikaanse, van een Europese rijke tegen een afrikaanse vluchteling en van een multimiljonair tegen een proletariër. (Dat schreef “onze econoom/auteur Bavarez op en dan moet je er altijd even dieper over nadenken).

OBAMA ZEI IN DE IERSE KROEG: “IK HEET OBAMA EN BEN EEN OBAMA UIT MONEYGALLE”. ZIJN IERS-KATHOLIEKE WORTELS EN ZIJN WAARDERING VOOR IERS BIER ZIJN NU VASTGESTELD.

EEN VADER TEGEN ZIJN ZOON: “JONGEN, WAT JE OOK BENT EN WAAR JE OOK BENT: WEES NIET WAT JE NIET BENT. WANT ALS JE BENT WAT JE NIET BENT, BEN JE NIKS”

ANNE SINCLAIR, DE VROUW VAN DSK, WAS MODEL VOOR DE MARIANNE-BUSTE VAN 1990. EN NU BETAALT ZE UIT HAAR VERMOGEN GROTE SOMMEN OM HAAR MAN, NOG ONSCHULDIG MAAR MET EEN DUBIEUZE REPUTATIE, UIT DE MODDER TE TREKKEN. ZIJ ROEPT VEEL RESPECT OP.

OP ÉÉN EN DEZELFDE DAG HOORDEN WE DAT DSK MOGELIJK EEN BEEST IS EN DAT SARKOZY WEER VADER WORDEN GAAT. DAT SLAAT NERGENS OP, MAAR...

IN Franse FEMINISTISCHE KRINGEN IS HET EEN GROOT GEDOE VAN BELEDIGENDE OPMERKINGEN EN SEKSISTISCHE MOPPEN IN EEN EMPATHIE VAN HET TYPE “EENRICHTINGSVERKEER” .

OVER BERLUSCONI ZEI EEN DAME: “ HIJ IS SOMS EEN BEETJE “TE LOSJES” MAAR WE VERGEVEN HEM; WANT HIJ HEEFT ZOVEEL GOEDE KWALITEITEN”.

DE KONINGEN FANÇOIS I EN HENRI IV BEGONNEN DE TRADITIE VAN “DE MAÎTRESSES BIJ DE TOP VAN DE REGERING EN DAT IS EIGENLIJK ZO GEBLEVEN IN DE REPUBLIEKEN. EEN SOORT VAN ONGESCHREVEN PRIVILEGE VAN ONZE REGERENDE KASTE” (Zegt een historicus naar aanleiding van de kwestie DSK).

DSK SCHREEF AAN ZIJN IMF-COLLEGA'S: “ DE WAARHEID ZAL BOVEN KOMEN EN IK ZAL VAN ELKE SCHULD WORDEN VRIJGESPROKEN”. INTUSSEN GIEREN DE GERUCHTEN OVER CHANTAGE EN “AFKOPEN” DRIFTIG ROND.

DE FIGARO VERKOCHT BIJ DE DSK-AFFAIRE NOG 30% MEER KRANTEN DAN BIJ DE DOOD VAN BIN LADEN.

DE BANKREGULERING BAZEL II IS 33 BLADZIJDEN DIK. DE EU-UITWERKING DAARVAN 550 BLADZIJDEN.

HET LOT VAN DE EURO HANGT NU AF VAN HET VERMAGERINGSDIEET VOOR DE GriekEN...

INHOUD

03

REDACTIONEEL

08

.VOORAF	08	.INGEZONDEN	10
.DIXIT-VERBATIM	09		

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

11

.L'EXCEPTION FRANCAISE	11	.ALLEDAAGS UIT DE MIDI	18
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE		DE IMMIGRATIEFABRIEK	
L'EXCEPTION NEERLANDAISE !		.LE JOURNAL MARSEILLAIS	21
.VIJF PENSIOENEN OMLAAG IN NEDERLAND !		MARSEILLE IN BEELDEN	
.DE OORLOG MET DE CVZ		.COIN DES POËTES	22
.EN NU OP NAAR DE PRIMAIRES VAN DE PS !		SUB FINEM (M. VASALIS)	
.DE (TE) GROTE MACHT VAN DE SUPERMARCHÉS		VERDRINKEN IN JE LEVEN (Leon)	
.PAS OP : STROOMTEKORT IN DE ZOMER ?	13	GOD'S WOORDEN (Leon)	
.NOG EEN JAARTJE, SCHREEF BAVAREZ			
.DE Franse ONTKENNING BREED ZICHTBAAR			
.FRANS NAAST DuitsE ONDERWIJS			
.DE Franse DOKTERS VANDAAG...			
.Franse HIGHTECH VAN WERELDFORMAAT	16		
.DE SNCF WIL SCHADEVERGOEDING !			
.PAS OP IN DE SUPERMARKTEN			
.WERK : KIKJ BIJ DE PENSIONADO'S EN DE TOERISTEN			
.DE BOMBARDEMENTEN VAN 27 MEI 1944..			
.WATER IN FRANKRIJK...			
.AL 127 LICHAMEN GEBORGEN (AF 447)			
.RUZIE IN DE MOSLIMRAAD	18		
.STADSWIJKEN IN STAAT VAN OORLOG..			
.LAUVERGNON VERLAAT AREVA			
.-DOE IETS (moois) MET UW LEVEN	19		
De wereld vergaat toch in Bugarach			
Franse HERVORMINGEN / POLITIEK	20		
AFFAIRES	21		
DSK, EDF, GUERINI , TAPIE en FERRY..			
DES MOTS SUR DSK ET LA FRANCE			
NOS MOTS SAGES/NOS FRANCPARLERS	17		
Deze keer mots van economen, politici, intello's			
NOS BONHEURS FRANÇAIS	22		

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN 28

.GESCHIEDENIS VAN MORGEN? 28	
ALGEMEEN. 28	
<u>DE CRISES EN DE REVOLUTIES...</u> 28	
.GEOPOLITIEK EN REVOLUTIES	
.NA DE Grieken DE AMERIKANEN?	
.WIE KRIJGT HET IMF?	
.DE G20 PAKT SPECULATIE AAN	
.DE RATINGOFFICES ZIJN OPPORTUNISTEN	
.TURKIJE KAPITTELT Parijs..	
.DE VS ZIT AAN ZIJN MAXIMALE SPENDING!	
. <u>INNOVEREN JA. MAAR HOE DAN</u> (Fareed Zakaria) 30	
.INFLATIE EN ENERGIE	
.DE EuropESE GROEI IS HERBEVOORRADING	
.50 JAAR OECD	
.DE NOTERINGSBURO'S DICTEREN DE WET	
.DE JACHT OP AGRARISCHE GROND	
.46.000 € PER M2 IN MONACO!	
<u>INTER NET/MEDIA</u> 33	
.TWITTER: Greekrevolution, Spanishrevolution	
.HET ANTI-CENSUUR INTERNET (VS)	
.DE I-PAD GAAT DE PC VOORBIJ	
.DE GRENZEN VAN TWITTER, FACEBOOK ETC	
.GOOGLE CONTRA FACEBOOK	
.OPSLAG OP AFSTAND EN "in the cloud"	
.HACKERS BETALEN IN BITCOINS	
<u>DIVERS</u> 34	
.HET SUEZ-KANAAL RAAKT "UIT"	
.DEFENSIE UITGAVEN TREKKEN "SCHEEF"	
.DIE HANDIGE ZUCKERBERG!	
.DE VliegINDUSTRIE OP DE SCHOP!	
.HET SUCCES VAN DE A380	
.MONDIALISATIE EN VliegTUIGEN	
<u>OLIE (Energie, water) 36</u>	
.WATER WORDT EEN GROOT PROBLEEM	
.BÜHNE FREI VOOR ENERGIEPROFETEN	
.OLIE UIT GAS!	
.HET NIEUWE OLIE POMPEN	
.GE GAAT GROOT IN ZONNE-ENERGIE	
. <u>OBAMA SMIJT MET BARRELS</u> 38	
.NIEUWE KANSEN VOOR DESERTEC (Sahara)	
.DE DURE DuitsE ENERGIE?	
.ROSATOM ZIET DE TOEKOMST ROOSKLEURIG	
.KOOP OOK EEN OUDE GOUDMIJN!	
<u>RELIGIES 40</u>	
.GEEN Arabier IN HET PASTOORHUIS	
.BESNIJDENIS IS ENGELS VAN OORSPRONG	
<u>AFRIKA 40</u>	
Zie ook W-Europa: Shift bij buitenlandse investeringen	
.FRANKRIJK BLIJFT IN IVOORKUST	
.PERES NIET NAAR AFRIKA	
<u>WEST-Europa 41</u>	
Zie ook Demografie , de Europese prognoses	
Zie ook MO : De turken zijn hét arabische model	
.BRUSSEL BEZUINIGT...OF TOCH WEER NIET ?	
.DE TON VAN DANAOS (Griekenland)	
.FORS BEZUINIGEN IN Italië	
.DAT FOUTE SFEERTJE IN Europa	
<u>OOST-Europa 47</u>	
.OPRUIMING IN RUSLAND	
.RUSLAND IS EEN OLIGARCHIE	
<u>OOST-AZIË 48</u>	
.DE CHINEZEN GAAN "AAN HET JACHT"	
.CHINA WIL MEER DOEN MET DuitsLAND	
.STUWMEER PROJECT WERD EEN RAMP (China)	
.HERRIE IN DE CHINESE ZEE	
.VIETNAM: DE ONDERAANNEMER VAN CHINA	
<u>ZUID-AZIË 48</u>	
.RUZIE OM WATER OP HET DAK VAN DE WERELD	
<u>NOORD-AMERIKA 49</u>	
.F.ZAHARIA OVER DE VS-POLITICI	
.OBAMA : UITSTEL VAN BETALING?	
.DE FAILLIETE VS-STATEN	
.DE AMERIKAANSE PTT IN LAST	
.DALENDE CRIMINALITEIT IN DE VS!	
.PALIN, DE SCHRIK VAN DE REPUBLIKEINEN	
<u>GUANTANAMO 50</u>	
<u>LATIJS-AMERIKA 50</u>	
.DE NIEUWE PRESIDENT VAN PERU	
.CHAVEZ ZIEK IN CUBA	
.DURE OLIE IN EQUATOR	
<u>OCEANIË 51</u>	
.AUSTRALIË LIJKT OP CALIFORNIË	
<u>maghreb; NAB.+ M.-OOSTEN 51</u>	
Zie ook Topics: "Rechtlijnige landen"	
en "Turkije en de EU"	
.KISSINGER OVER DE REVOLUTIES	
.OBAMA NEEMT VEEL RISICO	
.DE TURKEN WILLEN WEER MEE DOEN..	
.IRAN LIGT NU ECHT ACHTER...	
. <u>FLITSEND TURKIJE</u> 53	
.MAROKKO HET ANDERE MODEL	
.DE TIJDBOM IN ISRAËL	
.PALESTINA BOOMT...	
.HAMAS VERLEGEN MET KONVOOI	
.AQMI JATTE VEEL WAPENS	
<u>TRENDS/TECHNOLOGIE 55</u>	
.UW VOLGENDE TV	
.DE F..PHONE IS ER!	
.DE TIJD IN UW MANCHETKNOPEN	
.VAN DEZE TENNISROBOT VERLIEST U	
.VENTILATOR ZONDER SCHOEPENRAD?	
.LASERTRANSPORT GAAT BLOEDSNEL!	
.X3 VLIJGT MAAR WORDT NIET VERKOCHT	
.BUS ZONDER CHAUFFEUR	
.PREVENTIEF MEDICAMENT ANTI-KANKER	
.KUNSTMATIGE HASH	

<u>WAT IS ER MET DIE DuitsERS « LOS » ?</u> 46 .JACHT OP « FALSCHER HERR DOKTOR'S » .DRAGHI : DE ROTS IN DE BRANDING (ECB) .DE DIASPORA VAN PORTUGAL .ZWEDEN DOET HET VOORTREFFELIJK .SHIFT BIJ DE BUITENLANDSE INVESTERINGEN . »DEFENSIE « IS UIT ! <u>DE EuropESE JEUGD STAAT (OOK) OP</u> 00	

TOPICS-CAPITA SELECTA

57

-RECHTLIJNIGE LANDEN -DE LANGE WEG VAN DE 2° RELIGIE VAN FRANKRIJK 58 <u>CO-2, KLIMAATVERANDERING</u> 60 -DISCUSSIE IN DE IPCC LAAIT WEER OP -MALAISE OP DE CO-2 QUOTAMARKT -AUTO'S: - 40 à 60 % CO-2! <u>MIGRATIE</u> 61 -DE ZEGEN VAN DE (IM)MIGRATIE -MIGRATIE IS BUSINESS _MINDER GEDWONGEN HUWELIJKEN <u>-DEMOGRAFIE</u> 62 -DE EuropESE PROGNOSES -DE NIEUWE MIDDENKLASSES -DuitsLAND: +2% GEBOORTEN t.o.v. 2009	<u>-REVOLUTIES</u> 63 <u>DE INHOUD VAN;</u> <u>LP-OPINIO-EDITIE 79-11</u> 63
---	--

TECHNISCH TIPS BIJ HET LEZEN 50

DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL

Bladen/Kranten

Frans

Figaro, Le Monde, La Tribune, Le Point (incl. deel Businessweek); L'Express ; Challenge ; L'Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchaîné; Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..

Duits

Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,

Engels/Amerikaans

Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times

Nederlands

Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene

HP de Tijd; Limburgs Dagblad (selectie)

En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, ... etc.

TV/Radio/Internet

Frans

France 1, 2, 3, 5; BFM-TV; LCP; FRANCE 4; France24

Duits

ik las was: “De herstructurering van de publieke schulden , de enige denkbare oplossing, wordt zonder dralen vooruit geschoven door Frankfort en Brussel”. “No we can’t “ zouden ze dus in Brussel nu daar gewoon moeten zeggen... Maar men gaat vooralsnog gewoon verder met de “vlucht vooruit”.

En de eisen die nu aan de Grieken worden opgelegd zijn eenvoudigweg onmogelijk te vervullen.... Dus lukt hen niet.

“We” winnen dus gewoon tijd... en hopen op een godswonder.

De Griekse crisis bestaat, de PIGS-crisis is ook al een feit maar de echte crisis, is nu de EU zelf, die niet de moed heeft om drastisch in te grijpen om een euro-explosie te voorkomen.

Dus u krijgt gratis advies: woont u in Nederland dan maak u niet te veel zorgen, maar... blijf opletten! Woont u in het zuiden van Europa, dan bezit uw ziel in lijdzaamheid; als ook uw inkomen daar vandaan komt. Komt echter uw inkomen uit het noorden van de EU en u woont in het zuiden, dan zorg ervoor dat u straks geen “verkeerde euro’s” heeft! En bereidt u voor op reizen met diverse valuta zoals drachmen, francs, en peseta’s... Of met zeuro’s en neuro’s?

Helaas, meer kunnen we er ook niet meer van maken. En dan, na de klapper: gewoon uithuilen en opnieuw beginnen. Onder het motto: “Yes we can because we don’t have another choice”.

Met lichte weemoed voeg ik er aan toe: “And we shall survive”. Want de mens is onuitroeibaar gebleken. Dus kop op en zing een liedje, maar nu nog even niet de Marseillaise.... Allons enfants...

Veel leesplezier,



LEON en THEO

DIXITS-VERBATIM

“DE PS BLIJFT DE PARTIJ VAN DE STATUS QUO EN DE STARHEID EN IS NU OOK NOG AANGETAST DOOR HET GANGREEN VAN DE NEGATIEVE GROEI” (Zei Besson, nu UMP-er, vroeger PS-er).

MER DE HONTE... EN ER ONDER: “IN DIE MIDDELLANDSE ZEE WAARIN WIJ GAAN ZWEMMEN DEZE ZOMER, VERDRINKEN DE EMIGRANTEN MET DE HONDERDEN. DAT KAN TOCH NIET? DAT MOET STOPPEN!” (Schreef de hoofdredacteur van L’Express)

“MIJN VASTBERADENHEID IS GROOT. IK ZAL VOOR FRANRIJK EEN GOEDE PRESIDENT ZIJN” (Segolene)

AL 10% VAN DE Franse BEDRIJVEN VOOR PUBLIEKE WERKEN KUNNEN NIET MEER UITBREIDEN OMDAT HET PERSONEEL ER NIET IS. MAAR DAT WAS 50% IN 2007!.

KOEWEIT WIL DE 4,8% VAN ZIJN AANDEEL IN AREVA LIQUIDEREN VÓÓR 30 JUNI! EN DE REGRING GAD HET COMISSARIAT À L’ENERGIE TOESTEMMING OM EVENTUEEL ZIJN AANDEEL IN AREVA TERUG TE

BRENGEN VAN NU 73% NAAR
MINIMAAL + 50%. IN 2012 ZOU WEL
EENS EEN BEGIN KUNNEN KOMEN
AAN HET VEDEREN VAN AANDELEN...
TJA DE BEURSWAARDE VAN AREVA
STAAT OOK WAT ONDER DRUK NU..

“HET FN MOET DE SYNTHESE VINDEN
TUSSEN HET SOCIALE EN HET
NATIONALE. DAT IS DE DERDE WEG”.
(Zei Emmanuel Le Roy een der
tekstschrijvers en denkers voor het FN).

“FRANCOIS HOLLANDE IS DE
SOCIALIST DIE RECHTS HET MEEST
KAN BEKOREN” (Zei journalist Slama)

EX-MINISTER EN FILOSOOF LUC
FERRY HEETTE IN DE Franse PERS:
“DE ERG LOSLIPPIGE FILOSOOF”. NU
WORDT HIJ TERG GEPAKT, ZEI HIJ EN
DAT WAS TE VERWACHTEN.

++++
++++

*INGEZONDEN

EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES

*Een mopje van Theo:
In het Duits om dat de vertaling te veel
“verlies” oplevert:*

“Personalführung ist die Kunst der
Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu
ziehen dass er die Reibungshitze als
Nestwärme empfindet”.

*Deze visie op personeelsbeleid heb ik
jarenlang node gemist. Nu pas begrijp ik
waarom de gesprekspartners bij de*

*salarisgesprekken zo opgewonden konden
raken!*

*Dank je Theo voor deze plastische door
denker...*

BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 78-11:

Lezer M.S. stuurde een opwekkend bericht
over de nieuwe site:

*“Ik heb de nieuwe site bezochten ik moet
zeggen, het ziet er goed uit. Heel
overzichtelijk en zonder poespas. Het geeft
je de mogelijkheid om nog eens iets terug te
halen. Vooral de themabijlagen zijn
interessant genoeg om nog eens op terug te
komen als lezer. Grasduinen in het archief is
ook wel leuk heb ik gemerkt alhoewel je daar
vermoedelijk niet zo snel toe zult komen,
omdat het wel erg veel is .*

*Het leukste van alles vond ik eigenlijk dat er
nu een mogelijkheid is om de interviews op
de radio af te luisteren. Om verschillende
redenen was het me tot op heden niet gelukt
om daar naar te luisteren. Dat heb ik nu dus
wel gedaan.*

Groeten, M.S.

En later, na een reactie van de redacteur
vervolgde hij:

*“Het op de site zetten en vervolgens iedereen
laten downloaden waar hij belangstelling voor
heeft , was het eerste waaraan ik dacht toen
ik van de site hoorde. Mogelijk is de tijd die
dat downloaden kost wel een nadeel: het zou
kunnen dat er lezers zijn die dat om deze
reden uitstellen en dat het er daarna niet
meer van komt. Persoonlijk vindt ik het geen
bezwaar wanneer het via de site loopt, want
als het is opgeslagen is het resultaat gelijk
aan het verzenden per e-mail.*

Beste M.S. erg bedankt voor je nuttige,
interessante opmerkingen, die ons ook tot
denken aanzetten over het vervolg!
L.S.

En lezer J.B. schreef ons:

*Hallo,
Die site ziet er zeer professioneel uit.
Geweldig. Ik hoef nu ook niets meer zelf op
te slaan. Keigoed!*

Dank je beste J.
We hopen natuurlijk ook dat je nog eens
terug kijkt in de tijd, die zo razend vlug lijkt
voort te razen.
LS

Direct na de ontvangst van de bijlage over
"de Arabische revolutie" stuurde lezers F. en
J. een korte, krachtige boodschap die luidde:

BRAVO!

Wat kan een redactie nog meer wensen?

++++
++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

L'EXCEPTION FRANCAISE

L'EXCEPTION NEERLANDAISE
-PENSIOENEN OMLAAG IN NEDERLAND!
Een droog berichtje in de Nederlandse pers:
vijf pensioenfondsen gaan de pensioenen nu
verlagen o.m. de fondsen van de apothekers
en de culturele sector... Er is niet genoeg
meer in de pot en premieverhoging en
rechtenverlaging bij slapers en nog premie-
betalende is ook al eerder ingevoerd.
Dus niet gewoon de uitkering bevrozen nee,
verlagen voor de gepensioneerde ook dus.
Hopelijk weten de Nederlanders met een
rijkspensioen dat hun pensioen omlaag gaat
als... ook de ambtenarensalarissen zouden
gaan zakken. Het wordt steeds leuker en we
volgen al een beetje landen als Portugal en
Spanje die de ambtenarensalarissen 5 à
10% verlaagden vanwege bezuinigingen...

Gelukkig hebben veel pensionado's "dure
huizen" maar of die duur blijven is ook al niet
zeker. Toen ik dit ooit zei tegen een
nederlands gepensioneerde werd ik als
domme ketter te kijk gezet... Want zoiets was
ondenkbaar en zou tot revolutie leiden. Well
let's go on the streets, chaps!

-DE OORLOG MET DE CVZ

Ja, daar weten wij, Nederlanders in Frankrijk
nu best akelige voorbeelden van. Al jaren kan
de CVZ ons hier niet correct bedienen met
inhoudingen en documenten daarover en
recent werd ons een stukje AOW afgenomen,
want die was bedoeld voor "Nederlandse
prijsstijgingen" en dus niet voor ons in
Frankrijk of elders. Net of hier en daar de
prijzen NIET zouden stijgen... Dus daarom
hier een overgenomen stukje uit de krant van
een lotgenoot met ook een krant. En u ziet
dat het spreekwoord: het hemd is nader dan
de rok, niets aan actualiteit inboette:
Beste Dick Heepke, ik vond dit artikel in jouw
krant en neem het (met je toestemming)
graag over: Lees dus verder!

De Ombudsman,Is nog steeds boos om ons

**In de Telegraaf van enkele weken geleden
kreeg hij nogmaals ruimte voor zijn en
onze ergernis.**

Nederlandse gepensioneerden die in het
buitenland wonen, komen in grote financiële
problemen door de huidige
zorgverzekeringswet. Sinds de invoer in 2006
zijn zij vaak duizenden euro's meer kwijt aan
zorgpremies. Dat schreef hij, Alex
Brenninkmeijer onlangs in een brief aan de
Tweede Kamer.

Als wij, gepensioneerden verkassen naar het
buitenland zijn wij nog steeds verplicht om
een bijdrage te leveren aan het Nederlandse
zorgstelsel. Dat komt omdat wij AOW en
aanvullend pensioen vanuit Nederland
krijgen.

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
houdt een bedrag in op het inkomen. Een
kostenpost van al snel 2000 euro's. Voor dat
geld zijn wij verzekerd van zorg in Frankrijk.

Brenninkmeijer heeft zijn bureau vol liggen met voorbeelden van Nederlanders die in de rats zitten door hun gestegen zorgkosten. Wij zijn meer kwijt dan gepensioneerden die gewoon in NL blijven.

Al die voorbeelden op zijn bureau heeft de ombudsman in een brief aan de bel te trekken bij minister Schippers.

Zij geeft echter aan een juridische procedure af te wachten die loopt bij de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter van Nederland.

Kort geleden vond er een zitting plaats waar de Stichting Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland staat tegenover het hebbelijke CVZ.

Die rechter moet bepalen of gepensioneerden die elders wonen, gediscrimineerd worden ten opzichte van gepensioneerden in Nederland. En hoe kan het ook anders: Een definitieve uitspraak kan nog lang duren! Volgens Brenninkmeijer moet de Tweede Kamer de minister dwingen tot een oplossing.

Volkomen mee eens maar hoe doe je dat?

Aldus Dick Heepke, Frans resident en Nederlander zoals nog honderdduizenden meer hier.... Zoals uw redacteur.

OP NAAR DE PRIMAIRES VAN DE PS

Ze zijn er in oktober (9 en 16) en in twee rondes, zoals dat in Frankrijk altijd gaat... De aanmelding van kandidaten is open van 28 juni tot 15 juli.

De verkiezing van de PS-kandidaat is in oktober open voor iedereen die op de kiezerslijst staat, die een verklaring van sympathie voor de PS-waarden ondertekent en die er ook nog 1 € voor over heeft. En is dus niet, zoals in 2007, enkel toegankelijk voor de PS-leden.

De PS-leden dat zijn voor 70% mannen en ze zijn in toenemende mate ouder... Je kunt enkel kandidaat zijn als je diverse setjes handtekeningen ophaalt: 5% (= 17 stuks) van de PS-parlementsleden, ook 5% van de PS-leden van regio's etc.

Deze "open verkiezingen" dat is best moedig van de PS, en ook een riskant plan, zeggen deskundigen. Want ze leidt nu tot een forse

"oorlog van de ego's" met twee kopstukken voorop: Aubry en Hollande. De eerste met zijn sterk eigen idee over Frankrijk waarbij de generatiebreuk voor hem de grootste te bestrijden kwaal lijkt. En de tweede, die op de vleugels van haar vader Delors, het door haar gestimuleerde programma propageert. Temidden van de outsiders Segolene Royal Arnaud Montebourg en Vall's . En nu wordt het dus of vooral het PS-volk dat vooral naar Aubry trekt óf het halve electoraat dat nog wel eens voor een grote verrassing zou kunnen zorgen. En Sarkozy en de zijnen, die gewoon één kandidaat kennen: de zittende president, laten hun geen minuut met rust. Wat nu al gebeurde is dan ook slechts het begin.

Iedereen herinnert zich ook de nogal "beschamende strijd" in de VS tussen Obama en Clinton.

Frankrijk gaat iets nieuws meemaken: want niet-PS-ers kunnen, te goeder trouw of als "stoorzenders" nu mee bepalen wie dé kandidaat gaat worden. Als tenminste niet straks een der "verliezers" niet toch verder als "presidentskandidaat tegenover de officiële PS-kandidaat in het strijdperk van 2012 zal treden. Met een Segolène in de gelederen ben je nergens zeker van en mogelijk ook niet van een enkele andere. De kandidaten voor de "primaires" waren eind juni dus bekend..

Vanaf nu gaat het er fors om spannen in de Franse politiek, terwijl er oorlogen zijn waaraan dit land meedoet en een ware crisis dreigt in de Europese familie... Deze kwesties en andere mondiale onrust zullen dus nu een zeer sterke rol gaan spelen in het leven van de diverse kandidaten tot de verlossende verkiezingen van 2012...

DE (TE) GROTE MACHT VAN DE SUPER MARCHÉS

Ze zijn groot en uiterst belust op macht en winst, dat verbaasd niemand. Maar nu ontstaat er steeds meer lawaai over hun "methodes", naar zowel de franchisers (zij die onder "hun naam" de shop runnen), de klanten en de leveranciers... Deze markt wordt "verdeeld" door Carrefour 24%, Leclerc 17, Intermarché 14, Auchan 11, Casino 10,

Systeme U 9 en 15% voor “anderen”. Hun bazen verdienen miljoenen salarissen natuurlijk.

De klanten worden uitvoerig doorgelicht over hun koopgedrag en hun koopmotieven. Via analyses van hun klantenkaartgegevens, ook door psychologen, de analyses kunnen dan aanleiding zijn tot het benaderen van klanten met vragenlijsten achteraf... Ook wordt er al flink “stiekem gefilmd”. De onderzoeker kijkt naar klanten via een scherm en gaat na observatie op de klant af met een gerichte vragenlijst, waaraan de meeste klanten wel willen meewerken. Tot in groot detail wordt koopgedrag geanalyseerd zelfs tot het analyseren van oogbewegingen... Voor veel klanten is het dagelijks winkelen een beetje avontuur: nieuwe producten ontdekken, in de enorme steeds groter wordende assortimenten... Klanten beïnvloeden is DE sport geworden.

De supermarkts proberen de indruk te vestigen dat zij de ware prijsridders zijn, dat je niet om ze heen kunt, dat zij het zijn die “groen” handelen en bio-producten mogelijk maken etc. En ze zijn ver gevorderd om nu ook de centra van de steden te gaan bezetten. Ze zijn niet meer te ontwijken...

De franchisehouders zijn geheel geblokkeerd door een veelheid van contracten die hun sterk beperken in hun handelen en hun dwingen tot wat de grootgrutter wil. Het lijkt op een slim soort van slavernij waaruit niemand kan ontsnappen zonder veel veren te laten.

De leveranciers zijn ook de klos en ze durven nauwelijks vrij over hun contracten te praten. Hier het verhaaltje van een boer die appels verbouwt en levert. Een boer moet ca 40 cent voor een kilo appels krijgen om te kunnen bestaan. Als daar opslag (koeling) en transport bij komen zit je op ca 1 € de kilo. Daar komt dan een marge van 30% op en BTW en dan zit je op 1,40 €. Maar een kilo appels kost... 2,50 € in de winkel... Dat is ongehoord en als er sprake zou zijn van normale prijsbepalingen zou er voor de helft aan de klant kunnen worden verkocht... De inkoop gebeurt door ca 5 à 6 inkoopcombinaties in Frankrijk. Die ook weer lid zijn

van internationale clubs... Ze zijn nogal onzichtbaar en leven er prima van...

Een plak ham zit als volgt in elkaar qua prijsstructuur: de vleesproductie is 17% van de eindprijs, slacht etc. is 4%, verwerking tot verpakt product 30% en de distributie pakt 49%...

De grote supers zijn de bedrijvers van grote, vermalende, industriële machines die iedereen en alles in hun macht houden en zo hun business tot een gouden business maken waarbij alle betrokkenen worden “gemasseerd in hun richting, of, mogelijk beter gezegd, worden gemanipuleerd.

PAS OP: STROOMTEKORT IN DE ZOMER?

Tja kerncentrales moeten met water gekoeld worden dat water komt uit rivieren en/of de zee... Slechts 14 van de 58 liggen aan zee waar water zat is. Maar ook in de rivieren moet dus genoeg water zitten, ook in de zomer. En dat is nu even een groot probleem nu we de grootste droogte van 50 jaar meemaken in een deel van Frankrijk. Waar ook best veel kerncentrales staan. Dus niet enkel de boeren zitten met waterzorgen ook de EDF c.s. en de industrie en ook wij allen, en dus nu ook de staat. Die heeft al een crisisgroep ingesteld nu.

Wat als deze zomer er ook nog een echte canicule bijkomt, die dan een hoop stroom gaat vragen voor airconditioning, dan zijn we mogelijk de pineut. En gaan de airco, de koelkast etc. gewoon een tijdje uit...

Het is des te kritischer nu omdat de Duitsers negen kerncentrales van het net haalden en meer stroom uit Frankrijk verwachten... wij dus in de hitte en de Duitsers lekker met airco? Hoezo?

Dus moet er nu goed worden nagedacht waar Frankrijk wat stroom kan halen in geval van “penurie”. En Parijs herinnerde ons er al aan dat de industrie contracten heeft waarin ze kunnen worden afgeschakeld als de nood aan de man komt... Vlak voor verkiezingsjaar 2012 mag Sarkozy natuurlijk niet in een toestand van stervende oudjes terecht komen... Dus dit jaar (en ook volgend jaar) maken we ons maar geen zorgen.

NOG ÉÉN JAARTJE, SCHREEF BAVAREZ

Bin Laden dood, Arabische revoluties in vele landen, de terugval van het westen is te zien en de opkomende landen zijn ferm aanwezig... De eurocrisis giert en ook de Fransen staan op een kruispunt nu n zeker in 2012, het verkiezingsjaar. Stop aan de hoge ww, terug met die enorme schuldenlast, en proberen niet "een groot Griekenland te worden". En dat hebben steeds meer Fransen ook dóór..

En nu is de verkiezingsstrijd al losgebarsten: vroeg en niet erg fraai. Vol populisme en demagogie, de echte debatten vermijndend. Porsche gauche en Scooter gauche tegen over bling-bling. Grenzen dicht voor aanspoelende immigranten, protectionisme, euro de schuld geven en de vergrijzing met zijn hoge koste maar even "vergetend". Terwijl de immigranten bij zuidelijke burens staan te trappelen en hun vaderlanden om hulp vragen.. Om te kunnen democratiseren zonder teveel bloedvergieten.

Het ecomomische-sociale model is aan zijn grenzen gekomen, de 13% hogere consumptie dan het EU-gemidelde is ook aan de grens, het tekort wil niet echt wijken en de groei is "très Petit". Niemand wil echt zeggen dat de uitgaven omlaag moeten en de inkomsten (= belastingen) omhoog moeten. Dat de arbeidsmarkt geliberaliseerd moet worden en de overheid gauw een paar kopjes kleiner moet.

Nu moeten partijen eerlijk worden, net voor de verkiezingen. Stoppen met goedkope verhaaltjes als "uit de euro stappen lost alles op". De realiteit moet op tafel anders wordt na de verkiezingen de leugen snel achterhaald.

Het gaat nu om serieuze protesten om erger te voorkomen. Daarvoor staan de politieke partijen nu en van hun moed het komende jaar hangt de redding van Frankrijk af. De wedstrijd in populisme en demagogie moet snel eindigen...

Schreef Bavarez in :Le Point eind mei 2011... met veel zorgen in het vizier.

DE FRANSE ONTKENNING WERD ZICHTBAAR

Dat zette Bavarez boven zijn column in Le Point over de affaire DSK. Die liet zeer scherp zien dat het land is opgesloten in een

grote ontkenning van de realiteit. Wat ons Freud ooit voorhield. Verontwaardiging over het opsluiten van DSK in Rikers Island terwijl de Franse gevangenis de smerigste van Europa zijn, Parisot die vrolijk zegt dat de affaire het land niet schaadt, de PS die die verklaart dat de opkomst van de partij niet werd gehinderd.. Terwijl ze hun topkandidaat kwijt raakten.

Deze affaire laat de verstarring goed zien die breed heerst: ons model is het beste, die schulden "dat valt wel mee", het vasthouden aan een hoge consumptie betaald door oplopende schulden, de inzet op een groei die niet reëel is, de schijngeijkheid blijven ontkennen, zich internationaal breder maken dan eigenlijk kan, enzovoort.

Het populisme en de demagogie zijn alom zichtbaar en de FN is tot de vaandeldrager voor de vrouwenrechten geworden.

Hij hoopt dat de affaire toch ook een zuiverend effect op de strijd om "2012" zal hebben en een soort van "ontgiftig" zal teweeg brengen.

En hij eindigt zijn droeve analyse met de constatering dat de Fransen zich opsluiten in een luchtbel vol illusies en steeds meer "kandidaat worden" voor een collectieve zelfmoord. En ze houden zichzelf voor de gek over zichzelf...

Hij besluit met: voor de rechtbank an de geschiedenis bestaat geen immuniteit en zal de schuldige zijn straf niet ontgaan.

Als een Bavarez dat openlijk schrijft, iemand waarvan het gezonde oordeel en de expertise breed erkend worden, dan is het tijd dit nog eens te herlezen met aandacht...

In de andere Europese landen is iets soortgelijks aan de gang al zie je meer besef van de problemen in het "noorden". En in het zuiden van Europa is de realiteit al keihard dagelijks te zien en te voelen: daar loopt men op de rand van het internationale faillissement nu. Europa zal hard moeten gaan vechten om te blijven drijven.

FRANS NAAST DUIJS ONDERWIJS

Een vergelijking tussen de twee euro-giganten laat enorme verschillen zien. Ze geven beide ca 70 miljard aan onderwijs uit... maar in een % van het BNP geeft Frankrijk ca

30% méér uit. In het budget valt op dat 84% daarvan in Duitsland salarissen zijn en in Frankrijk is dat maar... 40%! De OECD concludeert dat het uurloon in Frankrijk in het onderwijs zo'n 38% lager is dan in Berlijn te zien is. Een Duitse lerares in Duits én engels werkt per week 35 uur en toucheert 2500 € netto per maand in het begin, wat oploopt tot 4300 aan het einde van de carrière. En heeft ca 12 weken vakantie. In Frankrijk is dat vergelijkenderwijs maar 1600 € netto en het maximum komt op ca 3000. Maar die geeft ook maar 18 uur les per week en heeft 16 weken vakantie!

Het Franse budget gaat op aan beheerskosten etc. en de onderwijzers zijn onderbetaald. En tenslotte hebben de Fransen in het lagere onderwijs 24% méér leerlingen en 2,3 keer zoveel scholen...

De OECD heeft weer eens gesproken en showt het enorme verschil in aanpak en filosofie in het onderwijs tussen de twee landen.

DE Franse DOKTERS VANDAAG

Waar niet in het westen zijn (ook) de dokters in "en mallemlen" geraakt? In La France heeft men het over "het einde van gelukkige tijden" en "een lawine aan veranderingen", ook al elders te horen. En ook hier zijn er 25% van de patiënten die om geld redenen, medische zorg moesten "laten of verminderen". Ook nu is er weer de discussie over geld: honorarium dat recent van 22 naar 23 € ging. En dat gaat nu, hoopt de witte groep, naar 25€... Dat zouden die 210.000 artsen graag zien en al 20% van hen kiest voor "vervangingsinzet" en niet voor eigen vestiging.. Er wordt voor 2020 gerekend met ca 276 artsen per 100.000 inwoners en dat is nu : 327 Dat zijn 1000 patiënten per arts (Nederland: 2200!, maar met inzet van veel artsen-assistenten). In 2030 bijvoorbeeld, zal het aantal artsen in de PCA met 25% afnemen door pensionering en onvoldoende nieuwe artsen.

Hier de grote discussies op een rijtje:

1.De medische woestijn.

Die bevindt zich in het "zonloze noorden", en in het zuiden vecht men elkaar de "tent cq stad" uit. Moet je dus medici dwingen zich

daar te vestigen waar een grote behoefte is of als ze dan niet doen 3000 € boete opleggen? En moet je een Parijse psycholoog méér betalen dan een "eerste hulp arts"? Dwang nu ja of nee?

2.Overbelaste "urgences".

Er komen jaarlijks 15 miljoen Fransen in een van de 25 "urgences= eerste hulpposten" terecht. Meer dan een "urgence" zit veel te krap en er zijn echte "burn-out risico's". Ook waren er 4000 agressies in deze plekken. Dus moet er opnieuw worden nagedacht over de "gezondheidsketen"..

3.Onmogelijke werkcondities

Een dag van een dokter is een ellende geworden. Het begint met 15 minuten papierwerk om 7.30 uur en dan consulten tot 12.45 uur. En dan weer van 13.15 tot 21.00 uur... et tussendoor nog 80 telefoontjes. Dat zijn 13 uur werk per dag. En voor vrije dagen geef je je praktijk qua verdienste 100% aan een vervanger... dat doe je voor je patiënten: niet sluiten dus! En zo werkend ga je je soms vergissen...

4.Onvoldoende betaling

Ze incasseren ca 5600 € per maand (huisarts) of 9000 (specialist). Gemiddelden waarbij er ook pediaters/psychiaters voor 6000 werken. Uurverdienste dus: 6000 : (5 dagen x13 uur x 4 weken) = 250 uren dus 40 €/uur... Maar radiologen verdienen vermogens....

5.Uitgewoonde ziekenhuizen

Verspilling, bureaucratie, afwezigheid van bezonnen handelen... dat hoor je op deze plekken. Er werden na de 35 uur bijna-faillissementen gescoord dus moest er een personeelsstop op. Veel specialisten vertrekken naar het betere buitenland dus.

6.Een versleten "orde"

De "orde" weet zich geen raad met de ontwikkeling: niet met de ethische woelingen en niet met de financiële malaise. En er zijn nogal eens "onderling dekkende move's" bij kunstfouten etc. te beleven. Zie ook de medicatie schandalen van de laatste jaren..

En dan nog: slechte vakbonden, steeds duurdere mutuelles (bijverzekeringen) en steeds mondigere, ongeduldige patiënten.

Al 5 miljoen Fransen kunnen geen mutuelle meer betalen... Die kost overigens hier ca

600 € per persoon per jaar= 50 € per maand per persoon (erg goedkoop als je de Nederlandse premies/bijdragen ziet: 110 € nom. Premie in Ned. + vele bijdragen AWBZ en Ziektewet en dat gaat tot ca 250 € per maand tegenwoordig).

Tja zo gaat het, en de toekomst met zijn vergrijzing is niet eenvoudig. Maar, dt land heeft nog voldoende jeugd. En dus gaan wij het relatief winnen in Europa!

Frans HIGHTECH VAN WERELDFORMAAT

Er stond een lofzang in het tijdschrift "Extreme Constructies over de beroemde brug van Millau. Bijna 2,5 km lang en 340 m. hoog (hoger dan de Eiffeltoren), een wereldrecord. Na 17 jaar werk was ie klaar, met lasertechniek, GPS, automatische bekistingen voor het betonwerk, etc. Een grot oeuvre van superlatieven van Franse ingenierie". Het heeft nu al vijf wereldrecords in constructie op zijn naam staan. Het past in de rij van A380, TGV, EPR (veiliger) kerntechnologie en (vroeger) de ID Pallas, de eend en de prestaties van Pasteur... Grandeur for ever.

DE SNCF WIL SCHADEVERGOEDING

De SNCF komt enorm vaak te laat met zijn treinen en moest nu al schadevergoeding aan zijn reizigers lappen... Maar dat blijkt deels veroorzaakt te zijn door problemen met nieuwe treinen van Bombardier. De leveringen die vorig jaar zijn begonnen van de 172 nieuwe treinstellen geven veel problemen. Rammelende elektronica, foute info aan de bestuurders, vastzittende portieren, blokkerende instapsystemen... SNCF heeft er tabak van en wil nu de leveringen vertragen om BETER spullen te krijgen. Dus minder dan de voorziene 40 treinen per jaar afnemen.. want er zijn wel 10 keer meer "fall-outs" dan in het contract is voorzien.

Intussen wordt er ook fors gepraat over schadevergoedingen door de Canadezen nu er moest worden besloten om gebruikers 50% van hun abonnement terug te geven in de regio Parijs op enkele lijnen... Tja dat

vernieuwen bij SNCF loopt nu op tegen rammelende spullen uit Canada. Onze tramway in Marseille is ook Bombardier maar die loopt als een trein...

PAS OP IN DE SUPERMARKTEN

Er zijn al prijsverhogingen van 10 à 20% en er wordt fors gerommeld om dat te maskeren. Zoals Blanc des Dindes (Fleury Michon) wat even 20% steeg in prijs in 12 maanden en Carte Noir koffie die met 8% opsprong. Bonne Mamam met zijn confitures d'abricots haalde al +13%. De consumentenbonden waarschuwen fors... maar de inventiviteit is enorm.

Sommige ketens spelen het spel langzaam door speculatieve voorraden te verkopen (men heeft ca 2 maanden voorraad in de branche) anderen doen het opstappen in één klap. Weer andere doen het met veel forse aanbiedingen te doen om de "Tille stijgingen te maskeren": de laatste maanden gingen de aanbiedingen met 8% ... Op de 80.000 artikelen in een supermarkt zijn slechts een paar honderd dagelijkse producten het onderwerp van prijslagen.. en men strooit de carte de fidelité ook in de rondte en sluit heel nauw aan op het geregistreerde koopgedrag van de klanten. En dan de verpakkingen... voorbeelden: Olie in flessen is nu 95 centiliter en geen liter meer, pakje boter is 230 gram en niet meer 250 gram, Fromage Blanc ging van 1 kilo naar nu 850 gram, Kinderchocolade van 129 naar 110 gram en yoghurt van 125 naar 115 gram... en de prijs bleef de oude... Als je dus goed naar de prijs per eenheid kijkt kun je dat merken als je goed bent in prijzen onthouden natuurlijk. Maar men probeert de klanten ook met allerlei acties en veranderingen in de war te sturen... Het is tegenwoordig bijna nergens meer leuk om te winkelen... Je wordt constant "getild" en goed inkopen wordt een echt vak. Terwijl het voor velen een "leuke onderbreking van de dagelijkse sleur" is. Klanten van deze wereld verdedig U en reken en kijk! En koopt u gewoon minder variaties van producten dan verdient u al vaak geld...

DE RAMP VAN DE HUISVESTING

Er zijn ca 900.000 huizen tekort in Frankrijk nu. En in Parijs stegen de m2 prijzen van "oude appartementen" naar 8000 €/m2 en dat was in een jaar 8,7%!

Enkelen kunnen zich iets leuks en goeds permitteren en zo'n 3,5 miljoen mensen wonen gewoon beroerd. Wonen is sinds 1960 erg in prijs gestegen: elektra/gas etc. steeg met een factor 10 de bijkomende kosten met factor 20, huren met factor 15, appartementen met een factor 60 en huren met een factor 15...

Elk jaar komen er maar 356000 woningen bij, maar tussen nu en 2020 komen er wel 15% huishoudens bij... De vrome wens van Sarkozy: "meer eigenaren", is niet uitgekomen: men kan gewoon geen huis meer kopen tegenwoordig.

De transactiekosten zijn in Frankrijk: 11% van de waarde, in België en Griekenland is dat hoger (15%) maar elders lager: Duitsland 7, UK 2,5 (!), Spanje en Italië 8, VS 4,3%.

Het aantal nieuwe huurwoningen per 1000 inwoners is ook illustratief: Frankrijk zit op 71, Nederland op 147(!), Zweden op 95, UK op 85, Duitsland op 27, Italië op 18 en Spanje op 3...

En er wordt ook steeds kleiner gebouwd: nu is een tweekamerappartementje 42 m2 en dat was 5 jaar geleden 45...

Er is veel te doen geweest en nu opnieuw over huisvesting, maar de koers is eerder negatief dan omhoog... Het wil maar niet lukken en de run op de stad is volop bezig.

Dat gaat wringen dus..

WERK: KIJK BIJ DE PENSIONADO'S EN DE TOERISTEN

Er werd uitgezocht waar de werkgelegenheid in Frankrijk groeide en dat leverde een verrassend resultaat op. In het westen en het zuiden zit het OK maar in het noorden en het oosten gaat het bergaf met de werkgelegenheid. Iemand zei "De hoger opgeleiden gaan steeds meer daar werken waar ze ook graag vakantie houden! In de plusgebieden spreek je over +9% groei in werkgelegenheid (vaak R&D banen, cultuur en raadgevend) en landelijk is er een daling van 2%. " Het werk volgt de bevolking in plaats van dat de bevolking het werk volgt"

zei een econoom. Het werk zit in de tertiaire sector dus (handel, services aan personen) en waar de demografische dynamiek het grootst is. Maar dat loopt nu aan tegen een OG-bel (hoge OG-prijzen) en een te grote specialisatie. De veranderingen blijven ons verbazen.

DE TAXIBRANCHE HOUDT NIET VAN CONCURRENTEN

In de Franse taxibranche is het conservatisme groot: de regering krijgt nu al forse klachten over "oneerlijke concurrentie" door nieuwe als Easytake, EcoCab in Montpellier, Parijs en Avignon . Die mogen alleen "reizigers meenemen in normale auto's" en ze mogen niet iemand op straat of bij het vliegveld oppikken... De sector die vooral "eet" van ziekenvervoer, leerlingenvervoer wil niet dat iemand hun lucratieve terrein betreedt... Taxi' s zijn in Frankrijk enorm duur in vergelijking en hebben een ridicule bezettingsgraad... In Parijs was er al het nodige aan rellen over de moto-taxi's die je snel door het verkeer scheuren.... Maar Easytake de grote concurrent ruikt business en is niet van plan op te geven. Dus de dagen van de taxi-monopolisten zijn geteld en dat voelen ze... En wij willen dat toch ook? En geen taxichauffeur die je liever niet meeneemt voor een "te kort ritje" ? En die je vraagt om zelf al je bagage in en uit te laden?

DE BOMBARDEMENTEN VAN 27 MEI 1944

De amerikanen mikten niks goed op die dag met hun grote ladingen bommen voor Marseille en Avignon... Hun 200 bommenwerpers zagen niks door het slechte weer en gooiden de tonnen aan bommen vooral op huizen en burgers. In Marseille gaf dat 5000 doden, 6000 gewonden , 800 kapotte huizen en 40.000 beschadigde! Dat werd dit jaar ook weer herdacht natuurlijk en de ouderen waren er nu nog boos over... Vele dachten toen dat het ook een klein beetje straf was voor de collaboratie van de Vichy-regering... Bij de bevrijding die volgde, dempte het best de vreugde...Nu is het nog een berichtje in de krant, net als in Avignon dat ook flink er van langs kreeg. Want beide

steden waren logistiek (stations) van enorm belang oor de wegtrekkende Duitsers... daarom dus.

WATER IN FRANKRIJK

Zo'n 50% van het water verdwijnt in de landbouw, 30% via de particulieren en 20% via de industrie. En nu er grote droogte problemen waren, zeker in de landbouw, werd het weer tijd om na te denken. Er zijn boeren die toch nu ook goed slapen zoals zij die het afvalwater van de omwonenden gebruiken en velen deden dat na de nare ervaringen van 1976. En dat werd afgekeken in Californië waar men het afvalwater van San Francisco hergebruikt. De initiatiefnemers werden eerst voor "gek" verklaard maar overwonnen. Ze kregen hun 5 miljoen bij elkaar en in 1997 was het gefixed. Zo'n 700 hectaren van 51 boeren worden zo bewaterd en het afvalwater wordt zo minder in de rivieren gedumpt. Ze slaan het op in afvalbassins van een oude suikerfabriek en in deze bassins zuivert het ook nog na op natuurlijke wijze. Door het UV-licht van de zon worden de foute bacteriën gedood.

De boeren die dit ondernamen zijn zeer tevreden en begrijpen niet waarom de overheid met de boeren niet deze manier breed toepassen... Omdat het krijgen van schadevergoedingen e.d. gemakkelijker is? Maar ze tonen trots, rond Clermont-Ferrand, aan op bezoek komende buitenlanders hoe zij hun probleem hebben opgelost. Tja een boer is geen ambtenaar en andersom..

AL 127 LICHAMEN GEBORGEN (AF447)

Er zijn nu 127 lichamen, van de 228 in totaal, naar boven gehaald. Er waren al 50 gevonden direct na de vondst van de recorders , maar de identificatie is moeilijk. Het einde van de operatie nadert en het lijkt er op dat er zo'n honderd niet zullen opgehaald worden. Het doorzettingsvermogen achter deze operatie is opmerkelijk en nu is er veel speculatie omdat de schuldvraag speelt . Zijn het de piloten geweest of is Airbus de schuld? Het begin van een lange juridische strijd gaat beginnen maar dat brengt geen van de passagiers

terug... die wel 3 minuten moesten beleven hoe hun vliegtuig naar beneden suisde...

De discussie giert in vakkringen nu het feitenrapport is verschenen: hoe kon dit nou gebeuren? En dan hoor je dat de piloten de laatste 20 seconden afscheid namen van hun gelieven op de voice recorder..., terwijl ze het vliegtuig te hoog optrokken bij die te lage snelheid (waardoor lift ontbrak). Die kapotte Pitot-sonde is het begin, zeker, maar kan niet de oorzaak van de crash genoemd worden. Een automobilist die een lekke band krijgt kan ook niet 10 km verder beweren dat dit zijn ongeluk veroorzaakte. Dus iv veler conclusie nu: 5% van de schuld is die Pitot-sonde en 95% zijn dat de piloten... Het eindrapport komt nog.

RUZIE IN DE MOSLIMRAAD

Er moest een nieuwe president worden gekozen voor CFCM maar de opkomst was pover. Want er is grote herrie in deze raad die nu 8 jaar bestaat: een richtingenstrijd en ruzie over het systeem van de verkiezingen. Dus werd er door twee groeperingen geboycot. Slechts 4000 afgevaardigden van 700 moskeeën waren dus in Parijs. En nu maar afwachten of de nieuwe president bij machte is om de wrijvingen weg te halen... Wat niet eenvoudig blijkt te zijn. In tegenstelling tot de idee die men vaak heeft namelijk dat de moslims een groot machtig religieus blok zijn, blijkt keer op keer, overal ter wereld de enorme versplintering. Zelfs groter dan in de katholieke en protestante kerk en veel gedifferentieerder dan enkel de aloude splijting soennieten en sjiieten die iedereen kent. Desondanks is deze raad , door Sarkozy opgericht, een zegen voor het overleg regering-moslims in Frankrijk.

STADSWIJKEN IN STAAT VAN OORLOG...

Hier een schets van de toestanden in de Parijse voorstad Seine-Saint Denis. Waar de drugshandel en -gebruik en de werkeloosheid, ravages aanrichten. De PS-burgemeester daar is ten einde raad en wilde dat er een legertje CRS hem kwam helpen. In twee wijken is het zover dat drugsdealers gewoon hun verkoopkantoortje openlijk inrichten in de hal van appartements

gebouwen. Die hallen worden bij opbod “doorverkocht” voor zoiets als 30.000 €. Nu komen er “collega’s” et automatische wapens en nemen de hal schietend over... De bewoners moeten hun Carte D’Identité tonen om te kunnen zien (via een kaartlezer) of ze bij de politie weken. En men verkoopt vooral veel hash maar ook wapens: Uzi’s en Beretta’s bij voorkeur. De politie valt soms fors binnen, zelfs met helikopters , ruimt op en gaat weer naar huis... en het herbegint gewoon. Enkele arme en geïntimideerde bewoners bewaren soms de handelswaar tegen betaling en met veel angst.

Tje hier is de WW op 45%, en dat al vaak drie generaties en zij die werken zijn straatarm. Het drugsgeld houdt hier de zaak eigenlijk draaiende: daarvan vult men hier de koelkasten en betaalt mende huur.. Het is een complete drugs-economie geworden.

Nu moet minister Guéant aan de bak en hij beloofde ook “meer van hetzelfde”.Want de oorzaken zijn nooit aangepakt en als dat niet lukt is repressie weinig nuttig. Zie nu Mexico, een land dat half onder drugsmafia leeft...

LAUVERGEON VERLAAT AREVA

Areva is grotendeels van de Franse staat, het werkt zeer breed in de kernenergie business, van mijnbouw , verrijking van uranium, opslag van afval tot bouw van centrales als de EPR. Vergeleken met de gigant Rosatom (Rusland) ontbreekt nog de productie van electriciteit, wat in Frankrijk EDF doet.

De omzet is ca 10 miljard €, winst was 883 miljoen maar dat kwam vooral door verkoop van t&D: operationeel is er een verlies van 423 miljoen. Er is voor 44 miljard aan opdrachten en men is aanwezig in 100 landen.

Anne Lauvergeon die de leiding had valt best iets te verwijten over resultaat en problemen bij de EPR-bouw. Ze was vanouds de beste op deze plek benoemd door Mitterand: de atoomclub was altijd al een PS-bastion. Dat is nu voorbij, Anne moet er mee stoppen, besloot Sarkozy. Tot grote geruststelling van EDF-baas Proglio. Intussen is nr. 2 van Areva, Luc Oursel, een compromis-kandidaat, al benoemd als opvolger. Hij was nooit een ster, en relatief onbekend en

sommigen zien hem nu als “verrader” en “vriend van Proglio”. Anne heeft een carrière achter zich met veel controverses: ze had met veel andere collegae regelmatig wrijvingen... maar was een symbool. Ze wacht nu op een aanbod voor een nieuwe functie en het is goed te weten dat ze eerder een ministerspost heeft geweigerd tegenover Sarkozy. Het “verdwijnen” van deze vrouw op deze hoge post is en verlies voor de Franse “vrouwenzaak” en ook verdwijnt er iemand die heilig geloofde in een mogelijke “herindustrialisatie van Frankrijk”.

Wie weet glorieert ze straks op de stel van Lagerde..

[Terug naar inhoud](#)

DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN

DE WERELD VERGAAT TOCH IN BUGARACH!

Ondanks wat voorspeld was verging de wereld kort geleden wéér niet, maar nu wordt in in Bugarah , Zuid-Frans dorpje van 195 ziele, weer, door een twee dozijn “zieners” gewacht op de aankomst van de buitenaardse. Want het is een groot spektakel wat daar gaat plaatsvinden bij die merkwaardige berg van 1230 m. hoog, die als “energiepoort” dient. De Dynastie der Opvolgers (Daphins) wacht in witte kleding terwijl de burgemeester weer de hulp van de prefect inriep. Maar ook zo gis was om speelkaarten te laten drukken met daarop een ware vliegende schotel! Petje af voor deze vooruitziende en commerciële burgervader. Jenny de 55-jarige dame en haar collga’s staan onder toezicht van de autoriteiten: Frankrijk wantrouwt secten nu eenmaal. Maar een locale pensionhoudster klaagt: de randonneurs blijven weg, zegt ze en die denken dus dat de wereld nou net vergaat IN Bugarag. Het moet nu gaan gebeuren op 21 dec. 2012, dus u kunt zich nog bekeren. De president van de interministriële commissie voor waakzaamheid en strijd tegen de sekten kwam ook al overvliegen in helikopter en

sprak daar met de gemeenteraad. Het is zegt hij, de 103^e keer dat het einde wordt oorspeld sinds het Romeinse rijk... maar George gaat toch maar dubbel opletten. Want dit soort zaken brengt gek gedrag mee zoals ooit in de Vercors waar 16 personen in 1995 zelfmoord begingen die bij de Orde van de Tempel hoorden.

Je kunt ze verhuizen of bewonderen die zieners met hun hemelse contacten en grote zekerheden. Ze stellen hun leven in dienst van een overtuiging zoals ook monniken doen en riskeren "de risée" te worden van hun omgeving. En ze zijn onvermurwbaar als de profetie niet deugde... In die zin hebben ze iets gemeen met sommige politici en geestelijken.

Dus toch maar een klein eerbetoontje hier voor deze medemensen die ons willen behoeden voor de ondergang ná onze dood...

Ik ga maar eens kijken bij Jenny van Bugarag in het mooie Catharenland.

POLITIEK EN HERVORMINGEN

CHIRAC VERSPRAK ZICH

Bij een gebeurtenis met publiek in de Corrèze waar Chirac én Hollande elkaar ontmoetten, zei Chirac duidelijk hoorbaar dat hij, als Jupé geen kandidaat zou zijn voor de UMP, op Hollande zou stemmen... Hij is niet helemaal meer de oude, maar dit is toch erg zuur voor Sarkozy. Die ook, met anderen, een flinke beurt krijgt in zijn 2^e deel van zijn memoires.

MONTEBOURG (PS) IS ANTIMONDIALIST

Montebourg PS-kandidaat is een protectionist en vindt de Fransen "te naïef". Hij zei: "Ik wil niet dat Frankrijk eindigt onder de vleugels van het Chinees-Amerikaanse protectoraat van de G2". Duidelijk zat.

Hij schaart zich in het conservatieve rijtje van Le Pen, Melenchon, De Villepin die ook zeggen: "De keuzes waartoe wij gedwongen worden zijn onhoudbaar. We moeten ons verdedigen". En hij bedoelt "protectionisme"... Hij denkt werkelijk dat je op vandaag verder

komt door "nationalistisch en protectionistisch" te reageren op de grote veranderingen. En schaart zich zo ook dicht bij Josée Bovée en de zijnen, die uit angstig conservatisme de strijd schuwen en in een nationalistische schulp kruipen. Gewezen op de successen van kleine noordelijke landen die het goed gaat zonder deze koers te kiezen zegt hij: "Ja maar dat kan wel in een klein land...???" En ontkent de enorme vooruitgang die de mondialisering verschafte aan arme landen, de miljoenen minder hongerige en neemt een populistisch delocalisatie standpunt in. Gaat in de defensie door de deuren te sluiten en propageert iets wat even gerust stelt maar dat op langere termijn een zekere neergang zal oproepen. Dat is zijn manier om zich binnen het PS-kamp te onderscheiden maar hij doet zijn interne opdracht, "renovatie in de PS" bepaald geen eer aan. De econoom van faam, Bavarez sabelt hem neer in een artikeltje naast het interview in Le Point. Montebourg die ook "cleannes" in de PS nastreeft en de kwestie Guerini aanpakte, zal de PS en het Franse volk niet kunnen redden, moeten we vrezen. En het mozaïek van standpunten over de mondialisering en het protectionisme groeit nu over alle partijgrenzen heen.

VALERIE TRIERWEILER STEUNT HOLLANDE

Zij, de politiek journaliste van Paris Match, is de vriendin van de PS-kandidaat. En ze werkt ook voor de magnaat Boloré en steunt Hollande ook vanuit haar publicitaire achtergrond. En is geen vriendin van Segolène of course...

Men zegt dat ze bij Paris Match duidelijk laat weten wat ze denkt als een collega wat onvriendelijks over haar "ami" wil publiceren. En ze houdt ook het werk van de journalisten in de equipe van Hollande in de gaten en stuurt bij met SMS-jes. Ze heeft geen makkelijke positie en nu de spanning stijgt wordt het moeilijker "op afstand te blijven". Deze dame lijkt veel invloed te hebben achter de schermen van kandidaat Hollande, die hoog staat in de peilingen en zelfs door Chirac werd geprezen. Tot woede van

Sarkozy natuurlijk. De politieke guerrilla loopt...

[Terug naar inhoud](#)

-Affaires

AFFAIRE DSK, VERVOLG...

Als DSK geweigerd zou hebben uit het Franse vliegtuig te stappen waarin hij zat toen de Amerikaanse agenten hem wilden arresteren op grond van zijn "laissez-passer" van de VN (en uitgegeven door het IMF), had hij mogelijk niet gedwongen kunnen worden om uit te stappen.. Hij was immers op dienstreis naar Europa (o.m. naar Merkel) op dat moment ook al was zijn bezoek aan New York privé. Want het ticket was gekocht, en eerder al, door IMF.

Wat er dan daarna zou zijn gebeurd is de vraag maar in elk geval was hij dan allereerst naar Parijs gevlogen.

Nu de transcripts alle zijn gepubliceerd door de aanklager van alles wat er tot nu toe is gezegd door de partijen en de politie/juëstitie blijkt dat DSK heeft gevraagd naar contact met de Franse ambassade en heeft gewezen op zijn diplomatieke paspoort. En als enige reden voor zijn aanhouding gaf de politie aan "een incident in een hotel in NY"... Later, op het bureau, zegt DSK dat hij het paspoort niet wilde inzetten , maar enkel wilde weten "of hij een advocaat nodig had".

Deze conversatie past niet geweldig bij iemand die net een kamermeisje heeft verkracht, maar eerder bij iemand die denkt dat er sprake is van "een misverstand". Dus de hypothese van "de instemmende hotelbediende". Dus de houding van iemand die gewoon meewerkt en denkt "het is een vergissing en straks kan ik weer verder".

Of zijn verdediging dit gaat aanvoeren is onbekend; in elk geval zou een "onwettige arrestatie" meteen een einde maken aan de "geldigheid van het proces"..... Suspense dus.

WEER EEN CE EDF/GDF AFFAIRE?

De CE is het Comité d'Entreprise (iets als de Ondernemingsraad) en in dit geval van de

EDG/GDF dus. Daar was al eerder erg veel over te doen: er werd stevig gefeest daar en de financiën waren "erg ondoorzichtig". Er zijn dan ook 82 "antennes= vestigingen", en 69 Caisses Complementaires die de was doen... De Rekenkamer deed ze al eens trillen met het rapport van 2007: fouten tegen het arbeids- en fiscale recht en ondoorzichtigheid waren de minste klachten. Maar er lijkt weinig te zijn veranderd: hun werknemers kregen maar liefst 7,7% salarisverhoging in twee jaar terwijl men in 2009 bijna failliet ging... Een geplande overname van een pretbedrijf kostte de CE 82 miljoen €. En het bleek ook nog een verliesgevende tent n overname dit campingbedrijf. De CE van de "CGT-gekleurde" EDF en GDF is behoorlijk kapitalistisch gebleven en heeft ook al niets op met die archaïsche Cour des Comptes! Als dat maar goed gaat dus!

DE AFFAIRE GUÉRINI BROEIT..

Er wordt fors geplozen in deze affaire, ook al is jonge Guérini nu weer thuis...En men vond dat hij contacten had met de "boodschapper" van een zeer linke maffia-baas ene Baresi, die na 18 jaar op de vlucht, in 2010 van een jacht werd geplukt in de Golf van Juan. De boodschapper een Algerijn, zit nu ook vast en even niet meer in zijn fraaie villa in Malaga. Want hij zou ook wel eens voor "geldtransporten van Guérini" kunnen hebben gezorgd en heeft dan dus heel wat afgereisd in en buiten Europa.. En men zoekt nu ook naar een ingenieur, Jean-Marc Nabitz, die chef was van een adviesburo (vuilverwerking) van de Conseil General en wiens naam ook voorkomt in documenten bij de Luxemburgse banken.. Hij is niet meer terug gekeerd van vakantie in 2009... Hij zou in Israël zijn, maar zijn brevenbus wordt regelmatig geleegd in Marseille.

De politie heeft dus de handen vol, en de getapte telefoontjes blijken een ware goudmijn te zijn. Half juni werd de juridische adviseuse van Jean Guerini gearresteerd en verhoord over de aankoop van terreinen naast een stortplaats waarop later de kleine Gerini zijn bedrijf kon uitbreiden. En

Zwitserland startte een proces tegen de laatste voor witwassen...

Dat is nogal beangstigend voor: de (recent) herkozen president van de Conseil, maar zeker ook voor de PS in Parijs die vlak voor de primaires zit... Maar minder voor Gaudin en Muselier de toppers van de Mairie van Marseille die met genoeg het weg glijden aanschouwen van hun grote "ennemi" Jean-Noël G. En op 28 juni gaat de PS-commissie zijn werkwijze beoordelen naar aanleiding van het rapport Montebourg.

Deze affaire is , blijkt het, geen kleintje en er zit een hoop aan vast. Wie komen er nog meer niet terug straks van hun vakanties en wie gaan er straks ook voor enkele jaartjes op vakantie in Les Baumettes, ons beroemde lokale gevang?

En eind juni weer het bericht dat twee kabinetsdirecteuren van J.N. Guerini opnieuw zijn verhoord. Vanwege de betrokkenheid van een maffieus figuur bij de bouw van een bejaardenhuis en over de onteigening van een terrein (vanwege een zeldzaam diertje zegt men), waarop later een uitbreiding kwam van de vuilnisbelt van de broer van de president G. En daar was ook 2 miljoen aan subsidie voor gegeven. De politie komt steeds dichterbij de politieke broer in deze spannende mysterieuze zaak...

DE AFFAIRE LUC FERRY

Hij is een beroemde filosoof, was ook minister van Onderwijs en hij praatte zijn mond voorbij op TV; naar aanleiding van o.m. de DSK-affaire... hij had het over een ex-minister die pedofiele pret zou hebben gehad in Marakkech... De rel barstte natuurlijk gelijk los en hij moest bij de politie zijn verhaal toelichten; maar hij wist, zei hij, geen enkel feit. Enkel maar geruchten van toen...

Toen kwam er ook nog een aankondiging van onderzoek over die pedofilie uit Marokko en toen werd hij gepakt omdat hij per maand 4400 € netto ving sinds eind 2010 voor colleges die hij nooit gaf... Toevallig ? Nee natuurlijk, hij werd "terug gepakt".

Voor een filosoof die de "mens kent" is dit knap naïef of nou net "geslepen", kiest u

maar. De naam van die ex-minister is nog nergens opgeschreven maar half Frankrijk kent al zijn naam , lijkt het. Het smijten met bedorven zaken is begonnen: de strijd voor 2012 ligt op stoom en DSK hielp er (ongewild) flink aan mee.

Het is nu wachten op het vervolg of een volgende affaire... En even later was dat de klacht van aanranding door een bobo van Qatar in een Parijs luxe-hotel... Een nu heropende klachtenbehandeling...

En een andere "filosoof" zei: " Het probleem is dat hij niemand bij naam beschuldigde en daardoor iedereen beschuldigde".

WEER EEN AFFAIRE TAPIE?

Hij ging 18 jaar geleden weg bij OM, de voetbalclub van Marseille waar hij zich ooit garant stelde voor de te betalen sociale premies.... Maar vlak daarna ging zijn tent failliet en bleef OM zitten met een premieclaim van de Urssaf van 3,9 miljoen €. We spreken over 1995... en nu dient Urssaf plots alsnog die factuur in nu Tapie fors beurde bij de deal met de overheid... Maar Tapie wil niet en vraagt om nietig verklaring bij de Rechter. Ze hadden maar eerder moeten claimen bij het faillissement zegt hij. Tapie komt van "zijn affaire" nooit meer af, lijkt het.

NIEUWE FN-AFFAIRE?

De 300 leden van de Nationale Raad van de FN kregen van de penningmeester een vertrouwelijke circulaire. Er zouden diverse leden van de FN zijn benaderd om financierings giften aan te nemen voor de campagne... Dat mag niet en, er wordt (zonder enig bewijs!) beweerd dat hier het Elysée en het Ministerie van Biza achter zouden zitten. Het begon toen een FN-er uit de Var van libiërs geld kreeg aangeboden, zegt men, en nu ziet de FN overal " pogingen tot compromitteren". Overdreven of toch iets van waar? We moeten het raden: alles is in deze mogelijk rond verkiezingscampagnes!

DES MOTS SUR DSK ET LA FRANCE

De DSK-affaire druppelde flink na natuurlijk en in de pers verscheen er veel over “deze affaire” en de algemene achtergronden hier van. Dat is te illustreren met wat citaten:

“Gelijkheid dat is geen Franse gewoonte...

Ja. Wel in de woorden, dat zeker. En als je intentie verklaringen hoort. Maar in feite nee dus!” (Michel Onfray, filosoof en essayist)

“Dat delirium van de elites uit Parijs verdiept de kloof met het volk en snapt ook niet dat ze intussen het “on-verdedigbare” probeert te verdedigen.” (bis)

NOS BONHEURS FRANCAIS

Geluk is :

-elke dag bij het openen van de rolluiken de zon en het blauw zien en de stad horen ontwaken..

-de razende dynamiek zien van een bruisende stad die vol zit met mensen die bouwen aan de attracties voor de toeristen en de bevolking

-moeten wachten vanwege het 25^e bomalarm op gare Saint Charles waar weer niks gebeurt

-luisteren naar een Braziliaans ballet in de oude haven dat licht is als een veertje en dat de schoonheid van de jeugd toont

- DJ's zien, die mij niets meer zeggen, maar die duizenden met hun scheppingen onder de knoppen in beweging krijgen

-oudjes met oude zeilschepen zien die vertroeteld worden. Ze poetsen zich plat voor de eer van de 1^e prijs al moet je ook best even buitengaats zeilen en de weg terug vinden

-de fietsende “collega” net kunnen ontwijken als je de bocht omflitst op de fiets in de Vieux Port.

-als een politie-agent je zeer geduldig uitlegt waarom er nu weer een versperring is vanwege weer een manifestatie; vandaag

tegen Israël en vóór Gaza. Iedereen het zijne dus...

-de honderden gepakt en gezakte jongeren zien arriveren in het Gare Saint Charles naast ons, helemaal gereed om Marseille te gaan ontdekken met 100 €.

-je s'morgens door de eerste lichtung van de bijna 100.000 reizigers per dag te wringen (Gare Saint Charles). Alle gezichten staan op vakantiegrijns, een enkeling is iets helemaal kwijt en graaft in zijn bagages.

-de chauffeuse van de grote bus naar Aix gelukkig te zien glimlachen als eindelijk de Afrikaanse mijnheer opduikt van de erg fout geparkeerde auto

-als je weer zonder veel nadenken hier zo maar een dozijn gelukjes kunt opschrijven...

[Terug naar inhoud](#)

DES MOTS DES MARSEILLAIS

Een volgende kleine rondgang door het “parler des marseillais”:

“BÀBI” = betekent eigenlijk crapaud dus een pad en zo noemde ze je hier vroeger als je Italiaans immigrant was. Ja, het is van alle tijden die xenofobie...

“BACALA” = komt van bacalau een ranke vis. Zo noem je nu een erg mager persoon.

“BADA” = dat zeg je tegen de winkelier die iets wat je “los” kocht afpast op de weegschaal... als je vindt dat hij wel iets meer moet geven voor de afgesproken prijs. ‘Je zegt dan: “Dis , petite, tu ne me fais pas le bada?”

“BÀFI” = dat zijn de snorbaarden. Je zegt: “Ton grand-père, il a des bàfi, on dirait un guidon de vélo”.

“BALALIN-BALALAN” = balanceren. Men spreekt over “faire balalin-balalan”.

“BÀLES” = dat is een fysiek of ook mentaal, sterke man. En je kunt dus ook vragen: “T’es bàles, toi en anglais?”

'BÀLETTI' = dat is een bal op zijn Italiaans die nu nog hier bestaan. Maar ook de jeugd zegt als ze naar de disco willen gaan: "On va au bàletti, demain?"

"BANASTE" = dat is een minder fraai woord dat je gebruikt om aan te geven dat iemand erg dik is of erg raar. Je zegt: "Le cousin de Zize, c'est un vraie banaste".

"BAPTISER" = dat betekent officieel dopen maar dat zeg je ook als je s'morgens het bed wat met water besprenkelt. Als je geen zin hebt om het netjes op te maken....

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

DE IMMIGRATIEFABRIEK

(Een immigrant kun je laten wachten...)

Het is 9.00 uur en ik sta al in de tweede wachtrij vanmorgen. De eerste was enkel om bij het loket te komen waar ze je zeggen, in welke rij je verder moet wachten... en ze geven je ook een nummer voor behandeling. Alles is hier een nummer ; op de eerste plaats de honderden wachtende. Op het display, dat pingelt als er iets verandert op het scherm staat nu nummer 710... ik heb nr. 832 in mijn hand en zit geduldig op een wankele stoel te midden van tientallen mensen. Een bont gekleurde groep, die niks rustig veelal op hun (eerste) beurt wachten. Ik ben hier al voor de tweede keer en dit alles om mijn Carte de Séjour (mijn verblijfsvergunning) op te halen... De eerste keer kreeg ik, ook na twee wachtrijen een hoop formulieren uitgereikt en moest die thuis gaan invullen, pasfoto's organiseren en kopieën van van alles en nog wat maken... Terwijl ik enkel mijn bestaande vergunning wil doen verlengen... Nee, alles moet echt weer opnieuw, de dame was onvermurwbaar. Ik zit nu bijna in mijn 4^e wachttijd in totaal en als ik er de reistijd per metro en te voet bij tel kom ik echt wel in het 5^e uur..

Ik bevindt me in een grauw, immens kantoorgebouw in de subprefectuur van Marseille; bij de Immigratiedienst dus. Als immigrant uit de EU is een carte de séjour NIET verplicht weet ik, maar ik weet na veel jaren en wat incidentjes verder, hoe slim het is om er toch een aan te vragen. Op de eerste plaats heb ik dan een officieel document waarop ook mijn adres hier staat: dat staat namelijk niet in mijn Nederlandse paspoort natuurlijk. Dus wordt je ooit ergens levenloos of laveloos aangetroffen dan overkomt het mij niet (hoop ik), dat ik even later bij de ambassade in Parijs wordt gemeld als "gevonden voorwerp" dat "retour moet naar het vaderland". Wat een in Frankrijk wonende Nederlander die in Rome , op vakantie, een ongeluk overkwam waarbij hij in coma raakte, is gebeurd... Hij werd bijna in Nederland binnen gevlogen...

Verder toon ik de kaart altijd ook met enige trots, bij elk gesprek met "autoriteiten" en demonstreer zo dat ik alle rechten (en plichten) heb van de Franse onderdaan... En dat de ambtenaar mij hoort te helpen als ware ik een Franse landgenoot van hem. Ik wil dus expliciet mijn "geïntegreerd zijn" tonen zowel in papier als in (het Franse) woord... En dat heeft steeds een zeer positief effect weet ik nu zeker.

Dus ook al zeiden de ambtenaren hier al jaren geleden tegen me dat "ik geen kaart hoefde" , ik wilde die toch en het bracht me al veel voordeel en meer service. Het doet nu weer "ping" bij het scherm dat nu nr. 725 toont... Het is hier warm, nee benauwd en je geduld wordt echt beproefd hier. Want je bent immigrant en enkel "te gast". En je moet wat lijden om "te gast te blijven". Zoals in discussies over immigranten in Nederland om de haverklap wordt gezegd. Om me heen zitten alle kleuren van de aardbewoners, vooral uit het zuidelijke segment en getooid in van alles en nog wat. Ik zie hoofddoekjes van diverse soort, tulbanden, fez-achtige petjes, djellaba's , fraai gekleurde jurken, mensen met allerlei sieraden... Ja, Frankrijk is echt breed in trek en dat neemt nog steeds fors toe; al is hier ook de deur half dicht intussen. De display pingt opnieuw en toont 751... en er worden nu ook "gemisten"

opgeroepen uit een speaker. De meest fantastische namen komen er uit, rammelend uitgesproken door een zeer vermoeide ambtelijke stem.

Mijn ega was hier ook al een keer... en kreeg zeer de P.. in. Ze belde het Nederlandse consulaat, die het allemaal niet zo goed wisten en zeker niets konden doen... Dus wil je dat plastic kaartje, dan moet je gewoon zitten en wachten hier...

Het doet weer "ping" en ik zie dat we op 829 zijn aangekomen. Ik arrangeer mijn papieren en berg mijn boek op. Even later zit ik voor het loket waar een vriendelijke dame, me te woord staat en mijn carte de séjour snel tevoorschijn tovert uit een groot bak papier. Alles lijkt me OK, ik krijg mijn kaart. En lever de oude in en vertrek. De wachtrij staat er nog... en de wachtende kijken wat jaloers als ze me de papieren zien opbergen. Ik kan ze niet uitleggen dat ik, net als zij, gewoon tig keren in die rij stond; ze denken dat deze witte een VIP-behandeling kreeg zoals "gewoonlijk".

Later, thuis gekomen zie ik, wel pu.. (vloekje. Of putain de merde óf punaise..), dat mijn kaart niet onbeperkt geldig is maar weer voor maar voor vijf jaren. Ik bel het consulaat en krijg te horen dat ik een onjuiste verlenging onderging... Want iik hen recht op "onbeperkt". Dus moet ik opnieuw in die rijen, want ik ben weer eens gewoon "die immigrant" die wat van de Franse overheid wil; ook al is het nu een foutje van hun herstellen. Het Nederlands consulaat verzoekt mij hun een mailtje te sturen met mijn "klacht", wat ik natuurlijk doe. Maar het werd gewoon stil dus ga ik maar gauw weer effe bellen naar de prefectuur om te vragen of ik deze keer, om een foutje te repareren, kan langskomen op afspraak zonder algemene wachtrij. Maar of dat gaat lukken staat in de sterren... Een immigrant moet gewoon zijn beurt afwachten. Of je nu Europeaan bent of niet... Iemand reageerde er op en zei: "Zijn die ambtenaren uit Brussel nou werkelijk nergens goed voor?" Hoe komt ie op zo'n opmerking denk ik dan!

Ach ik weet intussen wel beter en hou er rekening mee dat die "Europese voordelen" verder zullen slinken. Dat merkten we ook toen de Nederlandse regering besloot dat de prijscompensatie in het AOW-pensioen, niet meer zal gelden voor Nederlanders die wonen in het buitenland... Ook al zijn daar de prijzen ook en zelfs fors gestegen. Dat moeten ze maar "regelen met hun tweede vaderland". Europa anno 2011, andere tijden dus.

Leon, 21 mei 2011.

[Terug naar inhoud](#)

JOURNAL MARSEILLAIS

MARSEILLE IN BEELDEN

Die ene burka

Ik zit op de fiets en zie twee dames lopen tussen het hoofd commissariaat van politie en de Grand Major (onze Kathedraal). Niks bijzonders, maar: de ene is in burka en handschoenen en de ander in minirokje en met aktekoffertje. Ze zijn in een geanimeerd gesprek gewikkeld en lopen redelijk snel.

Wat is dit nou denk je dan, wat zie ik eigenlijk? Twee vriendinnen (of (schoon) zussen) met verschillend geloof? Een advocate met haar cliënte die "provocerend wandelen gaat"? Ik passeer ze en hoor de levendige conversatie van beide en moet dus eigenlijk kiezen voor alternatief 1.

Dit is sinds het verbod er kwam, de eerste burka die ik zie... Mijn totaal in één jaar Marseille en dagelijks veel op straat is ca 15 keer... Op ongeveer 175.000 moslimvrouwen dus. En dat komt neer op een honderdste promille... En daar lag/licht hier alleen een minister wakker van...

Vrouw zonder en kids met hoofddoekjes

Ze loopt met haar prachtige haardos glinsterend in de zon en praat opgewekt tegen drie kids van rond tien jaar die elk, erg mooie modieuze hoofddoeken, dragen. Wat is dit nou, denk ja dan als je wat "Wildersbesmetting" hebt? Is dit een ongelovige moeder met gelovige kids?

Gewoon een stelletje ongelovigen die een hoofddoekje soms gewoon een mooi kledingsstuk vinden? De buurvrouw van een gelovig gezin die gewoon “baby-sitting” doet? Het geheel maakt een erg onbezorgde en tolerante indruk... En dat ik me hierbij wat loop af te vragen , dat is eigenlijk het probleem. Wat doen die mensen hun medemensen eigenlijk aan dan?Niks toch?

De BV “Bedelen” ?

Er zit altijd al een “gehoofd”doekte vrouw op een stuk karton voor het Alcazar met een of meer kleine kinderen bij zich; ze bedelt. Soms is het een andere dame viel me op, maar op exact dezelfde plek op hetzelfde karton... Is dat de “invallende ploeg”? Ook zien de passanten het opknabbelen van diverse lekkernijen, mogelijk ook verschaft door de “baas” als secundaire arbeidsvoorwaarde. En ook de kids worden niet vergeten en mogen kennelijk van de baas “meegenomen worden naar het werk”. Maar vandaag was de methode duidelijk aangepast: we zagen een grote verandering in werkmethode. Een verbetering in de bedrijfsvoering, leek het.

Want ze stuurde haar dochttertje naar de wachtende mensen voor de Alcazar-deuren, die daar staan omdat pas om exact 11.00 de zaak open gaat. En dat leverde best omzet op... zagen we. Tja, je kunt bedelen natuurlijk ook als een economische activiteit zien en er dus ook met “rationalisaties” tegen aan gaan.

De haven op heroveringstocht

De vakbonden wilden erg veel vroeger en staakten heel wat af, waardoor veel klanten de wijk namen. Zoals de Zwitsers die naar Antwerpen gingen. En het Franse achterland Lyon en Toulouse die door Barcelona werden ingepikt. Nu zijn er geen overheidsdienaren meer, allen zijn geprivatiseerd en dus kwam er een grote campagne. Om de verloren klandizie terug te pakken. Inzet is: de havens van Marseille zijn (weer) betrouwbaar geworden... De CGT likt haar wonden, verloor alles en moest toezien hoe alle leden voor 12000 € “pijnvergoeding” over gingen in “le privé”. De Kamer van Koophandel ademt opgelucht op en de cruiseboten varen

weer af en aan: 850.000 passagiers winkelden al in Marseille dit jaar. In 2012 zijn er dat 1 miljoen. Zou het nu toch gaan lukken? Wel het lijkt er op!

Prachtige schepen in de Vieux Port

Er liggen nu zo'n 46 oude houten zeilschepen, fraai opgetuigd de dobberen aan de haven ingang bij het Fort St. Jean. Voor de 9^e editie van “Voiliers du Vieux Port” . Ze komen uit een dozijn landen en gaan ook in vriendschappelijke competitie tijdens een klein weekje. Om hen heen is een compleet minidorpje “à la Provençale” opgebouwd met veel winkeltjes. Marseille houdt van het zeilen en herinnert zich dat zijn grandeur ooit daar vandaan kwam.

Iets meer naar binnen in de haven, voor de mairie, liggen de F1-boten van de Audi-regatta, -de Audi Medcup genoemd-, te wachten op hun dagelijkse start De hi-tech boten van carbon die wel 400.000 € kosten. Uit een half dozijn landen. Prachtige, vaak Nederlandse , ontwerpen met torenhoge masten en heel veel techniek. In het rennerskwartier op de wal zag ik vele mensen in hun werkplaatsjes knutselen en repareren. Een levendig gedoe deze superzeilers met hun “personeel”. Computers, systemen en vooral veel wind zijn hier de key-items. Hier zie je romantiek en technologie en hoort hoe veel sneller je kunt varen in de moderne versie: zo'n 4 à 5 keer... Ook fraaie namen op die “speedboten”: Quantum heet de (Amerikaanse favoriet) bijvoorbeeld. Een andere heet Carboon en je kunt in een grote tent de oefenraces op een groot scherm live volgen.. De aircondioned tent staat naast de Mairie en je kunt er ook een gratis drankje halen.. Audi laat het zich wat kosten...

Het is allemaal best indrukwekkend; Marseille toont het allemaal en verlengd zo een beetje, zijn prachtige scheepsmuseum in het beursgebouw, met “live”. Komt het dus zien..

[Terug naar inhoud](#)

COIN DES POETES

Hij werd maar twee jaar ouder dan ik nu ben en was goede kennis en buurman in een limburgs dorp toen we daar woonden. Beide “binnen gewaaide here-boeren” uit den vreemde. We moesten ook even samen een “dorpse augiasstal uitruimen” , daarvoor zijn geïmmigreerde here-boeren immers. Nu is hij dood en rust op het kerkhof een eindje van zijn boerderij, als je van zijn boerderij daar heen loopt, kom je bij onze vroeger boerderij langs. Dat moest ik maar eens gaan doen dacht ik toen ik zijn doodsbericht ontving. Met daarbij dit prachtige gedicht van Vasalis. De moeite van het “doorgeven” ruim waard. Dus ter nagedachtenis aan George hier wat Vasalis van dood en sterven dacht... Laten we hopen dat hij het goed zag, dan is die weg er mogelijk toch nog een van warmte.

*Sub finem
En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten
de liefste en de kindere ne laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen- en de eigen weg te gaan,
Het werd, het was, het is gedaan.*

M. Vasalis

Boven zijn doodsbericht stond:
Accept life, but don't stop living. En dat troostte ons ook. Rust in Vrede in Jabeek.

Als je de finish van 69 jaren passeert, wordt het hoog tijd om wat zaken op een rijtje te zetten. Ik groef in mijn collectie gedichtjes en vond deze , die ik ooit maakte en die ik, ten onrechte, vergat:

VERDRINKEN IN JE LEVEN

Het leven is als een oceaan,
Glad, soms wild aan het oppervlak,
Donker, stil en diep van binnen,
Steenkoud eenzaam op de bodem.

Wil je verder zwemmen of zinken?

Of een beetje kabbelend drijven,
Een onontwijkbare keus,
Soms bedreigend, voor eeuwig.

Woeste stormen jagen je weg,
Na lang trotseren van hun krachten,
Is ook de branding is geen alternatief meer,
Maar enkel nog de rust van de diepten.

Maar dan trekt de zon je weer naar boven,
Lokt je naar het prachtige azuur,
Nodigt uit tot blijde ontmoetingen,
Met allen die de oceaan bevaren.

Jouw oceaan kent vele bewoners,
Dicht tegen de blauwe luchten,
En ook diep in de donkere krochten,
Alles woont er wat je eens tegenkwam.

Ooit ging je te water, met vertrouwen,
Je had geleerd hoe boven te blijven,
Je was sterk en voor niets bang,
En had geen vijanden in de diepten.

Maar onderweg kwamen stormen,
Hoge golven met orkaankracht,
Die je optilden naar grote hoogten,
En je dan wreed overspoelden.

Nu trekken de zwarte diepten,
Je meer dan ooit aan,
Met hun verleidelijke beloften,
Van rust en vergetelheid.

Je krachten begeven het,
Langzaam maar onmiskenbaar,
Je weet wat er komen gaat,
Op de reis naar diep, in jezelf.

Je zult alles weer gaan zien,
Alles weer moeten horen,
Al dalende naar de plek,
Die je was voorbestemd.

Hoe snel je zinkend verdrinkt,
En de vergetelheid je zal omarmen,
Wordt bepaald door wat je deed,
Door het gewicht van je leven.

Wees niet bang bij de daling,
Alles onderweg is immers bekend,

Geen verrassingen, just old folks,
Die je gerust kunt achterlaten.

Want je drinkt enkel je eigen leven.
Tot de laatste slok.

Leon, mei 2008.

GOD'S WOORDEN

Als de storm weer raast door mijn ziel,
En de balans wreed wordt verstoord,
Verlang ik zo naar vrede, nieuwe rust,
Maar vindt niemand die troosten kan,
Dat is de wil van de Allerhoogste.

Lang wist ik niet wat te doen,
En bleef radeloos in het donker van de kuil,
Die het leven voor me groef,
Zonder uitzicht op enige redding,
En zonder een engel die me troostte.

Na pijn, tranen en diep verdriet,
Begreep ik toch wat mij kon helpen,

+++++

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

GEOPOLITIEK EN REVOLUTIES

De EU zal vooral haar hulp gaan richten die democratisch hervormen zei Ashton in Brussel dus mede daardoor ook die "partnercontracten" voor Tunesië en Egypte. Daarbij is ook een overweging om de bevolking zoveel mogelijk in "eigen land" te laten blijven en ze niet als illegale migranten in de EU te zien binnen komen. Het budget voor "buurlanden" (eindelijk!) gaat nu dus omhoog van 6 naar 7 miljard, en vooralsnog

Ik vond dus die wonderlijke remedie,
Eenvoudiger dan ik ooit vermoedde,
En zonder ZIJN aanwijzingen.

Het is moeilijk om te vatten,
Ik besluit het ook te laten rusten,

Want wat eigenlijk is gebleken,
Dat poëzie het grote geheim is,
Mijn Allerhoogste is een poëet.

Dat is mijn geluk geworden,
En echt "just in time",
Hij is het helen dus toch meester,
Want hij schiep voor ons de poëzie.

Leon, april 2009.

[Terug naar inhoud](#)

gaat het naar Marokko en Tunesië. Egypte dat is nog even afwachten.

De VS richten zich vooral op Egypte dat eerder een grote rol speelde in het MO en haar perikelen. Dat is nu wat lastig voor de Nato in Libië, daar werd Obama I op aangesproken...

NA DE GRIEKEN DE AMERIKANEN?

Het lijkt nog "spielerei" bij die experts van de grote VS-banken. Maar op 2 augustus is het geld op en er lijkt nog niet "zomaar" een meerderheid te zijn om een faillissement te voorkomen. Want echt waar: als die kredietdrempel niet omhoog gaat moet er meteen een uitgaven klem op en zullen de publieke uitgaven... met 7% van het BNP omlaag moeten! Zomaar en in ééns! Met een giga-effect op de economie die toch al labiel draait nu. Niemand durft het serieus te nemen maar de sommen zijn bij Bank of America-Merill Lynch, de Citygroep en bij de Leonardo Bank al gemaakt ... Nu komt de politiek aan zet en Obama opende met zijn aankondiging dat

hij dit jaar nog 10.000 troepen uit Afghanistan weghaalt en 33.000 weg wil hebben in september 2012... Het gaat nu bewegen en het wordt echt spannend.

WIE KRIJGT HET IMF?

DSK verdween in het gevang midden in weer een crisis en de race voor opvolging barstte tegelijk los. Dus Lagarde de minister van Financiën van Frankrijk, stapte in het vliegtuig de bezocht de "hele wereld", terwijl Sarkozy haar overal pushte. Met ogenschijnlijk veel succes, want de Israëlische kandidaat was meteen al weg. Gewoon te oud... zei men. Zo bleven er twee over, Carstens, een mexicaan, oud-IMF-fer, VS-opgeleid en zeer deskundig, werd zo de enige tegenstander. Zijn CV was eigenlijk beter dan die van advocaat Lagarde. Maar de Europese belangen waren gigantisch geworden, nu half Europa (ook) aan het IMF-infuus moest, te beginnen in Athene. Tot grote ergernis in Azië overigens en ook bij andere opkomende grote. Wat voor het straks vinden van geld wel eens lastig zou kunnen worden. Iedereen wist dat de machtige stem van de VS het pleit zou gaan beslechten. Terwijl de Grieken in de prut zakten en Brussel probeerde om, samen met IMF, een lijn te vinden in de Griekse crisis... Daaraan is te zien hoe belangrijk nu een Europeaan op de IMF-stoel is geworden. Want er wordt nu ook al gewaarschuwd voor België en Italië, beide in een forse politieke crisis met ook veel schuldproblemen. Daarom reisde Lagarde op kosten van de Franse regering de wereld over... En als de crisis echt de eurozone "as such" gaat bedreigen dan is het wel heel prettig dat de IMF-baas Frans spreekt en ook goed weet hoe het zit in de verhouding Parijs-Berlijn en met de G20 en de G8...

DE G 20 PAKT SPECULATIE AAN

De grafiek van het verloop van de graanprijs sinds 2007 is een verrekt zenuwachtig huppelend lijntje. Dat verloop kan niet worden verklaard uit de, altijd al aanwezige, variaties in de wereld graanproductie...Nee, het is de "versterkingsfactor van onze tijd", de speculatie, die dat doet. Geen prijs verloopt nog enigszins rustig omdat die

speculanten met hun hopen geld wereldwijd speuren naar "opportunities" voor hun beleggingen en de hele boel dol draaien. Een kwaal van onze mondiale, superliberale wereld.

Dus kwamen ze in Cannes bijeen de G20 leden en hun "agrarische deskundigen" om daar paal en perk aan te stellen met nieuwe regels. En Frankrijk stelde daarvoor een wereldwet voor naar voorbeeld van de Amerikaanse Dodd-Frank wet van 2010. Die dwingt handelaren om "bekend te zijn" en om hun posities te beperken. Sarkozy zei: "De speculatie verergert de honger en leidt tot opstanden". En sprak over "maffia" en noemde een voorbeeld uit de cacaohandel. Een handelaar die in 2010 met een investeringsfonds achter zich 250.000 ton cacao had gekocht! Omdat de crisis de speculanten weg deed gaan bij het OG en de aandelen, doken ze op bij de grondstoffen. Dat wierp de bestaande verhoudingen in markten erg door elkaar. Toch zeggen experts dat de werkelijke reden van omhoog schietende grondstofprijzen de krapte op de markten is. Meer mensen, meer vraag, -ook een door welvaart veranderde vraag-, en een achterblijvend aanbod. Gelukkig gaan er ook regelmatig speculanten op de fles zoals de cacao speculant die met enorm verlies zijn cacao moest sluiten... Maar het kwaad was al geschied. Het initiatief van Sarkozy is van grote betekenis en de G20 moeten zich hiermee gaan bemoeien, het is een probleem op wereldschaal.

DE RATINGOFFICES ZIJN OPPORTUNISTEN

Ze zaten er enorm vaak naast: ze waardeerden die rampzalige hypotheek packages altijd erg hoog...., ze zagen het faillissement van Enron niet aankomen en waardeerden dit bedrijf hoog net als Lehmann Brothers tot vlak voor het faillissement...En de rating voor de Grieken was A tot voor kort...

Dus wat zijn die ratings nou eigenlijk waard? Helaas, de banken, de regeringen en de investeerders luisteren naar hun.. en dat zegt alles. Er zijn zelfs veel landen

waar in de regels voor pensioenfondsen en verzekeraars staat dat je leningen waarvan de rating onder XXX komt (wettelijk!) weg moet doen.

De offices zijn dus geen echte profeten, maar er zijn voor de “opportune onder ons” ook geen betere. Ze dirigeren hoe dan ook de markt en de poging van China en Frankrijk om ook ratingbureaus in te zetten werkt nog nauwelijks: de drie Amerikaanse broertjes sturen de geldstromen...

Daarom zijn Angela en co in de EU ook zo bang voor dat “lawinegevaar rond de Griekse kwestie”, ze hebben dus hun handen niet meer echt vrij. De politiek is in de handen geraakt van de door opportunisten gesteunde ratingoffices, een duvels verbond blijkt nu. Daar moeten we “van af”, maar dat ligt niet eenvoudig en kost minstens tijd... Tol van een vrije wereld?

TURKIJE KAPITTELT Parijs

Zo gaat dat nu de nieuwe succesvolle Turkse natie zich ontplooit. De Turkse ambassadeur herinnerde de Fransen er aan dat ze die dictators lang en uitgebreid ondersteunden... omdat ze die radicalen remden... En wijst op het fragiele “revolutieproces” dat volgde. Hij wees fijntjes ook op Egypte dat even 500.000 vluchtelingen uit Libië moest accepteren en intussen hun salarissen niet meer als valuta ontvingen! En zei nog eens hardop dat die grens van 900 km met Syrië niet te bewaken is. Daaraan werd nog toegevoegd dat na de “Arabische lentes” mogelijk “Europese zomers” zullen volgen à la Griekenland. Immers ook in de EU zitten nu 45% van de jeugd thuis... Het kijkt wel op die noteringsbureaus in de VS: Griekenland ging “hup” op CCC en enkele Franse banken (met deelnemingen/filialen in Athene) kregen ook een tikje...

Arrogant van die Turk? Dat valt nog te bezien dus. Want als je goed kijkt naar het drama van de Grieken dan weet je wat die euro waard wordt dan wel hoe lang hij zo nog kan overleven! Die zomer is al begonnen, lijkt het! Riemen vast.

DE VS ZIT AAN ZIJN MAXIMALE SPENDING!

Geithner mag niet meer uitgeven dan 14.294 miljard \$ en dat is in juni bereikt... Dan moet het Congress de limiet verhogen, zoals dat tientallen jaren ook steeds gebeurde. Door politieke spanningen dreigen de republikeinen dat nu eens NIET te gaan doen... En dan kan de federale staat niet meer alles betalen... Geen ambtenaren-salarissen, en ook leveranciersbegin krijgen geen geld meer.. Want G. mag niet meer lenen op de markten en de eigen inkomsten schieten te kort!

Hij kan natuurlijk wel nog iets anders doen, eventjes dan:

- 1.Hij kan staatseigendom verkopen: grond voor 400 miljard, olie voor 80, leenportefeuilles voor 923 en voor 100 miljard aan hypothecaire obligaties..
- 2.Hij kan de rentebetaling op geleend geld enkel betalen en niet afbetalen...
- 3.Hij kan “snel” de belastingen verhogen maar dat is politiek niet meer haalbaar en te kort dag..
- 4.Of hij bezuinigt “metten” en knijpt interne uitgaven af.

Deze “streek” van de republikeinen is natuurlijk een krachtig signaal op.... The big country kan niet meer betalen... stel het u voor. Uiteraard wordt er tijdig een oplossing gevonden zoals altijd eerder al. Maar dat wordt dus wel zwaar onderhandelen...

En de ratingbureaus deden de “lange termijn notering” voor de VS schuld omlaag van “stabiel naar onzeker”. Betekent nog niet meteen hogere rentes maar is wel een waarschuwing. Zoals al bij diverse Europese landen ook gebeurde...

INNOVEREN JA, MAAR HOE DAN?

Fareed Zakaria denkt na en nu in Times ook over “innoveren”. Immers “innovatie” is even Amerikaans als de “Apple-pie”. Is innoveren vooral technologisch vernieuwen, vraagt hij zich af? Wie zijn die echte, moderne innoveerders dan wel? En hij keek naar Apple dat in sommige ratings over innovatie op plek 81 terecht komt als

je uitgaat van het criterium “de spending aan R&D”. En hij constateert dat hun “innovatie spending” eigenlijk zit in creatief ontwerp, het aanbieden van handig gebruik van techniek en zeker in een effectieve marketing. Dus niet in een hoog R&D budget...

Bijna alle Apple apparatuur wordt gemaakt in Taiwan bij Forcom waar 1 miljoen man werken. Bij Apple zelf vindt je er 55.000!

En hij herinnert ons aan de naaimachine fabrikant Singer dat een wereldmerk werd. Singer werd zo succesvol omdat hij... zich richtte op de vrouwen als klant en niet, zoals toen steeds gebeurde, op de mannen!

Ook E-bay doet zo iets: echt geen nieuwe techniek introduceren, maar inspelen op “ een andere manier van doen en leven, en het publiek daarbij ondersteunen”.

Azië “steelt” nu onze jobs uit de “ innovatieve industrie”; een BOC onderzoek komt langs een andere weg niet op de VS op plek 1 maar eerder op plek 6 of 8.

Ook valt hem op dat in Zuid-Korea,-dat is hier (naast China) het “grote” voorbeeld-, de overheid samen met de industrie een stevige rol speelt. En hij herinnert ons aan dat bij de uitvinding van de chip door Texas Instruments de Nsa bijna alle chips opkocht eerst. Die werd daardoor snel goedkoper (van 1000 \$ terug naar 20 à 50 \$) en kwam zo binnen bereik van veel industrie.

In de VS is de rol van de overheid (nu zeker) erg controversieel elders is dat niet zo. Denk ook aan de scheepsbouw in Z-Korea 40 jaar geleden. Daar deden staat en bedrijfsleven sterk samen en het land werd daarin de grootste. China steunt beginnende veel belovende sectoren zeer fors en daardoor durft men ook en is het risico te overzien.

In de VS is dit “ideologisch verkeerd” en is er weinig private-publieke samenwerking. Enkel, op een wat andere manier, in het militaire.

Innovatie is toch iets wat ruikt naar vrijheid, slimheid, flexibiliteit, creativiteit... zegt hij en dat zou mogelijk in de VS wel wat kunnen zijn ondergesneeuwd.

Mogelijk moeten ook opleiding en training in de VS anders, meer gericht op high-end activiteiten, op groeibedrijven en ook op infrastructuur.

Je hoort is zijn betoog de twijfel en het zoeken naar waar de “vastloper” zit in de fameuze “American jobmachine”. Immers opnieuw lijkt er stagnatie te zijn en nauwelijks meer jobgroei.. Een intrigerende analyse.

INFLATIE EN ENERGIE

De inflatie is er weer : ca 2,6% in de eurozone. In het UK zelfs 4% terwijl de salarissen maar 1,7 % stegen. Spanje kent 3,3% en daar gingen de salarissen 0,3%... omlaag! Frankrijk zit nog lager dan het Europegemiddelde maar ook al op 2,1% en hier gingen de salarissen met 1,8% omhoog. Omdat hier de energieprijzen door de overheid werden geremd. Dus dalende koopkracht is er nu overal. Het is een “geïmporteerde inflatie”, door hogere olie en grondstofprijzen die komt door de hoge vraag in de opkomende landen. Die consumeren al 60% van de energie en 72% van de metalen en omdat daar ook de salarissen (hoge groei) ook stijgen worden ook daardoor de prijzen bij ons nog hoger. In China zijn de salariskosten 50% van die in de EU maar dit jaar stijgen ze daar ook 15%! De ECB kan hier bijna niets aan doen en houdt simpel haar lijn vast... Want de WW is al gemiddeld boven de 9% nu. En de consumptie neigt naar dalen wat de WW verhoogt. Dus is energiebesparing eigenlijk de enige remedie... Duitsland is daar mee nou, denkt men, begonnen maar op korte termijn moet het méér gas voor elektriciteit gaan importeren vóór het groene programma (dat veel grondstoffen, metalen vereist, de energieproductie van de gas- en kerncentrales overneemt...

DE EUROPESE GROEI IS HERBEVOOR RADING

Als je het grafiekje ziet van de groei van de laatste 5 jaar zie je dat met name in de laatste twee jaar het aandeel daarin van de “herbevoorrading” erg groot is. En voor een ander ook niet te verwaarlozen deel, berust op de “herlanceringsplannen”. Want gezien de stijgende grondstofprijzen kochten vele bedrijven extra in voor de (nog) lagere prijs nu en legden dat op voorraad dus. De

arbeidsmarkt is overal nogal slapjes en dat bewijst ook dat de groei niet "echt" is. Nee, in Europa en ook in de VS zijn we echt niet terug bij "vroeger" en ontdekken we nu keihard dat er in de wereld echt iets is veranderd. In de NY Times Herald las ik : "mogelijk is er gewoon geen plaats genoeg op onze aardbol voor TWEE "VS-en"... China dat de neiging heeft op termijn zeker 1,5 keer de VS te gaan doen, met daarnaast nog de VS zelf, dat zou , dacht de redacteur, wel eens "te veel kunnen worden". Daarvoor, zouden we qua grondstoffen, energie etc. wel eens onvoldoende plaats kunnen hebben. Maar dat zei men vroeger ook al en wat daarna echt gebeurde was het volkomen tegendeel: de mens blijkt veel creatiever en reactiever te zijn dan in slechtere tijden wel eens meer werd en wordt gedacht. Maar dat is dan gewoon (cultuur)pessimisme. Iets heel anders is wel dat de stormachtige roei van de opkomende landen natuurlijk wel een "verdringingseffect" geeft, zeker op de kortere termijn. Maar als het westen de schrik te boven is, weer snapt dat er opnieuw gepeesd moet worden, dan zou het wel eens mee kunnen vallen. Maar, dan moeten we nou wel gaan opschieten... Anders krijgen we een grote groep werkelozen of "kleine baantjes werkers" die in hun armoede er uit zien als "het grauwe proletariaat" van uit de tijden van ene Marx.

50 JAAR OECD

Ze werd in 1947 opgericht bij de Marshallhulp en werd een "denk tank" van formaat. Met zijn 2500 werknemers en budget van 342 miljoen € en een productie van 120 studies per jaar, veelal landenstudies. En nu ook de PISA-studie, van de landelijke scholingssystemen. Hun slogan: Beter politiek voor een beter leven. Ze staat te boek als nogal liberaal op zijn anglo-saksisch. Maar lijkt ook wat meer sociaal water in de wijn te doen onder meer door de publicatie van de nieuwe index over Levensgeluk, dus met meer factoren er in dan bij het "kale BNP". Een idee van Joseph Stiglitz, Amartya Sen en Jean-Paul Fitoussi, werd in de praktijk gebracht. IEn nu gaat men zich ook richten op de nieuwe opkomende

economieën en Rusland wil ook al lid worden.

Een important instituut van al meer dan 50 jaar bewijst zich opnieuw in Parijs...

DE NOTERINGSBURO'S DICTEREN DE WET

Eropa lukt het nauwelijks hen te controleren: het lager zetten van diverse noteringen gaat voortdurend verder. Van banken en landen en alle drie op toerbeurt lijkt het. Er is na de crisis niets veranderd terwijl de G20 verplichtte om zich bij de nationale control autoriteiten in te doen schrijven. Ze leverden daar hun dossier van 1000 bladzijden in maar dat blijkt een kolossaal werk bij elke locale overheid... In Parijs zijn er "maar"4 personen mee bezig en in Londen is het ook niet veel beter. De bureaus zijn razendsnel en zeer productief en men krijgt er geen greep op. De laatste waarschuwing dat "men Frankrijk in het verkiezingsjaar in de gaten zal houden" is een voorbeeld van wie de baas zijn geworden. Dat zijn de G3: Fitch, Moody's en Standard and Poor"s... Daar weten ook de Grieken c.s. alles van.

DE JACHT OP AGRARISCHE GROND

In ontwikkelende landen is nu al minstens 60 miljoen hectaren gekocht of verhuurd voor 20 tot 99 jaar.. China en India gaan hierbij voorop en doen dat in stilte. Want zij moeten vele monden (bij)voeden : chinezen worden rijker en willen méér eten en er komen massaal méér indiërs. Ook de Arabieren en investeringsfondsen zijn hier actief.. ook uit beleggings (= speculatief) oogpunt. In Mali is al 550.000 hectare "omgezet", en in Ethiopië al 3,5 miljoen. Veelal tegen belachelijk lage prijzen van 2 \$ per hectare per jaar... terwijl Brazilië en Argentinië wel 5000 \$ vragen. In Mali "verdween" zo 100.000 hectaren van de grond waarvan 112.000 kleine boeren en daarvan aten en leefden wel 1 miljoen personen. Op dit oppervlak dat in handen is van 22 investeerders kunnen nu zo'n 1000 personen in loondienst werken... En iedereen kijkt werkeloos toe, wetend dat dé

grote bevolkingsexplosie vooral hiér bezig is. Dat gaat wringen!

46.000 € PER M2 IN MONACO!

Dat is hoger dan Cap Ferrat met zijn 38000 € en Saint Tropez met 29000.

Dus een 5 kamer apart van 275 m2 doet nu 35 miljoen € in de handel. Huren is nu wel wat goedkoper dus dat kan een alternatiefje zijn. Een 2 kamer apart van 90 m2 doet 3800 € p. maand en een 3 kamer optrekje is maar 5500 p. maand. Dat komt dus op 60.000 € per maand en dat is in Frankrijk 2 keer modaal. Tja a+s iedereen bij de rijken wil wonen vallen er steeds meer mensen buiten deze rots in Monaco. Dan is Marseille met zijn 4500 per m2 nieuwbouw nog we te doen, huren doet hier 1200 m2 plus kosten natuurlijk. Niet echt HLM dus.

INTERNET/MEDIA

TWITTER: TIK IN “greekrevolution” EN “spanishrevolution”

De jeugd twitter en protesteert, in de maghreb en het MO en nu ook in Griekenland, Spanje en een beetje in Frankrijk. Zij zijn de (vaker) goed gediplomeerden zonder werk... Er is ook het account “yeswecamp” wat herinnert aan Obama en de campings van toen en nu in grote opstandige steden.. In Frankrijk werd opgeroepen weer de Bastille in te nemen. Een eerste betoging werd al uit elkaar geklopt en ook in Lyon, Lille en Nantes rommel het al. Er lopen, via het internet, merkwaardige parallellen in onze tijden tussen Europa, het MO en de Maghreb, via de jeugdproblemen. We staan al veel dichterbij elkaar als vele denken.

HET ANTI-CENSUUR INTERNET

De VS werkt intensief aan systemen om in landen met dictators “fantom-internet systemen” te kunnen laten draaien. Daarmee kunnen oppositionele om de censuur heen op de telefoonnetten.. In China, Syrië etc. Er komt nu ook een Kit-systeem dat in een kleine koffer zit wat goed transporteerbaar is en... erg goed is in het “fnuiken” van de internetpolitie in een land...Zo zet de VS

moderne techno in tegen steeds slimmer opererende overheden.

DE I-PAD GAAT DE PC VOORBIJ

De I-Pad zit qua verkoop op 100 miljoen units/jaar nu en de PC op 80 miljoen... De PC's worden nu als de vrachtauto's in het transport zei iemand. Tablets en I-Phones nemen veel van het internetverkeer over, ook in de opkomende landen al. Dus op naar TV's waarmee je thuis kunt mailen en surfen (en foto's en muziek en video's kunt kijken) en daarnaast een I-Phone of een tablet voor onderweg... Pas dus maar vast uw “investeringsbudget” wat aan... Anders bent u straks uit.

DE GRENZEN VAN TWITTER, FACEBOOK ETC.

Het bleken machtige hulpmiddelen, maar tegen stammentrouw en religieuze overtuiging leggen ze het toch gewoon af. In Syrië vechten in het geniep ook al de alevieten en de soennieten onderling, in Egypte vechten kopten en soennieten en in Tunesië is er een gapende kloof tussen het religieuze en met stammentrouw beladen platteland en de stedse rand... Dus pas op: veranderen is een kwestie van generaties en van chaos onderweg. We staan slechts aan het begin van een lange weg... Waarbij Twitter en co natuurlijk wel zullen bijdragen.. Sans doute!

GOOGLE CONTRA FACEBOOK

Google probeert klanten te helpen in hun professionele leven met zoeken, telefoneren, navigeren en Facebook geeft ze mogelijkheden om relaties te vinden, aan te gaan en te onderhouden met andere. Dus ze lijken “aanvullend” te zijn. Beide giganten groeien maar Facebook neemt nu de overhand; dat scoort gem. 41 minuten per user per maand, Google “maar” 40... Facebook gaat nu ook in de richting van betalingen doen, opinie uitwisseling, Google gaat verder op de weg van hulp bij “onderzoek”. Er zijn mensen die wijzen op de bestaande psychologische grens van het kunnen onderhouden van contacten (het “kennen van personen) die

bij ca 150 zou liggen. Dat zou ook een limiet aan de groei van Facebook kunnen zijn denken biologen. Maar ook de samenwerking Spotify (muziek) met Facebook en die van Twitter met Google kunnen bepalend zijn in deze race. Maar wie weet het? Nu komen ook Amazon en Skype weer sterker in beeld. In deze ontwikkeling die enorm veel invloed heeft op de vorm van de wereld van morgen, blinkt Europa uit door stille afwezigheid... Het is een puur Amerikaanse aangelegenheid. Wat steeds erger opvalt en ook economisch nu een handicap wordt...

OPSLAG OP AFSTAND EN "in the cloud"

Google is daar actief in: zijn nieuwe operating system slaat data op op servers elders op de wereld... De nieuwste Samsung PC met Chrome Serie 5 doet dat en daarmee valt Google frontaal Microsoft Windows aan. De klanten hebben hun bestanden dus "op het net" staan en niet meer (behalve enkele) op de eigen PC. Zoals het vroeger was met centrale mainframes en "domme terminals". Dus ook geen back-up zorgen meer straks: dat doet iemand voor u. Dus crasht uw PC dan kunt u met een nieuwe gewoon alles terugvinden (behalve dat wat op uw eigen harde schijf stond van 16 Go). U stopt uw data gewoon "in the cloud", dus in die grote wereldwijde wolk aan servers... Dat maakt die pc's ook wat goedkoper natuurlijk en, er is "geen" opslaglimiet meer (wel commercieel natuurlijk!). Tja het gaat op en neer en heen en weer: de mens vindt steeds wat anders uit en gebruikt de nieuwe technologie. Dus op naar de PC shop het is weer zover. Voor 399 à 449 € is die Samsung van u... maar u moet wel altijd "on-line" zijn.

HACKERS BETALEN IN BITCOINS

Het IMF en de Wereldbank werden nu ook gehackt en veel gevoelige info ook over de Griekse en de Portugese crisis lekte weg bij het IMF. Dit kort nadat ook Bercy, het Franse ministerie van Financiën werd gehackt. De FBI helpt het IMF nu ook om de hackers te pakken en de "gaten" te dichten.

En die hackers zijn zeer consequent en hebben hun eigen valuta: de bitcoin, die op ca 17 \$ staat... Het is dus virtueel geld en

bestaat al sinds 2009 en is gecrypteerd natuurlijk! Nog even en de hackers hebben ook hun eigen IMF.

DIVERS

HET SUEZ-KANAAL RAAKT UIT

Het toenemend aantal kapingen en aanvallen op schepen door de piraten in Somalië en omgeving doet reders steeds meer uitwijken om de punt van Z-Afrika om. Ruim 19000 km in plaats van de 8400 km van Marseille naar Bombay: meer dan het dubbele dus. Langzame schepen (veelal ook de grotere), worden te easy gepakt blijkt steeds weer. Al 117 boten werden dit jaar aangevallen, 20 werden ingepikt en 338 personen werden gegijzeld (en 7 gedood). De grote reders zijn bezorgd en de maatregelen blijken onvoldoende te zijn. CMA-CMG heeft veel ieuwere schepen in zijn vloot van 65 stuks en die varen sneller. Dus zij willen nog niet switchen nu. Maar de collega's gaan steeds meer op de lange tour. Maar de piraten gaan ook al zuidelijker: tot in Kenia en Mozambique. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de tijd van de bevoorrading en de capaciteit per tijdseenheid... Echter slechts weinig op de artikelprijzen door de massificatie van het container transport. De transportkosten op een TV uit Azië zijn in Europa ca 20 eurocent, dus de consument merkt er niet erg veel van. Maar er zullen ook prijsverhogingen komen door hogere beveiligingskosten als het zo door gaat. De misdaad kost ook de consument geld: van maffia tot piraterij.

DEFENSIE UITGAVEN TREKKEN SCHEEF..

De uitgaven voor pief-paf-poef volgen ontegenzeggelijk de ontwikkelingen van het BNP in een land. Europa en de VS dus op de minlijn: VS -10%, Duitsland? Nederland idem, UK, Griekenland -20% en Oostenrijk -30%.

Elders zit het in de PLUS: China + 150% (!), Brazilië 70%, Indonesië + 50%, Venezuela i en Qatar idem, Turkije +35%, Israël +35%, Algerije en Egypte + 30%,

Australië, Canada en Denemarken wat kalmer: enkele % meer.

De 5% in de VS waren onhoudbaar geworden, en experts zeggen dat het aandeel van nu 51% van het wereldtotaal door de VS, terug gaat vallen naar 45%. China omgekeerd: was in 2010 5% en wordt in 15%... vlak achter Europa. Het zwaartepunt schuift ook hier naar Azië, ondanks het feit dat de wereld overal linker lijkt te worden. Dus moet er opnieuw nagedacht worden over "hoe morgen je verdedigen". De burgers van vandaag accepteren ook niet meer een forse bloedige militaire overwinning, die tijd lijkt met Irak voorbij te zijn. De burgers willen "schone oorlogen" beperkt in doden en schade maar toch effectief. Dus wil je jouw idee verdedigen, zoals de rechten van de mens, dan moet het anders. Maar zonder militaire power wordt je niet aangehoord.. Let daar wel op!

DIE HANDIGE ZUCKERBERG

Hij is de uitvinder en baas van Facebook en staat dus vol in de belangstelling. En hij werd vegetarisch opgevoed, maar is gek op vlees nu! En dat ligt niet goed bij alle "klanten". Maar hij leest ook... Plutarcus zegt hij en die schreef: "Als je wil blijven geloven dat de natuur je heeft voorbestemd om vlees te eten, dan doodt jij die dieren eerst zelf maar". En dus ging hij op jachtles en leerde alles om een dier te slachten en consumabel te krijgen. Niets zo eenvoudig zegt ie. Want een ziek dier eten is niks goed! En verder, kiest hij bij voorkeur de schadelijke, eetbare dieren, die toch moeten worden afgeschoten. Zoals herten die ongelukken op wegen veroorzaken en "overvloedige" kreeften.

En dus zeker geen vlees van dieren uit fokkerijen en massa-industrie. Dat is ook mooi meegenomen voor weer wat klanten dus.

Hij weet niet zo goed wat hij aan moet met de opmerking dat di niet voor iedereen is weg gelegd... Want zoveel schadelijke beesten zijn er niet en niet iedereen krijgt een jachtvergunning. Als we deze theorie volgen mag je enkel van stierenvechten houden als je zelf ook torero durft te zijn...

Een beroemde dieetdokter in Frankrijk gaat nog veel verder: hij eet enkel nog "préhistorische waren": bio-eieren, honing, peren, wortelen en alles zo rauw mogelijk. Want dat zijn zaken die nooit veranderden, zegt ie. Ook haas en vis hoort hier bij. Maar niet te veel brood dus...

Tja een mens moest al altijd eten en dus uit de natuur "plukken". En omdat we Facebook kregen weten we nu ook wát we moeten "jagen en plukken". Dat is nog eens wat anders dan taugé met E-Coli bacterieën er in..

DE VLEGINDUSTRIE OP DE SCHOP

De kerosineprijs vliegt de pan uit: tussen 2 en 5% meer uitgaven voor brandstof met grote onderlinge verschillen overigens. De westerse maatschappijen worden zwaar beconcurrerd door de arabische met hun grote vloten aan A380's en A350's in bestelling en in de lucht. Qatar Airways, Emirates, Singapoere Airlines... ze bestelden al samen honderden van deze zuinigere toestellen! Je kunt het spel niet goed blijven spelen met 15 à 20% hogere brandstofkosten natuurlijk. Intussen waren ook de opkoperijen en overnames van maatschappijen niet van de lucht: Swiss air, Brussels Airlines en American Airlines zijn door Lufthansa en Air France opgeslokt, en Northwest en TWA zijn bij American Airlines en Delta gevoegd. Maar in Europa ligt men wat achter met "reconstructie" met name vanwege het sociale aspect. En het gaat straks verder als Boeing met zijn tweemotorige komt met ca 20% minder brandstofgebruik/stoel dan de 4-motorige van Airbus. Nu is het verbruik 4,2 liter kerosine per 100 km per passagier, dus 1 op 25... en het kan nog wel 30% lager in de toekomst. Maar de barrel zou wel eens boven de 150 kunnen gaan en dan wordt het moeilijk dan zal er ook op andere kostenfronten moeten worden bezuinigd. Ryanair wijst daarbij de weg... Al krijgt die dan ook forse concurrentie. Maar dat vindt men daar leuk. Voorlopig vliegen we nog en straks op... zonne-energie (?) of op "olie uit gas" van Shell?

HET SUCCES VAN DE A380

Het ding is nog steeds 73 m. lang, 80 breed en 24 m. hoog. Weegt 560 ton bij de start en heeft standaard 525 stoelen. Kan 15000km non-stop en verbruikt , 3 liter per 100 km per passagier.. (dus 1500 liter per 100 km oftewel 15 liter per km).

Er zijn er nu 234 in bestelling: Emirates wil de meeste: 90 stuks. Er zijn al 5,2 miljoen passagiers mee vervoerd op 13.500 vluchten in 131.000 uren. De gem. bezettingsgraad is 80% en er wordt op 9 bestemmingen gevlogen door nu al zes maatschappijen.

Dat is dus een klinkende CV! Singapour Airlines is de meest klinkende my en maakt er het meeste werk van: de A380 is hun chou-chou en ze wonnen al vele prestigieuze vliegprijzen mee.

Van problemen hoorden we zelden iets: er moest er ooit een eerder dan gepland landen en eentje raakte een keer een ander vliegtuig bij het taxiën... En dus mag je spreken van een safe toestel, wat voor Airbus een opstecker is. Een Europese stunt van haar "ingenerie": vooral Frans en Duits en ook wat engels als het om de turbines gaat.

MONDIALISATIE EN VLIEGTUIGEN

In de PS zijn er nu ook "anti-mondialisten" zoals Montebourg en die krijgen het nu best moeilijk. Airbus scoorde 900 orders voor nieuwe vliegtuigen: een giga-order... En ook degenen die wilden dat Parijs Air-France zou verplichten tot het aanschaffen van enkel Airbussen en geen Boeings meer dus, moeten nu buigen. Want er is sprake van grote opdrachtstromen van Boeing naar Dassault, Zodiac, Thales, Latecoere en Safran. In de Boeing 787 zit voor 10% Franse onderdelen en de motoren zijn engels: Rolls Royce weet er alles van. Jazeker, de VS doen ook rare dingen zoals met de opdracht voor de militaire carriers die EADS verloor op onduidelijke gronden.. Maar er vliegen in de VS 2500 Airbussen op de totaal 6400 vliegtuigen.

Maar nu moet dus het aanbod voor 100 A330 aan Air-France wel concurrerend zijn ten opzichte van dat van Boeing en niet, zoals

ooit eerder, hoger van prijs dan KLM er vroeger eens voor betalen moest.

Ne, de anti-mondialisten hebben in de luchtvaart industrie, waar twee groten (en binnenkort ook China!) actief zijn en dat over en weer... Concurrerend maar ook "samenwerkend" en erg goed voor werkgelegenheid in zowel Europa als de VS. Daarover willen we Montebourg wel eens horen...

[Terug naar inhoud](#)

OLIE (energie), WATER

WATER WORDT EEN GROOT PROBLEEM

Er zijn al 1 miljard mensen met honger door watergebrek. En dat ook nog in de gebieden (MO en Afrika) waar de grootste bevolkingstoename verwacht wordt... Zuid-Amerika heeft water zat, gelukkig.

Dit probleem eist een wereldwijde aanpak door zijn omvang en ook omdat water erg ongelijk is verdeeld. De oplossingen zijn er, technisch gesproken dan, eigenlijk wel: genoeg water (op het juiste moment ook) is te "maken" door het op te slaan in de winter (in de aarde en in bassins) en het te verbruiken later. Ook kun je, -wat al hier en daar gebeurt zoals in Catalonië-, zeewater ontzouten. En ten derde kun je, net als voor olie, pipelines aanleggen. Dat doen nu ook steeds meer boeren in Frankrijk, DE grootste agrarische producent in Europa en daar buiten.

Behalve in Frankrijk waar het "politiek niet "mag", zijn er steeds meer genetisch gemanipuleerde planten die een hoog rendement halen en weinig water nodig hebben. Deze technologie komt uit Frankrijk en ligt hier volkomen "politiek" stil... Bovée weet er meer van.

Er moet dus iets gebeuren en wel ook door de grote agrarische landen ter wereld. Frankrijk is eigenlijk DE aangewezen om iets aan te pakken rond het Europese: in het MO en Afrika dus. De burens.

Maar dat vereist eerst een politieke "ontvriazing" in dit land en daarna, ook hier, een groot initiatief met veel power en

kapitaal. Dus is ook een G20 hier (weer) aangesproken.

De druk om een “wereldregering te vormen” voor het oplossen van komende en bestaande giga-problemen, neemt steeds verder toe. Terwijl er ook een tendens is van “terug trekken”, navelstaren, nationaal denken en toenemende angst voor “technologie met zijn gevaren”...

Het wringt weer eens “bij de mens zelf en zijn angsten en onzekerheden”. Waar is de Marshall-idee en waar zijn de grote promotoren? Gaan we (weer eens?) aan kneuterigheid ten onder?

BÜHNE FREI VOOR ENERGIEPROFETEN

Hij is Amerikaan en essayist en predikt de komst van de energie-revolutie... Wat niet echt nieuw is. Maar nu, met de duise ommezwaai, krijgt hij weer wat meer aandacht, zelfs in Parijs waar hij op bezoek was. Hij schreef 17 werkjes over energie en zegt: Behalve in Frankrijk, maar die kernenergie was eigenlijk nergens écht eerste keus. En hij ontvouwt ons zijn theorie die volgens hem steeds de basis was voor veranderingen: het is :” de convergentie van een bepaalde organisatie van de energie en een revolutie in de communicatie. Daar komt “change” steeds vandaan! Al in Mesopotamië was dat de zonne-energie en de komst van één uniforme taal. En dat as het ook bij het romeinse rijk en in 1914. Wij bouwden een grote beschaving op de steenkool en zitten nu met de opwarming en weten niet wat daarmee te doen... Kernenergie is nu maar 6% van alle energie en voor de je echt aan 20% bent en een impact krijgt op het milieu moet je wel 15000 centrales hebben. Dus dat maken we niet mee...

Kernenergie is niet “schoon” gebleken en het vereist ook veel water. Wat we niet meer hebben op veel plaatsen. We moeten naar een locale/decentrale energievoorziening net zoals we nu zien bij de communicatie via internet. We gaan naar een “decentraal model voor beide”.

Hij is optimistisch want dat brengt een totaal nieuwe economie met zich mee. Gebouwen met nul emissie, opslag van energie op

nieuwe wijzen, een elektrische transport industrie... etc. En roept hij dan: Duitsland loopt nu vooraan en maakt de grote bocht, Frankrijk zit nog op “oude wegen”.

We gaan naar de tijd an het “decentrale kapitalisme” en daarover gaat zijn volgende boek.

Het werd mij nog niet heel helder, maar wat in Duitsland gebeurt is wel erg opmerkelijk dat is zeker. Ik vraag me alleen af hoe dat gaat matchen met die enorme veroudering daar... want change kost vooral één ding: energie, flexibiliteit ook en moed.... En daarvan zie ik te weinig in Duitsland. Maar ik ben dan ook geen profeet!

OLIE UIT GAS!

Shell is het gelukt: uit gas in Qatar wordt nu diesel gemaakt. De eerste liters zijn er en men verwacht, met de giga-fabriek aldaar, jaarlijks 4 miljard te verdienen voor wel 25 jaar. In totaal zal deze “uitvinding” Shell c.s. 200 miljard \$ opleveren. Nu kan je gas dus ook voor transport gebruiken, omgezet in diesel, en niet alleen voor electriciteitsproductie. Een omwenteling die enkel nog Shell voor elkaar kreeg. De fabriek niet ver van Doha is 20 bij 20 km groot en kan het gas uit een enorm gasveld nu gaan omzette om het rijkste land ter wereld nog rijker te maken. Hier verdient men gemiddeld 100.000 €! Het proces is een veelvuldige herhaling van knutselstapjes met de “C-tjes” zegt een Shell-alchemist. De idee is nog van de nazi’s die veel steenkool maar te weinig olie hadden maar ze haalden het niet. Het apartheidsland Zuid-Afrika ging er verder mee en Shell pikte het in de jaren 60 op. Nu is men 3500 patenten verder en het lukte met iets van kobalt als katalysator.

Economisch is het manna omdat door de Amerikaanse gasvondsten de productie van gas veel groter is dan de vraag: olie uit de bodem is nu 100 \$/vat en olie uit gas ligt straks op 20 \$... De Pearl-fabriek is dus een spekkoper met zijn ophalen van 320.000 vaten gas (equivalent olie) voor 7 miljoen en maakt er van 260.000 vaten olie

met een waarde van 36 miljoen. Jaarlijks 10 miljard i.p.v. 3 miljard \$.

De fabriek zit vol met buitenlanders zo'n 30.000 mannen uit Indonesië, Sri Lanka en de Filipijnen. De arbeidsvrede wordt hier bewaard door een "ooms en tantes systeem". Dat zijn dus vrijwilligers die problemen oplossen in de teams. Ze werken allemaal via contractors, ook Griekse, en zijn 8 maanden per jaar aan het werk voor ze voor vakantie naar huis gaan. Voor 300 € per maand, niet daverend. Maar de job is zeker en erg veilig, zeggen ze. Aardgas is relatief schoon maar in het procedé komt veel CO-2 vrij en dat moet onderaards worden opgeslagen zegt Shell.

De energiewereld blijft verbazen en Shell zal hier straks 10% van zijn wereldproductie vandaan halen.. Onderwijl maakte OPEC flink ruzie: Iran en Venezuela wilden de productie niet verhogen dus... geen akkoord. De Saoedi's hebben nu gezegd opnieuw eenzijdig de productie te gaan opschroeven... om de prijs te begrenzen...

HET NIEUWE OLIEPOMPEN

Elke put waar olie wordt gewonnen via hydrolyse fracturatie gebruikt de hoeveelheid benodigd water voor 240 mensen. Fracking vereist 50 miljoen liter water per put per jaar.. Een meloenboer in de VS heeft een watercontract van 70 cent per barrel)159 liter en dat slaat hij ondergronds in en grot op. Hij weigert het te verkopen aan de lokale olie/exploitatie want in de regio viel minder dan 5 cm regen sinds 3-4 jaar. De Texas Water Board weet dat water een schaars spulletje is en dat de olie/exploitatie ernstige tekorten heeft waardoor er veel discussies over deze oliewinning is ontstaan. Ook omdat het verbruikte water ernstig is vervuild en nauwelijks weer wordt schoongemaakt. Omdat er nu olietekorten dreigen wordt de ruk hoog en begint de strijd om het water echt op gang te komen. Er zijn regio in de VS waar de waterbehoefte met een factor 10 gaat stijgen door deze nieuwe exploitatie wijze voor olie en gas. Zo wordt onze energieconsumptie nu ook een waterprobleem... Dar zijn we nog niet klaar

mee dus. In de VS schiet deze winning omhoog... Want Obama wil 'onafhankelijk' zijn van MO c.s.

GE GAAT GROOT IN ZONE-ENERGIE

GE in de VS is al aardig groot in windmolens nadat ze dat onderdeel van het failliete Enron overnamen. Nu gaan ze met hun Cadmium-Tellurium zonnepanelen de markt in: deze hebben een hoog rendement van wel 12,8% (dat is het deel van de er op vallende zon-energie dat in stroom wordt omgezet). Ze leveren ook gemixte centrales waarbij aardgas zonnecellen en windmolens samen zorgen voor stroomproductie; dag en nacht en bij wind en zonder wind. Op de markt komen ze dan ook de chinezen tegen dat groot is geworden in lowcost zonnepanelen. GE zoekt het in innovatie en niet primair in lowcost en wil dus niet direct concurreren. In de VS groeit de vraag naar duurzame energie 70% sneller dan die naar elke andere energie.

OBAMA SMIJT MET BARRELS

Obama leidde de actie om 60 miljoen vaten light crude uit de voorraden in de markt te zetten. Daarmee compenseerde hij het tekort dat er ontstond door de gemiste olie uit Libië.

Die 60 miljoen voor 30 dagen is 2 miljoen er dag, dat is 20% van de dagelijkse productie ter wereld.

Hij leverde 50% en 28 andere landen en hun agentschappen de andere helft. Het is een signaal naar aanleiding van de OPEC-herrie en komt ook goed uit nu de Amerikanen op vakantie gaan en goedkoper kunnen tanken... Overigens gingen de Golfstaten die ook in de Opec zitten, gewoon meer pompen ondanks het uitblijven van een besluit. En OPEC is goed voor 50% van de wereldproductie. Italië was blij: Libië is hun olieleverancier geweest, maar de olie-experts waren wat verbaasd over de move. Zij beweren dat de markt het wegblijven van de Libische productie al lang heeft geabsorbeerd. En nú die voorraden gebruiken acht en zelfs link! Over 30 dagen wordt gezien wat het

effect was om dan evt. nog meer te gaan “dumpen”. Wordt dus mogelijk vervolgd en we gaan zien wat dit signaal naar speculanten waard was... Enkele gaan zeker pijn lijden!

DE DURE DUITSE ENERGIE?

Het stoppen van de oude kerncentrales kostte al 500 miljoen aan omzetverlies en het sluiten van de anderen zal jaarlijks 6,4 miljard aan opbrengst gaan kosten. Men rekent bij de energieproducenten op -30% omzet. De staat zal 2,3 miljard aan belasting op de kernbrandstof gaan missen maar zal ook 300 miljoen minder uitgeven aan stimuleren van groene energie... De 23% van de energie uit kerncentrales moet nu komen uit groene bronnen die nu maar 15% leveren en dus in 2020 naar 40% moeten klimmen. De staat stopt 5 miljard in windmolens..en zal ook gascentrales moeten stimuleren die nodig zijn als er weinig wind is en/of zon.. Ook zal men voorlopig naar steenkool moeten gaan die u 42% van zijn elektriciteit produceert... en men moet meer kernstroom uit Frankrijk importeren. Alles samen kost dat de staat tot 2015 16 miljard, maar de sommetjes zijn erg moeilijk. Er werkten in 2004 ca 160.000 mensen in de groene energie (wind 40%, zon 16%, biomassa 35%) en dat is in 2010 al 367.000: 26% wind, 33% zon en 33% biomassa. De energiefactuur zal van nu tot 2020 met 20% oplopen en de industrie rekent tot 2018 zelfs met 30%. Dat zijn 33 miljard plus waarvan $\frac{3}{4}$ voor rekening van de industrie. En Duitsland is nu al veruit de duurste in Europa. En , de wrange konsekwentie op kortere termijn is... hogere CO-2 uitstoot! Niks groens dus... Maar de onafhankelijkheid van buitenlandse energie, die op korte termijn wat stijgt, zal op lange termijn fors afnemen. Groen kan dus ook aardig politiek zijn maar is wel erg duur. Of moet je anders tegen de olie en gasprijzen van morgen aankijken?

ROSATOM ZIET DE TOEKOMST ROOSKLEURIG

Rosatom is DE grote Russische concurrent van de Franse Areva-EDF combinatie in de kernenergie wereld. Die nu aan projecten

werkt in Bulgarije, China, India en Turkije. Hoezo onveilig? Hun reactoren verdragen een beving van 7 en wel 40% van de bouwkosten is uit te geven voor de veiligheid!

De markt die zij zien, ondanks Fukuyama, is zeker 300 miljard \$ in 3030 weten ze in Moskou. Tsjernobyl was niet een gevaarlijke centrale, zegt men, maar een onvoldoende organisatie... Dus draaien de tientallen huidige centrales vrolijk door. Ze praten als ook Areva dat doet: er is niets mis met de veiligheid van “hun centrales”, maar ze waarschuwen voor de “low-cost broertjes” van China en Zuid-Korea. Ze denken er nu zelfs over om hun prijzen te verhogen, na de Japanse kleun. Nee, ondanks weglopende Duitsers, Zwitsers en jappers zien zij hun business vol zitten. Hét alternatief voor oprakende olie en duur gas...

NIEUWE KANSEN VOOR DESERTEC

Nu de kernenergie wordt afgezworen stijgen de kansen voor het giga zonne-energie project Desertec in de Sahara enorm. Het is een plan van de Deutsche Bank en de grote elektriciteitsproducenten om zonne-farms te maken in de Sahara en de stroom via kabels naar Europa te transporteren. Ook Frankrijk wilde wel meedoen, maar dan aan het “transportgedeelte”.

In Marokko staat nu een zonne-centrale van 88 ha (!), 62 rijen van elk 300 meter lang vol zonnespiegels die olie verwarmen tot 400 graden. Die olie verwarmt dan weer water tot stoom en die gaat in een turbine die ook op stoom uit aardgas draait. Er komt 472 MWatt uit (waarvan 20 MWatt van de zon). Op deze wijze is er een zeer hoog rendement te halen; het is vooralsnog een serieus experiment. Marokko is zeer geïnteresseerd en is nu koploper. De Arabische revoluties zijn echter de onzekere factor...Nu ook maar eens zien wat de CDU en de LDP gaat stemmen bij het behandelen van de “centrale sluitingswet”... Het rommelt fors in de coalitie over energie en...Griekenland!

KOOP OOK EEN OUDE GOUDMIJN

Met een prijs van over de 1500 \$ is het nu lucratief geworden om oude goudmijnen te herexploiteren. Vele zijn er al sinds Romeinse tijden! In Spanje in Asturië is het een rage aan het worden en de onderneming Orvana Minerals produceert in 2012 100.000 onsjes goud en doet dat ook in Bolivië + ze zijn uit Toronto, Canada. Een goudmijn die ook ooit Romeins was in Egypte en die later door Engelsen werd geëxploiteerd doet het nu ook weer bij Australische eigenaren. En ook in Noord/Carolina gaat men weer `heropenen`. De Romeinen verhitten de rotssteen en dan spleet de rots omdat ze die heet en wel in koud water gooiden. Nu gaat dat mechanisch en chemisch en daardoor wordt het rendement fors hoger. Ook al is de arbeid duur en zijn er veel regels, het aanwezig zijn van infrastructuur en elektriciteit compenseert dat vaak sterk. In Mississippi gaat ook een oude mijn open die in 1820 verviel en nog even open was in 1980.. Nu wordt er goud gewonnen voor een kostprijs van 379 \$ per ons, elders praat men over 450 \$ en weer elders over bijna 600. In Afrika kost het 776 \$ en dat is producent nr. 1 op de wereld. China is nu al hoog op de lijst en vóór Australië, met zijn 12% van de wereldproductie.

De koers gaat nog wel de 1600 \$ halen dus weet u nog zo'n Romeins `gat in de grond` kruip er in en neem uw hamertje mee. En uw Colt!

[Terug naar inhoud](#)

RELIGIES

GEEN ARABIER IN HET PASTOORSHUIS

Hij wilde het mooie huis kopen naast de kerk in QuilleboeuF, Kaled Lebh. Voor zichzelf zijn kids en zijn ouders uit Tunesië. De prijs was rond 118.000 € en hij tekende de "promesse". Maar de burgemeester wilde niet dat "un arabe" dit kopen zou want die zou het wel eens in een moskee kunnen ombouwen! Kaled was al heel lang burger van dit stadje en woonde vlakbij het pand dat hij graag wilde kopen. Hij kreeg te horen dat de eigenaar nog een probleempje had, en het

duurde maar lang voor hij weer iets hoorde. En toen werd hem verteld dat de eigenaar de koop stopte... Wat alleen mag als er iemand opduikt die méér biedt... en die was zei de makelaar. Maar Kaled kreeg geen naam en de koper bleef anoniem. Dus is er nu een proces aanstaande, tegen de makelaar en de eigenaar. En Kaled heeft een dure Parijse advocaat genomen, want hij snapt dat er iets echt tegen zit... De succesvolle zakenman laat zich niet ringeloren en de burgemeester heeft er nu een kwaai burger bij.

BESNIJDENIS IS ENGELS VAN OORSPRONG

In de Victoriaanse tijden was het in Engeland echt "done" om je te laten besnijden. Om masturbatie tegen te gaan en nachtelijke zaadlozingen. En wat blijkt nu in San Francisco? Het besnijden wordt daar ... verboden! Uiteraard deden de joden en Arabieren het al langer maar Victoria zag er ook al wat in dus. De gemeenteraad van San Francisco vertelde trots dat zelfs joodse inwoners lieten weten het met dit verbod eens te zijn.

[Terug naar inhoud](#)

AFRIKA

FRANKRIJK BLIJFT IN IVOORKUST

De regering daar vroeg Sarkozy om met zijn militairen in het land te blijven, toon hij bij het intreden van Quatara was. En net besloot Frankrijk dat het niet meer in Libreville wilde blijven... Hij was overigens de enige president die op deze plechtigheid aanwezig was.. Hij begrijpt de oprechte bedoelingen van Qatara, de financiële expert, die nu het land weer rustig moet krijgen terwijl de restanten van de Gagbo troepen nog rondwaren en er massagraven worden gevonden. Het herstellen van de eenheid en het organiseren van de verzoening zijn zware taken die hem wachten. En zijn premier Soro is nu full-time bezig de orde te herstellen.

Een nieuw begin in de verhouding Ivoorkust-Frankrijk tekent zich af: Frankrijk was de enige die meehielp om Gagbo de gek te wippen en krijgt nu de credits daarvoor. En dat zal ook in Libië gaan gebeuren, en daar zit ook een hoop olie. Frankrijk snapt waar de Abraham de olie haalt en waar het ijn producten kwijt moet...En waar het zijn immigranten voor morgen, Frans sprekend ook, kan vragen te komen? Regeren is vooruitzien.

PERES NIET NAAR AFRIKA

Hij wilde op bezoek in Ethiopië en Ghana in juli maar dat kan niet: de beveiligingskosten zijn te hoog nu. Men is erg bang dat hij zal worden gedood als wraak voor de killing van Ben Laden. De 200 Israëlische zakenlieden die met hem mee reizen zouden moeten nu anders op stap om de relaties Afrika-Israël op te peppen en zo ook de invloed van Iran in dit continent af te remmen. Als Pres samen met Wilders zou gaan, die erg op Israël is gesteld, zou dat de helft van de kosten schelen. Ook bij de terroristen want dan zouden ze twee vliegen in een klap kunnen pakken...

[Terug naar inhoud](#)

WEST-EuropA

BRUSSEL BEZUINIGT EN TOCH WEER NIET?

Het Europarlement wilde =%5 begrotings uitbreiding tot afgrijzen van Engeland. Dat zal niet lekker liggen en is nog lang niet klaar.

Maar daarin zat ook een bezuiniging van 1 miljard op "functioneringskosten" op het apparaat van 55.000 ambtenaren. Deze post is "maar" 6% overigens van de hele begroting... Wie 55.000 veel vindt moet even weten dat Parijs 60.000 doet en Birmingham 50.000 ambtenaren...

In Brussel gaan ze nu van 37,5 naar 40 uur werken per week; van pensioen met 63 naar nu 65 en tot 67 mag ook...; er komt een solidariteitsbelasting op het salarisstrookje; geen automatische aanpassing aan het prijsniveau; minder vrije dagen en flexibelere werktijden worden geëist.

Er was natuurlijk protest door de vakbonden: men betaalde al tussen 8-45% aan belasting op het salaris... en 11,6% pensioenpremie. Al krijgt men hier 70% van het láátst genoten salaris als pensioen! De belangstelling voor een Brusselse baan is groot en dat ligt echt aan de ronduit hoge salarissen daar... Maar met afknijpen is ook hier een begin gemaakt, dat verzacht iets die "dolle wens" om het budget +5% te gaan doen. Niks slim van Brussel!

DE TON VAN DANAO

In Marseille staat een groot beeld in een fontein, waar vijf dames met kruiken een ton proberen te vullen met water. Wat ze nooit zal lukken omdat er geen bodem in zit. De dames zijn de dochters van koning Danao en ze kregen levenslang omdat ze hun echtgenoten vergiftigden... Griekse mythologie die nu weer een betekenis lijkt te krijgen...

Met een schuld van 250% van het BNP: 150% uit het buitenland en de rest "intern", begrotingstekort van 9,3% , groei in de min (3 à 3,2%), WW van 16% (40% bij de jongeren) en een handelstekort van 8 miljard \$. Ga er maar aan staan... Europa gaf hen tussen 200 en 2006 nog 26 miljard en nog een recent van 20,4 miljard voor 2007 tot 2013... En daar komen de leningen van de ECB nog bij... De EU vergaderde uiterst rumoerig en nerveus want er dreigde een "horror scenario". Als de Grieken over een paar weken hun schulden niet zouden kunnen aflossen (omdat niemand ze meer herfinancieren wil) dan is er "de facto een faillissement en donderen de Griekse banken in elkaar... die vol zitten met staatspapier met een gehalveerde waarde... en dan gaan de andere Europese banken, ook vol met hetzelfde waardeloze papier, mee in de draaikolk. En dan volgen mogelijk ook andere landen via de ratingoffices en de speculaties. De Grieken betalen nu al 15% voor hun geldleningen... Het totaal van de Griekse schulden 145 miljard €, is nog wel te "hanteren", maar als daar de andere armen bijkomen gaat dat naar 1750 miljard

€, en dat is andere koek. De ratingboys zien dat en spraken al over het downgraden van drie grote Franse banken... Vandaar dat Frankrijk al eind juni kwam met een kant en klaar voorstel na overleg met de Franse grote banken...Ca, BNP Paris Bas en Soc. Generale. De bevolking was getraumatiseerd, de PM overleefde op het nippertje een vertrouwensstelsel en moest direct daarna een nieuw bezuinigings- en omvormingsplan voorleggen.. Terwijl de algemene staking begon en de onrust op straat groeide. Het land dat als drager van de Europese cultuur moet worden gezien, Plato, Socrates en Aristoteles zijn nog klinkende namen uit de 6^e eeuw voor Chr. Dat oude machtige Griekenland werd door Macedonië ingenomen 300 v. Chr. en daarna kwamen de Romeinen. Pas in einde 19^e eeuw staat Griekenland weer wat op... maar werd een nogal ander Griekenland. Een akelig voorbeeld van een ondergang van een beschaving in het land van de "uitvinders". Dat land moet nu 70% van zijn schuld van 350 miljard herfinancieren van 2012 tot 2014. En al in 2004 werd de rating van de Grieken fors verlaagd... die waarschuwing stond er dus al. Maar Athene ging door met zijn 800.000 ambtenaren op 5 miljoen actieve; en de EU en de VS deden weinig tot de hulp van 110 miljard in 2010 nodig bleek. Terwijl de "zwarte economie" daar ca 30% van het BNP bleef..

Weinig economen denken nog dat de redding zonder die beruchte herstructurering mogelijk is en ook het behoud van de euro is daarzonder eigenlijk ondenkbaar... Europa moet nu in zijn hoogste versnelling om tot meer politiek-economische eenheid gesmeed te worden, terwijl de motoren sputteren..

Bavarez zei het: Een euro is niet meer bestaanbaar zonder een economisch federatief Europa! Dus óf Europa neemt gigastappen vóóruit óf de mooie droom is over... We gaan het meemaken: riemen vast dus.

FORS BEZUINIGEN IN ITALIË

De minister van de centjes drukte er een bezuinigingsplan van ca 25 miljard door; gezien de dreiging van de ratingburo's. En

vervolgens kwam hij nog eens met een plan om liefst 43 miljard te bezuinigen tot 2014. Om zo op een sluitende begroting te komen dan. De rij ingrepen liegt er niet om:
- alle ministeries moeten inleveren behalve: Onderwijs, onderzoek en cultuur (!).
- Personeelsstops en salarisstops dus.
- afschaffing van de automatische aanpassing van de pensioenen (inflatie).
-vanaf 2015 koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting.
-weduwenpensioenen -10% in het geval dat de weduwe met de pensioentrekker is gehuwd na zijn 70^e en 20 jaar jonger is dan hem. Dit vanwege de vele huwelijken van Italianen op leeftijd met hun (buitenlandse) gezinshulpen...

De minister van Financiën van Berlusconi is in hoog aanzien en zwaait voortdurend met zijn portefeuille. Om zijn zin te krijgen... Hij wordt als B"opvolger gezien al is hij niet zeer populair. Maar hij maakte zeer duidelijk dat 120% schuld echt niet kan en zeker niet bij 0,1% groei... Italië hoort bij de PIGS!

Frankrijk steekt eenzaam "uit in Zuid-Europa en is daar "omringd" met PIGS-landen... Wat niks lekker voelt, ook niet voor de Franse export daarheen...

DAT FOUTE SFEERTJE IN EUROPA

Europa dat ruikt nu naar "isolationisme" , deuren dicht en lekker onder ons "het goed hebben". Weg van die wereld met oorlog, conflict, honger, corruptie en gevechten. Goed voor jezelf zorgen en oude nestwarmte zoeken. Niks vooruitgang maar liever naar "gisteren" terug. Het goed hebben en verder "na ons de zondvloed". In Nederland (en ook elders) dus: weg met die tolerantie, die vreemde snuiters, die potverteerders, gewoon klompen aan en mutsjes op.

In Duitsland lijkt het daar nu helemaal op... niet meedoen in Libië, nauwelijks actief in de VN, kernenergie weg ermee, ethisch groen reveil (tegen iedereen in), laat Europa maar even, de mark in plaats van de euro misschien, immigranten "nee dank u". Dat ziet er uit als een "grote natie in zijn

nadagen". Waar Frankrijk met stijgende verbazing naar kijkt... en steeds meer anderen ook, ook de VS.

Dat in een andere, nieuwe en betere koers "vóórgaat"? Of dat ons meesleurt naar de langzame dood in grote vergrijzing en naar een kerkhofsfeertje. Ja zonder gevaarlijke kernenergie, ja zonder al die "integratie problemen", maar ai, ook naar een wereld die stopt, die verouderd en op gisteren teert. En dus daarom verliezen zal.

Is wat Angela nu voorstaat "een ethisch beter en menselijker model" of gewoon een politiek beter verkoopbaar Duitsland en stilletjes ook de idee van "wie morgen is, die dan zorgt". Want aan die galopperende teruggang van de bevolking wordt ogenschijnlijk niet gedacht... Of denkt ze: een moreel beter (Duits)land wil ook weer kinderen?

Je raakt er een beetje van in de war eigenlijk, want we zijn bepaald nu al niet alleen op de wereld. Want er komen er nog twee miljard bij... deze eeuw.

Naar een plaatje waarbij Obama Van Rompuy tegen komt en zich afvraagt: "Wie is die man ook al weer?", stond een artikeltje met de kop: : Bedreiging nr. 1: een wereld zonder Europa".

Toen Giscard d'Estaing zei, jaren geleden, dat Frankrijk met zijn minder dan 1% van de wereld in 2050 of zo, niet meer zou meetellen, was er veel hoon te horen. Nu weten we dat Europa in 2050 nog maar 5% zal zijn... Natuurlijk kan een rijke, machtige regio met 5% nog best wat voorstellen, maar blijven we dat? We zien bevolkings teruggang, onhandige omgang met immigratie, vertrekkend talent, en, in de populistische golf: angst voor immigranten en het onzekere en dedain voor de elites. En steeds meer de gapende staatsschuld, de massa-WW en de sociale neergang. Is het glas nou half vol of half leeg?

Kijk je naar de ware prestaties van Europa in de crisis: hulp aan de PIGS-landen, het steunfonds, meer economische sturing en gezamenlijke Europese economische politiek... Dat is echt niet niks; hierzonder zou Europa nu al een echte financieel-economische woestijn zijn geworden. Dus zijn we nu in een beslissend stadium

gekomen: verdere integratie of het omgekeerde? Letten op onze Defensie of laten zakken (ondanks de lessen van Libië)? Of nergens over praten en en, in Frankrijk, gewoon de verkiezingen ingaan zonder echt over de bedreigingen te praten, zonder debat hierover bij links én rechts? Als dat gebeurt gaan we op weg naar een wereld "zonder Europa"! Verzucht L'Express.

WAT IS ER MET DIE DuitsERS "LOS"?

In Newsweek wordt Angela Merkel geschetst als ogenschijnlijk wat duffe, maar in werkelijkheid erg slimme politica. Men citeert Tony Blair: "Ze is een politica die men gemakkelijk onderwaardeert, maar dat is het stomste wat je kunt doen". En ze kreeg van Obama "the Medal of Freedom" uitgereikt. "For lutherian common sense" schreef de Newsweek redactie er bij. In Europa heet ze al "Madame non" en in eigen land laat ze heel wat stunts zien en schaamt ze zich niet voor reuze zwaaien in haar standpunten. Zie de kernenergie waar ze eerst graag mee door wilde gaan en... nu mee stopt: in razende haast! Er is in dit high-tech land een ware angst voor van alles ontstaan: voor oorlog/gewapend conflict (Libië) ook al weten ook zij dat Hitler met geweld moest worden gestopt... Angst voor kernenergie terwijl ze zouden moeten weten dat de technologie ons nou toch opnieuw zal moeten redden: ook in de energievoorziening en ook met risico's..

De wet over het uitstappen uit kernenergie in 2022 werd begin juni aangenomen..

Afkeer van schulden maken, ja zelfs van lenen om de wereld van een ondergang te redden. Dat zagen we bij de crisis in 2008 toen Angela met alle Europese paarden over de streep moest worden getrokken...

Grijze opa's en oma's , waarvan de helft zonder (klein)kinderen doen het in de broek nu en willen. Lijkt het rustig verder in eigen land en liever niet over de grenzen kijken. Want in Berlijn is de wereld erg klein geworden en dat zie je in de Duitse pers ook. De power is "gone" in dit fenomenale exportland... Dat drijft op de super-export

naar Azië (vooral China!) met zijn luxe auto's en "Maschinenbau".

En nu aarzelt dit gigaland ook over Europa! Der Stern had een fraaie prent: een betaalschoteltje van het restaurant met daarop "die Rechnung für Deutschland": 391 miljard om de Grieken te redden... De grote motor van Europa wil niet meer mee"-lappen...

Toen kwam de E-coli bacterie met zijn linke variant... Doden en volle ziekenhuizen en veel mysterie. De Chinezen moesten helpen om de juiste variant te bepalen maar toen moest de bron nog worden gezocht... Nadat Berlijn eerst even, erg onbesuisd, de Spaanse komkommers de schuld gaf. De kettingreactie die deze Duitse paniek veroorzaakte, gaf vervolgens veel internationale handelspolitieke spanningen... en ook herrie in Europa....

Nee, de leidersrol van Duitsland in Europa lijkt voorbij: Duitsland wil liever "kleiner gaan wonen". Met leukere burens en ver weg van dat woeste gedoe op de wereld.

De typische reactie van een "oud en vermoeid land". Dat jeugd, elan en dynamiek mist en nog even heel flink drijft op de oude glorie... Want de demografie is rampzalig en hier zien we het begin van wat dat met zich meebrengt.. De periode van: Deutschland, Deutschland ohne Alle(s)...lijkt aangebroken. "Adapting to a warmer and wilder World" lijkt voor Berlijn geen optie meer te zijn....

Tja, dit is wat als beeld overheerste, maar toen kwam, via L'Express, toch ook de twijfel boven...onder hun kop: "En als nu Duitsland eens onze voorganger zou zijn?"

Na dezelfde schets als hierboven over "dieser Aussteiger" slaat ook hier de twijfel toe. Heeft Merkel nu toch dé trend voor morgen al te pakken? Een soort van morele ommekeer zoals na WOII? Een krachtige keuze voor de "cleane weg", zonder kernenergie, naar schone energie, tegen geweld en corruptie en machtswellust? Worden de Duitsers de nieuwe apostelen voor morgen?

Want de weg wordt gedeeld door bijna 80% van het volk, ook al is de industrie erg ongerust. Want die ziet dure energie komen en heeft geen vaklieden meer door de

ontgroening en vergrijzing. En dan moet je concluderen dat er toch meer fatalisme en/of naïviteit achter zit dan heilig vuur dat berust op visie en analyse.. De toekomstvisie van "de kinderen van Heidegger (de anti-techniek filosoof van begin 20^e eeuw) met hun bionade (de limonade van de groenen)" grapte iemand"...

Maar helaas voor Angela c.s. , is niet iedereen overtuigd. Al kreeg groen en antinucleair wel een forse impuls, ook in Europa.. En nu maar hopen dat Angela ook de weg volgt van haar minister van Financiën Schaubele die wijs Europa blijft steunen en dus ook het "redenen van de Grieken" in Duitsland pusht. Hij is triest over het aanstaande vertrek van Lagarde in Frankrijk... Want nu komt het er op aan, weet hij. Maar dat Lagarde op de IMF-stoel gaat zitten is een meevaller... Eind juni tikte de klok, ook in de ratingoffices in de VS...En de Grieken werden steeds onrustiger op de straten.

Maar.... mogelijk moet je het nou net helemaal anders zien en loopt Berlijn voorop en toont ons de weg voor morgen. En gaat Duitsland nu "ethically" en moeten wij daar vooral een voorbeeld aan nemen. En zijn zij straks de eersten die onafhankelijk zijn in hun energievoorziening of enkel afhankelijk van de Europese burens (gas uit Rusland) en die bij stijgende olieprijsen straks toch goedkope energie hebben. En ook een "omgeturnde economie die groen is", moderner is dan andere, en waar dus niet "isolationisme" heerst maar een voorbeeld is te zien van "hoe het beter zou kunnen". En waar men oorlog afwijst en geweld niet wenst.

Je zou het bijna gaan geloven, als je niet ook weet, dat het demografisch in dit land echt niet klopt... En daarover hoor je in Berlijn: weer kein Wort! Wat erg vreemd is gezien de grote move.

Dus kijk goed naar de Duitse burens en zeker Nederland moet dat doen, waar men begon al met grote bezuinigingen en

bijstellingen. Maar in het land van Geert is van een “nieuw ideologisch elan” nog niks te vinden. In tegendeel.. Daar “regeert” de PVV en die kijkt maar drie meter voor zich uit en vooral ook graag “achterom”...

Maar niet lang na het schrijven van de bovenstaande tekst brak er in de Duitse politiek een rel uit: Het land blijkt nu 200 Leopard tanks aan Saoedi-Arabië te gaan leveren... Het land dat Bahrein “binnen viel” waar mensen hun vrijheid opeisten.. Het pacifistische Duitsland is namelijk wapen leverancier nr. 3 op de wereld... En er gaat een vermogen in om in de Duitse industrie. Angela kon het niet meer uitleggen en zit er nu (terecht) zwaar mee in de maag. De Saoedi's hebben al maar gauw een groot voorschot gestort...

Zijn ze dan toch niet echt veranderd?

JACHT OP “FALSCHER HERR DOKTORS”

Als je een Herr of Frau Doktor bent is dat in Duitsland een eer en een voordeel in je carrière en je salaris. Maar nu er al divers keren bleek dat je met een potje “overschrijven” ook je “these” verkocht krijgt, - zie Guttenberg die 63% van zijn these gewoon pikte elders (!)-, is er op de Willeaks tour nu een complete jacht op “falsche Doctors” geopend. Vroniplag is de site waarop u dat kunt volgen en dan ontdekt u dat er een klein legertje (ca 50 personen uit het academische milieu), werkt aan de ontmaskering van plagiaatplegers. Met succes: de vice-presidente van het Europese parlement, de Duitse Dr. Sivana och-Mehrin moest ook al door het stof.

En er is ook een lijst van “te onderzoeken Dr. Arbeiten... waaronder die van Merkel, Ratzinger en andere... deze monnikenarbeid wordt gedaan om de kwaliteit van de academische graad te redden zeggen de opspoorders: deze schande moet ophouden. Als je wordt gepakt is dat in Duitsland een ware gang naar Canossa, en het kost je politiek de kop. Dat weet nu ook Veronika Stass, dochter van Herr Stoiber: ook gepakt. Tijdens mijn werken in de industrie weigerde een collega, bij een samenwerking met een Duits bedrijf, de heren uit Duitsland aan te

spreken met “Herr Doktor”. Hij was ook geproveerd en wilde dat “dus” ook óf hij deed dat ook niet bij de Duitse collega's. Dat liep flink uit de hand en hij kreeg een uitbrander van en lid van de Board... Tot grote vreugde van ene “Herr Dr. Müller” En wij allen zagen hoe zwaar dit werd opgenomen in Duitsland, terwijl zoets in Nederland (ook in de 60-er jaren al) echt als belachelijk werd gezien. Wikileaks onthult nu “die falsche Doktoren” en laat ook zien dat het verlenen van titels kennelijk “koopbaar” is geworden. Want andere “mitarbeitende Professoren /Doktoren” waren er kennelijk ook om het te fixen! Wordt dus vervolgd...

DRAGHI: DE ROTS IN DE BRANDING

Hi is uit 1947 en studeerde op MIT (VS) en ging op Harvard werken. En werd in 1991 Minister van Financiën in Italië. In 2002 werd het Goldman Sachs en in 2006 daarna Centrale bankier in Italië. Nu zal hij Trichet bij de ECB gaan opvolgen.

Hij is een rustige, zeer intelligente man, zeer onafhankelijk en met een ijzeren reputatie die hij als minister van Financiën in Italië zeer duidelijk toonde. Voor zijn periode bij Goldmann kreeg hij minder bewondering, maar en dat had een belemmering kunnen zijn voor zijn ECB-job. Hij is bepaald niet persziek en ook geen politiek-ideologisch dier. Tja, als je tegenwoordig zelfs Duitsland en Frankrijk tegelijk achter je krijgt in Europa dan en je bepaald geen sukkel. Hij wordt degene die de eurocrisis erft en die hem moet gaan oplossen... Krijgen we straks iemand die in Z-euroland is geboren die de baas wordt van de Centrale Bank van de N-euro-zone? Hij zou dat zonder aarzelen doen.

DE DIASPORA VAN PORTUGAL

Portugal heft een enorme diaspora sinds de jaren 60. Toen emigreerden tot ca 1980, velen naar andere landen in de EU en 48% van de deviezen kwam daardoor uit hun verdienste in de Portugese kas. Maar zo'n 70% van hen bleef in het buitenland.. en de door hen betaalde paleisjes voor de kids zijn die nu tot last

geworden. De staat gaf extra rente op de spaartegoeden van emigranten, en kerk en banken deden mee om de geldstroom uit de diaspora op peil te houden. Die was in 2010 nog zelfs 900 miljoen €. Echter de economie werd nooit echt goed gebalanceerd en was gebaseerd op vele kleine onderneminkjes en "klein werk". Investeren deed men vooral in het buitenland vaak in Frankrijk.

En nu blijkt dit zwakke economische land, na jaren van EU-steun, net als bij de Grieken, nog niet modern te zijn geworden. En daarom vervalt het nu opnieuw en kan niet echt mee doen... Sinds de koloniën moesten worden losgelaten, ging het ooit steenrijke land met wereldroem, ten onder in een aanhanger van het moderne Europa. Een noodlot lijkt het wel.

ZWEDEN DOET HET VOORTREFFELIJK

De regering ging op rechts maar liet het sociale model intact. Een groei van 6,4% dalende WW en een staatsschuld onder de 40% van het BNP! Ze zitten niet in de eurozone en wisten hun export flink terug te halen na de crisis. De overheidsuitgaven zitten op 50% van het BNP ongeveer op het Duitse niveau en onder het Franse. Ze hebben ook hun bankregels fors aangepakt om latere problemen te voorkomen. De pensioenleeftijd is op 67 gegaan, en er kwamen wat belasting verlagingen. Zo kan premier Reinfeldt in 2014 wel weer winnen van links, denkt hij. En zo werd dit "linkse model paradijs" een mooi voorbeeld voor "rechts"! En The Economist zei het ook...

GAAT BERLUSCONI NU VOOR DE BIJL?

Hij leek het eeuwige leven te hebben, deze rijke en nogal corrupte "bunga-bunga" expert. Hij zat zodanig in het nauw dat hij een referendum organiseerde over drie vragen dat bij opkomst > 50% bindend is... En er kwamen 59% op, een unieke gebeurtenis en aan de vreugde was de opluchting te zien. Eindelijk werd hij eens gestopt: en Italië is dus tegen kernenergie (!), privatisering van de watervoorziening en tegen immuniteitsverlening voor ministers. Dus moet B. nu voor de kast met diverse aanklachten en zelfs een strafklacht in het

zedenvlak! En deze klap komt direct na het verlies van de lokale verkiezingen. Dat werd dus opnieuw praten met coalitiepartner de Liga van het Noorden en dat kan hem de meerderheid kosten.. Maar het is nog niet zomaar duidelijk want er moet ook nog 40 miljard (!) worden bezuinigd... Terwijl B. , als laatste stuntje, ook nog belastingverlaging beloofde. De noteringsburo's houden het land scherp in de gaten... Met België staat de cavalière nu op het lijstje voor een herbeoordeling op kredietwaardigheid! Wie had gedacht dat politieke troebelen nauwelijks invloed hadden op rente voor staatsleningen, leert nu een les. Als je torenhoge schulden hebt én politieke troebelen dan ben je voor de crediteuren een flink risico. En dat kost extra-rente...

SHIFT BIJ DE BUITENLANDSE INVESTERINGEN, OOK DOOR AFRIKA?

Sinds 2004 is er een forse groei op dit punt in Duitsland en sinds 2005 ook in het UK.. Frankrijk, dat een forse groei zag tot 2005 ziet nu een vlak verloop met een beetje stijging. Bijgevolg is nu de stand: UK voorop (met > 750 vestigingen/jaar), en Duitsland en Frankrijk gelijk met elk 580/jaar... De starre arbeidsmarkt en de ongunstige fiscaliteit zijn de oorzaken van de stagnatie in Frankrijk. Er zijn nu in dit land ca 22.000 buitenlandse bedrijven die voor minstens 2 miljoen banen zorgen. Duitsland, de grote exporteur lijkt ook hier fors te gaan scoren in de toekomst.

Een heel ander verhaal is te vertellen over het lenen van geld veelal door het open van Staatsobligaties door beleggers met in hun achterhoofd de ratings van de "beruchte rating offices". Het is zeer goed denkbaar dat een toenemen aantal beleggers niet meer wil lenen aan Grieken, Ieren en Portugezen... maar graag aan bijvoorbeeld Senegal. Het land dat het zo goed doet en een fraaie groei en toekomst lijkt te hebben... Wie had dat gedacht? Staatspapier van Afrika dat couranter is dan dat van een Europees land? Hoe gek gaat het nog worden? Het gelijk van iemand als Sarkozy met zijn Unie voor de

Mediterrannée is steeds duidelijker en die miljardenlening aan Tunesië en Egypte via de GB... is ook niet echt dom.

DEFENSIE IS UIT!

Bezuiniging alom: in Nederland wordt het leger fors bijgeknipt en ook in Engeland, waar men van 50 miljard terug viel naar 40! Min 8% in 4 jaar. Maar von Moltke, de grote Duitse strateeg zei ook: "Geen enkel aanvalsplan blijft overeind bij vijandig contact".

Want nu, door Libië, is het plan al wat gekanteld en moest de UK materieel inzetten wat al zou moeten zijn afgeschaft! Experts wezen meteen op de zwakten in het beleid dat niet aangepast is aan de veranderde types van "oorlogen/acties". Dus moeten Cameron en co opnieuw nadenken terwijl het fregat Cumberland, dat in de ramsj was, in Libië onmisbaar rond vaart..Hetzelfde geldt voor de Fransen... maar in Nederland, dat enkel logistiek meedoet in Libië, blijft het "njet" nu de Nato wéér vroeg om meer actie... Ach denkt die Wilders: wat kunnen mij die paar moslims schelen...

DE EUROPESE JEUGD STAAT (OOK) OP

De democratie lijkt in het slop te zitten, ook bij de jeugd. Die wel diploma's heeft maar geen werk. Zo'n 80% van de 15-24 jarigen gingen in Frankrijk NIET naar de stembus bij de locale verkiezingen. Prodi die recent een grapje maakte naar een hoge Chinese bezoeker kreeg van die te horen: "Er zijn nogal wat zorgelijke zaken op de wereld maar daarvan is de zorgelijke toestand van de westerse democratieën er ook één... En zo zien we een parallel, een lijntje, tussen de "Arabische revoluties" en de bewegingen van de "Europese boze jeugdigen".In Spanje, Griekenland en ook al in Frankrijk. Ook zijn er parallellen mogelijk met partijen als De Echte Finnen en het Franse Front National als je inhoudelijk kijkt. De representanten van de "populaire klassen" en de "verwaarloosde jeugd" lijken elkaar steeds meer te vinden...

Prodi zei toen maar: In de westerse democratieën rennen de afgevaardigden van verkiezing naar verkiezing en hebben nauwelijks tijd om na te denken en dat lijkt in

landen als China nog wel te gebeuren... Een oude wijze politicus wordt wakker. Onze democratieën stellen teleur en dat gaat ons flink opbreken lijkt het. Revolutie gloort...

OOST-EuropA

OPRUIMING IN RUSLAND

Het is opruimen geblazen bij project ontwikkelaars en banken in Rusland. Er wordt nu "onder curatele" geplaatst en er wordt ook deelgenomen in het aandelenkapitaal, om greep op de toestanden te krijgen. Want er staan te veel niet-afgebouwde grote gebouwen in Moskou en idem grote stilgelegde woningbouw projecten. Er zijn ook al enkele bedrijven in deze sectoren genationaliseerd om de chaos te stoppen en een nieuwe stimulans te geven. Buitenlandse banken sluiten nu ook hun filialen: HSBC, Santander en KBC zijn enkele voorbeelden. Unicredit (It.), Raiffeisen (Du) , Citibank (VS) en Soc. Generale (Fr.) pikten al weer dit marktaandeel in...

Het werd hoog tijd dat er werd ingegrepen vanwege de stagnatie en de economische blokkade die er door ontstond. Dus nu op naar een volgende ronde... In het maffiose Moskou.

RUSLAND IS EEN OLIGARCHIE

Poutin c.s. hebben ook hier hun vrienden en geallieerden en die hebben ook weer familie, vooral ook hun zonen. En nu er veel vacatures in besturen van ondernemingen kwamen omdat ambtenaren en politici daar uit moesten (zie hierboven) werden de opvolgers gevonden bij de zonen van "de vrienden van de machthebbers". De rij benoeringen is aanzienlijk en best angstaanjagend.. Een feodale staat in opbouw lijkt het wel. De zoon van een bobo van Gazprom wordt "hoog" bij de Russische Agrarische Bank. En een zoon van Patrushev (bobo van de Veiligheidsraad in Rusland) werd ook al hoog bij diezelfde bank en ene Fradkov werd bobo bij de Vnesheonombank en hij is de zoon van een baas bij de KGB. Waar

Poetin altijd eerder werkte. Dit alles terwijl Medvedev nou net transparantie nastreefde met enkele hem getrouwen. Dus werkte hij Poetin tegen maar verloor bij sommige benoeringen: hij vond dus de grens van zijn macht. Journalisten beweren dat hij ook te weinig grip heeft op veel instellingen en dan helpt onafhankelijkheid ook niet veel. Zo blijven er een vijftigtal families aan de dikke touwtjes in het land trekken en het doet allemaal erg denken aan de Soeharto-familie in Indonesië in de 90-er jaren. En recent zagen we nog eens hoe de familie van Ben Ali en zijn vrouw hun greep hadden gevestigd op s'lands economie, idem bij de Kadaffi's en idem bij de Mubarak's... En wat dacht u van de honderden prinsjes in Saudi-Arabië? Ach, wij hebben er soms ook iet aan: recent kocht de rijke Prokhorov de villa Leopolda in Villefranche-su-Mer. Hij telde 390 miljoen neer en prompt kwam er herrie omdat de waarde maar 200 miljoen zou zijn plus 2 miljoen voor de meubeltjes. Nou staan er een paar voor rechtbank in Aix... en ook daaraan verdienen we best wat. Zo werkt het een beetje: ooit sprak men zelfs in Nederland van de "200 van Mertens", een old boys network dat veel macht had... Maar hun zonen kwamen we niet zo erg tegen later. In elk land, ook in democratieën is het lastig om de benoeringen in de top van instellingen en bedrijven te "ontdoen" van zijn voorkeuren van reeds zittende bobo's. En vaak is er ook niet veel aan de hand want hoog kent hoog en dat is vaak ook "competent kent competent".

[Terug naar inhoud](#)

OOST-AZIË

DE CHINEZEN GAAN "AAN HET JACHT"

Er zijn 447.000 miljonairs maar slechts een paar Honderd "meer dan 18 meter jachten". Maar nu begint ook hier de grote luxe een plek op te eisen. Eerder boten met een karaokebar, een grote keuken en een zaaltje om Mahjong te spelen zijn hier gevraagd. De zon is hier niet uitbundig en watersport is nog schaars. De chinezen gaan (nog) geen

weken varen zoals wij maar ontvangen vrienden/familie tijdens het weekeinde.

En er is hier geen ervaring met jachtenbouw: het bouwen van een namaak jacht kostte hier 100.000 uur tegen 35000 in Europa; maar wel goedkope uren. De westerse jachtenbouwers beginnen nu hier allemaal hun bedrijven en bouwen wat ze noemen "leerboten". Want importeren is nog zeer duur (douanerechten) en het hier bouwen is lekker betaalbaar. Dus de chinezen gaan ook hierin "onze weg" maar met hun eigen accenten en vooral op hun manier en IN China. En over een paar jaar kopen wij Chinese luxe-jachten wedden? Want in dat soort stunts zijn ze erg goed hier: zie nu hun vliegtuigen, TGV's en auto's...

CHINA WIL MÉÉR DOEN MET DUITSLAND

Men wil de handel verdubbelen in vijf jaar en er komt een semi-permanent overleg Berlijn-Peking over economische kwesties. China wil erg graag samenwerken met het high-tech Duitsland om ook in de hogere product regionen groter te worden nu het land ontwikkel en ook steeds duurder wordt. Duitsland heeft China hard nodig voor zijn groei die weer wat lijkt te tanen in de nabije toekomst en ook gezien de kostbare manoeuvre om de kernenergie snel af te bouwen. Merkel is haar ferme protest over de Tibetkwestie (en de provocerende ontvangst van de Dalai Lama) nu ook maar een beetje vergeten. Da muss geschafft werden jetzt...

STUWMEERPROJECT WERD EEN RAMP

De autoriteiten wilden in de 90-er jaren niet luisteren. Toen waarschuwden experts voor negatieve gevolgen van dit enorme 600 km lande stuwmeer om elektriciteit op te wekken. Nu blijkt dat ze gelijk hadden: meren met een te laag waterniveau, aardverschuivingen en zelfs aardbevingen zijn nu de gevolgen. Ook zijn er negatieve effecten op het transport over water opgedoken. De politieke discussie komt nu

op gang en China leert de grenzen van zijn grootheidswaan ontdekken.

HERRIE IN DE CHINESE ZEE

Nadat een Chinese boot kabels beschadigde van een olie-zoek installatie hield Vietnam oefeningen bij de Paracel eilanden. En de Filipijnen stuurden een marineboot om te patrouilleren bij de Spratley Eilanden. Daar vindt men tonnen fosfaat op de onbewoonbare gronden, die echter van grote strategische betekenis zijn. En die waarschijnlijk grote reserves aan gas en olie herbergen. Er spelen in deze zee nog meer conflicten, ook met Maleisië en Brunei wel 5 landen betwisten daar hun rechten en 4 van hen zijn bevreesd voor de machtige 5^e, China. De VS volgen de conflicten op de voet en zegden al vaker steun toe, met name aan Vietnam, dat overigens groot handelspartner is van China...

VIETNAM; DE ONDERAANNEMER VAN CHINA

De chinezen die steeds duurder worden vonden "om de hoek" een goedkoop land. Daar zijn grond, arbeid en belastingen beter van "prijs" dan thuis. Dus exporteerde Vietnam in een jaar +49% meer naar China al is zijn handelstekort met dit land nog best hoog: 8,7 miljard \$. China is hier ook al de 8^e investeerder nu: je vindt er Samsung (96000 werknemers), Canon (8500), Foxconn (5600) dus ook andere landen vonden Vietnam intussen. Arbeid is hier 25% goedkoper zegt Peking (Gem. maandsalaris is hier 150 \$ tegen thuis 200). En zet je de salarissen op een indexbasis naast elkaar (VS, EU en Japan=100) dan kom je op 50 voor China en de groep opkomende landen. China rekent nu al met +15% salariskosten per jaar... en heeft intussen het spel van uitbesteden goed gesnapt. En heeft uiterst sophisticated contracten daarvoor ontwikkeld. En wat ook wel leuk is: de importtaxes in de VS zijn voor Vietnam nogal wat lager dan voor China; dus...Dus de delocalisatie van China naar Vietnam is gaande en de regering daar maakt steeds meer mogelijk. Wat ook veel meer greep op het land meebrengt natuurlijk: ze zijn qua import compleet "chinees"

geworden intussen. Nu gaat men in Hanoi dus de importrem er een beetje meer op gooien, ook voor de luxe producten uit Frankrijk en ook de wijn... Pech gehad dus. Oost-Azië wordt nu helemaal dé fabriek van de wereld...

ZUID-AZIË

RUZIE OM WATER OP HET DAK VAN DE WERELD

De gletsjer van Siachen voedt alle rivieren van Kashmir zowel aan de indische als aan de Pakistaanse en Chinese zijde. En hij werd in 20 jaar ook al 800 meter korter. Al tientallen jaren maken de drie landen ruzie over dit strategische gebied op 6300 m. hoogte en nu wordt er "in stilte" weer eens over gepraat tussen de burens India en Pakistan. India beet de streek sinds 1984 en er kwam in 2003 een wapenstilstand.. Of men er nu uitkomt valt te betwijfelen gezien de vele betwiste gebieden in deze regio. Is het geen olie dan is het weer water... schaarse zaken zijn altijd al inzet van geweld geweest en zeker nu.

NOORD-AMERIKA

F.ZAHARIA OVER DE VS-POLITICI

Deze topjournalist van Time vindt dat de huidige conservatieven in de VS hun realiteitsgevoelkwijt zijn: "net rechts" was altijd ook "rechts met het gezonde verstand". Maar nu zijn ze echt bezig met het duwen naar belastingverlaging en tegelijk het dwingen tot uitgavenverlaging... Terwijl de belastingen nu al op het laagste nivo sinds 1950 zitten! China dat sterk doet aan overheidssteun naar de industrie is voor hun ook al geen voorbeeld. Het feit dat de VS het duurste gezondheidssysteem ter wereld hebben (in % van het BNP) is ook al duidelijk geen garantie o ook het beste te hebben: men is zeker niet beter dan elders.

Hij signaleert dat de pandjesshops in de VS al sinds 2006 gouden tijden doormaken. Steeds meer middenstanders belenen daar nu ook om wat cash te pakken en zijn bereid pijnlijke deals af te sluiten. Want de rente die je daar berekend krijgt ligt niet zelden boven de 50%....

Anderzijds is nu ook het verkoopsrisico voor de pandbaas erg groot geworden; dat was vroeger wel anders.

Fareed maakt zich dus grote zorgen, omdat de conservatieven (ook) hun gezonde verstand verloren en dat begon al bij Bush...

De VS zijn niet meer wat ze geweest zijn en zelfs Fareed is nu een beetje "total loss".

OBAMA: UITSTEL VAN BETALING?

Op 2aug. Is het zover: dan gaat de staatsschuld over de magische grens van 105% van het BNP (= 14.293 miljard \$). Als het congress de limiet niet oprekt... De noteringsboys Standard&Poor en Fitch waarschuwen de markten al...

Als je de schuld ziet in een grafiek sinds 1800 (in % van BNP), dan zie je een zakker van 40 naar bijna 0 in 1850, een jumpje naar 35% in 1870 en dan weer retour naar 10 in 1930. Dan een enorme piek naar zelfs 120% rond WOII met een scherpe daling naar 30% rond 1970. Vandaar begint de grote klim naar nu 105%... Conclusie: het probleem was er eerder zo rond de WOII en in de 20^e eeuw was de schuld het drie dubbele van die in de 19^e.... En nu zitten we weer dicht bij het absolute pieknivo van 60 jaar geleden... Obama staat onder grote druk en het spel wordt keihard gespeeld: men s het politiek gezien in de VS ook al hartgrondig oneens. En dat in tijden va oorlog, wat nogal zeldzaam is!

DE FAILLIETE VS-STATEN

De EU heeft Griekenland, Portugal en Ierland maar ook in de VS zijn er bijna 1/3 van de ruim 50 staten dicht bij een faillissement. Als je de verplichtingen in sociale zekerheid, Medicare en Medicaid mee zou tellen in Californië (12% van de VS-economie), komt de ratio schuld/PNB op 400%!

En zou je ook de privé-schuldenlast in de VS meetellen dan wordt zo'n cijfer 260% voor de VS en 210% voor de EU...

Dus als je de werkelijke financiële toestand van landen wil vergelijken op de manier van de "rating offices" dan is het in de VS heel wat erger dan in de EU. Want in de EU wordt gespaard, zijn er beperkte privé-schulden en ook landen waar fors werd bezuinigd. Ook

Japan met zijn torenhoge staatsschuld van 220% v.h. BNP is er heel wat slechter aan toe als je ook meeneemt dat slechts 10% buitenlandse schuld is... Obama is nog niet jarig als zijn groei niet snel stijgen gaat...

DE AMERIKAANSE PTT IN LAST

De Amerikaanse PTT is even oud als de VS zelf. Ze levert per dag 563 miljoen brieven etc. af... en dat is 40% en er werken 572000 mensen. Na Walmart de grootste werkgever in de VS. Omzet 67 miljard... en daarlangs gezien is het nr. 29 op de ranglijst. Maar helaas er is nu een schuld van 12 miljard \$ en dat is de Congress limiet, ook hier dus.

Hun probleem is natuurlijk de mail en de lage postzegelprijs van 44 c. De betere post is namelijk in handen van privé-ondernemingen waar de salariskosten maar ca 60% zijn: de PTT heeft 80%... Nu s er politieke ruzie over het reddingsplan, en of ze gered gaan worden is nog allerm minst zeker... Ook hier zie je hoe "oud en grijs" afzakt tot faillissement...

DALENDE CRIMINALITEIT IN DE VS

Dat is verrassend nieuws: de crisis versterkt dus de criminaliteit niet? Dat staat haaks op al onze (voor)oordelen dus. Van Oost naar west, via Zuid en Noord zijn de afnamen: 0,4 %, 5,8 , 7,5 (!) en 5,9.

Per delict is de daling: Moorden -4,4%, Verkrachtingen -4,2 , diefstallen - 3,6 en agressies - 3,6... En laat dat nou ook de tendens zijn in Frankrijk en elders... Dit moet eens scherp worden onderzocht voor dat iemand het snapt en gaat vragen om méér crisis om de misdaad te bestrijden.

PALIN, DE SCHRIK VAN DE REPUBLIKEINEN

Ze maakte er een potje van en twee van haar series op tv mislukten al heel snel. Toe kreeg ze de schuld van de aanslag op Gabby Giffords want ze had een gewapende aanval op haar site gesuggereerd. Daarom moest ze even wegduiken in de pers... Maar nu reist ze weer rond in haar bus en kocht een huis van 1,7 miljoen in Arizona. En er komt een

documentaire over haar op TV onder de titel: Rocky waarin ze de rol van Stallone speelt... Ze staat op 17% in de polls voor president, ver achter Mit Romney: in haar partij zijn ze wat benepen voor haar uiterst woeste en chaotische gedrag... Maar ze weet intussen als geen ander hoe ze haar imago in de pers kan versterken en haar royalty's oppeppen. Ze is nog jong verzuchten collega's en erg energiek en bezit een enorm charisma. Dus als ze in haar hoofd wat minder chaos zal hebben is ze voor de toekomst nog lang niet afgeschreven in de conservatieve hoek? Ze zal ons nog flink gaan bezig houden in de toekomst. Maar pas echt als de zeer wilde haren er af zijn.

GUANTANAMO

Weer "No news" en dat is eigenlijk: bad news voor het aanzien van de VS en Obama waar het gaat om "(mensen)rechten... De mislukking van O's politiek op dit punt is wel erg opvallend. En Bin Laden is al lang naar de haaien en de aftocht in Afghanistan wordt na de in Irak ook al een feit...

[Terug naar inhoud](#)

LATIJS AMERIKA

DE NIEUWE PRESIDENT VAN PERU

Ollanta Humala is ex-parachutist en ook lid van een nogal radicale partij en volgt nu eind juli Fujimori (rechts) op. De beurs zakte 12% bij de uitslag van de verkiezing. Hoe zal het nu gaan met de 50 miljard aan buitenlandse investeringen en de groei van 5,7% vraagt men zich af? Ollanta moet een "signaal" afgeven via de benoeming van zijn minister van Financiën... daarover denkt hij dus nu na. Maar hij heeft ook al een visite geregeld aan Dilma Rousseff van Brazilië en geeft daarmee al een kleine aanwijzing dat hij niet zo radicaal zal gaan als zijn omgeving wel zou willen.. Dat is de radicale vakbond waarmee hij ooit een kopermijn bezette van een buitenlandse eigenaar.. waarmee hij op Chavez van Venezuela begon te lijken. Maar nu dat land in een economische catastrofe zit is dit voorbeeld niet erg aantrekkelijk meer... En de sterke oppositie in het Congress zal

elke radicalisering ook snel om zeep gaan helpen. Ollanta is wel een oud vakbondsman maar mist de grote ervaring van zijn "voorbeeld Lula" , dus dat gaat spannend worden in Peru.

CHAVEZ ZIEK IN CUBA.

Hij blijkt te zijn geopereerd aan een kanker gezwel en verblijft al weken in Cuba voor medische behandeling. Daar kwam een bezoek aan hem door Fidel Castro op de TV en in Venezuela neemt Chavez broer Adan (!) de zaken waar... Het voorbeeld van de Castro's doet kennelijk volgen. In Venezuela zegt men dat een eventuele "opvolging" door deze broer erger zou kunnen zijn dan nu onder de zieke Hugo Chavez.. Weer een dictator in een ziekenhuis die zijn positie moet overleiden houden: zoals bij de Castro's eerder, nu bij Saleh in Jemen en ook dor Hugo Chavez... En de wet wordt dan even "geparkeerd".

DURE OLIE IN EQUATOR

Het gaat Chevron-Texaco zo'n 6 miljard € kosten en dat is schadevergoeding voor de slachtoffers van tientallen jaren vervuiling in het land. Erger dan de ramp met de Exxon Valdez en ook rampzaliger voor de mens dan Tsjernobyl. De olieboeren hadden er 396 putten met elk 4 à 5 afvalbassins. En om het stof op de wegen te bestrijden sproeide men die gewoon jarenlang met olie... en toen ook de basins verwaarloosd werden begon na jaren het water overal te ruiken naar olie. Na vele jaren bescherming door de staat begon een indiaan met een aanklacht in 1993en verzamelde om zich heen een grote groep slachtoffers, maar de overheid riep enkel: waar is jullie advocaat en dat was het... Dus werd Fajando zelf advocaat en in 2003 kwam er een nieuwe klacht. Wel 106 experts deden hun werk voor de rechtbank en professionele advocaten en het vonnis was: 8,6 miljard \$ betalen op 14 febr. 2010 uitgesproken. Echter Texaco had geen bezit in Equador om beslag op te kunnen leggen... Dus moest er in de VS een veroordeling volgen wat na veel moeite lukte... En nu moeten de slachtoffers

proberen het beslag elders uit te voeren want Texaco heeft laten weten niet te willen betalen... De laatste ronde van een ongelooflijk drama is nu ingegaan...

Als je nu denkt aan al die olie en gas activiteiten om steengas te exploiteren dan wordt het je bang om het hart. Maar er is nu in de meeste landen wel een heel andere milieuwetgeving en een vergunningstelsel. Maar nood breekt wed, dat weten we ook... En wat nood is kan ook de regering veranderen in het staatsbelang.

[Terug naar inhoud](#)

OCEANIË

AUSTRALIË LIJKT OP CALIFORNIË

Een land met 25 miljoen inwoners, tolerant, democratisch, vriendelijk naar immigranten, en met droom stranden. Zoals het Californië van dertig jaar geleden. Bleef ook buiten de crises sinds 1991 en een exportparadijs vanwege zijn grondstoffen. Land in een soort "Californian Boom" dus. Toen lukte het deze VS-staat, met een hoogwaardig opleidings systeem om industrietopper te worden.. Maar het ontbreekt hier wat aan zelfvertrouwen en flexibiliteit, de Australiërs klagen te veel terwijl ze een WW van 5% kennen! De regende kaste lijkt zich niet echt bewust van de mogelijkheden en toont weinig politieke moed. Over de CO2 problematiek is het een waar getrouwtrek zonder uitkomst tussen de liberalen en links terwijl men nou net hier een wereldleider zou kunnen zijn... Heeft Australië een beetje de Europese ziekte?

[Terug naar inhoud](#)

MAGHREB-NABIJE OOSTEN

DE TURKEN ZIJN HÉT ARABISCHE MODEL

Het gaat erg goed in Turkije: alle indicatoren staan op maximaal. De Fransen zeggen: Le croissance et le croissant (de Econ. Groei en ook de halve maan). In Egypte, Tunesië en ook Libië wordt met bewondering naar de welvarende turken en hun staatsinrichting gekeken: dit bevat veel democratische

opstandelingen wel iets heel anders dan die oude Arabische koningen, die have dictators. En de Turkse regering vent hun model ook sterk uit: ook via de Turkse stichting voor economische en sociale studies. Ook hun sterke optreden in de geopolitiek wordt bewonderd al moesten ze even hun plekje zoeken in de Libische kwestie. Ze zijn ook Natolid en willen bij de EU horen... Dat alles, en de grote luxe nu al in Istanbul, roept grote bewondering op. Geen islamitische republiek, geen kalifaat, nee een democratie op met islamitische wortels.. Zoals die van ons, gebaseerd op joods-christelijke wortels. En ook kerk en staat gescheiden en een gekozen parlement. Dat zou zelfs het CDA kunnen bevallen alsook de Duitse CDU/CSU toch? En wij willen die turken HET voorbeeld tegenover dat stoute Iran, niet in onze club? Dat is toch arrogant en "een beetje dom", niet dan? Morgen is het onze machtigste buur en onze grootste exportmarkt samen met... de landen met die Arabische revoluties nu. Ai ai Europa!

KISSINGER OVER DE REVOLUTIES

"Wat we bij de Arabische revoluties zien is de eerste scène van de eerste akte van een toneelstuk in vijf aktes. Maar het is een enorm belangrijke ontwikkeling". En daarna legde hij uit dat "Irak mogelijk binnenkort het enige land in het MO is dat een echt representatieve regering heeft, al zei hij opnieuw, daar achteraf niet die bloedige oorlog van 10 jaar voor over te hebben... U weet, net als 80% van het Congress was ook hij toen vóór die oorlog... En hij wijst op de westerse geschiedenis op weg naar democratie en spreekt over "200 jaar die daar voor nodig bleken". Dus dan weet u het wel: die revoluties staan nog generaties op de voorpagina's.

De greep van de VS op het MO taant snel nu: de nieuwe democratieën als Irak en Egypte nemen duidelijk meer afstand. In TIME stond: "The post-american days are coming". Door het opruimen van de dictatoren, de revoluties en het opkomen van democratieën verliest de VS hier

positie. De tragiek van de foute voorbeeld – democratie is zichtbaar.

DETAILS OVER HET OPENEN VAN DE GAZA-GRENS

Egypte laat er max. 400 per dag overheen in Rafah en je moet je passage één dag tevoren aanvragen. Ook staan er 5000 namen op een zwarte lijst: zij mogen niet “over”. Dat is de facto niet echt veel meer dan het “vroegere Egypte” er ook al over liet op jaarbasis gezien. Vandaar dus ook de complete bestorming op de eerste dag van “opening”. De bottomline is dus: Je hebt geen visum meer nodig, behalve dan de 18-40 jarigen... Dat openen is meer politiek dan echt “vrij verkeer” dus. Egypte kiest positie: losser van Tel Aviv maar wel goed voorzichtig. Controle en goederenstroom blijven als vanouds, maar voor de business is het nu wat gemakkelijker geworden. Er zijn toenemend contacten met China vanuit de Gazastrip: business is business en Palestijnen zijn dynamische handelslieden.

DETAILS OVER GEWELDDADIG SYRIË

We horen half juni over desertie in het leger, daar wordt onderling gevochten en is steeds meer weigering op het volk te schieten. Broer Maher met zijn 4^e Divisie, die enkel uit Alevieten bestaat die ook nog allemaal uit één dorp komen (net als uit Tikrit bij Saddam) en zijn geheime diensten oefent een afgrijselijke terreur uit. We zagen hoe zijn mannen naast lijken van betogers, oude gewern neerlegden, om dat dan te filmen en uit te sturen naar de pers en het internet. Maar helaas voor Maher werd HUN fraude gefilmd en uitgestuurd... Tot groot afgrijzen van velen, ook de turken. Het opstandige stadje aan de noord-westelijke Turkse grens werd, nadat er 120 dode politiemensen “vielen” door Assad c.s. met tanks en helikopters belaagd. De bewoners waren voor het grootste deel al gevlucht naar Turkije... Want de laffe moord van bewapende rebellen op “arme politie-agenten” moest worden gewroken, heette het. Dat het echter soldaten waren die door de fanaten van de 4^e divisie werden afgeknald omdat ze niet op burgers wilden

schieten, deden, werd zo weer eens verdraaid. Het lukt de Assad's steeds minder om de waarheid te verhullen of te verdraaien. Niemand gelooft hen want er is ook geen buitenlandse journalist daar... En dat zal de ondergang van Assad c.s. gaan versnellen.

OBAMA NEEMT VEEL RISICO

Hij zei: “We moeten doorgaan in nederigheid, maar het is echt niet de VS dat de mensen dwingt op straat te protesteren”. En hij trok parallellen tussen de Amerikaanse en de Arabische vrijheidsstrijd. Twee jaar na zijn toespraak in Caïro en enkele weken na de dood van Bin Laden liet hij in zijn laatste speech zijn vastberadenheid zien om zijn strategie door te zetten. Zijn positiekeuzes naar de Arabische landen zijn nu nogal variabel en hij doet zijn best de “zig-zag” politiek uit te leggen. Bij de keuze voor sancties tegen Assad zette hij politiek gezien een moedige stap en zijn “Marshall-plan” voor Egypte en Tunesië viel erg op. In het Mo-conflict nam hij, terwijl hij zei dat zijn steun aan Israël onvoorwaardelijk bleef, een stevig risico met zijn steun te betuigen aan het uitroepen van de Palestijnse staat bij het behalen van voldoende steun in de VN in september. En hij had het “over de grenzen van vóór 1967 met enige wijzigingen” wat in Tel Aviv hard aankwam. Hij verzekerde zich hierbij niet tevoren van de EU-steun... hij wilde zelf alle krediet voor zijn stap opstrijken. Immers hij zit ook in zijn hervervkiezingstrijd nu. Obama verliet nu zijn positie van arbiter en koos de zijde van Abbas c.s. . Wat moedig is maar ook “risqué”. Of is het een knappe en goed getimedede interventie? We zullen het gaan meemaken...

DE TURKEN WILLEN WEER MEEDOEN

Turkije was een goede vriend van Syrë en ook van de Assads en oefent nu toch maar ook druk uit op de regering samen met enkele andere Arabische landen. Assad moet stoppen met dat neerschieten van opposenten, politieke gevangenen vrij laten en naar overleg en verzoening

streven. Er zijn nogal wat politieke groeperingen die dicht staan bij de moslimbroederschap; dus moet Assad zeker niet zijn vaders bloedbad in Hama (1981) na gaan doen... De interne verhoudingen tussen de diverse politieke groeperingen binnen Turkije hebben veel van doen met de Turkse relatie met dit land... Denk ook maar aan de Koerden. Nadat Ankara ook ommekeer maakte met Kadaffi begrijpt het nu ook dat Assad zo niet verder kan gaan. Maar de minister van Buiza van Turkije was niet erg optimistisch over het huidige inzicht in zijn situatie van Bachar Assad; die lijkt wat blind te zijn door een wat verkeerde politieke entourage.

En Ankara liet ook weten een echt Ministerie voor Europese toetreding op te richten: deze activiteit was tot nu toe in het Ministerie van Buiza ondergebracht. De Turken gaan ook hier dus echt "op het gas".

Leyla Zana, 1995 de prijs Zacharov, 10 jaar in het gevang na een forse speech in het parlement (voor hoogverraad!) is weer vrij en leidt de Koerdische partij voor Vrede en Democratie. Een Koerdische vrouw in Turkije met een ijzeren reputatie: dat is ook Turkije. Dat staat een beetje tegenover die gevangenen journalisten... en die beperking van het "vrije woord" daar..

IRAN LIGT NU ECHT ACHTER..

De Arabische revolutie worden het bankroet van de politiek in Iran net zoals dat met Al-Qaida en Bin Laden c.s. gebeurt nu. En zijn kernprogramma "is going nowhere" zoals de NY Herald schreef. In het buitenland moet het regiem het hebben van enkele moedige Arabieren en intussen met het met veel geweld het opkomende vrijheidsideaal in eigen gelederen onderdrukken.

"Iran = Ground Zero of the civil rights movement" zei (weer) de NY Herald recent.

En met Amadinedjad gaat het ook niet lekker: -hij moet zich mogelijk verantwoorden voor verkiezingsfraude in 2009 (onderzoek loopt)

-hij werd flink uitgejouwd bij zijn herdenkingsspeech van Khomeiny op 5 juni j.l. Maar het is de vraag of er ná A. niet iets nog veel ergers komt. Want A. die wel steeds de discussie zoekt, ook met de VS, verliest het

nu tegen de radicale fundamentalisten om hem heen. Khomeini is de kern van deze groep en uiterst anti-westers. Rafsajani heeft het tegen hem ook moeten afleggen. De VS c.s. zullen de hoop op politiek overleg voorlopig moeten begraven en er blijft enkel harde politiek met sancties etc. over vooralsnog..

Het regiem dreigt ten onder te gaan aan zijn onhoudbare hypocrisie, maar slaat eigenlijk nog een keer radicaler af... De vlucht vooruit..

FLITSEND TURKIJE

Hun economie raakt al ernstig oververhit: groei ruim boven 7% een inflatie à la UK (7,5%!), 18% salarisstijging in 2011, de consumptie stijgt met 25%, de kredietverlening met 30 à 40%... en er is een begrotingstekort van 8% (ai!, maar de staatsschuld ligt op ca 40% van het BNP). Dat zijn "onze" westerse cijfers uit de zestiger jaren. Dus doet men nu de rente omhoog en legt hogere kapitaaleisen neer voor de banken. Er is echter ook wat ander achterstallig onderhoud: geen minimum salaris, te veel zwarte economie, te hoge energiekosten... Turkije lijkt op de EU in zijn bloeijaren en dat zegt nu niet Erdogan, the winner, maar The Economist.

Het kijkt ook watertandend naar de aartsvijand Griekenland waar nu alles in de ramsj gaat. Vooral de stad en haven van Tessaloniki is "gewild", want daar werd immers Atatürk geboren... Die later de Grieken uit Turkije wegjoeg. Ankara is echter voorzichtig en wil, gezien de historie zeker geen verkeerde ressentimenten wekken in dit EU-land, dus doet men het stapje voor stapje om geen achterdocht te wekken. Maar Athene heeft geen enkele keus meer en ligt in de etalage. Ook dit speelt mee bij de Grieken die nu uit dat gat moeten kruipen met een negatieve groei en een staatsschuld van 150% van hun BNP...

Maar er is ook de andere kant: die combinatie van islamisme en nationalisme. Het autoritaire van Erdogan, zijn forse optreden tegen de vijandige pers, zijn op achterstand zetten van de vrouw en zijn

religieuze retoriek. Zijn derde verkiezing heeft dat nog versterkt. Je zou kunnen zeggen ook Turkije slaat rechts af en dat betekent in die cultuur en historie helaas ook “verslechtering van de positie van de vrouw”. Net zoals de linkse vrouwenbeweging in het westen ook minder extreem te zien is. E. kreeg geen 2/3 meerderheid en zal nu met een versterkte oppositie moeten rekenen... maar hij staat sterk in zijn land nu. Het zou beter zijn als de EU daarover met hem zou praten nu in het kader van eventuele toetreding...

MAROKKO HET ANDERE MODEL

De koning had lef en vaardigde op 17 juni een grote verandering uit in de constitutie van 1961 en die zou op 1 juli aan de orde gesteld worden in een referendum. Hij presenteerde zich als “burgerkoning” van een toekomstige “moderne staat”. Daarmee verlegt de koning de sociale discussie naar de nieuwe regering en treedt als koning op de achtergrond. Weer een vrucht van de Arabische revolutiegolf!

Vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw, een moderner familierecht en vastleggen van de “andalusische en joodse wortels”. Wat zeer opmerkelijk kan worden genoemd en een sterke politieke betekenis draagt. Immers Andalusië, Al Andaluz vroeger, is het zuiden van het huidige Spanje uit de EU en die “joodse wortels” bevestigen de acceptatie van de staat Israël opnieuw!

De premier komt voort uit de grootste partij, de koning geeft daarbij advies, hij benoemt de hoge functionarissen en bepaalt de lijnen van de algemene politiek. Het koninkrijk wordt in regio's verdeeld en ook zal het berbers als taal worden erkend (ze wordt door 32 miljoen mensen gesproken). Dat laatste is gezien de jarenlange onderdrukking van de “opstandige berbers” én de bevoorrechting van het Arabisch een erg moedige stap.

De koning blijft “commandeur des gelovigen” zoiets als in de anglicaanse kerk het geval is met de engelse koningin. Monarchie en islam zijn ook vastgelegd en kunnen niet veranderd worden zonder grondwetswijziging.. In het land en daarbuiten was er grote weerklank enkel de Beweging van 20 februari was zeer kritisch. Hij houdt wel de teugels in de

handen van defensie, veiligheid en de diplomatie en mag ook een minister ontslaan nadat de Hoge Raad dat ontslag goedkeurde. Dus hier behoudt de monarch enkele forse privileges...

Nu gaat de koning, na het referendum, deze grondwet snel invoeren om de oppositie de veel wind uit de zeilen te nemen.

De koning maakt zijn handen vrij en laat veel politieke discussie aan regering en parlement: wat handig zat is nu corruptie, werkeloosheid en ongeletterdheid flink moeten worden aangepakt. Mohammed VI geeft hiermee zijn democratische inslag nog eens aan en wordt een serieus tweede model voor andere moslimlanden, naast Turkije.

De “arabische wereld move't”, onze burens veranderen snel, en dat moet zelfs voor “ongelovigen” als de PVV toch eigenlijk een “ware vreugde” zijn? Zeker nu de Nederlandse regering ook nog besloot om 7 à 15 miljoen (= 1 € per Nederlander!) te schenken aan Arabische landen in transitie... Waarbij Marokko (ja Geert!) , Tunesië en Egypte als eersten op het lijstje van Buiza prijken... En zo hoort het dus, al is het bedrag erg krenterig!

DE TIJDBOM IN ISRAËL

In 1948 bleven er 160.000 Palestijnen wonen in Israël dat werden er 1,3 miljoen nu. De diaspora in de omgeving is 4,1 miljoen mensen groot. Al 20% van de bevolking van Israël is Palestijn nu en dat groeit snel. Ben Goerion probeerde hun aantal zo klein mogelijk te krijgen en sindsdien worden ze steeds sterker achtergesteld. Maar hoe meer druk op hen hoe meer het zelfvertrouwen lijkt te groeien. Israël zal zijn houding naar hen toe echt moeten herzien om een groeiend risico van een interne clash te voorkomen. Wilt u meer weten: lees dan *The forgotten Palestinians* (Pappé, Yale Univ. Press) en *The Conflict within* (Waxman, Cambridge Univ. Press).

PALESTINA BOOMT

De groten van de informatica industrie denken serieus aan een soort "Silicon Valley" in Palestina. De groei is daar liefst 10%!

Er zijn al diverse Sart-ups op dit gebied en ook risc-capital investors zijn al actief in de high-tech hier. Googele, Cisco, Soros zijn de namen. Zij die in de 80-er jaren in Israël aan dezelfde upswing deelnamen (met veel R&D activiteiten in Tel Aviv en Haïa) zijn nu actief in Palestina, vooral in Ramallah. En ze deden dat al vóór de Arabische revoluties hier waar er al 300 ondernemingen zijn en 2000 gediplomeerden per jaar in de high-tech. De VS steunen ook al langer deze ontwikkeling met geld en duwen dit jeugdige, dynamische "land" nu met kleine stapjes omhoog. Wie de (slimme) jeugd heeft, heeft de toekomst tegenwoordig... Op naar Palestina dus... en Israël kijkt toe...

HAMAS VERLEGEN MET KONVOOI

Het lang voorbereide hulpkonvooi voor Gaza wilde vertrekken, tot grote schrik van Hamas. Want dat was intussen weer op vrijersvoeten met Fatag en wilde echt geen internationale sores via ingrijpen van Israël in dit konvooi... Want er was ook al herrie met Fatag over de nieuwe premier.... Dit is de organisatoren met ideële motieven nauwelijks uit te leggen.., Hamas is even uit fase geraakt met haar eigen (nu verouderde) imago van het "arme Gaza dat moet worden geholpen tegen de joden" dat ook weer redelijk vrij bij Rafah heen en weer kan naar Egypte. De boten zullen echter vertrekken, waarvan twee uit Marseille... Idealisme contra politiek: de oude kwestie is weer eens aan de orde.

Ik was getuige van een flinke demonstratie bij die boot in de Vieux Port waaraan veel politieke clubs deelnamen, vooral veel PCF-ers en NPA-ers gaven acte de presence. Een zeer welbespraakte grijze mijnheer sprak ons allen toe... Hij gaf een zeer deskundige uiteenzetting van de situatie in het MO en de rol daarin van Israël en Gaza... Later bleek dat deze bot "om administratieve redenen niet uit Marseille naar Gaza mag vertrekken". Maar wel uit een andere Europese haven..

AQMI JATTE VEEL WAPENS

De minister van Buiza van Mali, buurland van Libië zei het: Aqmi heeft nogal wat wapentuig gepikt in de Libische oorlog en dat opgeborgen in de Sahel-Sahara. Zware mitrailleurs, flinke kanonnen en anti-lucht geschut. Ze houden zich nu rustig want anders krijgen ook zij er een Natobom op en ze houden ook hun gijzelaars achter de hand. Dit gaan we merken ná Libië!

[Terug naar inhoud](#)

TRENDS/TECHNOLOGIE

UW VOLGENDE TV

Loewe heeft hem al voor de liefhebbers: de complete, moderne TV. Mert er in alle tuners: voor digitale TV, voor satelliet-ontvangst, kabel etc. Een harde schijf van 250 Go om 200 uur TV en verbinding is mogelijk met huiscomputers en internet waardoor je ook TV en Radio kunt zien/horen via internet. En je kunt zelfs in het live-programma wat je kijkt terug bladeren... zonder dat je info verliest.

Het mooie ding dat je op zes verschillende voeten en in vele lijstkleuren kunt krijgen kost 2300 €. Nou daarvoor kun je toch niet achterblijven en turen naar zo'n ouwe kijkkast?

DE F..PHONE IS ER!

De HTC Chacha is er en met een F..toets er op. F voor Facebook natuurlijk! Druk hem in en plaats video's, foto's, tekst op uw profiel op Facebook. Het geheugen is wat klein dus u moet er een Micro/SD kaart bijkopen. Hij kost 290 €, niet echt goedkoop. En nu maar wachten op de T..toets, de Y..toets en de M/toets kortom het hele alfabet en dan moet er dus een extra/keyboard op die telefoon!

DE TIJD IN UW MANCHETKNOPEN

De een wil een giga-horloge om zijn pols waarop een blinde zelfs l'heure kan aflezen en de ander zoekt het in "klein maar fijn". Het is van Milus en dat betekent een horloge ingebouwd in uw manchetknopen! Ludiek, fraai gemaakt en exclusief dus, ook in zijn prijsje van 295 €. Het wind zichzelf

op door beweging en gaat door de zwaartekracht vanzelf goed leesbaar staan hoe u het ook wil aflezen. Wel uit uw hemd doen, want het kan niet echt tegen een wasbeurt!

VAN DEZE TENNISROBOT VERLIEST U

High Tof in Frankrijk vond hem uit: een ballenwerper om tennis te trainen. Hij heeft een toetsenbord en beeldscherm en je kunt de meest gemene speltypes programmeren met zelfs apart verlopende periodes er in. Hij kan voor zo'n 30 ballen worden geprogrammeerd à la Federer, Nadal en Djokovic. Zes ingenieurs werkten er aan en hij komt op de markt voor 9700 €. Dat is voor iemand die hoog wil gaan een peuleschilletje. Ik vond niet of hij je ook laat zien, achteraf, wat "die Nadal" op jouw retourbal terug sloeg, maar dat kan ie natuurlijk niet... En dat zou je nou wel eens willen weten... Want een robot maken die dat kan, dat duurt nog even.

VENTILATOR ZONDER SCHOEPENRAD

James Dyson, die van de stofzuiger zonder zak, vond hem natuurlijk uit. Want een ventilator is ook een ding dat lucht verplaatst... De AMO3 is er en ziet er fraai uit> Het is eigenlijk niet meer dan een grote ring die op een fraaie voet staat. Niks schoepenrad dus, er draait niets.. Het ding zuigt lucht naar binnen, en perst die er weer uit in andere richtingen en dat doe je met een afstandbediening. Ze zijn getest voor 38000 uur gebruik en dat is ca 10 jaar...

De AMO3 weegt 4,3 kilo en "doet" 33 liter lucht per seconde en vergroot die 18 keer in volume. Hij kan tussen 1,2 en 1,4 meter hoog zijn. De prijs is "effe slikken": 399 €... Maar er zijn ook "kleinere" voor een betere prijs, dus go for it! Koop een keertje geen nieuwste mobieltje bijvoorbeeld!

Want ook u wilt toch wel ook "the top of it all" op ventilatorgebied?

LASERTRANSPORT GAAT BLOEDSNEL

Het Techno Instituut van Karlsruhe vond uit dat je wel 700 DVD's op één laserstraal kunt transporteren in één seconde! Dus een rondje muziek met beelden opsturen wordt straks, als je glasvezelkabel hebt, ook een

fluitje van een cent. Opslagcapaciteit en transportsnelheid zijn in de elektronica nog lang niet op hun max!

X3 VLIEGT MAAR ZAL NOOIT WORDEN VERKOCHT

Hij lijkt op een vliegtuig en op een heli en dat is ie eigenlijk ook beide. Met zijn 4800 pk klimt hij 5000 voet per minuut onder hoeken van 40 graden en daarmee lijkt ie op een jachtvliegtuig. En rechtuit vliegt hij ook 430 km/u zoals een turbinevliegtuig. En hij kan stijgen en dalen als een heli. Eurocopter toonde hem op de vliegshow van Le Bourget, maar hij is niet te koop. Deze hoogst geheime ontwikkeling (zonder subsidies vanwege de geheimhouding!) heeft het bedrijf enorm veel geleerd. Maar 50 personen werkten er aan in een grote hal op het militaire vliegveld in Istres... waar zeer hoge veiligheidseisen gelden vanwege het nucleaire wat daar ook ligt. Het zal van grote invloed zijn op de volgende reeks van wel te verkopen heli van het hybride type. Die allemaal kunnen opstijgen op een vlak van enkele m2 maar ook razendsnel zijn: 50% sneller dan de huidige. En dit alles zal de prijs ca 20% doen stijgen maar de uurkosten zullen fors dalen...

Daar gaan de militairen dus nog veel meer van horen en mogelijk ook de burgerluchtvaart... En we zagen weer eens wat er allemaal moest worden gestunt om een ontwikkeling echt "geheim" te houden.

BUS ZONDER CHAUFFEUR

Cybus ziet alles met zijn vele kunstogjes en voelers en gaat zonder baasje over straat. Electrisch natuurlijk en u kunt hem gewoon bellen op zijn "paaltje" in de stad en hij komt eraan. Hij heeft 5 plaatsen en u typt op zijn scherm uw bestemming in bij het instappen. Hij heeft alles aan boord en GPS't u naar uw bestemming. Hij kijkt zelfs in dode hoeken met lasers en rijdt nu proef in La Rochelle op een traject van 800 meter. Maar hij gaat wel langzaam: 10 km/uur. Imara en Inria Paris-Rocquencourt maken hem.

Dus op naar de bus zonder driver.

PREVENTIEF MEDICAMENT ANTI-KANKER
Het kan 65% van de borstkankers voorkomen (bij hen boven de 60 jaar met aanleg voor kanker). Het is een stof die de synthese van oestrogenen voorkomt, die een rol spelen bij die kankers. Het is drie jaar in de VS getest en deze "chemische preventie werkt er goed. Ook in de UK en Frankrijk wordt er nu, met een variant, getest. De mens krijgt (bijna) alles onder de knie!

KUNSTMATIGE HASH

In de VS is de kunsthasj op de markt en loopt als een trein. Het wordt verkocht in gekleurde zakjes als geurstof of badzout en dat is legaal. Het is al een markt van 5 miljard daar. En zo'n 1000 ondernemers zitten in deze business. Het internet loopt er van over... Je kunt het product eenvoudig maken ook dat staat al op internet. De DEA heeft al een aantal recepten verboden maar krijgt de zaak niet te pakken... Want je kunt het spul overal ook "zwart" krijgen.

[Terug naar inhoud](#)

TOPICS/CAPITA SELECTA

-RECHTLIJNIGE LANDEN

Kijk op de kaart even naar Libië en zijn omgeving en vooral naar die grenzen als kaarsrechte strepen...

In 1916 tafelen Franse en engelse diplomaten in het MO heel wat af. Want zij moeten het eens worden over de verdeling van hun de vloed van hun landen in wat de resten zijn van het ingestorte Ottomaanse Rijk... En tijdens een goed glas wijn trok men daar, al tafelend, de lijn Sykes-Picot die de bezegeling werd van het lot van vele landen tot op vandaag, 100 jaar later. Daarom kwam en Syrië, Libanon etc, in de Franse invloeds/machtssfeer en Jordanië, Irak etc. in de engelse. En die "verwantschap is er nog tot op vandaag: Londen rende mee met Bush in Irak en Assad werd altijd vaderlijk toegesproken door Chirac tot Hariri gedood werd. En ook daarom is het dat Londen n Parijs zo druk zijn in Libië.

De diplomaten hadden niets op met etnische/religieuze grenzen van eeuwen geleden men trok strepen vanuit de westerse machtoptiek en maakte dus landen met een onmogelijke samenstelling. Daarom zijn Libanon en Syrië van die kruitvaten tot op vandaag en ook daarom waren er daar zoveel dictatoren tot op vandaag. Want om zo'n bijna ontploffend land bij elkaar te houden moet je een Orwelliaans regiem installeren. Joegoslavië onder Tito was ook zo'n voorbeeld en we zagen wat er gebeurde na zijn dood... En wat er nu in Irak gebeurt (elke week twee bommetjes) en het angstige gedoen in Syrië en Libanon, waar gebalanceerd wordt op het scherp van de snede om niet in chaos te vervallen, is hiermee ook verklaard. Libanon met zijn (grondwettelijke) christelijke president (!), en premier van Soennitische komaf en een parlamentsvoorzitter die sjiïet is. Allemaal erfenissen van die rechthoekige benadering. .

Joegoslavië en andere landen in de omgeving waren onder de Ottomanen geplaatst onder de Sultan van Costantinopel en het land bestond bestuurlijk (NIET geografisch) uit "miletten": het joodse milette, de christen-orthodoxe, de moslim milette, de armeens-koptische... En deze mensen uit die "miletten" woonden allemaal door elkaar natuurlijk niet geografisch gescheiden: dat regeert ook makkelijker want dat "verdeelt lekker". Aan de huidige strijd in België kun je zien wat er gebeurt als je dat niet doet... maar langs taal/culturele grenzen.

Hiermee is voor ons weer eens duidelijk waarom er zo omzichtig met de Syrische revolutie wordt omgesprongen, waarom die Assad wordt gespaard (een der ruigste dictatoren van het MO net als Saddam en Kadaffi) en waarom Libanon ook zo'n glazenkast is.

Zo is het neokoloniale optreden na het Ottomaanse Rijk er de oorzaak van dat we nu nog zitten met "kunstmatige uiterst labiele landen" die (moeten) worden geregeerd met "ijzeren hand", dus door dictatoren... Zie Assad, Saleh, Saddam,

Kadaffi etc. die daarom ook , als oligarchieën overleefden meer dan halve eeuwen. Eigenlijk vanaf 1920 ... En dictaturen zijn altijd landen zonder openheid,vrijheid, veiligheid, welvaart en vrede... Dus in onze ogen “onderontwikkeld”, achterlijk zou ene Wilders zeggen. Een der laatste stunts was de afscheiding van Abkhazië van Georgië met hulp van de russen. Het resultaat daarvan in 1993 was een werkelijk totaal belachelijke chaos , iets onbestaanbaars en ontplofbaars dus ook. Want de onvrede etert bijna een eeuw oor en als dan het “oude” omvalt breekt er een ongelooflijk geweld uit. Wat niks dwaas is want die torenhoge spanningen zoeken “vrede” en dat gaat nog steeds via bloedige wegen. Het westen betaalt nu weer mee aan de aflossing van een (neo)-koloniale hypotheek en hoe.... En wat er dus KAN volgen na de revoluties kunt u nu zelf raden. Gode zijn ons allen genadig dus... Er zijn eigenlijk maar enkele “gelukke landen”: zie Denemarken, Nederland, Frankrijk bijvoorbeeld. Maar zelfs in deze groep vinden we ook de afvallige Corsicanen en de zich niet thuis voelende Limburgers... (ik kan het een beetje “navoelen”).

Zo wordt dus geschiedenis bepaald, gestuurd en geschreven...en dit bepaald nu nog het “gedrag” van de westerse diplomaten. Terwijl vele op afstand niet snappen waarom je wel in Libië er op slaat maar niet in Syrië...

(LS, mede naar een artikel uit de Volkskrant van Tempelman, mei 2011)

DE LANGE WEG VAN DE 2° RELIGIE VAN FRANKRIJK

In het Franse tijdschrift “Histoire” stond een veelzeggende opsomming van de historie van de islam in dit land, eindigend in de “Arabische revoluties”.

1830. Frankrijk neemt, onder zwaar verzet, Algerije in.

1856. Napoleon III laat een “carré musulman” met moskee inrichten op het kerkhof Père Lachaise. Die worden in 1914 weer “gesloten/afgebroken”..

1861. Een Franse journalist, bekeerd tot de islam, propageert een “Arabisch koninkrijk”en Napoleon III steunt zijn project.

1896. De eerste moslim afgevaardigde komt in de Assemblee Nationale: een tot de islam bekeerde Fransman. De kranten staan vol met fantasmes over zijn heremtc. Maar hij doet niets anders dan pleiten voor opleiding van de Algerijnen.

1904. De Algerijnen worden gerekruteerd voor de zeepfabrieken in Marseille en de mijnen in het noorden, om de grote stakingen te breken. Ze krijgen faciliteiten voor hun ramadan.

1914. Duizenden Algerijnen moeten in de loopgraven meevechten. Hun doden worden volgens de islam begraven . Ook komen er duizenden om de in de industrie open gevallen plaatsen te bezetten. Maar de soldaten worden tijdens hun verlof in kampen “opgesloten”.

1919. De gekomen Algerijnen blijven en er komen nog 100.000 bij om de uitgedunde arbeidsbevolking te versterken. Vooral in Parijs, Lyon en Marseille. Ze beginnen met eigen cafés etc. en de meesten doen weinig meer aan hun geloof.

1923. Een Algerijn vermoord een Fransman in Parijs en er barst een ware racistische actie in de pers los tegen de “sidi’s”. Het beeld van de Arabier met het moordende mes, ontstaat.

1925. De speciale dienst voor bewaking en bescherming van de Noord-Afrikanen wordt opgericht en die rapporteert direct aan de politieprefect. Al snel wordt ze ook ingezet om de “anti-koloniale immigranten” in de gaten te houden.

1926. De moskee van Parijs wordt geïnaugureerd. De eerste rector is ook ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De eerste raciale

gevoeligheden beginnen in deze tijd van grote economische crisis vooral door de ultra-rechtse "Action Francaise" .

1928. Op de O.S. van Amsterdam wint een Algerijn een gouden medaille voor Frankrijk.

1935. Er komt bij Parijs een islamitisch ziekenhuis wat onder de prefect van politie staat. De directeur is de chef van de eerder genoemde "Noord-Afrikaanse dienst"... In 1978 krijgt het de naam Avicenne (naar een Iraanse medicus).

1937. De immigranten eisen dezelfde rechten als hun Franse collega's op het werk. En ze krijgen van Blum een verzekering tegen ziektekosten en werkeloosheid. Maar er ontstaat ruzie tussen hun vertegenwoordigers en de socialisten.

1939. De sultan roept vrijwilligers op voor de oorlog en laat in de moskeeën in Algerije die oproep voorlezen. Na het verlies worden de nog 70.000 "onreine" door de nazi's in 57 stalags (kampen) opgesloten. Zij die ontsnappen gaan bij de Franse ondergrondse verder.

1945. In de oorlog vallen 17.000 moslims voor de bevrijding van Frankrijk. In de haven van Marseille tref je dagelijks een oudgediende met veel medailles aan en veel boeken. Hij demonstreert op hoge leeftijd dagelijks tegen het "wegraken van de graven van zijn gevallen kameraden op die plek". Zijn verhaal is bloedstollend..

1950 e.v. De familiehereniging begint , er komen ook 20.000 Marokkanen. Een "eigen maatschappij" wordt opgebouwd met café's, hotels, winkels en halal slagerijen. Het halal slachten leidt tot felle politieke discussies.

1954. Op "Rood Allerheiligen" begint in Algerije de clandestiene vrijheidsstrijd... Ook onderling (MNA tegen FLN= gematigd tegen radicaal). Snel zijn er 4000 doden en 9000 gewonden. Er broeit een revolutie.....

1961. De FLN lanceert aanslagen in Frankrijk. De reactie is furieus met duizenden opgepakte, schuldig en onschuldig. Papon onderdrukt een manifestatie in Parijs in oktober en maakt daarbij meer dan 100 doden!

1962. Onafhankelijkheid voor Algerije en 800.000 pied-noirs komen terug met 90.000 harki's (Algerijnse-Franse ex-soldaten). De laatste verblijven tientallen jaren in kampen: worden niet geaccepteerd in Frankrijk en kunnen niet meer terug... Nederland had ook al zijn KNIL-lers in 1949 ontvangen en in kampen geplaatst en ook slecht behandeld.

1868. Tijdens de stakingen van "68", waaraan ook de Algerijnen flink meededen, ontstaat "de immigratie kwestie" in de Franse politiek. Dus komen er nu vooral sub-sahara (moslim!) immigranten uit (Franssprekend) Mali, Mauretanië en Senegal die in 1961 zelfstandig werden. Ze leven in rampzalige omstandigheden.

1972. Na een zwaar ongeluk besluit de regering de "bidonvilles" op te ruimen en de "banlieu's " te gaan bouwen. Voor lijn Nanterre (bij Lyon).

1977. De "aide au retour" (premie voor vertrek terug) wordt ingesteld door Giscard D'Estaing na een grote staking over de woonomstandigheden. Hij wil zo 500.000 aanzetten tot repatriëring wat totaal mislukt.

1979. Kohmeiny komt in Iran aan de macht en de Fransen ontdekken het radicalisme in de islam. Hier begint de grote, groeiende tegenstelling.

1982. De Figaro schrijft: "Zijn wij over 30 jaar nog wel Frans? " als de grote stakingen bij Citroen en Talbot uitbarsten over gebedsuren en gebedsruimten... De premier roept dat de stakers door radicalen worden gemani-puleerd.

1983. een jonge “beur” krijgt een politiekogel in zijn buik in Lyon en roept op tot een protestmars voor gelijkheid en tegen racisme. Die begint in Marseille met 32 deelnemers en groeit in Parijs uit tot 100.000 deelnemers.

De eerste uitzending voor moslims komt op TV.

1984. Het FN scoort 11%. Hun campagne tegen “de islamisering van Frankrijk” estart door Le Pen doet 2,2 miljoen Fransen op hem stemmen.

1989. De radicale islam wint terrein en dat leidt ook tot de “hoofddoek demonstratie” na zwaar onderdrukte demonstraties waarbij een dode valt. Drie jonge meisjes willen de school in met hoofddoek en dat slaat overal in Frankrijk aan. Het wordt zwaar verboden en de wet van 2004 komt op: het verbod tot het dragen van ostentatieve religieuze symbolen in publieke ruimten”.

1995. De eerste metrobom op Saint Michel in Parijs. De schok is zeer groot.

1998. De Franse voetbalploeg “Zwart-blank-beur (=maghrebien) met Zidane wint de wereldbeker. Er zijn oproepen voor: Zinedine Zidane als president”.

2001. De World trade centre aanslag van Al-Qaida verandert alles.

2003. De Franse moslimraad wordt opgericht. Om de overheid te helpen bij het bouwen van moskeeën, de halal voedingskwesties en de opleiding van imams.

2005. De PS komt tot de zeer domme zet om een wet voor te stellen die gaat over: “de positieve rol van het kolonialisme”. Waaruit blijkt dat men de situatie absoluut niet berijpt en... onderschat.

2011.

De Arabische revoluties barstten geheel onvoorzien en onverwacht uit, overal in de Maghreb en het MO. Niemand in Frankrijk zag ze aankomen... De blindheid bleek

enorm door het samenwerken en de vriendschappen met dictators die de radicalen stevig er onder hielden.. Intussen zijn er twee verjaagd en wordt een derde gebombardeerd... ook door Frankrijk.

Na bijna 200 jaar blijken de oude koloniën ook de democratie te willen omdat intussen hun jeugd goed was opgeleid, die de dictators meer dan zat was omdat ze ook al jattend geen werk voor 45% van hen konden tot stand brengen...

Tijdens de moeilijke maanden van de revoluties met nog méér werkelozen vanwege de weg blijvende (Franse etc.) toeristen, willen duizenden clandestiene naar Frankrijk etc. Ze verdrinken met de honderden bij hun overtocht en worden opgevangen en terug gestuurd...

Het verhaal van een ontwikkeling van bijna 200 jaar neemt een radicaal andere wending ook omdat intussen Bin Laden is gedood en Al-Qaida terrein verliest...

[Terug naar inhoud](#)

-CO-2 , KLIMAATVERANDERING

DISCUSSIE IN DE IPCC LAAIT WEER OP
In 2009 werd in Bali besloten om een inventarisatie te maken van de technische mogelijkheden die er, volgens geleerden zijn, om de aardopwarming etc. met “ingrepen” te corrigeren. Zoals met het weg spiegelen van een deel van het zonlicht en het opslaan van CO-2 in oceaan en aarde... De Canadese afvaardiging spreekt nu haar ongerustheid uit over deze actie in de club.. Over zes maanden gaat het verder in Durban terwijl de grote “vervuilers” intussen weinig tot geen belangstelling tonen om iets te doen aan hun CO-2 productie. De omstandigheden in de wereld noodden hun niet bepaald uit hier een prioriteit te zien... De VN-club staat opnieuw voor een crisis en heeft een geloofwaardigheids probleem.

Ook over een laatste rapport over duurzame energie in de wereld is er hommeles. In een persbericht wordt gesteld dat midden de 21^e eeuw wel 80% duurzame energie zou kunnen worden geproduceerd.. maar in het rapport gaat het eigenlijk alleen over de daartoe te vervullen condities... De macht van Green Peace aanhangers in dit rapport blijkt opnieuw groot en de leider van de club Pacauri liet zich weer overhalen een voorwoord te schrijven in een Green Peace brochure, wat zijn neutraliteit niet echt steunt. De werkwijze in de IPCC is onmiskenbaar verbeterd na de grote rellen: de controle op de kwaliteit van de bijdragen is veel beter geworden. Maar met de politieke segmentatie in de club is het nog steeds niet goed gesteld.. Dat voorspelt dus nieuw gedonder.

MALAISE OP DE CO-2 QUOTAMARKT

De CO2 quotamarkt zakte nu al in nu de kernenergie wordt verlaten door een aantal landen. De japanse ramp dreigt nu ook het Kyoto-vuur te gaan blussen... CO2 lijkt "uit" te zijn als "politiek hot item". De wereld zit te veel in geld- en energiezorgen en heeft geen tijd meer voor "dat CO2-gedoe"... Typerende tragiek van onze eeuw.

AUTO'S: -16 À -20% CO-2!

Tussen 2007 en 2010 gingen kleine auto's in "cleanness" stevig vooruit: de kleinere -20% minder CO-2 en een Mercedes -16%. In Frankrijk ligt men , door de sterke politieke aanpak 5 jaar voor op het schema van Brussel. Mede door de premies op nieuwe auto's natuurlijk. Nog maar 7% van de nieuwe auto's nu blazen meer dan 160 gram CO-2 uit; dat was 32% in 2002. En het booste ook nog de kwijnende autoverkoop! Wat lat zien dat met politieke druk van het type "wortel of stok" er heel wat schonere lucht valt te verkrijgen.

[Terug naar inhoud](#)

-MIGRATIE

DE ZEGEN VAN DE MIGRATIE

De invloed van migratie is veelal zeer positief: je elites naar het buitenland sturen is lang niet altijd zo slecht. Voor het nivo van je opleidingen en dat van de salarissen bijvoorbeeld. Op de Kaap-verdische eilanden is 2/3 van de hoogopgeleiden in het buitenland en ook in India zijn 40% van de geëmigreerde hoog opgeleid, terwijl in het land zelf dat maar 3% is. Dat is vaak reden tot grommen bij de eigen regeringen. Maar mogelijk is dat onterecht : er komt veel geld binnen uit die diaspora. De Wereldbank telde een stroom van 325 miljard! , in 2010.

In Libanon, Nepal, Lesotho, Tadjikistan is dat zelfs 20% van het BNP! Roemenen in het buitenland verdienen gauw 12000 \$ meer dan hun gelijken in eigen land.

Maar het lijkt toch alsof de hoog opgeleiden, die veel geld hebben gekost aan het land, weg gaan en er elders van profiteren en laten profiteren? Dat is maar de vraag als je niet goed kijkt naar de plus-effecten daarvan voor het opleidingsnivo in eigen land. Het stimuleert in eigen land enorm om te gaan studeren! In de Fidji's is dat het geval voor goed opgeleide vakmensen: die worden zeer gewaardeerd in Australië, en Nieuw-Zeeland en Canada! En er zijn nog andere voordelen: in India heeft de ondernemende diaspora geleid tot een positieve regelgeving voor het riscapital gebeuren in eigen land. De softwarebedrijfjes in India zijn zo binnengekomen op de Amerikaanse markt via de lobbying van hun landgenoten.

Tenslotte gaan de meeste emigranten op een dag ook terug naar eigen land en verdienen daar dan ook gauw tientallen % meer en zijn een sterke kracht in de ontwikkeling.

Tja, een benepen kijk op migratie is dom en remt de eigen vooruitgang. Dit terrein is bezaaid met vooroordelen..

MIGRATIE IS BUSINESS

U kunt voor afbraakprijssjes nu, met een plezierboot, uit Afrika naar Sicilië of zuidoost Italië... en als uw clandestiene emigratie mislukt krijgt u een gratis tweede keer! Dat is de nieuwste business van de

Turkse maffia die daarbij graag samenwerkt met de Italiaanse. Deze business wordt qua opbrengstmogelijkheden vergelijkbaar met de drugshandel en zal dus ook onuitroeibaar blijken... Heeft u nog een leuk plezierjacht: verhuur het aan de Turkse maffia, die komen capaciteit tekort!

MINDER GEDWONGEN HUWELIJKEN

Maar 9% an de dames van 51-60 jaar zeggen tegen hun wil te zijn gehuwd en bij de 26-30 jarigen is dat nog maar 2%. Dat zijn cijfers an vrouwen uit de maghreb, Afrika en Turkije. Voor de rest van de bevolking (51-60 jarigen) zegt 5% familiale druk te hebben ondergaan bij hun huwelijkskeuze. Voor de dames jonger dan 30 jaar is dat praktisch nul geworden. Een fenomeen dat cultureel sterk bepaald was en is verandert: een episode uit de migratie historie schijnt voorbij te zijn. Een stukje gelukte integratie dus na 3 generaties...

[Terug naar inhoud](#)

-DEMOGRAFIE

DE EUROPESE PROGNOSES

De EU telt nu 501 miljoen inwoners en men verwacht dat dit verder op loopt tot een piek van 526 miljoen in 2040. Daarna loopt die in 2060 terug naar 517 miljoen. Zegt Eurostat in Brussel. En we gaan dan in 2060 ook naar 1/3 inwoners boven de 65 jaar... Het nieuwe gezicht van het oude Europa met een sterk slinkend aantal actieven...

DE NIEUWE MIDDENKLASSEN

De middenklasse dat is tegenwoordig ca 2/3 van de bevolking en dat is heel wat meer dan "de populaire klasse" van vroeger waar politici te lang op bleven staren. Vroeger was de grenzen daarvan (in Frankrijk) ca 1200-3000 €; zelfs Hollande verlegt de bovengrens nu naar 4000. En de top verdwijnt in de wolken: CAC-bobo's toucheren 4,2 miljoen gemiddeld en de "gewone leidinggevendens" doen 30 à 40 keer minder.. En dat verschil neemt nog toe. De lagere managers deden de laatste jaren +13% en de bobo's van de top-ondernemingen +35%! De lagere zitten

ook nog met hogere woonlasten etc. en voelen zich "gedeclasserd". Sarkozy moet nu wel, via de fiscaliteit zijn mooie voorstellen voor de toppers verlagen gezien 2012. En de PS zit nog op het schema: de managers maximaal 20 x het laagste salaris in hun onderneming.. En moeten nu niet alleen de volkse lagen plezieren maar ook de sterk in omvang gegroeide middenstanders. De laatste zullen in 2012 de doorslag geven en niet meer de stemmen van de "echt arme massa". Die is er nog wel (en hoe!) maar ze is in omvang erg geslonken...Over hun povere inkomens heeft niemand het meer, ze zijn hun belang kwijt, demografisch te licht voor macht dus..

DUITSLAND: +2% GEBOORTEN tov 2009
Das Bundes Familienministerium war "vorsich tig optimistisch" toen bleek dat er in 2010 +1,9% geboorten waren dan in 2009 (wat wel een echt dieptepunt was). Dus de trend keerde? Het aantal vruchtbare dames daalde en als je dan toch meer geboorten scoort stijgt dus het aantal kids per vrouw. Sinds 1971 is in dit land het aantal sterfgevallen hoger dan het aantal geboorten: dus dat er een probleem kwam wist men 40 jaar geleden al... En in 2010 werden er 678.000 kids geboren een toename van 13.000 tov 2009 en het aantal sterfgevallen steeg met 0,5% naar 859.000.

En het aantal echtscheidingen steeg ook nog wat. In een land waar de immigratie nu uiterst onpopulair is geworden is dit een druppeltje op de gloeiende plaat als het om verbetering van de bevolkingssamenstelling en -omvang gaat... Maar de trend is lichtjes om zegt Berlijn optimistisch.

In Nederland schreef een journalist dat Duitsland weer "een maatje te groot dreigt te worden voor Europa".. maar hij bedoelde dat niet in bevolkingsaantallen maar meer in economisch/mentaal opzicht. Het bovenstaande moet hem gerust stellen op langere termijn: Duitsland gaat nog steeds de "weg van Japan". Dat was ooit ook "een

maatje te groot voor Oost-Azië, en zie nu eens! It's the demography, stupid!

-REVOLUTIES

Zie de derde bijlage (editie 79-11) over "De arabische revoluties die loopt tot half juli 2011 en apart wordt toegezonden.

DE INHOUD VAN LP-Opinio editie 79-11
(Te bestellen via een mailtje aan speetiensml@orange.fr)

REDACTIONEEL

OPINIO EDITORIAL

COLUMNS

A CAMELEONS VIEW
- DE VRIJHEID VAN DE EEN WERD
MEER ONVRIJHEID VOOR DE ANDER

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN

- NEDERLAND STEUNT "DE GOEDE ARABIËREN IN REVOLUTIE".
- TURKIJE EN DE EU
- DE MAFKEZEN VAN DE DE-MONDIALISATIE
- LEKKER AANROMMELEN IN GRIEKENLAND

TECHNISCH TIPS BIJ HET LEZEN

.DE "JUMP" INSTRUCTIES

Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u wilt lezen:

Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe regel en U ziet het "pop-upje" (CLICK). CLICK nu links

... en weg bent u.. Dus U heeft die CONTROL toets niet meer nodig!

Van uw leesplekje terug naar INHOUD:

Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) " TERUG NAAR INHOUD", en u bent weer snel bij INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL + HOME.

.HET PDF-FORMAAT

Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat, waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook "vastgevroren" is, en voor u onwrijzigbaar. U hebt nu dus ADOBE Reader nodig om LP te kunnen lezen. Die kunt u echter gratis downloaden op

<http://get.adobe.com/nl/reader/>. Dit

'bevroren' betekent dus ook, dat zij die bijvoorbeeld van TWEE naar EEN kolom wijzigden, dat nu niet meer kunnen... "Elk voordeel heb ook zijn nadeel".

Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook "ver-groot lezen" op uw scherm. Een lezend op 125% of 150%, is het kolommen "leesprobleem" eigenlijk ook wel opgelost. Try it!

.BIJ PROBLEMEN

Ontstaan er technische problemen, sein ons dat meteen en we zullen trachten u te helpen. Aarzel ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij hebben ook nog een "oude versie", die dus NIET in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe.

Succes,

Theo Meeuws (technical editor) en Leon.

++++
++++
++