



MEER DAN 230 LEZERS, IN 8 LANDEN
TECHNICAL EDITING: THEO MEEUWS
WEBSITE

SPEETJENSML@ORANGE.FR
HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.FR
WWW.LE-PROVENCAL.NL

BEZOEK WWW.LE-PROVENCAL.NL DE NIEUWE ARCHIEFSITE

DE ONE-LINERS

HUMOR UIT SYRIË:

-DE APOTHEEK VAN HOMS VERKOOPT HET BESTE MEDICAMENT OM OVER TE GEVEN:
DAT IS: LUISTEREN NAAR EEN SPEECH VAN BACHAR ASSAD !
-ALLAH IS DE ENIGE GOD EN ALLAH IS DE VIJAND VAN BACHAR ASSAD

TWITTEREN IN SAOUDI-ARABIË:

“START JE MOTOR” EN “AAN HET STUUR” . DE VROUWEN STEKEN DAAR NU DE
LONT AAN...

OVER EEN GOEDE VRIEND: HOE DICHTER HIJ DE DOOD OOK NADERDE , HIJ BLEEF
EEN EN AL LEVEN. HET ZOU MIJN IDEALE GRAFSCHRIFT KUNNEN ZIJN.

“OHNE BEWEGUNGSFREIHEIT UND EINE GEWISSE GESCHWINDIGHEIT DES
LEBENSSTILS MÖCHTE ICH NICHT LEBEN”, ZEI GÜNTHER SACHS. MISSION
COMPLETED: HIJ HAD ALZHEIMER EN SCHOOT ZICH EEN KOGEL DOOR HET MOEDE
HOOFD... EN DE ERFENIS VAN ZIJN SCHATRIJKE VADER GING, LICHT GESLONKEN,
OVER NAAR ZIJN FAMILIE VAN ZEVEN PERSONEN...

“WE LEVEN IN EEN MADOFF-ECONOMIE EN ZELFS OBAMA VOLGT PONZI EN DOET NU
OOK AAN PYRAMIDE SPELLETJES”...

FANTASEREN IS JE GEWOON EVEN VERSTOPPEN...

HOE UIT DE GROENE AMSTERDAMMER: JE ZIET EEN DSK-POPPETJE GETEKEND MET
EEN ENORME PENIS DIE UIT ZIJN KLEDING STEEKT MET AAN DE PUNT DE RODE
ROOS... EN ER ONDER STAAT: HET HETE KONIJN VAN FRANKRIJK...

WE WAANDEN ONS EVEN “SUPERVEILIG” MAAR NU BLIJKT DAT DE WERELD ERG
GEVAARLIJK IS GEBLEVEN. RAMPEN ALOM... DE TECHNIEK IS STEEDS ONZE
BESCHERMING GEWEEST. MAAR ZELFS DIE WORDT NU STEEDS MEER
GEWANTROUWD.

ALS WIJ MENSEN VAN NATURE (DUS NEUROLOGISCH GEZIEN) NIET EEN BEETJE IRREËEL OPTMISTISCH ZOUDE ZIJN, WAREN WE ALLEMAAL EEN BEETJE AAN DE DEPRESSIEVE KANT.

ZO'N 93% VAN DE AMRIKANEN DENKT DAT ZE BEHOREN TOT DE 50% BETERE CHAUFFEURS...

REDACTIONEEL



**BESTE
LEZERS,**

Europa gaat op vakantie, maar wel wat minder in de Maghreb en het MO. De revoluties daar “verpesten” het vakantiegevoel aldaar. Dus worden nu die moedige revolutionaire jongeren nog vaker ontslagen en stappen zij in wrakke botjes om hun heil bij ons te zoeken. Maar wij doen ook al niks anders meer dan bezuinigen; de failliete Grieken voorop, meteen gevolgd door de Spanjaarden, Portugezen, Ieren en nu ook de Italianen. En de Engelsen die weten ook al niks anders meer, zelfs de Hollanders doeken van alles en nog wat op nu. Er is niemand meer die nog denkt dat de crisis voorbij is... we zien nu wat er met Europa moest gebeuren zich afspelen voor eigen ogen. Het potverteren, het op de pof leven, is echt helemaal voorbij. De broekriemen van de grijze Europeanen moeten worden aangetrokken omdat we eerder niet zagen dat de wereld fundamenteel veranderde en veel te optimistisch waren over onze pensioen- en verzorgingskosten in onze vergrijzende EU-landen! Enkel Duitsland lijkt het nog goed te gaan, omdat er nog net genoeg oude Duitsers zijn (en veel heel slecht betaalde jongeren en laag gediplomeerden!) die de



export naar China en burens op stoom kunnen houden.

Het roer moest om en.. nu gaat het ook echt om ook! Want de financierders van onze pret horen via de ratingoffices in de VS dat wij niet meer goed zijn voor het ons geleende geld... En dus schiet de leenrente omhoog... Italië werd ook al afgeschat, de Belgen zijn vlakbij en zelfs Obama stevent af op een federatief faillissement! En kreeg ook al te horen dat ook hij een tik of twee in zijn rating omlaag mag verwachten...

De Chinezen en de Jappen die de VS-schuld voor 50% (!) bezitten worden ook al nerveus en Peking probeert wat panisch de euro overeind te houden, zijn enige valuta alternatief.

Intussen gaat het booming in de BRICS-landen: geen wolkje aan de lucht en Turkije mag binnenkort ook in die club aantreden.

Wie nu nog niet de grote switch ziet is verloren en zal echt verrast gaan worden met de 20% koopkrachtverlies die ons wacht.. en waarvan we “sluipend en stillertjes” al zo'n 5% pikten. Door bevroren pensioenen en uitkeringen... En nu gaat ook de cultuur en nog veel meer een toontje lager zingen. Wat sommigen erg bevalt omdat ze het geldsmijterij vonden. Helaas begrijpen ze nog niet dat het gewoon één klein symptoompje is van de grote ommezwaai.

De wereld zoekt een nieuw evenwicht en wij zijn de dalers... en als we wat “bescheidener zijn bijgetrokken” zullen we de mouwen stevig hoog moeten oprollen om die plek te behouden. Playtime is over!

En eigenlijk wist iedereen wel dat dit niet eeuwig kon blijven duren: onze ouders zeiden het immers al. Op de pof leidt tot een plof! We moeten er weer eens fors tegen aan... daarvoor waarschuwde ons Geert verdomme ook al niet... en er komt echt nog méér dat hij ons “vergeet/vergat” te zeggen..

Maar hij is gespecialiseerd in hoofddoekjes en de islam... die zijn natuurlijk ook de crisis schuld. Vanzelfsprekend toch?

Veel leesplezier,
Leon en Theo

++++
++++

INHOUD **02**

REDACTIONEEL **02**

OPINIO EDITORIAL **03**

COLUMNS **08**

A CAMELEONS VIEW 08
- DE VRIJHEID VAN DE EEN WERD
MEER ONVRIJHEID VOOR DE ANDER

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN **10**

-NEDERLAND STEUNT "DE GOEDE
ARABIJEN IN REVOLUTIE".
-TURKIJE EN DE EU 10
-DE MAFKEZEN VAN DE DE-MONDIALISATIE 11
-LEKKER AANROMMELEN IN GRIEKENLAND

TECHNISCHE TIPS BIJ HET LEZEN **12**

OPINIO EDITORIAL

**-OOK SAOEDI-ARABIË GAAT OP EEN
DAG VOOR DE BIJL**

De Saoedi's proberen de revoluties "wat te dempen", af te vlakken . ja ze proberen de "schade binnen de perken te houden in Riad". Ze steunen , in stilte, Assad (want remmen de invloed van Iran), ze gaven miljarden an Egypte om "kalmaan te doen nu met de revolutie", Saleh van Jemen krijgt

gratis ladingen olie, Oman kreeg een fors hulpfonds en ook Irak werd financieel gesteund... Maar in Bahrein stuurde het land 1000 soldaten om de onrust bij se sjiiten (meerderheid daar!) de kop in te drukken. Men voert eigenlijk een koude oorlog tegen Iran en tegen "de vooruitgang". Maar op deze wijze stabiliteit zoeken in een land met hoog opgeleide mensen, met ontwikkelde vrouwen, en ook een WW van 26% (!; maar dan wel rijke WW-ers) hou je op den duur de modernisering echt niet tegen. De eerste , nogal ludieke, actie van enkele rouwen via het internet om "gewoon (met rijbewijs!) zelf achter het stuur te kruipen was een eerste veeg teken. Het gebeurde nadat "een zuster" zijn eigen bestuurdersrol filmde en op Facebook zette... en, daarna werd geverbaliseerd en een weekje opgesloten werd. En de conservatieve wahabiten riepen op die vrouwen "te kastijden", ja u leest het goed. En de oppositie, die er hier is, stelde een en ander duidelijk aan de kaak..."Geen enkele wet verbiedt vrouwen om te rijden, dat zijn antieke gewoonten en niets anders", was te lezen. En op Women2drive stond dat er 30.000 vrouwen meededen... "De regen begint altijd met enkele druppels" zei een arabisch journalist op CNN. Er zijn enkele wolkjes aan de blauwe hemel boven Riad te zien.

**-OOK NA "HERSTRUCTURERING MOET
ATHENE GELD KUNNEN LENEN!**

Wat velen zich niet realiseren is dat ook na een forse "herstructurering" (= schuld sanering) er geld moet worden geleend door Athene... Want die staatsschuld van 150% wordt niet zo maar nul. Dat zal dan echter ook gaan tegen giga-rentes...want een rating lager dan CCC gaat immers niet. Daarna zullen ook Portugal en Ierland tot "herstructurering" worden gedwongen... En dat is dan het zekere einde van de euro... Daarom houdt Trichet en co zijn poot zo stijf en duwen Angela en Nicolas zo achter die EU-kar nu...

**IRAK IS HET VOORBEELD VOOR WAT
SYRIË KAN WORDEN**

Na de "overwinning" op Saddam begon het gedonder in Irak pas echt en tot op vandaag. Soennieten tegen Sjieten, elke

week een grote bom ergens en de stukken Iraakse burgers vliegen weer in de rondte; intussen stierven er zo duizenden. Daarvoor is “men” nu zo bang in Syrië als Assad de “tiran die orde in de klas houdt” er uit zou vliegen... En nu Hezbollah in het nieuwe Libanese kabinet de meerderheid pakte na vijf maanden geduw en getrek is Harir – zoon zijn leven niet meer zeker en zal ook de relatie Libanon-Israël gevaarlijker worden. De grensincidenten Syrië-Israël op de Golan waren inleidende bewegingen in dit vlak. Assad’s laatste troef is Libanon, afdeling Hezbollah. En daarvan is nu de prijs gestegen...

-IRAN KOMT DE ARABISCHE WERELD BINNEN VIA DE POORTEN VAN DAMASCUS

Iran, de Perzische agitator, komt de Arabische verhoudingen binnen via de , door Assad geopende, poorten van Damascus . Zonder Assad zit Amadinedad stuk in zijn infiltratiezucht. Zijn verdrag en zijn “vriendschap” met Syrië zijn essentieel en, omgekeerd, zonder Assad overleven ook Amadinedad en zijn geopolitieke aspiraties het ook niet. Zo kwam Syrië als zwarte spin in dat linke MO-web te zitten... waar elke politicus met schrik en beven naar kijkt terwijl de spanningen oplopen, nu weer in Libanon rond het Hariri-onderzoek...

-HET WEER IS ZELFS AL HOGERE POLITIEK GEWORDEN

De VVD vindt dat het KNMI dat 60 miljoen subsidie vangt vol zit met CO2 adepten. Terwijl er helemaal niet vaststaat dat de klimaatverandering door “menselijke” CO2 toename zou komen. Dus wil men daar minder dor het KNMI laten doen en sommige taken uitbesteden naar privé-ondernemingen (Meteoconsult bijvoorbeeld) en universiteiten.

Net of dat geen politieke beslissing zou zijn... Zou “De Bilt” soms ook opzettelijk “beter weer” voorspelen om het toerisme naar Nederland te bevorderen? Zeker nu er minder buitenlanders komen door die klimaatbederving in het buitenland door Geert en zijn PVV? Zo ja, dan moeten ze dus méér geld krijgen voor “promotionele activiteiten voor het vaderland”. De PvdA

wilde voor deze beweringen wel eens de bewijzen horen, maar zij kennen de bewijzen voor die CO2 opvatting ook niet... Geloven moet je niet bij klimaatzaken, daar moet je bewijzen! Anders gaan we foute (en zeer dure!) politieke beslissingen krijgen.

-GRUNBERG WEET WAAROM DE MENS LOGISCH KAN DENKEN

Hij baseert zich op een Amerikaans onderzoek en concludeert dat , evolutionair gezien, de mens die eigenschap “kreeg” om... de andere mens te overtuigen... Dus niet om “de waarheid te vinden”, nee, gewoon om “op de gewenste manier te overleven”, waarvoor ‘de ander overtuigen van je gelijk” erg belangrijk is. Dus de “overwinning op de tegenstander telt”, het overleven dus weer...

Dan komt zijn conclusie: “de democratie is dus de triomf van de irrationaliteit (!) met betrekkelijk vreedzame middelen”.

Daar staan we weer, wij, de naakte apen , ontleed door de nietsontziende Grunberg. Gelukkig kun je je daar tegen verzetten door te discussiëren, maar dan ben jij ook gewoon bezig met “winnen”... That’s all folks!

-NEDERLANDERS LOPEN OP KLOMPEN EN FRANSEN ZIJN O ZO VRIENDELIJK..

Dat wilde ene van Noord in de Telegraaf wel eens kwijt... Een verhaal over la Douce France wat in zijn grote onnozelheid gewoon niet meer is dan een populistische belediging... Als je hier 15 jaar woont en van dit land best wat meer weet en er dus echt van houdt, is zo’n stukje vakantiegeleuter een aanfluiting. Het besluit is: “het is een een wondermooi land vol aardige mensen”. Ondanks de grote aantallen berovingen op de autoroutes door Oost-Europeanen!

Van Noord van de Telegraaf moet meteen veroordeeld worden voor belediging van Frankrijk en krijgt voor de rest van zijn oeuvre de prijs van “de grootste ouwe hoer”. Ook een levenslang verbod om nog ooit iets te schrijven over dit interessante land dat opvalt door zijn nog steeds grote belangstelling voor culturele zaken... Iets waar van Noord, ondanks de kaalslag in eigen land, niet met één woord op komt. Zijn “dwaze vakantieliefde” is een geldige reden

tot onmiddellijke echtscheiding... Hij mag dus nog wel hier komen maar... dan wel met zijn Volendamse muts, de klompen aan en met een zakje tulpenbollen in de hand, en hij moet verder ook zijn mond houden over Frankrijk. Hij moet ook zijn Rode Tafelwoorden boekje van Rik Smits meenemen, wat hij "hartstikke handig" noemt... En dat is het enige wat hij ooit over Frankrijk heeft gelezen, vrees ik.

Wat kan die man leuteren! Er komen, zegt hij, dit jaar weer 1,5 miljoen Nederlanders hierheen. Helaas, daarvoor kan hij niets opbeurends meer doen. Hij is verdronken in zijn eigen onwetendheid en stereotiep gedenk over een land waar hij echt niets van blijkt te weten....

-PROFEET BOLKESTEIJN WEET OOK NIET ALLES

Hij was,- overigens een beetje per toeval-, de eerste die wees op de "risico's" verbonden aan immigratie. En wordt nu daardoor nog vaak geciteerd. Dus nu LP ook:

1. Wilders is een kortstondige komeet, geen hoogvlieger.(Bravo!)
2. Fonteyn is de rattenvanger van Hamelen en Nederland slaat er een pleefiguur mee .

En nu die van LP : Wilders lijkt op de rattenvanger van Hamelen en Nederland slaat er (internationaal) een pleefiguur mee... Maar ook weer niet overal!

-DE NOTA VAN DONNER NAMENS HET KABINET

Donner repeteerde "de Nederlandse waarden" in een recente kabinetsnota aan de Kamer. Dat zijn, schreef hij:

Vrijheid, gelijkheid, verdraagzaamheid en solidariteit... Hij moet echter ook weten dat de partij, die (ook) hem gedooft, die waarden alleen haalbaar acht voor niet-moslims... De PVV-voorman nam ook ruim de vrijheid om 10% van de bevolking fors te beledigen en buiten te sluiten en mag dat nu ook blijven doen van de strafrechter, zo lang hij in de Kamer zit en "deelneemt aan een maatschappelijk debat". En dat belooft wat, voor die arme Donner en voor die andere "halve Nederlanders"!

-WILDERS IS EIGENLIJK ERG ONINTERESSANT EN IS "JUST ANOTHER BUSINESSMAN"!

Dat eerste, zei een oude filosoof en hij voegde er aan toe: "Er moet toch een interessantere politicus in Nederland te vinden zijn? Die man is zó saai... Dus het is maar hoe je het bekijkt. Politiek gezien klopt het niet maar als je "wat meer intellectueel kijkt", dus meer analytisch en rationeel, komt er eigenlijk niks opwindends te voorschijn. En zeker geen oplossingen.

Hij heeft nu ook zijn "eige BV-tje" en het ding is al begin 2010 opgericht. Daarin kan ie zijn publicitaire en andere politieke activiteiten runnen, maar kan er ook mee beleggen, investeren en commercie bedrijven. Met boeken, geschriften, DVD's en ook met zijn spreekbeurten, eventueel ook adviezen etc. En er ook zijn fees mee opstrijken, ook die uit het buitenland, want: "storting in vreemd geld is toegestaan", staat er in de statuten. Wilders wilde nooit zijn financiële bronnen showen, dat wisten we al. Maar nu er een BV met verslagleggingsplicht is en dus ook met een jaarrekening en nu wordt het wat anders. Tja, ik weet het uit eigen ervaring, als je omzet lekker loopt is een BV fiscaal gezien etc. heel veel beter. Niks fout mee hoor; hij mag immers wat we allemaal ook mogen! Maar waarom ontdook hij dan de wettelijke plicht die hem als kamerlid verplicht die BV te melden? Wat ie wel meteen deed toen de Volkskrant hem er mee "pakte". Die vuige linkse kerk kreeg hem dus te grazen... foei. Een hoop dingetjes in de PVV, een besloten vereniging, met alleen Wilders als baasje komen nu mogelijk via OnLiberty BV toch wat beter te voorschijn? Er zijn 180 aandelen en er werd 18.000 € kapitaal gestort van de totaal 190.00 € die mogelijk is. Dus is een aandeeltje nu iets van 1000 € intrinsiek waard... Maar helaas, hij staat niet op de beurs; Geert is dus de enige aandeelhouder en kan enkel ondershands aandelen verpatzen. Ik ga bij de Kamer van Koophandel in Den Haag (de BV is in de die kamer gevestigd net als die van de zusterprinses bij de koningin) waar zijn verslagen heen moeten, om voor een paar eurootjes zijn zaakjes eens wat te gaan volgen... Effe wachten tot

einde 2011 dus... En ik weet zeker dat de Volkskrant c.s. dat ook gaan doen. Het vrije woord heeft immers ook een vrije pers nodig. En vrij betekent ook dat ie links mag zijn en ook dat ie over Geert's business vrij mag schrijven.

En dat "niet melden" is best verdacht bij iemand die toch verre van stom is...

Us Geert gaat dus in business: populisme is een prima product immers. Hij wordt vlotjes miljonair dus. En zijn bewaking is ook al prima geregeld. Het zit dus goed in elkaar bij OnLiberty BV.

-HET KABINET VAN: KENNIS, KUNDE EN KASSA ZEGT OOK: OP NAAR DE TOP!

Minister Verhagen van Economische Zaken wil dat zijn land "een topper wordt in kennis en kunde", maar wil daar eigenlijk niet voor betalen, beter gezegd, niet voor investeren. In 2010 zat Nederland op 1,9% van het BNP voor de uitgaven voor onderzoek; EU-breed was dat 2,2%. Volg je de voornemens voor 2020, dan kom je op een EU-gem. van 2,7% en een nederlands aandeel van 1,7%. Zo gaan we dat wel voor elkaar krijgen... bezuinigen is dan ook geen kunst. Maar een vak en Verhagen toont zich nu geen vakman maar een kunstenaar. Het doet hem niets dat China en de VS 50% hoger zitten; maar Philips en co denken daar heel anders over.

-GEERT MOET ECHT BIJLES HEBBEN

Hij kreeg van Bos en Wellink te horen dat hij "het volk belazert" met zijn slogan: "Geen cent meer naar de Grieken!".

Hij vergeet de mensen te vertellen dat er al een hele hoop geld, jarenlang en door vele kabinetten en alle Europese landen en banken aan de Grieken en vele andere landen werd geleend, met schatkistpapier als onderpand... En zelfs een PVV-er begrijpt dat je die centen niet meer terug krijgt als je een land "failliet" laat gaan. Dus help je nu niet, dan "blijft al je geleende geld voor eeuwig in Griekenland". Een gigantisch verlies in heel Europa en zeker ook in Nederland is dan het gevolg. Zelfs Angela Merkel roept nu luid om steun aan de Grieken, want als die omvallen, valt ook de Duitse economie om: daar leende men liefst 18 miljard aan Athene (!) en Frankrijk deed daar ook 14 miljard. Dus dat wordt een

tweede forse bankencrisis en die moeten dan weer door "ons burgers" gered worden wat... weer een hoop geld kost natuurlijk. En als de Duitse economie een tik krijgt dan... krijgen de Hollanders die erg van Duitsland afhangen ook een zware mep. En dat is heel wat méér dan nu via nog eens weer wat lenen, (maar met grote bezuinigingen etc. als voorwaarde), moet worden opgehoest...

Dus als ie eerlijk en/of wijs was, zou hij het omgekeerde moeten propageren. Maar dat is te moeilijk, dat vindt het gemene volk niet "goed te snappen" dus roept een politicus die "stemvee" zoekt (en vond) maar gewoon wat goedkope wijsheden. Mensen als hij, spelen echt met vuur en als ze straks mee moeten blussen als het fout gaat (ook door hun idiote capriolen), zijn ze opnieuw niet thuis. Maar even in het domme Luilekkerland met vakantie.

Bijles aan Geert is nutteloos; weggegooid geld. Hij heeft het met "ons" niet echt goed voor: daarom is hij niet in de politiek! Zou hij zijn geld al lang buiten Europa hebben gestald? Ver weg van die gevaarlijke banken en landen? Het zou ons niets moeten verbazen als dat zou blijken...

Ach, natuurlijk weet Geert best hoe het zit! En daarom is nu ook gewoon bewezen dat hij de kluit gewoon belazert. Overigens heeft hij, vergeleken bij zijn bravoure-achtig programma, er verrekte weinig van gebakken tot nu toe. Umberto Tan, gekleurd en "beledigd", zei het zo: Veel geschreeuw en weinig wol". Ook in de Limburgse statenvorming waar de PVV in zit, lieten ze bijna alles aan geschreeuw gewoon vallen. Dat moet die kiezers toch langzaam gaan opvallen? Nu ze ook al bijna tot 67 moeten gaan werken, na het bereikte akkoord? Ook al een verloren PVV-punt; het zit GW niet mee. En hij zegt er niks over....

De "multi-culturele afgrond" (een leuke van U. Tan!) voelde zich intussen weer gepakt toen W. het over "stemvee" had binnen de PvdA.

-IS RUTTE NU DE DORPSGEK VAN EUROPA?

Rutte krijgt trekjes van een dorpsidioot die nog nooit over de grens was. "Griekenland? Daar heb ik niets mee", zei ie werkelijk toen journalisten vragen stelden over de crisis.

Helaas is dat heel anders: ook Nederland zit redelijk vol met Grieks schatkistpapier en ook Nederland zal in dat Eurosteunfonds moeten storten.... Ons mooie open en tolerante, zeer internationaal opererende Nederland, krijgt trekjes van een klompendorp. De industriebosses zien met schrik wat er in Den Haag gebeurt: de luiken naar het zuiden en het westen zijn omlaag gedraaid... enkel die naar het oosten staan nog wat open, al spreekt Rutte ook klompenduits. Mark is ingepakt door de patjepeeërs club van Harrie Mens, die zijn Rolls Royce verdiende met handel in nederlands onroerend goed... Hij mag nu af en toe zeggen wat Mark moet met China en Grieken en zo... Betrapte iemand Rutte al op een uitspraak die verder reikte dan Brussel? Nee, Mark heeft besloten om het leuk te houden en onder ons te blijven. Hij is echt besmet met het PVV virusje dat je bijziende maakt, een beetje doof en dat je ook geen Griekse dolmadakia's doet verdragen. Ik denk dat Mark gewoon het lidmaatschap van Brussel moet opzeggen dat bespaart een hoop contributie toch? Maar een ding moet ook gezegd worden: hij kan verrekt goed bezuinigen, de BV Nederland wordt aan de "kostenkant" flink geschoren tot vreugde van de boekhouders. Hoe dat over wat jaartjes nou moet met de "omzetkant" ? Tja daar is Mark nu even niet mee bezig. Mogelijk gaan we, in plaats van aardappelen, dan meer bloembollen verbouwen.

PVV-ERS WORDEN GEDISCRIMINEERD

Al 77 keer deden PVV-ers aangifte hiervan in 2010 en dat is veel meer dan in 2009: want toen was het 25 keer. Wat klopt omdat er intussen ook méér PVV-ers waren natuurlijk. Dat is het echt verontrustende!

Als je wordt gediscrimineerd is dat een rotgevoel en het mag ook niet van de wetgever... Behalve als je PVV-baas bent als Geert dan mag je rustig zeggen dat "de islam achterlijk is" en dat "op de PvdA stemmende moslims "stemvee" zijn". Of dat hoofddoekjes "kopvodden" zijn waar boetes op moeten staan voor het dragen ervan... Dat moet natuurlijk kunnen.

Ik neem aan dat de wetgever ooit, vanwege het diep groevende dat zit in het "buiten de gemeenschap plaatsen van mensen" vond

dat hier straf op moest staan. En de PVV vindt nu ook dat straffen cumuleerbaar moeten zijn. Dus hier het sommetje voor Geert (als hij niet onschendbaar zou zijn):

-1x stemvee noemen v. 900.000 moslims

-20x zeggen dat de islam achterlijk is (20 x 900.000= 18 miljoen keer). Dat is samen al bijna 19 miljoen keer in de fout. Tarief per moslim 1 € dus Geert moet 19 miljoen lappen waarvan dan best drie mooie moskeeën kunnen worden gebouwd. Met van die ranke minaretten die even hoog reiken dan de kerktoren in de buurt. Om aan te geven dat er in Nederland godsdienstvrijheid is gegarandeerd. Een essentiële vrijheid die echter om wazige redenen niet bij de "set" van de Partij voor de Vrijheid schijnt te horen. In Frankrijk was ie al lang opgeborgen, die Geert, en wegens recidive: vraag dat maar aan Jean-Marie Le Pen!

Mijn suggestie voor een nieuw motto is: " Samen in de war, dat bindt"!

-OP NAAR HET POKER-PENSIOEN

Dat zei de SP en daarmee toonde Roemer aan dat hij nooit goed wist hoe het zit in Nederland. Behalve de AOW kennen wij namelijk altijd al "een stelsel op basis van kapitaaldekking". En dan moet het belletje dat "risico" heet meteen gaan rinkelen toch? Vroeger snapten ze dat goed in Den Haag: het ABP mocht een halve eeuw niet meer dan 5% van zijn vermogen in aandelen beleggen... Dat was een "ouderwetse risicobeperking" die werd verlaten en mede daardoor zakten het ABP (en anderen!) in sneltreinvaart onder de "veilige dekkingsgrens" van 115% of zo... Nadat er eerst natuurlijk enorm was gescoord! Omdat die ruimere pokerregel dat toeliet.

Frankrijk kent vooral een omslagstelsel , waardoor de staat de dekking vormt, dus de landspolitiek en niet de beurskoersen.

Dat dit ook poken kan worden is nu te zien in Griekenland... en ook in Nederland moest er al eerder een AOW-fonds gemaakt worden dat uit de belastingen werd gevuld en niet uit de AOW-premies.

Ach, uw redacteur kreeg al 10 jaar geleden een briefje van een pensioenbestuur uit het bedrijfsleven wat een deel van zijn pensioen beheerde... Ze deelden hem mede dat "de verplichtingen niet meer konden worden gegarandeerd" omdat het

aantal deelnemers, mede door faillissementen van enkele ondernemingen, was ingezakt. Dus werden de pensioenvoerwaarden (de polis dus!) gewoon aangepast naar beneden en zou het kapitaal worden "overgedaan aan een ander groter pensioenfonds in de sector". Na protest werd erkend dat dit niet mocht... de deelgerechtigde mocht ZELF proberen zijn kapitaal beter onder te brengen... wat hem natuurlijk niet lukte. Resultaat? Toen de deelnemer 65 werd was dat pensioen ca 50% lager dan "beloofd". Maar gelukkig wist die deelnemer dat "beloofd" geen garantie is en dat je bij pokeren ook kunt verliezen. Dus bent u deelgerechtigde of pensioentrekker: riemen vast!

In Spanje, Portugal, Ierland en Griekenland gingen de ambtenaren salarissen én – pensioenen met 5 à 10% omlaag...want de staat (= wij) kreeg geen geld meer geleend tegen "fatsoenlijke rente". En moest dus noodgedwongen bezuinigen op "zijn onderdanen". Ontsnappen kan niet meer dus...

-RUTTE EN CO GIJZELEN ZICHZELF

In de kamers zijn het de PVV en nu ook de SGP die bepalend kunnen zijn voor de wetgeving, dus Rutte en ook de oppositie zitten er maar mooi mee. Maar het is, hoe dan ook, gevolg van "de wil van het volk"... Maar die oppositie, die elke keer maar zo braaf handelt "uit het landsbelang en uit zelfbehoud en consistentie in gedrag", die zit er ook mooi mee vast. Rutte eet intussen van alle walletjes maar de vraag is wat hij en het CDA er nou eigenlijk mee winnen... Wat zeg ik? Nee wat Nederland er eigenlijk mee wint. Het is nog geen Belgisch gedoe maar daar regeert de nu al een jaar koning met 15 technocraten. Democratie is een verrekt lastige sport in roerige tijden.

MAAR,

-de cruise-passagiers lachen vrolijk op de Marseillaanse terrassen, zorgeloos lijkt het, -een Duits reder noemde zijn giga-cruiseboot voor 10.000 passagiers "Mein Schiff" en zette die naam in letters van 10 meter hoog op de boot.. Dat is puur optimisme.

-de meeuwen (grote goelands) bezoeken ons op et terras en willen graag mee peuzelen, ook al zijn ze niet uitgenodigd
-de zonsondergangen zijn vaak fraai rood-blauw-paars-wit en je zou zweren dat de zon sist bij het "in de zee zakken"..

-het zonharde Provençaalse groen doet het fantastisch op onze hoogvlakte en we zagen de eerste mini-olijfjes al hangen....

-apero met goede vrienden terwijl de avond valt, ook op "het dak van Marseille" heeft iets zeer aangenaams. Je hoort de stad "ver weg", je ziet de schepen uitvaren en je voelt je heerlijk "hors ville" en ook een pietsie hemels.

- de 15 hoge bouwkransen die wij zien, wijzen 's avonds "het weer aan", voor morgen. En zijn het daarover verassend vaak oneens... Elk heeft zijn eigen meteo..

-onze nieuwe burens druppelen gestaag binnen in Le Trianum. En we nodigen elkaar uit voor "apero dinatoire". Dat is gewoon eten, maar dan "à la légère" (lichtjes) en doet dus recht aan de lichtheid van de marseillaanse cultuur.

COLUMNS

A CAMELEON'S VIEW

DE VRIJHEID VAN DE EEN, WERD DE ONVRIJHEID VAN DE ANDER

In die achterlijke moslimlanden ben je nauwelijks een beetje vrij: daar mag je echt niemand "met rot-woorden" beledigen. Allah sowieso niet en zeker ook niet de sjiitische broeders in een overwegend soennitisch land. Dan gaat je kop er af of hij gaat in een strop!

Gelukkig mag dat in Nederland wel, als je maar parlementariër bent en bezig bent met "een maatschappelijke discussie". Dan moet je zelfs, flink beledigen en krenken, zei Wilders na zijn vrijspraak. Hij had het echt met OPZET gedaan, zei hij, en excuseerde zich er dus bepaald niet voor. Of misschien wel een beetje, door uit te leggen "dat het dan ook wel over zeer belangrijke zaken ging, bij die islamdiscussie". Waar dan

andere regels en normen bij gelden ... en zelfs, zoals bleek, een ruimer strafrecht. Helaas trapte de rechter er ook nog in: dat rare onbegrijpelijke onderscheid dat hij maakte tussen "het beledigend spreken over de islam (dus de religie)" wat wél mag en datzelfde doen "over de moslims (de gelovigen van de islam)" wat dan weer níét mag... De NRC-redactie raakte er helemaal opgewonden van: want Wilders zegt ook expliciet en bij herhaling "er is maar één soort (de fascistische) islam " en dan kan er , logischerwijs ook "maar één soort moslims zijn". En dat zijn, juist, enkel de salafisten van het Al-Qaida-type... Waarmee je dus weer wél de gelovigen beledigt... Wat een chaotisch gedoe en weer ten voordele van GW.!

Als Geert een echte democraat zou zijn, zou hij bij de persconferentie over zijn vrij spraak de kans hebben moeten grijpen om zijn "islamitische landgenoten", nog eens een en ander uit te leggen. Zoals, dat vanwege "het grote goed van het vrije woord", zij die beledigingen maar moesten accepteren; immers het gaat daarbij ook "om hun bestwil en een betere toekomst voor Nederland". Helaas liet parlementariër Wilders dat achterwege. Terwijl hij straks toch wel minister-president worden van "alle Nederlanders"... Ben je dan wel echt de goede man op de die plek straks?

Dus beste Geert hierbij een verzoek. Ga nog eens voor de pers staan (dat oefent ook lekker) en leg die moslims nog eens goed uit dat je hun wel "moest beledigen", In het belang van het vrije woord. Als je dat nu niet doet, gaat heel weldenkend en niet-achterlijk, democratisch Nederland, straks natuurlijk niet wéér op je stemmen! Je bent dus gewaarschuwd en je kunt het nog repareren, in je land waar het woord ook altijd vrij moet blijven, ook voor jou.

Een honderdtal PVV-ers dienden intussen klachten bij justitie in, omdat ze "kwetsende opmerkingen kregen", toen ze zich "openlijk PVV-er toonden". Dat is natuurlijk niet toegestaan want dat is "onnodig beledigend en kwetsend". Al hangt het er (ook hier) van af "wat er precies tegen hun is gezegd". En ook, "of het niet enkel om hun geloof = de

PVV ging". Want in dat laatste geval , mag dat kwetsen namelijk wel, omdat je dan de niet "de gelovige PVV-ers", maar de partij beledigd zou hebben en dat mag.. Dus ik zit, zo af in LP, juridisch best goed, want ik raaskal enkel wat tegen de PVV of tegen een parlementariër en dat steeds "in het kader van een maatschappelijk debat".

Je mag dus niet de Grieken uitkafferen, maar wel Griekenland... Wel de joodse godsdienst maar niet de joden.. Wat voor Gretta Duisenberg ook nog lastig kan gaan worden.

Lekker niet waar, hoor ik u zeggen, en u heeft gelijk. Dat geldt namelijk enkel bij het spreken over "echte religies". (Dat GW de islam geen godsdienst vindt, maar een foute ideologie, helpt hem echter niks. Immers Allah is ook God en nog wel dezelfde als Jaweh zeggen niet de eerste de beste!)

Hiermee is GW eigenlijk ook, als "pedagoog voor onze jeugd", totaal ongeschikt gebleken. Want als je schokkend en diep beledigend tegen mensen bent, geef je dus niet een goed voorbeeld in de opvoeding. Tenzij je alle Nederlanders, durft uit te leggen waarom je dat als je GW heet , en in de 2^e kamer zit, WEL mocht...

Dat doen, is in een echte democratie even belangrijk als die rechter, die dat in Amsterdam in detail uitlegde bij zijn uitspraak. Zo verdien je die stoel als parlementariër , waaraan wij allen meebetalen, pas echt, en mag je er ook op blijven zitten.

Ze zullen in die "verlichte moslimlanden" nu ook wel gauw hun eigen ultra-rechtse partijen gaan krijgen. Die dan ook.... alle "profiterende buitenlanders" het land uit willen smijten...

En dat betekent dan ook voor ons: geen olie via Shell etc. meer? Want die olie en dat gas hebben we jarenlang zo wat voor "alles verstookt". En daarvoor hielden we "achterlijke despoten zoals in het wahabitische Saoedi-Arabië, een eeuw lang met veel wapens en andere hulp in het zadel. Dat doen we nu overigens nog... in Bahrein, Oman en ook met die Saoedi's, waar vrouwen nog steeds geen auto mogen rijden.

We moeten maar hopen dat die revolutionairen, in die “achterlijke landen”, dit niet ook als voorbeeld gaan nemen uit het westen...

Want dan krijgt straks de partij van Geert ook nog wat steungeld en wel uit ... Riad! Via stortingen op de rekeningen van OnLiberty BV op het Binnenhof in Den Haag, die wij nu ook leerden kennen als Geert's (nu legale) handels-BV-tje.

Een parlementariër miste een grote kans en dat is niet alleen voor de moslims in Nederland erg jammer maar voor alle oprechte democraten. Ook ik ben voor het vrije woord en weet dus zeker dat GW mij dit geschrijf ruimhartig vergeeft.

Leon, juli 2011.

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN

NEDERLAND STEUNT DE “GOEDE ARABIËN IN REVOLUTIE”

Rutte en co lieten zich echt van een verrassende kant zien en Geert moest het maar slikken... Want (hier) hoorden wij niets uit het PVV-hok, over deze “verspillingen aan die moslims”.

Die K-marokkanen in Marokko, en ook Tunesië en Egypte, mogen namelijk nu “putten” uit een potje met steun-euro's... zo'n 7 à 15 miljoen per jaar... Dus 0,5 à 1 € per Nederlander...; wat een klapper niet? Daarvan wordt dus 10% ook nog betaald door... de moslims van Nederland via hun belastingen.... Wat natuurlijk helemaal een goede zaak is. (grapje).

Het vertrek uit “hun achterlijkheid” (volgens GW), is dus nu begonnen en, in Marokko, nog wel met een ware constitutionele monarchie en een Grondwet... Hoorde u de PVV daar al over? Immers, in Nederland duurde dat proces heel wat langer, dan in dit jonge land, dat pas 60 jaar de baas in eigen huis is... Natuurlijk komt dat vooral, om dat “het westen” daar een tijdje de baas waren (het land was een Frans protectoraat).

Die achterlijke moslims nemen nu ook nog, -hoe komen ze er op-, onze westerse

modellen ten voorbeeld.! Daar hadden wij toch enkel “patent” op ?.

Deze steun aan de nette revoluties en dus niet aan de bloedige in Libië, Syrië en Jemen, is een ware uiting van de Hollandse krenterige, opportune manier van doen. Je maakt de handen pas vuil, je investeert pas, als de “belegging er wat veiliger uit ziet”.

Sorry, dat ik even vergat dat Nederland ook nog wat met boten rond vaart, om “verdachte schepen te signaleren” voor de kust van Libië. Die vervolgens door andere Nato-partners moeten “aangepakt”; want Nederland schiet enkel uit zelfverdediging.. Zo lijken we ook wat op onze oosterburen, die ook liever een andere kant uitkijken, tot er weer wat te verdienen valt...

TURKIJE EN DE EU

Turkije hoort niet thuis in de EU vinden (nog) Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Cyprus... Sarkozy zegt: Turkije is niet IN Europa... Imagoloog van Leerssen zegt, al pratend over identiteiten: Europa's grenzen lopen van Boedapest—naar Reykjavik, van Madrid tot naar St.Petersburg en van Odessa tot Istanboel. Binnen dit gebied kunnen de bewoners op “een natuurlijke manier met elkaar communiceren” d.w.z. beter dan met de “buitenstaanders”. Dus Turkije hoort met zijn vóórkant wel degelijk tot Europa (Istanbul was Constantinopel/Byzantium) en met zijn “achterkant” niet. En hij acht Turkije een “plus” voor Europa.

De VS-geopolitici zien Turkije als het meest succesvolle land van de 21^e eeuw. En door zijn positie en dynamiek als “bepalend voor de vrede in de regio.

À propos regio: Sarkozy ziet de Turken nou net als “een concurrent van de Fransen in die regio”. En doet vooral daarom moeilijk. Want Frankrijk wordt het grootste land van de EU (Duitsland zakt...) en de turken groeien Frankrijk boven het hoofd, weet hij. Daarom dus. Zijn Unie van de Middellandse Zee daarin wil “hij” gloriëren” en dat gaat lastig met die succesvolle turken.

Ashton zag dit en probeerde een paar strategie-talks over de relatie verbetering Turkije –EU maar liep vast op onwil bij de “anti-turken in de EU”. Waarmee een kans

werd gemist om met de best gepositioneerde en ook gemotiveerde tussen de EU en het MO in, op één lijn te komen. Want Turkije dat nu “het moslim-model” is voor de Arabische revolutie landen”, dat zich razendsnel ontwikkelt, dat over goede relaties en contacten beschikt met zijn “allemaal strategisch liggende burenen” is wel zeker onmisbaar voor vrede in het MO.

Nauwlettende lezers van LP weten dat ik altijd al een vóórstander was (en ben) van Turkije in de EU. Dat doet er niet veel toe maar de huidige discussie is daarom voor uw redacteur best leuk

Op de valreep krijg ik , naast de paus en Obama, nog een medestander: Guido Westerwelle de Buiza-minster van Angla verklaarde dat de aansluiting van Turkije bij de EU versneld moet worden... Dat zal Sarkozy niet echt graag hoen zo vlak vóór 2012.. Tja, het is “onvermijdbaar”, hogere machten dwingen ons...

DE MAFKEZEN VAN DE DE-MONDIALISATIE

Ze zijn er weer overal , in Frankrijk in de FN natuurlijk maar ook in de PS (kandidaat Montebourg). Zij die de internationale open relaties weer willen “beperken/bevriezen” om zo delocalisatie en andere economische druk tegen te gaan. De deur dicht doen voor de boze en (te sterke) wereld. Ze denken dus dat een land zoiets kan doen en toch kan “blijven”. Terwijl een kind kan zien dat de mondialisatie geheel technology-driven is: Containerschepen en Internet zijn de grote voorbeelden. En hoe je je export op peil wilt houden als je de import afknijpt is ook een goeie vraag. Zie de 800 bestelde vliegtuigen van Airbus, de bij Areva bestelde kerncentrales en elders (Duitsland) de honderdduizenden auto's en machines voor China en in Nederland zijn enorme export van diensten, bloemen en agrarische producten... En waar halen we dan die hightech producten, ook voor onze industrie vandaan? En onze goedkope Chinese producten gaan we (duur) zelf weer maken? Nationale en internationale handel zijn niet meer te scheiden op vandaag. En het is beter te vechten tegen landen die

beperkingen aan de import opleggen, zoals inderdaad de VS ook doet.

Nee deze move die je echt reactionair kunt noemen is de dood in de pot en gaat ook helemaal voorbij aan het feit dat er honderden miljoenen minder armen zijn door die mondiale openheid... Internationale afhankelijkheid is toch ook HET wapen tegen herrie en oorlog? Het is toch broekschijterij, volksverlakkerij en de rem op de groei? Het is toch beter in te zetten op de bestrijding van te grote onevenwichtigheden met andere instrumenten: als de valutawaarden, de staatssubsidies etc.? Zoals de Wereldhandels Organisatie van de franse Lamy ook betoogt. Dat Europa zich hoe dan ook zal móeten aanpassen aan de veranderde wereld met zijn cultuur en uit de hand gelopen sociale systemen is onontkoombaar. De grenzen sluiten is de kop in het zand steken. En als je die er dan weer uit trekt na jaren, ben je tot je grote schrik een oude en afgezaakt land geworden. Dit betoog is vrij vertaald en opgefleurd wat de baas van de WTO hield en dat een beetje richting zijn land van afkomst... Tegen Le Pen en Montebourg van de PS!

Wel nee hou uw goedkope PC-tje en mobieltje en zorg dat u wat “teug kunt verkopen” zo blijf je welvarend in een hightech wereld. Europa: op het gas en niet de deur dicht trekken ja!

LEKKER AANROMMELEN IN GRIEKEN LAND

De oude Papandreou (de vader van de huidige premier) voerde het Amerikaanse “consumeren op basis van lenen” in bij de Grieken en Brussel ging fors aan de gang met het financieren daarvan. Nadat de Grieken al rommelende met cijfertjes toch maar in de EU en de eurozone mochten... ging dat vrolijk verder. De Griekse regering, de politici in Brussel en andere Europese hoofdsteden, schudden het moede hoofd en lieten hun maar begaan. Vele tientallen jaren lang en toen de Griekse staatsschuld in 2004 werd afgewaardeerd door de ratingburo's, werd nog steeds niemand wakker. De regering gaf zelf het corrupte, luie voorbeeld en sloeg aan het potverteren zonder zich om de opbouw van een echte moderne economie te bekommeren. Waarin

naast flink consumeren ook flink geproduceerd wordt...

En nu is die ballon uiteen gespat en blijkt het stoute land , dat maar 5% van de EU-economie voorstelt, een staatsschuld van 350 miljard te hebben bij elkaar geconsumeerd En die leningen moeten regelmatig worden afgelost bij banken en andere overheden in de wereld... Die kunnen dan ook wéér lenen of dat niet meer doen óf tegen andere condities... zoals hogere rente... als die ratingboys dat adviseren. Zo kwam Athene aan zijn 15% en meer rente dus en toen ging het fout... Omdat we "solidair zijn in de EU" , in goede en slechte zaken, moest Brussel en het IMF natuurlijk "helpen". Wat om de donder niet mee bleek te vallen omdat die superbezuinigingen niet door het Griekse volk werden gepruimd. Zou u rustig blijven als u 20% van uw inkomen moest laten zitten omdat er vóór u een stel landgenoten, politici voorop, er een rotzooi van gemaakt hadden? Ik denk het niet.

Nu zit Europa dus met een klassiek probleem: kun je nu hard straffen voor iets wat jaren geleden werd geïntroduceerd (uitgeven en geen belasting innen en alles en iedereen omkopen) maar wat je echter ook al jaren wist en je maar liet "doorsudderden"? Kun je, zoals iemand met historisch besef zei, een soort van "Versaillaanse aanpak" kiezen tegen een land wat fouten maakte? (dat gebeurde tegen Duitsland na WO I in het Verdrag van Versailles en dat leidde tot enorme ellende in dat land en zo tot WO II).

Dat zouden velen overigens graag doen, zoals de PVV en andere in Nederland en ook veel Duitsers.. Maar helaas, als de Grieken vallen vallen ook de Duitse banken die erg fraaie hoge rentes vingen op de Griekse staatsleningen... En vallen de banken (en ook de geld uitlenende lokale

overheden!) in een land dan moet de regering van dat land die banken steunen om dat anders de arme burgers hun spaarcentjes kwijt raken... Dus moet er dan weer geleend worden door de regering van het land, dat ook áán Griekenland geld leende, maar nu voor de eigen banken... Ai, ai. En omdat iedereen aan die grieken leende, vallen er dan heel wat banken om... Het gevreesde domino-effect à la Lehmann Brothers: daar liet Bush een bankje klappen en de wereldcrisis was een feit...

Hoe leg je dit soort complexe, angst aanjagende zaken uit aan "het de creperende bevolking van Griekenland en de betalende andere volken?

Dus, het is het oude liedje: wie zijn kont verbrand moet op de blaren zitten... Dat geld voor de feestende Grieken, terecht (!), maar ook voor de "slapjanussende" bevriende eurolanden die het maar lieten voortwoekeren!

Zo gaat dat in een huwelijk: in goede en in slechte tijden óf anders: echtscheiding!

En als dat laatste gebeurt (Grieken uit de euro en EU) dan zijn dus de Portugezen, de Ieren , de Italianen en de Spanjaarden aan de beurt en zelfs (zeg maar het zachtjes) de Fransen... En dan hebben we "vanzelf" nog enkel de N-euro over in enkele jaartjes!

De chinezen schrikken er zo erg van dat ze al aanboden om Hongarije 1 miljard te lenen tegen "nette" rente: een signaal!

Immers de chinezen stikken in de Amerikaanse staatsobligaties... als onderpand voor leningen. En als de euro uitglijdt en dan ook de \$ nog dan heeft China een forse strop...

De wereld is tot elkaar veroordeeld en dat is maar goed ook: dat voorkomt oorlog met kanonnen, al is die papieren oorlog ook niet echt leuk.

XX

TECHNISCH TIPS BIJ HET LEZEN

.DE "JUMP" INSTRUCTIES

Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u wilt lezen:

Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe regel en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK nu links ... en weg bent u.. Dus U heeft die CONTROL toets niet meer nodig!

Van uw leesplekje terug naar INHOUD:

Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL + HOME.

.HET PDF-FORMAAT (ongewijzigd)

Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat, waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook “vastgevroren” is, en voor u onwijzigbaar. U hebt nu dus ADOBE Reader nodig om LP te kunnen lezen. Die kunt u echter gratis downloaden op <http://get.adobe.com/nl/reader/>. Dit ‘bevriezen’ betekent dus ook , dat zij die bijvoorbeeld van TWEE naar EEN kolom wijzigden, dat nu niet meer kunnen... “Elk voordeel heb ook zijn nadeel”.

Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook “vergroot lezen” op uw scherm. Een lezend op 125% of 150%, is het kolommen “leesprobleem” eigenlijk ook wel opgelost. Try it!

.BIJ PROBLEMEN

Ontstaan er technische problemen, sein ons dat meteen en we zullen trachten u te hel-pen. Aarzel ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij hebben ook nog een “oude versie”, die dus NIET in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe.

Succes,

Theo Meeuws (technical editor) en Leon.

.....