



MEER DAN 230 LEZERS, IN 8 LANDEN
TECHNICAL EDITING: THEO MEEUWS
ARCHIEF SITE

SPEETJENSML@ORANGE.FR
HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.FR
WWW.LE-PROVENCAL.NL

GA NÚ NAAR

WWW.LE-PROVENCAL.NL

ONZE NIEUWE LP-ARCHIEF-SITE!!

DE ONE-LINERS

“REVOLUTIES ONTSTAAN ALTIJD ALS HET EINDELIJK WEER WAT BETER GAAT” , ZEI EEN HISTORICUS OOIIT.

“OUR SOCIETY IS FULL OF DEVILS AND YOU FIND THESE DEVILS IN FOOTBALL” (WAS GETEKEND: SEP BLATTER!)

EEN HOFLANDSE WIJSHEID OVER ESSAYS SCHRIJVEN: “WIE IETS GOED LAAT ZIEN, WAT NOG NIET ZO SIMPEL IS, HOEFT ER EIGENLIJK GEEN COMMENTAAR BIJ TE ZETTEN”.

INTERNET LIJKT WEL EEN “HAATKANAAL” .BIJNA ELKE VIDEO EN ELKE FOUT LIJKT ONMENSELIJK TE ZIJN GEWORDEN EN JE WORDT VOORTDUREND GEFILMD”. (Zei een bekende actrice en zij is niet meer de enige die dat ondergaat).!

“OP VANDAAG WEET UW TELEFOON WIE U BENT, WAAR U BENT EN, TOT OP ZEKERE HOOGTE OOK, WAARHEEN U GAAT” (Zei een bobo van Google).

DE ENORME TRAGIEK VAN DE VLUCHTELINGEN: “DE POTENTIËLE MILJONAIRES OP WEG NAAR Europa, VERDRINKEN MET HUN WRASSE BOTEN”. ARM AFRIKA: ZEKER 10% VERDRINKT TUSSEN AFRIKA EN LAMPEDUSA. UND: “WIR HABEN ES ABER GEWUSST”.

UIT LE MONDE NA DE EERSTE KAMER VERKIEZINGEN (Ned.): “DE MEERDERHEID VAN MR. RUTTE (premier in Nederland) WORDT NU BEPAALD DOOR ÉÉN ZETEL VAN DE CHRISTEN FUNDAMENTALISTEN”.

REDACTIONEEL



BESTE LEZERS,



Tja wat moet je voor de juni-editie 2011 nou als “voorrafje” schrijven? Midden in de E-Coli-Crisis? Terwijl je al 10 dagen geen blad sla en tomaat durft te eten? En het nu de kiemende soja lijkt te zijn? Of weer niet?

Alle kwaad komt nu uit Hamburg terwijl Bin Laden al lang in zee is opgepeuzeld. Uit het land waar de oude kerncentrales meteen plat gingen na Fukuyama en waar nu de “rest ook van het net moet”, vóór 2022. Intussen koopt men wat meer kernstroom van de Fransen en wat meer gas van de russen... in afwachting van méér wind en zon “thuis”. Paniek dus, bij hen die zo “cool” bleven toen het A-griep virus rondwaarde; nu zijn angst en ontredde er troef.

De Export-Star van de EU wordt steeds banger, en dat lijkt samen te gaan met “steeds” grijzer”. De oudjes willen eeuwig leven en willen de grenzen sluiten voor alle risico’s. Nu struikelen ze over Spaanse komkommers, dan weer de sla en de tomaten en dan weer over de sojakiemen.

In Libië wilden ze ook niet meevechten, de Griekse potverteeders zien ze ook al niet zitten en als hun banken niet vol zaten met staatsobligaties van de Europese zwakke broeders en zusters, hadden ze al lang move’s ondernomen om van die “zonaanbidders” af te komen. Of ook die eurozone maar wat op te offeren, door over te gaan op de N-euro (noordelijke euro) of de M-euro (Mark-euro).

Maar toch is het is geen “german disease” helaas, het is een symptoom van de “Europese ziekte”, moeten we vrezen. Wij hebben haar allen onder de grijze leden,

want we verloren ons dash en dynamiek. Omdat we, vermoeid als we werden, niet meer wilden investeren en risico’s nemen, maar enkel nog onze pensioenen en onze zekerheden wilden koesteren. De jeugd betaalt al fors de bijbehorende rekening: wel diploma’s en geen werk of beroerd betaald werk. En dat nu overal in Europa. Ook in Duitsland, waar men ook een schreeuwend tekort heeft aan “Fachleute” en er dus alles aan doet om “die Alten” langer aan het werk te houden. Immigranten zijn ook “echt uit” in Europa, we denken enkel “short-term”. Ook al weten we allemaal niet meer wat morgen echt zal gaan brengen; “wie dan leeft , die dan zorgt” lijkt het motto.

Nou ja, een ding is ons allen wel heel duidelijk intussen: het gaat pico-bello in die “opkomende landen”. Daar is het elke dag weer beter economisch weertje...

En dat is het dus: we hebben niet alleen meteorologisch van klimaat gewisseld, nee, dat “wisselen” is nou ook economisch aan het gebeuren.

Dus eigenlijk gaat het best goed op de wereld... maar even niet bij ons. Wij de ca 1 miljard van de ruim 7 miljard bewoners van de aardklomp in het heeal, zitten nu stuk.

Ach we gaan het echt wel overleven: want we zijn niet alleen, in tegendeel, we gaan op naar de ruim 9 miljard!!

Dus, met een wat slaperige knipoogje wensen we u, veel leesplezier,

Leon en Theo

++++
++++

INHOUD **03**

REDACTIONEEL **02**

OPINIO EDITORIAL **03**

COLUMNS **06**

A CAMELEONS VIEW 07
-WAAR IS DE TECHNOLOGIE DIE
ONS MOET REDDEN?

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN 07

-FACT-FREE POLITICS
-HOUDEN VAN OF BEGRIJPEN? 08
-CHANTAGE MET DE VLUCHTELINGEN 08
-WAAROM BIN LADEN VERLOOR 08
-NUDGING IS IN DE MODE! 09

TECHNISCHE TIPS BIJ HET LEZEN 10



OPINIO EDITORIAL

-BIN LADEN IS EEN MOORDENAAR, MAAR WAT IS OBAMA NOU EIGENLIJK?

Wat Obama/de VS deden is vanuit het internationale recht gezien nogal aanvechtbaar. Net zoals dat was/is met dat opsluiten in Guantanamo en ook dat martelen van gevangenen. Wat Cheney ook weer verdedigt nu...

Max Pam zei het op TV : Was het nou "zelfverdediging of "voorbedachte rade", dat doodschieten daar bij Islamabad ? En advocaat Knoops (internationaal expert) zei het ook al: "een advocaat moet nu toch wel ernstig twijfelen".

Toen Pam het voorbeeld van Demjajuk noemde, de 91-jarige die in bed lag in de rechtszaal en sliep en snurkte... sloeg ook bij mij de twijfel toe.

Maar we zullen het nooit weten: want dat zeemansgraf voorkwam elk proces... En dat maakt het dus nog verdachter moet een jurist dan zeggen.

Hier is Obama nog niet klaar mee... En dat sluiten van Guantanamo gaan we niet snel meemaken.

"Hadden ze die "terroristen maar meteen neergeknald" zei iemand recent tegen mij. "Kijk nou eens wat dat gevangen houden voor gedonder geeft". Hij vergat even, dat je zo via martelen nog wat nuttigs te weten kon komen en ,vergat ook dat er zeker 100 van hen geheel onschuldig bleken te zijn opgepakt.

Wij zijn hier dus allemaal nog niet klaar mee moeten we vrezen...

-MACHT EN SEX HEBBEN IETS MET ELKAAR: ZIE NU WEER DSK.

Voor de vergeetachtige of zij die het "typisch Frans noemen willen" even dit rijtje: Rob Oudkerk, Lubbers, Prins Bernhard, Clinton, President Katsav (Israël), John Depla (Nijmegen), Mosley (Formule 1), Berlusconi, Kennedy...

Ik denk dat dit de gemakkelijke vóór-oordelen best wat remmen kan en ruimte maakt voor een betere analyse. Macht corrupteert, roept ook haantjesgedrag op en daarom zijn politici niet zelden ook wat "oversext". De rij dominees en lagere politici die in de VS al vielen is ook indrukwekkend groot... En waarom voegen we er ook niet die pedofiel actieve patertjes bij? Die ook in een machtssituatie leefden en aan het seksen sloegen ondanks veel religieuze remmen... Nee, heren en dames, het is geen Frans probleempje hoor. Wat wel waar is, is dat dit soort vergrijpjes (ik bedoel nu geen verkrachtingen natuurlijk!) vanuit de liberale houding in Parijs en omstreken werd afgedaan als "ach wat maakt het uit, hij is toch een goed bestuurder"? Zo kwamen Mitterand, Valerie Giscard d'Estaing en ook een beetje Sarkozy er aardig mee weg... Dat lag dus meer aan de "volksaard". Dat zou in Duitsland gedonder geven, vraag dat maar aan Willy Brand.

En wees getroost: elke psycholoog kan het , met veel onderzoek bij de hand, echt goed uitleggen. En u de voorbeelden met de honderden er bij geven. En dan die DSK: hij vertelde zelf kort voor NY aan een krant: mijn zwakheden zijn duidelijk: ik ben (te) rijk, te joods en hou teveel van de vrouwtjes... En ook zijn fantasietje was opmerkelijk: ooit, zei hij, kom ik in een parking een vrouw tegen die me zegt: "als je me nu een cheque uitschrijft van 10.000 €, zal ik niet gaan schreeuwen en roepen dat je me probeerde te verkrachten...." En wie weet is dat nu ook bijna echt gebeurd

Of een complot is de reden: DSK was gevaarlijk voor Merkel en de BCE in de "euro-schuldwestie" en mogelijk ook als te succesvol IMF-er... (voor anderen o.m. de VS en China) en dan is bij hem de "zwakke plek" snel gevonden. Vrouwtje erbij en hap,

vast zit ie.. We zullen het mogelijk nooit echt weten. Maar DSK is echt afgevoerd dat is zeker. En wij kijken hier nog naar de afloop van de Clearstream affaire: daar wilde De Villepin zijn concurrent Sarkozy mee plat krijgen... Ook geen fraaie methode want hij nam de andere zwakte: de bling-bling liefde van Sarkozy. Dus... het hoort bij ons, mensen. Ook als we "hoog" zijn geworden. Dat maakt het nog wat erger zeggen de experts. Daar zijn we dus nog echt niet van af!

-ANGELA MOET HARDER WERKEN: ZIJ HEEFT TE VEEL VRIJE DAGEN OF VERKEERDE MEDEWERKERS!

Ze gleed fors uit toen ze klaagde over die "luie potverteerders in Griekenland" en hieruit bleek dat ook zij flink door het populisme-virus was aangevreten. Een regen van studies en publicaties was haar deel, zie hier:

Duitsers werken jaarlijks 1390 uur, Grieken 2119... Italianen 1773, Portugezen 1719, Spanjaarden 1654 en Fransen 1554. Zegt de OECD over 2010!

De overall-productiviteit is gelijk aan het gemiddelde van de zuidelijke landen.. maar de produktiviteit/uur is in Duitsland hoger... Pensioen is nu in Germania 65 jaar en wordt 67. Maar de werkelijke leeftijd van pensioenbegin is in het zuiden iets HOGER dan in Duitsland: 62,6 en 62,3 dus, tegen 62.2 voor de Germanen. De Grieken moet nu legaal van 60 naar, hup, 65 jaar... En de Italianen en de Fransen gaan de facto vroeger met pensioen, bijna allemaal..

Dat is de werkelijkheid volgens Eurostat en de OECD. En als de medewerkers van Angela dat niet wisten, is het niet best in Berlijn... Wat met de "Bacteriën –Suche" nu lijkt te worden bevestigd... En wisten ze het wél, dan moet Angela nieuw personeel aan stellen. Uiteraard is de organisatie en het (techn-org, niveau) van de Duitse industrie enkele klassen hoger dan in Zuid-Europa al moet je Italië ook niet uitvlakken. En de industriële structuur (sterk Middenbedrijf) is vele malen beter in Duitsland. Omdat salarissen er hoog zijn, is daar ook de automatiseringsgraad nogal hoog: machines zijn goedkoper dan de mens. Dan krijg je natuurlijk ook een hogere productiviteit per gewerkt manuur! Maar dan moet je als top-

politica dat ook wel ZO ook uitleggen en niet dat oude vóóroordeel maar lekker even versterken. Om mooi gelijk te krijgen.. Foei Angela dus: want dat mag alleen "onze" Wilders hoor!

-ATTALI EN HET SPREEKWOORD: DE EEN ZIJN DOOD IS (niet altijd) DE ANDER ZIJN BROOD

Attali een Franse auteur en econoom zoekt wanhopig naar goed nieuws en positief toekomstperspectief. En hij vond wat! Hij zegt: 'De mondiale economische groei kan de Europese landen helpen om uit de crisis te komen'. Daar moeten de Japanners en de Europeanen zich eens goed rekenschap van geven! Azië groeit met 7 à 10%, Mexico en Rusland met bijna 5, de Baltische landen met 4, Brazilië met 6,5 en Afrika (het buurcontinent) met zelfs 5%. De wereld totaal groeit dus economisch met 4,5%...

De koopkracht in de opkomende landen gaat verdrievoudigen in de komende 10 jaar en dat is dus meer dan de hele koopkracht van de VS. Nieuwe middenklassen hebben vele producten, die we al maken of kunnen maken, nodig. Daar kunnen we toch ons "reservoir" aan (vooral jonge!) werkelozen bij inzetten? Of gaat de tsunami van de schuldenlast ons nu dwarszitten omdat de schuldeisers zich van ons afkeren en zich gaan richten op de groeilanden? Gaat de schuldenlast het nu winnen van de "technologische vooruitgang"? Alles is nog mogelijk, maar we moeten wel gauw actie ondernemen... Laten we onze kansen grijpen, verzucht hij.

-DE JONGE ROST VAN TONNINGEN MOCHT NIET SPEECHEN OP 4 MEI

Hij was uitgenodigd als kind van "foute ouders" maar het protest was te luid. Het leed dat ook in de "foute sector" is geleden kan nog geen plek vinden op deze herdenking. Zo lang dit niet kan is het ook niet in orde met het herdenken van de Shoah en is de boodschap van WO II nog niet echt begrepen. En daarom is er ook nog onbegrijpelijk veel weerstand tegen een verenigd Europa.

-DE VRIEND EN ADVISEUR VAN RUTTE ZEI VEEL OPMERKELIJKS IN BUITEN HOF

Hij woont in Zuid-Frankrijk en was in Buitenhof: Ben Verwaayen van Alcatel-Lucent (Amerik.-Franse Communicatie-app. producent). Hij schreef het VVD-program op twee A4-tjes. En "hielp mee aan de nieuwe VVD": weg met die boze, zielige club en op naar de optimistische krachtige beweging. Hij zei o.m.:

Ondernemen moet terug op de agenda.

Nederland als exportland is teveel bezig met zichzelf; het moet zich snel echt op Europa en de G20 richten..

Nederland moet vechten voor een "nieuwe EU" en het doen ophouden met "geneuzel". Als de EU verdeeld blijft is dat foute boel. Er moet weer Europower komen. Waar staat EU voor? Dát moet weer op tafel!

De PVV is niks hervormingsgezind ; ze is conservatief en "benepen".

Innovatie is essentieel voor Nederland, zie om ons heen! Universiteiten en ondernemingen moeten zorgen voor onderwijs "op niveau" en gekoppeld aan "passie".

China, Brazilië zijn geen bedreigingen maar kansen: Het hangt van ONZE keuzes af wat er gebeurt gaat.

Tja, u ziet het: de PVV heeft het niet over echte problemen. Het is een bejaarde partij oor bejaarden, niet voor onze (klein) kinderen. Dat leest u hier al jaren... toch?

-WILDERS DEUGT DUS ECHT NIET

Als je je bij herhaling, als volksvertegenwoordiger (van het hele volk dus) keert tegen een groep uit het volk en op een beledigende manier moet je gewoon ontslag nemen, en enkel nog in je haatpartij wat foldertjes gaan maken. "Islamitisch stemvee" zeggen in het parlement , terwijl de Arabische (en ook moslim) revoluties vele doden en gewonden eisen, is schaamteloos en bewijst dat je elk niveau mist. En dat je enkel handelt uit een onbegrensd opportunisme en een projectie van je eigen haat (tegen linkse politici en echte liberalen) en dus ook een plek in de 2^e kamer niet waardig bent. Maar in een democratie kan dit alleen echt gecorrigeerd worden, door de kiezers... Het "andere stemvee" dus, dat deze houding ooit zal moeten afstraffen. Wilders knaagt aan de Nederlandse toekomst: hij laat de echte problemen gewoon over aan de anderen ,

laat ons zijn beveiliging betalen, probeert onnodig verder en doet alles om politiek te groeien. Enkel met een doel: zijn wraak en ressentiment de ruimte geven.

Dit gaat voor mij veel verder dan wat goedkoop populisme, dit is een gebrek aan moreel fatsoen en dat vraagt om forse bestrijding. Ik mis hier echt de stem van het christelijke CDA en de liberale VVD.. Je gedooft toch geen beledigingen van groepen uit het volk als je een democratische politieke partij bent? Wie dit onderschrijft, moet zijn eigen moraliteit eens goed overdenken... Van mij mag Wilders nu zo'n "kopvod" in zijn eigen mond stoppen: ik kan hem eigenlijk niet meer aanhoren.

In The Economist schreef men: "Wilders: he isn't IN and he Isn't OUT". En schetste zijn zig-zag spel in zijn gedoogrol: dan "meedoen" (IN) en dan weer "tegen liggen" (OUT). Ook beschreef men uitvoerig de ironische situatie van de regerende partijen: ze gedogen enerzijds de PVV die tegen de vrouwonvriendelijke islam ageert en tegelijk ook de SGP die de vrouwen ook essentiële democratische rechten weigert.

Gelukkig zei Voorhoeve (net nog in de VVD) dat "de principes van zijn partij en het CDA niet verder gaan dan de vrijheid voor Nederlanders om geld te verdienen en te consumeren". Dat is er dus over van het liberalisme van zijn partij. Zelfs The Economist snapt het dus! En trekt haar conclusies over het "andere Nederland".

-DE PVV ZIT IN LIMBURG IN HET PROVINCIEBESTUUR NAAST CDA EN VVD.

Ze werden er de grootste partij en dus zitten ze in het provinciecollege. De volkswil moet zijn loop hebben. Nu nog even zien of ze er iets van snappen cq bakken: deze vergrijzende provincie heeft problemen genoeg. En ook een toenemende behoefte aan jonge krachten in industrie en zorg: dus open met die Limburgse grenzen, Tunesiërs zat. En zoals hopelijk bekend, Tunesië ligt vrij ver van dat land van die K-marokkanen. Limburg wordt dus nog halal!

In het akkoord met CDA en VVD staat nu: geen (!) nieuwe moskeeën, geen hoofdhoekjesverbod en geen afschaffing eigen vervoersdienst Provincie... Dat liet de PVV

vallen en het volk moet dat nou maar gewoon begrijpen. Het is net zoals vroeger immers? De eerste keer in het pluche en weg zijn de grote babbels. De PVV is dus nu al ingepakt. Hoera!

MAAR,

-ons bezoekje aan Mormoiron, waar we nu een jaartje weg zijn, was heerlijk. We werden als vorsten ontvangen door onze Franse en buitenlandse vrienden. En waren te gast op een huwelijk van een Franse weduwnaar met een Tunesische dame. En we genoten van feest en lekkernijen.

-wandelen door de dreven van Saint Montant, de boerderij van onze Franse wijnvrienden, blijkt niets van zijn charme te hebben verloren.

-mijn blikken op Le Brillhas, waar huurders uit België vertoefden, waren even wat weemoedig. Maar het motto blijft: "Doe wel ende sie nooit om"...

-met onze kat Depke in mijn armen bij buurman Claude haar stiefvader, werd ik erg happy toen ze bij het zingen van "haar liedje" de oren spitste. En ook toen ze even later mij tot een spelletje uitnodigde waarbij ze haar klauwen mooi binnen hield. Ze is daar, op haar geboortegrond bij Claude de buurman, erg gelukkig. We deden het dus goed voor haar, ook al weet ze niet dat haar moeder helaas al naar het kattenparadijs is afgereisd.

-bij het binnenrijden van Marseille met Nederlandse vrienden die ons meevoerden, voelde ik sterk dat hier nu "mijn thuis" is. Thuis dat zijn nu dus twee plekken. Ach, het belangrijkste blijft dat "thuis voor mij daar is, waar mijn geluk ligt". En die plek staat niet op de gewone atlas...

-op het terras aangekomen, hoog boven de Rue Leon Gozlan en kijkend naar Notre Dame de la Garde, de Mare Nostrum, en de stad beneden, voelde ik dat het zo goed is.

-de plantjes en bloemen in onze "jardinière" op 40 m. hoog doen het uitstekend al kunnen "uitheemse planten" het in de extreme sfeer die hier heerst niet meer dan 24 uur blijven leven. Bleek ons, door een kleine vergissing.

-de ferries zien we uitvaren naar de Maghreb en Corsica. En de cruiseboten

worden ook steeds groter. Zo'n 10.000 mensen op/in zo'n drijvende stad en nu al bijna 1 miljoen per jaar hier, al cruisend, op bezoek. Hoezo crisis?

COLUMNS

A CAMELEON'S VIEW

WAAR IS DE TECHNOLOGIE DIE ONS MOET REDDEN?

Rampen der natuur en door menselijk falen treffen ons steeds opnieuw en dat is ook historisch niet echt nieuws. In de loop der eeuwen wist de mens met kennis, techniek en inventiviteit heel wat van dit kwaad af te wenden. Water werd getemd, huizen werden bestand tegen aardschokken, antibiotica en penicilline bestreden onze infecties, we haalden energie uit olie en gas en werden knap veel ouder en gezonder. En dichterbij: we kregen vat op AIDS, lieten oude mensen beter zien en horen en transplanteerden organen. En nu gaan we ook nog kwaaiere genen repareren om kankers etc. vóór te zijn. Allemaal bekende feiten.

Maar desondanks groeide er, vooral in het Europese westen, steeds meer angst voor die technologie en ze kreeg de schuld van veel narigheid. Klimaatverandering door CO2 uitstoot, dood door straling bij kernongelukken, hersenkankers door mobieltjes en antennes, gezondheidsrampen door genetische manipulatie, etc.

De radicalere groenen liepen voorop met hun "handen af van de natuur en "zelfs terug naar de natuur". En nu zitten we . mede daardoor, ook in een forse energieknoop.

De kerncentrales moeten dicht : "te gevaarlijk". De kerken (christelijke!) waarschuwen voor "ingrepen in het wezen van het leven"; zij liepen in wetenschap en techniek ook zelden vooraan. Er werden nogal wat nieuwlichters geëxcommuniceerd en zelfs verhangen na inquisitie onderzoek. Nee, de kerk liep in de vooruitgang zelden vooraan..

Duitsland gaat nu politiek compleet de bocht nemen in hun energievoorziening: men wil alle kerncentrales dicht in 2022... En razendsnel op groene energie over gaan: zon en wind, aardwarmte en waterkracht. En onderweg daarheen? Wel dan wordt er wat meer kernstroom ingekocht... in Frankrijk; het gebeurt nu al, want er zijn al enkele oude centrales dicht gedaan... En er wordt meer gas bij de russen gekocht... Nordstream komt er immers al aan. Dat dit méér CO2 oplevert, ja dat is best jammer als je groen denkt. Of het echt haalbaar is nu het stroomverbruik stijgt en ook de vraag naar aardolie/gas explodeert in de opkomende landen? Wel dat weet niemand nu en wat de prijsgevolgen zijn dus ook niet. Of moet je gewoon denken: alles wordt toch duurder dus groene energie wordt mogelijk relatief goedkoper? Maar de schaarse grondstoffen zitten toch ook in windmolens en zonnecellen?

Nogal paniekerig gedoe dus, met weinig reflectie lijkt het en vooral bedoeld om de CDU overeind te houden in de panische groene golf... Of het zo'n vaart zal lopen is nog te bezien: er zijn best ook wat afvalligen in CDU en LDP..

China start elke dag een kolencentrale op, in de VS is het nu schaliegas, en India , Brazilië en ook China gaan massaal op kernenergie over. De opkomende niet-bange wereld heeft ook veel technologie studenten en stopt vermogens in R&D-budgetten. Men gelooft daar net als wij vroeger deden volop in de "reddende technologie" en rent vooruit... In het oude westen krijg je geen jongere meer voor "studie en werken in de techniek"; de opleidingen lopen leeg.

Het is dus toch iets "tussen de oren aan die steeds grijzer wordende koppen".... Het zit onder de vermoeide hersenmassa onder de schedelpan. Europa wordt oud, zit neer, gelooft meer in leuk en gezellig dan in moeilijk, concurreren en vechten voor een goede plek. En verlaat de basis van haar eigen welvaart en vergeet hoe men dat tot voor kort wel deed.

De verandering is er alom: de opkomende veranderen in hoe wij vroeger waren en wij veranderen in : hoe zij vroeger waren voor ze ontwaakten". We wisselen dus van plekje en dat zie je ook op de beurzen, in de

staatsschulden en in de stagnerende groei... en welvaart.

Dus is er ook steeds minder geld voor R&D, gaat de industrie elders naar toe waar techneuten en kennis is en verliezen wij ook nog onze koopkracht om die mooie, nuttige en beveiligende technologie voor onszelf te kunnen kopen. Dus: It's mental stupid! We lost the winning mood!

Dat bedoelde men nou met "het oude Europa" en dat gebeurde er ook al tientallen keren in de geschiedenis. Het ontbreken van jeugd komt door "te grote zelfgenoegzaamheid en tevreden achter over leunen" : kids zijn knap lastige wezens. En als je dan te weinig jongeren hebt verlies je de vereiste dynamiek en energie nog veel sneller... Deze effecten volgen elkaar en dan wordt je uiteindelijk bang voor de .. vooruitgang. Je zaagde de tak af waarop je al eeuwen zat...

Maar dat doet het overgrote deel van de wereld NIET; dus gaat de mensheid in zijn geheel niet ten onder. Er wordt enkel even van plek en macht gewisseld en.. ook van welvaartsniveau. That's all folks!

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN

FACT FREE POLITICS

Dat stond te lezen in een artikel in NRC en dat lijkt een kern van het populisme. De werkelijkheid bevat de "mensen" niet, die moet dus "weg" en geen mens kan met feiten en realiteiten nog iets veranderen aan wat "men" wil geloven.

Een PVV-er zei recent: Misschien klopt het niet helemaal wat Wilders zegt, maar het is wel waar" . Als je op goede gronden zegt dat er "maar een paar burka's zijn in het land" dan wordt elk bewijs daarvoor niet eens aangehoord. Laat staan kritisch beoordeeld.

Hoezo feiten, opinies zijn van belang en feiten moet je gewoon naar wens "verpakken" om je gelijk te adstrueren. En dat heeft ook al een naam; het heet in het vak "framing".

Ik verlang sterk naar een betere werkelijkheid dus wil ik enkel over dié en dáárover nog maar horen; wat de feiten en

ook de “wetenschap me ook maar proberen te vertellen. De verlossende leer van de utopie wint het en iedere ideologie is ook “gewoon enkel nog verdacht”.

Desnoods geloven we maar in complotten en geheime machinaties om ons “vooropgesteld” gelijk te doen bevestigen of te versterken. En als het je beter uitkomt, is ook één enkele waarnemer van een mij gunstig lijkend feit al genoeg om de juistheid te geloven.

Dat lijkt de psychologie van de angstige ontredderde mens te zijn, die zo een prooi wordt van volksmenners en opportunisten. En de “elite”, de “intello’s” zwijgen ook, omdat ze zijn verketterd als “linkse kerk” of “maffe multi-culti aanhangers”. Ook in de media wordt men ook steeds voorzichtiger met aandacht aan hen te schenken die zich tegen dit “struisvogelgedrag” willen keren; want dat schaadt de kijkcijfers te veel.

En zo raakt een heel volk of land in een “mood” die blind maakt, die verdooft en die zich afkeert van een veranderende werkelijkheid die niet meer past.

Maar die op een dag, soms na jaren, des te harder te voorschijn komt. Helaas vaak na veel schade en soms ook na veel doden en groot leed.

Dit lijkt “ een rode draad” in des mensen historie, maar dat moet “ons” niet weerhouden om er tegen te ageren als je behoort tot de “ongelovigen”.

Noblesse oblige, het in jou geïnvesteerde maatschappelijke geld en wat je leerde in je leven, eisen dat je je, met begrip en met verstand, verzet tegen dit afglijden. Maar wel goed begrijpend hoe essentieel het mechanisme op zich is voor het ooit hervinden van een nieuwe “verlichting”.

Leon, mei 2011

HOUDEN VAN OF BEGRIJPEN?

“WE HOEVEN NIET VAN ELKAAR TE HOUDEN, MAAR MOETEN DINGEN OPNIEUW BEGRIJPEN”.

Dat leerde ik in een recente Buitenhof uitzending van een auteur en twee politieke jeugdigen van PvdA en CDA.

Immers “pas op” roepen over Wilders is passé. Het populisme is overal en Wilders, dat is enkel “andere vorm en geen nieuwe inhoud”. We moeten “er achter” kijken, wat zit “onder” dat nieuwe populisme? Mensen

met “abstracte ideeën en principes” om de oren slaan helpt niks. Wat de “rechtsstaat is” ziet “men” je beter bij het TV-programma “De Rijdende Rechter” dan in die moeizame discussies over principes. Zaken moeten opnieuw be- en doorleefd worden. Onderwijs moet weer op vorming mikken, de Kerk moet weer “jezelf inzetten worden” en de staat moet de discussie over de dagelijkse problemen weer echt en serieus aangaan. Die “vrijheidsbeleving” van “doen waar je zin in hebt” moet om: de morele component moet er weer in.

Onze identiteit moet weer gevonden worden in “het gemeenschappelijke”.

Als je dit hoort zeggen, slaat de twijfel toe: is dit “terug naar gisteren dus gewoon paternalisme en conservatisme of is het “eureka en vernieuwend denken”. Ik vond de poging in de discussie moedig en de moeite waard om te beluisteren. Maar mij bekreep ook dat akelige gevoel van “déjà vu” en “onvoldoende bevonden”. Ik werd wel aan het denken gezet maar nog lang niet bekeerd. Het klonk me iets te bekend...

CHANTAGE MET DE VLUCHTELINGEN

de poging in de discussie moedig en de moeite waard om te beluisteren. Maar mij bekreep ook dat akelige gevoel van “déjà vu” en “onvoldoende bevonden”. Ik werd wel aan het denken gezet maar nog lang niet bekeerd. Het klonk iets te bekend...

De constant geworden stroom van vluchtelingen uit Afrika richting Europa, heeft heel wat “onsmakelijke achtergronden”. Zoals het opheffen van het visumgebod in Turkije voor 60 landen uit haar regio. Waardoor dit land nu de draaischijf werd voor de illegale immigratie naar Europa. Waarom? Wel omdat Turkije al lang van de EU vraagt om een “vrij verkeer van zijn inwoners in deze EU”! En dat nog niet klaar kreeg.

En dan die chantage van Kadaffi: die beloofde dat hij , met een ongeremde stroom vluchtelingen, de EU zou destabiliseren. Wat hem aardig lukt intussen. Hij veranderde het “gebruiken van zijn burgers als schild in de oorlog” nu naar het “doen wegzenden van duizenden Afrikaanse vluchtelingen in wrakke boten naar het Europese paradijs”. Want nu is hij toch die miljarden van Italië kwijt die hij kreeg om de

“deur dicht te houden”. Dat was ook al betaalde chantage.

En de Italiaanse minister van Biza, van de ultra-rechtse Liga van het Noorden, gebruikt de vluchtelingen op zijn beurt voor politiek gewin.

De vicieuze cirkel lijkt te functioneren: de Grieken bouwen ook al een muur bij de Evros, net als de VS deed op de Mexicaanse grens en ook Israël op zijn grenzen.

Enige intelligentere aanpak van solidariteit met zijn buurlanden in revolutie om hun te helpen hun problemen aan te pakken is niet te zien. De EU is verzaakt in een domme kramp om “het fort te verdedigen” en ziet niet wat dit opnieuw voor grote schade aanricht bij jongeren die ons systeem bewonderen, die straks ons tekort aan jeugd moeten oplossen en die hoe dan ook de immense markt van morgen zijn voor een Europa dat klanten zoekt voor zijn handel en welvaart moet nastreven, ook bij zijn directe burens. Het is dramatisch om te zien in welke “achterlijke kramp” we ons laten drukken, die elke verstandige en ook lucratieve politiek op langere termijn onmogelijk maakt. Europa is inderdaad oud geworden en vertoont ernstige tekenen van “seniliteit”. We willen onze rust en onze welvaart genieten en ach, die burens. “laat het ze toch zelf uitzoeken”. Het lijkt teveel op een soort van “kramp” van verwende mensen die het leed van de burens niet willen zien en denken dat dit zal helpen... Zo’n voorbeeld blijft je als jongere een leven lang bij en is ook moeilijk later te doen vergeten. Oliedom dus. Maar voor dit soort prediking is nu geen ruimte meer.

WAAROM BIN LADEN VERLOOR

Business Week weet het nu precies: en verwijst naar het rapport van het IMF uit 2010 over Noord-Afrika en het MO. Daarin stond:

- een zeer hoge WW; er zijn tot 2020 minstens 18,5 miljoen arbeidsplaatsen extra nodig
- een inefficiënte publieke sector
- mislukkend onderwijs
- over-reglementering
- corruptie, etc.

Dat interesseerde Bin Laden voor geen meter, die had het enkel over geweld

gebruiken tegen dat verfoeilijke westen. Want dat zou pas helpen!

De Amerikanen waren nooit erg populair in deze regio maar nu Bin Laden bij zijn dood, toont hoe hijzelf leefde, in luxe in afzondering en zonder veel moeilijkheden, is zijn populariteit echt tot het nulpunt gedaald.

Hij had geen enkele oplossing voor de echte problemen en daarom kwamen er ook die revoluties en is er pas nu een begin te maken aan het implementeren van ware oplossingen. Bin Laden en geweld: exit.

NUDGING IS IN DE MODE!

Nudging betekent “een zetje geven” en dat komt steeds meer in, in politiek en bestuur. Dus een handigheidje inzetten, van psychologische soort, om het gedrag van de burger “een beetje te veranderen”.

Elke man kent die (er op geschilderde) vlieg in het urinoir, waarop ook elke kerel dan “meteen de straal gaat richten”. Wat fout plassen voorkomt. Dat is dus ook nudging.

Of in kantines: plaats je de vruchten vooraan in de rij en op ooghoogte en de andere (zwaardere) desserts achteraan. Dat helpt best tegen obesitas.

Of een leuke lamp geven voor in de kamer (door de electra-leverancier) waarin een kleurtje in verandert op het moment dat uw energieverbruik boven x kwh uit komt. Goed voor uw factuur!

Het is dus een soort “libertair paternalisme” ten dienste van de goede zaak. Minder prediken, minder uitleggen, meer “trukeren” dus. Volksverlakkerij? Eigenlijk wel een beetje, maar het is een andere weg naar een goed doel. Of moet je zeggen: die passieve beslissers die burgers heten, daar van kun je ook “profiteren voor het goede doel”?

Pragmatiek dus, die al lang bestaat in het populisme... Maar daar vertel je eigenlijk “onwaarheden of je vergeet “alles” te vertellen” en je “voert” de luisteraar een lekker klinkende en voelende opinie. Uiteraard een voor jou politiek gunstige opinie om meer stemmetjes te scoren.

U begrijpt het al: nudging is geen probleem als dan ook maar iedereen LP zou lezen waarin u er, zoals ook nu, tijdig voor wordt gewaarschuwd.

De economische politiek verandert een beetje met nudging: ze brengt burgers tot een bepaald (en beter voorspelbaar) gedrag. Zodat je zekerder bent van de gewenste of veronderstelde uitkomst.

Ik las een halve eeuw geleden een boek: "The hidden persuaders" genoemd waarin ik vond dat deze trucs toen al de hele inrichting van warenhuizen beheersten. En uit die hoek komt ook dat u meer pilsjes drinkt op de bank voor de TV, als er af en toe in het reclamedeel zo'n heerlijk glas vers

getapt bier verschijnt.. Maar enkele milliseconden u ziet het dus niet echt... Maar uw hersens hebben het wel (subliminaal) gezien en hup, u staat al bij de koelkast. Zouden dictators dat ook doen met hun vrolijke foto "elke avond even tussen door?" U zag niets maar stemt wel op de persoon van het flitsportret.

XX

TECHNISCH TIPS BIJ HET LEZEN

.DE "JUMP" INSTRUCTIES

Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u wilt lezen:

Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe regel en U ziet het "pop-upje" (CLICK). CLICK nu links ... en weg bent u.. Dus U heeft die CONTROL toets niet meer nodig!

Van uw leesplekje terug naar INHOUD:

Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) " TERUG NAAR INHOUD", en u bent weer snel bij INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL + HOME.

.HET PDF-FORMAAT (ongewijzigd)

Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat, waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook "vastgevroren" is, en voor u onwijzigbaar. U hebt nu dus ADOBE Reader nodig om LP te kunnen lezen. Die kunt u echter gratis downloaden op <http://get.adobe.com/nl/reader/>. Dit 'bevriezen' betekent dus ook , dat zij die bijvoorbeeld van TWEE naar EEN kolom wijzigden, dat nu niet meer kunnen... "Elk voordeel heb ook zijn nadeel".

Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook "vergroot lezen" op uw scherm. Een lezend op 125% of 150%, is het kolommen "leesprobleem" eigenlijk ook wel opgelost. Try it!

.BIJ PROBLEMEN

Ontstaan er technische problemen, sein ons dat meteen en we zullen trachten u te hel-pen. Aarzel ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij hebben ook nog een "oude versie", die dus NIET in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe.

Succes,

Theo Meeuws (technical editor) en Leon.

.....