



MEER DAN 230 LEZERS, IN 8 LANDEN  
TECHNICAL EDITING: THEO MEEUWS

[SPEETJENSML@ORANGE.FR](mailto:SPEETJENSML@ORANGE.FR)  
HOSTED BY: [WWW.SPEETJENS.FR](http://WWW.SPEETJENS.FR)

## DE ONE-LINERS

ALLOCHTONE CDA-POLITICI WAARSCHUWEN VOOR HET VERLIES VAN ALLOCHTONE KIEZERS NU DE PARTIJ RECHTS AFSLAAT MET OOK EEN BEETJE “ANTI-MOSLIM GELUIDEN”. WILDERS WINT WEER EN GELUKKIG NU “LINKS” OOK. ZO BLIJFT HET IN EVENWICHT BUITEN HET CDA.

ER IS WERELDWIJD EEN RUN OP GM-TELLERS (PRIJS: 150-250 €) OM RADIO-ACTIVITEIT TE METEN. LATEN WE HOPEN DAT HET TREKKEN VAN CONCLUSIES NIET TOT ONTERECHE PANIEK LEIDT. WANT JE MOET HOEVEELHEID MOMENTANE STRALING, TIJDSDUUR EN SOORT STRALING IN JE CONCLUSIES BETREKKEN. HET IS DUS MEER DAN EEN GETALLETJE AFLEZEN!

## REDACTIONEEL



### BESTE LEZERS,

In de Editorial weer dat mengseltje van opwinding over vele actuele zaken dat wat gebalanceerd wordt met de dagelijkse kleine vreugden en menselijkheid die zo goed doet. Zo is ons leven nu en was het eigenlijk altijd al ontdekken we steeds.

Maar wat is het weer knap onrustig op onze aardbol! Of zijn gewoon “de media” gewoon

dol geworden? Dat en nog veel meer kun je je afvragen en daarom deze OPINIO, ook Discussiëren en Filosoferen” met vragen over: wat nu eigenlijk onze ECHTE problemen blijken te zijn en of “de Europese beschaving” eigenlijk gewoon erg populair is op de wereld. En : Is Nederland nu een “gespleten land” geworden en heeft Obama nou wel of niet een echte strategie? Ook over dat “etnische marketing” de integratie bevordert en “verontwaardigd zijn” eigenlijk gewoon een emotie is, gebaseerd op ons egoïsme. Daarmee kunt u dus weer vooruit en wat “afstand nemen van het dagelijkse gewoel”.

Veel leesplezier,

Leon en Theo

++++  
++++

## INHOUD

02

**REDACTIONEEL** 02

**OPINIO EDITORIAL** 02

**COLUMNS** 05

A CAMELEONS VIEW  
MENSEN, POLITICI EN (KERN)ENERGIE

**DISCUSSIE EN FILOSOFEREN** 06

-ALLE REVOLUTIONAIRES WILLEN  
"Europees zijn"  
-OBAMA: STRATEEG OF FILOSOOF?  
-ONZE WORTELS OF ONZE TOEKOMST?  
-ETNISCHE MARKETING 08  
-NEDERLAND SPLIJT POLITIEK EN  
CULTUREEL  
-VERONTWAARDIGING IS SLECHTS  
HET VERLENGDE VAN EGOÏSME

**TECHNISCHE TIPS BIJ HET LEZEN** 09

---

## OPINIO EDITORIAL

### -DE "ELLEDESTROOM" LIJKT GELIJK OP TE GAAN MET DE TOENAME VAN HET AANTAL MEDIA EN DE TIJD DIE WE AAN INFORMATIE BESTEDEN.

Dat weten ze bij de media natuurlijk ook en daarom doen bieden ze ook vaker "ontspanning en verstrooiing aan". Die velen van ons geen 5 minuten boeien kunnen. Wat is er met ons aan de hand? Is het gewoon "ons tijdsgewricht"?

Tja, de eerste vraag die ik me stel is : Was er mogelijk niet altijd en overal een flinke portie "ellende" en konden wij in het westen daar niet lang gewoon de ogen voor sluiten? Tot de moderne media zich ontplooiden, met hun hoge snelheid, hun directe toegang tot actuele gebeurtenissen en hun lage prijs (en hun beschikbaarheid voor "allen"). Nu zien we, nee , "we moeten dus zien", wat er op de hele wereld gebeurt en dat onze wereld een enorme uitzondering is in termen van welvaart en vrijheid. Maar dat zien die "verre have-nots en unhappies" nu dus

dagelijks ook . Via hun satelliet, internet of als immigranten bij "ons". En dat gaat dan op den duur dan toch ergens wringen; zowel bij "ons als bij hun"... Zou het niet simpel dát zijn wat ons doet spreken van een "ellendestroom"?

Zo ja, dan moeten we dus gewoon leren om te leven met de onveranderde werkelijkheid, die we vroeger "niet konden of wilden zien". En dat valt natuurlijk even niks mee.

Voilà, mijn simpele analyse, die denk ik, ook psychologisch erg goed past bij "het dier dat mens heet". We keren dus, in zekere zin, terug bij de roots, het sprookje wat we beleefden is "over" en we moeten de echte sprookjes weer terug vinden. Want die zijn er natuurlijk best nog.

Maar dat kost even wat tijd en de herontdekking van de "wereld" doet ook stevig pijn. Ach, dat is ons lot: want we zitten echt samen op die aardklomp die door het heelal suist...

### -ZIJN RUTTE EN WILDERS OOK AL VRIENDJES VAN DE SULTAN VAN OMAN?

Hij is een "vriendelijke alleenheerser" en geliefd bij zijn onderdanen, werd er in hofkringen gezegd toen de koningin en aanhang hun bezoek lieten doorgaan als een "privé-bezoek"... Terwijl in dat land ook mensen protesteerden tegen gebrek aan democratie.

Onze koningin met haar fraaie kerst-toespraken (die sommigen in Den Haag te ver vinden gaan!), vindt Oman een acceptabel land dus? Zoals het westen dat ook jarenlang van de landen vond die nu worden omgeturnd of waar een zware burgeroorlog woedt? En waar vele landen miljardenwijze handel mee dreven en vooral ook wapens aan verkochten terwijl ze daar hun olie tankten? Wat toch velen, toen dat weer eens helder werd, toch maar afkeurden?

Tja, het bleek waar: Nederland zat daar ook "in zaken". Shell mocht er gaatjes boren, Rotterdam is eigenaar van 50% van een haven daar en Damen stond op het punt om patrouillevaartuigen te gaan leveren. Zo bleek het ook in het polderland te zijn...

Wel nu verlangen er toch weer mensen terug naar de "regeerperiode van die linkse, zo principiële kerk" waar ene Wilders zo'n afkeer van heeft. Ze deden immers aan

“volksverlakkerij”. Geert wil dat de koningin “enkel ceremonieel werk doet” en Groen Links gaat daartoe een wetsvoorstel indienen. Dat met Wilders samen een meerderheid zou kunnen scoren...

Wie gedooft nou wie en wie gedooft nou wat eigenlijk? Of is het weer een ouderwets potje volksverlakkerij zonder de linkse kerk? Kunt u het nog volgen?

Ach nee, hou toch op: “It’s foreign policy stupid!” “

Zelfs Blokker schreef er dit over: “Stel je wil echt voor iedereen democratie en liefst zo snel mogelijk. En nu ook met zo weinig mogelijk bloedvergieten. Wat moet je dan nu doen in deze mondiale en onderling zo verknootte wereld, waarin de een de handel van de ander, als hij even niet oplet, vlotjes inpikt?”

### **-GELUKKIG VOOR NEDERLAND GAAT WILDERS FITNA 2 MAKEN, ZEI HIJ VROLIJK**

Want wij moeten om enigszins gelukkig te kunnen verder leven, te weten krijgen dat Mohammed een tumor had en daarom gewoon een gestoorde gek was. Die “dingen zag en hoorde” die er niet waren”.

Hoe Wilders dit weet zo’n 1350 jaar na de dood van deze zieke profeet is mij nog niet bekend vóór Fitna 2. En dat gaat dan eindelijk een paar grote problemen oplossen in Nederland.

Ik vraag me af op er nu ook historici bezig gaan om na te pluizen of die wonderen van ene J.C., 700 jaar vóór Mohammed, ook duiden op psychische problemen. En dan kan meteen even worden gezien hoe oud die vriendin van JC, ene Maria Magdalena eigenlijk was. Want die schijnt iets met JC te hebben gehad toen.

Het is duidelijk zat: Fitna2 wordt een echt zieke film. En dat is Geert. De masochistisch, een zorg. Want het is medicijn tegen zijn alles vernietigend ressentiment. .

Geert is op weg de derde zieke profeet te worden...

### **-EEN AMERIKAAN SNAPT NIKS VAN DAT BOERKAVERBOD IN EUROPA.**

U gelooft het niet of niet zo graag, maar in de VS vinden vele een burkaverbod bij wet een ernstige uitglijder. Want het is duidelijk,

ook al geldt de wet voor eenieder, dat er een groep gelovigen wordt bedoeld. Verder doet een vrouw met gezichtsbedekking niets kwaads of schadelijks voor anderen... Dus moet je het gewoon laten “bij afkeuren als je dat wilt” , maar het vervolgens verdragen en accepteren want het beschadigt niemand en niets. Je verbiedt ook geen tatoos bij wet immers. Natuurlijk moet een dame bij identificatie noodzaak haar gezicht aan een agent etc. laten zien; maar dat spreekt voor zich daar is toch geen wet voor nodig?

Sarkozy wordt dus hier echt niet begrepen en weer eens blijkt hoe anders onze “Amerikaanse vrienden” denken over “vrijheid” en “vrijheidsberoving! En seculier zijn ze toch ook altijd al in de VS? In Frankrijk begint nu “de boerka-jacht” en nu zijn motorhelmdragers, brandweerlieden met rookmaskers, medici met monddoekjes en lassers met laskappen officieel (echt waar! “gedispenseerd”. Kan het nog gekker?

### **-WIE ER OOK IN TUNESIË OF EGYPTE STRAKS “UIT DE BUS KOMEN”, ZE ZULLEN DE LAATSTEN ZIJN OM HUN GOEDE RELATIES MET HET WESTEN OP TE GEVEN.**

Zo denken velen in het westen en dat strookt ook met hetgeen de revolutionairen nu roepen als ze (westerse) democratie eisen en rechtvaardiger verdeling van de landelijke rijkdom. Dus ze verwachten in het geheel niet dat “ze er na de machts-overname allemaal zullen worden uitgekotst”. Alleen als de “Moslimbroederschap in radicale vorm” aan de macht zou komen. Nou ja we weten het eigenlijk uit eigen ervaring: de revolutie eet de eigen kinderen en dat vaker zelfs twee keer.. Dat is wat je nu weer moet verwachten en ook dat het volhouden van “ democratie” ook niks meevalt soms. Dat zagen we in de fascistische periodes in Duitsland, Italië en Spanje/Portugal... Dus don’t be naive, stupid!

### **-EINDELIJK EENS EEN “VERLICHTE DISCUSSIE” OVER KERK EN STAAT IN DE LAGE LANDEN?**

De VVD komt de eer toe die maffe hoofd-doekjes kwestie eindelijk eens op niveau te behandelen in een ware principiële en niet zo “achterlijke” discussie als tot nu toe.

Jeannine uit de VVD en nu ook Groen-Linkser Tofik Dibi willen het wel eens wat waardiger aanpakken. Daarbij heb ik voor hen een adviesje: voer de diepte van de discussie langzaam op, schrik niemand teveel af en laat even wennen aan echte discussies na zoveel plat geleuter. Dus begin met wat eenvoudige inleidende vraagjes als:

-waarom mag een pastoor en een non wel met een jurk resp. kap op lopen en krijgt daarbij geen belastingdreiging aangezegd?

-waarom mag wel een keppeltje op Wilders zijn blonde krullen en een Zeeuws mutsje zonder schroom worden opgezet?

-waarom mogen wel kruisjes om de nek , mag ook een tulband op de kop en mogen moslimmannen wel zo'n mutsje op en een djellaba aan zonder iemand te ontrieven?

Als op deze simpele zaken een eenvoudig antwoord is gekomen kan het niveau even worden opgetild. En dan moet maar eens worden gevraagd waarom ...

Ach ik denk dat ik het hierbij maar zal laten, de rest lijkt me gewoon te hoog gegrepen. En intussen blijkt dat er heel andere en echte problemen de aandacht vragen; zoals kerncentrales en energiecrises... Dat koelt die hoofddoekje hysterie wel af.

### **-FRANKRIJK VECHT IN DRIE OORLOGEN EN SCHOOT RAKETTEN AF VAN 1,5 MILJOEN PER STUK**

In Libië krijgen ze Kadaffi niet echt plat, integendeel, in Ivoorkust zit Gaghbo met familie in zijn bunker met 200 fanaten er omheen (en nog 1000 in de buurt) en de Nato loopt vast met zijn "no-flyzone" zoals al bij het begin werd voorspeld. Er moeten nu dus "politieke oplossingen" komen en in Den Haag wordt het helaas weer erg druk bij het Internationale Gerechtshof. De duizenden doden, tienduizenden gewonden en de honderdduizenden vluchtelingen weten nu wat democratie kan kosten..

### **-NOG MAAR 15 LANDEN (van de 33 nu) KRIJGEN ONTWIKKELINGSHULP VAN RUTTE EN CO.**

Dat is een kabinetsbesluit en de keuze van de 15 en de argumentatie waren merkwaardig, mogelijk wat te haastig misschien? Zoals over Jemen dat een populair

ontwikkelingsland is in Den Haag blijkt nu opnieuw... Land van zo'n dictator, die ook al 40 jaar regeert, die ook nogal fors optreedt tegen de protestanten in zijn land. Maar wat in de ogen van Rutte en CO, nu toch niet "achterlijk" is, ook al is de positie van de vrouw er om te huilen. Of zou Geert, als verificateur van de regering, dat nu toch nog gaan roepen? Het is een beetje zoals met dat verkapte staatsbezoek aan Oman van de koningin. Waar ook een hoop business belangen achter zaten.

Naïef zijn hoeft niet, reaalpolitiek is ook niet altijd te vermijden, maar nu ook nog de fouten maken van alle groten in Libië, Egypte en Tunesië in onze relaties met Oman en Jemen, dat lijkt wel wat erg "out of date". Om van democratische en/of vrijheidsprincipes maar helemaal niet te spreken...

MAAR,

-de intolerante ultra-rechtsen en -linksen lijken in Europa aan hun maximum te geraken, na forse stijgingen in hun aanhang. Dat kan veel narigheid gaan wegnemen.

-ook al moeten we straks mogelijk een trui extra aantrekken, we kunnen nog doorleven, -duurder vervoer? Wel ik heb al een fiets gekocht en pedaleer lekker in de zon,

-de plantjes in onze jardinière "op hoogte" steken brutaal hun kopjes boven de rand uit: ze zijn niks bang voor de mistral..

-de vele vrienden die ons hier bezoeken zijn nogal verrukt van Marseille. Hun een beetje gidsen is elke keer een feestje.

-dat je van een plek waar je woont kunt houden is een der fraaiste menselijke eigenschappen en "a joy for life".

-het kennismaken met de nieuwe burens "autour de nous" is ook steeds opnieuw een verrassing. Van jong en mooi tot ouder en grijs: we ontmoeten een grote diversiteit. Ook wat geografische herkomst betreft.

-de jonge zwarte mensen die 's ochtends de hal, de lift en de gangen en trappen cleanen begroeten je opgewekt. Zij zijn tevreden met wat ze doen want ze weten genoeg van eerdere armoede.

-ook al doet onze visiofoon het niet goed: de bezoeker is wel te zien maar niet te verstaan, via de knop voor de ontgrendeling

sein ik mijn instemming om de hal te betreden. Aanloopprobleempjes!

-onze vergunningsaanvraag voor een veranda op het grote terras is bijna klaar... Dat wil zeggen: de finale datum verstrijkt snel en dan is het hier: geen bericht is goed bericht...

-het Babelfestival in de Docks des Suds was een muzikale en culturele belevenis. Een spetterende mix van muziekgroepen uit vele landen , veel Afrika en Caraïben naast Franse gemengde groepen en duizenden bezoekers. In een immens groot oud dock/havengebouw met een unieke sfeer.

-Marseille bruist en trekt zich van eng racisme en intolerantie weinig aan. Ondanks de toenemende FN-aanhang.

Maar bij ronde 2 kreeg de FN hier geen enkel canton en dus ook geen enkele zetel in de Conseil van het departement. Wel ontevreden maar (nog) niet echt bestuurlijk ultrarechts dus...

\*\*\*\*\*

## **COLUMNS**

### **A CAMELEON'S VIEW**

#### **MENSEN, POLITICI EN (KERN)ENERGIE**

Er voltrekt zich (weer) een kernramp, nu in Japan. En er is een "oorlog" gaande in Libië. Twee geheel verschillende rampen natuurlijk. Toch is er een verband tussen de twee, en ik doel nu niet enkel op de bewering van vele in de Arabische wereld, dat de "coalitie" (weer) op olie uit zou zijn. Ook in Libië dus. In elk geval hoorde ik ook dat al tijdens het onderhoud van Sarkozy en de vertegenwoordigers van de Libische rebellen in Parijs, nog voor dat de raketten rondvlogen, , al over olie is gepraat. Olie voor de Fransen dus... Uiteraard is dit wat heel anders dan de "preventieve" oorlog van Bush en CO in Irak..

Nee ik wil het nu hebben over "risico's rond onze energievoorziening". En dan alle risico's en ook in hun onderlinge verband. Er vallen immers ook regelmatig veel doden in kolenmijnen en de olieplatformklapper bij

Mexico was ook al een bloedige (en smerige) affaire, niet dan?

Oorlog voeren om olie of gas of uranium (u een beetje al in Niger) is ook altijd gelardeerd met dode mensen, zeker in Irak.

Nog wat verder gezocht: een moderne samenleving met te weinig energie loopt onvermijdelijk een stevige welvaartsdeuk op. Een dalende welvaart betekent ook gevaar voor een eerdere dood: immers het omgekeerde, een met de welvaart stijgende levensverwachting, is ook iets wat we nu duidelijk ervaren bij de vergrijzing..

Dus nu we de grote schrik (her)beleven rond kernenergie en haar gevaren, moeten we beseffen dat er niet zomaar en op korte termijn een simpel , risicoloos alternatief zal zijn. En zo dat er zou kunnen zijn (welk dan?) is het implementeren daarvan helaas ook niet een kwestie van een paar jaartjes... Dus stevenen we af op een situatie van verscherpte energieschaarste als we het bouwen van kerncentrales nu stoppen c.q. vertragen , vanwege de schrik en de politieke aspecten (zie in Duitsland nu). Een periode van grotere schaarste doet de wrijvingen (lees ruzies) toenemen in de wereld; zie de manier waarop China (en ook andere) zich stortten op de grondstoffen in Afrika en elders (Siberië!) en zelfs op de landbouwgronden van de wereld. De tijd van "knokken", eerst politiek en daarna met pief-paf-poef lijkt dus heel snel dichterbij te komen.

Dus ook dit moet goed worden afgewogen nu we terecht komen in een hevige energie discussie en we aanlopen tegen de grote gevolgen van een energie-tekort of erg dure energie (zoals vooralsnog zonne-energie). Het moge duidelijk zijn dat in de moderne wereld om voldoende energie gevochten gaat worden... Irak blijft hoe dan ook een voorbeeld daarvan. En vechten brengt al gauw honderdduizenden doden mee , dat weten is ook weer opgefrist.. Dus is het afwegen van oorlogsgeweld en zijn gevolgen een belangrijk aspect van de energiediscussie. Iemand zei recent: De opnieuw opgekomen angst voor kernenergie zou kunnen leiden tot een energie-oorlog , en dat dan elke tien jaar en voor de komende 50 jaren. Vooral door de enorme economische groei in Azië (China en India voorop) gebeuren nu soms al de gekste



dingen om de energie-voorziening veilig te stellen..

Want het duurt minstens 50 jaren om “af te komen van die “olieverslaving” en dan reken ik ermee dat we in 2050 en erna iets kunnen starten met kernfusie. Daaraan wordt gewerkt in Caderache (het ITER-project), in internationaal verband, in het zuidoosten van Frankrijk. Daarbij komt geen straling vrij al is het wel een zeer “heet” gebeuren op zonnetemperatuur namelijk. Zonder enig vertrouwen in het menselijke vernuft gaat het ook niet lukken dus..

Dus vooralsnog is het “stoppen met kernenergie”, wel wat erg vroeg geroepen en terwijl in Japan de ramp nog voortduurt. Zie de paniekreactie in Duitsland, waar zelfs Merkel, politiek gedwongen, aan mee moest doen. Tot grote schrik van de industrie en andere hoge politici.

We zijn er politiek nog lang niet klaar mee, al schatte iemand in, dat over één jaar van nu, de volgende nieuwbouw van een kerncentrale zal beginnen... Waarschijnlijk in China.

Als je het gedrag ziet van “de autoriteiten” tijdens de grotere (stralings)-rampen die onze generatie al kent ( zo niet dan moet u wat lezen over de Fransen en de amerikanen bij hun eerste atoomproeven...) en ook kijken de verklaringen van politici in diverse landen bij de rampen van Tsjernobyl, Three Miles Island en nu in Japan. Een journalist in Le Point zette boven zijn artikel daarover: Zestig jaar staatsleugens...!

We moeten dus , in de komende decennia, rekenen met dit type van “energiecrises”. Nu de mensheid in omvang sterk toeneemt en de welvaart sterk stijgt bij de vroeger arme helft van de wereldbevolking. De menselijke geschiedenis kende altijd al vele crisissen in vele vormen. Dus is er eigenlijk een zeer eenvoudige, en in historische context gezien ook geen panische boodschap, aan de orde: de mensheid zit de komende halve eeuw samen weer eens voor een moeilijke toestand en moet die, zo vreedzaam als het kan, proberen op te lossen. En dat is dus gewoon een “simpele” herhalingsoefening.

En als uitsmijter deze nog uit het Franse land: “Certains pays n’auront simplement pas d’autre choix que d’investir dans l’atome”. En deze tekst stond in de buurt

van een wereldkaart waarop ook de kernreactoren stonden die er nu zijn in aardbevingsgebieden. Dat lijstje is: Californië (VS), Roemenië, Iran, Pakistan, Turkije en Japan natuurlijk. Onontkoombare realiteiten.

\*\*\*\*\*

## **DISCUSSIE EN FILOSOFEREN**

### **ALLE REVOLUTIONAIRES WILLEN “EUROPEES” ZIJN**

Dat zegt uitgever/auteur Jean-Claude Casanova daarbij ook reagerend op een recente discussie tussen een Franse auteur en een politicus. Hij wijst er met verve op dat we nu overal ter wereld een soort hang naar de “homo europeanus” waarnemen. Als het gaat om maatschappij, democratie, zeden en waarden...Overal wil men “de Europeaan” imiteren lijkt het. Dus het tegenovergestelde van het droef praten over het “oude en versleten Europa”. Daarbij moet wel onderscheid worden gemaakt tussen het Europa van vandaag met zijn vergrijzing en ontgroening en zijn verlies aan dynamiek en het geheel van ideeën en waarden dat het ontwikkelde en praktiseerde. En hij weet zeker dat ook de samenwerking in Europa, die nu nog zo fragiel en chaotisch lijkt, door de grote veranderingen en bedreigingen in de wereld van morgen, weer aan aanhang zal winnen. Want naarmate de “externe bedreiging van Europa” toeneemt zal de bereidheid om een politiek en economisch sterk Europa te willen snel toenemen. Europa is steeds pas gegroeid op momenten van bestaanscrises... Dus hij ziet Europa helemaal niet als een “perifeer continent” met een demografische neergang, een “markt waarover alle winden naar willekeur waaien” en een geheel zonder adequate defensie... zoals vele het op vandaag afschilderen.

Maar er is ook een andere interpretatie van dit verschijnsel te horen. Namelijk dat men elders wel heel graag zou willen zijn “als Europa”, en wat zijn welvaart , samenleving en welvaart betreft, maar dan wel het Europa van vóór de neergang, vóór het

laten vallen van de religies en voor dat het vergrijsde, verstarde en zich wat afkeerde van de wereld. Dus wel onze waarden en cultuur wil, maar die van de generatie vóór de huidige!

Komt er dan toch weer een Europees reveil? Of worden we enkel een museum waarin de hoge waarden en cultuur van Europa zijn te bewonderen, maar niet meer echt functioneren? En die dat wel elders zullen doen, op andere continenten/regio in onze de wereld...

Interessante en verleidelijke gedachten, niet? Dat moet iedereen toch toegeven. Dus herleeft de droom van direct na WOII nog eens in Europa? Of elders en niet bij ons? Leon, febr. 2011.

\*\*\*\*\*

### **OBAMA: STRATEEG OF FILOSOOF?**

Fareed Zaria is een journalist en auteur in de VS en zeker ook een filosofisch mens. Maar velen in de VS, op alle politieke vleugels, vragen zich nu af, of ze een president hebben die filosofeert of die strategie maakt... Amerikanen houden lang niet allemaal van filosofen en eisen van een president dat hij "managed" dus begint met een duidelijke strategie. Maar wat doet hij nou in Libië?

Hij stapte er in... en ging toen op de achtergrond en, kreeg het voor het eerst in 66 jaar zo ver, dat de hele Arabische Liga, vóór een resolutie tegen een Arabische dictator stemde. En Qatar vliegt mee en vecht mee en de Arabische Emiraten zijn ook aan de "westerse zijde". Dat lijkt niet genoeg mensen op te vallen. Toch een resultaat van de Caïro-speech en een daarop gebaseerde "stille strategie"?

Ook de NATO stapte er in en nam zijn "regionale verantwoordelijkheden": ook niet gek als je al in twee oorlogen bent gemoeid. Hoezo geen strategie dus?

Ja, wat zijn strategie nu is in Libië s bepaald niet helder, waar het gaat om vragen als K. elimineren? De rebellen bewapenen? Troepen op de grond? Gewoon een tweedeling van Libië accepteren? Want het loopt daar niet daverend goed.

Maar Kennedy liep weg uit de Bay of Pigs en zei: ik maakte een vergissing. Idem voor Reagan in Libanon, die zich ook terug trok

en zijn fout erkende. Dus Obama zou bij het uitstappen in Libië in goed gezelschap zijn..

Moet hij nu ook denken "losing a country" is minder erg dan "losing a lot more"?"

Of zit hij gewoon lekker te winnen op langere termijn en zien wij alleen dat hij "lijkt te verliezen" op de korte termijn?

Fareed zaaide twijfels in mijn ziel..en stemde me milder over Obama en zijn koers.

\*\*\*\*\*

### **ONZE WORTELS OF ONZE TOEKOMST?**

Veel politici in Europa hebben om de haverklap de mond vol over "joods-christelijke wortels van onze beschaving". Waarbij dan nog even wordt gepasseerd dat die wortels heel wat water kregen van de arabieren in Al-Andaluz, wat nu Zuid-Spanje is. Waar de arabes de Griekse wijsheid binnen brachten in de christelijk-joodse bevolking van dit 700 jaar durende Arabische rijk. Atali liet in een betoogje van 25 regels even zien wat je de "Franse wortels" zou moeten noemen.. Zo'n acht barbaarse volken zijn er onder de voorvaderen te tellen. Van Vandalen tot Ambarres...Waar je dan de Noormannen en de Engelsen nog bij moet tellen. En dan die geloven nog even: vergeten wordt maar al te graag het koninkrijk Septimanië (in de buurt van Narbonne) waar in de 8<sup>e</sup> eeuw ook nogal wat moslims rondliepen. Hij eindigt met de conclusie dat het een enorme potpourri aan wortels is in cultuur en religies... En hij vergeet ook niet te vermelden dat die Clovis, de Franse oerkoning, toen in 481 ook maar katholiek werd om politieke redenen. Dus sop het maar op...

Ook verzucht hij: Engeland is ook van Duitse herkomst, Duitsland zag wel drie volken aan zijn basis en Rusland heeft alles van doen met de Vikingen.

Dus dat leuren met die "joods-christelijke wortels" is een handig trucje om die andere wortels niet te hoeven zien. Om niet te erkennen dat de Verlichting alles van doen heeft met ook de moslims als de vertalers van het oud-Griekse gedachtegoed.

Natuurlijk is er niks fout met het ook fier zijn op je verleden, ook al moet je altijd

oppassen. Zoals ook JPB merkte bij het herinneren aan de VOC-tijden van zijn land.. Maar veel belangrijker is, en zeker nu, of dat iets van doen heeft met onze plaats in de toekomst! Hoe zorgen we ervoor dat onze beschaving een antwoord vindt op de vele vragen van nu en dat het nu (weer) lukt om ook hen aan te trekken die er vorm aan kunnen geven?

Zo'n betoogje, van die Attali, is mij uit het hart gegrepen. Immers dat onnozel omkijken als compensatie voor niet meer weten "hoe en waarheen", daar moeten we snel mee ophouden. Politici die dat nu doen zijn geen knip voor de neus waard... zij lezen voor uit werk van anderen maar dan wel erg selectief. En het vaderland verzuipt...

\*\*\*\*\*

### **ETNISCHE MARKETING**

"We moeten de behoeften van de ander begrijpen" en dat kon wel eens iemand hebben gezegd die aan integratie van allochtonen wilde werken. Nu zeggen dat ook , meer en meer, de marketing people in de westerse wereld. Beter gezegd, in de Europese westerse wereld, want in de VS is het nog nooit een probleem geweest dat je etnisch redeneert en commercialiseert. In het land van de eeuwige immigratie is het namelijk per definitie een mix van "minderheden" en is er dus ook niet één gevaarlijk of zo.

In Nederland moest recent zelfs Verhagen iets opmerken over "het vaderlandse lekkere kroketje in plaats van dat "halalgedoe".

In de Provence is er een bedrijfje waar je lekkere etnisch-Hollandse spullen kunt kopen: bitterballen, oranjebitter en haring en zo. Hollands "halal".

In veel Europese landen zijn de twee traditionele wegen voor integratie, de school en een baan, nogal problematisch geworden. Dus moet er mogelijk naar andere wegen worden gezocht om discriminatie af te breken en minderheden het gevoel van "normaliteit" te geven.

En zo komen bedrijven er dus op om te beweren dat "halal-producten en diensten (islamitisch bankieren is al overal in de wereld mogelijk!) en ook andere typische producten uit landen van minderheden" nou net een stimulans tot integratie zijn. De idee

is simpel: geef de minderheden gewoon kans om "hun dingetjes" in het nieuwe vaderland te kopen, waardoor ze zich "thuis" kunnen voelen in dat land. Dat hun spulletjes gewoon ook waardeert en er niets fouts in ziet. Dus ook hamams, alcoholvrije cafés (we hebben toch ook al rookvrije?), (etnische) schoonheidsproducten etc.: haal ze toch uit de ghettosfeer!

Het geheim van het Amerikaanse integratiemodel is nou net dat: Dit land laat elke etnische groep vrij, laat haar gedijen en zet dat nou net neer als.. een fundamentele waarde van het land. Amerika, je nieuwe land geeft mensen vrijheid en is vooral tolerant. Dat is waar de Amerikaanse vlag vooral voor staat en wat iedereen op de eerste plaats hoort te respecteren.

De Franse pers noemt dit : Communautarisme à l'anglo-saxonne" en veel bedrijven laten nu ook hier openlijk zien dat ze niets fout vinden aan "etnische marketing".

Waarom zou dit niet ook een positief element voor integratie zijn en nou net geen "bedreiging"? Als nieuwkomers hier een beetje van hun wereld terugvinden en zien dat de anderen "hun specifieke trekjes" ook waarderen, ben je samen toch op het goede integratiepad?

Zo kan etnische marketing geld opleveren voor producenten en winkels en ook op effectieve wijze een steentje bijdragen aan integratie van minderheden. Tenslotte lopen in Europa autochtonen en bijna alle allochtonen toch ook in "Amerikaanse" jeans rond?

Hier zie je nu in de mode de fraaie hoofddoek, sterk opkomen. En je kunt er donder op zeggen: als alle vrouwen zich (af en toe) gaan tooien met mooie doekjes om hoofd en haar, dan valt het ding in no time enkel nog op als een mooi stukje mode... En het is nog lekker warm ook in de winter! Dus laten we toch weer ons boerenverstand gebruiken.

\*\*\*\*\*

### **NEDERLAND SPLIJT POLITIEK EN CULTUREEL**

Dat is de constatering van Rinnoy Kan ; hij schetste de toenemende polarisatie in de maatschappij en de getraumatiseerde economie. Ook al heeft de globalisering in





Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat, waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook “vastgevroren” is, en voor u onwijzigbaar. U hebt nu dus ADOBE Reader nodig om LP te kunnen lezen. Die kunt u echter gratis downloaden op <http://get.adobe.com/nl/reader/>. Dit ‘bevroren’ betekent dus ook , dat zij die bijvoorbeeld van TWEE naar EEN kolom wijzigden, dat nu niet meer kunnen... “Elk voordeel heb ook zijn nadeel”.

Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook “vergroot lezen” op uw scherm. Een lezend op 125% of 150%, is het kolommen “leesprobleem” eigenlijk ook wel opgelost. Try it!

**.BIJ PROBLEMEN**

Ontstaan er technische problemen, sein ons dat meteen en we zullen trachten u te helpen. Aarzel ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij hebben ook nog een “oude versie”, die dus NIET in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe.

Succes,

Theo Meeuws (technical editor) en Leon.

.....