



MEER DAN 230 LEZERS, IN 8 LANDEN
TECHNICAL EDITING: THEO MEEUWS

SPEETJENSML@ORANGE.FR
HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.FR

AMUSE GUEULE

FRANKRIJK WIL GRAAG GELD UITGEVEN ZOALS ZE IN ZWEDEN DOEN, MAAR DAN DAARBIJ OOK GRAAG BELASTING HEFFEN ZOALS ZE DAT IN BERLIJN DOEN.... (Schreef een Franse chroniqueur Maar dat past niet zo lekker bij elkaar, helaas..)

DE TUGRIK VAN MONGOLIË IS IN 2010 WEL +16% TEN OPZICHTE VAN DE DOLLAR GESTEGEN! GOED OM TE WETEN TOCH?

PARIJS ZAG ZOWEL DE TUNESISISCHE ALS DE EGYPTISCHE REVOLUTIE ECHT NIET AANKOMEN... EN CONCLUDEERT NU DAT OBAMA DAT SCHULD IS VAN EGYPTEN WANT " Parijs had dit land "diplomatiek uitbesteed aan de VS"! EN OVER TUNIS IS HET LAATSTE WOORD IN PARIJS NOG NIET GESPROKEN.

DE "AGORAFOBIE" (Agora betekent plein, sinds de Griekse oudheid) HEEFT ZICH RAZEND SNEL ONDER DE DICTATOREN VERSPREID". WIE PLEINEN LAAT BEZETTEN ZAL DAT LATER BETREUREN. IEDEREEN IN HET MO IS NU BANG VOOR VOLLE PLEINEN. (Der Spiegel).

KRIJGEN WE WEER "FAUX DEMOCRATIE" OF DAT WAT DIE REVOLUTIONAI- REN OP HET TAHRIRPLEIN BEDOELDEN?" EEN ANTWOORD IS NIET EEN- VOUDIG : ZIE BIJVOORBEELD IRAN 1979!

DE 200 NIEUWE VRACHTBOTEN VAN 2011 , DIE GRONDSTOFFEN VERVOEREN GAAN, VORMEN ACHTER ELKAAR GEZET EEN KETEN VAN 56 KM.

CHINA KOCHT IN 2010 45 MILJOEN TV's. W-EUROPA EN N-AMERIKA KWAMEN SAMEN OP 42 MILJOEN.

"OVER JEZELF SCHRIJVEN IS EIGENLIJK SCHRIJVEN OVER ANDEREN" , ZEGT AUTEUR DOUBROVSKY DIE HET BEGRIP 'AUTOFICTIE" ZEGT TE HEBBEN UITGEVONDEN. LEES ÉÉN BOEK VAN HEM EN U WEET WAT AUTOFICTIE IS...

UIT EEN FRANSE KRANT: “DSK---- GAUCHE CAVIAR OU GAUCHE COUS-COUS?”

INHOUD	02	ALGEMEEN.	22
REDACTIONEEL	05	<u>DE CRISES EN DE REVOLUTIES...</u>	22
.VOORAF	05	.ALJAZEERA BREEKT TABOES	
.DIXIT-VERBATIM	06	.REVOLUTIE-RONDJE MAGHREB/MO	
.INGEZONDEN	07	.WIE IS ER HET ARMSTE?	
		.VOORAL DE JEUGD REBELLEERT..	
VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN	08	<u>DE VS ZET VOORAL</u> IN OP FACEBOOK c.s.	24
.L'EXCEPTION FRANÇAISE	08	.DE SLECHTE WIKILEAKS LEKKEN	
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE		.HOE ERG IS EEN HANDELSTEKORT?	
Zie ook RELIGIE : Afrikaanse pastoors		.WRAAK VOOR DE KLANTEN VAN MADOFF	
.HERVORMING VAN DE « MAMMOET » ?		.DE PIRATEN GAAN GEWOON DOOR	
.FAILLIETE APOTHEKEN			
.NIEUWE JAS VOOR NUCLEAIR FRANKRIJK		<u>INTERNET/MEDIA</u>	26
.100 PROJECTEN VOOR WERK EN GROEI..		.Zie ook N-Amerika: Clinton twittert	
.EXPLOSIE VAN DE « DEPENDANCE »		.DE PRINSEN VAN HET INTERNET	
.DE FO SLINKT OOK...		.REVOLUTIES EN HET INTERNET	
<u>DEMOCRATISCHE CIJFERTJESHERRIE</u>	10	.HET VOLK JAAGT VIA INTERNET OP SCHOREM	
.CMA-CMG KRUIPT UIT HET DAL			
.DE ENGELSEN VERTREKKEN UIT LA FRANCE		<u>DIVERS</u>	28
.29.000 CHINESE STUDENTEN		.DE DIPLOMATIE VAN DE PRIVILEGES	
<u>-DOE IETS (moois) MET UW LEVEN</u>	12	.OFFICIËLE INFILTRATIE	
Over avontuurlijk koken in La Douce France.		.RUZIE IN DE LUCHT: CHINA LACHT!	
<u>FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK</u>	13	.DE WET VAN MOORE	
AFFAIRES	15	.GEOGRAFIE VAN HET LIBERALISME	
NOS MOTS SAGES/NOS FRANCPARLERS	17	.WIKILEAKS EN STAATSGEHEIM	
Ontbreekt deze keer..... teveel revoluties.		.DE AMBTENAREN IN DE EU ETC.	
NOS BONHEURS FRANÇAIS	17	<u>OLIE (Energie, water)</u>	33
PAROLES DES JOURNALISTES	18	.PANIEK BIJ DE GRONDSTOFFEN	
<u>.ALLEDAAGS UIT DE MIDI</u>	18	.EN ZONDER LIBISCHE OLIE?	
SAMI , DE VROLIJKE		.MIEREN IN UW MOTOR!	
<u>.LE JOURNAL MARSEILLAIS</u>	20	.WINDMOLENS IN EUROPA	
LE BORDEL... DE MARSEILLE		.STEENKOOL KOMT WEER ECHT “IN”!	
<u>.COIN DES POËTES</u>	22	.GAS EN WATER GAAN NIET SAMEN	
DE WIND DER VRIJHEID		.STOP MET STEENGAS IN FRANKRIJK	
EEN EIGEN PLEK		.VERWARMEN EN VERFRISSEN IN MARSEILLE	
ALS DE ZON		.KOPER GEWOON VERVANGEN?	
(enkele Arabische gedichten)		RELIGIES	33
VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN	22	.ISRAËL EN DE PAUS	
.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?	22	.DE AFRIKAANSE PASTOORS	
		.ISLAM KOMT AANSTORMEN?	
		.DE WERELD VERGAAT IN BUGARACH	
		AFRIKA	35
		.IVOORKUST: DE SCHANDE BLIJFT	
		.HOERA VOOR HET TANZANIET!	
		WEST-EUROPA	35
		.HET CHAOTISCHE BRUSSELSE BELEID	
		.NIEUW FRANS MAGHREB/MO BELEID..	
		.DUITSLAND RUZIJT MET TURKIJE	
		.DR. KARL HEET WEER HERR GUTTENBERG	
		.ZAPATERO DE MOEDIGE (Spanje)	
		.OPPIMPEN VAN EUROPA ?	
		.GEEN ALTERNATIEF VOOR BERLUSCONI ?	
		.BELGIË EN NEDERLAND	
		.IERLAND IN DE ACHTERUIT ?	37

<u>OOST-EUROPA</u>	38	.NIET RECHTOP? ALARM GAAT AF! .STARDUST KUST WILD-2 .DE BOL DIE DE METER VERVANGT.. .HET CELLEN PISTOOL .SEKSLOZE LANDBOUW .GROENE ENERGIE ZONDER STOPCONTACT .FIBER OP UW WONDEN .KOPER TEGEN BACTERIËN	
.LETLAND EN BRUSSELSE SALARISSEN			
<u>OOST-AZIË</u>	38		
.BEIJING KNIJPT 'M! .HET CHINESE SPINNENWEB IN DE EU .JAPAN KRABBELT OP .JAPANSE SCHULD WORDT DUURDER...			
<u>ZUID-AZIË</u>	38		
.DRONE PAUZE IN PAKISTAN			
<u>NOORD-AMERIKA</u>	40		
.DE VS LIJKT OP TE KRABBELLEN .OBAMA C.S. ZATEN ER FORS NAAST .HILLARY CLINTON TWITTERT .SCHULD VERSUS GROEI IS The Game .OBAMA DOET AAN PROTECTIONISME			
Guantanamo	42		
<u>LATIJS-AMERIKA</u>	42		
.VERDRONGEN DOOR KADAFFI C.S.			
<u>OCEANIË</u>	42		
.VERDRONGEN DOOR..KADAFFI c.s.			
<u>MAGHREB; NAB.+ M.-OOSTEN</u>	42		
Zie ook ALGEMEEN, Crises en revoluties .AL-QAIDA AAN DE KANT OF.... .DE ZIEKE DICTATOREN .REVOLTEBLOGGER WERD STAATSSECRETARIS .REVOLUTIEBEELDEN .VERZOENINGSBEZOEK AAN TUNESIË .EN IRAN GING... BOOTJE VAREN! .HET TURKSE MODEL IS... IN!.. .ERDOGAN POETST HET LEGER SCHOON (Turkije) .OOK SYRIË WIL DE BOM			
<u>TRENDS/TECHNOLOGIE</u>	44		
.PUUR FIETSEN.. .ALLES MET UW WIJSVINGER DOEN! .PAS OP: EEN KRACH BIJ SNCF!			
		<u>TOPICS-CAPITA SELECTA</u>	46
		-HET ANDERE GEZICHT VAN WIKILEAKS. -KOLONIALE RESTANTEN? -DE BANEN VAN DE NIEUWE ECONOMIE	
		<u>CO-2 , KLIMAATVERANDERING</u>	49
		-28 RAPPEN ERBIJ IN ZWITSERLAND	
		<u>-MIGRATIE</u>	49
		DE REVOLUTIE-EMIGRATIES DE IMMIGRATIERAMP IN "ONS" ZUIDEN ITALIË: ER KOMT EEN BIJBELSE EXODUS IMMIGRATIE IN NEDERLAND	
		<u>-DEMOGRAFIE</u>	50
		.DE KRACHT VAN DE DEMOGRAFIE	
		<u>-REVOLUTIES</u>	51
		.DE REVOLUTIES IN DE MAGHREB/HET MO	
		<u>DE INHOUD VAN; LP-OPINIO-EDITIE 75-11</u>	59
		TECHNISCH TIPS BIJ HET LEZEN	59

DE BRONNEN VOOR LE PROVENÇAL

Bladen/Kranten

Frans

Figaro, Le Monde, La Tribune, Le Point (incl. deel Businessweek); L'Express ; Challenge ; L'Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchaîné; Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..

Duits

Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,

Engels/Amerikaans

Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times

Nederlands

Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene

HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)

En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, ... etc.

TV/Radio/Internet

Frans

France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4; France24

Duits

olie-verkrijging of -productie. Immers Saudi-Arabië wil wel bijpompen, maar mogelijk is het niet iedereen daarmee eens...

We zullen wel zien wat de komende maand(en) brengen en LP zal proberen te helpen u wat extra informatie te verschaffen. En dat met plezier.
Veel leespret,

LEON en THEO



DIXITS-
VERBATIM



MARINE LE PEN EEN “PEN LI(GH)TE” NOEMEN IS WAT TE GEMAKKELIJK. ZE ZEGT: “IK BEN IN HEEL VEEL ZAKEN VEEL PRECIEZER DAN MIJN VADER”. EN SARKOZY VREEST HAAR VOOR 2012 NU AL! EN TERECHT...

ZWART WERK IS 11% VAN HET FRANSE BNP, EN 14% VAN HET DUITSE. DE GRIEKEN DOEN HET VEEL BETER MET 25%!

DE FRANSEN LENEN VEEL MINDER EN TREKKEN DUS DE BROEKRIEM AAN. IN 1980 HAD 53% DER HUISHOUDENS MINSTENS ÉÉN KREDIET EN NU IS DAT 50%. DE PERSOONLIJKE LENING IS STERK TERUG GELOPEN. HET VRAGEN VAN EEN HYPOTHEEK VOOR EEN HUIS IS SINDS EEN JAAR, DOOR DE LAGE RENTE, WEL ENIGSZINS TOEGENOMEN.

“ALS MEN DOORGAAT MET ONS KANDIDATEN VOOR TE SCHOTELN À LA DSK, DIE CATASTROFAAL ZIJN, GAAN WE REGELRECHT OP EEN RAMP TOE” (Zei Melenchon van de Parti de Gauche) .

“FRANKRIJK HEEFT NIET ECHT EEN “HANDELSKNOBBEL” (Stond in Le Point bij het grafiekje wat liet zien dat het handelstekort nu is opgelopen tot 51 miljard . In 2005 was het nog 24 miljard...).

IN PARIJS IS MEN ZEER BOOS OP GOSHN DE BAAS VAN RENAULT. EN PARIJS IS GROOTAANDEELHOUDER. G. BETROK HEN NAUWELIJKS BIJ ZIJN SPIONAGEKWESTIE EN DAT DOET HOGE AMBTENAREN ZEGGEN: “ALS HIJ ONS TIJDIG HAD GEWAARSCHUWD ZOUDEN WE DE INLICHTENGENDIENST OP DE SPIONAGEKWESTIE HEBBEN GEZET. EN DIE ZOU VEEL SCHADE , OOK IN DE RELATIE MET CHINA, HEBBEN KUNNEN VOORKOMEN”.

GELUKKIG HEEFT GOSHN WEL VOOR FLINK WAT WINST GEZORGD, DAT SCHEELT IN ZIJN BEOORDELING!

LAGARDE, DE CHARMANTE MINISTER VAN FINANCIËN , IS INTERNATIONAAL EEN STIJGENDE STER. ZIJ WAS DE SPIL IN DE ORGANISATIE VAN DE G20 IN PARIJS. ZE WAS OOK EEN KEY-FIGURE IN DAVOS DE LAATSTE KEER EN IS SPIL IN HET OVERLEG DUITSLAND—FRANKRIJK GEWORDEN. MAAR IN FRANKRIJK BEGINT ER NU WAT TWIJFEL TE GROEIEN AAN HAAR PRESTATIES EN OOK HAAR “PLOEG” STROOMT NOGAL SNEL WEG NAAR DE INDUSTRIETOP... EN IN DE POLLS ZAKT ZE OOK STERK.

ACH DIE VERDWIJNT BINNENKORT NAAR EEN HOGE INTERNATIONALE

FUNCTIE.... DE VACATURES ZIJN IN AANTOCHT..

++++
++++

*INGEZONDEN

EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES

NU EENS EEN ECHTE FRANSE MOP UIT HET REPERTOIRE VAN HUMORIST JEMEL DEBBOUZE:

"Ik liet mijn zoontje een weekendje bij mijn (Franse) schoonmoeder en hij kwam terug en kende vier nieuwe woorden, zes nieuwe kleuren en ze breidde voor hem een prachtige pullover.

Toen hij daarna een weekend bij mijn (Marokkaanse) moeder was, kwam hij terug met mooi gefriseerde haartjes, hij rookte en had een tatoeage op zijn arm: Fuck the police (Nique la police)".

EN NU NOG EENTJE:

Kinderen vroegen aan hun bejaarde ouders wat ze zo de hele dag deden. En pa en ma vertelden hun een beetje van hun avonturen. Hier een van hun story's:

"We zagen een agent een parkeerbon uit-schrijven bij een auto en opa begon hem te beledigen... De agent stopte de bon onder de ruitenwisser en begon aan bon twee die over "belediging" ging. Toen kwam oma eraan met haar zeer nare opmerkingen en de zwijgende agent schreef er dus nog een uit...".

De kinderen waren verbijsterd en vroegen: "Maar wat is daar nou het leuke aan, pa en ma?" En pa zei: " Wel, dat was helemaal niet onze auto!".

De kinderen maken zich nu echt zorgen over hun ouders....

BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 74-11:

Lezer J. uit R'dam reageerde en liet zien hoe wij allen nu vaker denken, zeker als gepensioneerde. .We zien de wereld vaak wat afwijzend aan en willen ons liever terugtrekken op "de mooie" dingen des bestaans. Maar of dat binnenkort of zelfs nu nog kan?

Beste Leon,

Een geval van Alzheimer in onze kennissenkring was weer een signaal om zo bewust mogelijk te leven en de leuke dingen van het leven te koesteren want morgen kun je zo maar aan de beurt zijn. Als je daar echt bij stil staat ga je wel eens wat vaker je schouders ophalen of denken: het zal wel; ik vind het allemaal wel goed en ga je meer aan de gang met dingen die je echt leuk vindt of die er toe doen. Vandaag is weer zo'n prachtige dag, weliswaar goed koud maar een stralend winterzonnetje dus ga ik zo "aan de stap" voor een rondje Zestienhoven.

Afgelopen zomer tijdens ons verblijf op het platte land van dat ruime land dat Frankrijk heet heb ik op een rustige verlaten zonnige namiddag even op Google zitten kijken hoe groot Frankrijk anno toen nog 2010 was, hoeveel mensen er wonen en welke omvang de steden hebben. Marseille telt ruim 1,5 miljoen mensen en is dus bijna drie keer zo groot als Rotterdam en volgens jouw opgave wonen er maar 35!! Moslims. Wat een aardparadijs is die stad waar jullie in wonen. Bij ons in het dorp wonen er alleen al 130.000 Turken en Marokkanen. Al die voormalige Joegoslaven, Kaapverdianen en Eritreeërs laat ik nog buiten beschouwing. Ik ga mijn partner voorstellen om binnenkort naar Marseille te verhuizen want bij jullie is het goed toeven ook al mocht die 35 een Freudiaanse verspreking zijn, dan nog. Ik ga dan wel niet bij het TGV station wonen maar in de buurt van Gare St. Charles aan de Boulevard d'Athene op loopafstand van de Vieux Port. Wordt het toch nog gezellig.

Ik ga nog wel even neuzen in de nieuwe editie of er nog iets in staat om op te reageren. Dat zal toch wel of anders verzin ik misschien zelf wel iets.

Groeten,
Lezer J.

Ik dankte J. per mail natuurlijk voor zijn leuke reactie en dacht nog eens na over wat hij aangaf. Ik zag zijn relativering van de reuring van de dag, maar ook dat "gevoel" van onkwetsbaar zijn voor deze reuring. Dat idee van: "het zal mijn tijd wel duren". Terwijl het tegendeel al te zien is... Want ook al zijn wij pensionado's aardig "à l'abri des dangers" het zou goed kunnen dat we nog stevige narigheden gaan meemaken in de wereld om ons heen, die ons erg direct gaan raken. En dan bedoel ik wat meer nog dan een niet geüpdate of zelfs verlaagd pensioen (ik had er al één!), ook niet het erg duur tanken aan de pomp dan wel een budget voor verwarming wat verdrievoudigt, maar zelfs grotere ontreding om ons heen. Werkeloosheid (vooral van de jongste), krakende en onverzorgde zieke ouderen en keiharde echte armoede. Met alle gevolgen van dien (Kamp met zijn "grote schop", weer ouderwetse stakingen en politieke ontaarding naar iets wat op de eind dertiger jaren lijkt. Tja moet je je daar druk om maken? Nee, je moet natuurlijk niks. Maar als de mierenhoop je interesseert, gewoon omdat we toch een spannend stel aardbewoners zijn, als je met enige zorg naar je nageslacht moet kijken, dan is het toch wat gek om "nihilistisch wat te gaan stappen en nog alleen geraniums te kweken etc. Want dat ontkent het wezenlijke en dat betrokkenheid bij de gang van zaken een noodzaak is om een democratie levendig te houden en een lethargische cynisme te voorkomen. Immers van "niks meer proberen te doen" gaat echt ook niks meer goed, at the end. Wij zijn zelf de politiek zie de Arabische evoluties in dictaturen die wij, het westen, 30 jaren overeind hielden en vol wapens stopten. Het is maar één voorbeeld van de vele die er nu weer, manifest zijn..

En J. had gelijk met mijn (niet-freudiaanse?) verschrijving: we hebben in Marsillia 35% allochtone inwoners van 180 landen of zoiets. En wij wonen in het

stadscentrum want Saint Charles is ook het TGV-station dus het kloppend hart, met ook wat maghrebiaanse en midden-oostelijke "voeding", is echt om de hoek. Wij zien hier een nog wat globale afdruk van de wereld, dagelijks om ons heen. Wat ons zeer boeit, ons erg veel leert en.. doet nadenken. En wie denkt, is nog "niet te dicht bij het kerkhof". Al weet je dat nooit: Allah akbar!

Dank en groet dus aan lezer J. die me een mooie kapstok bood voor wat, mogelijk nuttige, gedachten.

Leon

++++
++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

L' EXCEPTION FRANÇAISE

HERVORMING VAN DE "MAMMOUTH"?

Allègre was enkele jaren minister van Onderwijs en vloog er, na veel botsingen, uit. Maar hij stopte nooit met gezouten kritiek op het basisonderwijs in Frankrijk en was nu weer eens aan het woord in Le Point. Zijn analyse is knalhard. Hij wijst naar het "te grote aantal vrouwen" (60%) in het basisonderwijs (wat hij niet OKÉ vindt!); het verlamme idee van de "égalité" (de gelijkheid, die alles nivelleert); het ontbreken van "harde toetsen" bij toelating en ook onderweg; de verzwakte plek van de onderwijzer die van alle kanten betuttelt wordt en, last but not least, de veel te grote centralisatie... De regeltjesregens uit het Parijse dus...

Hij kreeg natuurlijk ook de vraag waarom HIJ dit alles niet deed in de bijna 4 jaar dat hij minister was. Ook daarover was hij niets verhullend. Hij zei: "Ik probeerde het allemaal, maar liep stuk op een muur van conservatisme"...

Tja als je durft te zeggen dat veranderingen vaak door vrouwen worden tegengehouden, die het onderwijs vooral kozen omdat het met kinderen thuis "de beste baan ter wereld is (zie de schooltijden, de vakantieperiodes en de vele privileges), dan krijg je natuurlijk wel een grote hoop vijanden. En veranderen met "een

meerderheid aan vijanden om je heen”, dat is een verloren strijd bij voorbaat.

Voor Allegre is het nu te laat; maar dat veranderen is, door de enorme problemen, nu dichterbij dan ooit tevoren. De zaak klappt bijna...

FAILLIETE APOTHEKEN

Tussen 2005 en 2009 werden er, door bezuinigings-ingrepen, 220 miljoen doosjes minder verkocht en het afgelopen jaar steeg het aantal failliete apotheken in Frankrijk met 25%. Er werd voor 80 miljoen minder aan marge gebeurd op deze producten. Terwijl de omvang van de vergoede medicamenten in totaal met 2 miljard steeg in enkele jaren. Frankrijk gaat ook op de rem, en staat in vergelijking tot noordelijke landen nog steeds op een ongekend niveau aan medicamenten consumptie. Wat leidt tot bijna één apotheek in elke straat in Marseille! Dat gaat dus snel veranderen en je ziet het aan de vele niet-vergoede “bijproducten” die er in apotheken hier nu al verkocht worden... De apotheker wordt een “gewoon mens”... De weelde is voorbij; Het fiscale inkomen. Van de apotheek liep al terug van 98000/jr naar nu 87.000 en dat in 4 jaar.

NIEUWE JAS VOOR NUCLEAIR FRANKRIJK

Sarko c.s. grepen in en willen het echec bij de kerncentrale verkoop in Saudi-Arabië nooit meer meemaken. Daar verloren de uiterst verdeelde Franse industriëlen een miljardenorder aan Zuid-Korea! Dat moet niet meer kunnen dus kwam er nu een Strategisch Nucleair Comité (CEA) onder de leiding van EDF-baas Proglio. Waarin alle partijen zitten: EDF, GDF-Suez, Alstom, en de PME's.

En er kwam al een eerste plan dat gaat van de EPR oppeppen en er komt een samenwerking met Mitsubishi voor een middenreactor op basis van hun Atmea en er moet ook ook een kleine reactor (100-300 Mwatt) worden ontwikkeld. Het verkrijgen van voldoende uranium is het tweede punt: 80% van de Franse stroom komt uit Uranium. EDF haalt 40% daarvoor weg bij

Areva... maar na 2030 is er nog geen contract. Dat moet allemaal beter en zekerder dus.

Ook wil men instappen in de mijnbouw voor uranium en andere zaken en een eigen mijnbouw-firma oprichten. Areva gaat dit onderdeel aanvoeren en men gaat ook aan financieringen in deze sector deelnemen.

En, geloof het of niet, men gaat met de Chinezen samen een firma oprichten om daar reactoren te bouwen. Dit land plant meer dan 100 reactoren vóór 2030. Men wil een speciale 3^e generatiereactor bouwen speciaal voor de Chinese markt.

Zo dat is wat Sarko c.s. willen en nu maar hopen dat de herrie in de CEA niet te hoog oploopt. Sterkte dus, Mr. Proglio.

100 PROJECTEN VOOR WERK EN GROEI

Er is een pot van 35 miljard die Mr. Ricol van Sarko, met zijn dozijnen adviseurs, mag verdelen om het “aanzicht van La France te veranderen”. Er werden er 100 gekozen uit 1600 geïnventariseerde projecten. De sectorale verdeling is als volgt: 11 miljard voor hoger onderwijs, 8 miljard voor Onderzoek, 6,5 miljard voor de industrie en de PME's, 5,1 voor duurzame ontwikkeling en 4,5 miljard voor digitale ontwikkelingen. Het accent ligt vooral op technologische vernieuwing.

Ricol wil ook enkele faculteiten van Universiteiten fuseren met de “grandes ecoles”, wat al vaker werd aanbevolen maar nooit wilde lukken. Nu mogelijk wel met die grote zak met Frankrijk blijft qua marktaandeel in de export sterk achter; Duitsland laat zien dat je met innovatie en kwaliteit ook dure spullen goed kunt verkopen. Het wordt dan ook hoog tijd als je de ontwikkelingen ziet.... China lacht natuurlijk een beetje meewarig met die 35 miljard. Zij doen het ruim 10-voudige en al jaren...

EXPLOSIE VAN DE “DEPENDANCE”

De uitkering voor individuele personen die niet meer zelfstandig kunnen leven, de z.g. APA, explodeert en zit al bijna op 6 miljard € nu. En dat was 4 miljard in 2005. De uitgave van de staat hieraan blijft redelijk vlak lopen rond 1,5 miljard maar de opslag vanuit de departementen schiet weg sinds 2003: een verdubbeling. In sommige gebieden is de

stijging onhoudbaar geworden... De bijdrage van de staat werd teruggesnoeid naar ca. 29,3%... Dit item is door Sarkozy tot key-item voor de verkiezingen verklaard. De vergrijzing toont weer eens hoe hoog de rekening gaat worden... een Europees probleem.

DE FO SLINKT OOK...

Mailly zal best worden herkozen op het aanstaande congres van deze vakbond en zit niet, zoals Thibault van de CGT, op de schopstoel. Maar zijn aanhang slinkt en nadert hier en daar de kritische grens van 10%; daaronder mag je bij overleg, niet echt meer meedoen.

Bij EDF zit hij op 12,5% (-1%); bij RATP is het 10,6% (+1,3); bij SNCF zit hij op 8% (ondanks +0,3) en bij AXA is het 7,8%... De FO is uit de Intersyndicale gestapt en heeft zich fors geïsoleerd. Nu probeert hij weer wat in te stappen en ook weer wat meer te babbelen met de minister Xavier Bertrand. Dat is een oude gewoonte van hem: hij neemt vaak afstand van anderen en de overheid in de media, maar praat in het geniep toch redelijk amicaal... Maar zijn succes van een sterke interne band en een nogal verwarde positiepolitiek extern, lijkt nu toch op zijn retour te zijn. In Marseille is FO de grootste op veel plekken en strijdt met de CGT in kwesties van "radicaliteit". En is daar langzamerhand erg berucht om geworden. Zijn aanhang is radicaal, en komt van links tot uiterst rechts. Maar de "seuil de représentativité" van 10% gaat hem nu toch opbreken..

DE LOCALEN WILLEN BANKEN STRAFFEN

Met "localen" bedoelen we regionale overheden (regio, departementen, etc) ziekenhuizen en woningcorporaties die ook beleggen via banken en die nu volgepompt blijken met "dubieuze getitriëerde producten bij Dexia, Credit Agricole en ook de Deutsche Bank en RBS. Tegen 5 Franse banken loopt nu een procedure aangezet door de Conseil General van Seine-Saint Denis.

Zij kregen 2% op hun beleggingen van hoog risico terwijl de banken rond 15% scoorden!

Het gaat om 10 miljard en dat is het getitriëerde deel wat een omvang had van ca. 25% van het belegde volume.

Steeds meer bestuurders vinden dat er nu een steunfonds moet komen gefinancierd via een belasting op de bankwinsten. Om de risico's van de "foute beleggingen" te kunnen compenseren. Het is ook de opinie van economist Gaillard die hierover een rapport maakt voor de Wereldbank. De Franse banken zitten er best mee in hun maag, en dat moet ook maar.

DEMOCRATISCHE CIJFERTJESHERRIE

Marine Le Pen is sterk in het (verkiezings)-offensief gegaan en tart Sarkozy met zijn UMP. En ze doet dat met het klassieke FN-thema: de (ongewenste) immigratie... Zie hier de cijferdans.

De FN zegt: Frankrijk verstrekte in 2010 13% méér titels dan in 2009. Nee, zegt de minister, dat was maar 3%.

Er waren 7,5% méér familie herenigingen (81.000 titels) zegt Marine. Nee, zegt Parijs: dat waren er +2% en de groei neemt af sinds 2004.

De professionele immigratie steeg met 4,8% (25000) roept de FN. Nee, zegt Parijs het is +55% en dat wilden we ook graag!

Er waren +10% asielverzoeken zegt M. . Nee zegt Besson dat waren er minder, +8%

De naturalisaties deden +7,8% (FN) en kwamen op 116.000 . Nee, het waren er 108.000 klinkt het uit Parijs.

Er waren - 4,5% uitzettingen zegt M. Onzin zegt Parijs, het waren er echt 20% meer!

En de regularisaties dat waren er 25.000 en daarover was men het, echt waar, ...eens!

Ook klaagde Marine, die omhoog schiet in de peilingen, dat er geen cijfers kwamen over dubbele nationaliteiten... en ook niet over het aantal allochtonen in het gevang. En toen zei Parijs maar dat ca. 18% van de gevangenen allochtoon was. Er zijn ca. 15% allochtonen in La France , al is de definitie "pas du tout evident".

Het ruziën over cijfers is een politieke sport hier, sinds mensenheugenis. Ik vroeg me wel af hoe onze Marine dat allemaal zelf had

geteld... Heeft ze spionnetjes in Parijs? Of turven ze op straat?

Half Frankrijk gelooft intussen dat de regering wel goed kan tellen, maar de echte uitkomsten niet publiceert, als die "slecht liggen". Gelukkig maar dat Nederland een CBS heeft... en dat wij erg goed kunnen definiëren WAT we tellen.

Maar of dat tellen bij ons wel compleet is dat weet niemand en geloven ook veel mensen in Nederland niet (meer)...

CMA-CMG KRUIPT UIT HET DAL

Nog maar een jaar geleden was Saadé met zijn mega-redersbedrijf in Marseille bijna failliet. Hij kreeg toezicht van de banken en hing aan een zijden draadje. De wereldhandel was ingestort en daarmee het zeetransport en helaas werden net toen gigaboten afgeleverd en die moesten betaald worden... Spannende boel dus. Maar nu is het wonder geschiedt: de cijfertjes zijn weer groen en in 2010 transporteerde men weer 9 miljoen containers: +9% t.o.v. 2009! Na een verlies van 770 miljoen kwam een brutowinst van 2,5 miljard. Een Turkse investeerder redde Saadé en zijn bedrijf met 0,5 miljard en de familie bleef zo voor 80% eigenaar. Toch is een investering van het FSI dat de Franse staat oprichtte, nog een mogelijkheid, maar nu gaat het niet meer om paniek.

De wereldeconomie is uiterst grillig geworden: in één jaar kan het hele beeld omslaan van een naar een ander uiterste, dat is nogal nieuw en dus erg wennen. Saadé kijkt weer tevreden neer uit zijn hoge Marseillaanse toren en weet dat hij het weer eens haalde. CMA-CMG is 's werelds grootste zee-transporteur na Maersk en wordt ook al op de hielen gezeten door de chinezen...

DE ENGELSEN VERTREKKEN UIT LA FRANCE

Het tijt keerde met de crisis: het pond kelderde en de salarissen etc. krompen ook. Vaak met 30 à 40%! En de Engelsen die permanent in Frankrijk wonen en hen met de tweede woning zijn nu op zoek naar de weg "home". Waarbij ze ontdekken dat van

de fancy-pijzen die ze ooit voor hun huizen betaalden erg weinig overblijft... Zeker nu er in sommige streken massaal verkocht wordt. Er zijn wel 500.000 Engelsen hier geïnstalleerd en je vindt ze praktisch overal, zij het vooral aan de westkust, near home.

De tijden van Peter Mayle zijn echt voorbij... Het simpeltjes wat lachen over die Franse gewoonten is geen favoriet onderwerp meer. Al hield Peter er een fors huis in de Bahama's aan over en ook een chateau-achtig maison in de Luberon. Velen van hen hadden het best ook moeilijk om de "cultural shock" te consumeren in dit zo andere land. Er waren zelfs wat Engelse psychiaters die nu weer gingen werken om hun landgenoten te "soigneren". Hun website heet: No panic. Maar of dat nu nog helpen kan moet worden betwijfeld. De Britse makelaars hebben het nog druk met het verkopen van de Britse huizen en dan gaan ze ook "back to the queen". Het kan verkeren.

Wij kennen er ook verschillende en zien hoe ze steeds somberder kijken, ook al schijnt de zon als vanouds.

HET CORSICAANSE BANDITISME

Het is ontwaakt als zelden tevoren: vooral in het zuiden zijn de "afrekeningen in het milieu" regelmatig in de media. Wel 61 in 6 jaar nu wel zo'n 1 à 2 per maand... Waarvan erg weinig wordt opgelost ondanks Sarkozy's zware inzet hier die ook een prefect het leven kostte. Ze doen ook al in drugs hier en het milieu gonst van activiteit. De aanslagen op huizen (wel of niet in aanbouw) van "toeristen" zijn er nog steeds en ook overheidsgebouwen vliegen nog steeds om je oren hier. Het mooie "Île" moet vooral Corsicaans blijven ook al leven de meeste Corsicanen elders tot in het verre buitenland toe... Want erg veel eerlijke banen zijn hier niet te vinden. Toch stijgt het aantal vergunningen voor nieuwe mooie huizen nog steeds explosief: het is hier te mooi en het risico van een bommetje waard om hier te zijn. Voor een buitenstaander als ik is het een grote warboel al die families, clans, louche bars, stoute herders en fraaie namen en bijnamen. Wij komen vaker in een Corsicaans resto hier in de Rue Sainte... Daar hangt iets van die vrijgevochten sfeer, trots volk met een waar wantrouwen naar de overheid. Levendig, met

flux de bouche en... met lekker eten en drinken. Want het goede leven daarover gaat het "au fond" bij die Corsicanen. En omdat dat geld kost moet je af en toe wel iets stouts doen... En dat is te vergeven, vinden ze. Dan ben je ook zelf geëxcuseerd bij een uitgliertje. Such is life.

29.000 CHINESE STUDENTEN

In Frankrijk studeren ca. 35000 Marokkaanse studenten en 15.000 Tunesische en China haalt ze vlug in met nu al 29.000 aanwezig. In 10 jaar nu ook 10X zoveel en de groei zit er nog fors in. Het is een zelfde beeld in alle Europese landen. De politiek van de Chinese regering is evident: studenten uitzenden ontlast hun uni's even (al zijn die van miljoenen omvang, nu al) , het zorgt voor "import" van wetenschap van het fronttype en "showt" hun onderdanen de westerse wereld en... weelde. China is everywhere en weet ons best te waarderen!

[Terug naar inhoud](#)

DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN

Ter inleiding

Nieuwe lezers uit Frankrijk, die zich graag storten op het culinaire vroegen om hun nieuwste activiteit te mogen beschrijven in LP. Mede omdat ik van het culinaire zeer gediend ben en ook omdat ik vaderlanders zich in dit land, waarin "eten en drinken" zo'n voorname plek innemen, altijd zeer bewonder en omdat dit ook avonturiers naar mijn hart zin, hier dus hun story en oproep u bij hun aan te sluiten en "mee te doen". Ik wenste hen veel succes en... waarom zouden we hun werken niet eens proeven?

OVER LEKKER ETEN EN KOKEN

Wij, Jan en Mirjam Dekker-de Wilde waren de eigenaren van *Solneige*, een sfeervolle chambres et table d'hôte, gesitueerd in Vaujany in de Franse Alpen. De afgelopen 10 jaar hebben wij onze gasten verwend

met veel gastvrijheid en verrukkelijke diners in een sfeervolle omgeving.

Echter na 10 jaar in de bergen met veel sneeuw verkozen wij de Provence om daar door te gaan met het gedeelte van ons werk waar onze passie altijd het meeste lag: koken.

Met onze vele jaren van ervaring in het bieden van het allerbeste aan onze gasten hopen wij u ook te mogen verrassen met PURE Home cooking!

PURE home cooking biedt u de gelegenheid om uzelf te verwennen met een overheerlijk diner thuis, dus in de ambiance van uw eigen Provençaalse woning.

Stelt u zich eens voor.....u zit met uw glas koele rosé aan de rand van het zwembad terwijl wij voor u een voortreffelijk 3 of 4 gangen diner voorbereiden, samengesteld uit verse seizoensgebonden producten, kruiden uit onze eigen tuin, huisgemaakte sauzen, chutneys en kazen uit de streek.

Smaakvoller kan de Provence niet zijn!

Wij bieden u graag menu's die zijn geïnspireerd op het dagelijkse aanbod van locale producten. Groente, fruit, vis en vlees, allemaal van de beste kwaliteit. Oosterse , Marokkaanse en Indiase invloeden maar natuurlijk ook de locale specialiteiten uit de Provence.

Vanzelfsprekend kunnen wij voor u het diner laten vergezellen met uitstekende wijnen, wij adviseren u graag.

Als u vegetarisch bent of u heeft een speciaal dieet, geen enkel probleem, wij passen het menu graag voor u aan.

Uw kinderen kunnen onbezorgd spelen zonder de stress van de etiquette in een restaurant en natuurlijk maken wij voor hen een heerlijk en kindvriendelijk menu.

Wij brengen ons eigen serviesgoed, glazen en bestek mee om voor u een prachtig gedekte tafel te verzorgen.

Het spreekt voor zich dat wij uw keuken weer onberispelijk achter laten.

Met dit alles hopen wij u een aangename, rustige en vooral culinaire avond te bezorgen in de prettige omgeving van uw eigen huis en terras.

U kunt ons altijd bereiken op onderstaand e-mailadres of ons even bellen voor verdere informatie.

Jan en Mirjam Dekker-de Wilde

1316 Route de Sillans

83750 Cotignac

Email: wildek@orange.fr

+ 33 494 866 985 /+ 33 675 030 317

POLITIEK EN HERVORMINGEN

SARKO'S POLITIEK IS "ILLISIBLE"

Na de grote verrassingen voor de Franse diplomatie rond de Arabische revoluties, het gestuntel van MAM en haar vervanging door Juppé en de andere moves in het kabinet, snappen nog weinig mensen wat Sarkozy nou eigenlijk wil bereiken...

De hoofdartikelen in de pers waren vernietigend: men vindt, ook in de bevriende pers nu, dat het een groot rommeltje is wat de politieke lijn aangaat. Sarko heet in L'Express al: "De non-chef van de Staat" en Attali spreekt in zijn column over: "Het aanvaarden van de status quo (dus het uitblijven van vernieuwing) en noemt dat het begin van het einde. En zegt hardop dat Frankrijk daar nu is aangekomen. Dat is echt niet best.. want het betekent dat Sarko nu wordt gezien als iemand die achter de feiten aanloopt en die zijn politiek tot een "fact-driven policy" heeft gemaakt. Zo vlak voor de start van de campagne 2012 is dit een echte schok. Een forse spin-off van de totale mislukking van de "reaalpolitiek" en de politiek ten opzichte van Maghreb en MO. Frankrijk heeft in een klap geen

buitenlandse politiek meer. Het kaltstellen van de Franse diplomaten, (die nogal door Sarko op de hak werden genomen), blijkt tot een ernstige verzwakking te hebben geleid. Juppé moet het nu opdweilen... daarmee heeft Sarko nog geluk gehad. Maar zijn blazoen is nu echt bevuild, hij lijkt "versleten" te zijn. De revolutie stopt niet bij de Mare Nostrum! Quo vadis, nu dus?

DE TOESTAND ROND... SARKOZY

Hij zei recent: Het land verandert langzaam, de socialisten zijn zwak en ze staan niet goed voor een herverkiezing. Men zal gaan vergelijken en ik ga winnen".

En ook: "Op de dag dat DSK zijn kandidatuur aankondigt zal de hemel op zijn hoofd vallen". Ondanks drie "moorddadige maanden", gaat Sarko keihard en vol vertrouwen verder. Langzaam beginnen zelfs tegenstanders hem te bewonderen, maar er zijn ook nogal wat jongere intello's die zich van hem afkeerden intussen. Ook zijn er nogal wat UMP-ers ongerust over zijn verkiezingskansen gezien de sondages en de laatste affaires rond minister MAM... en zelfs Fillon.

In een recente poll blijkt dat nu 34% hem wil als president in 2012 (-1% t.o.v. aug. 2010) en 63% niet (+1% t.o.v. aug. 2010)... Slechts 1% zegt "weet niet". Het beweegt dus nog nauwelijks; hij zit op het diepste punt en verloor 1/3 van de kiezers! Hij kan dus nog enkel winnen vanaf nu.

Maar we lazen ook van een analist: "Sarko is een fragiel systeem, hij roeit zich kapot, hij straft zichzelf en waarvoor dat alles? Om wat puntjes te pakken? Op een dag, u zult het zien, zal hij zeggen: "Ik hen er zat van, ik heb alles gegeven maar jullie verdienen mij niet...". Dus zou hij toch gaan uitstappen, wat ik wel eerder schreef zelf. Velen zeggen dat hij niet zal meedoen als HIJ niet zeker weet dat hij echt kan winnen. En dan zal Fillon het meteen overnemen. En dat zou wel eens kunnen beginnen met het forse (?) verlies in de cantonales in maart... Het wordt dus echt spannend.

CHIRAC VEROUDERD EN FRAGIEL

Zijn eega neemt het steeds meer voor hem op en als hij zich laat zien constateert eenieder

zijn veroudering en zijn eenzaamheid. Zijn vriendschaar is grotendeels al overleden en hij kan ook steeds moeilijker reizen en slaat veel bezoeken af. Zijn dochter trouwde en liet dat. Mede vanwege haar vader, in alle stilte passeren. Hij werkt ook aan het vervolg van zijn memoires en dat valt ook niet mee omdat deze delen het politieke deel van zijn leven bevatten. Hij ging liever naar de Salon de l'agriculture, zijn grote hobby. Heel Frankrijk begrijpt dat de president in een andere fase is gekomen en denkt met schrik en afgrijzen aan het proces dat gepland staat over enkele weken....

DE KALENDER VAN AUBRY (PS)

Het is stikdruk in de PS: in maart de cantonales, op 10 mei de viering van de verkiezing van Mitterand (!) op 28 mei 1981..., op 28 mei de nationale conventie waarop de PS zijn "project" gaat aannemen, waarna de presidentskandidaten zich kunnen melden voor "de primaires". In september de senatoriale verkiezingen en in oktober dan de primaires. En Aubry houdt hier strak de hand aan. Wat ene Valls, of een Segolène of een DSK ook nog gaan proberen. En ze gaat er gewoon van uit dat het of voor 2012 DSK wordt of... zij. Ze is niet zo zeer visionair en intellectueel van optreden maar meer een generaal die het leger aanvoert... Net zoals Sarkozy eigenlijk. Het is dus echt oorlog nu.

DE OPKOMST VAN MARINE LE PEN

Ze schoot 11 punten omhoog in de polls... bij de UMP-sympatisanten... waar ze 39% En ze scoort Frankrijk-breed ook al 29% in de plus. Dat is ongehoord en verontrust Sarkozy enorm... Vandaar ook zijn offensief tegen "lakse rechters" recent. Sarkozy zit niks lekker in de groep "minder dan 35 jaar", bij de leidinggevenden en ook in de populaire klasse. Hij zit hoog (70%) bij de oudjes, vandaar ook nu zijn nadruk op de "dependance" ... Sarkozy bedient zijn supporters gewoon. MAM, Fillon, Hortefeux, Juppé verliezen ook... Op links houden Lang en Dalanoe nog goed stand, maar het zakt ook bij DSK

(-3%) , voor de PC ook -9 punten, radicaal links -7. En -16 voor Modem en -14 voor de PS! Ook Hollande kreeg -12. Maar Aubry houdt stand.

Het is echt een woelige boel, en een kudde bange schapen gaat hollen bij de eerste klapper en in de richting waar het gras mooier lijkt... Andere tijden vol met "vluchtige kiezers".

IS DSK BANG GEWORDEN?

Hij goochelt nu al een hele tijd met zijn "kandidatuur" en met hem de halve PS en de hele familie... Zijn eega was nogal terughoudend over een kandidatuur in Frankrijk en dat maakte indruk. Ook vertrouwelingen worden wat loslippiger en zijn kinderen vrezden het onvermijdelijke gegraaf in zijn privéleven... Want DSK is bekend als notoir rokenjager en bij de verkiezingsstrijd geldt: alle rotzooi zal boven komen... De campagne zal, zeker deze keer, met "nietsontziendheid" worden gevoerd... Intussen zakt zijn score in de opiniepeilingen ook al... Ook de kiezers krijgen er een beetje genoeg van dus. De nachtmerries van DSK zijn: de niets ontziende campagne en de privé-schade risico's; een eventuele zeperd bij de kandidaatstelling; forse kritiek uit eigen gelederen (ook hij heeft zijn vijanden...); uiterst weinig manoeuvreerruimte bij het regeren; bij een afgang niks meer vinden als "leuk werk" en mogelijk ook nog een "officieel (verkiezings)project van de PS" dat hem veel te links is. Hij staat als redelijk links bekend , maar in het economische loopt hij bepaald niet achter radicaal links aan. Een psychoanalyst zei het volgende:

"De afwezigheid roept enerzijds de grote passies op, maar ze doet ook de kleine passies verwateren". Als dat een juist geopperde trek is van de Franse ziel dan is DSK nog lang niet gewonnen! Zijn groep om hem heen begint zich ongeruster te voelen, zeggen waarnemers.

Segolène en Hollande willen kandidaat zijn tot het (bittere) einde weet hij... en met Aubry is het ook nog niet allemaal even duidelijk.. Dus hij komt in een slangenkuil van de eigen politieke familie terecht.

Hij werd in L'Express Mr.Chaud-Froid genoemd vanwege zijn draaierige houding nu.

En daar zegt men ook: "Frankrijk heeft behoefte aan een lange presidents-campagne die gaat over de waarheid en over hoop. En mede daarom moet DSK snel een keuze maken. Zeker onmiddellijk na de cantonales van maart.

Mijn gokje is: hij kiest voor nog een rondje IMF met als optie een "vroeger vertrek"... Want je weet het maar nooit in 2012 en ook niet voor de eerste maanden erna!

DE NPA SLINKT..

Besancenot sprak in januari 2009 nog over 9000 aanhangers; dat was bij de oprichting van de NPA. Nu, net voor zijn congres, zouden er dat nog maar 5000 à 6000 zijn. Hij is ook niet meer erg te vinden in de media, ook al supportte hij de staking van de postiers in een arrondissement van Marseille die al maanden duurt. Last van de Pari de Gauche?

EN WAT DOEN LES VERTS?

Zij hebben hun eerste tour voor de primaires op 24 juni geprikt. En Nicolas Hulot heeft laten weten dat hij einde april zegt of hij mee doet. Polls geven hem nu 6%. Hij werd vaker gevraagd als minister maar weigerde steeds. Wel dwong hij vele partijen en politici (ook de UMP), via zijn Ecologisch Pact, dat 750.000 mensen ondertekenden, om meer "groen" in hun programma's te doen. Hij trekt zich nu terug uit het gepraat met politici; hij zegt dat het geen zin meer heeft. Is Hulot links, vragen veel mensen zich af? Hij is multimiljonair geworden in de ecobusiness... Steeds vaker uit hij zich over sociale thema's zoals de groeiende inkomens-ongelijkheid en het bandeloze liberalisme. Een uitspraak van hem was: Je moet aan de ongelijkheid die al bestaat niet ook nog eens de vernedering toevoegen. Ook was hij recent positief over Besancenot!

In Le Point staat nu dat hij een geheim pact sloot met Daniël Cohn-Bendit . De laatste gaat zich ook melden als kandidaat voor het presidentschap in 2012! Hij komt dus zo tegenover Eva Joly te staan, de officiële kandidaat... Gerommel dus in de buik van Les Verts, dat is goed nieuws voor Aubry dus. Nog even wachten want miljonair Hulot

draait op dit moment een "Ushusïa" film in Colombia..

[Terug naar inhoud](#)

-Affaires

DE AFFAIRE GUERINII (Marseille)

Tja de jonge Guerini uit de vuilverwerking hier zit nog stevig vast en om hem heen vlogen de politici in de rondte. Ontslagnames, ziekenhuisopnames verhoren met en zonder vervolg... Het lijkt een fors zootje vol omkoping en bedrog te zijn. Oudere Guerini de president van de Conseil van het Departement, en hoge PS-er, is nog niet echt gepakt... Maar nu zijn er teksten van afgeluisterde telefoongesprekken aan het dossier toegevoegd, en bleek dat hij met broertje bij de president van MPM op bezoek waren... Om hem te bewegen de vuilverwerking uit te besteden aan een bedrijf dat Bronzo heet en dat, juist, van de jonge G. is. Het ging even fout met die aanbesteding en toen zorgde jonge G, ervoor dat er bij Bronzo werd gestaakt... Tot na dat bezoek en later kreeg Bronzo ook de opdracht en... de staking stopte! Zeer curieus dus!

Intussen bleek ook dat er werd gerommeld met de vuilgewichten, dat er particulier vuil tussen het "overheidsvuil terecht kwam (dubbel betaalde opruiming dus), dat er werd omgereden met vuil (twee keer declareren in twee gemeenten) etc. Het stinkt behoorlijk en wel naar ander vuil...

De verkiezingen komen er aan en de "oude" G. zit met zijn PS diep in den nesten. En een linkse "vriend van de PC, werd ook al eruit gegooid en is nu in een "rusthuis" opgenomen. Als ik nu mijn vuilniszak neerzet in ons local poubelle snap ik dat ik de familie G. subsidieer...

Intussen werden de afgeluisterde gesprekken tussen de broers gepubliceerd, woordelijk. Zonder dat daar concrete feiten in te lezen waren zijn ze wel akelig duidelijk over de paniek en de onderlinge verhoudingen... En heel Frankrijk genoot, zeker ook half Marseille en ik las ook die zeer belastende teksten: het is akelig duidelijk dat de politieke broer er tot aan de nek in zit... Hij verloor ook bijna alle

moed terwijl zijn gevangen broer hem overeind probeerde te praten...

In de PS is het nu Montebourg die in een rapportje aan Aubry eiste dat de PS, afd. 13 (waarvan G. de chef is) onder curatele zou plaatsen. Vanwege het gebruik van de partij daar "als instrument voor clientelisme" en dwingen van gekozenen. Ook wil hij dat de dubbele presidentschappen van G. , die tegen de PS-regels zijn, worden afgekeurd. G. ontstak in woede, riep dat er geen enkel feit in het rapport stond (wat klopt!) en dat het boze bedoelingen had. En diende een klacht wegens zwartmakerij in... Intussen heeft Aubry Montebourg dus niet willen steunen, wegens "gebrek aan concreet bewijs". De affaire is nu van "Parijs-nivo" en Aubry riskeert nu een flinke schram.

Maar ze besloot nu toch maar om "een commissie van onderzoek" in te stellen. Dat geeft wat tijd...

Hier nog even de CV van de oudere, dus de politieke Guerini:

Geb. op Corsica in 1951, 1977 gekozen in gem. raad van Marseille (PS, Deferre), 1982 lid Conseil Gen. Bouches d-Rh., 1998 ook in de Senaat (Parijs) en president Conseil Gen. BdR., 2008 kandidaat voor burge-meesterschap Marseille. En daar werd hij door de UMP/Gaudin verslagen. Hij is ook president van de PS in BdR en deze dubbelingen van functies (verboden binnen de PS!) laten hem koud. Een waar politiek diertje dus.

DE KARACHI-AFAIRE

Het gaat hier over "geheime commissies" bij de levering van militaire boten aan Pakistan. En dat leidde, denken de nabestaanden, tot de dood van een dozijn Fransen bij een aanslag in Pakistan op een bus met medewerkers van de scheepswerf die de boten maakte.. En de families strijden nu al 10 jaar om de waarheid en trachten van politici en hun archieven meer te weten te komen... Maar nu weer opnieuw worden bepaalde militaire archieven niet geopend... defensiegeheimen, zegt de regering. Intussen zijn er een spectaculaire verzameling namen van politici aan de orde waaronder die van Sarkozy en De Villepin...

en ook Chirac en oud-president Baladur. De geruchten over commissies die ook bedoeld waren "als terugstorting in de kassen van politieke partijen", zijn intussen niet van de lucht... Dit soort praktijken waren er kennelijk vele malen bij het zoeken naar geld voor partijen bij de verkiezingen: Chirac had ook al spookmedewerkers in dienst in Parijs wier salaris naar de partijkas ging... Hij moet daarvoor binnenkort terecht staan.

De nabestaanden komen geen meter verder en de idee dat de bomaanslag wraak was van een betrokken "partij in de deal" , die het stoppen van de stroom aan "geheime commissies" wilde opheffen, wordt steeds sterker.

U ziet het weer eens: het overheidsgeheim gaat soms voor het grondwettelijke rechtsbeginsel... Waarbij er wel wat verwisseling optreedt: de staat wordt vervangen door "hoge politici"... Want die hebben altijd voor een aantal jaren "de staat" in hun handen. En zetten dan, als het "moet" de grondwet even aan de kant... Wel komen er opnieuw saillante details boven drijven bij het gewroet: nu blijken ook belangrijke tussenpersonen bij de deal op vreemde wijze het loodje te hebben gelegd... Helden, gestorven voor het "staatsbelang"? Of gewoon bandieten die door een corrupte staat werden vermoord? En door welke staat dan eigenlijk? Het is een ware doofpot geworden en vrouwe Justitia trekt opnieuw aan het kortste eindje. Want ze is blind en ziet niks...

TRAANGAS VOOR TUNESIË

Vlak vóór de uitbarsting van de Tunesische revolutie gaf Parijs toestemming aan een bedrijf om een flinke partij traangas te verzenden naar het onrustige (?) land... Een handvol ministeries gaven hun toestemming daartoe, want zo moet dat bij dit soort controversiële handel. MAM de huidige minister van Buiza gaf ook haar toestemming... en zij was het ook die bij het begin van de opstand "Franse des-kundigheid" aanbood en, die , naar nu blijkt, ook in het privévliegtuig van een zakenman uit Tunis zat tijdens haar vakantie aldaar... Net als de premier in Egypte werd uitgenodigd om vakantie te houden met zijn familie door ene

Hosni Moebarak. En nu bleek later ook nog dat haar ouders de aandelen overnamen in een stok OG van... de zakenman die hen in zijn toestel liet vliegen... En die ouders en haar "levensgezel" zaten dus ook in dat vliegtuig. Intussen bleek ook dat die zakenman een goede vriend was van de dictator Ben Ali en... ook van MAM.

En het pikantste detail bij de traangasdeal is, blijkt nu, dat de zending op het nippertje werd gestopt door de Franse staat... op de dag dat ene Ben Ali hem smeerde naar Saudi-Arabië... Dat was dus bepaald geen toeval...

Sarkozy zit met dit alles flink in zijn maag... en hij wist niks anders te verzinnen dan. (echt waar): zijn ministers "te verplichten" in het vervolg hun vakanties te genieten in... Frankrijk! Maar dan mogen ze daar wel gebruik maken van jet's, huizen en boten van de bevriende zakenlieden natuurlijk!

In Le monde van half februari las ik dat het einde van MAM als minister niet erg lang meer op zich zal laten wachten, en ze kregen gelijk intussen..

Maar er gloort ook wat licht nu van linkse zijde... Er bleek dat Madame Gigou (oud-minister en olifant in de PS) nauw samenwerkte in een stichting met, jawel, Aziz Miled. De mijnheer die MAM plezierde met zijn jet en zijn aandelen... Ai nou wordt het spannend. En ik voorspel u dat nu binnen de PS nog meer van dit soort "relaties" zullen boven komen. Ook Gagghboo (van Ivoorkust) was de Chou-chou van veel PS-toppers! Wie kaatst...

En dus nam MAM haar ontslag na weken van gedoe en het ene nieuwtje na het andere, Haar opvolger Juppé stond al klaar en zal Frankrijk nu leiden in de buitenlandse politiek en dat zal echt helpen. Sarkozy coverde de move met nog een verandering: Hortefeux werd vervangen door Claude Gyanant, zijn topadviseur, op Binnenlandse Zaken en Immigratie... En Hortefeux wordt nu zijn adviseur... Ook goed gezien nu immigratie vanwege de Arabische revoluties een groot probleem gaat worden. Nu moeten de schandalen op rechts ophouden en die op links (Guerini in Marseille) broeien

nog zeer sterk. Op naar de verkiezingen in nieuwe slagorde.

NOS MOTS SAGES/NOS FRANC-PARLERS

Ze ontbreken deze keer... En die revoluties zijn dat schuld...

NOS BONHEURS FRANÇAIS

Geluk is :

-zien dat in een familie nog sprake is van echte zorg voor elkaar. Een groot goed, dat gelukkig nog te zien is.

-in een Zwitsers bos je ochtendwandeling doen in de frisse ochtendkou van de winter, met een oranje-achtige opkomende zon.

-zien dat een Zwitserse kleuterschool een reclamebord voert waarop staat: "Wir fördern Kinder" en daarbij ook een expliciete filosofie ten beste geeft die de basis is van hun "schoolstelsel". Iets dat soms elders vergeten lijkt te zijn..

-het verleden terug vinden en ontdekken dat vroeger geluk heel gewoon was... iets dat je bijna was vergeten...

-een land te zien dat zijn waarden nog zeer expliciet hanteert, al leidt dat af en toe ook, tot een wat nauw kader voor mensen van elders.

-in de trein kunnen zitten, ja zelfs in een Franse TGV of een Zwitserse IC, en zacht te zoeven door het landschap.

-te kunnen internetten en werken in de rijdende trein met zelfs een stopcontact bij de hand.

-600 km reizen met het grootste gemak en in 6 uurtjes, grenzen overschrijdend en zonder enig echt ongemak. Het voordeel van de Schengen-constructie.

[Terug naar inhoud](#)

PAROLES DES ..JOURNALISTES

Nu weer eens wat "mots" gesproken over" Sarko die in de cantonales van maart a.s. zijn geluk gaat beproeven. Uit zijn aanhang in de hoek van de rechtse "intello's" is onder meer het volgende opgetekend:

“In 2007 zei een bevriende Amerikaanse journalist tegen mij: “Sarkozy dat is een krimpande Chirac!”. Ik vond toen dat hij raaskalde maar nu niet meer... (Filosoof Bruckner).

“De president heeft de waarde van symboliek onderschat toen hij zich ooit vertoonde in shorts op de Elysée trappen en feestjes vierde bij Le Fouquet” (Gallo, historicus)

“Het is voor een schrijver een fout als hij zijn politieke mening geeft. Een professionele misstap. Maar omdat ik die fout maakte moet ik nu doorgaan” (Weitzman, schrijver). “Sommige passages in zijn speech in Grenoble zijn zeer aanvechtbaar. Want ze staan op gespannen voet met juridische waarden”. (Taguieff, socioloog).

“Ik begrijp zijn houding ten opzichte van Rusland echt niet; hij moet zich vergissen. En er op terugkomen”. (filosoof Glucksmann)

Tja, in deze tijd van algemene reuring wereldwijd, slaat ook bij de intello's de twijfel toe. Er is niemand meer die niet een beetje twijfelt aan zijn eigen standpunten omdat bijna alle “onmogelijkheden” zich gewoon voor deden of “gewoon toch mogelijk” bleken de laatste 3 jaren. Maak maar uw rijtje over Europa, de euro, het “failliet” van Griekenland, Ierland en Portugal, de positie van Obama nu, de overweldigende macht van China dat nu “subsidie” geeft aan zwakke EU-landen en alles opkoopt daar, en ook de zeer grote ommekeer in Berlijn... En nu wordt bijna de Marseillaise gezongen in de Arabische landen...

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

SAMI, DE VROLIJKE

Ik ga naar een jazz-avond op de Cours D'Orves , een groot plein met dozijnen restaurants, dichtbij de Vieux Port. Het is bomvol op deze mooie warme avond ; overgevolde terrassen dus. Ik wil echt nog wat peuzelen dus ik zoek nog een plekje. Bij de Vietnamees is er een stoel , maar de oudere mijnheer wenst , ongezien, geen gezelschap.

De Vietnamese dame deelt het met spijt mede. Na nog enkele pogingen vind ik een plek naast een dame alleen. Als ik ga zitten verschijnt er een oudere mijnheer van Engelse huize die kennelijk te lang in de Irish Pub heeft genoten van de ale, hij wil per se bij de jongedame aan tafel. Zij is niet luid afwijzend, maar de terraschef dus wel. Hij wordt dus in mooi steenkolen engels ferm van het terras verwijderd. Om herhaling te voorkomen biedt de chef meteen een andere plek aan... Want die ouwe leek nogal hardleers. Zo komt het dat even later een maghrebianaanse man samen met een Europese ouder man, naast mij verzeilen. Ik begin de babbel met mijn pastis als apero en bemerk dat naast mij geen alcohol wordt genuttigd door de mijnheer uit de Maghreb; maar de ander drinkt lekker een “pression”. Het zijn twee vrienden die in de horeca werken, als koks. Sami en Jacques dus: enchanté! En al snel loopt er een geanimeerde conversatie over wat ze in het leven doen. Sami vertelt dat hij al vele jaren in Frankrijk werkt en dat zijn gezin in Noord-Tunesië woont. Hij gaat er zo'n 4 à 5 keer per jaar heen, te weinig , maar ja hoe moet je dat allemaal betalen? Sami werkte zich op tot restaurant eigenaar in een wintersportgebied, investeerde veel, maar moest toch overgaan tot “deposer le bilan”. Dus faillissement aanvragen. Hij geeft enkel zichzelf de schuld ook al werd hij bepaald niet geholpen dor omgeving: overheid en collega's. Maar ja dat is nu eenmaal zo, zegt hij berustend. Jacques voegt er echter aan toe dat er echt vervelende dingen gebeurden en dat er dus wel degelijk te veel narigheid was. Maar Sami blijft vriendelijk en begrijpend... We hebben het even over discriminatie en ik hoor nu toch wel nare dingen , maar ook dat hij daarom, na vele jaren op diverse plekken, naar Marseille kwam. Hier is dat veel minder hoor ik. Ik vertel dat ik weet van de commissie Schweitzer die nogal wat rommel verzamelde over dit aspect van de Franse “société”; hij rapporteerde over veel “discriminatie in “La Douce France”. Sami weet ook van de commissie en blijkt ook nogal uitgebreid te weten wat er in zijn immigratieland allemaal gebeurt in politiek etc.

De muziek is begonnen en Sami vertelt niet zo'n liefhebber van jazz te zijn, ook al komt hij dan ook uit Afrika, zegt hij lachend. Maar berbermuziek klinkt heel anders verzekert hij ons. En ik constateer dat hij dus geen arabier is, wat hij, duidelijk verbaasd, bevestigt. Dat weten de meeste Fransen niet, hoor ik, en ik leg uit dat ik dat toevallig weet van een Berberse gids in Fez in Marokko, die dat haarfijn uitlegde. Inclusief het feit dat de Romeinen in de Romeinse bezettingstijd van Noord-Afrika, de Berbers "christenen" ... Pas lang daarna kwamen de Arabieren uit Bagdad en omgeving en introduceerden de islam onder dit bergvolk. Er zijn nu zelfs nog Berber christenen over hoor ik. Waarmee de religie nu op het programma verschijnt. Hij is gelovig, maar schaamt zich om wat in de naam van zijn geloof allemaal wordt gepredikt en gedaan. En wil graag kwijt dat het een fanatieke minderheid is en absoluut geen gemeengoed. Zo komen ook de kruistochten langs, waarbij christenen en moslims elkaar in bezet gebied (dus bij de joden), afgrijselijk afslachtten. Bijna twee eeuwen lang. Dat soort feitenkennis maakt altijd de "stand wat gelijk", en dat voelt best goed. Jacques voegt er nog aan toe dat de Fransen wel 200 jaar, de afvallige "protestanten" (camisards, catharen vaudois etc.), dus de Franse koning met zijn katholieke (gewapende) Kerk tezamen, die afvalligen ook al als de beesten afslachten. En zo zijn we het eens, onder een vrolijk partijtje jazzy slaven-muziek, dat de religie niet enkel goeds bracht en nog steeds brengt. Waarna ik durf te vertellen dat de Hollanders en de Arabieren vele jaren samen schatrijk werden door gevangen genomen Afrikanen te verkopen en te transporteren naar de "nieuwe wereld" in het ontdekte Amerika. Sami weet daar ook van en ook dat dit nog steeds een van de oorzaken is van de strijd in de sub-Sahara waar zwarte negers en Arabische regiogenoten elkaar het leven nu nog zeer zuur maken! Gebaseerd op historie en bijbehorend ressentiment en weer die godsdienst natuurlijk.

Intussen genoten we van de kookkunst van hun collega's, "pas mal", zeggen ze sportief. Jacques moet erg vroeg op en neemt "congé" en Sami en ik babbelen nog heel wat af. Je vraagt je dan af of die toch nogal al wat mensen met hun zakken vol vooroordelen wel weten hoe je met wat achtergrond kennis op een terras en onder jazzmuziek, gewoon kunt constateren dat je geen vijanden hoeft te zijn. En dat de omstandigheden vaak de tegenstellingen maken.

Ik vraag nog even waar zijn naam Sami vandaan komt... Ik zeg gekscherend toch niet van Sammy? Hij reageert direct en zegt: Sami komt, net als de joodse naam Sammy, van Samuel. En uit het oude testament dat moslims echt ook kennen. Even schrok ik zelf van mijn wat badinerende vraag, maar Sami is niet van zijn tolerante en optimistische voetstuk te krijgen.

We drinken nog wat, hij menthe à l'eau en ik een pastisje en heffen het glas op elkaars santé. Op de toekomst zegt hij... En hij bedoelt dat hij over 10 jaar naar huis hoopt te kunnen naar zijn familie in het eigen huis dat hij daar intussen bij elkaar sprokkelde. Met een Frans pensioen dus... Of hij nu thuis is in de revolutie dat weet ik niet. Daar had hij mogelijk ook al op gerekend?

Ook, zegt hij, en wat geïrriteerd, dat hij wel hoopt dat ze niet opnieuw aan die jaren premie betalen gaan rommelen (100% is het nu bij 41 jaar premie betalen), want dat zou hij een rotstreek vinden! Ik zeg maar niets want ik hoorde dat hij ook weet van het enorme pensioengat in zijn 2^e vaderland...

Nee Sami maak je niet veel wijs, hij had weinig school genoten, van jongs af aan hard gewerkt, hij werd veel verkeerd behandeld en dacht ook veel na. En dat behoedde hem voor haat en afwijzing. Tja ik doe daarvoor mijn petje af. En besef daarbij dat IK nauwelijks kan navoelen wat het betekent "niet geaccepteerd te worden" en niets te kunnen ondernemen tegen dit ernstige onrecht.

We wisselden telefoonnummers uit en ik ga zeker bij hem eten. Het restaurant waar hij werkt zit vlakbij het stadion van OM. Mij geeft zo'n ontmoeting best moed en hoop; want dan blijkt weer hoe verkeerd het is om je oordeel op zwetsers te baseren en op onwetendheid.

Daar zou straf op moeten staan, maar echt geen zware. Ik stel voor een avondje uit eten op kosten van de veroordeelde en met Sami! Die zal zich van zijn taak kwijten zonder enig forcerment. Want hij is gewoon een fatsoenlijk mens ook al werd hij elders geboren en vertellen ze veel kwaad van hem en zijn volk. Dus: please meet people and don't make war!

Leon, juli 2010.

[Terug naar inhoud](#)

JOURNAL MARSEILLAIS

LE BORDEL.. DE MARSEILLE

Dat is al een oude naam voor deze stad, die haar bewoners uitspreken met enige affectie en de buitenstaanders met "afkeuring/dedain". Het duidt op de rommelige en rebelse toeren die de Marseillanen voortdurend laten zien. Stakingen (we hebben er nu drie: de post, de SNCM en een die ik effe ben vergeten, zo gaat dat hier..), betogingen (ik zag gisteren nog een groep CGT-ers staan in de haven) en een dozijn van wat hier heet: blocages.

Ik geef u het rijtje van de blocages die eind febr. 2011 in La Provence stonden vermeld onder de kop: "Ces blocages qui plombent le quotidien".(Die "blokkeringen" die ons dagelijks hinderen).

Daaronder: het fluitje van 17.00 uur en dat duidde op de sluiting van onze mooie parken op dit tijdstip: hartje "winter" wel te verstaan. In de lente gaan ze weer tot 18.45 uur open... En ze zijn ook al om 8 uur open nu! De mairie wijst er echter op dat Parc Borely en Pastré, nogal ver uit het centrum, wel later open zijn, zijn tot 21.00 uur. ... Vanwege de jeux de boules spelers daar... De bewakers vinden het allemaal "vanzelfsprekend", maar veel bewoners ergeren zich dood. En dat is nou de essentie van de uitdrukking "bordel" (=bordeel!): men heeft daar grote meningsverschillen over... Dat is Marseille, de ontembare en de vrijheidliebende zonder

discipline, de "feignants" dus en... tegenover de "nette" burgers..

Maar er is "erger" dan dit: en dat is de volkomen chaos wat openen/sluiten betreft van het museum "La Charité" genoemd. Hier is de reden het "absenteïsme" van ruim 30%...waardoor er onvoldoende toezicht is (en dan wordt er door die "étrangers" natuurlijk gejat!) en er wordt ook te weinig onderhoud gepleegd. Dus bijvoorbeeld de lampen zijn stuk waardoor je geen fluit kunt zien van het zeer fraaie ten toon gestelde. Zoals een bezoeker uit Lyon (een liefhebber van de collectie) die zijn verhaal aan een journalist deed: hij kwam de eerste keer voor een gesloten deur te staan (met ernaast het bordje met de openingstijden dat vertelde dat het "open" was!), kwam een tweede keer en constateerde dat de voor hem mooiste zaal geheel in het donker baadde, want alle spots waren bijna kapot. Hij komt nu nog één keer terug, zei hij mismoedig. De mairie vertelt kranig dat echter in 2013, dan zijn we cultuur hoofdstad van Europa, alles pico bello zal zijn. Wat hier geen hond gelooft te beginnen bij het personeel zelf...

Dan zijn er de vele zwembaden, Marseille is een stad met veel water (en zonder regen). Daar kan niemand in voor 10.00 uur s'morgens... Dan mot ie maar in de Mare Nostrum springen zegt het personeel... En dicht gaat men om 19.00 uur. Basta!

Ontbijten en apero's zijn heilige momenten van de dag. En natuurlijk duurt de lunch 1,5 uurtjes...Ja toch?

Dan onze taxi's en vooral die bij het centrale station Saint Charles. Dat is echt een vrijgevochten bende daar onder in het Gare Saint Charles. De een brengt je met een omweg van 5 km naar een plekje dichtbij, gewoon zin om méér te werken natuurlijk, moe van het afwachten. Wel wat erg duur. De ander wil je wel naar Castellane brengen maar dan "op forfait" (een vast bedrag dus) en dus met de meter uit en met, svp, "les fric dans la main". Een derde zegt op de vraag om een (te?) kort ritje gewoon tegen de beladen reiziger... "Le Vieux Port? Ah non, ça ne m'intéresse pas trop Monsieur".

(Naar de Oude Haven? Nou dat is voor mij niet interessant mijnheer!). Zo gaat dat en er is ook

regelmatig herrie onder chauffeurs er zijn grijze taxi's en er wordt stevig klem gezet daar in het halve donker onder het station... De mairie gaat de taxiplaats nu bovenop zetten in het volle daglicht... En hoopt dat de purifiërende zon het probleem zal verhelderen, voir, oplossen.

s'Avonds laat dineren? Dat kan na 22.00 uur nog wel, maar meer in de dure hap en er zijn er geen vijf te vinden... De keuken open houden, zeker buiten het toeristische seizoen, dat doe je je kok c.s. gewoon niet aan. Want nadat u alles heeft "bevuild" moeten ze ook nog laat de rotzooi opruimen. We hebben hier 35 uur moet u weten mijnheer! En onze burens mijnheer, hier boven ons terras balen van dat lawaaiige geklets op een zomeravond. Zij willen hun rust op hun balkon of in hun bedje, mijnheer...

De wereldstad gaat culinair om 23.00 uur op slot, al weet ik intussen wel de uitzonderingen waar je 45 uur per week je rot kunt lachen. Maar dat zijn dan ook Corsicanen en/of Magrhebiens! Die weten niets eens dat 35 uur bestaat!

En dan nog het inschrijven van de kids voor een school en dus het uitzoeken van een goeie en geschikte. Dat is, vanwege de recente baby-boom hier, een enorme vastloper geworden de laatste jaren. De capaciteit van locaties en ook in personen voldoet nauwelijks; zeker niet in de centrum-arrondissementen. En dat leverde dit jaar een "ouderstaking op". Veel ouders kwamen gewoon niet en gingen rechtstreeks naar de scholen tot grote droefenis van de directies die er niks mee konden want het verstoorde hun "ritmes"... Volgend jaar is er weer een grote centrale "beurs om in te schrijven dus", zegt de mairie vertwijfeld. Maar dat gaat dus gedonder met de scholen opleveren over "wie waar en zo"!

Tot zover een greepje uit de "blocages" in Marseille en troost u dit is maar "een stukkie".

Als er een chauffeur voor oen wordt uitgemaakt in een RTM-bus (de chauffeurs van metro en tram zitten "achter glas" gelukkig), staat een kwartier later de hele RTM-busvloot stil en staan de collega's met

borden op de centrale busstations. Dat moet de mairie maar voorkomen vinden ze; ze laten zich door niemand uitkafferen... Ik "kleineer nu wel wat veel", besef ik. Er komen natuurlijk veel ernstiger zaken ook voor. Zoals laatst toen een jeugdige scooteraar, die een chauffeur flink hinderde, na de luide toeterij, een echt pistool toonde dat hij op hem richtte. Maar gelukkig schoot hij, met opzet, in de lucht! De inwoners van de 6^e etage werden ook niet geraakt en de chauffeur gooide iedereen uit de bus en ging naar huis. Om uit te bibberen. De schare collega's liepen luid enkele uren te brullen en gingen toen ook thuis koffie drinken. En de metro's waren even later tot op het dak vol... Wij betalen altijd de rekening hier bij onrust en wangedrag. En wij zeggen die RTM-ers regelmatig dat dit echt te ver gaat... Dus ook daar is weer herrie over. Natuurlijk!

Dit is wat u moet verstaan onder": "Marseille, ça c'est le bordel". En waag het niet dit te simpel af te doen; het is een onderdeel van de eeuwige sociale strijd. Tegen de uitbuitende kapitalisten en voor een vrije en aangename wereld met veel pret en vrije tijd.

Leon, febr. 2011

[Terug naar inhoud](#)

COIN DES POETES

Nu de Arabische revoluties in volle gang zijn is het tijd ook de poëzie daarop af te stemmen. Er is erg veel Arabische poëzie weet ik sinds kort, want ik lees de tijdschriften uit/over de Maghreb in het Alcazar ook. En u mag zelf oordelen wat u er van vindt. Hier een drietal als "amuse Gueule":

DE WIND DER VRIJHEID

Hij kent zijn vingers dank zij de wind,
Hij kent zijn ogen door diens streling,
Hij kent zijn gezicht, dank zij,
die vrije ster op klaarlichte dag,

Hij vervolgt zijn weg,
Samen met de elementen,
En gaat verder

Om zijn toekomst te vinden,

En hij voelt,
Dat hij op deze plek,
Nooit meer terug zal keren.

Paul Chaoul

EEN EIGEN PLEK

Je zou willen weten,
wat een eigen plekje betekent
en of je daarvoor al je beloften,
moet vergeten

Gisteren nog wilde je begrijpen waarom
En nu al ben je alles vergeten
Het was veel beter geweest,
Te doen zonder enig nadenken.

Negrouché Samira

ALS DE ZON...

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

AL-JAZEERA BREEKT TABOES

De TV-zender Al-Jazeera (betekent: Het Eiland) werd in 1996 opgericht in Doha in Qatar door de sjeik en is nu HET revolutiestation voor de Arabische wereld. Het heet soms "Terreur-TV" en dan weer "Arabisch CNN". Eigenlijk echte eretitels voor een journalistiek bedrijf! Want hier hoorden we Bin Laden spreken maar ook alle groten uit het westen waren te horen. En er werkt een schaar van beroemde journalisten onder meer David Frost. Er wordt in 100 landen uitgezonden, 50 miljoen mensen kijken, er werken 3000 mensen en de investering was 100 miljoen \$. Het zend

Zij omsloot met haar hand
Een bundel van licht
Met de hand die nooit iets anders omsloot,
En die nooit eerder zonlicht voelde
Nu is de andere handpalm,
Vervuld met vogels, sterren en vele namen

Maar nu is die hand zwak geworden
Ze verloor elke binding
En lijkt nu zonder enig gevoel
Ze is geen levende hand meer,
En verdient die naam ook niet meer,
Zelfs niet in de hoogste hemelen.

Saban Zouin

(Vertaling uit het Frans door LS)

[Terug naar inhoud](#)

+++++

uit in het Arabisch en in het engels: ik ben een fervent kijker geworden en zeer onder de indruk van het journalistieke niveau en het onafhankelijke lef daar. Dat al die tuimelende dictatoren meteen Al-Jazeera uit de lucht haalden, haar journalisten gevangen namen, hun kantoren sloten en hun websites blokkeerden, is een enorm compliment. Het is intussen de onbetwiste tegenhanger geworden van de Saudische zender Al-Arabia, waar het conservatisme vanaf druïpt.

En wat het aller leukste is, gezien die belachelijke hoofddoekjes discussies in het westen, zijn die dames journalisten waarvan meer dan de helft met prachtige hoofddoekjes in beeld verschijnen... En andere dames hebben over de mooie krullen ook een sjaltje geworpen en weer andere dames komen gewoon blootshoofds hun verhaal voor de camera doen. Vrijheid en tolerantie is het hier en dat doet goed als je erg bewust bent van de achterlijke provincialen in vele westerse landen. Waarvoor het één keer kijken naar Al-Jazeera een cultuurschok zou zijn. Kunt u

het niet zien? Wat een onzin! Voor 100 euro heeft u al een schotel + apparatuur en via internet gaat het sowieso.

Hun devies is:” Het weergeven van alle opinies en ook de tegengestelde opinies ”.

“Onze Tv-keten breekt taboes” zeggen de trotse medewerkers die hun hachje riskeren in de Arabische landen waar de vrijheid wordt geknecht. En waar dat ook gebeurt omdat het westen de radicalen wil tegenhouden en daartoe dictatoren maar tot hun beste vrienden maakte. Wat hen nu enorm opbreekt! Obama schaamt zich al rot en verloor enorm in aanzien.

En dan zijn er oenen die de schuld daarvan leggen bij.. Al-Jazeera! Die moeten zich eens afvragen waarom zij meelopen achter Geert die het nog steeds aandurft om de islam gewoon achterlijk te noemen en die nu aantoonbaar doet aan volksverlakkerij. Dat gaat dus ook Geert en de zijnen ooit echt opbreken. Als de revolutie tegen Geert en zijn “achterlijke denkbeelden” zal beginnen. Ik hoorde van hem over de moedige moslims die tegen dictaturen strijden en hun leven er bij verliezen nog geen enkel woord! Alleen Groen Links wilde dat de regering de moordpartij in Libië zou veroordelen... Daarvoor heeft Rutte, de superliberaal (!), effe geen tijd. Hij moet op de ogen van Geert letten. Is dit nog Nederland?

Durf ook eens te kijken naar Al-Jazeera en kom eindelijk eens van dat akelige CNN-eilandje af. Ik kan het u met overtuiging aanraden: dit is echte fatsoenlijke journalistiek met “kloten”. DOEN DUS!

RONDJE REVOLUTIES MAGHREB/MO

Ik begon aan een tekstje eind januari, maar het groeide uit tot een halve LP... Dus “knippte” ik het hier weg en ik verwijs u naar TOPICS , Sub: REVOLUTIES... Het is nu hoog tijd voor een aparte TOPIC voor deze actualiteit, die wel DE actualiteit van onze 21^e eeuw zal worden. Na de fin. crisis nu de “Arabische crisis” die zal samengaan met een “nieuwe” oliecrisis (of effe een oliecrisisje).

WIE IS ER HET ARMSTE?

De armste landen vindt je nog steeds in Afrika, maar als je bij de grote opkomende landen kijkt leven er daar ook nogal wat mensen onder de 2 \$ per dag (een officiële armoedemaat). Let wel: het totaal aantal armen op de wereld liep de laatste 15 jaar flink terug door de mondialisering! De VN meldden dat sinds 1990 het aantal < 2 \$/dag verminderde met 0,5 miljard (ca. 7%).

Zeer interessant is de grafiek te zien van het % dat onder 2 \$ zit, voor China, India en Egypte.. van 1981 tot 2005. N-Afrika en het MO scoren hier gemiddeld 17%.

China zakte van 98% (!) naar 37% (een topprestatie); India ging van 82% naar 78%... (850 miljoen, het daalt maar langzaam vooral door het kastensysteem) en Egypte (lang een modelland!) ging van 28% naar 19% en dat stagneerde sinds 1999. Op het platteland is dat zelfs 40% en 10% der rijke pakten 30% van de welvaart hier.

U ziet hier nog eens de enorme prestatie van China... En pas op: ook al vindt je dit soort extreme armoede in het westen niet (behalve een clochard misschien) het aantal “armen volgens de westerse definitie” neemt toe en in veel rijke landen zit dat al boven de 15% (o.m. Duitsland, Frankrijk, UK!) En de inkomensverschillen zijn enorm te noemen en groeien...

DE JEUGD REBELLEERT

Ze heetten in Tunesië de HITTISTEN , in Egypte de SHABABS en zij waren ook het front bij de opstanden. Denk niet dat het in de “opkomende landen in Maghreb en MO goed zou gaan met de jeugd, in tegendeel! Zoals het UK zijn NEET kent (Not In Education, Employment or Training), Japan zijn FREETERS, Spanje zijn MILEURISTAS en in Frankrijk zoekt men nog een passende naam..

Al deze landen trekken geen profijt van de energie, de intelligentie en het enthousiasme van de nieuwe generaties. In het MO en Noord-Afrika is de jeugd-WW minstens 24%.. Maar ook in de rest van de wereld is het echt niet veel beter gesteld.

Dus herinner U dat het steeds de meer geschoolde jongeren waren die in de revoluties voorgingen...

Dus je kunt de volgende opstand aflezen aan twee factoren: een relatief hoge scholingsgraad en een jeugd-WW hoger dan 20%... Voorspellen is dus kinderspel...

DE VS ZET VOORAL IN OP FACEBOOK C.S.

Hillary Clinton sprak in januari 2010 nog over "diplomatiek inzetten op Internet". En ze had het over het "gebruiken van de nieuwe technologieën nadat er een analyse was gemaakt van de betekenis van Twitter bij de Iraanse opstanden in 2009. Dus moest de VS ook investeren in technieken om het "afsnijden van Internet en zijn sociale systems" moeilijk of onmogelijk te maken.

Maar in Tunesië sprak een blogger over "de kus des doods" en doelde op de steun van VS-fondsen in deze. Want daardoor sturen ze oneigenlijk en "killen mogelijk ook" lokale initiatieven. Maar de technologieën om het internet te kunnen infiltreren van Amerikaanse zijde zijn dezelfde die de dictatoren gebruiken om opstandige op te sporen of "tegas" te geven.

Zoal ook het traangas dat tegen de opstandige werd gebruikt uit het westen kwam.

Nu is gelukkig Facebook begonnen met een crypteer gereedschap ter beschikking te stellen net als nu ook G-mail al doet. Om de dictatoren minder kansen te bieden.

Het probleem is zo oud als de diplomatie zelf is: ondernemingen en overheden hebben vaak niet dezelfde doelstellingen. Dat is nu ook in Ivoorkust erg duidelijk, waar de Franse overheid Gagbo sommeerde op te stappen, maar het bedrijfsleven (dat grote delen van de economie aldaar "kreeg" van diezelfde Gagbo) alles deed om met hem op goede voet te blijven..

Het is dus maar de vraag of die nieuwe technologieën de "democratische ontwikkelingen" per saldo echt steunen.

En uit recent onderzoek blijkt ook dat de appreciatie van de diverse "sociale systemen" erg verschillend kan zijn van land

tot land. Niets gek als je snapt dat ook de culturen enorm verschillen kunnen.

Dus het te grote geloof in Internet als een erg effectief instrument voor de Amerikaanse diplomatie moet worden bijgesteld zeggen velen. En de Amerikanen moeten oppassen weer te snel en te eenzijdig te geloven in een nieuw "wondermiddel".

Wat erger is was dat de hele diplomatie, de geheime diensten en what have you in de VS, niets maar dan ook helemaal niets vermoedde van wat er stond te gisten... Niet in Tunesië en niet in Egypte. En dat is heel wat zorgelijker dan het internetverhaal van hier boven. Obama ligt met zijn minister Clinton mooi op zijn gat en er blijkt weer eens hoe zwak zijn buitenlands beleid en zijn strategie is... Wat velen vreesden is dus toch waar... Obama is echt niet aan de maat en blijft te theoretisch bezig en handelt te zwak en te onduidelijk.

DE SLECHTE WIKILEAKS LEKKEN

We zagen en hoorden van het verklappen van het aanbod dat Abbas aan Israël deed om eindelijk vrede en een Palestina te krijgen. Wikileaks klapte het even uit de "geheime school". Abbas is nu zijn prestige geheel kwijt en de VS staan WEER voor aap. De kans op vrede is nu wel echt vergiftigd... Mogelijk zien nu ook "de mensen", hoe hard Israël het spel speelt... Kortom, na het lekken is het allemaal erg anders geworden. Is dat nou goed of toch niet zo goed... eigenlijk?

Stel je voor, dat morgen uitkomt ,via het "gat van Assange", dat de Amerikanen stiekem overleggen met de Taliban om een compromis te vinden... Zou toch kunnen? en als dit zou naar buiten komen, zou ook daar de vredeskans op — nul gekomen. Dus weer die vraag: is dat nou goed of net niet?

Zou die Assange c.s. wel aan zulke gevolgen denken of gewoon niet zoals ook grote bladen dat gewoon niet deden die zijn teksten plaatsten. Waaronder een knoeperd als The Guardian...

Is dat nou nog "verantwoordelijke journalistiek" of gewoon sabotage van alles wat je effe stilletjes moet kunnen proberen? U ziet

het: het heeft echt twee kanten. Mogelijk durft nu geen mens meer in het geniep eens een gewaagd balletje op te gooien om iets vlot te trekken.. Of is elke diplomaat intussen aangezegd dat als hij.... Xxxx dan vlieg je er definitief UIT?

Er is ook niks meer waarmee je het nou eens lekker 100% eens kunt zijn! Maar eigenlijk gezegd toont het vooral wat over Assange en zijn club... Die zijn wel slim maar mogelijk toch niet echt intelligent bezig. We gaan het nog verder bekijken want Assange heeft nu een grote klapper beloofd over "bankgeheimen", en dat als dreiging om zijn website weer snel gehost te kunnen krijgen.... Wat dus gewoon chantage is. Het laatste woord gaat hierover morgen nog niet gesproken worden.

HOE ERG IS EEN HANDELSTEKORT?

We analyseren dit fenomeen even aan het huidige handelstekort van La France. Dat werd nu zelfs ruim 51 miljard € en de burens in Berlijn scoren +154 miljard... Dat is toch wel schrikken!

Nou is 22% van de toename sinds 2009 het gevolg van enkel de stijgende olieprijs. Frankrijk is een sterk importerend land en dan krijg je er nu van langs. De export nam sinds 2009 met 13,5% toe en dat is in lijn met het gemiddelde, maar als je naar het marktaandeel kijkt moet je wel ongerust worden. De rijke landen zijn aan het terugvallen ten opzichte van de opkomende landen sinds 2000. Frankrijk verloor 29% en heeft nu nog maar een aandeel in de wereldhandel van 3,4%! Het UK verloor echter 39%, Japan 32% en de VS ook 31%. Italië deed het beter met -21% en ook de rest van de eurozone was relatief oké. En elke analyse wijst uit dat niet de hoge arbeidskosten DE oorzaak zijn, nee, het is het zwakke exportpakket. Er wordt te weinig in innovatie en kwaliteit geïnvesteerd. Het aantal exporteurs in Frankrijk viel terug van 107.000 naar nu 91.000 want de industriële basis in het land versmalt zich. Het zit 'm dus in de aanpak, de ondernemingslust en de dynamiek... En dat verander je niet eenvoudig met weer een plannetje er bij.

WRAAK VOOR DE KLANTEN VAN MADOFF

Hij zit vast voor 150 jaar en zijn zoon verhing zich, maar er valt nog veel terug te halen blijkt nu. Irving Picard is op jacht en kreeg al 10 miljard te pakken voor de erfgenamen van Jeffrey Picower ook al moet hij het vaak bij andere halen. Het is eigenlijk de klus van een curator en voor hen haalde hij 7,2 miljard op. Experts zeggen dat Picard het spel fors speelt en ook uiterst agressief. Toen Madoff bekend had nam hij meteen ontslag bij het kantoor Gibbons en wijdde zich aan Madoff's "nalatenschap". En dat gaat hem nu lekker af en hij verdient niet gek intussen. Hij diende ook al een klacht in tegen Medici, de bank die Madoff zo leuk hielp. Hij wil van hun 19,6 miljard hebben. HSBC kreeg een eis van 9 miljard aan de broek. Ook JP Morgan is rijp voor 6,4 miljard. Hij verwierp sof ar ca. 14.000 aanvragen tot schadevergoeding en nam er 2400 wel. De balans is nu : 10 miljard terug gepakt, voor 20 miljard opgeëist en de firma van Madoff had een saldo van 65 miljard. Niet gek dus. Een lichtend voorbeeld is een zaak in een andere piramide van Ponzi, bij Bayou Group. Daar werd een deal bereikt van 12,9 miljoen \$, waarin zat: de belegde hoofdsom, de gemaakte winsten daarmee plus rentevergoeding en dat vermeerderd met 44% van de hoofdsom. En dat deed de banken verstijven van schrik.

Hij helpt ook advocaten die groepen bedonderden helpen en pakt niet enkel grote banken en fondsen. Hij verdiende aan zijn curatorschap ca. 120 miljoen \$ en er zit nog 58 miljoen aan te komen. En anderen die de namen opdoken van "helpers van Madoff" zeggen: Gelukkig dat het Irving Picard geeft. En, u weet het, geld moet rollen. Al is het langs een zijde van de piramide van Ponzi...

DE PIRATEN GAAN GEWOON DOOR

In 2011 werd er per dag een schip ingepikt en recent waren er 33 schepen in hun handen met 758 gijzelaars. En de som geld om een schip vrij te kopen is van gem. 1,5 naar nu 3,5 miljoen gegaan. Ondanks alle

acties van 25 landen die al schepen ter bescherming op zee hebben van China tot de Nato tot de EU; het blijft de kapers lukken en ook omdat ze steeds beter worden. In de Golf van Aden heeft dat wel geholpen maar nu gaan de piraten tot Oman en Madagaskar. Ze hebben geld dus zijn in staat om meer dan een maand op zee te blijven en ze kennen de zwakheden van de tegenstanders precies. Er mag bijvoorbeeld niet worden geschoten op een schip dat gijzelaars aan boord heeft... en de complexiteit van het internationale zeerecht laat hun vaak vrij ui gaan. En niemand wil een piraat als gevangene in zijn land...Dus moeten de bases van de piraten in Somalië worden aangevallen? Het land en zijn regering zijn machteloos tegen deze rotzakken geholpen door Al-Qaida. De schepen zijn beter voorbereid, dat wel: met prikkeldraad, waterkanonnen en geheime ruimten om je 24 uur te verstoppen en men weet dat harder varen helpt. Kortom, ondanks het rapport met aanbevelingen van de Franse ex-minister Jack Lang in de VN, is er nog lang geen oplossing in zicht om de 20% van de boten op de wereld, die door dit gebied varen, te beschermen..

INTERNET/MEDIA

DE PRINSEN VAN HET INTERNET

De succesvolle internet "prinsen" van Google, Facebook, Twitter etc. pikken alle talent in, pikken elkaar mensen af, zoeken wereldwijd naar talenten en doen regelmatig de salarissen omhoog. En bewonen steeds fraaiere en grotere kantoren. Ontwikkelaars, marketingboys, zoekmachine specialisten, e-commerce experts ze worden nerveus wereldwijd gezocht door vele headhunters. En de bobo's worden in de watten gelegd met huisvesting, transport woon-werken met luxebussen met uiteraard internet aan boord, coaches, gyms, acupuncturisten op het bedrijf, cafetaria's met alles te koop, etc. En Stanford etc. zijn al lang grote leveranciers van brains. Ook hier begint Azië hoog te scoren steeds meer ingenieurs van daar worden gerekruteerd, dus de verwende boys/girls van San Francisco

krijgen forse concurrentie van.... Goedkopere Aziaten in hun eigen regio. Internet kent waarlijk geen grenzen en is globetrotterig geworden... En één op de vijf Facebookboys is een Ex-Googlemanetje.

De mensen in deze sector hebben ook de typisch Amerikaanse opvatting over "privacy"; die lijkt in het Amerikaanse nauwelijks te bestaan. Europeanen zijn scherp op hun privacy en de amerikanen willen nou net "transparantie". Dat leidt nogal eens tot conflicten rond producten bijvoorbeeld in Facebook. In sommige landen Duitsland en Frankrijk waren er al wettelijke acties tegen schendingen van de privacy door internetfirma's en hun systemen. In Frankrijk zijn 20% van de bij de overheid (Cnilafdeling) ingediende klachten (4800 per jaar) "privacy-overtredingen". Maar het tempo van de ontwikkelingen laat zien hoe zwak de wetten zijn en hoe weinig wetgevers er van snappen. Een hopeloze race dus; de wereld gaat op zijn kop en de overheid komt niet verder dan wanhopen.

Hetzelfde geldt ook voor de "intellectuele eigendom" . Zoals de oprichter van Mega.up.loads die gratis opslag van gegevens en vooral video's aanbiedt. Die dan weer door iedereen gratis kunnen worden gedownload... buiten alle rechten om. Dus het illegaal gebruiken van producten en dus het niets betalen van auteurs- copyrights, is schering en inslag op het internet. En ook hier zijn de wetten, zelfs de laatste wet in Frankrijk Hadopi genaamd, krachteloos.

En steeds meer internetfirma's doen mee: rechtstreeks of door klanten naar deze "illegale sites door te sturen". Die gefinancierd worden uit reclame opbrengsten natuurlijk. De nieuwe wereld: everything is free als je maar bereid bent wat reclame op je scherm te zien opduiken of te laten rondvliegen...

En dan is er natuurlijk ook nog de "Wiki-leaks wereld" met zijn hackers, zijn klokkenluiders etc.. Vaak in samenwerking met de officiële pers.

De wereld verandert door het internet en bijna niemand heeft echt in de gaten hoe

breed en diep die verandering gaat en met welke snelheid. Internet is DE motor van een groot stuk van de moderne economie en ook van de grootste maatschappelijke verandering aller tijden...

De nieuwe wereld is er al lang: nu nog gewoon effen wennen?

REVOLUTIES EN HET INTERNET

In Birma gebeurde het al in 2007 en nu ook in Egypte. Wel 80 miljoen gebruikers werden afgesloten dus, en ook Vodafone ging plat daar. Nu heeft dus een staatschef naast een rode telefoon ook een "internet-knop" op zijn werktafel. Maar een kleine provider in Frankrijk uit Parijs lukte het toch, met trucjes om enkele honderden Egyptenaren wel toegang te blijven geven. Nu geven ook Google en Twitter de mogelijkheid om gesproken boodschappen in Egypte om te zetten in "tweets". We zagen dat via Facebook en Twitter een revolutie overeind kwam van grote allure en dat de regering niets meer overbleef dan het plat gooien van het Net... Intussen bleek ook dat de gearresteerde en nu weer vrijgelaten baas van Google in Egypte, de topblogger was, die de hele opstand regisseerde. Die gaat nu in de politiek dus want hij "woont" ook al op het Plein van de Vrijheid.

HET VOLK JAAGT, VIA INTERNET, OP SCHOREM

Op Facebook vliegt een boodschap rond: "Er is een pedofiel gevonden! Hij had contact met meer dan 1000 jongetjes". En in één dag had er zich een groep van 3000 personen gevormd op het net rond de plek waarop de foto te zien is, zijn adres, zijn telefoonnummer en zijn beroep... En er staan ook enkele van zijn foto's van kids op en wat van zijn conversaties met kids...

En er komen vervolgens oordelen en opinies binnen... soms keihard: "Dit soort mensen moeten worden opgeruimd", heet het. En er staat al snel nog erger dan dat. Ook zijn er berichten die de man verdedigen...

Deze "batmannen" zien , wat ze doen, als hun burgerplicht en denken maar weinig aan

het risico van een vergissing die een mens zijn reputatie en levensgeluk kan kosten. Men vindt dat justitie zijn werk onvoldoende doet en gaat over tot een waar volksgericht. Waarbij de beschuldigde gewoon tot "vrij wild" wordt gemaakt. Die dan weer politiebescherming moet zoeken... en die het nauwelijks lukt zich te verdedigen als het niet kloppen zou..

Een moeder die op de PC van haar zoontje zag dat er contact was met iemand die mogelijk pedofiel was deed het anders: zij stapte in in de communicatie zich uitgevend voor haar zoontje. Zo verkreeg ze het "bewijs" dat betrokkene kwade bedoelingen had en ze stapte naar de politie die hem arresteerde. Zo kan het dus ook..

Justitie staat vooralsnog met verbazing te kijken in Frankrijk maar besloot nu om in elk geval een website te openen waarop iedereen, ook anoniem, zijn verdenkingen aan justitie kan melden... Internet verandert de mogelijkheden voor pedofielen , maar ook voor de gewone burger... En nu lees ik ook al in de krant dat de politie gaat surveilleren ... op het internet! Oom agent zit achter zijn PC en observeert de "internetbuurt" om afwijkende dingen te vinden. Het bewijs dat internet diep ingrijpt in ons dagelijkse doen en laten, in onze manier van doen en laten en ook in onze manier van "goed burgerschap demonstreren. De sociale sites veranderen de wereld: ze zijn het mechaniek voor revoluties geworden en ook het jachtterrein voor misdadigers en voor brave burgers. En daar in niks virtueels bij!

DIVERS

DE DIPLOMATIE VAN DE PRIVILEGES

Het gebeurt overal ter wereld, het uitstrooien van fraaie cadeaus van allerlei soort in de kringen van hoge politici en diplomaten. Alles om de "verhoudingen wat te smeren of te herstellen", heet het in die kringen eufemistisch. Omdat nu in Frankrijk de reisjes met privéjets van MAM en Fillon sterk in de kijker staan, stond er in Challenges een artikel over de Franse schandaaltjes/gewoontes op dit gebied Dus wacht u

voor foute conclusies, mogelijk is het in uw land nog erger... Enkel Duitsland kan, met zuunige Merkel voorop, bogen op een nogal schone lei. Al was daar ook recent een minster die zich met de dienstauto naar haar vakantie adres liet vervoeren en zij... vloog er meteen uut! Sarko die ook geen jachtje of mooie hut afslaat (voor hij met de gefortuneerde Carla trouwde) eist nu van zijn ministers dat ze in eigen land vakantie gaan houden... Mooie vondst toch?

Dus hier eerst wat Franse pret als appetizer. Minister Estrosi huurde een privéjet in 2008 voor 138.000 € om naar een receptie "over-zee" te vliegen en collega Jyandt deed dat met een Falcon voor 117.000 €. En we hebben er ook een met teveel dure sigaren en eentje die een dienstwoning "organiseerde" voor bijna nop in Parijs.... Hij was in drie weken minister AF. Soms is er het argument van de "securité" om een militair of staats-Falcon te vliegen, dan weer agendadrukke. Ach ook Parijs biedt de gasten natuurlijk dure hotels aan bij bezoeken of kamers in het Elysée of in Ritz. En natuurlijk knoopt zo'n hoge bezoeker, als ie op vrijdag bezoekt er graag een leuk weekendje Parijs aan vast. Zo'n mens moet ook effe uitblazen toch?

Ook wapeninkopers worden stevig gefêteerd, het gaat immers om miljarden business en zelfs tiendenpuntjes BNP! En is iemand als Bouteflika of Arafat ernstig ziek dan mag hij gratis worden "gezoigneerd" in het militaire hospitaal Val-de-Marne in Parijs... Vriendendienst die tegenprestaties oplevert.

Merkel voert een anti-bling-bling beleid en gaat zelf landelijk en simpel op vakantie in een familiepension! Ze vliegt enkel met de Luftwaffe en privé gewoon met een lijnvliegtuig. Ook in de VS is elk cadeau boven 20 \$ verboden! Maar Michèle meenemen naar Broadway mag natuurlijk op staats-kosten en vliegen naar huis met Air Force 1 (Bush 77 keer naar Texas in 490 dagen, Reagan oneindig vaak naar Californië) is, vindt men, redelijk. Maar voor zijn luxe villa op Hawaï betaalde hij netjes 3500 \$ per dag. Punt. Ook Tony Blair wist er wel weg mee: hij logeerde in huize

Berlusconi en ook bij een Italiaanse prins en bij de Moebaraks in Charm-el-Cheikh. Camaron is erg voorzichtig: hij bezuinigt zich te pletter dus... piano aan. Aznar van Spanje deed ook nooit moeilijk over reisjes op dure jachten van zakenlieden en verblijven in hun villa's. Zapatero is uiterst voorzichtig hier mee. Hij gaat soms wandelen in Léon zijn geboortestad. En nu nog wat Fransere pret.

Giscard D'Estaing houdt van jagen en dus was ie erg graag in Roemenië bij de intussen vermoorde president op fraaie jachtpartijen en hij deed dat ook graag in Rusland en Afrika. Ook Mitterand was niks flauw: hij zat vaker op staatskosten van Egypte in Luxor, nogal vaak met de kerst en met zijn tweede familie. Ook was hij vaker te gast bij de Marokkaanse koning...

Chirac bevond zich vaak als uitgenodigde in de zon van Tunesië en Marokko vaak in Tozeur en ook Ile Maurice was vaker zijn bestemming en er werd dan betaald met cash. En zelfs met zijn maîtresse..

En onze MAM was ook ooit na een dienstbezoek aan Jordanië nog wat dagen op de kameel in Jordanië, op uitnodiging van de koning. Zij houdt er dus echt van...

Wel deze praktijken liggen zwaar onder (pers)vuur nou. Overal worden de budgetten geknepen dus het is bloedlink om een duur vorkje te prikken ergens onder 4 ogen op kosten van een dure hotemetoot. De gouden tijden voor de schandaalpers zijn voorbij... Maar ik vrees dat "les personnalités van de politiek" hun cadeaus wat verder weg zullen souperen in de vakantieverblijven van... hun buitenlandse vrienden in de politiek. Met valse snorren en baarden en rood geverfd haar en grote zonnebrillen...

Dus de reiskosten voor de reporters worden nogal wat hoger in de toekomst, maar onze pret gaat toenemen natuurlijk. Want WIE wordt de volgende patiënt? Die vliegt er uit, wedden?

OFFICIËLE INFILTRATIES

In Frankrijk hadden we de affaire Tarnac. Een groepje alter-mondialen en radicale ecologen kon wel eens de TGV-sabotage in

Tarnac en omgeving hebben gepleegd... Maar hoe bewijs je zoiets? Een Engelse ex-politie agent infiltreerde de club en vertelde vele interessante verhalen aan de politie. Zo wist de politie erg precies hoe de leider van Tarnac rondreisde en dat leidde tot arrestaties in de groep. Die fors ontkende. Nu is de 41-jarige Engelsman "vrij mens" en dus schrijft hij een boek over zijn geheime werk. Ook hij wil wel eens profiteren "à la Blair c.s." en velen in Frankrijk zullen de kassa doen rinkelen als het boek verschijnt. De overheid gaat vreemde wegen, om ons te beschermen wordt de wet gefnuikt. Een linke sport blijkt steeds vaker. Maar voor sommigen een lucratieve.

WIKILEAKS LEKT TOT MARSEILLE!

Het gratis "dagbladje" -20 minutes-, dat je elke werkdag bij alle metro's en trams kunt pakken berichtte begin febr. dat het "exclusief" toegang had gekregen tot de gejatte diplomatieke telegrammen van diverse landen. Ze konden erin kijken , 251000 documenten(!), in Noorwegen bij een bevriende krant de Aftenpost. En gingen dus meteen vrolijk "meelekken" over de Franse diplomatieke post over... Tunesië en andere Maghreblanden... En dan zie je tot je grote schrik hoe gammel die diplomaten de "stabiliteit en de rust" in een land "meten". Ze komen nooit met "jan met de pet" in aanraking in die 3 sterren restaurants en op die cocktailparty's. Dus ze kletsen gewoon na wat de Tunesische politici/diplomaten aan hun kwijt willen... Dus Sarko heeft nu weer wat op te ruimen in de meest uitgebreide diplomatieke dienst ter wereld! Jawel, de Fransen hebben meer diplomaten op de wereld rondhangen dan... de VS! Hoe het in vergelijking met China zit weet nog niemand echt goed... want die spioneren heel wat af. Mogelijk zijn zij nu champion dus. Wikileaks veroverd nu al Marseille dus, dat gaat nog veel gedonder geven let maar op. Want LP komt ook uit Marseille.

RUZIE IN DE LUCHT; CHINA LACHT!

Airbus en Boeing vechten als twee ouwe viswijven bij het WHO over hun subsidie-aantijgingen door de Amerikaanse en Franse regeringen. Het rapport van de WHO over de klacht van Airbus over haar klacht naar Boeing is 750 pagina's dik. En een bron van mooie info voor Peking en anderen, vooral Canada en Brazilië. De eerste voor de financieringstrucs en ook de technologische aspecten, de twee anderen vooral voor de financieringsmanoeuvres. Zo weet men beter hoe dit soort zaken aan te pakken zoals de 9 miljard subsidies van Peking voor de ontwikkeling van de C919... Waartegen natuurlijk de concurrenten ook in het geweer gaan komen. Zo gaat ie dus weer lekker.

DE WET VAN MOORE

Die oude wet (uit de 60-er jaren 20^e eeuw) zegt dat het aantal transistors per oppervlakte eenheid razendsnel toeneemt. De werkelijke cijfers geven mijnheer Moore erg precies gelijk: 1970 1000 transist. ; 2015 100 miljoen en in 2020 zitten we op 10.000 miljoen.. Dat gaat dus lekker.

Wat zegt dit nou? Wel dat zal ik u vertellen als u even wil geloven dat wij een cijfer of letter in de elektronica (een byte of een octet genoemd) vast kunnen leggen met 8 bitjes (een bit is 0 of 1 en is de basisbouwsteen, de "transistor").

Een Tetra-octet TO genoemd, is dus 1000 miljard octetten. Dat is genoeg om de bieb van het oude Alexandrië op te slaan, om 500 uur video op te slaan of alle conversatie van een mens in zijn hele leven.

Met 500 TO kun je een heel mensenleven op film vast leggen en met 1000 TO (dat is weer 1 PO) kan alle info (tekst, beeld, geluid) van het VS-Congress worden opgeslagen. En met 1000 PO kan het geheugen van alle mensen op aarde worden geregistreerd....

Dat gaat ons dus lukken, zeggen de betweters!

En dan moet u ook effe weten dat het menselijke brein 10 tot de macht 13 à 10 tot de macht 19 instructies (logische basisbewerkingen) per sec kan doen... dat is verrekte veel en nog veel meer dan de

snelste PC/computer , zelfs de parallelle rekenmachines dus.

Zo nou bent u weer wat opgeknapt van de klap: de mens zit dus echt verrekke rap in mekaar! We zijn nog niet ingehaald..

GEOGRAFIE VAN HET LIBERALISME

De Amerikanen en de Britten zijn niet meer zo alleen als het om liberalisme gaat. Milton Friedman vindt nu ook aanhang elders. Een enquête bij beslissers op deze wereld gaf het volgende resultaat op de stelling: "De eerste sociale verantwoordelijkheid van de onderneming is winst maken":

Arab. Emiraten 80%; Japan 70 ; India 70; Zweden 60; VS en Polen 55; Canada, Frankrijk en Rusland 50; UK en China 40; Brazilië en Duitsland 35 en Italië en Spanje 25.

U ziet dat wat wij "de echte liberale landen" achtten te zijn, de VS en de UK, niet meer vooraan staan in deze. Nee. De opkomende landen nemen het liberale voortouw! Dit is wijsheid uit The Economist.

VERSLAVINGEN EN POLITIEK BELEID

In Nederland zijn er 129.000 echte drankorgels en 29.000 drugsverslaafden.. En het aantal drugsverslaafden daalt nog steeds.. Dat is toch een daverend succes van onze "slimme drugspolitiek van jaren lang"... niet dan? Ziehier het verslavingscijferlijstje van Europa (% verslaafden in de groep 14-64 jaar):

Frankrijk 4,8%; Spanje 8,7%; Italië 5,8% en het UK 4,8%... en Nederland... 3,3%!

En nu gaat het kabinet alle gedoogbeleid zo'n beetje schrappen: de "overlast moet nu maar eens weg". Scoort lekker bij Jan avec la casquette en ook bij de blonde God... En dat terwijl nu eindelijk heel Europa het Nederlandse beleid snapt en... het openlijk of stiekem nadoet. Klompenlandd is echt "ant-cyclisch" en zo krijgen we natuurlijk nooit EEN afgestemd Europees drugsbeleid.

Maar ik las ook de volgende bekentenis: De "happy blower" bestaat niet. Het zijn bijna allemaal gesjeesden die in een ander universum leven. En wiens geestelijke vooruitgang geheel is stilgelegd".

Tja en nu?

WIKILEAKS EN STAATSGEHEIMEN

Recent ging er weer, na 50 jaar, een staatsarchief open in Noorwegen. Daarin bevond zich een rij documenten waaruit bleek dat dit land bij de start van WOII had besloten om het noorden van het land niet tegen de Duitsers te verdedigen. Het plan was de schaarse bevolking daar te laten verhuizen naar het centrum waar men wel wilde verdedigen tegen de vijand, en de z.g. Finmark in het noorden gewoon over te geven aan de bezetter... En deze strategie bleef overeind ook NA WOII!

Het leverde in het land best een schok op... Wij hebben nu Wikileaks en consorten die ons "live" mededelen wat de diplomatie en de politiek communiceert en "stiekem besloot"... Dus moeten we nu vrezen dat dit soort van "geheime besluiten" in de toekomst echt achter alle denkbare sloten en grendels gaan... Onbereikbaar voor hackers... Of zal dat niet meer werken morgen? Immers de burgers zijn nu bijna allemaal extroverte klokkenluiders geworden lijkt het. Dus de overheid moet nu niet zozeer zijn papieren en besluiten goed "verstoppen" maar vooral zijn "personeel en ook de politici" goed in de smiezen houden want zij kunnen gaan lekken... Zijn we dus op weg naar de politiestaat waarin iedereen door iedereen in de gaten wordt gehouden? Zowel door de overheid als zijn burgers? Dat wordt dus niks gezellig meer.

DE AMBTENAREN IN DE EU ETC.

De Fransen verminderen het aantal ambtenaren, in 5 jaar al met 16%. Er zijn er nu ca. 1 900 000 en dat waren er eerder 2,33 miljoen. Men is hier terug op het niveau van de 80-er jaren.. Hier een lijstje van het aantal ambtenaren per 1000 inwoners:

Japan 40, Duitsland 50, Nederland 55, Italië 60, Spanje 60, VS 70, UK 80, Frankrijk 90... Canada 105, Denemarken 150 (!) en Noorwegen 160 (!).

Dat had u niet gedacht hè? Dus pas op met "zekerheden" als: hoe minder ambtenaren hoe beter het economisch gaat...Het is helaas echt wat ingewikkelder dus. Uiter-

aard speelt de mate van privatisering en de keuze van de sectoren een grote rol. En ook natuurlijk hoe sterk de productiviteit is ontwikkeld...

[Terug naar inhoud](#)

OLIE (energie), WATER

PANIEK BIJ DE GRONDSTOFFEN

Suiker +33%, Soja +37%, Koffie + 47%, Olie + 26% en Koper +40%.. u begrijpt dat dit velen verontrust.; De FAO (VN) voorop. En Sarkozy maakte het tot een key-item van zijn periode in de G20.

De oorzaken zijn er in drievoud: de natuurrampen, de bevolkingsgroei en de welvaartsgroei die de vraag opstuwten en ook de beleggingen in deze zaken, door fondsen maar ook steeds meer door privé-investeerders. De snelheid waarmee op elke gebeurtenis qua prijs wordt gereageerd is opmerkelijk; het is een wilde boel geworden op deze markten.

Er zijn dus twee doorzichtige oorzaken: een ingestort aanbod door mislukte oogsten en een sterk toenemende vraag (meer mensen met ook beter inkomen). En er is een derde, die de effecten versterkt, door speculatieve beleggingen... Aan het laatste is ondanks de financiële crisis en de G20 eigenlijk nog niks gedaan qua beteugeling.

En de effecten worden nu al snel grimmiger: voedselopstanden door sterke prijsstijgingen in veel arme landen. Daar moeten regeringen al subsidiëren, zeker ook nu de revoluties ons om de oren vliegen...

In de VS krijgen al 44 miljoen mensen voedsel coupons, in Bolivia worden 10 miljard van de reserves nu ingezet voor subsidie aan de landbouw om de prijzen te verlagen en ook Oekraïne leent nu voor goedkope voedsel bij de Wereldbank. En China stopt 13 miljard in landbouwsubsidies en droogtebestrijding.

Het ziet er naar uit dat we een blijvende inflatoire tik hebben opgelopen die nog zou kunnen verergeren. Met ook gevolgen voor de economische groei.... In Frankrijk mogelijk een verlies van 0,75% wat de helft is van de groei in 2011! Nu al worden de

volgende verhogingen van de consumptieprijzen gemeld: Eurozone +2,4%, Brazilië/China +5%, Rusland en India +10%... Die 2,4% in de eurozone komt dus mede door een jump in de uitgaven voor voedsel, in de orde van 25% voor veel gekochte artikelen in een deel van het budget dat rond de 15% van het totale budget ligt. Rekent u dus maar mee: 25% van 15% is ca. 3 à 4% integraal en dat merkt u maandelijks in de portemonnee. En we moeten er nu van uitgaan, zeker met de onrust in het MO, dat dit nog fors gaat doorzetten.

EN ZONDER LIBISCHE OLIE?

Per dag spuugt Libië 1,6 miljoen barrels olie uit. Dat is ongeveer de output van Algerije nu (1,8 milj.) en 1/6 van die van Saudi-Arabië (9,7 milj). Dus roepen de Saoudi's: dat pompen we er wel even bij.... Wat nog geen mens gelooft: het is 10% meer. Maar u voelt wat er bedoeld wordt door "de markten" met hun idiote prijsopjaging. Als er in Saudi-Arabië, Qatar (1,3 milj), Iran (4,2 milj), Irak (2,5 milj), Algerije (1,8 milj), Jemen (0,3 milj), iets gebeuren gaat wat een beetje lijkt op Libië nu... dan breekt de pleuris echt uit. Want een wereld zonder genoeg olie dat kan niet en dus wordt dat echt gedonder grenzend aan... militair ingrijpen etc. En hoe dat af kan lopen weten de VS in Irak nog wel... Onze politici hebben de strategische veiligheidsrisico's verrekte slecht in de gaten gehouden en er eigenlijk niets effectiefs tegen gedaan. Nu blijkt hoe fragiel onze wereld eigenlijk is. Gordels vast de bocht komt...

MIEREN IN UW MOTOR!

Waterstof als brandstof is goedkoop en vrij te krijgen maar het transport is link: het houdt van ontploffen. Nou zit er een stofje in insecten, zoals mieren, dat als katalysator dienen kan om waterstof in een ongevaarlijke vloeistof te veranderen. En je kunt het dan weer "terug omzetten" op het moment dat je in een brandstofcel waterstof omzet in elektriciteit. Dus kun je je tank ontplofbaar maken... Uitvinding vanuit Lausanne en Rostock en het patent is al

gekocht door Granit (Zwits.) en Tekion (Canada). Dus nu op naar de elektrische waterstofauto.

WINDMOLENS IN EUROPA

De rangorde in windmolens offshore is nu: UK 1341 MW, Denemarken 854 MW, Nederland 249 MW en België 195 MW. Dan komen de anderen waarbij de Fransen ook achter liggen op Duitsland, Spanje en Italië. Vanaf 2015 komen er nu vijf grote parken en voor 2030 zijn er 1200 molens voorzien met een vermogen van 6000 MW. Dat levert dan 3,5% van de Franse stroom. Nu staan er in de EU 1136 molens die samen 2964 MW maken. Als dat maar geen wind blijkt te zijn....

STEENKOOL KOMT WEER ECHT IN!

De experts zeggen dat de prijs van een ton steenkool, die nu 110 \$ is, in 2012 naar 170 \$ zal schieten. De grote reserves zitten in: Rusland 527 jaar (jaren productie op basis van 2009); de VS op 245 jaar; Australië op 188 jaar; Zuid-Afrika op 122 jaar ; India op 105 en China op 38 jaar. Het internationale agentschap voor Energie ziet 20% toename in gebruik voor de komende 25 jaar. China voorop waar 70% van zijn elektriciteit uit steenkool komt... (600 gigawatt = VS, Japan + EU amen!). En het heeft zelf niet genoeg steenkool. Verder zit haar steenkool nogal diep en in het noorden, ver weg van het economisch actieve zuiden. In India zitten de reserves onder de beschermde wouden voor de etnische minderheden. Ook hier is het transport, met oud materieel, moeilijk en is de kwaliteit niet zo best. Dus ook hier te weinig voor het verwarmen en dus stoken van de thermische centrales. India wordt in 2015 de 1^e importeur, vóór China.

Indonesië is nu leverancier 1, dicht bij de afnemers China en India. En Rusland en de VS zullen ook meer gaan produceren.

De ecologie heeft het nakijken ondanks Kyoto c.s. De rijke landen gaan ook hun steenkool afzetten in de landen die minder op vervuiling letten. U ziet hoe de prioriteiten liggen: economie slaat alles. Zonder warmte en stroom wil niemand leven... Voer voor zonne- en windfanaten.

GAS EN WATER GAAN NIET SAMEN

Boren naar gesteentegas in Frankrijk stuit op grote bezwaren van diverse milieugroepen... Met name in de Larzac waar veel groenen wonen is het een hot item geworden. Er zit genoeg van dit "nieuwe gas" in de Franse bodem om het land 20 jaar te voorzien in zijn gasbehoefte ; op vele plaatsen in de wereld (de VS voorop) is men bezig om het te exploiteren of dat voor te bereiden. Je wint het door water onder hoge druk in de spleten te jagen waardoor het gas wordt omhoog gedrukt. Borloo, de vorige milieu minister, had de vergunning hiertoe gegeven in het grootste geheim en nu moet zijn opvolger Kosciusko-Morizet dus blussen... Omdat niemand gelooft dat het niet gevaarlijk zou zijn voor de zuiverheid van het grondwater, heeft zij nu een dik rapport besteld... Tijd gewonnen dus. Tja, in het zicht van oprakende energiebronnen en met de ervaring van een (te) grote afhankelijkheid (in ons geval van Rusland) gaat elke overheid (milieu)risico's aan nu. Of het nu diep boren is bij de oliewinning in de diepe wateren of het gesteentegas winnen, ze bezwijken allemaal. Idem voor de idee om CO2 ondergronds op te slaan. Al koos de Nederlandse regering, net vóór de verkiezingen, er voor om het NIET te doen onder woongebieden op het land maar te "gokken" op het kunnen opbergen in de zeebodem... Ook gewoon tijd winnen dus...

STOP MET STEENGAS IN FRANKRIJK

De minister van milieu heeft de vergunningsverlening aan diverse Noord-Amerikanen in Frankrijk (vooral ten zuiden van Parijs) om steengas te gaan winnen opgeschort. Nu is er van de exploitanten geëist dat ze milieuvriendelijke methoden gaan gebruiken en niet wat men in de VS doet. Daar worden nogal wat gevaarlijke chemicaliën gebruikt en erg veel water. Maar de steen-oliëwinning die er ook aan komt, mag doorgaan.,

VERWARMEN EN VERFRISSEN IN MARSEILLE

Wij vallen er net buiten en ik bedoel het grote energieproject in "ons deel" van Marseille dat via dikke slangen het zeewater binnenhaalt van constant 13 graden, het hele jaar door. Met een warmtepomp kun je daar verwarming mee bedrijven in de winter en, in de zomer, kan het voor koeling worden benut. En water is hier voor de deur zat te vinden..

De nieuwbouw hier, ook de onze dus, is erg goed geïsoleerd. Wij hebben rondom rolluiken met isolatie naast dubbel glas en forse muur/vloerisolatie. Met nog wat andere maatregelen als elektronische thermostaten, kunnen we wel 40% besparen. En we hebben ook nog een grote veranda serieus gepland op het grote terras en willen ook het kleinere terras (aan de andere kant) met glazen schuifdeuren dicht maken (of open laten natuurlijk). Daarmee kun je in de winter een forse reservoir aan warme lucht fokken in de winterzon die je dan gewoon de rest van het appartement inblaast. Lekker warm en goedkoop... Tenzij Sarkozy besluit dat we belasting moeten gaan betalen als we TE WEINIG elektra verstoppen... Want we verwarmen hier met kernenergie. Dus ook nog geen druppeltje CO2... Daar kunt u niet tegen op toch?

KOPER GEWOON VERVANGEN?

Het koper wordt stervensduur door de hoge vraag (vooral China) en de speculatie. Dus nu is het "vervangen" geblazen en sinds 2007 is er al meer dan 1,4 miljoen ton koper vervangen door aluminium en plastic en ook fiber glas in kabels. Drie keer lichter en vier keer goedkoper en dit kan in ca. 50% van de producten. Zelfs bij het spoor vervangt men al koperen kabels met aluminium. Maar het moet nog veel omvangrijker gedaan worden gezien de nijpendheid in de nabije toekomst vooral ook in de auto-industrie. Een elektrische auto vraagt ook om 50 à 60 kilo koper en dat is het dubbele van een "gewone" auto. Toyota is er al erg ver mee, maar het is een lastige operatie omdat aluminium meer ruimte in neemt. Maar intussen neemt het elektrisch/elektronische in een auto toe: steeds meer apparaten etc. aan boord. Ook de overgang die aan de

gang is naar 42 volt is niet gunstig, want daarvoor is koper beter... En de Franse spoorwegen maken nu ook gebruik van 48 heli's van de politie om hun lijnen te controleren op koperdieven. We zijn er dus nog niet klaar mee.

[Terug naar inhoud](#)

RELIGIES

ISRAËL EN DE PAUS

Nethanyahu reageerde op het besluit van de R Kerk om "de joden vrij te spreken van de dood van Jezus Christus". Wat recent (pas) gebeurd is. Hij had als commentaar: "Ik wens u geluk met het intrekken van deze onjuiste beschuldiging, die eeuwen als basis diende voor Jodenhaat".

Dat is recht er op af en wint diplomatiek gezien geen hoofdprijs. Maar het is wel juist, helaas. Beter laat dan nooit..

DE AFRIKAANSE PASTOORS

In Congo en Burkina Fasso en elders op het zwarte continent gaat het de RK Kerk voor de wind. Daar zijn 80% van de inwoners nog "echt" katholiek. Heel anders staat het in "missieland Frankrijk"; daar is de helft van de priesters nu boven de 75 jaar..

In 1960 waren er nog 41000 priesters hier (met 1000 roepingen per jaar) , in 2010 zijn het er nog 15000 (en met 83 roepingen jaarlijks...). En 10% van hen komen uit andere landen: de helft ervan uit het vroegere missieland Afrika!

Die zwarte priesters hebben het hier niks gemakkelijk zo uiterst ver weg van hun nogal verschillende cultuur: ze weten niets van hun nieuwe land en hun missiewerk. De meest simpele zaken als eten, administratieve dingen en zeker de "normen en waarden van de Europese kerk" zijn hun uiterst vreemd. Ook ontmoeten ze racisme natuurlijk.. vooral in de dun bevolkte gebieden bij de oudere bewoners die er achter bleven. En ze doen vaak vele parochies en rijden dus stevig in de rondte. Anderzijds zijn ze vaak zeer geliefd door hun natuurlijke warmte en "kleine afstand" tot de gelovige.

Wie had dit alles ooit gedacht? Nu moeten de Fransen hun pastoors al importeren (als immigranten!) en straks zijn dat ook nog veel andere beroepen waar tekorten zullen ontstaan. Zij het dat dit niet vooral in La France (met zijn hoog geboortecijfer) zal zijn. Maar elders in Europa geldt dus: eerst de pastoors uit Afrika en daarna nog vele andere "hulp- en zorgverleners"...

Ik stond wel eens te kijken bij de mooie kerk die hier in Marseille "reformés" heet. Op zondagmorgen na de mis... De wijze waarop er van de kerkgangers afscheid werd genomen door de zwarte priesters was uiterst opvallend... Het was het beeld van de hartelijke en gezellige kerk die de zwarte pastoor naar Marseille had meegenomen. Er valt dus nog iets in Afrika te leren.

DE ISLAM KOMT AANSTORMEN?

Hier de cijfertjes voordat we ons weer bang laten maken door Geert-Popo. Zo'n 23% van de wereld is nu, volgens de registraties, moslim en in 2030 zal dat ca. 26.5 % zijn. De groei vlakt overigens af.

Het aantal kids per vrouw was ca. 4,3 in 1990 en is nu 2,9... en verwacht wordt dat dit 2,3 zal zijn in 2030. Dus het aantal moslims neemt toe, maar de groei neemt af en verder moet je verrekenen het aantal "niet-kerkelijken c.q. niet moskeeïsten") dat in Nederland al meer dan 50% is en.. ook toeneemt.

Ook is bekend dat ca. 50% van de moslimdames anticonceptie gebruikt en dat is "bij de rest van de wereld" ca. 64%.

De verschillen per regio zijn evenwel groot: in het MO en sommige landen in Afrika is de toename het grootst, maar dat geldt ook voor de "andere". Afrika gaat verdubbelen tot in 2050!

Nu even het Franse land: daar zijn nu 7,5% van de bewoners als moslim geregistreerd. Dat is dus 4,7 miljoen. In 2030 zal dat 10% zijn net als in België. Dus dan zijn het er 6,8 miljoen maar de rest van de bevolking groeit ook. La France zit integraal nu op 2,01 kid/vrouw en dat is stijgende...

Laat u dus niks wijsmaken van die aanstormende islam. Anders moeten we u vertellen dat het christendom alles tezamen

nog flink groter is. Tja en dat bijvoorbeeld in Japan en Duitsland als koplopers geen kids meer "gemaakt worden" en dus mede daarom die %-es moslims ook hoger worden, ja dat is echt niet de fout van Allah. Als we de paus zouden volgen waren we nu al met 40% Katho's toch? Wel ook dat is Allah niet schuld dus.

DE WERELD VERGAAT IN BUGARACH

Het zal gebeuren op 21 dec, 2012... Nee niet het verlies van Sarko maar de ondergang van onze aardkloot... De enige plek die gespaard blijft ligt in de Aude, Corbières en dat is het dorpje Bugarach. Met zijn mooie kalkberg, die flink hoog is. Tot nu toe vinden er enkel nog processies plaats van 2 à 300 personen en vindt men Mariabeelden met offerandes erbij... En af en toe zijn hier stages die ook op het internet staan. Er schijnen zelfs mensen te zijn die hier schuilkelders hebben laten bouwen om heelhuids over te blijven zonder kleerscheuren. Maar dat zijn eigenlijk al "foute gelovigen", niet dan?

Al eeuwen zijn hier mensen te vinden met rare opvattingen of overtuigingen die gaan van "plek die gespaard blijft" (volgens oude Maya-overleveringen!). Maar mogelijk ook de plek waar Abbé Saunière zijn schat (de graal of rijkdommen van de Tempeliers of geld van van Blanche van Castilië ,de catharen-dame) heeft begraven. De burgemeester vindt het vooralsnog OK; het dorp verdient er best wat aan. Parijs kijkt ook mee en zelfs de geheime dienst. Je weet het maar nooit.

Maar wat men moet doen als hier net vóór 21 dec. 2012 honderdduizenden heen komen, dat weet zelfs de burgemeester niet. Weggaan heeft geen zin want dan ga je er immers ook aan... Een verdomd dilemma dus. En die berg weet nog van niks.

[Terug naar inhoud](#)

AFRIKA

IVOORKUST: DE SCHANDE BLIJFT

Gaghbo zou nu heli's binnen hebben gekregen vanuit... Wit-Rusland! Zo kan hij

zijn hem getrouwe luchtmacht op zijn stoute onderdanen laten schieten en mogelijk ook op concurrent Quattara in zijn hotel. Er wordt stevig bloed vergoten in dit land terwijl de "vijf wijze presidenten" trachten de crisis op te lossen. De hele internationale gemeenschap die Gaghbo zei op te stappen staat machteloos toe te kijken bij deze vertoning. Een gek gijzelt zijn volk en de wereld? Dat lijkt bijna op Kadaffi... Maar die kilt er nog meer en... hij heeft erg veel olie en chemische wapens.... Dus hij krijgt straks wel een militaire douw! Intussen kreeg Gagbo weer een maandje respijt van de vijf wijzen en de hoofdstad stortte economisch zowat helemaal in... De machteloosheid van een heel volk en de rest van de wereld is niet om aan te zien... En deze keer is het niet de VN alleen, nee ook al de Afrikaanse supernationale clubs blijken nogal machteloos. Na nog eens een maandje bedenktijd werd het iets serieuzer, zeker nadat Gagbo weer wat doden aan zijn lijst toevoegde en hij de hoofdstad tot spookstad maakte... Wie brengt hem tot de orde?. Niemand, want er vloeit intussen veel bloed...

HOERA VOOR HET TANZANIET!

Het werd 40 jaar geleden ontdekt door een massai-herder en bleek een commercieel succes. Nu leven er al 200.000 massai van deze blauwe steen en de staat pikt 15 miljoen aan belasting er van. De grote Zuid-Afrikaan Tanzanite One zet al 26 miljoen om en in de stad Arusha brengt deze industrie veel welvaart. Ach het is geen olie maar voor dit land van 45 miljoen inwoners dat niet veel heeft is het een zegen. Afrika leeft sterk van zijn bodemschatten..

[Terug naar inhoud](#)

WEST-EUROPA

HET CHAOTISCHE BRUSSELSE BELEID
Ashton is de minister van Buiza van de EU en riep ook af en toe maar eens wat... over geleidelijke en niet-gewelddadige overgangen naar meer democratie. Haar geluid verzoop in de afzonderlijke geluiden van diverse

lidstaten... die ondanks een meeting van de buiza-ministers van de EU niets anders samen wisten te verzinnen, dan het waarschuwen van het zwartste schaap Kadaffi in Libië. Sarko riep op om de Unie voor de Middellandse Zee nieuw leven in te blazen (Moebarak was er vice president van...) en nog 5 landen riepen wat eigen teksten over de wereld. Cameron was als eerste in het "nieuwe Egypte" maar wilde niet met de broederschap praten, die dat gevraagd hadden.. Dus weer een vergissing! Niemand had (nog) de moed om mea culpa te zeggen over het tientallen jaren steunen en prijzen.... Van de weggejaagde en verachte dictatoren. En bij de evacuaties van buitenlanders die in de roerige landen werkten zagen we nog eens hoeveel zaken we daar met ze deden en nog (hopen te) doen. Er zal nog een en ander moeten worden uitgelegd... ook over het feit dat ook in de EU geen enkele diplomaat iets had gemeld over "spanningen".

NIEUW FRANS MAGHREB/MO BELEID

Het was een armoedig en chaotisch gedoe in het ministerie Van Buiza waar de nogal frisse minster MAM door niemand kon worden geholpen... De hele diplomatieke dienst was onder voorganger Kouchner kennelijk ingeslapen. Nu wordt er met man en macht gewerkt aan een nieuw, aangepast beleid per land in beweging..

Marokko zal het wel uithouden is de gedachte... Er wonen ook heel veel Franse politici daar in hun grote huizen in Marrakesh..

Algerije heeft een te verbrokkelde oppositie en een zeer diep geworteld corrupt systeem. Maar de wanhoop en de armoede zijn groot. Dus staat dit land te boek als "explosief"..

Tunesië wordt als geslaagd gezien ,,
Egypte lijkt in redelijk rustig vaarwater en is voornamelijk nog geen labiele boel meer...

De Golfstaten zijn sterk verward nadat het westen (de VS voorop) Mubarak lieten vallen uiteindelijk. Ze zien het handelen van Obama als erg verkeerd en zijn erg onzeker geworden over het westen.

Over Bahrein zijn ze het nog echt niet echt eens... En wat ze van Djibouti moeten denken waar ze 300 man van het leger hebben gestationeerd ... naast de Amerikaanse basis daar.

Kortom er wordt getracht weer een beeld op te bouwen, nieuwe feiten te verzamelen, nieuwe contacten te leggen en po basis daarvan wat scenario's op te stellen... Om een nieuwe gaffe (blamage) niet meer te hoeven mee te maken. Maar dat zal niks meevallen...

DUITSLAND RUZIET MET TURKIJE

Het bezoek van de Turkse premier aan Duitsland met zijn 7,5 miljoen allochtonen waarvan 1/3 Turks leverde een rel op. De Turkse premier vond dat integratie moest lukken maar assimilatie wees hij af. Dus moeten van hem de Turkse kids ook Turks leren en hun cultuur... Wat in Duitsland, dat nu 400 miljoen uittrok om Duits al te gaan leren op de kleuterschool, echt in het verkeerde keelgat schoot. Geruzie tijdens de visite dus... een demonstratie van het nieuwe Turkse elan ook. Merkel liet echter weten dat, ook al blijft zij tegen Turkije in de EU (volwaardig en met stemrechten) ze wel vindt dat het land de status van "geprivilegieerd partner" toekomt. Ook Sarkozy zei al zowat bij zijn korte bezoek in Turkije... Dus wees er van verzekerd: de EU-houding ten opzichte van Turkije wat samenwerking betreft is nu essentieel veranderd: de Turkse economische opkomst, zijn sterke rol in het MO en bij de islam-landen en de veranderde situatie door de Arabische revoluties hebben de situatie fundamenteel gewijzigd. Let wel: dit land groeit met 8 à 10% qua economie en dat is VIER keer ze hard als de EU. En de handel tussen beide boomt enorm... Turkije is op eigen kracht aan de winnende hand! Andere tijden.

DR.KARL HEET WEER HERR GUTTENBERG

Hij schreef te veel over de Herr Doktor en moest aftreden. Want een DR., dat is in Duitsland iets uiterst serieus en daarvan zitten er een hoop in de politiek overigens.

De flitsende politicus viel van zijn zorgvuldig opgepoetste voetstuk en leverde zijn Dr. In.. Die Moral is weer terug: dit is het bewijs. Je mag (zie Siemens) de zaak omkopen, je mag aan hoererij doen maar, je mag niet overschrijven en je dan Herr Doktor noemen. Het is overigens erg vreemd dat van alle kritische lezers van zijn proefschrift... niemand dit eerder zag. Of...? Dus mij lijkt die Doktor-kous nog niet helemaal af. Nächste Bitte!

ZAPATERO DE MOEDIGE

Hij was in het begin van de crisis erg stil en afwachtend, maar heeft nu besloten moed te tonen en te doen wat hoort. Ook al kost hem dat veel populariteit. Zijn partij valt nu al terug naar 34 %; het was ooit 40%...

Het lukte hem zelfs om een verbond te sluiten met de vakbonden wat veel bewondering opriep, ook in de financiële markten.

De arbeidsflexibiliteit werd stevig vergroot, (gemakkelijker ontslag), de pensioenleeftijd ging geluidloos naar 67 jaar en nu praat hij ook over het ontkoppelen van salarisniveau en groei (wat ook Duitsland deed). Zijn sociale pact is een unicum in de EU, al is Merkel ook een groot voorbeeld. Bravo Zapatero... Sarkozy kijkt met enige jaloezie naar deze topprestatie: in Frankrijk is de herrie ten top tussen de sociale partners....

OPPIMPEN VAN EUROPA?

Duitsland en Frankrijk willen de euro redden en doen als twee groten (samen 50% van het eurozone BNP) nu "voorstellen" voor verdere economische (en dus ook politieke) integratie. Want als er niet afgestemd wordt op economisch/fiscaal en budgettair niveau kunnen we de euro in de hele eurozone wel vergeten op termijn! Zonder progressie op dit punt wordt het neuro en zeuro, for sure. Nu al wordt gesproken over "sanering van schulden in Griekenland" en dus niet financieren via het nieuwe Europese steunfonds. De bijl aan de wortels van het Griekse lidmaatschap.

Er moet stroomlijning komen in voorwaarden voor industrievestiging, belastingheffingen, salarissystemen en pensioen-

regelingen... De regeringen en parlementen van de economisch kleine landen kijken verschrikt toe, nu de mastodonten manoeuvreren en uiteraard vooral vanuit HUN optiek beginnen. Want Sarko heeft echt een zetje nodig van Europa om zijn interne hervormingen verder te krijgen. En de Duitsers moeten ook hun economische boom "netjes" redden..

Wat nu moet om als eurozone te overleven ligt helaas niks goed bij vele kleinere landen en hun bevolkingen. Polen begon al fors te protesteren... De strijd tussen de grote EU-visie, het verder bouwen aan het "ene" Europa en het omgekeerde, het streven naar beperking van de Europese invloed gaat beginnen.

Op het moment dat de volken Europa wantrouwen als nooit tevoren moet Europa nou net sterker worden om te overleven... Tragiek van de bovenste plank. Het lijkt op de Nederlandse neutraliteit in de jaren net vóór WO II! En we weten hoe dat afliep. O Heer, geef dat de populistten toch wat meer echt nadenken over het kleine en het grote belang. Want het grote belang eet "at the end" altijd het kleine op. Europa heeft visie, wijsheid en leiderschap nodig en laat dat nou net heel schaars zijn... Of zijn wij niet meer ontvankelijk voor grote ideeën en kneuterig geworden uit angst voor het onzekere? We gaan het beleven, NU!

GEEN ALTERNATIEF VOOR BERLUSCONI?

In dit wonderlijke land wil nog steeds 33% Berlusconi houden ook al zegt nu 43% dat ze Pier Luigi wel willen... Maar 24% spreekt zich nog niet uit. Ondanks de laatste ernstige foute boel van B. Met minderjarige dames die hij voor liefde betaalde... B. lanceert alweer een verrassend plan om de groei op te peppen en dat schijnt zijn populariteit weer goed te gaan doen... de oppositie krijgt er niks bij in de media. En de socialisten zitten nog steeds helemaal plat hier. Pier Luigi, best een kundig politicus heeft toch niet wat B. nog steeds heeft. Ook al snapt buiten Italië niemand meer waar voor een minister-president in dit land de grens ligt.

BELGIË EN NEDERLAND

De belgen hebben al de "frietbeweging" en doen ook aan "naakt" demonstreren nu ze wereldkampioen kabinetsformatie werden. Daar is het motto: Ik of de chaos, en de ene informateur volgt de andere op zonder enig resultaat...

In Buitenhof werd gezegd: Pas op Nederland op het moment dat er geen meerderheid zou zijn in de eerste kamer na de verkiezingen! Want pas daarna kunnen we spreken van een "geslaagde kabinetsvorming". Want het CDA staat zwaar op MIN en de PVV zwaar op PLUS... En dat is wat Geert ook bedoelde... Labiele boel. In de Benelux is enkel Luxemburg nog stabiel te noemen...

IERLAND IN DE ACHTERUIT?

Er zijn verkiezingen geweest in dit omkiepene land met zijn 13% lagere BNP, zijn 14% WW en zijn 100.000 jongeren die willen vertrekken. De oude krachten met namen als Sinn Fein, IRA etc. maakten zich weer meester van het ontevreden land. Dat draconisch bezuinigt met het IMF op de stoep. Ook hier zijn de sociaaldemocraten niet in staat zich serieus op het toneel te hijsen. De grote partijen, de Fianna Fail (nu 78 zetels) en de Fine Gaël (nu 51 zetels) met een riedel kleintjes (waaronder Labour met nu 20 zetels), samen zo'n 167 zetels. De nieuwe club is nu:

Fine Gaël 78, Fianna Fail 13, Labour 42, en dan het kleine grut. Het land is ook politiek in "achteruitstromende" wateren gekomen: de oude geesten werden wakker.

De droom is in een korte klap geheel uit in dit even welvarendste land in de EU.

[Terug naar inhoud](#)

OOST-EUROPA

LETLAND EN BRUSSELSE SALARISSEN

De premier van Letland moet rondkomen van 32.000 €, zijn verzekeringen zelf lappen en hij woont in een drie-kamer flat. Maar de Letlanders die bij de Brusselse instituties werken verdienen ruim 100.000 € (wat

overigens meer is dan een Amerikaanse opperrechter verdient!). Deze situatie is nu echt ontdekt bij de O-Europese EU-ers en dus werken er al 4700 van hen in het Brusselse nu. Waaronder 150 Letlanders. Tja dit lijkt me fout te gaan, dit is over de rand nu. Er is nu al een onderzoek om te bezien of die Europese ambtenaren wel de rente op hun spaarpotjes opgeven bij het land waartoe ze behoren. Want ze betalen NUL belasting in Brussel maar rente is belast "thuis". Wedden dat dit ook niet klopt? Dat gaat een rel geven dus. . Eastern Europe goes West, kopte de NY Herald recent...

[Terug naar inhoud](#)

ZUID-AZIË

DRONE PAUZE IN PAKISTAN

Op 27 januari jl. schoot een Amerikaanse medewerker van de VS-ambassade in Islamabad in de stad twee Pakistani dood. En bij arrestatie bleek hij naast een doorgeladen pistool ook nog twee magazijnen bij zich te hebben, een GPS, diverse telefoons en een telescoop bij zich te dragen. Ondanks zijn diplomatieke onschendbaarheid zit hij al langer vast... Washington protesteerde maar niet heel erg luid... E, wat erg verbazend is, diezelfde dag stopten ook de dagelijkse aanvallen met drones in Pakistan. Toeval?

Nee zeggen experts. Washington wordt met zijn drone aanvallen als arrogante machtswellusteling gezien die iedereen en alles maar overhoop schiet door de Pakistani en deze schietpartij doet in Pakistan nou net ook daaraan denken. En alles wordt echt een politiek probleem voor de regering Zehri... die druk met Washington overleg had. En er bleek weer eens dat de VS-bonzen geen echt goed idee hebben van wat hun mensen eigenlijk allemaal uitvreten in dat land. Dus liet Obama de drones even stoppen en wilde alles op een rij laten zetten.. door de CIA, die hiervoor verantwoordelijk is. De schutter was overigens iemand van de Special Forces bleek en mogelijk schoot hij geen rovers

maar politieke belagers dood. Het barst in Pakistan, waar officieel geen Amerikaanse oorlog woedt, van het "stille geweld". Intussen stierven duizenden door drone-aanvallen en ontstond een grote woede over "die arrogante Amerikanen die in een land maar rondknallen". Alweer een fors image probleem wat extra bijt na dat geklungel bij de revoluties Obama krijgt erg veel last van verwijten dat (ook) hij een ordinaire, arrogante, Amerikaanse hypocriet zou zijn! Deze idealistische man, met zijn megaspeeches, leert nu keihard hoe de wereld doet en denkt... Ook over hemzelf.

[Terug naar inhoud](#)

OOST-AZIË

BEIJING KNIJPT 'M!

Die Arabische revoluties doen in Beijing denken aan hun studentenrevolte ook al op een plein... De Chinezen hebben weinig toegang tot het hete nieuws omdat veel sites worden afgeknepen, maar enige tijd na de Tunesische opstand zag men studenten met jasmijnbloemen op rondlopen en kleine groepen jeugdigen voor MacDo's staan in de stad. En de missive ging uit naar alle uithoeken: let op sociale problemen en controleer het Internet zo goed mogelijk. Zoektermen van het type revolutie, jasmijn etc. worden al lang niet meer door gegoogeld. En opstandige blogs werden gesloten.

Tijdens de Libische toestanden pakte de politie wel 80 mensen op: advocaten, activisten en dissidenten. Ook worden samenscholingen snel aangepakt en volgt men de sociale sites op zoek naar aankondigingen van samenkomsten of oproepen. Maar het nieuws en het vervolg van de revoluties druppelen toch door nu. In de officiële media is van de Arabische opstanden geen spoor te bekennen... Stelt u zich voor: 1,3 miljard mensen (- een paar) krijgen niets te horen of te zien op hun TV in hun krant over wat ons allemaal elders omver doet vallen! Peking weigert elk engagement met deze mega-gebeurtenis wat eigenlijk ongelofelijk is. Maar China is

groot in Afrika en heeft er veel belangen... bouwt een autoweg in Algerije, tankt daar ook olie en ook in Libië en moest ook al chinezen uit Tripoli evacueren. Dat alles wel dus en die chinezen vertellen wat ze meemaakten bij de arabieren. Zolang die enorme dynamiek en opgang in dit land maar voortduurt (8% groei is daartoe nodig gelooft Beijing) is er in dit land niet gauw brand. Maar de ingrediënten voor een stevige fik liggen ook hier opgestapeld... Maar er is een groot verschil met de Arabische landen: hier wordt de staat niet als corrupt stel gezien die de bevolking niet vooruit helpt, nee, hier is de staat al jaren de kampioen van de vooruitgang en de welvaartsbrenger. Dat is de crux waarom in China deze revoluties niet besmettelijk zullen blijken. Dus de bobo's zijn wel gestresst hier en hopen dat "het" gauw ophoudt, maar ze weten dat ze "goed liggen bij het volk". Toch blijft het spannend ..

HET CHINEES SPINNENWEB IN DE EU

Als je de vele recente acties op economisch gebied vanuit China in de EU op een Eukaartje ziet wordt je toch wat bezorgd en krijg je vragen. Autowegen bouwen in Polen, deelname in een maxi-raffinaderij in GB, idem aan een mega-industrieel complex in Ierland, idem aan het mega-project in Chateauroux (Fr) en aan de raffinaderij in Lavera door Petrochina, aankoop van een vliegtterminal in Italië plus het runnen van een grote zeeterminal in Napels, de concessies om 35 jaar de zeeterminals in Piraeus (Gr.) te runnen en nu weer activiteiten in Spanje en Portugal. Rondom de EU lijkt een netwerk van terminals, transport dus, te zijn gesponnen... en het geeft de indruk van een samenhangend plan en niet van een reeks "losse" investeringen van bedrijven te zijn. Want alles wordt gedaan door staatsbedrijven uit China. Na Afrika is nu, lijkt het, Europa aan de beurt. Is dit welbegrepen eigenbelang om de EU en de euro wat te steunen nu de dollar link wordt? Gewoon een uitbreiding van economische samenwerking die ook beide partners bindt en afhankelijk maakt?

Of moet je er ook in zien wat de VS overkomen is die China nu als grote financier heeft en sommigen zeggen zelfs spottend "als huisbaas heeft"? De grafiek van de handelsreserves in deviezen is sprekend: hij schiet nog steeds exponentieel omhoog nu 3000 miljard en dat is drie keer zo hoog als in 2007... En gezien de zwakten in de westerse economieën is dit nog maar het begin...

Zit hier meer achter dan economische expansie? Hoe politiek zijn de bedoelingen? In de EU wordt men nu wat zenuwachtig... maar men beseft ook goed dat het nu onze redding is om met China zaken te doen. En ook dat als je kijkt naar de gigantische belangen en investeringen van de EU in China niet te snel foute boel moet constateren. Daarbij wordt steeds meer een punt van frictie dat China nogal wat barrières kent voor de deelname van buitenlandse bedrijven op basis van gelijkheid in het eigen land... Dat zit niet echt lekker dus. Maar een Franse groot-industrieel wijst erop dat China vooralsnog vooral op het Angelsaksische deel van de wereld opereert en dat het door zijn grootte en groei logisch is dat we het land nu ook hier tegenkomen. Maar hij acht het ook gewoon nodig dat Brussel wel een oog houdt op het totaal van de operaties zeker om ongewenste overnames op tijd te detecteren. Want overnames plegen in China met zijn staatsbedrijven, dat lukt je nauwelijks. Dus daar zit een punt van onbalans. Men moet effen wennen in de EU aan de omvang van de Chinese activiteit en dus ook geen fantasmes ontwikkelen die ten onrechte angst veroorzaken gevolgd door nog meer economische stagnatie. China is er nu levensgroot: straks ook bij u in de buurt dus!

Als tegenwicht toch maar even deze wijsheid van vroeger: "In de geschiedenis hebben nieuwe machtige landen zelden hun leiderschap enkel verworven via enkel vreedzame middelen".... En dat geldt en gold ook voor de VS... Weet u nog wat de beruchte "big Stick Policy" was van Washington in Zuid-Amerika? Kort gezegd: "Luisterde iemand daar niet naar de

Amerikaanse belangen, dan landden meteen de mariniers op zijn stranden... of anders wist de CIA wel een trukkie..”.

En nog een leuke in dit verband is: “China is erg bang dat het andere landen bang maakt...”.

JAPAN KRABBELT OP

Naoto Kan maakt na 8 maanden best veel indruk in het land dat qua BNP nu werd weggedrukt van de 2^e plaats door buurland China. Met een cumulatieve Staatsschuld van 200% van het BNP (!) en een supervergrijzing, is hij nu overgegaan tot het aanpakken van de te hoge lasten in de sociale bijstand en de gezondheidszorg.

Hij gaat de belastingen op de consumptie nu verhogen en verder moet , zegt hij, Japan opener worden en deelnemen aan de vrijhandelszone en dus ook de importtaks afbouwen. Nu zijn enkel Brunei, Nieuw-Zeeland, Chili en Singapore lid van de TPP maar de VS, Australië, Maleisië, Peru en Vietnam willen ook.. Hiermee wordt ook toenadering gezocht bij de VS in het zicht van de sterk groeiende invloed van China in de regio. Maar of de oppositie dat gaat pikken is de vraag... maar bij de bevolking, met name bij stedelingen en ook zakenleven is instemming steeds sterker te horen. Zou Japan toch nog uit zijn toenemende lethargie ontwaken? Antwoord in juni als de fiscale wijzigingen in het parlement komen...

JAPANESE SCHULD WORDT DUURDER..

De staatsschuld in het sterk vergrijsde Japan was in 2010 ruim 200% van het BNP: gigantisch dus. Maar er staat wel tegenover dat deze vooral de eigen bewoners als schuldeisers kent. Dus is lenen in het buitenland nog steeds “goedkoop”. Maar nu er al 20 jaar deflatie is en hervormingen niet scoorden wordt men zenuwachtig en het is te voorzien dat in de komende 5 jaar zijn schuldenlast en de rente daarvoor gaat oplopen. Na Italië en nu ook België is nu ook Japan aan de beurt zeggen kringen die Standard and Poor goed kennen. Het rendement op op Japanse schuld liep sinds de herfst op van 0,9 naar 1,3%...

Japan krijgt een hogere beleningsfactuur en moet dus echt wat. Maar wat?

[Terug naar inhoud](#)

NOORD-AMERIKA

DE VS LIJKT OP TE KRABBELLEN

In de auto-industrie, de hightech en de landbouw klimt de VS uit het dal. “America is back” klinkt het net als in Reagan’s tijden. Maar het gaat lastiger dan in na eerdere crises. Nooit eerder was er zo’n gigantische val in de OG-markt waar nu 500.000 huizen starten in 2011 en normaal was dat 2,5 miljoen/jaar. Ook de banen stagneren nog wat eerder veel sneller was opgelost: er zijn nog 74 miljoen jobs te gaan... En de schuldenomvang van de mensen is ook nog veel te hoog. Ondanks enorme hoeveelheden aan publiek geld dat in de economie werd gepompt... Verder zit ook de wereldhandel ook nog niet echt mee.

Toch kruipt nu de auto-industrie, technologisch geheel vernieuwd, op spectaculaire wijze uit het diepe dal. Obama gaf geen vervangingspremies aan de mensen maar directe steun aan de fabrikanten. Zoveel dat General Motors spottend Government Motors werd genoemd in rechtse kringen. Wel 50 miljard gingen er in en zou hij dat niet gedaan hebben dan waren er 1 miljoen meer werkelozen gekomen. Nu draait men al in 2010 spectaculaire winsten en produceert spectaculaire hightech auto’s zoals de nieuwe VOLT.

Ook in de duurzame sector wat nu ook de “internet sociale systems zijn, gaat het geweldig. Wel 28% meer investeringen tot wel 7 miljard zijn er te zien. Facebook heeft al een waarde van 100 miljard nu. En Google en Apple hebben 60 miljard om in de toekomst te investeren.

Obama riep al enthousiast: “Hightech dat is onze nieuwe Apollo”. Of alle amerikanen dat begrepen in de vraag, maar dat het beter gaat voelen ze best. En de nieuwe Volt rijdt 60 km op batterijen en daarna 500 op benzine en dank zij een complete

ommekeer bij General Motors dat compleet was vastgelopen in dikke trucks en 4X4 's. Detroit ademt weer een beetje op en probeert nu ook een "mono-economie als het eerder had" te voorkomen. GM heeft weer een kas van 26 miljard en haar marktaandeel van 2006 is al weer aardig benaderd. En de tent is van top tot teen vernieuwd, een topprestatie, zelfs in de VS-historie. Obama riep het in Detroit staande in de laadbak van een oude pick-up...

OBAMA CS ZATEN ER FORS NAAST

Als je de berichten leest uit de pers die het Witte huis, Clinton en ook de Biden loslieten zie je een pijnlijke reeks voorzichtige stommiteiten. Men was volkomen verrast en had dit scenario nooit geoefend... Wat met zoveel geheime diensten en – agenten eigenlijk een afgang vanjewelste is. Het schaadde het aanzien van de VS enorm en toonde dat de National Security Board een stel slaapmutsen zijn. Hoge Egyptische militairen waren op het moment suprême in Washington en er was voortdurend contact tussen hen en het Pentagon... Wat bitter weinig opleverde kennelijk.

Het laat, ook bij de erop volgende revolutionaire acties zien, dat de VS vleugellam zijn en moreel voor schut staan. Nu moet de grote zwaai dus gemaakt gaan worden en moet men gaan babbelen met de "vertegenwoordigers van de anti-beweging der dictatoren"? Tja wat wil je anders doen? John Kerry noemde het uiterst vriendelijk "een klein beetje verwarring" maar dat leverde veel spot op. We moeten nu dus leven met de idee dat de machtigste man met de dikste atoomknop geen greep heeft op zijn informatievoorziening. Wat een heel akelig idee is en de hele Nato ook schokt... Tot en met Nato-lid Turkije...

HILLARY CLINTON TWITTERT OOK

U kunt mee twitteren op de site @USAAadarFarsi die in het farsi (de taal in Iran) bericht over wat daar gebeurt als er weer onrust is. Daarop geeft de Amerikaanse minister en collegae hun ongezouten mening over de zaakjes van Amadinedad en wel speciaal voor de

jongeren. Het taalgebruik is nog niet "je dat", erg diplomatiek aandoend. Maar Clinton is overtuigd van de invloed van twitteren op de jeugd van onze planeet. Grappig toch dat die jongeren nu zelfs Hillary aan het twitteren krijgen omdat ze nu "een machtige groep blijken te zijn" en omdat zij nu eenmaal op hun manier communiceren: met tweets en via Facebook etc. Zo betrek je die ouwe dozen bij de dag van nu...

Clinton c.s. verwachten er veel van en kijken erg precies naar de invloed ervan. Kijk maar mee op internet en doe ook mee... Twitter is de nieuwe krant!

SCHULD VERSUS GROEI IS THE GAME

De VS zit nu met een schuld van 1645 miljard in de maag: giga-bedragen dus. Maar als je die schuld afzet tegen het BNP, wat de enige goede maat ter beoordeling is, dan ziet het minder griezelig uit. In 2021 zou die schuld in % van het BNP 55% zijn als vanaf nu de groei 3,9% jaarlijks zou zijn. Het zal 66% zijn bij een groei vanaf nu van 3,3% en 76% bij groei 2,8%... En het goede nieuws is dat de groei stijgt...

Let wel: in de EU zijn die percentages nu al gauw ronde de 80/90% en Japan heeft een ratio van ruim 200%... That's the American difference dus! Dit land heeft echt kloden en daarom kan het steeds weer oprabbelen. Daarom smijt die Obama weer een hoop geld in de financiering van de industriestimulering (de weer winst makende auto-industrie!) en in het stimuleren van de consumptie... En het lijkt weer te werken al blijft de WW erg hoog.

OBAMA DOET AAN PROTECTIONISME

Zeer antiliberaal en link voor de wereldhandel en een gruwel in Europese ogen, maar Obama houdt er wel van. Hij is de kampioen op dit gebied van de Amerikaanse presidenten en neemt per maand wel 3 protectionistische maatregelen. Hij doet openlijk aan: "Buy American", dus. Financiert de industrie en publieke werken en tracht zo het banenverlies te stoppen. Heft ook invoerrechten op buitenlandse producten bijvoorbeeld op

Chinese autobanden waardoor China al 100.000 banen minder had. En doen nog veel meer. Ook doen ze aan blokkeren zoals het afwijzen van EADS met de grote brandstoftransporteurs, de vliegtuigen om in de vlucht te tanken... Airbus verloor het contract na zeer veel "sabotage". Hij vindt er veel juridisch handige trucjes uit om zich de Wereldhandels organisatie van zijn nek te houden. Zijn nu wel 80 maatregelen getroffen vooral China (9 keer), dan Mexico (8 keer) dan de Philippijnen en Canada (elk 7 keer), Duitsland en Japan elk 6 keer en Frankrijk en UK 5 keer... En dan elders nog 27 keer andere. Is dat nu geen voorbeeld voor de EU vragen mensen zich af? Tja, nee natuurlijk als je op langere termijn denkt. Want je riskeert een griestop op de handel als het massaler zou gebeuren. Maar ja Obama zit erg moeilijk en speelt het spelletje nou even vals als... de chinezen met hun "ontoegankelijke markten voor sommige producten". Nood breekt wet dus...

GUANTANAMO

Obama liet alles zoals het was...

[Terug naar inhoud](#)

LATIJS AMERIKA

Ook al verdrongen in de media door de Arabische revoluties...

[Terug naar inhoud](#)

OCEANIË

De Arabische revoluties verdrongen in de pers ook dit hele continent...

[Terug naar inhoud](#)

MAGHREB-NABIJE OOSTEN

AL-QAIDA AAN DE KANT OF...

Al-Qaida miste de boot compleet in de Arabische revoluties ook al riep men de opstanden te steunen. Want de jonge initiatiefnemers zijn helemaal niet voor Al-

Qaida geporteerd en zien niets in een terroristische manier van de wereld veranderen. Dus het is een afgang voor ze... Er zijn berichten dat de Al-Qaida strijders uit de revolutielanden naar hun land terugkeren nu en dat brengt risico's van bemoeienis met zich mee. Het grote risico zou kunnen zijn dat als die revoluties vastlopen en de teleurstellingen toeslaan hun kansen keren. Want zij zijn de meesters van het mobiliseren van frustraties en onvrede. Dus het kan nog twee kanten op; de wereld houdt de adem in. De 50.000 wanhopige vluchtelingen aan de grens met Tunesië illustreren wat hun kansen zijn. Italië en anderen stuurden hulpgoederen... Dat moet op grotere schaal gebeuren en ook elders! Dat is een minimum...

DE ZIEKE DICTATOREN

Ben Ali kreeg in Saudi Arabië, op zijn vluchtadres, een herseninfarct en ligt half febr. in coma. Met zijn 1500 kilo goud om hem heen...Intussen moest zijn familie het paleis waarin ze mochten wonen, ook al verlaten en mogen ze niet wegzeuren.

Mubarak verblijft, ook doodziek, in zijn villa in Sharm Al Sjeikh en er is ook nog flinke herrie in de familie. Welingelichte kringen zeggen dat het tussen de beide zoons nu echt niet meer botert... de verwijten gaan over en weer daar. Verder neemt Hosni zijn medicatie ook niet meer en hij wil ook geen dokters zien. Ook schijnt hij flink depressief te zijn. Over zijn vertrek naar een Duitse kliniek horen we ook niets meer; Berlijn zit ook niet te wachten op een net gevallen dictator in het Duitse land. Ook hij en familie kregen een reisverbod intussen...

En uit de nu lopende onderzoeken blijkt dat de familie Mubarak puissant rijk is, dat zij het met OG-deals niet zo nauw namen net als dat hun politieke vrienden deden. De rij met klachten groeit en is schokkend te noemen. En in Europa worden alle financiële transacties die met de beide families in verband kunnen worden gebracht, uitgeplozen. Tegoeden zijn ook al, vooralsnog, bevroren.

De heren c.s. zijn niet bepaald aan een leuke pensioentijd begonnen!

Kadaffi die door Reagan consequent “the mad dog of the Middle East” werd genoemd speelde ook altijd de zieke. Hij werd dan ook omringd door fraaie vrouwelijke bodyguards op zijn reizen en had altijd een of meer verpleegsters bij zich. De fraaie blonde voluptueuze Georgische dame is intussen ontsnapt en Kadaffi moet het zonder haar zorgen stellen. Net nu hij die “care” zo intens nodig heeft...

REVOLTEBLOGGER WERD STAATS-SECRETARIS.

Slim404 heette de Tunesische Twitter-blogger op het net en hij en zijn kornuiten schuwden de kritiek op Ben Ali en kornuiten niet. Ze namen het risico en werden opgepakt. Maar ze “wisten” dat ze enkel gemarteld zouden worden en waarschijnlijk niet gedood. Ze waren al te beroemd. En ook bij de z.g. Piratenpartij aangesloten.

Nu zijn de wegen van de drie uit zijn vriendenkern uiteen gegaan want twee zijn opstandig gebleven en betwisten ook de overgangsregering. Slim niet, hij is kandidaat voor de volgende verkiezingen en doet nu mee in de overgangsregering. Waar hij erg stil van werd...Hij zegt vroeger durfden de mensen niks te zeggen en nu zijn de ministers bang om zich te vergissen. Hij wil er over een tijdje mee ophouden, zijn Megane dienstauto achterlaten en weer internetondernemer worden...Vele jeugdigen zien in hem nu een verrader. De revolutie eet zijn eigen kids en brengt ook erg verschillende mensen voort...

REVOLUTIEBEELDEN

Op een groot plein in de door de rebellen veroverde stad Benghazi staat een enorm TV-scherm waarop continu Aljazeera te zien is. De zender uit Doha die via satelliet de revoluties minutieus volgt... Het CNN van nu , dat het beter doet dan in de Iraakse oorlog met de “embedded journalisten” aan boord van de rollende tanks. Clinton gaf al toe de “informatie-oorlog” te ebben verloren en prees zenders als Aljazeera...

Op het moment dat Kadaffi verklaart dat het Libische volk “van hem houdt” barst een enorm boegeroep los en roept men: “Halve

wilde, moordenaar, donder op!”. En : “De tijd van de stammenoorlog is voorbij, Libië moet modern worden”. En ook: “ Op naar de slag om Tripoli. Allah Akbar”.

We maken mee “op de bank” hoe een revolutie verloopt op vandaag. Ik zap over een 8-tal internationale nieuwszenders via satellieten: van Aljazeera (Qatar), via Press-TV (Iran), naar Euronews, Skynews, France 24 en zelfs “Russia Today”... Wir kontten es wissen...

VERZOENINGSBEZOEK AAN TUNESIË

Niet MAM mocht er heen als eerste, zij had een Tunesisch smetje à la Ben Ali opgelopen... Nee, Lagarde en Wauqiez gingen er op visite om te vragen wat Frankrijk doen kon voor de nieuwe overgangsregering... Sarko was nooit een echte vriend van Ben Ali (wel van Kadaffi overigens...) en zag zijn kans schoon. De persfoto's met de premier die Ben Ali goed kende naast de beide ministers was een lichte schok. Maar de revolutie is geslaagd, “de basis ervan is prima” zei Wauqiez (!) en Frankrijk herbegint in de Maghreb post-revolutionair. Eens kijken wat er gebeurt als die vluchtelingen stroom uit Afrika er aan komt via Libië...;

EN IRAN GING... BOOTJE VAREN.

Twee mochten er door van de Egyptenaren om, door het Suezkanaal, naar Syrië te gaan. Voor een gewoon bezoek en ook van een groep officieren in opleiding... Op het fregat zijn 135 manschappen te vinden en die kan Chinese raketten afvuren en op de verzorgingsboot staan drie heli's. Het is voor het eerst dat Iran militair aanwezig zal zijn in de Mare Nostrum en ook langs de Israëlische kust zal varen... Tot grote opwinding bij Liebermann (min. Van Buiza in Tel Aviv) die dit gewoon een provocatie noemt. Israël liet weten dat men zeer nauwkeurig deze boten zal volgen en ook dat meteen het defensiebudget zal worden bijgeteld. Als er straks weer zo'n voedselkonvooi voor Gaza zou vertrekken dan ... wordt het pas echt spannend. En zal Israël in de internationale wateren ook moeten letten op Iraanse pief-paf-poef...

Natuurlijk mag ook Iran hier varen net als de 5^e vloot uit de VS, maar mijnheer A. uit Teheran geeft weer eens een staaltje weg van zijn onvolprezen timing...

Na twee weken kwamen de boten terug en Amadinedjad prees de revoluties in de Arabische landen. En onderdrukte de opstandjes in eigen land liet kennelijk ook de twee oppositieleiders oppakken; hun huizen waren leeg waarin ze al maanden huisarrest hadden en niemand weet waar ze heen gingen. Karoubi en Moussavi en hun vrouwen zijn nu de stille gijzelaars.. De opposenten zijn gewaarschuwd: als jullie iets doen, boeten die twee daarvoor. Revolutie op zijn Iraans en het was te verwachten nadat in het parlement hysterisch om hun ophanging werd geschreeuwd.

HET TURKSE MODEL IS....IN!

De revoluties in de Arabische landen bewijzen het: het Turkse staatsmodel is in. Scheiding van Kerk en Staat, een sterk leger dat dit bewaakt, een moderne open economie en vrij marktprincipes en globale handel. Natuurlijk kende dit model ook zijn uitglidders maar het hield intussen al 100 jaar bijna. Als je je dit realiseert zie je hoe dom onze negatieve houding naar Turkije was en is... Het land dat in vele opzichten "de brug" tussen de Arabische wereld en Europa kon zijn, werd te licht bevonden. Al lopen de onderhandelingen nog wel...

Nu is het natuurlijk niet meer mogelijk een model NOGMAALS op te drukken na al die onderdrukking van bijna 40 jaren met steun van het westen. Dus zal het kiezen niet eenvoudig en snel "gefixed" zijn en, zullen er ook de nodige "locale modellen" opduiken. En de Moslimbroederschap kijkt en wikt en weegt... zowel haar gematigde vleugel als haar radicale vleugel. Want zo zit het daar ook in elkaar.

ERDOGAN POETST HET LEGER SCHOON

Erdogan ligt lekker in zijn land met zijn eerdere 47% en nu zelfs met nog meer, zegt men. Hij gaat een derde mandaat binnenhalen. Er zijn nogal wat leger officieren

ongerust over zijn "religieuze koers". In stilte liet hij al 10% van de officieren gevangen zetten. Er is een voortdurende spanning tussen het leger, dat de scheiding van Staat en Kerk bewaakt, en de regering van nu. Ook checkt hij voortdurend het internet en spoort tegenstanders daarop zorgvuldig op.

OOK SYRIË WIL DE BOM!

In 2007 smeten de Israëli's een hoop bommen op een in aanbouw zijnde nucleaire site en Washington is met hun overtuigd: ze zoeken ook de bom daar. Maar gezien de huidige spanningen in het MO is men in deze kwestie erg voorzichtig want ook Israël verschaftte zich "stiekem" de bom tot grote boosheid van de arabieren. Maar in Washington ligt er nog een wat vergeeld plan om sancties tegen dit land... Niemand heeft er nu zin in en, ook Syrië is een jong, arm, werkeloos en ontevreden land met een echte dictator...

[Terug naar inhoud](#)

TRENDS/TECHNOLOGIE

PUUR FIETSEN

De nieuwste trend op fietsgebied: de fiets in pure vorm zonder een enkel accessoire, zonder versnelling, een doortrapper ook en zelfs zonder remmen! Het is een rush geworden in de "milieu's" van de moderneren en de artiesten in bijna alle grote steden. Remmen doe je bij voorkeur door "skid" te doen. Dus je legt alle gewicht naar voren op de doordraaiende pedalen(!) en remt door het achterwiel dus te blokkeren. Wat erg slecht is voor de knietjes. Maar dat mag de pret niet drukken in deze combinatie van fietsen en skiën... Het ding is uitgevonden in New York door de particuliere postbezorgers die supersnel post en kleine dingetjes bezorgen per fiets. En deze gekkigheid "het fixie rijden" waaierde via het net uit over de wereld. Pas dus op als u nog wandelt of gewoon fietst (zoals ik) in de grote stad... U herkent ze aan het supersnel ronddraaien van de benen, de hoge speed, die lollige blik in de ogen, dat supersportieve

in hun verschijning en vooral aan hun belachelijke manier van remmen... Goed voor de bandenproducenten en druk voor de neurochirurgen. De mens is een maf dier!

ALLES MET UW WIJSVINGER DOEN

Twee ingenieurs hebben al veel bankmensen overtuigd: met een algemene kaart waarop al uw data staan en uw wijsvinger is het mogelijk alles transacties te verrichten op een safe manier. Natural Security heet hun bedrijf. Die kaart is op afstand uitleesbaar dus u laat hem gewoon in uw zak of tas. Ze willen nu ook de overheid overtuigen om de Carte Vitale ook zo te gaan doen (is de kaart voor de ziektekostenverzekering). Is dat wel safe vraagt men zich af? Wel, zij kijken niet enkel naar de tekening op de huid maar ook naar het vatenpatroon. En dus niks meer PINCODE. En wat volgt er daarna? Wel u identificeert zich gewoon met uw mobieltje en uw vinger. Wordt het toch nog leuk!

NIET RECHTOP? ALARM GAAT AF!

Hoe vaak riepen onze ouders niet: Ga rechtop zitten! Want ze wilden geen kids met rugproblemen; de helft van de mensen heeft regelmatig rugpijn. Nu vond een Duitse universiteit een apparaatje uit ter grootte van een luciferdoosje dat je op je rug kunt vastmaken. En als je dan uit de ideale houding "vertrekt" gaat er een alarmpje af als u meer dan 60 seconden "scheef staat". Men wil het nou ook nog met een GPS uitrusten en met een geheugen om te onthouden waar de gebruiker zich "onjuist ophield". Zo kun je hem/haar een overzicht geven van waar het steeds fout gaat. Mogelijk is het ook een middel om notoire zuiplappen te beschermen voor inslapen in de kou na een bacchanaal...

STARDUST KUST WILD 2.

Stardust reisde 7 jaar richting komeet Wild 2 en op Valentijnsdag pikte hij (via foto's en observaties) wat stofjes van de huid van Wild-2. De analyse werd op aarde ontvangen en nu weet men meer over de formatie van kometen. Hij kwam ook al langs de komeet Tempel 1 zes jaar geleden

en ook daar werden foto's gemaakt van de resultaten van een verdere botsing op die komeet. In alle stilte verkent NASA ons verre verleden en beweegt zich op dozijnen jaren reisafstand van onze roerige aarde, om onze oorsprong te zoeken...

DE BOL DIE DE METER VERVANGT...

Het is een bol van silicium die uiterst nauwkeurig is gepolijst: op de atoom nauwkeurig! Mogelijk gaat hij de standaardmeter uit Parijs vervangen die uit iridium is gemaakt en die toch bleek te veranderen; een pietsie dus, maar dat kan niet als je een internationale standaard bent. Er is acht jaar aan gewerkt... De nauwkeurigheid is nu tien keer groter en in dit verband spreekt men over het getal van Avogadro. Dat is het aantal atomen in 12 gram van Koolstof 12... Gooi het maar in uw petje, maar wat een meter precies is vertelt ons straks die mysterieuze bol.... Misschien. De geleerden moeten het nog eens worden eerst.

HET CELLENPISTOOL

Voor een snellere genezing van grotere brandwonden is er nu een "cellenpistool". Dat wordt gevuld met huidcellen (stamcellen) van nog goede huid en daarmee spuit het die cellen over de verbrande genezende huid uit... Daardoor is de littekenvorming wordt er fors door versneld wat de overlevingskansen veel hoger maakt. Het komt uit Pittsburgh (VS) en het versnelt de genezing van zware verbrandingen enorm. En het risico op infecties ook. Tja, de medici zijn gelukkig erg actief en de inventiviteit in die technologische sector is ook groot.

SEXLOZE LANDBOUW

Een groep van Franse, Amerikaanse en Indische wetenschappers hebben nu de mogelijkheid gevonden om een plant te klonen dus zaden te produceren die een kopie van de moederplant als resultaat hebben. Dus boeren kunnen in de toekomst als ze die planten verbouwen de zaden er van gewoon opnieuw zaaien zonder de "industriële" weg van bevruchting etc. En

zonder enig kwaliteitsverlies dus zoals wel vaak het geval is bij genetische manipulatie. Dat zal echter de zadenindustrie niet daverend gaan bevallen... Remmende vooruitgang voor hun. De een zijn dood is...

GROENE ENERGIE ZONDER STOP-CONTACT

Het apparaatje van SIGNA Industries bevat een beetje soda en silicium en als u er een paar druppeltjes water in doet maakt het waterstof dat weer in een brandstofcelletje wordt gestopt... En zo maakt u elektriciteit om direct uw mobieltje op te laden. En nog veel meer ook in de Sahara en de jungle zonder stopcontacten. Dat maakt wild reizen nog leuker en... veiliger!

FIBER OP UW WONDEN

Vroeger werd er vaak materiaal vastgeniet op een wond wat niet zelden zenuwpijn kon veroorzaken vooral bij herniaoperaties. Nu is er een plaatje van fiber uitgevonden door een Frans-Duitse combinatie dat je met een soort pasta vastmaakt en dat op natuurlijke wijze verdwijnt in het lichaam. Veel goedkoper, pijnlozer en minder link. We krijgen nog ooit het eeuwige leven op aarde!

KOPER TEGEN BACTERIËN

Koper is erg hygiënisch en in kranen houdt het wel 90% van de bacteriën tegen. Ook staphylococci en ook het HIN1 virus... Het is ook effectief voor deuren die vaak de bacterie mee verspreiden. Niks nieuws want de Romeinen en de Azteken gebruikten het metaal ook al voor hun toiletartikelen en om keelpijn te bestrijden. En kopersulfaat spuit je ook in wijngaarden. Nieuwe studies bevestigen dit alles dus,, we gaan weer aan het (dure) koper, vooral in ziekenhuizen!

[Terug naar inhoud](#)

TOPICS/CAPITA SELECTA -HET ANDERE GEZICHT VAN WIKI-LEAKS

De vroegere rechterhand van Assange schreef ook zijn boek: Inside Wikileaks geheten dus en zo werd hij de klokkenluider van Wikileaks. En ook hij wil mogelijk wat geld verdienen nu het ijzer nog heet is... Hij zet de historie even op een rijtje: de wapenfeiten dus:

10/06 worden de plattegronden van Guantanamo gepubliceerd.

12/07 de auteur komt Assange tegen op de Chaos Computerclub in Berlijn.

12/07 ook een stel documenten over fraude door een presidentskandidaat in Kenia

01/08 1600 rekeningen van geldverstoppers op de Kaaiman eilanden.

11/09 info over de twijfelachtige methoden van een Duitse farmaceut bij het aanprijzen van zijn medicamenten bij artsen

4/10 video over het vermoorden van burgers door het VS-leger

7/10 de beruchte 400.000 diplomatieke "cables" worden publiek gemaakt

8/10 de auteur Domscheit-Berg wordt uit Wikileaks gegooid door zijn goede vriend Assange.

En dan komt een verhaal over het werken bij deze club in de illegaliteit: het steeds wisselen van domicilie, het je vermommen, het dag en nacht werken, het slechte eten dat Assange serveert, de weigering van A. om openheid te geven over zijn financiën, de seksuele gewoonten van A. (niks abnormaal dus), het enorme amateurisme van de club dat zo'n enorme klappers produceren kan... En ook de steun van de The Anonymous, een nogal fascistoïde organisatie die de o.m. de Scientology Church aanvalt.

En natuurlijk vooral dat hij denkt dat A. zijn idealisme inruilde voor het grote geld... Wat hijzelf met zijn site Open Leaks nooit zal doen. Hij bezweert dan ook dat hij nooit rechtstreeks zal gaan publiceren, maar dat steeds zal doen via bestaande, betrouwbare media. Dus weer een idealist minder of er nou net eentje méér? We zullen het zien, zeker nu er steeds meer "leaksclubs" op het tapijt komen.

Intussen blijkt dat er een gereede kans is dat de Amerikaanse militair die stevig naar Wikileaks "lekte" en die nu in het gevang

zit , beschuldigd wordt van “samenwerking met de vijand” waarop de doodstraf kan volgen. Hij kreeg al 52 jaar voor het “lekken” van een video waarin we Amerikaanse soldaten onschuldige burgers zagen doodschieten...

Daar wordt een gewoon mens die nu eindelijk eens zelf zag hoe de zaak bedonderd wordt, echt stil van. Obama niet overigens.

PAS OP: EEN KRACH BIJ DE SNCF!

Bavarez de Franse econoom-publicist doet in Le Point een schokkend boekje open over de SNCF, nu en morgen...

Het treinvervoer is weer uiterst modern op vandaag: snel , goedkoop en ecologisch verantwoord transport, zowel “buiten” als “in” de grote agglomeraties. Vele landen investeren enorm hierin van Rusland tot Californië, via Brazilië, Marokko en Saudi-Arabië. China bouwt op zijn eentje nu 52 metro's en stopt 100 miljard \$ in zijn spoor om te komen tot een net van 16000 km spoor van “zeer hoge snelheid” (380 km/uur).

Frankrijk had een enorme voorsprong door zijn kennis en ervaring. Maar het bleef steken in zijn TGV-glorie, verwaarloosde de vracht, de service aan de klanten en de andere spoorlijnen. Op tijd rijden: 90% voor de TER en de Transsiliën, maar slechts 89% voor de TGV's en de Corail's. De schuldenlast is enorm: RFF wel 28 miljard en SNCF nog eens 9,5 miljard... Alstom verliest vlot terrein aan Siemens, zie het recente gedoe bij Eurostar. En de Deutsche Bahn doet het voor méér personen, met meer service en voor minder geld.

Omdat er niet geschakeld wordt neemt het risico van meer ongevallen snel toe. SNCF vervoert per dag 6 miljoen mensen en de anderen nog eens 800.000. De rails is veelal van 1940 en het onderhoud werd met 20% verminderd. Het aantal brokken neemt ook toe: in 2006 0,24 incident per miljoen treinkilometers , in 2009 was dit al 0,33.

Het lijkt hier op de nare toestand in het UK waar met een groot ongeluk de onderste steen boven kwam... verwaarlozing alom

heette het daar. Iedereen wijst naar de ander en dus... gebeurt er bijna niets.

Het spoor en ook de havens lijden aan “de Franse ziekte” lage productiviteit en steeds hogere salarissen en monopolistengedrag. Het onderhoud en de investeringen zijn stevig achter geraakt en er ligt teveel nadruk op de TGV alleen. Ook hier investeringen in verliesgevende lijnen om eco-redenen.

Er moet met urgentie een hoop gebeuren: een nieuw veiligheidsbeleid, oppakken van de vrachttak, en opheffen van het “speciale statuut” voor medewerkers. Even pas op de plek voor nieuwe TGV-lijnen, en meer doen aan de rest van het net, een ander (meer doorzichtig) prijsbeleid, een meer ondernemersachtige aanpak en stop met het risicomijdende gedrag.

Bradel de beroemde Franse historicus schreef ooit: “Frankrijk dat is zijn verplichte school en zijn spoorwegen”. Wel, zegt Bavarez, de school is al een probleem en nu dreigt ook het spoor nog af te glijden. Dus SNCF: alarmfase EEN.

KOLONIALE RESTANTEN?

Ze zijn er hier en daar nog, die resten van de rijken en machtigen die vroeger gewoon alles pakten waar het voor hun mooi genoeg was. De indianen in Noord-Amerika weten er alles van en later ook de bewoners van Zuid-Amerika , in de tijd van de “big stick policy” , toen de VS gewoon een bak mariniers op je strand zetten als je iets politieks of economisch niet goed deed naar hun zin. De Bananencompany werd er groot mee...

En nu lezen we over de Italiaanse modiefamilie Benetton die in Patagonië zo'n 250.000 schapen houdt en 16.000 koeien. En daarvoor zijn 340.000 hectaren nodig, dus een gebied van honderden kilometers. Gekocht en betaald, dat spreekt voor zich. Maar er is hier een indianengroep, de autochtonen, die bezit niet erkent: de aarde is van niemand dus van iedereen. Simpele filosofie van de mensen die hier al eeuwen wonen. En recent bleek dat de Benettions wel 991.000 hectaren kochten voor 80 miljoen dollars. Ze geven werk aan 600

mensen, merendeels ook Mapuche indianen en die kregen ook water en elektra van hun. Ze zorgen dat de 1000 ton wol per jaar “geogst” wordt die dan naar Italië gaat voor hun modebusiness. Dat zorgt voor 10% van hun totale behoefte. Ze zijn trots op hun bijdrage aan de ontwikkeling van Patagonië natuurlijk en begrijpen weinig van de boosheid van een toenemend deel van de Mapuchestam. De affaire knaagt ook aan hun goede reputatie, zeggen ze met spijt.

Tja als je 11 miljard dollar omzet maakt met 90.000 mensen in dienst in mode, restauratie, sportveldbekleding en openbare werken, dan snap je niks meer van simpele indianen.

Deze stam was al zeer strijdbaar tegen de regering van Argentinië in de 19^e eeuw toen hun land werd “gepacificeerd”. En daarvoor waren ook de Spanjaarden aan de beurt geweest: ze kregen het land nooit echt te pakken, deze stam was hun te sterk en koppig. Dus er is sprake van een traditie. Maar er zijn nu nog maar 75000 Mapuche over en er zijn in totaal 40 miljoen Argentijnen... klein minderheidje dus.

De media interesseren zich steeds meer voor de kwestie die politiek steeds meer de aandacht trekt: klein Duimpje tegen de reus dus.

Een Benetton wilde nu een Mapuche echt paar dat deze strijd aanvoert wel een fors stuk land geven tegen “vrede”. En wilde daarbij een garantie van de overheid dat zij die twee indianen stil hielden. Maar dat durfde de overheid echt niet, politiek te link dus. De deal vond dus niet plaats. Nu is er een guerrilla uitgebarsten: de Benettons weigeren nu nog verder stroom en water te geven aan indianen rond hun bezit en de indianen protesteren en ageren in de media. Dit alles is nu het symbool geworden van de “uitverkoop van Patagonië” ... want er zijn meer “kolonialen” zoals een Franse popzanger die er veel terrein kocht. De Mapuche exploiteren nu een kleine FM-zender en vertellen nu hun stamgenoten dat de Benettons enkele wegen met prikkeldraad afzetten om het vervoer te blokkeren over hun terrein. Daardoor kan

men niet meer bij de enige plek met water komen...

Nu probeert de regering met grondruil een oplossing te vinden, maar dat lukt niet zo best. De Benettons hebben intussen publicitair een enorm probleem en staan te kijk als middeleeuwse feodalen met rare, brute streken.

De botsing is een hard feit en wie dit gaat winnen is maar de vraag. Het verhaal van de Benettons is gewoon niet meer goed genoeg: Klein Duimpje is aan de winnende hand, gesteund door de publieke opinie. De politiek durft nu ook niks meer..

Een illustratie van “grenzen aan de macht en het geld”, een leuk verhaaltje in deze nieuwe tijd van revoluties.

DE BANEN VAN DE NIEUWE ECONOMIE

Facebook met zijn gigantische beurswaarde en zijn honderden miljoenen klanten geeft aan 2000 mensen werk! Twitter ook al zo'n succesnummer heeft 300 werknemers, E-Bay 17.000 en het maken en verkopen van I-Pods geeft aan 14.000 mensen werk. Toch produceren deze organisaties wereldwijd best veel “happiness en amusement/ontspanning”! Het is dus economisch nogal wat anders dan bijvoorbeeld in de auto-industrie met zijn fraaie bolides voor ook miljoenen mensen, maar waar dan ook nog tientallen miljoenen mensen werk van hebben!

Dus de “nieuwe economie” heeft als kenmerk: weinig werk, weinig CO2 uitstoot etc. en toch enorm veel klanten waarvan er vele best “happy” zijn met het gebodene.

Vandaar de kreet: “Internet makes you happy and not that damned money-rush” Behalve als je werkeloos bent natuurlijk...

[Terug naar inhoud](#)

-CO-2 , KLIMAATVERANDERING

28 RAPPEN ERBIJ IN ZWITSERLAND!

Ook in dit land is CO2 uitstoot een belangrijk politiek punt. Men wil 20% uitstootvermindering bereiken in 2020 en dus, naast rechtenpolitiek, ook maatregelen invoeren

om de uitstoot te verminderen. Dus komt er nu (weer) 28 (=centimen) rappen op de benzineprijs doen... Wat ook hier niet tot grote vreugde voert. Intussen zorgt Kadaffi er voor dat deze verhoging in het niet valt bij de prijsverhoging die de revolutie veroorzaakt.... De wereld is een dorp waarin elke rimpel op elke plek, voelbaar is geworden.

[Terug naar inhoud](#)

-MIGRATIE

DE REVOLUTIE-EMIGRATIES

De eerste golf kwam met de boot naar Lampedusa (Italië) en uit Tunesië. Intussen zijn we la, half februari, rond de 500 wat tot stevige paniek in de EU aanleiding gaf. Nee, die doden die er ook vielen toen een boot van de kustwacht van Tunesië over een scheepje vol vluchtelingen heen voer en met opzet, daarover hoorden we niets. Toen de vluchtelingen aan land kwamen werden ze opgepakt door Frontex, onze Europese deurbewaarder in het zuiden en moesten hun papieren tonen, hun data geven en hun vingerafdrukken. Dat is al langer gewone procedure. Daarna mochten ze het eiland op en ze bleken erg beleefd te zijn, hadden zakgeld en betaalden wat ze consumeerden en dankten Lampedusa zeer vriendelijk voor de "gasvrijheid". Ze liepen zelfs met een provisorisch spandoek met er op: Merci Lampedusa!

Ook legden ze iedereen uit dat ze gewoon werk willen omdat er thuis niets is en ze vezen dat het voorlopig niet verandert. Wat ze goed gezien hebben.

De middenstanders op Lampedusa waren na de eerste schrik, best in hun nopjes: ze kregen zo eigenlijk een vervroegd toeristenseizoen vonden ze.

In Brussel was het even chaotisch: Italië wilde natuurlijk meteen poen en ze kregen 150 miljoen en ook versterkt optreden van Frontex werd beloofd.

Zo verliep dus de "generale repetitie", want het gaat natuurlijk stormlopen met al die revoluties. Dus Turkije, Griekenland, Italië, Spanje en Frankrijk maken jullie je borst maar nat.

En wie legt die arme duvels nou uit dat in de EU ook een WW heerst van 8 à 10% op de meeste plekken? Dat ook hier de jongeren vooral arm en werkeloos zijn... En dat ze dus gewoon snel weer terug moeten.

We gaan de supertest tegemoet van al die forse immigratiewetten.

Tja de EU kan niet het omgekeerde terug doen, want we hebben te weinig kids. Maar zou het nou lang duren voor de eerste West-Europese werkelozen naar Noord-Afrika zullen gaan. Zoals vele Duitsers al deden toen ze hun werk vonden in Zwitserland en zelfs in Polen.

Migratie wordt weer een hot item wedden? Frankrijk wilde wel "een beperkt aantal jongeren opnemen" klonk het. Als compensatie voor de nogal vriendelijke relaties van Parijs met de dictator Ben Ali...?

DE IMMIGRATIERAMP IN "ONS" ZUIDEN

En inderdaad, toen Libië begon te koken begon een ware uittocht over de Libisch-Tunesische grens. Daar liep een oude imam over een stuk omgewoelde grond en vertelde over de hier in alle haast begraven vluchtelingen die het niet haalden. Hij moet de honden weggagen die lijken aanvreten... En zegt met droefheid dat men van de helft niets weet: geen naam, geen herkomst en geen bestemming. Dit gebeurt er net even onder de EU-grens.

In Griekenland deelt een kerkelijke club dagelijks 3000 koppen soep ui aan hongerige vluchtelingen en liggen er ook een paar dozijn in tenten... in hongerstaking. Om een verblijfsvergunning af te dwingen. In de lokale politiecellen liggen tientallen, mannen, vrouwen en kinderen, op de grond. De bewakers betreden de stinkende ruimte enkel met mondmasker en handschoenen.

Velen kwamen, met door runners duur aan hun verkochte, opblaasbare bootjes over de Evros rivier. Die liggen nu op de oever in vele kleuren en opgestapeld. Diverse vluchtelingen vrozen hier ook al, uitgeput, dood.

In 2010 kwamen er hier al 47.000 aan die Frontex arresteerde en registreerde. Artsen

zonder Grenzen deelt her nooddrantsoenen uit als gaat het hier over een natuurramp. En in "overspoeld Griekenland" groeit de frustratie. Ook over de latente houding van de EU...

Nu halen Frankrijk en ook Spanje en de VS 5000 Egyptenaren met boten af in Libië om ze naar huis te brengen en zetten daarbij ook helikopters in. Om te voorkomen dat ze naar "ons" komen. Een grote groep gastarbeiders uit Bangladesh lijkt verloren... wie transporteert hun naar huis? Er kwamen sinds einde febr. al 95.000 personen uit Libië en een forse hoeveelheid Egyptenaren gingen al met de bus naar Djerba en dan vliegend naar huis. Tunesië telde ca. 40.000 van hun landgenoten die huiswaarts kwamen.

De "vesting Europa" houdt zich sterk en zwijgt over het drama dat al meer dan een jaar duurt en nu enorme vormen aanneemt. Onderwijl debatteren populistten over hoofddoekjes en burka's..en andere flut. Dit is het "elitaire, beschaafde Europa dat de islam vreest en achterlijk noemt en iets deed om dit te voorkomen. En nu ook nog nauwelijks iets om het op te lossen. . Straks kunnen we echter niet zeggen "Wir haben es nicht gewusst" als deze mensen en hun nakomelingen ons zullen aanspreken over deze humanitaire catastrofe...

ITALIË: ER KOMT EEN BIJBELSE EXODUS

Rome klaagde al eerder bij de EU en vroeg geld om de 6000 Tunesiërs op Lampedusa te "ontvangen". Nu roept het om alarm omdat het vreest dat met een "open Libië na de val van Kadaffi" mogelijk wel 200.000 à 300.000 Libiërs het land verlaten en naar "ons" willen komen... Nu al verlaten velen het land en gaan naar Egypte en Tunesië..

Maar als de stroom Sub-Sahara emigranten, vrije doortocht door Libië krijgt, dan wordt het echt paniek aan de zuidelijke EU-grenzen... Want u weet het: Kadaffi liet zich 5 miljard betalen door de EU om die stroom discreet af te knippen in zijn land. En als de poortwachter K. , die vaak politiek dreigde met "doorlaten" dat niet meer kan/zal doen, wat dan?

Mogelijk weet nu Geert en co de oplossing... En stel u voor de politieke herrie die in de EU en elders gaat ontstaan als duizenden hongerige en zieke mensen aan onze poorten kloppen en wij die moeten tegenhouden, voeden en.. terugsturen? Dat wordt nog heel politiek spannend en gaat nog regeringen in de EU de politieke kop kosten. We gaan binnenkort dus zien wat immigratiedruk ECHT is! En wat we 25 jaar wegstoppen...

DE IMMIGRATIE IN NEDERLAND

In 2010 kwamen er weer 150.000 immigranten, sinds 2006 weer een plusje in deze stroom. Vooral uit oude en nieuwe lidstaten van de EU: Polen, Bulgarije en Roemenië. De Emigratie is na drie jaar van stijging minder snel geworden. Ca. 118.000 Nederlanders vertrokken naar vooral andere EU-landen. Dus 16,7 miljoen + 80.000 méér dan in 2009+48. 000 (natuurlijk overschot). Dat laatste daalt gestaag door een laag geboortecijfer als in Duitsland. Limburg zit duidelijk in de min qua bevolkingsgroei elders is het nog in de plus.

Zou de PVV ooit een precies commentaar geven op deze cijfers en ook ooit spreken over wat er in Japan en nu ook Duitsland gebeurt? Ik vrees van niet.

[Terug naar inhoud](#)

-DEMOGRAFIE

DE KRACHT VAN DE DEMOGRAFIE

Er zijn diverse factoren van belang voor welvaart maar de gezonde demografische opbouw is, blijkt steeds vaker, een cruciale. Sinds 20 jaar is het BNP van de VS met 65% gestegen, in Duitsland maar met 34%... en in Japan maar met 21%. Maar kijk je naar het BNP/inwoner dan is dat in de VS met 33% gestegen gelijk aan Duitsland met ca. 29%.. en wat hoger dan in Japan met zijn 17%.

China krijgt dat ook door en wil voorkomen oud en grijs te worden vóór het rijk is. De gem. leeftijd daar is nu al 35 jaar: India kent 25 jaar en in Afrika en het MO is dat ook zoiets. De groei van de bevolking in China

is nu 0,5% en dat is minder dan in Frankrijk met zijn 0,7%. Maar ook al doen ze 10% econ. Groei in de komende 10 jaar, hun BNP/inw. zal dan nog pas 17000 \$ zijn. Dus is China nu ook aan het bekijken hoe te komen tot een betere demografie.

In de EU zijn de verschillen nogal groot ook op demografisch gebied. Vooral tussen Duitsland en Frankrijk... Ook in de markten hoor je het nu al: een foute demografie is slecht voor je cijfertjes bij de ratingcubs aan het worden..

-REVOLUTIES

..... RONDJE REVOLUTIE MAGHREB/MO

VOORAF:

'De revoluties bereikten nu ook de belangrijkste olie-regio ter wereld!'

" In het centrum van Marseille protesteerden honderden Libiërs tegen Kadaffi en riepen: " Kadaffi degage" (=donder op) en "Sarko/Marie-Alliot complices" (Sarkozy en MAM zijn K. vriendjes). De Arabische revoluties is vanuit hier ook maar een zee'tje breed weg.

Saudi-Arabië en andere oliereuzen

De oude zieke koning van Saudi-Arabië kwam na 3 maanden in een buitenlands ziekenhuis naar huis terug. Hij liet net voor zijn aankomst bekend maken dat de sociale voorzieningen aanzienlijk verbeterd worden. Er is daar nog geen vol plein met revolutionairen maar het gromt daar ook onder de jeugd.. en in Koeweit was er ook al protest te horen.

Gelukkig pompen ze hier het verschil in olie door de troep in Libië wel er "wel even bij" (1,7 milj. barrel/dag). De koning zei dat ook ter geruststelling tegen de wereld die zich zeer veel zorgen maakte daarover. Want zonder genoeg olie gaan we nu echt op de platte bek. Clinton, Cameron en Obama riepen ook al dat ze, om " die gekke Kadaffi stil te krijgen, nu een "no-fly-corridor gaan inrichten" en ze trekken nu ook hard aan de NATO voor medewerking. Zo kunnen ze Kadaffi uit de lucht knallen als hij weer "zijn" oosterse olievelden wil bombarderen of

chemische wapens wil loslaten... Op de achtergrond doemt nu het beeld op van Bush en Rumsfeld die ene Saddam, die ook "gek geworden was", een forse lading bommen op zijn kop gooiden. En nu worstelt de VS nog met een slecht imago en een afgrijselijke hoop doden in Irak en eigen gelederen. We zijn hier weer vlak bij dus en de VS weet dat er nog veel meer onrust gaat komen en "laat zijn spierballen maar weer eens zien". En Iran ziet toe met zijn oorlogsschepen in... Syrië en oefent samen met de Syrische marine. Leuk clubje daar in de Middellandse Zee even "om de hoek van de EU-zuidgrens". Sarkozy leest weer even zijn niet-aanvalsverdrag met Qatar en zorgt dat zijn pief-paf-poef in Bahrein , naast de Amerikanen, ook goed in conditie blijft...

Immers, u weet het : "De democratie brengen" loopt met "olie" al eeuwen veel gesmeerder dan met "droog zand".

DE REVOLUTIONAIRE BRANDHAARDEN , EEN VOOR EEN.

Tunesië

Schets:

Republiek, Ben Ali regeerde sinds 1987.

10, 4 miljoen inw. ; gem. leeftijd 28 jaar; groei 1,9 kids/vrouw (!) en levensverwachting 75 jaar.

BNP 33 miljard; BNP/inw. 3200 \$.

98% moslims, 2% christenen/joden.

Het herstel naar normalere verhoudingen begint en die 500 Tunesiërs in Lampedusa geven aan dat men nog niet superveel vertrouwen heeft in snelle verbeteringen. Ook vroeg de Tunesische regering aan de Saoediërs of ze konden bevestigen dat Ben Ali dood zou zijn: het antwoord kwam snel, hij leeft in coma.

De onrust bleef, vooral in Tunis. Na een paar weekjes betogen en rellen vielen er weer 5 doden. De eis was dat Ganouchi, premier van de overgangsregering, vriend van Ben Ali, weg moest.... En hij vertrok.

Het jonge volk drukte door...

Daarna stapten er nog meer op... en bleek de onrust nog lang niet weg te zijn. Er moet snel een "grondwetgevende vergadering" komen waarin alle partijen zitten anders kalmeert het land niet, lijkt het.

De rebellen willen de top "geheel Ben Ali-vrij" krijgen en dan verder gaan...De oude garde heeft alle krediet verloren.

Egypte

Schets:

Arabische Republiek. Mubarak aan de macht sinds 1981.

75,5 miljoen inwoners; gem. leeftijd 24 jaar, groei 2,8 kids/vrouw; levensverwachting 71 jaar.

BNP 128 miljard; BNP/inw. 1700 \$ zeer grote inkomensverschillen. Vaak voedselrellen.

99% Bedoeïenen en berbers, 94 % moslims (vnl. soennieten) en 6% andere vnl koptische christenen.

Het probleem is hier niet zozeer een dictator met een relatief kleine klik, nee, het gaat hier om een breed, goed georganiseerd compleet systeem dat het hele land in bezit heeft genomen. Waarin het leger en de geheime dienst een belangrijke macht zijn. Dat zien de intello's van dat plein best wel, maar de straatarmen kennen het leger als weldoeners die hun dagelijks eten goedkoop verkopen aan hen en daarmee werd hun hart gekocht. De idealen van het plein dat is er ver van hun weg. En het wegsturen van Bouteflika, sinds 10 jaar aan de macht, zal dus nauwelijks iets helpen en betekenen. Hij is ook machteloos tegenover het corrupte systeem. Er is hier een zeer groot werk te verrichten om dit land daadwerkelijk te moderniseren... En de bevolking is veel diverser in hun politieke opvattingen dan steeds gesuggereerd door hen die naar buiten, (lees het westen), graag verkopen: "Het is of "onze dictatuur" of de radicale islam!"

Egypte heet dus hier wel; "Een democratie in uniform", en dat doelt op dat almachtige leger. De militaire Raad het hoogste orgaan "in de overgang" is ook een stel hoge

officieren. Het zijn zo'n 24 hoge officieren met een executiefmité van vier oudere krachtpatsers: Maarschalk Tantoui uit de Luchtmacht, Hafez Mohammed van de luchtverdediging, Seif-el-Din van de Marine en viceviceadmiraal, hoofd van de Staf ook uit de luchtmacht.

De Luchtmacht heeft 30.000 man 461 gevechtsvliegtuigen en 125 vechthelicopters. De Marine heeft 18.500 man, 51 oorlogsschepen en 4 onderzeeërs. Landmacht: 340.000 man (plus nog een keer zoveel als reservisten), 3700 tanks, 5200 geblindeerde voertuigen en 4500 stukken geschut.

Dan zijn er nog 150.000 onder de commandant van de luchtmacht en 400.000 paramilitairen. Wel dat is geen kattenpis en het was eerder ook Israëls schrik, dus mogelijk straks weer?

Een zeer divers samengesteld panel van opstandige, moet zich uitspreken over enkele weken over grondwetwijzigingen en enkele dagen na hun start werd gemeld dat men goed opschiet. Het leger gaat zich nu ook terugtrekken en de Moslimbroederschap plant nu ook de oprichting van een politieke partij. Zij spelen het "doucement".

Deze "Frères" zijn in 2010 niet aan de bak gekomen bij de verkiezingen, het werd ze gewoon onmogelijk gemaakt. Ze zijn opgericht in 1925, werden in 1954 verboden en haalden in 2005 88 van de 450 zetels (20%). En nu worden ze weer voor "vol" aangezien... Zoals in Algerije en Marokko waar "hun geestverwanten" ook in het parlement zitten..

Egypte deed ook enkele uren per dag de Gazastrip open voor terugkeerders en gaf Iran toestemming met twee oorlogsschepen door het Suezkanaal te varen naar... de Middellandse Zee. Richting Gazastrip en ... Israël? Dat land is nu erg ongerust en ziet nu Egypte, de oude bondgenoot, heel anders reageren....

Algerije

Schets:

Democratische republiek, Bouteflika aan de macht sinds 1999.

33,5 miljoen inw. ; gem. leeftijd 23 jaar, levensverwachting 73 jaar en groei 2,1 kid/vrouw (!). 18% jonger dan 14 jaar. 99% moslim (soennieten) BNP 125 miljard; BNP/inwoner 3700 \$. Olie/gas betekent 79% van de inkomsten en 98% van de deviezen. In kas aan deviezen 155 miljard \$. WW 25% onder de -30 jarigen. Wel 75% is afhankelijk van voedselhulp. De industrie was in 2000 nog 20% van het BNP, nu is dat nog maar 5%. Maar de diversificatie v. d. industrie schrijdt wel voort.

Hier was het ook al onrustig en werden ook al de inkomens verhoogd en de subsidies verbeterd. Daar is de sociale mix ook uiterst explosief en is er ook zo'n machtig leger dat ook hier economisch zeer diep is geworteld. Intussen slaat in Algiers de oproerpolitie er ook al flink op en Bouteflika slaapt ook niet meer rustig.

Maar er is een redelijk vrije pers en ook een , niet dodelijk gebreidelde oppositie hier. Men heeft ook redelijk veel respect voor Bouteflika die sinds 1999 aan de macht is. Maar men haat het systeem dat hier sinds 1962 heerst. B. nam eerder stevig afstand van de macht van het leger, maar slaagde daarin niet geheel. Hij breidelde , jaren geleden, het radicale FIS ten koste van 150.000 doden en bouwde daar bij een deel van de mensen veel prestige mee op. Hij is als persoon dus niet breed een gehaat iemand zoals Ben Ali en Moebarak wel waren. Hij tracht de economie snel te hervormen maar het spul is weerbarstig en de corruptie is echt enorm. Hij deed de buitenlandse investeerders wel schrikken met zijn bureaucratie, zijn eisen van medebezit en de aanwezige corruptie.

Toch is nu de zaak explosief: de WW, de armoede en de corruptie zetten kwaad bloed in dit rijke land. B. beloofde intussen de staat van beleg op te heffen, binnenkort...Ook belooft hij de TV en radio meer vrijheden. Dus ook al lijkt het hier minder fel qua tegenstellingen, de druk staat er fors op.

Een wijze en bekende Egyptenaar van Orascom Holding (groot in het MO met

Telecom) zegt: "We moeten hier een soort Marshallplan hebben. Als Egypte Iran volgen zou dan wordt het een catastrofe". Wie wil Marshall spelen? Dat is nu de vraag?

Libië

Schets:

Republiek, islamitische staat. Een polit. Partij. Kadaffi putsje in 1969 en "gaf" de macht aan het volk in 1977.

6,5 miljoen inwoners; gem. leeftijd 23 jaar; groei 3 kids/vrouw en levensverwachting 75 jaar. Wel 18% is jonger dan 14 jaar!

Berbers en arabieren, 97% moslims (soennieten).

BNP 57 miljard, BNP/inwoner 9300 \$, bijna rijkste land van Afrika.

Olie 25 miljard, 2 miljoen barrels per dag. Is 95% van de export en 70% van het PNB.

Dit land is een grote verzameling van meer dan 20 stammen; twee grote en vele kleintjes. Kadaffi jongleerde 40 jaar hiermee met huwelijken, coalities, cadeaus, oliegeld etc. en balanceerde zeer knap. Maar hij is van de Tripoliestam en dat vonden de oostelijke stammen al heel lang maar niks.

Het leger van dit land is een nogal manke boel. Omdat K eind vorige eeuw oorlog maakte met Tsjaad , kreeg hij het fors aan de stok met Frankrijk en de VS, en daarna een wapenembargo. Dus had hij nog weinig wapens uit Rusland en, hij kon niks vervangen/moderniseren. Dus is het oud spul, de training van de militairen is niet erg geweldig en de piloten kunnen maar 85 uur per jaar vliegen en dan kun je weinig. ook vroeg hij vroeger vaker Servië om hulp: die hadden ook Russische wapens en wel getrainde mensen. K. maakt ook daarom vaker gebruik van huursoldaten uit zwart Afrika: die vechten beter en die keren zich ook niet tegen hem. Een goed leger is ook link; als je een dictator bent.

Na enkele dagen opstand al bijna 400 doden in Benghazi... Leger, geheime politie en huursoldaten schoten met scherp zegt men. De menigte hing ook al agenten op.

En Benghazi zou al na een weekje in handen zijn van de opstandelingen? Al zes stammen zegden snel de medewerking aan K. op en riepen dat hij vertrekken moest.

Kadhafi 's aanhangers, dus van zijn nog bevriende stammen, vechten met tegenstanders à la Egypte en Yemen... Ook in het leger en in alle andere geledingen van bestuur en instituties zit de stammenverdeling; ook in de oliebronnen.

Internet ging ook al plat, maar de achterdeur staat open... Aljazeera geeft twitter telefoonnummers via de satelliet.. De oudste zoon van K. verscheen ook op de staats-tv en hij vertelde een hoop: over externe bedreigingen en complotten, over overdreven aantallen slachtoffers en dat zijn vader "tot de laatste kogel zou doorvechten". Zoiets als de laatste speech van Moebarak maar dan wat onbeschaafder... Er zijn 8 Kadaffikids, die nogal wat ophef veroorzaakten als playboys, beroepsvoetballer en ook als militairen/ bazen van geheime diensten. Een van hen was de architect van de nieuwe "vriendschap met het westen" en hij pleitte toen ook bij Pa ook voor meer "rechten van de mens".

Ook zagen we zijn vader, die beweerde dat hij niet in Venezuela was en ons toen ook op de TV en trakteerde op een speech die een dictator zonder enige eruditie waardig is. Opgefokt, verward en doodsbang voor zijn hachje. Zielig sprak hij over "doorvechten tot de laatste druppel bloed" en "dat hij martelaar wilde worden". Maar ook dat "die ratten en huursoldaten" die tegen hem vochten moesten worden verpletterd.

De hele wereld buiten Libië nam afstand en ook zijn eigen diplomaten, straaljagers en oorlogsschepen. De olieboeren, ook Shell, verlieten hun lekkende sites en masse en onze olie/gas aanvoer gingen op "droog".

Zijn ministers en vele militairen namen ontslag maar de dag na de speech marcheerden een grote legermacht naar de rebellerende steden in het oosten om de "ratten" van hun vet te geven. We zien een gevaarlijke gek stuip trekken en dat gaat nog veel mensen het leven kosten. Wie wil hem straks nog onderdak bieden? Noord-Korea of Birma blijven nog over maar hebben niks

met deze woestijnboy en zijn mooie tenten...

Ach zo'n kans om het volk nog even uit te schelden net voor je er aan gaat, die heeft Louis 14 en zijn Roemeense collega en zijn eega, nooit gehad. Onze moderne technologie showt ons een Shakespeareaans gemoderniseerd drama, waarin helaas echt bloed vloeit...

Intussen bleek de enorme rijkdom van de familie: K. is zeker 70 miljard waard (cash, fondsen, aandelen, OG land...) en zijn zoontjes en dochter ook nog enkele tientallen miljarden. Dat is dus meer dan Bill Gates! K. blijkt een groot zakenman en ook in Slikkerveer staan er een handvol oliebedrijven van die beste K, TIM Oil geheten.

Er ontstond dus een burgeroorlog, beter gezegd een stammenoorlog en het land gaat dus gewoon in stukjes; de stammengebieden. Want de tribale trouw is hier een groot goed. Die K. altijd heeft benut en zelfs versterkt.

Wij krijgen in Europa een enorme lading vluchtende die uit of via "open gevallen" Libië, zo maar naar ons toe komen via... de Middellandse Zee en via de landen aan de noordkant van deze zee. We zitten dus weer eens met zo'n "type Afghanistanland" in onze maag... En daar snappen we niks van, vraag dat maar aan Obama en Gates!

Na drie weken was het oosten in handen van de opstandelingen en die begonnen nu aan de steden rond Tripoli. Kadaffi en zonen (?) deelden wapens uit en gingen met alles wat restte in de aanval. Het bloedbad leek onvermijdelijk, de man was gek geworden... En de sancties van de VN, het bevriezen van tegoeden etc, , de ontslag-names en de overloperij gingen dagelijks verder.

Maar Kadaffi bleek veel sterker dan gedacht, of wanhopiger? Hij ging fors in de tegenaanval nadat hij, de Arabische Liga en de opstandelingen, een "vredeplan" van Chavez af hadden gewezen. De "geallieerden" vochten/vechten onderling om ja/nee het "opzetten van een "no-flight corridor"... En intussen stierven een hoop Libiërs in de tegenaanvallen. Toch werden de kansen om te "overleven" voor Kadaffi

erg klein geacht door alle experts, behalve eentje van Le Monde. De verwarring nam toe en iedereen die "live" naar de aanval op Skynews zat te kijken raakte in grote verwarring. Het was bloedstollend.

Het drama werd allengs groter, K. en familie verzetten zich en het werd een ware burgeroorlog. De wereld keek toe, de VN moest zich beraden over maatregelen net als andere politieke groeperingen. En terwijl tanks schoten in de straten van de steden, de vliegtuigen van K. op landgenoten schoten aarzelden vele landen over het instellen van dien "no-fly-zone", gedragen door een VN-meerderheid, om een groter bloedbad te voorkomen. De Libische revolutie werd een bloedige vrijheidsstrijd... Wordt vervolgd.

Jemen

Schets:

Islamitische Republiek.

22 miljoen inwoners; groei: 5,7 kids/vrouw; gem leeftijd 17 jaar; levensverwachting: 65 jaar

Zeer arm land: 900 \$/inw.; heel veel ongetletterde.

Leeft van olie en gas: beperkte reserves.

Veel wapens, veel misdaden en moorden, De oude dictator met zijn lange zit van 32 jaar, en zijn 1^e minister (een oom van hem) die al 40 jaar aan de macht is, laat het, met af en toe een forse tik, gewoon even lopen. Maar de opstandige rusten ook hier niet. Er werden granaten in de menigte gedropt en dat leverde enkele doden op. De grote oppositiepartij wil wel praten als de militairen van de straat gaan.

Maar ook hier blijft het onrustig ondanks veel voorstellen van de machthebbers en vallen geregeld doden.

Wordt ook vervolgd.

Bahrein

Schets:

Constitutionele monarchie sinds 1971

Inwoners: 1,23 miljoen autochtonen plus 670.000 buitenlanders; de meeste Aziaten en wat Iraniërs.

Groei: 2,4 kids/vrouw

Gem leeftijd 29,7 jaar; levensverw.: 75 jaar.

Inkomen: 26.000 \$/inw.. Olie zorgt voor 25% van het BNP

Ook fiscaal paradijs: meer dan 350 banken. Jaren geleden ook al stakingen/opstanden onder de vele gastarbeiders (270.000 Indiërs).

“Aan Bahrein wordt door twee partijen getrokken: Iran en Saoedi-Arabië. En het eiland is via een dijk verbonden met zijn stamverwanten in S-Arabië. En de soennitische top wantrouwt Iran, het land van origine van 70% van zijn inwoners”. De sjiïeten zijn zeer tegen de bevolkingspolitiek die volgens hen ook inhoudt dat er “gemakkelijk” soennieten worden genaturaliseerd en zelfs gepoogd wordt sjiïeten tot soennieten te bekeren. Ook is de politie vaak een ex-immigrant uit Pakistan of Syrië en natuurlijk soenniet. Zij schieten gemakkelijker op sjiïeten en worden beschermd door de soennitische top. Dus de politieke onrust hier is wel van een heel ander soort dan die in andere landen in het MO.

“Clinton was hier in december 2010 op bezoek en prees de koning om zijn wijsheid, stabiliteit en zijn ingrijpende hervormingen...”

De koning die uit een soennitische stam is, (in dit land met 70% sjiïeten), had al in de 80-er en ook de 90-er jaren gedonder met die meerderheid, die zich achtergesteld voelt. Hij liet ooit het parlement dat in 1979 was ontbonden weer optreden, maar even later werd het weer half tandoos gemaakt. Hij gaf ieder gezin nu al 2000 € aan dinars en kondigde ook al subsidie op duur voedsel aan. Maar dat hielp niet veel in dit nogal rijke land, waar de eerste F1-wedstrijd van het nieuwe seizoen werd uitgesteld. Het eiland ligt tussen Saudi-Arabië en Iran in en het heeft ook de 5^e vloot van de VS als vaste bezoeker: nee, die is hier gestationeerd! Obama riep de koning, die forse klappen liet uitdelen (doden en gewonden in een vreedzaam slapende groep protesterende) en zo fors dat Obama hem al maande tot meer zachtheid.

Maar hun kamp werd wreed uit elkaar geslagen en er vielen tientallen doden en honderden gewonden. De politie van het land zit ook vol met gewetenloze huursoldaten uit India, Pakistan en Jemen. Die schoten met schroot op de betogers.

Toen liet de koning de opposenten op het plein met rust en beloofde de militairen terug te trekken, na zware druk uit het buitenland. En hij liet een flinke groep sjjiitische gevangenen los.

Intussen moesten ook hier, door onophoudelijke druk en opstand en ook na doden, ministers het veld ruimen. Obama prees, zij het, wat timide deze ingreep: wat moet hij anders?

Wordt vervolgd.

Koeweit

Schets:

6,2 miljoen inwoners, groei 2,3 kids/vrouw, gem. leeftijd 26 jaar levensverwachting 77 jaar.

BNP 88 miljard \$; BNP/inw. 33.000 \$ (!).

Zo'n 45% Koeweities, 35% andere Arabieren, 9% Aziaten, 4% Iraniërs.

Ca 85% moslims en 15% over. Waaronder christenen.

Het land staat op plek 4 voor de olie-reserves (8,5%), en incasseerde 45 miljard \$ aan oliegelden, bijna alles uit Azië. En het kan zo nog wel een eeuw vooruit. Nu is er ook gas ontdekt. Maar men importeert bijna alles hun economie is nauwelijks ontwikkeld. Zo'n 90% van de Koeweities werkt voor de regering!

In dit Koeweit, dat door Bush werd ontzet (van de bezetting van Saddam, demonstreerden ook al mensen voor burgerrechten. Maar daarna werd het weer stil... Dat moet dus een puur politieke achtergrond hebben gehad.

Marokko

Schets:

Constitutionele monarchie; Koning Mohammed VI sinds 1999.

31 miljoen inw. ; gem. leeftijd 24 jaar, groei 2,0 kids/vrouw, levensverwachting 71 jaar.

BNP 73 miljard; BNP/inw. 2350 \$.

99% Arabische berbers, 99% moslims (soennieten). Het land is een zeer sterke economische ontwikkeling.

Het land is wat de vrijheid van het woord betreft een der betere leerlingen van de verlichte wereld. Al jaren lang demonstreren de "gediplomeerde werkelozen" voor het parlement in Rabat en op 10 febr. hielden ze voor het eerst een echte betoging voor de poorten van het paleis. Ze riepen onder meer: Weg met Abbas (eerste minister). En de soldaten op wacht voor het paleis, bleven stil en onbeweeglijk.

Ook blogt hier een zekere Oussama van 23 jaar, werkeloos dus, over de foute boel in zijn land. Hij riep op tot een manifestatie op 20 febr. om politieke hervormingen te eisen. De situatie is hier een van de "besten" van de hele Maghreb, maar na Tunesië is het erg link geworden om te oordelen... Hij beweerde 20.000 toezeggingen voor deelname te hebben. En de manifestatie kwam er, ook hier, op een groot centraal plein. Het werden er zeker 40.000 die redelijk vreedzaam protesteerden al waren er erna best ook gewonden, waaronder wel 28 ordebewaarders. En de koning gaf blijk van enige verontwaardiging... en zei dat hij niet naar onzinnige eisen zou luisteren. Experts zeggen nu toch dat ook hier de lading van veel opgeleide werkeloze jongeren veel explosiever is dan eerst leek: Marokko is mogelijk toch niet de "enige" die nu ontsnapt...

Intussen is ook hier sprake van een stroom van toezeggingen door de koning en houdt de onrust aan. Wordt vervolgd.

Syrië

Schets:

Arabische republiek

20 miljoen inw. ; gem. leeftijd 21 jaar; groei 3,2 kids/vrouw, levensverwachting 74 jaar.

BNP 35 miljard; BNP/inw. 1762 \$.

Zwakke economie, teruglopende olieproductie en toenemende armoede.

90% arabieren, 10% koerden, Armeniërs,.

Moslims (soennieten) 74%, 16% sjiieten, druzen, alawiten, 10% christenen.

Een land met een (socialistische), Baath-partij à la Saddam) en ook een despoot. Hier is het ook onrustig en deed Assad de pensioenen en de salarissen ook maar vast omhoog. Een internet oproep tot grote betoging werd (nog) niet opgevolgd. Het is ook daar niet echt lekker nu.

Intussen was er een tweede oproep voor een betoging via het net door een opstandig advocaat... Het regiem trok de touwtjes sterk aan en arresteerde intussen de nodige dissidenten. En men herinnert zich hoe fors er in 2001, bij de "Syrische lente" werd opgetreden. Maar er zijn nogal wat oppositionele groepen en de oprakende olie brengen steeds meer werkelozen in een tanende economie mee.

Ook hier is "wordt vervolgd" op zijn plaats.

Iran

Schets:

Islamitische republiek sinds 1989.

72 miljoen inwoners; gem. leeftijd 26 jaar; groei 2 kids/vrouw (!); levensverw. 72 jaar.

BNP 285 miljard; BNP/inw.

51% perzen, 24% azeris, 3% arabieren, 7% koerden, 2% baloeten. Moslims (89% sjiieten en 10% soennieten).

Olie/gas 52 miljard €, 1/3 van het BNP.

In Iran wordt er ook weer opgetimmerd en daar eiste een verhit "parlement" de arrestatie en de doodstraf voor de "aanvoeders". Verder liet Teheran geruchten los, dat ze met twee oorlogsschepen het Suezkanaal in wilde varen. Wat de wereld fors deed schrikken omdat daar meer dan 1,5 miljoen vaten olie per dag doorheen gaan naar Europa... En Egypte gaf, tot grote schrik van Israël, daarvoor toestemming. Ze gingen dus naar de Middellandse Zee waar Gaza ligt en... ook Israël. Na ruim een week voeren ze echter terug. Amadinejad speelt het steeds keihard en timet ook scherp. Hij had zelfs het lef om de opstand in Egypte te prijzen... Maar op de universiteit van Teheran is het nu ook (weer) zeer onrustig. Teheran drie gevangenen journalisten lopen,

twee Duitse en een Engelse. De familie van oppositieleider Mousavi liet de wereld weten dat hij fysiek is geïsoleerd in zijn huis, waar ijzeren platen om heen staan. Kun je ook niet meer bellen... En men weet niet hoe het met hem is...

Intussen zijn beide met hun vrouwen, verdwenen en maakt men zich om hen grote zorgen. Er blijft veel politieke onrust; ook hier "wordt vervolgd" dus.

Djibouti

Schets:

Ligt tussen Somalië en Ethiopië.

Republiek, grondwet, president/premier uit 1999/2001 en een beperkt aantal partijen.

Ruim 800.000 inwoners, groei 4 kids/vrouw, Levensverwachting 54 jaar en 20% onder de 14 jaar...

BNP 0,9 miljard; BNP/inw. 1120 \$ /jaar. 94% moslims en 6% christenen.

Hier is de grootste militaire basis van... Frankrijk in het buitenland (3000 man!) en ook een van de VS.

Het arme land leeft vooral van landbouw en lijdt deels honger mede vanwege de hoge voedselprijzen.

Er was ook hier onrust, meer een hongeropstand. Daarna hoorde we weinig. .

Oman

Schets:

Monarchie; islamitische staat.

Een sultan sinds 1972. Opmerkelijk stabiel in het verleden.

2,5 miljoen inwoners, groei 3,1 kids per vrouw, levensverwachting 76 jaar.

Arabieren, Aziaten en Shrilankezen. 75% moslims (soenn. en sjiieten).

BNP 40 miljard; BNP/inw. 16.000 \$.

Olie is ca. 65% van het BNP. Modernisering ook van de economie werd ondernomen.

Ook hier zette de opstand door en er vielen doden. Een bezoek van de Nederlandse koningin ging door als privé-bezoek. En de onrust bleef ook hier voelbaar.

Irak

Schets:

Republiek.

28 miljoen inw. ; gem. leeftijd 20 jaar, groei 2 kids/vrouw, levensverwachting 71 jaar.

BNP 56 miljard ; BNP/inw. 2000 dollar.

75% arabieren, 15 % koerden, 20% Turkmenen. 97% moslims (60% sjiieten, 40% soennieten), 3% christenen e.a.

Olie 2,4 miljoen barrels/dag.

Ook hier demonstraties tegen de grote corruptie in regeringskringen. Het betoging neemt steeds meer toe met name tegen wel 19 corrupte gouverneurs. En er vielen al slachtoffers intussen terwijl de protesten aanhouden in dit land met forse tegenstellingen tussen soennieten en sjiieten.

Jordanië

Schets

Islamitische Monarchie

5,7 miljoen inw. , groei 3,1 kid/vrouw, levensverwachting 72 jaar.

15% 0-14 jarigen.

98% arabieren, 96% soennieten, 4% christenen

BNP 16 miljard; BNP/inw. 3000 \$.

Zo'n 15% leeft onder de armoedegrens hier. Intussen werd de regering naar huis gestuurd en vervangen. De koning daar werd ook al nerveus met zijn grote hoeveelheid Palestijnen in het land. De armoede de hoge WW en de prijsstijgingen zijn hier ook fors aanwezig en factoren van instabiliteit.

Ook hier al forse toezeggingen voor aanpassingen onder toenemende druk van de bevolking.

Het Internet en de sociale sites.

Mubarak lukte het erg vlot en effectief om het internet in zijn land plat te leggen. Daar was dus tevoren goed over nagedacht. De zaak werd "hardware-matig" in tact gelaten , maar "software-matig" verstoort. Internetters legden via Pc's in diverse landen "achterommetjes" waardoor niet alle gebruikers plat vielen. Er bestaat nu zelfs een programma TRON geheten om via buitenlandse Pc's op

sites te komen die niet meer DIRECT te benaderen zijn.

Experts waren verbaasd over het gemak waarmee Mubarak c.s. Internet plat drukten, maar de oplossingen voor dit soort ingrepen, vliegen al over de diverse sites... Dictatoren zijn echt overvraagd nu: het net is en blijft het grote "revolutievehikel". Een paar weken later draaide Khadafi het Internet ook uit in zijn land, maar de omwegen waren al bekend. En Aljazeera zond via de satelliet de tel.nrs uit waarop je Twitter kon bellen op op kon inspreken.

.....
.....

DE INHOUD VAN LP-Opinio editie 75-11

(Te bestellen via een miltje aan speetjensml@orange.fr)

.....

RDATIONEEL

EDITORIAL

COLUMNS

JACKS CORNER
OVER VRESELIJKE TIJDEN EN
EEN HOOFDDOEK.

A CAMELEONS VIEW
EXCUSES AAN GEERT
(met commentaren van div. lezers)

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN

-ALLEMAAL BOTER OP DE KOP
-DE MACHT VAN BEROEMDHEID
-KENT U DE J-VALKUIL?

.....

.....

TECHNISCH TIPS BIJ HET LEZEN

.DE “JUMP” INSTRUCTIES

Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u wilt lezen:

Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe regel en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK nu links ... en weg bent u.. Dus U heeft die CONTROL toets niet meer nodig!

Van uw leesplekje terug naar INHOUD:

Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL + HOME.

.HET PDF-FORMAAT

Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat, waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook “vastgevroren” is, en voor u onwijzigbaar. U hebt nu dus ADOBE Reader nodig om LP te kunnen lezen. Die kunt u echter gratis downloaden op <http://get.adobe.com/nl/reader/>. Dit ‘bevroren’ betekent dus ook , dat zij die bijvoorbeeld van TWEE naar EEN kolom wijzigden, dat nu niet meer kunnen... “Elk voordeel heb ook zijn nadeel”.

Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook “ver-groot lezen” op uw scherm. Een lezend op 125% of 150%, is het kolommen “leesprobleem” eigenlijk ook wel opgelost. Try it!

.BIJ PROBLEMEN

Ontstaan er technische problemen, sein ons dat meteen en we zullen trachten u te helpen. Aarzel ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij hebben ook nog een “oude versie”, die dus NIET in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe. Succes,

Theo Meeuws (technical editor) en Leon.

++++
++++