



MEER DAN 230 LEZERS, IN 8 LANDEN
TECHNICAL EDITING: THEO MEEUWS

SPEETJENSML@ORANGE.FR
HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.FR

AMUSE GUEULE

ACTUEEL:

-BERLUSCONI EN ZIJN MOOIE (Marokkaanse) KARIMA WORDEN NU AL IN DE KRANTEN BESPROKEN ONDER DE KOP: “URBI ET ORGIE”

-DE 1,5 TON GOUD, GESTOLEN DOOR HET ECHTPAAR BEN ALI/TRABELSI (Ex-Tunesië) , IS 48 MILJOEN € WAARD. MAAR WAAR IS DIE 1500 KILO?

WIJS: “ EEN ONGEVAARLIJK IDEE, IS GEEN IDEE”, (Oscar Wilde).

ALS ECONOMEN OVER POLITICI KLAGEN, KLAGEN ZE EIGENLIJK OVER U EN/OF UW BUURMAN. EN EIGENLIJK IS DAT OOK ZO ALS KIEZERS KLAGEN OVER “HUN” POLITICI. Dat had ik graag gevonden in het boek uit de zestiger jaren van de beroemde Prof. Pen, dat heette: Dat stomme economenvolk met hun heilige koeien...

DE KOSTEN VAN EEN BRUILOFT ZIJN NU IN DE VS MET MEER DAN 20% GESTEGEN EN ZO’N RISKANT FEESTJE KOST DAAR NU AL GEM. 24.000 \$!

ELKE VAN DE CA 1000 BEZOEKERS VAN DE CONFERENTIE VAN DAVOS MOET, OM TE MOGEN KOMEN, 32.000 € ENTREE BETALEN. TENZIJ HIJ/ZIJ ER ZELF SPREEKT NATUURLIJK.. DAN KRIJG JE EEN FEE.

BELGIË-NEDERLAND: 1 – 0 (op basis van: 222 – 208) EN IK HEB HET NU OVER AANTAL DAGEN VOOR KABINETSFORMATIES. MAAR DEN HAAG VERLOOR VOORALSNOG VAN IRAK, DAT ER 289 DAGEN OVER DEED OM EEN KABINET TE VORMEN. DAT HAD U NIET GEDACHT, DE LAATSTE KEER DAT U MET DE BELGEN EVEN MOEST (GLIM)-LACHEN NIET? SCHEIDEN GAAT VEEL SNELLER DENK IK.

HARDOP TELEFONEREN IN DE PUBLIEKE RUIJTE IS TEGENWOORDIG HEEL GEWOON. TELEFOONCELLEN ZIJN OVERBODIG GEWORDEN. MAAR MOGELIJK MOETEN WE DIE CELLEN (ZONDER DE INGEBOUWDE TELEFOON) TOCH MAAR GEWOON LATEN STAAN... VOOR DEGENEN MET EEN “PRIVACY-TIC”.

EEN AMERIKAANSE SENATOR ZEI TEGEN DE CHINESE PRESIDENT: “SORRY ALS IK UW NAAM VERKEERD UITSPREEK!”. EN DIE ZOU HEBBEN GEANTWOORD: “U MAG ME OOK MIJNHEER DE HUISBAAS NOEMEN HOOR!”.

DE BAAS VAN COCA COLA ZEI TEGEN DE CHINESE PREMIER “WELKOM” IN HET.. JAPANS. WAT WEER EENS AANTOONT DAT COLA-DRINKERS GEEN HISTORISCH BEGRIP KENNEN EN CHINEZEN WEL. DE BEZOEKER WAS NIET ERG BOOS.. OOK AL IS HIJ NIET JAPAN’S GROOTSTE BEWONDERAAR. EN GEEF NOU MAAR TOE: CHINEES IS VOOR U TOCH OOK NET JAPANS. JA TOCH?



INHOUD

02

REDACTIONEEL

05

.VOORAF	05
.DIXIT-VERBATIM	06
.INGEZONDEN	07

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

08

.L'EXCEPTION FRANÇAISE	08
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE	
.LA FRANCE IN 2011 !	
.FRANKRIJK GROEIT GEWOON DOOR !	
.HET REGENT STAKINKJES...	
.TE WEINIG INGENIEURS !	10
.HET MISLUKKENDE ONDERWIJS..	
.DE HOGESCHOOL-FILIALEN IN QATAR	
.DE ZAKELIJKE BANDEN MET BEN ALI..	
.FRANKRIJK IS VERENIGD !!	
.DE CATHO'S KOMEN ER WEER AAN..	
.MYSTERIEUZE SPIONAGE BIJ RENAULT	
.SNCF MOET NU LAPPEN !	12
.NIEMAND WIL DE RAFALE	
.ALLEMAAL OP NAAR MARRAKESH	
.GUADELOUPE SCHIET NIKS OP	
.ROUEN GROET TEGEN DE CGT IN..	
.RAZZIA'S OP DE TRUFFEL	

[-DOE IETS \(moois\) MET UW LEVEN](#) 15
De boekenkast van burgemeester F.S.

FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK

AFFAIRES 17

NOS MOTS SAGES/NOS FRANCPARLERS 18
Deze keer : wat internationaler, en ook wat meer gericht op immigranten/moslims..

NOS BONHEURS FRANÇAIS

PAROLES DES JOURNALISTES 19
(over de fransen van vandaag)

[.ALLEDAAGS UIT DE MIDI](#) 21

L'HERITAGE SURPRISE
DE BEVOLKING VAN DE REGIO PACA

[.LE JOURNAL MARSEILLAIS](#) 23

LES VOEUX 2011 DU MAIRE

[.COIN DES POËTES](#) 25

LATE VERZOENINGEN

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN 25

.GESCHIEDENIS VAN MORGEN? 25

ALGEMEEN. 25

[.DE CRISES EN DE ONTWIKKELINGEN](#)
.DE ARABISCHE VERLICHTING...EN WIJ?
.CHINA VOELT NATTIGHEID...
[.VOEDSELPRIJS EN REVOLUTIES](#) 26
.DE SPULLEN VAN BEN ALI EN CO
.ASSANGE DREIGT NU ECHT...

[.INTER NET/MEDIA](#) 27

.DE WAARDE VAN FACEBOOK IS..?
.DE OORLOG DER ZOEKMACHINES

[.DIVERS](#) 28

.SEYCHELLEN: FISCAAL PARADIJS
.KAPPA-BËTA-PI

[.OLIE \(Energie, water\)](#) 29

.DE PRIJS VAN DE EURO 95 BENZINE
.ELEKTRISCHE TRUCKS VAN FORD

[.RELIGIES](#) 30

.RELIGIE EN KAPITAAL
.DE KERK VAN ROME EN DE VRIJMETSELAARS
.MOSKEEËN EN KERKEN EN INTEGRATIE

[.AFRIKA](#) 31

VOOR DE REVOLUTIES: Zie Algemeen/MO-Magreb
.GROEICHAMPION AFRIKA!

.DE KLUCHT IN IVOORKUST .DE DIAMANTEN VAN ZIMBABWE .STRIJD OM DE SAHEL			.DE WIND UIT HET ZUIDEN VERANDERDE.. .BUSINESS IN AFGHANISTAN .WAT WILLEN DE SJIETEN IN LIBANON? .DE TURKEN WACHTEN NIET MEER..	
WEST-EUROPA	33		TRENDS/TECHNOLOGIE	46
.DE ISLAM ALS INZET V.D. VERKIEZINGEN ? .PORTUGAL ONTWEEK ÉÉN KLAP. .SPANJE TREKT DE BROEKRIEM AAN .LAAT DE GRIEKEN MAAR FAILLIET GAAN.. .DE WW IN DE EU IS PROBLEMATISCH			.DE ONDERZEEËR WORDT ONZICHTBAAR .DE MASSAGEROBOT .ALWEER EEN HUISHOUDROBOT .AUTO ZONDER CHAUFFEUR .DE 2-CYLINDERAUTO IS TERUG .RAKETTEN OP MICRO-GOLVEN .DE KLEUR TOONT HET BEDERF .SUPERRIJST .DE BABYWATCHER	
OOST-EUROPA	35		TOPICS-CAPITA SELECTA	47
.EVEN STIL DOR DE AFRIKAANSE REVOLUTIE			-BOTSENDE INTELLECTUELEN -DE SYNAPSEN EN NEURONEN VAN HET MENSELIJKE GEWETEN..	48
OOST-AZIË	36		CO-2 , KLIMAATVERANDERING	50
.CHINA VOLGENS HUISMAN (EU-ambassadeur) .PAS OP COMA VLIEGT WEG...(China) .CHINEZEN KOPEN CHINEES! .AI, AI VIETNAM .JAPAN WEN AAN DE DEFLATIE			-CO2- HACKING	
ZUID-AZIË	36		-MIGRATIE	51
.OOK AL VERDRONGEN DOOR AFRIKA			Zie ook: Frankrijk groeit gewoon door (Exc. Fr.) .FRANSE LESSEN OVER DE ROMA'S .DE FOUTE MUUR VS-MEXICO	51
NOORD-AMERIKA	38		-DEMOGRAFIE	52
.HOE ZIET DE VS CHINA? .DE VS ZIJN EEN MOORDLAND! .HET GAAT OOK LOUSY IN LAS VEGAS .MINDER GELD VOOR DE UNI'S CALIFORNIË .OBAMA HOUDT WEER VAN DE KAPITALISTEN .SUICIDE BIJ DE GI'S			.DEMOGRAFIE EN WELVAART .DEMOGRAFIE-COLLEGE IN DE EU	
GUANTANAMO	40		DE INHOUD VAN; LP-OPINIO-EDITIE 74-11	52
LATIJS-AMERIKA	41		TECHNISCH TIPS BIJ HET LEZEN	53
.DE VROUW VAN BABY-DOC (Haiti) .BEJAARDE BEULEN VOOR RECHTERS (Argent.)				
OCEANIË	41			
.AUSTRALIË VERZUIPT EN WAAIT WEG				
MAGHREB; NAB.+ M.-OOSTEN	41			
.EGYPTE AS IT IS NOW EN LATER.. .EN ALGERIJE DE BIJNA-BUUR VAN EGYPTE .YEMEN, DE KOPIE VAN EGYPTE? .LIBANON IN HANDEN VAN HEZBOLLAH	44			

DE BRONNEN VOOR LE PROVENÇAL

Bladen/Kranten

Frans

Figaro, Le Monde, La Tribune, Le Point (incl. deel Businessweek); L'Express ; Challenge ; L'Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchaîné; Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..

Duits

Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,

Engels-Amerikaans

Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times

Nederlands

Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene

HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)

En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, ... etc.

TV/Radio/Internet

Frans

France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4; France24
Duits
N24;N-TV; DW;en vele anderen
Engels
CNN; SKY;BBC-World
Pentagon nieuwsbron (indirect)
Aljazeera, de soennitsche nieuwzender uit Doha
Presstv, de sjjiitische zender uit Teheran.

“SUPERBRON” L'ALCAZAR MARSEILLE
Meer dan 1 miljoen documenten en 250 internationale dagbladen/magazines. www.alcazar-marseille.fr

OVERIGE
euronews (engels/Duits)
Arte (Duits/Frans)
Weblog Amadinedjad
La ville de Marseille, zijn bewoners, zijn musea, stranden, havens, en historische gebouwen.
La Provence (mer, soleil, l'azur, ses produits, etc.)

XX

MONDIALE POTPOURRI

FOTO VAN ONZE WERELD:

1% van de bevolking bezit 40% van onze welvaart
2% van de “twitteraars” sturen 60% van de “tweets”
20% van de mensen consumeren 80% van onze medische voorzieningen
Enz.

We leven in een wereld waarbij alles verdeeld lijkt volgens een z.g. Paretoverdeling. Onze wereld is een etalage van ONGELIJKHEID, ook al willen we het zo graag anders zien...

Nee, erger nog: het “accepteren van de ongelijkheid” (zie de onderwijsbezuinigingen en uitkeringsverlagingen) wordt door de crisis in het westen nog versterkt. Terwijl de mondialisering nou net andersom uitwerkt als een soort van “herverdelingsmechanisme” dus. Want het aantal echt armen en hongerende neemt gelukkig af.

Als u langs deze lijnen kijkt kunt u de contouren van morgen best al wat zien:

in het westen, allemaal wat minder maar wel met nog grotere verschillen van mens tot mens en elders allemaal wat meer en ook kleinere verschillen tussen de ene mens en de andere. Is dat, in zijn geheel gezien niet eigenlijk goed nieuws?

DE LANDEN VAN DE EUROZONE ZULLEN DIT JAAR 820 MILJARD LENEN, EN DAT WAS IN 2010 ZELFS 924 MILJARD: EEN WAAR RECORD!

“HET TOT OP HET BOT BELEDIGEN VAN MENSEN IS NU INEENS EEN GRONDRECHT”. MENSEN KWELLEN IS NU “IN” EN MAG BIJ HET GERINGSTE AL. ZOALS BIJ HET DRAGEN VAN EEN HOOFDDOEKJE, PARDON, EEN KOPVOD. MAAR NIET BIJ HET DRAGEN VAN EEN KEPELTJE.

PAS UW VOEDINGSBUDGET AAN WANT DE GRONDSTOFFEN IN DIT BEREIK VLIEGEN DE PAN UIT. DE INDEX HIERVOOR (WERELD VOEDSEL ORGANISATIE) SCHOOT VAN 160 NAAR 210. WAT DAT KAN VEROORZAKEN ZIEN WE NU IN TUNESIÉ BIJVOORBEELD...

live op tv een echte, ook smerige dus, revolutie konden meemaken. Dag en nacht dus... Dat grijpt je best aan en maakt vele mensen erg ongerust. Zo'n keiharde botsing van "overheid" met een woedend deel van haar bevolking. Dit moest ooit gebeuren natuurlijk: je kunt geen bevolkingen waarvan meer dan 50% onder de 30 is, met redelijk goede opleidingen, straatarm en zonder werk laten. Dat ploft een keertje. Zeker als er "bovenin" dramatisch wordt gejat op kosten van dat volk.

Het westen, de partijen van het grote MO-conflict, kregen nu eens te zien hoe een echte volksofstand werkt. Nadat we al een dozijn echte oorlogen live op TV konden meemaken, waaraan we al gewend zijn nu. En de grote vraag is opnieuw: hoe kun je als westen lopen te leuren met democratie en met "rechten van de mens" als jezelf, uit eigenbelang, echte dictators steunt...? Cheney, de vice van Bush, zei na 14 dagen revolutie in Egypte nog dat Mubarak een kei van een kerel was voor hem!

We zijn weer even fors wijzer geworden, ook China, dat vol schrik de zoektermen "Egypte" en "revolutie" op haar internet blokkeerde.

Ons pappen en nathouden van despotische regiems, vanwege olie en welvaartsbehoud, is nu wel aan zijn einde gekomen. En Israël heeft nu MET ons gezien hoe stevig het is ingesloten door óf al vijandige en radicale groepen (Hamas, Hezbollah) en door despotisch geregeerde landen (Egypte, Jordanië)... wat nu ook keihard duidelijk werd. En omdat er in Afrika en het MO nog zeker wel anderhalf dozijn van deze "linke landen zijn" (waaronder Algerije, Saudi-Arabië, Yemen,

Soedan, Libië, de Arabische Emiraten, Somalië, Zimbabwe, Niger, Mauritanië etc.) moge duidelijk zijn dat onze olie duur gaat worden en dat er nog veel medemensen aan zullen gaan op de straten van hun land. En dat in onze achtertuin en in het gebied dat onze markt en onze leverancier is en nog veel meer zal worden. We treden nu binnen in een echt tijdperk van grote onrust en bloedvergieten, maar mogelijk ook van verdere democratisering. Of moeten we daar nog zeker wel 10 oorlogen op wachten?

Ach toch draaide de wereld door ondanks erg duur eten voor steeds meer (arme) mensen, de enorme natuurrampen op diverse plekken. Maar voor (echte) politici is er weer veel werk aan de winkels....

Dus dat gezanik over hoofddoekjes en mislukte integraties zal nu echt gauw overgaan... De echte problemen dienen zich nu keihard aan, die zelfs een dove chimpansee kon zien aankomen. Maar die zit dan ook af en toe in een boom en kijkt daardoor wat verder dan de dorpsgrens... Sterkte beste mensen!). En desondanks, veel leesplezier,

LEON en THEO



DIXITS-VERBATIM

EVEN EEN TYPISCH FRANSE ACTUELE SLOGAN:

“LATEN WE GEWOON BABY'S MAKEN EN ZO DIE BRUTE EN OP GELD BELUSTE WERELD VERGETEN”. Daar komen Duitsers niet op!

59% van de internetters zoeken medische adviezen op het net maar slechts 25% checken de betrouwbaarheid van hun bronnen.

Nu zijn ca 20% der huiseigenaren uit de lagere bevolkingsklassen en dat waren er 10 jaar geleden maar 10%.

Wel 1 miljoen fransen ontferden al een lid van hun familie.

“DSK MOET ALS HIJ WIL WINNEN MIJN IDEEËN EN VISIE OP FRANKRIJK MEENEMEN EN DAN KUNNEN WE ALS TEAM OPTREDEN. ALS HIJ DAT NIET DOET ZULLEN DE FRANSEN MOETEN KIEZEN BIJ DE “PRIMAIRES” “, Zei Segolene die weer eens haar reputatie van onbescheidenheid bevestigde.

VOOR 57% VAN DE FRANSEN IS HET DENKBAAR DAT DE FN IN 2012, MET MARINE LE PEN, DE TWEDE RONDE HAALT VAN DE PRESIDENTSVER-KIEZINGEN. DAN MOET LINKS WEER OPNIEUW OP SARKO STEMMEN OM DE FN AF TE SCHUDDEN ZOALS IN OOI EERDER GEBEURDE?

DE ARMOEDE IS NU IN FRANKRIJK 12,9% VOLGENS DE OECD-NORM. DAT WAS IN 2000 NOG 16%. DUS NIET TE VEEL KLAGEN MAAR ...

ER IS EEN LIJSTJE VAN VIER NAMEN VOOR DE OPVOLGING VAN

ANNE LAUVERGNON VAN AREVA IN DE BINNENZAK VAN SARKO.. EINDELIJK GAAT HET DUS GEBEUREN EN KAN DE GROTE NUCLEAIRE HERRIE WORDEN BESLECHT...

+++++

*INGEZONDEN

EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES

Een vrachtrijder bestelt in een wegrestaurant zijn ontbijt: koffie, een croissant en een taartje.

Er komen drie Hell's Angels binnen en de eerste drinkt zijn koffie op, de tweede pikt zijn croissant en de derde hapt in het taartje.

De chauffeur staat kalm op betaalt en gaat naar buiten. Een van de Angels roept tegen zijn makkers: “Wat een onnozele, dat is toch geen man en hij kan niet eens vechten”.

Waarop de serveuse zegt: “Ik geloof dat hij ook niet kan rijden, hij heeft die drie motoren van jullie net omver gereden”.

BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 73-11:

Regelmatig komt er een verzoek binnen voor een proefnummer. Via “mondelijke aanbeveling”, via surfen op het internet, via de website van “neef Speetjens” en ook via de ANM (de vereniging van Nederlanders in de Midi). Daarvan reageren er dan ca 15 à 20% later, die verdere toezending willen. Sommigen laten na het proefnummer weten “die LP te dik vinden (?)”, zeggen dat de opmaak niet bevalt (wat we ons kunnen voorstellen want wij zijn “gewone jongens met een hobby) of die het “te politiek vinden”. Het is te weinig om er een nuttig statistiekje van te maken dat wat scherpere conclusies mogelijk maakt. Natuurlijk verwacht je onder de naam Le Provençal een blaadje dat bijna enkel over Zuid-Frankrijk gaat... en dan vooral babbelt over de franse heerlijkheden die de toerist aanspreken. Zo is LP ook ooit begonnen ruim 8 jaar geleden.

Daarna voegde ik er "serieuze franse info " aan toe, die nu ook mensen in andere bladen (met toestemming en bronvermelding) raadplegen. En de laatste jaren ontdekte ik ook nog "de rest van de wereld" en voegde ook de continenten er aan toe. Vervolgens ook nog wat politieke, culturele en maatschappelijke problematiek. Dat laatste was mogelijk wat teveel van het "goede" en dus kwam er toen LP-OPNIO als aparte krant voor de "politieke, filosofische" onderwerpen. Soms vraag ik met af of een verdere "splitsing" in aparte uitgaven nuttig zou kunnen zijn. Elke zal dan dunner zijn en ook meer een specifieke groep aanspreken. Mogelijk hebben we dus toch een "marketing-probleempje" en is herbezinning op "product versus markt" een nuttige exercitie. We houden ons dus aanbevolen voor uw ideeën...

Leon en Theo.

++++
++++
++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

L' EXCEPTION FRANÇAISE

LA FRANCE IN 2011

Oh die groei, hij wil maar niet hoger. Ook al voorspelt Lagarde hem een mooiere toekomst en rekent Badoin zich er ook rijk mee. Nee, de experts beweren dat het bij Marianne zal blijven steken rond 1,6% tot 2,1% (Goldman Sachs!) of zelfs maar 1,3%. Een soort "sur place" dus in fietstermen. De overheid deed er alles aan om met veel injecties de groei op te jagen in 2010; maar nu 2011 tot bezuinigingen maant is ook dat afgelopen. En de export wil ook maar niet stijgen ondanks EPR's, A380's en TGV's; die blijft stevig onder de import. En elk punt negatief verschil heeft een effect van 0,3 à 0,5% op de groei. En nu bezuinigen ook nog de Europese bureaus

dus daar naar toe is de export ook een zakkertje. Helaas zal dit ook niet best zijn voor de WW: die zakte in 2010 naar 9,7%... maar dat zal in 2011 zeker niet doorzetten. De regering blijft hardnekkig optimistisch intussen, wat moet ze anders? Gelukkig is er voor de lange termijn één opsteker: het aantal fransen groeit en ging naar bijna 66 miljoen. Een merkwaardige paradox: men is in dit land het meest pessimistisch over de toekomst op de hele wereld en toch zorgt men vrolijk voor veel nageslacht. In Duitsland zie je gewoon het omgekeerde. L'Exception Française dus... die blijft bestaan.

FRANKRIJK GROEIT GEWOON DOOR!

Frankrijk heeft meer dan 65 miljoen inwoners! In 2010 werden er 828.000 nieuwe fransen geboren! Terwijl de meeste Europese (en andere) landen krimpen: Japan en Duitsland voorop. Het heette in de franse kranten "de babyboom anti-crise". En let op men groeit hier "natuurlijk" dus maar weinig door immigratie zoals wel Spanje en Italië nog enkel wat groeien. Nee het migratie-verschot is "maar" 25000 en krimpt en het natuurlijke overschot is wel ruim 280.000! Het aantal kids per vrouw zit weer lekker hoog op nu 2.01 en lijkt op de tijd van eind 1970. De levensverwachting is fraai: mannen 78,1 en vrouwen 84,8 jaartjes.

Ook hier de vergrijzing, maar zonder massale ontgroening dus. De , 20 jarigen dat is nu 24,7% en de >65 jarigen 16,6%. Fraai toch? 58,7% is 20 -64 jaar. Er is een opmerkelijke stijging van "oudere moeders", boven de 30 jaar neemt het aantal vrouwen dat een kind krijgt sterk toe. De fransen willen kids en grotere families.

Dus weer een "echte exception Française" die voor een groot deel zijn verklaring vindt in het voor grotere gezinnen gunstige fiscale systeem (gebaseerd op het befaamde Quotient Familial (aantal gezinsleden) en de voor gezinnen met kids gunstige sociale voorzieningen. Wat ze nu (pas) in Duitsland ook maar proberen zonder veel succes.

Let wel veel jongeren is op zich ook niet HET wondermiddel, zeker als de jeugd in hoge mate werkeloos is. Maar een land zonder jeugd gaat gewoon dood, ook economisch. Wie dat ontkent moet echt even goed naar Japan kijken waar

het geluidloos de berg af gaat... Een land vol niet-consumerende, dure bejaarden en een staat met de hoogste relatieve staatsschuld ter wereld! Duitsland is gewaarschuwd en de fransen worden de grootste natie in de EU: Duitsland verliest zijn plek over 30 jaar.

HET REGENT STAKINKJES

In de haven van Marseille (ook in sommige andere franse havens) wordt er regelmatig gestaakt: laatstelijk voor een betere pensioenregeling... Wat de regering nou net verbodt! Dat wordt dus niks maar dat deert de CGT en de FO-boys niks... gewoon doorduwen.

In het 2^e arrondissement staakt hier nu La Poste al 4 maanden om een wijziging in de werkkuitvoering tegen te houden. De tent is intussen geprivatiseerd (1 jan. 2011) maar ook dat mag de pret niet drukken. Er zijn regelmatig solidariteitsbetuigingen in kroegen (het moet wel leuk blijven immers!) en ook komt af en toe Besancenot van de NPA op bezoek bij de ferme stakers.

Ik lees vanmorgen in de metro dat gisteren 73 buslijnen plat gingen... Een jongen op een scooter verloor zijn petje, stopte en deed ook de bus stoppen om het ding op te kunnen rapen. Dat vond de chauffeur niet leuk dus... toeoeoeoet” en dat vond de jongeling weer niet leuk. Die trok een pistool en schoot balorig drie keer in de lucht.

De ferries naar Corsica en Algerije liggen ook stil rond een weekend: de heren van FO zijn heel boos omdat hun werk verandert want... door eerdere stakingen vertrokken veel passagiers naar Corsica Ferries die in Toulon aanlegt... en dat heeft gevolgen voor SNCM in Marseille dat dus passagiers verliest... Deze valse concurrentie uit Toulon doet hier weer het ferryverkeer voor 4 dagen plat gaan...

En na dat de ferries weer gingen varen werd uit balorigheid het hoofdkantoor van SNCM bezet...

Ach we zien er hier niet meer echt van op: staken is hier de genetisch bepaalde

eerste reflex na elk incident en elke onenigheid tussen de baas en zijn personeel.

De laatste was een ware hongerstaking bij... de CRS oproerpolitie in Marseille. De minister die pas geleden nog een uitbreiding van de rekerchediensten aankondigde hier (na het doodschieten van een 17-jarige door drugsbaronnen), moest snel bakzeil halen, toen hij één brigade CRS wilde opheffen hier... Alles kwam overeind, alle politici en uiteraard ook de bedreigde brigade, die, omdat hij niet mag staken (!), in hongerstaking gingen. Want dat mag weer wel... Dus arme Hortefeux moest retour maken dus en... hij beloofde van de weeromstuit nu 130 politie-agenten (gewone dus) extra. Dat was bijzonder aardig van de minister maar zo komen we er natuurlijk nooit uit. Maar ja het is... verkiezingstijd weet u: de cantonales komen er aan.

Het stakingswapen is al tientallen jaren erg bot, maar de sport heeft er niet echt onder geleden. En een ervaren Marseillais leeft er gewoon mee: hij schudt het hoofd en loopt fluitend onder de zonnige hemel verder. Qu'ils se débrouillent ...! Patatas.

GEROMMEL IN DE CGT-TOP

De Canard Enchaîné, het politieke spotblad, publiceerde dat Thibault de baas van de CGT (die man met zijn Mireille Mathieu kapsel) zou gaan opstappen. Wat betrokkene vief ontkende, maar het rommelt wel behoorlijk in zijn cluppie. Het is minstens de nasleep van de verloren pensioenstrijd, waarin Thibault samen deed met de CFDT van Chereque (en dus de gematigde lijn koos). En daardoor veel aanhang in eigen gelederen verloor. Ook stapte de CGT uit de “intersyndicale” het verband van alle vakbonden.... Ook ging Thibault c.s. niet naar de Nieuwjaarsborrel van Sarkozy en boycotte ook het overleg met de werkgevers de Medef. Ze treden nu dus enkel “K par K “ op , wat wil zeggen “geval voor geval” (en in net Frans schrijf je dan: cas par cas)..

Dat alles heeft tot grote wrijvingen intern geleid tussen radicalo's en gematigden en dat lijkt nu toch op een clash te gaan uitlopen. Begin februari was er een vergadering van alle bondsbonzen onder de CGT-vlag verenigd, gepland. En dat leek op de dag des oordeels, voor Mr. Thibault, die overigens geen rustige

dag had de laatste jaren. Daarom rookt hij ook zoveel, zegt ie. Serieuzer bezien is het natuurlijk zo dat Bernard de kapstok is waaraan alles wat gematigd is ophangt in de CGT, die ooit erg radicaal was. Gaan we nu weer naar zo'n tijd terug? Zou best kunnen...

TE WEINIG INGENIEURS!

Er waren in de hoge opleidingen van technisch-commerciële soort 25000 kandidaten en er bleken er 22000 te voldoen. En er kwamen er uiteindelijk maar 14600, diversen bedachten zich. Hier is sprake van de gevolgen van een grote opleidingspolitieke fout in dit land met zo veel grote technische toppers (EADS, SNCF, AREVA, ALTRAN, ALSTOM, EDF/GDF etc...). Er is nu, net als in Duitsland en ook Nederland, een enorm tekort aan ingenieurs. Terwijl China er genoeg aflevert: vele malen meer dan de VS en Europa samen klaar stomen... Frankrijk heeft daarbij een oude, foute, gewoonte nog steeds niet gewijzigd: de uiterst hoge mathematische eisen in de opleiding. Veel hoger dan elders dus.. Wat de instroom erg beperkt dus. Het moet dus snel heel anders... Er ligt nu een vergelijkende studie en die moet nu zijn vruchten afwerpen. Want een modern ontwikkeld=rijk land verdient zijn geld en groei vooral met hoogwaardige technologische producten. Het eenvoudige grut is al lang weg cq verdwijnt elke dag. Dus zonder ingenieurs geen groei en geen welvaart... Dus minder advocaten, psychologen, etc, maar veel meer ingenieurs en... artisans (loodgieters, macons etc.) Het roer moet om! Zie nu Cameron met zijn torenhoge collegegeld... hij bedoelt hetzelfde eigenlijk!

HET MISLUKKENDE ONDERWIJS

Een experte in het Franse onderwijs en ook redacteur bij Le Point, schreef een "liver brûlant" geheten: "Le Pacte Immoral" waarin ze het Onderwijs ministerie "het ministerie van de leugen" noemt. En nu de kwaliteit van het onderwijs zowel bij Sarkozy als bij de PS tot dik punt voor de

verkiezingen is geworden, is zo'n boek NU wel erg pikant. Want u weet het: geen enkel streefcijfer dat ooit door Jospin werd vastgesteld, is ooit gehaald. Maar 65% haalt het "bac" (streefcijfer 80%), zo'n 50% sneeft in het 1^e jaar op de universiteit en 20% van de leerlingen zit op niveau 2 op een schaal van max. 6... En dat alles is een key-oorzaak van de hoge WW etc. in dit land vindt iedereen. Dus dit item is "hot".

En nu komt Sophie Coignard met dit boek waarin het mislukken van elke onderwijs-hervorming wordt geweten aan... een "geheim pact" van de 80-er jaren (PS-jaren) waarin de nomenclatura van het onderwijs alles deden om verandering te weren.. Daaronder worden namen gehoord van Jack Lang en ook François Bayrou die ministerieel bij onderwijs waren betrokken. In de politieke strijd van links om "de ongelijkheid" kostte het wat het kost weg te werken, werd alles opgehangen aan het vermeerderen van het aantal werknemers en de subsidies. Waardoor in het onderwijs natuurlijk ook een links bastion ontstond, dat nog nooit echt kon worden aangepakt. En dat hele verhaal, wat al langer wordt geweten, ligt nu op straat en zwart op wit... Met een plaatje van het Franse onderwijs in vergelijking tot dat in andere westerse landen, wat schokkend te noemen is. De verdediging is al fors ingezet: Lang riep al dat deze regering gewoon bezig is met adering in het huidige onderwijs... en Bayrou beweert dat aan de door hem ondertekende leerprogramma's, niets man-keerde... en noemt Sophie iemand die gewoon slecht is geïnformeerd.. Jack Lang zet het boek ook "gewoon" weg als een hoop onwetendheid en oneerlijkheid... Maar dat is toch wat al te gemakkelijk. De huidige minister Luc Chatel blijft verdacht rustig, maar hij weet dat dit hem bij zijn hervormingen nu, als achtergrond niks slecht uitkomt.

Wel, het onderwijs is in alle westerse landen een zorgenkind, en zeker in Frankrijk. Zou deze Sophie het nu gaan lukken om een hoofdoorzaak helder te krijgen en ook de schuld vooral te deponeren bij de PS, op dit mooie politieke moment? Niets is zeker maar de druk op de PS en het onderwijs-bastion loopt nu wel erg hoog op. De voorgevechten van de verkiezingen zijn overal al zichtbaar..

DE HOGESCHOOLFILIALEN IN QATAR

De HEC uit Parijs heeft ook een plek in Education City op de campus van Doha in Qatar. Die nog vol in aanbouw verkeert met zijn 1000 hectaren. De cursussen beginnen binnenkort voor de 25 studenten, Qatarren, Libanezen, Indiërs die een "offshore opleiding" krijgen. Zo heet dat daar. De London Business School zit in Dubai, de INSEAD zit in Abou Dhabi dus nu de HEC ook en in Qatar. De Qatar Foundation betaalde alle aanloopkosten en men herinnert er daar ook aan dat het franse Total al 60 jaar hier werkt... Deze rijke mini-staat doet dit simpelweg om het "weg-stromen van haar brains te voorkomen".

En dit alles ondanks de mislukte implantatie van St, Cyr (militaire universiteit uit Frankrijk), in 2006 aangekondigd maar nooit gerealiseerd. En ook nooit uitgelegd dus.

Ook de vestiging van de Sorbonne in Abou Dhabi want er wordt te veel aangerommeld met diploma's en zo en ook erg veel salaris aan docenten betaald... Kortom het lijkt een beetje "foute boel". En dat is bepaald geen reclame voor dit prestigieuze Instituut.

Maar nu het ook zuinigjes aan moet in hoge-opleidingen-land in La France, is deze Qatar-kans even te mooi om te laten gaan. Er valt hier vooralsnog best wel wat te verdienen en in het MO zitten, is strategisch, ook van belang met een hoge commerciële top-opleiding. Dus wie weet...!

DE LASTIGE ZAKELIJKE BANDEN MET BEN ALI EN LEILA

Orange, Geant, Monoprix, Bricorama... hebben alle in Tunesië nog een kapitaal en/of een commerciële band met de families Ben Ali cq Trabelsi. Idem Carrefour, Havas en Stafim (PSA)...Ze haasten zich nu duidelijk te maken dat ze geen directe geldtransacties deden met de ex-dictator c.s. Enkele bedrijven werden al leeg geroofd tijdens de revolutie... en er

wordt koortsachtig gezocht naar oplossingen nu de familie in Saudi-Arabië en Canada zit. Een lid is enkel de echtgenoot van een dochter en hij doet nu zijn uiterste best om aan te tonen dat hij niets fout deed. Wat, zegt men, schijnt te kloppen. Hij werd gewoon verliefd op een meisje met verkeerde ouders.

Al met al ligt hier nog een pijnlijk stukje franse zakelijke geschiedenis... Dus is Parijs wat stilletjes ook over Egypte... Het is pijnlijk om te zien hoe boeven-achtig die Ben Ali c.s. zijn vertrokken met hun buit. Deze "goede vriend van Parijs"... Deze muis krijgt nog een grotere staart.

FRANKRIJK IS VERENIGD!

Er zijn in Frankrijk wel 1 miljoen verenigingen dus een op de 60 fransen alle leeftijden geteld! Dat is gigantisch.

In 2006 werkten 13 miljoen fransen als vrijwilliger en 1,6 miljoen werken er betaald voor. Dus 1 op 4!

Ze zijn voor ¼ sportclubs, voor ¼ cultureel/toeristisch en voor 17% sociaal of gezondheids gericht.

In 2008 gaven 56% van de fransen geld of diensten aan de gemeenschap. Twee derde deed dat aan hulpverlening of sociale dienstverlening.

En, geloof het of niet, wel 56% der fransen acht het mogelijk dat ze op een kwade dag ook SDF worden.. (Sans Domicile Fixe= clochard).

Een land van excepties, u ziet het weer eens!

DE CATHO'S KOMEN ER WEER AAN

De catho's in Frankrijk willen weer christelijke waarden in het (bedrijfs)leven terugbrengen. Terwijl de kerk in omvang gestaag daalt in dit land: van 81% in 1952 naar nu 64%, maar de zondagse misbezoekers is een betere indicatie. Die liep van 27% (!) 1952 terug naar nu 4,5%..

Ik zag een lijstje priesters met hoge vooropleidingen die nu groepen in de kerk aanvoeren en die contacten en invloed zoeken in de bedrijfskringen en de politiek. Een soort stil revival.. En er is in Frankrijk bekend dat de katholieke Sarko het geloof ook als een gunstige factor ziet voor een gebalanceerde en meer humane maatschappij van morgen. Ook de fundraising herkrijgt zich en groten uit het bedrijfsleven blazen ook hier de Kerk meer

leven in. En er zijn best wat successen nu in de werving van priesters met hoge opleidingen en uit industriële kringen... Die wat zien in de boodschap van de sociale doctrine van de (hernieuwde) Katho-Kerk, die naar hun mening ook van groot belang is voor een nieuwe zakelijke ethiek.

Tja ik moet er aan wennen, maar zie heel goed dat een nieuwe idee voor zakelijke ethisch handelen hoog nodig is. En dat mag van elke kant komen denk ik dan maar. Dus moeten alle geledingen die zich over deze aspecten druk maken meehelpen. Ook al is de huidige Kerk zo bevuild met de seksuele schandalen... Ik hou het voor u in de gaten en ben benieuwd of er ook in andere landen zoiets begint te bloeien... De laatste Challenges had als kopartikel: Les nouveaux reseaux catho... De verrechtsing van de westelijke politieke wereld, treft nu ook de al rechtse zakenwereld en dat samen doet ook de "kerkcomponent" (altijd al behoudend in mijn tijd) nu ook herontwaken. Het beweegt voortdurend dus...

MYSTERIEUZE SPIONAGE BIJ RENAULT

Er werden in het Technocentrum drie directeuren op non-actief gezet omdat er aanwijzingen waren van spionage, en waarschijnlijk voor de chinezen. Het sloeg als een bom in zeker omdat de drie een erg solide reputatie hadden en erg gezien waren... Renault diende een klacht in tegen X... maar intussen dienden de drie ook een klacht in tegen X.. wegens "diffamation". Het zou vooral gaan over lekken van bedrijfs-geheimen bij de ontwikkeling van de elektrische auto; een groot strategisch project bij Renault.

Intussen groeit de twijfel en de verwarring en lijkt het bewijsmateriaal ook al erg smal en zo heeft de affaire nu al de krantenkop gekregen: tussen Le Carré (de spionage romanschrijver) en Kafka (auteur die schreef over politieke "opruiming"). De komende tijd zal leren wat er precies is gebeurd, maar hoe dan ook is de schade in de verhoudingen nu al immens. En

mogelijk was dat enkel de bedoeling: kill het winning team...

Maar nu bleek dat Renault heeft ontdekt dat de drie elk een "geheime rekening sloten in Zwitserland en Liechtenstein" en dat willen/kunnen ze dus niet uitleggen. De rekeningen werden ook gehaast gesloten vlak nadat de drie heren waren uitgenodigd voor een "hoog gesprek", na Kerstmis... En het sluiten viel "toevallig" op dezelfde dag bij elk van de drie... Maar zij hebben advocaten en dienden al "een klacht in tegen X voor smaad..." Dus het blijft nog lastig en zeker nu Goshn binnenkort een speech over de Renault strategie moet houden... Zeer pijnlijk zaakje voor Renault en voor zijn top.

EN OOK SPIONAGE BIJ PSA IN CHINA..

PSA maakt auto's in China in Wuhan en daarop zitten remschijven natuurlijk. Nu bleek bij toeval dat het anti-corrosief dat daar op moet zitten, wordt geleverd door de franse firma Dacral... Maar nu blijkt dat PSA in Wuhan een vloeistof gebruikt die is nagemaakt door een Chinese (?) firma die kennelijk de formule van Dacral kent...; ze kopen het in China in bij een handelsbedrijf. Deze firma Dacral is een grote toeleverancier ook voor Honda, BMW en Volkswagen.. Het is een begrip in autoland, wereldwijd...

PSA gaf de zaak in handen van de franse DCRI overheidsinstelling tegen industriële spionage, die nu intensief speurt hoe die Chinese toeleverancier aan de leverde nagemaakte Dacralvloeistof is gekomen. Het is weer op eieren lopen want China is DE grote afnemer van PSA met bijna 400.000 stuks in 2010. En Peking is gauw boos bij dit soort affaires.... PSA bezweert dat het enkel echte Dacral heeft ingekocht bij de Chinese handelaar en gewoon iets anders heeft gekregen... Le Point kreeg geen antwoorden van PSA , daar zwijgt men nu als het graf...

SNCF MOET NU LAPPEN!

Zo'n 700 dagelijkse passagiers van de TGV Le Mans-Parijs gingen in "staking" door hun abonnement niet meer te tonen... Want ondanks een prijsstijging van 22% op dit traject in 7 jaar (maar wel nog steeds 30% minder duur dan de ICE in Duitsland!), bezorgde de SNCF

hun meer dan 50 uur per jaar vertragingen... En dat waren ze beu. Even later waren ook de passagiers van de lijn Lille-Parijs met 7000 deelnemers (35 miljoen omzet/jaar!), solidair en toen werd de club van Pepy echt nerveus. Binnen 48 uur na hun instap sprak SNCF met de passagiersverenigingen en stelde voor de passagiers (met abonnement) 200 € schadevergoeding te geven... En de garantie van een prijsbevrozing tot 2012. Nou moet u weten dat u al lang schadevergoeding krijgt als u met de TGV rijdt en ze meer dan 1 uur te laat aankomen! Als u gewoon een kaartje kocht en een hoop papier invult... Maar dat bestond dus niet voor abonneementhouders! De mediator die ook hier bestaat deed ook al 2000 gevallen.. waarvan er 20 in een proces uitmondten. Dus het is op met het geduld van de SNCF-klanten... En hun baas Pepy snapte dat meteen. Welaan ik zelf schakelde intussen al drie keer de mediator in: bij internetgeduvel, bij elektriciteitslevering en bij waterruzie... Ik doe ook aan die sport. En ik "won" al drie keer: dus ik kreeg een schikking terwijl het bedrijf zelf me NIETS wilde geven aan vergoeding. De tijd van de makke klanten lijkt nu voorbij, om te beginnen bij de SNCF-passagiers!

NIEMAND WIL DE RAFALE

De ontwikkeling van de franse jager kostte sof ar 53 miljard \$. (meer dan het hele huidige jaarbudget van Defensie). Dassault is er nog steeds trots op maar... krijgt geen klanten! De laatste mislukte order was die in Brazilië .. foetsie 7 miljard \$ dus. Het zag er ooit veelbelovend uit in Marokko, Zuid-Korea, Brazilië en Singapore maar die kozen toch voor de F-16 en de F-15 uit de VS. En nu lijkt de JSF waar negen landen "aan mee doen" ook weer te gaan winnen. Voor dit vliegtuig liggen 2500 orders klaar denkt men in Washington. Na de Mirage die het hier en daar best goed deed is de politieke situatie bepaald niet beter geworden voor de fransen. Men verloor zelfs al Saudi-Arabië aan de amerikanen. Dus de 93 Rafales in het franse leger

vliegen eenzaam rond. En de staat stopt er nog een keer 1,1 miljard in, maar de hoop op een return is klein. Dus de JSF lijkt nu 67% van de markt te krijgen en de rest is verdelen tussen de Eurofighter en de russen.

En het ooit verkopen van de Rafales als occasion zit ook niet echt lekker.. Dus ligt Dassault met de Rafale nog even aan het infuus maar... het is zo langzamerhand wel op.

ALLEMAAL OP NAAR MARRAKESH

Het is voor de franse toppers echt : "The place to be". In de kersttijd zagen ze elkaar bosjes gewijs in de vliegers naar deze prachtige Marokkaanse stad en ze zochten elkaar op voor een apero of veel meer in hun fraaie huizen. Het was ook erg leuk omdat het hier de paparazzi's verboden is in de buurt te komen... Een dubbel paradijs dus. Het is een bonte groep "politici van alle kleuren, artiesten en intello's van vele sectoren. Bernard Henry Levi (auteur/filosof met intern. Allure), Pierre Berger (ex-modekoning/mecenas), Liliane Bettencourt (bekend..), Jean Sarkozy (de zoon van ...), Yannick Noah (ex-tennisser en zanger), DSK natuurlijk (in zijn schitterende riad in het centrum, De Villepin, Besson, Vedrine, Elisabeth Gigou... Dus er werd veel politiek gemaakt, veel afgezoend en veel gedronken en gegeten. Het is eigenlijk al de nieuwe Côte d'Azur... Sarkozy werd bij de koning ontvangen voor de lunch, zo hoort dat. Ook al ging Sarko bij zijn aantreden eerst naar Algerije en niet naar Marokko. Het zeer luxueuze riad van DSK is eigenlijk van zijn vrouw de bekende ex-journaliste Anne Sinclair, dus DSK is niet een rijke st... Al is zijn salaris als IMF-baas niet te versmaden (500.000 \$). Zelf naar huis vliegend zat men dicht bij elkaar want alleen Sarko vloog met de regeringsjet.

U weet het nu: de franse politiek wordt niet in Parijs gemaakt maar in het zonnige Marrakesh. En nu maar hopen dat de Tunesische onrust niet naar hier overslaat... Overigens was Hortefeux er ook en die weet alles van het opruimen van rellen en opstootjes. Dus ervaring zat en ook nog vlakbij , voor als het nodig is.

GUADELOUPE SCHIET NIKS OP

Het is nu twee jaar na de sociale blokkade en onrust en het is eigenlijk nog erger geworden.

De beloften van Parijs bleken niet te helpen. Geen prijsdalingen dus (benzine en water), geen uitkering voor de armen van 200 €... Alles wijst negatief hier: de investeringen stakken, het zakenklimaat is zwakjes, een gestegen WW (met liefst 27%!); een op twee van de groep onder 25% heeft geen werk. En de prijzen stijgen ook hier. Dus alle sociale indicatoren staan op "AAN". Het recente bezoek van Sarko hier deed weer weinig veranderen: een beroep op de crisis was het enige nieuws. Frankrijk riskeert in zijn Caraïbische periferie weer een forse onrust...

AIRBUS IS EXPORTKAMPIOEN

Sarkozy kon zijn geluk niet op bij een recent bezoek aan Airbus in Toulouse na de grote orderstroom die hen ook het derde jaar al hoger doet scoren dan concurrent Boeing. Die weer de eerste vlucht van zijn Dreamliner moest uitstellen..En er werden in 2010 510 vliegtuigen afgeleverd voor een omzette van 30 miljard €. De symbolische horde van 10.000 verkochte vliegtuigen is nu ook erg dicht genaderd. De export hitlijst is nu in Frankrijk: 1. Airbus, 2.PSA, 3 Renault, 4. Sanofi-Aventis, 5.Total, 6. Dassault Aviation, 7.Schneider Electronic, 8.Arcelor Mittal , 9.EDF en op 10 sluit Safran de rij. Eindelijk een goed export-bericht nu de discussie over het waarom van die achterblijvende export (m.n. op Duitsland) weer fors oplaait, de groei niet stijgen wil en de WW ook maar niet wil zakken. De lang in diskrediet verkerende A400 M werd op het nippertje gered en belooft wat te worden, de A380 loopt nu fluitend van de band en de A350 vangt ook al zijn eerste bestellingen. Hij werd iets groter gedefinieerd dan de B787... wat nu een vondst blijkt. Zo werd de vliegtuig-industrie een stevige sector met 10% van de export, 10 keer zo groot als de maritieme en spoorwegindustrie. Airbus alleen deed al 16 miljard aan export en werft nu 3000 mensen. En nu maar hopen dat er niet nog zo'n akkefietje blijkt als met die Rolls Royce motoren of iets anders naars bij de A350XWB... Het blijft spannend in deze

sector waar de chinezen nu ook binnen treden, maar dat mocht de pret bij Sarkozy in zijn speech in Toulouse niet bederven.

En zo werd wat revanche mogelijk op de mislukkende kernreactor-deal in het MO en het missen van TGV-orders in Brazilië... Waaruit blijkt dat nog niet alles snor zit met die export. Het ligt vooral aan de wijze van zaken doen zeggen insiders, want de producten en de know-how zijn er wel. Nog even dan want de aan denderende concurrentie is hoorbaar uit de richting Azië vooral..

ROUEN GROEIT TEGEN DE CGT IN..

Er werd weer gestaakt in de franse havens omdat de CGT c.s. het nog niet eens zijn met de privatiseringsaanpak van de overheid. En het was niet de eerste staking... Maar in Rouen groeide de haven-omzet tegen de verdrukking in: met 14,5% meer dan in 2009, en dat was 27 miljoen ton in totaal. En dat ondanks een stakingsverlies van 1 miljoen door 25 stakende "grutiers". Nou had deze graanhaven de wereldconjunctuur in de sector wel echt mee en ook de klimaatschade in Rusland en Oekraïne waardoor de fransen fors konden exporteren. Maar ook zonder dat is het stijgende lijn, want de Franse orge om bier te maken doet het prima. Want de chinezen zijn dorstige bierdrinkers geworden. En de Indiërs hebben steeds meer vlees-productie en dat vraagt om graan voor het veevoeder. De een zijn dood is...

RAZZIA'S OP DE TRUFFEL

Truffels zijn erg dure dingen omdat iedereen ze wel lust en er te weinig geoogst worden. Prijsjes van boven 600 €/kilo. En het is een grijze of nog beter gezegd zwarte wereld net als de kleur van de *Melanosporum* is. Allereerst zijn truffelgaarden gewoon open terrein (op enkele aangelegde na) en dus vrij toegankelijk voor maraudeurs. Zo heten hier oogstdieven. Die observeren eerst de truffelboeren bij hun oogst en komen dan naar dezelfde plekken met hun honden en schepjes. En komen dan soms, in het hoogseizoen (de winter) de eigenaren tegen. En dan wordt het tegenwoordig link: want men begon op elkaar te knallen... En dat leverde recent een dooie maraudeur op...

Gewoon iemand uit de buurt en geen maffioso deze keer. Tragische boel...

Of de boeren, onderweg naar de markt of terugkerend met de poen, worden aangepakt door rotzakken die truffels en/of flous afpakken. Wat ook steeds minder zachtzinnig gaat. Immers truffelhandel is een cashbusiness dat maakt het verbergen van inkomen gemakkelijker.

Steeds opnieuw komen er stemmen op die pleiten voor een regularisatie en normalisatie van dit wereldje, maar het is tegen de traditie en het mystieke er omheen wat ook zo charmant is. Ik was vaker op de truffelmarkt in Carpentras bij het Hotel Dieu en ging ook mee op truffels zoeken met twee "rabassiers en hun luie hond", in de buurt van Venasque. Heel erg leuk, ook het kopen van truffels na een glas bij de rabassier thuis en vooral het aanhoren van de vele fantastische verhalen van de heren. De meeste kopers zijn restaurateurs en grossiers, de particuliere omzet gaat vak via vrienden, kennissen en hun kennissen.. Wij behoorden tot de klantenkring in Mormoiron van de kleine supermarkt en werden dus zo, geheimzinnig ook bevoorradat in het seizoen. Nette prijs en geen Italiaans surrogaat dus.

Tja u moet het even goed begrijpen: sommige boeren met veel truffelhectaren oogsten per (goed) jaar wel 10 of meer ton truffels... goed voor een omzet van 5000 of veel meer €. Als ze je dat wegjatten dan is dat niks leuk en een stevig welvaartsverlies. Ook de oestertelers, de wijnboeren en ook de foie gras producenten (met hun ganzen) zijn in het franse land slachtoffers. En als u een industriële truffel-boer bent, die dus zelf hectaren aanplant, dan moet u wel ca 25.000 € per hectare neertellen en dan vaak jaren wachten op een eerste mooie oogst. Tja en dan zijn boeren ook in staat hun spullen te bewaken met het jachtgeweer of de karabijn in de hand, vergezeld van een stevige hond. Dus wilt u ooit amateur-maraudeur spelen en een truffeltje scoren bij een goed gekozen boom (de groene eik is favoriet!) dan trek

uw kogelvrij vest aan en doe uw sluijschoenen aan en... neem ook uw eigen hondje mee. Die hoort de vijand veel eerder en u leeft dus langer zo.

Er wordt veel gelachen om die wereld maar dat lijkt nu sommigen ook te vergaan...

[Terug naar inhoud](#)

DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN

Lezer en goede vriend F.S. werd in het kader van zijn vroegere functie geïnterviewd voor een lokaal blad en dat relaas trof mij omdat het ook een schets geeft van de passies van een mens. Die van zijn leven een avontuur maakt.

DE BOEKENKAST VAN BURGEMEESTER F.S.

(Naar een interview door een lokale journaliste)

"Ik heb wel honderden boeken, zeker duizend. Volgens mij zelfs wel een paar duizend", zegt burgemeester S. (toen 57). Een blik in zijn vele boekenkasten door het hele huis maakt dat verhaal geloofwaardig. In elke kamer staat wel een boekenkast die afgeladen vol is. "Maar ik zit de meeste tijd in deze stoel, naast de boekenkast. Ik wil namelijk goed licht hebben. Op de achtergrond draai ik rustige klassieke muziek. Als ik ga lezen moet ik wel in rust zijn. Dat is meestal voor het slapen gaan", zegt F.S. die vanaf 1990 burgemeester is in O. F.S. gebruikt de meeste boeken als naslagwerk. Etymologie, boeken over oldtimers, cultureel erfgoed, archeologie en wat hij noemt mysterieuze achtergronden. "Ik ben niet zo'n romanlezer. Ik maak gebruik van boeken om iets op te zoeken. De 'vandaan' vraag en de 'waarom'-vraag die stel ik me veel. Boeken moeten voor mij informatief, toch spannend en nuttig zijn." Zijn favoriete boek is 'Het heilige bloed en de heilige graal' van Baigent, Leigh en Lincoln. Op nummer twee en drie volgen 'Oog op O.' en 'Guide du vin' van Dumay. "Het heilige bloed en de heilige graal vertelt zo mooi over allerlei historische omstandigheden. Het is een documentaire-verhaal. Het is het enige boek wat ik twee keer heb gelezen". Lezen is belangrijk voor mij

omdat het ontspant en mijn nieuwsgierigheid bevredigt. Ik ben leer- gierig. Het culturele erfgoed van Europa en O. in het bijzonder boeien me enorm. Ik studeer daar ook echt op. Sciencefiction, daar val ik niet zo op. Ik zou het niet lezen. Er zijn zoveel spannende boeken waarin historische feiten staan. En horror, ik heb er niks mee". Veel tijd om voor ontspanning te lezen heeft de burgemeester niet. "Ik lees de hele dag voor mijn werk. Op een gegeven moment heb je het gehad." Toch heeft hij nog wat leesvoer in de planning liggen, zoals 'Waarom mannen niet luisteren' van Allan en Barbara Pease en boeken van Lulu Wang. &qu

Een leuk verhaal over een passie van een mens. Doet u ook wat (erg) leuks of aparts in uw vrije tijd of gewoon altijd, dan is er hier ook plek voor U!

POLITIEK EN HERVORMINGEN

OVERAL DIE DSK!

Hij wordt genoemd als franse president vanaf 2012 of franse premier... Of hij blijft (als dat lukt!) bij het IMF... Of hij volgt die van Rompuy op in Brussel want die vertrekt ook half 2012.

Tja hij zegt lekker niks alleen dat hij er trots op is om populair te zijn in eigen land. Wel ik denk dat D. nog een erg persoonlijk criterium zal aanleggen bij zijn keuze, namelijk: waar zijn de mooiste dames te vinden? En daar weet ik niet het antwoord op. Als dat toch Parijs is, dan is het gepiept dus.

HET ROMMELT IN KANDIDATENLAND PS

De aanloop naar de primaires is in volle gang en de kandidaten vallen over elkaar heen. Er is de oude rij toppers: DSK, Aubry en Segolene en een groep op het tweede plan waaronder Valls, Hollande etc. En om hen heen neemt nu ook Marine Le Pen haar strijdpositie in.. en hoe. De prognose

over uitslagen van 1^e en 2^e rondes tuimelen ook over elkaar heen. Als Aubry de kandidaat zou worden komt zij in ronde 1 eruit met 23% en Sarko met 27% en dan zal Sarko in de 2^e ronde verliezen met slechts 43%... Wordt DSK de PS-kandidaat dan scoort hij in ronde 1 31% en Sarko 25%... En in ronde twee gaat hij geheel kopje onder met magere 36%... Dus DSK heeft het franse lot stevig in handen..., maar doet ie het nou of niet? Alternatieven zat: een tweede ronde IMF en de opvolging van Rompuy in Brussel.. En in een recent boek van de baas van de Stichting Jean Jaures (PS denktank) staat een indrukwekkende opsomming van onderwerpen waarop de politiek nu een programma moet maken... en daarover hoor je bij de kandidaten nog bitter weinig.

Intussen blijkt in de polls dat Hollande vlot wegzakt en dat ook Segolène tegen wegzakkende populariteit vecht. Wat zij wel met verve doet en zonder enige vermoeidheid te tonen. Getuige haar laatste kreet: "De PS heeft geen kandidaat en geen project... Wat gewoon waar is en scherp afsteekt tegen de UMP met Sarko EN een project...". Maar intussen blijkt gewoon dat DSK het ruim winnen kan van Sarko en eigenlijk de enige PS-er is die nog genoeg vertrouwen geniet onder de fransen, links , maar ook wel op rechts. Wat ook weer keihard toont dat de fransen opnieuw alle zittende politici de rug toekeren en weer zoeken naar een nieuwe wonderdoener dan wel wonderdokter ... En dat is al vaker gebeurd. Dus de verassing en zijn voor 2012 ons deel. Of moet je zeggen dat het opnieuw loopt als vanouds: weggooien en opnieuw proberen?

WEG MET DIE 35 UUR?

De 35 uur van Aubry staan weer eens in de belangstelling! Ook al zijn ze praktisch al door maatregelen van Sarko geneutraliseerd ze zijn er nog wel. Stel u voor die Aubry besloot onder Jospin gewoon om de werktijd terug te brengen van (meestal) 40 naar 35 uur met behoud van het salaris! Het werd een catastrofe in ziekenhuizen en deed de uurtarieven in de fabrieken te fors stijgen (met meer dan 10%!)). En weg was de concurrentiepositie. Nou is de franse arbeidsproductiviteit PER UUR een van de hoogste ter wereld... Werken de fransen dan zo veel harder (als ze werken dan natuurlijk,

grapje!)? Ja maar er is ook erg veel gemechaniseerd omdat er veel gestaakt werd en weinig uren gewerkt werd... Een machine wordt niet boos, werkt gewoon over en staakt zelden.

Sarkozy liet de sociale lasten op overwerk (dus BOVEN de 35 uur) fors dalen onder het motto: "Travailler plus et gagner plus". Daardoor wordt er al structureel meer gewerkt dan die 35 uur. Dus wat nu gedaan? Terug naar bijvoorbeeld 39 uur? Zonder bijbetaling? Dat kan niet vrezen velen. Dus moet het breder beken worden en moet mogelijk gekozen worden voor "het maar laten van die 35 uur" en verhogen van de TVA (btw) zoals in Duitsland al gebeurde van 16 naar 19%, in Engeland gaat die nu naar 20%... Een toeslag dus als een "TVA-sociale".

Helaas is ook hier de discussie te subtiel voor dit zo populistische onderwerp: want het gaat macro gezien om een beter evenwicht tussen koopkracht en concurrentievermogen... En dat snapt het gewone volk echt niet. Dus het is nog niet zo eenvoudig en Sarko heeft in zijn eigen club nu al de nodige verwarrende opinies. Het gaat dus weer eens niet meevallen met die 35 uur.

[Terug naar inhoud](#)

-Affaires

SLAPEN MET DE GEVANGENISDIRECTEUR

Dat mag niet, ook niet als je baas bent van het vrouwengevang in Nice. Maar Ilan Halimi is daar niks bang van: ze palmde de directeur in en kreeg vele privileges. Ze zat vast omdat ze een eerdere geliefde had dood gefolterd, want ze wil mannen beheersen, zegt ze. Natuurlijk werd het openbaar omdat andere dames jaloers werden en nu is de directeur thuis en niet bij zijn eega. Hij riskeert zijn job en drie jaar in... de mannengevangenis! Eindelijk eens een leuk schandaaltje in Frankrijk al is deze dame een echte "femme fatal" en moet je echt met haar oppassen. Dus de

volgende directeur wordt een homo. Opgelost dat probleem al weet je het nooit.

De advocaat van de arme lover beweert dat hij geloofde in de oprechtheid van de dame... Tja verliefd zijn maakt blind.

VERSTRIKT IN HET AFVAL

De president van de Agglomeratie Marseille werd ene Caselli na forse verkiezingsstrijd met de kandidaat Muselier van UMP. Maar nu gaat de laatste hem toch , minstens effe, vervangen; want Caselli zit vast voor fraudeverdenking in de grote vuilverwerkingsaffaire. Een flink deel van zijn medewerkers overigens ook en ook "samen" met de ondernemer Guérini, de broer van een hoge politicus hier. Wat een stinkboel wordt dit toch. Er ging veel geld in om en dus werden diverse ambtenaren/politici wat blij gemaakt met een "toeslagje" op hun salaris. Betaald door ons arme citoyens.. Deze affaire doet schrikken door zijn "ampleur"; het lijkt er op dat een halve bus vol betrokken is. Ai!

Maar, Caselli werd zonder aanklacht vrijgelaten, na twee dagen verhoor. En ook enkele van zijn directe medewerkers. En nu sijpelt er door dat hij sinds december 2010 op zeer slechte voet verkeert met zijn vroegere boezemvriend "Guérini" en dat hij laatst er ergens heeft uitgeflapt tegen de beide broeders Guerini: "Ik ga echt niet samen met jullie in het gevang zitten!".

De affaire blijft verrassen, de "cantonales" (locale verkiezingen) naderen en de UMP wrijft zich in de handjes...

HET REISJE VAN MAM

Marie Alliot Marie is nu minister van Buiza en scoorde haar eerste fout toen de opstand in Tunesië begon. Ze wilde het leger wel effe helpen met die opstand.... Groot geraas in de linkse gelederen natuurlijk. Maar daar bleef het niet bij. Nu blijkt dat zij en haar eega (de huidige minister van Justitie) samen in een privéjet stapten in Tunesië, die toebehoorde aan zakenman Miled, een echte vriend, die echter ook "zakelijke banden" heeft met de schoonfamilie Trabelsi van weggevluchte dictator Ben Ali. Ze deed dat overigens in haar vakantie in Tunesië vorig jaar toen ze nog minister van Justitie was. De kranten staan er

bol van hier, maar ja, het is weer verkiezingstijd. Dus zit MAM nu erg eenzaam op haar stoel want niemand kan haar nu steunen... Levensgevaarlijk.

NOS MOTS SAGES ET NOS FRANCPARLERS

Er komen nieuwe gezegdes bij en soms kom je die van morgen al lezend tegen. Hier een suggestie voor een nieuw Frans gezegde:

“Ga nooit in de koffer met een vrouw die grotere problemen heeft dan jijzelf”.

Is dat er een of niet? En ook typisch Frans lijkt me... of net niet?

Even een uitstapje naar mijnheer Sarassin uit Duitsland. Ex-SPDer, ex-wethouder in Berlijn en nu ook ex-bestuurder van de Bundesbank. Na zijn nogal opruiende en gevaarlijke boek werd hij op non-actief geplaatst.

De man met de hugenotennaam, (dus zijn familie was ooit immigrant in Duitsland), geeft de immigranten (vooral de moslimturken) er fors van langs. Enkele citaten:

“Wij hebben geen behoefte aan moslim immigranten in Europa. We moeten gekwalificeerde immigranten hebben zoals onze emigranten die in de 19^e eeuw naar de VS vertrokken”.

“In Berlijn zijn 40% van de nieuwe kids van ouders die niet Duits zijn. Over 100 à 150 jaar is het “Duitse volk” verdwenen. Dit is geen fictie maar harde werkelijkheid”.

In Berlijn betaalt de overheid een huur op de vijf van goedkopere appartementen. Dus is het simpel om de ramen open te zetten en de verwarming tegelijk op max. te zetten. Want het gas betaalt de stad”.

Hij spreekt dus over de 4 miljoen moslims, 5% van de bevolking en veelal Turks van herkomst. Maar ook Bosniërs, Tsjetsjenen, Kosovaren en ook Noord-Afrikanen. Hij was altijd al een provocateur en in Berlijn zagen ze hem opgelucht gaan, naar de

Bundesbank. Maar direct daarna verscheen zijn boek.. en dat riep zeer heftig commentaar op. Die Zeit en Der Stern even:

“vulgaire darwinist, met zijn monstrueuze theses over de door erfelijkheid dom gebleven moslims”, Nazi in driedelig kostuum... U ziet wat ik bedoel.

Thilo staat nu buiten maar er blijkt duidelijk dat 50% het met hem eens is in zijn land en ca 15% wil best stemmen op een politieke partij met Thilo aan het hoofd. Dat is een PVV-cijfer weet ik. Intussen is hij met zijn 16 herdrukken miljonair ; hij verdiende zeker 3 miljoen met zijn boek. Merkel kon niet wachten met “ook lichtjes aanschuiven” toen ze al gauw verklaarde dat “de integratie van de moslims was mislukt”... en ook oud-kanselier Schmidt deed een duit in dit zakje . Tot grote verontwaardiging van de Turkse gemeenschap... Natuurlijk vertrekken intussen meer turken (goed opgeleide voor-all!) dan er nog komen.... En dat terwijl Duitsland een afgrijselijk tekort aan vakmensen etc. heeft... En iedereen hier die denken kan weet dat er enkel met immigranten halen op de gewenste termijn iets kan worden opgelost. Akelige politieke spagaat dus.

Nu dus ook Duitsland in de steeds langere anti-immigrant/ anti-moslimrij in Europa. Hier is Sarassin de opgestane profeet die volksdenken vertaalt. Ach, het is gewoon waar dus: ca 20% is in de EU nogal negatief over moslims en integratie.. En de bevolkingsomvang staat overal, behalve in Frankrijk, op “afnemend”... Maar niemand wil iets horen over de grote gevolgen daarvan. Voor onze toch al “bedreigde welvaart”.

NOS BONHEURS FRANÇAIS

Geluk is :

-op je terras zitten in de zeer fraaie winterzon en wintersportbruin worden zonder sneeuw en ijs.

-je vrienden op bezoek krijgen die erg benieuwd zijn naar dat zo vaak in de pers genoemde Marseille.

-nadenken over hoe je de bezoekers een leuke indruk kunt geven van deze mooie maar ook moeilijk te snappen stad. Ben benieuwd of dat gaat lukken.

-lezen over de geschiedenis van de nieuwe omgeving. Wat er in 2600 jaar gebeuren kan blijkt weer te nauwelijks te geloven te zijn. En je ziet het weer: de mensheid is niet kapot te krijgen. Ondanks vele pogingen daartoe..

-steeds opnieuw meemaken dat mensen je voorrang geven met een grijze kop. En het zijn bijna steeds mensen van een andere kleur. Beschaving is iets wat je ook kunt verliezen..

-thé à la menthe drinken op het terras naast het Alcazar, of soms bij de Patisserie d'Aix met Marokkaanse patisserie erbij. En dat verbreedert echt.

-de vitaliteit van de mensheid zien en voelen, elke dag als je door de hal van Saint Charles loopt, door die krioelende massa's. Zo'n 80.000 per dag komen hier af en aan, vlak voor onze woonstee..

[Terug naar inhoud](#)

PAROLES DES ..JOURNALISTES

Ik pik het uit Le Point van jan. 2011 waarin een groot artikel stond over "hoe wij de fransen nou eigenlijk denken en leven". Daaruit hier de volgende grepen:

-Eerst maar Valerie Giscard d'Estaing, oud-president en een erudiet van niveau:

Hij vraagt zich af of "de Fransen" eigenlijk wel bestaan... hij ziet dit volk vooral als een "samengesteld volk" (composé). De echte Gallische genen van weleer zijn nog maar beperkt te vinden weet hij.. En hij legt het uit!

Het franse volk is gevormd tussen de Vlle en de XVIIIe eeuw, en uit volken die van diverse richtingen kwamen. Meest van Germaanse en Gallo-Romeinse herkomst. Tijdens de Middeleeuwen was de immigratie beperkt tot wat Italianen tot aan de oorlog 14-18. Fundamenteel gezien bleef het land cultureel nogal onveranderd: een boeren-volk met goed gedefinieerde klassen en standen. Die boereninslag verklaart veel over het karakter der fransen: hun driestheid, hun harde aanpak en hun temperament. En WO-I werd de laatste gewonnen oorlog en de opoffering

van een hele generatie. Zijn foto van "de fransen".

Om het huidige pessimisme te begrijpen gaat hij uitleggen dat de grote immigratie vanaf de 50-er jaren, veelal cultureel erg verschillend van de eerdere, zeker een rol speelt. En daarnaast ook de media-explosie: want dit land communiceerde heel beperkt voor 1900. Veel meer dan de wekelijkse krant was er niet. En nu zit men 3,5 uur per dag voor die woelige TV's.. Daar komt dat vreemde gevoel van alleen zijn vandaan en die angst voor de toekomst.

En , hij benadrukt het, Frankrijk was tot 1870 het grootste volk! Twee keer zo omvangrijk dan Engeland en Spanje! We waren duidelijk dominant toen. Met ook nog een universele taal en een Europese samenleving die vaak ook Frans sprak in de bovenlagen. Daar bestaat nu enkel nog een vage herinnering aan en wordt door sommigen met weemoed aan terug gedacht. Het accepteren van deze nieuwe werkelijkheid heeft lang geduurd. Maar de constante neergang in de hele 20^e eeuw, met uitzondering van de periode 1956-1980, heeft opnieuw tot vrees geleid voor de toekomst.

De Gaulle gaf ons even onze "geest " terug, maar daarna zag je een toenemende afkeer van "het werk" terwijl dat nou net, in het opkomende deel van de wereld omgekeerd was. En daarbij kwam er het idee dat er een soort van "zwarte kas" is waaruit onbeperkt geld gepakt kan worden.

Verder is de elite en het intellectuele deel van de bevolking, nogal links om niet te zeggen radicaal links. Ze luisteren niet meer naar de meerderheid die vervolgens ook geen vertrouwen meer heeft in hen. Onze intelligentsia is nog maar een schaduw van wat ze vroeger was.

Ook is onze revolutie nooit afgemaakt en daarom zijn we ergens nog "monarchistisch" gebleven.

Fransen zijn tegelijk redelijk en instabiel. Zelfs extreme zaken kunnen hen meenemen tegen alle redelijkheid in.

Het wordt tijd dat we de fransen weer echte doelen voorzetten en hun tonen dat we ook groot kunnen zijn zonder het grootste volk te zijn. En dat begint bij een forse hervorming van ons onderwijs. Dat is voor hem DE prioriteit.

Tja, ik beken dat het zelfs moeilijk is dit betoog goed te plaatsen. Maar ja ik ben een telg uit een piepklein landje. En dat zegt alles, volgens Giscard.

Hij schreef ooit het volgende over het franse karakter in zijn boek "Démocratie Française" (1976):

Snel en genereus door hun elan, maar ook instinctief "bezitterig"; dol op discussie maar ook vaak het "fait accompli" prefererend; erg trots op hun land maar niets wetend over wat men elders over het land denkt; dol op nieuwe ideeën maar met een afkeer van echte verandering; spiritueel, delicaat en decent maar ook liefhebber van vulgariteiten. Cynisch maar ook erg gevoelig... Inderdaad: complex, vol tegenspraak en nogal verwarrend voor de niet-fransoos.

-En dan ook maar naar de (franse) top-econoom Bavarez, die ook niks weglaat:

Hij ziet de fransen nu leven in het tijdperk van de "trente peureuses" na de "trente glorieuses" van weleer. Dus hij ziet ze vooral als een angstig volk dat vooral bang is voor morgen en voor de verandering. Want die verandering zal hun al die mooie dingen en privileges gaan afpakken. Politiek begeven ze zich in een soort van quasi-burgeroorlog die of leidt tot acceptatie van de mondialisering of tot verdere verwerping ervan. Zo drijven ze af naar een super-individualisme en laten alle "samen leven" en "goed burgerschap" achter zich. En ze splitsen zich in drie groepen:

-de beschermden, zij die van de overheid leven en beschermd lijken tegen de voortrazende concurrentie

-de gemondialiseerde fransen, de privé sector en de fransen in het buitenland, die het soms erg goed doen nu.

-de uitgesloten fransen, zo'n 6 miljoen, die geheel van anderen afhankelijk zijn.

Demagogie viert hoogtij, sommige politici en vakbondsbestuurders bespelen de angsten uit zelfbehoud. En houden het leven op "de pof" zonder enige verantwoordelijkheid voor de gevolgen, in stand. En zijn mordicus tegen elke

hervorming en gijzelen de politieke bazen die ook nog zonder een echte oppositie moeten proberen te slagen.

Bij de fransen ontbreekt het vertellen van de waarheid, het oproepen tot meer verantwoordelijkheid en het beseffen dat ze de vrijheid hebben om voor een andere, ook prima toekomst te kiezen.

Zo dat is er uit... Maar helaas ook nog erg waar

En nu even wat buitenlandse economen, eerst de grote Amerikaan Stiglitz en dan de ook befaamde Smith uit Canada.

Joseph Stiglitz (VS)

Hij roept de fransen toe hun sociale model, uniek op de wereld, vooral ook te verdedigen. En niet over te gaan tot een keihard model van individuele verrijking maar te blijven bij een solidaire, rechtvaardiger samenleving. Tja dat kost veel geld weet hij. Maar kijk naar de VS waar de financiële crisis ook hoogtij viert en de staat verzuipt in de schulden? Is het daar dan beter? Nee toch?

Hij weet zeker dat ook de chinezen, die de VS economisch best bewonderen, ook meer geporteerd zullen blijken te leven in "een Frans sociaal model".

Wat een aardige visie die wijst op de lange termijn en die waarschuwt voor klakkeloos weggooien van het kind met het wat troebele badwater!

Maar nu ook even Smith uit Canada:

Hij zegt dat de fransen geen afscheid namen van hun sociale pact van na de oorlog. Volgens hem wil geen land ter wereld hun model kopiëren. HET beeld van Frankrijk is "eeuwige hoge werkeloosheid" bij elkeen in het buitenland.

Frankrijk is niet vrijgeviger dan anderen, nee. Kijk maar naar de noordelijke Europese landen waar ze dat ook zijn maar waar ze wel aanpasten en moderniseerden en ook op tijd. En het land is helemaal niet zo sociaal rechtvaardig zegt hij en somt op:

-de familietoelagen zijn er voor arm en rijk zonder onderscheid in inkomen. Niet solidair en onzinnig!

-de universiteit is voor iedereen gratis. De middenklasse profiteert daar vooral van toch?

-de pensioenen zijn onbetaalbaar en zullen de komende generaties verarmen. En wie leven het langst van die pensioenen? Niet de armen die gaan immers veel vroeger dood.

-idem voor de "gratis" gezondheidszorg. Ook hier profiteren de rijken veel langer dan de armen.

Dus hoe rijker je in Frankrijk bent, hoe meer je profiteren kunt van allerlei mooie voorzieningen. Niemand in Frankrijk denkt aan morgen, aan de toekomstige generaties! En dat lijkt hem a-sociaal, onrechtvaardig naar de jeugd en ook erg gevaarlijk.

Boem die zit er ook in!

Nou even vier clichés over de fransen:

-Onze stakingen.

Gedurende de periode 2005-2009 waren er 132 stakingsdagen per 1000 werknemers. Maar helaas de Denen versloegen ons met 159!

Ons warme welkom

Ons gebrom bij het begroeten, het kopje wat op tafel wordt "gesmeten", dat zijn ze van ons gewend. Toch komen ze met getale en laten jaarlijks 35,4 miljard € achter (2009).

Onze talenkennis.

We are in France and we speak French... en met een echt zwaar accent spreken we een mondje engels. En we zijn de meest onbeschofte toeristen ter wereld: onbehoorlijk en een te grote mond..

Ons jaar bestaat uit 10 maanden

De zomer is gewoon een heel lange zondag. In juli en augustus gaan we plat. Want boven op onze feestdagen genieten we ook nog zo'n 40 vakantiedagen.

Wel vanuit mijn dubbele positie moet ik toch erkennen dat ik het best herken... Maar het is lichtjes overdreven natuurlijk. Gelukkig.

En die Duitsers hebben per jaar 7,5 week "ferien" en wij "maar" 7 weken. Dat hoor je zelden! En die Italianen gaan zelfs 7,9 weken op stap. Dat ze in de VS maar 3,8 weken vrij nemen is hun eigen schuld en dat de Zweden, de Noeren en de Engelsen

het een klein weekje korter doen dan wij, daar zitten we ook niet mee.

Nou nog even eentje van F.O. Giesbert, hoofdredacteur/journalist.

Hij vertelt dat het laatste boek van Chevenement geheten "Is het met Frankrijk afgelopen" zo goed loopt! En dat hij in de komende maanden nog een half dozijn van dit soort geschriften verwacht met titels als: "De laatste val", "Waarom we veroemd zijn" en "Helemaal onder in het gat".

Immers de Fransen zijn veruit de grootste pessimisten als het over hun eigen land gaat. En allerlei internationale instituties publiceren ook regelmatig rampzalige studies over Franse toestanden. Maar is het nog steeds zo? Of gaat nu niet toch langzaam de zaak wat open en vallen de taboes nu toch? Zie Valls met de 35 uur en Copé ook en Sarkozy wil het zo laten. Dus forse verschillen binnen partijen! Dus zegt FOG: In elke Fransman zijn twee mensen verborgen: "De een wil geen gedonder en de ander wil graag grote ideeën uitdragen..."

Het lijkt er nu op dat de eerste een tijdje gaat zwijgen. Dus... FOG is optimistisch.

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

L'HERITAGE SURPRISE

Tja als iemand die wat ouder is sterft dan wil dat wel een gepaard gaan met verrassingen. Nog meer dan die ene onaangename dus. De oudere dame op wier begrafenis ik ook was, omdat zij de moeder was van een goede vriendin hier, had naast kleinere zaken, ook een huis hier in het dorp.

Haar dochter had heel wat zorgen gehad in haar laatste maanden en moeder goed verzorg. Wat wij erg mooi vonden omdat hun relatie eigenlijk al vele jaren nogal brisant was. Onze vriendin was ook eigenlijk bij haar grootouders opgegroeid en we wisten ook dat 'maman' erg tegen haar huwelijk was met een Spaanse jongeman die wij natuurlijk nu ook kennen als de eega van deze vriendin.

Christelle hielp haar moeder in haar laatste dagen, deed haar begraven zoals het hoort in een familiegraf en ging enkele dagen later ook

maar even opruimen in het nu lege huis van moeder zaliger gedachtenis. Geen moment dacht ze aan wat er plotseling bleek, toen haar neef, een notaris haar belde met de boodschap dat hij een testament op het spoor was gekomen van haar moeder. En in die akte stond te lezen dat een neef uit de buurt de enige erfgenaam was van het huis en de inboedel. De wereld leek even te exploderen ze was ernstig stuk van het gebeurde..... Haar man vertelde het me in vertrouwen met tranen in zijn ogen. Het ging niet zozeer om dat huis maar om de psychische klap. Want beiden hadden al het nodige geërfd, nee beter gezegd, geschonken gekregen van moeder al jaren geleden, toen de grootouders stierven. Die plek hadden ze prachtig verbouwd, het is een echt paradijsje, waar wij ook regelmatig te gast zijn. Dus niet het gemis van de hoop stenen vloerde haar, maar het feit dat haar moeder haar nooit iets zei van dit eerdere wegschenken per akte, terwijl zij haar dag en nacht verzorgde.. Het zal je maar gebeuren en ook nog door je eigen moeder.

We spraken er vaker over om haar te troosten en dat was bepaald niet gemakkelijk.., wat we steeds beter begrepen. En zo hoor-den we details uit een dramatische relatie van een moeder met haar enige kind, deze dochter dus. En zo kwamen we natuurlijk op meer van dit soort gebeurtenissen die we uit onze levens kenden. Persoonlijk of van "horen zeggen".

En dat doet je flink nadenken ; over je eigen ervaringen in dit soort zaken en ook over je eigen toekomst in deze. Want als je Frans resident bent en hier een woning bezit dan val je onder de franse erfwetgeving. Die sterk afwijkt van de onze, omdat hier nog de bloedlijn idee geldt. Dus elke echtgenoot erft of vererft ZIJN/HAAR spullen in haar eigen familielijn. Natuurlijk kun je "onderweg" elkaar van alles schenken voor je naar de jachtvelden vertrekt. Maar op het moment van opstijgen erven je familieleden wat puur van jou is n dat kan naar "beneden" (je

nazaten) en naar boven (je ouders als die nog leven). Al is het nu sinds kort zo dat je echtgeno(o)t(e) bij je verdwijnen als eerste erft, maar dan wel wat gecompliceerd een soort mix van eigenaar worden en/of vruchtgebruiker van OG (en anderen, bijvoorbeeld kinderen, als eigenaar dus). U snapt dat dit dus, zeker bij moeilijke relaties en zeker ook bij tweede huwelijken met kids uit "premier lit" best een spannende (lees uiterst nare) boel kan worden. Dus drama's liggen dan te over op de loer.

Zo zie je hoe mensen elkaar ook na de dood van een van hen, best fors kunnen plagen; in dit geval door expliciete onterving dus. Gaat het daarbij om een "portie" die wettelijk is voorgeschreven, dan kan je, op basis van ernstige redenen, toch iemand trachten te doen onterven in je testament. Waarbij dan bij verzet van de getroffene, de rechter het testament toetst en de redenen verifieert en weegt..

Zo ziet u dat relaties soms toch iets eeuwigs kunnen krijgen, van een onaangename soort, een soort van wraak na de dood. Een klap die je eerder niet kon uitdelen voor aangedaan leed, maar die wel kan worden toegediend terwijl jij stilletjes in je tombe vertoeft of al in de pot op de schoorsteen huist..

Steeds beter begrijp je dan ook waarom veel van onze vrienden zeggen dat ze "niks zullen nalaten" als ze aan de eindstreep komen. En daar zijn methoden voor natuurlijk. Zoals de z.g. franse viager waarbij je dus het OG bij leven eigenlijk al verkoopt tegen een somma geld en een levenslang pensioen en... je mag blijven leven in het huis zo lang je leeft... Of een variant waarbij je een hypotheek neemt op je huis waar je van profiteert door een pensioentje uit die pot te snoepen en als je dood gaat dan pakt de bank je hutje om het geleende geld af te lossen. De essentie is dat je niets nalaat aan je nazaten en tot je laatste adem in je hut blijft met een leuk zakcentje zo lang je nog rondspringt.

Als je zo de verhalen hoort is dat echt niet erg dom... als je nazaten voor zichzelf kunnen zorgen natuurlijk... En je kunt het tevoren aan ze zeggen natuurlijk waardoor je er nog eens echt achter komt hoeveel ze om je geven, terwijl er niets meer te verwachten is...

Zo zie je dat vaak aan het einde van levens de ware diepte en inhoud van relaties alsnog verschijnen en in alle naaktheid.. zoals het echt

is dus. En je kunt ook nog kiezen of je dat levend wil meemaken of dat je het wil "bezien" vanuit de hemelen na je verscheiden.

Leon ,2010

DE BEVOLKING VAN ONZE REGIO DE PACA

De PACA telt nu 4,9 miljoen inwoners: in de Bouches du Rhone 1,98 miljoen, de Vaucluse 542.000 en in de Hautes Alpes 135000.

Zijn wij in de PACA, Provence, Côtes d'Azur, de meest attractieve regio in Frankrijk?

Ja, als je daarbij twee criteria toepast:

1. Wij houden de meeste hier geboren vast te weten 80% (2.6 miljoen). Slechts 600.000 zijn van hier vertrokken. De Elzas en Rhone-Alpes doen dat nog wat beter.

2. Maar met criterium twee erbij winnen we met glans: want 47% van de bewoners zijn elders geboren!

De laatste jaren verliezen we wat aan aantrekkingskracht, wat zeer zeker ook komt vanwege de hoge OG-prijzen. De verschillen van departement naar departement (we hebben er drie) zijn overigens vrij groot. In onze Bouches du Rhone zijn de bovenstaande cijfers 71% resp. en 52% alloctonen.

Zij die vertrekken uit de Paca gingen voor 20% naar de centrale regio (Ile de France, Parijs e.o.), 20% ging naar Rhone-Alpes en 19% naar de burens in de Languedoc-Roussillon.

En 6 op de 10 gepensioneerden zijn elders geboren; velen van hen werkten echter tevoren ook al hier. Zo'n 81% van de gepensioneerden die hier zijn geboren, blijven hier of kwamen hier later weer terug...

Dus dat wij hier mogen wonen (al 15 jaar intussen) is nog steeds een voorrecht..

Dit alles leverde in Marseille het volgende bevolkingsbeeld op:

Er zijn nu ca 800.000 inwoners .

200.000 Marseillanen zijn van moslimachtergrond. Daarvan zijn er ca 50.000 uit Algerije, 5000 uit Tunesië , een paar duizend Marokkanen en ook 80.000 Commorianen. (uit de Commoren bij Madagaskar). En er zijn ook nog best wat West-Afrikanen en Subsahara-Afrikanen.

80.000 zijn er van Armeense (=orthodox christelijke) achtergrond en ook 80.000 zijn van joodse stam.

Verder is de helft van Italiaanse/Corsicaanse origine, zijn er ca 5000 Belgen en wat er overblijft is, op nog een aantal kleine groepjes uit tientallen andere landen (waaronder ook Libanon, Turkije, Egypte etc.) na, dus van franse origine. En die fransen zijn dan grotendeels van Frankische herkomst (de Franken uit het noorden) en in minderheid echte originele Galliërs.

Dus wie zich hier niet thuis voelt kun je nog maar moeilijk "een mens" noemen... Hier is het dus ook onmogelijk EEN groep gewoon DE schuld te geven van... wat u maar bedenken kunt. Lukt echt niet dus.

Hiermee is onze tolerantie dus ook bewezen. Basta.

[Terug naar inhoud](#)

JOURNAL MARSEILLAIS

LES VOEUX 2011 DU MAIRE

In onze brievenbus lag een uitnodiging om op een avond aanwezig te zijn bij de traditionele "Voeux du maire". Bij de maire van het 1^e en 3^e arrondissement, bij een vlotte dame met een Corsicaans/Italiaans klinkende naam, want dat merkte ik bij haar speech en bij de handdruk bij de deur van de mairie , die naast de grote kathedraal ligt pal aan de Mare Nostrum. In een fraai oud gebouw met cour waarop een aardige hoop burgers al stond te wachten en te babbelen. Intussen ook af en toe kijkend op een groot screen waarop we enkel twee "onbemande" microfoons zagen, die dus wachtten op iemand die ze zou "bespreken". Dat duurde nog wel even en ik maakte dus een rondje door twee grote zalen die vol stonden met tafels met heerlijkheden: vast en vloeibaar natuurlijk. Want zonder spijs en drank loopt in

de Provence gewoon niks; het brengt zelfs ongeluk als je dat vergeet!

Daar kwamen de bobo's, die ik van TV en tijdschriften ken. De president van de Bouches du Rhone dus, ene Guerini wiens (jongere) broer met een groot vuilverwerkingsbedrijf, recent in het gevang verdween, wegens verdenking van omkoping van ambtenaren en "stelen van algemene middelen". Maar hij lachte breeduit, kuste alles wat hem bekend voorkwam en schaterde bij alle opmerkingen van burgers aan zijn adres. En daar zag ik warempel ook de zeer langharige, grijze mijnheer, die ik geregeld op lokale TV zie in een program-ma dat "tchatche" heet. En dat is zoiets als 'wauwelen' (om het netjes te vertalen). Daar zit een journalist als voorzitter en 4 mannen, twee uit het volk en twee zakenlieden, die het zelden eens kunnen (en mogen) worden.

Hij werd, met zijn zeer opvallende kop, door eenieder herkend en gedroeg zich ook zeer populair. En, hij ging natuurlijk meteen op het podium ergens achter die micro's staan. Zich zeer bewust van zijn notoireit...

Daar kwam Mme Le maire en ze stak zeer dynamisch van wal: na de begroeting kwam er een grote lijst van heldendaden onder haar bewind in 2010 met haar super "equipe". Want ja, het was rond haar allemaal teamwork hoor. De lijst werd wel erg lang en de maire kende ook haar tekst niet "du coeur", waardoor we erg moe werden. En dat zie en hoor je snel bij zo'n menigte. Zeker als er ook nog zo'n hele tafel vol lekkers onder handbereik staat... Maar het zou nog erger worden, alhoewel... Nadat ze geheel uitgeput had afgerond kwam president Guerini himself nog "even". Deze oude PS-vos maakte de fout van de maire niet. Hij sprak vloeiend, vief en vlot en deed om de 3 minuten iets van een anekdote of een "gewaagde opmerking" er tussen en dat deed het volk zichtbaar goed! Het volk wil immers brood en spelen, en hij deed nu echt even aan "de spelen". Hij prees zijn amie de maire de hemel in met haar "equipe miracle" en

vergat intussen ook geen moment zijn heldendaden breed uit te meten. Want het was net voor de cantonale verkiezingen en, hij moest ook tegengas geven tegen de affaire waarin zijn broertje was verwickeld... en ook nog met ZIJN vuilnis!

De man overtuigd door het non-verbale al, wat hij zegt is eigenlijk bijzaak: een ware charismatische politicus die "dicht bij het volk staat". Natuurlijk was hij hier achter, in de Panier, op school geweest vroeger en had hij ook voor dit arrondissement gewerkt als jong ambtenaar. Hij was een van "ons" dus en was "hoog gevlogen dank zij ons en hard werken". Applaus!

Op naar de heerlijkheden nu dus en verdorie het smaakt hier altijd OK; rommel op tafel kost je politiek meteen de kop. De eersten aan de tafel vertelden bij het omkeren hoe lekker dit en dat wel was... dus wij wisten meteen wat er gepakt moest worden. Prima, en een bekertje whisky ging er prima bij. Even naar buiten op de cour en ik kijk op het grote scherm waarop nu het "leegeten" van een tafel op te zien is. En dat is best amusant als niemand jouw toekijken kan zien... Er waren zeer hongerige Marseillanen bij, die wel iets van hun belastinggeld terug wilden "eten". Niks erg natuurlijk.

De babbel met een dame en heer ging ook al snel over het buffet en ik kreeg in sappig, zangerig Marseillaans een exposé van de kunde van de traiteur die het hele gemeente personeel 's middags te eten bleek te geven. En, vandaag gaf hij dit buffet voor nop aan ons allen, zeer sympha dus. Natuurlijk leuk en ook handig en dat "gratis", dat is maar hoe je het bedrijfseconomisch wil zien. Tja en dat die mevr. Le maire een kei was, dat kon je ook horen toch? Dit waren tevreden burgers en geen "emmerdeurs" dus.

De tafels raken leeg, de bobo's babbelen in eigen groep en het wordt tijd voor le diner of une soupe. We stappen op en lopend door een al donkere Panier, bedenk ik dat er weinig verschil is in dit soort evenementen tussen "mijn geboortegrond en iets verder" en hier, 1000 km zuidelijker. En dat stelt me wel gerust.

Maar het verschil zat hem toch weer in de centrale plek van dat lekkers... Dat is een echt punt van onderscheid en daarbij voel ik me ook helemaal thuis. Vive la Provence, ook al gaat er

hier wel eens een handje ongeautoriseerd in een overheidskassa... Dat mag natuurlijk niet, maar dat is wel menselijk...

Leon, 12 jan. 2011.

[Terug naar inhoud](#)

COIN DES POETES

Je vroeg niets en toch is ze plotseling aanwezig: die kans om je te verzoenen met kwade dingen rond mensen uit je leven. Mensen waarmee je spreekt tonen je onbewust de goede parten van de zielen van die "kwade" overledenen... En die "postume ontmoeting" brengt je vrede, zonder dat iemand het merkt.

LATE VERZOENINGEN

Ze zijn er niet meer,
Die dierbare kwaden,
Met wie je moest strijden,
Nu je hen zou willen zeggen,
Ik hou toch wel van je.

Dan ineens ontdek je hun sporen,
Bij hun naasten en "bien aimés",
Bij toevallige ontmoetingen,

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

DE ARABISCHE VERLICHTING...EN WIJ?
Na Tunesië Egypte en het rommelde in Soedan, Yemen en Jordanië ook al... Die "achterlijke moslims" staan nu op straat tegenover tanks, zoals in Hongarije, Tsjechië en China en eisen HUN democratie op en het vertrek van de corrupte dictators. Het gebeurt nou niet in onze

Die je geweten doen ontwaken,
Dat nog stil smacht naar verlichting.

Je grijpt de geboden kansen,
En verzoent je zo, postuum,
Stil, en van binnen, terwijl je praat,
Met hen die hun goed kenden,
En die jij ook zo intens "her"kent.

Want zij verleenden onderdak,
Aan stukken van die oude zielen,
Die het ook zo speet,
Dat de strijd de liefde verjoeg,
En die dood te vlug af was.

So go on with making peace,
Chase the burden in your hart,
Love is again in the air,
That pain can be relieved.
So give peace back to all of us.

Leon, jan. 2011.

[Terug naar inhoud](#)

++++
++++

oostelijk EU-tuin, maar in de tuin in het zuiden op maar 350 km van Marseille. Toen wij met die Hitler opgescheept zaten kwamen de VS, Canada c.s. even helpen en reisden daarvoor ca 8000 km. Dat was het hun wel waard... om zo'n rotzak op zijn smoel te timmeren. En wat doet het westen, de EU nu? Ze rekenen voorzichtig uit wat de schade aan de haven van R'dam kan worden (Suezkanaal), hoeveel de olieprijs gaat stijgen hierdoor en kijken de kat uit de boom... De Verlichte westerlingen met hun superieure beschaving laten de mensen die weg willen uit "die achterlijke islamtoestanden en dictaturen" geheel in de kou staan. Geen PVV en/of VVD (die van de Vrijheid weet u wel) te horen en de nieuwe van Buiza (hoe heet ie ook weer?) doet de tandjes niet van elkaar.

Die Verlichting van “ons” is kennelijk uitgewerkt, we zijn teruggevallen in een toestand van achterlijk en berekenend soort, en snappen niet dat wij NOU aan de beurt zijn om te helpen. Op het Plein van de Vrijheid in Cairo, waar ooit de (agrar.) opstand (1952) tegen die koning Faroek werd gevierd, staan nu 1 miljoen mensen, die NOG eens van een dictator af moeten. De grote vriend Mubarak van de VS, bij hun strijd om het MO rustig te houden en Israël te helpen. Idem wat de EU betreft.

Het lijkt het begin van een ommekeer in de ondemocratische landen in het MO en de Maghreb, waar wij zo goed van wisten hoe het WEL moest... En wat doen wij?

Je schaamt je de ogen uit de kop en nu weet je zeker dat die Vrijheidsstrijders gewoon ordinaire farizeeërs zijn. Schijthuizen die calculeren op korte termijn en die niet inzien dat het nu fikt bij onze zuiderburen die ons zullen moeten helpen in de komende eeuw... Met handel en mankracht. Het Verlichte westen gaat af: het licht van Erasmus (ook uit R'dam) is nog maar een theelichtje. We tonen nu weer eens “die kracht van onze democratie en onze liefde voor de “rechten van de mens”. Maar dat stopt als ze een hoofddoekje dragen of anders bidden. Klompenland met zijn Volendamse en Zeeuwse mutsen is weer eens in zijn oude, bekende kruideniershouding vervallen. Zoals in de 30-er jaren, toen we “neutraal” waren terwijl de joden werden vervolgd bij de burenen en die snorreman zijn leger stond op te poetsen. En daarvoor betaalden we in 1940 met die “laffe aanval op R'dam”. En 5 jaar later moesten ze ons, die “neutralen”, komen bevrijden ten koste van de duizenden witte kruisjes van de kerkhoven in Margraten en omgeving en Normandië.

Nederland en de EU hebben last van vervroegde Alzheimer, een beruchte ziekte die ook in beschavingen kan huishouden. Zwak, vergeetachtig en de broek vol... dat zijn de symptomen.

De Verlichten moeten zich gewoon doodschamen...en zullen straks meemaken dat ze het (weer) niet kunnen uitleggen. Deze muis krijgt nog een mega-staart. Ik zie

er al wat van op de straten en pleinen van Marseille waar de Magrhebiens samenkomen om hun verlichting te vieren cq op te eisen. En ik voel de andere kant hier op maar 300 kilometer over het blauwe water.

En zie ook met schrik hoe de ranse regering zich een tweede keer vergist...

Als Mubarak de zaak toch nog weer plat slaat, waar het nu (1 febr.) nog op lijkt, wat schrijven we dan in onze kranten? Zelf schuld of zo? Of weer: “Ach, die achterlijke islam”? Voelt U zich nog lekker hierbij nu we wel naar Afghanistan gaan helpen tegen die achterlijke taliban? Snapt u het nog? Ik niet.

CHINA VOELT OOK NATTIGHEID

In China is nu het Nieuwjaarsfeest in volle gang en begint het jaar van de haas...(!). Iedereen is nu bij zijn, vaak ver weg wonende familie, en feest. Maar in Beijing kijkt men zeer bezorgd naar de “Arabische revoluties” en blokkeerde het regiem meteen op het internet de zoektermen “Egypte, Tunesië, Plein van de vrede”, en nog een paar. Want het ruikt akelig naar Tianmin met zijn tanks en die jonge mensen op het Hemelse Plein... Men ziet wat het volk in woede klaar kan spelen en hoe besmettelijk dat ook is. Maar enkele Chinese bloggers die handig langs de censuur komen (voor kenners van het net) gaan nu fors tekeer. En ze steken hun opinies niet onder stoelen of banken. Want ook hier geldt: En wat doet het westen? Het rent zich het vuur uit de sloffen naar “de markt van de eeuw” en “begrijpt” het manoeuvreren van Beijing dat gewenst is voor de broodnodige “stabiliteit”. Tja, het is tegenwoordig verrekte lastig als je eerlijk op het wereldtoneel wil oreren...

VOEDSELPRIJS EN REVOLUTIES

De FAO waarschuwde al luid: hun index van van (agrar.) prijzen vloog met 43% omhoog in een jaar en kwam nu op de piekwaarde van 2008. Toen er in Egypte en Algerije meteen voedselrellen uitbraken. De korenprijs steeg met 73% (Egypte is de grootste importeur hiervan) en die van maïs ook met 88%.... Dus gaan de arme landen nu heel

snel grote problemen krijgen. Sarkozy heeft dit probleem dus onmiddellijk op de G20 agenda gezet en krijgt daarbij hulp van IMF en Wereldbank. Sommigen zeggen zelfs dat het hoog tijd is voor een "agrarische G20"; in juni is er al een bijeenkomst van de ministers van landbouw. Er moet fors gedruwd worden om enkele landen mee te krijgen, die liever afwachten als China, Brazilië, GB ...

De oorzaken zijn echt niet vooral de speculaties deze toer, nee, de mislukte oogsten (tegelijk in meerdere landen, vooral in Canada, Rusland en Australië) en de gewoon sterk stijgende vraag door bevolkingsgroei, daar zit het probleem. Een hogere welvaart betekent ook meer "vleesconsumptie" en... 1 kilo vlees produceren betekent 3 tot 7 kilo veevoeder... In de VS gaat aan groene diesel (ethanol) productie een derde van zijn maïs op... en dat is twee keer de productie er van in Europa.. Hallo!

In de Arabische landen besteden mensen al 35 à 50% aan dagelijks eten, wat in Frankrijk nu nog 11% is. En de FAO zegt dat de prijzen van tarwe, maïs en soja in 2019 nog eens met 40% zullen stijgen.

De VS heeft mede daarom nu de Dodd-Frank Wet aangenomen die elke financiële operateur verplicht om op te geven of hij werkt als handelaar (dus commercieel) of als speculant. En de wet schrijft ook voorraadlimieten voor... Sarko wil dat idee ook op de G20 lanceren voor meer landen. Tja, geloof het of niet maar de spanning tussen vraag en aanbod is er al en die neemt snel toe, de klimaatverandering maakt oogsten steeds vaker onzeker en als je daar dan nog wat speculatie bij doet, is de ramp een feit.

We gaan weer eens naar een tijd van ordinaire voedselopstanden, die we zelfs in de Nederlandse historie ooit kenden. Andere tijden en nu maar hopen dat de G20 er zin in hebben om er iets aan te doen..

DE SPULLEN VAN BEN ALI EN CO

Al in 1995 was er een uitgebreid document over de verrijking van Ben Ali en zijn familie dat aan alle Parijse redacties werd

aangeboden. De vice-voorzitter van de Tunesische liga voor de rechten van de mens, schreef het maar kreeg geen enkel gehoor. Omdat de onderzoekers niet alle met naam en toenaam werden genoemd, logisch omdat ze gevaar zouden lopen, was niemand bereid om iets te doen... Dat dus 15 jaar lang. Nu is gebleken dat het rapport zeer precies was en zeer compleet... Klokkenluiders hebben een moeilijk leven, grootjatters niet...

ASSANGE DREIGT NU ECHT!

Hij zei het al eerder direct na zijn publicatie van de diplomatieke : cables". Hij zei nog duizenden info's meer te hebben, met name in de bancaire sector.. Nu hij nog steeds vecht tegen de beschuldiging van seksueel geweld in Zweden en uitwijzing naar de VS in Engeland en ook zijn site niet meer mag worden gehost op diverse plekken , dreigt hij nu concreter: hij heeft duizenden belastende bancaire transacties van een "grote Amerikaanse bank (zeer waarschijnlijk de Bank of America) en zal die openbaar maken als de hosting zijn site verder wordt geweigerd. Assange zag al enkele van zijn oude getrouwen bij Wikileaks vertrekken die zeiden dat hij op de "geldtoer" was gegaan en zijn ideële opvattingen niet meer zou hebben Intussen zijn er minstens twee nieuwe sites à la Wikileaks opgericht en het feest zal nu dus nog breder verder gaan. Uiteraard zijn de diplomaten al een toontje lager (en via andere wegen) gaan zingen. De overheden hebben de les geleerd... Wie volgt na de banken?

Intussen kreeg Assange een koekje van eigen deeg gereserveerd: op internet circuleren nu saillante details van de onderzoeksrapport over zijn seksuele agressies... Assange en advocaten willen niet reageren net zoals de slachtoffers van Assange eerder moesten doen. Wie kaatst moet... De vraag is wie nu die "hackers" waren in Zweden.

INTERNET/MEDIA

DE WAARDE VAN FACEBOOK IS?

Facebook is niet op de beurs genoteerd en omdat het spul zo enorm floreert vond Goldman Sachs het FBDC Investors LP – fonds uit waarin enkel Facebook- “aandelen” zitten. De beste klanten van Sachs kunnen aandelen van dit fonds kopen dus.. Het fonds waardeert Facebook op 50 miljard \$ terwijl het net winstgevend is nu. Het is ook ¼ van de waarde van Google maar dat kan als je maar de helft zo oud bent. En het genereert ook 20 keer minder winst dan die zoekmachine... Dus is dit elitaire fonds een echt speculatiefondsje, een grijze markt, naast de beurs... En de SEC in de VS begon nu maar eens een gedegen onderzoek, na de ervaringen met Goldmann de laatste jaren. Het is weer hommeles in bankland.

Een der grootste klanten van Goldmann is de rijke rus Ousmanov die ca 10% van Facebook heeft bemachtigd al samenwerkend met de baas van het investeringsfonds DST. En nu is Ousmanov erg geïnteresseerd geraakt in veel meer op Web 2.0, vooral in de sociale sites. In de spelsite Zynga en andere sites werd ook al fors geïnvesteerd en hij is ook al de baas van de Russische site Live Journal waarop ene Medvedev een blog heeft... Het blijkt dat hij al 70% van het Russische web bezit op dit terrein. Hij is een moslim uit goede familie in Tasjkent en was een schermfanaat vroeger. En raakte zeer bevriend met hoge Russische politici. Hij zat ook maanden vast wegens omkoping van een officier, nog in de Sovjettijd... Later duikt hij op in het inlichtingenwerk en bij de KGB. In 2000 wordt hij baas van de Gazpromholdings in Moskou en zijn ster stijgt razendsnel. Nu is hij ook al de grootste aandeelhouder van Metaloinvest wat 50.000 mensen werk verschaft. En hij draait zijn bedrijf lekker met een omzet van 7 miljard en een schuld van 4,2 miljard. Ook is hij een grote kunstsponsor intussen en ook al rijker dan Steve Jobs : hij staat nu al op plek 100 in Forbes. Hij is zelfs eigenaar van de Engelse voetbalclub Arsenal en had daarna nog geld over voor een jacht van 110 meter lang. Zijn eega zit in de Russische topsport dus hij spreidt zijn tentakels zeer wijd. Het

investeren in TV-ketens is intussen ook niet ver meer..

Ousmanov zoekt de macht in investeren in de media, het internet en de sport. En dat wereldwijd. Zo nu weet u wie er geld aan u verdient als u op Facebook staat en daarmee in uw wereld communiceert. Ousmanov weet goed wat dit alles waard is... en dat hij hiermee in de centra van de macht is aangekomen. Een soort van “media/internet maffia in wording”, waar het ook krioelt van de politici natuurlijk.

DE OORLOG DER ZOEKMACHINES

Mozilla Europa werd op het oude continent marktleider met zijn Firefox met 38%! Internet Explorer van Microsoft doet 37,5% van de markt. En Chroom de zoekmachine van Google zit op 14,6%. Via Google komen 80% van de vragen naar een van deze zoekmachines en die stroom moet op peil blijven omdat het de inkomsten garandeert van de reclame. Want Google is gratis voor de gewone gebruiker. Daarom stopt Google ook zoveel geld in zijn eigen zoekmachine Chrome... en steunt ook nog Firefox met wel 100 miljoen om genoeg van de concurrentie af te snoepen. Microsoft bestrijdt nu natuurlijk de marktaandeel cijfertjes die de pers publiceert en beweert dat het 57% heeft. Het is al met al een fascinerende strijd om de miljoenen gebruikers op het net..

DIVERS

SEYCHELLEN: FISCAAL PARADIJS

Het staat al op plek 4 mondiaal voor de vestiging van Offshore bedrijven. Het aantal geregistreerde bedrijven per jaar verdubbelde tussen 2005 en 2010 (2010 14000 bedrijven). Toppers: Maagdeneilanden 456.000; Bahama's 160.000, Belize 100.000 en de Seychellen 79000. .

U kunt er daar eentje starten in 24 uur, en dat kost tussen 500 en 1500 €... en u betaalt 100 € belasting per jaar (los van de omzet!) en... de eigenaren worden niet bekend gemaakt daar. En u hoeft ook geen jaarverslag in te dienen. Dat gaat dus lekker in de Indische oceaan naast Afrika en in een

tijdzone die erg gunstig is zo tussen Europa en Azië in. Ook staan ze nu al weer op de “schone lijst van de OECD.... Of nu zeker is dat alle geld daar wit is, kan echter moeilijk worden “bewezen” zegt de lokale overheid daar. Nu trekt men daar veel financiële experts aan om de dienstverlening rap verder te ontwikkelen, richt nu ook een financiële universiteit op en... er komt ook een beurs. U ziet hoe het er bij staat in de wereld en u weet nu waarheen te gaan met uw bedrijfje. Op naar de zon op deze eilandenarchipel die ligt in het gebied waar DE groei voor de komende 50 jaar gaat optreden. Dat kan ook uw groei zijn: lap nou die 500 € maar!

KAPPA-BÊTA-PI

Deze club van 175 groten op financieel gebied is gevestigd in New York bestaat vanaf 1929 al. Het is ook een pretclubje hoor: een liedje dat de topper van Goldman Sachs bij zijn entree zong had als tekst: “U herkent Lloyd Blankfein (zo heet ie zelf) aan: zijn beperkte lengte, zijn kale kop en aan het steeds over tijd zijn van zijn vliegtuig als Obama hem belt...”. Wel dat is toch tophumor niet?

Het zijn (Hennessy)cognac liefhebbers, zegt men, wat je ook op hun sleutelhanger in goud kunt zien. Het begon met de toenmalige baas Weinberg van Goldman (1929) die als jood niet op Harvard en Yale mocht studeren...(wist u dat?) dus als een parodie op de club van de topstudenten van de hoge (voor hem verboden) universiteiten. Nu is de club wat meer op de achtergrond in activiteit en kent nogal wat leden uit de zakenbank-wereld. Ook de burgemeester Bloomberg van NY is lid, en ook nogal wat (overheids)regulateurs.. (ja zelfs de baas er van, ene Mary Schapiro)! Er wordt maar weinig bekend van wat ze echt doen en laten, ondanks veel pogingen van de journalisten. Een “geheimpje” kwam er naar buiten in 2009 tijdens de crisis toen ze aan tafel samen een stukje American Pie aten. Daarbij zong men toen: Bye, bye to my piece of the pie.... Maar ze wisten toen al dat het maar even zou duren.

Dus zorg dat u er bij komt, dan weet u ook alles. U moet wel een beetje muzikaal zijn omdat er veel chansons van eigen maaksel worden gezongen.

Ach, iedereen zijn eigen cluppie; in Marseille wil elke (arme) jongere lid worden van de Yankees, een beruchte supportersgroep van Olympique Marseille: ons OM. Maar daar hebben ze nauwelijks geheimen en hun gezang is luid en openbaar.

Terug naar inhoud

OLIE (energie), WATER

DE PRIJS VAN DE EURO 95 BENZINE

Die kostte in zomer 2008 hier 1,50 € per liter want de barrel zat toen boven 145 \$. En nou zit ie weer op bijna 1,50 € hier... terwijl de Brent nu op “maar” 88 \$ per vat staat. Hoe kan dat nou toch?

Wel denken vele, dat is de gestegen belasting van de staat natuurlijk. Maar nee, de TIPP belasting ging maar 1 cent omhoog en er kwam ook maar 2 cent milieutoeslag bij (sinds 1-1-11) en, de bijgemengde biobrandstof werd ook maar een beetje duurder. Hoogstens nog eens 3 centjes.

Natuurlijk, we betalen de olie in \$ en de koers van de € is nu 1,35 en was in 2008 1,60 €. Reken je dat effe weg, dan zou nu, om die hoge literprijs te krijgen, de olie ca 104 \$ per vat moeten kosten. Maar hij kost nu “maar” 88 \$.

Dus blijft er maar een verklaring over: de olieboeren hebben de prijs niet laten zakken met de barrelkoers. Verder uitzoeken van “wie, wat en hoe” wordt, blijkt, erg lastig vanwege de “geheime marges” in raffinage, distributie etc. Die olieboys hebben dit spel dus best knap voor elkaar en wij, die miljoenen consumenten aan de pompen, krijgen er niet echt “vat” op.

Ondanks democratieën, parlementen en ministeries... En ook consumentenbonden. Wat zijn we toch een stel sukkel!

ELEKTRISCHE TRUCS VAN FORD

Het lijkt echt te gaan lukken met de elektrische lever auto's die in urbane gebieden rijden. Daar weet men precies de

dagelijkse afstanden, dus ook het elektra-verbruik en er zit ook een stopcontact op de goede plekken. En ze vervuilen niet, maken geen lawaai en trillen niet... En de Amerikaanse transporteurs in deze sector zijn fors aan het bestellen al zal dit jaar hun aandeel in de orders nog maar 1% zijn. Ford samen met de Canadese Azur Dynamics ontwikkelden de Transit Connect en gaat dit jaar de eerste 750 leveren. Nog een schijntje bij de 30.000 diesels totaal van dit jaar... Autonomie 125 km en prijs 58000 \$. Dat is drie keer zo duur als de diesel-versie... Navistar is een andere fabrikant die trucks levert van 100.000 \$ met 160 km actieradius en daarin ziet FEDEX veel voor morgen. Ook Coca-Cola Bottling en AT&T zijn erg geïnteresseerd in de E-truck. Helaas was de strenge winter even een wat negatieve test... enkele van de trucks kwamen vast te zitten en zaten met lege batterij in de sneeuw van New York... Maar er is een begin en er is veel belangstelling ook omdat naast milieuvoordelen ook een mooi stukje imago valt te tonen! Dus het spits is er af nu..

[Terug naar inhoud](#)

RELIGIES

RELIGIE EN KAPITAAL

De ex-baas van HSBC schreef een boek over de crisis en het geld en dat sloeg best flink in. Hij herinnert ons aan de heilige Augustinus die in de Ve eeuw rente al een misdaad vond. Onder paus Alexander III met zijn 3^e Concilie (dat van Latran), werd dit nog eens bevestigd in 1179. En in 1311 doet paus Clemens V er nog een schepje boven op: rente vragen bij geldleningen is voor roomsen gewoon verboden! Het wordt zelfs tot ketterij gerekend. Zoals we ook zien in De Goddelijke Komedie van Dante waarin de geldmelkers een jaar verblijf beloofd wordt in de zevende cirkel van de hel. Ook bij de joden was rente heffen verboden, maar... enkel in eigen kringen. Daarom werden joden tot de grootste geldschieters in Europa en ook omdat zij geen grond mochten bezitten (!) en

daardoor erg veel mobieler (en dus internationaler) waren dan christenen. Zij waren ook de grote transporteurs van geld en dus ook deviezenhandelaren.

Deze idee kwam overigens uit de koker van Aristoteles die geld lenen "steriel" vond omdat er niets gecreëerd werd en het DUS niet ethisch was rente te vragen. Zo ontstond ook later deze commerciële ethiek. In de islam bestaat dit nu nog: riba (dat exces betekent, rente dus!) is fout en verboden sinds Mohammed. Het is nu een onderdeel van de sharia en heet nu ook al islamitisch bankieren. De moslim legt het accent op het samen investeren en dus samen werken met het geld en ook samen risico lopen. En in die samenwerking mag ook de geldlener een deel van de opbrengst krijgen. Dus een hypotheek op je huis zoals wij kennen mag niet: de lener wordt dus mede-eigenaar van je huis en krijgt een deel van de opbrengst (de "huur"). Daarom werden de Arabieren ook zo vaak ondernemers genoemd.

Zelfs in China was rente verdacht en zelfs een tijd ook de handel en het grondbezit. Het Confucianisme was zelfs tegen geld verdienen bij de handel! Confucius zei: ""Elk nobel mens weet hoe het hoort, zelfs de meest eenvoudige mens verafschuwt de winst... Maar dat ligt nu wel wat anders in Peking en omstreken.

Gelukkig kregen wij Calvin en de reformatie waar deze visie op de financiën snel verruimde. Mede daarom schreef ook de protestante Stephen Green ex-HSBC zijn boek . Wat uiteraard ook gaat over de exorbitante beloningen, die hij tot de individuele verantwoordelijkheid rekent van iedere ontvanger. En de Indiër en Nobelprijswinnaar Amartya Sen is een van zijn helden. En nu is hij ook minister van Cameron...

U ziet het: de historie, zeker ook die van de drie grote monotheïstische religies, kan ons veel verklaren over onze huidige wereld. En zelfs over kapitalisme en joodse bankiers... Weet dus voor u te domme oordelen verspreidt!

DE KERK VAN ROME EN DE VRIJMET-SELAARS

In Frankrijk bloeit deze groep nog steeds en er zijn veel machtige mensen lid van een der logees hier. Tot groot verdriet van de Kerk die al in 1378 tot vervolging van deze "broeders" over gingen. In 1751 werd dat nog eens sterk bevestigd door paus Benedictus XIV. In 1821 is het de beurt aan Pius VII om ze tot "sekte" te veroordelen en in 1874 verschijnt er een beschuldigend boek van een jezuïet. Van 1878-1902 doet paus Leon XIII opnieuw weten dat vrijmetselaars in zonde leven (en dus geëxcommuniceerd worden). En jawel in 1983 bevestigd de Congregatie voor de Leer het afwijzende roomse standpunt opnieuw. En in maart 2007 doet ook Benedictus XVI weten dat lidmaatschap van zijn Kerk en de vrijmetselarij niet verenigbaar zijn.. Voorwaar dit toont bijna een millennium van strijd tussen twee clubs die blijven voortbestaan in onmin. Nou is de overeenkomst onder andere de antieke rituelen en de rangen van de leden... heerlijk ouderwets gespeel. Er wordt gezegd dat deze club uit de Tempeliersidee voortkomt en dan weten we het wel. Toen die club de paus financieel-politiek boven het hoofd groeide werden de leiders opgeofferd en alles verboden en hun enorme vermogen werd ingepikt. De Kerk accepteert niet dat een groep, en zeker een groep van intello's, het beter probeert te weten dan zichzelf en/of haar jezuïeten. Daar wringt de schoen: geen dialoog, nee, uitsluiten die hap van vrijmetselaars, Bekende maçons in Frankrijk zijn.. ene Bernard Tapie, Xavier Bertrand, Brice Hortefeux, Patrick Ollier en nog veel meer, die er overigens niet te koop mee lopen. Want nog steeds heeft deze club het odium van een 5^e colonne... Wat best klopt want ze denken vrij en laten zich zelfs niet door Rome ringeloren. Dat is nu minder gevaarlijk maar vroeger was het echt link. Ook voor de Kerk kennelijk, want die vecht al eeuwen fanatiek tegen deze mannenclub..., die zich nu ook af en toe emancipeert en ook vrouwtjes toelaat. En dat is ook al niks rooms!

MOSKEEËN EN KERKEN EN INTEGRATIE

In Nederland zijn 450 moskeeën geteld... en we hebben "maar" 650 kerken! En die moskeeën zijn er ook nog voor (maar) 5% van de bevolking, die ca 800.000 moslims dus. Nee beter gezegd, maar voor 35% van hen, want er zijn er nog maar 35% die een moskee bezoeken... Dat was 10 jaar geleden nog 50%. Dat is goed nieuws voor de PVV die zich nu wel kan opheffen: het doel is al aardig bereikt immers? Eindelijk lukt het de PVV dus en met volledige medewerking van de moslims, een zwaar programmapunt te realiseren. Gelukwensen zijn dan ook op hun plaats en een ook een hoeraatje voor de blonde liberaal uit Venlo. Want de verdediger van de vrijheid lukt het zomaar om zonder bommen en moorden zijn zin te krijgen. En nog even dit: die moskeeën zijn meestal maar huiskamers van eengezinswoningen hoor! Daarom zijn er ook zo veel nodig natuurlijk... in Frankrijk bidden de moslims op de straten. En dat vindt hier de FN, grote broer van de PVV, een "bezetting van Frans grondgebied". Dat moet Geert toch ook op een (nieuw) idee brengen? Ach die PVV; die betekent voor mij betekent: Partij voor Vlauwe (kul)!

[Terug naar inhoud](#)

AFRIKA

VOOR DE REVOLUTIES: ZIE ALGEMEEN/MO-MAGHREB

GROEICHAMPION AFRIKA!

U werd in deze kolommen al vaak gewaarschuwd: Afrika komt er snel aan. En ziehier de harde cijfers die de stand van zaken hard tonen in dit Top-Tien groeiers lijstje op de aardkloot:

Land	groei gem.	Opmerking
China	9,5%	
India	8,2	
Ethiopië	8,1	AFRIKA!
Mozambique	7,7	AFRIKA
Tanzania	7,2	AFRIKA
Vietnam	7,2	
Congo	7,0	AFRIKA
Ghana	7,0	AFRIKA

Zambia	6,9	AFRIKA
Nigeria	6,8	AFRIKA

Dus ZEVEN keer Afrika in de top-tien... Op continentale schaal: Afrika doet nu 5,7%, Latijns Amerika 3,3% en Azië 7,9%... En de economen zien voor Afrika in de komende 20 jaar meer dan 7%... Dus duidelijk een hogere groei dan die voor de Chinezen.

En wist u dat de Afrikanen, nog maar 30 jaar geleden, vier keer meer verdienden dan de gemiddelde Chinees? En dat nu de Chinees drie keer MEER verdient dan de Afrikaan? En het is ook waar dat de groei in Afrika vooral komt van de enorme vraagstijging vanuit... China! Maar Afrika, dat in 30 jaar met 30% in mensen groeide, moet wel van zijn groei veel meer banen weten te maken. Grondstofwinning en export geeft relatief weinig werkgelegenheid. Dus: Afrika moet zijn economie snel veel verder differentiëren. En ook voor meer stabiliteit en minder corruptie zorg dragen... Maar beste Europeanen, laat u door deze zwakten niet geruststellen: dat was immers ook zo in het "arme China"... En kijk nu eens!

Dus Europa spring in die Afrikaanse markt met zijn hoge vraag en groei en... zorg dat de eigen groei eindelijk wat boven die magere 2,2 % komt... DIE HUIDIGE 2,2% DUS...

DE KLUCHT IN IVOORKUST

Gaghbo speelt zijn spel met handigheid en krijgt zelfs nog geld los uit de centrale bank van zijn valutazone in West-Afrika... Want ondanks de garantie dat de kluis potdicht zou blijven blijkt dat niet waar te zijn.. de voorzitter van deze groep economisch en valutatechnisch samenwerkende landen blijkt een zwak voor Gaghbo te hebben gehouden. Hij weet dat Ivoorkust 40% is van het BNP van de groep landen en een centrale motor vormt... en hij ziet Gaghbo dit spelletje winnen. Tegen alle druk in ook de immense internationale druk. En de tijd tikt en Ouattara verliest geheel zijn geloofwaardigheid... De VN-macht wordt af en toe geattaqueerd intussen en krijgt er nu 2000 man bij... Opnieuw blijkt de onmacht van de internationale wereld als je bloed-

vergieten uitsluit... zoals Bush c.s. dus niet deed. Opnieuw verkiezingen of opnieuw tellen? Hoe moet dit netjes worden opgelost? Wel de Afrikaanse Unie mandaatteerde 5 lokale regeringschefs om voor einde februari de crisis op te lossen, dus Ouattara echt te installeren en Gaghbo netjes af te serveren? Gagbo kan intussen zijn verzet versterken en zijn aanhang bewapenen terwijl hij geen militair ingrijpen hoeft te vrezen. En hij kan ook proberen de geldstroom te verleggen in zijn richting. De chef van Mauritanië, die ook gewoon putschte, mag zelfs lid zijn van de vijf wijze mannen... Het ongelofelijke gebeurt. Het lijkt er dus op dat Gagbo weer wint, alleen weten we nog niet precies hoe... Dat zien we einde februari dus. De onmacht van ons allen is weer eens gedemonstreerd... En de democratie ligt in de modder. Wordt vervolgd.

DE DIAMANTEN VAN ZIMBABWE

De Mugabeclan heeft de productie stevig in handen in haar land: en de politieke partij haalt er zijn bestaan uit. Ze worden via militairen stiekem aan de man gebracht dat is de outlet van Mugabe en de zijnen. En de omzet in Azië stijgt en de prijzen ook. De diamanthandels overigens in de handen van enkele bedrijven: De Beers Z-Afrika), Alrosa (Rusland) en Rio Tinto (Engels-Australisch.). Niemand kent dus de wereldvoorraad bijgevolg en daarom zijn er hier nauwelijks speculanten. De Beers speelt op de schaarste op lange termijn, dat weten insiders; ze perkte haar productie in 2010 met 20% in... De diamanten zijn al vaak gelieerd aan bloedige oorlogen zoals in Sierra Leone en Angola, die met "diamanten des bloeds" werden gefinancierd. En nu in Zimbabwe is het dus ook niet veel anders.... Deze schande blijft ook bestaan en die Mugabe, vroeger zo populair, wil kennelijk eeuwig leven. Maar de topdokters betaal je ook met diamanten.. zo haalde hij al 85 jaar. Ook dank zij de mijnen van Marange.

STRIJD OM DE SAHEL

Ontvoeringen en moorden in de Sahel Waar steeds opnieuw fransen, maar ook andere

Europeanen het slachtoffer zijn. Steeds vaker worden nu ook hulpverleners vanuit VN-kring of elders aangevallen en dat is geen toeval. Zij helpen steeds beter effectiever en ook veel breder; beschermen de armen, brengen gezondheid, voedsel, opleiding en geld. Ze worden tot een ware economisch/sociale sector daar en trachten de gevolgen van de mondialisering wat te verzachten. En worden zo dus ook ideologisch gevaarlijk voor de terroristen.

Want het is voornamelijk westerse hulp: chinezen en Afrikanen ontbreken hierbij. Zij tonen een fraai beeld van de wereld in de VS en Europa en leiden ook lokale managers en bestuurders op die natuurlijk ook "beïnvloed" raken door onze idee. Dat maakt hun dus echt erg gevaarlijk voor de terroristen die dat terrein graag zelf vullen en opeisen. Zo ontstaat er in Niger en omgeving een nieuw soort van front. Van de VN-organisaties hangt meer en meer het welslagen van de mondialisering af en zij zijn in hun werk, blijkt nu, erg beperkt beschermd. En een gemakkelijk slachtoffer voor de nietsontziende terroristen. De lokale regeringen moeten echt meer gaan doen aan hun bescherming... Eigenlijk bij uitstek een agendapunt voor een volgende G20. Dit en meer las ik in de column van Attali in L'Express.

[Terug naar inhoud](#)

WEST-EUROPA

DE ISLAM ALS INZET VAN DE VERKIEZINGEN?

De Statenverkiezingen in Nederland, de "cantonale's" in Frankrijk; in de komende jaartjes is het op vele plaatsen in het westen verkiezingstijd... Vanuit Frankrijk gezien is het nu al duidelijk dat "de islam" daarin een stevig punt van politieke strijd wordt, met alle symbolen van dien: hoofddoekjes, burka's, moskeeën, minaretten, halal eten/bankieren, "and what have you".

Opinie-onderzoek hier wijst al uit dat 42% der fransen denkt "dat de moslims gevaarlijk zijn voor hun land...". Omdat ze onze waarden verwerpen en ook "omdat ze zo vaak

fanatiek zijn...". Het afkeuren van het hoofddoekje is hier in 20 jaar ook al met 28% gestegen... zelfs in de nogal zwijgende PS (over dit item) acht 39% (!) "de invloed van de islam te ver gaan". En toen Sarkozy, na Marine Le Pen, iets zei over moskeeën, namelijk dat hij die liever zonder minaret zag (!), ging zijn populariteit echt omhoog. Ook toen hij zei het verbod op de burka naar de letter te gaan uitvoeren schoot zijn "lijntje weer omhoog".

En zelfs toen zijn rechterhand Guénant zei dat hij het aantal halal resto's en -producten te snel zag stijgen, reageerde de UMP-thermometer ook weer gunstig... enz.

Alles rond de islam en de moslims lijkt rechts punten op te leveren van de kiezers.. Dus om deze reden èn ook omdat de PS er flink mee in de knoop zit zal het onvermijdelijk zijn om de nodige "anti-islamsaus" in de verkiezingshap te doen. Zeker nu nadat de PS-er Vall's zich ook mordicus tegen die burka toonde.

De stelling van Marine Le Pen dat ze op straat bidden door de moslims "op een soort van bezetting vond lijken" leverde op rechts bij de UMP 54% instemming op en bij de PS-ers ook 18%. Bij haar laatste speech waarin ze ook al over dat "halal-eten" klaagde bleek dat ook lekker te liggen bij haar achterban....

Ach, toen die linkse Sarazzin (een echte hugenotennaam overigens!) in Duitsland voor zijn boek werd gestraft: hij vloog uit de SP en ook uit het Bestuur van de Deutsche Bank, leek het daar even anders te zijn. . Maar even later hoorden we Merkel zelf snel verklaren dat "de immigratie/integratie van vooral moslims niet zo best was gelukt"... Dat moest snel het opinie-balansje Links-Rechts hierover weer wat in evenwicht brengen. Ook hier is het dus al lekker werkzaam kiezersvoeder geworden... Ook in Nederland leurt Brinkman van de PVV ook al weer met zijn hoofddoek verbod, nu in de Provinciehuizen...

Dus bereidt u er zich maar op voor: elke politicus van rechts en ook ,- maar dan wat voorzichtiger-, van links , zal regelmatig wat anti-islamgeluidjes in zijn speech (moeten) stoppen. Het volkse populisme maakt dat

“noodzakelijk”. De islam is het dus gelukt: ze is nu verkiezingsthema nr. 1 in heel Europa bij de verkiezingen.

En ik moet echt nog zien dat de krachtige vrijheidsbewegingen in de Maghreb daar iets aan veranderen. Timmermans van de PvdA zei het keurig in Buitenhof: het zou een zeer droevige boel worden als Europa nu niet zeer duidelijk de opstandelingen onvoorwaardelijk steunt in hun strijd om de democratie... Als dat niet gauw door Ashton gebeurt gaat het christelijk-joodse westen met zijn high-standing principes en “zijn rechten van de mens”, weer eens af als een gieter.

WIE KOMT ER NA TRICHET?

Trichet, de franse president van de Centrale Europese Bank zal met pensioen gaan en dan moet er iemand hem opvolgen. Zeker nu de crisis nog na woedt en ook de discussies over verdergaande economische samenwerking, beter gezegd coördinatie, in Europa volop aan de gang zijn, is de bezetting een extreem belangrijk onderwerp. Dus is het nu rondkijken en speculeren; en achter de schermen al manoeuvreren. En dan zie je eigenlijk maar twee kandidaten: de italiaan Mario Graghi (63) die zelf nog niets liet weten en Axel Weber, die de hele tijd op de Bühne staat. Mario wordt gesteund door Berlusconi en vele hoge Italianen; maar hij is “buiten” erg onbekend verder. Al was hij ook bij de Wereldbank. Hij is keigoed maar een man uit het Latijnse en dus wordt hij verdacht van “inflatie-zwakte”... en ook was hij een hoge manager bij Goldmann Sachs. Dat is dus een CV met “maartjes” in de ogen van het Europese noorden.

Axel, nu baas van de Duitse Bondsbank, heeft de steun van Merkel natuurlijk en deze ex-ambtenaar en adviseur van Merkel moet het worden volgens de kanselier. En zeker niet die “inflatoire italiaan” (kwalificatie van de Red.!). De 52 jarige zit met zijn rivaal in de adviescommissie van Trichet: men kent elkaar dus. Axel de extroverte, die de hulp aan de Grieken afried (!) , tot grote boosheid van Trichet en Sarkozy overigens, en de wat onbekende timide Mario.

Dus is Axel nu druk met een charme offensief in het Parijse. Uiteraard is de keuze van de opvolger mede cruciaal voor de EU koers en de politiek in de eurozone. Mooi dat er nu een echte nordique en een echte sudiste op het toneel staan...Op wie het zuiden niet stemt is al wel zeker .. Ik zag Trichet bij zijn bezoek aan Buitenhof recent, en dan raak je onder de indruk van zijn eruditie, zijn intelligentie en zijn handigheid in de discussie. Dat staat ogenschijnlijk haaks op het optreden van ene Axel, en wat Mario voor imago afgeeft is nog onbekend. Ach mij vragen ze toch niet!

PORTUGAL ONTWEEK ÉÉN KLAP

Er bleek gelukkig voldoende belangstelling in de markt voor de 1,25 miljard staatslening van 12 januari en Socrates was erg opgelucht. Want het ging wel tegen 7% rente en de vraag is wat er gaat volgen. Een zeer zwaar bezuinigingsprogramma, gericht op terugdringen van het tekort naar iets van 4,6%, deed de groei op 0,3% belanden. Het land is het meest ongelijke land qua welvaartsverdeling in de EU: zo'n 3000 families hebben alles in handen hier van politiek tot bedrijfsleven. Maar nu de totale staatsschuld de 100% (van het BNP) overschreed wordt het toch wel erg zorgelijk. En met een WW van bijna 11% en nu al 18% echte armen (vlgs OECD-norm) en 0,3% groei valt er weinig te hopen op beter...

Dat viel intussen ook Peking op (na de Griekse acties) en nu heet het hier “dat men de relaties met China, via hun “comptoir” in Macao”, verder wil gaan exploiteren”. Nadat China willig staatsobligaties inkocht. Men wil ook meer gaan maken van de historische relaties met landen als Brazilië, Angola en Mozambique. Het typische geluid van een vroegere enorme koloniale macht die geheel wegzakte en zeer verstarde. Maar nu eerst maar de verkiezingen afwachten en hopen dat men niet echt vergelijkbaar wordt met Griekenland en Ierland waar men nu leent tegen 11 en 9%!

De nieuwste maatregelen zijn nu: salarisverlaging van 5 à 10% bij alle overheidsdienaren die meer dan 1500 €/maand

verdienen en een 15% uitgavenvermindering in alle ziekenhuizen... De verontwaardiging groeit natuurlijk snel. Men weet echter nog alles van de IMF hulpacties in 1977 en 1983... toen waren er soortgelijke maatregelen nodig....

SPANJE TREKT DE BROEKRIEM AAN

Pensioenleeftijd naar 67 jaar, zonder veel gedoe en met instemming van de "sociale partners". Een lange reeks van arbeidsmarkt maatregelen om de torenhoge jeugd-WW van nu 42% (!!) te remmen, ook met instemming van alle partijen. Zapatero heeft zijn mensen in de slagorde staan en men vecht daar samen tegen het onheil dat crisis heet. Italië deed het pensioen ook al naar 67... geluidloos. Dus we weten opnieuw dat de Exception Française echt nog bestaat. En dat heeft dus niks met zon en olijven van doen.

LAAT DE GRIEKEN MAAR FAILLIET GAAN...

Hoho, dat is krasse taal, maar het komt een beetje neer hierop als Roubini, de grote crisisprofeet, zegt dat de Grieken hun schuld moeten "afwaarderen". Dus aan de banken c.s. zeggen dat ze naar de centen kunnen fluiten of met een stuk minder aan aflossing genoeg moeten nemen... Waarbij de EU garant staat voor afbetaling van het "geherwaardeerde" natuurlijk...Zo kun je toch wat doen zonder dat je de eurozone verlaat of iets dergelijks. Nu is dus de vraag hoeveel er zo verrommeld moet worden en wie...Welaan de burgers van Europa worden zo "gespaard" en die aanrommelende banken c.s, moeten het maar oppakken. Helaas zijn dat ook onze banken en (pensioen)fondsen etc....

Het is nu echter toch een ingreep die serieus rond gaat onder Europese experts en politici. De noteringsproblemen (afwaardering van de kredietwaardigheid) verschuiven dus van de Griekse staat naar de .. banken, maar dus wel lekker verdeeld. En als dit kan, dan komen straks ook de Portugezen, de Ieren en, de Spanjaarden? De oude tijden van de devaluatie zijn dus weer terug... maar nu zonder de munt aan

te passen. Het is akelig ver gekomen, maar eigenlijk wel een beetje eerlijker en ook duidelijker. Wie niet voldoende oppaste moet maar nu maar voelen... Maar het is ook "verkapte" solidariteit en Merkel knarst met haar tanden. Want er is nogal wat Griekse staatsschuld bij de Duitse banken c.s. ondergebracht... Pech gehad dus. Nou is wel de vraag of u als bankier nog wel "ooit" Griekse staatsschuld wil kopen. Maar daar vinden we wel weer wat op: de EU garandeert die of u doet het via "EU-obligaties". Wat een gedoe, we zijn nu echt in de Dallas terecht gekomen.

DE WW IN DE EU IS PROBLEMATISCH

In Frankrijk is de WW bij de 15-24 jarigen 23% en die bij en maar 30% van de hele groep werkt. Dat is elders heel anders: in Duitsland is het 45% en in Nederland zelfs 67%. Bij de 55-64 jarigen is het niet echt beter: Frankrijk scoort 39,8%, Duitsland 57% en Nederland 57%...

Het is dus een sprookje dat de werkende ouderen de jongeren "in de weg zouden zitten".

De redenen zijn een drievoud:

-zo'n 20% van de jeugdigen valt zonder succes uit het onderwijs onderweg

-de tijdelijke contracten leiden er toe dat de werkgevers na afloop een jongere niet aannemen.

-de kosten van een minimumloner zijn te hoog.

De premies van de overheid om jongeren aan te nemen blijken tot nu toe onvoldoende. Deze wil men in Parijs nu fors omhoog laten gaan en zo 600.000 à 800.000 jongeren werk bezorgen. Duitsland met zijn 10% jeugdwerkloosheid fikst dat door zijn uitstekende stagesysteem. In Frankrijk zit in de arbeidsmarkt weinig souplesse en is ook het leerlingenstelsel ondermaats. En niemand ziet dat snel veranderen. Nu we zagen wat zoiets kan bewerkstelligen in Tunesië is de waarschuwing gegeven....

[Terug naar inhoud](#)

OOST-EUROPA

EVEN WAT STIL DOOR DE AFRIKAANSE REVOLUTIE.

Behalve de grote terroristische aanval in Moskou en het toetreden van Estland tot de euro was er weinig in de media te beleven. En er kwam maar een enkel woord uit Moskou over de revolutie in Egypte... Maar de wereld is daar ook niet echt veranderd de laatste maand. Behalve dat Medvedev nu ook een loeier van een jacht kreeg, gemaakt in... Turkije!

[Terug naar inhoud](#)

ZUID-AZIË

OOK AL VERDRONGEN DOOR AFRIKA

Behalve de vechtende landen Thailand en Cambodja,- het gaat om een oude tempel op de grens-, kwam deze regio weinig in het nieuws. Oh ja, ook daar verdronken er weer velen in massa's water die het nieuwe klimaat veroorzaakte. Maar dat is al geen echt nieuws meer. Want daaraan zijn we wel gewend geraakt.

[Terug naar inhoud](#)

OOST-AZIË

CHINA VOLGENS HUNTSMAN

Hij is wel republikein maar een gematigde deze VS-ambassadeur in China. Hij is een briljant politicus en zeer vereerd dat Obama hem vroeg dit te doen in Peking.

Hij begrijpt dat dit giga-land ook militair aan de weg timmert en zegt dat het zich wel aan de internationale regels moet houden. Zo!

Ook beseft hij dat China hard werkt om een maritieme wereldmacht te worden met zijn zeer grote en uiterst moderne schepen.

Peking wil koste wat het kost de Partij stevig in het zadel houden en ook een groei van minstens 8% onderhouden om stabiliteit te garanderen. Dat is denkt hij hun belangrijkste doel nu om de ontwikkeling alle kans te geven.

Hij hoopt dat China zijn zeldzame metalen niet inzet als een economisch wapen en wijst er op dat er veel meer vindplaatsen zijn

in andere landen. Die zullen nu versneld gaan exploiteren vanaf 2012, zeker ook de VS die het nodige zelf hebben op dit gebied. Dat zal geld kosten en tot milieubelasting leiden weet hij.

De VS moet zich beter realiseren dat dit land 800 miljoen boeren probeert een beter, modern leven te geven en daarom economisch zo groei-actief is. Vandaar ook die 600 miljard \$ interne uitgaven om de welvaart op te krikken. De VS hebben nog een BNP dat 3x dat van China is (5000 miljard nu).

De yuan wordt wel erg langzaam geherwaardeerd maar China doet er nu echt iets aan. Het wordt Peking duidelijk dat dit in zijn eigen belang is: de inflatie loert in de toekomst... Het land gaat om naar een meer op consumptie gebaseerde economie en Peking moet zijn onderdanen overtuigen het gespaarde aan te spreken.

Hij is er van overtuigd dat er op de wereld genoeg zal zijn om ook de chinezen en fors welvaartsniveau te garanderen. En het is ook een uitdaging voor de VS-economie.

In 2012 is er wisseling van de top in Beijing een zeer spannende periode die zeker een jaar lang een overgang vereist. De periode 2013-2016 zullen cruciaal zijn om een groot aantal hervormingen door te voeren; de VS moet daar goed op letten en coöpereren.

Dit alles werd ook nu gezegd om het er op volgende Chinese staatsbezoek voor te bereiden. Dat voor de beide wereldtoppers van grote betekenis is, want ze zijn economisch een Siamese tweeling geworden. En dat is maar goed ook!

PAS OP COMAC VLIEGT WEG

In China is er een sterk ontwikkelende vliegtuigindustrie; en al 40 jaar nu. De grote heet COMAC en werd een geduchte concurrent in het meer "traditionele vliegwerk". Al in 1970 bouwde men de Y-10 een mooie kopie van de Boeing 707, maar het bleef bij een prototype. In 1985 laat Aerospaiale zijn vleugelstukken maken in China en dat gaat lekker. McDonnell Douglas assembleert in dit land vanaf 1992 zijn MD-80 en MD-90 tot in 2000. En dan komt in 2002 het programma voor de ARJ-21 te

voorschijn die erg dicht bij de MD-90 blijkt te liggen. In sept. 2008 start de assemblage van de A320 in China en op 16 nov. 2010 kondigt Peking "zijn" eerste 100 bestellingen aan voor de C919 die in 2016 gaat vliegen. Zo doen ze dat daar en de staat staat gereed met alle mogelijke hulp en dus ook bakken geld. De investering liep op tot ruim 8 miljard wat de helft is van die voor de A380! Avic de staatsholding heeft liefst 400.000 werknemers wat 8X Airbus is. China is gewoon een geduchte concurrent op langere termijn zeggen Boeing en Airbus en de laatste voegt er aan toe dat er wereldwijd best voor drie plek is op de wereld. En er is natuurlijk een enorme interne markt. Want in 2009 groeide het luchtverkeer met 20% en in 2030 gaat men de VS al voorbij met ca 1,5 miljard passagiers per jaar. Maar zelfs als China 4 C919's produceert per maand (48 p. jaar), zal het maar 1/3 van de eigen behoefte dekken dus zegt Boeing: de Chinese luchtvloot gaat drie keer zo groot worden in de komende 20 jaar. Dus er is dan genoeg voor iedereen.. En, de ontwikkelings speed is in deze sector vooralsnog zwak in China: de A320 NEO die er aan komt zal men niet snel kunnen namaken. Maar men leert hier razendsnel. De concurrentie kracht zit in deze sector in de concepties, het technische bureauwerk en de studies en daar lopen de beide westerse clubs fors vooraan. Vooral in de aerodynamica, de nieuwe materialen, en zeker in de integratie van de vele nieuwe technologieën. De echte bedreiging kan komen met een langeafstandsvlieger à la A380 en Dreamliner. Want een chinees spreekwoord zegt: Voor wie kan wachten opent de tijd zijn poorten.. Incredible China is nog maar in de startblokken.

CHINEZEN KOPEN CHINEES

Peking dringt aan, dus kopen chinezen graag "eigen" producten; en, wees eerlijk, onze overheden zijn ook stiekem voor eigen producten toch? Maar de buitenlanders weten daar wel iets op; zowel de chinezen als wijzelf. De Chinese fabrieken richten steeds vaker assemblagefabrieken op in Europa en laten daar dus de "franse"

eindproducten maken... met erop: Made in de EU! En dat doen nu ook de Europeanen in China: Volkswagen gaat een "Chinese auto" aldaar maken samen met zijn twee Chinese partners. Een goedkope voor minder dan 8000 € en ook het franse PSA is al bezig langs deze lijnen met zijn Chinese partner. En ook de luxe industrie denkt langs deze lijnen. L'Oreal kocht al in 2004 het Chinese merk: Yue-Sai daartoe. Het werd geschapen door een Chinese TV-ster. En ook Hermes gaat die weg. Overigens zijn alle Europeanen van plan deze "Chinese" producten ook te marketen op de hele wereld; ook en vooral in de andere opkomende landen... En dat laatste toont aan hoe prestigieus nu al, wereldwijd gezien, Chinese afkomst van producten is. Dat is dus de "main reason" van de manoeuvres van de "wessies"!

AI, AI VIETNAM

De groei zit daar sinds de crisis in de put en het congres van de communisten, daar nog steeds aan de macht, in januari hielp ook niet echt. Het schandaal van de failliete staats scheepsbouwsector klonk nog na daar... De schulden van 4,5 miljard \$ deden de tent zinken en toonden de zwakke werkwijze aan. De loden omarming van de industrie door de Partij is debet aan de inefficiënte werkwijze en daaraan kan niemand (nog) iets veranderen nu. Intussen lopen ook buitenlandse investeerders weg en liep het overheidstekort op van ruim 7 naar nu al bijna 12%. En omdat ze nu ook hun eigen geld niet meer vertrouwen is er een run op goud en op de dollar. Deze tijger verloor zijn gebit... En er zit weinig verandering in de luchten.

JAPAN WENT AAN DE DEFLATIE

De prijzen dalen in Japan en ook de salarissen en iedereen lijkt er vrede mee te hebben. Al moeten de mensen met leningen en andere lasten die gefixeerd zijn door het verleden rare sprongen maken om de eindjes aan elkaar te knopen. En hun goedkope winkelketens, de zogenaamde 100 yen winkels,-je koopt er elk artikel voor 100 yen-, zijn zelfs begonnen met te

investeren in andere landen in Azië; men exporteert de deflatie nu ook al dus.

Dus het gaat lekker zo? Wel in een land met 23% van de bevolking boven de 65 jaar wordt nauwelijks geklaagd... en inflatie zou hier ook erg moeilijk vallen met zoveel gepensioneerden. Maar de bedrijven "roesten" ook en kunnen erg moeilijk kapitaal aantrekken. De groei zakt langzaam weg en men kan moeilijk zijn schulden afbetalen. Dus lijkt een revaluatie van de yen aanstaande. Overigens ook in Frankrijk en meer westerse landen dalen de prijzen van de hightech artikelen ook merkbaar. Wel 5% sinds 2009. Dus dat doet al een beetje wennen aan de deflatie ook hier? Wel dat is niet te hopen als je de externe schuldenlast ziet in Parijs. Want daar zit een groot verschil met Japan: dit land heeft de grootste schuldenlast bij de overheid ter wereld: 220% van het BNP! Maar de financiering ervan is grotendeels in eigen land gebeurd... Japan is een exception van formaat, en toont ons, lijkt het, ons voorland. Maar dan wel op zijn Japans.

[Terug naar inhoud](#)

NOORD-AMERIKA

HOE ZIET DE VS CHINA?

Ik las een analyse over de "potentiële bedreigingen van China voor de VS". In Newsweek. En zie hier hoe die er uit zag opgehangen aan een viertal invalshoeken:

De economische dreiging

China gaat de VS in uiterlijk 2027 voorbij in BNP gemeten, dat is onvermijdelijk. Moet je daar bang van worden?

Visie Newsweek: Nee, financieel gesproken is de 21^e eeuw de eeuw van China, maar de VS zullen fors profiteren van hun groei. En de Amerikaan zal nog heel lang rijker zijn dan de chinees (het gem. BNP/inwoner blijft nog heel lang hoger).

De invloed in de wereld

China bereist de hele wereld, helpt nu zelfs EU-landen met hun problemen. Het tekent overall contracten over gas/olie, en koopt land in Afrika en bedrijven in het westen

(intussen al 3000 in de VS!). En overall worden nu ook Confuciuscentra opgericht.

Visie Newsweek: Dit is veel bedreigender dan het economische punt. Want de VS doen dat ook en het is een zeer belangrijk aspect van hun huidige invloed in de wereld. Hier is China de echte tegenspeler!

De power van zijn resources

China heeft zelf weinig natuurlijke hulpbronnen en de energie die het nodig heeft zit relatief ver weg evenals het benodigde voedsel. In tegenstelling tot de situatie in de VS.

Visie Newsweek: Hier is sprake van een beperkte bedreiging voor de VS. Het is een relatief zwak punt van China dat dit onder meer compenseren zal met een sterke leger en vooral ook een machtige marine en een beschermde logistiek

De kracht van zijn onderwijs/opleidingen.

China doet hier enorm veel maar vooral over de breedte en nog niet erg exclusief.

Visie Newsweek: Het moet technologisch nog veel ervaring opdoen maar leert ook snel. Dus vooralsnog veel kwantitatief maar nog beperkt kwalitatief. Hier kun je de posities als "gelijk" inschatten. Het uitwisselen van know-how zal een erg strategisch punt blijven

Gelukkig is dit qua toon en invalshoek ver weg van de rechtse mode die in de VS "China-bashing" heet. Het lijkt erop dat de VS went aan zijn grote concurrent en tracht er rationeler mee om te gaan. En dat is een echt stuk vooruitgang en tijdens dit bezoek zijn meerdere punten van hoop opgedoken. En ook China lijkt zijn "bedreigingen en kansen" evenwichtiger en reëler te zien. En chinezen bewonderen de VS maar willen zich niet laten overheersen.

Nu dus maar eens kijken hoe de "rest van de wereld" zich gaat gedragen in zijn geopolitieke voorkeuren... ten opzichte van de mastodonten. Dus, de diplomatie wordt een erg belangrijk terrein in het balanceren van de krachten. Cultureel heeft China vooralsnog een nadeel en opzichte van het westen: en "onze" democratie lijkt nog steeds aantrekkelijk: zie nu ook Tunesië c.s.

DE VS ZIJN EEN MOORDLAND!

Het omver schieten van “foute politici” is een nationale sport: 1999 17 doden, 2007 32 doden, 2008 21 doden en weer een dozijn in Tucson. Allemaal uitgevoerd met de automatische Glock een Oostenrijks superproduct. Het schiet maar door en je wisselt vlotjes het magazijn... dus gegarandeerd veel doden. De mix van een Sarah Palin, die op haar website een “afschietlijst” heeft, (staan waar Gabrielle Giffords ook op prijkte) en dit meest (vrij) verkochte handwapen is echt een moorddadige. En ook geen Obama die naar een wapenverbod kraait. Hij sprak wel mooi en condoleerde en ging weer op weg. Er komt dus een volgende bloedbad. Hopelijk zit Obama er niet zelf bij..

HET GAAT LOUSY IN LAS VEGAS

De WW is er nu al 16% hoger dan elders in de VS en het aantal faillissementen in Nevada (de staat waarin Las Vegas ligt) moesten 70% der huiseigenaren meemaken dat hun hypotheek hoger werd dan de waarde van hun huis.

Het gaat nu iets beter maar veel langzamer dan in de rest van de VS: het businessmodel van de gokstad lijkt “obsoleet”. De bezoekers geven veel minder uit bij hun gokbezoekjes. En dat terwijl er nu net twee gigantische hotels bijkwamen. De burgemeester gelooft nu in “medisch toerisme” om zijn stad te redden... Maar niet iedereen ziet dat als DE reddingsboei.

MINDER GELD VOOR DE UNI'S VAN CALIFORNIË

De nieuwe gouverneur trapt de rem diep in om het tekort van 24,5 miljard wat kleiner te krijgen. Hij stelt nu voor – 1,4 miljard en is (helaas) niet de enige staat die dat doet. Florida idem en ook New York kneep fors in de begroting, ook van zijn uni's!

Silicon Valley produceerde al 56 keer een Nobelprijs drager. En nu moeten de 33 instellingen 16% inleveren en kunnen dus minder van de 650000 studenten hier een kans bieden. En de inschrijvingskosten gaan naar 11000 \$; ze waren tien jaar geleden nog 4500 \$. De 14% ondernemingen die in

de Standard & Poor's 500 staan zijn er ook niks blij mee.

En China doet het omgekeerde en wil minstens twee uni's in de 20 beste ter wereld te krijgen. India plant 600 uni's om genoeg kansen te geven. Een stoute hooggeleerde zegt nu: ik zou als ik in Peking woonde nu studenten werven in Californië... en Florida en New York.

Helaas is de VS niet de enige: ook in Engeland treft forse bezuinigingen en kondigde grote stijgingen van de collegegelden aan. De studenten gingen al heel boos de straat op. Idem in Nederland... Allemaal dezelfde redenen: bezuinigen. Tja of je dat dan moet doen waar je voeding aan kennis/werkkracht voor de toekomst zit, is natuurlijk de grote vraag. Short term tegen over Long term... weer opnieuw nu, zoals al zo vaak. En het oosten heeft de wind dubbel mee dus...

OBAMA HOUDT WEER VAN DE KAPITALISTEN

Hij veranderde van koers en is nu weer op goede voet met de Amerikaanse Kamers van Koophandel die nog pas geleden 23 miljoen uitgaven om met publiciteit zijn programma's en politiek te bestrijden. Zoals ook ooit Bill Clinton deed nadat hij een rondje had verloren. En als je zo'n vastgevroren WW hebt als Obama nu heeft moet je wel mooie ogen maken naar het bedrijfsleven.

Het economische programma van nu lijkt dan ook wel het strategisch plan van het megabedrijf General Electric (GE). Investeren in duurzame energie: streefgetal 80% van de stroom duurzaam in 2035 (GE zal in 2015 al 25000 elektr. Auto's maken) —in 2036 moet 80% der Amerikanen gebruik maken van hogesnelheidstreinen (GE gaat ze ook maken)—bijna 10 miljard aan ontwikkelingssubsidies voor de industrie (GE heeft 2789 R&D clubs in de wereld)—27 miljard om te informatiseren in de medische sector (GE plant ook 10% hogere resultaten in zijn Gezondheidsbranche). Het is ook geen wonder: de president van GE is adviseur geworden van Obama en hij is niet de enigste uit die hoek. Obama heeft zijn

lesje geleerd: idealisme moet maar welvaart op korte termijn herstellen ook..

SUICIDE BIJ DE GI'S

De zelfmoordgraad was bij de GI's lager dan algemeen in de VS, maar dat is nu veranderd. De laatste drie jaar is ze drie keer het nationale cijfer en het werd een ware obsessie voor de leiding om dat te veranderen. Er staan nu zware straffen op het niet informeren van de leiding bij verdenking van suïcideneiging of depressief gedrag. En als bij een suïcide blijkt dat de leiding niet goed oplette wordt die ontslagen... .

GUANTANAMO

Obama heeft de sluiting ervan opgegeven en nu worden er "gewoon" processen gevoerd tegen de gevangenen in Guant zoals Bush ooit wilde... Want in een Bushwet staat dat proces voeren tegen een van hen IN de VS, gewoon is...verboden. Bijna 200 gevangenen wachten op hun proces zonder een duidelijke aanklacht. Dit "wilde" Amerikaanse recht gaat de VS nog ooit ernstig opbreken. No, we can't!

[Terug naar inhoud](#)

LATIJS AMERIKA

DE VROUW VAN BABY-DOC

Hij is de zoon van de ouwe Doc Duvalier, een 1^e klas rotzak ook al was ie van opleiding dokter. Hij regeerde van 1957 tot 1971 en toen hij hemelde kwam zoon Jean-Claude, Babydoc aan het stuur in Haïti. Babydoc vloog er al gauw uit...en ging bijna aan drank ten onder aan de Côte d'Azur. En toen dook Hermance op, een styliste die werkte voor de koningen van de Golf. Zij hielp baby en zijn moeder met de nodige moeilijke toestanden. Zij is het totaal dichte scherm om Baby heen, nu nog. Alles gaat via haar. Zelfs de schrijver van zijn biografie was nooit alleen met Jean-Claude. En nu is het ook zij die de belangen behartigt van deze "president voor het leven" net als zijn vader was. En die geld inzamelt voor "de goede zaak" in Haïti en de Haïtiaanse

diaspora van Miami tot Canada. Want het gaat haar om "eerherstel voor de vader Duvalier" dat krijgt eenieder te horen. Dit verhaal doet vermoeden waarom baby plotseling en nu in Haiti opdook. Al is het feit dat ie zijn paspoort verloor en niet mag uitreizen omdat er aanklachten tegen hem zijn ingediend, niet bepaald het bewijs van een geslaagde manoeuvre. Maar deze dame die vloeiend creools spreekt, is voor geen kleintje vervaard. Dus moeten we even afwachten wat het vervolg is. In elk geval lijkt er nu een tweede verkiezingsronde te komen op 20 maart aanstaande. Maar niemand ziet baby als serieuze kandidaat... Nog niet.

BEJAARDE BEULEN VOOR RECHTERS

Jorge Iliveira zit sinds 2008 in het gevang en wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan het doen verdwijnen van een deel van de 30.000 slachtoffers uit de periode 1976-1983. Hij ontkent alles en beweert slechts een "klein luitenantje" te zijn geweest in die dagen en zeker niet te hebben behoord tot zo'n geheim commando. Maar de bewijzen stapelen zich op, ook die uit een onderzoek van L'Express over een franse mannequin die in die tijd daar politiek actief was en die spoorloos verdween. Hij werd op het nippertje in Rome ingerekend net voor vertrek naar huis en verzette zich als een leeuw tegen uitwijzing naar Frankrijk. Voor het doen verdwijnen van de franse mannequin... Zijn verdediging was massief: en de advocaten en de middelen er voor kwamen uit erg duistere hoeken. Beide verdedigers zijn fascistische symphatisanten die rechtse ex-terroristen en ook Tariq Aziz verdedigen. Tijdens het proces in Rome komt plotseling een overlijdensakte van de mannequin uit Argentinië te voorschijn... en Oliveira wordt losgelaten. De rechters verifieerden het valse document gewoon niet... Hij wordt in 2008 in Buenos Aires weer gepakt met valse papieren en 7 creditcards en weer vastgezet. En dan blijkt ook nog eens dat die advocaten uit Italië met hun valse document, daarvoor nooit werden vervolgd! Ook in Argentinië deed men niets en uit onderzoek blijkt dat toen

ook de toenmalige regering daar de zaak in de doofpot stopte.. In 2008 dus! Uit onderzoek blijkt ook dat de vervalsing op deskundige wijze werd uitgevoerd en ook zegt men daar dat de franse regering ook niks deed om de waarheid te kennen. Zoals ook bij de nazi-vervolging al vaak is gebleken zijn regeringen en anderen vele jaren na diabolische misdaden niet echt bereid de vuile was op te hangen uit het verleden. Particulieren en ideële verenigingen moeten met veel energie en met veel tegenwerking maar door die muren van onwil proberen heen te breken. Er blijven steeds te veel betrokkenen dan wel sympathisanten op belangrijke posten zitten en hun macht en steun blijkt intact te blijven. Het blijkt onuitroeibaar te zijn.. Maar het lijkt er nu toch op dat Oliveira, nu bijna 70, de dans niet gaat ontspringen...

[Terug naar inhoud](#)

OCEANIË

AUSTRALIË VERZUIPT EN WAAIT WEG

Het land is enkel nog in het nieuws door zijn gigantische en niet ophoudende overstromingen gevolgd door de grootste stormen ooit vertoond. En internationaal is dit land ook in de pers omdat zijn exportproducten daar onder lijden... en dat doet onze prijzen daarvoor stijgen. De klimaatverandering heeft toegeslagen in dit dun bevolkte land wat erg weinig fout doet op CO2-gebied. Krijgt de verkeerde weer eens straf..

[Terug naar inhoud](#)

MAGHREB-NABIJE OOSTEN

EGYPTE, AS IT IS NOW

-Wat feiten en historie

Ik weet nog dat er een koning in dit land werd verjaagd die Faroek heette (1952) door de gigant met de naam Nasser, die bezeten was van de pan-Arabische idee. Dat was hun eerste revolutie. En wij weten allen ook van de moord op Sadat de vredesengel, die door islamitische militairen werd vermoord. Onder de ogen van ene

Hosni Mubarak die toen superhoog in het machtige leger was na een glansrijke carrière. Hij volgde hem op en is nu 83 en meer dan 30 jaar aan de macht...

In een land van 85 miljoen (= ca Duitsland), met 4,6% groei, een WW (officieel..) van 9,7% en een inflatie van 12.8%. Het BNP/inwoner is 6200 \$ (nr. 137 op de wereldranglijst).

De demografie is uiterst important: In 1990 had dit land nog "maar"50 miljoen inwoners en via het getal van 85 nu zal het in 15 jaar 100 miljoen zielen tellen. Enorm dus.

Nu zijn 40 miljoen Egyptenaren ontevreden met 2 \$ per dag... en 63 miljoen van hen krijgen steun in de vorm van gratis basisproducten en energie subsidies. Na dikke rellen in 2008 wordt er nu volop brood verstrekt in legershops... en fruit en groenten zijn voor veel inwoners onbetaalbaar nu.

De inkomensverdeling vertelt veel: 10% rijksten incasseren 28% van de welvaart en de 10% armste moeten het doen met 4% van de koek.

Een tochtje naar Katameya Heights op 20 min. Van het vliegveld liggen de villa's der rijken en er bestaat een "compleet offshore Egypte" dat erg profiteerde van de privatiseringsgolf, die de zoon Gamel van Hosni (hij is econoom) voorstelde. Dat leverde echt tot 7% groei op die echter door de rijken werd geconsumeerd.

-Politiek en samenleving

Het leger is hier al een halve eeuw DE steunpilaar en het is nauw verbonden aan de amerikanen die het met 1,5 miljard per jaar steunen. De langdurige vrede maakte ook dat de legertop eigenlijk samenvalt met de zakentop in dit land: het leger runt hier, net als in Algerije, de economie. En Mubarak en de huidige vice-president Suleiman waren en zijn steeds nauw betrokken geweest bij de vredesaanpak in het MO. Egypte heeft redelijk goede contacten met buurland Israël, ze hebben ook een non-aanvalsverdrag samen en Egypte houdt de deur naar de Gazastrip redelijk dicht...En is bepaald geen vriend van Hamas daar en ook een grote vijand van Teheran. Het leger is dus de spil...

De grote, bijna 100-jarige (!) oppositiepartij is de "beruchte" moslimbroederschap hier... (minstens 25% der stemmen). En erg goed georganiseerd en heel dicht bij het arme volk. À la Hamas in Gaza dus.

De gelijken van deze partij zitten al in de regeringen in Marokko, Algerije en Jordanië... En in Tunesië werden ze zwaar vervolgd door Ben Ali, maar hun chef keerde daar al terug intussen. En in Algerije waar in een zware strijd met de FIS 100.000 doden vielen, werd het gematigde deel geaccepteerd en regeert nu mee daar. Dus lijkt een recept waarin ook de Broederschap een rol speelt ook in Egypte onontkoombaar. De rest van de oppositie is nogal zwakjes en de NDP, de partij van Mubarak is verder nog fors de baas.

-De actuele problemen

Meer dan de helft van het land is jonger dan 30 jaar en hun situatie is deplorabel: hoge werkloosheid en geen enkel perspectief. De crisis remde hier ook groei en inkomens (m.n. het toerisme) en de WW stijgt. Daarbij komt de stijging van de prijzen van basisartikelen, wat zwaar aan komt bij de vele straatarme inwoners. Veel van hen stonden dan ook op dat intussen beroemde plein...

De laatste enquête in dit land van het Amerikaanse PEW-centre toonde:

-69% is over de toestand in het land ontevreden (was in 2008 57%)

-80% acht de economische situatie slecht (was in 2008 54%)

-72% vindt dat de regering het slecht doet (was in 2008 60%).

U ziet het dit kon je best zien aankomen dus.

De nieuw geïnstalleerde regering bestaat voor een groot deel uit (ex)-militairen met ook economisch, aanzienlijke belangen. De oppositieleider Mohammed Badie van de moslim-broederschap, is de 8^e gids van deze beweging en van de uiterst rechtse vleugel. Maar veel jongeren in het land zien dit niet als de juiste koers; veel arme onwetende wel.

Baradei, die men in het land nauwelijks kent, werpt zich nu op als modern leider.

Maar of hij kans maakt bij een verkiezing is de vraag. De moslimbroederschap zal zeker 25% scoren en daarmee wel eens de grootste kunnen worden... met of naast de NPD (zoals we dat eerder zagen gebeuren in Palestina met Hamas!).

En Moussa, de Egyptische ex-minister van Buiza, nu secr. Generaal van de Arabische Liga, was ook even op het plein... Maar verder hoorden we weinig van deze uiterst kundige en ook populaire man... Mogelijk komt zijn naam nog boven drijven.

Democratische verkiezingen zouden dus best kunnen best uitdraaien op een (radicale?) moslim meerderheid... als de NPD het echt af zou laten weten.!

Dat was/is de grote vrees bij velen en dat laat ook scherp de stomiteiten van het verleden zien. Egypte is echt een kruitvat en dat is nu op TV dagelijks goed zichtbaar. Levensgevaarlijk voor de vrede en stabiliteit in het MO en dus ook... voor de wereldvrede.

In Yemen zit ook zo'n dictator, die ook al zei wel weg te willen. Straks dus en ook na 30 jaar. En de Jordaanse koning ontsloeg ook al zijn regering... In Algerije gist à la Egypte en Khadaffi zit ook niks lekker, na zijn rit van ook al 30 jaar...Er zijn er nog meer: Syrië (waar een Facebook oproep tot demonstratie niets opleverde..), en ook Soedan bijvoorbeeld. En ook Mauritanië.. waar er recent een militair gewoon straffeloos putschte en nu in het wijze mannencomité zit om Gagboo om te praten in Ivoorkust.!

-De dramatische ontknoping

En toen werd het ZONDAG, DE 13^e DAG VAN DE REVOLUTIE...

Het leger blijkt inderdaad de zaak stevig in de hand te hebben met Suleiman en Chafik, beide Mubarakboys, en voorop. En kennelijk nu in overleg metde VS!

Suleiman zei gewoon, op de dertiende dag van de revolutie dat hij meteen met de moslimbroederschap (!) ging praten...die al had ingestemd met overleg. Op het plein liep de generaal van Caïro rond en trachtte de betogers naar huis te praten.....

De twee grote partijen die elkaar tot voor kort uiterst vijandig waren, vormen puur getalsmatig een flinke meerderheid... Maar moeten het dan wel eens kunnen worden over een gezamenlijk regeringsprogramma... Ze praten nu dus.

De NPD, de partij van Mubarak, zag de top, inclusief de zoon van Mubarak, compleet vertrekken.. met onmiddellijke ingang en er kwam meteen een nieuwe aanvoerder. De banken gingen weer open, en de gezant van Obama, zei, à titre personnel (!), dat hij vond dat Mubarak de overgang echt moest leiden. Het ongelofelijke geschiedde en zeer rustig vooralsnog. En intussen liep de halve wereld nog achter en riep nog om aftreden van Mubarak: de VN, Al-Baradei, de EU... Maar behalve Merkel..., die zei voorzichtig dat een geleidelijke overgang mogelijk beter was... Ook zij was kennelijk nu om. En Hillary Clinton, op bezoek in München op de Veiligheidsconferentie (!), zei ook het nodige over "geleidelijkheid" . Je kon niet anders concluderen , en ik zondagmorgen om 6 uur kijkend naar Aljazeera, CNN en France24 dat de ommezwaai was gemaakt... Zonder Baradei en de mensen op het plein, die nog van niks wisten natuurlijk.

Het was in München kennelijk gebeurd... nadat de VS met Mubarak al een plan hadden waar ook de broederschap in paste. Dit moest Obama zelf nog uitleggen... en dat zal niet meevallen. Maar ik weet zeker dat hij vooralsnog gelijk krijgt van de voorzichtige wereldwijd. Maar (weer) niet van de revolutionairen op het plein, die zich gewoon verraden moeten voelen. De revolutie eet altijd de eigen kinderen op...

Tja de economische rampen waren ook niet mis als het echt fout zou lopen: door het Suezkanaal komen dagelijks 1 miljoen barrel olie voor het westen... Wat Egypte 5 miljard oplevert. Het toerisme aldaar leverde liefst 12 miljard op. Zo'n 15 miljoen toeristen in 2010 waaronder 3 miljoen russen. De VS stoppen Egypte elk jaar 1,3 miljard toe aan militaire hulp plus nog eens 250 miljoen gewone economische steun. En ook

Frankrijk heeft er een hele rij van grote bedrijven... U ziet wat er "at stake" was...

En dan Israël dat met doodsangst vreest dat er in Egypte een regiem à la Teheran zou kunnen komen. Aan zijn grenzen. Met aan de andere kant Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon. Met een zwakke Abbas in Palestina....

Dat lijkt uit te lopen op een oorlog met Egypte als het niet-aanvalsverdrag niet meer stand zou houden. Haaretz, het grote Israëlische dagblad waarschuwde Nethanyahu al en ried hem aan de gewijzigde situatie in het MO serieus te nemen en mee te buigen..

-Wat moet je er van denken?

Dit alles lag op tafel in vele hoofdsteden en vormde eigenlijk DE reden om Mubarak niet echt te wippen NU...

Tenslotte nog een recent interview met Tarief Ramadan, Egyptenaar , zijn grootvader richtte de Moslimbroederschap op.

Hij zei het nog eens: de Moslimbroederschap is geen gewelddadige groep, maar wil zich aan de wet willen en heeft een hechte basis in het gewone volk.

Al geeft hij de radicale uitschieter in Algerije best wel toe. Ook zegt hij, dat Israël zijn vrijheid niet kan blijven doen steunen op een rijtje dictators in het MO. En hij weet ook zeker dat de revoluties zich uit zullen breiden als Mubarak nu en direct zou vallen. Maar hij ziet ook een Broederschap die bereid is democratisch mee te gaan mixen zonder haar religieuze bron af te stoppen. Erg controversieel gezegd: zoals vroeger in Nederland een KVP, een AR en een CHU het deden voor ze het CDA werden en nu ook nog de Christendemocraten het doen...

-Tot besluit...

Tot zover de gevonden wijsheid en de waargenomen feiten in een ongelofelijke week in het MO. Hoe dan ook: er is een horde genomen en er is iets fundamenteel veranderd. Krijgt die Obama met zijn Caïrospeech ongewild en puur "toevallig" nou toch nog gelijk? Veel hangt nu ook af van Israël, met of zonder hulp van... Wikileaks..

WORDT VERVOLGD....

EN ALGERIJE DE BIJNA-BUUR VAN EGYPTE

Begin januari was het hier ook al raak: vijf dagen tellen met 5 doden en 800 gewonden. De fabriek van Coca-Cola oostelijk van Algiers brandde helemaal af en een Renaultdealer in het centrum werd geplunderd... zoals ook een filiaal van BNP-Paribas. We hoorden er nauwelijks iets van.. Dit alles omdat de voedselprijzen massief waren gestegen, omdat er veel geïmporteerd moet worden hier. En omdat er een wet kwam op de betaalwijze, niet meer cash boven een bepaalde omvang maar per cheque (om zwarte handel tegen te gaan), sprongen de prijzen extra omhoog omdat nu de (omzet)belasting in de prijs moest... Wel 30 à 50% hogere prijzen voor olie en suiker. Nou worden voedselprijzen al klein gehouden met zeker 2,6 miljard € aan subsidies hier, maar de regering moest razendsnel nog meer er voor uittrekken om de rust terug te kopen. Maar de oorzaken achter de rellen liggen ook dieper: de jongeren zijn zonder perspectief, zeker de minder dan 30-jarigen (75% !! van de bevolking hier). En in industrie/arbeitsplaatsen wordt nog steeds nauwelijks geïnvesteerd: men doet het wel in infrastructuur en die wordt (deels) gebouwd door... Chinese arbeiders! Er zijn zeker 300 ondernemingen per jaar per 100.000 inwoners Meer, erbij dus, nodig en nu komen er nu maar ca 70 tot stand.. Er is al veel politieke onrust hier: het gonst van de geruchten over een regeringswisseling. Dat zou voor het investeringsklimaat erg slecht zijn..Algerije is de 4^e economie van Afrika en zou naast zijn olie en gas, zeker ook concurrerend kunnen zijn in toerisme en van olie etc. afgeleide producties (plastics bijv.). Er is ook een spin-off van die infrastructuur investeringen, maar dat levert bitter weinig werk op voor die bergen jeugdigen die wachten op werk. Dus dat binnenkort al die journalisten naar Algerije zullen moeten met hun commu-

nicatieapparatuur zou niemand moeten verbazen...Maar mogelijk wordt het ook een ticket naar Yemen of Soedan?

YEMEN, DE KOPIE VAN EGYPTE?

Saleh zit al 30 jaar op de hoogste stoel in Yemen, eerst alleen in het noorden en na de hereniging met het rebelse zuiden ook daar al 15 jaar of zo. En ook hier staat zijn zoon al in de startblokken. En, ook hier steunt de VS met veel geheimzinnigheid, met wapens om Al-Qaida in het zuiden een hak te zetten... Saleh voelde direct aan wat de Egyptische revolutie betekende en zei meteen dat hij zich niet meer verkiesbaar stellen zou "de volgende keer" en ook dat zijn zoon geen kandidaat zou zijn. Maar of de bewoners van dit armste land ter wereld, dit echt geloven, mag betwijfeld worden. Hij toonde zich altijd al de meest geslepen politicus in het land, die ondanks zijn eerdere "abdicaties" weer opnieuw werd verkozen met meer dan 95%... der stemmen. En dus ook gedoogd wordt door het westen en de VS... omdat hij DAAR voor "stabiliteit" zorgt... En dat is "ons" eigenlijk wel genoeg. Die arme drommels, dat is het probleem van Saleh, daar kunnen we niks aan doen uit fatsoen. Dat gaat dus ook niet lang meer duren..

LIBANON IN DE HANDEN VAN HEZ-BOLLAH

Het lukte Hezbollah met geld en wapens van Iran en een positiewitch van Jumblatt het heft in handen te krijgen. Het internationale tribunaal is vooralsnog het zwijgen opgelegd over wie er vervolgd moeten worden voor de moord op Hariri... De nieuwe premier Mikati moet nu manoeuvreren en alle meditaties, van Syrië, Saoedi Arabië en Turkije haalden niets uit. Het ongelofelijke is geschied: Libanon gaat een zeer onzekere toekomst tegemoet en Israël kijkt met grote schrik toe. En onderwijl brandt het in Egypte waar Mubarak nog stand houdt terwijl de Moslimbroederschap aan terrein wint... Ondanks de menigte op het plein. Een ongelofelijke draai aan de politieke toestand in Libanon had plaats

terwijl de wereld naar Egypte en Tunesië keek, naar hun revolutie.

DE WIND UIT HET ZUIDEN VERANDERDE..

Dat is de titel van een editorial in L'Express en bedoeld wordt de op slag veranderde situatie in de Maghreb door de Tunesische opstand. De hoofdredacteur herhaald bitter de gedoogperiode bij de Franse regeringen van de dictators in het noorden van Afrika: hun reaalpolitiek dus. Hij waarschuwt voor een vreselijke zandstorm aldaar met grote geopolitieke gevolgen en roept de Franse en westerse politiek op te beseffen dat er iets fundamenteel anders is geworden. Niet het radicale islamisme is nu het probleem nu de te lang durende dictaturen en de groeiende onrust bij het volk daar. De politieke strategie moet snel worden herzien... Ook moeten we beseffen dat niet alleen de opkomst van Azië alle aandacht moet krijgen, nee, het zuiden, de burenen van Europa daar zijn er ook nog. En hoe. Anders komt de volgende immigratiegolf weer op ons af en/of de volgende golf van terroristische aanslagen door de onrust benutters. De vraag is wat te doen en hoe met de rij dictators in het noorden van Afrika. Waarbij Kadhafi in Libië een der gevaarlijkste is want hij zou de aanhangers van Ben Ali in zijn land steunen en hen tot destabilisatie aanzetten.. Frankrijk voorop, maar ook de andere Europese naties en de EU moeten beseffen dat hun zorg voor het MO alles van doen moet krijgen met de veranderde situatie in de Maghreb... Dat is nu ook een crisisonderwerp!

BUSINESS IN AFGHANISTAN

Petraeus probeert naast zijn vechtopdracht ook nog een beter businessklimaat in dat land op te kweken. De chaos van tientallen jaren en de Taliban hebben het land tot een monocultuur voor opium gemaakt en dat moet veranderen. Dus richtte hij een task-force op van 75 man met een budget van 150 miljoen om de economie te verfrissen. Er moeten ook buitenlandse investeerders worden aangetrokken en er waren in dit kader al 200 bezoeken die voor 5 miljard

aan investeringen opleverden. Er is natuurlijk bij hen vooral zorg over de veiligheid en er moet ook heel wat georganiseerd worden op andere gebieden. Zoals een beter en voorspelbaar transport. Vooralsnog landen ze hier in de ochtend en vervolgen dan hun weg in gepantserde voertuigen. Wat meteen dat rare gevoel van abnormaliteit versterkt. Maar alles moet geprobeerd worden in dit land dat op weg is naar een jubileum: bijna 50 jaar oorlog!

WAT WILLEN DE SJIJETEN IN LIBANON?

De regering Hariri viel toen de sjiitische ministers opstapten en nu wordt getracht een nieuwe regering te vormen. De val kwam omdat deze ministers van Hariri eisten dat hij op voorhand het rapport van de onderzoekcommissie van de moord op zijn vader zou afkeuren..., wat hij weigerde. Hezbollah wil niet dat hun betrokkenheid op tafel komt... het rapport ligt al bij de regering intussen. Saoedi-Arabië en Syrië poogden al een compromis te vinden wat niet lukte en de eersten trokken zich intussen officieel uit de bemiddeling terug. Zogenaamd omdat de koning ernstig ziek is en in de VS wordt verzorgd. Ook Assad zit het allemaal niks lekker en dit is exact wat de sjiieten willen: de zaak in diskrediet brengen en op de lange baan schuiven. Intussen weet iedereen dat er in het rapport enkele sjiieten van medeplichtigheid worden beschuldigd. Het eeuwige koorddansen in dit land met 20 religies is weer eens begonnen... en Hezbollah staat gereed om het touw door te snijden... De druzenleider Jumblatt veranderde van positie en stapte weg bij Hariri waardoor de meerderheid in het parlement wisselde. Zo lukte het Hezbollah c.s. hen om een soenniet benoemd te krijgen als premier die hun goed gezind is: Mikati. Hij beschikt nu over 65 stemmen uit de 128 zetels. En Hariri, ook soenniet kreeg dus het nakijken. Volgens de Grondwet moet de premier een soenniet zijn, de president een christen en de parlementsvoorzitter een sjiiet: zo behoudt men hier enig evenwicht. Dus Hezbollah kon zo weer het oordeel van het tribunaal tegen houden en voorkomen

dat ze hardop van medewerking aan de moord op Hariri worden beschuldigd...

Dit is het eeuwige lot van dit land wat steeds weer uiterst verrassend opkrabbelt. In 2008 leidde een soortgelijke crisis tot fors bloedvergieten in de straten van Beiroet. Wordt vervolgd.

DE TURKEN WACHTEN NIET MEER...

Turkije groeit economisch veel sneller dan Europa, is redelijk stabiel en heeft niet meer het gevoel Europa nodig te hebben. Maar Turkije en Europa hebben elkaar al heel lang nodig als je in de recentere geschiedenis kijkt. De turken zijn tot handige politieke onderhandelaars geworden en steeds opnieuw lossen ze conflicten op zoals dat tussen Servië en Bosnië. Nou net omdat ze een westers levend land zijn met een moslimmeerderheid... en het enige land van dit type ook nog. En het oude, verwarde Europa vindt de turken in eigen land maar zozo, drukt de 2^e en 3^e generatie weer richting Istanbul en geeft de turken dat gevoel van "je hoort hier niet thuis". Als je er rationeel naar kijkt, moet je concluderen: stommer kan het niet! Maar ja, als je naar het huidige België kijkt is het van hetzelfde... Europa plant zijn toekomst vanuit de onderbuik en dat gaat de generaties na ons best opbreken. En dat is veel erger dan dat gezanik over potverterende baby-boomers... Van onze generatie gaat men ooit zeggen: ze hadden het erg goed en... ze leden ook fors aan hersenverweking.

[Terug naar inhoud](#)

TRENDS/TECHNOLOGIE

DE ONDERZEEËR WORDT ONZICHTBAAR

Je bezet de buitenkant met schijven met 16 concentrische akoestische ringen en de sonar ziet de onderzeeër niet meer..

Dat vond ene Fang uit op de universiteit van Illinois in de VS. Die ringen eten de sonargolven op waardoor er geen reflectie naar de uitzendende partij meer plaatsvindt. Dat gaat een hoop pegels opleveren! Vor Fang, zijn bazen en voor de wapenindustrie.

Nu maar wachten op een betere of andere sonar dus...

DE MASSAGEROBOT

Ook als u vrijgezel bent kunt u nu gemasseerd door het leven gaan als u deze robot van 300 gram op uw rug of buik aan het werk laat. Hij dondert niet naar beneden want hij meet de helling die hij bewerkt en keert gauw om als het te steil wordt. Hij kruipt zachtjes voort op zijn nylon wieltjes en bezorgt u een heerlijke massage. Zonder hulp van levende derden. Hij werd gedemonstreerd op de uitvindingsbeurs in Las Vegas en was een succes. En ik maar denken dat daar niemand lang alleen woont!

EN WEER EEN HUISHOUDROBOT

Nu niet een stofzuiger-robot, nee eentje die het oppervlak bewerkt met wat u maar wil. Bij tegels of bij linoleum of andere vloerbedekkingen doet hij stillletjes zijn werk ook in de badkamer. Hij vindt altijd zijn weg en heeft een programma van of 20 of 45 minuten. Voor 300 \$ kunt u nou ook de poetsvrouw ontslaan en nu Scooba laten pezen als u niet thuis bent. Hij doet per keer wel maar 14 m² dus u moet even wat managen. Maar dat moest u met de poetsdame ook al niet?

AUTO ZONDER CHAUFFEUR

De tweezitter is Japans en weegt maar 350 kilo. Elektrisch aangedreven en hij rijdt op 1 à 2 centimeter nauwkeurig. Met een telelaser, een videosysteem, een beeldherkenningssysteem, een versnellingsmeter en infrarood afstandmeter aan boord. Dat alles is te koop voor 62000 € , maar moet natuurlijk nog in diverse landen worden toegelaten... Zou u er in durven zitten? Of enkel op het golfveld?

DE 2-CYLINDERAUTO IS TERUG!

Hij verdween geruisloos enkele tientallen jaren geleden vooral na het verdwijnen van de 2CV, de eend. Maar bij de Fiat Twinair is hij er weer. Maar erg gemoderniseerd met waterkoeling, met een turbo erop en individuele besturing van de kleppen. Vergeleken met een 1,2 liter 4-cilinder

motor van 69 PK doet hij nu 25% meer en levert 85 PK en drinkt 15% minder waardoor de CO2 emissie mooi zakt. Na 50 jaar een retour naar dit vergeten stuk techniek. Tot hij elektrisch opnieuw wordt wegge-drukt... Deze Fiat kost 13000 tot 20000 en ziet er puik en piepklein uit. Een bonk nostalgie...

RAKETTEN OP MICRO-GOLVEN

De raketten van nu, vol met poeder en zuurstof als brandstof, beleven mogelijk al hun laatste jaren. De firma Kare Technical Consulting werkt voor Nasa aan een systeem waarbij vloeibare waterstof door micro-golven snel wordt vergast en dat gas stuwt dan de raket omhoog. De truc is dat de apparatuur die de micro-golven produceert op de grond blijft staan en ze worden opgevangen door een ontvanger onder aan de raket in de hoogte. Hierdoor zijn de raketten veel korter te maken en het explosiegevaar is verwaarloosbaar geworden. Het kan allemaal omdat je nu hel krachtige microgolf zenders kunt maken. Nasa is enthousiast en gaat er binnenkort over publiceren in de vakkringen en bij de regering en militairen.. U ziet het weer: die mens blijft maar doorgaan en er zijn lijkt het geen grenzen meer..

DE KLEUR TOONT HET BEDERF

Een Schotse professor vond het uit: plastic dat verkleurt wanneer de spullen die er in zijn verpakt beginnen te bederven. En aan de kleur kun je dus ook zien wanneer je het moet opeten... Je ziet het meteen dus en hoeft niet je bril te zoeken om de datum op te sporen. Dat zijn de mensen die ons leven vereenvoudigen! Hulde dus.

SUPERRIJST

De agrarische wetenschappers proberen steeds opnieuw de opbrengst per hectare van wat wij eten moeten op te voeren. Want we gaan snel naar de 7 miljard eters. Nou kunnen de arme boeren geen kunstmest betalen dus.... Het moet anders. Het instituut Irri in de Filipijnen samen met de Chinese landbouw Academie ontwikkelden nu Green Super Rice. In enkele tientallen varianten maar allemaal bestand tegen

droogte, onkruid er omheen, en op hoogte groeien... Nu worden er wereldwijd proeven mee gedaan ook in Frankrijk. Want we moeten opschieten nu we de 7 miljard volmaken in 2011 en op gaan naar 9 miljard of zo... Bravo dus, we kunnen weer door eten!

DE BABYWATCHER

Het is een camera met microfoon in een wit doosje en wat ie ziet en hoort krijgt u als u wil op uw telefoon te zien en te horen. Of u nou 5 meter of 5000 km weg bent. En als uw baby (of oude moeder?) gekke bewegingen maakt gaat hij op alarm en waarschuwt u ook. Hij kan ook slaapliedjes spelen voor de baby hoor! Kortom DE babysitter die niks kost. Nou ja u moet effe 250 € lappen en dan kunt u lekker stappen... of gerust slapen. Zo'n kind opvoeden is ook al een peulenschilletje.

[Terug naar inhoud](#)

TOPICS/CAPITA SELECTA

-BOTSENDE INTELLECTUELEN

Ik kijk zondags altijd naar Buitenhof, een Nederlands politiek TV-programma en dat is best leuk. Goede journalisten, die op hun hoede zijn, interessante gasten van niveau, en dus moeten de interviewers zich soms stevig verzetten en doordrukken. Dat hoort ook zo, daar is zo'n interview voor en het slachtoffer weet wat echt wel wat hem wacht.

Zo ook recent ene Mabubhami, auteur , vroeger diplomaat en nu ook professor in Hong Kong . In de politieke filosoof. En, ook van Aziatische komaf.

Het gesprek over zijn nieuwste boek (onderwerp: Verhouding Azië en het westen), verliep eerst leuk, toen werd het wat heviger en daarna kwam de beruchte fase van de flinke botsing,, De professor begon een beetje de P in te krijgen omdat, de journaliste Clair Polak,- haar moest dit ook een keertje gebeuren vind ik-, zich nogal "westers arrogant" opstelde. En dat kwam omdat de professor zijn betoog over

die westerse arrogantie vooral ten aanzien van de “nieuwe wereld” niet echt “verkocht” kreeg aan de journaliste. Dus toen werd het interview zelf, onbedoeld een ware demonstratie van wat de prof niet al pratend nog niet over de bühne kreeg. Ze speelden dus ter plekke het spel: “botsing der werelden”, spelers: de Aziatische professor en de West-Europese (top)journaliste. Er ontstond dus ook een wat venijnig sfeertje.

Hij stelde dat het westen absoluut geen adequate lange geopolitieke termijn strategie had. Dat het westen vergeten is dat China al in 1820 de grootste economie ter wereld was, toen even insliep, en dat nu gewoon weer de grootste wordt. Dus de wereld die er aankomt is, ze hij, is eigenlijk de NORMALE wereld . De periode van UITZONDERING, waarin het westen de dienst uitmaakte, is gewoon voorbij. Dat pruimde “westerse” Clairry niet en ze trok zijn argumentatie in twijfel, deed een pietsie van: en “wie weet het hier beter...” Zo botste de Aziatische professor met de westerse journaliste. Het arrogante westen werd dus perfect gespeeld door Clairry en de professor stond pal voor de 2,5 miljard Aziaten (mn China en India) te praten. Ook toen de professor er op wees dat de Palestijnen best wel vrede willen en genoeg zouden nemen met 22% van het land dat ze eigenlijk claimden. Maar dat Israël samen met de VS en het westen, dat eigenlijk niet serieus nam, werd het nog venijniger. Zo ging men naar het verhaal, dat 50 jaar geleden 600 miljoen chinezen leefden van minder dan 1 \$ per dag en dat er NU, al 200 miljoen van hen even welvarend zijn als een Europeaan. En dat zette hij naast Europa, dat “maar” zo’n 400 miljoen zielen telt.

Kortom Clairry had zich nooit echt eerder gerealiseerd wat er eigenlijk met de positie van “het arrogante westen” aan het gebeuren was... En verloor zo haar positie in deze discussie... De arrogante westerse journaliste bleek te arrogant te zijn gebleven om deze discussie professioneel goed te kunnen voeren. Waardoor het te bespreken onderwerp “live” werd gedemonstreerd!

Die kleine demo van zondagmorgen was voor de goede toeschouwer een fantastisch leermoment. De professor verkocht eigenlijk op grandioze wijze zijn boek door te laten zien hoe enorm gelijk hij eigenlijk had! Dus Clairry MOET dit boek nu zelf wel goed gaan lezen... Zwak was een beetje, dat de prof het boek niet ter plekke aan haar aanbood... Want nu moet Clairry over twee dammetjes kruipen: ze moet EN haar arrogantie overwinnen dus het boek lezen EN ook nog zelf de stevige prijs van het boek betalen.... Als dat maar goed gaat, dacht ik. Want ik kom dit soort situatie erg vaak tegen in mijn discussies met anderen over “de wereld en waar die heen gaat”. Het is HEEL moeilijk om vanaf de vertrouwde plek, de Olympus, na zoveel glorieuze jaren neer te dalen naar de komende werkelijkheid.. Change dus!

Leon nov. 2008.

DE SYNAPSEN EN NEURONEN VAN HET MENSELIJK GEWETEN

De hersens van een volwassen mens wegen 1,5 kilo. Een ware jungle van synapsen en neuronen. In 1983 schreef ene Changeux, hersenexpert , dat de hersens van de mens integraal kunnen worden beschreven in termen van moleculen en psychochemie..

Het menselijke bestaan bepaald door een serie”materiële” interacties , het mentale is een product van onze neuronen, dat soort van kwalificaties schokte velen. Vele aannamen uit de metafysica en de psychoanalyse gingen, hup, op de vuilnisbelt... En velen betreuren het dat de hersenen, de geest werden verlaagd tot een machinerie en daarmee leek het heersen van de geest over de materie ook in ongerede te zijn geraakt.

Het is voor velen niet te pruimen dat de culturen gewoon het product zijn van de biologische evolutie. Neurowetenschappen en menswetenschappen komen elkaar frontaal tegen. En Changeux hoopt dat zijn wereld leidt tot “een ethisch universalisme , naturalistisch en open en tolerant”.

We kijken mee met Changeux naar onze hersens.

De hersens zijn het meest complexe menselijke orgaan en wil je er iets van snappen dan moet je bereid zijn om zijn organisatie van vele hiërarchische niveaus en parallelle processen te begrijpen. Het is iets heel anders dan een geheel van genen, neuronen en microhersentjes.

Het hersensysteem ontsnapte eindelijk aan de grenzen van enkele afgescheiden disciplines (fysiologie, farmacologie, anatomie, etc.) en met de moleculaire biologie aan de ene kant en de cognitieve wetenschap aan de andere zijn geheel nieuwe inzichten ontstaan.

De opkomst van de genetica en ook de nieuwe fotografische technologie kunnen nu mentale status en fysieke status met elkaar worden verbonden. Dat werd dus het terrein van de neurowetenschappen. Deze immense terra incognita moet nu behoedzaam worden verkend..

Spinoza schreef al: "De mensen beoordelen de dingen overeenkomstig de toestand van hun hersenen". De hersenen "fabriceren" dus onze morele oordelen. Dat gebeurt in een orgaan wat: 100 miljard neuronen, onderling op wel 10.000 manieren verbindt via synapsen. Dat geeft een aantal mogelijke toegangscombinaties groter dan "het aantal geladen deeltjes in het universum"(zei Edelman). De functionele flexibiliteit gaat elke denkbare grens dus te boven waarbij we de sociale en culturele omgeving mee insluiten. Maar de verbindingen zijn niet willekeurig; er bestaat een echte organisatie van dit geheel die mede bepaald wordt door de genen. En met een enorme capaciteit via de genetische structuur.

-Een internalisatie van sociale conventies en morele regels.

Na de geboorte is de ontwikkelingsgang van de hersenen buitengewoon lang. Deze ontwikkelingsprocessen zijn sterk bepaald door de sociale en culturele omgeving van de jonge mens. 'Genetische sporen' vormen zich in de zich ontwikkelende hersenen. Ze ontstaan bij het leren van de moedertaal, het aanleren van dingen waarin

men gelooft en het internaliseren van morele regels. In de fase van volwassenheid lijken de interconnecties qua aantal te zijn gevormd, die worden later enkel efficiënter gemaakt. Via boeken, beelden, kunst evolueert het voorstellingsvermogen door innovatie, selectie, transmissie en opslaan. Deze geheugenobjecten kunnen bij hen reactualisatie in het werkgeheugen referenties zijn voor het morele oordeel.

-Het moreel oordelen.

Het begrip GEWETEN betekent een cerebrale functie, een ruimte waarin mogelijke acties gesimuleerd kunnen worden of een interne evolutie van mentale onderwerpen. Een dynamiek van acties kan zich ontwikkelen met een opmerkelijke economie in tijd, ervaringen en gedragingen. Deze ruimte dient dus om intenties, doelen, actieprogramma's te evalueren in constante relatie met:

-de huidige perceptie van de buitenwereld

-jezelf en de voorstelling van de eigen historie

-de herinneringen aan eerdere ervaringen van somatische emotionele aard

-morele regels en sociale conventies

Er zijn al veel pogingen ondernomen dit te modelleren en het is opmerkelijk dat de definitie van de neurobioloog en de moralist aansluiten. Ricoeur zegt: het geweten is een ruimte van overweging, van gedachten-experimenten waarin het moreel oordelen hypothetisch kan plaatsvinden.

-De wortels van de "necessité morale".

Om de wortels van de morele regels te begrijpen is meer nodig dan het begrijpen van de hersens. De diversiteit der culturen op de wereld roept het probleem op van het arbitraire van de moraal zoals bij godsdiensten en filosofie. De psycholoog Turiel dat bij kinderen van verschillende culturen (amish, orthodoxe joden) er twee onderscheiden domeinen zijn; die van de sociale conventies en die van de morele vereisten.

Vanaf 39 maanden vinden kinderen het acceptabel dat personen uit andere geloven, de religieuze conventies (dag van gebed, ritens, kapsel) anders kunnen zien. Maar ze

vinden het niet acceptabel dat deze essentiële morele verplichtingen passeren (geweld, calomnie) regels, die zware schade kunnen aanrichten.

Dat suggereert dat er bij kinderen en ook bij ons een onderscheiden conceptueel domein is, , morele predisposities, een moraal lichaam dat voortkomt uit gemeenschappelijke ethische bronnen. Anderzijds kan een symbolisch systeem (religieus of filosofisch) variëren van de ene cultuur naar de andere.

-De mythen van de dood

De homo sapiens begraaft zijn doden en had kennelijk begrepen welke tragiek er mee gepaard ging. Zijn hersens zochten oorzaken, vonden modellen uit, en theorieën. Die capaciteit is er al heel vroeg: baby's geven al heel vroeg betekenissen aan geometrische figuren die zich op een scherm bewegen. De hersenen zijn een "superproductie-apparaat".

De eerste vondsten van chinees schrift lijken van godsdienstige betekenis te zijn en trachten betekenis te geven aan de breuklijnen op de botten waarop geschreven werd.

De mens is door zijn hersens zowel een rationeel als sociaal wezen. De gezamenlijke breinen hebben dus een explicatief model, collectieve uitbeeldingen geschapen in het sociale (mythen, geloven, magische krachten, bovennatuurlijke krachten). Deze zijn van generatie naar generatie ontwikkeld, ook van brein naar brein, . Hiermee wordt de tijd georganiseerd van een beschaving. Daardoor ontstaat een interne rust een vrede die ook modulerende neuro-mediatoratoren (dopamines en opiaten) verder kunnen stimuleren.

-De schoonheid, het Goede en het Ware

Het moderne denken over de mens vanuit het weglaten van van een natuurlijke harmonie vanuit de diverse gecombineerde disciplines neurowetenschap, wetenschap der mensen en hun beschavingen en hun geschiedenis, vereist ook een hernieuwd denken over de drie fundamentele kwesties van Plato De schoonheid, het Goede en het Schone. Het zijn eigenlijk mentale objecten

die overdraagbaar zijn van brein naar brein in een sociale groep. Het Schone de synthese tussen emotie en ratio wat de sociale band versterken kan. Het Goede staat voor het streven naar een gelukkig leven voor allen in de groep. En het Ware is het constante zoeken naar objectieve waarheden, universele rationaliteiten door alles opnieuw te kritiseren en daarmee de wetenschap vooruit te helpen.

-Wat is hiervan nu de zin?

Daartoe citeer ik Cassin: hij spreekt over "het enorme aandeel dat de wetenschap in de conceptie, de ontwikkeling en het praktische respect voor de mensenrechten heeft gehad". De ontwikkeling van wetenschap heeft indirect veel gedaan aan de erkenning van mensenrechten. Nu kan opnieuw de neurowetenschap tot een beter begrip van mens en mensheid leiden door de diversiteit der persoonlijke ervaringen, de verscheidenheid der culturen en de veelvoud van wereldconcepties een hogere waarde te geven. Maar uit onze inzichten volgt dat tolerantie en respect niet vanzelf zullen bestaan en blijven. In een kwetsbare wereld zal ons brein ons steeds moeten oproepen om een toekomst te bedenken die de mens een meer solidair en gelukkig leven garandeert.

Vrij vertaald Leon Speetjens

(Over: Du Vrai, du Beau, du Bien, une nouvelle approche neurale. Van Pierre Changeux (uitg. Odile Jacob))

[Terug naar inhoud](#)

-CO-2, KLIMAATVERANDERING

CO2 HACKING!

U weet dat er in CO2 rechten wordt gehandeld; ondernemingen kunnen die kopen en verkopen. Nu is dat ook lucratief voor... hackers. Die doken in registraties op computers in Tsjechië, Oostenrijk, Griekenland en Polen en ze pikten voor 200 miljoen quota's en verkochten die aan nietsvermoedende... De Europese Commissie onderbrak onmiddellijk de handel toen men

het merkte. Het was niet de eerste hackersaanval op dit vlak: in febr. 2010 werden er al passwords gestolen via "phishing". Nou is de Beurs voor CO2 rechten al eerder opgelicht in 2008 en 2009; toen werd er voor 5 miljard (!) aan BTW gejat van diverse regeringen.... Het is duidelijk dat de computer van deze Beurs een update nodig heeft van zijn beveiliging. En opnieuw blijkt dat hackers overal actief zijn en ook erg goed de weg weten in de diverse regelingen...en de computers van de EU-(leden).

[Terug naar inhoud](#)

-MIGRATIE

FRANSE LESSEN OVER DE ROMS

Frankrijk stuurde een nota aan alle EU-landen die er over gaat "hoe we de principes van gelijke kansen, sociale aansluiting van armen , en speciaal de roma's, in praktijk moeten brengen". Voer voor de woeste Luxemburgse dame die Frankrijk erg had dacht te moeten aanpakken en die later erg stil werd...

De schrijvers onderstrepen in deze nota: "dat elke staat afzonderlijk de integratie in sociaal en economisch opzicht hoort te behartigen van zijn onderdanen"en, " dat vrij verkeer in de EU op de eerste plaats vereist dat de staten elk deze taak serieus nemen". De nota komt op de Europese top van juni ter sprake en de fransen spreken uit dat zij een uitvoering van deze strategie vanaf 6 maanden na juni noodzakelijk en haalbaar achten. Mevrouw Reding krijgt dus een hoop werk en Sarko en de zijnen komt de eer toe dat ze een naar verschijnsel op het EU-toneel hesen. Al krijgen ze voor hun methode geen echte prijs.

Rondom het centrum van Marseille zijn er intussen minstens 15 "kampementen van Roma's". Erg vuil en smerig en ook sinds kort het doelwit van knokploegen van jeugdigen die hun uit hun buurt willen verjagen. Recent werd een groep opgepakt dor de politie die erg bezorgd is over deze ontwikkeling. Want er vielen rake klappen

door ijzeren staven en het was erg link ook voor vrouwen en kinderen.

Dus mevr. Reding laat nu uw tanden maar weer eens zien en DOE wat , ook met die dikke pot van miljarden voor dit probleem. Het begin ligt in.. de landen waar de roma's uit wegtrekken wegens discriminatie en armoede.

DE FOUTE MUUR VS-MEXICO

Deze hightech wall van George Bush bestemd om de illegalen te keren kostte 1 miljard... Nu moest de minister van Veiligheid bekennen dat het spul niks deugt, 1200 km ellende die helemaal niet doet wat werd beweerd. Ondanks een hoogte van 5 meter en 13000 man bewaking voor deze 1200 km lange barrière. De meetapparatuur kan helaas niet het verschil vertellen tussen een koe of een ander beest, een flinke stoot wind of... een illegaal. Sinds 11 sept. 2001 moest deze de relatie tussen beide landen mede verbeteren en het hielp dus niks. Overigens tot stil genoeg van velen die deze goedkope illegalen graag voor zich laten werken...

[Terug naar inhoud](#)

-DEMOGRAFIE

DEMOGRAFIE EN WELVAART

HSBC in Londen bestudeert voor zijn LT-studies demografische ontwikkelingen op de aardkloot. Onder het motto: de demografie van landen en regio is in de moderne wereld een sleutelfactor... Dus hierbij hoort u het ook eens "van een ander, en nog wel een bank van wereldformaat".

Hun studie toont dat de ontwikkelde landen het vooral moeten gaan hebben van "creativiteit" om een adequate positie te behouden, immers, het eenvoudige werk gaat naar de landen in "opkomst". En de vraag naar sophisticated producten zal stijgen in de ontwikkelde landen in het tempo waarin de opkomende landen welvarender worden. Tot die zelf in die producten kunnen voorzien natuurlijk.

De meest opvallende zaken in de bevolkingsontwikkeling (2010-2050) dus eerst maar even:

Wat is het punt van overeenkomst tussen: Saoedi-Arabië, Egypte, Israël, Venezuela en Maleisië? Wel zij groeien het snelst in bevolkingsomvang tussen 2010 en 2050.

Na hen komen: India, Columbia, Argentinië, Turkije en Ierland... Maar zij lijken economisch nogal verschillend: Egypte blijft aan de armoede gekluisterd, Venezuela gaat ook vooral financieel niet goed, en Ierland staat onder toezicht van de EU nu.

Maar al deze landen zouden naar demografisch-economische inzichten gemeten een briljante toekomst hebben de volgende 40 jaren.

Het rapport van HSBC zegt ook dat de tijd van de paar rijke en dominerende landen definitief voorbij is de dynamiek is omgekeerd. India en China worden koplopers en de kleine Europese landen als Oostenrijk, België, Denemarken, Noorwegen en Zweden verdwijnen uit het peloton van de 30 landen na de kopgroep.

Een andere studie tont dat al in het jaar 1000 India en China 75% van de economische productie deden..., maar hun aandeel was in 2000 terug gevallen naar.. 5%! Maar gaat weer naar 34% in 2030. En de VS, nu goed voor 31% valt terug naar 12% in 2030... Ongelofelijk maar zeer waarschijnlijk..

Twee banken hebben dat goed door: HSBC is nu al de grootste bank in Hong Kong en China.. En Standard Chartered doet al 90% van zijn zaken in Azië, het MO en Afrika.

Zij zeggen dat de wereld is binnengetreten in de derde supercyclus van de industrialisatie. Na de tweede vanaf WO II kwam Japan sterk op tot net achter de VS en vanaf 2000 zal China gaan aanvoeren.

En vooral India krijgt een hoge ontwikkelingsnelheid toebedacht. Het zal snel twee keer zo vlug gaan groeien dan China niet alleen in totaal maar ook in termen van inkomen per kop. En China dus niet vanwege zijn problematische demografie...

De actieve bevolking in India maakt tussen nu en 2050 een sprong van wel 70%!

En beide banken zijn ook niet echt bezorgd over een tekort aan natuurlijke grondstoffen! Vanwege de nucleaire mogelijkheden, duurzame energieproductie, schoon gebruik van steenkool en effectiever energiegebruik... Dat is nog eens andere koek dus. Dus niet zo bang zijn, maar wel zorgen dat uw land creatief blijft. Dan zal het nog wel meevallen. En, kindjes maken is ook niks slecht dus... Maar wel slimme kindjes als uw land klein is. Dus weg met die "achterlijke" PVV-ers.

DEMOGRAFIECOLLEGE OVER DE EU

Duitsland heeft een geboortecijfer van 1,3 (kids/vrouw) en Frankrijk gaat naar 2,01. Wat overigens nog niet genoeg is voor een stabiele bevolking: daarvoor is 2,1 echt nodig. Duitsland kreeg 650.000 baby's en Frankrijk kreeg er bijna 800.000! En intussen klimt de levensverwachting en ook de immigratie (overschot) nog steeds in Frankrijk. Niet meer in Duitsland dus gaan de curves elkaar kruisen in 2048: dan wordt Frankrijk groter dan Duitsland en daarna wordt het verschil snel groter. En ik ontnem u gelijk ook een ander sprookje: hoe vaker vrouwen in een land werken hoe vaker ze ook kinderen hebben... En hoe rijker men is hoe MINDER kids men heeft...

U ziet nu waarin de fransen goed zijn... zij winnen hoe dan ook op de lange termijn van Duitsland. Omdat men hier, vanuit de grotere solidariteit, het hebben van kids, fiscaal en in toeslagen veel beter honoreerde dan in Duitsland (en elders want Nederland doet ook maar 1,4..).

En opnieuw blijkt hoe vlijt (ook in de echtelijke sponde) een volk op termijn moet redden. De fransen leerden dat van WO-I, toen het enorme aantal dode mannen het geboortecijfer sloopte... Hun politieke antwoord daarop is nu hun redding. En de rest van Europa slaapt rustig verder en snapt het nog niet.

DE INHOUD VAN LP-Opinio editie 74-11
(Te bestellen via een mailtje aan speetiensml@orange.fr)

REDACTIONEEL

OPINIO EDITORIAL

COLUMNS

(MU)BARAKS CORNER

A CAMELEONS VIEW
HET VERLICHTE DIER
(met commentaar van lezer/
columnist J.).

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN

-DE FRASQUES VAN BERLUSCONI
,DE CAVALIÈRE.

TECHNISCH TIPS BIJ HET LEZEN

.DE “JUMP” INSTRUCTIES

Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u wilt lezen:

Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe regel en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK nu links ... en weg bent u.. Dus U heeft die CONTROL toets niet meer nodig!

Van uw leesplekje terug naar INHOUD:

Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL + HOME.

.HET PDF-FORMAAT

Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat, waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook “vastgevroren” is, en voor u onwijzigbaar. U hebt nu dus ADOBE Reader nodig om LP te kunnen lezen. Die kunt u echter gratis downloaden op <http://get.adobe.com/nl/reader/>. Dit ‘bevroren’ betekent dus ook , dat zij die bijvoorbeeld van TWEE naar EEN kolom wijzigden, dat nu niet meer kunnen... “Elk voordeel heb ook zijn nadeel”.

Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook “vergroot lezen” op uw scherm. Een lezend op 125% of 150%, is het kolommen “leesprobleem” eigenlijk ook wel opgelost. Try it!

.BIJ PROBLEMEN

Ontstaan er technische problemen, sein ons dat meteen en we zullen trachten u te helpen. Aarzel ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij hebben ook nog een “oude versie”, die dus NIET in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe. Succes,

Theo Meeuws (technical editor) en Leon.

++++
++++