



MEER DAN 230 LEZERS, IN 8 LANDEN
TECHNICAL EDITING: THEO MEEUWS

SPEETJENSML@ORANGE.FR
HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.FR

DE ONE-LINERS

“WIJ SLAPEN OM DE BEURT” Zei Poetin toen hij de machtsverdeling tussen Medvedev en zichzelf moest uitleggen. Dat hadden we al een tijdje door en Poetin heeft de minste slaap nodig.

“VERTROUWEN IN DE REGERING (NED.) STIJGT NAAR 52%” . Eindelijk vond het Nederlandse volk de regering die bij haar past. Een die onder toezicht staat van de PVV.

REDACTIONEEL



BESTE LEZERS,

Hier de eerste OPINIO van het nieuwe jaar dat zo winters startte. Marseille bleef zonder een vlokje sneeuw maar de mistral deed ook ons hier ook denken dat we Eskimo's waren geworden.

We onderhouden u in deze editie met van alles wat om ons heen te zien was of te vermoeden was. Columniste Nicole keek eens goed om zich heen in haar vakantie-vaderland maar dan met “andere ogen” en we kregen (eindelijk) ook geheime documenten van WIKI-leaks aangeboden (en zelfs voor een “vriendenprijsje”: twee

flessen pastis dus). Lees dus wat er via hun info werd ontdekt in “A Cameleons View”!

Omdat “achterover leunen en nadenken” afgewisseld met verfrissende discussies onze wereld weer zal moeten overeind houden, treft u wat katalytische stof aan die van doen heeft met stagnatie in de salarissen in het westen, het opkomende fenomeen van de draagmoeders en (eindelijk ook) een stel jonge MIT-economen die met “het economisch denken” maar weer eens echt opnieuw begonnen , en nu ook op een echte “empirische basis” en dat leidde tot verbijsterende ontdekkingen!

Als deze potpourri u niet op andere gedachten brengt, die onze wereld zullen doen vooruit snellen, dan weten we het ook niet meer!

Veel leesplezier dus,

Leon en Theo

++++
++++

INHOUD

01

REDACTIONEEL 01

OPINIO EDITORIAL 02

COLUMNS 04

NICOLE'S CORNER 04
L'HISTOIRE DE MAMIE

A CAMELEONS VIEW 06
LP-OPINIO CITEERT WIKILEAKS

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN 07

-DE SALARISSEN STAGNEREN 07
-WEG MET DE DRAAGMOEDERS 07
-PRAGMATISCHE ECONOMIE 08

TECHNISCHE TIPS BIJ HET LEZEN 11

OPINIO EDITORIAL

-DE JASMIJNREVOLUTIE IN TUNESIË IS "ON" EN DIVERSE DICTATOREN/ AUTOCRATEN IN HET NOORDEN VAN AFRIKA SLAPEN SLECHT..

De geest is uit de fles: honderdduizenden goed opgeleide en werkeloze jongeren bliezen de stop er af, tot grote vreugde van hun lotgenoten in de buurlanden. Afrika ziet nu een voorbeeld en dit wordt dus het begin van veel onrust en later, hopelijk, ook van veel vrijheid. Maar helaas zal het democratische spel eerst moeten worden geleerd dus: instabiliteit aan de zuid-grens van de EU zal ons deel zijn. Met alle economische, sociale en humanitaire problemen van dien. En ik heb het nu niet over "onrustige zonnige vakantie landen". De Grieken moeten nu opschieten met hun muur en Frontex moet meer personeel hebben. En Wilders en zijn PVV gaan ook hiervan profiteren. Wedden?

-TERRORISTEN ALOM: MAAR NA ARRESTATIE VOLGT ERG VAAK VRIJLATING..

We zien een permanente stroom van arrestaties van "terroristen" in vele westelijke landen die veelal eindigen in "vrijlating wegens te weinig bewijs". Naast "Al-Qaida" blijken nu ook de Italianen (weer: ooit Rode Brigades) terroristisch actief te zijn geworden. Het toont de permanente sfeer van angst voor een "klapper" en de vrees van politici om daarvan de schuld te krijgen. Camera's waar je maar kijkt, body-scan-apparaten en nu ook eindelijk detectoren voor "foute vloeistoffen" van 1 miljoen per stuk. Het is een kostbare, stille strijd, waarin de wettelijke grenzen worden opgerekt of overtreden. Het algemene gevoel van "onzekerheid en dreiging" is voortdurend onder ons, maar ook de gelatenheid. Misschien valt het "bij ons" wel mee. Wij zien hier op het grote station Saint Charles (> 80.000 reizigers per dag) de "invulling" van het plan VIGIPIRATE waarvan het alarmniveau enkel nog orange of rouge is. En de geweren van de militairen worden ook steeds groter... We zijn terug in vroeger tijden toen er een voortdurend risico was van geweld, plundering en moord en doodslag. Ik wacht nu nog op een muur van 5 meter hoog rond het station, met wachttorens met mitrailleurs.

Intussen bleek dat een deel van de in Nederland van terroristische bedoelingen betichte (gearresteerde) Somaliërs erbij gelapt werden door een stel hun afpersende landgenoten... Die zijn nog niet gearresteerd. Tja, het is natuurlijk voor de politie ook niet eenvoudig, maar we moeten wel oppassen dat in de strijd om onze veiligheid niet ook onze rechtvaardigheid om zeep gaat.

-OBAMA ZIET MET VERONTRUSTING DE TOENEMENDE CHAOS ROND DE TERRORISTISCHE DREIGING

Komt er weer een grote klapper of moet je eerder rekenen op meerdere kleine dreunen? Niemand weet het meer echt, en nu dreigt dit item ook nog tot inzet te worden in de politieke strijd, ook in de Senaat met zijn republikeinse meerderheid. Wat voor rust en veiligheid een ramp zou zijn, want eenheid van opvatting en actie

zijn hier vitaal net als bij oorlogen. Obama heeft wel erg veel zorgen... En verklaarde nu ook maar dat de sluiting van Guantanamo nog lang niet in zicht is...

- DE PVV EIST OPHELDING OVER DE BOUW VAN 2 MOSKEËN IN GRIEKENLAND..

Weer een voorbeeld van de prioriteiten van deze populistische club en mede een illustratie van haar demagogische agenda! Want Griekenland heeft 55.000 asielaanvragen in behandeling van daar binnengekomen vluchtelingen over de Turkse grens. Die deels ook door Nederland daar naar terug werden (terug)gestuurd omdat Frontex (EU-grenspolitie) hun vingerafdrukken daar nam, waardoor ze in Nederland werden "herkend". En dan ga je (EU-regel!) terug naar de plek van binnenkomst. Zo komt Griekenland aan een hoop asielzoekers waarvan duizenden een ellendig bestaan leiden in het centrum van Athene en ook andere steden. Nu mogen deze , ook gelovige mensen, niet ook een eigen kerk hebben terwijl ze JARENLANG moeten wachten op hun procedure afronding.

Vluchtende mensen voor politiek en oorlogsgeweld (vele uit Somalië bijvoorbeeld) moeten maar wachten en intussen op straat bidden... Wat het FN in Frankrijk nu ook al "zoiets als een bezetting" durfde te noemen. Wat in Frankrijk een forse rel veroorzaakte.. Dit is dus de PVV, de partij van de vrijheid... die de godsdienstvrijheid van arme verschoppelingen niet eens wil ZIEN . En daarop stemt dus 25% van de nette Nederlanders?

Het is ook weer een poging om de EU een schop te geven: de EU geeft namelijk geld aan Griekenland voor de bouw en exploitatie van de vluchtelingenkampen voor mensen die WIJ daarheen terug stuurden. Maar ze mogen daar dus niet hun eigen "kerk = moskee" hebben van ...de PVV.

Het is een schandelijk ge-/misbruik van de onwetendheid en ongeïnteresseerdheid van burgers in een "beschaafd" land. Waar is nu het CDA dan dat zo voor godsdienstvrijheid is? Hier schaam ik me echt voor als Nederlander.

-ZUCKERBERG (Facebook) VERKLAARDE DE E-MAIL DOOD..

Hij is de Facebook-miljardair en ziet in de schriftelijke communicatie enkel nog twitteren en boodschappenverkeer op de sociale sites. Dus verklaart hij de E-mail voor "bijna dood". Waarmee hij toont erg simplistisch (of opportuun) te denken over de menselijke communicatie-behoefte. Dat de veelheid van mogelijkheden toeneemt en ook de vormen steeds meer (ook) een instant-karakter krijgen (via mobieltjes die complete computers werden) en dat de communicatie ook steeds vaker schriftelijk wordt, is goed zichtbaar (SMS, TWITTER, MSN etc). Maar de vele mensen in de stad, lopend, in de auto en op de scooters, die babbelen via hun mobieltje, neemt in mijn ogen bepaald ook niet af. Dus we communiceren wel steeds meer, instantachtiger en over "dagelijkse dingetjes en momentane emoties" is waar. Maar het feit dat de I-pads als warme broodjes worden verkocht met hun grote schermen, toont ook aan dat we steeds meer communiceren via beeld en (meer) tekst. Zie ook de nog steeds toenemende productie van boeken en tijdschriften die nu ook snel via elektronische media worden genuttigd (zie het digitale boek).

Dus ik spreek Zuckerberg tegen: onze communicatie diversifieert enorm en snel, maar naast de vluchtige contacten in woord en geschrift, blijft er onmiskenbaar ook de dieper gaande, complexere communicatie die ook e-mail niet kan missen.

Maar intussen wordt zijn bedrijf op 50 miljard geschat en hij schoot qua beurswaarde Yahoo al weer voorbij.

-DE TALIBAN WORDEN ERG HARD AANGEPAKT DOOR DE NATO

Generaal Petraeus ziet ze verzwakken, zegt hij, en ontmoet ook steeds meer "medewerking" bij de gewone bevolking in zijn strijd. Juist, of is het weer het oude patroon? Je verjaagt de taliban op plek A, ze verstoppen zich op plek B en houden zich gedeisd... om plotseling weer erg sterk te herrijzen. In Pakistan zijn er namelijk "dronevrije zones" en ook "heilige gebouwen", waar de taliban beschutting zoeken. Verder wil de Nato snel weg en "haar" "veiligheidsstaken over dragen aan de Af-

ghaanse politie en leger.... Wat de slagkracht ook niet ten goede zal komen. Dus is die "gewonnen oorlog" in Afghanistan niet meer dan een mooie droom. Die ook de russen ooit hadden en die de amerikanen in hun historie met de dozijnen kunnen terug vinden (Vietnam, Korea ,Somalië etc.). Wapens regelen niks definitief: ze beschermen tijdelijk de een, door de ander te doden. Wat nooit leidt tot een bestendige vrede.. in tegendeel.

MAAR,

-de Marseillais zeilen gewoon door op de mooie zondagmiddagen, ook in de winter. We zien vanaf ons terras de dozijnen witte driehoekjes over de blauwe rade van Marseille dansen.

-de zon schittert nog regelmatig over de rade van Marseille en de ferries en cruiseschepen varen af en aan. De mens blijft in beweging.. en zoekt de zon en het water.

-de strenge winter was hier merkbaar aan de forse mistral; dus ook lage temperaturen. Zelfs wat vorst 's nachts op de terrassen en overdag ook soms maar magere 5 graadjes.

-onze kat hervond zich, na een periode van ziekte, kwam ze weer een beetje in haar rustiger leven. Vermagerd, maar nu weer wat meer etend, trachtte ze tevreden te zijn met haar nieuwe home: het derde in twee jaar... Helaas is het nu over: haar oude nieren begaven het en het afscheid was hard. Adieu en sorry, chère Hitteke!

-de tochten op mijn kleine Dahon (vouwfiets) langs de rade van Marseille zijn heerlijk. Even uitrusten tegen de muur van fort St. André op het rechterhavenhoofd, in de zon, en kijkend naar het botenverkeer in/uit de Vieux Port blijft een aparte beleving voor een landrot.

-het Alcazar (de grote bieb van de regio Paca) had nogal wat last van de transportblokkades, waardoor veel buitenlandse tijdschriften/kranten "nooit" arriveerden. Nu zijn de rekken van de kiosk gelukkig weer berstens vol met "wereldnieuws".

- de kerst was deze keer wat "inter-religieus van karakter". Naast het (concert)bezoek aan de (wat "rechtse") kathedraal (polyfone Corsicaanse kerstliederen), aan een franse kerstmis in de stokoude Saint Laurent , een moderne roomse parochie (franse kerstlie-

deren met orgelmuziek), riskeerden we op Kerstdag (!) een bezoek aan een Marokkaanse nightclub hier vlakbij. Het diner-spectacle was onvergetelijk, ondanks het ontbreken van kerstboom, kribbe en kerstliederen. Het deed ons weer beseffen hoe groot de wereld is... buiten ons eigen wereldje.

-Frankrijk blijft een beetje het land van de slordigheid en de imperfectie. Treinen die twee keer zo lang doen over een reis, een TGV die gewoon 200km verdwaalt, glycol en zout voor ontstopping die gewoon "op" zijn en SMS-jes die zich automatische vermeerderen en die ook het tegoed op soupeerden. Zo eindigde het oude begon ons nieuwe jaar hier. Frankrijk blijft een beetje Frankrijk, wat eigenlijk geruststellend is... als je tenminste niet in die treinen zat of niet sms-te.

COLUMNS

NICOLE'S CORNER

-L'histoire de 'la mamie' - in haar laatste levensfase.

(Een impressie over vrouwen en ouderzorg op onze locatie in Frankrijk.)

In de geschiedenis van de 'native Americans' wordt een vrouw pas volwassen wanneer ze de leeftijd van 52 jaar bereikt. Wanneer vrouwen en de natuur als een afspiegeling van elkaar worden gezien , krijgen vrouwen een eerbare en respectvolle plaats toegewezen als stamoudste of wijze vrouw

De meeste vrouwen op leeftijd ... kunnen zich verheugen op een flink stuk 'derde leven' van goede kwaliteit. Toch is er ook onbehagen in die derde levensfase. In onze op jong-zijn georiënteerde samenleving kan een ouder wordende vrouw het idee krijgen onzichtbaar te worden - een non-entiteit. Daarnaast zal ze innerlijke veranderingen bemerken: verschuivingen in prioriteiten en interesses, gevoelens die nieuw voor haar zijn. In elke vrouw schuilt een potentieel

dat, eenmaal aangeboord, een bron kan zijn van spiritualiteit, wijsheid en mededogen. Zo kan de derde levensfase een tijd worden van persoonlijke rijping en integratie. Verre van een non-entiteit te worden kan een vrouw zich juist in deze periode ontwikkelen tot een authentieke en markante persoonlijkheid, die duidelijk in de wereld aanwezig is.

De fasen van kind-volwassene-wijze vrouw zijn natuurlijke processen waarbij een vrouw in de derde levensfase een wegkruising kan nemen om gebaseerd op levenservaringen dieper te integreren wie ze is. Zoals een patchworkdeken, de lapjes met geschiedenis en verzamelde kennis, aan elkaar bevestigen tot een prachtig uniek geheel.

Ha 'putain putain', (verdikkeme) mompelt Monsieur Guy wanneer hij ons 'une petite histoire' toevertrouwt.

Monsieur Guy is een – agriculteur en retraite -. Ook al vocht hij ooit mee in de Algerijnse oorlog een medaille kreeg hij niet, een groot pensioen evenmin. Toch is hij tevreden te leven naast zijn dochter en schoonzoon en de kleinkinderen. Goedhartig is deze krante 75-jarige en ook al is discretie mogelijk niet zijn sterkste eigenschap, hij wordt gerespecteerd. In ruil voor de ruimte om zijn 'petites histoires' te mogen vertellen verrast hij ons geregeld met pompoen of courgette, druiven en tomaten... En wij luisteren dus aandachtig ☺

L'histoire de 'la mamie' ... een buurtbewoonster en weduwe van 86 jaar, die als jonge Demeter (zorgzame moeder) ... haar Persephone (kleine meisje) had verloren... Ze verloor nl. haar enige kind bij de geboorte. Sindsdien werd ze als Athena, de krijgsgodin waargenomen, rationeel en strijdvaardig en nu wegens gezondheidsredenen hulpbehoevend. Ze was ongelukkig begrijpelijkerwijze, over de dood van haar kind maar ook het innerlijke symbolische kind in haarzelf was zoek.... Ze sleet haar dagen in isolement in de onder-tussen vervallen meesterwoning.

Monsieur Guy die toch wat voorstander van het patriarchaat blijkt te zijn, is wel niet vermaard om zijn mouwen op te stropen.

Zijn verhaal gaat hoorbaar verder met in crescendo gaande stemgeluid. De zoveelste 'putain, putain', floept uit zijn mond, zijn gouden tand zichtbaar ... wanneer hij geconfronteerd werd met een aanval van diarree bij 'la mamie'. Geen vrouwen in de buurt wanneer het voorval plaatsvond en dus moest hij de klus klaren ware het niet dat 'la mamie' geen warm water in de buurt heeft en van een toilet, badkamer is ook geen sprake in het huisje op de stille hei ... Het is een eufemisme hoe hij omschrijft in welke staat het huis zich bevindt... We kregen het visueel voorgesteld... de planken verrotte vloeren, het gebrek aan verwarming en hygiëne... une histoire triste ...

De notabelen van het dorp hebben zich mee over de kwestie gebogen en het was Monsieur le notaire die uiteindelijk 'la mamie' noodgedwongen lieten afvoeren naar het rusthuis...

'La mamie' had niet het genoeg om de wijze vrouw in zichzelf te ontmoeten. . Mogelijk heeft ze de kruising gemist. De kruising op haar levensweg waar ze de keuze om gerespecteerd en gewaardeerd te worden niet kon of wilde maken. De tristesse zit in het feit dat ze nooit de erkenning ervoer in wie ze is. Ze had wellicht het contact met zichzelf en met haar omgeving verloren ...

Ik prijs me gelukkig dat ik mijn moeder van tachtig wel mag ervaren als de wijze vrouw, die meer dan ooit zichzelf is geworden. Ik zal er dan ook persoonlijk op toezien dat ze niet naar een rusthuis hoeft. Ik zal mijn mouwen opstropen indien nodig, maar niet om 'une petite histoire triste' maar omdat zij het verdient alle respect en eerbaarheid te ontvangen.

In het begin van mijn derde levensfase kan ik alleen maar hopen dat ik de voor mij juiste wegkruising zal nemen en vrouwen kan inspireren om dat ook te doen. De jongere generatie weze gewaarschuwd, ik zal mij niet laten afvoeren ☺

nicole januari 2011.

Dank je Nicole,

Een fraaie observatie vanuit je professie, je eigen levenssfeer en met je tweede "vaderland" als decor. Ik was altijd erg twijfelend als men tegen mij zei dat "oud en wijs" meestal samen gaan bij de mens. Strookte geheel niet met mijn ervaring. Ik denk eerder dat iemand als hij oud wordt meer zichzelf wordt, zijn camouflage zijn verpakkingen verliest. Wat dan te voorschijn komt is hij echt in de kern, want hij verloor de benodigde energie om zijn "vermomming/zijn acteer-act" te kunnen volhouden... Dus denk ik dat wat de oude mens toont echt zichzelf is en dat soms blijkt dat de "opgelegde/opgedrukte verpakking of rol" in het verleden, dus zijn echte schoonheid verborgen hielden.

In jouw story plus de omlijsting zie ik deze idee in zijn diverse vormen ook terug. Bij de oude verteller, bij de oude verdrietige vrouw en bij de moeder die je aanduidt. En niet op de laatste plaats ook als je over jezelf schrijft. Een mooi levensmozaïekje beste Nicole!

Leon

A CAMELEON'S VIEW

LP-OPINIO CITEERT WIKILEAKS

Dank zij Wikileaks wist LP-Opinio al langer dat de Kerstman zou komen op 24 en 25 december. En ook dat de vertegenwoordiger van de VS bij de VN opdracht kreeg van Clinton om de vingerafdrukken van de leden van de Veiligheidsraad stiekem te verzamelen. Daardoor kon de VS intussen weer nog meer geheimen achterhalen.

Zoals het vernemen dat er veel meer olie weglekte van Deep Water in de Golf van Mexico dan iemand ooit durfde te zeggen. En ook dat er een tarwe-tekort komt door gerichte acties van de speculanten. Vooral voor de arme bevolking van Egypte en echt niet voor de westerse en Chinese Multimiljonairs.

Ook dat Cantona in 2011 niet opnieuw zal proberen de banken te laten klappen met een onbesuisde actie. Want zijn vrouw verdient toch wel knap veel met haar reclamewerk voor de bank Credit Agricole. Eindelijk worden ook de voetbalmiljonairs

zich bewust van hun maatschappelijk onbenul, maar overdrijven doen ze het toch maar niet.

Ook maakt de regering zich zorgen over de verdwijnende solidariteit terwijl de pensioenen voor de have's gewoon geen enkel risico lopen.

Ook dat de euro in het geniep al is opgegeven in Berlijn en dat er al stil overleg gaande is met andere geïnteresseerden in een nieuwe valuta-zone rond de (Deutsch) mark. Nederland, Finland, Litouwen en Denemarken denken er over na en rekenen wat een overgang hun gaat kosten en ook gaat ...opleveren. Sarkozy weet er ook van, maar speelt nog steeds het toneelstuk: "Ik steun de euro...".

Minister Lagarde rekent intussen uit wat een forse devaluatie kan betekenen. Terug naar de franse franc dus om te ontsnappen aan een terugbetaling van de te zware schuldenlast en de economie te bevrijden van het Duitse juk.

En Beijing rekent gewoon alles uit terwijl het nerveus zijn dollars telt en investeert in autonome staatsleningen van failliete EU-landen terwijl het alles aan ondernemingen in Europa opkoopt die maar te krijgen zijn. Als renderende investering of om ze de nek om te draaien ten faveure van de eigen bedrijven die dat marktaandeel snel willen "veroveren".

En , zegt Wikileaks ons, Obama onderhandelt nu ook met de republikeinen over het overplaatsen van de Guantanamo gevangenen naar de geheime kerkers in Afghanistan. Waar Karzaï best, en tegen adequate vergoeding natuurlijk, wil zorgen voor een zorgeloze "verdamping" van beide rechteloze kerkers. De gevangenen uit vliegtuigen gooien met wat verdooving, zoals in Argentinië ooit gebeurde, is nu wat riskant omdat de president die dat deed net tot levenslang werd veroordeeld.

De wereld is een stuk helderder geworden met Wikileaks, tot we ontdekken dat ook zij worden gevoed met info van de Amerikaanse en Chinese contra-spionage. Dan moet LP-OPINIO maar voor zichzelf gaan beginnen. Dus lezers, we zoeken nu discrete hackers om ons daarbij te helpen. Gratis natuurlijk en ook "voor het goede doel". Whatever that may be...

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN

DE SALARISSEN STAGNEREN

De traders verdienen rustig verder net als hun bazen en de grote financiële en technologie-experts, die Gates, Buffet en Soros heten. Maar hoe gaat het met de salarissen, met het inkomen van “gewone” werknemers?

Wel in Latijns Amerika hoef je niet echt te klagen: in 2008 nog +1,9% en in 2009 +2,2%. Zo'n 14,8% in 10 jaar. En ook Azië gaat lekker. In 2008 +7,1% en 8% een jaartje later. Verdubbeling in 10 jaar.

In Europa ging het ook nog goed +4,6% in 2008 maar nog maar 0,1% in 2009. Op 10 jaar gezien WAS het nog glorieus : + 61,8%. Overall trad er recent een vertraagde ontwikkeling op en in 35 landen daalde salarissen zelfs, zegt de Intern. Labour Organisation (ILO). In de ontwikkelde landen gingen ze 0,5% omlaag in 2008, en in 2009 weer even op met + 0,9%. Zo'n 5,2% in 10 jaar. En deze club vraagt zich af of de stagnatie in de salarissen niet ook een oorzaak was van de neergang in de economie! Maar dat ziet niet iedereen zo. Een overzichtje:

Land	2008	2009.
Duitsl.	-0,4%	-0,4%
België	-0,2%	+3,2%
Canada	+0,5	+1,3
Denemark.	-1,2	+2,2
Frankr.	+2,7	-0,8
Italië	-0,7	+2,4
Spanje	+0,9	+3,5
VS	-1,1	+1,5
UK	+0,8	-0,5

Niet verbazingwekkend en nogal passend bij de idee van een verlegging van het economische zwaartepunt in de wereld.

In Nederland gingen intussen bij 7 pensioenfondsen ook de pensioenen OMLAAG en enkele groten konden dat nog maar net voorkomen, met dekkinggraden van net boven 105%. De rente stijgt nu weer

wat en dat is voor deze categorie dus even wat beter nieuws.

Tja, Afrika ontbreekt maar daar gaat het in het algemeen veel beter (wel met grote verschillen). Idem in China en de andere “tijgerlanden” en idem ook in : Zuid-Azië.

Dus emigreer zuidelijk: daar is meer zon en meer salarisstijging. Maar als u al met pensioen bent kunt u ook beter voor zuid kiezen: want uw pensioen stagneert (of zal worden verlaagd) maar de kosten van levensonderhoud en het weer zijn in het zuiden wat “zonniger”. Wel effe oppassen met die euro...want u dan moet wel omwisselen! De Engelsen met tweede huizen in Frankrijk en de Engelse gepensioneerden die in Spanje wonen kunnen u daarover veel wijze dingen zeggen!

U ziet het: ook “rijke westerlingen” zijn weer helemaal terug in zorgenland. Maar we eten nog en.. worden nog steeds ouder. Waar moet dat dus heen?

WEG MET DE DRAAGMOEDERS

De kwestie van het toestaan van het draagmoederschap werd in Frankrijk opnieuw actueel met als gevolg een forse, herhaalde discussie. Ook Claude Allègre, nooit bang voor een fors polemiekie, geeft onverbloemd zijn opinie.

Het gaat hierbij, betoogt hij, niet over het geval van een vriendin die het eitje “uitdraagt” voor een ander, die zelf geen kind kan baren om medische redenen. Nee, het toestaan leidt in een mum van tijd tot een complete industrie en een commercie. Zoals nu al in Hollywood waar actrices hun lijn niet willen bederven met zelf fysiek moeder worden en die dat “stuk van het moederschap” dus gewoon “uitbesteden”. In de arme landen wordt dit meteen tot een service om er geld mee te maken, om de armoede te verzachten. Hun moederschoot wordt dus een betaald opererend fabriekje.

En al gauw is het ook zover dat vrouwen die “het kindje produceren uit besteden” dat enkel willen doen via vrouwen die geen foute eigenschappen (kunnen) overdragen of “eigenschappen die “incompatibel (=lees ongewenst) zijn meegeven, die vanuit de visie van de genetische moeder ongewenst zijn.

Technisch kun je immers nu al twintig eicellen bevruchten met twintig spermatozoiden. En zo twintig bevruchte eitjes scheppen in een potje (in vitro). In weinig tijd vanaf nu, zal het mogelijk zijn van elk embryo het geslacht vast te stellen, de lichaamsmaten, de kwetsbaarheid voor een bepaalde ziekte, de intellectuele capaciteiten, etc. En vervolgens kunnen ouders erg precies HUN ideale embryo kiezen en dat laten implanteren in een draagmoederschoot van een nauwkeurig geselecteerde draagmoeder. En even verder zou het denkbaar zijn om het scheppen van nageslacht geheel uit te besteden aan mannen en vrouwen die daartoe zijn uitgezocht... De baby's kunnen dan op specificatie, in een catalogus, worden aangeboden. Dus niet meer adopteren van een geboren kind, nee, het op maat laten produceren van een kid door derden onder contract.

Dus dan wordt de voortplanting geheel gereguleerd en het toeval wordt uitgebannen. De biologen beweren dat het toeval nou net een essentiële rol speelt in het voortbestaan van de soort... En in no time zijn er mensen die "zuivere rassen" willen produceren, elites willen kweken, waarmee we al enige ervaring hadden in de nazitijd.

Dit schrijft een geleerde die erg vóór genetische manipulatie is om de landbouw te verbeteren en ook het gebruik van stamcellen toejuicht om de medische wetenschap vooruitgang te kunnen blijven bieden... ..

Hij is dus mordicus tegen een "vrij draagmoederschap, en wil het zelfs liever geheel verbieden...

Ik werd er even stil van, want als hij dit standpunt met verve verdedigt is er dus iets essentieels aan de orde.

Deze en andere discussies zullen dagelijkse kost worden, de verschillen in standpunten zullen groot worden (en zijn het nu deels al!) tussen landen. Waarmee er spanningen ontstaan van een type dat we nog nauwelijks kenden. En die veel verder gaan dan de discussies over euthanasie en de doodstraf. Waar zijn onze kerkelijke leiders nu: die zich niet simpeltjes en aartsconservatief afmaken van discussie

door ALLES gewoon te verbieden wat gisteren niet kon en nu wel...

De tijden zijn voor de ethici vol met veel denkwerk... Om van de politici maar niet te spreken. Die het nu liever hebben over immigranten, minaretten en moskeeën.

PRAGMATISCHE ECONOMIE

Economie is een sociale wetenschap, wat sommige mensen kennelijk onvoldoende beseffen. Het onderwerp is de schaarste of beter gezegd hoe een groep mensen (allemaal natuurlijk homo economicus) zich gedraagt met betrekking tot een schaars goed of dienst. Deze wetenschap voorspelt dus eigenlijk het menselijk gedrag bij economisch handelen. De elementaire "wet" uit deze wetenschap is: als een goed schaarser wordt, wordt het DUS ook duurder. Wij mensen betalen meer voor iets wat niet overvloedig is c.q. degenen die het te koop aanbieden (en die dat beseffen) passen de prijs aan bij de waargenomen "schaarste" .

Op de beurs ziet je het heel goed: dit casino met mensen die weliswaar op grafieken turen en cijfertjes bewerken, maar die vooral kopen en verkopen op grond van angst, wan- of vertrouwen en (bij)geloof en schijnzekerheden....

Economen zijn dus eigenlijk "gespecialiseerde" sociologen/psychologen, die de hele dag onze reacties trachten te voorspellen op economische gebeurtenissen danwel onze economische keuzes lopen te voorspellen. Daarmee is dus ook verklaard waarom ze er zo vaak naast blijken te zitten... Wij mensen zijn niet zo simpel te voorspellen...! Als een hele wereldorde op de schop gaat is er voor alle mensen sprake van een hoop nieuwigheid, dus ook onzekerheid en dus ook ... aanleiding voor een ander gedrag. Als bijvoorbeeld een conflict dreigt op een economisch belangrijke plek is het een kwestie van goed inschatten (of gokken), dus speculeren wat en wanneer er iets zal gaan gebeuren.

Dus eigenlijk speculeert dus een speculant ook op menselijk gedrag. En iedereen weet dat je met smiechtige trucjes in de reclame het koopgedrag van mensen stevig kunt

beïnvloeden. Daarvoor is een hele industrie opgebouwd met miljardenomzetten.

Dat alles overziend, wordt het dus tijd om eens te vragen of we (nog) wel goede “modellen” hebben om het economische gedrag van ons, tweevoeters, redelijk te voorspellen. En ook de vraag te stellen of er niet intussen “stevig afwijkend gedrag is ontstaan”. Wat enkel wil zeggen dat het menselijk gedrag (groepsgewijs) verandert als de wereld schuift.

Zijn er in een land meer jonge mensen of veel meer grijsaards dan vroeger, dan is mogelijk ook het economisch gedrag van de bevolking als geheel anders.

Op grond van dit type inzicht is voortgekomen dat er een school van nieuwe, sceptische economen bestaat, die met veel experimenten en onderzoek hun theorieën empirisch, dus aan de praktijk, toetsen. De economie is dus ook in een veranderingslag geraakt. Ziehier wat voorbeelden en illustrerende experimenten:

Op MIT (VS top-universiteit in Massachusetts) bestaat een groepje jonge economen, waar ene Esther Dullo mee samen werkt in een afdeling die zich noemt: The Poverty Action Lab. Zij kreeg voor haar indrukwekkende werk hier recent de McArthurbeurs en ook nog de prestigieuze John Bates Clark Medal, waarvan men zegt dat het de stap is, net voor de Nobelprijs. Ze doet met haar collega's nogal raar aandoende onderzoeken, als je een econoom uit de oude school bent, zoals ik..

Zo werd er onderzocht waarom de boeren in Kenia bijna geen kunstmest kochten terwijl dat toch erg nodig was voor een redelijke oogst. Iedereen wist dat ammoniak en kalk in de bodem erg goede resultaten gaven.. De boeren die ondervraagd werden, zeiden ook allen dat ze graag kunstmest wilden kopen en toch deden dat er maar 27% van hen. Kunstmest kopen was eigenlijk in hun business zowat de belangrijkste aankoop. Waarom deden ze dat dan toch niet?

Uit hun onderzoek van drie jaar kwam eerst nog eens vast te staan dat kunstmest gebruiken inderdaad erg veel uitmaakte. Dus dat was dus nog eens zekerheid 1. Maar de kosten-baten verhouding varieerde sterk van perceel tot perceel. Het nemen van de helft van de voorgeschreven hoeveelheid kunstmest en overgaan op hybride

zaden leverde soms een nog beter rendement op, van wel 70% soms.

Verder bleek nog dat die boeren eigenlijk wel genoeg geld hadden om kunstmest te kopen, maar kort bij kas zaten op het moment dat je die moest strooien. De verdiensten van de vorige oogst waren al op en ze konden nauwelijks krediet krijgen. Dus daarom kwam er geen kunstmest op hun land. De onderzoekers kwamen zo op het idee om de boeren aan te zetten om de kunstmest meteen na de oogst al in te kopen en hun daarvoor een korting aan te bieden. Een andere groep boeren werd een korting van 50% beloofd, maar dan weer wat later in het seizoen. Ze keken daarna goed naar wat er daadwerkelijk gebeurde en het werd een ware ontdekking. De aangeboden kortingen deden er heel weinig toe, wat echt telde was dat de kunstmest op het goede moment werd aangeboden! De boeren waren dus gewoon niet goed in staat te anticiperen, te plannen, DAT was dus het echte probleem.

Zo werd door dit onderzoek werd een hoop subsidiegeld gespaard en een zeer hoog resultaat bereikt. Enkel door te zorgen dat de kunstmest werd aangeboden /beschikbaar was op het moment dat ze geld hadden, dus direct na de oogst!

Dat deed de onderzoekers denken aan de problematiek van de “laatste kilometer” in de sector van de telefonie. De kosten en de moeilijkheden dus om ook de laatste, zeer afgelegen abonnee, aan te sluiten op het net.

Immers heel vaak arriveren uiterst nuttige innovaties nooit op de plek waar ze het meeste effect hebben. Dit werd voor hen ook een belangrijk terrein van discussie op het gebied van de ontwikkelingseconomie. Want omdat dit niet goed werd begrepen kwam er zelden ontwikkelingsgeld daar terecht waar het effect het grootst was. Dat gold voor kunstmest maar even goed ook voor vaccins..

Verder werd ontdekt dat investering die op winst zijn gericht beter zijn in ontwikkelingssituaties. Dit was in ontwikkelingshulp altijd een groot debat tussen mensen van de Wereldbank (die daar tegen waren) en andere investeerders. Nu laten de chinezen in Afrika zien wie er gelijk had!

De les was dus ook: voer niet enkel theoretische debatten vol met vooroordelen en/of ongecontroleerde beweringen over menselijk gedrag! Nee ga ter plekke kijken, onderzoek experimenteer, en vind zo het juiste model. Eigenlijk moet je zeggen: ontdek zo de plaatselijke cultuur, situatie en gewoonten. Dus de ontwikkelingseconomen van vroeger gingen veel te gemakkelijk uit van "hun eigen wereld en het daar optredende gedrag van mensen". Dat heeft het westen dus vermogens aan ontwikkelingsgeld gekost dat bijna niets aan vooruitgang opleverde!

Zo ontstond op MIT, het grote laboratorium gericht op vele gebieden, en dat werd de beweging RANDOMISTA. Waar men de aanpak propageerde die je ook vindt in de medische sector: daar worden steeds experimenten gedaan, vaak ook dubbelblind (met groepen die een bepaald te onderzoeken medicijn echt krijgen en andere die, onwetend, een placebo nuttigen).

Nu werken er al 46 hoogleraren hier samen van diverse andere instituten aan zo'n 200 experimenten die ook op minstens 200 "laboratoriumplekken" op de wereld worden uitgevoerd in wel 33 landen. En er bleek intussen dat er werkelijk heel veel kan worden verbeterd en dat de verschillen met de eerdere aanpak dus ENORM kunnen zijn!

Een der laatste successen is geboekt bij cursussen om het seksuele gedrag te veranderen in Kenya. Eerdere cursussen van veel algemenere inhoud hadden nauwelijks effect op het aantal ongewenste zwangerschappen. Maar de cursus die uitvoering op de wijze waarop de wat oudere mannen van 25 à 35 jaar hun verleidingskunstje aanpakten, bleek wel een groot succes te zijn.

Ook het gaan vaccineren met behulp van rondreizende "vaccinatiekampen" bleek een enorm succes: drie keer zoveel kids overleefden daardoor de kinderziekten. Ook het aanbieden van een kilo bonen aan elke moeder die met haar kind voor vaccinatie kwam, had nog veel meer effect. De mond op mond reclame die deze cadeau-bonen veroorzaakten, trokken veel meer moeders aan dan met alles wat er tevoren was geprobeerd!

Esther Duflo zegt het tegenwoordig zo: "De achterliggende ideologie doet er bitter weinig toe als het er om gaat kinderen naar scholen te trekken of ze op tijd te laten vaccineren".

Een forse les voor onze westerse ontwikkelingseconomen die vanuit HUN ethiek en mensbeeld (een westers dus!) tot aanbevelingen kwamen rond de wijze waarop je ontwikkelingshulp moest bieden. Hun theoretische, quasi ethische aanpak, niet gebaseerd op locale studie en experimenten, en in niets gebaseerd op de grote cultuurverschillen, zette eigenlijk de hele ontwikkelingswereld op het verkeerde been. De chinezen, pragmatici bij uitstek, deden het gewoon meteen anders en zonder dure theorie en ethisch gewauwel.

Er moest ene Esther Duflo ontstaan bij MIT, en zij moest eerst haar club van randomista's oprichten, om aan te tonen hoe "arrogant en onwetenschappelijk" de wereld van de westerse ontwikkelingshulp in elkaar zat. Hobbyisten waren daar de baas kennelijk, of aardiger gezegd naïeve idealisten. Zo komt er nu langzamerhand een generatie nieuwe economen die erg wars is van de oude stellingen en ideologisch gekleurde theorieën. Die empirie bedrijven dus en de zaken uitzoeken op een laboratoriumachtige manier.

Uiteraard kan je dat niet op elk gebied doen: al is het de vraag waarom je niet ook in de economische politiek zou kunnen experimenteren. Als je partijprogramma's leest staan die namelijk vol met de beweringen van het type: "Als we aan mensen met de betere inkomens een stimuleringspremie bieden om hun goedkope huurhuis te verlaten, zal de doorstroming op de woningmarkt fors verbeteren". Waarbij totaal over het hoofd werd gezien dat mensen veelal in hun oude buurt willen blijven omdat daar de buurtkroeg zo leuk is en de duivenvereniging ook niet is te versmaden.

Je rijk rekenen blijkt weer eens een veel bedreven sport, helaas ook op het CPB, en terwijl meer inzicht in de werkelijke beweegredenen van mensen in bepaalde economische omstandigheden, bepaald geen luxe meer is. Een echte crisis, een slim stel chinezen en wat jonge MIT-wetenschappers moest ons dus op dat spoor brengen?

Het doet ook denken aan het klimaatrapport van de VN. Ideologieën en ideologen verkopen lang niet altijd DE waarheid. Maar blijken een getriggerde waarheid, nee, meer een geloof te zijn. Als het om grote belangen gaat moeten we daar dus veel beter op gaan letten.

MIT trekt nu dan ook de meest briljante lieden aan, die ook uitgekeken zijn op het beoefenen van een vak dat is verdronken in tradities en te veel "ideologische scholen". Maar ook "onze" Esther heeft haar ideologietje bleek onlangs. Iemand had een interessant onderzoeksproject in Afrika en vroeg haar om hulp. Esther keek ernaar en zei: Wel, omdat je in dit geval niet een experiment kunt opzetten met ook een controlegroep erbij, doe ik het liever niet. En ze wees dus het af..... Omdat haar gereedschap het niet deed... Of, anders gezegd, omdat zij ook (te) heilig gelooft in HAAR geweldige methode.

U ziet waar geloof en ideologie toe leiden zelfs bij MIT Randomistas. Zo ingewikkeld is het dus toch in onze wereld van eigenwijze tweevoeters...

Leon Speetjens juli 2010.
(Mede naar een artikel in Bloomberg Businessweek/Le Point, juli 2010).

XX
XX

TECHNISCH TIPS BIJ HET LEZEN

.DE "JUMP" INSTRUCTIES

Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u wilt lezen:

Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe regel en U ziet het "pop-upje" (CLICK). CLICK nu links ... en weg bent u.. Dus U heeft die CONTROL toets niet meer nodig!

Van uw leesplekje terug naar INHOUD:

Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) " TERUG NAAR INHOUD", en u bent weer snel bij INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL + HOME.

.HET PDF-FORMAAT (ongewijzigd)

Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat, waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook

"vastgevroren" is, en voor u onwijzigbaar. U hebt nu dus ADOBE Reader nodig om LP te kunnen lezen. Die kunt u echter gratis downloaden op <http://get.adobe.com/nl/reader/>. Dit 'bevroren' betekent dus ook, dat zij die bijvoorbeeld van TWEE naar EEN kolom wijzigden, dat nu niet meer kunnen... "Elk voordeel heb ook zijn nadeel".

Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook "vergroot lezen" op uw scherm. Een lezend op 125% of 150%, is het kolommen "leesprobleem" eigenlijk ook wel opgelost. Try it!

.BIJ PROBLEMEN

Ontstaan er technische problemen, sein ons dat meteen en we zullen trachten u te helpen. Aarzel ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij hebben ook nog een "oude versie", die dus NIET in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe. Succes,

Theo Meeuws (technical editor) en Leon.

.....
.....