



MEER DAN 220 LEZERS, IN 8 LANDEN
TECHNICAL EDITING: THEO MEEUWS

SPEETJENSML@ORANGE.FR
HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.FR

MAG JE LACHEN OVER DE BURKA?

- BURQANABIS** = Burkavrouw met stikkie
- BURQAMIKAZE** = Burkavrouw met bomgordel om
- BURQAPOTJE** = Burkavrouw gekleed in condoom met venstertje
- BURQANAPÉ** = Canapé met burkabekleding en met venstertje
- BURQACCOUCHEMENT** = Burkavrouw die bevalt van een boerkababy

REDACTIONEEL



BESTE LEZERS,

De tweede OPINIO uit Marseille , nog pas een beetje “getekend” door de “verhuizingsmove”. Al voel ik dat deze stad mijn opinies sterk beïnvloedt. Want Marseille is een stad van “impact”. EDITORIAL windt zich op over de PVV/ kabinetsformatie, kerk versus justitie, het olielek van immens formaat, het toenemend analfabetisme in de ontwikkelde wereld, AWBZ-misbruik door zorgverleners en het opruimen van “luxe-voorzieningen” uit de rijke periode, die nu echt wel voorbij lijkt. Maar ook over veel goeds als tegenwicht. Lezer Toon geeft zeer goed navoelbare gevoelens vorm over de gekten van onze

tijd. Die zeer goed zichtbaar werden tijdens de oranje-uitbraak over een balspel-letje... Lezer Jack verwoordt de wanhoop, (en ook een beetje het cynisme) van een generatie die niks blij is met het (politiek) bereikte... A Cameleons View gaat over het leven in een grote stad , wat fundamenteel lijkt af te wijken van het rurale. DISCUSSIËREN ziet met droefheid dat de ethiek uit de politiek lijkt te verdampen... Of moest dat eigenlijk ook gebeuren om na een periode van meer “pragmatiek” verlicht weer opnieuw te beginnen? Het “Algemeen belang” lijkt weg te kwijnen en wordt verdrukt door het zich wereldwijd uitbreidende individualisme. Het westen gaf ook hier de toon aan.. Over er een antwoord is op de vraag “Kan een land knettergek worden” kunt u ook een aanzet vinden. Dank aan de columnisten en hopelijk vindt u iets om het mee eens te zijn of, ook nooit weg, iets om u over op te winden. Hoe dan ook, heeft u tijd en goesting: grijp uw pen! Leon en Theo

++++
++++

INHOUD **01**

REDACTIONEEL **01**

OPINIO EDITORIAL **04**

COLUMNS **06**

TOON'S COLUMN 00

JACK'S (little) COLUMN 00

A CAMELEONS VIEW 00

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN **08**

ETHIEK IN DE POLITIEK

HET KWIJNENDE "ALGEMEEN BELANG"

KAN EEN LAND KNETTERGEK WORDEN?

TECHNISCHE TIPS BIJ HET LEZEN **15**



OPINIO EDITORIAL

- DE PVV WORDT "UITGESLOTEN" EN GAAT DUS VERDER GROEIEN!

Ze komen er dus niet in, de club van Wilders, die zo fors won. Ondanks het erg moderate gedrag van hun voorman; geen Fitna vervolg, geen hoofddoekjesbelasting, etc. Hij leek dus echt te willen gaan regeren. Wat ik overigens persoonlijk sterk betwijfel.

Wat heel iets anders is: dit is een slechte zaak. Als die opinies van de PVV, (nu al weer meer dan 35 zetels in de kamer), niet in het regeren doorklinken. Want in de polls zit de PVV nu op 35 (+ 10) en leveren PvdA en VVD zetels in... De pogingen van Fortuyn en Verdonk zijn mislukt, maar het volk zocht weer een tehuis op populistisch rechts en vond de PVV. Dus het lijkt er echt op dat de politieke Nederlandse staalkaart z'n 25% rechts/populistische patjepeeërs bevat, die

er voor "vast" zullen zijn en dus zullen blijven. Zij hebben schijt aan "Nederland is een coalitieland". Voor hun is dat geklets en ze willen dat idee gewoon niet accepteren. Nederland heeft een soort van "ultra-rechts/populistisch volksdeel", dat zich nu onder de vleugels van de PVV schaarde en daar snel groter groeit. Dat is het ware gevaar voor de toekomst: de situatie is fundamenteel veranderd en dat MOET politiek ook een vertaling krijgen. Moet de VVD nu toch maar wat "minder netjes liberaal" worden? Zoals de ouwe goeroe Wiegel lijkt te denken? Wie geeft Geert nu onderdak en een plek in de machtsfeer? Geert richt nu internationale filialen op en gaat dus wereldwijd handelen in moslimhaat... ons nieuwste exportproduct heet: some hate from Holland! Moeten partijen dus niet veel opener gaan staan voor het volkse denken of moeten die partijen snel een meer "volkse collega" gewoon zijn (politiek verdiende!) plek bieden? Tja makkelijk gezegd: maar hoe moet je samenwerken met een groepering die welbewust een grote groep Nederlanders verketterd en geen plek gunt? Moet je dat dus wel of niet "belonen" met het hun OOK weigeren van een plek in de machtsfeer? Hoe krijg je dat gekeerd of beter gezegd: hoe maak je "het volk" duidelijker dat hun idee niet zo goed is?

Het gaat dus nu eindelijk weer echt om DE politiek en nu moet dus ook blijken wie dat "vak" echt verstaat. Elitair gewauwel helpt niet: de elite moet het nu maar op een andere manier aanpakken en uitleggen. Noblesse oblige. Dus met grote tegenzin propageer ik nu ook een plek voor de PVV in de regering, en het bestrijden van hun ideeën door een politiek open gevecht. Dat levert veel gelazer op op de korte termijn, maar ook iets erg belangrijks op de lange termijn. Namelijk behoud van de democratie... Het hoogste goed denk ik dan nog steeds. Want 25% van de kaaskoppen gewoon negeren, dat gaat zelfs 10 meter onder de zeespiegel niet goed. Holland is gewoon drastisch veranderd: de facto dus. En dat moet dus ook in de kaasstolp zijn beslag krijgen.

En zie: Lubbers kwam en het tij leek te keren? Echt waar? Moest deze grijze het komen regelen? En jawel, er kwam weer

beweging in. Nu is er een minderheidskabinet in studie van rechtse signatuur waaraan "us Geertje" dan wel steun belooft. Dat is eigenlijk, democratisch gezien nog een fatsoenlijke move.... Maar of dat gaat werken is de vraag. Een ding is zeker Geert vaart er minder wel bij... als het langer dan twee jaar zou duren. Wat denkt u? Eerst afwachten of het überhaupt lukt!

- IN DE AWBZ : EN TOCH ZELF BETALEN VOOR FRUIT, HANDSCHOENEN, WC-PAPIER EN DE ROLLATORBANDEN?

Elke Nederlander betaalt AWBZ-premie en dan is hij dus verzekerd voor Bijzondere Ziektekosten. Daarvan is sprake als je gehandicapt bent of een forse ouderdomskwaal hebt. En je dus meestal in een tehuis woont. Maar nu blijkt dan duizenden facturen ontvangen voor allerlei zaken, die gedekt zijn in de AWBZ. Dus die tehuizen krijgen "twee keer vergoed". Daar vieren ze geen feest van (mag je hopen...), maar daarvan "bestrijden ze het groeiende gat tussen vergoedingen en kosten". Dat mag gewoon niet vindt ook hun clubje de ACTIS en sommeert haar leden direct hiermee te stoppen. Maar egt er wel bij dat "de kosten sterk stijgen en de vergoedingen achter blijven". En ze roepen op tot "een discussie over het probleem". Het gaat potentieel over ca 600.000 gehandicapten in Nederland: dus zo'n 4% van de Nederlanders, dure Nederlanders maar ook Nederlanders met een moeilijk leven, pijn en andere narigheid. Zo krijg je dus ook hier een tweedeling: AWBZ-ers MET WC-papier, fruit en goed rollatorbanden (de rijkere dus) en AWBZ-ers zonder deze noodzakelijke dingen. (de armen). Hoe lang gaat het duren voor ook hier een BIJVERZEKERING gaat komen zoals bij de basiszorg?

Ach we wisten wel dat die omhoog vliegende kosten tot veel narigheid zouden gaan leiden. Maar waar het nu echt om gaat is om die directies en hun besturen(!!) die deze praktijken "uitvonden" c.q. goedkeuren... Gewoon illegale praktijken dus. Ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren... Let wel: diezelfde besturen keurden belachelijk hoge salarissen goed voor diezelfde directeuren! Wie is er nu eigenlijk de baas over onze wetten en regels? Toch

nooit de directies en besturen? Het is dus wachten op een aparte politie voor tehuizen, zoals de "warenkeuringsdienst". Die de tehuizen gaan controleren en verbonnen voor foute facturen.. Hoe gek gaat het nog worden?

Hier ligt dus de ware politieke vraag, en al weer eens! Graaien uit de kassa is nu gewoon vervangen door graaien uit de portemonnee van uw manke oma!

Intussen zijn diverse politici al "verontwaardigd", dat is een begin En Geert weet wel wat ie hier mee moet: de centen zijn op, -door die dure werkschuwe moslims-, en als we die er dus uitflikkeren, dan krijgt oma weer "goede zorg". Dat jullie dat niet ook begrijpen!

-AL 1,5 MILJOEN NEDERLANDERS ZIJN (WEER) ANALFABEET. LET WEL 1 OP DE TIEN DUS. EN ELK JAAR KOMEN ER 40.000 BIJ.

Allochtonen? Ja voor ca 1/3 dus; de rest zijn de "gewone", autochtone nederlanders. Nogal wat jongeren van (V)MBO volkje dus (!), leert op school niet lezen en schrijven. En leerkrachten in deze sector schijnen zelf (voor 20%!) ook niet vlekkeloos te kunnen omgaan met hun moerstaal. Die zijn ook "opgeleid" toch?

Het is (weer) niet enkel een nederlands probleem; het komt in alle EU-landen voor. De jarenlange "voortgang" is gestopt dus.. OF is het zo, dat we nu, door de andere wetten (leerverplichting etc.) op scholen dit fenomeen in de klassen tegenkomen dat vroeger wat verborgen bleef? Dus dat we de "tokkies" in de klas jaagden en dat het ons nu vooral DAAROM zo opvalt? Zulke vragen (en antwoorden) mis je steeds opnieuw in persberichten. Journalisten weten niets meer van "gisteren". Ook een gebrek in hun opleiding? Zo ja, dan is het probleem dus heel anders dan voorgespiegeld.

- DE POLITIE VALT TEGENWOORDIG OOK BINNEN BIJ EEN VERGADERING BISSCHOPPEN. AL WAREN ZIJ ER STEVIG DOOR "GESCHOKT" EN OOK HUN "CEO" UIT ROME.

Nog steeds is kennelijk niet doorgedrongen in de kerktop wat er eigenlijk aan het licht kwam. Dat in de eigen gezegende gele-

deren bandeloosheid heerst, geestelijke en lichamelijke foltering van onschuldige kids op wereldschaal plaats vond en dat dit jaren kon doorgaan en onder het hoogpolige tapijt kon worden geveegd. Wel, als je dan nog steeds denkt "boven de wet te kunnen staan", dan ben je echt in crisis aangeland. . Eigenlijk is dit nog het allerergste... Ik voorvoel, dat deze mega-affaire de opmaat is naar een echte neergang in deze kerk van 2000 jaar oud. Want ik ken een beetje de historie en wijs u op de grote "opstand tegen een corrupte en bandeloze Kerk" in de 12^e en 13^e eeuw (de franse catharen als eerste, gevolgd door camisards, vaudois etc en later de "protestanten" met ene Luther voorop). Het liep uit op een complete kerksplijting, op een ware burgeroorlog in veel landen, met de religie als inzet. En dat omdat de kernboodschap was verkracht. Dat heeft zich nu dus herhaald in een tijd dat een inquisitie tegen de "kettters" (gelukkig) niet meer kan. Omdat de Kerk en de staat nu zijn gescheiden en ook bisschoppen en priesters "gewone" staatsburgers zijn, die bij foute boel ook gewoon moeten terecht worden en ook gestraft. Zijn er dan twee perioden van verval nodig om deze ontdekking tot in de hoogste roomse kringen door te laten dringen? Als JC niet zou zijn opgestaan uit zijn graf, zou hij zich er nu opnieuw in moeten omdraaien... Let wel: niet het voetvolk ging in de fout, nee de geestelijke leiding, de biechtvaders en de moraaltheologen zelve!

- IS HET NUT NIET TE BEWIJZEN? DAN ONMIDDELIJK WEG ERMEE!

Dat is een nieuwe slogan, die je hardop hoort in de Duitse politiek, waar nu ook bezuinigd wordt door alles af te schaffen waarvan het nut niet keihard kan worden aangetoond. En dat ruikt lekker op: Homeopathie staat op de lijst, het rookverbod in openbare ruimte, stervensbegeleiding, embryoselectie, Er is heel wat te vinden! Onder het motto:

Het leven is verworden tot pure levensverlenging.... (!), betoogt men verder, dat ons overladen programma van gezond eten, joggen en jobben geen minuut vrije tijd meer overlaat

om gewoon lekker te leven! En het valt me op dat er ook steeds meer publicaties te vinden zijn over het nut van luiers, dolce far niente etc. Ik voorspel dus dat het bezuinigen nog een gezonde invloed gaat hebben op ons overdrukke leventje. Minder besteden en minder eisen/willen /moeten en dus ook minder gedoe... De cultuur gaat omslaan, de overheid wordt ook "luier, minder groot en minder gul met geld/ subsidies. Het oude leven maakt ons te moe en de overheid te druk en te vet. Switchen dus.... Maak uw leven dus ook eenvoudiger en ZO veel gezonder en aangenaam. Is dat niet een goeie? Wij zijn al begonnen.

- HET GROTE OLIELEK NEEMT WEL NU ENORME PROPORITIES AAN. ZOALS LEHMANN BROTHERS RECENT "OM VIEL", LIJKT NU OOK EEN SUPER-OLIEBOER ALS BP OOK OM TE KUNNEN GAAN VALLLEN.

En opnieuw moet de staat, nu in Engeland, deze lekkende oliereus met een leeglopende kassa gaan redden. Omdat OPNIEUW beurswaarden (aandelen) verdampen, die in het bezit zijn van... vele pensioenfondsen, banken en particulieren! Waardoor er opnieuw gewone onschuldige burgers hun voorzieningen of hun spaargeld zien verwaaien. Tenzij, jawel, de staat (wij allen dus weer), de zaak met ons geld overeind nog eens gaan houden. Opnieuw heeft een regering geen keuze meer... Weer een gigant met overmoed en een verrot risicogevoel, die zichzelf en ons allen meeneemt in zijn diepe, vrije val. Terwijl de natuur in zwarte en rode smurrie smooit en velen al hun business en bestaan verloren aan de kusten van de VS. En opnieuw was er een overheid die "dikke mik speelde" met bedrijven en verzuimde kritisch namens ons allen te letten op de voor ons allen TE grote risico's! De markt is dus efficiënt? Nee, de (TE) vrije markt zit kennelijk vol met graaiers (en boeven) en gokkers. Waarbij WIJ, de opdrachtgevers aan onze overheden, de inzet van hun tomeloze pokerspel moeten betalen. Welke lessen worden er nu niet weer ons deel? Welke enorme teleurstellingen in bestuur en politiek? Welk een schok, nu we beseffen dat ZIJ door ons daar werden neergezet, door de vrije verkie-

zingen in onze westerse democratieën... Een stelsel dat "marskramer Bush c.s." aan de hele wereld wilde slijten, om te beginnen in Bagdad en omgeving. Waar nu de ontombare burgeroorlog wekelijks honderden mensen uit elkaar rijt...

Heeft u ook al aandelen BP? Wel dan verbrand deze, in een nieuw soort autodafé, op de pleinen van de Europese hoofdsteden! Zoals honderden jaren geleden ketterse boeken op de brandstapel ging in Europa. En daarna ook zij, die er iets van hadden gelezen of ingekocht... in de vlammen omkwamen.

Besef dus wat er nu WEER mogelijk blijkt te zijn! En constateer dat er maar ZEER WEINIG zekerheden in onze levens resten! Dat was ook eigenlijk nooit anders.... Maar dat zijn waren we collectief vergeten en dat maakte ons allen erg onvoorzichtig. TE onvoorzichtig dus.

Zeker nu de staat al tot over zijn oren in de schulden steekt omdat ze al eerder, ook met ons geld, die jongens van Wallstreet en omgeving voor de verdrinkingsdood moesten behoeden. Wij zaten allen de bomen water te geven die tot de hemel moesten groeien en vergaten dat te hoge bomen gewoon omvallen door hun te grote gewicht in een wat flinke storm. Mea culpa!

En hij viel, Tony moest weg met een flinke zak geld. En BP riep mea culpa, zeker nadat bleek dat ze rommelden met foto's, wat wetenschappers trachten "op te kopen" en voor 7 miljard "spullen" in de etalage zetten. Het is nog niet gefixed daar beneden in de Golf, maar over twee weken start BP een nieuwe "deep-sea drilling operation" (dieper dan de lekkende!) voor de kust van Libië...

MAAR,

-de meeste mensen bleken in Nederland en elders gewoon gek op onze nationale hofnarren van de (voet)bal, die hun, soms wel erg harde, kunstjes moesten vertonen om ons wat te amuseren.

-voor velen van ons bestaat die crisis ook nog steeds niet echt. Die is er "dus enkel bij en voor anderen". We voelen ons nog steeds onkwetsbaar en happy... en leven van dag in de dag.

-de zomer in Marseille is één groot amusement voor de uitrustende mensen hier. We eten en drinken in de buitenlucht, luisteren naar mooie muziek en zien fantastische vuurwerkshows op gemeenschapskosten.

-de duizenden toeristen glijden op boten uit het oude Lacydon en bevaren de blauwe zee. En bezoeken de schitterende calanques of duiken naar de mooie natuur diep onder in het koele water.

-de mensen staan hier nog op voor ouderen en gebrekkige, in tram, metro en bus. En tot mijn schrik (intussen ook tot mijn geruststelling) hoor ik daar nu ook bij... Eigenlijk weer een voorrecht dus.

-de meeuwen schreeuwen in de Vieux Port en zijn erg jaloers op de vis kopende marseillais, s'morgens vroeg op de Quai des Belges. Dat is toch HUN vis, die daar over de toonbank gaat? Zij begrijpen onze voorrechten dus echt niet.

-onze kat voegt gelaten zich naar de nieuwe omgeving. Ze doet haar onwelriekende zaken in de kattenbak op het terras, slaapt tijdens de warme daguren op de rustige rommelkamer en geniet op haar platje in de nacht van temperaturen van net boven de 20 gradjes. A cat's life.

-mijn ochtendfietsrij is heerlijk, maar moet nu wel erg vroeg: zes uur is een mooie tijd. Immers dan zijn er nog weinig marseillanen op de been en je kunt ook nog hard fietsen zonder geheel uit te drogen. Het is een opwindende kennismaking met een apart deel van het stadse leven en een gezonde dagopening. En ik wordt ook hier nu beroemd...

-de nieuwe huisarts is van protestante huize, blank en frans maar in Marokko geboren. Dus vertoont hij alle karaktertrekken van de minderheidsgroep. Hij is vriendelijk, communicatief, zacht maar ook erg "to the point", uiterst scrupuleus en scherpzinnig, maar ook zeer democratisch. Wat mij allemaal zeer gerust stelt. Dus zit ik nu in zijn "check-up fase", en worden mijn bloed, zweet en tranen door het laboratoire met argusogen bekeken.

-de fenomenale bibliotheek die Alcazar heet, op 5 minuten met de airconditioned tramway vanaf onze plek, is werkelijk een ware oase voor mij. Dagelijks zit ik uren in de "kiosk", met tientallen andere verslaafden

aan de actualiteit, etc. En ik laaf mij daar aan de wijsheid van duizenden journalisten die de honderden kranten en tijdschriften vol schrijven. Ik lees ook met veel genoeg, en sinds jaren weer De Groene Amsterdammer, die hier als ENIGE (!) tijdschrift (in het nederlands) in het rek staat!

- bij het drinken van mijn thé a la menthe bij de Marokkaanse patisserie d'Aix, met zijn veelkleurige en zeer geraffineerd smakende gebak en zijn familycrew met een verloren gewaande beleefdheid, voel ik mij "een ware koning klant", die dus echt wordt verwend.

-op het terras van La Samaritaine is het goed "krantje lezen" bij een echte espresso double. De bediening is erg vriendelijk maar traag, waar je niets over moet zeggen. Want dat helpt "nulle". En ik toonde zelden eerder ook zoveel begrip hiervoor. Dit systeem is sterker dan ik ooit kan zijn... voel ik.

-de stad is echt opvallend schoon: de honderden straatvegers en veegkarretjes zijn zeer vlijtig elke dag. Veel minder hondendrollen dan in... Mormoiron, ontdekte ik. Dagelijks worden hier alle vuilnisbakken geleegd (als men niet toevallig even staakt) en overal zie je plakaten waarin Marseille zich als "schone stad" etaleert. En dat is geen loze kreterij; wat vele fransen mij echt niet willen geloven! So we show them!

-onze auto slaapt diep in de parkeergarage en maakte in twee maanden NUL kilometers. Hij is gehuurd op tweejarig contract en begin oktober geef ik hem terug aan Peugeot. En dan gaan wij autovrij verder in het leven: vervoer zat en kan het niet anders dan ook verhuurbedrijven in overvloed. Wij zijn geheel bekeerd: dat zoiets lukt bij zo'n autogek als ik was, mag echt eens in de krant!

-de boodschappen doen we als het nodig is, en we zijn dagelijks minstens een keer "in town". De grote markten zijn op 5 minuten met de tramway, de supermarkt is ietsjes verder. Met onze nieuwe rijdende boodschappentas op wielen, is de logistiek hier een grapje. It's summertime and the living is (very) easy. Convenient solutions for elder people!

So come to the big town! Al 75% van de fransen gingen u voor en al 63% van de

wereldbevolking... Maar wij gingen er niet heen om te werken, that's the big difference!

COLUMNS

TOON'S COLUMN

ZIJN WE NOG TE REDDEN?

Ik schrijf deze woorden met angst en beven, want Nederland is in de greep van een epidemie van massale hersenverweking. Het is acuut en kan iedereen treffen, zelfs weldenkende mensen. Wat is er aan de hand? In Zuid Afrika wordt een toernooi gespeeld om de titel wereldkampioen voetbal. Dit jaar doen er twee en dertig landen mee van over de hele wereld. Een spelletje zou je zeggen, maar dat is verleden tijd, voetbal was al oorlog in het veld (Rinus Michels), maar dat is nu uitgebreid tot de commercie eromheen, de nationale gevoelens, het middelpunt van het maatschappelijk leven en zelfs de politiek die er zich wereldwijd mee bemoeit.

Kijk je niet naar dé wedstrijd van onze mannen, onze helden, onze afgoden, onze redders, onze verdedigers van onze nationale trots, onze leeuwen, dan hou je dat voor je, als je verstandig bent. Anders provoceer je en lok je het zelf uit, ben je het zelf schuld, loop je het risico voor gek te worden uitgemaakt en neemt men je op zijn minst niet meer serieus.

Op het moment is het al zover dat er zelfs op avonden dat er geen enkele wedstrijd wordt gespeeld een compleet panel op de tv urenlang zit te kletsen en te bazelen over de wedstrijden die gespeeld zijn, over de wedstrijden die nog komen en over de hemelse schoonheid en helse kracht van ons nationale team. Er worden zelfs beelden uitgezonden van de training, van de aankomst van onze jongens bij het trainingsveld en van het hek waardoor je het veld niet eens kunt zien, zelfs van pleinen in Nederland waar een groot scherm staat opgesteld en tienduizenden malloten die er

gaan kijken en doen alsof ze een en ander life meemaken. En iedereen komt aan het woord. Waren het vroeger alleen types als Johan Cruyff, overigens een van de beste voetballers ooit!), maar tegenwoordig vooral beroepsouwehoer, want niets toevoegend aan het commentaar van verstandige en meestal saaie oefenmeesters op de wedstrijden), nu zit werkelijk iedereen aan de commentaartafel. Kunstenaars die ik hoog achtte zijn vervallen tot ordinaire geldgraaiers die een graantje meepikken. Wat te denken van Youp van 't Hek, die avonden achtereen in dergelijke kletsrondes meehult en zelfs een liedje over "ons" oranje team zingt in een van de voetbaluitzendingen. Meer dan 12 (twaalf!) miljoen Nederlanders hebben naar de halve finale gekeken. Gevreesd moet worden dat alle Nederlanders de finale zullen volgen op de tv.

Zijn wij nog te redden? Ik denk het niet. Er rest slechts één hoop. Dat is dat we na komende dinsdag (de huldiging in Amsterdam, zelfs bij een tweede plaats!; er worden dan 1 miljoen mensen in Amsterdam verwacht en waarvoor?; de gehele Nederlandse treinloop wordt op maandag al omgegooid en je mag maar hopen dat je maandag, dinsdag, woensdag, ... gezond en enigszins op tijd weer thuis kunt komen van normale treinreizen) weer over de echt belangrijke dingen in het leven gaan nadenken en met zijn allen zorgen dat dit land aan de toekomst gaat werken.

Kerkrade staat niet bekend om zijn aanhankelijkheid aan het Nederlandse koningshuis of om sterke nationale gevoelens. Maar ook dat beeld is de afgelopen weken omgeslagen. Sinds ruim een maand fiets ik 's morgens door verschillende straten die volledig overkapt zijn door oranje en roodwit-blauwe vlaggetjes, die bewoners in nauwe onderlinge samenwerking van oranjegekleurd huis tot roodwitblauwgetooid huis hebben opgehangen (ik heb eens gerekend en er zijn straten waar bij elkaar vele kilometers vlaggetjes zijn opgehangen). En alle cafés zitten vol oranjegeklede, joelende en schreeuwende mensen als Nederland voetbalt. Het maakt

daarbij overigens niet uit hoe ze spelen, of ze effectief spelen, of ze vuil spelen of wat dan ook, als ze maar winnen (dat is waarschijnlijk wat de kenners resultaatvoetbal noemen).

Is het toeval dat een der grootste columnisten die Nederland had, de afgelopen week is overleden? Ja dat is toeval, maar het is wel treffend dat Jan Blokker dinsdag zijn laatste adem uitblies, nog net voordat de gekte compleet toesloeg. Anderzijds ook jammer, want dat zou stof zijn geweest voor opnieuw een vinnig en prachtig stukje van hem.

In de krant moet je op zoek naar hoekjes die vrij zijn van de voetbalgekte. Er staat een interview met Ben de Graaf in de Volkskrant (een krant die overigens zelf ook al helemaal op de nationalistische voetballijn zit). Ben de Graaf, de man die al in 1974 steeds weer kritisch schreef over voetbal en over het Nederlands elftal en dat steeds is blijven doen (ook schrijven over voetbal is journalistiek!). Ook een beschouwing van Maarten 't Hart over de verandering van de perceptie van het balspelletje. De hoofdredacteur van de NRC wijdt op de dag voor de wedstrijd zelfs een commentaar aan de voetbalgekte (een teken aan de wand dat zelfs de hoofdredacteur van een van 's lands belangrijkste kranten zijn kolom hieraan wijdt). Max Pam gaat in de Volkskrant iets verder terug in de geschiedenis en beschouwt de kleur oranje zeer kritisch. Zelfs Ludwig Wittgenstein en Johann Wolfgang von Goethe hadden al een zeer negatieve mening over deze kleur (overigens levensgevaarlijk van die Pam om de mening van een Duitser en een Oostenrijker over onze eigen nationale kleur te laten geven; hij zal inmiddels wel al veel bedreigingen hebben ontvangen).

Slotopmerking: Ik ben geen voetbalhater en gun iedereen zijn plezier. Ik hoop zelfs dat Nederland wint, maar ... moeten we daar nou zo idioot over doen (carnaval is in februari). De wereld staat op zijn kop, er is onrechtvaardigheid, oorlogen en een hoop te doen en wij maken ons druk over een spelletje. Ik schrijf deze woorden vooraf-

gaand aan dé wedstrijd, ik wil achteraf niet worden aangesproken voor landverraad of leedvermaak.

Aldus lezer T. , van het eerste uur in zijn eerste column in LP!

En dit “uit het hart gegrepen verhaal” vraagt natuurlijk om een reactie!

Beste Toon,

Je toont dat je , zelfs al bij je eerste column in LP, uit het harde hout bent gesneden. Je analyse is gewoon raak en spaart niks en niemand. Je schets van de toestanden deed me een beetje ongemakkelijk rillen. Het is dus echt erg geworden en raakt buiten elke proportie. Dus moest ik me wel afvragen wat er nou eigenlijk achter steekt.. Allereerst is het geen typisch nederlands verschijnsel al heb ik de indruk gekregen (ik zag intussen Spanje en zijn euforie) dat ons land hierin mogelijk wel “voorop loopt”. Zeker deze keer. Wat overigens in Frankrijk op TV volop en met bewondering (!) werd uitgezonden. En ook nog ELKE dag, wat echt een grote uitzondering is. Bij de fransen hoorde je uiteraard de ... jaloezie doorklinken over dit opgewonden volkje dat zo prachtig als EEN MAN (sorry dames) achter HUN spelers stond... Het franse debakel is daaraan niet vreemd, natuurlijk.

Een stuk van de verklaring van deze gekte lijkt me het volgende: “de mensen=het volk” willen kennelijk weer samen ergens voor gaan, en ergens SAMEN enthousiast zijn... Vroeger moest daarvoor eerst een ramp gebeuren.

En omdat er niets anders mensen nog kan schijnt te kunnen binden, wordt zo'n balspeltje tot het wanhopig gekozen surrogaat voor echte solidariteit, voor echte belangrijke dingen. Dus psychologisch gezien zit er een zeer menselijke behoefte achter, die dus niet meer op andere wijze kan worden vervuld. Ik moet dan willekeurig ook denken aan het politieke feit dat de Nederlanders ook (zo'n 25%?) warm lopen voor een PVV. Daar is ook een gemeenschappelijke behoefte achter aanwijsbaar: de grote ontevredenheid en de gemeenschappelijke angst voor de “vreemdelingen die ons “overspoelen”. Dus

hier gaat het om gedrag van “lotgenoten”. . Maar je bekennen als PVV-er is erg lastig in vele kringen; je tonen als fanatiek oranje-aanhanger is echter positief en kennelijk niks abjects... Dus. Ga je voor Oranje uit je bol..

Dat balgedoe voorziet dus in een grote behoefte en dat zal enkel nog verergeren. Tot in dit land weer onderwerpen aan de orde zijn of aan de orde worden gesteld, die de grote massa ook raken en bevallen kunnen. Dat zien we terug in de invullingen van deze lacune door de tegenwoordige populistten. En daarop drijven op lekker en succesvol...

Dus is mijn conclusie onvermijdelijk: “we” kunnen kennelijk niets ANDERS meer vinden om ons in verbondenheid over op te winden. Zoals mijn vader wel eens verzuchtte, dat het zo jammer was dat de oorlog voorbij was... Omdat de saamhorigheid uit de oorlogsperiode, na het einde er van zo snel verdwenen was.

Dus “we” zijn gewoon erg “verwend of vervreemd” geraakt, we kijken liever niet meer echt om ons heen in de wereld, we willen ook niet over morgen nadenken. Nee, we willen GEMAKKELIJKE solidariteit: dus dat instant-geluksgevoel, dat het mogelijk maakt om zonder “geremdheid” je hang naar “samen beleven”, eens zonder grenzen en ketenen uit te leven en te tonen. In ons zit dus een enorm energiereservoir , dat zo'n stel voetkunstenars dus wel kunnen aanboren en de pastoor, de politicus en de bestuurder niet meer... Waardoor deze laatste uit pure vertwijfeling ook maar gaan meedoen aan dezelfde gekte...

Er keken op de wereld 3 miljard mensen , 50% van de hele mensheid dus. De zuidafrikanen hadden eindelijk iets om SAMEN erg trots op te zijn. Maar daarbij ging het om de stijgende ster van hun land dat zich als opkomende natie presenteerde. Wat wel iets anders is... dan voetbalkampioen worden. De organisatie van het toernooi was het “symbool” van het nieuwe Zuid-Afka; in Nederland ging het enkel om kampioen worden met een balspeltje.

Je schreef het op: voetbal is dus oorlog... En ik wil er een variant naast zetten: Voetbal is “beter” dan oorlog... Bedenk

daarbij dit: als we niet redelijk snel "iets beters vinden" dan dat maffe balspelletje gaat deze dolende mensheid op zoek naar andere "bindende sensaties" ... En dan is een flinke (burger)oorlog zeker een der mogelijkheden! Er hoeft maar een handige demagoog op te staan in lastige tijden (weer zo'type Geert W.) en voor we het weten lopen we achter dingen aan, waarvoor onze ouders zich dood zouden schamen of nog erger... Want zij kenden deze temptatie uit eigen er-varing... en zagen ook wat er van kan komen.

Overdreven? Mogelijk, maar als we een economische crisis kunnen "herhalen" uit de dertiger jaren dan moet het toch ook denkbaar zijn om het vervolg daarop te "produceren"?

Dus hopelijk blijft dat voetballen nog even dat vette energiereservoir aftappen... zodat we nog mallere, of zelfs afschuwelijke zaken, niet (weer) hoeven te beleven. Wie helpt ons nou eens hiermee ... waar zit die magische knop nou toch? Hij zit ergens in ons hoofd, vrees ik. In onze collectieve frustratie, dat niemand meer weet waarom het eigenlijk nog gaat .. Wat de ZIN is van ons gedoe. Dus is die voetbalgekke eigenlijk iets goeds, als tussensprintje naar....., ja naar wat eigenlijk?

Daarbij beseffen wij, de oudere generatie, dat er iets erg fout gaat. Maar wat moet de jeugd, zij die komen kijken, toch met een enorme leegte kampen! Of hebben die jongeren gewoon gesnapt dat het in het leven gewoon om een potje voetballen gaat en de rest er nauwelijks toe doet? Zo ja, dan hebben zij de huidige wereld goed gesnapt toch?

Leon S.

JACK'S (little) COLUMN

Ik vroeg lezer Jack naar wat vinnig commentaar op de "lopende" (loopt ie echt dan?) kabinetsformatie en dat werd een kleine schok. Die geef ik nu even door en daarna, wat bijgekomen, doe ik er wat commentaar bij. Hier is dus Jack, live!

Leon , hier een reactie op je vraagje:

Ik moet je teleur stellen. Ik volg de formatie niet en er is ook niks te volgen, niet op TV en niet in de krant. Dat belooft wat!

Het wordt weer veel van het zelfde zoals de laatste dertig jaar. Altijd maar weer de zelfde vlakke non-valeur figuren die slecht uit eigen belang ons landje gaan redden, doen ze ons geloven. Geen leiders wel lijders en de formatie of poging daartoe duurt maar voort. Niemand heeft er belangstelling voor, het is alles van het zelfde, we weten het nu zolangzamer hand wel.

In de peilingen van Maurice de Hond, hij heeft er een goede boterham aan, heeft Wilders al weer 11 zetels meer dan bij de verkiezingen, maar dat maakt schijnbaar niks uit.

Waar zijn de **grote leiders** die de kaasstolp in Den Haag eindelijk is in zee schuiven met de verstikkende regelgevers op de ministeries aanboord. Ons land, maar ik val in herhaling, gaat mank ondanks, nee zelfs door, die eindeloze regelgeving. Wie durft daar in te grijpen, nog even en we hebben net als het vee een label in elk oor zodat we paspoort en andere rompslomp weg kunnen gooien.

Je moet er toch niet aandenken dat Ruttemans, de drol, de premier wordt! De VVD heeft ons in het verleden ook al zulke reusachtige lijders geschonken. Eventjes dan, en daarna het boek sluiten!

Echt niet gewichtig omdat tobben te volgen, ik heb het boek uit!--

Veel groeten , Jack

Nee Jack, jij hebt het boek helemaal niet uit! Nederland begint hoe dan ook een nieuw hoofdstuk. Het heet: Hoe de tokkies steeds machtiger werden maar niet aan de macht konden komen! Het lijkt wel het Front National hier: landelijk 20% van de stemmen (al jaren!) maar niet in het franse parlement (ze hebben hier nl een soort districtenstelsel en dan krijg je dit). Wilders groeit als kool, begint ook internationaal filialen, heeft stijgende omzetten maar mag niet meevoetballen in de stolp. Hij is namelijk een porceleinbreker en dat geeft zo veel lawaai. Een kind snapt dat die groeiende groep ontevredenen, die nu

eindelijk een stem in Venlo vonden, dat niet zullen pikken! Dat kropt stevig op en dan komt er ooit: Boem! Geen geschiet op de politie zoals nu hier (NIET in Marseille hoor!) dagelijks s'nachts gebeurt in Grenoble deze keer, dat zal bij jullie niet meteen gebeuren. Maar die spanning zoekt een uitweg net zoals die zwarte prut van Obama. Het komt er ergens uit straks. Dus het is gewoon LINK als je het niet, boven de tafel, politiek een duidelijke plek geeft. Want dit is NU Nederland geworden: het is realiteit. "Drol Rutte" is ook gewoon realiteit: hij is in de VVD gewoon de beste kennelijk! En zijn formatie zal net zo lang gaan duren als het sluiten van Guantanamo door Obama, vrees ik.

Nee Jack, twee dingen:

-DIT is gewoon Nederland ons lang (geworden). En we stonden er allemaal bij!

-DIT zijn de door ONS gekozen stolp-bewoners, hoe je het ook draait, keert of ontkent.

-En daar helpt geen grote of kleine leider (of lijder) aan. De verkiezingswas is gewassen en hangt te drogen. Wie gaat dat gladstrijken dus? Ga er maar aan staan!

Ach zie Merkeltje ploeteren in het Grosse Vaderland... niet echt anders toch? Zie onze Sarko in de strand rondzwemmen, ook al zoiets en in België daar is het nog erger. Dus.... Het is not a dutch disease kennelijk: de malaise is in ons westerlingen gevaren. Wie zijn ziekjes, verwend en verdwaald, niet genoeg politiek opgepast op de winkel, en nu is het ongewenste uitverkoop. Onze idealen zijn echt versleten en we vinden ook geen nieuwe, en dat zal toch moeten. En Geert vond ze WEL, en kreeg 25% mee! Dat is wat er gebeurd is en nu nog gebeurt. En dat zal in de 2^e kamer HOE DAN OOK EEN ROL VAN BETEKENIS gaan spelen. Dus het is Geert c.s. gewoon gelukt en ook zij horen er nu ook bij. Wat zeg ik? Ze zijn de grootste politieke beweging nu in kaasland!

Nederland gaat Geert's wegen of ze nou willen of niet. En dus is de vraag: op weke kaart tuurt "onze blonde god?". Ik weet het ook niet, en wat denk jij?

Ik gok op een rammelende coalitie, weer crisis, weer meer GEERT, weer niet in de stolp, weer formatie van 6 maanden, weer

niet gelukt... etc. We zijn gewoon in een Berlusconi land veranderd! Een bananenrepubliek in de polder.

Lach er niet mee, want het is, vind ik, eigenlijk een grote droefenis. Maar het is ONZE geschiedenis die nu wordt geschreven. Dus op naar een tweede beeldenstorm, waarbij nu de Haagse Kaasstolp wordt gesloopt...

En de vraag is dus: wat gaan jij (en ik) doen? Meemeppen of jammeren of... gemept worden? That's the question I'm afraid!

Dus tokkies aller landen, verenigt U!

Groet, Leon

PS; Intussen bleek dat de paars+plus optie ook niet lukt... Rutte zit met de handen in het liberale haar en Geert wacht rustig op hem. Cohen lijkt de spelbreker te zijn... welk is eigenlijk ZIJN koers? Ik denk: hij wil in de oppositie!

Die arme koningin wist het toen ook niet meer en... vroeg LUBBERS om als informateur op te treden. Die meteen op bezoek ging (gewoon een oude reflex) bij Wiegel en Dries van Agt... Natuurlijk na een kort bezoek aan de urn van Joop den Uyl. Dit toont de impasse waarin het land zit wel heel dramatisch aan. Het kerkhof en het bejaardenhuis gaan nu informeren... En ik verzeker het U; dit gaat dus WEL lukken! Het CDA nu weer in de regering!!! Verhagen als premier! De grote verliezer redt het vaderland: dit is een slechte film.

En verdulleme: nu denkt men over een rechts minderheidskabinet met steun van "Geert's bende".... Het ruikt al naar bananen in de stolp!

A CAMELEON'S VIEW

EASY LIVING IN A BIG TOWN?

Dat is eigenlijk onze inzet bij de verhuizing naar de metropool Marseille. Het buiten leven afruilen tegen een stadsleven, d.w.z. dus echt wonen en leven in HARTJE stad.

Dat klinkt als een onbegrijpelijke keuze voor de nodige onder onze vrienden. Ze vernamen onze plannen met bezorgdheid en er kwamen best wat "waarschuwendende

woorden". Deze mensen die ooit Le Brillhas zelf bouwden en er 10 jaar woonden (een paradijsje volgens de kopers die we goed leerden kennen), gingen nu naar hartje Marseille? Van de wijnvelden hup naar de gevaarlijke en onverschillige, anonieme mensenmassa's? Dat was niet te snappen... zeiden de meesten. Maar in hun ogen zag je de twijfel die onze plannen ook bij hen opriep. Wij verhaalden over een plek in het centrum, met 15 theaters op minuten afstand, honderden resto'en kroegen binnen 10 minuten voetenwerk, twee opera's vlak bij en ook wel 10 cinema's, grote prachtige bibliotheken om de hoek (met ook film en muziekuitleen), alle (JA ALLE) winkels die je nodig hebt op maximaal 10 minuten te voet, idem voor de dokter, specialist en zelfs de grote ziekenhuizen...De zee op 15 minuten, iets langer om in de calanques te komen, TGV/METRO/BUSSEN en de (air-conditioned)TRAMWAY op 50 meters vliegveld (met shuttlebus) op 20 minuten Ja, zelfs stads huurfietsen (velolib) op de hoek (en op 130 andere plekken in de stad) en auto-verhuur op 100 meters. Oh, ja parken zijn er ook op 10 minuten, waar je heerlijk kunt picknicken (weten we al uit ervaring samen met vrienden...).

Dat is nu al ruim een maand onze nieuwe werkelijkheid. Waaraan ik moet toevoegen dat het hier echt een vak is om tijdig en goed te kiezen uit een echt ENORM cultuur-aanbod! We hebben nu een beetje door hoe je de info moet hanteren om niet te verdrinken in een berg van activiteiten.

U bent nu redelijk plat gemept en zoekt dus ijverig naar de "andere kant" van het verhaal! Terecht!

Dat deden en doen wij natuurlijk nu ook... En we zullen het u nu maar (voorlopig) vertellen. OK?

Wel zo'n stad is toch heel vol in het centrum! Inderdaad hardstikke vol dus, maar ben je net er buiten, en kom je in je quartier (en daar letten wij dus goed op bij onze keuze) dan verandert alles. Want er zijn hier zeer rustige quartiers. Waar we nu even wonen : in Longchamp, is het zelfs heel erg rustig; met alle ramen open in de zomer slaap je voortrefelijk. En straks bij Saint-Charles, het centrale station lopen s'nachts ook geen treinen... en ook geen

bussen en, is er dan ook verder ook nauwelijks ander verkeer. Want er zijn daar geen doorgaande wegen.. Let wel: Saint Charles is een z.g. kopstation: treinen glijden er in en ... er weer uit. Niks geen graas van passerende treinen op topsnelheid of piepend remmende treinen. Niks van dit alles dus.

Verder zitten we nu op etage 6 en straks op 7... waar meer vogels (zeemeeuwen) zijn dan bomen en bloemen. Die staan beneden in onze tuin waar we geen gras af hoeven te doen: mooie al grotere bomen en fraaie heester aanplant. Met uiteraard zicht op de wandelaars vanuit honderd terrassen van appartementen. Voor zover je door bladerdekken kunt kijken van bovenaf..

En wil je ergens heen dan trek je gewoon de deur achter dicht... en neemt je sleutels mee. En op je terrassen op 6 of 7 hoog zijn weinig inbrekers echt thuis... Je loopt om de hoek en stapt in tramway of metro of bus... met je verzameljaarkaart op zak, dat wel. Kost per kop 1,15 €/dag... zonder enige beperking en voor ALLE vervoer geldig. Je hoeft geen kaartjes, want je hebt EEN abonnementskaart en doet dus verder echt NIKS. Behalve DIE dus tonen aan een eventuele controleur. Klaar en gefixed.

Komt er bezoek? Wel die raadt je openbaar vervoer aan, eventueel de laatste 20 kilometer... Dus auto parkeren op het (goedkope vliegveld), shuttle bus pakken en je stapt op 50 m. van onze voordeur en lift uit. Met de auto kan ook we wonen op een steenworp van de autoweg de A7 af...en kunnen wel voor een (betaalde) parking zorgen in de buurt. Komen er 1 vrienden tegelijk? Ook geen paniek: onze burens dat is een groot appartementenhotel. Voor weinig geld een prima kamer en eten doen we op onze terrassen en/of in de stad op loopafstand. Frans, armeens, vietnamees, Turks, Italiaans, grieks, Duits (!), indisch, marokkaans/tunesisch of Afrikaans, etc. Het kan allemaal en tegen fatsoenlijke prijzen.

Jazeker, je kunt niet effe in de koele tuin zitten bij je zwembad, dat is een echt gemis. Sure. Niet uitkijken over de mooie wijnvelden of op het oude dorp. Of naar de mooie Ventoux staren (ik pink een traantje weg nu) . Maar we hebben op een stevig terras met een veranda er op (hopen we) en

met een kunsttuintje... En ook de nodige koeling desgewenst. Ventilatoren of nog forser... you just name it.

En is dat onder uw wensenpakket dan gaan we in de metro+bus naar het Point Rouge strand, of de Plage du Prophète of ... aan de Vieux Port zitten of... Ja, het is effe verder... dat is zeker waar.

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN

ETHIEK IN DE POLITIEK

In Frankrijk en ook elders een onderwerp waarvoor de belangstelling groeiend is. Want er wordt me wat afgeklungeld hier en daar; geen overheid schijnt nog een fatsoenlijke maat te kennen. In Parijs waren er wel zeven schandalen sinds begin 2010 die allen gingen over corruptie en misbruik van positie f over "overenigbare posities". En nu begreep ik dat het franse recht over "belangentegenstellingen" fundamenteel anders is dan elders. Hier is een belangen tegenstelling pas een punt als er sprake is van een reële case. Dus als er al iets fouts is gebeurd. Tot dat moment doe je, op grond van "je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen". Zoiets is in de noordelijke landen, neem Zweden bijvoorbeeld, echt ondenkbaar. In dit land moeten ministers en hoge ambtenaren jaarlijks hun aandelenportefeuille bekend maken, en moeten zelf opletten en melden als zij of een familielid betrokken zouden kunnen zijn in een belangenconflict. Doe je dat niet: dan sta je gelijk op de stoep zonder discussie. Ook mag een minister van de Begroting bijvoorbeeld nooit een aanwijzing geven aan de fiscus... Alle besluiten en info zijn ook publiek behalve Defensiegeheimen natuurlijk.

In Frankrijk bestaat het z.g. Cumul des mandats op grote schaal. Dat betekent dat je meerdere functies TEGELIJKERTIJD mag hebben zoals burgemeester EN parlementariër... Er is wel een commissie "van déontologie" die de presidentiële benoemingen (bijvoorbeeld in de publieke media) bekijkt. Dus een soort van "ethische

commissie". Maar vaak weet die niet eens dat de president iemand benoemde..

Het protestants franse krantje dat ik hierover las had het over een verschil in ethische opvattingen tussen noorden en zuiden, lees "protestant" en "katholiek". En verwees ook naar de puriteinse protestanten die destijds uitweken naar de VS , omdat ze het corrupte Europa niet meer zagen zitten. De PS is nu in Frankrijk stevig in de weer om aan te tonen dat de regering Sarko en co, erg losjes om zou springen met de "ethische grenzen"... Dat ze zelf ook barsten van het "cumul (=de stapeling) des mandats" en er nooit iets aan deden is effe vergeten. Let wel de protestanten zijn in Frankrijk een echte minderheid met 4%; dat cijfer is toevallig ook het cijfer voor het aandeel moslims in Nederland. Die echter wel erg veel in de belangstelling staan dan zij ene Geert W. en zijn bange ontevreden aanhang.

U ziet dat op de achtergrond religieuze (en dat zijn vaak ook culturele/ethische verschillen) een stille maar grote rol spelen. Nu zien we dat heel essentieel ook in de economische politiek zie de tegenstelling Duitsland (protestant land met protestante Angela) en Frankrijk (katholiek land met kaholieke Sarkozy). En nu gaat het dus over de economische politiek, de schuldenlast, de bezuiniging versus de subsidiëring van de economie... en ,-ja het is echt waar-, zelfs het verwijt van Parijs dat Berlijn de salarissen TE LAAG houdt om de export te stimuleren. Waardoor de fransen "met hun hoge salarissen" in het nadeel komen! Wie had dat ooit gedacht! Lach er niet mee: vele oorlogen waren de facto politiek-economische oorlogen gebaseerd op conflicten van economische soort. Zie nu ook de ruzie over de koersverhouding Yuan-dollar tussen Peking en Washington! Zie ook de wijze waarop China zijn belangen veilig stelt in Afrika, door grote giften (lees omkoopsommen)... En zo is er nog veel meer. En dan heb ik het nog helemaal niet over de werelden van ethisch verschil op medisch-bio-technologisch gebied. En over de ethiek van hedgefonds en grote handelsbanken en hun graaiend management heb ik het dan maar niet...

Er lijkt dus niet zozeer sprake van een “cultural clash”, maar eerder van een “ethical clash”, in de wereld van nu. Erg lastig en complex en ook erg link.

HET KWIJNENDE ALGEMEEN BELANG

Het “algemeen belang” is wat weldenkende mensen verstaan onder zaken, die “goed zijn voor ons allen”. Maar nu de samenleving steeds verder versplinterd in kleinere groeperingen omdat religie, traditie en sociale afkomst als bindingen nog nauwelijks functioneren, wordt de vraag steeds dringender wat dan nu dat “algemene belang” eigenlijk nog wel voorstelt? WELKE ZAKEN zijn eigenlijk nog “goed voor ons allen= c.q. een meerderheid onder ons”? Om ons heen zien we een soort van sociale zelfselectie, die in de plaats kwam van “het zuilgevoel”, wat ons vroeger met een groep samenbond. De economische en demografische ontwikkelingen hebben daarnaast ook steeds grotere regionale verschillen opgeroepen (zie stad en platteland; zie Limburg en bijvoorbeeld Almere). Nog zo’n aanval op dat “algemene belang”.

Het “meritocratisch denken”, d.w.z. het “Ik doe wat mij het meeste oplevert”, neemt sterk de overhand. Iedereen neemt zijn succes zelf in eigen hand en onze nieuwe cultuur is gekenmerkt door het “primaat van iemands talenten”. Mensen vinden hun plek in de maatschappij nu vooral op grond van hun “persoonlijke culturele ontwikkeling en bagage” en nauwelijks nog door afkomst, religie of “stand”. Dat is ook de reden achter de vele “zwevende kiezers”, de mislukkende polls over verkiezingsuitslagen etc. De maatschappij verliest zijn oude gelaagdheid en er komt een nieuwe structuur voorschijn een heel dynamische,... en ook een “vluchtige”. En daarin past bijna per definitie niet meer het “algemene belang”, want dat is in “honderdduizend stukjes uiteen gevallen”. En de politiek, die een afspiegeling is van de maatschappelijke gelaagdheid, heeft grote moeite met hier snel en voldoende te volgen. Dat zien we nu ook weer aan het “buiten de boot vallen van de PVV met zijn 20% kiezers”. Het oude idee van het “algemene belang van de weldenkende” is, lijkt het, in rook op aan het

gaan. De bestaande politieke structuur is versleten want niet meer passend bij de realiteit in de samenleving.

Dus we zitten midden in een forse ombouw, ook van de politiek en ook van het functioneren van de democratie. De kabinetsformatie van nu is een “eerste”, erg belangrijke en ook realistische vingeroefening in deze. Daar is dagelijks te zien wat hierboven wordt bedoeld..

En zeg nou zelf: waar voelt U zich zo langzamerhand nog “bij horen”? De oude partijen zijn “het” voor u ook niet meer? U ziet ook goede dingen voor u in nogal diverse, erg verschillende partijen? U hebt ook moeite met de te traditionele benadering van veel huidige partijen en politici? Wel dan bent ook u “op drift geraakt” en zoekt ook een ander “thuis”. Maar u weet ook, dat u al weer snel daarna opnieuw zult gaan verhuizen. Ook u kunt nooit meer worden wat u vroeger was... en daarin ligt een belangrijke oorzaak van de huidige onrust en de pseudo-chaotische maatschappij.

Prof. Sandel, hooggeleerd in de politieke filosofie voegt hier heel wat aan toe: “De intello’s hebben vaak minachting voor het afwijkende, bijvoorbeeld het populisme. Men wil kennelijk de angst en frustratie niet begrijpen van de mensen van de PVV, de Tea Party in de VS en andere populistten in Italië of Denemarken. Die angst, vaak voor bijvoorbeeld immigranten/buitenlanders, is een uiting van machteloosheid. Deze mensen voelen zich (terecht!) zeer kwetsbaar en bedreigd. Ze vrezen voor baanverlies door de “goedkope concurrentie” en ook voor het “opsouperen van de sociale voorzieningen” die zij nodig hebben. Deze analyse moet eerst gemaakt worden alvorens simpelweg “wat af te wijzen”.

Want economische onzekerheid wordt altijd vertaald in een probleem van identiteitsverlies. “Hoor ik er nog wel bij?“, “Ben ik nog wel lid van deze samenleving?” Dat zijn de angsten waarmee deze mensen rondlopen. Een ongeschoolde jongere met een uitzendbaantje en een paar euro verdienen bij het schappenvullen, voelt zich economisch echt niet op zijn gemak!

Daar moeten middenpartijen serieuzer naar luisteren.

Maar het bieden van meer economische zekerheid is in deze crisistijd, zelfs door de overheid, bijna onmogelijk (al zie je banen subsidiëren bij werktijdverkorting en dat voor honderdduizenden in Europa nu!).

Een multiculti samenleving overeind houden waar iedereen respect heeft voor de (van hem zo verschillende) ander is niet eenvoudig, blijkt nu. Soms lukt het best aardig zoals in de VS, waar echter de historie vol zit met een voortdurende menging van zeer diverse culturen.

We hebben nu een soort "markt-samenleving" en niet alleen een markt-economie. Het geloven dat "de markt en ook de samenleving" vanzelf alles wel reguleert... Wat nu steeds meer niet waar blijkt te zijn: de overheid moet opnieuw sterk regulerend optreden nu deze idee faalt.

De "markt als verleider", in een situatie dat onze waarden ontoereikend blijken, bleek een te mooie verlokking. Vrijblijvendheid als consument en ook als burger dus. De grote individuele vrijheid lokte. Maar nu blijkt dat deze "markt" de burger nauwelijks stimuleert om "echt deel te nemen". Er is opnieuw veel debat nodig in onze democratie om de betrokkenheid te stimuleren. Het algemene belang is "weggeraakt", ook in het politieke debat.

Is het wel zo als we dachten, dat de tolerante samenleving "neutraal hoort te zijn in morele kwesties?". Of is dat een vergissing en willen mensen wel een publieke sfeer die wel duidelijk hun waarden uitdrukt?

De politiek vraagt nu niet meer zozeer WAT we willen bereiken, maar meer de manier waarop we dingen willen realiseren. Het gaat enkel over de weg ergens heen en niet meer primair om het doel. Zo wordt de politiek tot een kaal soort management, waarin moraal en ideologie weg blijven. Visie en waardedebat ontbreken.

Is broederschap c.q. solidariteit een verouderde idee? Steeds meer blijkt van niet. Dat moet echter ook te vinden zijn in de samenleving; er moeten plekken zijn om dat te beleven. Meer dan allen in de supermarkt. Onze identiteit komt nou net voort uit echte DEELNAME aan de samenleving (Toqueville zei al: "Het deelnemen aan de

maatschappij weerhoudt ons van te veel direct eigenbelang").

Er moet dus een "infrastructuur zijn voor ontmoeting en deelname"; meer dan een enkele die supermarkt. Speelplekken, parken, sportplekken, verenigingen zijn echt hard nodig.

We zien dus een wat verwarrende ontwikkeling de laatste 30 jaar. De mens wordt enerzijds steeds individueler in zijn gerichtheid, maar er groeit, anderzijds, ook een steeds sterker verlangen om te kunnen reflecteren op de eigen waarden. Dat lijkt, ook in de jongere generatie, steeds sterker te gaan leven. En daar ligt voor allen, vooral ook voor de politiek, een echte uitdaging.

(Gebaseerd op de inzichten/ideeën in diverse artikelen en interviews in de Groene Amsterdammer van eerst helft 2010. Dit blad ligt tot mijn verbazing op de leesplanken in de bibliotheek het Alcazar in Marseille als enig Nederlands tijdschrift! En op de mij toegezonden selectie van artikelen door lezer T.P. uit NRC en de Volkskrant)

KAN EEN LAND KNETTERGEK WORDEN?

Als je die voetbalmanie zag leek het wel waar: een land kan dus collectief knettergek worden! En de media waren het zelf kennelijk ook.

De media schetsen bij voortduring "een heel volk als een groot ongeduldig lichaam". Of scheppen de media die wereld "rond het door hun gebrachte nieuws"? Maken zij dat beeld van een koortsig, ja zelfs "orgastisch" Nederland? Voortdurend op zoek naar nieuwe kicks en meeslepende ervaringen. Een hele natie in permanente staat van opwinding: eert het slechte weer, dan die gekke van der Sloot, dan de economische crisis, wat moorden, een neergestort vliegtuig etc. ... Alles en iedereen verslaafd aan "collectieve, deelbare, opwinding".

Kan een natie, een volk collectief ziek worden? Of LIJKT de natie enkel collectief knettergek omdat dit het onontkoombare beeld is, dat wij waarnemen via de media?

