



MEER DAN 220 LEZERS, IN 8 LANDEN
 TECHNICAL EDITING: THEO MEEUWS

SPEETJENSML@ORANGE.FR
 HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.FR

REDACTIONEEL



BESTE LEZERS,

Hier dus de eerste OPINIO uit Marseille waar we snel aan wennen. In hoeverre deze verhuizing naar een metropool met dorpse trekjes de inhoud zal beïnvloeden, staat nog in de sterren. Als u er wat van merkt, in welke zin dan ook, laat dan van u horen! Er is plek voor elke mening liefst met de onderliggende redeneringen en achterliggende argumenten. Dat brengt ons en de lezers het extra-inzicht wat gezocht wordt.

Leon en Theo

++++
 ++++

INHOUD

01

REDACTIONEEL

01

OPINIO EDITORIAL

02

COLUMNS

04

NICOLE'S CORNER
 'T IS SOMS ZO MOEILIK

04

JOS'S COLUMN
 VOORSPellen? KNAP LASTIG!

05

A CAMELEONS VIEW
 DE SCHEPPER HEEFT CONCURRENTIE

07

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN

08

STELLINGNEMEN TEGEN DE TIJDGEEST

08

DE HUIDIGE NEDERLANDSE POLITIEK

09

OLIE: LESSEN VAN EEN CATASTROFE

09

TECHNISCHE TIPS BIJ HET LEZEN

12



OPINIO EDITORIAL

- DE OLIE GULPT UIT DE ZEEBODEM EN BP KRIJGT HET GAT NIET GESTOPT.

Zelfs Obama weet het niet meer en is in politiek gevaar gekomen. De hele wereld moet nu helpen, want EEN olieboer kan ons kennelijk allemaal vervuilen. CO2 discussies vallen in het niet bij wat er nu blijkt; en er zijn nog honderden van deze olie-platforms! Alaska, ook BP, schijnt ook al te lekken. Zo leren we wel op de harde manier sneller van die oliehoonger af te komen, maar we zijn in elk geval (weer) te laat. Na de avonturerende banken nu ook de olieboeren die de hand lichten met onze veiligheid /zekerheid. En de overheid, die volgens velen verder TERUG moet, blijkt nu veel MEER te moeten gaan doen! Merkwaardige kapitalistische paradoxen. Geef ze de vrijheid en... misbruik van die vrijheid is je deel. QED.

- DE FRANSEN VERDRINKEN IN HUN POLITIEKE LAKSHEID

Er vielen opnieuw tientallen doden door wild geworden waterpartijen. Ondanks het al langer verplichte risicoplan van Parijs, blijken veel gemeenten (43%!) nog niet veilig voor te veel water uit de hemel. De centrale overheid betaalt fors mee (en daarmee de burgers) en de verzekeraars moeten ook lappen (en daarmee ook de premie-betalers. En dit alles nogal eens omdat de lokale politiek de belangen van enkele (grond-, huisbezitters) voortrekt op de veiligheidsbelangen van al haar burgers. In ontwikkelingslanden is het geldgebrek de oorzaak en in ontwikkelde landen (zie ook de VS!) is het vooral politieke verwaarlozing. Brave new , very dangerous, World.

- DE PENSIOENCRISIS IN FRANKRIJK IS POLITIEK NU OOK EEN TOPPER. DE ZWAAR NEGATIEVE DEKKINGS-GRADEN IN NEDERLAND DOEN, WAT NOG KOMEN GAAT, AL VERMOEDEN...

Pensioen met 65 jaar blijkt nu internationaal , nu na bijna twee generaties een echte zeldzame luxe te zijn geworden. Dus niet weggelegd voor onze arme nazaten: zij moeten langer werken, minder uitgeven en meer sparen... En ze zullen mogelijk ook nog heel erg oud worden. Of zal de al-oude "ijzeren wet" : dat vooral de welvaart de lange levensduur bepaalt... (en

omgekeerd dus), zich over EEN generatie weer doen gelden?.

- DE FRANSE VOETBALWERELD STORTTE GEHEEL IN. EN HAAR VERROTING WAS DAN OOK AL HEEL LANG FLINK TE RUIKEN.

Een afgang van jewelste , een geschokt publiek en een zich diep schamende politiek bleven verontwaardigd achter. De wal keerde het schip, wat in dit land vaak pas stap 1 is op weg naar de echte verandering. Na terugkeer uit Zuid-Afrika gaat het echte gevecht en het opmaken van de enorme schade in geld, in verlies van aanzien en zeker ook in verlies van moraal, pas beginnen. Velen klemmen zich nu al vast aan hun stoel. Gelukkig hadden wij in Marseille OM als kampioen, waardoor er hier in het anti-Parijse, best veel gegniffeld wordt!

Deel TWEE van het grote psychodrama, met een hoog ego-gehalte en arrogantie, gaat nu verkeren in een soort "Schuld en Boete" van Dostojewski. Marseille staakt intussen al weer voor wat anders, de pensioenplannen. De afgang is hier al lang geconsumeerd. Economisch gezien praten we ook over een verlies van zeker 0,5% groei in 2010..

- EEN REGEN VAN SANCTIES DAALDE NEER OVER TEHERAN: VIA DE VEILIGHEIDSRaad EN VAN EU, VIA VS TOT AUSTRALIË.

De vermeende oorlogszoeker/terroristen-helper wordt weer zwaar gestraft... Intussen knaagt ons geweten steeds meer, nadat Israël zijn overval in internationale wateren pleegde en de VS c.s. enkel Tel Aviv aanmoedigen op te schieten met hun onderzoekscommissie. Het terrorisme kent nu dus opnieuw twee gezichten; dat van een vijand en dat van een vriend. Dat loopt dus verkeerd af, weet elk nadenkend mens. En Israël beloofde, onder toonen van druk, de Gaza-blokkade wat te verzachten...

- MOODIES (noteringsburo) ZETTE ATHÈNE RECENT VIER TANDJES LAGER: VAN AAA NAAR Ba1.. EN PEKING KONDIGDE AAN STEVIG IN GRIEKENLAND (!) TE GAAN INVESTEREN.

Toeval? Nee, natuurlijk niet! Dit spreekt boekdelen over de oude en de nieuwe wereld en de totaal gewijzigde machtsverhoudingen. En: it's just the beginning.. Piraeus wordt dus een chinese haven via een giga-investering uit Peking.... Want de chinezen hebben een groot belang bij een vlekkeloze logistiek tussen Afrika/Latijns-Amerika , Europa en hun land. De export is van groot belang voor hen en. Zo mogelijk nog meer, de IMPORT. Zeker als we denken aan genoeg voedsel voor de 1,5 miljard chinezen wat uit andere landen zal MOETEN komen! Ai dus weer voor Marseille en ook Tanger in Marokko. Intussen blijkt het ene bezuinigingsplan mogelijk nog draconischer dan het andere, in de EU-landen. Heeft u nog ongebruikte gaatjes in uw broekriem? Best handig voor morgen. Bent u in Europa ambtenaar? Wel dan kreeg u in Duitsland al jaren geen plusjes meer, in Griekenland al 10% minder salaris, in Spanje ook al -5% en in Frankrijk volgend jaar waarschijnlijk (bevriezing + hogere pensioenbijdrage) ook zo'n -8%.. En daarbij blijft het dus echt niet, helaas. En nu wil Moodies Spanje ook een tandje lager zetten? Wanneer komt de AAA van Parijs onder de hamer?

- GEERT SCOORDE (TE) HOOG EN VERBRAK METEEN EEN KNOERT VAN EEN VERKIEZINGSBELOFTE (AOW OP 65 JAAR).

Ik schaam me (als Limburger) dood voor die hoge zuidelijke score... We lijken wel terug in de tijden van het Rijke Roomse leven; maar nu is de anti-religie de bindende politieke kracht geworden.

En Geert bleek knap regeringsgeil bij het vervolg. Hij toonde zich toch een echt kind de "oude haagse elite" . Dus vergeet nu ook maar de kopvoddentax de meest onfatsoenlijke belediging aan een volksdeel van Nederland in een halve eeuw. Ik stel voor Geert nu voor te dragen voor de acteursprijs voor politici. Het stemvee van die 25 zetels ziet de bui al hangen... De weg naar de fusie VVD-PVV (= VPDV) lijkt nog lang nu de eerste formatiepoging, met de winnaars, niet lukte ook al is ie goed voor bijna 60 zetels, die allen niets of bijna niets op hebben met de moslims in Nederland.. En de formatie wordt zoals werd

verwacht een slepend verhaal. Waarin Geert een forse rol speelt hoe dan ook, maar nu meer als saboteur in spé. Het volk krijgt weer wat het verdient en waar het om ook vroeg (voor zover het hier bedoelde volksdeel nog wilde denken vóór het dééd)..

MAAR,

-de zomer startte zoals elk jaar met de Dag van de Muziek. Voor ons een mooi concert in het Parc Palais Longchamp tegenover onze woonplek in hartje Marseille.

-de verhuizing werd een hordenloopje en de dozen staan nog met de dozijnen op de logeerkamer. Maar onze oude vriendin kat Hidde overleefde de klap best goed. Op haar terras op zes hoog, afgezet met echte kippendraad (als voorlopige veiligheid) is ze al weer de koningin.

-we zijn al lid van de beroemde bibliotheek het Alcazar en de "expatriate club (AVF) van Marseille". We gaan ons hier dus echt (ook) niet vervelen. Dat is niet onze aard.

-onze overschakeling naar "stadsmensje spelen", na 10 jaar Mormoiron, loopt echt voorspoedig. Ons jaarabonnement op alle openbaar vervoer kost per persoon minder dan een maand autorijden , blijkt nu. En reizen hier in tramway (spinternieuw), de razend-snelle metro en het uitgebreide busnet is echt een fraaie belevenis en ook erg efficiënt. Lopen en gereden worden, dat is onze nieuwe verplaatsingswijze. En ook elke dag een zeer vroeg stadsrondje op mijn citybike natuurlijk, en, op heuse rijwielpaden! Die echter hier en daar vol staan met auto's en bevolkt worden met (matineuze) lopende marseillanen.

-de bomen, de bloemen en de gazon in het Park tegenover ons zijn prachtig en geven een mooi decor aan het aloude Waterpaleis "Palais Longchamp". Hier kwam het goede water uit de Durance 150 jaar geleden de stad binnen en dat werd gevierd met een prachtig Palais en park met diverse musea en een theater. Het Central Park van de stad.

-de eerste stakingsdag liet niet lang op zich wachten: nu weer over de pensioen-hervorming. In de stad die veruit nummer EEN staat op sociaal actie-gebied is een stakingsdag echt een feestje en een uitje

onder gelijkgezinden. De rekening daarvan gaat (vooralsnog) toch gewoon naar Parijs...

-de Vieux Port is vol toeristen en de visverkoop op de Quai des Belges loopt als een tierelier. De zon is gul hier maar minder heet. Want gekoeld door de grote Mare Nostrum (= de Zee van het Middenland = het centrum van de oude wereld). Ze lijkt nu deze titel opnieuw te gaan herbeleven... zie uw eigen dagelijkse nieuws uit/over het MO. -het markten is hier ook een feest. De kleuren en de geuren en ook de grappen makende marktlui, zijn s'morgens vroeg al in staat je dag al helemaal te "maken". Een enorm aanbod en dus ook zeer fraaie prijzen (-30% vergeleken met Mormoiron!) en vooral supervers. Alles uit Afrika is hier ook te koop, want de afzetmarkt ervoor is groot. "Marktje doen", met ons splinter-nieuwe winkelkarretje is easy en een feestje. En alles op 5 minuutjes met die fraaie, air conditioned, tramway dus.

COLUMNS

NICOLE'S CORNER

'T IS SOMS ZO MOEILIK...

Wanneer ik wacht en een half uur – en retard – hij arriveert voor een sessie therapeutische begeleiding, merk ik dat er –iets niet klopt -. J. een 40-jarige man... plusminus 1.90m groot van gestalte, een wilde bos haren, handen gegroefd door destijds zijn werk als tuinbouwer. Zichtbaar een tand vooraan kwijt door een gevecht.

Vandaag, zijn aangezicht gezwollen en een schaafwonde... Hij is dronken en te voet... in plaats van, met de fiets. Geen auto meer, want die mag hij drie jaar niet besturen wegens rijverbod na herhaalde dronkenschap. In zijn verhaal hebben de symptomen van zijn schizo-denken hem veel afgenomen... geen relatie meer en de kids enkel op bezoekrecht. Een hele story.... En hij die, nu arriveert met de woorden "dat hij niks te vertellen heeft". Hij goochelt met een bierkaartje en schrijft 'genieten is ongelijk aan een weldenkend

mens'. Ik zucht en zeg alvast "dat hij niks –moet- vertellen".....

Stilte Ik ben er en meer is dat niet ... Wel een sensatie van onrust in mezelf... Hij staat op een vraagt een nieuwe afspraak. Ik maak me zorgen gezien hij nog 15km huiswaarts -te voet- te gaan heeft.

Ik herhaal dat 'hij niets moet' en dat ik wel recht heb op mijn ervaring ...

Hij wil me op het hart drukken dat ik me geen zorgen hoeft te maken, immers hij komt zijn afspraken na...

Na weer een stilte die ik laat zijn, wil hij vertrekken...

De synchronisiteit zorgt ervoor dat mijn volgende client niet verschijnt en ik grijp mijn autosleutels en meldt mijn man dat ik ff weg ben ... op rescue –missie. Voor mij is dat nu zo ... Al ben ik geen taxi-bedrijf, noch is het mijn plicht om klanten huiswaarts te voeren... ik rij hem achterna. Geen J. te zien op de weg en dan toch spot ik hem en met een soepele draai rij ik tot bij hem, zwier mijn portier open en geef hem een teken... Ik maak een uitnodigend gebaar en hij lacht. 'Het is comfortabel mompelt hij zachtjes'. Met als achtergrondmuziek 'I had a dream' leunt hij achterover ... In stilte en met een lichte aanraking aan de knop van mijn muziek... Zo rijd ik hem tot bij de plek waar hij woont. Ik weet dat hij een grote droom had, stukgeslagen in zijn schizo-zijn...

't Is soms zo moeilijk ...

Een telefoon van ene S. vanuit de gevangenis ... in wanhoop ... en een moeder weldra op mijn stoep na haar jongens te zijn verloren. De kracht van de natuur die hun leven in brandend vuur heeft verwoest.

Het weten van zoveel pijn in de wereld van anderen ... 't Is een kunst ...om hen nabij te zijn ... en niet hun pijn te dragen

En toch straalt in mij elke ontmoeting met de medemens. Voor de ervaringen en het mandaat mee te mogen kijken, daar blijf ik heel erg dankbaar voor. Ik herinner me elk detail en zij verdienen dat respect.

Het maakt me steeds meer gevoelig en ik wens dat ik me stilaan mag terugtrekken in 'la petite étoile'...ten huize ... France wie weet kan ik daar mijn mémoires eens gaan schrijven. Want ook ik heb mijn dromen en die weet ik vanuit diep vertrouwen, worden niet meer stukgeslagen. ☺

Nicole
15.05.2010

Dank je Nicole, voor deze ontroerende kijk op een beknelde medemens. Daar lijkt in onze tijden niemand meer mee bezig, terwijl de nood echt groeiende is. En we een tijd tegemoet gaan met nog meer ontwrichting. Maar mededogen en compassie lijken nogal uit te zijn in onze verhardende maatschappij. Ook wel te begrijpen na een periode waarin er mogelijk nogal werd overdreven in de hulpverlening. Waarmee ik bedoel dat er te weinig gestreefd werd naar het mensen weer zelf verantwoordelijk maken voor hun leven en toekomst.

Nu de overheden failliet dreigen te gaan en snijden in alle hulpverlening en sociale uitkeringen, komen we terug in de tijden van de "charitas". Wat de plicht was om de medemens te steunen en wel direct van mens tot mens. Niet de staat, de overheid maar de buurt, de familie en de vrienden.

Ik ben geen voorstander van mensen afhankelijk maken van anderen, maar wel van een situatie dat mensen die voort kunnen zich persoonlijk iets aantrekken van hen die "even niet helemaal allen verder kunnen". We zijn aangekomen in een langere periode van armoede en ontreddering voor velen. Nu komt het dus weer op ons de individuele burgers aan...

En mijn opvatting was en blijft dat je iets HOORT te doen, persoonlijk dus, voor de gekneusde medemens om je heen.

Dat lijkt mij een universele waarde die niet enkel in religies een rol speelt maar zeker ook in gezonde opvattingen ver humaniteit, menselijkheid. Dat laat jouw verhaal scherp zien: het deel waarin jij professioneel (door de staat er bij geroepen dus) mensen helpt, maar ook verder gaat als iemand meer nodig heeft dan de staat voorzag.

We zouden bijna vergeten dat wij elkaar moeten helpen ondanks de overheid!

JOS'S COLUMN

VOORSPELLEN? KNAP LASTIG!

De verkiezingsuitslag! Het volk heeft gesproken; da's zeker. Cijfers jokken niet zoals je weet. Mensen wel en dan krijg je dit soort uitslagen. Ik had dit trouwens niet verwacht en had voorspeld dat het volk alsnog voor de traditionele zekerheid zou kiezen maar dat was een verkeerde inschatting net als de verkiezingsuitslagvoorspellers de Hondt en de NPS meen ik. Ik had Geertje op 11 zetels geschat en de goeroes de Hondt/NPS op 17 maar kennelijk waren er toch nog heel wat proteststemmers die het vooraf/in de peilingen niet hebben uitgesproken of durfden uitspreken.

Gelukkig zijn wij nog net de grootste geworden d.w.z. met een verschil van 209.000 stemmen. Een stad als Utrecht aan surplus en dat is mooi.

Ik vond de opkomst trouwens merkwaardig laag daar waar er toch heel wat te kiezen viel. Ook daaruit kun je afleiden dat de mensen kennelijk nauwelijks nog de moeite willen nemen om naar het stembokje te gaan want ze voelen zich links of rechtsom toch wel belazerd en dat begrijp ik ook wel.

Aardig is wel dat het CDA ondanks dramatisch verlies (weer) een sleutelpositie kan innemen.

Formeren van een nieuw kabinet was op voorhand op basis van de peilingen al moeilijk en is door de uitslag nauwelijks anders geworden. Ik denk dat de dames en heren nog maanden kunnen gaan plussen en minnen maar er uit komen naar ieders bevrediging, zal denk ik niet haalbaar zijn.

Een snelle formatie verdient m.i. dan ook de voorkeur om een begin te maken met orde op zaken stellen en dan wordt het geen CDA, VVD, PVV en ook geen Paars + en ook geen CDA PvdA en VVD want daarvoor zijn de verschillen alleen al op financieel economisch beleid véél te groot.

Mijn voorkeur gaat uit naar een in Denemarken al 8 jaar beproefde constructie van liberalen en christen democraten en

gedoogsteun van de rechtse volkspartij. Dat werkt daar prima.

Dat zou hier ook heel goed kunnen met CDA en VVD met de SGP en PVV als gedoogsteunverleners. Die twee partijen hebben zich al in die richting uitgelaten. Daarmee kun je aardig uit de voeten en kun je de PVV buiten de regering houden. Die komen veel beter tot hun recht in de oppositie net als Groen Links. De luizen in de pels. Zo zijn ze ontstaan en zo gedijen ze m.i. het beste.

Bovendien is er een aantal onderwerpen bij de beoogde regeringspartijen die op brede steun kunnen rekenen uit de oppositie waarbij de twee regerende partijen water bij de wijn moeten doen m.b.t. de hypotheekrenteaftrek en aanpassing AOW-leeftijd maar los daarvan zijn de partijen over links en rechts het over een aanzienlijk aantal onderwerpen eens.

Grappig te zien dat de SP en PVV, beide behoudende conservatieve partijen, het op verrassend veel onderwerpen het eens zijn. Nog grappiger was de uitslag van de Kieswijzer die ik deed. 1 VVD 2. Groen Links?? 3. Partij vd Dieren??? Heerlijk te zien hoe je een volk kunt manipuleren. Groeten, Jos

Dank je Jos! En dit verdient waarlijk een klein commentaartje van de redactie!

Beste Jos, je toon is opvallend gematigd, De uitslag zit dus in jouw straatje denk ik? Tja, tegenwoordig blijkt voorspellen een heel linke bezigheid, eigenlijk het kenmerk van een echte "transitieperiode", waarin we globebreed zitten. In de NRC stond recent een leuk artikel van twee sociologen over "het sociaal-politiek indelen" van het kiezersvolk van vandaag. Daar blijkt religie nu eindelijk echt een factor te zijn geworden. Eindelijk zou jij verzuchten... Bewijs? De massale PVV-stemmerij in "onze" geboortestreek Limburg. CDA helemaal foetsie daar, in het sterk vergrijsde land van de grote ontevredenheid! Verder is links zijn "band met de lagere sociaal-economische klassen" kennelijk nu ook echt kwijt. De intello's van links hebben het volk achter zich gelaten. Bewijs? De stilstand/neergang van de PVDA, beetje ook

de D66-teleurstelling en de Groen-Links uitslag. Dus het volk laat zich NIET meer manipuleren door deze verheven mooi praterij! Dus met jouw conclusie over manipulatie van de kiezers ben ik het hartgrondig oneens: m.i. is er het OMGEKEERDE aan de hand. Het "gemene volk" laat zich nu niks meer aansmeren! En wij zien nu eindelijk wat 25% van de vaderlanders er ECHT van denkt. Democratische winst dus!

De PVV een rechtse volkspartij noemen is vrees ik een gotspe. Een ultra-rechtse, racistische partij met een sociaal-economisch stevig oud-links program is toch geen rechtse volkspartij? Dat is toch de V (=volkspartij) voor Vrijheid en Democratie??

Het deense model heb ik stevig bestudeerd, De dame die de "deense PVV" leidt is een overtuigde oppositie-speler. Ze heeft Geert al vaker ontmoet en hem dit model sterk aangeraden. Immers een ontevredenenpartij moet echt niet gaan (mee)regeren! Dan verlies bij je compromissen met de anderen de hele morrende achterban in no-time! En we weten toch nu allemaal wat Geert echt is? Een ordinaire opportunist en volks-verlakker die METEEN pensioen met 65 liet vallen en nu ook niets meer wil weten van "het gevaar van hoofddoekjes". Laat staan een hoofddoekvoddentax invoeren! Mogelijk laat hij het zitten omdat hij bang is dat hij dan ook een "keppeltjestax" zou moeten eisen en dat komt deze ultra-rechtse israël steuner niet echt goed uit. Zijn geld komt deels van de ultra-religieuze joodse lobby in de VS toch? Daar is hij een ware (goed betaalde) held.

Dus Jos ik denk dat we midden in een totale omslag van de partijen indeling zitten. De oude concepten "links/rechts", "joods-christelijk---agnosten en "rijk—arm" zijn versleten. Er beweren nu onderzoekers dat je wel haarfijn een culturele meetlat kunt gebruiken voor de volksindeling en ook in politiek opzicht. Dat lijkt de conclusie te zijn als je OPLEIDING (=sterk bepalend voor culturele bagage tegenwoordig) als

criterium neemt. Dan zie je plotseling wel een "nieuwe stratificatie" opduiken. Dus moet je als serieuze partij die wil voortbestaan (D66 is daarvan het voorbeeld!) zorgen voor goed en genoeg ONDERWIJS. Wat denk je hier van?

A CAMELEON'S VIEW

DE SCHEPPER HEEFT NU ECHT CONCURRENTIE

Het is zover: in de VS is er op synthetische wijze leven gemaakt door een team van ene John Craig, een onderzoeker en zakenman. De ouders van het organisme zijn.... een paar computers! Het schepsel JCVI geheten is gemaakt.... Het leeft en de celdeling loopt al een tijd. Men nam een bacterie en legde zijn DNA vast. Daarna werd een ander DNA gefabriceerd met behulp van een complex pc-programma en dat werd ingeplant in een andere bacterie. En het wonder geschiedde: de besturing van dat wezentje werd "overgenomen" door het kunstmatige DNA! Het kunstmatig gemaakte chromosoom bestuurt nu dus de hele celontwikkeling in dat wezentje.

Benadrukt wordt dat het nieuwe wezen GEEN GEHEEL nieuw synthetisch wezen is want het werd gemaakt door een natuurlijke cel te nemen. Maar de besturing vanaf dat moment gebeurde WEL door een synthetisch gemaakt chromosoom, dat het "oude" dus uitschakelde!

Waarom die uitschakeling lukte is nog niet verklaard, maar het werkt perfect intussen... Dus vanaf nu kunnen we wezentjes maken die dingen doen/die zich ontwikkelen op een manier die wij willen. EXXON MOBILE tekende al een contract met Craig : hij gaat een micro-algje fabriceren dat biobrandstoffen kan produceren... En dat is wat nu kan: we kunnen nu producten maken , als vaccins, medicijnen, chemische producten of biologische, die "doen wat het door ons gemaakte DNA hun opdraagt te doen".

Om ongelukken te voorkomen zijn van het nieuwe Chromosoom 14 genen van de 850 gedesactiveerd. Zo kan de nieuwe bacterie niet andere dieren gewoon infecteren dus...

De hele operatie werd gevolgd door diverse ethische comités van de VS-overheid, van het Congres, en door het MIT (Massachusetts Institute of Technology). En dat resulteerde uiteindelijk in het accord van de Homeland Security.De G20 etc. werd niks gevraagd of voorgelegd....

De 46 uitvinders hebben op geheime wijze hun initialen in het nieuwe chromosoom aangebracht: de letters zijn omgezet in chemische karakters.... Daarmee is het HUN onvervalsbaar chromosoom geworden... Natuurlijk tot iemand anders het kunstje ook kent en... het verandert. Ook hebben ze een gezegde van ene Richard Feydmann in het chromosoom "geschreven".

En dat is: "Wat ik niet zelf kan maken, kan ik ook niet zelf begrijpen of doorgronden".

Mijn eerste commentaar op dit schokkende bericht:

Voorwaar dus een uitspraak als van de schepper zelve die nu depressief op zijn troon zit en naar "zijns gelijken neerziet". Hij is dus gewaarschuwd. Want nu werd er een essentiële grens overschreden en de wereld zal nooit meer zijn als voorheen.

De wetenschap gaat onverdroten voort met dit soort giga-stappen en onderwijl vechten de mensjes om de kleine problemen van nu en morgen. Slechts "enkele" mensen weten dit en begrijpen enigszins de impact. En waarheen dit echt ooit leidt weet niemand. Zij die dat eerst willen weten VOOR het uitgevoerd wordt, zullen echter nooit slagen in hun opzet. Niemand kan dit tegenhouden. Er is geen enkele wereldautoriteit die dat kan; dus elk land heeft (dwz enkele rijkere landen) zijn wetten en instanties om het te controleren. En sommige landen laten alles op zijn beloop.... En het is zeker dat u geen enkel gemodificeerd levend wezentje aan de grens van uw land kunt stoppen..

Ook wordt dit soort research vitaal voor de economische machte en kracht in de wereld. Wie hier niet BIJ is gaat er dus qua positie en inbreng gewoon "aan". De technologie gaat bepalen we straks de wereld de facto runt.

Vroeger hield de RK Kerk dit soort dingen tegen met inquisitie en brandstapels... Maar

in Rome zijn ze nog in discussie over het gebruik van het ... condoom. Een stom stuk rubber zonder "gnoom". De representanten van de schepper zijn geheel buiten spel gezet; ze deden het gewoon zelf. Het grote anachronisme is nu wel erg duidelijk zichtbaar .

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN

STELLINGNEMEN TEGEN DE TIJD-GEEST

De oprichter van een tijdschrift in Frankrijk (Le Debat) ene Pierre Nora roept zijn lezers op om: Het denken en het debat te doen herleven en uit de "dogmatische slaap" te ontwaken! Ik citeer uit een recent interview:

-Het denken heeft zijn sociale betekenis verloren. Het intellectuele lijkt af te sterven. Alles wat op vandaag nog telt is "geld verdienen en je breed vertonen". In ideeën etc. wordt nu niet meer geloofd.

-Ook Europa heeft zijn positie in het denken en het ontwikkelen van ideeën over de samenleving, in de wereld , compleet verloren lijkt het.

-Ik spreek liever niet over "neergang of de teloorgang" van het westen, maar liever over een ernstige regressie. Er worden geen generaties meer gevormd die belang stellen in intellectuele dingen. We zijn in een tijd van zelfregulering gekomen en waarin een poging tot rationalisatie velen een steriel soort intellectualisme toe schijnt. Daarover heen ligt ook nog de saus van de mediacultuur die de emotie en het "hier en nu" benadrukt. En het "dit is MIJN keuze" propageert.

-De cultuur lijkt er enkel nog te zijn voor een minuscule intello-elite . De ongelijkheid in kennis en inzicht deert nu veel minder dan de ongelijkheid in koopkracht. We hebben de best opgeleide bevolkingen ooit, maar dat verhult enkel het ravijn dat er ontstaat tussen de gecultiveerde elite en de grote massa.

-Komt dat door de mislukkingen in het onderwijs en de media m.n. de televisie? Dat is ook een oorzaak maar het gaat veel dieper. We zijn in een antropologische verandering aangekomen. Het meest elementaire in een cultuur zoals burgerschap, gevoel voor de ander, zijn gedachten leren formuleren, goed spreken, dat lijkt verloren te gaan. Want dat vereist heel training en opleiding. Daarom horen we ook die nieuwe prietpraat taal met een zeer beperkt uitdrukkingsvermogen om ons heen.

-Je vraagt je af of je niet zelf "uit de tijd valt". In onze tijd waarin miljoenen mensen niet meer armlastig zijn, tegen ziekten goed beschermd zijn, een redelijk bestaan hebben, lijkt het toch of men niet tevreden is. We moeten ons daartegen verzetten, want al dat goeds is fragiel en moet behouden blijven.

-Ik ben een groot tegenstander van de gedachte dat er maar een revolutie moet komen om alles te breken wat is en opnieuw te beginnen. Dat soort bloedbad lijkt me niet wenselijk.

-Ik riskeer te gaan vallen in de categorie doemdenkers die de jeugd afvallen. Het omgekeerde is waar: ik roep op om opnieuw onze denkkraft in te zetten om intellectueel de draden op te pakken en de koers van onze maatschappij te keren voor een betere.

-Ik ben er van overtuigd dat de huidige "dogmatische slaap" waarin we verkeren over zal gaan. Een mensheid zonder denkers bestaat niet, die gaat dood. De oude waarheid dat de mens van meer dan brood alleen leeft zal weer opkomen. We zijn niet aan het einde der geschiedenis maar in een impasse van de geschiedenis. We moeten ons dus verzetten , de intellectuele kracht weer doen ontwaken en strijden tegen het fenomeen: "snel gedaan is goed gedaan" dat de media ons voor-schotelen. En we kunnen het tij keren. Zeker weten

*Aldus Pierre Nora in Le Point mei 2010.
Hij behoort tot de cultuuroptimisten en ik ook steeds meer. Want als je ziet hoe een cabaret etc. weer opkomt. Hoe ook literair weer steeds meer gebeurt en zeker ook hoe alle filosofen ontwaken en hardop hun inzichten en vragen spuien. Dan geloof ik*

ook dat "de intellectuele wal het stuurloze schip kan keren" . Deze krant is er mede een piepklein bewijsstukje van. Begrijp je tijd, oordeel en kies en... verzet je tegen wat je fout lijkt. En discussieer en stap uit die grijze massa dat grote pretpakket. Dat is toch geen nieuws?

DE HUIDIGE NEDERLANDSE POLITIEK

Ik zag met u veel lijststrekken en debatten en hoorde het enorme gepriegel en gekruidentier aan. Met toenemende verbazing: niks over crises, over de neergang van het oude Europa of wat te doen met onze energievoorziening. Nee het ging over een half procent meer heffingskorting en koopkrachtplaatjes en crechevergoedingen. De hele chaotisch sterk veranderende wereld past niet in deze kruidenierswinkel. De "stip aan de horizon" waar Rutte het steeds over heeft, lijkt in Staphorst te zijn terecht gekomen. Het volk krijgt de politici die bij haar past; immers ze koos ze ooit ook zelf. Iedereen tikt nu in op de Pc-stemwijzer, het bewijs van de geestelijke armoede op politiek gebied. Lijststrekken zijn opgelucht als zij bij het intikken op hun eigen partij uit komen... Kiezers kennen geen enkele loyaliteit meer en flitsen van partij naar partij: "Nu hebben we effe Rutte geprobeerd", hoor je dan. Intello's met een beetje coherent wereldbeeld lijken uitgestorven of stil te zijn gevallen. Dus niet "de domme onderlaag" is het beeld geheel kwijt, nee de intello's zelf ook. De elite zweeft zelf mee op de populistische stormpjes in glaasjes oranjebitter. Hofland schreef: DORP NEDERLAND!

Je zou over het PVV-programma moeten lachen als het niet zo in-triest was. De betrouwbaarheid van Nederland als internationale partner is fors in het geding en mogelijk ook het beschavingsnivo van onze toekomstige regering.

Nederland kwam dus nu eindelijk "uit de kast" en wat gaan we daar nu mee doen? Kijk even naar Italië en zijn Berlusconi c.s. en ook naar het Vlaams Belang! De Wilders-aanhang is een politiek feit en welke partij is nu bereid echt naar hen te luisteren en ze een beter politiek thuis te bieden dan de haatpoliticus uit het donkere zuiden?

"GAST WILDERS HEEFT IN KANKERLAND GEWONNEN, schijnt een allochtoon in Amsterdam gezegd te hebben. Hij ziet het goed.

OLIE: DE LESSEN VAN EEN CATASTROPHE

In sept. 2009 begon BP een grote voorraad, Tiber genaamd, aan te boren, in de Golf van Mexico. Het ging om 3 miljard barrel en dat is in totaal 6 maanden van het Amerikaanse verbruik. Ontdekt via seismische metingen en berekeningen met een gigacomputer en gevonden op 9600 meter onder de zeebodem. Om er bij te komen vroegen ze Transocean de put te maken. Het geheel kostte 365 miljoen \$ en erboven zat hun platform "Deepwater" geheten, ter grootte van twee voetbalvelden. Daarop werkten zo'n 130 mensen en het platform dat gehuurd werd kost 500.000 \$ per dag. Het is alleen geschikt om te boren en niet om op te pompen en kan zelf varen. Een geniaal geheel dus.

Dat mooie ding ligt nu op de zeebodem op 1500 meter, wat heet Mississippi Canyon Block 252. En elf medewerkers verloren het leven; daarover heeft het niemand...

De olie, aangeboord in de laatste put, niet Tiber dus maar Macondo, lekte minstens zo'n 800.000 liter per dag in de oceaan. En op het water dreef een enorme roestachtige vlek gelijk aan het oppervlak van de staat Delaware.

Toen het spul aan land komt dan is de EXXON VALDEZ daarbij een kleinigheidje. Nu bedreigt hij ook al de zone waarin veel reproductie van zeedieren plaats vindt, want men kent hier nauwelijks stormen. De dreiging gaat nu uit naar zeer rijke visgebieden en bedreigt ondernemingen die goed zijn voor 25% van het zeevoedsel in de VS.

De ontploffing kwam na twee jaar debat over "off-shore oliewinning". Die vooral berustte op de hoge benzineprijs bij de pompen: de democraten, ook Obama, waren eerst tegen deze exploratie. Maar hij veranderde als president zijn standpunt, en ook over Alaska in 2012. De wet die het mogelijk maakte heette "grappigerwijze": BP (Beyond Petroleum)...

De stagnatie in de exploitatie verminderde snel en de opgepompte olie werd steeds belangrijker voor de VS. Tussen nu en 2035 was voorzien dat de olieproductie uit eigen regio met 80% zou toenemen tot aan 38% van de huidige Amerikaanse productie, die nu al op 30% ligt.

Vervuilingen van grote omvang waren volgens deskundigen nauwelijks denkbaar, want de technologie was zoveel beter dan vroeger. De MMS (Bestuursdienst voor de mijnbouw), die de olieproductie reglementeert en alle vervuiling registreert, had er alle vertrouwen in dat het goed zou gaan. Er waren studies gedaan, maar helaas nooit echte tests... En Obama geloofde hun.

Nu is deze oliewinning HET politieke debat in de VS en Obama heeft nieuwe veiligheidsonderzoeken gestart en een 6 maanden boor-moratorium afgekondigd.. Enkele senatoren en ook Schwarzenegger, hebben al forse tegenstand aangekondigd. Hij dacht daarbij aan een ramp in 1969 voor de Californische kust die de reden was van de latere "Dag voor de Aarde", die in 1970 werd ingesteld.

Hoe dan ook deze winning zal niet stoppen want die olie is gewoon nodig, maar de tijd dat technologische hoogstandjes op papier overtuigden, lijkt definitief voorbij. Ook al lijkt BP niet de beste oplossing te hebben gekozen, en ook te hebben geklungeld en gelogen...blijkt nu in eens...

De baas van BP zei nu maar (zoals ooit Churchill): "Als je door de hel gaat, moet je vooral gewoon doorgaan". En hij doelde mogelijk ook op het 30 miljard grote beursverlies van BP?

Natuurlijk bleef hij eerst optimistisch over het vervolg. Overigens zweeg hij totaal vlak na de grote klapper, maar nu is dat veranderd en staat hij voor elke camera. Van alles werd er ingezet onder meer de onderneming Marine Spill Response met vier schepen en twee vliegtuigen. Zij brachten chemicaliën aan op de olievlek. Ondanks 7 miljoen per dag aan acties werd er lang niks geregeld met dit grote lek... Intussen is de BP-baas praktisch ontslagen, moest de kap er al af vanwege te veel gas... En was er nog geen echte oplossing in zicht

einde juni. De engelse regering (BP is engels qua aandelen /eigendom maar werkt vooral in de VS) bood hulp aan, aan Obama, die intussen in grote politieke problemen is terecht gekomen.

Op 1500 meter diepte in zee is het niet zoals op het aardoppervlak. De zaak loopt snel uit de hand daar beneden door de hoge temperaturen en drukken. Stel u zich voor dat een olifant op uw borstkas plaatsneemt en dan snapt u wat de rotsen en het water bovenop deze put doen. Er moet ook voorkomen worden dat het daaronder tot een grote plof komt, als een soort vulkaanuitbarsting dus. Want de put is nog niet beveiligd met een synthetische massa waarin cement wordt geïnjecteerd van hoge dichtheid. Die massa gaat in de buis naar beneden en komt er beneden uit om zo de ruimte tussen de binnenpijp en de buitenpijp te vullen en die knaldicht te maken. Zo moest het nog gebeuren dus, maar het hielp niet....

Er moet dus gas bij zijn vrij gekomen dat naar boven is gekomen en toen.... BOEM. Want natuurgas brandt best gauw. Nu blijkt dat in 18 van de 39 ongevallen in de golf van Mexico er eerder iets fout ging bij het "cementereren".

Het reguleren van de gasstroom is erg langdurig en dus kostbaar en experts van buiten de BP kring vragen zich af of er wel voldoende getest werd. BP zwijgt er over. Al komen er steeds meer verontrustende berichten te voorschijn.

Een noodvoorziening die aanwezig was op het platform, heeft niet gewerkt en opnieuw weet niemand waarom. Het ongeluk was erg bedreigend, vertellen mensen die er in de buurt waren. Veel diepe explosies en vlammen van tientallen meters waren zichtbaar. Sommige hydraulische systemen die nodig zijn om de put te sluiten deden het bij het ongeluk ook niet. Ze bleken te lekken.

Toch was al eerder bij een test gebleken dat dit afsluitsysteem lang niet altijd werkte; en dat wist ook de MMS dus. De onderwaterrobots die 24 uur na het ongeluk onder water probeerden alsnog het mechaniek om de put af te sluiten, slaagden er ook niet in. Ook al keek de hele BP top on-line toe...

Dus dienden de robots om de put in de gaten te houden daar beneden en daarna werden ze ingezet om de koepels te plaatsen. Dat lukte en men ving men de olie met water op, boven op een boot. Daar wordt de olie van het water gescheiden en zo vang je dan...85% van de olie. Wat in tweede instantie ook al niet waar bleek te zijn...

Nu zijn er al honderden boten en negen vliegtuigen aan het werk om te trachten de zee schoner te maken. Men hoopt nu dat deze acties iets helpen en de zaak niet nog verder verergeren. Intussen wordt er aan een tweede put gewerkt om de Spill te verminderen begin juli ...

Hayward volgde bij BP Browne op die eruit vloog in 2007 vanwege een sexschandaal. Hij deed veel fusie en samenwerkingsprojecten en maakte BP een klasse groter. Maar er ging ook veel mis zoals de explosie van een raffinaderij in Texas in 2005. En ook bij een lek in een olie pipeline in 2006 in Alaska. Hayward deed veel aan het verbeteren van de veiligheid en er werd fors winst gemaakt de laatste jaren. BP heeft veel gehad aan de nieuwe beeldverwerkingstechnologie op basis van seismische registraties. Tiber werd daarmee ook ontdekt.

Hayward geeft Transocean, dat het platform bediende, de schuld; maar later sprak hij ook over de gebrekkige eigen spullen om de put af te kunnen sluiten, diep beneden. Intussen bleek dat er geen enkele "dome" (kap) klaar stond om de put te beheersen wat eigenlijk wel verwacht mocht worden, omdat dit idee al heel oud is. Zo'n ding maken kostte ook drie weken! Er waren eerder ook al veel andere ideeën om bij dit soort calamiteiten snel wat effectiefs te doen. Daarvan werd niets voorbereid of "klaar gezet", ondanks 3500 platforms in de Golf van Mexico. Die samen al 1,8 miljoen barrel per dag produceren.

En MMS had ook meer statistische berekeningen gemaakt, dan echte sommetjes is nu gebleken. Immers, het verleden geeft niet altijd het risico van morgen aan. Zeker niet bij snelle veranderingen. Ook Obama heeft nu al gesproken over "te warme

relaties" van MMS met de olieboeren... De baas van MMS werd ook al weg gestuurd intussen en de bezem gaat door deze overheidsinstelling... Alsof het hier het banktoezicht betreft. Weer een erfenis uit de Bush-tijden.

Nu is dus de bange vraag: is dit een ongelukkig toeval of moet er nog veel meer ellende verwacht worden in de Golf van Mexico? Er duiken nu steeds meer zaken op over twijfels binnen en buiten BP over de safety van de aanpak.

Het lijkt een beetje op een lek in een kerncentrale in sommige opzichten. Niet technisch gezien, maar als soort van fenomeen als je het veiligheidstechnisch beschouwd.

Tony Hayward moest vrezen dat zijn hoofd in de strop ging... En dacht zeker aan wat met zijn voorganger gebeurde. De strop ging al dicht en BP moest miljarden aan fondsen garanderen voor opruimen en betalen van bedrijfsschade aan de vissers.

Nog steeds borrelt de olie fors op in de zee.. Niemand weet hoe het afloopt, er is veel pessimisme over een oplossing en... de staat vond dus opnieuw een grens aan haar greep op de belangrijkste zaken die voor haar verantwoording zijn. Opnieuw bleek dat de staat niet genoeg begrijpt van de zeer grote risico's die iedereen bedreigen: eerst de banken en nu ook al de olieboeren! Ook is het vertrouwen in de nieuwe exploitatie-technologie ernstig ondermijnd, is het vertrouwen in de oliesector ernstig geschokt en vliegen de verantwoordelijken er overal uit. Obama viel ook voor het eerst in een rol van beschuldigen, klagen en zwarte-pieten. Echt niet zijn "fort", dat zag iedereen. De zwarte man van de hoop en de verandering werd nu tot een wanhopige, klagende politicus die dreigt en die roept om schadevergoedingen.

Deze les duurt nu nog steeds voort en wordt een ware historische les. Ook wat betreft het nog verder onafhankelijker (moeten) worden van die olie... Dat is winst, maar het incasseren van die winst is nog lang niet aan de orde. Niemand weet hoe groot de schade op termijn nog kan worden. En dat vreet aan

