



MEER DAN 220 LEZERS, IN 8 LANDEN
 TECHNICAL EDITING: THEO MEEUWS

SPEETJENSML@ORANGE.FR
 HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.FR

REDACTIONEEL



BESTE LEZERS,
 Weer veel en divers aanbod in deze opinio.
 Voor hopen op uw acties! Het poogt u wat
 te signaleren over zaken die al zichtbaar zijn
 of net voor de horizon aankomen. En
 natuurlijk is er ook de mooie column van
 Nicole , een bijoux uit het dagelijkse leven
 met niet alledaagse burens. Neem kennis,
 maak uw mind op en, dat is het leukste, ben
 het eens flink oneens. Dat verscherpt zaken
 bijna altijd en brengt meerwaarde. En er is
 ook altijd plaats voor uw Column en/of
 commentaren!

Leon en Theo

++++
 ++++

INHOUD 01

REDACTIONEEL 01

OPINIO EDITORIAL 02

COLUMNS 06

NICOLE'S CORNER 06

DE DIEREN IN ONS BOS (vervolg)

A CAMELEONS VIEW 07

OVER NEDERLAND (OVER)MORGEN?
 -HOEZO NEDERLAND ZAKT WEG?
-PENSIOENDRAMA JAPAN: ONS 07
 EIGEN VÓÓRLAND?

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN 09

EEN MOOIE VISIE OP:
 PENSIOENEN EN LEVENSVRWACHTING

WAT BENEDICTUS ONS NIET ZEGT.. 10
 (De opinies van Hans Küng en Ian Buruma)

IS RELIGIE GOED VOOR DE DEMOCRATIE?

DE MYSTERIEUZE NANOTECHNOLOGIE 12

WEBSITE: TIPS VOOR ZELFDODING

SNAKKEN WE WEER NAAR BINDING? 16

TECHNISCHE TIPS BIJ HET LEZEN 17



OPINIO EDITORIAL

-OBAMA ZIET NU DUBBEL-ZWART MET AL DIE OLIE IN ZIJN GOLVEN. OOK KREEG HIJ NOG EEN AUTOBOM "AANGEBODEN" DIE GELUKKIG ALLEEN WAT SISTE.

Sommige gelovigen zien hierin "de straf des heeren", maar Obama heeft geen tijd zich hierover ook nog druk te maken. Zeker nu hij ook een felle strijd voert tegen de superbanken.

De diepe olie heeft zijn zwarte zijde getoond en zet ook een prijs die kennelijk betaald moet worden voor het "energetisch onafhankelijk" willen zijn...

Straks heeft de VS genoeg zwart goud en geen mooie beestjes meer. En opnieuw staat een groot deel van "God's own land", (dat ooit van indianen was), onder veel en hoog water.

Die Obama moet weer werken als een katoenslaaf.

-DE PVV ZOEKT KAMERLEDEN, EN, ZIET ZE WEER VERTREKKEN!

Wilders heeft het er moeilijk mee om zijn (kandidaat)-kamerleden te vinden... Beetje vreemd als je op 20% , dus enkele miljoenen kiezers mag rekenen en je zoekt ca 15 mensen.... Maar ja, die vinden politiek allemaal vies en maken liever geen vuile handen, denk ik. Tja wie had dat gedacht: genoeg stemmen en te weinig kamerleden. Toch wel goed die democratie: wie A zegt moet ook B zeggen.. Want met wat geschreeuw en gemor gaat het in het land niks beter. Aan de bak dus mensen, maar u bent gewaarschuwd: Geert is heer en meester, is controlfreak dus. Intussen zijn er al weer zo'n drie kandidaten afgenokt, de meeste met een soort geurtje van verkeerde diploma's, geen onbeschreven blad... Avonturiers die de grote avonturier Geert bewonderen dus.

Tja, bedient U zich als PVV-kamerlid van het (te) vrije woord, dan vliegt u uit de fractie, Zoals onze Geert zelf ooit overkwam en waarom hij heel boos was op de burgemeesters van Den Haag en Almere.. Waar hij ook geen poot aan de (ge-

meentelijke) grond krijgt, of, beter gezegd : geen poot aan de grond WIL krijgen. Immers Geertje vliegt liever laag en zaait paniek; want dat besturen en regeren is voor zo iemand een boek of twee te ver...

Dus: wilt u ook een kort avontuur in de politiek? Ga op de lijst, beledig wie u kunt en doe vooral niks aan de echte probleem van Nederland. Met zijn te hoge overheidsuitgaven van 30 miljard, afzakkend naar een plekkie buiten de top tien en compleet aan het afhaken in de krachtige economische vernieuwing. Zoals het innovatie platform recent liet weten. Straks gaan die overheidsuitgaven vanzelf omlaag hoor: want Geert gooit al die dure hoofdhoekjes draagsters + aanhang eruit of int een verbaal per kopvod! Dan is het probleem ZO opgelost. Deze politiek bedrijven kan iedereen toch? Als je maar genoeg haat en/of angst hebt. Daarop wordt je dan ook bij aanmelding getest. En ik hoorde ook zeggen dat je er NIET bij mag als je die achterlijke islam aanhangt! Ben je een pedofiele priester of een oud-lid van de vrouwonvriendelijke SGP, dan kun je graag Meedoen! Denk er nog eens over.... Het salaris is immers hoog en de wachtgeldregeling is ook niet mis..... Dus vul nu ZELF je zakken eens.. (ik imiteer nu Geert himself even).

En het grote vuil smijten is ook al gestart: Gert heeft veel rotte tomaatjes in de grote zak en zijn ressentiment is groot genoeg voor vele beledigingen. Politiek wordt weer smerig en mogelijk daarna ook weer wat leuk..

-DE VULKAAN SPUTTERDE ONS ALLEMAAL UIT DE LUCHT

Ook ik kwam in Nederland vast te zitten door de aswolk omdat mijn retourvlucht weg was en zag de duizenden in wanhoop verzakken. Want hierop had niemand gerekend: de reizigers niet , de transporteurs niet en ook de overheden niet. We zagen de hooggeleerde Kronenberg op TV bijna triomfantelijk zijn boodschap serveren: de natuur was toch weer eens de baas en morgen zou mogelijk ook die andere nog gaan spuiten. En dan, ja dan... Het kon ook wel jaren duren... Een angstaanjagend perspectief werd geschetst. Maar de reacties waren ook weer navenant: bussen van Eurolines annuleerden hun

gewone busreizen en hielpen teruggekeerde reizigers uit de VS etc. vanuit Madrid verder met hun bussen naar Noord-Europa. Tegen pittige prijzen, dat spreekt natuurlijk. Idem de autoverhuurders: alle auto's weg en de huur lekker omhoog. Oorlogswokeraars of gewoon zakenlieden van vandaag?

Als je zoiets meemaakt begrijp je plotseling wat het gevoel is als alle (schijn)zekerheid ons verlaat en we weer zo nietig worden als vroeger met enkel een knapzak en voeten om te lopen. En mensen om ons heen die elk fatsoen verliezen en vechten om HUN voorrang ten koste van alles. Zo zijn we dus zonder het vernislaagje dat beschaving schijnt te heten.

-HIRSI ALI DIE BESCHAAFD EN OOK MET NUANCE OPKOMT VOOR EEN MODERNERE ISLAM, WERD ONDERSCHEIDEN.

De Deense krant van de cartoons onderscheidde haar voor haar moed en niet aflatende inzet voor emancipatie in haar vroegere religie, de islam. Ze leeft in de VS en doet haar werk voor een Amerikaanse denktank, van nogal conservatieve huize. Mogelijk valt ook daar nog wat te kritiseren. We lezen te weinig van haar vind ik. Iemand die uit een ver land kwam en de Nederlandse traditie van vrijheid en emancipatie zo goed dacht te begrijpen, moest tot haar verdriet het land uit... Daar begon het Nederlandse navelstaren en het populisme zonder hersens....

-DE GRIEKEN GAAN AL STAKEND (EN OOK BEDELEND BIJ IMF EN EU) TEN ONDER.

Hun schuld vloog naar 14%... hun rating is nu al "junk bond" en op 5 mei is er weer een algemene staking. Wat ze over enkele weken moeten afbetalen met nieuwe leningen is gigantisch en niet zo maar te vinden...De IMF praat al over 15 + 10 miljard noodlening...De ratingoffices geloven voor geen meter dat Athene er weer boven op komt, mede door de enorme sociale onrust. En Angela uit Berlijn, speelt ook een link populistisch spel. Want de Griekse ziekte is erg besmettelijk... want nu heeft Portugal ook al deze 'gaten diahree'. Ierland en Spanje zitten in de wachtkamer

en de euro duikt al. Op 10 mei is er een zware EU-top over het Griekse drama.

Er wordt nu gewoon openlijk over een forse sanering in Athene gesproken en dat betekent dus dat vele banken in de EU voor miljarden het schip in gaan...Dus mogelijk dat wij weer naar de kassa moeten en ook dat de beurzen weer fors inklappen. Wat ook weer leuk is voor de dekkingsgraad van onze pensioenfondsen. Kortom de eurozone is in groot gevaar... en een uit elkaar vallen op termijn is steeds meer bespreekbaar; en dat in de politiek altijd is de voorbode van de uitvoering. De wereldcrisis stopt nu even fors in de EU... En wie denkt dat crisissen aan hem/haar voorbij gaan krijgt binnenkort een tweede flinke oorlog.

-IRAN KLAAGT OVER HET NUCLEAIRE VS DAT EEN GEVAAR IS VOOR DE WERELD...

Op de nucleaire conferentie in Washington waren 48 landen en ontbrak Israël... Obama poetste zijn nucleaire zaakje flink op samen met de Russen: ze willen beide stoppen bij 1550 bommen... Op weg naar NUL. Ook met de Indiërs werd gesmoesd en ook met de Pakistani's... die een heel arsenaal aan atoombommen hebben. En Peking wil nu ook wel "samen met de VS", over sancties tegen Iran praten! Intussen oefent Iran driftig op zee in de straat van Hormoez waar een heel groot deel van "onze" olie doorheen moet... Iran is niet te remmen lijkt het.

-BELGIË IS AL WEER EENS VERVALLEN IN EEN ORDINAIRE RESENTIMENTS-EXPLOESIE.

Zij die Afrikaanse stammen met de vinger aanwijzen om hun achterlijke gedrag, moeten zich nu toch eens afvragen hoe dit alles rond Brussel nu nog zo kan bestaan. De vroegere onderdrukking door de Walloonse kaste, die een eeuwig minderwaardigheidscomplex bij de Vlamingen opleverde, wordt nu weer eens "afgestraft" door "blut und boden-achtigen". Een les voor hen die "ver weg" geloven en culturen zo achterlijk vinden. Kijk gewoon naar uw Europese buurland zou ik zeggen. Dan ziet u de drijfveren die kennelijk nog steeds geen grenzen kennen. Een smet op de zo hoog geachte beschaving van de Europeanen.. Dus ook hier: Eigen volk eerst!

-DE JACHT OP DE BURKA IS IN FRANKRIJK GEOPEND NU EEN BURKADRAGENDE CHAUFFEUSE EEN BON KREEG VAN 22 €.

Als ouverture voor de echte islam "nit-wits": bij de jaarlijkse bedevaart in het wahabitische Mekka is het dragen van "gezichtsbekledende kleding" ... VERBODEN. Mede omdat het met de religie "nulle" te maken heeft....

Die boete gaat ze niet betalen zei ze; ze werd overigens geverbaliseerd op basis van de oude wet dat je niet vermomd op straat mag rondbanjeren. Maar nu is de aandacht ook sterk gevestigd geraakt op haar echtgenoot... Hij wordt er van verdacht polygaam te leven (4/5 dames?) en de overheid te neppen met zijn sociale steun etc. Daarop staat in Frankrijk een gevang (2 jaar) en een boete voor fraude van 45000 € max. Hortefeux van Biza onderzoekt of men hem zijn franse paspoort kan afnemen omdat hij openlijk zegt de franse wetten niet te willen volgen....

De hele zaak leidt nu tot een politieke rel omdat er sprake lijkt van een technisch kunstje... het linkse deel van links spreekt over schandelijk politie-optreden. Le Pen roept bravo, maar waarschuwt voor een NIEUWE wet op voor een burkaverbod... En "onze Tariq Ramadan", ja die van R'dam, spreekt over verraad aan de wetten van de franse republiek... en heeft het over de gevolgde procedure! Want hij is ook TEGEN de burka "as such".

De burka, die 2/3 der fransen niet wenst te accepteren, wordt tot DE politieke rel. Mede omdat deze nu staat in het kader van Sarko's pogingen om rechts weer wat terug te winnen. Nederland let nu op: dit is een kloontje van de "kopvodden problematiek". Wedden?

Intussen heeft Frankrijk (bijna) haar burkawetje rond en ook nog een opzetje om de polygamie wat harder aan te pakken (20.000 gevallen). De belgen hebben, als enigen, tot een generaal burkaverbod besloten in de publieke ruimte.... De Middeleeuwen worden nu ook al op zijn middel-eeuwen bestreden in La Belgique.

-DE KERK VAN ROME WERKT NU (PAS) SAMEN MET JUSTITIE...

Het Vaticaan maakte bekend al vijf jaar geleden INTERN (!), een richtlijn te hebben uitgevaardigd waarin staat... dat je bij verdenking van seksuele foute boel... de politie moet inschakelen! Wat wij al honderden jaren wisten en deden, is nu ook daar doorgedrongen: de scheiding van Kerk en Staat is in Rome nu ook een feit. Driehonderd jaar na dato. Ze hielden het voor de gelovigen, voor ons en ook de eerdere slachtoffers geheim... Zou er overigens EEN aangifte zijn geweest in die vijf jaar? U mag één keer raden.

En onze SGP werd veroordeeld om haar vrouwenstandpunten en is nu "zeer geschokt" ... Ook weer zo'n anachronisme in de naam van de Heer! Ongelofelijk toch? Geert Wilders, de specialist in "achterlijke godsdiensten" heeft dus nog veel werk te doen... Maar hij zei geen woord over het bovenstaande... en wel omdat deze katho's en proto's geen "kopvod" dragen. Moet hij er niet even op gewezen worden misschien? Zeg hem dan ook dat keppeltjes ook religieuze hoofdbedekkingen zijn. Door mij nu even "koppotjes" genaamd om hem een plezier te doen. En doe er bij dat ook in het joodse uiterst archaische versies van het jodendom bestaan met standpunten waarvan je ook effe stil wordt... Zou hij dat niet weten, terwijl hij er zo populair is? Ondenikbaar toch? Zo'n slimme man uit Venlo.

Nee het is duidelijk, die kopvodden zijn voor hem nu al goud waard, want nu gebruikt hij dit "programmapunt (!)" om zich te verschuilen bij de collegevormingen. Geert zoekt dus alleen "dom, angstig stemvee, en dat zag een blind paard al aankomen. Helaas (nog) niet die 20% Nederlanders die wel "iets" in zijn gedoe zien. Nederland: gefeliciteerd met deze flitsende volksbedrieger, die onze reputatie een flinke knauw geeft! En niet vergeten hij zit nu in Almere en Den Haag in de raad OMDAT er op hen werd gestemd!!! Daarom en nergens anders door. Gewenst door het volk.

MAAR,

-de groene bladeren staan al weer op de wijnstokken, mede door het overvloedige water. Dat gaat straks, als de zomer niet TE heet wordt, dikke druiven opleveren. Dus de

Côtes de Ventoux staan er vooralsnog weer mooi bij.

-Mormoiron was weer als elk jaar "La Capitale des Asperges" en het dorp stond vol met vele marktkraampjes vol regionale producten, waarnaast een grote verzameling echt oude tractoren. De proeverij en wedstrijd van asperge recepten werd ook niet overgeslagen. De Provence op zijn best: mooie spullen lekker eten en respect voor het oude van gisteren. Er was een overweldigd aantal bezoekers waarschijnlijk omdat er nu ook een Vide Grenier aan was vastgeknoopt... De auto's stonden tot op een halve km buiten het dorp. En zo lijkt alles weer goed te zijn... zelfs de middenstand is wat tevreden. Dit koestert onze illusies over morgen....

-de tuin van Rosée de Mer toont voor ons de laatste keer zijn bloemenpracht en zijn ontluikende heesters en bomen. Zonbeschenen en heerlijk veel warmer dan de koude winter lijkt alles weer op zijn pootjes terecht te komen. En kat Hidde slaapt vredig en stil weer buiten.

-de Mont Ventoux heeft nu een top van grijs met witte sneeuwstrepen; zijn spierwitte winterpet is bijna gesmolten. Het winterseizoen was sneeuwtechnisch groots hier. Onze watervoorraden, die deels in de Ventoux rusten zullen ons en zomer lang van fris en gezond H2O voorzien.

-Marseille wacht op ons, hopen we. We moeten nog één tussensprintje voor we ons eigen appartement in "le coeur de la Ville" kennen betrekken. Dus wordt het enkele maanden wonen voor het oude Parc Longchamp, ook echt geen straf... Wennen op etage 6 voor we naar 7 gaan in de Rue Leon Gozlan. Wakker worden in een metropole; het geluid van 1 miljoen soortgenoten op de achtergrond horen zoemen en het bruisende, soms overkokende, leven om je heen voelen. Elke dag naar het beroemde Alcazar, een theater met historie dat recent een enorme bibliotheek werd, met een internationale leeshoek. Ook even thé de menthe drinken bij de marokkaanse patissiers vlak bij het Alcazar. Een oase van lekkernijen, vriendelijkheid en vakmanschap. Waar huid en geluid en gebed niet tellen....

-het inpakken van ons leven wordt steeds eenvoudiger. Nu gaan we met 30 kuub

ingepakt op stap... laten enorm veel acter bij dankbare oud-buren en anderen. Het was ooit, in onze grote boerenhoeve in Limburg, bijna 100 kuubjes... Elke keer weer kiezen: wat gaat weg wat gaat mee. Je komt zo aan je essenties, ook materieel gezien. En het is verbazend aan welke ogenschijnlijk futiele dingen je echt gehecht blijkt te zijn. Dus die houden we vast, ook onze muziek en onze boeken en ook "some very dear papers..." Getuigen van het dolle leven; mooie en minder fraaie. Het zo mogen gaan tot op de laatste plek blijkt weer een voorrecht... Een oefen-adeu op weg naar de God van Spinoza die gewoon de natuur is. Alles om ons waarvan wij ook gewoon een klein deeltje blijken. Wat EEN vulkaan met zijn braaksel in twee dagen duidelijk maken kan.

Daar mag een ware globetrotter niet van schrikken en zeker niet bij stoppen. Niets staat stil, alles stroomt...

COLUMNS

DE DIEREN IN ONS BOS... vervolg.

Zoals ik al eerder beschreef Zijn onze buren ... kippen en ganzen, schapen , een geit en neen een emoe is er dan niet gekomen. Kalkoenen en een bok zijn extra nieuwe gasten...

T Heeft wel iets ... de kakelende kippen, de gakkende ganzen en de schapen die er dan door heen blaten ... al is het soms wel een kakafonie al die geluiden... als dierenliefhebbers zijn we blij met het schouwspel ...

Ware het niet dat ik er af en toe wel eens gefrustreerd van raak om te vaak naar mijn zin, de eigenaar van de dieren te telefoneren wanneer het eten weer eens op raakt... Dan is het echt niet leuk wanneer de beestenboel onrustig aan de tundraad komen bedelen... en de ganzen op agressieve manier de controle willen op wat ik dan als menu aanbied.

De eigenaar ziet er een beetje uit zoals Jerommeke uit het stripverhaal (Suske en

Wiske) ...al oogt hij iets ouder.... Klein en geblokt, zwarte haren in een kuif . Stoer uitzien en een stem als een klok. Volgens de 'roddels' die ik te horen krijg tijdens de wandelingen met mijn hond, heeft hij schulden en bedeed hij nu reclamefolders . Tja, ik wil er niet over oordelen Wel de zorg hanteren over voldoende eten voor de dieren .

Onlangs kregen twee ganzen het serieus aan de stok.... De grootste zat bovenop de rug van een kwetsbaarder exemplaar en de pluimen vlogen in het rond. Over de omheining heen als crisisinterventie , durfde ik net niet, maar een tuinslang hielp me om met een waterstraal de stouterikken uit elkaar te halen. Duidelijk een gewonde gans... dus belde ik de eigenaar die eerst niet wilde komen ...maar na aandringen gelukkig dan , beloofde hij de gekwetste gans in een hok te zetten om wat van dit avontuur te bekomen...Al is dan een week later wel overleden ... de wet van de sterkste .

De eigenaar vertelt me stoer dat hij een paar honderd muizen heeft en twee Amerikaanse Staffords die hij wel niet bij zijn kinderen laat want het zijn de waakhonden. Belangrijk volgens hem vermits hij trotse bezitter is van dure roofvogels. De emoe die loopt er ook nog ergens tussenheen... Ik zie het al voor me ... en zoveel muizen ... wiens leven wellicht kort beschoren is , met al die roofvogels interpreteer ik dat ze als voedsel worden gebruikt. Gevoelige ziel die ik ben , denk ik daar bewust allemaal niet lang over na.

't Is met de fluwelen handschoen dat ik deze ' mijnheer Jerommeke' benader. Ook al ben ik niet een bang mens , ik kies toch voor deze aanpak, want uit ervaring van een buurtbewoner kan deze Jerommeke wel flink uit de hoek komen ... Brullen en tieren en verliest hij alle rede, wanneer hij wordt aangemaand om toch meer aandacht aan zijn dieren te geven... In zijn beleving redt hij immers veel dieren want is er ergens iemand die er één kwijt wil dan krijgen wij die erbij als burenen...

Ik ben dus tevreden dat hij accepteert dat het me soms teveel wordt... en ik hem aanspoor i.v.m. etenskwesaties Een telefoontje is dan de boodschap en dan arriveert hij. ... met het nodige voer... Ondertussen krijgen mijn dierenburen wel de nodige extra's die ik zelf aanbied.

Onlangs was hij erg stil deze man... blijkt dat zijn dochter terminaal ziek is... 22 jaar en bijkomend is zijn moeder van 63 jaar net overleden... Daar sta ik dan zo ... en zie voor het eerst niks stoer meer , gewoon een man, een vader van een kind en de zoon van een moeder die diep verdriet met zich meestorst.

Hij 'moet ' zijn dieren goed verzorgen , daar blijf ik op toezien. En ondertussen zijn er drie lammetjes geboren ... die stellen het wonderwel... Ik blijf vastbesloten dat de 'fluwelen handschoen ' in deze context werkt. Jerommeke verschijnt meer en meer als welwillende dierenverzorger... ☺

Nicole

A CAMELEON'S VIEW

NEDERLAND; (OVER)MORGEN? Een tweetal beschouwingen.

HOEZO NEDERLAND ZAKT WEG?

De baas van DSM , ene Siebesma, is ook lid van het nederlandse innovatie platform een orgaan dat de regering adviseerde, al jaren, over hoe het land een beetje bij kan blijven "in de grote race". Siebesma, die nu al meer chinezen dan anderen in zijn bedrijf telt, sprak in dit verband in Buitenhof over: "het economische geweld vanuit Azië".

Hij sprak met neergeslagen ogen over Lissabon (een EU-bijeenkomst van enkele jaren geleden), waarop Nederland nog de ambitie uitsprak "in 10 jaar bij de 5 toppers ter wereld te willen horen qua innovatieve aanpak"... JPB, de spreker daar, moet nu helaas bekennen dat hij grote moeite zal hebben om nog een paar jaar in de top 10 te blijven....

S. zei het "loud en clear": Nederland maakt economisch gezien geen keuzes en zeker

geen specifiek industriebeleid. Wat in Azië DE manier is , ook bij de kleintjes als Hongkong en Zuid-Korea etc. om vooruit te komen c.q. bij te blijven. De erbij horende "innovatiedoelstelling, -uitgedrukt in het % bestedingen tov het BNP-" werd er in Lissabon trots bijgeplakt: 3%! Het werd... 1,7% en het stagneert nog ernstig. Terwijl het land achter gekke Geert aanloopt die nu echt laat zien dat hij niks klaar krijgt met zijn eigen belachelijke hoofddoekjesbeleid in Den Haag en Almere, weet niet eens waarover ik het nu heb. Hij heeft het te druk met nederlands imago verder te beschadigen, het weer uitrekenen van wat "die immigranten kosten" (waarbij hij welbewust humanitaire vluchtelingen "verwart" met immigranten) en geen sjoege heeft over waarmee Nederland zijn geld straks moet verdienen. Nee, Geert wil bezuinigen op immigranten , waarvan het innovatieplatform zegt dat je nou net slimme immigranten moet BINNENHALEN, zoals dat vooral en zeer succesvol al jaren in de VS gebeurt. Geert de economische heikneuter is bezig met een NON-probleem, het zand in de ogen strooien van de minder slimme Nederlanders met veel angst en met het zand gooien in de economische machinerie van zijn land. En hij komt er ook nog lekker mee weg...!

S. zei ook nog dat hij wel (weer) mooie dingen las in de partijprogramm's, die ook door het platform werden geadviseerd. Maar zag ook dat wat daar nu budgettair aan toebedeeld wordt VEEL te weinig is. peanuts dus, dat niets gaat veranderen en dat absoluut geen rekening houdt et het ook naar ons gerichte economische geweld uit het oosten.

S. was niet te onvriendelijk over de politiek ; het poldergedoe zei hij maakt dat kiezen voor sectoren met toekomst en dus "tegen sectoren met weinig toekomst", wat nu MOET, erg moeilijk. Ook de sterke lobby's in Nederland, zoals de boeren, zijn een obstakel bij moedige keuzes maken.

En zo blijft Nederland dat zo hoog stond in aanzien en economisch veel beter presteerde dan zijn kleine omvang eigenlijk "toeliet", in de modder van de ontevreden, zelfgenoegzame en vooral strond-verwende hollanders steken. Ze lopen, met Geert voorop en nog wat leuke mensen die enkel

dieren in het land zien, luid discussiërend en navelstarend het onverharde paadje op dat leidt naar de economische woestijn. Waar gisteren is, zoals in het museum.

Die Siebesma gaat ook gauw uit Heerlen weg met zijn hoofdkantoor en vele gaan hem volgen. Want zij zoeken een ander klimaat... waar men nog snapt dat het WEER zo ver is, dat er keihard gewerkt en veranderd moet worden om gewoon wat welvaart te BEHOUDEN! Terwijl Harrie Mens de pseudo-minister van de middenstand wat zanikt over peanuts en de patjepeeërs ook nog wat sterkt in hun achterlijke manier van kijken naar hun bedrijfsleven...

Is Nederland toch op weg naar de 3^e divisie, waar al snel geen goeie spelers meer in te vinden zijn? S. zei dat natuurlijk zo niet, maar hij kwam in de buurt. Mede door het harde doorvragen van de deskundige journalist. Nederland heikneuterland dus waar kinderen geen leuke toekomst wacht. Een nalatenschapje van de generatie van hun ouders. Nou bedankt dus, zullen ze straks zeggen...

PENSIOENDRAMA JAPAN: ONS EIGEN VÓORLAND?

Tot zo'n 10 jaar geleden had een japper een baas voor het leven en ook een pensioen van "zijn bedrijf" tot aan zijn begrafenis. Twee basiszekerheden die erg geruststelden. Wij zijn intussen ook al wat "weg" van de eerste en geloven nog vast in de tweede... Terecht?

Japan Airlines ging bijna failliet en daarom gaf de minister toestemming om de pensioenen van "zijn oudjes" met ...50% te verlagen. Wat JAL redde vooralsnog.

Daarna won Mitsubishi een proces om zijn tekort van 2,8 miljard in de pensioenpot te dempen met een forse verlaging van de pensioenen... En intussen vroegen ook al zes grote ondernemingen toestemming voor deze ingreep en er staan er nog veel meer klaar om het ook aan te vragen, zoals NTT (Telecom) en Nippon Tourist.

Want de obligaties staan zeer laag, de beurs zakte zwaar in en de vergrijzing schoot omhoog (dus meer geld UIT en minder IN). Zo'n 278 ondernemingen komen in

hun pensioenfondsen al 230 miljard tekort (einde 2009). Dat was 50% hoger dan (maar) één jaar eerder!

Nou eist de japanse wet dat 2/3 van de gepensioneerden akkoord gaat met pensioenverlaging.. Maar omdat in de meeste betrokken bedrijven eerst de werkende al 10% salarisverlaging moesten slikken, gingen de oudjes in solidariteit toch akkoord met ook minder pensioen. De regering pleit dan ook voor het stoppen met een ongelimiteerde garantie op een pensioenuitkering. Daarbij wijzen ze op het voorbeeld van de VS waar de wet "401K" geldt en die bepaalt dat ook de gepensioneerden een stevig deel van het beleggingsrisico moeten dragen..

NTT had een pensioentekort van 6,2 miljard, maar draaide nog wel lekker. Daarom verbood de rechter een pensioenkorting, vooralsnog. Nippon Tourist overtuigde zijn gepensioneerden om 10% verlaging te pikken nadat haar werkende dat ook deden..

De hoop van economen dat de rijke oudjes hun vermogen vlotjes ouden gaan op -consumeren werd niet bewaarheid: de nare ontwikkeling deed de oudjes blijven zitten op hun vermogen... voor later, als buffer.

Dit alles leidde tot een forse vertrouwenscrisis en een echt crisisgevoel. Hier en daar zijn bedrijven hun gepensioneerden gaan benaderen om mee te werken aan vermindering, om nog erger te voorkomen. Hun verdediging was dat ze wel moesten, om mensen die onze onderneming lang geleden verlieten, de toestand uit te leggen... Tja, wat moesten ze dan anders doen?

Dus mensen pas op het beruchte "artikel 25" in uw pensioenpolis! Dat luidt ongeveer zo: "U hebt recht op het berekende pensioen maar enkel ALS de kas het toelaat..." Want er is niemand buiten "het fonds" die de kas effe vult.

Want zou men het contract MOETEN uitvoeren, dan gaat de tent "at the end" gewoon failliet... OF tot regeling van de schulden met de betrokkenen... de premielappers en de gepensioneerden dus. Gewoon realiteiten en overmacht.

Uw redacteur weet er alles van en maakte al twee keer iets soortgelijks mee bij zijn Nederlandse pensioenen... Nee, hij heeft geen japanse hoor!

Natuurlijk is alles een kwestie van tijdige aanpassing: verhogen van de p-leeftijd, of verhogen van de premie. En is dat niet genoeg dan komt men natuurlijk op: verlaging van de pensioenuitkering! Bij het overheidspensioenfonds in Nederland is daarnaast het pensioen bijstellen gekoppeld aan de salarisontwikkeling in de overheid... Dus niet aan de prijsstijgingen aanpassen. So what? Wel als de overheidssalarissen omlaag gaan dan dus OOK het pensioen van miljoenen Nederlanders! Het gebeurde in 1980, en ook ik, net in overheidsdienst kreeg tijdelijk 10% salarisverlaging, en DUS ook alle gepensioneerden een 10% pensioenverlaging. De verontwaardiging was hoog weet ik; want ik werkte toen in het management van dat pensioenfonds!

Nog steeds denkt de meerderheid van jonge Nederlanders dat ze, zoals vroeger, recht hebben op 70% van hun eindloon. Wat bijna nooit meer klopt omdat men al lang geleden overging op "middelloon"!

Dus u begrijpt dat velen geen idee hebben wat er loos is. Natuurlijk is Japan geen Nederland, maar de factoren die het daar bepaalden en bepalen, zijn er bij ons ook allemaal aan te wijzen. En qua sociale gevoel is Japan mogelijk zelfs nog "beter" dan wij uit de polder. Dus over 15 jaar voorspel ik u in Nederland ook: "japanse toestanden".

En vlak nadat ik dit schreef hoorde ik van de brief van minister Donner over de Nederlandse pensioenen en zag ik een mevrouw van de Nederlandse Bank, toezichthouder ook op pensioenfondsen, verschijnen in Buitenhof. Zij sprak over een gat van ca 150 miljard, mogelijk veel meer... bij alle 600 fondsen (!) samen dan. En zei ook dat mensen te weinig idee krijgen over de reële waarde van hun latere pensioen... En ook over de relatieve ondeskundigheid in de pensioenbesturen (werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers...). En even later sprak ze over het terugbrengen van de 600 fondsen naar 100 of zo. De inleidende beschietingen zijn dus begonnen... De nieuwe bestuurders van straks gaan ons de kwalijke

boodschap dan helder vertellen. Ik reken op 20% koopkrachtverlies in de komende 15 jaar; dat leer IK hier van. En U?

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN

EEN MOOIE VISIE OP: PENSIOENEN EN LEVENSV ERWACHTING

Er wordt heel wat afgezeurd over het "pensioenprobleem"... tot stijgende ergernis van ook Claude Allègre, de franse visionair met dwarse opvattingen en zienswijzen. Hij pleit voor een POSITIEVE benadering! Immers het fraaie is dat onze levensverwachting blijft stijgen; in Frankrijk één jaar in de PLUS per 4 jaar in de kalender. Hier gaat men op naar de 100 !

Alègre zegt eerst HOERA en dan: we moeten dus onze samenleving heel anders gaan organiseren rond dit positieve verschijnsel. Dus maatregelen bedenken vanuit deze positieve grondhouding.

Want iedereen begrijpt dat een pensioenidee dat komt uit de tijd dat mensen maar ENKELE jaren na hun pensioen verder leefden. Wat nu zonder verandering van enkele jaartjes naar wel 40 jaar gaat. Wat natuurlijk economisch NIET kan. Ook ging het aantal studerende n hier van 100.00 naar nu 2 miljoen: die komen allemaal jaren later pas in het arbeidsproces dus... En werken dus veel korter en betalen dus veel later pas premies.....

Dus moeten we de senioren aan het werk houden: laat ze dus ook doorstuderen (in een gemoderniseerd onderwijssysteem met moderne technologie) , langer doorwerken maar aangepast en part-time waar dat maar kan, en goed medisch verzorgen met ook een slim gebruik van de technologie. Om zo de zorgcapaciteit op te voeren en de kosten te beheersen.

Dus is DE boodschap van Claude Allègre, de avond voor hier de discussie over de pensioenen losbarst: maak van deze discussie een intelligente samenspraak over hoe we het hoge goed van de stijgende levensverwachting die voor ons allen geldt, maatschappelijk adequaat gaan organiseren met inzet van de zo fraaie nieuwe technologie. Niet praten over een "voor-

geschreven levensloop" maar over de keuze voor een lang en goed leven!

En wie wil dit nou niet? Het is hoog tijd de discussie over pensioenen te stoppen en die over "langer goed leven" snel te starten!

WAT BENEDICTUS ONS NIET ZEGT

Hieronder enkele visies op het pedofilie schandaal in de RK Kerk.

We beginnen met Hans Küng de controversiële katholieke theoloog uit Zwitserland

DE OPINIE VAN EEN EX-VRIEND

Hans Küng was een schoolkameraad en vriend van Benedictus en schrijft nu zijn memoires. Zijn vriendschap met deze paus is al lang voorbij: het Vaticaan ontzegde hem de bevoegdheid om theologie te doceren in 1979 en maakte zo van Küng een wereldberoemde auteur (33 boeken) over religies. In 2005 praatte hij nog enkele uren met de deze nieuwe paus...

Zijn interview in Le Point in maart 2010 bevatte veel actueels over de huidige crisis in de RK Kerk. Een samenvatting:

Hij spreekt over het langdurige grote tolereren van de sexuele uitpattingen in de kerk. En over het in de doofpot stoppen van affaires door de hiërarchie. En Küng weet zeker dat Benedictus al vele jaren goed op de hoogte was... Nog in 2001 vroeg hij aan de bisschoppen om de schandalen te plaatsen onder "het geheim van de pontifex". Een zwijgrecht dus in de hiërarchie..

Het archaïsch functioneren van het Vaticaan, is hiervan de oorzaak en het zit diep.

Hij zegt dat B. best mooie teksten produceerde over vele kwesties maar niets daarvan practizeerde. Integendeel: hij herintroduceerde het gebed waarin het joodse volk schuldig wordt gesproken aan de dood van JC; hij neemt opnieuw afstand van de protestanten, de orthodoxen en de anglicanen; hij aat de sacramenten gesloten voor zij die gescheiden zijn en deed NIETS voor de positie van de vrouw en ook niet

aan het celibaat.... Wat zeker iets betekent in dit pedofilie schandaal.

Hij wil geen revolutie zegt hij. Maar wel dat er snel een diepgaande discussie komt. Ook over het middel-eeuwse celibaat.. Immers, alle apostelen, behalve Palus, waren ook gehuwd.

De paus heeft de ontwikkeling van de kerk vertraagd; hij gaat achteruit. Hij heeft een antieke Kerkvisie en doet niets aan de grote crisis in zijn Kerk.

Hij ontkent dat hij "vecht tegen Rome". Hij wil met zijn kritische geschriften enkel de discussie aantrekken. Want het betreft hier ook zijn kerk, waar hij al 80 jaar bij is. En hij beseft dat zijn visie en de van B. nogal haaks op elkaar staan.

Hij verbaast zich ook over de heiligverklaringen van Johannes-Palus en Pius XII die B. aankaatte. Want de een was een ultra-conservatief die progressie stuk maakte en de ander gedroeg zich echt fout in de hem bekende jodenuitmoording. Hij vindt het symptomatisch dat deze twee op de lijst van B. voor komen nu.

De Kerk zal nu fors in discussie komen, niet haar boodschap, maar haar organisatie en immobilisme. De pedofilie discussie ziet hij als een ware rampzalige zaak: het appelleert ook sterk aan het geweten van vele gelovigen. En in het licht van een ontwaakte islam, ook al in diepe crisis, is dit alles geen reden tot vreugde.

Tot zover een kritische Katholiek van wereldfaam, die zijn geloof liefheeft, maar de verpakking er van zeker niet. En die veel onheil ziet komen. Maar het moet nu gewoon; het kan niet langer doorsudderen.

En nu ook nog de visie van Ian Buruma (ned.-amerikaanse auteur/journalist)

DE PAUS EN ZIJN PEDOFIELE HELPERS
Benedictus schreef in zijn brief aan de Ierse kerk dat "de snelle veranderingen en secularisatie van de Ierse samenleving tot

de pedofielie problemen leidden. Wat daardoor werden traditionele waarden sterk aangetast".

Wat nogal aanvechtbaar is. Het lijkt eerder zo te zijn dat door het wegvallen van machtsverhoudingen waardoor mensen onafhankelijker zijn geworden, nu de pedofolieschande naar buiten komt! Want vroeger gaf die machtsconstellatie nou net de RUIJTE aan pedofiele priesters om zich te misdragen. En ook in vele dorpen, vroeger en zelfs nu nog in het zuiden, hadden pastors relaties met de dames die hen in de huishouding bijstonden. De vrouw was er voor kinderen en huishouding behalve in adellijke kringen waar dames zelfs minnaars hadden.

De hypocrisie is nu onmogelijk geworden en wie zien zelfs al weer nieuw puritanisme ontstaan. In de VS ben je al vaak je baan kwijt als je een maîtresse bleek te hebben! Tiger Woods.

Benedictus moest in zijn vorige functie in de Kerk toezien op meer tucht bij de priesters en die missie lijkt stevig mislukt te zijn. Katholieken waren altijd wat meer hypocriet dan bijvoorbeeld protestanten, die geen biecht jennen en die een directe relatie met God beleven zonder tussenkomst van een priester. Zondig leven kon best redelijk gemakkelijk in de katholieke kerk.

Dat ontucht nu niet meer kan komt vooral omdat de priesters hun vroegere machtsposities kwijt zijn. Laat deze mensen toch gewoon trouwen of ook homoseksuele relaties aan gaan.

Maar zo denken, dat is in Rome nog echt niet aan de orde. De paus preekt liever over "een steeds slechter wordende maatschappij". Dus gaat de pedofilie gewoon door, want het vlees is zwak.

Aldus Ian Buruma in de NRC.

IS RELIGIE GOED VOOR DE DEMOCRATIE ?

Dat is een oud thema waar vele wijzen zich vele eeuwen op hebben gestort. En we hebben ook nogal wat "ervaring" met dit thema opgedaan waaronder ook zeer heftige. De franse revolutie knipte religie en staat op bloedige wijze los van elkaar... Nadat de franse koningen met veel geweld

(nieuwe) religies/ketterijen onderdrukten (protestanten: Catharen, Huegenoten, Camisards, Vaudois...) en de Kerk de vrijheid gaf om de ketteren te verbranden en te martelen. Dat heette toen de kerkelijke Inquisitie.

De wijsgeer Hume vond een religieuze onderstroom bij de mensen best een nuttig iets; Spinoza was daarentegen streng anti-clericaal. Wat verdedigen zij eigenlijk: de revolutie of de tolerantie? Radicalisme of gematigdheid?

Nu zijn we opnieuw volop in deze discussie verzeild geraakt en heet het thema vaak: Religie en democratie. Eeuwen nadat het westen "seculariteit" had gewonnen raakt het nu in grote verwarring, nu de religie weer oprukt.

In de VS waren de daarheen geëmigreerde christenen erg blij met de scheiding van Kerk en Staat die men daar vond. Omdat dit hun godsdienstvrijheid garandeerde. En zowel in de VS als in China gaf de religie een graag gedulde ethiek. Zoals: je goed gedragen, je kids netjes opvoeden en ook diverse morele codes. Dat hield een seculiere samenleving bij elkaar, het fungeerde als een soort lijm.

Maar o wee, als de religie er met de staat vandoor ging! Zoals dat in China gebeurde in 1849 met het hemelse rijk van Hong dat eindigde in een bloedbad van 40.000 Chinezen.

Mao had ook al een semi-religieuze tintje voor vele mensen, ook al vermoordde hij miljoenen.

De nederlands-amerikaanse filosoof Ian Buruma zet zijn idee uiteen in drie kapstukken

Hij is liberaal en vindt dus dat het NIET de taak is van de democratie om antwoorden te geven op de diepere vraagstukken van het leven.

Hij denkt dat de religie zeker een positieve rol kan spelen bij het bevorderen van ethisch gedrag. Maar dat moet niet de ENIGE lijm zijn die "de boel bij elkaar houdt". Er moeten ook wet- en regelgeving zijn, tradities en ook rituelen. Een democratie moet zich religieuze machtsaanspraken ook stevig van het lijf houden.

Hij staat zelf een gematigde levenshouding voor. Zoals Tallyrand het ooit zei: "Vooraf NIET teveel ijver"!

Hij deelt ook niet de idee van Toqueville dat islam en democratie onverenigbaar zijn. Zie overigens de volledig ondemocratische structuur binnen de RK Kerk, waar democratie een vloek is. Die vindt je in alle democratieën ter wereld als, vaak grote, godsdienst. Hij ziet ook niks in een fanatiek multi-culti gedoe en ook niets in een sterke seculiere ideologie (zoals ook Hirschi & Altemeyer). Hij verafschuwt alle ideologen zonder oog voor nuances.

Absolute vrijheid leidt tot extremiteiten, zie de Sade. Al gauw worden "anderen" mishandeld of rechteloos. De vraag is dus: waar komt "die moderniteit" van ons eigenlijk op neer?

Wilders mag vragen om de Koran te verbieden (=positieve vrijheid), maar mag niet de groep moslims beledigen (=negatieve vrijheid).

Velen vrezen ook dat in het moderne populisme onze idealen van vrijheid, gelijkheid en emancipatie ten onder gaan. Zie Berlusconi c.s.

Lees ook: Ian Buruma: Grenzen aan de vrijheid, van de Sade tot Wilders. Lemniscaat, 96 blz. Hij is een der weinige Nederlanders die internationaal in dit soort discussies een rol speelt en corrigeert het nu toch wel erg negatieve beeld over Nederland in het buitenland. Voor velen het intolerante land vol moslimbestrijders en met politieke moordenaars.

DE MYSTERIEUZE NANOTECHNOLOGIE

Het gaat hier om "nieuwe materialen", om elementjes van een miljardste van een meter... qua afmeting. Waar steeds meer discussie over ontstaat... maar dat al in ontelbare producten te vinden is. Want in deze open wereld, waar producten van overal naar nergens gaan, koop je zonder het te weten (en ook zonder dat autoriteiten

het weten), dagelijks producten met nanotech “er in”.

Hier een stukje uit een Frans lijstje uit 2008: In voeding ontdekte men het in 17 producten..., in kleding in 32, in cosmetica etc. 69 (!), in medicijnen etc. 1 keer, in electron. appar. 17 keer, in huishoud. apparaten al 24 keer, in auto's 16 maal, in de bouw 29 keer en in sportartikelen 17.

Dwarsdoorsnede: in zout, in sokken, in zon cremes, in tandpasta, in verband, in mobieltjes, in platte beeldschermen, in autobanden, in beton/ramen en in tennis-rackets. Er staat natuurlijk niets van op het product/de verpakking. En so what?

De discussie lijkt op die over de genetische manipulatie: er zijn aanbidders van dit mooie nieuwe en er zijn onheilsprofeten... Die elkaar verketteren, als in vroegere tijden toen de stoommachine, de naaimachine en de auto verschenen.

Er zijn ook natuurlijke “nano's” (vulkaanstof, zeegas) en kunstmatige. In de 16^e eeuw deden glasblazers al wat goudstof in hun product waardoor het glas mooi rood werd en steviger... dat kwam door een nano-effect. Nu zijn er dus, zie boven, al vele gekozen toepassingen... en het wordt gewoon steeds gedaan, zolang het materiaal niet “vrij kan komen”. Maar ja wie weet zijn er ook nu ook al vrije nano's in de lucht geraakt, die dwars door onze huid kunnen en ook ingeademd kunnen worden. En dat hoeft niet echt gezond te zijn... De franse warenautoriteit zegt in zijn recente studie, nauwelijks in staat te zijn tot betrouwbare kwantificering... omdat veel fabrikanten er niets over kwijt willen: bedrijfsgeheimen... Maar twee studies, een over nanobuizen (carbon) en een over chroom-cobalt (die in kunstheupen zitten), zaaien nu toch verontrusting. En ook de volgende nanodeeltjes: zilver (tegen vieze geurtjes), titaandioxyde (in cement en zonnecrèmes) en silicium (in voedings-suiker) verontrusten sommigen.

In proeven zie je nanodeeltjes in cellen penetreren en daar kunnen ze het DNA-wijzigen. En er kan ook kanker van komen.. Bij vissen zijn al vergroeiingen gevonden en ook ontstekingen. De zilvernano's kunnen in het ecosysteem via grondwater het natuurlijk evenwicht sterk verstoren... En elk

jaar komt er nu al 18 ton van dit “nanospul” in de natuur terecht.

Ze zijn zo interessant omdat ze niet luisteren naar de normale wetten van de chemie, de warmte, de mechanica, etc. Nanobuizen gedragen zich als een metaal maar ook als een halfgeleider en zijn 100 keer sterker en 6 keer lichter dan staal. En hebben het thermische gedrag van diamant. Zie onze platte schermen..

Sommige zorgen voor nog meer fraaie eigenschappen: zelfreinigend (voor ramen), ultrasterk (golfclubs), antiklontering (tafel-zout) en ook absorberend (bijvoorbeeld van UV-straling)...

In de medische producten zijn ze ook al een zegen: nanocrystalen in verband zorgen voor antibacterie eigenschappen, er zijn al een dozijn kankerbestrijdingsmiddelen en er komen nanovectoren die DNA-porties naar te repareren genen kunnen brengen.

Zijn onderzoekers/fabrikanten open genoeg over wat er gebeurt? Nee, dus, er is nauwelijks goed onderzoek gedaan bij toepassingen. De meesten laten het “er maar op aankomen”. De “gedragscode” van de EU blijft een stuk papier, zeggen de waren-autoriteiten... Want er zit 1800 miljard \$ omzet vast aan deze “toepassingen” en ook miljoenen arbeidsplaatsen. Een lopend “groot publiek debat” in Frankrijk, had plaats in 17 steden. En het werd een groot ehec. Een expert spreekt van schizofrenie: da overheid beweert openheid na te streven maar weet niet (of wil niet) dat het grote publiek het gaat begrijpen. Dus zijn nu weer de wetenschappers de gebeten honden; zoals dat eerder met de atoomgeleerden gebeurde. Dus komt er ook nu een tegenbeweging op gang zoals bij de Genetische Manipulatie. In Frankrijk bestaat er al de groep PMO (pour Pieces et Main d'Oeuvre) Om dat men hun optreden vreesde, zijn de nanodebatten nu dus “opgeschort”.

Weer een, bijna ongelofelijke, illustratie van een opkomend fenomeen dat niemand weet te beheersen... En de overheid wordt weer aan alle kanten ingehaald... door hen die geld willen maken. Zie ook de financiële crisis... De zaak is op hol geslagen en niemand weet meer hoe te remmen. En de wal is nog lang niet in zicht om het zwalkende schip te keren.

WEBSITE: TIPS VOOR ZELFDODING

Eerst zou u eigenlijk ook het boek: *Le sentiment de la mort au Moyen-âge*, moeten lezen, dat de wetenschappelijke (historische) lezingen samenvat die op de Universiteit van Montreal in 1979 werden gehouden. Razend interessant om te zien hoe men rond 1500 omging met zoiets als de dood. Let wel: in die tijd was 40 jaar worden al een zegen en was je het hoekje om als je een gemene bacil tegen kwam of een stevig ongelukje. Om maar niet te spreken van gekeeld worden onderweg door struikrovers of in de vele oorlogen. De dood was erg dichtbij en iedereen stierf ook thuis... Behalve zij die geen huis (meer) hadden en die de ogen voor eeuwig sloten in een Hotel Dieu. Waar de paters en zusters met gebedeld geld de laatste zorgen verstrekten.

Dus de dood was een erg bekend iets... En de idee dat je een commissie moest oprichten om te bepalen hoeveel medische kosten en zorg je nog kon geven aan iemand met een dodelijke aandoening, was nog eeuwen ver weg. Deze commissies waren er al enkele, ook een in Nederland. Waar uit het advies voortkwam dat het uitgeven voor EEN jaar levensverlenging moest begrensd worden tot 80.000 €... Wist u dat? Overigens bestaat er op dit punt al jaren een praktijk in medische kringen... Het zou ook ondenkbaar zijn om die niet te hebben, omdat geld en middelen nu eenmaal begrensd zijn in de werkelijkheid. Vanuit maatschappelijke afwegingen....

De almachtige Kerk deed ook niets anders dan mensen aan hun dood herinneren en stelde dat het leven eigenlijk niks was slechts het gaan naar de dood en dan, *Deo Volente*, ook naar het hemelse paradijs... Of naar het helle vuur als je de Kerk en de Heer links had laten liggen..

Via het bovengenoemde boek nam ik ook kennis van een aantal geschriften over dood en hoe je daarop voor te bereiden, in de late Middeleeuwen. Een erg verspreid en geciteerd boek was dat met de naam: *Speculum*

de *ante moriendo* (van een onbekende auteur) , of, zoals het in het engels heette: *The Book of the Craft of dying* (ca 1496; Het boek over de kunst van het sterven!). Dat laatste werd vertaald in het Duits, Italiaans en ook Frans.

Een citaatje::

Have your life in patience, (leef uw leven met geduld,)
And your death in desire. (en verlang naar de dood).

En in het boek vond men veel over de emoties en de verleidingen (van de duivel!) en wat jezelf af te vragen in de laatste uren van je leven... naar de uitspraken daarover van St. Anselmus. Ook hoe te sterven als Jezus en welke geestelijke bijstand daarbij te verkiezen was. En ook de raad je dood tijdig voor te bereiden, om niet verrast te worden.

Andere aanbevelingen zoals:

De dood brengt je het heil; dus sterf blij.

Er verschijnen vele versies, met kleine verschillen, zoals het *Horlogium Sapientiae* van ene Caxton, dat ook veel advies bevatte voor je laatste biecht.

De dood was dus toen een goed verkopend artikel. En de opvatting was dat het leven niets anders was dan de dood zelf; het stervensmoment was enkel een kleine overgang. En het begin van het echte leven.

Verlaat het lichaam via je ziel door na te denken en te mediteren. Stuur je hart naar de andere wereld, dus naar de hemel, naar de hel of het vagevuur...Het leven is enkel de overgang naar de onsterfelijkheid..

De historici merkten op dat een toenemende belangstelling voor de dood vaak optrad bij het gevoel dat het einde van een beschaving nabij was of nou net in een tijd van grote veranderingen en vernieuwingsdrang.

Dit ter inleiding van het verhaal over een website waarop de moderne mens alles kan

vinden om uit het leven te stappen als het genoeg was of niet meer te verdragen is...

Zelfdoding komt in Frankrijk erg veel voor: met Luxemburg zijn de fransen europese kampioenen in deze akelige tak van sport. In onze buurt in Mormoiron, binnen een straal van 50 meter, zijn er in de loop der jaren (ik zeg het op gezag van betrouwbare dorpelingen-, zo'n half dozijn mensen vertrokken naar de eeuwige jachtvelden... de meesten schoten zich (en één eerst zijn vrouw), dood met ... een jachtgeweer. Dat staat hier bij iedereen in de kast... De anderen hingen zich op in een garage of schuur. Trieste werkelijkheid die wat moeilijk te begrijpen is als je buitenlanders hoort kicken op dat superweer hier... Zelden grijze luchten, veel zon en licht, dus waarom dan in een depressie komen? Dat is de nogal naïeve vraag die men zich stelt. U moet ook weten dat in Frankrijk euthanasie is verboden en dat er daardoor een complete euthanasie-industrie is ontstaan in Zwitserland. Net over de grens, full service voor de burens. Mooi hotel, advocaten/notarissen in de buurt en artsen en verpleging. Uk komt met de auto, zittend en u gaat naar huis in een kist. Of naar het crematiecentrum. Er is hier nu eindelijk wetgeving op dit punt in de maak..

Dan valt een advertentie van de NVVE (Ned. Ver. Voor Euthanasie) dus extra op hier, zeker als ze aangeven een website te exploiteren die "full info" geeft over dit onderwerp. Diverse methoden, veel medicijnen worden genoemd. Ze willen hiermee de gruwelijke methoden van voor de trein springen, ophangen of in brand steken (!) verminderen. Ze willen de medemens een waardig afscheid bieden, voor hen en voor hun nabestaanden, en, voor de hulpverleners!

De website is besloten: je moet eerst 17,50 € lappen en lid worden, om deze wijsheid tot je te nemen. Je moet ouder zijn dan zestien...

Op mijn leeftijd vertrekken mensen om je heen naar "de hoogten", dat is onontkoombaar. En daarbij ben ik het fenomeen euthanasie ook tegen gekomen in Nederland, waar dit wettelijk redelijk goed is

geregeld. Twee artsen moeten meekijken en het eens zijn met het voornemen van degene die wil vertrekken omdat zijn leven "uitzichtloos" werd... Uitzichtloos, dus. Door pijn, immobiliteit door te grote droefheid. Ik zag het ook al eens echt fout gaan: de arts die de euthanasie, die geheel was geregeld, zou uitvoeren, kon niet mer op tijd arriveren. En de betrokkene, een goede vriend, kreeg toch het einde wat hij niet wilde en zeer vreesde. Dat deed me enorm schrikken en beseffen dat je uiteraard afhankelijk blijft van derden...

Ik weet niet hoeveel mensen al, via het internet, de nodige medicijnen in de kast hebben: voor het geval dat... Er bestond zelfs een tijd lang een PC met een spuit eraan, die je kon huren. Je startte hem op, beantwoorde diverse vragen en tenslotte de laatste vraag: wilt u vertrekken? Bij antwoord "JA" zette de PC de spuit aan en de dood werd uitgenodigd. Dat kon je dus alleen doen, eventueel met hulp van iemand die je de spuit aanlegde. Wettelijk was er sprake van zelfdoding; niemand kon "schuld" oplopen. Nu zijn er de nodige medicijnen die helpen kunnen en die "gegarandeerd" goed werken: zonder veel pijn, narigheid op naar de laatste slaap. Humaan en gewild en autonoom qua beslissing en acties.

Er staan ook boeken over zelfdoding op de site, en de suggestie dat deze zelfdoding onnodig zouden bevorderen, wordt van de hand gewezen. Omdat het krijgen van bepaalde medicijnen even duurt etc. is het goed om via een boek je goed voor te bereiden. Zodat je vertrek niet ongewild toch nog een groot naar drama wordt... of dat je in leven blijft met een handicap extra. De voorlichting negatief noemen is een oude truc van notoire tegenstanders, die vaak niet met werkelijkheden spoort.

Ik denk dat , nu we zo oud worden, en dus zoveel narigheid kunnen tegenkomen op het moment dat je eenzaamheid groot geworden is, zo'n website in een behoefte voorziet. Het lijkt me een geruststellende gedachte, om de laatste uitweg bij de hand te hebben, en zo je vertrek voor je omgeving en jezelf tot een positief iets te maken. Te

demonstreren dat je begreep dat de dood vastzit aan het leven..

Tja, niemand weet ZEKER dat hij het zou kunnen als de nood aan de man komt. Dat blijkt op het moment zelf pas.... Maar het feit dat dit allemaal bestaat maakt voor velen, al lang tevoren, de kwaliteit van het leven al beter.

Let wel even op: uw levensverzekering keert niet uit.... Dus daar gaat uw dure premie! Voor de assuradeur bent u bij zelfmoord... gewoon niets meer waard! Pech voor uw erfgenamen dus. Tja ieder voordeel heb ook zijn nadeel niet? Dat blijft tot in de dood waar.

Leon, dec. 2009.

SNAKKEN WE WEER NAAR BINDING?

Binding is iets wat ons bij ons hele leven hoort: van moederbinding tot de finale ontbinding. Het leven lijkt wel een voortdurende afwisselingen van binden en ontbinden. Binden gaat soms vanzelf, moet soms ook bevochten worden en ontbinding idem. Want kennelijk is geen of onvoldoende binding, onprettig voor levende wezens. Het ontbreken van genoeg binding maakt ons eenzaam en zelfs ook bang. We willen ergens bijhoren, waar men onze kijk op het leven deelt, onze normen en waarden waardeert.

Daarom is het ook zo ontwrichtend als grote groepen mensen nog maar EEN ding "bindt" namelijk dat er nog onvoldoende onderlinge binding overbleef. Dan kom je uit bij zoiets als een protestbeweging, die op een bepaalde soorten van binding is uitgekeken, of die alle binding helemaal kwijt is en ronddoelt.

Vaak hoor je dat zeggen van een beweging als de PVV in Nederland. Het bindende element is dat men gefrustreerd en ontevreden tot kwaad is... Op een groep mensen met een "afwijkende" binding dus. Als dat steeds meer gebeurt in een gemeenschap van mensen gaat die kapot, en dan ontbindt ze uiteindelijk. Dan is "de boel dus niet meer bij elkaar" en men bestrijdt elkaar te vuur en te zwaard.

Dat soort situaties ontstaat nogal eens bij grotere veranderingen, die bestaande "normen en waarden" en dus daarop gebaseerde bindingen ter discussie stellen. Ze blijken niet meer te voldoen, ze lijken achterhaald.

Uit mijn vak, management consultancy, weet ik dat bijna elke groep met een sterke binding, die dus haar cultuur sterk en in grote eenheid beleeft, een "winner" kan zijn met veel succes. Maar omdat wat er om heen zit zelden onveranderd blijft, gaat hun sterke cultuur en binding soms tegen hun voortbestaan werken. Want ze pasten die niet op tijd aan om te kunnen doorgaan, ja om te kunnen voortbestaan. Vaak kwam ik op het moment binnen dat dit zich, (soms al veel te lang), voordeed. En zo ervoer ik dat bijna elke groep mensen de neiging vertoont als het ware vast te lopen in wat ze geloven, waar ze voor gaan, omdat dat op den duur niet meer past bij de veranderende omgeving. En dan moet er vaak snel aan een andere manier van voortgaan worden gewerkt, een andere vormgeving aan die binding, om finale ontbinding te voorkomen..

Dus lijkt het dus de kunst om wel voldoende binding te hebben in een groep en gemeenschap maar ook op te passen met een te sterke binding, die tot starheid, blindheid en onaangepastheid leidt. Tot wrijving met de omgeving, de andere groepen.

Een voortdurende "confrontatie" met andere N+W met groepen met andere binding is dus niet alleen een vaak voorkomend iets, maar zelfs een erg noodzakelijk iets. Je behoort als groep dus ook voldoende open te staan naar de omgeving om dit soort narigheid te voorkomen. En open staan is het omgekeerde dan "navelstaren".

Zo zijn hele beschavingen, soms van honderden jaren oud, verdwenen... gewoon in het niets opgelost. Romeinse Rijk, griekse beschaving, de franse monarchie, de communistische Sovjetrepubliek en (gelukkig ook) Nazi-Duitsland. Die laatste werd met geweld vernietigd door de "omgeving" omdat ze uiterst agressief het bestaan van (heel) andersdenkende groepen bedreigde.

.BIJ PROBLEMEN

**Ontstaan er technische problemen, sein ons dat meteen en we zullen trachten u te helpen. Aarzel ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij hebben ook nog een “oude versie”, die dus NIET in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe. Succes,
Theo Meeuws (technical editor) en Leon.**

.....
.....