



MEER DAN 220 LEZERS, IN 8 LANDEN
 TECHNICAL EDITING: THEO MEEUWS

SPEETJENSML@ORANGE.FR
 HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.FR

REDACTIONEEL



LEON



THEO

INHOUD

VOORAF

OPINIO EDITORIAL

COLUMNS

JACK'S CORNER
JOS'S CORNER
A CAMELEONS VIEW

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN

KORT IS HELEMAAL "IN"!
AFRIKA IS OOK ONZE TOEKOMST
KLIMAAT IS NU "HOGE POLITIEK"
HET EEUWIGE LEVEN IS NABIJ!

TECHNISCHE TIPS BIJ HET LEZEN

01

02

04

04

05

11

13

13

14

15

15

VOORAF

De tweede LP-OPINIO ligt voor u. Een experiment waarover we nog graag meer meningen vernemen. De columns zijn recht voor de raap en vlammen, zoals ook de repliek. Hopelijk daagt het ook U uit tot het Ventileren van uw opinies. Zonder valse schroom, met open mind en ten dienste van het afbreken van linke vooroordelen en gevaarlijke opvattingen, gestoeld op desinformatie of onwetendheid. Dat alles in het besef dat gelijk niet bestaat, maar nuance en begrijpen wel zeer nodig zijn.

Immers dat is HET kenmerk van wat wij "onze beschaving" noemen, die we nu dreigen te verliezen. Daarom rekenen we op uw bijdragen. Ook Uw opinie is waardevol. Dus veel lees en nadenkplezier!

OPINIO EDITORIAL

- OPPERBEVELHEBBER OBAMA NAM DE NOBELPRIJS VOOR DE VREDE IN ONTVANGST. En hij zond nog 30.000 soldaten naar zijn tweede oorlog. Hij sprak over de "rechtvaardige oorlogen", zoals ook de RK Kerk ooit de kruistochten noemde. Soms gaat dat over olie, dan over "fundamentele waarden" en dan weer over het

bezit van het Heilige Land. Geschiedenis kan ons veel leren en laten we hopen dat hij gelijk krijgt bij het Laatste Oordeel.

-IN KOPENHAGEN PROBEREN MENSEN DE KLIMAATVERANDERING TE STOPPEN. Wetenschappers beweren dat de mens daaraan de grootste schuld draagt. Daarom hebben velen, ook honderduizend betogers over de hele wereld, nu grote schuldgevoelens. En wat nu als de diagnose niet klopt? Gaan we dan alsnog al dat toegezegde geld besteden aan het voorkomen van de dodelijke gevolgen van een klimaatverandering die door God (lees de Natuur) zelf is veroorzaakt?

- OBAMA HAALDE EEN ZEPERD IN OOST-AZIË; IN DEZE REGIO VINDT MEN ELKAAR NU RAZEND SNEL, ONDER STRAKKE REGIE VAN PEKING EN MET UITSLUITING VAN DE VS. Een akeliger demonstratie van de herwaardering van Washington op de lijst der groten is nauwelijks denkbaar. Peking compenseert zijn exportverlies via zijn burelen, nu de VS ingezakt en vol schulden achterblijft. De verwaarlozing van deze regio in de era Bush wreekt zich ook hier. Het siert de gekleurde man, dat hij de moed niet echt verloor. En hij blijkt ook echt te kunnen slikken. Een les, vooral ook voor het Europese Westen... Morgen is dus al echt begonnen...

- DE SAUDI'S VECHTEN TEGEN DE SJIITISCHE OPSTANDELINGEN UIT YEMEN EN HUN SUPPORTER IRAN STEEKT BESCHULDIGEND DE VINGER UIT. De gordel van onrust, onderlangs de Sahara, van Nigeria in het Westen tot Somalië, wordt nog chaotischer nu deze religieuze broedertwisten er nog bij komen. Hamas, Hezbollah en Houti's onthoudt die namen.. En de radicalen lachen weer in hun vuistje: dit is HUN sport en hun voedingsbodem voor hun ideologie: de vernietiging van de westerse waarden..

- DE A-GRIEP LEIDDE TOT MASSA-VACCINATIES IN DE HELE WERELD. IN GROTE VERWARRING KOZEN MENSEN TUSSEN WEL OF NIET MEEDOEN. EN NU CIRCULEERT ER WEER EEN GOLF VAN NIEUWE BERICHTEN: OVER MUTEREN

VAN HET VIRUS, NARE BIJWERKINGEN VAN HET VACCIN EN OOK TEKORTEN AAN ENTSTOF. Deze pandemie wordt zo tot de spiegel van de staat van verwarring waarin we allen leven: angst, paranoïa, vooroordelen en geloof in charlatans leven alom. En hier bestaat geen enkel vaccin tegen... En wat vindt onze Geert er eigenlijk van? Waarom steunt hij ons nu niet in deze bange dagen? Of heeft hij mogelijk zelf de griep en verblijft hij nu onder de wol? En wat gebeurt er nu ook en ook gelijktijdig? Dezelfde overheid, die volgens sommigen in onterechte paniek handelde over de A-griep krijgt er nu ook van langs omdat ze de Q-koorts zeer onderschatte! Het wordt tijd dat we de parlementaire democratie afschaffen en een alleswetende theocratie installeren in het land. Uiteraard op joods-christelijke basis en met wetenschappers die onfeilbaar zijn. Kleinigheidje!

- PENSIONADOS UIT NEDERLAND, DIE ZUIDELIJK OVERWINTEREN, VINDEN GEEN HOND DIE HUN DAAR PRIKKEN KAN EN ROEPEN VAN VERRE OM HULP VAN DE MINISTER IN HET HAAGSE. Maar onze Klink is onverveerd en stelt hun voor de keus: óf u doet het zonder óf u komt terstond naar het veilige vaderland voor de spuit. Het virus kent geen grenzen, maar voor Klink ligt die al even ten zuiden van Den Haag. Die mondialisatie stelt dus ook al niets voor! In een wereld waarin de appels uit Chili naar Holland komen, is het "logistiek ondoenlijk" om wat vaccin naar Spanje c.s te kruien.

- DE KILOMETERHEFFING IS DE NIEUWSTE OPWINDING IN NEDERLAND, NADAT DE REL OVER DE "KOPVODDENTAX" WEG WAS GEZAKT. Immers, dat "staatskastje" in onze auto is erg link en zal ons nog verder knechten. Nadat we ook al werden gefilmd op straten, pleinen en autowegen, ons mobiel gekwetter werd opgenomen, onze mails werden gescreend, onze PC's vol zaten met spy-ware en elke betaling met plastic onze diepste geheimen verried... Het land heeft weer een iets om zich over op te winden: na de K-marokkanen nu weer eens de file-problematiek. Niemand kwam op de meest voor de hand liggende oplossing: die massa's immigranten moeten

gewoon naar huis terug! Hup, weg van die volle autowegen! Waarom durft Geert nu dat niet ook te roepen? Die files die komen OOK vooral van die immigranten. Natuurlijk!

- GEERT KREEG ER FLINK VAN LANGS, VANUIT EIGEN ZAK EIGENLIJK, DUS. EEN GOEDE ZAAK EN ZEKER OPNIEUW VEEL RECLAME VOOR GEERT'S ZAAK.

Het bedrijfsleven nam afstand, de eerste artiest zei publiek wat hij van zijn gedoe vond en er werd zelfs tegen de PVV gedemonstreerd! Dan ben je als stroming een beetje "arrivé", dus. MAAR: Hebben wij nou echt iets van Geert geleerd? Of is hij nu aan de beurt om iets van ons te leren? Of zijn we niet meer in staat van onze wereld te leren? Intussen blijkt hij een nogal erudiete broer te hebben, die de discussie met hem aangaat. En dat ook nog "en publique". Ze bevechten elkaar nu op het Internet. We krijgen dus onverwachte steun uit Geert's familie; zijn oudere broer kapittelt hem. Nadat hij voor de VVD in Venlo (!) zorgde voor een "vijandige" meerderheid... Omdat hij hier "zijn PVV" (letterlijk nemen svp) hier niet wilde laten meedoen. Geert krijgt nu zijn storm, omdat hij wind bleef zaaien en zelfs zijn broer zich nu over hem begon te schamen. Zo'n broer zou in een politieke partij van allure echt een goed figuur slaan en dan zou Geert als hulpje de haatfoldertjes kunnen uitdelen. En, onder bewaking, dat is duidelijk.

MAAR,

-de multikleurige bladerdekken der bomen verrukken en troosten ons, met hun kleuren van lichtgeel tot dieprood. Ze tonen ons, dat sterven mooi kan zijn als de verrijzenis ons maar gegarandeerd wordt. Hun aanblik lijkt veel mooier dan die van vóór de grote crisis ... Terwijl de primeur rustig voort fermenteert in dikke tonnen...

-Nicolas, onze factuur, scheurt blootshoofds door ons dorp, ondanks (of net vanwege?) de aankomende privatisering van La Poste. Zijn overtreding (geen helm) lijkt wel de uitdrukking van zijn nieuwe positie: er moet risico genomen worden, nu de almachtige staat zijn handen aftrekt van La Poste. En wie let er dan op een "casque" meer of

minder? Zelfs onze dienders laten hem nu maar begaan.... En we lijden allen met hem mee.

-De 600-jarige foire de Saint Siffrein was er ook weer in Carpentras. Het aanbod was nog mondialer, terwijl de standwerkerij onveranderd vaardig bleek te blijven. Deze massale uitverkoop van de creaties van onze dolle consumptiewereld in de straten van het oude Carpentras, bleek weer een feestje voor des huisvrouw's portemonnee.. Saint Siffrein zegt het ons: hoezo crisis?

-De winter viel at last echt in en gaf de Mont Ventoux zijn witte muts. De top is nu afgesloten om domme ongelukken veroorzaakt door onnozele toeristen te voorkomen. De sneeuwschonen en de ski's komen uit de schuur en we gaan genieten van de witte wonderse wereld. En van een warme rode wijn in Chateau Renard op 1500 meter. Terwijl de zonnestralen ons aanraken vanuit de lage winterse stand.

-Onze nieuwe burgervader zorgde voor een zeer mondaine kerstverlichting in ons dorp. Hij legt rotondes aan, laat het platanenblad wel 50 keer opruimen en toont nu met deze hippe verlichting opnieuw zijn moderne bestuursvisie. Hij zal in de boeken komen als modernisator, ook al zijn er nu al burgers die dol worden van die rotondes. Dat zijn onze conservatieven die het nooit zullen snappen.

COLUMNS

JACK'S CORNER

(RELIGIE IS GEEN WETENSCHAP
Reactie van lezer J. op de Column van LONE, zie beneden).

GELOOFSBELIJDENIS.

Vier vellen vol geloofszever dan moet je er wel het een en ander van weten. Meer dan ik al thans. Toch zal ik een kleine bijdrage toevoegen.

Geloof ontstaat door onwetendheid over, onbekendheid met en angst voor! Hierbij

kun je naar eigen behoefte invullen wat van toepassing is, maar angst voor dood of het hiernamaals voeren de boventoon. Kennen wij een beschaving die een grotere worsteling met het hiernamaals heeft geleverd dan Egypte? Een studie hierover is de moeite waard! Ook zij werden gedreven door *niet weten en angst!* Ze zijn de grondleggers van het één godendom dat door Mozes is geëxporteerd naar het Beloofde Land en daar de basis is gaan vormen voor enkele wereldgodsdiensten. En waar zijn al die ziertjes van voor die tijd gebleven. Allemaal ongedoopt! Dit gebeurde allemaal lang voor er pausen zijn uitgevonden! Het is dus behelpen in die tijden. Het vagevuur is pas van 998 na Xs.

De manier waarop de z.g. grondleggers de bevolking indoctrineren, impregneren en naar hun hand zetten met hun verzinsels, leer en dogma's, die vaak nergens op zijn gebaseerd, is algemeen bekend. Hel, verdoemenis, lijfstraffen of de dood zal bij afwijkend gedrag uw deel zijn, was aan de orde van de dag. Voorbeelden te over die je doen volschieten!

En dat is niet zo moeilijk bij een bevolking die onwetend en onbekend is. De mens achterlijk houden en de angst op zijn lijf jagen dat was en is de methode.

De politiek volgt ook heden nog de zelfde strategie! Ook om droevig van te worden! Het gaat de grondleggers, de geschiedenis bewijst dat, om macht en aanzien, afgedwongen door wereldlijke macht. Afwijkend gedrag betekende uitsluiting van het openbare leven. Machtswellust dus! Met uitwassen die de daver over je lijf veroorzaakten. Ik geef weer geen voorbeelden die voor het oprapen liggen!

Je hoeft alleen maar (mis)vormt te zijn in een christelijke parochie of erger op een door kloosterlingen geleid instituut op de middelbare school in de jaren veertig om dit te beamen.

De naam **kweekschool** heeft alles in zich en geeft alles weer. De leerlingen isoleren en indoctrineren dat is de methode. Laatst bracht ik een bezoek aan "Vogelsang" in de Eifel, in de jaren dertig de kweekschool voor Nazi-Junkers, de Nazi-wereld leiders voor het Duizendjarige rijk. We werden gegidst door een Belgische

militair die 35 jaar op Vogelsang was gelegerd. Zijn uiteenzetting was geweldig maar ook verbijsterend. De vergelijking met Rome en zijn geloofsinstituten was spreekwoordelijk.

Het is pas Napoleon die de scheiding van kerk en staat forceerde en doorvoerde, maar het blijft nog lang daarna door etteren. Toch hulde aan Bonaparte!

Helaas ontstaan er daarna politieke partijen met een geloofsgrondslag, door politici en de grondleggers toegejuicht en dat is pas ernstig. Het is dan ook beter het handelen van die partijen niet te toetsen aan die grondslag, om niet in tranen uit te barsten. Treurig dus! De combinatie politiek en geloof is wel het ergste wat de mensheid kan overkomen.

Nu wetenschap en techniek algemeen bekend is geworden, wordt langzaam maar zeker duidelijk dat het zootje nergens op is gefundeerd. Bij afgesloten bevolkingsgroepen zal het nog geruime tijd duren alvorens een en ander doordringt en algemeen bekend zal zijn. Dat is jammer!

Toen Champolion de steen van Rosetta ontdekte en daarmee de historie kon verklaren, heeft de clerus in Rome bij de franse regering hemel en aardebewogen om Champolion te beperken in zijn werk. Het bleek n.l. dat er geen zondvloed had plaats gehad doch een enorme aardbeving. Dat kon de paus, de onfeilbare, natuurlijk niet gebruiken!

En daar stond de clerus mooi te kijk. De Ark van Noach, twee giraffen, twee muggen, twee kevertjes, twee olifanten... Het is toch om je scheurbuik te lachen...Zijn er nu ook nog geleerden die zoeken naar de resten van deze ark?

De wetenschap trakteert ons tegenwoordig (Darwin) regelmatig op dit soort wetenswaardigheden, waar de "onfeilbare"en zijn getrouwen geen raad mee weten. En dat terwijl zijn clubje is gegroeid tot een wereldmacht, een multinational waar de wereld leiders maar moeilijk omheen kunnen. Het kan verkeren!

Wanneer de geschiedenis van de Roomse Kerk algemeen bekend zou worden, ons werd die zorgvuldig onthouden, dan kunnen we er toch niet omheen dat er sprake is van

een "schurkenstaat" of recenter behorende tot" de as van het kwaad". Er zal echter een soort Darwin nodig zijn om deze club voor de wereld eens in het zonnetje te zetten met een schrale wind.

Een gelooforganisatie kun je vergelijken met een politieke partij, een bedrijf of een stichting. Iemand neemt een initiatief heeft een goede babbel en pr èn heeft succes. Onmiddellijk stromen profiteurs, z.g. aanhangers en nietsnutten toe. Bij weinig tegenwind en goed geleid is succes verzekerd. De oorspronkelijke uitgangspunten zijn inmiddels naar de achtergrond verdrongen en daar voor in de plaats gekomen is: "ik zal handhaven ,met macht en aanzien, ten koste van alles". Immers eenieder van ons moet er beter van worden!

Eens, ik werkte in Brabant, woonde ik een lezing bij over acquisitie. Het was een vervelende weinig nieuws brengende bijeenkomst. Mijn baas een man van het Brabantse platte land ronde in zijn dankwoord af met:"Gullie kunt tur niksvan, gullie moe is kijke noar de twelf apostelen, wa die dur van gemakt henne!"

En zo is het ook! Goed verpakken die handel en de wereld gaat voor je open!

Lezer Jack.

*Beste Jack,
Ik weet dat diep uit je binnenste komt en dat er veel aanleiding bestaat voor zeer kritische twijfels. Maar ik meen ook te "proeven" dat jij de echte idee van ene JC, nog niet verpakt in macht en arrogantie zeer blijft waarderen. Het zou te tragisch zijn als deze idee mensen enkel aan zou trekken omdat ze angstig zijn. Ik denk dat mensen zich uit angst aansluiten bij de lokale macht, de meerderheid, want ze willen vooral veiligheid voelen. Dus ik geloof, mogelijk dus met jou, dat "het begrip van iets hogers dat ons elk afzonderlijk kan leiden" niet (meer) te vinden is in Kerken en religies. Die heeft de natuur waarvan wij allen een element zijn niet nodig. Wat geloven in "wat goed is" niet verbiedt en zeker niet onmogelijk maakt. Je zou ook ens naar Spinoza kunnen luisteren, die elke Kerk afzwoer en toch zocht nar ethiek en waarden. Die intrinsiek in de ons*

*omringende natuur te vinden zijn. Dank voor je openhartige belijdenis. Ik hoop dat de mijne, hier beneden je toch nog wat te bieden heeft.
Leon.*

JOS'S CORNER

OVER EEN VAKANTIE OP CURACAO

Een bezoek aan Curacao is elk jaar weer een aparte ervaring en bevestiging van wat je weet over hoe die samenleving in elkaar zit (en zo kom ik bij de bijlage van het bericht dat je me stuurde. Aanleiding van deze column. Red.) .

We wisten/weten al jàren dat het eiland wordt "beheerst" door een door en door corrupte bovenlaag van zo'n 700 mannen-/vrouwen. Zij hebben tot voor kort de ca. 1 miljard euro aan "ontwikkelingshulp" (want anders kan ik het niet duiden) die de Ne-derlandse belastingbetaler jaarlijks four-neert, onderling verdeeld maar aan die jatterij op grote schaal gaat eind volgend jaar een eind komen als het, wat ik maar noem, het nieuwe statuut van kracht wordt. "De duimschroeven worden aangedraaid", zo wordt dat door 48% van de bevolking tijdens het recente referendum uitgelegd en dat maakt dat de sfeer op het eiland t.o.v. de Nederlanders die daar wonen bepaald niet beter op. Ze hebben een nóg grotere hekel gekregen aan die "makamba's" die ze wel al meer dan vijftig jaar in leven houden want zonder Nederland was Curacao al lang een jungle geworden. Dat wordt gemakshal-ve even vergeten of weg geargumenteed met de opmerking dat ze daar wel recht op hadden/hebben onder verwijzing naar het slavernijtdperk. Dat soort verheffende drogredenen om hun eigen falen (ten principale is er niets opgebouwd) gedurende de voorbij 51 jaar te maskeren. Iedereen is vooral met zichzelf bezig lees: bezig om te overleven. Het eiland telt zo'n 40 nationaliteiten en ca. 30000 illegalen die allemaal hard aan het werk zijn in de bouw, onderhoud tuinen, golfbanen, huishoudelijke hulp, personeel in horeca, winkels, garagebedrijven kortom in alle commerciële geledingen van de samenleving. Dat moet ook wel want een sociaal

vangnet als in Nederland heeft Curacao natuurlijk niet.

Opmerkelijk veel Surinamers op het eiland zo weet ik van de vrienden bij wie wij logeerden en waarvan de mannelijke wederhelft op diverse locaties op het eiland bouwprojecten ontwikkelt/realiseert. Men is naast het overleven tevens met nog één ding bezig t.w. een partner met de Nederlandse nationaliteit vinden (bij voorkeur een blanke) en na de Nederlandse nationaliteit te hebben verkregen zo snel mogelijk naar Nederland te gaan want de Nederlandse nationaliteit op Curacao levert in die zin niks op dat je dan alsnog keihard moet joppen om de simpele reden dat op Curacao niets te halen valt ook niet al heb je de Nederlandse nationaliteit. Alleenstaande moeders, en dat zijn verreweg de meeste in die categorie, krijgen een zg. onderstandsuitkering van Naf. 450,= per maand (€ 170,=) en als je bedenkt dat de "boodschappen" ca. 20% duurder zijn dan op het vasteland en energie bijna drie keer zo duur dan is dat echte armoede. In vergelijking met de positie van de "onderstandstrekking" is hier iedereen, maar dan ook iedereen stinkend rijk.

Vandaar ook die tomeloze jacht op het Nederlands paspoort. Eenmaal in Nederland wordt het, begrijpelijkerwijs, een ander verhaal en dat is vanzelfsprekend niet typisch voor mensen die hun financiële geluk zoeken op Curacao en vervolgens naar het land van melk en honing afreizen want als dat laatste het niet zou zijn zouden ze zeker niet komen naar deze speldenprik op onze planeet, Nederland geheten.

Vandaar ook, en dan haak ik weer in op jouw verhaal over de integratie, dat het drama van onze multi-A-culturele samenleving veel verder strekt, zoals altijd mijn stelling is geweest, dan die enkele honderd duizenden Moslims binnen onze landsgrenzen die er desalniettemin in slagen om een zo intens negatief over zichzelf af te roepen.

Tot mijn niet geringe verbazing, alhoewel, eens moest het er toch wel van komen, kreeg ik recentelijk onvoorwaardelijke steun uit onverwachte hoek van Min. van der Laan die expliciet "bekende" dat zijn clubje toch wel ernstig tekort waren geschoten (of woorden van gelijke strekking) bij het integratieproces van de afgelopen 35 jaar. Goh

dacht ik, nú al?! Nou Leon, je hebt vast wel kennis genome van van deze schaamteloze vertoning en ik hoop dat die club door de kiezer passend zal worden beloond voor zoveel onverantwoordelijk gedrag.

Onbegrijpelijk vind ik het daarentegen dat zo'n minister nóg meer geld wil uittrekken voor het in gang zetten van een proces dat enerzijds heeft aangetoond gedurende 35 jaar totaal te hebben gefaald en anderzijds de betrokkenen zelf niet de interesse resp. het nut/noodzaak hebben ingezien om je uiterste best te doen om "mee te kunnen doen" in het gastland. In die categorie allochtonen moet je geen gulden laat staan een euro willen investeren. Waar je wel geld in moet stoppen is, om na de bekenenis dat je als ontvangend land gedurende tenminste 35 jaar hopeloos hebt gefaald en je nu met honderd duizenden mensen zit opgescheept die niets kunnen (spreken de taal niet eens) als ze al wat willen, enkele miljarden euro's uit te trekken voor het repatriëren van die categorie die met het geld dat ze meekrijgen probleemloos kunnen overleven in het land van herkomst. Wie nu nog, na drie generaties, moet integreren heeft wat mij betreft de boot definitief gemist. Mensen die anno 2009 nog binnen komen hoef je nauwelijks nog te integreren vide de (taal)cursussen die in het land van herkomst gevolgd/afgelegd dienen te worden.

Bovendien zou het een uitgelezen kans zijn om al die (verwende) Nederlandertjes (zo'n 1,5 miljoen) weer actief in hun land te laten participeren al dan niet na een verplichte omscholingscursus. Voorlopig hebben we naast alle werkschaffingsbaantjes (o.a. Melkertbaantjes) zo'n 650.000 werklozen resp. mensen te werk gesteld in werkverschaffingsprojecten waaronder niet gerekend de ca. 100.000 ambtenaren bij het Rijk en Lagere Overheden die blijkens een door voormalig kamerlid Eerdmans ingesteld onderzoek volstrekt overbodig zijn. Een ambtenaar in die categorie had voor zijn soortgenoten zelf de naam "uit het raamstaanders" bedacht! Dat is nog eens humor. Neem daarbij de 650.000 mensen die weliswaar in de WAO zitten maar gewoon aangepast werk kunnen doen dan komt de "noodzaak" van deze onvolprezen multi-A-culturele samenleving te ontvallen.

Helaas hebben we iets te veel geld en wordt ook dat probleem opgelost want Min. Van der Laan c.s. is kennelijk een andere mening toegedaan en vindt de 5 miljard aan ontwikkelingshulp die Nederland jaarlijks, en dat blijkbaar gezien de resultaten, al jaren lang weggooit in een even bodemloze als oncontroleerbare put, niet genoeg en plakt daar jaarlijks nog eens een slordige 25 miljard euro aan vast als verkapte ontwikkelingshulp in eigen land om dat drama van die mislukte multi-A-culturele samenleving in stand te houden. Slecht idee lijkt me en die mensen kunnen daar zelf ook niet enthousiast over zijn nu toch één van de hoofdoelen is om met behoud van (gedeeltelijke) uitkering na je 45^e jaar terug te kunnen gaan naar je land van herkomst waar hele volksstammen allochtonen hun, tenminste, tweede huis hebben zo moest van der Laan ook bekennen tijdens het debat. Ik dacht nog: je weet het dus wel maar houdt gewoon 35 jaar je kop met hartelijke dank aan de Nederlandse burger/belastingbetaler. Van der Laan heeft die leeftijd nu met 10 jaar opgetrokken??? Weer een domme en visieloze beslissing om mensen die al meer dan geruime tijd (tenminste 25 jaar) hier wonen en niet werken, niet opgeleid zijn, niet de taal spreken in dit land te willen houden. Die mensen zijn tenminste 50 jaar en zelfs met een omscholing (illusoir) nooit meer aan het werk komen.

Overigens Leon, als je een meer dan interessant alsmede ontluisterend boek wilt lezen over de zinloosheid van 40 jaar zg. ontwikkelingshulp moet je het boek kopen van Dambisa Moyo, een dame geboren en getogen in Africa, geheten: doodlopende hulp (waarom ontwikkelingshulp, zoals tot nu toe verleend, niet werkt en wat er wel moet gebeuren.) Misschien heb je haar een paar maanden geleden gezien bij Pauw en Witteman waarbij ze de conclusies uit haar boek kwam toelichten en tevens gehakt maakte van Min. Koenders van Ontwikkelingssamenwerking. Een prachtig voorbeeld van het enerzijds aan de kaak stellen van alsmede de noodzaak van het beëindigen van ziekelijke positieve discriminatie en anderzijds een afrekening met de dubieuze wijze van voorlichting (lees: voorliegen) van "de Nederlander" over het nut resp. de noodzaak en vooral

fantastische vorderingen die we hebben gemaakt m.n. in Africa. Afghanistan is het nieuwe project waarmee de burger voor de gek mee wordt gehouden cq. probeert voor de gek te houden maar dat wil gelukkig niet echt lukken (trouwens lees het artikel over de rol van Obama in het NRC van gisteren: "De nieuwe oorlogspresident") En wat dat "jungke oet Venlo betref", zoals ik, nogmaals, altijd al heb gesteld is het Moslimprobleem slechts een, weliswaar een van de meest bedenkelijke, onderdelen van het probleem van de multi-A-culturele samenleving. Met de remigratieregeling zoals zojuist aangegeven los je dat probleem grotendeels op. Kost een paar centen maar dan heb je ook wat en wat minstens zo belangrijk is: IEDEREEN is blij!! Turkije doet trouwens en gelukkig tegelijkertijd al aardig z'n best om de onwenselijkheid van die club in ons land verder te internaliseren in de geesten van gewone Nederlanders door Wilders niet toe te laten en dus impliciet ook de rest van de delegatie die van plan was om dat land te bezoeken. Ik juich dat toe omdat dat alsmaar verder islamiserende land daarmee te kennen geeft geen land te zijn waar de democratische waarden met grote hoofdletters worden geschreven en zichzelf in alle opzichten diskwalificeert zeker als het gaat om lid te mogen worden van de EU. Als Erdogan zo doorgaat zie ik op afzienbare tijd het leger weer de macht grijpen om de seculiere waarden van Atatürk waarop Turkije toch gebaseerd schijnt te zijn terug te brengen, althans dat las ik vorige week in een artikel in het NRC.

Ja Leon, wat dat betreft is het fenomeen van de Islam bij jullie in Frankrijk van een totaal andere orde. "Jullie" hebben dat voor hetzelfde geld mee-geërfd als relikwie uit "jullie" koloniale verleden toen jullie zo nodig **daar naar toe moesten**. De Islam is bij jullie om die reden veel meer een verschijnsel van alledag zoals dat al gezien het koloniale verleden vele tientallen decennia deel uitmaakt van het dagelijks leven in Frankrijk. Zoals je weet is dat bij "ons" gelukkig niet het geval en zijn die mensen hier naar toe gekomen. Wij hebben historisch gezien dan ook helemaal niets met het gedachtegoed (ik zal mij onthouden van het gebruik van adjectieven al kost dat moeite!!) van die club

en daarom kunnen en willen wij daar ook steeds meer en vaker afscheid van nemen. Het past en hoort ook niet in onze cultuur niettegenstaande de uitputtende pogingen van lieden die, inmiddels, tegen beter weten in geen lering noch konsekwenties willen/durven trekken door ronduit te zeggen dat wij deze club niet willen.

Wij hebben weer andere dingen. Wij zitten opgescheept zitten met de burgers van onze "Overzeesche Rijks Gebiedsdelen" als koloniale erfenis maar dat is niet zo erg want die zijn overwegend katholiek en opgevoed met het Westers cultuur- en gedachtegoed. Hebben die Hollanders destijds toch nog iets goeds over weten te brengen. "Jullie", Fransozen hebben daar kennelijk toch een steekje laten vallen in Algerije en Tunesië..... Maar zoals gezegd wij hebben weer "andere dingen" zoals van 't Hek ooit eens uitsprak in één van z'n conferences maar dat ligt een stuk eenvoudiger.

Trouwens, "jullie" hebben je laïcité. Ho ho, zou je in mijn douce France niet mogen zeggen dat die Islam ten principale een stupide achterlijke sekte is? (moest er even uit Leon; kon het niet laten) Het is "jullie" president die de boerka in z'n algemeenheid en dus tot **verboden** (carnavals)gewaad heeft verklaard. Hier mag die gekkigheid nog steeds alleen niet bij het uitoefenen van een(publieke) functie. Nee Leon, "jullie" in Frankrijk zijn veel strenger to.v. die club in het bijzonder en de multi-A-culturele samenleving in het algemeen.

Laten we d'r maar eens een vrolijke slinger aan geven. Na ruim twee weken bezoek aan Curacao gaat dat ook een stuk gemakkelijker. Het is dat het zo klein is maar er waren momenten dat ik dacht: ik wil blijven. Toch weer een beetje aan het werk in de advocatuur want soms knaagt het wel en ook toen we daar waren en een middag zittingen hebben gevolgd, oude collega's, rechters en officieren hebben ontmoet dacht ik 's-Avonds: Noa, wat zal ik doen maar weer terug in de beschaving heb ik het idee maar laten varen. Trouwens, Yvonne zou toch niet meegaan en dat ben je al gauw klaar.

Tot slot, het huis dat we zouden bekijken in Midden Frankrijk is op 11 november jl. verkocht. Er is nog een beetje hoop als die

kopers vóór 1 maart a.s. een aantal zaken niet geregeld krijgen maar ik reken daar niet op maar hoop stilletjes nog een beetje.

Jammer maar het is niet anders.

Het is weer een epistel geworden.

Hartelijke groeten,

Jos

Beste Jos,

Dank voor je inzending!

Een pakkend verhaal van een betrokken iemand; waarin spijt doorklinkt door tussen de forse zinnen Een "lost paradise"? Want je houdt van dit land, weet ik.

Tja, je lijkt nog erg weinig op van der Laan, die nu "eindelijk" bekend dat zijn clubje het wat verkeerd heeft gezien, vroeger. Overigens met nogal wat coalitiepartners die het 50 jaar ook niet altijd oneens waren of het "gedoogden".

Je analyse lijkt als twee druppels water op die van mijn franse burens, twee "pied noirs" die in 1962 uit Algerije werden gegooid na 150 jaar Frans koloniaal bestuur. Hij geeft mij ook zijn clubtijdschriften, die vol staan met afkeer van die stomme De Gaulle en de lof zingen van de fransen en Spanjaarden die het land zo hoog opstuwden. En janken over het droeve lot van Algerije nu. Ik vertelde hem van mijn nogal verbazingwekkende reis in het land van de K-marokkanen... die me een maatschappij toonde die me in positieve zin me echt verbijsterde. Een volk dat zich uit de naad werkt om het debakel te voorkomen: zeer indrukwekkend! En bloody westers: het zuipt en het hoert daar veel en ook openlijk. Ondanks Allah lijken ze dus erg op ons. Lijkt ook wat op Tunesië. Maar in NIETS op Algerije...

Hoe dat kan? Mijn wijze pied noir weet het ook niet, maar werd wel wat boos toen ik hem voorhield dat de fransen in Tunesië en Marokko maar erg kort de baas waren. Veel korter dan in het buurland Algerije waar het corrupt en armoe troef is, en de fransen 150 jaar de baas waren. Zelfde berbers, vol met moslims en toch ZO anders... als in Marokko en Tunesië. Hij probeerde me krampachtig uit te leggen dat DEZE arabes/ muselmans echt intrinsiek niet deugden en de "burens" wel. Ik geloofde er geen fluit van, dat snap je wel. Hij was het overigens wel

eens met mijn oordeel over Marokko; waar hij vaker op bezoek was.

Als ik je relaas over Curacao lees, dat ik zonder meer feitelijk geloof, dan bekruipt mij weer dat (witte) superioriteits uitgangspunt: WIJ deden het goed, WIJ deden het VÓÓR en zij zijn dom en corrupt gebleven. Tja dat beetje slavenhandel, dat stevig profiteren van ons dat was "gewoon in die dagen". Nu zij dat ook doen, over onze ruggen, deugt het natuurlijk van geen kant. Jos je slaat een hele geschiedenis over die zich NU nog wreekt in Afrika en Midden-Amerika. China en Zuid-Amerika zijn er langzamerhand uit en leren ons nu hoe ONS spelletje werkt. Daar lukte onze "opvoeding" wel dus.

Ik zeg niet dat wij witten dat allemaal uit smiechtigheid deden, al kan niemand die Indonesië van toen kende, ontkennen wat er de facto daar gebeurde aan keiharde verrijking.. Nee Jos, we vergisten ons toen ook al en uit arrogantie, gevoel van superioriteit dat, nu weten we het, blind maakt. Net zoals we het wel effe zouden regelen met de integratie van allochtonen die we massaal binnen lieten (cq haalden). Kleinigheidje: effe wat geld er tegen aan, wat cursusjes en klaar is de nieuwe ALLOCHTOON. Groot simplisme, wat jij ook aan de kaak stelt in je eerdere analyses. En NU in Curacao is het daar NIET ook zo'n zelfde misverstand geweest? Daar waren wij toch ook DE BAAS en deden daar toch ook wat we deden en nalieten? En WEER lukte het ook daar niet?

Zou dat toch niet OOK kunnen duiden op een enorm achterlijk idee over hoe om te gaan met grote cultuurverschillen? Met het tonen van TEVEEL arrogantie en onnoze-lheid onder het simpele motto: ik doe het EEN keer voor en dan ben jij, gekleurde medemens, aan de beurt. Hebben WIJ in het westen dat ook zo ondergaan? Ik dacht echt van niet. Zie onze historie (incl. 40-45)

Nou nog even een grapje: hoeveel koloniale spraken eigenlijk de taal van het door hun bezette land? Wij leerden ze ONZE taal daar toch wel even en hun cultuur (Indonesië was/is 100% moslim), maar dat interesseerde toen daar niemand een fluit toch? Nu snappen we hun geloof toch nog steeds niet. Achterlijk? Wie dan eigenlijk?

Ik besprak het boek van de afrikaanse econome, die schrijft dat die "witte methode" van ontwikkelingshulp echt nooit werkte, al in de vorige LP. Zij bewijst dus dat wij, de witten te stom waren om te snappen wat je WEL moest doen. Niet enkel de PvdA, nee alle westerse landen en politieke partijen. Wat een rundervolk dus, als ik het even analyseer in JOUW termen. Het echec van het witte denken en de lof van de huidige chinese methode in Afrika! Want dat schrijft zo ook! Niet lullen over moord en doodslag, gewoon omkopen met een spoorweg en dan alle schaarse grondstoffen naar Peking. KOLONIALISME zonder bezetting Jos. Ik ben blij dat je het boek ontdekte. Het gaat dus ook en vooral over ons en AL ONZE VOORVADEREN... En daar ben jij nu blij mee? Dat is pure winst.

Dat boek had de VVD moeten schrijven met een voorwoord dat heette: MEA CULPA! Beste Jos, gelukkig schrijf je nu dat het stoute marokkaantjesprobleem dat Wilders zo fors aankaart, niet zo heel erg is. Maar nog steeds hoor ik je niet over het dreigende VERGRIJZINGSPROBLEEM in het westen, ook in Nederland! En ook niet over Japan dat daardoor in een HOPELOZE deflatie-spiraal is gekomen die niemand gestopt krijgt. Staatsschuld nu al 200% van het BNP (!!). Dit glorieuze industrieland van eergis-teren, zakt bloedsnel in een groot gat. Ook hoor ik je niet over voorbeeld twee: Duits-land met een desastreus geboortecijfer en een aanrazende vergrijzing. Ons voorland Jos. Beter gezegd jouw voorland, want Frankrijk heeft het probleem NAUWELIJKS. Vooral ook door ook de stevige immigratie!

Beste Jos, je oordeel over ca 2/3 van de mensheid is echt schokkend. Jouw opinie wordt nog maar gedeeld door ca 450 miljoen europeanen, de rechtsradicale russen (corrupt als de neten) met ca 100 miljoen (ook sterk zakkend en oud), en het blanke deel van de VS (binnenkort een minderheid) van ca 150 miljoen zielen. Dus straks zijn wij de witten ca 2/9 = 20% van de wereld. De rest is gekleurd en een groot deel is zelfs erg donkertjes: nu nog ca 1,3 miljard, maar beste Jos, over 35 jaar komen er 3 miljard bij! De zwarten in Afrika en, nondedju, ook enorm veel moslims in het

MO en Zuid-Azië. En dan zit je met die ruim 2,5 miljard achterlijke moslims en ca 2 miljard zwarte corrupte dommerikken in een landje van 15 miljoen (0.001%) dat niemand nog een bal interesseert. Daarbij tellen we dan ook de 1,3 miljard chinezen, die (gelukkig voor jou) ook slinken vanwege hun 1-kid policy. Wat zal het dus gezellig worden als JIJ gelijk zou hebben.

Jij en ik straight en wijs, en de rest: slampampers, corrupte rotzakken. Stinklui en met een achterlijk geloof. Wij de laatste der Mohikanen, die in de afgelopen 250 jaar een GROTE verantwoordelijkheid droegen op deze aardkloot. Proficiat dus, wat een echt fantastisch resultaat.

En nu nog steeds geen enkele deernis en inkeer? Als ik een van HUN was, zou ik je nog wel krijgen over een paar jaartjes! Beste Jos, ik chargeer de conclusie even fors, want jij ontkent opnieuw de door mij genoemde en verifieerbare feiten. WAT moet Nederland nou op de eerst plaats volgens jou dan doen? Immigranten eruit en geen meer binnen laten?

Wel Jos, ik ga de mensen die dat echt denken, straks niet de kont afvegen als ze ziek en zwak zijn. Laat dat Wilders en zijn PVV maar doen dan of zij die hem steunden. Ik mot die dommigheid niet, dat weggijken van wat er ECHT gebeurt. Dat is pas "een beetje achterlijk" toch?

Kijk eens goed naar Obama, die de Nobelprijs voor de vrede kreeg omdat hij modest, niet-arrogant en met compassie reageert. Na de botte bijl en de arrogantie van Bush, achterlijkheid zeg ik, die ons allen in de ellende stortte. HET bewijs dat arrogantie short term een beetje werkt en long term tot katastrofes leidt. De kunst is niet de rechter en de baas te spelen, maar om iets OP TE LOSSEN! De boel NIET uit elkaar te spelen... zoals ook de burgervader van Marseille regelmatig zegt!

Nederland maakt zich internationaal belachelijk met zijn onbeschaafde gedrag. Na de drugs nu de lompeid, denkt men hier.

*Without any hard feelings, maar met echt gemeente, klimmende zorg, groet ik je! Tot gauw, mijn beste Jos.
Leon.*

A CAMELEON'S VIEW

HET WOORD VAN GOD... (Credo van een (nog) ongelovige)

Toen ik klein was, leek alles eenvoudig: toen was er enkel de God van mijn ouders. Tot de pastoor op zijn damesfiets, van de Rijksweg afdaalde naar de lager gelegen Stationsstraat in het dorpje Beek. En mijn vader verbood, dat ik nog eens mee zou gaan met de buurkinderen naar hun protestante kerk; naar hun Zondagsschool. Naar die leuke dominee met zijn chocolademelk. Dat was nog eens een echte kerk, dacht ik altijd. Gelukkig was mijn vader een beetje, zoals ik ook geworden ben. En hij zei tegen de zwartrok, dat hij de bijbel anders had begrepen en dat ik dus gewoon verder mocht spelen en meegaan met onze protestante buurkinderen. Immers wij woonden gewoon "toevallig" naast twee protestante families, waarvan eentje de protestante kostersfamilie was. Daardoor mocht ik naar die zondagsschool, snap ik nu pas.

Zo ontdekte ik op mijn achtste of zo, dat er NOG een ander soort God moest zijn, die van de buurkinderen. Met een apart kerkje, erg klein met een heel aardige pastoor die zij dominee noemden. Daar begon dus de verwarring; twee keer een God dus? En kenden die elkaar dan ook? Nou en of, weet ik nu. Immers eigenlijk was het dezelfde, maar toch wat "gespleten", omdat de eerste christenen er een zwijnerij van hadden gemaakt. De vroegere pastoors hoereerden er op los, hadden overal kindjes gemaakt en de wijn was ook al niet veilig bij ze. Zo kregen we de God van de protestanten. Want zij PROTESTEERDEN tegen de verwildering en de verlaten van de eerste God. Ooit woonde ik ook in Bennekom, in de bijbelbelt. Niemand had mij daarvoor gewaarschuwd... Daar ontdekte ik de 21 (!) protestante kerken die daar waren... Ook alle van dezelfde protestante God? PLUS artikel 12a en MIN artikel 22c enz., de verklaringen van hun verschillen deden me duizelen. Het waren een soort sekten, die ruzie kregen over wat hun God nu eigenlijk van hen wilde. Ook toen kon ik God niet gewoon even opbellen en hem vragen hoe het nou eigenlijk zat.. Ik maakte in dat dorp dus enkele ernstige fouten, dat begrijpt u.

Op een echte winterse zondag spotten wij water in de straat, zetten twee luidsprekers buiten en gingen schaatsen op de bevroren Julianalaan. Tot er een zwart geklede mijnheer kwam, met een uiterst ernstige blik, die me uitlegde dat het zondag was... wat ik best wist natuurlijk. Maar ik wist (nog) NIET dat je op zondag niet mocht lopen en laat staan zou mogen schaatsen... Wat een sof dus! Alweer een andere God? Een strenge neef?

Ik was "mijn" oude God al lang daarvoor, in 1960 in Eindhoven, kwijtgeraakt. Na 4 maanden, als een "op kamers" wonende student. Ik besloot daar gewoon niet meer ter kerke te gaan en af te wachten wat de vreselijke straf van God zou worden... Na een jaar wist ik dat hij me was vergeten en erg compleet ook. Dus ik was vanaf dat moment zonder een God en een echte heiden dus. Een studentenpastoor, een echte jezuïet, deed nog wat slinkse pogingen om me voor de oude club te behouden. Maar hij was een te vrolijk type al deed hij zijn uiterste best. We waren zelfs ooit samen op een nacht op het politiebureau op de Grote Berg in Eindhoven. Want we hadden, nogal volgeladen met bier, gevaarlijke dingen in de stad gedaan. Hij was zo tof dat ik weer aarzelde over dat geloven, zijn God was misschien leuker. Maar Pater Bouwman, zo heette hij, reed kort daarna met zijn Dafje tegen een brugpijler en vertrok voor eeuwig naar zijn God, zonder zijn werken te hebben kunnen voltooien aan mij.

Verder kwam ik mijn vroegere God nog een enkele keer tegen op bruiloften en begrafenissen. En ook daar bleek zijn familie erg gedifferentieerd te zijn.. Toen mijn moeder was overleden, was er de dag voor haar begrafenisviering in de mooie basiliek van Meerssen, een gebedsavond waar veel familieleden verschenen. De arriverende familieleden werden in de donkere kerk natuurlijk begroet en er werden veel handen geschud, die ik jaren nooit meer had beroerd. Tot er een zwart geklede mijnheer, met witte, wilde haren (nee niet Wilders grootvader!) uit een deur kwam rennen en ons bezwoer dat we onze mond moesten houden in "Zijn" kerk... Weer een variant van mijn oude God, die zelfs familieleden verbood om elkaar te begroeten. Het was een adept van een bisschop, die later naar

het koude IJsland is verbannen om wat af te koelen. Hij diende daar de God van de eskimo's. Zonder twijfel de ijzige God. Deze gebeurtenis herinnerde me aan "mijn" vroegere, harteloze kerk met veel regels en zonder enige merkbare liefde. Zelfs zonder een spoor van naastenliefde, dacht ik. Zo ging het leven zijn gangetje en ik vergat God en zijn dubbelgangers compleet. Maar in mijn nadagen, kwam er gedonder in het westen met moslims, die hun God, neef Allah kennelijk, sterk aanbevalen. In zijn naam moesten vrouwen in tenten met een kijkgordijn lopen en mochten ook de twin-towers worden neergehaald, met 3000 mensen er in. Dat was weer eens een andere God, die ook al meerder fanclubs bleek te hebben: sjiieten, soennieten en ook soefi's, een zachtere en mystieke variant. Vervolgens kwam ik Allah's volgelingen tegen in een kersengard in de Provence, waar ze als goedkope arbeidskrachten werkten. En ik sprak vrij met hen en ontdekte dat ze niet allemaal knettergek waren. Wat op een reis door Zuid-Tunesië, en zeer recent op een vakantie in Marokko, voluit werd bevestigd. Zelfs Allah had dus vele derivaten, met totaal verschillende ideeën over wat hij van zijn volgelingen wilde.. Omdat ik nogal vroeg met pensioen ging, las ik op hogere leeftijd de Koran en ook nog maar eens de Bijbel... En ontdekte tot mijn schrik dat het maar de vraag was wat de auteurs (allemaal namens hun God natuurlijk) hadden bedoeld met hun vele woorden. Intussen was de religieuze strijd in de wereld opnieuw fors losgebarsten: taliban, Al-Qaida, de mollah's van Iran, alles kwam voorbij. Ook het westen met veel soldaten, waarvan velen ooit nog geloofden in de God van de Kruistochten uit de 13^e eeuw, verloren hun levens in een herhaald "godengevecht". De djihad heette dat nu weer, en ook Obama noemde het in Oslo de rechtvaardige oorlog. Opnieuw ging het over de vraag wie HET gelijk aan zijn kant had. Het bloed vloeide weer rijkelijk, en ik wist al te veel te veel van de ELF bloedige kruistochten tegen de heidenen, De eerste tegen de zuid-franse catharen die genoeg hadden van hypocriete pastoors en de volgende tegen de moslims die het Heilige Land hadden ingepikt (dus niet om olie!). Alles is maar 1000 jaar geleden. Het werd nog verwarrender

voor me, toen ik zag hoe Amerikaanse joden op de West-Bank, weerloze Palestijnen verjoegen uit hun huizen en op hun grond klandestien hun huizen neerzetten. In naam van hun GOD. Immers, het was het aan HUN beloofde land, volgens weer een andere God?, die zij Jaweh noemden. Was hij niet de God van ene Jezus Christus, die later de zoon bleek van mijn God. Nee, nog ingewikkelder, hij bleek namelijk zelf OOK nog God de Zoon, geboren uit een maagd. Van allen die ooit tot mij spraken over God, was voor mij Spinoza degene, die ik na dit alles het beste begreep. Zijn God leeft niet in hemelen en bestiert ook helemaal niet ons leven, zei hij. Zijn Opperwezen was gewoon de Natuur, waar we zelf een deel van zijn en die "regeert" over ons, en niets en niemand anders. Met deze "God" leven was voor hem: de mens accepteren als een impuls-gestuurd wezen, dat via studie en eruditie moest komen tot begrip en een verantwoorde beheersing van zijn woelige, chaotische binnenste. Hij vond dus "zijn ware God", en maakte zich na zijn excommunicatie uit de joodse gemeenschap van Amsterdam, nooit meer druk om kerken en religies. Hij leefde verder opgewekt, zeer tolerant en vooral met passie voor het leven zelf. Een groot voorbeeld voor elke echte christen (volgeling van de profeet JC), denk ik..

Nu, we schrijven bijna AD 2010, vechten Allah's volgelingen onderling in Gaza en elders, vecht Allah tegen Jaweh op de West-Bank, Eist de christengod dat we de volgelingen van Jaweh in bezet gebied helpen, en neemt de Paus, die de andere God vertegenwoordigt, stellingname tegen de ont-aarding van de volgelingen van Allah en Jaweh. Terwijl zijn priesters nu opnieuw gewikkeld blijken te zijn in grote schokkende pedofielie schandalen.

Ik voel me daarvan nu geen deel meer, want ik vond helaas geen andere God, die het me allemaal zou kunnen uitleggen. Ik weet nu dat ik nooit HET antwoord zal krijgen, want een "echte" God zou al lang zijn vertrokken naar betere werelden en/of hemelen. En van geen enkele bestaat er een 06-nummer. Dank zij Baruch Spinoza blijf ik dus gewoon blij achter, zonder een orthodoxe God en blij levend in onze Natuur. Mijn zoektocht leverde dus toch wat op. Ik weet nu, dat je ge-

woon moet doorgaan met willen begrijpen van de wereld, tolerant zijn, en met studie van de natuur (= wij allen....). Tot de natuur ook mij roept en alles gewoon verder zal gaan zonder mij. Wat van me blijft is dan wat ik deed en dacht, voor zover mensen die mij kenden dat interesseerde en ze niet (gaan) lijden aan Alzheimer.

En ook daarom schrijf ik met plezier in "mijn" Le Provençal. Mijn bescheiden geloofsbelijdenis. Die geen andere God ziet dan alles wat om mij heen is. En wat ik hoor te begrijpen en te beschermen. Ook tegen godsdienst-waanzinnigen.

Lone, dec. 2009.

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN

KORT IS HELEMAAL "IN"

Het onderwerp is wat link in een krantje als LP, wat niet zelden langere verhalen bevat. Maar het valt niet te ontwijken: kort is, lijkt het gewoon helemaal in! In de communicatiesector zie je: Web, tweet, blog, clip en poke... Ze staan in dezelfde rij als: cool, hip, cute, etc. Het aforisme is dus stevig onder ons.

Vertellen, storytelling, is dus .. echt uit. Op het Internet is nog maar 5% van de artikelen boven de 1000 woorden, en om diepere concentratie terug te vinden tijdens schrijfwerk heb je, na een verstoring, 24 minuten nodig! Dat bleek uit recent onderzoek van Microsoft....

Zijn we in een "flux-maatschappij" aangeland, waarin communicatie "kort en oppervlakkig" moet zijn om nog enige impact te hebben? Want we bezondigen ons er (bijna) allemaal aan: de gewone burger, de media, de politiek, iedereen doet mee. Het komt niet door de technologie, nee, de technologie volgt ons in onze verandering... Dus dat het, als oorzaak, SMS-jes en tweets zou hebben is nogal aanvechtbaar. Deze zaken werden nu net populair omdat WIJ ze "nodig hadden/hebben". In de VS werd nu bij MIT een Centrum voor de Vertelling opgericht. Waaraan ook Hollywood (artiesten, scenarioschrijvers en producteurs) meedoen. Want Hollywood, DE storytellers bij uitstek,

willen niet worden begraven door het hakselende Internet! Wat denkt u ervan? Cool?

AFRIKA IS OOK ONZE TOEKOMST!

Tja, als je dit poneert aan de apero-tafel, riskeer je te worden uitgelachen. Afrika? Die hoop armoe lijdens? Met achterlijk cultureel gedoe, corruptie, honger en AIDS? Wat wij met "ons geld" overeind houden? Laat ons niet lachen!

Deze reactie krijg je in Peking al 10 jaar niet meer: die hadden toen al door dat Afrika vol schaarse grondstoffen, een groei had die de EU niet meer kende en een afzetmarkt van +800 miljoen, op weg naar ruim het DUBBELE in 30 jaar! Het is ook een continent van 40 landen dat even groot is in mensen als Noord- en Zuid-Amerika samen...

Ook de VS schrok flink wakker en Clinton bezocht al een hele rits landen daar, en het Pentagon opende er ook al een Afrika-command. En dan is er echt iets loos. En plus, Afrika is dan ook nog het BUURLAND van Europa, dat zanikt over de klandestienen die er vandaan komen. Hoe dom kan een continent zijn?

Ziehier de foto van vandaag en morgen:

-Afrika dat is nu 1 op de 7 aardbewoners (dat was 1 op 10 in 1950); in 2050 is dat 1 op de 5 (2 miljard).

-Afrika is ook de groene long; het heeft 22% van de wereldwouden. En staat model voor CO2 vanger, beschermer van de diversiteit der natuur, kwaliteit van grond en kwaliteit van water.

-Afrika is nu in de wereld een der motors van de groei: nog 2,5% in 2009 en daarvoor 5%. En dat betekent handel.

-Afrika is veelbelovend: het continent met de meeste schaarse grondstoffen, (olie, mineralen, landbouwproducten).

-Afrika is ook het reservoir aan jongeren. Zo'n 43% van de jongeren in subsaharalanden is onder de 15. Allen al Nigeria heeft meer nieuwgeborenen dan in de HELE EU! Oeganda is het jongste land ter wereld met 56% onder de 15 jaar. De opleidingsgraad neemt toe, het geboortecijfer is onder controle in Marokko, Tunesië, Senegal, Zuid-Afrika en Kenia.

-In Afrika openen zich vele financiële mark-, Internet is zeer populair maar geremd door

twee kapotte zeekabels. En de mobiel-tjes zijn al dagelijks gereedschap.

-Afrika is ook HET land van grote en snelle veranderingen in mentaliteit. En er is zeker sprake van beter bestuur in toenemende mate.

-En Afrika is ook het land van nepotisme, geweld en corruptie. Wat overigens erg wordt bevorderd door de westelijke en oostelijke bedrijven (m.n. China) die vechten om de concessies voor schaarse grondstoffen.

Afrika is vooral ONZE hoop voor morgen. ONS buurland met een fenomenaal potentieel, waar nu de chinezen en de VS opspringen en springen. Miljoenen chinezen en duizenden chinese bedrijven werken er al tien jaar of meer.

Als wij, de EU, dat niet snel doorkrijgen en ons achterlijke beeld van Afrika niet snel wijzigen, dan zullen we spijtig genoeg te laat ontdekken dat anderen onze buurmarkt inpikten, onze hoog nodige grondstoffen wegkaapten en ook nog politiek elders hun vrienden vonden. En wij, met een zieltogende economie, een grote vergrijzing die schreeuwt om meer jeugdig volk, zullen dan moeten erkennen dat we achter idioten aansjokten die ons waarschuwden voor de "dure immigranten" uit het zuiden...

Onze achterlijkheid, onze onwetendheid, ons navelstaren, ons verwend zanikken over krakende verworvenheden en onze xenofobie zullen dan eindigen in een bittere factuur!

Hoe dom kunnen verwerende, half-blinde volken, ongeïnteresseerd, volgevreten en nog steeds denkend dat ZIJ de maat der wereld zijn, tot ze met een klap op de bodem landen? En dan moeten ze gaan bedelen om business in ... Afrika!

Europa is echt op zijn retour, dat kun je nu al zien aan de chinezen in Afrika. Zij verkopen daar hun goedkope producten nu al, en WIJ zijn straks het (armere) aanhangsel van de "afrikaanse exportmarkt van Peking". Wedden/ Of wil u ook voortsudderden in ouwe kletspraat over domme afrikanen?

TECHNISCH TIPS BIJ HET LEZEN

.DE “JUMP” INSTRUCTIES

Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u wilt lezen:

Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe regel en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK nu links ... en weg bent u.. Dus U heeft die CONTROL toets niet meer nodig!

Van uw leesplekje terug naar INHOUD:

Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL + HOME.

.HET PDF-FORMAAT (ongewijzigd)

Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat, waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook “vastgevroren” is, en voor u onwijzigbaar. U hebt nu dus ADOBE Reader nodig om LP te kunnen lezen. Die kunt u echter gratis downloaden op <http://get.adobe.com/nl/reader/>. Dit ‘bevroren’ betekent dus ook, dat zij die bijvoorbeeld van TWEE naar EEN kolom wijzigden, dat nu niet meer kunnen... “Elk voordeel heb ook zijn nadeel”.

Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook “vergroot lezen” op uw scherm. Een lezend op 125% of 150%, is het kolommen “leesprobleem” eigenlijk ook wel opgelost. Try it!

.BIJ PROBLEMEN

Ontstaan er technische problemen, sein ons dat meteen en we zullen trachten u te hel-pen. Aarzel ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij hebben ook nog een “oude versie”, die dus NIET in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe. Succes,

Theo Meeuws (technical editor) en Leon.

.....
.....