



MEER DAN 220 LEZERS, IN 8 LANDEN

ORANGE.FR

TECHNICAL EDITING: THEO MEEUWS

SPEETJENSML@

HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.FR

AL 35 MILJOEN AMERIKANEN ONTVINGEN IN 2009 VOEDSELBONNEN; EN DAT WAREN 7 MILJOEN MENSEN MEER DAN VORIG JAAR. IN JAPAN ZAKTEN DE VERKOPEN AAN LUXE-ARTIKELEN MET MEER DAN 15%. IN FRANKRIJK ZAKTE HET TOTALE PRIVÉVERMOGEN IN 2008 MET 3% EN VOOR 2009 ZAL DAT NOG EENS GEBEUREN. EN, FERRARI HAD EEN OMZETDALING VAN 8% TERWIJL ER VAN DE LOGAN 20% MEER VERKOCHT WERDEN.

“IK ADVISEER ELKE VROUW DIE MINDER BETAALT KRIJGT VOOR HETZELFDE WERK DAN EEN MANNELIJKE COLLEGA NAAR HAAR BAAS TE GAAN. DAT MOET ECHT VERANDEREN”. (Zei Angela Merkel, die minder verdient dan de Balenende-norm).

“VOOR DE AMERIKAAN ZIJN DE BASISWAARDEN DE VRIJHEID VAN HET WOORD EN DE DEMOCRATIE. VOOR ONS IS HET DE CENSUR EN HET MONOPOLIE VAN DE STAATSMACHT” (Zei een verbitterde Nemtsov oud-vicepresident in Rusland).

“IK DENK ECHT DAT IK DE BESTE PREMIER BEN DIE ITALIË DE LAATSTE 50 JAAR HEEFT GEHAD” (Zei ene Berlusconi recent op een persconferentie. Sommige journalisten denken nu dat hij over zijn libido sprak).

“IN DE RECLAME VERDWENEN PLOTSELING ALLE ZWARTE VROUWEN IN DE GROTE CAMPAGNES. DOOR DE PANIEK VAN DE RECESSIE WILDE NIEMAND ENIG RISICO NEMEN”. (Zei Naomi Campbell, de britse zwarte schoonheid).

“De staat moet de vrijheid van expressie reguleren. Maar ik eis wel dat ook daaraan grenzen worden gesteld” (Zei Diaz, de procureur-generaal van Venezuela. Die kennelijk ongerust werd)

“ER MOET HEEL HARD GEWERKT WORDEN OM TE GARANDEREN DAT DE ZAAK WEER WAT STIJGT IN DE EERSTE HELFT VAN 2010” (Zei Dominique Strauss-Kahn van het IMF).

INHOUD	02	ZACHTHEID WAAR GING JE HEEN ? TUSSEN GOD EN MIJ	
REDACTIONEEL	04	VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN	20
.VOORAF	04	.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?	20
.DIXIT-VERBATIM	05	ALGEMEEN.	20
.INGEZONDEN	05	<u>DE CRISES</u>	
VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN	07	.DEMOGRAFIE ALARM: Zie Japan, West-Europa.	
.L'EXCEPTION FRANCAISE00		.GERUCHTEN OVER BOMMEN OP IRAN	
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE		.OBAMA OP WALLSTREET	
.DIE GEWELDIGE RABOBANK !		.DE WERELDECONOMIE VANAF NU (progn.)	
.HET DRAMA RAFALE		.GOUD OMHOOG:DOLLARVLUCHT!	
.DE JONGE FRANSEN OVER MORGEN		.EN NU DE DE-GLOBALISATIE?	
.FRANKRIJK OP DE « BELGISCHE WEG » ?		<u>DIE TRADERS LEVEREN VEEL WINST OP!</u>	22
.BEZUINIGEN IN DE SENAATSKOSTEN		.KAAIMANEILANDEN FAILLIET?	
.OP NAAR KLEINE (FRANSE) AUTOTJES		.DE RIJKDOM IN ONZE WERELD	
.DAT ELLENDIGE FRANS !		.DE MADOFF VAN LIBANON EN DE SJÏETEN	
<u>.DE 3000 FISCALE FRAUDEURS...</u>	09	.DE OORLOGSBANK GOLDMAN SACHS	
.DE STAKINGSKAMPIOENEN		.SHAKE-OUT IN DE AUTO-INDUSTRIE	
.WIE WORDT DE NIEUWE EDF-BAAS ?		.SOLIDARITEITSMODELLEN FR-VS	
.HET GAT VAN DE SECU		.LACHEN MET DAT A-GRIEP VIRUSJE?	
.DE ONDERWIJSSALARISSEN		<u>INTERNET/MEDIA</u>	24
-DOE IETS MET UW LEVEN	10	.INTERNET IS VAN ONS ALLEN?	
EX-GLOBETROTTER (Lezer M.)		.JACHT OP DE HACKERS	
FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK	11	.MOBIEL INTERNETTEN IS ER	
+ AFFAIRES		.MOBIELTJES: CONCENTREREN DIE HAP	
NOS MOTS ACTUELS ET FRANCPARLERS	13	.LIFE-LOGGING: ARCHIEF VAN UW LEVEN	
(Parlez-vous djeune ?)		<u>DIVERSEN I</u>	27
NOS BONHEURS FRANÇAIS	14	.DE RACE OM DE LANDBOUWGROND	
PAROLES DES PRÉSIDENTS	14	.RIJKDOM EN ..JONG EN OUD	
(Een keertje Sarkozy contra De Villepin)		.AZIË WINT BIJ (ook) R & D!	
ALLEDAAGS UIT DE MIDI	14	.ETA-DRUGS-MAFFIA IN SPANJE EN ELDERS	
JAZZAVILLE		.LUFTHANSA VLIEGT LEKKER, MAAR..	
LE JOURNAL MORMOIRONAIS	15	.EEN NIEUWE BAAS BIJ BOEING	
RENCONTRES AU BON MATIN		.ARBEIDSDUUR IN GROTE STEDEN	
DEUX SEMAINES EN PROVENCE		OLIE (en andere energie), WATER	29
COIN DES POËTES	19	.BP SCOORT EINDELIJK WEER EENS!	
		.DENEMARKEN WINDLAND	
		.ELECTRISCHE AUTO: STAND VAN ZAKEN	
		.DE ELECTRISCHE INDISCHE AUTO	
		RELIGIES	31
		.DE BLOGS VAN ALLAH	
		.ALGIERS VOND ZIJN BASILIEK	
		.HET CULTUURCENTRUM VAN DE ISLAM	
		.DE MOSLIMS VAN RUSLAND	
		.BERLUSCONI EN HET VATICAAAN	

AFRIKA 33

- .AFRIKA DEMOGRAFISCH
- .AFRIKA GEOPOLITIEK
- .EEN KOLONIAAL SOUVENIR
- .AFRIKA EN ZIJN BABYBOOM!
- .DE UNIE TEGEN AL-QAÏDA
- .VREEDZAAM CONFLICT OPLOSSEN?

WEST-EUROPA 35

- .NOG EENS : DEMOGRAFISCH ALARM !
- .KLEINE PIJNTJES IN EUROPA
- .PLEIDOOI VOÓR EUROPA...
- .DUITSLAND HOUDT NIET VAN EUROPA
- [EU CIRCUS ROND AFGHANISTAN](#) 37
- .NEDERLAND MAAKT WERELDPOLITIEK
- .NOG EENS : TURKIJE EN DE EU !
- .SPECULATIE VERGELIJKING Londen-Parijs
- .DO YOU SPEAK ENGLISH ?

OOST-EUROPA 39

- .RUSLAND EN OEKRAÏNE
- .DE ARCTIS SEA
- .STRAATARM LETLAND

OOST-AZIË 40

- .CHINA VIERDE FEEST
- .CHINA VLIEGT WEER NAAR HOGE GROEI
- .CHINA DE MARKT VOOR KLEINE AUTO'S
- .ZUID-KOREA R&D't MET ZIJN KLANTEN
- .JAPAN: GRIJS, ZONDER KIDS

ZUID-AZIË 40

- .PERSSTILTE IN HET ZUIDEN

NOORD-AMERIKA 42

- .VS TERUG EN DE VRIJE HANDEL
- .MONSTERBUDGET GEHEIME DIENSTEN (VS)
- .DE VS MOET HERINDUSTRIALISEREN
- .WAAR BLEEF BERMEJA?

GUANTANAMO 43

LATIJS-AMERIKA 43

- .VOOR WIE IS DE OLIE? (Braz.)

OCEANIË 43

- .RODE ZANDSTORMEN

MAGRHEB; NAB.+ M.-OOSTEN 44

- .ZIE OOK: *onder MIGRATIE (Algerije)*
- .GAAN WE WEG UIT AFHANISTAN?
- .10 VRAGEN AAN TEHERAN
- .VREDESWERK TURKIJE-ARMENIË

TRENDS/TECHNOLOGIE 46

- .HET BELANG VAN ZWARTE DOZEN
- .HET HYPERBOEK
- .TOPPER: VOETBALBROEKJE!
- .DE ANTI-A-GRIEP DEURKRUUK
- .SEX TOYS UIT BRABANT
- .HET SIMPLICIME MOBIELTJE
- .MOBIELTJES DAT IS HERSENPIJN!
- .INTERNET PER SATELLIET
- .DE PIEPE ROBOT

TOPICS-CAPITA SELECTA 48

- HET FAILLIET VAN DE ECONOMEN
- HOE REIZEN DIE VOGELS?
- DAT FRANS IS EEN RAMP!
- [DE FRANSE ZELFMOORDENGOLF](#) 50
- SEX EN DARWIN: MENS EN AAP

CO-2 (HYSTERIE) 52

- WACHTEN OP KOPENHAGEN
- MIGRATIE 53
- Afrika en zijn babyboom (AFRIKA)*
- Demografisch alarm (West-Europa).*
- .ANTI-CHINEES GEDOE IN ALGERIJE
- .DE HONGAARSE DIASPORA
- .IMMIGRATIEAANPAK IN FRANKRIJK
- .MEDISCHE VERZORGING KLANDESTIENEN

-[DISCUSSIËREN-FILOSOFEREN](#) 54

- RAMADAN UIT ROTTERDAM (+reactie)

-[COLUMNS](#) 56

- JAN'S CORNER 58
- JOS'S CORNER 61
- [NICOLE'S CORNER](#) 63
- A CAMELEON'S VIEW 63

DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL

Bladen/Kranten

Frans

Le Point (incl. deel Businessweek); L'Express ; Challenge ; L'Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchaîné; et plus.

Duits

Der Tag; Der Spiegel (af en toe)

Engels

(deel) Businessweek; Sunday Times (af en toe)

Nederlands

Volkskrant; NRC (toegezonden selecties) HP de Tijd; Limburgs Dagblad (selectie)

TV/Radio/Internet

Frans

France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4; France24

Duits

N24;N-TV; DW;en vele anderen

Engels

CNN; SKY;BBC-World

Pentagon nieuwsbron (indirect)

Aljazeera, de soennitsche nieuwszender uit Doha

Presstv, de sjiiïtische zender uit Teheran.

OVERIGE

onews (engels/Duits)

Arte (Duits/Frans)

Weblog Amadinedjad

Le village de Mormoiron habitants, ruines, bibliotheque, Hangar de Lamy, etc)

La Provence (soleil, l'azur, ses produits, etc.)

+++++

REDACTIONEEL

*VOORAF

EDITIE 58-09 ging naar 220 lezers en een onbekend aantal lezen haar op nog op speetjens.fr! Sommigen laten ook in LP van zich horen; zie Ingezonden, Doe iets Met en Columns. Opnieuw een poging om wat verder te kijken dan de wereld binnen onze directe actieradius. Met alle gaten, verbazingen, schrik en en verassingen van dien. Bryan's $E=mc^2$ is weer het motto: Education means Freedom. Dus je twee keer zo vrij voelen, eist 4 keer meer inspanning.. Voor niets gaat de zon op... maar dat begrijpen enkel Provençalen.

FRANCOFIELEN EN POËTEN

In de Exception Francaise nu over: van wapens to auto's; staken en frauderen, nieuwe hoge piefen; tekorten en bezuinigingen.. Ook wat men hier vindt van de Rabobank en van de eigen "lastige" franse taal.

In Doe iets Met... komt globetrotter Maarten (van de tractor) ons een jaar na zijn reis vertellen of het weer kriebelt... en hoe hij acclimatiseerde.

Alledaags swingt een beetje, Journal M. verhaalt over matineuze avontuurtjes en twee weekjes uit de agenda van een gepensioneerde alhier.

De Coin doet moois en minder moois opborrelen.

GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

Crises in soorten en aspecten: het demografisch afglijden, gooit Iran de bom of valt daar de bom; crisis-naweeën: goud omhoog, bonussen omlaag, fiscale paradisijsen failliet, Obama preekte op Wall Street, weer een Madoffje, banking is oorlog, Frans contra amerikaans model en

weer beetje over het sluipende A-griepje.

Internet: aan wie behoort het Net toe?; dood aan de hackers, concentratie in de mobieltjes of net niet en het loggen van uw hele eigen dagelijkse leven!

Diversen: wereldwijde speculatie met landbouwgrond, de rijkdomverdeling, R&D is top in Azië, capriolen in de luchtvaart, drugs en terroristen en waar werken ze het minst?

OLIE: BP riskeerde en vond!; Dene-marken is en verkoopt wind; stand van zaken E-auto's en India verkoopt de eerste E-auto!

RELIGIES: Allah blogt; de oude basiliek van Algiers; nieuw islam cultuurcentrum in Parijs; ook russische moslims. Berlusconi ligt nu fout in het Vaticaan.

AFRIKA: Demografie, geopolitiek en babybooms van Afrika; het verbond tegen Al-Qaida; naar de recher i.p.v. vechten.

WEST-EUROPA: Alweer demografiel; pijntjes in de EU en een pleidooi VÓÓR; Duitsland is niet gek op de EU; het dodelijke circus Afghanistan; Turkije's lange weg naar de EU; Londen tegen Parijs en engels praten in de EU.

OOST-EUROPA: nakaarten over Rusland versus Oekraïne; de Arctic Sea vol raketten en straatarm Letland.

OOST-AZIË: China groeit alweer , het viert feest en wil kleine auto's; Zuid-Korea: de modernste R&D van allemaal en grijs Japan vol met zwaar lood.

ZUID-AZIË: In de pers is het even stil, maar de drone's vliegen en killen dagelijks.

NOORD-AMERIKA: De VS en de vrijhandel; haar kapitale geheime dienst; haar gebrek aan industrie en haar (zee)-grensherrie met Mexico.

LATIJS-AMERIKA: Oliestrijd in Brazilië, de nieuwe zwarte reus.

OCEANIË: Rode zandstormen en nu ook aardbevingen.

MO/MAGRHEB: migratie in Algerije; maar laten die Afghanen?; 10 vragen voor A. uit Teheran en vredesmove's van Turkije en Armenië.

TRENDS/TECHNO: zwarte dozen en hyperboeken; voor miljoenen voetbalbroekjes; de Anti-A-griep deurknop; Bra-bant is sex; opa's mobiel is simpel en geeft koppijn; internetten zonder telefoonnet en de allerpiepste robot.

TOPICS-CAPITA SELECTA

Van alles wat: failliete ecnomen en slimme vogels; Frans is een rampzalig taaltje; de franse zelfmoorden en mens en aap = Darwin en sex.

CO2 hysterie: wachten op Kopenhagen

Migratie: demografische noodzaken; chiinezen ruzieën met algerijnen; de diaspora van Hongarije; de franse harde immigratie-rem en klandestienen zonder een dokter.

DISCUSS-FILOSOF. Wat u niet wist: van de echte Tariq Ramadan!

COLUMNS

Jan, Jos, Nicole en Cameleon laten van zich horen.

Het is en blijft Provençaalse rata-touille... en die blijft verrassen. Dus veel leesplezier gewenst!

Leon-Theo



Terug naar inhoud

*DIXIT---VERBATIM

“DE LANDBOUW GAAT DOOR HAAR MOEILIJKSTE PERIODE SINDE DERTIG JAAR” (Zei Le Maire de landbouwminister uit Parijs).

“De kennis van het milieu van Nicolas Hulot is ongeveer even veel waard als de kennis van kardinaal Ottaviano over de pil. Hij is een filmmaker en producent van TV-documentaires”.

(Zei Claude Allègre over deze zeer bekende franse milieu-activist , die schatrijk is geworden door zijn milieu-producties).

“ IK STA HIER OM DAT EEN MAN DAT WIL. OMDAT EEN MAN DAAR-VOOR ALLES OVER HAD, NICOLAS SARKOZY. EN HIJ IS OOK NOG PRESIDENT VAN ONZE REPUBLIEK. IK ZAL HIER VRIJ EN GEZUIVERD WEER WEGGAAN IN DE NAAM VAN HET FRANSE VOLK”. (Zei De Villepin de eerst dag van het Clearstream-proces staande voor de came-ra's met vrouw en drie kids. Een waar drama in franse stijl waar de haat van afdruipt).

++++
++++

*INGEZONDEN

EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

Een moslim, ook bezorgd over het A-virus, loopt op straat met zijn eega die gekleed is in een echte afghaanse boerka en vraagt haar:

Alisja, je hebt toch zeker ook je monddoekje om?"

Balkenende is aan het joggen.

Wanneer hij struikelt bij een brug-getje valt hij in de beek.

Nog voor de bewakingsagenten hem te hulp kunnen komen wordt hij al uit het water geholpen door drie kinderen die daar aan het vissen waren.

Balkenende is zo dankbaar dat ze hem mogen vragen wat ze willen.

De eerste zegt : 'Ik wil naar Euro Disney in Parijs.'

'Geen probleem jongen, ik zorg zelf voor ticketjes en voor de TGV!'

De tweede zegt : 'Ik wil nieuwe voetbalschoenen.'

'Komt in orde. Ik zal ze door van Basten laten handtekenen!'

De derde zegt : 'Ik wil een elektri-sche rolstoel met TV, stereo en een blindengeleide hond.'

'Wablief? zegt Balkenende,

maar jij ziet er toch niet gehandicapt uit?'

'Ja, maar dat zal ik wel zijn als mijn vader te horen krijgt dat ik u gered heb.....!'

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 57-09:

Lezer J. schrijft me het volgende in reactie op mijn polemiekes over Geert W. in de editorial mail:

Beste Leon

Ik vindt je wel érg afzetten tegen 'onze' Geert.... Je zou zijn nieuwsbrief eens moe-ten lezen (kun je je op abonneren, onder het motto ken je vijand) mogelijk dat je dan wat genuanceerder over hem wordt, of juist niet natuurlijk. Hij is absoluut niet tegen allochtonen (hij is er tenslotte zelf een) maar wil het beheersbaar maken, dus niet dweilen met de kraan open. En je weet, een democratie is de slechtste en meest rampzalige vorm van bestuur. Een dictatoriaal bestuur is na-tuurlijk altijd het beste voor het volk..... Je zit alleen dan met één probleempje, hoe ga-randeer je een goede dictator! (nadenkertje)....

Lezer J.

Beste Jan,

Ik begrijp best dat ik stevig kan polemiseren over Geert, maar moet je HEM eens horen! Dus HIJ moet daar maar tegen kunnen, zeker na zijn laatste reeks uiterst beledigen-de en ruziënde opmerkingen in de Tweede Kamer op de dag na Derde Dinsdag. Hij is tegen DE ISLAM en tegen alle moslimgelo-vigen, want die godsdienst is ACHTERLIJK (dus hoe heet iemand die daarin gelooft dan dus bij Geert-...?). Ik begrijp best dat hij de rem op de immigratie bedoelt hoor, maar wel niet zó, please! Dit is een schandelijke manier die enkel verdere tegenstellingen forceert. Waar we er al genoeg van hebben, ook zonder allochtonen overigens. Ik ga uiteraard nu zijn nieuwsbrief vragen en op zijn site reageren.

Want dat is echt nodig als je vindt dat geloof en ras geen gronden zijn om mensen "aan de kant te zetten". Want dat deed die ene dictator, onze vroegere oostbuurman ook. Die begon ook met dat in Mein Kampf op te schrijven... (achterlijk ras!) en deed later wat niemand eigenlijk kon geloven. En toen moest ie wel met geweld en oorlog worden verjaagd, toch? Je weet toch ook hoe dit alles in het buiten-land, - wij wonen beiden in Frankrijk-, door de fransen wordt opgepakt? De velen hier die de arabes niet zien zitten zien in Geert een vriend... en Holland is voor hen een anti-arabisch land. Zo gaat dat bij nuanceverlies Dus wij staan te boek als een landje wat ca 30% van de mensheid achterlijk vindt... Dat is pas ECHT achterlijk..

Geert is natuurlijk een ras-provocateur en nu zelfs cabaretier geworden... Eindelijk gaat hij nu wel de openbare discussie aan en kunnen we zien en horen wat hij nog meer weet dan die ENE oplossing: de grenzen dicht. Want wie denkt dat DAT nederlands grootste probleem is, is echt onnozel. We krijgen binnen 25 jaar nu net TEKORT aan bevolkingsaanwas zoals Japan en Duitsland ook (dramatische econo-mische zakkers!). En dus moeten we, wel nondeju, MEER immigranten hebben en ook nog goeie...En daarin schuilt nu het gevaar van "us Geertje", ook de goeie komen niet meer. Die heft Obama bijna allemaal ingepikt want daar zijn ze niet achterlijk.

Dus Geert moet worden bestreden omdat hij.... Ons wijst op maar EEN probleem en zo de ECHTE problemen verhult! En dat MAG een volksvertegenwoordiger, die ook door de allochtonen wordt betaald (BTW, loonbelasting etc.) dus NIET. Dan is hij ook een achterlijke sukkel OF berekenend. En ik geloof heilig in het laatste! Vandaar dus, beste J. En dat hij nu ook vindt dat de AOW op 65 jaar moet blijven staan, net als het FNV, is gewoon pesterij van de VVD en is echt NIET in het belang van het land. Maar dat is Geert namelijk een zorg. Let maar op wat hij de komende maanden weer aan grollen laat horen: het is gewoon nu al gepland. Hij verneukt 20% van Ne-derland...

*Dank voor je reactie, want zo worden we (ook ik) wijzer, en dus tot gauw!
Leon*

++++
++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

L' EXCEPTION FRANCAISE

DIE GEWELDIGE RABOBANK

Nederland wordt niet vaak besproken in de franse pers, behalve bij straatmoorden op politici en journalisten en nu met Wliders. Dus valt een positief bericht over een nederlands bedrijf, ook nog over een bank (!) echt op.

Na een schets van de Rabo et zijn co-öperatieve structuur die zo ongerept door alles heen laveerde, meldt men dat ze een hoop nieuwe klanten kregen. Ook van ABN-Amro en Fortis natuurlijk.. Ook meldt men de winst van 2007 2,7 miljard op 11,5 (14% stijging) en in 2008 steeg de winst nog eens met 2%. De bank heeft een AAA-rating erg zeldzaam internationaal gezien en dat voor een oudje van 1898... Nu zit ze in 43 landen met 9 miljoen klanten en bezit ook in Nederland enkel ZELF zijn 153 deelbanken. Niks op de beurs dus! Ze was een van de eerste met bankzaken via het internet en je kunt nu ook per SMS betalen. Kortom de Rabo stond er in dit artikel in EXPANSION prachtig bij. Eindelijk weer wat terug van die oud-hollandse degelijkheid.

HET DRAMA RAFALE

In 1986 vloog de Rafale voor het eerst... en in dat jaar kozen Zuid-Korea en Nederland TEGEN de Rafale. Daarna ook Singapoer in 2006 en toen ook Marokko in 2007. De contacten met Libië en de Verenigde Emiraten leverden ook niets op tot nu toe. Enkel het franse leger heeft er nu 120 be-steld en er zijn er 75 geleverd... Dit is de lijdensweg van dit zeer elegante toestel.

Het lijkt er op dat nu Brazilië 36 rafales van Dassault gaat bestellen.. voor ca 4,5 miljard €. Dank zij Sarko in samenspraak met Lula

komen er nu voor het eerst Rafales in een buitenlands leger. Hiertoe zette Sarko een soort "war-room" op: militairen, industriëlen en politici samen op verkoopaanval dus. Zij richten zich op de landelijke selectiecomité's die meestal de F-18 van Boeing, de Saab Gripen en de Rafale vergelijken. De fransen bieden nu gewoon ook over dracht van technologie aan, Dassault en zijn partner Thales zien het als onvermijdelijk. De Brazilianen zouden zelfs EIGEN software voor het vliegen en beheren van de Rafales willen ontwerpen, wat natuurlijk niet zo leuk is voor de continuïteit van Dassault c.s. bij opvolgers. Dus de militairen zijn ongerust. En plus gaat Brazilië zelf een dozijn KC-390 's leveren die nog pas op de plank leeft... Maar de fransen hebben tot 2020 al hun euro's nodig voor de vervanging van hun C130 Hercules transporters... die qua capaciteit akelig veel op de KC lijken... En verder zou toch ook eindelijk de airbus A400M, dat europese dramavliegtuig, er ook eens moeten komen. Het is dus al met al een complex vliegtuiggeschaak...

DE JONGE FRANSEN (en anderen) OVER DE TOEKOMST

Wat komt er uit als u vraagt aan inwoners of hun land opgewassen is tegen de uitdagingen van morgen? Het lijstje van het % ja-zeggings per land is dan:

Denemarken 88%, Polen 56, Spanje 55(!), UK 54, FRANKRIJK 48% (!!) en Duitsland ... 43%.

Vraag je of het welvaartsnivo van nu hoger is dan dat van de ouders, dan komt ja als volgt:

Polen 69%, Denemarken 49; Spanje 46; UK 35; Duitsland 20 en Frankrijk... 12%!

Idem met de vraag: Is het onderwijssysteem van nu een goed voorbereiding?

Denemarken 75%; Polen 41; UK 31; Duitsland 29; Spanje 28 en Frankrijk 22%...

Nu nog een: Is het vinden van een stabiele job gemakkelijk?

Denemarken 34%; Polen 17; Spanje 14; UK 8, FRANKRIJK 6 en Duitsland 5...

Dit was de uitkomst in juli j.l. op basis van 3000 mensen uit elk van de landen.

Ik geef hier geen commentaar op, ben stil, net zoals de redactie van L'Expansion, een toonaangevend economisch maanblad hier. Europa de oude man... inderdaad!

FRANKRIJK OP DE "BELGISCHE" WEG?

Nu de staatsschuld weer explodeerde is de vraag: Welke weg nu economische gezien kiezen? En dan zijn er meerdere denkbaar. Die van de 70-er jaren, het japanse model (niet zo best), of het noorse of misschien het Belgische dan?

De belgen bezuinigden fors in de 90-er jaren, verhoogden de belastingen, gaven minder uit en groeiden met bescheiden 2,3%. Door de lage rente was dat te verdragen. Tja, de auteur ziet Frankrijk afbuigen naar het Belgische idee Wat historisch gezien een unicum is. Want de noorderburen hebben hier geen enorm prestige , om het maar zachtjes te zeggen.. Het gaat dus verkeren?

BEZUINIGEN IN DE SENAATSKOSTEN

Gerard Larcher is president van de Senaat en pakte daar de uitgaven drastisch aan. In zijn eigen kabinet gingen de uitgaven al met 45% (!) omlaag (0,5 miljoen in een semester!). Reisvergoedingen zakten met 64% : geen eerste klas meer, receptiekosten om-laag met 14%, zes man personeel minder en ook zelf betalen voor de maaltijd (6 euro) ... Dit blijkt nu uit een recente audit. Bravo Mr. Larcher, die op dit gebied een reputatie heeft hoog te houden. Al moet worden gezegd dat het in de senaat ook stevig uit de hand was gelopen... Het goede voor-beeld doet volgen?

OP NAAR KLEINE FRANSE AUTOTJES

Het gaat echt niet lekker met de grotere franse auto's: de Peugeot 607, de Renault Vel Satis en de Citroen C6. Nee, ook de fransen gaven hun geld liever uit aan de Twingo, de 107 en de C1. En dat gebeurde ook in het buitenland tijdens de koopgolf, opgeroepen door de premies van de overheden. In dit land is een auto op het platteland onmisbaar: het openbare vervoer is ook nog al beperkt op een deel van de dag hier. Dus MOET nu de aandacht van de fabrikanten veel meer op het kleintje gericht worden, dus daar moet het vet er na echt af.

Tja de Logan is een groot succes gebleken, maar er zit 6% marge op... En er komt nog meer concurrentie van "buiten" zeker ook in de hybridehoek etc. Dus het was al lastig, maar het wordt NOG lastiger in autoland. En Frankrijk heeft nog steeds een grote auto-industrie net als... Duitsland. Dat ruikt naar hogere ww-cijfers dus.

DAT ELLENDIGE FRANS!

Frans is qua spellingsregels uiterst extravagant; men spreekt in taalkringen zelfs van het "0-fouten syndroom". En ziet het als een soort van psychodrama voor allen die "foutloos Frans" willen/moeten produceren. Moet er nou niet eindelijk een vereenvoudiging van deze regelgeving komen? Is het enorm afzakken van de kwaliteit van het Frans schrijven/gebruiken niet het bewijs dat het zo niet verder kan? Moeten we maar inzetten op "computerprogramma's voor spellingscontrole? Een bekende franse taalkundige bond de kat de bel aan en onderzocht dit veld dat echt een der grote problemen in dit land is geworden: een echt nieuw "mal francais" dus. Ik citeer hier uit zijn onderzoek omdat al zijn eerdere boeken hierover al bestsellers werden.

Voor de details : zie onder TOPICS het artikel: Dat Frans is een ramp!

DE 3000 FISCALE FRAUDEURS

De franse fiscus zegt een lijst te hebben gekregen van 3000 fiscale fraudeurs... Waar of een gemeen trukkie? In elk geval heeft Bercy tegelijk een reeks van mogelijkheden geopend voor "foute burgers" om hun zonden op te biechten en te regelen per penitentie. Er is in Parijs een kantoor waar een viertal super-specialisten zitten die u anoniem kunt bellen en zelfs kunt bezoeken om uw zonden (geheel of gedeeltelijk) voor te leggen... U hoort daar HOEVEEL u moet nabetalen fiscaal en welke de boetes zouden zijn... En u komt niet meteen in het gevang! Dus de fiscale overheid geeft u een soort van "offerte" waarover u kunt nadenken. Daarna gaat u naar uw (ook foute) bankdirecteur om te bezien wat u nog meer zou kunnen doen...

bijvoorbeeld "ver-kassen" naar een ander fiscaal pa-radijs.... Maar welk dan? Want u weet niet of op de lijst nou niet net DAT fiscale paradijs ook prijkt, u weet eigenlijk niets en dat nou net is de truc van minister Woerth. Ach het ge-beurde ook al in andere landen en het verlaagt in elk geval de belasting aanslagen die de braven moeten gaan betalen... die zullen dus MINDER gaan stijgen. Tja de minister gaat door, zei hij, en belooft de lijst nog uit te breiden. Stelt u zich voor: je hebt een half miljard van je ver-mogen verzwegen waarover je hier dus flink ISF (vermogensbelasting) moet betalen... en, o jee, dat geld is ook nog "verdiend" op nogal kromme wijze. Wat dus een ANDER en TWEEDE grote vergrijp kan zijn... Dan bent u echt ongenadig de klos als men dat na, laten we zeggen, 20 jaar op het spoor komt. Dus dan : weg villa 3, weg jacht nr. 2 en weg die 5 heerlijke maitresses... En ook grote schande in uw kennissenkring die plot-seling niet meer op bezoek kunnen ko-men... Want u bent besmet nu en met u ver-keren is zelfs fiscaal gevaarlijk geworden. Anderzijds slaapt u daarna wel beter en, met een beetje geluk, kunt u wel weer ooit opnieuw "beginnen" om een paar kilo appels, om de grote, onlesbare dorst te stillen.. opnieuw op een mooi eiland te laten bewaren. Dus uithuilen en opnieuw beginnen. Maar nu is eerst minister Woerth aan de beurt en eigenlijk vooral ook de bestolen medeburgers....

DE STAKINGSKAMPIOENEN

Staken is in het land van Marianne steeds minder populair. Al zijn er bij ontslagen en sluitingen keiharde acties: bazen gijzelen en eigen "bommen" om de fabrieken. Na flink wat poen houdt dat dan op... De vakbonden hebben ook door dat je de crisis niet kunt wegstaken... Maar er zijn uitzonderingen en de kampioen is Radio France Inter RFI kort gezegd. Die nu al een half jaar duurt. De reorganisatieplannen worden afgewezen en dus stop met de hap. Langzaam wordt Sarko ongerust, het zou naar nog meer media kunnen overslaan, vreest hij. De leiding van ADF (de audiovisuele club voor buiten Frankrijk) drukt nu ook door... Dus gaat er nu een soort "mediateur" van Sarko gezonden

daar eens wat babbelen. De laatste der Mohikanen moeten nu ook de strijdbijl begraven... Het afscheid van "de stakings"-eeuw lijkt echter waardig te gaan worden gevierd.

WIE WORDT DE NIEUWE EDF-BAAS?

Pierre Gadoneix is exit, hij krijgt geen verlenging. Guaino, de raadsman van Sarko, kan daar nu niet weg; de 2^e man van GDF-Suez is niet erg favoriet, en zo is er nog een half-dozijn namen die allemaal niet aan de momentane orde lijken. Nee het lijkt ene Henri Proglio te gaan worden. Maar onder conditie. Deze man van Veolia zou dan wat activiteiten moeten "uitwisselen" tussen Veolia en EDF.. En daarna moet hij ook nog door een "goedgekeurde" worden opgevolgd. Dit alles ondanks het feit dat hij niet een echte sarkozist is en meer aan de kant van de chiracqiens hing. Maar, hij is een goede vriend van, Dominique Strauss-Kahn die erg veel tijd steekt in het onderhouden van zijn relaties thuis...

Tja het gaat hier om EDF, omzet 64 miljard (208), winst 3,5 miljard en schuld: 36 miljard... Veolia, ook zeer internationaal intussen, zet 36 miljard om, winst 400 miljoen en schulden 16 miljard... Daar moet dus eerst wat in worden heen en weer gekruid en dan mag Proglio bij EDF aan de bak. EDF is in de Europese energieslag van morgen samen met Areva c.s. een echte mammoeth. En dat bereidt Sarko nu al voor.. DE strategie van Europa.

PS: Intussen is Proglio benoemd.

HET GAT VAN DE SECU

Dit jaar gaat het "gat" richting 10 miljard... en daarmee wordt de cumulatieve schuld ruim boven de 50 miljard... Dus opnieuw paniek in die gelederen.... Waar men nog steeds hoopt het tekort in 2011 terug te hebben gebracht! Dus wat nu (weer) verzonnen? Wel, het terug te betalen aandeel van niet voorgeschreven medicamenten van 35 naar 15% brengen is een maatregel, de eigen bijdrage bij verblijf in een ziekenhuis van nu 16 € naar 20 brengen is een an-dere... Maar er wordt veel afgegrond hierover en dat terwijl de

uitgaven voor de A-griep preventie stijgen.. Nu zijn er drie ministers in de ring: die van het budget, die van arbeid en die van ... gezondheid. Het gaat warm worden rond dit onderwerp.

DE ONDERWIJSSALARISSEN

In 1983 verdiende een Franse onderwijzer 6088 francs en dat was 61% boven het minimumloon. Einde 2008 verdient hij 1797 bruto maar dat is maar 22% boven het huidige minimumloon van 1472 €. En dat slaat terug op het aantal nieuwe onderwijzers, wat daalt... Maar het is ook deel van de al-gemene terugval van inkomen in de middenklasse. Daar zie je nu dat men met een bac (middelbare school) +4 jaar iets anders, maar 22% boven het wettelijk minimum zit. Deze tendens is overigens algemeen in de hele westerse wereld... De afstand arm---rijk groeide enorm en de middenstand bleef hangen aan de arme kant.

[Terug naar inhoud](#)

DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN

U herinnert zich nog lezer Maarten, die met zijn tractor en Pipowagen Europa rond sjouwde? Wel hier is zijn "herintegratie-relaas" na een jaar weer in Nederland te zijn terug gekeerd). Dank je Maarten.

EX-GLOBETROTTER

Na de reis stap ik terug in het huiselijke patroon met het voornemen om vooral voorzichtig te laveren. Waarom? Wel, ik ben 11 maanden op mezelf geweest en heb een ander patroon van leven gekregen.

Maar de thuisblijvers evenzo. Die wetenschap laat mij vooral zwijgen, luisteren en kijken. Het is niet vanzelfsprekend dat ik na 11 maanden weer in mijn oude ikje kan vervallen. Eerst ben ik thuis "gast" om de opgebouwde veranderde routine van Dory en Lex niet omver te gooien. Ik moet zeggen, dat is een goede beslissing geweest. Dory en Lex, zo blijkt later, hadden het er samen over gehad en hun bezorgdheid aan elkaar geuit over mijn terugkomst: "Hoe zal pap zijn? Er zijn enkele dingen veranderd

en dat willen we wel zo houden! Pap zal toch niet weer" Geleidelijk groeide de zelf gecreëerde afstand weer dicht door acceptatie en afwachten. Hoe anders liep het met mijn werk! Het schone voornemen om rustiger aan te doen werkte voor geen meter. Na twee maanden draven in een galopperend team werd de berg werk, die ik met mijn voornemen van "laiser allez" had gecreëerd, onoverzichtelijk. Ineens trof het mij als een koude natte lap: ik loop achterop en moet mee met de waanzin van de dag, de dwang van het horloge en het tempo van het team. Dat kostte mij vier maanden van frustratie, hard werken en extra uren om de opgelopen achterstand weg te werken. Nu, één jaar later, ben ik zonder frustratie maar met weemoed terugdenkend aan die mooie tijd weer helemaal opgeslokt in de dagelijkse routine van het leraar-zijn. Hoe is het nu voor mij om een jaar rondgereisd te hebben? Dat kan ik met een voorbeeld misschien wel het beste duidelijk maken. Kort nadat de zeven fotoalbums met reisverhalen, foto's en reacties van lezers klaar waren, heb ik me voorgenomen om elke dag één dag van exact één jaar geleden te lezen. heerlijk! Geweldig! Soms lag ik dubbel van het lachen en riep Dory erbij om het leuke stukje aan haar voor te lezen. Soms biggelden dikke tranen over mijn wangen door verhalen die mij ook een jaar geleden diep raakten. Al na twee weken ben ik gestopt met lezen. Het is iedere keer een confrontatie met hoe het was en hoe het dus niet meer zal zijn. De weemoed en het verlangen maakten mij ontevreden. Ik ben gestopt, want als ik ontevreden word, dan hinder ik daarmee mijn functioneren nu in mijn gezin en op mijn werk. Dus de reis voelt aan als een mooie, lieve, zorgzame, opgewekte, aantrekkelijke, uitnodigende vrouw waarvan ik met tegenzin ben gescheiden. Het doet pijn. Wat leerde ik van de reis? Bovenstaande spreekt voor zichzelf. Maar er is méér. De contacten met al die interessante mensen hebben mij openergemaakt. Waar ik vroeger nog een drempel had liggen om mensen te

vertrouwen, die is veel lager. Geld is nu minder belangrijk dan kwaliteit van leven. Dat maakt dat ik erover denk om eerder met pensioen te gaan. Ik ben, door het jaar alleen onderweg zijn, veel bewuster geworden van de kwaliteiten van Dory. Mijn liefde voor haar heeft zich verdiept door de afstand die er was. In mijn werk wil ik voor de klas wel eens afdwalen met ervaringen over mijn reis. De leerlingen vragen dan om dat vaker te doen. Zo blijkt dat ik veranderd ben. Blijkbaar zijn mijn verhalen doorleefder, gepassioneerder geworden. De grenzen tussen kleuren, afkomst, interesse en ontwikkeling van mensen is vervaagd. Elke mens is uniek en het beluisteren waard. Wat er ook veranderd is aan mij, is dat ik als fervent motorrijder veel rustiger in het verkeer geworden ben zowel op de motor als in de auto. Wat nu voor de toekomst? De pensionering wordt vervroegd. Het belang van sommige zaken op het werk wordt sterk gerelativeerd. Er staat een andere tractor in de garage, die volledig gerestaureerd moeten, om daar meteen nog te bouwen nieuwe pipowagen, samen met Dory te gaan trekken door Europa of daarbuiten. Ik heb mijn eerste droom ge-leefd en een nieuwe kijkt al om het hoekje. Voorlopig kan ik weer lekker dromen. Maarten

[Terug naar inhoud](#)

POLITIEK EN HERVORMINGEN

BAYROU, DE PS EN DE PCF

Modem nu weer TOCH met de PS in een verkiezingsverbond? Die Bayrou, hij heet bij velen nu al, de mutant, maakt er een potje van. Maar ja, hij vreest weer klappen en de PS onder Aubry ook... En een linkse coalitie, dat zat ook al niet zo lekker. Besancenot wilo niet met de PCF samen, en dan wordt het voor Aubry weer lastig met de PCF wat te ondernemen. Links ligt ernstig in duigen op zoek naar een koers. Maar het is een emmer snot vol palingen geworden... Het kiezersvolk moet nu toch wel heel erg in de war zijn.... En Sarko smeedde zijn rechtse coalitie nu helemaal, behalve met Le Pen's FN dan. Maar de regionale verkiezingen blijven voor de UMP erg glad terrein: hier wint links vrij vaak

lokaal en wint nu rechts vaak landelijk... De lokale politici ver van Parijs denken anders dan in de provincie dus. Wat psychologisch negatief kan uitpakken in 2011 in de richting van de presidentsverkiezingen van ... 2012. Daar wringt bij Sarko dus de schoen en daarom versterkt hij dus zijn UMP-flanken nu al. Wordt vervolgd.

SEGOLÈNE, DE KAMERADEN EN HAAR AMI

Ze heeft een nieuwe vriend, ene Hadjez, een zakenman in de mediasector van 58 jaren. Hij hielp en helpt haar bij het opzetten/verbeteren van haar wensite : Desirs d'Avenir. Maar ja dat moet betaald worden en een andere vriend de rijke mecenas Bergé, betaalt veel voor Sego. Ook de huur van haar kantoor in Parijs. Zo kwam er bij Bergé een factuur van 41000 € binnen... als vergoeding voor IT-diensten op de site. Dat was vrij veel en de administratie van de gulle geveer checkte even deze crediteur. En ontdekte dat het die Hadjez was! Dat gaf enig gedonder... maar het schijnt snel te zijn geregeld zeggen alle partijen. Intussen kalfde het ledental van Sego's beweging af van 10.000 naar 6500, vele kameraden verlieten haar en de nieuwe opzet van haar site is nu ook nog de risée geworden van het franse internet.

En dat boek over het kiesbedrog dat deed nog een schepje op het vuurtje tegen Aubry. Sego eiste onderzoek...

Het kon dus niet uitblijven dat Sego op haar grote feest in Montpellier , waar ook al veel artiesten niet meer wilden optreden, het uitgebreid had over het "laten vallen van de interne PS-fraternité". Ze zei dat de PS "gedepasseerd" moest worden... dus dat een andere linkse beweging nodig is geworden... Dit luidt dus de laatste fase in. Sego en de PS staan op: adieu posities. Het was al eerder te zien. Lezers weten dat ik haar steeds inschatte als een loozer en dat blijkt waar. Er komen natuurlijk nog enkele vertwijfelde sprongen , want ze is een taaie, maar... Ze kwam ook niet met INHOUD dus verliest ze nu ook. Wat de PS weinig goeds zal opleveren; het drama wordt enkel groter!

Intussen zijn er grote problemen met haar vernieuwde site, tot grote hilariteit van diverse bloggers. Deze site en het internetgedoe ontsnappen haar, ze raakte de controle kwijt. En ze ontsloeg daarom dus de website-equipe... zoals ze ook al afscheid nam van mensen in haar regio-apparaat. Ook haar kantoor in Parijs lijkt praktisch zonder inwoners te zijn. En met het geld zit het nu ook echt fout. Segolene glijdt af en lijkt zich niet meer te kunnen redden... Ze staat steeds meer alleen. Een drama van een echte egotripper die de "fraternité" zelf niet lijkt te kunnen hanteren.

-Affaires

DE AFFAIRE AUBRY?

Meteen na de verkiezing van Aubry tot secr. Generaal was het al in de lucht van de kant van Sego en aanhang: er is gefraudeerd. Het lijkt wel of overal: in de VS, in Afrika, in Afghanistan... god weet waar nog, geen verkiezing meer eerlijk verloopt.

En nu komt er een boek uit geheten : Hold-ups, arnaques et trahissons (Overvallen, schurken en verraders...!!) wat 200 pagina's lang vertelt over gerommel boij de verkiezingen die met miniem verschil en NA hertelling, in het voordeel van Aubry uitvielen. Sego zei al dat de zaak serieus moest worden genoemd... en Aubry voelde zich beledigd. Nu zijn beide dames nog lang niet heilig verklaard.... En niet voor de eerste leugen bezweken. Maar dat het sfeertje in de PS verknald is moge nu wel heel duidelijk zijn!

DE AFFAIRE DRAY

Hij bracht een boek uit, dat minder over zijn moeilijke geldzaken gaat dan over de politiek. Zo blijft hij in deze barre tijden een beetje in de kijker. Het belangrijkste defensiepunt is: de onderzoekers vergaten de rekeningen van zijn... echtgenote en doen alsof hij niet gehuwd zou zijn... Ook hebben ze, schrijft hij, de leningen van mijn familieleden dubbel geteld om de zaken kloppend te krijgen.. Om het gat tussen zijn uitgaven (2 miljoen in 4 jaar) en zijn ont-vangsten (1,6 miljoen) , dicht te krijgen.

Hij schrijft dat hij s'nachts werkt en alle blogs afrent om overal op te reageren en present te zijn. Onder het pseudo "Lui".

En hij doet een boekje open over het gedrag van zijn politieke “vrienden” in deze crisis... En vereffend dan menige zure rekening. Tja, het laatste woord is toch aan de rechters.

DE AFFAIRE CLEARSTREAM

Er zijn vijf verdachten: De journalist Dennis Robert die het Clerstreamschandaal publiceerde (aanklacht: misbruik van vertrouwen), Florian Bourges van Arthur Anderson die de Clearstreamlijst opzette bij Clearstream, Imad Lahoud ex-trader en informaticus die aan de lijst namen toevoegde, Jean-Louis Gergorin, ex-vice-president van EADS, die diverse valse documenten aan justitie gaf en ano-niem en Dominique de Villepin. Een illuster gezelschap treedt dus nu aan in januari.. De Villepin is dagelijks in het nieuws om Sarko te beschuldigen van inmenging en druk... Maar zijn politieke ster is geheel verbleekt en zijn zwarte kant werd intussen TE duidelijk. Hij lijkt vechtend maar schuldig ten onder te gaan en de vraag is wie er nog meer mee zullen gaan. Van de andere vier maar ook uit de landspolitiek. Het gaat dus nu heel vies worden... Intussen is het proces in alle hevigheid losgebarsten en zijn de dram-acts niet van de lucht. Wordt vervolgd.

[Terug naar inhoud](#)

NOS MOTS ACTUELS ET NOS FRANC-PARLERS

PARLEZ-VOUS DJEUNE ?

De franse jeugd (ook elders is dat natuurlijk het geval) gaat gewoon zijn eigen gang op taalgebied. De Academie Francaise heeft op hun taalidee geen enkele greep. En computers en mobieltjes vragen ook om efficiënter taalgebruik. Ook eigen communicatie, die de politie c.s. niet verstaat, kan handig zijn. Daarom hier een greep uit deze nieuwe wereld van de franse taal !

-Balayer,bouger,quitter,mouv'= degager
(maken dat je weg komt)
« Balaie ! Quitte lá ! »

-Barre = fou rire (je dood lachen)
« On se tape des barres »

-Bédo= joint

-Belosser= dominer (domineren)
« Comment je te belosse grave ! »

-Cheb=Influencer (Beïnvloeden)
«T’as la même, jt’ai cheb ! »

-Chevreau=prostituée

-Chtars, bleus, schmids=policiers

-Croundave= sentir mauvais (je rot voelen)
« ‘Ca croundave ici »

-Dar=super bien, cool.
« Il est dar »

-Findus= fille froide (afstandelijk meisje)

-Galérien= jeune inoccupé, mou (luie jongere,zonder werk)

Tja wat moeten we daar nu mee ? Wat opvalt is dat de franse complexe schrijfwijze niet verandert : ^, ‘, ` , eau, dat alles blijft ook gehandhaafd in het jongerentaaltje. Maar je kunt natuurlijk ook niet alles in een keer veranderen (zei ook de Academie Francaise).

UIT MIJN COLLECTIE :

« Mijn LsP’s (in mijn Editorial, de mail bij LP) zijn oefeningen in het uitdrukken van idee-ën en dus stappen in een leerproces »

« Het overvallen van een land is het onteren van zijn ziel. Wat dat land daarna veelal ontkent... om de pijn te verhullen »

« Reizen is eigenlijk niet meer dan de mensen die je op je reis ontmoet »

« Als je thuis met z'n veertien was, had je eigenlijk geen thuis »

« Het ongeluk, het bederf van de « nieuwe wereld (De VS van Amerika) was de slavernij, de grote zonde »

« Mensen willen HUN avonturen in jouw verhalen lezen... »

« Elke plek op deze wereld kent een historische gelaagdheid, dus weet in welke laag je bent »

[Terug naar inhoud](#)

NOS BONHEURS FRANCAIS

Geluk is:

Soms kunnen watertanden van de idee dat er straks zeer oude franse kaas is met een mooi glas rood. Dat ik kan oppeuzelen kijkend naar het oude dorp.

Dat Hidde steeds nieuwe plekken vindt die koel zijn in de hete zomerdagen. Ze blijft oedig buiten en heeft ontdekt dat een bladerdek de beste verkoeling geeft. Ze is deze dagen luier dan lui.

Elke morgen zo vrolijk te worden begroet door onze nieuwe boucher. In zijn fraaie werkpak in rood, wit en zwart. Het oude vak herleeft in stijl. Zo moet het!

Mijn bezoeken aan het Office de Tourisme waar oude dorpsdames de post bezetten. En dan te horen hoe die domme toeristen worden bijgeschoold over de geneugten van het franse land. Waarbij je moet hopen dat ze al weten van de wat arrogante manier die fransen kunnen vertonen.

Onze apotheek waar tonnen medicamenten worden uitgedragen. En waar je op de pof kunt kopen als je even geen poen hebt. De

dames geven omstandig uitleg aan iedereen en beconcurreren de dokter die nogal zwijgzaam is. De tandem dokter-apotheker draait ook hier lekker, maar de indruk bestaat dat de laatste de meeste winst opstrijkt.

[Terug naar inhoud](#)

PAROLES DES PRÉSIDENTS

Deze keer SARKOZY en DE VILLEPIN over elkaar... u weet: ze motten elkaar niet zo.

Sarko eerst:

“Vous avez voulu me bouffer, maintenant c'est moi qui suis là, en face de vous. Et vous me trouvez toujours sur votre route”(1997)

“Je vais vous dire un truc Dominique : de toute façon, même quand on se déteste, on s'amuse. On ne s'ennuie jamais. On prend du plaisir”.

“On a cherché à m'abattre! Ils ont fait sortir Clearstream pour m'empêcher de prendre L'UMP. La balle est passée à un millimètre”.

En nu De Villepin:

“Sarkozy est un maître chanteur qui, en permanence, adresse des ultimatums. S'il avait été malin, il aurait demandé qu'on lui pardonne”.

“Nicolas n'a pas l'étoffe d'homme d'état. Parce qu'il n'a pas de labyrinthe intérieur. Avec lui, tout est là, sur la table, en libre-service”

“Nicolas n'a jamais cessé de se construire en rapports de force. A un moment, il faut triuver ce que Montaigne appelle la branloire pérenne”.

Nou u vertaalt het zelf maar. Want het gaat hier om nuance en werkelijk om de duistere kanten van de franse ziel...

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

JAZZAVILLE

Nee, het is niet de zusterstad van Brazzaville in de Kongo, maar het buurdorpje van Mormoiron, richting hoogvlakte en heet gewoonlijk Villes sur Auzon. Door het jaarlijkse jazz-festival van 5 dagen en van een erg fraai nivo, verdient het deze ere naam, die ik "zag" bij het kijken naar het bord: Festival de Jazz à Villes... Dit dorp van 1000 inwoners krijgt het voor elkaar om vijf avonden rond 1000 mensen te boeien op het dorpsplein onder enkele reuze-platanen en muriers met een prachtige serie jazzconcerten. Een ware mozaïek van mooie episodes uit deze muziekstijl, die (ook) in Zuid-Frankrijk zo populair is. Het is een organisatie gekenmerkt door: eenvoud, kwaliteit en .. degelijkheid. En dat nu al zes jaar en in stijgende lijn. Gedragen door een equipe van zo'n dozijn dorpsgenoten onder bezielende leiding van een uiterst speelse mijnheer. Zijn speeches zijn zoals een mooi stukje jazz-muziek: virtuoos, geinig, verrassend en beweeglijk en met enkel de pretentie van de menselijke creativiteit. Iemand die er plezier in heeft en die zeer ruim dat plezier "uitdeelt" aan duizenden. Jazzmuziek is een uitdrukking van de dynamiek, de speelsheid en de creativiteit van het menselijke muziekgevoel dat te voorschijn komt uit hout en metaal via razendsnelle mensenhanden, breinprocessen en ook, niet onbelangrijk, een lange sterke adem. En dat heel sterk vaart op een fraai evenwicht tussen het "samen spelen", het als team mooie dingen doen met veel ruimte en respect voor de individuele prestatie en virtuositeit.

Het is vaak vrolijk, ook romantisch en melan-choliek maar altijd vol energie en "joie de vi-vre".

Een energetische injectie voor velen, hersen-gym van een aangenaam soort, een grote vrijheid tot improvisatie en met veel ruimte voor subtiele verrassingen.

Eigenlijk een demonstratie van het vele goede of betere, diep in ons mensen. Zijn wortels zijn armoede, ellende, eenvoud maar ook levens-wil, verzet en tonen dat geen terreur in staat is het menselijke brein en zijn kunnen te be-teugelen. Zwarte

ellende van afrikanen ge-bleekt in de smeltkroes van de States, en van daar uitgewaaierd over de hele wereld.

Het is een feest om er ruim twee uur naar te mogen luisteren, waarbij bewegen, spontaan applaus, fluiten en jellen en ook opspringen voor een danspasje niemand storen maar eigenlijk zelfs moeten.

Het is ook erg passend dat de bandleider (en leden) blijk geven van enige verbale virtuositeit en vooral humor en ook dat men zijn bewondering toont voor elkaars kunstwerkjes "onderweg". En ook elkaar opzweept tot het gaan tot het randje waarop ritme en melodie bijna lijken te zijn verdrongen, maar plots weer opduiken alsof ze nooit weg waren. Of blijken te zijn vervangen door een totaal andere melodie. Dat is het mooie spel van de jazz, onderling in de band, en tussen band en publiek. Een beleving van een joint passion, ongecompliceerd in zijn vorm maar soms uiterst geraffineerd door zijn inhoud. Zoals een charming lady voor mannen en, zo neem ik aan, vice versa.

Ik moet nu stoppen omdat ik nu riskeer melodie en ritme te verliezen op mijn beurt. Ach wat wil je na 5 avonden jazz? Dan ben jezelf jazz, en dat is een prima ding.

Jazzville verdient het te worden geprezen voor iets wat steeds meer verloren dreigt te gaan:

Het volk spelen en vreugde geven ook al is het, in dit geval, van het geld van velen. Zo hou je cultuur levend en ook "samen beleven van cultuur". Een bindmiddel waarvan nu weer blijkt hoe enorm important het is.

Leon, juli/aug 2009

PS: Zou die blonde onfatsoenlijke Nederlandse politicus uit het "donkere zuiden", ook van jazz houden? Of nou net niet? Want deze muziek was eerst de uiting van een belaagd stel k-negers in de VS, ooit. Die moesten ze daar toen ook niet echt, en zie hier en nu wat ze ons schonken! Geen rap toen maar... jazz.

[Terug naar inhoud](#)

JOURNAL MORMOIRONAIS

RENCONTRES AU BON MATIN

Als je s'morgens om even over zevenen door ons oude dorp loopt is het nog zeer rustig. Tenminste, als je enkel naar de mens op dit stukje aarde zou letten. Maar als je het totaal der natuur neemt, dan is er eigenlijk een hoop te doen. Dat behoor ik u een beetje uit te leggen.

Ik loop altijd eerst over de Cours (winkelstraat), waar op dat moment enkel de Presse, de slager, de bakker en de kruidenier hun zaakjes openen. Wij hebben hier nog veel middenstanders dus een groot deel van hen is nog aan de ochtendkoffie of erger. Maar de honden op zoek naar wat lekkers, die zijn al op pad en je behoort dus ook goed op te letten op verse drollen. Hier een flink euvel, maar daar praat je niet over. Je trapt er gewoon niet in...

Bij deze eerste meters loop ik dus mijn aller-eerste "bonjours" op en ik groet ook alle honden. Want ik ken ze intussen en zij mij ook wel. Maar omdat ik geen worst uitdeel, wordt er niks teruggeblaft. De zeer oude hond van de vroegere smid, ligt meestal al midden op de straat voor het nog net gesloten café, want hij was hier eerder dan de meesten en zijn baas was vroeger reserve-burgemeester. En dat geeft levenslange rechten.

Ik sla dan links af over Le Barriot het oude dorp in; ik loop eigenlijk nu langs de oude stadsmuur. En dan neem ik links af een oud, smal sterk stijgend weggetje. Immers Mormoiron ligt op een forse heuveltop en de naam komt van Mor (=keltisch voor heuvel) en, we hebben er twee. Want ik woon nu op de Mourre (=mor=heuvel) de la Ville en dat is de "bijheuvel" BUITEN de oude muren. U begrijpt nu ook hoe eenvoudig vroeger namen van dorpen ontstonden...

Bij mijn klim passeer ik een huis waarin een mij nog onbekende hond woont, die akelig gromt want daarvoor wordt hij, in natura dan, betaald. Ik zeg altijd zachtjes bonjour, en hoop dat hij me die ene keer dat ie losloopt, herkent en me niet bijt. Bij het verder stijgen passeer ik de oude vijgenboom, waarvan ik in de zomer dan twee vijgjes pluk en opeet. Heerlijk! Dat zien

dan meestal enkele katten die daar op de kapotte muren zitten, en die niet begrijpen hoe ik zulke troep op kan eten. Ik groet de beestjes altijd, de meesten sprinten weg als ik beweeg maar sommigen blijven staan, miauwen en ik geef ze graag een aai. Dan kom ik bij de kerk en sla links af, weer helemaal naar beneden tot net achter de oude muur waar ik rechts ga. Daar is soms de kappersdame al aan het openen en, mede omdat mijn eega daar een klein fortuintje neerlegde, wordt ik ook gegroet (=een vals grapje!). Dan gaat het onder de soustets (sous toits= uitgebouwde huizen BOVEN de weg) door tot aan de trappenpartij die rechts omhoog gaat naar onze Mairie en Les Halles (de oude marktplaats). Even wat toelichting; Mormoiron was eeuwen geleden VEEL groter; er woonden intra-muros ooit 3000 mensen... vandaar die soustets en de vele hoge huizen! Want vroeger was de criminaliteit enorm... en er waren toen nog geen arabieren (sarcasme!), dus iedereen wilde achter die muur slapen toen. Woonde je op een boerderij dan had je grote honden en veel wapens en grote dikke deuren met enorme sloten. En idem luiken met ijzer er voor. En de mogelijkheid om van hoog boven je belagers met van alles te bekogelen, waarbij de nachtspiegel slechts het begin was...

We zijn nu bij de kerk en de mairie, na het beklimmen van een kleine honderd treden. En daar staan weer kattevrienden naar me te kijken, die ik intussen erg goed ken en dus groet. Een van hen mag ik een aai geven. Ik ben nu op de top van de "mor" en loop om de mairie heen, passer het hondenhok van onze meesterjager Mr. L., die me ook altijd groet als hij al op is. Zijn honden, wat triest in hun kooi, groet ik ook. Zij kennen me en kijken vriendelijk. Het zijn de enige honden die ik hier ken, die gekooid zijn in een buitenkooi.

Jachthonden dus, geharde beesten. Dan daal ik steil af naar het lagere woonniveau via een rommelig pad waar vorig jaar plotseling een keurige ijzeren stang was waaraan ik me graag vastpak. Want er lopen hier men-sen... die naar de winkel gaan etc. Vergist u zich niet: mijn geklim is voor een dorping die NU nog intra-muros woont gewone da-gelijkse inspanning! Je kunt je voorstellen hoe lastig het hier was voor krakende oud-jes... vroeger!

Maar toen waren ook de belastingen lager.... Is dat trouwens zo??

Ik passeer nu een heel oud straatje met een paar piepkleine armelijke maar nog bewoonde huisjes. De mensen daar ken ik en groet ik als ze zichtbaar zijn. Deze arme kromme oudjes zijn te prijzen omdat ze van hun kleine pensioentje ook nog alle wilde katten om hun heen, echt een dozijn, te eten geven. Het is daar een klein katterparadijsje en niemand heeft het hier over sterilisatie of zo iets! Hulde aan deze lieve dorpelingen dus. Ik arriveer nu lager weer achter de muur bij het eeuwenoude Hotel Dieu. Hier stierven duizenden mormoironnais in de loop van vele honderden jaren. Was je oud, ziek en zwak en had je niks en niemand meer, dan werd je hier naar je einde gebracht op dorpskosten, veelal door nonnetjes. Hotel Dieu daarom. De Heer zorgde voor je... Het is recent verkocht aan parisiens die het nu opknappen.. een zware klus, maar dat weten ze nog niet. Ik mocht er van hun in kijken en het is een historisch juweeltje met in het dak nog zichtbaar het oude pad van de stadswachten die op de muur liepen s'nachts en die elk uur riepen: het is xx uur en alles is goed.... Althans dat was in Nederlandse steden zo, vertelde ooit mijn geschiedenisleraar.

Nu loop ik dus weer laag in het dorp achterlangs de muur (zijn nu huizen) en ontmoet weer vele katten. En vroeger ook een enorme husky met een blauw oog. Hij lag midden op "zijn" straat en begon als hij me zag altijd luid gehuil uit te proesten... Ik was lid van zijn roedel geworden, een hele eer. Nu is hij er niet meer, de baasjes gingen scheiden en hij verhuisde met een van hen.. Such is life, ook voor honden!

Zo kom ik via de Rue du Portail Vieux (de oud-ste stadspoort) bij de wasplaats (= Fontein) en zie nu de Mont Ventoux in de verte. Dit is dus de noordkant en deze uitgang naar de bergen was vroeger commercieel een van de belang-rijkste. Mormoiron lag op de reisweg naar de Alpen en later reed hier ook de diligence langs. Dan klim ik omhoog weer langs de oude muur via de Rue de la Breche. Hier staat de oude muur nog met een grote breche erin...

Dus een gat... dat volgens de overlevering erin kwam bij het beleg door de Saracenen... (jaja, weer die arabieren dus! Die tot 1500 heel Spanje bezetten (vanaf 800!) en af en toe hier wat spullen kwamen "halen" tot in Poitiers toe. Daar sloeg Karel Martel ze plat. Mind you: een soort van verlate kruistocht maar dan omgekeerd... Tja onze rellerigheid met die arabes komt niet van niks... al 1300 jaar minstens, zo lang de islam streed met de christenen dus. Nu wordt het link want ik passeer, sterk stijgend, een huisje waar twee oude honden loslopen. Ze hebben van alles, ook Alzheimer vrees ik, en gaan echt te keer. Sinds de oudste, die bijna blind is, me lichtjes in mijn derrière hapte, heb ik een wandelstok om hem wat "doucelement" af te weren. Dus ik passeer onder protest en wat dreigend om dan via de Rue Coste Froide "door" de stadsmuur te lopen naar de weg die omhoog loopt naar het begin van ons dorp. Daar moet ik nog eenmaal langs een hek waar drie honden mij begroeten, wat gemengd, brommend, grommend en soms ook wat stiller. Ik groet altijd beleefd en laat ze in hun eer want ze waken, dat is hun opdracht. Al schrik ik me soms de pleuris. Nu zie ik ook wat (middelbare) scholieren die op de schoolbus wachten hier en die ik ook groet. De helft (?) groet netjes terug en de andere helft doet niks. Foute opvoeding, schorem dus. In een werkkamp stoppen gewoon...

Zo kom ik richting huis bij mijn laatste klim waar ik vaak een erg aardige roodachtige kat tegen kom die ik uitgebreid mag aaien. Dan nog even horizontaal verder en vervolgens scherp omlaag door een steegje dat eindigt voor Rosée de Mer. Daar wordt ik, eerst begromd en dan stil begroet, door de twee honden van de burens. Als ik zeg "Bonjour les chiens" weten ze dat ik het ben achter die muur en ze zwijgen. En dan loop ik de tuin binnen en aai onze kat Hitteke die op het muurtje in de zon ligt... En ze ruikt met-een aan mijn hand, want ze heeft DOOR dat de baas vreemde katten aait. Foei!

Tja ik kan haar niet uitleggen dat je als op deze aardkloot levende wezens, minstens elkaar netjes en aangenaam hoort te begroeten. Zelfs sommige mensen snappen dat niet meer..

Leon sept. 2009.

DEUX SEMAINES EN PROVENCE

Tja wat doet een ouwe retraits als ik nu eigenlijk hier, behalve een krantje vol leuteren? Wel daarop willen we nu wel een antwoord geven aan alle nieuwsgierigen en u krijgt van ons de "afgewerkte agenda" van twee weken uit juni 2009. Zet u schrap, rienen vast, we starten.

-avondconcert in Carpentras in de Charité, muziek van jongere musici van 4 componisten.

-uit eten bij les Camarettes met Hollandse vrienden, die nog even moeten doormoderen.

-feestje bij vrienden vanwege hun echte pensioenbegin: heel lekker!

-de Messaia van Händel in de cathedraal van Carpentras, door 3 koren (140 man) en Orkest (35 man) + 4 solisten. Drie uur prachtige klanken onder gewelven van 1000 jaar oud.

-Brahms-concert in Le Pontet, piano + viool, en hoorn + piano+viool... op de cour d'honneur van een oud "maison de maître".

-kersenfeest in Malemort du Comtat samen met duitse zeer muzikale vriendin: kersenspitten spugen, stierevlees in marinade oppeuzelen en daarna een concert van een namaak Michel Sardou. Veel gelachen met de franse tafelenoten.

-het jaarlijkse muziekfeest in Mormoiron, met een apero, veel lokale artiesten en stevige mistral. Gevolgd door Belgische friet met Jupiler!

-eten met drie duitse vrienden op Rosée de Mer. Onderlinge kennismaking voor de drie duitse gasten.

-het inwijdingsfeest van Le Brillhas, ons vroere huis, (de z.g. Cremaillère) bij de nieuwe eigenaren. Lekker gehapt en geklokt en veel pret waarbij zelfs onze vroegere kat Depke nog even verscheen. Ze woont daar in de buurt.

-lekker eten bij duitse vrienden in de buurt.

-eten met engelse vrienden op Rosée de Mer.

-eten bij Mireille en Michel, franse druivenboeren in ons dorp, met veel muziek in hun leven. Hij zong de halve avond met mijn eega, spaans /Frans repertoire.

-eten met muziek in het franse bejaardenhuis in Mazan, waar onze zingende druivenboer weer eens schitterde samen met een collega die franse chansons te beste gaf. De oudjes genoten!

-bezoek aan de Joodse dagen in Pernes-les-Fontaines. Lezingen en ook joodse muziek uit Le Comtat in de Middeleeuwen. En ook een wandeling achter de sjofar.

-concert in Le Pontet van symphonie orkest met vier hoornblazers, allemaal muziek van Schumann. De Rheinländisch Symphonie was prachtig.

De agenda van de er op volgende weken toonde: veel uit eten (resto's) en met vrienden thuis eten, verdere bezoeken aan de Joodse Muziekdagen in Carpentras, naar de grote kermis van Carpentras samen met kleinzoon Ward, een beetje karten en ook wat vliegen (in een kleintje) met een vriend en een grote couscous avond voor vrienden van franse en hollandse komaf op Rosée de Mer en ongetwijfeld vergeet ik nog veel nu, want er zijn nog best wat "gaatjes".

Tja, vraagt u zich af, hoe hou je dat vol? Wel, een goede vraag dus. Het vereist: prima weer, de nodige lichaamsbeweging te voet en per fiets, elke dag een lichte siësta, veel rode wijn en slokken pastis en veel vrienden van europese komaf. En uiteraard is het raadzaam erg VROEG met pensioen te vertrekken... Een prima advies is, om met 50 resp. 53 te beginnen. Maar dan moet er tevoren wel redelijk stevig zijn aangepoot, dat natuurlijk ook wel.

Dus is onze raad: werk heel hard, maar niet te lang, zoek de zon en de internationale wereld en laat je niet gek maken door die lul van een Wilders. Wat, zoals we vernemen, 20% van de klompenmakers al niet meer lukt. Tja dan moeten die het dan nu zelf maar weten.

U gelooft het niet? Nou, wij ook bijna niet, toen dit lijstje op papier stond en we er naar keken.

En we schamen ons zelfs een beet-je, maar
nú pas natuurlijk.
À bientôt!
Leon, juni 2009.

[Terug naar inhoud](#)

COIN DES POETES

Filosofierend over mijn reis op aarde kwam dit naar
boven en ik leerde er zelf veel van..

ZACHTHEID WAAR GING JE HEEN?

Strelende lichtstralen raken me,
Zwoele luchten aaien mijn gezicht,
Mooie winden fluisteren in mijn oor,
Lauwe lucht komt in mijn longen,
Tijdens de slaperige, warme rust,
Mijn vredig verblijven, zonder vermoeienis,

Ooit kwam ze bij me, zonder vragen,
Vanzelfsprekend en zonder een paradijs,
Gratis toegift van elke nieuwe dageraad,
Vele dagen die stil gloorden en doofden,
Zorgzaamheid zonder premies of
contracten,
Geluk zonder facturen en papier.

Het verdween op een dag, zoals het ooit
kwam,
Zonder een verklaring en zonder restant,
Ook niet tevoren aangekondigd,
Zonder enige herkenbare redenen,
Als een nietje in de loterij,

Nu is die zachtheid weer ver weg gereisd,
Naar een ander mens, hoop ik maar,
Die stil, rilde van koude en regen,
Die echt dreigde te bezwijken,
Aan de hardheid van zijn levensdagen,

Zo gaat het met de zachtheid van het leven,
Er is niet genoeg voor ons allen,
Daarom is delen onvermijdelijk,
En dat delen gebeurt zonder overleg,
Want het valt ons toch niet uit te leggen.

Daarom berustte ik maar in haar vertrek,

En wende weer aan de harde dagen,
Hervond mijn pantser en wapentuig,
Om verder te kunnen overleven,
En te kunnen dromen van mijn erfgenaam,
Die eindelijk zweven zal op zachte gedachten.

Maar, nog niet wetend van wat hem wacht,
Zo dicht bij, just around the corner,
Van zijn o zo zachte paradijs.
Misschien kom ik hem morgen tegen,
En deelt hij dan toch zijn zachtheid met mij.

Why not? Ook al vergat ik het... het zelf ook
eerder te doen.
Leon, april 2009.

Wie denkt er niet na over hierboven en hierna?
Wie komt daar echt uit? Mijn overpeinzing...

TUSSEN GOD EN MIJ

Eindelijk lijkt het leeg te zijn,
Tussen de hoogste en mij,
Alle lelijke mensen en demonen,
Die daar vroeger verkeerden,
Lijken te zijn vertrokken.

Na vele harde confrontaties,
En hen wijzend op de grote schade,
Die ze me berokkenden,
Werden ze de confrontatie moe,
En zochten andere slachtoffers.

Ik keek ze allen in het gezicht,
Zocht hun steeds weer op,
Moest steeds aan hen voorbij zien te komen,
Om vrij te kunnen zijn en me te bewegen,
En dat maakte hen te moe.

Nu kan ik vrij reizen,
Naar hoogten vol meer geluk,
Waar licht is en geen dreiging
En misschien goede wezens wonen,
En wie weet zelfs een opperwezen.

Maar zijn mobiele nummer vond ik nog niet,
Hij houdt zich kennelijk schuil,
En SMS't ook al nooit.

Dus ik denk dat hij niet bestaat,
Buiten mijzelf...

Ach we wonen naast elkaar in het groen
Waarin dieren slapen en bloemen bloeien,
Die allen slechts de vrede zoeken.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

DE CRISES

DEMOGRAFIE ALARM: Zie ook Japan, West-Europa.

GERUCHTEN OVER BOMMEN OP IRAN

De wapensmokkel met de Arctic Sea, raketten voor Iran uit Rusland, doet nu experts echt vrezen dat een aanval van Israël op Iran niet lang meer kan uitblijven. De speeches in de VN logen er ook niet om: een nog steeds arrogant Iran, een uiterst getergd Israël, een opschuivend Rusland en een oplopende spanning rond de nucleaire talks van 1 oktober (met de 5+1) getuigen van een naderende ontknoping. Zeker nu Iran ook nog aankondigde haar centrifuges voor verrijkt uranium te hebben gemoderniseerd. De VS trok haar raket-schild terug uit Oost-Europa om de Russen in de Iran kwestie over te halen, Sarkozy verhardt de toon en zegt openlijk dat Iran vals speelt en dicht bij de bom is waarop Teheran antwoordde dat de Fransen "een betere regering verdienen". Alle ingrediënten voor een clash zijn aanwezig. Als Iran op 1 oktober en daarna weer zijn spelletjes speelt zal het erg riskant gaan worden. De onrust komt uit de Franse hoek, waar men erg goed op de hoogte is en waar men echt voor een klap vreest.

Tijdens Pittsburg G20 bleek dat Iran een tweede gebouw met centrifuges meldde en daarmee een derde grote leugen in de afge-

Leon, aug. 2009.

[Terug naar inhoud](#)

lopen jaren "toegaf". Obama, Sarkozy en Brown riepen op tot een ultimatum... Indien Iran niet gauw de inspecteurs daar binnen laat zal het overleg met de 5+1 mislukken en zullen sancties onvermijdelijk zijn. Obama sloot militair ingrijpen niet uit... Hij wordt door A. in de geweldshoek gedrukt! China deed niet echt mee maar vond ook dat Teheran alles snel moet laten zien en roept dus om "overleg". Rusland was niet meteen spraakzaam... maar kwam later ook met waarschuwendende woorden. Iran deed nog wat zout in de wond door een oorlogssimulatie met raketten uit te voeren. Maar zei ook dat de inspecteurs welkom waren in de nieuwe site... Kat en muisspel van gevaarlijk soort. A. speelt het spel erg hoog en psychologisch zwaar. Gaan we dus toch naar BOEM?

OBAMA OP WALLSTREET

Ik keek op 14 september via CNN naar de speech van Obama op Wallstreet: in het hol van de financiële wolven. En eigenlijk zou iedereen, die weet van ene JPB en zijn hakkelend gepraat over "normen en waarden" zo'n speech echt eens moeten bekijken. Wederom een juweel van redenaarskunst, van een hoog intellectueel en moreel gehalte, waarin niets werd verhuuld. Wie en wat er schuldig was aan de grote crisis werd zeer duidelijk neergezet: hebberige banken en slappe ideologisch verwaalde overheden. Boem, pats. En dan kwam de keiharde analyse van wie en wat, daardoor stuk ging in de VS en elders, hoe de overheid werd GEDWONGEN om fors in te grijpen in de economie om NOG erger te voorkomen... En ook dat dit nooit meer mocht gebeuren en er dus FORSE maatregelen moesten volgen door die overheid. Het mocht nooit meer mogelijk zijn dat gigabanken de hele maatschappij eerst kunnen bedriegen om gewin, en dan ook nog

kunnen gijzelen omdat hun "omvallen" het kwaad nog erger zou doen zijn. Dus een aanval op de structuur van de financiële wereld (teveel, te GROTE banken) en de noodzaak van een globale controle en beheersing. En ook een forse afstraffing van de ideologische domheid van de voorgaande regeringen onder Bush. Die op onverantwoorde wijze de VS en de wereld in de afgrond deden belanden met enorme gevolgen. Zeker ook voor het prestige van de VS als wereldmacht.

Uiteraard was zijn speech de opstap naar de G20 en is ook de vraag hoe ver zijn polsstok op korte termijn reikt. Realiteiten rennen niet weg voor mooie retoriek en juiste analyses. Maar zoiets op een rij zetten en dan publiekelijk en vanuit het HOL van de leeuw, de wereld insturen, dat toont ware grandeur en moed. Waarvan we JPB en de zijnen helaas niet kunnen betichten. Omdat ook hun volk dat in meerderheid niet echt eist... En in de VS deed het volk dat nu dus WEL. Ze kozen een zwarte president, niet om zijn kleur, maar om wat hij zei en om waarvoor hij staat. CHANGE dus...

Dat is nog eens wat anders dan zielige flutbetogen van o.m. ene Wilders over dat, in zijn ogen, ENIGE probleem: die achterlijke islam... Wat een heikneuterig bang gedoe is dat dan toch vergeleken bij zo'n speech van Obama, nu weer op Wallstreet en even geleden in Caïro, over de islam. Daaraan kon je horen wie er politiek ECHT achterlijk is...

Waarbij ik echter ook moet aantekenen, dat ook Obama, na zijn speeches voor de korte termijn, regelmatig ook zaken entameert als puur protectionisme, om zijn gelijk te dwingen en om zijn positie op te kalefateren. Want ook hij blijft vooral een reaalpoliticus en kan dus niet enkel en kamergeleerde spelen... Want er zijn natuurlijk ook TWEE verschillende Obama's.

DE WERELDECONOMIE VANAF NU

Uit een dozijn prognoses van experts haalde ik het volgende en het viel op dat er nauwelijks verschillen zijn.. voor het tijdvak Nu-2010-2011.. En dat is opmerkelijk!

Hier de prent:

Azië schiet alweer omhoog: Zuid-Korea + 10% en China zit op 15%, Singapoer op wel 20%! Azië totaal zit op zeker 5%... en de G7 landen samen zitten op -3%. Dus een verschil van 8% wat nog nooit voorkwam.

En weet daarbij dat het oude Europa en de VS via hun exportstijging naar Azië, omdat daar nu ook de voorraden op zijn... En de interne consumptie loopt daar weer lekker mede door de lage olieprijs, en ook hun oppeplannen leverden veel effect op. Want hier geen slaptes in bankkrediet!

En laten wij maar blij zijn met hun bestellingen, waardoor ook onze producties bijtrekken. Waarmee oerduidelijk is dat nu, en voor quite some time to go, de Aziatische wereld DE MOTOR van de wereldeconomie zal zijn!

Wat cijfertjes ter afronding:

Groei:

Mondiaal;	-1,0 en 2,2 % (09 en 10)
Euroland:	-4,4 en 1,0 %
VS :	-0,3 en 1,5
Duitsland:	-5,6 en 0,7
Frankrijk:	-3.0 en 0,2
Japan :	-6,5 en 2.0
UK :	-3,9 en 0,6
Italië :	-3,8 en 0,7
Spanje :	-3,5 en 1.0
Azië ;	+5 en +7
G7 :	-3 en +0,1

Prijzontwikkeling:

ca +0,5 gemidd. voor 2009 en voor 2010
ca +1,2%.

Frankrijk in wat meer detail:

Alle staatsschulden (ook sociale systemen) tezamen gaan we voor 2009 naar 7,5% en dat is 140 miljard tekort. Hoogste na WOII. En tot zeker 2011 blijft het gat 5%. In 1993 waren 5 jaar nodig om toen weer het gat te dempen. De cumulatieve staatsschuld zal dus in 2012 zo ongeveer 100% van het BNP zijn... Zie Japan overigens waar het nu 200% is...

De export zal dit jaar met 14% ruim dalen en in 2010 nog eens met 1,4%. De import zal dit jaar -10% zijn en volgend jaar -0,4%. De investeringen vielen dit jaar met 9,1% en daar zal nog -2,6% bijkomen in 2010.

Omdat we nog al wat meemaakten in een jaartje schrikken we niet erg meer, maar deze cijfers zouden twee jaar geleden tot enorm hoongelach hebben geleid...

Dus zal de franse overheid met een linke cocktail van: verlaging staatsuitgaven (al begonnen met aankondigingen in de ziektekostenvergoedingen!), hogere belastingen (ook al in beweging) en hervatting van de inflatie de dalende spiraal moeten terugdrukken.

Dus u weet het nu eigenlijk wel: U gaat minder binnenkrijgen omdat in het buitenland pensioenen etc, zeker zullen blijven stagneren of zelfs dalen... Want de ziektekostenpremies (in Nederland) gaan ook echt omhoog! Het is al aangekondigd in Nederland. En u gaat in ons gastland meer aan de staat c.s. kwijt raken ook door hogere ziektekosten... de olie wordt weer duurder, maar de prijzen zullen kalmpjes blijven en nauwelijks stijgen. Dat is de troost.

Zwartkijkende topeconomen spreken op termijn van 5 à 10 jaar al over een potentieel koopkrachtverlies van 15 à 20%... cumulatief. Stelt u zich dat even voor... maar niet te lang, want dan smaakt uw apero niet meer.

GOUD OMHOOG: DOLLARVLUCHT!

Het goud ging boven de 1000 \$ per ons... ; het was nog 700 einde 2008. Zij die dus denken dat de financiële crisis ten einde loopt kunnen niet uitleggen waarom de \$ sterker en sterker wordt gemedend.. Waqnt het betekent dat de grote onbalansen in de valutawereld nog helemaal niet zijn opgelost. En ook dat de enorme schuldenbergen van de landen verontrusten. De goudhandel is uiterst nerveus want ZIJ zitten nu in het centrum van de nieuwste speculatie. Een gouden zeepbel hangt boven onze hoofden... Ons leed is nog niet voorbij.

EN NU DE DE-GLOBALISATIE?

HET kerncijfer voor de globalisatie is het aandeel van de export in het BNP van de wereld. Wel dat schoot in 20 jaar naar 30% en viel nu in een jaar terug naar... 20%. Gaan we nu dus de-globaliseren? Steeds

meer mensen en instanties denken na over de lessen van de crisis die toonde hoe je door de wereldwijde verspreiding van subprimes een catastrofe kunt veroorzaken... En velen durven al niet meer te praten over het pluspunt namelijk het verminderen met de wereldarmoede met enkele honderden miljoenen mensen. Of dat welvaart toeneemt door deregulatie en vrije handel. Impopulaire opmerkingen nu.

Want het lijkt op: OF terug naar een meer gesloten economie op de wereld OF op naar instanties op wereldniveau die centraal sturen en beveiligen en reguleren. Zoals daar zijn de VN, de WHO, de IMF, de Wereldbank, het Kyoto protocol, de G20, de strijd tegen de fiscale paradisijsen...

Of terug dus naar zo'n tijd als NA 1930 toen er een echte wereldwijde handelsoorlog uitbarstte... die eindigde in een wereldoorlog? Zie nu ook de Rio Tinto herrie VS-China, de bandenoorlog VS-China... het spaanse pensioenfonds dat nu enkel nog leent aan de spaanse overheid, de weg terug naar nationale zakendoen en beperkte wereldhandel. Maar pas op het "ontvlechten van een mondiale handel" kost ook enorm veel ... welvaart.

Kortom, het alternatieve denken is begonnen na de koude douche van de crisis. En de VS die onder Bush DE prediker was van vrije handel bleek nu ook de grote schurk die er misbruik van maakte en die ons in het ongeluk stortte. En daarmee moeten Obama c.s. nu verder...

DIE TRADERS LEVEREN VEEL WINST OP!

De investeringsbanken hebben veel traders in dienst die de hele dag hun geld ergens weghalen en het dan weer wegdoen... met als doel meer rendement te maken. En daarin gaat heel wat geld om. In termen van omzet en per bank in Frankrijk moet u denken als volgt: Soc. Gener. 54% (!); BNP Paribas 36%; Ca-sa 32%... u ziet het, dat is substantieel. Dus zonder traders gaat het echt niet meer. Maar we zagen ook enorme verliezen van traders-toeren met teveel risico's ... Dus is er niet veel veranderd? Ja toch wel, klinkt het, er wordt nu forser naar

risico's gekeken en er is meer controle. Maar geen bank van dit type gaat stoppen met meer dan 1/3 van zijn omzet... Dus de traders hebben nog veel toekomst en veel bonusjes voor de boeg. Als het aan Sarko c.s. ligt dus ook veel malusjes...

KAAIMANEILANDEN FAILLIET?

Van de 1400 hedgefonds is niet alles meer over; vele verdwenen en/of verdampten. De Kaaimaneilanden leefden van de inschrijfvergoedingen van hedgefonds en daarom gaat het hun nu bar slecht. Dus vroegen ze hulp aan de moeder in Londen, ze zijn lid van de Commonwealth. Maar Londen gaf niets van de gevraagde 375 miljoen, die willen liever dat een concurrent op het slagveld achterblijft. Dus moeten nu de 53.000 bewoners voor het eerst belasting op hun onroerend goed gaan betalen... Het paradijs van gisteren wordt nu van binnenuit... gehedged.

DE RIJKDOM IN ONZE WERELD

Wie het rijkste was in de wereld was eerder geen vraag: dat waren de VS natuurlijk. Maar dat is razendsnel veranderd: Europa is nu de rijkste met 33.000 miljard \$. De VS: 29.000 en "rest van de wereld" 31.000 miljard. Ook het aantal miljonairs is gezakt: met 18% : van 11 naar 9 miljoen gezinnen en de totale rijkdom zakte met 15% en kwam weer op het nivo van 2006. Dus de rijkdom spreidt zich wel steeds meer over de wereld, waarbij de Amerikanen het meeste inleverden. En met de "kleinere rijken", van boven de 100.000 \$, ging het ook beter: er kwamen er ca 2% bij. De crisis deed zijn werk en zo te zien werden de veroorzakers het meest gestraft. Aldus cijfers van de Boston Consulting Group.

DE MADOFF VAN LIBANON EN DE SJI-ÏETEN

Hij zit in de bak Mr. Ezzedine uit Libanon. Hij is al failliet en nu onderzoekt de politie zijn duistere zaken. Hij beloofde velen rendementen tot wel 40%... en velen, van kleine spaarders tot zakenmensen tot politici trapt er in. Ezzedine stond bekend als een zeer godvruchtig mens, een dienaar

van Allah. Dezelfde truc als Madoff uithaalde: een solide reputatie inzetten, hoge rendementen beloven aan "blinde" mensen en dan... over de kop zonder nog een cent. Een derde Pozzi-verhaal dus. Hij heeft ca 1 miljard om zeep geholpen en zijn tentakels lijken tot ver in het MO te reiken. Opnieuw lijken vele mensen slachtoffer te zijn geworden van hun hebzucht en hun goedgegelovigheid... Hij heet nu al "de sjiïetische Madoff" en dat staat voor: "die moslims zijn ook niet allemaal netjes"

DE OORLOGSBANK GOLDMAN SACHS

Lehman Brothers ging failliet Merrill Lynch werd gelyncht, Morgan Stanley dook omlaag en Bear Stearns werd opgegeten. Maar de 10 miljard die Goldman effe pakte van de staat is al breed terug betaald.. En, business more then usual since..

Het zijn 400 partners (de elite) en in totaal met zijn 30.000 werknemers en samen doen ze 22 miljard omzet en 2,3 miljard winst ; let wel IN 2008! Beurswaarde alweer 94 miljard. Rentabiliteiten rond de 30 à 40%... een ware geldmachine dus. Er werden in het moeilijke jaar al weer 43 miljoen aan bonussen opgestreken.

Ze wordt uiteraard stevig gehaat intussen, recent werd ze nog een vampier genoemd. Maar ZIJ speculeerde nooit verkeerd en zat ook niet in de subprimes... Paulson de financiële man van Bush was hier heel lang president. En het geheim kent niemand, geen personeelslid wil met de pers praten. Dus heet het: Goldman is geen bank maar een oorlogsmachine. Een elitecorps dat lijkt op de marines. Er heerst een "commando spirit" intern die je wel 25 keer terug laat komen als je solliciteert voor er wordt beslist. De huisegel is: "Je zult macht, geld en succes hebben, maar in ruil daarvoor wijdt je elke minuut van je leven aan Goldman Sachs". Een topman van deze zakenbank zegt het volgende:

"Wij hebben echt geen toverstokje hier. We denken alleen dat twee goede breinen meer doen dan één en drie ook meer dan twee".

En daarmee zult u het moeten doen nu.

SHAKE-OUT IN DE AUTO INDUSTRIE

Er werden in een jaar wel 40 miljarden € verloren door de 15 grootste in deze tak van sport en het Amerikaanse drama duurt nog voort. Opel is in alle kranten. En de regeringen geven overal aankooppremies om de zaak wat overleefd te houden. Om nog forsere ww te voorkomen. Want wereldwijd werken er minstens 60 miljoen mensen in deze business. Zelfs Toyota, nu de grootste, en ogenschijnlijk de meest solide, zakke in 3,3 miljard schuld weg. Men rolt verder ook over elkaar heen: Porsche dat nog recent VW wilde kopen dook in de modder en werd nu zelf door VW gekocht! De subsidies trokken de verkoop op maar iedereen begrijpt dat het hier het naar voren trekken van aankopen betreft en geen GROEI. En dan nog de geografie van de automarkt:

-in 2000 was de VS met 40% de grootste koper, Europa volgde met 36% er was nog Afrika met kleine 1% maar ook Azië-Oceanië met 24% (in totaal werden er op de aardbol 57 miljoen auto's verkocht toen.).

-in 2008 werd dat er 68 miljoen maar: Amerika met 31%, Europa met 32%, Afrika met 2% en ... Azië-Oceanië, u begrijpt het al, met 35%! Een totale omwenteling in 8 jaren. China blijft HET groeiland... zeker nu het erg geïnteresseerd is geraakt in de E-auto. Mogelijk gaat het hier zelfs voorop lopen. De E-auto ontwikkeling en de sterk veranderende geografie in de verkopen gaan de structuur van de auto-industrie nog erg door elkaar gooien. Er zullen fusies moeten komen, er zullen meer "doden" vallen en het zal een grote onrustige boel worden. Met immens vele ww-effecten. Dus het wordt nog meer: BIG IS BEAUTIFUL in autoland. Dus het huidige toprijtje Toyota, GM, VW, Renault-Nissan, Ford, Fiat-Chrysler, Hyundai, Hona, PSA-Citroen, Daimler en BMW zal zo niet blijven...

SOLIDARITEITSMODELLEN FR-VS

De verschillen zijn enorm: De VS besteedt 15% van zijn BNP aan de sociale solidariteit/voorzieningen en Frankrijk: 31%. Duitsland, Engeland en Italië rond 28%.

Sarkozy verdedigt het Franse model met verve en ook daarom ging het minder rauw eraan toe in de crisis. De Fransen willen best

geld geven voor de anderen, ook schulden daarvoor maken, maar willen ook dat er geen misbruik wordt gemaakt... Zij zien die "sociale airbags" dus wel zitten. Dat is geheel anders in het land van Obama: daar is rijkdom hetzelfde als "slagen in het leven" en gelooft men ook vaak in het (goddelijk?) lot... Er loopt dus een dikke streep tussen de denkwereld van de Amerikanen en Europa. Nu het financieel erg lastig wordt zal blijken hoe ver elk der opposanten zal gaan. Testtime is on!

LACHEN MET DAT A-GRIEP VIRUSJE?

Er wordt heel wat afgekleet over die A-virus paniek". Maar er zijn ook serieuze nieuwtjes want er worden heel wat akelige ontdekkingen gedaan nu het begint toe te slaan. In tegenstelling tot het gewone griepje valt dit virus 100 keer vaker dan het onschuldige, de longen aan. Dat betekent hup in de intensive care en dan... sterft er EEN op de TWEE! Dus het is maar 1 op 10.000 aan doden maar het is wel aanzienlijk meer dan bij ons herfstgriepje. Daarom horen we steeds opnieuw in diverse landen van jongere mensen op de intensieve care die dood gaan aan longproblemen. Daarmee is duidelijk dat dit virus van de H1N1-stam echt iets nieuws is wat we nu pas goed leren kennen. Daarom zijn de Fransen en Amerikanen ook zo ongerust. Want zij snappen ook wat de POLITIEKE en economische gevolgen kunnen zijn... ALS het doorzet

INTERNET/MEDIA

INTERNET IS VAN ONS ALLEN?

Ik zag een wereldkaart met daarop twee zaken: hoeveel internetters er per land/regio nu zijn en ook op welke plekken op de wereld internet wordt bestuurd/beheerd. Want ook al is het een vrij, open en democratisch iets, er moet natuurlijk wel gezorgd worden voor wat verkeersregels en adres-systemen om geen puinhoop te krijgen. Tot nu toe is er dus (en NOG?) EEN wereldwijd systeem... maar dat KAN ooit veranderen. Want "een systeem per land/regio" dat bij de centrale poort alles wat komt en gaat omzet

van een EIGEN systeem van/naar het wereldsysteem KAN natuurlijk ook.

En daarover wordt nagedacht in grote landen omdat het nu de VS zijn waar alle centrale zaken zitten met wat dependances in Stockholm, Londen en Tokyo. IN de VS is er ICANN (HET centrum) in San Francisco, Verisign zit daar ook en dan is er nog het Amerikaanse Ministerie van Handel... Dus: het centrale beheer zit in Amerika en IS amerikaans met overheidsbemoeyenis daar. Want de VS heeft een vetorecht...voor iedere grotere beslissing. Dat heeft historische redenen want het Web was vroeger een militaire aangelegenheid (het Arpanet dus).

En iedereen begrijpt dat dit meer en meer pikant wordt...

Want bijvoorbeeld: China heeft nu 210 miljoen gebruikers en de VS ... 222. En dat wordt in 2013: 260 resp. 377 miljoen...Ai dus. Dat ruikt dus naar gedonder op korte termijn. Want de protesten zijn er al luid en duidelijk: uit Frankrijk, uit de EU, uit Brazilië, Zuid-Afrika en India. En een nieuwe internet code/extensie kost nu al 185.000 \$ eenmalig en onderhoud per jaar is 25000 \$. Dat geldt ook voor de suffixes: fr , nl , ir ,etc. Dus elk land moet dat lappen. Ook de kleintjes.

De 13 kernservers in de wereld, zeer zwaar beveiligd in Stockholm, Londen, Tokyo en de VS beheren het centrale "adres en code deel" voor het wereldwijde web. Enkel China zou op dit moment zoiets ZELF kunnen doen en betalen en vis een POORT de zaak koppelen aan het wereldweb.

En dit alles terwijl er voor de telefoon , waar dit ook met gebeuren, al lang een VN-organisatie bestaat, de UIT die zo'n 6 regio's kent. Nu is er voor internet het ICANN dat een club is van 90 landen en wel, dat is slechts een adviesclub. De uitvoering is "amerikaans" en het vetorecht dus ook. Er gaan nu stemmen op voor een G12 voor het WWW via 2 vertegenwoordigers per continent dus. Omdat de VN niet erg veel prestige heeft overgehouden.

Nu het internet ook steeds meer verweven raakt met het mobiele telefoonnet wordt het helemaal spannend. Wil het prachtige idee

van het WWW overleven, dan moet er dus snel iets veranderen.

JACHT OP DE HACKERS

"De tijd is gekomen om op te houden met de vele alarmmeldingen over hackers en zich nu in de tegen aanval op hen te begeven", zei iemand van de firma Symantec. Want hackers aanvallen dat is hun business...

Piraten waren er altijd al in de historie en dus kwamen ze ook onze computers bestormen en moesten wij "hoge beschermingswallen" oprichten. En steeds opnieuw verhogen of dichter maken... Wij waren in het defensief en het offensief was maar zwakjes. Dat moet anders vinden nu enkele bedrijven en zij leveren nu een programma dat bij "indringen" data verzamelt van ... de inbraak en de inbreker! En die data stuur je dan door naar de justitiële autoriteiten. Symantec begon al en op haar website kunt u zelf zien wat de data zijn van enkele bekende (ex)-hackers geleverd aan de FBI en vanaf 2010 gaat men dat dus systematisch doen. Ook zijn er al geruchten dat er "gehackten" samenwerken om een soort militie op te richten om hun vijanden samen aan te pakken en HUN computers in de poeier te jagen. Intussen gaan de "black hats" rustig door met ons aan te vallen en het fenomeen is stijgende; zo'n 30% meer het vorig jaar.

He laatste product van Symantec voorziet er in om een verdacht programma (dat u ongemerkt kunt hebben gekregen) in quarantaine wordt geplaatst IN uw PC. Dus u ziet op uw scherm een boodschap over zo'n programma en een service van Symantec stuurt dan data aan de autoriteiten voor u.

Deze intelligente tegen strategie, is een echt nieuwtje en nu hebben de hackers eindelijk zelf een probleem. Maar het valt te raden dat het spel nu doorgaat maar een tandje hoger... beroeps tegen beroeps dus, en schietend met scherp van beide kanten...

MOBIEL INTERNETTEN IS ER!

De iPhone en de mini-PC waren de eerste die het internet mobiel maakten: dus met je mobieltje, waar je ook bent, surfen , mailen etc. over het WEB. Nu gaat dat gebeuren

voor het grote publiek, een enorme markt opent zich. De nieuwe telefoon heeft natuurlijk al een camera, GPS, MP3 speler en nu komt daar een echte mini-pc bij. Dit wordt eind 2009 al 15% van de markt, ondanks de krimp... Op pc-gebied zijn het Acer en Asus die voorop gaan en de groei is al snel. De grens tussen netbooks en smartphones vervaagt, ook hun prijs rond 300-500 € is bijna gelijk. Naast Apple, de pionier en nu ook Dell, verscheen ook plotseling Nokia in dit gebied. De ontwikkeling in aparte schermen die voor meerdere apparaten dienen komt er aan: MP3, I-OD en I-Books met eenzelfde beeldscherm dus dat je kunt aan/afkoppelen. En daarmee komen deze leveranciers ook terecht in de internetservices. Waarin ook Orange etc. zeker in geïnteresseerd zijn. Orange heeft 182 miljoen klanten... en daar zit een fraaie markt voor hen. Men zegt globaal: op 1 miljard internetters nu gaan we naar 4 miljard mobi-netters.... U leest het goed 4 miljard van de wereldbevolking die griet van 6 naar 9 miljard... In de huidige mobieltjes van 60 € worden al mogelijkheden gepreïnstalleerd (radio, meteo, etc) en dat kan in 2011 ook al in mobieltjes van 25 €. Dus het grote gevecht gaat opnieuw beginnen: de wereld gaat mobiel op het internet!

Tja, voor de 65+-ers is dat weer de vraag: wat moet ik ermee? Maar ja dat zei men ook toen de PC kwam en het mobieltje. Nu geen punt meer voor velen in deze groep. Omdat de hele familie en veel vrienden moven, kun je nauwelijks achter blijven. Al zullen de grijze koppen niet vooraan lopen... Ach u zult ook nog in een elektrische auto terecht komen, zit al op de E-fiets en vliegt Ryan-air... Daar kan zo'n slim mobieltje best bij; ik hoef dan ook geen aparte I-pod of MP4 meer..., dus je sleept minder apparaten en batterijladers mee... Ze krijgen ons nog wel zo ver.

MOBIELTJES: CONCENTREREN DIE HAP
Orange (Fr) en T-mobile (Du) fuseren in Engeland, daar concentreert het dus in deze sector: deze nieuwe gigant is goed voor

36% van de markt daar. Maar in Frankrijk komt er nu... een vierde operator! Maar Engeland had er 5 en Duitsland heeft er ook 4 (een is Vodafone met 34%). Ook in Australië fuseerden Hutchinson en Vodafone al en in Spanje lijdten er vier operators onder de crisis.. De rentabiliteit daalt in deze sector door de crisis, dus moeten de fusies kosten besparen om door te kunnen gaan. Zo gaat dat altijd. Kapitalistische wet.

LIFE-LOGGING: ARCHIEF VAN UW EIGEN LEVEN

Gordon Bell is senior onderzoeker bij Microsoft en loopt al 10 jaar met een camera om zijn nek die elke keer dat hij van vertrek wisselt, een plaatje schiet. Het ding reageert op lichtverschillen. Die foto's slaat hij allemaal op, ook zijn telefoongesprekken, en ook scant hij documenten van zijn leven en tikt hij zijn agenda in. Dus ontstond er een gigantisch archief van ZIJN leven in beelden, geluid en teksten. Dat noemt hij dus life-logging.

Eigenlijk gebeurt dit al van ons allemaal, maar gespreid en het wordt maar kort bewaard: onze verplaatsingen en contacten via mobieltjes, onze video's opgenomen in winkelcentra en op autowegen, onze e-mailtjes... etc. Er bestaat ook al een programma dat ZEO heet, dat je hele slaaptijd registreert en de pen van Lifescribe transformeert uw geschrijf digitaal, en registreert uw gesprekken. En het program Evernote legt elk beeld dat u bekeek vast in een archief.. Al miljoenen mensen doen dit soort archivering voor zichzelf.

Waarom? Wel de meeste gebruiken het om hun levenswijze te optimaliseren of hun gezondheid op te voeren wat eigenlijk elke dokter aan u vraagt dus bij consulten..In het kader van organisatie-onderzoeken deed ik ook vaker vroeger analyses van tijdbesteding van topmanagers om knelpunten te vinden: vaak zeer leerzaam en veel opleverend!

Dit is dus zeker geen onzin. Maar ook bij processen over sexuele bedreigingen, echtscheidingen etc. wordt steeds vaker gebruik gemaakt van telefoonregistraties, elektronische agenda's etc. Dus pas op, wat U

zelf verzamelt zou ook door rechters ooit TEGEN u kunnen worden gebruikt. Maar er zijn heel wat mensen die het aantrekt om hun leven te archiveren. Ik ken een hoogbejaarde deen, die mij zijn levensboek liet lezen wat hij aan al zijn (klein)kids had gegeven. Gewoon omdat hij hun wilde laten zien wie hun opa was en wat hij ooit deed. Zijn leven was een spannend verhaal, indrukwekkend. Ach memoires, biografieën zijn toch ook niks nieuws?

Bedrijven en ook het Pentagon interesseren zich al voor life-logging van hun werknemers. Om een profiel van hen te fabriceren: een zeer modern personeelsdossier dus.

En de laatste gebruiker is een onderzoeksinstituut dat kankeronderzoek doet en daartoe de levensdata van patiënten onderzoekt... Ook hier dus: zeer positieve kanten en schaduwzijden. Archiveren van mensen en hun leven is niks nieuws, maar het zo uitbreiden en completeren, dat is nieuw. En dat vraagt ook om beveiliging, ook wettelijk. In Nederland worden wel 22.000 telefoons per jaar afgeluisterd... en dat is 10 x meer dan de 2000 vergunningen van justitie in de VS om dat te doen...

Ja, de wereld verandert...

DIVERS I

DE RACE OM DE LANDBOUWGROND

De wereldbevolking groeit hard: we gaan tot 2050 met 50% omhoog! Maar u weet het: sommige werelddelen gaan zakken en anderen gaan enorm stijgen. En dus zijn daar steeds meer monden te voeden. En dan moet je dus ook maar genoeg vruchtbare landbouwgrond vinden...

Daarom is er nu een enorme, nog stille race, om landbouwgrond aan de gang. Een wat onwezenlijk schouwspel ontrolt zich.

Zuid-Korea heeft al 700.000 hectaren land in ... Soedan; ook de VS kocht daar 400.000 hectaren. China heeft 20% van de wereldbevolking, maar slechts 9% van de landbouwgronden... dus kocht China 1,25 miljoen hectaren in ... de Filipijnen. Ook kocht China nog 43000 hectaren in Australië.. Saoudi Arabië, de groep Ben Laden,

kocht 500.000 hectaren in Indonesië voor zo'n 4,3 miljard \$. Om rijst te verbouwen. De Russen kochten 300.000 hectaren in Oekraïne, maar verkochten ook al heel veel eigen grond aan China, Zuid-Korea, Zweden en, Denemarken. Een groep Zuid-Afrikaanse boeren kocht 10 miljoen hectaren in Kongo Brazzaville en Japan bezit 250.000 hectaren in de VS. En ten slotte: al 10% van de Argentijnse landbouwgrond is in "vreemde handen". In Brazilië behoort ook al 6 miljoen hectaren toe aan buitenlanders.

Dus agrarische grond is een nieuw speculatie-object geworden, want velen zien de schaarste eraan komen. En dit leidt al in diverse landen tot steeds grotere polemieken, zoals in Brazilië, waar Lula aan de bel trok. Er zijn ook niet weinig rijke particulieren die enorme lappen grond kopen en kochten... de traders in grond zijn er ook al volop. Onderzoek toont aan dat al 20 miljoen hectare werd gekocht in... arme landen; en dat is ca 2/3 van het totale Franse areaal. In Madagascar werd er al een politieke oorlog door ingezet; toen Deawoo ruzie kreeg over 1,3 miljoen hectaren. Nota bene 50% van de alle grond daar! Dat is intussen politiek onmogelijk geworden.

En de Zuid-Afrikaanse koop van 10 miljoen hectare in Kongo staat tegenover de maar 6 miljoen beschikbare hectaren in Zuid-Afrika zelf!

De grote kopers zijn: China, Zuid-Korea, Saoedi-Arabië en de Emiraten... zij kochten al 8 miljoen hectaren elders. Want zij zien voedselproblemen aankomen voor hun snel stijgende bevolking. In Afrika en Zuid-Amerika bevinden zich 80% van de snel inzetbare agrarische grond ter wereld: in Angola, Kongo en Soedan en dan Brazilië, Argentinië, Bolivia en Colombië. Ook Libië koopt in Mali en Liberia al rijstgronden. Qatar doet zaken met Vietnam, de Filipijnen en Maleisië.. China verbouwt in Zambia jatropha, om biologisch brandstof te maken. En rijst in Mozambique.

In Afrika zullen er in 2010 (!) al 1 miljoen CHINESE boeren werken! Hedge funds en Staatsfondsen springen er ook op; er is veel geld mee te verdienen.

De kopers zeggen dat ze hiermee de armen helpen, dus het is voor hen “win-win”. Maar dat valt sterk te betwijfelen: vaak is samenwerken met lokale boeren onmogelijk. Daarenboven blijken veel arme landen voedselhulp te krijgen van de VN, terwijl hun gronden worden verkocht aan derden! Dan weer moeten kleine lokale boeren verkassen om grote percelen te kunnen verkopen. Alle risico's van grote monoculturen en gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zijn er ook. Recent stopte een zweedse firma met een groot samenwerkingsproject in Tanzania. Dat moest werk geven aan 70.000 mensen daar op zo'n 400.000 hectaren (bio-brandstof). Door de crisis was echter de winstgevendheid in gevaar gekomen, dus, de investeerders uit Zweden... vertrokken.

Conclusies trekken is nog vroeg, maar het begint een wilde boel te worden en de conflicten, ook politiek, broeien.

Tja, agrarische grond is een schaars artikel omdat voedsel schaars dreigt te worden... En dan komt de hele geldmachine op toeren... Och, in Noord-Afrika bouwen duizenden chinezen de grote autowegen... en straks werken ze naast chinese boeren die er het opgekochte land bewerken. Hoezo raar? Al bijna werkelijkheid!

RIJKDOM EN JONG EN OUD

De kloof tussen oud en jong wordt steeds dieper, en ik bedoel nu qua rijkdom/bezit. Het vermogen blijft lang hangen bij de ouderen, die vroeger al dood zouden zijn waardoor hun geld al weer recirculeerde. Dat is nu totaal veranderd en niet zo goed... Wat statistiek uit Frankrijk: van de 50-70-jarigen zijn 70% boven-mediane vermogensbezitters, dat is voor de 30-40-jarigen slechts 45% en voor de < 30-jarigen 13%... Terwijl de staatsuitgaven aan deze groepen voor > 60 jaar ca 19% van het BNP is en voor de rest slechts ...17%! Nu de groei stopt wordt dat des te nijpender dus er moet wat gebeuren. Dus eigenlijk moet je de successierechten... verhogen om de ouderen te “dwingen” eerder wat door te geven aan de jeugd. En dus niet ze VERLAGEN zoals Sarkozy recent deed. De solidariteit tussen

oud en jong moet groter worden... en daar moet in een sterk vergrijzende maatschappij, de staat een handje bij helpen. Dus “schuif wat meer door naar uw nazaten”...

AZIË WINT (OOK) BIJ R & D!

Wie denkt dat Azië enkel geld verdient aan wat goedkope handjes en namaak flutproducten is al lang hopeloos achter op de realiteit. Nu blijkt ook dat de VS, DE grootste immer op R&D gebied door Azië wordt gepasseerd. In de VS verdwenen er door de crisis 7 miljoen researchbanen en als je daar de demografische plus bijtelt zijn er in de komende 10 jaar 10 miljoen researchers nodig. Hoe moet dat weer op peil komen? Wel door je te concentreren op enkele gebieden als groene energie, preventieve geneeskunde, etc. Dan stop je daarin nog 10 miljard aan publiek geld en je geeft de bedrijven die meer R&D willen doen fiscale faciliteiten. Als er nu een dozijn groten hieraan meedoen, dan is er een kans om Azië bij te houden...

Als ik dit opschrijf, het komt uit Businessweek, besef ik dat de tijden echt zijn veranderd... de VS-industrie moet uit haar strompelgangetje komen met een bak publieke centen... Da's toch echt heel andere koek dan, pak weg, 10 jaar geleden...

ETA-DRUGS-MAFFIA IN SPANJE EN ELDERS

Het komt steeds vaker voor dat terroristen hun financiering verkrijgen via drugshandel of drugsproductie. De taliban in Afghanistan zijn een extreem voorbeeld, de FARC in Zuid-Amerika doen dat ook en nu blijkt dat ook de spaanse ETA deze weg vond. Via de italiaanse maffia... Net zoals de terreurscorsicanen, die al jaren maffia-driugs spelletjes spelen. De misdaad vindt zo de politieke extremisten langs de weg van de financiën. En niet zelden (zie de FARC) ont-aardt dan de politieke drive in ordinaire misdaad en geld verdienen.. Al-Qaïda schijnt er ook van te weten...

LUFTHANSA VLIEGT LEKKER MAAR..

Lufthansa is de grootste in Europa, net vóór Air France-KLM. En ze gingen ook al voor Austrian Airlines, Brussels Airlines, BMI en nu ook voor CSA uit Tsjechië. Ze maken zelfs nu nog licht winst wat veel te maken heeft met hun verzekering tegen stijging van de kerosineprijs en hun grote kostenreducties. Ook ziet men nog groeikansen, met name in Afrika. Maar alles wat morgen betreft hangt vooral af van de economische ontwikkeling, business maar ook koopkracht van gezinnen. Eind 2010 wat licht zien, dat zou al mooi zijn. En verder let men op de grote kansen die sommige evenementen bieden zoals de Wereldcup Voetbal in Zuid-Afrika. En daarvoor wil men zijn eerste A380 inzetten die begin 2010 komt.

Intussen worden in de komende jaren bij Air France-KLM mensen ontslagen, men spreekt over wel 4500 banen. Want vracht- en passagiersvervoer zijn stevig gezakt bij werelds grootste. Vracht zelfs – 40%! Ook de affaire van het neergestorte vliegtuig waar van nog niet de zwarte dozen zijn gevonden speelt een rol; men zoekt overigens nog steeds. Maar men blijft redelijk optimistisch. De komende A380's brengen de kosten ca 20% omlaag, want een A380 vervangt twee huidige vliegtuigen. En ook de concurrentie met de Franse TGV zal worden versterkt alsmede het verlies van passagiers aan Ryanair in Frankrijk. Deze maatschappij, die er zo florissant bijstond enkele jaren geleden, dook in de rode cijfers omdat ze extreem afhankelijk zijn van de wereldconjunctuur.

EEN NIEUWE BAAS BIJ BOEING

Er is bij deze gigant nu een nieuwe commerciële baas, de nieuwe tegenstander van Tom Enders. Maar het is vooral een teken intern, voor hen die de fouten maakten. Want Jim Albaugh is een techneut en geen econoom en zal dus de techniek voorop stellen. En daar ging het ook fors fout met name in de constructie. Onder meer: de vleugelophanging van de Dreamliner. En er zijn enorme leverings vertragingen opgetreden. Ook wacht hem zijn deel van de strijd Airbus-Boeing voor de Wereldhandelsorganisatie.. Maar hij is geen sufferdje:

hij deed de verkoop van militair spul stijgen van 24 naar 34 miljard. Maar ook: hij was betrokken bij het ehech van de militaire bevoorradingsvliegtuigen...

Wel, een mens leert vooral van zijn fouten niet?

ARBEIDSDUUR IN GROTE STEDEN

Een interessant statistiekje over hoe veel uur per jaar je moet werken bij de gangbare algemene dienstverlenende beroepen in grote steden. Van ambtenaar, tot verkoper tot lagere leidinggevende..

Cairo is champion met 2373 uur! Dan komen Seoul, Hongkong en Doha met ca 2300, dan Singapoer, Tokyo en New York met ca 2000 dan naar Moskou, Londen en Berlijn met 1700 en Parijs en Lyon met 1600. Wat het betekent moet u zelf maar uitzoeken! Marseille staat er gelukkig niet bij...

[Terug naar inhoud](#)

OLIE (energie), WATER

BP SCOORT EINDELIJK WEER EENS

Het zat ze jarenlang niet mee: ruzie met de Russen, ongelukken in hun raffinaderij in Texas en lekken oliepijpen in Alaska. Maar ze bleven moedig doorzoeken naar olie in de Mexicaanse Golf en... vonden een enorme voorraad van 4 à 6 miljard barrel; wat ze begin september bekend maakten. Na vele boringen die veel verlies opleverden..

Maar het spul zit op zo'n 2000 tot 6500 meter diepte in de zee en men bouwde dus een booreiland van de afmetingen van een voetbalstadion en noemden dat Thunder Horse. Het is vastgemaakt met enorme kettingen op 2000 meter diep in zee en is mogelijk het grootste platform ever. Heel veel equipment moest speciaal worden "uitgevonden" om deze olifant te laten functioneren.

Maar er wordt nu al 300.000 barrel per dag opgepompt; ca 100 miljoen per jaar. BP staat nu BOVENAAN de lijst met reserves, boven Conocophillips, Total, ENI, Chevron, Exxonmobil en Shell; dit is nu de hitlist van hoog naar laag..

BP nam en neemt enorme risico's en lijkt nu te winnen.

DENEMARKEN WINDLAND

De Denen zijn er van overtuigd dat over 10 jaar 10 à 13% van de energie uit de wind zal komen, wereldwijd. En hun windparken zijn gigantisch en technische prestaties. Diameters van de wieken nu 90 meter en men gaat naar 112! De snelheid aan de spits van een wiek is 250 km/uur! De uitgeoefende krachten zijn dus enorm en de constructies technische hoogstandjes die het 25 jaar moeten uithouden. Het regelen van een constante productie van 3 megawatt per molen gebeurt met computersturing want de wind is uiterst grillig. Vestas heeft in de wereld 16.000 turbines staan en volgt die in haar technische centrum in Denemarken. Zo'n 140 onderdelen van elke molen worden continu bewaakt van Argentinië tot China. Zo word veel info verzameld voor technisch onderzoek en ook voorkomen dat een aankomende fout problemen veroorzaakt. Want er staat al voor ruim 4000 megawatt in de wereld.. De ingenieurs zijn toppers en komen uit hightech industrie F1, luchtvaart... Vestas doet 7,5 miljard en heeft al 22000 mensen in dienst.

In enkele regio worden turbines op boerenland gezet en de boeren en vissers werken er in deeltijd. Naast hun boerenwerk of visserij. Elders sloot een werf en daar werden ook turbines neergezet waar de arbeiders van het failliete bedrijf gingen werken. Maar de kern is off-shore natuurlijk in het water met zijn hoge golven en soms beperkte diepte. Om zo'n reus van 160 à 250 ton te vervoeren en te plaatsen dat valt niet mee. Er zijn maar drie laadschepen ter wereld die dat kunnen. Het rendement is op 100 meter uit de kust ook veel beter wel zo'n 30 à 50%: dus moeten ze in het water! En nu is een windpark van 50 à 100 molens in staat om 200 à 300 megawatt te maken. Vestas weet zeker dat in 2020 wel 10 à 13% van de electra uit wind zal komen. Nu is dat 1,5%. Ook verwacht men dan horizontale ipv verticale turbines te hebben; in elk geval diverse types. En ze zeggen erbij: vanaf het strand zie je ze niet staan.... Voer voor

landschap verdedigers dus. Denemarken is wind en doet er wat mee...

ELECTRISCHE AUTO: STAND VAN ZAKEN

Iedereen vindt het DE toekomst, fabrikanten, politici en vele consumenten; maar er zijn nog heel wat barrières te slechten. Milieu-effecten, technologie en infrastructuur zijn hierbij de trefwoorden. Maar allereerst de prijsvergelijking met de verbrandingsauto: In 2010 spreken we dan over 38.500 € aan kosten voor de elektrische tegenover 36.500 voor de "klassieke". (kosten gedurende de totale levensduur). Dat is in 2020: 33.800 resp. 44.500 €. Dat komt omdat de batterijkosten dalen van 12000 naar 6000 € in die periode. Dus we praten over 10.000 minder op 44.500 en dat is een lieve 23%!

Fiat reed recent van Oslo naar Stavanger in 12 uur met een elektrische auto. Er achter reed een vrachtwagen met hoogspanningsbatterij-laders, waarmee de batterij in 45 minuten was herladen. De test werd zeer geslaagd gevonden; men gaat gezwind verder.

Daimler gelooft ook en kocht al 10% van Tesla in Californië, dat elektrische auto's maakt. Idem Mitsubishi dat net zijn I-Miev lanceerde. Ook BMW dat zijn elektrische Mini test, met 500 klanten in Californië. Zelfs Peugeot komt er nu ook mee en Goshn van Renault was al overtuigd. Nissan-Renault stopt nu 200 miljoen \$ in een betere batterij en zette 1500 ingenieurs aan het werk. En rond half 2010 staat zijn elektrische auto al in de VS in de etalages. Ook elders via zijn coöperatie met Better Place in .. Israël. Renault gelooft echt in de elektrische auto en verwacht een markt van 10% in 2020! Ook in de VS zijn er al vele fabrikanten mee bezig; Obama stopte er 2,4 miljard \$ in en wil 1 miljoen E-auto's in 2015.. Dus het gaat toch echt gebeuren.

En de bonussen vliegen ons om de oren: 5000 € in Frankrijk en 5260 in de VS.

Maar, er moet nog flink aan die batterijen worden gesleuteld. Nissan werkt eraan met NEC, Toyota met Panasonic, Volkswagen met Sanyo, Mitsubishi met GS Sanyo...

maar we zijn hier natuurlijk ook al 10 jaar mee bezig.

En dan is er nog het milieuprobleem. Want de stroom waarop die auto rijdt komt van centrales en die... vervuilen! Nauwelijks in Frankrijk waar het kerncentrales zijn, maar in Polen is het echt heel anders met zijn kolencentrales. Nu vervuult een hybride of kleine start-stop auto, evenveel als straks de volledige e-Auto in Polen zal doen.

En dan de volumes: Goshn gelooft op termijn in 15% is 10 miljoen omzet. De Boston Consulting Group zegt echter: 10% in 2020. Want de batterijen zijn nog duur en hun actieradius is beperkt (nu 150 km). Herladen duurt nog minimaal 4 uur, maar onder hoogspanning 30 minuten. Dus de e-Auto op grote schaal vraagt een totaal andere infrastructuur. In Frankrijk praten de autofabrikanten intensief met EDF hierover; een standaard laadstopcontact is nu al in discussie want zo'n standaard is nodig. Net als nu een standaard benzinepomp. Want er moeten straks miljoenen van die dingen komen in straten en parkings.

EDF zegt dat het huidige net enkele honderdduizenden e-Auto's aankan, maar ze moeten niet allemaal... OP HETZELFDE MOMENT aan het stopcontact gaan! Vooral niet in de winter als de fransen: elektrisch verwarmen. Dus HET probleem van de E-auto is... de INFRASTRUCTUUR, en niet zo zeer de auto.

Daarbij zullen de langere trajecten ook niet zo gauw "elektrisch worden". De meest gunstige zijn die van 60 km per dag: huiswerk afstanden. En in kleine landen als Israël en ook Hawaï en in steden als Londen, Berlijn en Sjanghai zal het eerst gebeuren.

In China ook: daar zijn de trajecten voornamelijk stadstrajecten, er zijn al studies gedaan in 13 chinese grote steden. China kan, weten ze nu, veel achterstand op ons via de E-auto inhalen.

Dus is de conclusie: voor we allemaal E-rijden, zullen er nog vele jaren met de klassieke auto's verstrijken. Dat wordt dus ruim 15 jaar na het verschijnen van de eerste hybrides.

Op de Salon van Frankfurt was het overal de E-auto die DE hit was. De auto-industrie is

nu, na de schok, overtuigd. Maar in autoland zal het nog zeer onrustig worden: fusies en faillissementen zitten in de luchten.

DE ELECTRISCHE INDISCHE AUTO

Hij heet de NXR en is uit India. En hij rijdt 160 kilometer op zijn batterij met een max speed van 105 km/uur. Vanaf half september kan hij in 25 landen (waaronder Frankrijk) worden besteld. En je kunt er met 4 personen in..Hij ziet er lollig uit en u kunt hem op de Salon in Frankfurt zien. Voor de maker, ene Chetan Maini, is een droom waar geworden, hij rekent met 30.000 stuks in drie jaar. Het eerste model (niet-elektrisch) werd verkocht sinds 2001 en maar 3200 stuks, waarvan 1000 in Engeland... Kan deze fabriek met zonnepanelen op elk stukje dak, de gigantische concurrentie aan? Wel, de baas is niet gek en sluit een alliantie met een GROTE dus echt niet uit.. Kortom: u kunt binnenkort rijden in dit autotje uit Bangalore.. dat aan het stopcontact tankt en geen geluid maakt.

[Terug naar inhoud](#)

RELIGIES

DE BLOGS VAN ALLAH

Natuurlijk kun je ook met de islam en de profeet lachen, al bleek dat al enkele keren heel link. Want als je mensen, die zich in het nauw gedrukt en overheerst voelen, ook nog pakt met hun godsdienst dan krijg je homeles. Dat herken ik nog uit het Rijke Roomse Leven in mijn jeugd toen een katholieke "minderheid" ook niet kon lachen met grappen over hun barokke godsdienst. En in veel landen is Godslastering strafbaar... in islamitische landen mag er zowat niks. Want daar is Allah ook de wereldlijke leider. Dus kijk nu op de site www.Apartcatoutvabien.com en lach mee met Zangro, die een loopje neemt met Allah c.s. Hij is van moslimafkomst maar niet meer gelovig. Hij heeft een dozijn andere grappenmakers om zich verzameld en zij laten zich graag inspireren door een Tv-serie uit Canada, La Petite Mosquée dans la prairie' genoemd. En ook door de Familie

Mix in Duitsland. Er is nu ook een moslimkrant op het net: www.SaphirNews.com die ook wat durft te spotten en er lazen al 700.000 mensen op deze site in augustus! Na enkele mislukkingen zijn er nu steeds meer sites etc. die veel publiek trekken en vooral ook moslims. Dit alles is een teken dat de islam ook zijn normale plek begint te krijgen in de rij van de mono-religies. Tot grote afkeer van de fanaten in dienst van hun ene God..

ALGIERS VOND ZIJN BASILIEK

Aan de voet van de kashba worden nu prachtige mozaïeken blootgelegd van een vroege christelijke basiliek uit de 4^e of 5^e eeuw. Nog voor Mohammed zijn licht zag begin 7^e eeuw dus. Want toen was de maghreb, vol met romeinse bezetters, en kwam hier het christendom tot bloei. Immers vele voorvaders van de later moslims bekeerden zich hier vanuit allerlei polytheïstische geloofjes of vanuit het christendom tot de islam.

De minister van Cultuur hier legde meteen de bouwactiviteiten stil om deze opgraving te redde. En handig als hij is zegt hij: "We hopen hier ook de resten van de phoenicische beschaving te vinden.... (zoals in Marseille!)." Men ontkent het niet, maar deze vondst veroorzaakt nu toch enige verlegenheid. Het is in deze tijden lastig om te erkennen dat vroeger Jezus je God was...

HET CULTUURCENTRUM VAN DE ISLAM

Het wordt nu gebouwd in Parijs in de volkswijk van het 18^e arrondissement, die La Goutte d'Or heet. Twee grote gebouwen op 500 meter afstand en de architect, geboren in Casablanca, lukte het om een prachtig ontwerp te maken. Modern glas en aluminium, veel binnenplaatsen met veel licht en met patios. Natuurlijk ook ener-gie-technisch modern gebouwd... Het zal opengaan in 2012. En u vindt er een moskee en dus een cultureel centrum. Hier geen discussies zoals in Keulen, waar een moskee, vlak bij de Dom, tot groot protest leidde. Op het eiland Djerba stond ik ooit voor de synagoge die enkele maanden er vóór was aangevallen met een ontploffende

tankauto. Er naast stond, en al eeuwen, een grote moskee. En de gids, een moslim, schaamde zich voor zijn terroristische landgenoten... Als vanzelfsprekend...

Dat frappeert je, zeker als je ook weet dat de synagoge in het joodse ghetto van Carpentras in de 13^e eeuw, twee etages moest inleveren omdat de bisschop en de legaat van de paus (die hier 700 jaar de wereldlijke macht had!), het niet pikten dat deze synagoge bijna zo hoog als hun kathedraal zou worden. Dat kon ook echt niet. Dat het ghetto zelf tot 10 etages klom. Dat omdat de Kerk zelf dit ghetto uitvond en voor alle joden VERPLICHT tot woonplek maakte.. Dat derde hun veel minder.

DE MOSLIMS VAN RUSLAND

Een week na het begin van de ramadan nodigde Medvedev de leiders van de Kaukasische republieken uit en ook hun geestelijke leiders. Hij stelde voor een moslimomroep op te richten om de jongeren uit de klauwen van de radicalen te houden... Want pas op: Rusland heeft 8,7 miljoen moslims, dus 6% van de bevolking en daarmee is de islam de 2^e godsdienst hier! Maar velen vermoeden, dat als je de immigranten uit de verloren republieken meetelt, het getal eerder 18 miljoen is (dus 13%!). Naast zo'n TV-omroep voor de Noord-Kaukasus zijn er dan nog de twee orthodoxe zenders Spas en Soyoez die nooit méér kijkers trekken dan 1% van de bevolking...

BERLUSCONI EN HET VATICAN

Hij is een zondaar in de kerk en nu niet meer zo getapt in vaticaanse kringen. Het was daar eerst erg stil maar toen steeds meer media dat opviel, ook door het uitblijven van enig commentaar in L'AVVENIRE, een kato-blad, moest me wat ondernemen. Zeker toen in een Berlusconi-blad, dat van zijn broer, werd geschreven over de homosexualiteit van de hoofdredacteur van L'Avvenire. Toen liet de paus zelf weten achter ZIJN hoofdredacteur te staan... Maar wat verontrust is dat het berichtje zou berusten op info van de italiaanse Geheime Dienst, die Berlusconi kan aftappen... En daarmee kan hij alle

machtige tegenstanders van onderuit de zak geven en doen doodschrijven. Hij zei het zelf voor TV: "Ik ben inderdaad geen heilige..." Zijn populariteit thuis is echter nog best zo'n 50%.. dat is pas verontrustend dus.

[Terug naar inhoud](#)

AFRIKA

AFRIKA DEMOGRAFISCH

In 1850 had Afrika 110 miljoen bewoners en rond 2000 zat het dicht bij 1 miljard. Dat kwam door de 5 kids per vrouw hier; in Europa was dat ca 2. Dus in 2050 zullen er 2 miljard Afrikanen zijn... stel je voor. Ter vergelijking Noord- en Zuid-Amerika komen aan ca 850 miljoen nu.. En terwijl er in 1950 nog 2 europeanen per afrikaan waren zal dat in 2050 omgekeerd zijn: 2 afrikanen op 1 europeaan. Een totale omwenteling. Ik keek ook naar twee bevolkingspyramiden een van Oeganda en een van Itallè... De laatste heeft een enorme lange balk voor de 65+ers... 12 miljoen. Dan zie je de andere leeftijdsbalken per 5 jaar, die zo ongeveer allen even breed zijn: rond 4 miljoen per klasse van 5 jaren. Niet zo in Oeganda: De balken tussen 0 tot 60-64 jaar lopen snel in lengte terug: 0-4 geeft 7,5 miljoen... en de balk +65... is slechts enkele honderduizenden. Je kunt dus zeggen dat ze elkaar's spiegelbeeld zijn..

Maar pas op: ook Afrika ontwikkelt zich en dan kun je verwachten dat het aantal kids per vrouw in de subsaharalanden terug zal lopen naar 2,5.. Dan treedt er het z.g. "economische dividend" op. Meer werkenden met minder kids leidt tot hogere productiviteit, tot meer investeringen, hogere competenties en meer welvaart. En , in afwachting van ook hier: meer vergrijzing. Een Harvardstudie toont aan dat in 27 van de 32 afrikaanse staten de bevolking die kan werken snel zal groeien. Zoals dat ook ging in Zuid-Azië waar de demografische ontwikkeling zeker voor 1/3 de oorzaak was van de enorme economische ontwikkeling. Maar dan moet dit continent wel de goede keuzes gaan maken. Als de jonge werk-

zoekenden geen werk vinden zal de kans in een bedreiging verkeren. Er komt dan geen welvaart maar wel misdaad en chaos. Want Afrika heeft maar weinig tijd om welvaart op te bouwen omdat na twee generaties de bevolkingsomvang weer snel zakken zal. Dus er blijven zorgen als je denkt aan de grote voedselproblemen, want afrika produceert steeds minder voedsel. Er zijn te weinig vruchtbare gronden in dit gebied en te weinig water. En de klimaatverandering maakt dat nog erger. Er zouden wel eens 100 à 250 miljoen mensen met te weinig drinkwater kunnen komen te zitten...

Een ander risico is de huidige grote armoede waarin de demografische ontwikkeling zich zal gaan voltrekken. Een op twee afrikanen is nu een kind en 50 miljoen onder hen zijn wees. En dat stijgt nog snel zeker door de AIDS. ‘

Tenslotte is er nog de corruptie. Hier is de grootste corruptie ter wereld en ook het slechtste bestuur.

De demografische swing is dus aanstaande en kan een enorme kans zijn..... Let's hope so.

Let wel: Afrika is onze GROTE buur in het zuiden. Als zij slagen is dat ook een zegen voor ons. Mislukt het dan zullen ook wij daar de wrange vruchten van plukken. Wij met 350 miljoen tegen zij met 2 miljard... Nee geen oorlog, maar nog veel meer van wat we nu al zien. Boten vol mensen die vaak verdrinken, hongerende zwervers en over palissaden klimmende wanhopige mensen...

AFRIKA GEOPOLITIEK

China en de VS zijn druk met Afrika, steeds drukker zelfs. China al jaren , want ze zagen al lang geleden de afrikaanse rijkdom aan grondstoffen en de afzetmarkt. En er werken al honderduizenden chinezen op dit continent aan vele chinese projecten. Clinton maakt nu ook haar tour d'Afrique en bezoekt 7 landen en probeerde daar tegenwicht te bieden tegen de chinese opmars. Arm Frankrijk betaalde nu weer voor zijn koloniale verleden in Gabon en eerder ook al op andere plekken. De positie van de fransen in de 18 frans-sprekende landen

van Afrika is niet zo best en ook Total zit daar niet meer goed. Sarko probeert van alles, maar maakt weinig kans. En de EU schittert door afwezigheid en ongeïnteresseerdheid.. Enkel nu in Zimbabwe wordt er gepraat met Mugabe over de humanitaire catastrofe in zijn land, en wel/niet meer sancties...

En onze preken over democratie in dit continent raken verloren in de complexe realiteiten van de stammen verhoudingen en de puzzle van de etnische groepen daar. Onze boodschap kwam nooit aan en nu worden we door handelaren gepasseerd. Tragiek van hoog nivo, ook voor Europa van morgen. Nu moeten "we" het, midden in de onlusten na de verkiezingen, weer met de zoon van de oude Bongo, vrolijke Ali, gaan proberen in dit olierijke land.

EEN KOLONIAAL SOUVENIR

Er komt weer een nieuwe film over de historie van Afrika en de hoofdrolspeelster is gevonden. Zij speelt de Hottentotse Venus , een zuid-afrikaanse slavin (1789-1815) die naar Londen werd meegenomen en later naar Parijs ging en daar werd geëxposeerd als een exotisch wezen op kermissen. Later werd ze slachtoffer van misdadigers die haar sexueel uitbuitten.. Want zij was het bewijs van de inferioriteit van de zwarte rassen, met haar enorme bilpartij... Haar stoffelijke resten werden in 2002 aan Zuid-Afrika terug gegeven. Dit verhaaltje illustreert de diepe wonden die sommigen op dit continent nog voelen... en kan ons een beetje doen begrijpen waarom wij zo impopulair zijn bij veel van hun leiders...

AFRIKA EN ZIJN BABYBOOM

Een babyboom in Afrika, wat is dat nou weer? Wel Afrika groei als kool... er zijn er nu 800 miljoen (let wel , dat is EVENVEEL als Noord EN Zuid-Amerika nu SAMEN) Éen ze gaan in 2050 naar ... 1,75 MILJARD!

Want er zijn gemiddeld daar 5 kids per vrouw (Europa minder dan 2). In 1950 waren er TWEE europeanen op EEN afrikaan en dat is in 2050 OMGEKEERD. Dit geldt vooral voor Subsahara-Afrika en veel min-

der al voor Zuid- en Noord-Afrika. Dus tegen die tijd is Afrika dicht bij 2 miljard Europa ONDER 0,5 miljard en de EU op ca 350 miljoen= 1/3 miljard). Got the message?

Maar wat daarna dan? Wel, een bewezen wet is: stijgt de ontwikkeling en de welvaart, dan daalt het kindertal snel (zie Japan, Duitsland, Rusland...). In 2050 zou het aantal kids per vrouw best onder de 2,5 kunnen liggen. Minder kids in die situatie, betekent economisch meer welvaart omdat de lasten afnemen. Dat heet bij economen het "demografisch dividend" . Een Harvard Studie schat in dat het aantal inwoners wat erken kan in 27 van de 32 landen sterk zal toenemen tussen 2005 en 2050. En dat KAN erg veel gaan opleveren (zie Zuid-Azië waar dit effect zeker oorzaak is van 30% van hun groei).

Maar dan moet Afrika wel nog een aantal goede keuzes maken, want anders is het "dividend" eerder een "ramp". Immers die grotere kids moeten wel WERK vinden.. en dus moeten (politieke) chaos en de corruptie wel verminderen. Ook geldt dat veelal, zie nu Europa, deze gunstige situatie ca een à twee generaties duurt...

Kan Afrika dat? Dat is niet zeker door: -voedseltekorten, mede door tekort aan goede gronden en de droogte. Er zijn cijfers dat Afrika wel eens voor 100 tot 250 miljoen mensen geen water zou kunnen hebben, binnenkort.

Verder zijn 50 miljoen kids nu al wees, vooral door de AIDS. Dan is er de nu nog enorme armoede en de te grote corruptie.

Maar goed kijken naar wat er nu OOK gebeurt in de Maghreb en in delen van het zuiden, geeft enige hoop.

Verder geldt: de beproeving waar Afrika voor staat is , hoe dan ook, ook onze beproeving. Want Afrika is onze buur en dus, hoe dan ook, ook een deel van ons leed. Maar, ook mogelijk straks van onze vreugde. Want een MARKT van 2 miljard zielen NAAST je deur, dat is echt wat!

DE UNIE TEGEN AL-QAÏDA

De AQMI is het filiaal van Al-Qaïda in de Maghreb, dat steeds lastiger wordt. Dus kwamen Mali, Niger, Algerije, Mauretanië en

Marokko bijeen begin september, voor een tweede keer, om de narigheden te bespreken. Ze besloten dat hun militairen zonder plichtplegingen over de grenzen mogen om de terroristen te achtervolgen. Ook link omdat deze terroristen, zoals overal, de gewoonte hebben samen te werken met lokale ontevredenen zoals touareg stammen. Het gebied is immens, duizenden Km², en zit vol met drugshandelaren, wapenhandelaren en vluchtelingen voor Europa.. En Al-Qaida recruteert flink onder de jongeren in miserie.. waarvan zich er al eentje opblies voor de franse ambassade van Nouakchott en er werden ook al drie franse toeristen vermoord. Maar gelukkig praten nu deze vijf met elkaar, wat jaren niet kon. Laat maar hopelijk niet TE laat om deze ontwikkeling te stoppen. Als je naar de afrikaanse terreurkaart kijkt zie je dat nu wordt getracht om vanuit de chaotische subsaharabelt (Nigeria tot Somalië) wordt getracht ook de noordelijke contreien te ontwrichten. Linke boel, aanval op de moderniteit van het "noorden".

VREEDZAAM CONFLICT OPLOSSEN?

Benin en Burkina ruziën er al meer dan 30 jaar over: de grens tussen beide landen over 10 km en daarin een dorp Koualou wat men elkaar betwist. In deze contreien zijn de stammen en de oude gewoontes nog sterk leading. Het is mede daarom erg opmerkelijk dat ze nu beide instemden met arbitrage over de kwestie voor het Internationale Hof van Justitie.

Dat is opmerkelijk en verblijdend en dus een oorlogje minder. Tenminste als de uitspraak straks ook wordt geaccepteerd zonder geweld. Wij worden erg veel geconfronteerd met regio waar de stam en de traditie nog prevaleren en neigen naar lacherig doen daarover. Immers WIJ kennen de "betere" democratie waarbij we het stammeneffect naar het parlement en de politiek duwden. En als ik zo hoor wat WIJ daar nu zelf van vinden dan voel ik mij ook een beetje in Nenin en Burkina... We moeten niet zo arrogant afstand nemen, want wij zijn nog maar 150 meter opgeschoten vergeleken bij Afrika. Het laatste Joegoslavische bloed-

vergieten was een ware stammenoorlog met heel zware wapens en enorm veel leed. Maar toch vinden wij dat beschaafd. Voor hen die het vergaten: de westerse landen EN de VS bombardeerden het koppige Servië; Belgrado kreeg een portie bommen! Zo is dat.

[Terug naar inhoud](#)

WEST-EUROPA

NOG EENS: DEMOGRAFISCH ALARM!

De demografie van Duitsland en Frankrijk

Duitsland is steriel en Frankrijk is vruchtbaar, staat boven het artikel in Le Point (sept). In 1939 had Duitsland 550.000 meer geboorten dan overlijdens en Frankrijk had 30.000 meer overlijdens dan geboorten... In 2008 heeft Duitsland 168.000 meer overlijdens dan geboorten en Frankrijk 290.000 meer geboorten dan overlijdens!

En toch hoor je nog maar weinig in Brusel en elders over deze donkere ontwikkeling... Het gaat meer over technologie, innovatie, immigratieproblemen etc.; maar wie gaat dat dan eigenlijk straks DOEN?

Nu de verkiezingen alle aandacht in Berlijn opeisen hoor je ook enkel over belastingen verhogen of verlagen praten etc. Niets bijna over de val van de bevolking, niets over het feit dat er in 2050 14 miljoen (Nederland is 16 miljoen!) minder Duitsers zijn en dat de +60-ers dan 40% (!) van de bevolking zijn. Nu zijn het er al 25%... Zelfs al zou je nog 200.000 immigranten PER JAAR binnen halen, dan nog zou Duitsland in 2050 tot 74 miljoen terugvallen en zal het aantal immigranten in de grote steden boven de 50% komen.

Met een immigratieoverschot van 100.000 per jaar (nu niet gehaald!) zou Frankrijk in 2050 78 miljoen mensen groot zijn. Dus met 4 miljoen MEER dan de Duitsers. Frankrijk dus het grootste EU-land dan.

En het grote verschil in economische groei tussen de VS en Europa sinds begin 80-er jaren is voor 4/5 e te wijten aan het demografische verschil! Sinds 1990 is de groei van de bevolking in de VS 4 keer zo hoog als in Europa!

Duitsland is snel op weg naar een einde van zijn concurrentiekracht en de uitgaven voor pensioen, ziektekosten, zullen enorm worden. Ondanks de 67 jaar voor de pensioenleeftijd die vanaf 2012 ingaat!. In 2004 al publiceerde Der Spiegel het artikel: "De laatste Duitser", maar men lachte er mee. Intussen blijkt ook de kwaliteit van het schoolsysteem in dit land uit OECD-onderzoek gemeten, erg laag en de taalvaardigheid is er lager dan in Frankrijk waar men erg klaagt hierover. Wiskundeprestaties en ook culturele vakken liggen qua scores op nogal lage nivo's. Het heeft alles te maken met wat hier ooit: "Die Rabenmütter" werd genoemd. De vrouwen die hun nageslacht vergaten te produceren... In Frankrijk is de vruchtbaarheid enorm hoog en zijn de uitgaven voor de gezinnen 30% hoger dan het Europese gemiddelde. In Duitsland hebben 20% der vrouwen nu al geen kids en in Frankrijk is dat maar 9%.

Een land waar het zo gaat met zijn bevolkingsaanwas gaat gewoon langzaam dood... in een proces van afzakken naar steeds grotere armoede.

Zelfs in Nederland richtte de regering een Topteam Krimp op, dat zich nu doodschrikt over de ontvolking van steeds meer gebieden. En de toestand in het Zuid-Oosten van Limburg is een ware catastrofe geworden.... Intussen staat de Europese landen bol van het gedonder over niet-geïntegreerde immigranten... Ziet u de enorme tragedie?

Uit een recent boek.

Ene Coldwell (VS) schreef een boek over West-Europa en zijn toekomst. Hij is geen moslimfan en daarom ook wat "biased" misschien. Maar zijn research toont ook saillante feiten over ons. Vandaar citeer ik er wat uit:

- Europa is multi-etnisch geworden op een "onbewuste" (onnozele?) manier
- de immigratie groeide ondanks gebrek aan werk. Duitsland had in 1971 3 miljoen buitenlanders en in 2000 7,5 miljoen.
- Het aantal immigranten in Europa is nu 10% en in sommige grote steden wel 30%.

-hij vindt dat de regeringen niet goed uitkijken.

En dan gaat hij vooral verder over een deel van dit probleem: de islam!

-Europa heeft nu ca 15 à 17 miljoen moslims (op 450 miljoen inwoners= kleine 4%).

-die willen niet integreren en Europa doet daar TE WEINIG tegen of ... mee. En hij wijst dan op het maagdelijkheids-proces in Frankrijk en de sociale uitkering voor tweede etc. echtgenoten van moslims in Engeland.

-Hij beweert dat 57% van de Europeanen intussen vindt dat er TE veel moslims zijn in hun land.

-maar nu wordt de immigratie wel versmald met name in Frankrijk en Nederland, er worden examens gevraagd en ook de hoofdoek/boerka discussie loopt volop.

-Hij zegt: het is te laat en te langzaam en de westerse cultuur, die te zwak is, gaat ten onder aan de sterkere andere.

De vraag is of Coldwell in alles gelijk heeft. Hij noemt bijvoorbeeld NIET de demografische teruggang en vergeet ook alle geslaagde integraties die er zijn.

Maar zijn geluisd is van belang omdat het laat zien hoe in de VS, meer en meer ook, naar Europa wordt gekeken. In zijn ogen is Europa dus een enorm zwakbed en een zwakke partner. Hij ziet ons als "de oude man" zoals al jaren geleden ene Rumsfeld zei. Voor hij Irak binnenviel... en daarmee ZIJN land in grote problemen bracht.

Dit alles las ik in een artikel in The Economist wat aangeeft hoe sterk deze problematiek ook in de VS leeft...

(Zie ook: AFRIKA, Afrika ,zijn demografie en zijn babyboom later).

KLEINE PIJNTJES IN EUROPA

-België-Nederland

Tja we hebben ruzie over de Westerschelde. Want het verdrag van 2005 voorziet in het uitbaggeren van deze ingang naar Antwerpen door Nederland. Maar de Nederlanders liepen vast in politiek gedruvel intern met de milieukrachten en de boeren. De Vlamingen hadden al even een symbolische boycot: ze aten geen Nederlandse, zeeuwse mosselen meer... Na deze zware aanval

beloofde onze chef gauw te gaan baggeren, maar hij zoekt nog naar een oplossing intern..Niets heel ergs, maar zeker ook niks goeds voor de toch al wat rammelende verhoudingen. Nee, Vlaanderen wil echt niet terug in de Nederlanden... En Nederland zit een beetje in zijn maag met de aankomende zwaardere concurrentie voor Rotterdam, zeker nu in crisistijd. Goed buerschap is niet altijd gemakkelijk.

-Kadhafi schoffeert Zwitserland.

De grote leider van Libië houdt twee Zwitserse zakenlieden in gijzeling, heeft de luchtverbindingen tussen de beide landen opgeschort en zijn grote banktegoeden terug getrokken. Ook wil hij de president van de Confederatie niet ontvangen en de minister van BZ keerde naar huis terug zonder de gijzelaars..En het gepest gaat door: Kadhafi eist nu zelfs dat Zwitserland de "ingelijfde" duitse, franse en italiaanse kantons vrij geeft! Nogal belachelijk maar wel een demonstratie van haat en ook van macht... Want die zwitsers rijden op libische benzine. Dit alles omdat de rebelse zoon van Kadhafi werd verhoord vanwege wan-gedrag in Zwitserland in juli 2008.

De olie wordt dus weer duur betaald...

PLEIDOOI VÓÓR EUROPA

De archieven van het engelse ministerie van Buitenlandse Zaken uit de eind 80-er jaren gingen open. En we lezen over een furieuze Thatcher en een bange Mitterand bij het herenigen der beide Duitslanden. Toen Gorbatsjov Honecker een klootzak noemde... En Thatcher was diep anti-europees in die jaren en wilde zeker geen uitbreiding van de EU naar het oosten. Ach het is slechts historie zegt u. Wel het zijn ook de lessen voor morgen en ze laten ook zien dat de EU overeind bleef, ondanks de val van het communisme, het einde van de Koude Oorlog, het nieuwe sterke Duitsland, de oorlogen op de Balkan en ondanks de grote uitbreidingen oostelijk. En zelfs ondanks de vooroordelen van oudjes zoals Thatcher, die volledig ongelijk kreeg... Hoop voor morgen? Lees hierna...

DUITSLAND HOUDT NIET VAN EUROPA

De Constitutionele Raad in Duitsland evalueerde het Lissabon-verdrag van de EU en was er zeer kritisch over. Er wordt gewaarschuwd tegen het overgeven van meer bevoegdheden aan Brussel op vele terreinen. Gezien de duitse Grondwet dus.

Het reflecteert een groeiende afkeer van macht overdragen aan de EU, en dat lijkt ook een tendens in andere staten. Ook wil Duitsland niet de EU-middelen verder laten toenemen, men wil ook geen gemeenschappelijke aanpak op energiegebied in Berlijn en ook op andere strategische terreinen op EU-nivo, remt Duitsland eigenlijk. En wie merkt dit alles op? Wel het was Jacques Delors een der groten uit de tijd dat Duitsland en Frankrijk de EU samen trokken... Ai. Hij was echt verdrietig in het verhaaltje dat hij schreef in het franse weekblad Challenges, recent.

NEDERLAND MAAKT WERELDPOLITIEK

Na 4 jaar gedonder zou nu eind oktober het samenwerkingsverdrag EU-Syrië moeten worden getekend. Immers Syrië gedraagt zich wat beter en Zweden nu de baas in Brussel wil het ook graag. Maar dar stekkt onze Verhagen, de minister van het Buitenland een ferm stokje voor. Want het Nederlandse parlement zou het niet willen ratificeren.. vanwege de mensenrechten. En de "anderen" zeggen nou net het omgekeerde: als je een verdrag HEBT met Syrië dan kun je veel MEER doen aan de mensenrechten... Zoals we doen in China, in Afrika, tegen Guantanamo en zoals we dat zeggen tegen de Dalai Lama. Geopolitiek is ingewikkeld, zeker als je leeft op de kassa van Peking. Begrijp me goed: ik weet dat de tijd dat WIJ de moraal konden "afdwingen" echt voorbij is. Vanwege onze eigen grote problemen met moraal intern en ook omdat we nu zien hoe enorm zwak we staan in de wereld. Die les heb ik al begrepen en dat moet in Den Haag ook zo zijn. Of heeft Assad zo'n goeie sigaren en wil Verhagen er nog een paar roken?

EU CIRCUS ROND AFGHANISTAN

Het is een grote kakafonie waar het gaat om de inzet van EU-landen in Afghanistan; Obama moet wel wanhopig zijn. Zeker nu

ook in zijn land de steun snel afbrokkelt. De laatste bloedige Nato-aanval onder duitse leiding leverde grof commentaar op in de VS-leiding en de duitse commandant moest weg. Ook Kouchner uit Frankrijk riep hardop: stommiteit... En nu is ook in Duitsland deze oorlog inzet in de verkiezingen: Oscar Lafontaine van ultralinks wil dat men vertrekt daar! En de engelsen, die veel soldaten daar hebben hoorden we niet... Sarkozy lijkt nog steeds meer troepen te willen sturen. Het wordt nu hoog tijd voor enige EU-coördinatie.. en de aankomende G20 zou het echt anders moeten uitzien. En op de Afghanistan conferentie eind 2009 moet de EU nou eindelijk eens EEN gezicht tonen. We zijn tenslotte ook nog allemaal NATO-lid.... Samen met de VS! De groten der aarde kunnen intussen deze emmer kikkers die EU heet niet meer serieus nemen. De tijd dringt.

NOG EENS: TURKIJE EN DE EU

Het lijkt er op dat de onderhandelingen met de turken over toetreding gaan stoppen... Er zijn in deze discussie drie zaken aan de orde:

-de christelijke identiteit van de EU tegenover een opkomende islam

-budgettaire realisme: immers in 2020 zal de EU ouder en armer zijn dan eerder gedacht
-het verdere verlies van "institutionele integriteit" dus een nog complexere bestuurbaarheid van de EU.

Het argument van voorstanders dat je nu stoppen NIET meer kunt maken, verzwakt zichtbaar snel...

Waarom dan toch Turkije in de EU?

Wel daarbij gaat het vooral om de geopolitieke langere termijn, want de EU heeft ZELF dringend behoefte aan jeugd, vitaliteit, en mogelijk dus aan de kracht van Turkije. De EU heeft ook behoefte aan een groot land als Turkije om los te komen van het oude topspan Duitsland-Frankrijk dat veel te zwaar weegt nu. En we moeten meer (milit-polit.) power krijgen om te interverniëren in zones waar onze bedreigingen zijn; vooral in het MO. Dat kunnen we nauwelijks ZONDER de turken en ook niet zonder meer acceptatie in de islamlanden.

De EU moet imeers de meest open en progressieve regio in de wereld blijven en heeft net daarom behoefte aan Turkije.

Turkije met 72 miljoen inwoners en bevolkingsgroei van 1,13%/j. Met 26% 0-14 jarigen en 6% > 65 jaar in hun bevolkings samenstelling. Verder een mediane leeftijd van 29 en een levensverwachting van 72 jaar. Een BNP van 740 miljard \$ (iets meer dan België en Oostenrijk, minder dan Nederland met 872 miljard) en een BNP/kop van 8500 \$.

Exporteert al 50% naar de EU en importeert al 40% uit de EU...

En het is DE ENIGE DEMOCRATIE met scheiding van Kerk en Staat in de islamwereld... En ligt dus voor ons superstrategisch. Is al heel lang Natolid en ..ook de VS is, om geopolitieke redenen, VOORSTANDER evenals de ... Paus! Daniël Kohn-Bendit uit de EU zei het mijns insziens correct: elk land dat aan ons grenst en dat democratisch functioneert, kan bij de EU aansluiten. Uiteraard ook onder de geldende financieel-economische eisen die steeds, (ook voor Turkije nu), gelden. We hebben het toch zelf altijd over een SCHEIDING van Kerk en Staat ? En die cultuurverschillen... ga eens kijken in zuid-Europa zoals wij deden en ga eens naar het oosten... En vergeet dan ook niet naar Istanbul te gaan. Dat was ooit Constantinopel en Byzantium en, de hoofdzetel van de christelijke kerk onder een westelijke keizer... Tot de islam kwam. En realiseert u zich ook hoeveel moslims er de facto in Europa al zijn nu... en hoe de huidige problemen er uit zullen zien over .. 25 jaren.

Dus EU let op uw zaak, laat je toekomst niet door angst verkneuteren en steek de hand uit naar deze burens... Ook nog een grote. Sterk groeiende markt voor ons en met... veel steeds beter opgeleide jeugd. In Duitsland zijn bijna ALLE nieuwe bedrijfsvestigingen in het MK-segment... initiatieven van daar wonende turken... Onze (klein)-kinderen zullen onze bange houding straks niet begrijpen...

Het dreigt een droeve klassieker te worden: een regio gaat ten onder wegens gebrek

aan visie en een teveel aan angst voor morgen... Een verlamming, een infarct dus. Het hebben van een echte strategische visie voor de RICHTING van de EU is niet gemakkelijk en zeker niet simpel te verkopen. In een bedrijf verkoop je ook erg lastig dat het roer OM moet, op het moment dat alles nog goed lijkt te gaan. En ik verdiende mijn geld lange tijd aan het repareren van strategische onnozelheid of aan ... lafheid, als adviseur in het bedrijfsleven! Hoorde u de westerse industrie al klagen toen ze massaal investeerde in Iran, Marokko en China c.s.? Hoezo cultuurverschillen? Unilever, Shell en Philips etc. zijn een grote verzameling cultuurverschillen met ook EEN PIETSIE Nederlandse cultuur. En gaat dat dan gewoon allemaal fout?

Mijn inschatting is, dat met het steeds harder ontdekken van de vergrijzingsproblemen en de relatieve verzwakking van de EU-positie in de wereldeconomie tegenover de nieuwe giganten, de NOOD-ZAAK van het toelaten van een land van 85 miljoen, met een enorme dynamiek en mogelijkheden, nu al de 15^e economie ter wereld met 500 miljard aan BNP (8000 \$/kop BNP), en dus ook al gauw groter dan het Nederlandse BNP bij een groei van > 5% (Nederland in de MIN!).

Tja, men heeft er geen zin in dat lijkt duidelijk, maar lieverkoekjes worden in een tijd van schaarste zelden nog veel gebakken. Als Sarko nog eens van standpunt verandert en Iran ook niet bijdraait, dan weet ik het nog niet. Het gaat langer duren, maar over 10 jaar zijn de liedjes zeker WEER heel anders.

SPECULATIEVERGELIJK. Londen-Parijs
Het aantal traders in Londen liep van 2000 tot 2007 gestaag op: van 320.000 naar 350.000 en toen omlaag naar ... 320.000. Heel anders in Frankrijk waar het van 240.000 opliep naar 270.000 en nu is het 290.000! Dat wordt nu bekeken omdat er sprake is van ... bonus afknijperij! En dan riskeer je dat deze slimmerikken wegrennen naar plekken waar je alles nog krijgt... Dus is de uitkomst: Parijs loopt gevaar.. En verder blijkt hieruit dat Parijs minder braaf is

dan het leek in vergelijking met die fierefluiters in Londen.. Weer een mythe minder.

DO YOU SPEAK ENGLISH?

Engels spreken is in de zakenwereld een must, dat is niet zo veel nieuws. Maar in Frankrijk blijft het talen leren een probleem en er moet iets aan gedaan worden zegt Jack Lang die in Berlijn ging kijken. Onderzoek onder 14000 uit te zenden studenten leerde dat zij slechts 85 punten haalden van de maximaal 120. Daarmee kun je niet naar Harvard c.s. bijvoorbeeld.

De hollanders scoorden het hoogst: 102, de Duitsers doen het ook best goed met 97, dan de Roemenen met 93, de Polen met 87, dan Parijs dus en dan Madrid met 83... Eigenlijk niets verbazend voor ons hier: goed Engels uit een Frans mondje is zeldzaam. Toch kregen die Fransen 700 uur Engels, maar ze oefenden daarin zelden... Dus er valt hier nog wat te doen... Wij willen best helpen want wij zijn lid van de Engels-Franse Culturele Club... en daar hoor je me ook wat afklunzen!

[Terug naar inhoud](#)

OOST-EUROPA

RUSLAND EN OEKRAÏNE

De volgende verkiezingen in Oekraïne zijn in januari 2010 en zijn voor Rusland even belangrijk als voor het land zelf. DE kans om de greep op het geheel terug te pakken voor Moskou. Medvedev zet al sinds maanden heel nare dingen over president Louchtchenko en omgekeerd; deze laatste is intussen thuis ook zeer impopulair geworden. Hij wordt door Moskou beschuldigd van steun aan Georgië, wapenleveranties dus. En zelfs de (Russische) orthodoxe prelaat Krill bespeelt het nationalistische smaldeel van de Oekraïners; ook de Kerk komt Moskou te hulp. De voortwoedende corruptie in het land, de economische neergang (BNP -18%!) doen de mensen wanhopen. En intussen maken alle zenders en media de Oekraïners vanuit Rusland rijp voor de "terugkeer onder moskouise

vaandels". Tot grote schrik van Europa, dat steeds verder terrein verliest in deze discussie. Chavez kwam ook nog even een duit in het zakje doen in Moskou: hij is natuurlijk VOOR het Russische standpunt. Want hij pest graag de VS en haar bondgenoten.. Obama krijgt zijn handen steeds voller.

DE ARCTIC SEA

We mogen het nu weten: deze boot zat vol met S300 raketten (Grond-Lucht) van russische makelij en die werden door russische officieren verkocht aan ... Iran. Maar de Mossad wist er van en volgde de boot en de Russische achtervolgers. En had ook weet van het ombouwen van de ruimen van die boot op een werf in Kaliningrad; die geheime ruimten werden vol raketten geladen en toen... een flinke lading hout er op! Mossad treedt geregeld zelf op zoals bij het vernietigen van vrachtauto's in de soedanese woestijn die vol pief-paf-poef zitten voor de sjiieten in Libanon. Nu wisten ze de russen zelf te bewegen de boot op te pikken, de lading eruit te halen en de gijzelaars te doen arresteren. Want de boot werd gekaapt wegens de waarde (vooral ook politiek!) van de lading. Mossad weet veel, opereert altijd al wereldwijd (er zijn vele voorbeelden) en ze zijn niet onhandig. De stille oorlog Iran-Israël = Mossad is gaande en het gaat hard tegen hard.

En de russen MOETEN wel vanwege gezichtsverlies en de amerikanen zijn er blij mee. Want de Mossad opereert altijd discreet maar ook effectief. En mijnheer A. te Teheran heeft nu geen S300-tjes waarmee je vliegtuigen kunt afknallen vanaf de aardbol!

STRAATARM LETLAND

Het BNP viel met 18%.. , het kreeg een IMF-lening van 7,5 miljard en rekt nu op hulp van de Wereld Gezondheids Organisatie voor zijn A-griep spullen. Want de arme letten kunnen dat echt niet betalen. Zelfs velen kunnen hun elektrafactuur niet meer betalen. Riga is de hoofdstad geworden van een arm land: men viel heel hard hier.

[Terug naar inhoud](#)

ZUID-AZIË

PERSSTILTE IN HET ZUIDEN

Het was in dit gebied stiller omdat de pers de andere kanten op keek. Nu China, Afghanistan , de VN, G20 en Iran de pers-show stelen, wordt het zuiden dus verwaarloosd. Maar in Pakistan is niets verbeterd en India groeit ook stevig door... Schijnstilte!

[Terug naar inhoud](#)

OOST-AZIË

CUKNA VIERDE FEEST

Het regiem werd 61 jaar en herinnerde zich goed de catastrofe van Tiananmen waarbij het leger de opposanten kraakte. Dus werd tevoren heel precies alles op internet in de peiling gehouden en men sloot diverse websites af. En ook werden van 53 advocaten de licentie ingetrokken die met "gevoelige zaken" bezig waren. Ook bloggers die te kritisch zijn zien hun blog geplet worden en verliezen alle links inclusief die via Google! Twitter was al enkele maanden weg en verscheidene blogs werden gecensureerd. En tenslotte kregen alle media een brief waarin ze werd verzocht geen nare zaken te behandelen rond het feest van 1 oktober.

Stelt u zich voor dat dit in het westen zou gebeuren... al lazen we recent dat in Nederland 10 keer zoveel telefoons geytapt worden dan in de VS. Nu maar hopen dat alle maatregelen weer worden opgeheven. Of zouden ze "structureel" worden?

En nog iets: laten zij die zich ergeren aan corruptie etc. in Afrika zich even goed realiseren dat wij niets doen tegen het grootste handelsland ter wereld, dat barst van de westerse investeerders en waaraan we alles willen verkopen en, wat DE financier is van de VS-tekorten en waar Google meewerkt aan censuur. Verschil moet er wezen niet?

CHINA VLIEGT WEER NAAR HOGE GROEI

Ze halen zelfs nu in 2009 ruim de 8%... en het stijgt snel verder. En er is in de industriegebieden alweer tekort aan arbeiders... Want jarenlang met 10% groeien, dat is ECHT wat! En dus verschijnt Peking op de G20 als de grote machtige... Want dit land droeg 22% bij aan de GROEI van de wereldeconomie in 2008, terwijl de EU dat voor 23% deed en de VS voor .. 15% en Japan voor 5%!

Productie groeit weer met 12% en de interne consumptie met 15%. Dat heeft zeker van doen met hun steunplan van 440 miljard en de 860 miljard kredietverlening. Terwijl de export met 22% instortte!

De buitenlandse investeerders maken zich nu wat zorgen omdat China zich sterker op interne groei richt en relatief minder op export. Keert de reus zich weer wat naar binnen? Iedereen kijkt naar Peking, want daar moet ook ONZE groei voor een flink deel vandaan komen.. de groeimotor staat vooral in Peking!

CHINA DE MARKT VOOR KLEINE AUTO'S
De autofabrikanten in China wrijven in hun handjes nu de steunmaatregelen er zijn gekomen en men mikt op + 26% verkopen. Nadat in China 12 miljoen auto's in 2008 bleken te zijn verkocht, werd dit land DE markt ter wereld. De marktleider dus. Maar er zijn winstproblemen.. de kleine auto's verkochten in juli wel met 49% meer, maar per auto is de winst een 100 \$! Dus geen vetpot. Men keert zich af van de grotere auto's met meer marge en daarmee lijden vooral dus de europes merken in China. BYD auto, een kleine chinees, loopt daarentegen prima. Al 208.000 auto's in een jaar en groeicijfers van 200%! Ook Toyota verkoopt veel minder kleine trucks, de groei viel terug van 18 naar 5% dit jaar. En in het kleine segment doet Toyota daar nog niets.

Dus ondanks stijgende verkopen in het kleinere segment blijven voor de buitenlanders de winsten sterk achter: GM maakte in China stevig verlies. China blijkt nu een andere, lastiger markt te zijn en niet zo glorieus als het voor de jappers was in de VS enkele jaren geleden.

De autobranche zit in een enorme veranderingsslag, ook in China. Het moet WEER eens heel anders.

ZUID-KOREA R&D't MET ZIJN KLANTEN

LG Electronics is no 2 op de wereld voor TV's en no 3 voor mobieltjes en staat voor nog veel meer electronica hoog op de lijsten. Dus moet je constant vernieuwen tegen de concurrenten in, vóór blijven dus. Hoe doe je dat? Wel je "huurt" een gebouw vol slimme techneuten toch? Nee, zegt LG, wij praten continu en wereldwijd met de klanten. Dus alle commerciële mensen in dat bedrijf moeten praten met klanten, hun ervaringen in positieve en negatieve zin vaststellen en dat aan hun, rondreizend management doorgeven. De hoogste baas reist de wereld af en bezoekt dan ZELF grote verkopende afnemers, electronicaverkopers dus. Om ZELF te horen wat klanten vinden... Want ze weten dat een slecht verhaal wel 10 keer wordt doorverteld en een goed verhaal maar.. 3 keertjes. Want klanten kopen en klanten ervaren en weten dus de +jes en de -netjes het allerbeste. Een voorbeeld: Amerikaanse koelkasten maken ijsblokjes en dus moeten ze aan een waterleiding worden aangesloten. In Frankrijk is dat in oude huizen vaak een probleem. Dus zijn er hier koelkasten te koop met een waterreservoir! Nog een: slechts 8% der kopers hangt een platte TV aan de muur.. Dus nu wordt de muurkit niet meer standaard mee verkocht maar apart geleverd. Waardoor de prijs van de TV daalde. Handleidingen worden nooit gelezen waardoor er veel stuk gaat! Dus geeft men nu handleidingen op video...

Dat is de aansturing van het R&D systeem van LG in dit land. En Zuid-Korea heeft een ware reputatie in het ondervragen van zijn klanten en doet ook nieuwe producten in eigen land in hele grote proefgroepen uitproberen en beloont dan allen die wat leuks ontdekken...

Daar kan Europa c.s. nog wat van leren, dacht ik.

JAPAN: GRIJS EN ZONDER KIDS

Eerst een technisch nieuwtje:

De robot Riba (Robot for Interactive Body Assistance) doet binnenkort zijn intrede in japanse ziekenhuizen. Hij herkent zijn menselijke collega's, en voert zo'n 30 opdrachten uit op hun commando. En dan draagt hij de patient gewoon naar het toilet, naar zijn stoel in de recreatieruimte etc. Hij opereert alleen, praat tegen de patiënten en doet zijn werk uiterst safe, zegt men. Niet zo leuk als een jeugdige verpleegster, maar ja, die zijn er in Japan echt niet meer. En dus is Riba een heilig moeten.. in een land met nu 40.000 mensen boven de 100 jaar en al 21% boven de 65. Dat als kleine "entrée" en nu verder:

Binnenkort geeft Japan voor elk kind maandelijks een toelage van 200 €; een "fokpremie" zo gezeid zoals nu ook al in Duitsland. En dat is niet voor niks: de bevolking zal tussen nu en 2055 teruglopen met 30%. In de laatste 10 jaar daalde de bevolking al met 1,5 miljoen zielen.. En recent bleek dit land meer dan 40.000 110-jarigen te hebben. Dit alles ten opzichte van een bevolking van 121 miljoen, met nu al 21% . 65 jarigen en een negatief groeicijfer van 0,07% per jaar.

Geboorten buiten het huwelijk zijn nog 2%; vrouwen hebben bij hun 35^e voor 32% geen partner en mannen voor 50% in totaal ook niet.

Een kind opvoeden van geboorte tot en met universiteit kost hier 150 à 225.000 €. En schoolkosten van middelbare school tot en met universiteit zijn 80 à 90.000 €. En jonge jappers houden dat geld liever zelf. Trouwen MOET hier uiteindelijk wel, uit traditie, maar velen vinden geen geschikte partner. Het huwelijk lijkt uit te sterven. Ondernemingen hebben jarenlang programma's gehad waarbij ze in hun werknemerskring acties voerden om mensen met elkaar te laten trouwen... Het lukte nauwelijks en is gestopt. Nu is werken en tegelijk kids opvoeden hier als alleenstaande erg moeilijk omdat de scholen weinig service bieden: want creches sluiten al om 14.00 uur en lagere school begint pas bij 7 jaar. Onder 4000 leidinggevende vrou-

wen bleek recent 45% vrijgezel en 70% zonder kinderen te zijn.

Kortom trouwen en kids: het loopt niet meer hier. En nu begint het dit land demografisch-economisch enorm op te breken... Japan ons voorland, wat al van dichtbij wordt gevolgd door Duitsland.. dat ook met 0,08% per jaar krimpt en ook al 20% . 65 jaar heeft.. En heel de EU, behalve Frankrijk, lijkt te volgen. In Tokyo is een boek zeer populair dat heet: WAAROM HET 10 KEER MAKKELIJKER IS KINDEREN OP TE VOEDEN IN FRANKRIJK DAN IN JAPAN, geschreven door een japanse journaliste die lang in Parijs woonde.

[Terug naar inhoud](#)

NOORD-AMERIKA

VS EN DE VRIJE HANDEL

Obama zit met twee fracties in zijn democratische partij: de ene wil snel meer vrijhandel + verdragen daartoe en de andere willen rustig aan, want dat kost banen.

Dus moet hij lopen op het randje. Obama zat aan de kant van de eerste fractie, maar laat nu toch even de geplande vrijhandelsverdragen voor Panama en columbia verdragen. Bush bereidde overigens de eerste versies van deze verdragen voor. Het lijkt erop dat alles naar 2010 zal gaan en dat heeft ook te maken met activiteiten in de WH, waar gedonder kwam over de vrijere handel met China, India en Brazilië.

Maar Obama heeft nu al zijn stemmen nodig voor de interne kwesties, ziektekostenverzekering voorop. En hij moet ook rekening houden met de nog komende stijging van de ww. Nu ging zijn minister Kirk maar in de aanval tegen China tegen het besluit om de export van bepaalde grondstoffen te beperken. En verder gaan ze ook China aanpakken over de rechten rond de intellectuele eigendom. zie ook: op 17 september nam Obama al beperkende maatregelen op de chinese bandenexport naar de VS. Er komt voor drie jaar een tax op tot wel 55%! Dat deed hij dus net vóór zijn ontmoeting met de chinese president op de G20.. En hij hoopt

dat hem dat betere houding van Peking oplevert en dus winst bij de grote vakbonden in de staalindustrie in de VS. Hij moet NU intern scoren en dat werkt deze keer met een omwegje over Peking. Geopolitiek, economische politiek: balanceer werk.

MONSTERBUDGET GEHEIME DIENSTEN
Er zijn wel 16 geheime diensten in de VS waaronder de CIA, de NSA en de FBI. Een derde ervan is militair van aard. Er werken wel 200.000 mensen die samen 51 miljard \$ (!) te besteden hebben. Dat alles staat in een 4-jarendocument van de chef Dennis Blair die ook zegt dat men vooral gefocussed is op Iran, Noord-Korea en de groepen die door Al-Qaïda worden geïnspireerd. Ter vergelijking: de franse geheime dienst is 1/50 van die van de VS (bevolkingsverhouding is factor 5), en wel 50% hoger dan het hele franse defensiebudget dat daarmee 430.000 mensen aan het werk houdt. Zoals in veel zaken is hier ook de VS uniek en uiterst machtig... De uitdagingen zijn dan ook gigantisch aan het worden..

DE VS MOET HERINDUSTRIALISEREN
De jappers, Taiwan, de Koreanen en China stortten zich op de industrie en de VS ging voor de software, de levensindustrie en de financiële diensten. Apple en Deel verdienen vooral veel geld omdat ze hun producten in Azië lieten maken.. In 2000 had de VS een excedent op de handel van 29 miljard en nu is dat een tekort van 54. Er moet dus echt gereïndustrialiseerd worden. Op groengebied heeft China nu al 35% te pakken van de produktie van zonnepanelen. Dus nu zoekt Obama en zijn equipe zich suf wat ze moeten gaan aanpakken om weer in de race te komen.

WAAR BLEEF BERMEJA?
Het is verdwenen, bevestigt de Universiteit van Mexico.. het piepkleine rotsje dat de 200 mijl zone begrensd voor Mexico. Ach het was een eilandje van niks maar... was in 2000 wel HET meetpunt in het verdrag tussen de VS en dit land om een oliegebied Hoyo genoemd, te verdelen. Maar door dit verdwenen eilandje krijgen de Amerikanen

een veel groter deel van de 22 miljard barrel olie die in dit gebied liggen en die vanaf 2011 zouden worden geëxploiteerd...

De verbijstering is groot... wie heeft deze meetplek nou laten verdwijnen? Obama en de zijnen? Onvoorstelbaar... Of toch niet, als je nu hoort hoeveel onwettigs er door CIA c.s. allemaal recent werd uitgehaald? Wordt ongetwijfeld vervolgd!

GUANTANAMO

De zeven Ougioeren uit China, die als terrorist waren opgesloten zijn nu weg naar het eilandrijkje Palau in de oceaan. Ze wedren "verkocht" voor miljoenen door Obama want ze konden niet terug naar China. Omdat ze daar pats zouden worden neergeschoten. Stelt u zich dus voor: 7 mongoolse moslimmannen op een tropisch eiland. Het beloofde paradijs dus, maar zonder die maagden... en verder dan ooit van huis. Er zijn er nog een paar honderd in de aanbieding voor wie wil... Uitverkoop van de Bushcollectie, de meest gruwelijke mensenverzameling sinds lang.

[Terug naar inhoud](#)

LATIJS AMERIKA

VOOR WIE IS DE OLIE?

Het zijn 160 à 300 miljard barrel olie in diepe wateren en daarvan zijn er 8 miljard in de laatst ontdekte gebieden. De planning is 100.000 barrel per dag in 2011/12 en dan op naar 200.000 in 2020. Maar wie mag er meedoen?

Want hiermee komt Brazilië wel erg hoog op de reserves-lijst! Maar is het in staat zelf deze schatten te exploiteren op deze diepte van 5 à 7000 meter?

Lula liet dus een driestappen plan maken na politiek debat. Stap 1 is dat de regering eigenaar blijft, dus GEEN concessies.

Verder gaat Petrobras exploiteren in samenwerking met buitenlandse firma's en in de joint ventures behoudt het altijd minstens 30% van de aandelen.

Er komt een nieuw staatsbedrijf Petrosal dat de voorraden gaat beheren. Ook komt er

een staatsfonds vol opbrengsten voor de toekomst.

De buitenlanders zijn niet zo blij en men twijfelt aan de financiële capaciteit van Petrobas.

Nu gaat het nog intern over de verdeling van de pot en daar ligt een politiek strijdpunt. Ook voor de oppositie met de verkiezingen van 2010 in aantocht. Ja rijk zijn geeft ook zijn probleempjes. Maar Brazilië wil baas in eigen barrels blijven, dat is duidelijk. De grote olieboys zullen moeten aansluiten.. Andere tijden.

[Terug naar inhoud](#)

OCEANIË

RODE ZANDSTORMEN

Even wat data van de twee grotere landen in dit gebied:

Australië: 21 miljoen mensen, BNP iets groter dan Nederland (!), relatief rijk (grondstoffen w.o. uranium), nog hoog geboortecijfer van 1,8 kids/vrouw (maar te laag voor stabiliteit), veel immigratie waardoor men op 1,14% bevolkingsgroei uitkomt. Ook al 7% aziaten intussen.

Nieuw-Zeeland 4 miljoen inwoners, hoog geboortecijfer 2,2 kids/vrouw, goede bevolkingsopbouw, 1.10 % bevolkingsgroei relatief weinig immigranten. Redelijk welvarend en vooral gericht op buurland Australië.

Oceanië blijft ver weg en relatief bescheiden wat betreft zijn geopolitieke optreden. Ze werden getraakteerd op een immense zandstorm van rood zand die vliegverkeer plat legde en de steden in rode mist leek te hullen. Hij raasde in no time van Australië naar Nieuw-Zeeland zo'n 2200 km verder. En er zijn al nieuwe zandstormen aangekondigd. Australië is droog, brand vaak en kent zijn natuurrampjes

[Terug naar inhoud](#)

MAGHREB-NABIJE OOSTEN

Zie ook onder MIGRATIE: Algerije!

GAAN WE WEG UIT AFGHANISTAN?

De militaire impasse leek er al eerder aan te komen, maar nu spreekt Obama al en publiek over de capriolen van de verkiezingen en ook die van Zarkai... Op vele plekken in de wereld is gegrom te horen over de inzet van troepen daar. De doden worden met militaire eer begraven..

Sinds 2002 heeft de EU er 13 miljard \$ heen gekruist..., de VS stortte 26 miljard aan humanitaire hulp sinds 2007 en nog 85 miljard zijn beloofd door 85 donorlanden...

Intussen produceert het land 90% van des werelds opium.. Er staat 123000 hectaren vol mee en er werden 5500 hectaren vernield in 2009. De voorraad is: 10.000 ton zegt men.

Opbrengst: 3,4 miljard en 1,6 miljoen mensen verdienen daar hun boterham mee.. dat is 5% van de hele bevolking.

Bevolking: 84% soennieten en 15 sjiieten + wat hindoes. BNP/kop: 337 \$ (Frankrijk: 41000!); straatarm dus.

Wat moet er nog meer opgenoemd worden om de catastrofe te laten zien?

Dus ruikt het nu naar: let's go... Laat die taliban die vrouwen maar onderdrukken en hun achterlijke regiem weer implanteren! En laten we hopen dat ze niet in Islamabad, Pakistan gaan, waar ze zo lekker in de SWAT vallei zitten te wachten, op zoek gaan naar de grote voorraad kernbommen. Die velen best willen hebben en waar zij ook wel stevig voor zullen betalen!

We gaan nu echt een hoop link gedonder tegemoet. Het foute Afghanistan, zo zien wij dat, wint weer en nu na dertig jaar voor de tweede keer van ... nu het hele westen! Stop, licht uit. In Nederland is de discussie over het afgesproken vertrek al weer losgebarsten... Obama smeekte dat aan Balkenende die best hogerop wil.

10 VRAGEN AAN TEHERAN

Er moet weer eens gepraat worden vanaf oktober en Teheran lanceerde een document: maar dat gaat over een wereld zonde kernbommen, zoals Obama ook al wilde. Handige zet om de vele angstige vragen over

hun bomgerommel te verdrukken. Hier de toestand in 10 kreten:

-Het begin. De sjah begon met kernenergie en Frankrijk wilde graag helpen. Maar Khomeiny vond het religieus niet OK. Stop dus. Toen hij bij Allah was en Saddam zijn geheime wapens etaleerde en drie jaar oorlog met Iran voerde, (nooit gevonden...) gingen de ayatolla's overstag. En ze begonnen met vreedzaam kerngedoe en met de centrifuges, geleverd door Kahn uit Pakistan en gejat in Almelo...En sindsdien is het erg duister daar..

-De zwaar water reactor in Arak moet opstarten in 2010.. en dat permitteert Iran om over drie jaar een een plutoniumbom te maken. En in Natanz draait sinds 2006 al een batterij van ruim 8000 verrijkingscentrifuges. Er zou al 1508 kilo zwak verrijkt uranium zijn nu, genoeg voor een bom als je het verder zou verrijken. Maar is Natanz de enige plek?

-Je mag uranium verrijken maar Iran doet geheimzinnig in Natanz, importeert foute materialen, heeft een geheim ballistiek (raket)program en de IAEA-inspectie vond foute papieren uit Pakistan... En dat is heel wat anders dan die ENE gewone Russische kerncentrale voor vreedzaam gebruik

-We moeten wel een beetje bang ZIJN voor Iran MET bom. Want dan kom je ook in de atoomclub en kunt daar mee rommelen en het dreigt lekker. Want Teheran snapt dat ALS ze de bom op Israël zouden gaan gooien, dan zijn ze in een mum zelf in de poeier. Het gaat dus primair om MACHT hier. Ook tegenover de soennieten van Egypte en Saoedi-Arabië!

-De wereld ziet nu ook de interne verdeeldheid in Iran na de woelige verkiezingen. Ondanks al een keer verzwaarde sancties en een aanbod tot nucleaire samenwerking van de EU. Obama riep op tot praten, maar dat bleef onbeantwoord. En nu gaan VS,Rusland,China, UK, Frankrijk, Duitsland (= 5+ 1) met Iran praten. En Obama blijft zijn aanbod open houden...

-De “%+1” nemen Iran dat zou willen praten bij haar woord: en hopen dat de pragmatici intern de overhand krijgen. In Washington denkt men echter ook al na om de IMPORT

van benzine door Teheran te breken. Want er is olie zat maar geen raffinaderijen dus 40% moet geïmporteerd worden. Dat dreigt dus en ook een flinke tik vanuit Tel Aviv... Duitsland zit best lastig, want doet veel export naar Iran. De fransen lieten al veel vallen net als de VS... En Duitsland praat ook veel met de russen over van alles...

-Iran tegen allemaal, behalve Syrië, Noord-Korea en Venezuela, dat lijkt erg onwaarschijnlijk op termijn. In de Veiligheidsraad zijn Rusland en China erg tegen verdere toestanden. Rusland heeft de handen vol aan de ongehoorzame in de Kaukasus, vlak bij Iran... En Peking heeft Iran als DERDE leverancier van olie... Ook de soennitische arabieren hebben ook de buik vol van die ayatolla's.

-Parijs is nu zeer ongeduldig geworden en roept openlijk dat “elke veiligheidsdienst weet dat Iran aan de bom werkt”. En beschuldigt de IAEA van te zwak optreden. En daar trad nu een japanse opvolger aan! En Parijs is goed bevriend met Israël en Obama.

-Israël slaat fors met woorden terug bij elke aanval van Amadinedjad, en dreigt impliciet. En terecht. Ze smeten al een reactor in aanbouw plat in Syrië in 1981. En het leger en de geheime dienst zijn voortdurend verdeeld over wat en wanneer van acties. Erg labiele boel dus.

-Intern houdt A. nog even zijn heldendom op: hij strijdt eenzaam tegen het zondige westen. En Ali Khomeini steunt hem , nog... Maar deze strategie kan niet eeuwig duren dat weten allen. En het kado's geven aan de armen komt van oliegeld en het verzwaren van de sancties zal veel problemen extra geven intern. Dus het kan niet lang meer duren tot er IETS gebeurt... De vraag is WIE het eerst barst of buigt.

VREDEWERK TURKIJE-ARMENIË

Er werd al voetbal gespeeld onder toezicht ook van beide presidenten en intussen werd er op 31 augustus ook een verdrag getekend tussen beide landen. Een zeer belangrijk moment op een lange weg... Want in beide landen is er nogal wat oppositie. Want toegeven dat de moderne

staat van Kemal Atatürk is gebaseerd op een genocide, dat valt niks mee. En vrede met een land als Turkije, dat de opstandelingen van Hoog-Karabagh steunde, is niks acceptabels voor vele armenen. En er komt een historische commissie om het verleden te herdefiniëren door beide landen, nu het leed bijna 100 jaar geleden geschiedde. Armenië wil nu ook wel het Karsverdrag tekenen, dat in 1921 werd onderhandeld door de bolsjewieken, waarin het elke eis op Turks gebied laat vallen. Ook gaat de grens nu open en wat zeer belangrijk is voor Armenië, is de inbreng van hun enorme diaspora (onder meer in Marseille). En er zal een dag MOETEN komen dat Turkije "de genocide erkent" ... Want de vrede der grenzen komt er niet zonder "de vrede des harten".

Bravo intussen voor Turkije wat nu ondanks zijn grote moeite met dit punt uit zijn verleden, toch eraan wil werken. Teken van groeiende volwassenheid en beschaving. Goed ook voor de regio met al zijn spanningen met de koerden, Iran en het gekwelde MO.

PS: En Iran is al weer "in the news" als nooit tevoren!

[Terug naar inhoud](#)

TRENDS/TECHNOLOGIE

HET BELANG VAN ZWARTE DOZEN

De AF447 stortte neer en men vond slechts een beetje mens en brokstukken.. maar de zwarte dozen bleven ongevonden in de diepe oceaan. Er werd van alles geprobeerd en nu gaat men al naar een derde ronde op initiatief van de BEA (Buro voor Onderzoek) , gesteund door Airbus en dat gaat 10 à 12 miljoen kosten. Want we moeten het weten: mechanische fout, menselijke fout, aanslag...? Air France heeft er last van en Airbus niet minder na zijn hoogtemeter problemen... Dus wordt er tegen elke kans in verder gezocht. Symbool of serieus? In elk geval een stevige tegenvaller.

HET HYPERBOEK!

Jacques Attali, mijn held, komt de eer toe. Zijn nieuwste boek: Le Sens des choses, is geen gewoon boek maar is slechts een stukje op papier en voor de rest een grote verwijzing naar het internet. Voor aanvulling van radiodialogen, videobeelden, krantenarchieven, etc. Dus je leest het voor je PC.. Dus via het sturen van een flashcode per mail of SMS verkrijg je veel meer info van werkelijk allerlei soorten. Ook kan de lezer aan een enquête meedoen via een flashcode.. Vanaf begin 2010 is het boek te koop en te leen in bibliotheken. En natuurlijk staat het boek straks ook ZELF op het internet... Ik acht het hyper-interessant al die hyperlink grapjes... Een leuk hybride idee tussen boek en computer eigenlijk. Op weg naar morgen.

TOPPER: VOETBALBROEKJE

In Rio verkocht men verkocht men dit jaar al 435.000 voetbalshorts voor de club Flamengo... Meer dan Nike verkocht voor Real Madrid! Maar hier verdient men wel veel meer aan die dure broek van 75 €, want de broek uit Rio gaat over de toonbank voor 53 €. Maar we praten wel over omzetten van meer dan 20 miljoen € per jaar.. Hallo!

DE ANTI-A-GRIEP DEURKRUUK

Tja aan deurkrukken hangt van alles omdat vaak vele handen die beroeren. En dat is voor de A-griepverspreiding van grote importantie, zeker in gebouwen waar per dag honderden of meer deuren passeren. Dus vond er ene Houis de plastic opbouwkruk uit, knalgeel van kunststof, die je dus OP de gewone kruk zet. En die open je dus... met je onderarm door die erop te leggen en te drukken . Je hand komt er niet aan te pas en daarom gaat het. Er werden er in 2008 2000 verkocht in Frankrijk maar nu loopt het in de tienduizenden. Statisch is het zo dat in publieke ruimten al gauw meer dan 30 keer een deur wordt doorschreden... En dus als dat virus zo oerend besmettelijk is heeft het zin de handjes er af te houden. Maar let op: ook geen handjes GEVEN daarna, ook geen bises en zeker geen billenknijperij! De wereld wordt nog heel anders met zo'n virusje.

SEX TOYS UIT BRABANT

Philips denkt ook overal aan en brengt nu een setje sextoys met "sensuele massage". Ze bibberen op 5 snelheden en laden zich zelf op in hun dock. Voor mannen en vrouwen en dit alles voor 110 €. Tja, crisis of niet, de mens gaat door met spelen en dat is maar goed ook! En de tijd van koffiemolens, scheerapparaten en gloeilampen ligt achter de nakomelingen van oude Frits.

HET SIMPLICIME MOBIELTJE

De mobiele telefoon wordt een reizende en razende kleine computer en er zijn ook nog mensen die gewoon enkel mobiel willen bellen "and that's it". Daar ligt echt een markt weten de operators en nu stapt er eentje duidelijk in. De telefoon is "een wegwerp-telefoontje" dat je in de kiosk kan kopen: voor 30 € krijg je een setje = telefoon + prepaid kaart. De zaak werkt op vooruitbetaling en met prijzen die ca 40% lager liggen dan de concurrentie. Ca 29 cent /minuut en 5 cent voor een SMS-je; Orange bijvoorbeeld vraagt 55 c/minuut en ander weer 50... Je laadt hem op en... hij loopt al. En u hebt geen enkel contract: u betaalt en u belt... u betaalt niet meer en u stopt. Klaar. Dat klinkt sommige opa's en oma's als muziek in de oren. De firma heet Zero forfait en is van SFR. Men rekent op ca 6 miljoen "anti-techno's" en 9 miljoen "goedkoop-bellers" en die zitten in de groep 11-14 jaar en > 45 jaar..En men heeft, in deze crisistijden, hoge verwachtingen. Klinkt goed, toch?

MOBIELTJES DAT IS HERSENPIJN

Het blijkt dat de straling van mobieltjes wel degelijk iets doet in de hersens; bij kids veel meer dan bij volwassenen is gebleken. Een franse neuropsychiater wil nu dat men voorzichtiger wordt en vraagt om 1 € bijdrage per mobieltje om research op dit gebied te betalen. Hij komt aan zijn wijsheid via onderzoeksresultaten van 14000 zieken in de Eu waaruit iets blijkt van verhoogd kanker-risico. Hij is niet alleen: nog 20 beroemde collega's steunen hem. En hij weet dat 20% van de jonge kids en 65% van de oudere

een mobieltje hebben. Hij tipt al dat Bluetooth veel minder straling in het hoofd produceert: dus hang zo'n bluetooth apparaatje aan uw oor en laat het mobieltje wat lager zitten..

Hij is geen technofoob zegt hij: hoe we nu autorijden is toch ook veel veranderd sinds de eerste jaren? Ook daar maakten we het apparaat veel veiliger. Zo ook dus nu met het mobieltje.

INTERNET PER SATELLIET

Voor hen die ver van de bewoonde wereld vertoeven is het een oplossing: snel internet lukt namelijk niet met "oude telefoonnetten" dus kun je niet echt meedoen. Maar nu wel per satelliet: schoteltje + kastje en hup daar ga je. Voor 30 à 50 € per maand, afhankelijk van de gewenste speed. De kit kost bij aankoop z'n 400 € eenmalig of u huurt haar erbij. In Frankrijk zijn er nu al drie leveranciers van deze services. Dus zelfs kluzenaars kunnen nu overal op het snelle Internet.

MEDITATIE TEGEN DE STRESS

Stress is verrekke lastig en moet bestreden worden; daartoe is, zeggen sommigen, meditatie een goede oplossing. Enkele regeltjes voor beginners:

1. Doe steeds maar EEN ding tegelijk.
2. Concentreer je volledig op dit ene.
3. Dwaal je af: meteen terug naar wat je begon. Zit rechtop en wees rustig.
4. Herhaal drie als het moet duizend keer.
5. Denk aan je ontspanning en vervolg je dag.

Ik ben geen echte meditatiejongen, maar als ik dit lees, mediteer ik eigenlijk al heel mijn leven lang. Maar ik wist niet dat het zo heette. Of snap ik er nou niks van?

Mogelijk ben ik, nu na 15 jaar gepensioneerd te zijn, erg veel van vroeger vergeten. En dus al lang "ontstrest". Des te beter dus.

DE PIEPE ROBOT

Het is maar 4 mm hoog en is een zwart plaatje met vier pootjes. Hij loopt met die

pootjes..en op zijn rug daar zit een zonne-paneeltje. Het lijkt wel een insectje en communiceert via infrarood met zijn omgeving. Ze zijn heel eenvoudig te fabriceren en kunnen bewakingswerk doen, de dokters helpen en ook schoonmaken misschien. Dus voor u zo'n insect plat mep": kijk even goed of ie een zonnejasje draagt.

[Terug naar inhoud](#)

TOPICS/CAPITA SELECTA

HET FAILLIET VAN DE ECONOMEN

De engelse koningin bezocht de London School of Economics, en dan BEN je erens! En ze vroeg daar een hooggeleerde: Waarom heeft niemand die crisis zien aankomen? Een vraag die heel de wereld zich stelt...

Want sinds het begin van de 20^e eeuw waren er ca 72 recessies te tellen waarvan er zegge en schrijven ca 4 zijn voorspeld. Ik weet niet of mijn franse zegsvrouw Nourini ook meerekent, die de laatste crisis echt al lang zag; maar niemand geloofde HEM. Aardbevingen, orkanen etc. kunnen we vaal al aardig voorspellen maar die recessies niet. Wat natuurlijk komt door het onvoorspelbare in het gedrag van de mensen! Economie is niet voor niets een sociale wetenschap... Al lijkt het, door het gereken van de huidige economen, dat deze sport een exacte wetenschap is... Hun modellen zijn prima in langzaam veranderende conditie, dus in een relatief rustig draaiend systeem. Maar ze kunnen niet tegen trendbreuken, ongelukken en stomiteiten... Daar zit het ook in!

Al meerdere zeiden het: een econoom die enkel aan economie doet gaat er naast! De 'weervoorspellers in de economie" moeten dus vooral OOK verstand hebben van de dynamiek van het menselijke gedrag. De starre homo economicus bestaat niet. Alvin Toffler de grote Amerikaanse futuroloog zei al dat de huidige economische wetenschap obsolete is. Er zit namelijk geen "tijd en ruimte-dimensie" in. Ze zouden veel meer

geschiedenis moeten bestuderen, filosofie, politiek en sociologie als ze ooit willen voorspellen waar het met de menselijke economie heen gaat... Ik las in de 70-er jaren een boekje dat heette: Dat stomme economenvolk met hun heilige koeien. Maar daar was de auteur een politieke activist die het kapitalisme aanviel..

Maar ik vind het nu opnieuw een aardig statement dus. Want ik noem mezelf graag een bedrijfskundige en ik werd multidisciplinair opgevoed (nee NIET multicultureel dus... Dus niet verkeerd snappen nu).b

HOE REIZEN DIE VOGELS?

Wil je reizen dan moet je weten waar je bent op een kaart en een soort van kompas hebben om naar je bestemming te geraken. Of je nu een vogel, schildpad, vleermuis of insect bent. Want al deze beesten reizen enorm. Al vele jaren zoekt men met man en macht naar hun "GPS-systeem" en er waren vele theorieën. Hoe vindt die zwaluw zijn weg naar zijn nest van vorig jaar, als hij over de Sahara vliegt, de Middellandse Zee en Zuid-Europa? Want hij nestelt zich meestal een metertje naast zijn oude nest..

Hebben ze dus een ingebouwde kaart en kompas? Ene Kramer ontdekte dat vogels een kompas hebben dat werkt als een sextant; de hoek van de zon met de aarde geeft aan WAAR je bent, op het noordelijke of zuidelijke halfrond als je ook weet hoe laat het is. Het werd bewezen door de biologische klok van een duif te verstoren die daarvoor zijn oriëntatie compleet verloor. En zijn fout kwam overeen met de theorie en de hoeveelheid tijdverschuiving. Maar ja sommige vogels vliegen ook s'nachts en bij bewolking. En hoe gaat het dan? Een andere theorie was dat ze het aardmagnetisch veld kunnen voelen dus ook zijn hoek t.o.v. de aarde en dus de richting noord-zuid kunnen herkennen.

Men deed van alles en stuurde zelfs postduiven weg met een bril op om te kunnen meten wat hun ogen deden...

En weet u wat nu een praktisch bewezen theorie is geworden? Wel de vogels kunnen

ruiken waar ze zijn, ze ruiken gassen in de atmosfeer en kunnen vaststellen hoeveel van gas A er is ten opzichte van een gas B... En ze hebben in hun bolletje dus een soort geurkaart en weten dus zo WAAR ze zijn... Dat is geen super precies systeem, maar dat klopt ook: vogels kunnen enorme omwegen en zig-zag gevlieg vertonen. Dit "instrument" wordt aangevuld met visuele indicaties in bepaalde zone's bijvoorbeeld bergen en eilanden. Zo hebben ze een soort van richtingsidee. Tja daar wordt je stil van... zeker als je weet dat niet alle vogels het zo doen.. en dan spreek ik nog maar niet van de andere trekdieren. Dus die kleine beestjes hebben een ruik-GPS (gasjes ruiken) met landschapsbeelden gecombineerd en vinden hun richting ook met de meting van de stand van de zon... Dat zijn dus hun KAART respectievelijk hun KOMPAS. Vertaald naar piloten dus: stel u een piloot voor die ruiken kan waar hij ongeveer is en die dat aanvult met "herkenning" van stukken landschap (bergen, eilanden, rivieren, etc.) en die aan de zonnestand kan zien welke richting je vliegt ... Dus die piloten moeten beter leren ruiken eigenlijk... Dit soort ontdekkingen geeft aan hoe knap de natuur functioneert en hoeveel de mens nog kan leren door gewoon om zich heen te kijken. Het is al vele malen gebleken dat je bijvoorbeeld ook aan de bewegingsmechaniek van dieren op de grond en in de lucht enorme lessen kunt trekken over "energieverbruik en motoriek". Want ook de natuur heeft brandstofschaarste (= eten!) en daarom moet je zuinig wezen ook als beest! We leven nog steeds, of steeds meer, in een wondere wereld.

DAT FRANS IS EEN RAMP!

(Uit een interview met Francois d Closets, die het boek: ZERO FAUTE schreef).

Wel 90% van de leerkrachten voor franse taal willen dat de spellingsregels eenvoudiger worden, dat was al zo in 1988!

Maar het onderwerp is een soort godslastering gebleven. Toch stort het systeem langzaam maar zeker in en de jongeren zullen al snel die regels nauwelijks meer kennen. Er begint een soort van idee te komen tot stroomlijning en het geschrevene is praktisch enkel nog computerwerk. Maar op school is het dictée nog met papier en potlood en lijkt los te zijn geraakt van de gegroeide praktijk..

Van de 16^e tot de 18^e eeuw bestonden er TWEE systemen van spellingsregels: een voor beroeps en een voor de gewone mensen, dat zeer vrij was. Pas in de 19^e eeuw wil de staat dat iedereen de professionele regels gaat gebruiken; op zich een belangrijke positieve stap. Je moet wel een taalstandaard hebben in de moderne wereld. Zo werd de juiste spelling iets heiligs.. Maar nu spelen de jongeren met hun taal en schrijven in SMS-taal en hebben lak aan die regeltjes. En ondanks het feit dat een mooie grammatica moet worden behouden moet het orthodoxe, onbuigzame standpunt nu echt worden verlaten. Een taal leeft en verandert ook in Frankrijk.

Maar iets wat veel moeite kost om te leren verander je daarna niet graag. Zeker omdat deze spellingskunst deels berust op fotografisch geheugen, dat, echt waar, ontwikkelde mensen MINDER hebben dan andere. En de spelling vereenvoudigen is een soort van kapitaalvernietiging.. Daarom zit deze kwestie ook zo muurvast. Er was een tijd dat de schrijvers zelf verandering wilden maar vanaf de 20^e eeuw zijn links en rechts het eens: de spelling moet zo blijven als eerder.. Het boek van deze deskundige is echter geen strijdpamflet; hij wil de echte liefhebbers van de franse taal bereiken en hen bewegen hun onwrikbaarheid in deze op te geven. En ten strijde trekken is sof ar erg onproductief gebleken.

Dit als inleiding en nu wat grepen uit het boek: ZÉRO FAUTE.

In het Frans bestaan er 13 manieren om de klank O te schrijven:

o,ot,ots,os,ocs,au,aux,aud,auds,eau,eaux,h o,ö... Het is nogal vreemd dat de e,a, en u

dienen om een woord te schrijven dat qua uitspraak beperkt blijft tot die van de klinker "o", die er ook nog niet eens in voorkomt!

De "s" bij het meervoud, is een vaste regel in het Frans. Maar wat ook moet is: Hiboux, choux, genoux, cailloux, bijoux, joujoux, poux...!

1799 schrijf je dus als: mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf en echt NIET als mille-sept-cent-quatre-vingt-dix-neuf!

Coupe-cigares, coupe-ongles, coupe-legumes MOET, maar ook coupe-circuit, coupe-gorge, coupe-jarret ZONDER"s"!

Hier een zinnetje uit een eerste dictée van Jean-Paul Sartre:
"Le lapin çovache ême le ten" = Le lapin sauvage aime le thym (Het wilde konijn houdt erg van thym).

Emanuelle Beart durft haar teksten voor toneelregisseurs niet naar hen te sturen, "omdat er teveel spellingsfouten in zitten".

Frans SMS-taal:
Quoi de neuf = Koi 2 9

Tés pas Clair = T pa klr

Descends maintenant = D100 mnt

A un de ces quatre = A12 c4

Tu me manques = Tummank

J'ai un problème = G1 blem

Jcroi ke fodrai kon s explik 2 m1 b4 lcol. G cour a 8 h c tro galR. Biz, j doi go. =
Je crois qu'il faudrait qu'on s'explique demain avant l'école. J'ai cours à 8 h, c'est trop galère. Bises, je dois partir.

Bent u er nog?

Daarom bestaat er in dit land ook de volgende statistiek:

Een cijfer 0 bij het schooldictée dat haalde in 2000 nog 28% en in 2008 al 58%!

De Academie Française die ook de franse taal bewaakt veranderde in 1740 6000 woorden qua schrijfwijze van de toen 24000 in het officiële woordenboek.
In 1835 wordt "oi" "ai" dus "anglois wordt anglais etc.

De aanpassing van 1990 gaat slechts over enkele honderden woorden op de 60.000 bestaande. En de aanpassingen worden "aanbevolen" en niet VOORgeschreven...

Dus heeft u geregeld moeite met het schrijven van Frans... dan bent u in groot en goed gezelschap onder de fransen. Dat zal u zeker helpen bij het meer ontspannen uw pen opvatten om een Frans tekst neer te zetten. Ik doe het vrij veel en vindt het een echte sport, maar ik ga er echt niet meer van "in de kramp". Wat ik al aan slecht Frans heb gelezen heeft me totaal bekeerd. Als u ooit uw serieuze buurvrouw vroeg uw franse brief even na te kijken en u zag de zweetdruppeltjes na 5 minuten op haar voorhoofd, dan weet u dat het niet kwam door de Provençaalse warmte!
Veel sterkte en pret dus met uw Frans geschrijf.

DE FRANSE ZELFMOORDENGOLF

Frankrijk kent, na Luxemburg (het rijkste land in de EU!), de meeste suicides. Al jaren lang. En daar is al een hoop achter gezocht natuurlijk en ik schreef er ook al vaker over. En nu is er een suicidegolf bij franse bedrijven: Renault eerst en nu ook Orange/France Telecom dus. Zelfs de regering bemoeide zich er nu mee, na enkele tientallen in een ruim jaar. En de hoogste manager moest wat doen vond men... Dus kon Jacques Attali, die ik hoog schat als kenner van de franse ziel, er in de pers iets over kwijt. Ziehier zijn analyse:
-het heeft niet op zich met de bedrijven van doen, maar wel met de OMSTANDIGHEDEN in deze bedrijven op dit moment. Met name bij Telecom.

-France Telecom was jarenlang een rustig overheidsbedrijf waar bijna niks veranderde en dat is nu falikant veranderd.

-nu zijn ze geprivatiseerd, en dus van seditair, nomaden geworden. En de druk op de kosten, door de concurrentie, is enorm. -de managers hier moeten elke drie jaar iets anders willen en worden verplaatst, waardoor iedereen vrij vaak een andere baas ziet.

Dit alles schokte de Telecom wereld zodanig dat mensen compleet hun oriëntatie verloren en ook elke zekerheid. De bij de fransen zo geliefde, al eeuwenoude sereniteit, werd wreed verstoord door het mondiale avontuur. Bij Telecom, bij Renault maar ook steeds meer overal elders in dit land. En Attali noemt deze grensoverschrijding, die zegt hij, zeer diep ingrijpt, DE grote uitdaging voor dit land en haar politiek. Frankrijk moet nu in de wind, in de storm staan; wat andere meer open landen al veel vaker en eerder moesten. Maar zelfs daar, zie nu Nederland, is het diepgaand veranderen nu zelfs een groot probleem: zie de laatste politieke debatten. Maar in het polderland hangen zich nog niet te veel mensen nu op. Al zou dat voor sommigen best een oplossing zijn.

Attali leerde me wat rustiger te kijken naar de uit het raamspringende mensen of mensen die in vergaderzalen een revolver leegschieten in hun eigen hoofd.

SEX + DARWIN: MENS VS. AAP

Zet een antropoloog en een sexuoloog bij elkaar en dan gaat het in 10 minuten over apen versus mensen en natuurlijk vooral over sex. Hun invalshoek (in het interview cq boek dat ik ken) was vooral : waarom is de huidige mens zo gepreoccupeerd door sex? Wat hebben mensen en de diersoorten het dichtst bij hen, daar gemeen of als verschillen?

Freud was een groot Darwinkenner en was ook in dit thema erg geïnteresseerd en dus wilden ze sex ook als rode draad nemen, op hun tocht door de eeuwen heen. Dit is nieuw omdat antropologen de sex eerder altijd ver-

gaten. Terwijl mensen zich rond sex nu net erg onderscheiden van andere soorten.

-Dus wat heeft de mens met andere soorten gemeen op sexueel gebied?

Wel, sex face to face, dat doen ook de orang-oetan, de bonobo en de gorilla en het vrouwelijk orgasme, dat zie je ook bij de apen. Het meervoudig orgasme dat veel vrouwen kennen, is in de natuur (nog) niet elders terug gevonden en lijkt specifiek voor de mens. Ook de het monogame lijkt vooral iets voor de mens al is dat ook bij 90% der vogels te vinden. Bij zoogdieren zijn er slechts 4% monogaam; bij de apen 15%.

-Wat zijn de typische verschillen mens-dier op sexgebied?

Homosexualiteit komt bij dieren niet voor en werd maar een enkele keer gezien onder erg extreme omstandigheden. Dat was bij de bonobo als die erg opgewonden kan raken. In die zin zou Freud deze aap: "polymorf pervers" kunnen hebben genoemd. Sex lijkt voor mens en bonobo iets heel belangrijks te zijn geweest, vooral voor de evolutionaire ontwikkeling.

Incest is ook iets wat bij andere specimen nauwelijks voorkomt, evenals verkrachting. Dat laatste is logisch omdat in de paartijd vrouwtjes constant beschikbaar zijn. Dit is dus een beetje het omgekeerde van bij de mensen waar de man de vrouw moet overhalen.

-Zijn er ook belangrijke orgaanverschillen? De vrouw heeft een erotisering bereikt die bij geen andere soorten vindt;

zie: *het verbergen van de ovulatie; * een constant aantrekkelijk zijn en ook , *een steeds bereid zijn (bij eigen keuze). De dijen en de borsten zijn ook zeer belangrijke opwindings "signalen" geworden. Omdat sex bij de mensen face to face gaat, zijn dus ook de borsten en hun ronding zo belangrijk geworden. Dat heeft verder geen enkele nuttige functie, behalve dan de man opwinden.

En dan is er de erectie bij de mannen, die sterk afwijkt van de erectie bij alle andere soorten. Bij een gorilla is de erectie 3 cm, bij de orang 3,8 , en 7,6 bij de chimpansee : de man komt op 12,7 cm! En de man is ook de enige die geen penisbot heeft. Wat nog

steeds een groot evolutionair mysterie is. De zwellingstechniek, die dat compenseert, is typisch menselijk en vindt je ook niet bij de apen. Er wordt aangenomen dat de vrouwtjes vroeger eerder een partner kozen met een klein penisbot, dat was wat aangenamer. Dus deden de dierenvrouwtjes het ook vaker met een “zachte” mannelijke partner.

-Wat is het meest erotische dier?

Dat is de orang-oetan en ook de bonobo', die wel 20 keer per dag paren (!). Maar zij zijn wat “oversexed” en psychologisch ook erg zwak... Een parend stel oran-oetans is altijd een kamasutra verhaal, op grote hoogte (10 meter in de bomen).. Alles zit er op en er aan!

-Is het overdreven om te zeggen dat sinds de seksuele bevrijding der 70-er jaren, de man zich meer als een dier is gaan gedragen naar de vrouwen?

De vergelijking valt niet erg gunstig uit voor de mannen, helaas. Onze culturen hebben de seksualiteit van vrouwen erg onderdrukt. Het dier gedraagt zich zelfs beter dan de mens: de mannetjes zijn bij de dieren veel meer respectueus in hun benadering van de vrouwen. De man heeft veel regels uitgevonden om de vrouw te beheersen en hun seksualiteit te controleren. Wat bij de dieren dus heel anders is. Vanaf de 70-er jaren is dat in het westen sterk veranderd en verbeterd. Maar hier gaat het dus om maar.. ca 20% van de mensheid! Dus in deze wereld is de man nog sterk seksueel de baas!

Tja dit is toch wel iets om verder over te denken: de evolutie heeft nogal wat gevolgen gehad voor de naakte aap, lijkt het. Anderzijds zijn we nog sterk familie gebleven. En de beschavingsgolven in onze samenlevingen EN de culturele verschillen, zijn ook opmerkelijk! Sinds de mens beschaafd is werd zijn gedrag op seksueel gebied enerzijds vrijer maar anderzijds ook veel gecompliceerder. En dat die toename van de borstomvang bij de vrouw evolutionair is bepaald dat vreesde ik al. Idem dat gedoe over penuslengtes...

Een troost is dat wij veel van ons gedrag erfdan van de voorvaderen, of beter gezegd, onze voordieren.. Maar ik ben wel blij dat ik niet hoeft te copuleren op 10 meter hoog in een boom, dat lijkt me knap link. Dat doen op 10 kilometer in een vliegtuig is echter minder een probleem... Zou het verhaal dat mensen in de lucht (dus ook vliegend) meer opgewonden zijn, dan ook een restant zijn van het copuleren in de bomen heel vroeger? Tja en om te lezen dat incest en verkrachting eigenlijk evolutionaire “foutjes” zijn is wel een treffer. Ook dat homosexualiteit zo apert menselijk is. Kortom: de meest leuke vraag is eigenlijk of dit zo doorgaat? Want dan wordt ik wel nieuwsgierig naar de mens over 200 jaar of zo. Want mij valt op dat de seksuele moraal bij mensen in een eeuw of minder behoorlijk kan veranderen. Dat is bij de dieren een veel trager proces dus. Dus de afstand mens-dier gaat dus steeds groter worden, in goede of negatieve zin? Dus straks borsten van enorme afmetingen en penussen van 30 cm? Nog meer burka's en bewegingsverboden voor vrouwen? Of net andersom? Of gaan de mannen binnenkort in de burka en moeten we weer penuskokers gaan dragen. Tja jammer dat Darwin en Freud er niet meer zijn om met ons daarover eens gezellig te debatteren. Dus we moeten het maar zelf uitzoeken... Ook terecht want we zijn er ook zelf bij.

Naar een interview met Met de auteurs van: SEX, MENS EN EVOLUTIE van Pascal Picq en Philippe Brenot. In Le Point juni 2009.

Leon, juni 2009

[Terug naar inhoud](#)

-CO-2 (HYSTERIE)

WACHTEN OP KOPENHAGEN

Obama en Peking maakten in New York bij de VN hoopvolle opmerkingen over hun bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering. Maar Kopenhagen is de plek van de waarheid.

[Terug naar inhoud](#)

-MIGRATIE

ANTI-CHINEES GEDOE IN ALGERIJE

In dit land werken nu al ruim 50.000 chinezen aan grote projecten van chinese firma's hier. Maar nu komen er in Algiers ook al chinese winkels in de suburbs van deze grote stad. En zoals overal ter wereld; zie de Chinatowns in de VS en elders, zijn ze prijsbrekers. Dat schiet nu in het verkeerde keelgat van de algerijnse winkelbezitters, die zich echter vooral beroepen op "fout gedrag van de chinezen". Ze drinken alcohol op straat, roken publiek tijdens de ramadan, kortom de cultuurschock is er hier nu ook. De politie en de autoriteiten moesten al veel maatregelen treffen intussen. Want in deze wijken zijn er veel orthodoxe moslims en die houden strikt de hand aan hun geloofsregels.

Waarmee blijkt dat cultuurschokken niet beperkt zijn tot moslims-westerlingen..

DE HONGAARSE DIASPORA

Hongaren zijn in de loop der tijden ook nog al verspreid geraakt. In Hongarije zijn er 92% van het totaal van 10 miljoen hongaren, in Slowakije zo'n 11% (op 5 miljoen) en dan nog enkele procenten in elk omringend land zoals Oekraïne, Roemenië, Servië, Kroatië en Slovenië. In deze landen is het hongars lokaal verboden of soms pas bij meer dan 20% hongaren, toegestaan. Dat levert nu weer een revival van oude spanningen op, met name in Slowakije. Daarom mocht de Hongaarse president recent niet in dit land op bezoek. Weer een voorbeeld van integratieproblemen in gebieden die al meer dan honderd jaar met minderheden moeten leren omgaan. Een schrale troost voor de Europese landen met hun recentere immigranten, die het ook niet lukt vreedzaam samen te leven. Het probleem is zo oud als de mensheid, overal te vinden en kennelijk niet weg te denken.

IMMIGRATIE AANPAK IN FRANKRIJK

Besson is de nieuwe minister en hij besloot om de z.g. jungle in Calais op te ruimen. Dit

is een soort van tenkamp voor illegalen die daar verblijven op zoek naar de klandestiene oversteek naar Engeland. Het was de opvolger van een daartoe ooit gebouwd centrum dat Sarkozy liet verwoesten twee jaar geleden. Maar de klandestienen komen door de gaten onder leiding van de "passeurs" de handelaars en de jungle was al weer 700 mensen groot. De ontruiming werd netjes tevoren aangekondigd waardoor er maar een kleine 200 waren toen de politie kwam. Er was geen enkel geweld en een aantal gingen vrijwillig terug naar het land van herkomst met een handvol geld (2000 €). Dat werd betaald van een gezamenlijk budget met de Engelsen waaraan zij 10 miljoen € doneerden. Ook worden er nu 100% van de vrachtauto's geröntgend om de verstopten te vinden, dat was eerder 1 op 4. Verder werden er al 31 passeurs gegrepen..

Van de aanwezigen vroegen 170 man politiek asiel aan wat snel behandeld zal worden.

Zo ruimt Frankrijk ten tweede male de "wachtkamer voor Engeland" op en geeft daarmee een krachtig signaal naar "de vluchtelingenwereld". Of het heel veel zal helpen is de vraag; want de groei van het aantal armoedige jongeren in het zuiden en oosten is enorm...

MEDISCHE VERZORGING KLANDESTIENEN

Volgens onderzoek in 31 steden van de EU onder 12000 immigranten zonder papieren, heeft 72% gezondheidsproblemen die nooit behandeld werden en worden. Slechts 48% der zwangere vrouwen wordt begeleid en Dokters zonder grenzen wil nu het Europees Parlement oproepen iets te doen hieraan. De kansen op "verbetering" moeten als uiterst gering worden ingeschat... de tijd is er bepaald niet naar.

[Terug naar inhoud](#)

FILOSOFEREN—DISCUSSIËREN

RAMADAN UIT ROTTERDAM

Vooraf:

Ramadan is ontslagen in Rotterdam op aanvechtbare wijze. Hij was bij de meerderheid der Nederlanders nauwelijks bekend en werd onmiddellijk in de 'foute moslimhoek' geplakt. Dus is het goed, "ter lering ende vermaak", alsnog zijn doopceel te lichten.

Hij roept overal controverses op, in eigen islamitische kring en ook in westerse kringen. In Frankrijk, in Zwitserland (hij werd in Genève geboren) en nu ook al in Rotterdam waar hij hooggeleerd is en de burgemeester adviseert. Want hij is een van de zeer geschatte, maar nooit echt vertrouwde, filosofen en theologen van de islam.

Wie is deze man die van zichzelf zegt: "Ik ben een echte westerling"? Iets uit zijn curriculum: 1962 geboren in Genève, 1994 eerste boek over moslims in westerse maatschappijen, 1995 uit Frankrijk gezet, 2003 een opzienbarend debat met Sarkozy, in 2005 als onderzoeker gevraagd in Oxford (nu lector en regeringsadviseur), 2006 boek over Mohammed en 2008 weer een boek over de hervorming van de islam. Het moet meteen gezegd: hij is de enige filosoof uit de islam die je wereldwijd hoort, die naar bruggen zoekt voor een discussie westen-islam. En die dus constant wordt verguisd aan beide kanten. Want als je de moed hebt om je in deze tijd in deze discussie te begeven op open wijze dan heb je geen leven meer. Een soort Wilders dus maar dan eentje met wetenschappelijke aanpak en met argumenten en ook niet-populistisch en discussie ontwijkend! Dus Wilders aanhang: lees ook dit eens svp.

Hier iets uit een recent interview in Le Point (2009) naar aanleiding van een boek van hem.

-Welk een verrassend boek dat vertrekt bij Heraclitus en naar Rousseau gaat en daarbij de Torah en de Mahabarata passert? Ik ben begonnen ooit met de bevrijding van Zuid-Amerika en de theologie daarbij passend, daarna idem over Afrika en ik was ook lang bij de Dalai Lama. Mijn eerste the-se was er een over Nietzsche en dat als een

moslim die in zijn traditie wil staan. Mijn hele leven zeg ik al tegen de moslims: dat hun eigen weg het delen van en openstaan voor universalisme niet in de weg staat. Want niemand bezit DE waarheid en DE weg.

-Maar dan zet u de deur naar relativering in de islam wijd open?

De westerse moderniteit is een westerse.... En niet een absolute. Het is ook een manier om in zijn tijd te leven. Ook in India, waar geen moslims zijn, heeft men zijn eigen modernisme dat niet westers is. Idem China. Dus de moderniteit tegenover de traditie plaatsen is onzinnig. Want ook de traditie is niet statisch. En ik ga zelf uit van een soort nederigheid waar het de historie van een cultuur betreft.

-Dus u vraagt ook van het westen in deze bescheidenheid?

Ja en ook aan de moslims, daarbij ben ik echt westers van binnen. Mijn laatste boek zal in de moslimwereld niet goed begrepen worden. Want als je een kritische afstand wil bewaren, moet je niet in de defensie zitten in een situatie van afwijzing.

-U schrijft over de mannelijke dominantie in alle beschavingen. Dus moeten we dat maar accepteren ook in de islam?

Nee absoluut niet: deze kwestie is een universele en al van alle tijden. Ik ken diverse Amerikaanse feministen en vrouwenrechten is ook altijd mijn strijd geweest. Maar dat wil van mij niemand meer horen, vanwege het gevelde oordeel over mij. Want ik ben de kleinzoon van xxx en fundamentalist dus.

-En uw voorstel om een moratorium in te stellen over het slaan van vrouwen dan?

Dat gebeurde in 2003 en nu krijg ik gelijk en niet Sarkozy. Ik sprak intussen met moslimgeestelijken in alle landen en herhaal: een moratorium betekent: "men stopt iets en spreekt er eerst eens open over. Zoals

iedereen ook wil over de doodstraf in China. Ik werk om dingen op lange termijn te veranderen, Sarko wil enkel forceren. Maar ook hij vindt Saoedi-Arabië een modern land?!

-Wat vindt u van het standpunt van Benedictus XVI over het condoom?

Hij heeft een standpunt van een theoloog die ver van de werkelijkheid staat. Hij is een brilant geleerde maar ik ben het oneens

met hem. Principes die geheel buiten de werkelijkheid staan dienen niets. Ik sprak er over met moeder Theresa in Calcutta die deze opinie ook verkondigde aan hindoes en moslims. Maar in deze religies is er geen enkel probleem met contra-ceptiva. En ook niet met abortussen!

-Abortus mag in de islam?

Ja het mag: al een vrouw anders zou sterven, bij een verkrachting, maar ook als een vrouw om psychologische redenen het kind niet wil. Het wordt wel geval voor geval bekeken. Ik ben zelf geboren uit een discussie thuis over een abortus ja of nee!

-Waar staat u in de discussie over de Islam: die van Benedictus of die van Malek Chabel? Chabel is geen theoloog en Benedictus zoekt zijn gelijk, maar luistert ook. Ik ben het eens met Chabel over het kritisch zijn met teksten.

-U schrijft over Mohammed als de zoon van Abraham is Ismaël.

Hij is een semiet. De moslimtraditie komt van de kinderen van Ismaël. De joodse traditie komt via Isaac. Voor ons is er geen kwestie van bloedverwantschap. De profeet huwde een joodse vrouw en nam het vasten van de joden in Medina over als nuttige traditie voor de islam. Dus hij erkende de relatie met Mozes en Egypte. Mijn zoon heet Moussa en dat betekent Mozes.

-Hoe verklaart u dan de jodenhaat in de islamitische wereld?

Er zijn twee verklaringen voor. De eerste is religieus van karakter: er waren in de tijd van de koran vele conflicten tussen Christenen, joden en moslims. Vandaar de negatieve teksten over joden in de Koran. De tweede verklaring is politieke verwarring: we verwerpen de Staat Israël en niet het jodendom. Anti-semitisme is anti-moslim! Zonder twijfel.

-Waarom moet van U Turkije in de EU?

Ooit zei ik nee, nu zeg ik ja, Ik discussieerde vaak erover met Daniel Cohn-Bendhit die ook VOOR is. Als je puur op geografie argumenteert loop je vast. Grenzen bewogen door de eeuwen steeds.

Maar als je het afmeet aan zaken als: doodstraf etc, ben ik accoord met de discussiewijze.

Maar helaas is het impliciete nu: het geloof, het aantal en de cultuur. Turkije is een centraal item in de vraag die Europa zichzelf stelt over burgerschappen en "wie hoort bij wie".

Aldus het interview in Le Point juni 2009 naar aanleiding van het boek: De ander en wij. Voor een filosofie van het pluralisme. Van Tariq Ramadan (Presse du Chatelet, 278 blz..

Dit stukje stuurde ik eerder om commentaar naar lezer J. waarmee ik al eerder tekst uit wisselde over dit onderwerp. Ziehier zijn spontane commentaar, waarvoor mijn hartelijke dank!

Ha die Leon,

Nog even over Ramadan en zijn beweerdelijk gestelde ontorechte ontslag. Ik vind dat die man nooit aangesteld had mogen en hoeven worden. Daar was geen enkele reden voor anders dan dat de politiek tezamen en in vereniging met de R.B van de EUR goede sier wilden maken met het zoveelste zieke geval van positieve discriminatie.

Dat beide clubjes heel fout bezig zijn geweest is achteraf wel gebleken nu de Gemeente Rotterdam de leerstoel van die meneer heeft betaald. Hoe dom en opportunistisch kan zo'n universiteit bestuurscollege zijn door zich op die manier tot speelbal te laten maken van de Gemeente Rotterdam.

Los van zijn alom geprezen deskundigheid op het gebied van de islam, wat ik niet kan beoordelen, vind ik dat het Westen eigenlijk geen woord meer vuil zou moeten maken aan die club omdat die de voorbije 25 jaar onmiskenbaar heeft aangetoond niet alleen niet in de Westerse wereld niet thuis te horen maar ook geen enkele affiniteit heeft met de "beschaafde wereld". Dat lijkt arrogant te klinken maar elke dag kun je de bewijzen daarvoor zien en lezen zoals vandaag nog met betrekking tot de lezing in de UN van dat heerschap die het momenteel in Iran voor het zeggen heeft.

Zoals al eerder gezegd: laat die godsdienstwaanzinnige landen met rust. Doe uitsluitend zaken met ze en haal ze vooral niet “binnen” of veel beter nog zorg er voor dat ze zo snel mogelijk op eigen initiatief weer teruggaan naar het “belofde land” want dat vinden ze toch? Waarom nog langer in dat Goddeloze Westen blijven anders dan om je zakken te vullen? Zoals al eerder gezegd: dáár ligt de sleutel tot de oplossing van het probleem en alle andere gekkigheid over bv. de recentelijke bedachte “kopvoddentax” verdient niet eens de kwalificatie gerommel in de marge.

By the way: afgelopen week is er een onderzoek gedaan onder “Nederlanders”, who ever they/that may be, over de al dan niet wenselijkheid van positieve discriminatie. Ik was verbijsterd dat 87% van de ondervraagden dat onzin vond. Zou er dan toch nog hoop aan de horizon gloren? Tot slot nog even iets over het Middeleeuws gebruik van de rituele slacht. De vergelijking die je maakt met het subtiel voeren van gansjes, bio-industrie, pootjes van kikkertjes afrukken e.d. gaat wat mij betreft uitsluitend op dat al dat soort gebruiken of produktiemethoden volstrekt verwerpelijk zijn maar waar het natuurlijk om gaat is dat die rituele slacht weer onlosmakelijk verbonden is aan dat ellendige geloof van die typhus-islam, zoals wij in Rotje zeggen. Er is geen paus die heeft gezegd dat we de bio-industrie te vuur en te zwaard moeten verdedigen/in stand houden noch dat we de gansjes en kikkertjes op zo’n brute wijze moeten behandelen als op niet onaanzienlijke schaal gebeurt. Dat heeft uitsluitend en alleen te maken met economische motieven en vermeende ideeën dat zoiets..... vul maar in. Ik zou geen argument kunnen bedenken die zo’n brute behandeling rechtvaardigt. Andermaal het bewijs dat het gedachtegoed van die sekte en de cultuur van de landen waarin die opgeld doet één en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Sarko heeft 100% gelijk als hij onverbiddelijk is met handhaving van le droit sacré et inviolable de laïcité! Het beste is nog het doodzwijgen/negeren van die sekte en natuurlijk ook vriendje Wilders. Bovendien,

du moment dat je die Islam negeert en dus ook tot nul reduceert in een samenleving houdt het fenomeen Wilders vanzelf op te bestaan en kan hij weer asperges gaan steken bij z’n buurman.

Voor straks wel te rusten.

Aldus lezer J.

[Terug naar inhoud](#)

COLUMNS

JAN'S CORNER

Ik ben 23 jaar in de lokale politiek actief geweest. Als liberaal voor de VVD. Ik geloof in het profijtbeginsel én in partijen met een grondslag. Partijen zonder grondslag zijn m.i. altijd in de marge bezig en hebben geen bestaansrecht. Dus hoe ik ook sympatiseerde met Fortuyn en me kostelijk amuseerde met Wilders; voor mij zijn dat inderdaad, net als D66, geen partijen die standhouden, dan wel het volk karakter en toekomst bieden. In dit kader hoef ik dus niet uit te wijden over de PvdD en Trots op NL. Ze brengen weliswaar jeux (jeu) in de politiek, maar ze scoren op een item en gaan op lange termijn ten onder. Het wederom korte succes van D66 is in deze zuiver te wijden aan de tijdelijke onstabieleit en verwarring in de huidige situatie.

Welnu, wat wél een slok kan schelen is de persoon en de wijze waarop deze het electoraat kan bespelen. In die zin wil ik toch even reageren op jouw vergelijking Wilders versus Le Pen (*red-Leon: Ik schreef dat eerder aan Jan.*, Je zag het met Van Mierlo, Boer Koekoek, Fortuyn en noem maar op. Tijdelijk konden deze het electoraat op wonderbaarlijke wijze naar zich toetrekken. Zo ook Wilders en Le Pen. Maar er is toch een groot verschil. Le Pen was een racist, en kwam daar ook voor uit. Wilders is echter, sluw, geen (openlijk) racist (althoewel je over de definitie kunt discussiëren) Wilders verafschuwde de Islam. Het geloof dus. Nu is ieder geloof te verafschuwen want het is gebaseerd op vrees en angst.

Het mooie Christendom, wat wij nu aanhangen, is in de afgelopen eeuwen ook meedogenloos geweest. Misschien één excuus, de verlichting die nog niet heeft plaatsgevonden bij de Islam.

Een geloof mag je verafschuwen! Én als politicus moet dat dus mogen worden gezegd op de kamerkansel!

In dat kader, dus de stelling dat je een geloof mag verafschuwen, is het volgens Wilders dus gerechtvaardigd om dit te vuur en te zwaard te bestrijden! Hoezee, de kruisvaarder kent zijn wederopstanding binnen de wettelijke kaders die wij nu kennen. In dat licht gezien kun je dus concluderen dat Wilders geen racist is maar een strijder tegen onrecht. Binnen het wettelijk kader heeft hij geprobeerd de hoofddoekjes te verbieden en toen dat niet lukte stelde hij een kopvodden-tax voor. Wat dus ook niet lukte. Want een beschaafde (christelijke) samenleving trapt daar niet in.

Bolkestein begon 20 jaar geleden al over het gevaar van de Islam en hadden we toen nét iets meer naar hem geluisterd dan was Wilders nu niet zo ver gekomen.

Als de Islam een afschuwelijk geloof is, dan heeft Wilders volkomen gelijk en moeten we hem dankbaar zijn. Hij moet in onze vrije democratie in gevangenschap leven. Voor zijn woord! En dat is m.i. intolerabel. Hij gaat dus nooit te ver en heeft altijd gelijk. Dat is een wetmatigheid. De kunst is alleen om het electoraat zo te bespelen dat hij zijn gelijk krijgt. Dat is grenzen zoeken en daar tegen aan lopen. De kopvodden-tax redde het niet. Maar morgen is er een nieuw item. Hij zal dus zo zijn punt gaan maken en daarna verdwijnen. Zijn missie is dan geslaagd. De op grondslagen gebaseerde politiek kabbelt daarna weer verder.

Wilders is een ervaren politicus, hij zit al meer dan 20 jaar in de kamer, en weet dat ook. Net als van Mierlo en Koekoek zal hij (en zijn partij) verdwijnen.

Onze kinderen kunnen over 30 jaar pas concluderen of het zinnig of onzinnig zal zijn geweest.

Wat ons ook de afgelopen decennia heeft geleerd is dat 'aandacht' en ageren tegen deze fenomenen hen alleen maar in de kaart heeft gespeeld. Bestrijden, dat heeft de geschiedenis bewezen, is zinloos. We hebben af en toe een 'electroshock' nodig. We doen het ons zelf aan. Helaas.

Met hartelijke groet, ik ga weer over tot de orde van de dag.....

Lezer Jan.

Reactie van Leon:

Beste Jan,

Dank voor je kritische betoog, dat tot reactie noodt. Natuurlijk mag je een geloof achterlijk noemen, maar als je dat doet omdat je het gedrag van SOMMIGE gelovigen niet pruijmt en er verder niets van af weet, dan is dat geen hoogstandje. En verder maakt die Geert absoluut geen onderscheid tussen culturele gewoonten en religieuze gewoonten. Want hoofddoekjes staan nergens in de Koran en de vrouw wordt in de Koran niet onderdrukt! Veel meer bij Paulus en anderen in de Bijbel. Maar dat deert Geert niet en in deze "verdraaing" zit Geert's grote schuld. Hij stelt de zaken VERKEERD voor en kweekt zo haat en overgevoeligheid! Onwetendheid is in de handen en hersens van een populistische politicus gevaarlijk! Ik weet echt veel van de islam en de Koran en verzeker je: Geert's verhaal slaat NERGENS op. Dus het gaat hier NIET punt een over religie.

We zullen zien hoe de rechter de wet interpreteert in januari als Geert voor de kast komt! Dan zal er weer een vrachtwagen vol onzin over de islam en de Koran worden uitgekiept in Nederlandse media.

En duidelijk is dat Nederlandse moslims (4%= zo'n 650.000) zich helemaal niet amuseren, zoals jij dat kan doen, met Geerts ongenueanceerde aanval op hun...

cultuur EN hun geloof! En dat dit de goede verhoudingen in de gemeenschap ook niet dient hoeft geen betoog. Dus een geloof MAG je verafschuwen, maar dan wel niet gebaseerd op totale onwetendheid hierover en op de verwarring van geloof en cultuur! Want dan zit je gewoon onzin te praten. Ik noem enkel maar het soefisme, ook gebaseerd op de Koran, wat een der hoogstbeschaafde varianten in de islam is en de 700 jaar(!) van El Andaluz, toen de islamieten Spanje bezetten, en er samen met christenen en joden DE bron waren van de WESTERSE beschaving. Via het doorgeven en verder ontwikkelen van wat er kwam van de grieken, Egyptenaren en chinezen! Ga maar kijken in Zuid-Spanje, met zijn prachtige architectuur en weet dan dat de grootste wereldbibliotheek ooit daar in Granada stond. Een dat onze hele wetenschap en beschaving IS GEBASEERD op die vruchtbare samenwerking van drie geloven. Er zijn bibliotheken vol over te vinden: ook met de boeken die in DIE tijd zijn geschreven, het bewijs dus!. Of lees het standaardwerk van de engelse geleerde Lewis over de Islam.

Wat er gebeurt nu is een complete verdraaiing van de feitelijkheden, omdat het gedrag van sommige NEDERLANDSE moslims niet wordt gepruimd. Dat valt toch niet goed te praten met zo'n wankel basis?

Wilders is inderdaad een geboren politicus en nu populist en weet heel goed hoe goedkoop hij scoort. Zie maar eens wat zijn echte bijdrage was aan het begrotingsdebat over de ECHTE problemen van Nederland. Ik heb NIETS gehoord! En cabaret is leuk maar niet de hele tijd in s'lands parlement.

Zonder te ontkennen dat hij aan het denken zet, zoals Fortuyn ook deed, wil ik er op wijzen dat HIJ het op valse gronden doet. En dat is natuurlijk gewoon FOUT.

Ik ben het met je eens dat onze (klein-) kinderen beter zullen kunnen oordelen later over wat nu gebeurt. Maar ook zij zullen er niet langs komen om te constateren dat Wilders een nit-wit is geweest. Daar kan hij nu al niets meer aan veranderen.

*Dank en groeten!
Leon*

JOS'S CORNER

NOG EENS: DE PERSOON EN DE KWESTIE TARIQ RAMADAN

Mijn eerdere stukje ging voornamelijk over de aangegeven REDEN van het ontslag van Tariq Ramadan in Rotterdam. En ik gaf daarbij uiteraard ook enkele kwalificaties over de persoon, als wetenschapper. Want vooral DAAROM werd hij aangesteld: als expert over de islam in zijn verhouding tot de westerse wereld. Natuurlijk niet primair voor discussie met de mensen uit volksbuurten, dat zal bij iemand die geen nederlands spreekt niet echt lukken (mogelijk wel met moslims die arabisch spreken?), maar als ADVISEUR van beleidsmakers. Ik was mijn leven lang adviseur in het bedrijfsleven en discussieerde daar ook echt meer met de bedrijfstop dan met de mensen "op de vloer", als het over strategie en beleid ging. Dit even op de eerste plaats. Ramadan werd dus NIET ontslagen omdat hij het niet KON, maar omdat hij een programma deed voor PRESSTV uit Iran. Zoals vele westerse journalisten doen. Ik kijk dagelijks (ook) naar PRESSTV, en daar is even weinig fout mee als met CNN, SKY de BBC en de Wereldomroep... (velen ook met overheidssubsidies).

Dan nog even wat context over "leerstoelen" en "gesubsidieerde radiozenders". In de VS, het UK en zelfs ook in Amsterdam, werden leerstoelen opgericht over de islam c.s. en veelal bekostigd door Arabische staten zoals Oman doet. En de Wereldomroep, ook gesubsidieerd door de Nederlandse overheid, gaf in de 90-er jaren ongezoeten kritiek op vele Arabische staten en dat werd, na protest, door de Nederlandse overheid uiteraard verdedigd. En dat lijkt me allemaal vrij gewoon in een open wereld.

De Universiteit van Oxford meldde ook al zeer verbaasd te zijn over het ontslag van

Ramadan in Rotterdam: hij is daar een ge-
ziene hooggeleerde en ook adviseur van ...
de britse regering!

Intussen protesteerden ook medewerkers
en anderen van de Erasmus-universiteit (de
grote mondiale humanist) en van elders, ook
over het ontslag, dwars tegen de opinie van
het bestuur in. In de Volkskrant stond hun
protest ondertekend door een kleine twintig
academici, filosofen en schrijvers (waar-
onder ook mensen van Arabische afkomst
uiteraard). Hij is overigens een internatio-
naal gewaardeerde kenner van ... Nietz-
sche, wat ook iets zegt. Immers deze duitser
was bepaald geen islam filosoof. En jawel,
U weet het, nu zijn er vier hooggeleerden uit
Amsterdam die voorstellen R. een stoel aan
te bieden op de UVA!

Ramadan, die persona non grata is in
Frankrijk en de VS, verstopt zich overigens
echt niet. In oktober 2008 was er een pu-
blieke discussie, hoorde ik, tussen R. en
Bolkenstein, wat mij echt iets zeer interes-
sants lijkt te zijn geweest. En ik las in de
Nederlandse pers dat toen Bolkestein, die ik
erg hoog heb zitten, bepaald niet gemak-
kelijk R. even wegtoeterde; in tegendeel,
hoorde ik.

Ook nam R. in twee jaar deel aan 74 in-
ternationale conferenties en heeft echt
wereldnaam op zijn gebiedje; het valt
gewoon niet te ontkennen! Wat niets zegt
over het met hem eens of oneens zijn na-
tuurlijk.

De man publiceert ook veel en kan dus
openlijk worden aangepakt en beschoten;
dat zie ik Wilders c's (maar wel Pim Fortuyn)
nog niet doen... die werkt, als parlemen-
tariër, in het duister.

Ik lees geregeld en al jaren over hem , vaak
interviews en zie hem ook nogal eens op TV
hier (schreef ook vaker in LP over hem).
Want hij spreekt ook vloeiend Frans. En is
ook hier een zeer bekend en controversieel
persoon. Hij wordt door sommigen verdacht
van een "dubbele agenda"; dus staat hij
voortdurend onder toezicht van tegenstan-
ders. Wat mag natuurlijk, als het maar een
beetje sportief blijft. Hij is hier een soort Le

Pen, voor sommigen en dat is best erg
spannend.

***Kortom: Ramadan is een controversiële
man, met een internationale status, een
expert voor de diverse andere experts op
zijn gebied, die GEEN debat schuwt en
die op de brug tussen twee werelden/-
culturen probeert te staan. En ook NIET
gewoon aan EEN kant KAN staan, hij
moet immers "pendelen"van de ene naar
de andere kant, omdat hij debat voert.***

***Ik kan zijn adviseurskwaliteiten echt niet
meten, maar begrijp wel een beetje hoe
iemand met zijn CV in Rotterdam terecht
kwam. Dus of hij zijn job goed deed dat
weet ik niet. De wethouder zei dat" hij
een beetje gebrek had aan invoelingsver-
mogen"..***

***Maar of hij gekwalificeerd was op het
"integratieveld islam-westen" lijkt mij
nauwelijks betwifelbaar, gezien zijn
internationale optreden en reputatie. Hij
werkt al lang als integratie-adviseur voor
de engelse regering,en dat wist men,
natuurlijk ook in Rotterdam. Best een
stevige referentie al met al dus.***

Nog even R. s officiële stellingname over de
integratieproblematiek. Ramadan verklaart
regelmatig "en publique",- dit is dus contro-
leerbaar!-, dat:

-Europa en islam (qua idee dus) prima door
één deur kunnen.

-Elke moslim zich natuurlijk moet houden
aan de wetgeving en regels van zijn woon-
land.

-De islam (ook) in staat is tot een reformatie.
Net zoals dat is gebleken in andere religies
en geloven. Zie ook onze eigen christelijke
historie.

-De huidige integratieproblematiek wordt
gevoed door angst, wantrouwen en slacht-
offerschap.

Zonder nu te brullen dat hij dus smetteloos
gelijk heeft, moet ik toegeven dat dit best
een interessante stellingname is, die ik zelfs
gewoon positief kan vinden. En daarbij weet
ik echt ook dat hij veel ruzie krijgt met wes-
terlingen. Bijvoorbeeld ook als hij het aan-

durft om “steniging en handjes afhakken” even te plaatsen naast “spuitjes geven na doodvonnissen in Texas” en het “fusillieren van misdadigers in China”.

R. is dus een “aantrekkingspool” van zware kritiek en dat lijkt me in een discussie van dit soort nogal normaal. Ik riskeer nu toch ook een beetje dat ik er van langs krijg? En dat deden Bolkenstein en Fortuyn toch ook, zei het dat zij op een wat andere plek stonden? Dat is toch gewoon bij een flinke discussie die echt over iets gaat? Daarbij moet ook worden bedacht dat hij natuurlijk het vertrouwen heeft van een deel van de moslims in het westen. Maar ook stevig wordt ver-guisd door de radicale moslims. En die man wordt nu dus ontslagen, **OM-DAT HIJ VOOR EEN INTERNATIONAAL OPEREREND IRAANS TV-STATION EEN PROGRAMMA DOET?**

Het spijt me afgrijselijk, maar dit kan niet door mijn beugel van “het vrije woord”. Een groot liberaal goed, waar ik sterk achter sta. De man die op controversiële wijze al jaren probeert bruggen te bouwen, is nu om partijpolitieke redenen van zo’n brug naar beneden geflikkerd. En **DAAROVER** maak ik me nu echt wel zorgen.

Hij werd **VOOR** de ontslagpublicatie gebeld en er werd een afspraak gemaakt voor een overleg over “de kwestie”. Die kwam er nooit en hij las zijn ontslag in de pers. Ik weet bijna zeker dat zijn ontslag **JURIDISCH** gewoon niet klopt. En ook dat het nu met hem in Rotterdam is afgelopen omdat “de arbeidsverhoudingen ernstig verstoord zijn”. Dus het zal wel met een leuk bedragje aflopen (minder dan een bankbonus hoor!). Dit alles is een slechte zaak voor : de vrijheid van meningsuiting in Nederland.

Vandaar dus alleen mijn duidelijke mening en mijn afgrijzen over de **WIJZE** waarop dit is gelopen. Dit is echt **DE** manier om elke toenadering van partijen in de integratie-discussie nog zwaarder te belasten. Dit toont een gezicht van “onze kant”, waarvoor ik me gewoon best wat schamen moet.

Anders sta ik straks ook nog in die rij van die leugenaars uit Teheran...

Leon , sept. 2009.

PS: Wilt u zelf oordelen over de 24-uur werkende **PRESSTV**-zender uit Teheran? Wel dan kunt u “free to air” naar de Astra-satelliet kijken met uw schoteltje (installatie kost 100 €) en ook **IN HET ENGELS**, een prima, internationale nieuwszender zien opereren met een keur van westerse en natuurlijk ook andere journalisten. Natuurlijk is er ook een sjiitische boodschap aan de orde wat minstens betekent:

-u hoort hier nieuws wat u **NIET** hoort bij CNN, SKY, FRANCE24, ALJAZEERA en BBC

-U hoort hier ook soms **NIET** het nieuws wat u **WEL** hoort bij deze genoemde andere satellietzenders.

En dat is nu **EXACT** wat met het vrije woord wordt bedoeld, en wat dus ook CNN, SKY c.s. doen.

Pas op als u zou inschakelen: er presenteren daar nogal veel vrouwen, het percentage vrouwen bij de zender is hoog... Maar hier dragen ze allen dus... inderdaad, de hidjab (dus **GEEN** boerka!). Als u daar niet tegen kunt dan moet u niet kijken, dan bent u te weinig werelds en moet u gewoon doorgeloven in UW geloofje en in uw gelijkje.

NICOLE'S CORNER

‘Sain et sauf’ ... mon motard , la moto ‘perte totale’

Een weekje avontuur met de ‘copains’ doorheen de Dolomieten , voorafgegaan door een langdurige voorbereiding qua traject, hotelboekingen en natuurlijk een grondig nazicht van de stoer uitzierende moto’s .

Voor mij steeds een week ruimte invullen met vrouwelijke klussen en vertrouwen in de motard-vrienden die een attitude van ‘band of brothers’ hanteren.

Na de dagelijkse briefing over de schoonheid, over het genieten en de liefdevolle uitwisseling van het gemis... nadert de dag waarop ik weer in zijn armen kan –vliegen-, bij wijze van spreken ... ☺

De dag van aankomst omstreeks 14u ontvang ik een smsje ... nog 615 km to go ☺ gevolgd even later door een telefoon van een vriend in België met de melding dat Europ Assistance hem belde ...

Onrust... vragen... wat maakt dat Europ Assistance mij niet belde... Interpretaties allerhande flitsen doorheen mijn gedachten...

-De koe bij de hoorns vattend...- bel ik naar Europ Assistance en krijg onmiddellijk toegang tot de info... Blijkt dat de moto een ongeval heeft gehad ... in Italië ! en de moto wordt gerepatriëerd....

Geen lichamelijke schade wordt me toevertrouwd .

Onduidelijkheden blijven aanwezig... Italië ligt verder dan de 615 km to go... Ik blijf vertrouwen al ervaar ik toch ook de onrust door geen reactie op mijn telefoontjes naar mijn echtgenoot.

Onze vriend die ondertussen een schoonbroer opbelde, mijn dochter die langskwam en haar vriend en zijn ouders ongerust We worden meegenomen in de sfeer van wenkbrauwen fronsen en lichte zenuwachtigheid...

Tot jawel mijn motard, liefste kersverse echtgenoot vrolijk aan de lijn hangt... om binnen enkele uurtjes in mijn armen te kunnen –vliegen-, bij wijze van spreken ☺

Mijn lieverd rijdt sinds dinsdag mee als duozitter met de zes andere vrienden motards... Zoals een echter reporter neemt hij daar kiekjes en filmt met de camera de Dolomietse streek...

Zijn moto is tegen een 50 km/uur uitgegleden Om een nog niet gekende reden... Hij ... gelukkig beschermd met een stevig pak... is niet mee gecatapulteerd... en dus geen schram... terwijl de machine een muur raakte en idd total loss uit deze gebeurtenis komt.

De 'band of brothers' besloten dat de reis met een duo zitter ook wel iets had ☺ en dus werd het besluit genomen dat niemand in het thuisland ongerust hoefde gemaakt te worden... en het avontuur met reporter verder kon doorgaan.

Tja, ... 'the meaning of communication is the response you get ...' en dus was ik ondanks hun positieve intenties , wel ongerust...

Volgend jaar Mss een zwemabonnement nemen ☺ al wil ik de 'band of brothers' hun avonturen niet ontnemen... Mijn positieve intentie blijft dus te blijven vertrouwen in –happy ends – al zal ik insisteren op een duidelijke briefing zodat ik steeds weer in zijn armen mag belanden zonder kunst en vliegwerk die hoort bij 'la moto'.

Nicole, September 2009

A CAMELEON'S VIEW

HET ANGSTAANJAGENDE SCHUIM DER NATIE

Ter inleiding

Het stelletje K-allochtonen trekt veel aandacht, en het houdt iedereen flink bezig. Als (management)consultant had ik de gewoonte om, waar mogelijk, de kwantitatieve omvang van een "probleem" even,-op de achterkant van de sigarendoos-, uit te rekenen. Dat gaf vaak al meteen een beter gevoel over de RELATIEVE impact van de problematiek.

Ook Wilders wilde op de rekerentour ; hij wil nu de kosten/baten weten van de allochtonen... Dus ik bevind me met deze exercitie in "goed" gezelschap!

Hierbij moet uiteraard wel gezegd worden, dat **het kwalitatieve aspect** veelal sterk het gevoel en de intensiteit van het "probleemgevoel" bepalen... We zijn immers allemaal gewoon maar mensen.

Dus bedacht ik om, wat de omvang van dat "schuim van onze natie" nou eigenlijk is, maar eens eerst uit te rekenen.

Daar gaat dit stukje dus over. Uiteraard waar exacte cijfers ontbreken gaat het globaal en schattend.

Maar ik heb de meeste cijfers bij het CBS gevonden, danwel in publikaties die naar CBS als bron verwijzen. Desgewenst kunt u dus resultaat zelf, "aangepast" herrekenen.

De huidige samenstelling van Nederland

Basisgegevens

-De bevolking van het "plat pays met zijn polders" is nu: 16,5 miljoen

Zo'n 91% zijn, etnisch gezien, "witte" Nederlanders (=15 miljoen) en zo'n 9% zijn marokkanen, turken en andere allochtonen (dus 1,4 miljoen onder ons).

-De moslims, dat is 4,4% (dus 725.000) en de christenen dat zijn er 52% (8,6 miljoen; protestanten(21%) en katholieken (31%)). Dus zo'n 44% is "nog wat anders".. En, oh ja, er zijn ook 2,1% marokkanen in ons land, wat dus ca 1/5^e van alle allochtonen is..

Al 81% woont er in het stedelijke deel van het land (=13,5 miljoen), wat echt zeer hoog is. Typisch voor Nederland. Vandaar ook dat gevoel van het volle land... (Wereldwijd is de urbanisatiegraad nu ca 65% maar het groeit overal ook snel).

Samenstelling en groei.

De mediane leeftijd (= de meest voorkomende leeftijd) is 39,7 jaar en onze levensverwachting is 80 jaar.

Het aandeel van de 0-14 jarigen in de bevolking is 18% en >65 jaar, dat is 14,5% van onze club. Dus de rest (15-64 jaar), dat is 67%.

De bevolkingsgroei is 0,23 %/jaar, ons geboortecijfer is 1,69 kids/vrouw (2,1 is vereist

om een stationaire bevolking te behouden) dus...gaat het ook hier snel fout, zie Japan (met 1,27).

(Even ter vergelijking: Angola in Afrika: 0-14 j.= 45% ; >65 j. dat is 2,6% en de rest dat is 52%... Verder kids/vrouw = 6,4 en een bevolkingsgroei van 2,5 % /jaar).

En nu een berekening van "het schuim der Nederlandse natie..."

Nou wordt het even lastig natuurlijk, want het CBS telt geen "schuim"... zoals ik het hier doe.

Dus ga ik maar met boerenverstand op pad en U kunt zelf corrigeren waar u dat maar wil...

Het schuim der natie dat zijn voor mij: "zij die ons flink lastig vallen met kleiner of wat groter vervelend en naar gedrag".

Ik ga maar eens uit van zo'n algemeen getal van 4% . Dus zo'n 660.000 inwoners, = 1 op de 25. Accoord?

Wilt u dat verdubbelen (naar 8%= 1 op 12) dan moet u dat gewoon met de uitkomst straks ook doen...

Het allochtone deel van "ons" schuim

(dus recht toe rechtaan gerekend) is: 9% van 660.000. = 59.400 koppen groot. Dus uitgaande van een algemeen "schuimpercentage" van 4%!

Daarvan neem ik nu even **het moslimdeel**, dat is 4,4 % van alle allochtonen, dus kom ik op ca de helft. Dat is: ruwweg 50% van die 59.400 en dat geeft: 30.000 koppen.

(Wat overigens 0,19% van de bevolking is) Willen we het marokkaanse deel van dit allochtone, moslimschuim (2,1% vd bevolking) weten dan kom je op ca weer de helft dus op ca 15.000 koppen.

Nu zijn we er dus:

het marokkaanse deel van het allochtone moslimschuim in Nederland is ...15.000 koppen (dus 0,1 % van de bevolking...).

Let wel ik tel nu vrouwen, grijsaards en kleutertjes gewoon ook nog mee...

Worden vrouwen eruit geëlimineerd, dan geeft dat dus 7500 koppen. Haal ik uit het restant (mannen) ook de oudjes en de kleuters (25%*), **dan komen we op 11.250 marokkaanse , moslimjongeren die tot het “schuim” moeten worden gerekend, Nederland breed gezien.**

(NB: wilt u het “schuimpercentage” verdubbelen (dus van 4% naar 8%) dan wordt dit 22.500 jongeren (= 0,2%).

En nu het schuim in een grote stad als Rotterdam (ruim 1 miljoen inwoners)

De meeste mensen dus ook de allochtonen, wonen in de grote steden, niets nieuws en in Nederland is de urbanisatiegraad ca 80%. Dus 13.200.000 mensen wonen “steeds”. Er zitten dus 9000 foute marokkaanse moslimjongeren in het stedelijke deel van Nederland (=80% van 11.250).

Dus in een stad als Rotterdam met zijn ruim 1 miljoen inwoners komen we op: 1/13 van 9000= 700 foute marokkaanse, moslimjongeren.

Neem ik aan dat er relatief meer allochtonen in de steden wonen dan andere Nederlanders dan trek ik het even flink op naar ... 1000 “fouterikken”.

Dus in Rotterdam zijn er zo’n 1000 foute Marokkaanse, moslimjongeren.

En hoe groot zijn dan de problemen?

Even een klein grapje: als je dus 1000 agenten hierop zou inzetten, zou het probleem in zo’n stad best snel opgelost kunnen worden. Zelfs met 500 kom je al een eind. Of vergis ik me nu?

1000 “foute” op 1 miljoen inwoners dat is dus 1 op de 1000 rotterdammers ...

Als we Wilders en de PVV (en sommige anderen) dus goed begrijpen, gaan hun zware waarschuwingen en hun afkeer VOORNAMELIJK over dit deel van Nederland dus...? En de zware discussie over “mislukte integratie” zou dus vooral ook DAAROVER moeten gaan?

Snapt u nou nog waarom dit vervelende allochtonenprobleem dan in Nederland toch ZO ENORM VEEL AANDACHT krijgt? Tot HET grote probleem wordt opgekrikt?

En waarom er geen politicus, behalve nu eindelijk oud-politicus Lubbers (!) , iets zegt over het enorme demografische probleem? Dat echt een ramp dreigt te worden (zie Japan en Duitsland nu al).

En snapt u nou waarom een rationele discussie over RUIJERE immigratie (zie Lubbers, Nederlands Dagblad 22 sept. 2009) om buitenlands talent aan te trekken (zoals de VS zeer gericht doen en met succes!), in Nederland gewoon NIET mogelijk is?

En ook waarom de politiek zich wel doodvecht om het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar , of eerst 66 en dan later 67...?

Zou dat toch iets met een te ver doorgeschoten angst voor geloof en kleur te maken kunnen hebben? Of zit het toch heel anders?

Wie helpt me uit mijn verbazing?

NB: Recent DEGELIJK onderzoek van de Universiteit van Utrecht toonde aan: Neem 300 marokkaanse en idem Hollandse rotzakken uit het gevang. Dan blijkt dat 80% van de marokkanen er zit voor een vermogensdelict (centen/spullen jatten) en “maar” 45% van de hollanders. Echter 55% der hollanders zit voor veel ernstiger zaken (geweld, zeden, verkrachting, doodslag , etc.) en “maar” 20% van de marokkanen. En nog verbazingwekkender is dat blijkt dat de gevangen marokkanen uit de BETERE (rijkere) families komen... dus de “beter geïntegreerden”. Mogelijk omdat zij zich forser afgestoten voelen door de Nederlandse samenleving want zij hebben hogere verwachtingen dan hun armelandgenoten. Dat is iets wat een groot aantal Nederlanders niet meer zullen geloven... ondanks het onderzoek.

Leon, sept. 2009.

***) Berekening van** jongeren en de ouderen
in de bevolking

Dat zijn er ca 30%. Immers 0-14 j.= 18% en
>65 j. is 15%, samen dus ca 33%. Om elke
schijn van "politiek rekenen" te vermijden,
ga ik maar uit van een correctie "voor heel
jong en heel oud" van 25%.

+++++