

LE PROVENÇAL

EDITIE 46-08

MEER DAN 180 LEZERS, IN 8 LANDEN

SPEETJENSML@ORANGE.FR
HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.INFO

LEVE DE CRISIS,
HET IS EEN GESCHENK UIT DE HEMEL GELOVEN SOMMIGEN STELLIG (IK OOK). DIT MOEST
GEBEUREN, EN, HIERNA ZAL DE (FINANCIËLE) WERELD VAN EEN GROOT KWAAD ZIJN VER-
LUST! KOP OP DUS, AND PLEASE, SMILE.

“VOLGENS ENE MANDEL (Columnist Business Week) ZULLEN NA DE CRISIS MINDER KAPI-
TAALSTROMEN GAAN NAAR ONROEREND GOED EN FINANCIËLE SECTOR. ER ZAL MEER NAAR
OPLEIDING, RESEARCH, ETC. GAAN. ER KOMT IN DE VS EEN NIEUWE ECONOMIE, WEET HIJ”.
(En hij weet heel goed dat de Amerikaanse huishoudens 2500 miljard \$ leenden die ze niet zomaar
kunnen terugbetalen waardoor Lehman, AIG, Bear Stearns, c.s. eraan gingen. Eindelijk een Visio-
naire optimist, bravo!)

“WALLSTREET IS ÉÉN GROOT CASINO GEWORDEN EN ZIT VOL MET ‘ASS-HOLES ‘ ” (Zei McCain recent.
Iemand die mijn krantje leest, noemde mij recent: “ a pain in the ass”, omdat ik niet teveel leuke dingen schrijf over de
nabije toekomst. Ach, ik noem hem “a pain in my brain”; immers boodschappers zijn al eens eerder onthoofd.)

REAGEER, DISCUSSIEER OOK EENS MET NICOLE! ZIE OOK EERDERE EDITIES EN NU WEER ONDER
TOPICS/-Discussiëren en filosoferen! ... DOEN...!

“ONS DERDE KIND IS DE CAMPAGNE” (Zei Michelle de eega van Obama toen journalisten vroegen of het
koppel nog dacht aan een derde kind . Als het dan maar geen miskraam wordt..).

“EEN EERSTE SECRETARIS DIE NIET IN STAAT IS OM ZIJN PARTIJ TE BEWEGEN TOT ESSENTIËLE
POLITIEKE KEUZES” .(Zei Chereque, vakbondsman, over Francois Hollande van de PS. Niet leuk, wel waar.).

“DE SOCIALE SITUATIE IN HET WESTEN, DIE GEKENMERKT WORDT DOOR EEN STEEDS GROTER WOR-
DEND VERSCHIL TUSEN ARM EN RIJK, VERONTRUST ME” (Zei de paus bij zijn bezoek aan Frankrijk).

“LOOP EEN MILJOEN KEER NAAR DE DUIVEL!” (Dat riep Chavez toen hij de VS-ambassadeur
naar huis stuurde. Hugo staat bekend om krachtige taal, maar vergeet ook gauw weer. Soms dan.)

INHOUD

REDACTIONEEL

.VOORAF	3
.DIXIT-VERBATIM	6
.INGEZONDEN.	7

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN 9

.L'EXCEPTION FRANCAISE	9
.L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE	
.EEN NIEUWE BELASTING; DE RSA	
.WIET DOET LEVEN!	
.SARKO'S NIEUWE ADVISEUR	
.SARKO NA DE 10 FRANSE DODEN	
.PLAGIAAT DOOR EEN IDOOL	

.SARKO'S VRIENDEN			
.HOLLANDE BEKEERDE ZICH?			
.PROTESTTEGEN PRIVATISERING LA POSTE			
.MET PENSIOEN CHEZ LA POSTE			
.LE CANARD ENCHAINÉ KAPITALISTISCH?			
.HET GELOOF IN FRANKRIJK			
.JOB-HOPPEN IN FRANKRIJK	11		
.CONSUMPTIE EN VERSPILLING MINDEREN			
.CORRUPTIE POLITIE			
.19 ^F Arr. PARIJS: GEVAARLIJK!			
DOE IETS MET UW LEVEN	1 2		
FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK	13		
-Politiek/maatschappij			
-Affaires			
NOS MOTS ACTUELS	14		
NOS BONHEURS FRANÇAIS	14		
PAROLES DE PRÉSIDENTS	15		
.ALLEDAAGS UIT DE MIDI.	15		
GROUPIES OP LEEFTIJD			
.LE JOURNAL MORMOIRONAIS.	17		
PSYCHOLOGIES DES BROCANTEURS			
.COIN DES POÈTES.	18		
STRANGE POETRY (Help!)			
KOM (vert. Rouquette)			
VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN.	18		
.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?	18		
ALGEMEEN.			
.HET SLAGVELD BEGIN OKTOBER>			
.OP DE HUISPROFEET ATTALI OVER DE CRISIS			
.FINANCIËLE PUINHOPEN OPRUIJEN			
.AMERIKA VEROORZAAKTE EEN RAMP!	20		
.EU-LESSEN VOOR POETIN C.S.			
.IT'S ALL ABOUT GAZ(PROM), STUPID!			
.NOG EEN MEDITERRANE PROFEET			
.NUTTELOZE NATO			
.BIO-ETHIEK CONGRES			
.NUCLEAIRE CRIMINELEN	22		
.OVERAL PIRATEN ...			
.DE PROEFBABIES VAN INDIA			
.BIG BROTHER WOONT IN LONDEN			
.ARBITRAGE WINT BIJ BEDRIJVEN			
.KRIMP IN DE LUCHTVAART			
.RYANAIR OVERLEEFT... EN HOE!	24		
.EADS CONTRA BOEING IN VS			
.BLIJF VAN MIJN BANK AF!			
.MEGA-BANKENFUSIE Duitsland			
.GOOGLE –MICROSOFT EN CHROME			
.OBESITAS? GRATIS ZWEMMEN!			
.KNETTERGEKKE ARCHITECTUUR			
OLIE (en andere energie), WATER	26		
.ZIE OOK ALGEMEEN:			
.DE NIEUWE AUTO'S VAN 2009/10			
.OLIE WORDT GOEDKOPER?			
.OPEC IS IN DE WAR			
.ENERGIE UIT ONS AFVAL			
.TRACTOR OP KOOLZAAD			
.BRAZILIË GELOOFT IN DE SUIKER			
.EDF GELOOFT IN ZON EN WIND			
.LULA IN DE OPEC? (Brazil.)			
RELIGIES	28		
.DE MACHTIGE/POLITIEKE PAUS			
.DE PAUS IN FRANKRIJK			
.KERK EN LIEFDESGENOT			
.KERKSE TROEBELEN	30		
.CHRISTENVERVOLGING IN INDIA			
.DRANK EN ISLAM (Turkije)			
AFRIKA	31		
.DE CLAN VAN DEBY (Tsjaad)			
.AL-QAIDA TREKT OP IN MAURETANIË			
.MBEKI IS WEG (Zuid-Afrika)			
.IVOORKUST KRABBELT WEER OP			
WEST-EUROPA	32		
.Zie ook Topics: GESJOUW MET DE ROMS			
.ECB:POMPEN OF VERZUIPEN!			
.ENGELAND DE GROOTSTE IN 2060?			
.GORDON B. IN TROUBLES (GB)			
.CDU EN SPD HEBBEN RUZIE			
.DE VLAAMSE EENHEID IS STUK			
.LUFTHANSA ZIT NIET STIL			
.LAW AND ORDER IN ITALIË			
.DE WALLONIE WORDT FRANS?			
.NEDERLAND: WW-GIDSLAND?			
OOST-EUROPA	34		
.Zie ook TOPICS: Poetins geopolitieke visie:			
.ANALYSE: RUSLAND EN GEORGIË			
.RUSLAND: STRAF VOOR DE OORLOG?			
.MOORD IN INGOUCHIË			
.WIT-RUSLAND EN DE VS c.s.			
OOST-AZIË	36		
.EEUWIG CHINA			
.CHINA BOUWT VLIEGTUIGEN			
.DE OUIGOURS BEDREIGEN PEKING			
.ROTSCHILD WORDT BEETJE CHINEES			
.JAPAN KOMT NIET OP GANG	38		
.ASO IS DE NIEUWE BAAS IN JAPAN			
.VERGETEN GEKWELD BIRMA			
ZUID-AZIË	35		
.NUCLEAIR: WASHINGTON-NEW DELHI (india)			
.TATA BOST MET DE BOEREN (India)			
.ZARDARI VAN PAKISTAN			
.THAÏS GEDONDER			
NOORD-AMERIKA	39		
.BERNANKE BELOONT MISMANAGEMENT?			
.GROOTSTE FAILLISSEMENT OOIT!			
.OBAMA: MONDIAAL CULTFIGUUR			
.SOROS: DE VS GAAT IN RECESSIE!			
.INDIA: GROTE VS-VRIEND			
.DE KAVKASUS VAN DE VS..			

.PAS OP MET STOMMITEITEN (VS-verkiez.) .DE VS-AUTOLOBBY DRAAIT VOLOP .VW: DE GROOTSTE IN DE VS	41
LATIJS-AMERIKA	42
.ZIE OOK : LULA IN DE OPEC ? (zie OLIE) .ARGENTINIË BETAALT SCHULDEN .ARGENTIENSE TGV IN HET SLOP? .ORTEGE VAN NICARAGUA .BOLIVIË VALT UIT ELKAAR	
OCEANIË	42
.NIETS TE MELDEN, ENKEL DE CRISIS.	
MAGRHEB; NAB.+ M.-OOSTEN	42
.IJZEREN LADY TIPNI LIVNI (Israël) .MEER EN MEER TALIBANS .PRATEN MET DE KONING VAN JORDANIË .SYRIË, DE SFINX .ISRAËL ZOEKT NIEUWE VRIENDEN .STOP DIE BURENRUZIE! (Marokko/Alger.) .MAROKKO: VLIEGTUIGEN+AUTO'S .ZWART GELD IN MAROKKO .TURKIJE GAAT INTERNATIONAAL .GESPLETEN TURKIJE .IRAK EN KOEWEIT PRATEN WEER	44
TRENDS/TECHNOLOGIE.	46
.MINI-PC BREEKT DOOR .DE NIEUWE MUIS .EEN GEBRILD BEELDSCHERM .INTERNET IN DE ELECTR. SAHARA .DE INTERACTIEVE VERGADERING .KOSJERE KAVIAAR .JACHT OP ZWARTE MATERIE .HET ECOLO-HUIS .HERSENEN EN GPS .DE SUPER-MINI-GPS KOMT .PLAT SCHERM + SLIM GPS	
TOPICS-CAPITA SELECTA	48
-DE GEOPOLITIEK VLGS POETIN -DE "SURDOUÉ'S" VAN FRANKRIJK	
CO-2 (hysterie?)	49
-ANTI-CO2- BOEKEN	
IMMIGRATIE	50
-MYTHES OVER GEBOORTECIJFERS -GESJOUW MET DE ROMS C.S.	
FILOSOFEREN—DISCUSSIËREN	50
-VERVOLG DISCUSSIE MET NICOLE (lezer/psych) -STEINER EN COIMB. PRAHALAD EN DE WERELD -TOLERANT NEDERLAND	55 56

DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL 3

Bladen/Kranten

Frans
Le Point (incl. deel Businessweek); L'Express ; Challenge ; L'Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchaîné; et plus.

Duits
Der Tag; Der Spiegel (af en toe)

Engels
(deel) Businessweek;
Sunday Times (af en toe)

Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties)
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)

TV/Radio/Internet

Frans
France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4

Duits
N24;N-TV; DW;en vele anderen

Engels
CNN; SKY;BBC-World
Pentagon nieuwsbron (indirect)

OVERIGE
Al Jazeera (engels)
Euronews (engels/Duits)
Arte (Duits/Frans)
Weblog Amadinedjad
Le village de Mormoiron habitants, ruines, bibliotheque, Hangar de Lamy, etc)
La Provence (soleil, l'azur, ses produits, etc.)

+++++

+++++

REDACTIONEEL.

***VOORAF**

Het bericht kwam binnen van het overlijden van twee lezers en ook vrienden. Beide geveld door kanker. Ik denk aan hen, blij dat ik hen kende. Desondanks groeide Le Provençal nog stilletjes; gestaag op weg naar 200 lezers?

Na de gebruikelijke portie uitspraken/citaten, lezersreacties, wat binnenlandse franse politiek, wat woordgerommel en poëzie, gaan we verder de gebruikelijke rubrieken over mijn woonplaats MORMOIRON en de MIDI. Op weg naar de grote wereldgebeurtenissen..

FRANCOFIELEN EN POETEN

Hervormend Frankrijk onder Sarko verkeert door de crises in een recessie, terwijl zijn president de man van de koopkracht en welvaart wilde zijn. Nu loopt de ww op en voerde Sarko zelfs een nieuwe belasting in. Toch steeg zijn ster ondanks de 10 franse dode soldaten, privatiseringsgegron bij La Poste, corruptie bij de politie, gevaarlijke delen van Parijs en zijn wat omstreden optreden bij het pausbezoek. Hij nam een nieuwe adviseur in dienst die hem verder leert hoe het simpele volk aan zijn zijde te krijgen (populisme!) en blijft zijn (rijke) vrienden trouw. De fransen bereiden zich voor op bezuinigingen en minder verspilling en dat terwijl Hollande (PS) zich nu openlijk bekeerde tot de vrije markt.. Precies op het moment dat Sarko zijn machtigste EU-collega's leidde tot het nemen van maatregelen TEGEN de ultra-liberteit bij banken c.s. , vroeg om sancties tegen hun bazen en opriep tot EU-solidariteit in de crisis. Sarko lijkt echt in zijn element en maakt wereldwijd indruk met zijn optreden, ondanks zijn slecht financieel record in eigen land. Dus hij blijft wel een vaderlandsredder en ferm bestuurder van de EU. Wat ook niet niks is.

GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN ALGEMEEN

De “septemberrevolutie in de VS” (denk aan die van oktober ooit in Rusland!) sloeg in als een bom en niet alleen in de financiële wereld. Het is nu oplappen, afstoppen, schuldingen zoeken + straffen, en, het volk laten betalen. Want de staatskassen in Washington zijn leeg. Heel de wereld lijkt te kiepen, maar de grote

groeiers China, India, Brazilië c.s. gaan toch door. En gelukkig maar.

Moskou zag haar beurs ook kelderen door de oorlog in Georgië en ook door de crisis. Maar het gaat onverdroten verder met het spelen van zijn energie-monopoly met het westen. Intussen twijfelen meer en meer mensen aan het nut van de Nato..

Piraten terroriseren de scheepvaart en ook de nucleaire bandieten sterven niet uit. De luchtvaart beweegt heftig wereldwijd en Alitalia werd een laatste klucht. EADS en Boeing vechten opnieuw om de mega-order voor militaire tankvliegtuigen. Big Brother woont vooral in Londen en Peking en Chrome werd de inzet in een nieuw Google—Microsoft-gevecht. De mensheid wordt alsmaar dikker en overheden en bedrijven piekeren hoe ons te vermageren. De wereld slaat op hol, het kapitalisme slaat kwink en in India worden nu al babies als proefkonijntjes ingezet. Zo vaart onze wereld gezien vanuit de berichten onder “ALGEMEEN”.

We maken een echte “turn-around” mee van onze hele wereld en gaan nu door een overgangscrisis naar een andere, betere (?) wereld.

OLIE/ENERGIE

De olie jojo't op de golfslag van Wallstreet, maar wordt op termijn enkel nog duurder. Dus verzinnen de mensen van alles: brandstof uit koolzaad, suikerriet en afval en ook steeds meer energiewinning uit zon, wind en branding/zeestromingen. De autowereld staat geheel op de kop: elektrisch en hybride, dat wordt het, en in hoog tempo. OPEC maakt intussen intern ruzie en vraagt nu de nieuwe oliegiant Brazilië om er ook

bij te komen. Een ware revolutie is in volle gang...

RELIGIES

De paus toonde zich bij zijn bezoek aan Frankrijk herderlijk maar zeker ook als politicus/wereldleider; hij is een grote speler. Binnen de kerken en zeker ook tussen hen onderling is ook de nodige strijd te zien. De eeuwige discussie over de waarheden en waarden is er weer volop: vroeger ooit over sex bij de een, nu over alcohol en drugs bij de ander. Religies zijn ook zeer "time-independant".

WEST-EUROPA

DE ECB waakt, pompt geld en houdt de kop koel in de slapstick van de crisis. Europa wordt nu beloond voor zijn gematigd liberalisme. Maar ook hier is veel politieke onrust: Merkel heeft ruzie in haar ploeg, Brown ligt eruit en bleef net nog staande, Italië verdwaalt in "law and order-gedoe" en Nederland kreeg de scherpste ww-wetgeving ooit. Vlaanderen breekt nu zelf in twee en de wallons lonken moe naar Frankrijk. Intussen hergroepeert ook hier de luchtvaart en groeit enkel GB qua bevolking, blijft Frankrijk ongeveer op peil, maar gaat de rest stevig verder vergrijzen.

OOST-EUROPA

De russen bepaalden hier het weer met hun machtsoorlog en hun energiemonopolisme. Wit-Rusland hield flutverkiezingen en in Ingouchië vermoordt men ook al critici. De eerdere "overlopers" op de grens Sovjetunie-West-Europa bibberen weer in het nieuwe spanningsveld VS-RUSLAND-EU (en NATO).

OOST-AZIE

China heeft ook last van de crisis en pompte ook staatsgeld in de banken,

maar verder dondert het voort. Ook met zijn melamineschandaal en zijn radicale moslims. Het gaat ook steeds groter in de auto- en vliegtuigindustrie en neemt ook al deel in... de Banque Rothschild! Japan blijft kwijnen, de nieuwe rechtse radicaal Aso, die Chuina een vijand acht, mag het nu even proberen, tot de verkiezingen. Over Birma hoorden we nog even dat het politieke gevangenen losliet; over de doden en de ontheemden geen woord meer.

ZUID-AZIË

India mag nucleair verder van de VS en Frankrijk boekt al opdrachten voor kerncentralebouw. Tata ontdekte dat ook hier de boeren niks van industrie moeten hebben als ze hun land kwijtraken. Een probleem van alle ontwikkelingslanden, zie China en Afrika ook al. Ook in het vroegere Europa een groot probleem, ooit.

In Thailand wil het democratisch niet meer lukken, weer een nieuwe premier mag gaan beginnen. Pakistan zoekt zijn positie, liever gezegd, Zadari doet dat nu. De toestand is fragiel en de VS zijn al in conflict over hun aanvallen in het grensgebied met het afzakkende Afghanistan. De facto is er ook al oorlog in/met... ook West-Pakistan,

NOORD-AMERIKA

Septemberrevolutie loopt nu samen met de verkiezingsstrijd; nooit eerder vertoond. De daverende ondergang van de uktra-liberalen speelt Obama in de kaart; hij loopt uit. Maar ik blijf sceptisch.. Palin leerde dat ze verbaal moet uitkijken, na enkele stevige stommiteiten. Maar ze kan haar imago van een explosieve tante met twee pistolen niet meer verbergen; stelt u zich haar even als president voor?

Intussen krijgt de VS ook zijn "Kaukasus", de yankee-haat borrelt stevig op in Bolivia, Venezuela en ook Nicaragua c.s. Het wrange is dat deze landen ook weer met Rusland (en Iran) aanpappen, dat zelf zo'n echte Kaukasus heeft! Na de banken etc. volgt nu waarschijnlijk de nationalisatie van de auto-industrie die wegzakt. Stelt u zich voor: de VS vol met Staatsbedrijven...

LATIJS-AMERIKA

Argentinië betaalt zijn schulden uit de vorige crisis af, maar heeft te weinig geld over voor de nieuwe TGV-lijn. Bolivia breekt sociaal in tweeën en in Nicaragua is oud-revolutionair Ortega de weg kwijt....nee, hij hervond de weg naar Moskou! Brazilië wordt met de dag rijker, barstend van olie en gas.

OCEANIË

Lijkt een kalme regio, maar de grote crisis gaat hier ook niet gewoon voorbij.

MAGRHEB-MO

Tipni gaat Israël een nieuwe regering geven en Syrië blijft ondoorgrondelijk, ook na de daverende knal. Jordanië met zijn vele Palestijnen is bezorgd. Marokko en Algerije wordt met klem gevraagd om hun herrie over een stuk land te stoppen: voor behoud van de stabiliteit hier. Zeker nu Mauretanië weer putchste en daar Al-Qaida erg actief is. Marokko gaat auto's en vliegtuigen bouwen en is ook niet bang van wat zwart geld. Turkije splitst politiek intern maar klimt steeds meer op het wereldtoneel en bemiddelt zelfs in het MO, ondanks zijn koerdenprobleem in Irak. Dit laatste spreekt met Koeweit over betaling van oorlogsschade.

De grote zwaar, die het MO is, brandt verder zonder zichtbare therapie terwijl de Magrheb en anderen in Afrika opkrabbelen naar meer welvaart.

TRENDS-TECHNOLOGIE

De PC "gaat mini" en de nieuwste muis zit aan uw hand vast. U kijkt naar uw scherm in uw bril en vergadert met een elektronisch bord/flip-over ernaast. Een jood kweekt kosjere kaviaar, zegt hij, en een oudere geleerde wacht ongeduldig op het "vinden van zwarte materie" in CERN-Genève.. wat plat ging.

De GPS wordt snel volwassen en beeldschermen zijn nog maar enkele mm's dik. Het ecohuis rukt op naast de eco-auto. En men weet nu dat uw hersens wel 200.000 straten kunnen onthouden: kwestie van oefenen, u bent zelf de beste TOM-TOM.

TOPICS-CAPITA SELECTA

U vindt: Poetins geopolitiek naast het leven van hoogbegaafden in Frankrijk. Weer wat over CO2-twijfels en over demografie versus migratie. En over europa's nieuwe paria's de Rom's...

Lezeres Nicole neemt ons mee in haar wereld van gecrashte en verwondde mensen. En de beroemde nederlandse tolerantie lijkt ook een mythe te zijn. Enkele niet zo bekende wijzen staan tenslotte stil bij uw en mijn wereld en doen ons erover nadenken.

Veel leesplezier,

LEON

*DIXIT---VERBATIM

"Ik vind dat Parisot zich gedraagt als een soort groupie van Sarkozy, wat de autonomie van de sociale partners

aardig in gevaar kan brengen als er wordt onderhandeld". (Zei Chereque, vakbondsleider over Parisot, werkgeversvoorzitter en hij heeft een beetje gelijk, helaas).

"Het verschil tussen een regering van socialisten en een "open" regering is dat de eerste ÎMPOTS heft en de tweede TAXES". (Zei de rechtse politicus Philippe Villiers recent).

"HELAAS IS AFRIKA HET ACHTERERF WAAR MEN SOLDATEN ZOEKT, GRONDSTOFFEN EN ALLES WAT MEN WIL MEENEMEN" (Zei een minister uit Mali recent)

"ALS DE RUSSEN ONGELIJK HEBBEN, MOET EUROPA KRACHTIG PROTESTEREN, ZONDER BANG TE ZIJN VOOR GAS en OLIELEVERINGEN" (Zei Khodorkovski, vroegere energiemagnaat die in Siberië vastzit. En er blijkt meteen waarom hij daar zit)..

++++
++++

*INGEZONDEN

EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

DAGBOEK VAN EEN BLONDJE (lekker sexistische mop):

- dag 1: Nieuwe sjaal teruggebracht; zat te strak
- dag 2: Ontslagen bij de apotheek omdat ik was vergeten de flessen te labelen. Die krenge krijg je toch niet in de printer?
- Dag 3: Ik ben trots omdat ik een puzzel van 100 stukjes na 5 maanden klaar had. En er stond nog wel op 2-4 jaar!
- Dag 5: Ik zat urenlang vast op de roltrap van V&D; ellendige stroomstoring!

- Dag 6: Ik kon geen ranja maken omdat bij dat blikje niet de hoeveelheid kon die er bij moest.
- Dag 7: Ik zocht naar een plek om te waterskieën maar vond nergens water met zo'n kabelbaan erboven.
- Dag 8: Ik sloot me buiten de auto terwijl het flink regende. De auto werd van binnen ook nog zeiknat omdat het roldak open stond tot de Wegenwacht arriveerde.
- Dag 9: Ik stond uren te wachten op een HONDENUITLAATTERREIN. Er kwam helemaal niemand om mijn Fikkie uit te laten. Waarom heet het dan zo?

Met excuses aan de dames; ik vond dit best een beetje leuk.

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 45-08:

Lezer Joe, uit de States, schrijft ons weer eens:

Dear Leon,
A very interesting edition and thank you for your comments. Of course the financial-/political climate is changing here by the minute. Obama has a coherent plan and knows what he wants to do. It is also obvious that the mood is favoring more regulation. In my opinion the sharp increase in the cost of energy exacerbated the capability of people to pay their mortgages. A mortgage used to be between an individual and a local bank the selling of mortgages in "mortgage backed securities" meant that no one was responsible. Even three years ago an economist from Wachovia warned us in a meeting that this was a prescription for disaster. When asked what to invest in he said "Gold, whenever the price of gold is below \$600 buy as much as you can afford. Personally I am buying a set amount every month." (him not me)

T. Boone Pickens is an eighty year old oilman, who has put an energy plan for the

United States together. So far the only one that has done so. He has also put large amounts of his own money at risk to get the process going. Pull it up on the web. Very worthwhile to read or listen to.

We will get thru this, but it will not be the same United States.

Joe.

Dear Joe,

Thank you very much for your reaction. I thought that a big reason for the troubles was, that people were brought to take more money from their bank when interest went down. And then they couldn't pay any more when interests went up. Also I read that there were some "lies" about the value of houses bought with mortgages to be able to give higher amounts. And these bad mortgages were put in as a part of packages and sold to other banks all over the world. And then when people couldn't pay any more the whole system went under, banks panicked everywhere and then the big rock started rolling over the world and killed a lot of banks etc. And now we read about 20 institutions that are under screening of FBI for possible fraud... This shocks every one here enormously and we can't believe that the big US went so wrong. This is far from amusing us and even McCain was talking about Wallstreet as a casino! Obama has a plan but who knows where we will go? And he is having advantages in the polls know, but I personally don't believe he will be the next president. And we regret it. Another month to know it. Lets hope we'll get out the problems. I'm sure, but we will all pay a very high price.

PS; the price is worldwide about 2000 miljard \$, at least... Will it end there?

Van lezer M., die recent Le Provençal leerde kennen ontving ik deze bemoedigende en ook begeleidendende reactie.

Beste Leon,

Het is en blijft een hele kluit jouw schrijfsel weg te lezen. Ik weet het: het ligt aan mij, ik

moet wat meer ongelezen overslaan. Maar daar zit voor mij de crux : ik lees altijd alles. De zaterdagse kranten worden door mij "gespeld", kost ook nog eens veel tijd. Maar het is zo boeiend allemaal. Daar kan jij van meepraten, gezien de "literatuurlijst" die jij raadpleegt.....

Valt mij op dat veel van de nieuwsfeiten die je in het laatste nummer vermeldde, alweer door de actualiteit zijn ingehaald, zo blijf ook jij lekker bezig....

Ik heb geprobeerd twee kolommen gelijktijdig te lezen omdat ik dat scrollen van de ene kolom naar de andere zo klote vind, welaan dat levert hallucinerende "beelden" op, een déjà-vue Erlebnis, (je ziet dat ook ik mijn talen bijhoud)...

Ik zie uit naar de volgende uitgave die weer veel te lang zal zijn voor een alleseter.

*Amicalement ,
Martin*

Beste Martin,

Dank voor je aardige en oplettende reactie! Tja wij "alleslezers", hebben een zwaar leven, maar ook een boeiend bestaan. Ach, pret kost altijd ook een beetje moeite. Die aktualiteit haalt je altijd in, zeker als je maandfrekwentie doet. Nou probeer ik geen concurrent ter zijn van een actualiteitenkrant, maar ik doe er toch wat aan omdat sommige actualiteiten uit bepaalde uithoeken der wereld, door niemand worden opgemerkt. Ook zijn er lezers die Le Provençal eigenlijk lezen als een SAMENVATTING-/OVERZICHT van wat er de afgelopen maand gebeurde.. Iemand schreef me ooit: -ik kan nu de NRC wel wegdoen-, wat uiteraard erg af te raden is. Die pretenties heb ik echt niet. Ik probeer eigenlijk continentsgewijs een soort beeld te geven van wat gebeurde en "waarheen HET gaat". Een onmogelijke pretentie dus.

Tja, die kolommen, daarover hield ik een lezersenquête en de uitslag was, een stevige meerderheid VOOR kolommenopmaak. Overigens kan je met EEN click de weergave "hup", in EEN kolom= gewoon blad zetten! Probeer het even. De afbreekstreepjes zullen je dan mogelijk wel storen

want die kloppen dan natuurlijk niet meer.
Hopelijk leest het dan toch beter voor je.
En, ik zou graag ook iets van jouw opgedane wijsheid plaatsen of worden tegengesproken of.... kiest u maar.
We leven in een superboeiende wereld en dat is mijn grote geluk, eigenlijk. Never a dull moment... dat houdt ons jong.
Dank en groeten,
Leon.

++++
++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

L' EXCEPTION FRANCAISE

L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
EEN NIEUWE BELASTING; DE RSA
Revenu de Solidarité Active, heet de nieuwste belasting (RSA) van Sarko, die beloofde de belastingen te VERLAGEN.... Ai.
Het is een soort van bijstand voor hen die werken maar niet genoeg verdienen om redelijk te leven. Het moet worden betaald uit wegvallende andere regelingen (om RMI) en een nieuw 1,1% heffing op verdiensten uit vermogen en sparen en onroerend goed.(rente, dividend, huren, etc.).
Sarko maakt hiermee politiek iets "goed" naar links nl dat hij de belastingen voor rijken meteen na zijn aantreden verlaagde. De PS was het nu, voor het eerst, met hem EENS!
Op zich zal deze maatregel de ww gaan verlagen denken experts, maar men is op rechts niet superblij met een Sarko die een nieuw belasting uitvindt... We zullen zien wie er gelijk krijgt over het uiteindelijke effect van de RSA.

WIET DOET LEVEN!

In Nederland zijn er 730 gedoogshops voor wiet en dat zet jaarlijks ca 265.000 kilo om met een 100% marge. (er zijn in dit land ca 550 gemeenten, dacht ik). De eigenaars van de KOFFIE-shops krijgen jaarlijks een belastingaanslag en dat geeft voor de Staat

ca 400 miljoen inkomen. Evenveel als de omzet van ... het openbaar vervoer! Dus u (via het zakgeld aan uw kids) betaalt een half miljard aan iets wat U mogelijk dubieus acht. Dat was wel even nieuws voor mij...
Ach, de belasting-inkomsten op de boozz zullen nog wel veel hoger zijn. En de casino's en de Lotto cs draaien ook lekker. Nederland is en pretland en de Staat feest mee.

SARKO'S NIEUWE ADVISEUR

Patrick Buisson heet de 59 jarige journalist van rechtskatholieke huize. Hij is nu de speciale persoonlijke adviseur van de president. Hij kreeg al het Legion d'Honneur, dat gaat zo als je meehielp de verkiezingen te winnen. Hij was het die Sarko leerde hoe hij ook de FN-ers achter zich kon krijgen, tot grote ergernis van Jean-Marie. En de nadruk ligt op het herstellen van de relatie tussen het lagere volk en Sarko. Zelfs een deel van de vocabulaire komt daar vandaan, zoals de "kärcher" en "racaille." Hij is gespecialiseerd in het volkse en verkeerde lang daar in die hoek. Hij werd langer verguisd, maar haalt nu zijn revanche. Hij schrijft ook veel over geschiedenis en werkt ook voor TF1.
Hij steekt Guano en andere adviseurs nu naar de kroon; zo gaat dat in het Elysée.

SARKO NA DE 10 FRANSE DODEN

Sarko ging actief in de oorlog in Afghanistan en verloor meteen tien soldaten en scoorde 21 gewonden. En er werden ook 40 tegenstanders doodgeschoten. Een waar bloedbad in Frans gebied aldaar. Net als de Duitsers een drempel over gingen en nu nog aarzelen voor verdere inmenging, is Parijs nu ook in OORLOG. Met alle gevolgen van dien. En, Sarko ging OOK voor militair NATO-verbond...

Frankrijk zit er weer middenin, dat wilde Sarko ook, maar dat verandert ook zijn positie in vele conflicten. Veel bondgenoten geeft ook meer zorgen.

PLAGIAAT DOOR EEN IDOOL

Pijnlijke ontdekking. Mijn muzikaal idool, de corsicaanse groep I Muvrini zijn de pineut. Zie hier waarom:

-“Een rijzige majestueuze beuk, die praat met de wind, in de leegte en tegen zijn eigen schaduw, bij het afscheid van de dag...

Dit schreef Sylvie Germain in haar roman.

--“Ik herinner me hem, een rijzige en hoge beuk die met de wind leek te praten met zicht op de zee, terwijl de avond viel...”

Dit schreef Jean-Francois Bernardini als chansontekst voor zijn CD “Umani”. Die ik dan ook erg mooi vind.

Tja dat valt nauwelijks te ontkennen, dat lijkt gejat. Uiteraard kan het gewoon OVERSCHRIJVEN met een draai zijn. Basta, foute boel dus.

Soms is het ook een woordenstroom die terugspringt op het moment dat je een tekst maakt en weet je niet meer dat je het eerder las of je weet niet meer WAAR..

Want iets moois kun je wel duizend keer mooi vinden, dus ook twee keer “beleven”.

Zoals veel lezers/luisteraars twee of honderd keer kunnen genieten van eenzelfde mooie tekst. Ik weet wel 100 mooie teksten uit mijn hoofd, veelal weet ik waar ze vandaan kwamen, soms absoluut niet (meer). Waarom dan zo moeilijk gedaan?

Wel je pikt het geld of de roem van een ander in; ook al is het soms niet met opzet. En dat mag niet... zolang er rechten vastliggen. Mozart mag je best nazingen en – spelen toch? Niemand doet je dan wat.

Ik zal ongetwijfeld al vele malen iets moois geleend hebben. Weet ik het nog dan vermeld ik de bron, omdat je daarmee lezers naar een andere plek met meer moois wijst.

Maar ja, ik eet dan ook niet van Le Provençal, nee, deze uit de hand gelopen krant is eerder een prachtige voeding van mijn binnenste. Ik vergeef I Muvrii dus graag, maar ik snap dat Sylvie om te verrekken is en ook Marie-Paule Pereney, waarvan ook teksten in chansons van I Muvrini verdwaalden.

Ach het blijft even mooi natuurlijk, en nu ken ik er nog drie namen bij. So what.

SARKO'S VRIENDEN

Sarko is bling-bling en heeft veel rijke vrienden. In de artiestenhoek en de business en die zijn, zeggen sommigen, niet slecht af. Ze krijgen extra-aandacht heet het. En hij raadpleegt ze ook heet het. Zo af en toe is het raak in de pers: Clavier's huis werd belaagd dor nationalistische Corsicanen. Sarko liet de prefect eruit gooien die wat laks optrad. Tapie kreeg na 10 jaar eindelijk een regeling rond met de staat: Sarko zou de wijze mannen hebben aangestuurd. Sarko is zijn vrienden erg trouw en wordt graag als geliefd persoon gezien. Moet je hem persoonlijk niet, dan is je carrière in het slop. Koning Sarko dus? Of is het opnieuw “de kift” en laat Sarko gewoon publiek ZIEN wie zijn vrienden zijn? Wat zijn voorgangers niet zo opzichtig deden. Wie zal het zeggen?

HOLLANDE BEKEERDE ZICH?

Hollande is bijna van het toneel af waar hij grote chaos achterliet. Hij sprak zijn laatste wijsheden op de zomeruniversiteiten en toonde zich plots, tot ieders verbazing, aanhanger van de politiek van het aanbod. Dus VOOR concurrentie onder de ondernemingen... Dat doet sommige PS-ers goed, anderen zijn echt geschokt door deze moderne Francois. Zou zijn nieuwe liefde uit het bedrijfsleven komen? Of ziet hij NU in dat de PS-bakens moeten worden verzet? Laten we het hopen.

MET PENSIOEN CHEZ LA POSTE

La Poste gaat privé en hun pensioenregeling nu houdt in dat men met 60 met pensioen gaat. Dat willen een groot aantal postiers niet, ze willen langer werken! Hoera zeg je dan als modern politicus, ja toch? Nee, zegt de PS, dat zien we iet zitten (vanwege de precedentwerking)! Nu wil de regering dit wel even uitbuiten natuurlijk en ze denkt te gaan meewerken aan een referendum onder het personeel. Daarover zijn nu de linkse partijen ongerust...

Als je dit in het huidige pensioendenken in Europa plaatst, wordt het je toch even te bar.

PROTEST TEGEN PRIVATISERING VAN LA POSTE

De PS riep alle burgemeesters met een postkantoor op om te protesteren tegen de privatisering en dat betreft 14.000 gemeenten. Hij gebruikte bij zijn postzending veel foute postcodes,,,

Intussen is er al gedemonstreerd en gestaakt voor het goede doel, maar men is gewoon (te) laat en het lijkt te gaan gebeuren. De angst is een veeg teken: men weet heel goed hoe slecht soms de dienstverlening was en nu moet er worden opgebokst tegen die slimme, efficiënte en snelle concurrenten.

Maar Sarko snapt heel goed dat La Poste zeer emotioneel ligt en dat het een tijdbom kan worden. Dus praten de ministers om de haverklap met de bonden en er werd een adviescommissie ingesteld om La Poste op weg te helpen. Alles om de 54% ambtenaren, de rest is al "gewone werknemer, gerust te stellen. Intussen blijkt dat 61% van de fransen de privatisering niet noodzakelijk acht en zo'n 30% wel. Dat zijn cijfers om voorzichtig te worden, want het explosieve potentieel van de fransen is berucht. En een klap beschadigd het prestige van een president enorm. Intussen hopen wij, de klanten, toch dat we betere service krijgen. Dat gaat dan over de postverzorging in de grote centra, onze factuur Nicolas mag eeuwig ambtenaar en behulpzaam rondgaan in ons dorp. Daar zit het probleem echt niet!

LE CANARD ENCHAINÉ KAPITALISTICH?

Dit beruchte satirische weekblad heeft nog steeds zijn beproefde concept uit 1915! En waarom ook niet; zie hier:

-32 miljoen is de omzet+ toegevoegde producten nog 4 miljoen.

-Winst 2006 6,2 miljoen

-Een potje van 92 miljoen qua reserves

-503.000 exemplaren, groei van 24% sinds 2007

-0 euro uit reclame-opbrengsten.

-60 werknemers waarvan 45 met perskaart 6500 euro/maand voor de gewone journalisten

-Totaal ook nog +12000 euro uit de winst per journalist.

Zo dat is nou pas een echt kranten-rendementje om je vingers bij af te likken. Niks reclame ook, verkoopt zichzelf op "toegevoegde waarde". De Canard is, in de informatiestortvloed een baken dat slechts wordt aangestoken door niet-afhankelijke pennen en dat niks en niemand schuwt.

De simpelheid van vorm is die van Le Provençal. Om hun kwaliteit te evenaren moet ik nog flink werken. Om over hun omzet en winst maar niet te praten. En, lachen mag, maar dan wel met het "leed" van machthebbers en bobo's...

HET GELOOF IN FRANKRIJK

Volgens registratie is 59% van de fransen katholiek, 3% zijn moslim, 2% protestant, 1% joods en 1% boeddhisten. Let wel: slechts 15% van de katho's praktiseren, 34% bij de protestanten 32% bij de moslims, 25% bij de joden en 14% bij de boeddhisten.

Een plaatje van een nogal seculier land, dat bij het bezoek van de paus, dan ook niet massaal op straat rondsprong. Anderzijds is er nu een katho-president die de voorname plek van de religie in de maatschappij bepleit en dus af wil van de pertinente afkeer van veel fransen waar het over geloven gaat. Wat historisch verklaard wordt uit de geschiedenis van dit land, lang geplaagd door een machtige coalitie van Kerk en Koning. Die bloedig eindigde bij de Revolutie, die zelf later nog veel meer bloed opeiste. Zo ziet dit land er gelovig gezin uit: 8,5 miljoen gelovigen waarvan de meesten in DEZELFDE GOD. Dat is dus integraal 12% praktizerend; zij die kerken, moskeën en synagoges vullen..

JOB-HOPPEN IN FRANKRIJK

Wel 8% leidinggevend en wisselden van bedrijf in 2007 en wel 19% intern van job. Dat is hoog in de EU zegt men. Drie keer zo hoog als in Duitsland dus. En het buitenland trekt ook steeds meer. Een op de twee zou wel naar het buitenland willen en 67% wel bij hen die minder dan twee jaar werken.

Omdat de groei vooral in het buitenland wordt gemaakt vragen de internationale bedrijven vooral personeel in andere landen. In het land verliest het noorden arbeidsplaatsen en wint het zuiden die (+10% in Zuid-West Frankrijk). Maar die tendens lijkt te gaan keren. Woninginrichting, Kleding en autosector verloren veel plaatsen, de energiesector groeit.

Het patroon verandert dus ook in Frankrijk: de dynamiek neemt hier gelukkig ook toe en de internationalisatie ook al. Allon enfants , partirons pour une autre patrie!

CONSUMPTIE EN VERSPILLING MINDEREN

Brandstof tanken ging met 12% achteruit, niet eerder vertoond; Drogisterijproducten ook -12% en water uit flessen ook -10%. Total verkoopt al kortingskaarten voor het tanken om zijn omzet te redden.

De consumptie zakt over het totaal genomen met 0,7%, een nouveauté. De luxe-productjes zijn erg achteruit gegaan in de verkoop. Ook worden er nu voorraden opge maakt, onzinnige inkopen vermeden en gewoon preciezer gekocht. Zo gaat dus de buikriem strakker.

CORRUPTIE POLITIE

Men eist hogere straffen voor agenten die over de schreef gaan. Steeds vaker worden informaties verkocht door politiemensen, en dat gaat steeds professioneler, blijkt nu. Gewoon geheime data jatten uit politiebesteden voor iedereen die betalen wil. Of betalen voor een privé politie-escorte door Parijs als je haast hebt. Per info gaat het om 50 à 100 €, en dat kan per dag tot 1000 oplopen, niet slecht dus. Ook privé-detectives kopen bij de politie . Dit soort gerommel heet tricoche, en gaat verder dan vroeger. Toen werd het verscheuren van een bon voor een goede fles “getolereerd en niet vervolgd”. Maar nu het om verkoop van info gaat, wordt het veel spannender. Overall steekt de misdaad de kop op, ook bij de flics dus.

19^E ARR. PARIJS: GEVAARLIJK!

Het is het “platteland van Parijs”, in het noord-oosten met ca 187000 inwoners van meer dan 50 nationaliteiten. Sinds kort is het opgeschrikt door overvallen op personen, joodse jongeren wel te verstaan. Er is een gevaarlijke rivaliteit tussen twee quarters, op het gebied van drugs, meisjes of gewoon om te knokken om niks. De burgemeester probeert van alles, maar met een ww van 16%, 40% alleenstaande ouders en een stevige criminaliteit valt het allemaal niet echt mee. En de joodse gemeenschap van 40000 zielen heeft veel angst. Ook voor hun grootste joodse scholencentrum in Europa. Nu zijn alle joodse gebouwen al onder politiebewaking.

De diagnose is erg lastig, maar het lijkt te gaan om jeugdbenden, joodse groepen tegen bendes van zwarten en magrhebiens. Erg spannend omdat het racistische element erin lijkt te zitten, maar of dat DE oorzaak is weet nog niemand zeker. Alleen sommige journalisten die met massa's in het arrondissement rondlopen om spannend nieuws te vangen. Alles met joden in Frankrijk raakt aan historische trauma's en dat geeft gauw vertekeningen. Niet onbekend in de recente en de oude historie...

-DOE IETS (aparts) MET UW LEVEN

NAKAARTEN OVER/MET MAARTEN

Maarten die met tractor en Pipowagen een jaar heel europa doorkruiste, is nu weer thuis en.... , moest dus weer aan zijn (school)werk. Dat dit effe niet vanzelf ging na zoveel avontuur, ziet u uit zijn mailtje hierna. Dus bent U nu gewaarschuwd als u aan uw leven (onderweg) een tijdelijke avontuurlijke wending geven zou...

Hallo Leon,

Na de geleidelijke inburgering in dorp en gezin, voelde het alsof ik gewapend met een oceaan van een soort oosterse rust de wereld aan kan. Alles gaat kalmpjes en de sociale contacten worden aangehaald. Het dolce far niente van mijn reis zet zich voort in een zalige zomer-vakantie. Terug thuis resten er nog enkele weken tot de school-

deur ook voor mij weer een jaar dagelijks open en dicht zal gaan. Met een leeg hoofd en een berg ervaring op de "poekel, van wat kan mij oude rot (33 jaar ervaring) nog gebeuren", kachel ik relaxed op het begin van het nieuwe schooljaar af. Wat kan er dan nog fout gaan? Daarop is het antwoord: onderschatting of overschatting; het is maar net van welke kant je het gebeuren bekijkt. Leon, je mensenkennis moet nu minstens één wenkbrauw in een waarschuwend houding doen staan: "Waar wil die Maarten met deze ontboezemingen naar toe?" Nou Leon ik kan er twee A4tjes aan besteden of kort zijn. Ik kies voor het laatste. Back to school: is heftig. Net alsof ik in een al draaiende centrifuge gegooid word. De wereld op zijn kop en Maarten dizzy in no time. Ik heb me vertild aan deze opdracht. De stroomversnelling in het onderwijs is gelijk aan de deeltjesversneller in Zwitserland: bij mij botste ook van alles. Wees gerust er ontstaat bij mij geen zwart gat, zelfs geen gaatje in een gat. Wat een flinke knal opliep is mijn ego.

Nu alweer vier weken onderweg naar de volgende vakantie; over vier weken, geef ik mezelf nog een weekje of zo om orde op zaken te stellen. Mijn directie is op de hoogte van mijn slechte start en kan er begrip voor opbrengen. Dat levert niet alleen een goed gevoel bij mij op, maar ook de wil om de opgelopen achterstand tijdens weekenden in te lopen.

Dit voorval doet mij met verlangen omzien naar vorig jaar, waarin niets moest en alles mocht. De wereld was mijn kleine, overzichtelijke pipo-wagen en het wisselende decor daarbuiten, dat gevuld was met prachtige mensen, boeiende steden en machtig mooie natuur.

Zo heb ik weer geleerd dat overschatting en zelfgenoegzaamheid en verlies van realiteitszin net als voor vele regeerders op onze aardkloot een valstrik zijn voor jezelf. Met weemoed lees ik je woorden, dat jullie Mormoiron definitief zullen gaan verlaten volgend jaar. Aan Brillhas hangt een warm gevoel, dankbaarheid en gezelligheid met een adembenemend uitzicht. Onuitwisbaar geëet in mijn geheugen met jullie mengsel

van gastvrijheid, lachen, eten, drinken en luisteren naar elkaar.

Vanuit een koel Kikkerland warme groeten van Maarten.

Uiteraard heb ik Maarten intussen troostend toegeschreven en ook wat suggesties gedaan. Tja, het leven zit vol verrassingen van diverse soorten!

LEON

.....

FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK

-Politiek/maatschappij

Verward links

Na de zomeruniversiteit en met het congres van Reims in beeld is het een grote troep in de interne verhoudingen in de PS. Het enige waarover iedereen het EENS is, is dat Segolene moet worden afgestopt. DSK en Fabius laten nu de verguisde Aubry haar kansen proberen voor de zetel van chef der partij. En ze hopen ook dat Delanoë punten binnenhaalt voor de presidentskandidatuur van 2012. Intussen soleert Jack Lang zich verder en maakt al reizend veel hernieuwde vrienden, terwijl hij de strijdende laat rollebollen.. Laatste opiniepeilingen: Delanoë staat het hoogst (als opvolger Hollande) met 33% (36 bij PS-ers); Royal staat op 19% (PS 27%), Aubry 16% (PS 16%). Gevraagd naar de keuze tussen Delanoë en Royal zegt men: 58% Delanoë (PS 56%); Royal 29% (PS 30%).... Idem tussen Delanoë en Aubry geeft: Delanoë 57% (PS 63%) en Aubry 30% (PS 33%). En dan nog de keus Aubry/ Royal: Aubry 46% (PS 43%) en Royal 38% (PS 50%). De PS-mallemolen draait als een gek en niemand doet intussen iets om de PARTIJ weer toonbaar te maken.

Segolène huurde Zenith in Parijs af voor een muzikale avond.... Ze "preekte op het toneel" in een grijsblauwe Maria-achtige robe met pantalon eronder, en sprak met gespreide armen, om haar beschermingsact

voor het gekwelde franse volk kracht bij te zetten. De 4000 bezoekers, haar PS-kern, was uitzinnig. Hier geldt vrees ik: verhulling, zalving is (nu zeker) opium voor het volk. Segó vult competentiegaten met mystiek. En zo zal het niet gaan werken, helaas. Segó is wanhopig en de weg kwijt. Ze staat voor PS-opvolging erg laag en voor de presidentsverkiezingen gelijk met Delanoë...

De FN

Marine, Le Pen's dochter gelooft dat zij in staat is kiezers te trekken, ook buiten de oude FN-kring. Ze beseft echter dat Bruno Gollnitsch ook een goeie kans maakt. Marine heeft al de nodige steuncomité's in het land doen oprichten en maakt zich op voor de EU-verkiezingen van 2009, de regionale verkiezingen van 2010 en al een beetje voor de presidentsverkiezingen van 2012. De FN lijkt geen olichargie, maar Marine staat er toch niet slecht voor. Intussen regeert pa op zijn manier verder: le Roi Le Pen du FN.

-Affaires

Alles moest wijken voor DE affaires in de internationale financiële wereld... Dat is dus even adempauze voor de kleine schurken.

.....
.....

NOS MOTS ACTUELS ET NOS FRANC-PARLERS

Nog wat meer uit Frankrijk stammende "zelfbedachte uitdrukkingen", waarbij de officieel be

ZO RECHT ALS EEN HONDEPOOT = (Droit comme une jambe de chien) dat zeg je als iemand erg krom redeneert.

JE HOND AFSTROPEN = (Ecorcher son chien pour avoir son peau) zeg je als iemand iets doet waardoor hij nog verder van huis raakt.

IEMAND AANBLAFFEN = (Lacher le chien) dat doe je als je iemand bedreigt die niks goed met je voorheeft.

GEEN HONDENIJZER WAARD ZIJN = (Ne pas valoir les quatre pieds d'un chien) zeg je als iets. Iemand niks waard is.

BLAF NIET TEGEN DE VERKEERDE = (Un bon chien n'aboie pas au faux) je moet aardig zijn tegen hen die goed voor je zijn.

CHRISTENHOND = (Chien de chretien), dat riepen de moslims in de kruistochten tegen de christenen. Wat die dan eerder gezegd hadden zijn we vergeten.

EEN GEBOREN MENNER = (Chien au grand collier) dat zeg je als iemand een geboren leider is.

DE HAAS SMEERT 'M TERWIJL DE HOND PIEST = (Pendant que le chien pisse le lièvre s'en va) , behoeft geen uitleg hoop ik.

EEN HOND IS MEER WAARD DAN EEN DOOIE LEEUW = (Le chien vaut mieux qui le lion mort), het leven gaat voor alles.

NOS BONHEURS FRANCAIS

Geluk is:

Oonze wilde kat Depke terughalen van de vet, na een operatie. Ze was zo vreselijk bang, keek me aan met grote zwarte pupillen en begreep er niets van. Toen ze thuis kwam de dag erna was ze happy en nog lichtjes van streek, En ze bekeek mij met veel wantrouwen. Complice van die dokter. Miauw!

Geluk is ook: Je huis verkopen in de zwartste week ever in de financiële wereld. Het gevoel dat je net ontsnapte aan de neergang. Al moet je nu met de poet oppassen dat je geen foute banken tegenkomt. Acvh, we zijn wel wat gewend en weten dat je niet ontsnapt aan s'werelds historische moves...

Je hebt ook geluk als de herfst zich vermomd als de indian summer. Fris onder de sterren maar warm overdag. Een perfecte gewenning aan het seizoen wat komt. De natuur houdt soms rekening met ons mensen. En soms niet zie de velen die stierven door storm en water.

Geluk is in de Provence als een "artisan" zich gewoon aan zijn afspraken houdt. Ook al geeft zijn offerte je het gevoel dat je hele huis moet worden gerenoveerd... Ach, leven en laten leven. Dat is dan weer "het geluk van de artisan".

Zelfs het ontvangen van een correctie op een foute akte van een notaris is geluk hebben. Want dat kwam na "pas" 13 maanden aandringen. We werden notarieel tot fransen verheven en nu, met een pennestreek weer ordinaire neerlandais. Twee naturalisaties in 13 maanden, dat is pas iets meemaken...

En tenslotte, zoveel geluk beleven als hierboven staat, dat is pas echt geluk hebben!

PAROLES DE PRÉSIDENTS.

De spannende retoriek van Sarko; hier het vervolg. Allereerst een bloemlezing over wat hij nu NIET KAN zeggen, maar wel denkt..

"De begrotingssituatie is heel ernstig"

"Jean-Claude Trichet heeft het helemaal bij het verkeerde eind".

"De concurrentiekracht van onze industrie is lamenteus".

"De bankiers zijn te slaperig".

"We kunnen de belastingen onmogelijk verlagen".

En wat hij ALTIJD AL DACHT en nooit meer opnieuw zal (durven) zeggen:

"Ik zal de president van de koopkracht worden".

"Ik zal de groei overal zoeken waar maar even mogelijk".

Want dat is mooi fout aan het lopen!

En wat hij nu nog steeds zegt, en het is waar:

"Ik was de enige die tijdens de verkiezingscampagne, waarschuwde voor de negatieve ontwikkeling van het kapitalisme".

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

PSYCHOLOGIES DES BROCANTEURS

"Onderzoek alles en behoudt het goed", zei een "oudje" ooit. Nou is ALLES een beetje teveel voor een mensenleven, maar een beetje rondrommelen is best amusant.

Daarom sta ik hier nu, om 7 uur s'morgens, op een grote wei in het veld, buiten het dorp met mijn auto en mijn aanhanger vol met spulletjes die in de ramsj gaan. Ik ben vandaag amateur-brocanteur.... En wacht op mijn plekkie.

Thierry, de regelaar hier, wist me mijn plek en meteen komen er twee types aan die vragen of ze mogen kijken bij het uitladen. Dit zijn, weet ik, de "pikkers". Professionals die als eerste de mooie echt waardevolle dingen willen kopen. En voor een heel klein prijsje dus, als het effe kan. Dat gaat ze niet lukken, want ik ken de truc en weet, dat ze later vandaag weer terugkomen. En ik weet dan lekker wel wat echt waarde heeft: gratis info dus.

Ik zet mijn tafels op, mijn parasol en spreidt ook mijn zeil uit en grijp de dozen om te ontladen. Mijn koelbox vol met voedsel en drank laat ik nog in de auto, uit de al aardig warme zon.

En ik zie de resten van een woelig leven langzaam op het tapijt komen... wat een gedoe denk je dan!

Ik heb iets met de brocante/antiekhandel. Mijn vader speelde retaurateur /antiquair de laatste jaren van zijn leven en ik deed zelf ook, voor de pret, wat brocantehandel naast mijn serieuze beroep. En we waren ook verzamelaars, veilingbezoekers en huis-vol-stapelaars. Dat breekt ons nu nog op. Zo ontdekte ik ooit dat je voor en prikkie Art Deco/Art nouveau kon kopen in Luik, bij een slaprige antiquair, en dat kon verkopen voor goede prijzen, ja zelfs heel goed, bij twee Art Decohandelaren in Aken. Dus reed ik af en toe naar Luik, laadde mijn auto vol met klein Art Deco (wat ik enkel in depot nam= dus nog niet betaalde!), reed naar Aken en, verkocht soms al in twee uur de auto leeg. Dan weer retour naar Luik en ik betaalde de luikeaar zijn prijzen en nam een mooie lunch + wat lekker rood als beloning. En storte me dan weer op het serieuze consultancywerk. Ik deed ook wat met Nederlandse winkels en leerde zo wat van dit echt leuke vak. Maar vandaag sta ik zelf in vol ornaat in de antiekwei en doe het echte handwerk onder een zinderende zon van de Indian Summer. Enfin, dit verhaaltje toont de echte kern van het vak: het gaat maar om twee dingen WIE wil WAT kopen en WIE heeft HET te koop? Als je dat weet blijft over: transporteren en marge beuren. Uiteraard zitten de tijd en de kosten in het veramenen van info en het opbouwen vn een netwerk. Vandaag weet ik maar een dingetje: WAT IK heb en verder weet ik geen fluit! Wordt dus spannend. Daar komen de eerste "gewone" belangstellenden en het spel begint. Van allerlei mensen trekken aan je voorbij hier. Zeer timide en besmuikt kijkende, zeer brutale, directe en een soort van weifelende chatoten, die duidelijk de weg echt kwijt zijn en enkel hun tijd verdoen. De verkoop begint wat te lopen en ik moet in mijn potje eurotjes rommelen; de eerste spullen verdwijnen naar andere huizen. Daar zijn de wee profs weer en nu hebben ze duidelijk haast. Ik verkoop echt even stevig en de biljetten ritselen. Koffietijd, dus ik tap uit mijn kan en grijp in mijn koelbox, terwijl de zon de baas wordt. Om me heen gaan ook de collega's in de

ravitaillingsfase. Ik praat even met organisator Thierry, door de week autohandelaar, nu plaatsverhuurder, zelf brocanteur en zelfs eieren en wijn verkopend. Hij doet in alles, vooral in handigheid merk ik.

Ik besluit tot het plaatsen van bordjes bij de spullen als stimuleringsmaatregel. Van het type: prix de 2 à 5 €, EN, le lot 20 €, piece 5 EN, Tout doit partir; Faire Offre (biedt maar wat)

Dat helpt duidelijk, men kan je prijsnivo nu inschatten en dat neemt valse schroom weg. Want je moet beseffen dat je bezig bent de illusie: "ik koop iets heel duurs of moois voor bijna nop" te verkopen aan de voorbijganger. Daarom loopt iedereen hier immers!

Daar komt een lijvige franse dame, die mijn 5 kerkboekjes (Paroissiens) vast houdt en een prijs vraagt. Even opletten dus. Ik roep: vier stuks samen 25 €, en één (uit 1838!) dat doet 50 €. De dame kijkt zeer teleurgesteld. Ja, ik moet weten dat ze deze dingen koopt voor studiedoelinden (!, recherches) en dat ze dan NA het lezen naar een museumpje gaan voor religieuze kunst... En daarom mag het eigenlijk niks kosten, moet ik hieruit dus snappen. Dat is en handige dame niet? Iets te handig voor mij, dus ik zeg: doet u maar een bod mevrouw. Dat kan ze niet, zegt ze vreemd genoeg en trekt aan haar stutjes. Die komt terug, schat ik in!

Daar staat en lange fransoos met mijn oude reisgidsen van Parijs in zijn handen; hij leest erin. Ik vraag of ik hem van dienst kan zijn. Hij steekt EEN gids omhoog en vraagt de prijs. Ik begin met 10 €... Hij vindt het teveel en ik ga dus over op truc 11: ik zeg: U kunt deze en nog EEN andere samen voor 15 € hebben. Dat is het: hij trekt 15 € uit zijn zak en hup ik verkoop er twee. Gelukt!

Meer trucs ga ik u niet verklappen natuurlijk; wie weet! Het is midi en de collega's beginnen voedsel en drank uit te stallen onder hun parasols; de klanten zijn ook weggelopen naar hun dejeuner. Een bonte boel wordt het: flessen worden opengetrokken, worstschijfjes worden geproefd en uitgewisseld, olijven, stukjes kaas. we restau-

rereren de inwendige mens. Dejeuneren in de hitte is zeer vermoeiend en moet worden gevolgd door een peu de siëste. Dus zakken we allemaal stilletjes weg in onze stoelen onder de parasols... En sommien vertrekken naar een andere markt, in hun slaapje.

Na een uurtje komt er weer volk en de handel gaat verder. Mijn voorraad slinkt, maar niet genoeg vind ik. Dus neem ik met voor om straks als het koopvolk verdunt, te bekijken wat ik aan de collega's nog kwijt kan. Ik loop een rondje en kijk hun spulletjes nog eens aan en aak mijn plannetje. Ik ga dan naar een vijftal collegae terug en inviteer hen even te komen kijken, te zegen wat hun mogelijk interesseert en beloof hun natuurlijk: un très petit prix!

Welaan dat werkt en ik verkoop tegen afbraakprijzen, dat wel, een aardige hoop spullekens. Die staan hier de volgende keer dus weer tegen de echte prijs. Zo is het leven van de Brocanteur, zeker als je zoals ik, snel uit het vak wilt stappen..

De dag loopt af, de klanten zijn bijna weg: inpaktijd. Ik kom uit het organisatievak, dus geef ik een demo: een, twee drie foetsie. Voor de anderen zelfs maar een begin hebben gemaakt staan mijn verhuisdozen in de auto+aanhanger, zijn mijn tafels+parasol ingeklapt en roep ik krachtig: Au revoir, à la prochaine.

Want over een week kom ik nog eens, ik wil het nog eens meemaken en mijn geluk opnieuw beproeven. Het vak blijft me trekken dus. Wordt mogelijk vervolgd...

Leon, aug. 2008.

.....
.....

JOURNAL MORMOIRONAIS

GROUPIES OP LEEFTIJD

Ik zit onder een grote plataan bij de arena van Chateaufort, ten zuiden van Avignon. Nee niks stierenvechten vandaag en Brussel kan nog wachten met zich weer op

te winden over dit cultuuraspect. Wreed? Tja, de mens is de wreedste van alle dieren, kijk maar om u heen. Dus laat Brussel zich maar eerst uitkuren op grotere dingen. Want hier is het een gewoon machogevecht en menige slimme stier kilde al de torero of maakt hem voor voortplanting ongeschikt. Dat gaat me nu natuurlijk een hoop commentaar opleveren bijvoorbeeld van de Partij voor de Dieren. Pats weer een dooie mug erbij.

Van onder mijn spaansrode petje met erop: CCE, Castilla de la Mancha, zie ik veel spaans volk aankomen. Mooie spaansen in prachtige kleren, bloemen in het haar. Ook een kleine spaanse band blaast schetterend welkomstgeluiden. De zon klimt naar de middagstand, en de officiële starttijd is ruim voorbij.

Wij zijn vandaag weer als groupies onderweg met onze frans-spaanse wijnboer Michel en eega, met zijn o zo zuidelijke repertoire van Manuelo Escobar. Hij oefent even op het hoge podium waarop hij zijn zwarte schalapparaten uitstalde. Zijn kleedkamer, met bed!, is een grote witte bestelwagen; Michel is geen rommelaar. Zijn organisatie is AF; een onzuidelijke mentaliteit bij deze geboren artiest. Hij zingt en entertaint de sterren van de hemel, weet niet van ophouden en doet altijd alles naar een hoogtepunt gaan. Wij reizen hem regelmatig na door het franse land en verzeilen zo bij vele spaanse clubs en hun fiesta's. En we trachten hem ook, na zijn duitse successen, in België en Californië te promoten. Nu zingt hij temidden van mooie sevilliaans geklede dames die elegant spaans bewegen; een liefhebber tussen de spaanse bloemen.. Een moeder leert met veel plezier haar kleinkind spaans dansen; cultuuroverdracht zonder staatscursus en/of subsidies.

De paëlla wordt uigesveerd met de wijn, een uiterst gebrekkige logistiek maar een heerlijk bordje. Een jonge mongool met spaanse wortels draait rond als een echte danser, hij krijgt nooit meer genoeg. Vele spaanse loslopende mannen dansen in het zand van de jeux de boulesbaan, geconcentreerd op hun egomassage.

De zon daalt, de geanimeerdheid gaat ten top, de spaanse zielen zijn totaal ontwaakt. Chateaurenard wordt Sevilla. De drank vertoont ook zijn sporen en ik moet een jonge zwartebehoede danser met veel temperament even mijn nogal grote lengte-overwicht tonen. Want mijn ega moet en dansant worden ontzet van deze wat war-rige stier. Hij wil niet meteen, kijkt, taxeert en buigt dan zijn hoofd en zwaait met zijn arm ten teken van "elegant begrijpen". Ik nam een risico, maar, og geluk, hij heeft nog voldoende judgement left. Michel zingt zijn laatste nummers, wij moeten gaan, en storten ons in de wegscheurende bezoekers stroom. Zelfs mijn tom-tom wordt er nerveus van... We komen goed thuis en nemen nog wat vocht in bij onze passagiers, ook groupies die met ons mee-reisden. En later horen we van Michel dat hij nog uren doorging met de harde kern als medezangers. Hij vertelde het geheel ver-rukt. Deze man is een natuurtalent en vond zijn zielegrond terug in de spaanse Proven-ce... Hij is een waar voorbeeld van een mens die zijn binnenste niet ontkent, nee graag uitzingt zelfs, maar daarbij zo Frans kan zijn als een parisien... Dat noem ik nou inte-gratie.. en daarom ben ik een echte groupie geworden. Voer voor integratiedeskundigen; het is toch simpeler dan sommigen denken. Meer muziek, meer zingen en meer eten en drinken samen. Dat Rita als brabantse Bos-se bol dat nou niet snapt!

LEON, JUNI 2008

++++
++++
++++

COIN DES POETES

Ik vond als ondertitels op een halve, nogal oude, celluloid filmrol deze tekst, die me blijft intrigeren. Wie weet wat dit kan zijn? Op de film zie je een scène uit een toneelstuk. Dame en Heer in fraaie kleding, converseren. Voila:

STRANGE POETRY

It was captain Franqueville,
I didn't know he was so young,
Is there anything I can do to help him?
You Princess, nothing...

Tekstschrijver, toneelstuk, onbekend. Wie weet wat? Wie was Captain Franqueville? And wie was The Princess?

In een provençaalse gedichtenbundel stond dit gedicht van een mij onbekende dat mij best wat zei.

KOM

Kom, vlei je bleke wang,
Tegen mijn koele schouder,
In de stilte van je lichaam,
Luister ik naar het stappen van je hart.
Op de aarde waar alles nu stilte is,
Daalt de vredige nacht neer.
De vrede die komt van de sterren,
Hier beneden is een onrustig beest,
Dat gromt om elke verstoring, wat verward,
In de schaduwen van de oneindigheid,
In die prachtige helderheid,
Blank als een bijenzwerm,
Die schuurt langs de rand van de blauwe bergen,
Jouw lichaam van maan en nacht,
Hoor ik jouw hart dat steeds blijft.

Vert.; naar Max Rouquette.

++++
++++

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN? ALGEMEEN.

HET SLAGVELD BEGIN OKTOBER
De septemberrevolutie maakte vele slachtoffers en op veel gebieden. Ziehier een tussenstand bij de financiële instellingen:

-Zij die zijn opgegeten door anderen: 7 stuks

4 in de VS; 1 in GB en 1 in Duitsland

-Zij die failliet gingen: 3 stuks

Alle drie in de VS.

-Zij die genationaliseerd werden: 4 stuks

1 in de VS; 2 in GB en 1 in de Benelux.

-Zij die nieuwe aandeelhouders kregen: 3 st.
2 in de VS en 1 in Duitsland.

Dit lijstje zou vier maanden geleden niet eens passen bij een futuristische film...

HUISPROFEET ATTALI OVER DE CRISIS

Onder de kop: 1929-1933 schrijft Jacques weer eens het nodige om over na te denken. In de crisis van toen duurde het 4 jaar voor er door Roosevelt fors werd ingegrepen. Het reddingsplan had ook toen een omvang vergelijkbaar met wat nu gebeurt, enkel nu wordt er veel sneller ingegrepen. Ook toen andere regels, injecties, nationalisaties, militaire en politieke spanningen. En ook grote technische vooruitgang in de financiële wereld. En ook toen al flinke herrie tussen Wallstreet en Washington toen de gevolgen voor de belastingbetalers duidelijk werden. De planetaire economie moet nu opnieuw beschermd worden tegen exotische fondsen die vergiftigde producten slijten aan spaarders die er niks van snappen, of, die slecht geïnformeerd zijn.

Alles moet gedaan worden om een nieuw 1929-1933 te vermijden en dus moet er snel gehandeld worden...

Aldus mijn huisprofeet en ziener.

En over de goede effecten, die nu ook zeker denkbaar zijn, lees ik het volgende:

-zij die zich verrijkten gaan nu zelf in het vacuüm vallen : goed zo!

-de gouden beloningen en giga-premies; dat lijkt nu fini.

-de klap zal lang nadreunen en dus mensen wat wijzer maken (tot het weer gebeurt?)

-ook China zal eruit leren dat ook haar bomen slechts eindig hoog groeien.

-het agressieve Rusland ziet zijn goud ook bedreigd en dat zal kalmerend werken; zie de beurs in Moskou.

-Obama of McCain weten wat ze te doen hebben na 4 november.

-Europa leerde dat nu, zonder euro en reserves, de ramp al enorm zou zijn geweest.

-alle overheden leerden dat je de zaak moet reguleren om excessen te voorkomen.

Kortom er is veel loutering gaande en onderweg. En degenen die fraudeerden worden nu zelfs gezocht en gestraft. Ze mogen niet met getitiseerde pakketjes betalen maar met hun hard-cash of hun kastelen, jachten en paleizen. En tenslotte: de markten stortten in, maar de volkeren blijven. Dat is onze troost..

En nu even over WAT er echt wereldwijd moet gebeuren. Ziehier:

-allereerst moeten de/enkele financiële instellingen gered worden, helaas op kosten van de burgers. De VS maar ook Europa zullen dat niet nalaten; zie het 700 miljard plan van Bush.

-de coördinatie FED en ECB moet nog beter worden opgezet.

-De ECB moet snel betere controle over banken en verzekeraars krijgen.

-de rente moet omlaag en er moet anti-cyclisch worden gehandeld. Dus zeker geen hogere belastingen...

Dan is er alle reden te voorzien dat het weer wat klimmen zal, na 2009. Zeker nu ook de inflatie zal gaan zakken. En de banksector moet ook zo snel mogelijk uit zijn suïcidale in-ertie worden gedrukt. Er moet worden geleend en risico worden genomen. Maar dan wel "gewoon risico", no fancy business any more dus

Zo schreef econoom Nicolas Bavarez, een autorité alhier!

Amen.

FINANCIËLE PUINHOPEN OPRUIMEN

De subprimecrisis krijgt een hevig vervolg en nu ook steeds wereldwijd. De grote vertakkingen en verbindingen van beurzen

en banken via lenigen en aandelen wordt nu dramatisch zichtbaar. Bush moet alle denkbare rijkdom van de toekomst nu verpanden om met 350 miljard dollar en later 700! zijn glorious country te redden. Terwijl wereld ademloos en sprakeloos toekijkt: een republikeins regiem dat nu zijn eigen ultra-liberalisme moet verloochenen en banken privatiseert en subsidieert als was het Moskou 1950. Failliet van een politieke overtuiging, gelukkig wint nu het pragmatisme het van de grote liberale slogans. McCain noemde Wallstreet al een dolgedraaid casino en Obama spint garen bij de toestand. Hopelijk ziet de VS-bevolking dat ze met Palin weer zo'n religieus dolgedraaide ultraradicaal als vice-president krijgen voorgezet. Angstaanjagend gewoon. Nu is er ook nog een jacht ontstaan op hoog opgeleide controllingprofessionals; waakhonden die de centenmanipuleerders in de peiling moeten houden dus. En de ene regel volgt nu op de andere; verbod op "short gaan" op de beurs is er slechts een. Wat er nu dagelijks gebeurt behoorde vorige week nog tot sprookjesland. De chinese overheid moet nu ook banken steunen, want zij zitten vol bonds die met rammel hypotheek zijn gezekeerd. En als de grootste geldschieters China en Japan van de VS, nu belazerd blijken te zijn met financiële rotte appels, dan moet je rap je leven beteren. Want wie financiert anders de enorme schuldenlast, die nu met het uur omhoog vliegt in de VS? De grote VS-banken MOETEN nu ook de chinezen al laten "helpen", tot diep verdriet van Washington. De VS gaat in de ramsj, een prestigeverlies van enorme omvang. Een vrije val van duizelingwekkende vaart is begonnen.. Bush c.s. lieten het zien: tegen blinde radicalen met hoogmoedswaanzin is zelfs the American Dream niet opgewassen.

AMERIKA VEROORZAAKTE EEN RAMP

De subprimecrisis gaat van kwaad tot erger. Neem China. Vier van de bezitters van titels van Fannie en Freddie, die een uiterst soliede reputatie hadden, waren van aziatische geldschieters. Die de Amerikaanse staatsschuld financierden! U kunt zich dus de paniek daar voorstellen en ook de

extreme steunreactie van de VS-regering naar Fannie en Freddie (200 miljard!) en nu nog het drievoudige erbij. Want door deze staatsgarantie kunnen deze titels verder dienen als onderpand voor kredieten.

Ziehier het lijstje van de voornaamste VS-schuldeisers:

China	376 miljard \$
Japan	228
Rusland	75
Zuid-Korea	63
Taiwan	55

In juli al werden 4,6 miljard \$ aan obligaties verkocht door de Bank of China en de vroegere toename van 27 miljard per maand veranderde in een verkoop voor 27 miljard sedert half-juli. De aziaten hebben overigens weinig alternatieven en, ook hun export naar de VS loopt gevaar en zal ook hun aanwas van deviezen verminderen. De Amerikanen moesten hun staatsschuld aan de chinezen toch altijd al ooit betalen maar de garanties van de VS die nu nodig zijn, gaan hun nog veel meer kosten. Het reddingsplan van Bush, 700 miljard kost elke Amerikaan 2000 \$. Dat is toch effe werken.

U weet het, ook in GB en Europa moesten de staatsbanken al een paar keer het kredietstelsel voeden, om erger te voorkomen..

De soevereine (Staats)fondsen tastten ook al diep in de buidels. Ziehier het rijtje:

Singapoer/ Koeweit	12,5 milj. \$,	tbv Citigroup
Singapoer/Saoudi's	11,5	, tbv UBS
Aboe Dhabi	7,5	, tbv Citigroup
Singapoer/Temasek	6,2	, Merrill Lynch
Koeweit/Korea	5,4	, Merrill Lynch

De lieve som van 60 miljard van olielanden en Oost-aziaten ging richting Wallstreet.

Over nemen van risico gesproken!

Bush en zijn Wallstreet casino hebben ons stevig te pakken en nu blijkt op een indrukwekkende manier hoe sterk onze economieën en financiële systemen zijn verweven, wereldwijd. Stelt dus ook een beetje gerust: we hebben elkaar nodig en dat dus niet alleen voor oorlogen.

EU-LESSEN VOOR POETIN C.S.

De EU sloot de gelederen bij de Georgië-crisis tot grote schrik van Medvedev-Petin. Er werd duidelijk gemaakt dat de nationalistisch dictatoriale methode van Rusland, dat handelt volgens de idee van : te controleren invloedssferen” voorbij is. Niet meer passend in een moderne wereld.

Moskou zag het optreden van de EU in ex-Joegoslavië als een invloedsactie van de EU (en de VS/Nato) met Kosovo als culminatiepunt. Zo kwam het op de tegenzet Georgië, Abkhazië en Zuid-Ossetië. En nu gaat het straks over Oekraïne ..

De EU, onder magnifieke leiding van Sarkozy, trad uiterst beheerst maar ook ferm op en opende een offensief van communicatie en standvastigheid dat Moskou duidelijk verraste, Het uitbuiten van de evidente zwakte van bondgenoot de VS lukte dus niet.

En het lijkt erop dat deze lijn fors wordt voortgezet, want het is nog niet afgelopen.

IT'S ALL ABOUT GAZ (PROM), STUPID!

In Irak ging het gewoon om OLIE en om uitschakeling van ene Saddam , een onbetrouwbare olieboer. Vandaar de “preventieve oorlog”. En in Georgië ging het de russen om niets minder dan controle over het gas. Want de nieuwe pipe-line Nabucco , die de russische gasleveringen direct beconcurrereert loopt dwars DOOR Georgië! En levert gas uit Azerbeidjan, Turkmenistan c.s. (niet-russisch dus), aan Europa!

Rusland controleert nu al eenderde van de gasleveranties aan West-Europa via het expansionistische Gazprom. De laatste acquireert overal waar mogelijk ook lokale distributiebedrijven in alle Europese landen.

Dit gigabedrijf onder leiding van Alexei Miller had in 2007 een omzet van 64 miljard € en deed 18 miljard winst. Produceert 540 miljard m3 gas (20% van de wereldproductie) en heeft een reserve van 53 jaar productie (17% van de wereldvoorraad). En de staat heeft 50,1% van de aandelen (beurswaarde 166 miljard).

Als je een schema zit van het immense pipe-line tentakel van Gazprom, dat van

noord-oost loopt naar (zuid)-west in Europa, besef je de grote greep van dit bedrijf op ons allen. En ook waarom de russen proberen om pipe-lines te leggen OM niet-bevriende landen heen, zoals Nort Stream, dat om de baltische landen en Polen heen gaat naar Duitsland, en South-Stream dat loopt van Rusland, langs Georgië heen, naar Turkije, Bulgarije, Italië. Dus beiden transportwegen DIRECT van Rusland naar Europa ZONDER crossing van oud-satellietstaten die de russen niet zien zitten!

En dan nu ook nog Nabucco dat van Turkmenistan naar Azerbeidjan, GEORGIE, Armenië en Turkije naar Bulgarije, Servie en Italie zal lopen. En dan ook verder naar Oostenrijk en Frankrijk!

Welaan dit transportplaatje verklaart de strategische positie van Georgië en de fanatieke oorlog van beide landen. En, nu, de uiterst stevige respons van de EU, die het intussen goed doorheeft.

Ook begrijpt iedereen nu wat beter waarom de fusie van Suez en GDF (Fr.) zo fanatiek werd doorgedrukt door Sarko. Zonder deze samenballing was Suez ten prooi gevallen aan Russische opkoperij! Want Gazprom wilde deze kampioen van het vloeibare gas, dat met tankers uit Algerije komt, in zijn greep krijgen. Want dit was OOK een grote concurrent van zijn gas via de Pipelines. Let wel: omdat er door het js geen tankers met vloeibaar as van Siberië naar Europa kunnen komen, moet het gas via Pipelines dor landen gaan, die eigenaar zijn van en stuk pipeline dus en geld vragen voor doorvoervergunningen... en ook aan de kraan zitten! Daar zit Moskou's pijn.

En daarom is ook de confrontatie-aanvoerder Sarkozy contra Medvedev-Poetin zo pikant.

De les is getrokken door alle partijen: Gazprom wordt in de gaten gehouden en de landen met Pipelines ook. Ook al werd Schröder al een baan bij Gazprom aangeboden (pipeline naar Duitsland) en recent ook de ex-premier van Finland.

Voilal dit is wat men u niet zo goed uitlegt over de strijd in Georgië en dadelijk in Oekraïne...

NOG EEN MEDITERANE PROFEET

Hakim El Kaouri is voorzitter van de Club voor de 21^e Eeuw, die hij samen met Rachida Dati oprichtte. Om te bewijzen dat integratie kan lukken en dubbele culturen kunnen slagen. Hij organiseert in Tunis nu de eerste conferentie van Young Mediterranean Leaders Forum in het kielzog van de Unie voor de Mediterranée van Sarko en de EU. Ze gaan praten over het spaargeld van immigranten, de migratiestromen en offshoring. En ook over de komst van de rijkere gepensioneerden naar de Maghreb.

Deze jonge bankier van 37 weet waarheen hij wil en hij is een voorbeeld voor velen. Bravo dus.

NUTTELOZE NATO?

Niemand heeft er iets aan om een instituut te laten voortbestaan dat werd opgericht om een verbond te scheppen tegen een echte vijand, die dat nu niet meer is. Zegt Attali.

Immers na Georgië krijgen we nu het ge-donder over Oekraïne, waar in Sebastopol de kern van de Russische vloot en marine-industrie liggen. Georgië was slechts een waarschuwing, het gaat nu pas ECHT beginnen. Iedereen wacht op de nieuwe VS-president, met name Polen en Oekraïne die hun revanche op de russen erg hoog in het vaandel hebben en daarom flink lobbyen om NATO-lidmaatschap. En de russen vechten tegen een omcirkeling door Nato-leden en China.

Want de oude sovjettoestand bestaat niet meer: Rusland is vooralsnog onze grote energieleverancier, - we hebben elkaar wederzijds nodig - , ontwikkelt zich technologisch niet best (heeft het westen daartoe nodig) en staat aan het begin van een demografische inzakking.

Dus zou de EU de Nato moeten ontmantelen en zich onafhankelijker moeten opstellen. Daarna Oekraïne, Turkije en Rusland in de EU moeten betrekken en de UNO zou dan een anti-terrorisme club moeten worden waarin ook Rusland meedoet.

Voilà de visie van Attali, die het al vaak verrassend goed zag. Waar zit de fout voor U? Want ik zie hem niet.

Intussen blijkt dat Duitsland en Frankrijk remmen waar het toetreding van Georgië en Oekraïne tot de Nato betreft. En daarin krijgen ze groot gelijk van bijvoorbeeld het Londense Instituut voor Strategische Studies. Die spreken al van "strategisch autisme" bij de Nato en de Hoop Scheffer, de baas daar. Kijk eens aan, dat is met wat fantasie best aan de visie van Attali te plakken.

BIO-ETHIEK CONGRES

In Parijs kwamen begin september vele ethische adviescommissies bijeen van over de hele wereld. Singapoer zet de positie uiteen over genetische tests, Japan praat over levensbeëindiging, Australië over coma-patienten etc. Deze conferentie zet La France ook weer aan tot discussie zoals over het lab in Spanje dat je simpelweg wat wangslim stuurt en dat dan DNA-onderzoek doet en dan kijkt of je een van de wel 100 genetische ziekten als aanleg hebt. Gewoon enkel als je ervoor betaalt, verder is er niets te vragen of te regelen. Dat schokt velen in Frankrijk nu echt...

Tja, de hele wereld praat over ethiek, dat zal Babylonisch worden en nog eens tonen hoe ver we hier uiteen liggen. Dat is de globalisatie van de moraal en de ethiek en lijkt meer op een grote botsing der culturen. Once more.

NUCLEAIRE CRIMINELEN

Twee Zwitserse broers worden vervolgd en moeten in de bak omdat ze in 2000 Lybië hielpen om centrifuges voor uraniumverrijking te bouwen. Hun vader was daarin een expert en hij kende de beruchte Kahn heel goed die ook Irak, Iran, en Noord-Korea hielpen bij deze activiteiten. Er werden ooit ladingen met onderdelen ontdekt die stiekem gefabriceerd waren. En nu blijkt ook nog dat deze familie, Tinner genaamd, voor de CIA werkte en al zeker 1 miljoen \$ incasseerde daarvoor. Alles begon ooit in ... Almelo, waar Kahn ooit werkte en ene prof. Kistenmaker niet goed oplette. Met grote gevolgen. Wie zou hun nu opvolgen?

OVERAL PIRATEN...

Ze zijn er voor de kusten van Nigeria, India (Straat van Malakka), Sumatra, Singapoer. Er is In Kuala Lumpur al een buro (Internat. Maritiem Buro) dat lokale acties tegen hen coördineert. Helaas wordt 1/3 van de aanvallen gewoon niet aangegeven, omdat de bevrachters het stil houden en ook de vissers. Het buro waarschuwt nu voor twee boten: De Burum Ocean en de Athena, beide in Rusland gemaakt en gekaapt en deze zijn nu piratenschepen geworden voor de Oost-Afrikaanse kust. Daar, voor de kusten van Oman, Yemen en Somalië (tot aan de Seychellen) is het de laatste tijd vaak raak. De fransen grepen nu al twee keer met succes in en legden ook een voorstel voor aanpak neer in de VN. De piraten hebben razendsnelle boten met vele pk's, raketinstallaties en gaan wel 800 km uit de kust op jacht. De fransen zetten commandotroepen in gesteund met een Duits vliegtuig voor opsporing en communicatie en ze pakten de piraten in enkele minuten terug. Toeristenboten, tonijnvissers uit Frankrijk en Spanje, tankers zelfs, werden al gepakt. In de arme landen van de piraten is dit bedrijf lucratief en wapens kopen is daar een kleinigheid: Russische wapens bij de vleet. Ze hebben 120 pk motoren, GPS en radioverbindingen en zoeken beschutting in havens van oorlogslanden. Veel kapiteins uit Israël en Rusland hebben al zelf wapens; een gevaarlijke tendens. Nu wordt er weer gedacht aan konvoovaren, wat gebeurde in de 2^e wereldoorlog en waarbij een schip vaart met superradar die alles ziet: wie, waar en hoe snel. En ze schieten dan op de motor, de romp en natuurlijk op de bemanning van de piratenboten bij een aanval.

De zee wordt even gevaarlijk als de miljoenenstad en er moet nu iets effectiefs worden bedacht. Anders gaan we zeeoorlogen krijgen.

DE PROEFBABIES VAN INDIA

Grote rel in New Delhi na de dood van 49 babies die, beweert men, medicamenten testten. Roche, Sankyo en Novartis zijn ook in rep en roer en beweren dat geen van de dode babies het gevolg is van hun

medicijnen. Maar de kwestie staat niet op zichzelf: er zijn al 42 tests bekend bij 4100 patienten van minder dan 1 jaar... Ook het argument dat de ouders toestemming gaven, maakt geen indruk meer in de publieke opinie. Het meedoen aan experimenten voor geld, door armen, is aan de orde van de dag in India. De firma's zijn ook nog grotendeels westers van komaf.

BIG BROTHER WOONT IN LONDEN

Londen is behangen met camera's: a notion under CCTV's, zeggen sommigen (Closed Circuit TV's) In GB hangen er al 4,5 miljoen en dat is 1 camera per 14 inwoners. Je kunt in Londen gemakkelijk op een dag wel door 300 camera's zijn gefilmd... voor de kroeg, de nachtclub, je buro, je fabriek, in de straat, in de winkel, op het station in het ziekenhuis etc. Ook het aanleggen van een gigantische DNA-data base is verontrustend volgens sommigen. Al 6% van de bevolking zit erin en er komt 1 persoon per minuut bij. Van alle arrestanten boven de 10 jaar.

Het barst van de verbalen uitgeschreven door computers die uit camera-opnamen konden "zien" dat je te hard reed, geen tol betaalde voor de weg waarop je reed, niet je parking betaalde, etc. Per dag worden 8 à 10 miljoen autokentekenplaten gecheckt.

Kortom Big Brother IS er.

Nu is de vraag of het helpt en daar zijn nogal harde cijfers over. De kleine criminaliteit zakte op veel plaatsen stevig en de politie loste veel meer zaken op... Toch blijven er vragen over dit beleid, met name of een doorgroei zonder grenzen, wat ook veel geld kost (EEN camera installatie kost 31000 €), op den duur nog effect sorteert. In elk geval is nu de politiek weer wakker en vraagt zich af: tot hoe ver gaan we?

Nieman checkte nog hoeveel mensen er nu met valse snorren en baarden rondlopen, met gekke petjes en rare brillen. Zoals Karadjic ons liet zien, recent.

Dus Londenaars, mogelijk binnenkort grote fouilleringsacties: politiemensen trekken aan snorren en baarden, op zoek naar vermomde boeven

ARBITRAGE WINT BIJ BEDRIJVEN

Als je flinke ruzie krijgt moet je naar de rechter, een dure en langdurige aanpak. Daarom gaan er steeds meer bedrijven naar mediatie-advocaten, die arbitrerende, dus in overleg met partijen een oplossing zoeken. In Frankrijk gebeurde dat door een club wijze mannen die tussen Staat en Tapie arbitreerden na 10 jaar gedoe. Kostte de belastingbetaler een vergoeding aan Tapie van 230 miljoen. Slik.

Argentinië ging in 2001 failliet en moest vele miljoenen lappen aan buitenlandse firma's die de peso-devaluatie in hun nek kregen.

Libanon moet France Telekom de aangerichte schade betalen en Frankrijk en GB moeten Eurotunnel 24 miljoen betalen die ontstond door het vluchtelingencentrum Sangatte. Er zijn arbitragerechtsbanken in Brussel, Den Haag, Londen, Parijs, de laatste is zeer beroemd. Er zijn nu ook veel oliemijnen die arbitrage vragen bij concessiestrijd zoals Exxon in Yemen en Venezuela nu. Idem Rusland waar de Russische staat een claim van 50 miljard aan de broek kreeg. Dat is 350 dollar per rus!

De regelbedragen zijn meestal veel lager dan de geëiste, maar de proceskosten en de duur zijn vaak veel lager. En waarom staten toch maar betalen? Wel doen ze dat niet dan is hun toegang tot de kapitaalmarkt gewoon weg. De top-tien lijst der rechtsbanken voor arbitrage:

Den Haag 50 miljard aan claims; Parijs 11 miljard; Zurich 8,4; Geneve 2,8; Brussel 1,3; Washington 2 en Londen 680 miljoen. Er is heel wat herrie in het bedrijfsleven.

Ik regelde ook ooit een claim met een verzekeraar, regelrechte ordinaire koe-handel. De claim was 1,5 miljoen (fl), na 7 jaar (en een vermogen betaald aan advocaten) ging ik zelf en alleen in handel met de verzekeraar. Ik kreeg na 3 weken 8 keer het eerste aanbod dat deze club me deed. Te weinig natuurlijk. Maar de intangibles waren er gelukkig ook. Indien u ooit een arbiter zoekt: ik doe het met genoeg voor 5%... En dat is voor niks!.

DE LUCHTVAART KRIMPT

Austrian Airlines is voor 45% eigendom van de staat en die wil er nu af. Deze club doet 2 miljard en heeft 11 miljoen passagiers in haar vliegtuigen. De winst verkeert nu snel in groot verlies: 90 miljoen dit jaar denkt men. Er is best belangstelling: Turkish Airlines, Air China, Aeroflot en S7 (russisch) en... Air France-KLM ook. Maar Lufthansa is de eerste op de lijst omdat ze al samenwerken en ook gemeenschappelijke systemen hebben. Voor eind 2008 moet het gefixt zijn.

Zoals te verwachten gaan alle kleintjes nu op in de grote verbanden, zowel in Europa als in de VS. Het wordt wat minder druk in de lucht met bedrijven, de oliecrisis doet de zwakken verdwijnen en we gaan op weg naar een 10-tal wereldspelers waaronder de grote Aziaten en Arabieren...

RYANAIR OVERLEEFD...EN HOE!

Ze gaven voor 2008 een winstwaarschuwing omdat ook zij 93% meer moeten betalen voor kerosine. Nu is de brandstof al 50% van de exploitatiekosten.... Winst dus 21 miljoen ipv 139 miljoen, een jaar geleden zelfde periode. Maar niet iedereen gelooft dat het foutloos zal lopen. Dus ging de koers 22% onderuit. Ze hebben al 26% van de lowcost markt, 2^e is Easyjet (20%), dan Air Berlin (12%). De laatste weken waren er, zeer ongewoon bij deze club, drie incidenten. De komende winter wordt moeilijk omdat de koopkracht daalt, dus worden de prijzen VERLAAGD! Aanbod 3 miljoen kaartjes à 15 euro... in Oktober. Toen ging het naar beneden naar 5 euro... maar dan is het ook op. Er zal gemiddeld 7 à 10% MEER moeten worden betaald deze komende maanden. Moet het spel nu niet worden gespeeld door manipulatie van prijzen en bestemmingen? Je kunt redelijk ongezien de frekwentie op een bepaalde bestemming verlagen. Dan zijn er nog al die extra's. Betaalt u niet met VISA? Hup 10 euro meer. U boekt op het vliegveld: ook + 10 euro Meer bagage: meer betalen, iets specials qua vorm meer betalen, De bijtellingen zijn 10% MEER geworden. Ook gaan ze vluchten zonder MEER dan handbagage proberen. Michael O'Leary wil ook trans-

atlantisch gaan vliegen, met een businessclass! Afwachten.

De kas van de club is 2 miljard dik en er zijn nu onderhandelingen om 400 vliegtuigen te kopen vanaf 2013. Want de kisten zijn, met een zwakke dollar goedkoper geworden. Nu heeft de club 120 Boeiings 737. Ook wil de baas Air Lingus kopen waarin hij al 30% heeft; om hun bestemmingen over te nemen natuurlijk, die hem nu nog weigeren te ontvangen. O'Leary is een tovenaar, maar nu is hij echt gevraagd om kunsten te vertonen..

EADS CONTRA BOEING IN DE VS

Het duel over wie de ravitailleringsvliegers mag leveren aan het leger, eerder gewonnen door EADS en toen weer heropend, gaat verder. Boeing dreigt zich nu terug te trekken... omdat ze zeggen onterecht hard te worden gepushed voor hun offerte. Ze zijn gewoon nog niet klaar, blijkt nu!

Mogelijk laat Boeing nu de eerste tranche van 179 vliegtuigen (35 miljard) zitten en gaat straks serieus weer meedoen voor de 400 die dan volgen. Het zit EADS bepaald niet mee, met dit Amerikaanse protectionisme.

Intussen wordt de strijd onder de nieuwe president uitgevochten: McCain is VOOR EADS (hij haat de Boeingcorruptie!) maar Obama is nou net wel VOOR Boeing. De KC-45 van EADS heeft enorm veel voordelen, men staat sterk, maar er zijn nogal wat lokale krachten. Airbus won het echter al eerder in Australië, GB, Saoedi-Arabië en in de Emiraten. De schaakstukken staan op het bord, nu kijken wie aan de onzichtbare touwtjes trekken zal.

BLIJF VAN MIJN BANK AF!

Het protectionisme sluipt weer rond en ook Duitsland nam maatregelen om zijn regionale IKB-bank te beschermen tegen overname door het fonds Lone Star. In de VS zijn de grote banken onder beschieting van nu weer Zuid-Koreanen (Korea Developmentbank) en anderen en de regering ziet ook daar niet graag een chinese vlag op en bankgebouw. De Duitsers namen een wet aan waardoor de staat bij over-

name/deelname een veto-recht krijgt. Bij meer dan 25% al. De miljarden die beschikbaar zijn in Azië en de Arabische landen en in Rusland zullen nu minder gemakkelijk in aandelen in westerse bedrijven kunnen worden omgezet. Toch zijn er ook de nodige deskundigen ongerust over dit groeiend protectionisme. Al eerder rond 1900 is een golf van mondialisering gestikt in protectionisme... en werd gevolgd door een wereldoorlog en een enorme recessie met veel meer ellende dan een golf van delocalisatie kan brengen. Als we onze grenzen sluiten voor handel, sluiten we ook onze "open minds" en dan komen nationalisme en protectionisme op. Met hun wrede gevolgen. Intussen moet de VS het aziatische steungeld gewoon accepteren; foutje, bedankt!

MEGA-BANKENFUSIE DUITSLAND

Commerzbank nr. 3 koopt de Dresdner Bank nr.2 (filiaal van Allianz-verzekeraar). De laatste blijft wel voor 30% aandeelhouder maar de Dresdner Bank zal verdwijnen na 40 jaar. De nieuwe gigant gaat nu concurreren met nr. 1 de Deutsche Bank. Er zullen vele filialen gesloten worden en dat kost 9000 banen.. Allianz kocht de Dresdner nog kort geleden voor 23 miljard en verkoopt haar voor 9,8 miljard: mooie klapper dus. De China Development Bank wilde MEER betalen, maar werd gepasseerd. De Duitse regering zei dat niet hardop ; wel dat nu de plek van Frankfurt in de fin. Wereld wordt versterkt.

GOOGLE-MICROSOFT EN CHROME

Google bracht Chrome op de markt om Explorer van Microsoft te beconcurreren, waarmee nu 75% van de internetters surfen. Het gaat hier om een aanval die vooral ook op lange termijn effect moet brengen omdat het mikt op toekomstige uitbreidingen. Deze moeten dan de eigenlijke aanval op Microsoft brengen. Regeren op het NET is meer dan vooruitzien, het is vooral vooruit betalen. Let dus op Chrome en wat er nog aan vast komt te zitten en... sloop dan mee aan de afbraak van het Microsoft monopoly.

UBS (Zwitserland) VERLOOR HAAR PRESTIGE

UBS verloor 43 miljard dollar in de subprime crisis en het is nog niet klaar! Er werd al 16 miljard aan geld afgehaald door klanten, die geschokt waren. Want deze bank beheert 30% van het wereldprivé-vermogen, in stilte. Nu niet meer dus. Ospel, de baas, lek een prudent en wijs man, maar zit nu echt in de fout. Hij maakte de bank zeer groot in de VS waar 400 van zijn mensen werken. Ospel kreeg 15 miljoen en zat 50% van zijn dagen in zijn privéjet. In april werd hij met veel poen buiten gepushed en mag nu over zijn grote driestheid nadenken, die de hele zwitserse bankwereld schokte. En zeker haar oude clientèle. Ospels vader was patissier, en bakte ze dus niet zo bruin. Intussen verkeert UBS in goed gezelschap...

OBESITAS? GRATIS ZWEMMEN!

Blair verzon dat de musea gratis toegankelijk moesten zijn en het werd een groot succes. Brown moet nu ook wat en maakt de britse zwembaden gratis toegankelijk, omdat overgewicht ook bij de britten en dreigend probleem is. Dat kost de staat 163 miljoen maar het is vergeleken bij de enorme sommen voor de OS2012 een grapje. En als 12 miljoen geen meter sport bedrijven moet je wel iets sportiefs gaan verzinnen. Er is ook een staatsgezondheidsnorm: minimaal drie keer per week 10 minuten bewegen... Dat doen nu slechts 8,5 miljoen britten, ooit waren ze een natie van sporters. De moderne mens is slimmer, kan alles weten maar zakt af. Staat en bedrijfsleven maken zich grote zorgen over toekomstige gezondheidskosten en grijpen in. Zachte tot harde dwang zijn te zien: Big Brother is pressing you to move.

KNETTERGEKKE ARCHITECTUUR

Hoger, mooier, gedurfter en duurder. Dat geldt voor de nieuwe prestigieuze gebouwen die de grandeur van een land en/of stad moeten laten zien. De "STARARCHITECTEN" doen hun best tegen goede betaling. Het gaat, dat berijpt u, om miljarden projecten.

Een kleine inventarisatie:

SHANGHAI 2010

In een groot gat van 90 meter diep komt een paleis met 370 kamers dat geothermisch verwarmd wordt. Ontwerp: Atkins. De Gele Hond komt aan de voet van een TV-toren. Hij is 80 meter hoog en 8 etages. Een reuze bull-terrier ontworpen door Scali.

DUBAI

DE brug der records, de hoogste ter wereld. En ook 667 meter lang met 12 banen. Foxfowle ontwerpt en er gaan straks 20.000 per uur overheen.

De Dansende Torens van elk 357 meter hoog en 65 etages. Drie stuks ontworpen door Hadid, aan de zee. Kantoren, hotels en bureau's erin en verbonden door twee bruggen. Drie torens van glas met elk een andere knik erin en ze lijken inderdaad een dansend trio.

En zo kan ik doorgaan: in Dubai (nog zeker vijf projecten) en in Kanton, Peking en Canada,

Prachtige ontwerpen, weg van de rechte hoge glaspaleizen, niet-symmetrisch zeer verrassend. Aan dit lijstje is ook te zien waar het geloof in de toekomst het grootst is. Bin Laden krijgt straks de keus als hij weer eens prestigies wil kwetsen.

OLIE (energie), WATER

-Olie, energie

ZIE OOK ALGEMEEN, eerste drie artikelen.

DE NIEUWE AUTO'S VAN 2009/10

Ze stonden op de parijse autobeurs te blinken. Kijk waarin u gaat rijden over 2 à 3 jaren:

Citroën, een familiehybride C4 3,4 l/100 km in 2010.

Renault met een zuinige/schone Megane in 2008.

Chevrolet met de volt-hybride, met 15% van het "oude verbruik" in 2010.

HONDA met de kleine hybride in 2009.

Daimler-Benz met de elektrische Smart voor 120 km autonomie in 2010.

TOYOTA met IQ superschone en zuinige in 2009.

Woont u in de grote stad dan rij Smart en doe grote reizen met ander vervoer. Op het platteland is mogelijk de Honda en Toyota wat voor U. Bent U een patser dan neem de VOLT en bent u voorzichtig met nieuwe dingen dan neem de Megane. OK?

OLIE WORDT GOEDKOPER?

Helaas nee, wat u nu beleefd is het opmaken van (speculatie)voorraden die nu omlaag kunnen omdat de wereldeconomie wat afzakt. In Frankrijk zakte de brandstofverkoop aan de pomp al met 13%, nog nooit vertoond. Helaas, de grote toenemende honger van vooral China zal niet stoppen. Dat gebeurt pas als het gem. inkomen per chinees ca 14000 \$ zal zijn, dan zit men op de japan-se/europese nivo's . En voorlopig doet men veel met steenkool: er is daar genoeg voor 400 jaar. Hoe dan ook in de komende 10 jaar gaat de olie-import van China verdrievoudigen. Dat betekent dat de wereld-productie van nu 88 miljoen barrel per dag naar 120 miljoen moet in 2018. Dus maak uw borst maar nat, maar dan wel niet met olie. Die is daar veel te duur voor en dat wordt nog erger dus.

OPEC IS IN DE WAR

Toen de prijs de hemel insteeg was het in OPEC vredig; nu de prijs in twee manden met 30% daalde is het trammelant. Er zijn drie redenen voor de prijsval: de wereldeconomie zakt in, de productie blijft stijgen en de dollarkoers ging ook even heel anders worden.

De roofdieren, Venezuela en Iran willen de productie terug draaien, anderen, waaronder Saudi-Arabië willen het nivo vasthouden. OPEC verliest weer eens fors aan status, en dat begon eind jaren 90 toen ze niet kon verhinderen dat de barrelprijs 10 dollar werd. Iedereen is in de war, dus waarom ook niet OPEC?

ENERGIE UIT ONS AFVAL

In Sherbrook in Canada dichtbij de grens met de VS wordt biomassa in energie omgezet. Nieuw is dat het gas in ethanol wordt omgezet en wel: 3060 liter ethanol uit

een ton afval. Uit maïs haal je 400 liter; maar dan moet je water geven en kunstmest toevoegen. Dit procedé trekt zeer de aandacht, ook van investeerders en er werd al 16 miljoen besteed aan research. De 40 werknemers gaan nu beleven dat hun eerste echte fabriek gaat draaien die 5 miljoen liter ethanol gaat maken uit oude houten telefoonpalen dus. Er is ook al een contract met de stad Edmonton voor 40 miljoen liter in 2010. En nu kwam er ook een contract in Oost-Londen tot stand. Daar wordt de fabriek van Ford van energie voorzien uit afval.

Een voorbeeld van wat er allemaal nog kan, als de mens er echt voor gaat zitten.

BRAZILIË GELOOFT IN DE SUIKER

In dit land lopen al 5 miljoen auto's op ethanol gemaakt van suikerriet. En dat is nog maar het begin zegt men daar. Suikerriet wordt geoogst met grote machines, gezuiverd en uitgeperst om suiker te verkrijgen en wat dan overblijft wordt gebruikt om er ethanol van te maken. In dit land zijn 88% van de nieuwe auto's geschikt voor flexbrandstof. De ethanol kost 40% minder dan benzine en reduceert de CO2-uitstoot met 90%. Ook is suiker qua rendement 5 x beter dan de omzetting van maïs in ethanol!

Hun kennis hierover is erg groot en perfect, want dit land begon al in 1975 hiermee. Eind jaren 80 waren al 96% van de auto's geschikt voor alcohol en in 2003 kwam Volkswagen met een flexbrandstof auto die alles revolutioneerde. De fabrieken verbranden ook het afval om er electriciteit van te maken . Het succes van het geheel is enorm.

Het is niet enkel een economisch wapen maar ook een geopolitiek strijdmiddel weet Lula. Hij wil deze technologie exporteren naar Afrika en Azië en het Caraïbisch gebied. Het is een oplossing voor het brandstofprobleem en ook voor het werkgelegenheidsprobleem van die regio.

Ook geldt hierbij niet de discussie over het opjagen van prijzen van landbouw-producten. Omdat suikerriet niet kan worden gegeten. Het bewijs is ook dat ondanks een sterk stijgende productie van suikerriet ook

de vleesproductie sterk steeg. En ook de productie van maïs, soja, rijst, tarwe en koffie. Het suikerriet beslaat nu slechts 5% van het landbouwooppervlak. Dus komen er bij de huidige 370 ethanolfabrieken op korte termijn nog 32 bij en zelfs George Soros steekt al miljarden in deze fabrieksbouw. Nu wordt langzaam iedereen wakker: British Petroleum begint ook massief te investeren hierin en de fransen ook al. Intussen ontdekt dit land ook nog enorme voorraden gas en olie ... Brazilië, de stille energieboer van morgen.

TRACTOR OP KOOLZAAD

DEUTZ maakte er een van 130 PK die op koolzaad loopt waardoor de boer qua brandstof onafhankelijk wordt. Want je verbouwt koolzaad, perst er olie uit voor de tractor en de afval is veevoeder. Nou is er in Frankrijk en Duitsland een stevig lage olieprijs voor boeren, waardoor het geen storm zal lopen. Zo zorgt lage belasting op brandstof voor onverstandig milieugegedrag. Hoe lang nog?

EDF GELOOFT IN ZON EN WIND

Het kwam wat laat in Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Spanje waren eerder, maar nu is er EDF EN (energie nouvelles) en het loopt als een tierelier. Dat wil zeggen vooralsnog vooral de wind.

EDF is 50% eigenaar en de beurskoers ging +44% en de winst was al 31 miljoen, de capaciteit steeg met 21% in zes maanden en is nu al 1200 Megawatts; dus op naar 4000 Mega nu.

De olieprijs is de 1^e reden van dit succes, maar het is een labiele boel. De staat, met zijn subsidies, dat is erg belangrijk al verplicht de staat EDF alle groene stroom te kopen voor een vastgestelde prijs voor de particuliere producent en superieur aan de marktprijs. Zekere boel dus. Maar Europa is te klein dus op naar Canada en de VS waar meer wind is dan in Europa. In de VS zijn wel 300.000 Mwatt te produceren met de beschikbare wind.

Maar de staat is langzamer daar en dat werkt remmend op de groei. Er zijn nu 8000 MW in ontwikkeling en al 100 MW loopt. Nu

gaan ze ook in zonne-energie en verhoogden hun kapitaal met 500 miljoen daartoe. De nieuwe dunne en soepele zonnecellen zijn erg simpel te installeren op daken. Dus investeert EDF EN ook in producenten van deze mooie zonnedecks. Frankrijk is om, te beginnen met EDF EN, dan!

LULA IN DE OPEC?

Brazilië stikt plots van de olie, Petrobas vindt steeds meer in de zee. Voorraden? Wel 30 of 50 of zelfs 90 miljard barrel. Daarmee is dit land op het nivo van Saoedi-Arabië, Iran, Irak en Venezuela. Zelfbedruipend is het al langer, maar nu vraagt Iran hen om ook in de OPEC te gaan zitten. Maar Petrobas de olieclub vindt 85% in eigen land en dat wil het zo houden. En de overheid wil dat het zwarte goud ten goede komt aan het eigen volk en niet dat de winst verdwijnt. Al 800 ondernemingen uit de hele wereld waren in Rio op de Beurs Olie en Gas; de Noren zonden een delegatie van 55 man! Brazilië het nieuwe MO!

RELIGIES

DE MACHTIGE/POLITIEKE PAUS

De paus kwam naar Frankrijk; de oudste dochter van de kerk maar ook de meest verdwaalde sinds de revolutie. En dat baard opzien, want de pas is een erg bivalent iemand voor de fransen. Komt door hun geschiedenis en de scherpe scheiding Kerk-Staat in dit land. Iets over de structuur en macht van de Kerk.

De diplomatieke Dienst van de Kerk is enorm en erg goed. Er zijn wel 172 katho-ambassades in de wereld. Toen alle ambassades in Irak sloten, bleef de apostolisch nuntius daar, en alleen. Nou is de Kerk geen echt politiekeinstelling maar ze bemoeit zich regelmatig met zaken als mensenrechten en vredesinitiatieven. De kerkdiplomatie is ethisch en niet politiek van inslag. In wel 30 (!) internationale instellingen zijn nuntiusen te vinden, en, heeft een stil leger van honderduizenden "agenten" op vele plekken in de wereld. In culturele centra, diverse andere organisaties (w.o.

Opus Dei) en Sint Egidius en Pax Christi. Hun rapportages komen samen op het Staats-secretariaat zoals bij een land op Buitenlandse Zaken. Ook de toespraken van de Paus in de VN en de G8 etc. worden door experts hier gemaakt.

En er zijn veel discreet reizende kerk-diplomaten naar China, Tibet, Nepal en andere brandhaarden. De avond voor de inval in Irak sprak een hoge kerkdiplomaat met Saddam. En pas op, toen Kerry geen hostie kreeg van McCarrick, aartsbisschop van Washington, kwam de opdracht daartoe van paus Ratzinger zelf. Kerry is pro-abortus weet U.

In de analyses van zijn bezoek aan Frankrijk komt ook nog het volgende naar boven.

Hij, de paus is en was een conservatief die de modernisatie van eerder snel opruimt en van zaken als trouwen na echtscheiding, euthanasie en leken in het ambt, niets wil weten. Hij is ook politiek superhandig, zie wat hij Sarko flikte in Frankrijk, HET land van scheiding van Kerk en Staat. Hij sloot mooi aan op de woorden van Sarko, dat geloven sociaal gezien positief is en waar-schuwt en passant de politici die de kloof arm/rijk veel te groot laten worden. Een mooie balancering. We weten hoe het de kerk lukte om het huwelijks contract in Italië plat te krijgen..... Benedictus XVI is een groot diplomaat en weet van wanten.

Hij is nu erg bezorgd over het optrekken van het evangelisch christendom op alle vijf de continenten, en zeer sterk in latijns amer-rika. Deze fanate, rechtlijnige interpretatie van het christendom baart hem veel zorgen. Hij stelt daar een conservatieve inspiratie tegenover, ook redelijk rechttoe-rechtaan, en een retour naar de theatrale klassieke liturgie. En hij zei ook op mystieke manier dat het christendom niet zozeer de kerk van de bijbel is, van HET BOEK dus, maar die van het WOORD. Waarmee hij handig afstand neemt van de Islam en het Jodendom.. Benedictus manoeuvreert constant; de Kerk wordt (weer) bedreigd.

En, Benedictus heeft een liefhebberij voor het dispuut en doet niets liever dan uit-dagend discussiëren met wie dat maar wil, ook met zijn bisschoppen. In Frankrijk

kregen ze daar een stevige demonstratie van te zien toen de paus fijntjes duidelijk maakte dat hij hun visie nogal oppervlakkig vond. Benoit is voor al een intello! En dan pas de goede Herder.

DE PAUS IN FRANKRIJK

Hij kwam 4 dagen op bezoek, bij dit on-kerkelijke volk met een katholieke president. En werd ontvangen als een vorst en, sprak zonder veel schroom over gelof en wereld. Zeker ook omdat Sarkozy, al eerder op-vattingen losliet over de "goede werking" van het geloven voor de huidige maatschappij. Daarom was wat de paus hier zei en hoe hij werd geëerd zo'n groot onderwerp. Want de fransen, die hun scheiding van Kerk en Staat, heilig hier, ooit bevochten met veel geweld en doodslag tijdens de revolutie zijn uiterst achterdochtig aangaande de kerk van Rome. Want zij deed samen met de monarchie veel goede zaken vroeger, en onderdrukte vrijheid en mensen. Dus werd er flink opgelet en ge-discussieerd over dit bezoek.

En inderdaad is de indruk dat de oude kramp over scheiding van Kerk en Staat wat los lijkt te laten, dat er meer ruimte is voor herbeschouwing van dit grote goed, zoals Sarkozy ook wel wil. Maar anderzijds viel de publieke aandacht voor de paus en zijn gevolg ook wel een beetje tegen.

Nee, Frankrijk moge dan ook op het religieuze wat meer ontspannen worden; het wordt vooralsnog niet opnieuw "de aller-liefste dochter van de Kerk van Rome".

En Sarko kreeg ook niet veel respons op zijn vraag om aandacht voor katholieken, die na scheiding hertrouwden... (die mogen NIET ter communie!)Hiervoor wilde hij graag meer begrip in de kerk zien... Want hij en Carla zijn katholiek en diverse malen gescheiden. Helas, Nicolas!

KERK EN LIEFDESGENOT

Er was een tijd dat de Katholieke Kerk, ge-domineerd door monniken, het accent legde op verwerping van de slechte wereld. En bij de catharren en manicheëns werd dat nog erger: onze wereld was die van de Satan. Dat gebeurde vooral in de 11^e en 12^e eeuw

in het zuiden, op de Rijn oevers, en in Noord-Italië. Dus de kerk, geconfronteerd met deze ketterijen, moest reageren. En dat deed ze door de natuur, de schepping, de vogels, de bomen, de liefde en de seksualiteit te rehabiliteren. Geholpen door de franciscanen en dominicanen. De seksualiteit, is prima, als ze maar binnen het matrimoniaal systeem blijft. Zo werd er ook wat ruimte gemaakt voor seksualiteit buiten het huwelijk, samenwonen, overspel, en prostitutie. Maar ook dan blijft de vrouw inferieur, geestelijk en intellectueel. Ze is koud en haar geest is onderworpen aan haar lichaam en ze kan haar impulsen niet beheersen. Temeer is de vrouw ook de schuld van de zondeval. Dus een verkrachte vrouw is een slechte vrouw. Behalve de jonge adellijke dames die door hun afstemming beschermd worden. De vrouw mag enkel met haarbedekking buiten, moet devoot lopen, mag in publiek niet lachen etc.

Dit stukje middeleeuwse geschiedenis toont hoe de zeden veranderden met de omstandigheden en ook hoe dicht opvattingen van nu over de vrouw bij de islam, indertijd leken op die van katholieke huize. Dus als de islam achterlijk wordt genoemd, moet men zich ook maar de "achterlijkheid van de eigen Kerk" herinneren. Historisch inzicht doet oordelen wat voorzichtiger worden en is goed tegen superioriteitsgevoelens die onjuist zijn.

Ook nu gaan de zeden weer om, de tijden zijn er naar. Wat zullen straks onze achterkleinkinderen zeggen van onze wijze van doen en laten? Komen wij er dan beter van af dan die "achterlijke moslims"? We zullen het niet weten.

KERKSE TROEBELEN

Benedictus kwam naar La France in september en tevoren was er al onrust. Want de franse bisschoppen zijn erg kritisch op deze conservatief, zoals zij hem zien. Er was veel protest toen hij verordende de latijnse mis weer in te willen voeren. Dus hoopte men dat hij niet zelf in het latijn zou gaan bij zijn bezoek en communie enkel zou uitdelen aan geknielde

gelovigen. Denk ook aan de forse aanpak van de rode regering van Zapatero in Spanje en de diverse stemadviezen in Italië bij heikele kwesties. En ook aan de, later nogal misplaatst gebleken, steun aan regimes in Haiti en Chili! Ook de actie naar staatshoofden van de G8 van diverse Aartsbisschoppen, een stevige lobby die bereikte dat de hoge schulden van arme landen werden kwijtgescholden. De 5 universiteiten in Rome zijn ook zeer actief met colloquia en seminars op allerlei morele vraagstukken. Zelfs over de ecologische problemen der aarde.

En dan de hoge personen die raadgever zijn van de Pontificale Raad; ministers, geleerden, bestuurders. Die ook hun invloed laten gelden in hun werk en functies. De rellen rond de teksten in de Europese Grondwet getuigen er ook van. Wist u dat Camdessus, IMF-directeur raadgever was van Rome? Over medisch-ethische zaken worden ook vele politici en wetenschappers geregeld voorzien van standpunten/opvattingen van Rome.

Het Instituut voor de religieuze Werken is.. de bank van het Vaticaan. Met een vermogen van 5 miljard en deze bank geeft aan haar klanten volledige veiligheid/discretie voor hun beleggingen. Er wordt geen geld geleend en er zijn geen bank-cheques, maar er waren ook al schandalen. Zoals dat van Banco Ambrosio waaraan het Vaticaan ooit 240 miljoen \$ moest betalen omdat de Vaticaanse Bank de hoofd-aandeelhouder van die bank was. Ook bleek het Vaticaan gemengd te zijn in de affaire van de gekochte voetbalmatches in Italië.. Sinds kort staat het Vaticaan rood in zijn exploitatie ook vanwege dollarkoers etc. Ook de media Radio Vaticana en de Osservatore Romano exploiteren in rode cijfers.

De gelovigen zorgen voor de inkomsten: de VS voor 25%, en dan komen Italië en Duitsland. Ook via legaten wordt gebeurd, maar exacte cijfers zijn er niet. Dan zijn er de inkomsten van Musea, medailles, en het onroerend goed. De italiaanse staat betaalde fors mee aan het OG-bestand van het Vaticaan en 25% van de oudheden van

Rome zijn eigendom van de paus. Met 26 miljoen religieuze toeristen per jaar is er ook nogal wat te verdienen. Er wordt uiteraard geen OG-belasting betaald en de kerk beurt per jaar 4,5 miljoen aan toeristische inkomsten. Van deze grote religieuze onderneming is Benedictus de CEO, en de invloed moet bepaal niet onderschat worden. En plus, geen enkele andere Kerk heeft dit soort organisatie en bedrijf; de Katholieke Kerk is uniek, zeker in business. En daarom bestaat ze ook al ruim 2000 jaar?

CHRISTENVERVOLGING INDIA

Niet door moslims, nee, door hindoes worden nu al langere tijd religieuzen stevig aangepakt. Als wraak voor een dode hindoe priester werden zeker 20 christenen gedood, kerken in brand gezet en 10.000 van hen vluchten in de wouden. Al sinds eind 90-er jaren, na de moord op een dominee en zijn twee zonen door een gek is het foute boel. Deze minderheid van 2% wordt beschuldigd van te sterke missionering met name van "onaanraakbaren". Deze horen de liefdesboodschap maar dat mag niet van de hindoebroeders. Mensen vechten om alles en zeker over geloven... uit liefde voor het eigen gelijk.

DRANK EN ISLAM

In Ankara is het ook Ramadan maar elke vrijdagavond wordt daar gedemonstreerd tegen de regering met de bierfles in de hand. Tot grote ergernis van Erdogan c.s. .Na de sluier is nu de alcohol aan de beurt. Veel burgervaders in de steden zijn voor het instellen van een rode zone, waar bier en rakia mogen worden genuttigd... en elders dus niet. Ook zijn er steeds meer café's en restaurants die uit zichzelf de alcohol afschaften; in de wijk waar Erdogan woont is geen enkele uitspanning die drank verkoopt te vinden. Dat is pas het begin... Mohammed houdt niet van een neut. Maar ik zag een reportage over de wijnbouw in Algerije, waar de keldermeesters c.s. uitvoerig proeven uit hun tonnen, die later via export verdwijnen. Nou ja, niet alle hoor. Restant van de frans-christelijke kolonisatie,

toen de pastis en champagne ook stevig vloeiden aldaar.

AFRIKA

DE CLAN VAN DEBY

Deze clan probeert een open regering te vormen, waarin ook de noordelijke rebellen vertegenwoordigd zijn. En Deby zoekt nu ook toenadering tot Parijs. Zijn aloude clan, met zijn geheime gevangenschappen die al velen dood verlieten, zit vastgebakken aan de macht. Maar moet nu toch manoeuvreren om zijn plek goed vast te houden. Als je de buur van Soedan bent en tegen Darfoer aanleunt, kijkt de hele wereld naar je en zelfs hij, moet nu,- zie eerder Kahdaffi-, ook de deur open zetten. Waar zo'n tentenbezoek van die grapjas Khadaffi in Parijs al niet goed voor is geweest! Sarko begrijpt MEER van Afrika, dan vele anderen.

AL-QAIDA TREKT OP IN MARETANIË

De opstandelingen vechten vanuit Mali en overvallen toeristen en soldaten. De ont-hoofdde lijken van gedode soldaten werden intussen teruggevonden en ook weten we eerder al van 4 gedode franse toeristen. Al-Qaida heeft de dood gezworen van het nieuwe regiem, dat bevriend is met de VS, Frankrijk en Israël... Ook al werd de staatsgreep veroordeeld, het westen ziet de nieuwe machthebbers als een dam tegen het opkomend radicalisme en terrorisme. De sub-sahara belt wordt steeds breder en onrustiger. Onderlangs de Maghreb vecht Al-Qaida voor een "machtsgebied" dat loopt van Yemen-Somalië naar de west kust, naar Mauretanië dus. En de dam sluit aan op de broederlanden Iran en Saoudi-Arabië...

MBEKI IS WEG

Mbeki wilde dat Afrika zijn problemen zelf oploste, een op zich loffelijk streven. Daarom stak hij veel tijd in de crisis in Zimbabwe en lette te weinig op zijn eigen tuintje. Hij volgde Mandela op in 1999 en toen al was het opvolgingsoorlog tussen hem en Zuma. Mbeki heeft flinke fouten gemaakt, o.m. het ontkennen van het enorme AIDS-probleem (6 miljoen besmetten) en

het verwaarlozen van het armoede-probleem. Zuma, de populist, stevig links, vakbondslieveling is ook al verwickeld in een proces (klacht geseponneerd). Hij is zoeloe en speelt dat onverhuld uit en zijn aanhang werd zeer boos toen werd beweerd dat hij opnieuw geld zou hebben aangenomen: een complot volgens hen. Met Mbeki vertrokken 14 ministers, waaronder die van Financiën die veel vertrouwen genoot bij investeerders. En dat deed de beurs en de rand al dalen...

Het lijkt er op dat het land in de problemen duikt; over enkele maanden verkiezingen en tot die tijd neemt Motlanthe de honneurs waar. En, in Zimbabwe, komt er maar geen regering tot stand: Mbeki kan nu niks meer doen..

IVOORKUST KRABBELT WEER OP

Gaghbo sloot vrede met de rebellen in 2007 en nu is het land weer aardig op de been. De groei is weer positief. Het land doet 40% van de West-Afrikaanse Unie waarin 8 landen zijn vertegenwoordigd. De corruptie is nog een groot probleem helaas maar het land zet zijn deuren weer open. De chinezen, de indiërs, de Zuid-Afrikanen en de VS zijn er of komen eraan. Olie, landbouw, mijnbouw daar gaat het over. Rusland wil aan de bak met de olie, de amerikanen/Canadezen en indiërs mogen goud zoeken. Er gaat stevig worden geïnvesteerd worden. En de franse banken zijn raadgevers voor de investeerders, die kennen daar de weg.

En of de verkiezingsdatum van 30 november zal worden gerespecteerd weet niemand. Gakhbo doet het alleen als hij wint. De "boulanger" zoals hij heet heeft de zaak daar (nog) stevig in handen.

WEST-EUROPA

ZIE OOK TOPICS: OVER DE ROMS!

ECB: POMPEN OF VERZUIPEN!

Ik zag een grafiek van het verloop van de Dow Jones STOXX 600 met daarbij aangegeven de injecties van de ECB. Je ziet de index vanaf 12 sept. sterk dalen, de injectie

van 30 miljard doet niks, die van 70 miljard op 16 september ook nog niet maar dan zie ik die van 25 miljard op de 18^e en hij gaat vlak lopen (op 253). En dan meteen nog 40 miljard ook op de 18^e en hup daar gaat ie omhoog naar 300 (op 19 sept. Dan komt er nog een stevige prik van 40 miljard bij. Door verstandig injecteren in afstemming met andere centrale banken kwam het weer wat op peil zonder aanpassingen van de rentevoet. In totaal moest er wel 300 miljard ingepompt worden om de zaak te redden. Dat is meer dan het BNP van Nederland en ook veel meer dan het hele vermogen van EEN van "mijn" pensioenfondsen, het ABP (2^e grootste ter wereld overigens...).

Om het VS-debacle wat te neutraliseren moest Europa, China, GB en Japan stevig pompen. George c.s. thank you very much!

ENGELAND: DE GROOTSTE IN 2060?

In 2060 zal GB 77 miljoen inwoners tellen, nu zijn het er 66 miljoen. Duitsland met nu 88 miljoen valt terug naar 71 miljoen. Dat komt door de hoge immigratiegraad en hoge geboortecijfers. GB wordt het dichtst bevolkte land en het meest jonge, in Europa. Ook al zal ook hier het aantal 65+-ers van 16 naar 25% stijgen. Allen Luxemburg zal dus nog minder grijze koppen tellen (door de portugezen daar).

Dit bericht vindt niet iedereen leuk: want de massieve immigratie is ook niet alles, zeggen zij. Met 392 inwoners per km² (Nederland nu 395!) is het nu al tweede in Europa. David Cameron verklaart het sociaal afzakken van zijn land al mede door de hoge immigratie.. het land is zegt hij: vol.

Nou is de vraag of de prognoses zullen blijven kloppen, want de geboortecijfers waren in 2001 1,6 kind/vrouw en nu al weer 1,9. En de Oost-Europeanen gaan nu ook al minder daar heenkomen en, zelfs vertrekken. Dus even oppassen met de cijfertjes, maar toch...

Denkvoer voor andere Europese landen, ook in Nederland dus.

GORDON B. IN TROUBLES

Het zat hem zelden mee, en nu hij eindelijk de baas is, overvalt hem de grote crisis ook

nog. Het vroegere economische genie haspelt in de rondte en verliest zwaar aan populariteit, ook in eigen gelederen. Groei 0% , ww 5,4% en inflatie 4, dat gaat fout dus. Hij koos en paar erge foute politieke voorstellen op fiscaal gebied, Ai! En de prijzen van gas en electra vliegen de pan ook nog uit. Zijn congres nadert ras, maar de kenners zeggen dat hij zich, hoe dan ook zal voortslepen tot de verkiezingen in 2010. Good luck dus, Gordon.

Intussen is er een open muiterij zichtbaar in zijn partij; Miliband, de Buiza-minister is openlijk tegen de premier opgestaan, hij was een echte Blairfan. De grote Labour-conferentie van Manchester was een testpunt voor Gordon, die echter ook zijn reputatie waarmaakte, namelijk dat hij stevig koppig kan doorgaan. Maar de aanblik van links is in GB nog een drama, net zoals in Frankrijk, Duitsland, Italië... en Nederland eigenlijk ook wel. Het zijn meer rechtse tijden nu. Al heeft de grote crisis van het ultra-liberalisme nu ook grote deuken aan die kant van het ideologische spectrum geslagen... Links heeft weer kansen toch?

CDU EN SPD HEBBEN RUZIE

De SPD is een chaos, zoals alle zusters in Europa zijn ze ook hier de socialistische weg kwijt. Ultra-links speelt fors mee en dat kostte ene Beck al de kop in de SPD. Hij vertrok naar zijn regio en Steinmeier, de minister van Buiza, nam zijn stoel over en meldde zich als tegenstander van Merkel in de verkiezingen van 2009. De duitse politiek beleeft barre tijden, mede omdat het Wirtschaftswunderland in de grote neergang ook niet meer weet waarheen te gaan. Wie weet er nog hoe neergang moet worden gemanaged na zoveel vette jaren? Angela spint er overigens garen bij, want het midden ligt nu veel beter bij het veronruste volk. En dat heeft Steinmeier, die de middenkoers opzoekt nu ook door. Het lijkt erop dat het in Duitsland ouderwets hard zal gaan in de komende verkiezingsstrijd, maar dan toch heel anders dan tijdens Brand en Strauss. En de vakbonden organiseren heel ouderwets een eisenpakket van 8 à 10% loons-

verhoging. Zij weten nog niet waar Peking c.s. mee bezig zijn.

DE VLAAMSE EENHEID IS STUK

Het meerderheidskartel in de vlaamse politiek (christen-democraten en nationalisten), scheurt. Een ware ramp voor Letorme en ook voor het werk van de drie wijze mannen, die de koning benoemde. De chaos TUSSEN vlamingen en wallons was en is gigantisch, maar nu is die tussen Vlamingen mogelijk nog groter. Gaat Vlaanderen nu ook nog splijten in een christelijk en nationalistisch deel? Politicologen in België zijn geheel in de war en zwijgen maar..

LUFTHANSA ZIT NIET STIL

In Italië wil Berlusconi best deze club als aandeelhouder van Alitalia en in België werd Air Brussels ingepikt. In Zweden wordt over overname van SAS onderhandeld en in Oostenrijk bezit men al 40% van Austrian Airlines. In Engeland is Lufthansa grootaandeelhouder van nr. 2 BMI en in Polen wordt ook ingestapt bij LOT

Men maakt zijn strategie echt waar en verdient intussen ook nog 1,6 miljard € en heeft een oorlogskas van 2,3 miljard. Maar Air-France kijkt goed mee in Italië en Oostenrijk... Ook in de luchtvaart loopt het langs taallijnen, behalve met die hollanders van KLM. Een overigens zeer geslaagde operatie. Straks vliegen er nog enkele groten door het zwerk. Intussen is Alitalia nog in de luchten...

LAW AND ORDER IN ITALIË

Berlusconi voert de hele dag meer en meer veiligheidsmaatregelen in. Dat beloofde hij ook in zijn campagne en dat is ook een hobby van de Noord-Liga waarmee hij samen regeert. Na de groteske maatregelen tegen de roms zet hij nu in de grote steden 3000 militairen in direct onder de leiding van de prefecten. Ook mogen nu de burgemeesters zelfstandig veel meer maatregelen van openbare orde nemen en er barst nu dus een golf van verordeningen los. Na de "redding" van Alitalia (?) nu dus weer zo'n populistische hobby, terwijl met name de Kerk fel protesteert. Het doet ook wat

wrang aan als Berlusconi, behangen met corruptieschandalen, opkomt voor law and order. Maar Italië koos ervoor, dat is zeker. De nostalgie naar de Duce wordt steeds sterker in de politiek van dit land. De burgemeester van Rome spreekt vergoelijkend over het italiaanse facisme van vroeger en de minister van Defensie sprak met eerbied over de gevallen soldaten tegen de oorlog met de geallieerden! De italiaanse president herinnerde eraan dat de Grondwet een vooral sterke anti-fascistische basis had.... Zijn stem werd nauwelijks gehoord. De Alliancia Nazionale en La Russa hebben geen boodschap aan zulke opmerkingen.

DE WALLONIE WORDT FRANS?

De Vlamingen lijken steeds forser aan te sturen op een onafhankelijk Vlaanderen met Brussel als hoofdstad. Deze stad is voor 85% francofoon, maar ligt geografisch "duidelijk" in Vlaanderen. De pesterijen onderling zijn niet meer te tellen en het conflict wordt steeds hoger opgeschroefd. De wallons zouden nu wel graag weten of zij dan bij Frankrijk kunnen komen... en als het zo doorgaat zal een officiële stellingname niet ver zijn. Waarbij Brussel dan van Parijs een "europese status zou krijgen", dat wel. Heeft La France hier dan iets aan? Wel, er lijkt niet veel te winnen, maar pas op: de toename van franse stemmen in de EU-instituten, daar is Parijs echt niet vies van. Ach, u acht het te gek voor woorden? Wel, ik eigenlijk ook, maar als een Attali het ziet aankomen wordt ik voorzichtig. Arm België..

NEDERLAND: WW-GIDSLAND?

De fransen melden het vol verbazing: als een ww-er EEN jaar een baan heeft moet hij de eerste de beste aangeboden baan accepteren. Daarbij wordt een laag salaris aangevuld tot het ww-bedrag, anders gaat de uitkering gewoon fors omlaag. Met een WW van nu 4% en een vergrijzing is dat ook te snappen zeggen Nederlanders, maar buiten het land is grote verbazing te constateren. Als er niets gebeurd zijn er 700.000 banen in 2040 niet te vervullen en onder de 100.000 langdurig werklozen kan een flink deel de 230.000 vacatures op-

vullen, denkt men. In 2003 was al de duur van de uitkering van 5 naar drie jaar teruggebracht en men denkt ook over het verhogen van de pensioenleeftijd tot 67. Als zucht vermelden de fransen dat er WEL ruzie is over het ontslagrecht; dat is tenminste een pietsie herkenning van de wereld die zij prefereren. Al mag je in Frankrijk nu ook nog maar TWEE keer een passende baan weigeren....

OOST-EUROPA

ANALYSE: RUSLAND EN GEORGIË

De beide rebellenregio kregen na 10 jaar strijd om zelfstandigheid die nu van Rusland kado. Maar of er veel landen zullen volgen is de vraag. De russen houden de haven Poti goed in de gaten want daar eindigt de pipe-line uit Azerbeidjan... De concurrent van de olieproducent Rusland dus. En Poti is ook het marinehoofdkwartier van Georgië, die zijn marinemacht in puin zag gaan door Russische beschietingen. De russen zeggen nu, conform het vredesaccord, slechts nog te patrouilleren. Zoals ook de Amerikaanse destroyer doet nu en die gezelschap krijgt van het commandoschip van de 6^e vloot USS MOUNT WHITNEY. De Nato heeft nu al 9 vaartuigen in de Zwarte Zee waaronder een pools fregat, en ook spaanse en turkse (!) schepen. Moskou wil niet dat Georgië en Oekraïne, beide NATO-nastrevers, de alleenheerserij krijgen over de Zwarte Zee. Immers de andere landen de er aan grenzen Turkije, Roemenië en Bulgarije zijn al NATO-landen. En Oekraïne wil het contract met Rusland over zijn Sebastopol steunpunt, dat in 2017 afloopt, niet verlengen. Dus dan zou Rusland in de Zwarte Zee zijn uitgespeeld. Nu, met Abkhazië en Zuid-Ossetië als vriendenstaten is dat gevaar gekeerd.

Rusland, met zijn demografische teruggang, zijn ruineuze gezondheidszorg en zijn superhoge misdadigheid, maakt dus enorm lawaai. Ook omdat haar industrie maar niet wil hervatten, mede omdat investeringen en technologische kennis uit het westen ontbreken en Europa, heeft Rusland nodig om mede een dam tegen het terrorisme op te

werpen, ook in Afghanistan, Pakistan en Iran terwijl het ook steeds heter wordt in de Kaukasus. En Europa zei laatst iemand: heeft meer buik dan spiermassa! De Russische beer heeft met zijn tik in Georgië Europa wakker geschud en daar weer angst opgeroepen.

Neem dus uw atlas ter hand, kijk naar de Kaukasus en haar burens en de geopolitieke ellende wordt weer duidelijker. Er is niets veranderd in de politieke machtsspelen sinds de Romeinen...:

RUSLAND: STRAF VOOR DE OORLOG?

De beursindexen in Moskou vielen fors en ook veel buitenlandse investeerders vertrokken. Hoezo? Wel, dat kwam mede vanwege het harde optreden van Rusland in Georgië en ook de ruzie met het westen. Want investeerders houden niet van oorlog en herrie. Maar de groei is vooralsnog 7% dus het valt, tot nu toe, nog best mee. Tot de herrie over Oekraïne en Sebastopol gaat beginnen? Poetin speelt hoog spel, maar is ook een strateeg!

MOORD IN INGOUCHIË

Deze ex-sovjet republiek, naast Tsjetsjenië, Noord-Ossetië kent zware censuur. Een journalist, oud-advocaat had er sedert 2001 de enige website die info verschaftte over dit verre land. Nu is hij dood, neergeschoten in een politie-auto door agenten die hem arresteerden toen hij terugkeerde van een vlucht uit Moskou. Hij vertelde dat 50% van de bevolking nie stemde in 2007 terwijl de propaganda sprak over 95% deelname. Velen zijn er van overtuigd dat de president zelf opdracht gaf tot zijn executie.

Wij, de EU en andere westerlingen, maken dagelijks kennis met de regio's in "Verweghistan", een totaal onbekende wereld, indertijd ondergedompeld in de Sovjet Unie. Ook zij ontwaken nu en daarmee de oppositie tegen de sovjet erfgenamen van de macht. De pers gaat nog goochelen met vele mystieke republieken en van allemaal is het onderwerp: de mensenrechten, ondemocratisch gedrag, vervalste verkiezingen etc. De strijd voor ONZE waarden wordt nu pas een echte!

WIT-RUSLAND EN DE VS C.S.

Dit land ligt tegen Rusland aan, net boven Oekraïne en onder Letland. Kortom onderdeel van de buffer die Rusland zoekt met de EU en de Nato. Dit land erkende al Zuid-Ossetie en Abkazië en is bevriend met de oosterbuur onder aanvoering van Loukachenko sinds 1994. En ze krijgen met zijn 10 miljoen ook gas uit Rusland, dat steeds duurder wordt gefactureerd, omdat deze staat ook lonkt naar het westen. Er werden al politieke gevangenen losgelaten, de minister van Buiza van Polen kwam op bezoek, en Brussel trekt de relatie ook vriendelijk wat aan. Ondanks het feit dat hier een echte, laatste, dictatuur bestaat.

De VS staan klaar met de beurs; ze gaven Georgië al 1 miljard en lieten weten ook wat te hebben gereserveerd voor Loutsjenko. Medvedev heeft hem al gewaarschuwd! Intussen werd de zittende president herkozen in een nogal "cabaretachtige, frauduleuze" verkiezingsronde.

ZUID-AZIË

NUCLEAIR: WASHINGTON-NEW DELHI

Voor eind september werd het nucleaire verdrag VS-India nog geratificeerd in het Congress (en nu ook door de afgevaardigden), want het is geopolitiek essentieel gezien tegenwicht tegen China. Machtsbalans-gedoe in Centraal-Azië. De indiërs lobbyen zich plat in Washinton, want ook zij zoeken daar steun. Nu gaat de nucleaire markt open in India; buitenkansjes dus, ook voor het franse Areva. En Iran mag dat dus niet, maar daar woont dan ook de duivel en, en plus, India is de buur van atoomland Pakisten... Zo gaat dat op het geopolitieke schaakbord. Intussen sloot ook Frankrijk een verdrag voor levering van atoomspul voor honderden miljoenen.

TATA BOTST MET DE BOEREN

Tata wil auto's maken in India, goed voor de vooruitgang en de werkgelegenheid. Ze gaan er een maken de 2500 € kost dus voor de armen. En wie kon nou denken dat er wel 40.000 boeren protesteerden tegen de

komst van hun fabrieken? Maar op 40 km van Calcutta denkt men anders en vooral agrarisch. En dan zijn 500 hectaren voor fabrieken wel erg veel. De staat wilde die grond inpikken en nu is het oorlog met de eigenaren, de boeren. Want met 700 miljoen monden heb je om te voeden veel grond nodig, en dan concurreert dat met industrieterreinen. En dit is niet de eerste keer: Posco uit Zuid-Korea had drie jaar nodig om 200 hectaren los te peuteren voor haar staalfabriek. Een investering van 12 miljard kon er pas komen na een besluit van de Hoge Raad. En ook mijnbedrijven hebben 20 miljard ongebruikt liggen om te investeren omdat er herrie is over hectaren. En nu dreigde Tata de regering met... emigratie van zijn productie! Zo'n vaart zal het niet gaan, maar toch.

Kuren in een achterlijk land, niet? Laat mij nog weten van de grondonteigening in mijn geboorteregio Limburg ten behoeve van de staatskolenmijnen. Een grote rel met de lokale boeren brak uit en de kerk, met name ene bisschop Poels moest alle zeilen bijzetten om de vrede te bewaren en de vooruitgang te redden. We kwamen met mijn ouders wel eens bij een oude boeren oma die als de naam Poels viel, onmiddellijk op de grond spuugde. Want haar boerenfamilie werd onteigend en Poels was dus een verrader. Het gebeurde in de 30-er jaren, 89 jaar terug in het westen van Europa.

Ach in China gebeurt dit jaren lang dagelijks, maar daar worden betogende burens uit elkaar getimmerd en is de rechtsgang een aanfluiting door corruptie en ontbrekende justitie. India is een "oude" democratie en daar gaat dat heel anders en dus wat langzamer. Democratie is gewoon LANGZAAM en , minder dodelijk.

ZARDARI VAN PAKISTAN

Hij werd gekozen met meerderheid, Mr. 10% ex van Boetho. Die 10 jaar vastzat voor corruptie en nu president is. Drijvend op de roem van zijn vermoorde eega, die, net als hij, uit een gerenommeerde familie stamt..

Maar hij zal het nu eerst goed met het leger moeten vinden, voor hij echt verder kan. Hij sprak al af "ze veel vrijheid te geven".

De laatste dwongen hem al een besluit, net genomen, terug te draaien over het wegnemen van de Inlichtingendienst uit de legerkring.. We zullen zien hoe ver hij komt. Intussen vallen de VS in zijn land terroristen aan, tot grote boosheid van dat leger. Boze tongen beweren dat de VS zijn positie wil verzwakken, wat niet erg logisch lijkt. Maar de politiek heeft zo zijn eigen wegen. Intussen balanceert Zadari hevig...

THAÏS GEDONDER

In Thailand wil de rust niet weerkeren en de premier werd afgezet omdat hij "en ban had naast zijn premierschap". Hij was TV-kok en moet daarom weg (betaald werk!), zegt de Hoge Raad. Maar zijn partij zal hem weer kandidaat stellen; immers hij werd democratisch gekozen met een grote meerderheid. Want hij is uiterst populair bij de boeren mede omdat hij bevriend is met de verjaagde Thaksin die in Londen zit. De betogers zijn stedelingen die MINDER democratie eisen: het parlement moet maar voor 1/3 worden gekozen en verder worden benoemd!

De zeer zieke, maar populaire koning van 81 ziet alles met lede ogen aan. Want zijn zoon lijkt geen waardig opvolger en het einde van de monarchie zou er wel eens kunnen aankomen. Thailand zit dus in grote problemen...

OOST-AZIË

EEUWIG CHINA

Wie als onderneming wil groeien zal de komende decennia in China moeten zijn: daar draait het door met 8 à 10% per jaar. Nu heeft dit land de welvaart van Duitsland in 1955 en die van Japan in 1965. Het BNP is nu ook al groter dan dat van Duitsland en Frankrijk en in 2020 ook van dat van Japan. De groeicurve is klassiek: zoals die van andere landen eerder met hun 30-jarige gloriejaren. De wereldgroei komt voor 40 à 70% uit China, de komende decennia. Maar ook hier geldt dat het de komende jaren niet

helemaal fout moet gaan... in de wereld dan.

Voor hen die (nog) niet geloven, hier wat cijfers/prognoses.

De demografie.

Het aantal kids per vrouw was in de 60-er jaren nog ca 6 en liep (door de EENKID politiek) terug naar ca 1,8.... Dat zal tot 2050 niet veel wijzigen, want tot 2010 wil men de politiek ongewijzigd laten en daarna waarschijnlijk versoepelen. Gezien de dan aankomende vergrijzing.

De verhouding jongens/meisjes is geheel scheef gegroeid 119 jongens op 100 meisjes! Mede ontstaan door de regel: hebt u slechts een meisje als eerste kind, dan mag u een tweede aanschaffen.. (zonder boete!).

De vergrijzing zal vooral na 2020 toeslaan. In 2005 waren de 65+-ers 7.7% en in 2030 is dat al 16,2%. Daarna zal het snel gaan, tenzij de politiek wijzigt.

De groei van de stad

In 2006 was het platteland 41% van het totaal, elk jaar trekken 10 à 20 miljoen mensen naar de stad. Nu zijn er al 130 miljoen mensen in steden. Daarvan werkt 1/3 in de bouw. In 2030 zal het plattelend nog 30% zijn.

Tekort aan arbeidskrachten. Elke sector heeft nu tekorten, per regio verschillend maar lopend van 14 tot 45% (aantal ondernemingen met onvervulde vacatures). Ongeschoolde arbeid wordt NU het meest gezocht en is het meest schaars. Daardoor lopen de lonen op van 0,5 naar 0,7 euro/uur of 15 yuans per dag (1,5 euro) voor een schoonmaker.

Nieuwe industriële revolutie.

Zoals ook ons gebeurde in de tijd van de industriële revolutie, gaat het nu zo'n dertig jaar hosanna, opbouw en expansie. Dan komt een land in een andere fase met groei in de secundaire en tertiaire sector, geschoolde arbeid nodig dus.

De Universiteiten

De unis van China staan op de wereldlijst nog niet TE hoog: Peking op plek 228 en Qingha op 167. Wel 70% van de studenten lagen over de kwaliteit van het onderwijs. De rijken sturen intussen al 800.000 (!) studenten naar prestigieuze buitenlandse uni's.

Dat worden er per jaar 200.000 meer! Vooral in de VS, Australië, GB, en ook in Frankrijk, waar de studiekosten erg laag zijn vergeleken met de anglo-saksen. U ziet hoe het probleem "intussen" wordt opgelost; uit pragmatiek geboren.

Energievoorziening. China barst van de poen en is nu 1^e producent ter wereld. Zo'n 900 miljard ton voorraad en een exploitatie nu van 5 miljard ton. Al 5% van hun stroom is kernstroom en er zijn veel centrales in voorbereiding. China heeft echter zelf geen olie/gas en uranium. En haalt dat nu (voor ca 40%) uit Kazakhstan en probeert in Australië en Zuid-Afrika uraniumcontracten af te sluiten.

Voilà, wat gegevens over de kansen en bedreigingen in dit verrassende land.

En nu nog een mooie verrassing: de chinezen zijn historisch gezien keien in geneeskunde. Drie jaar geleden ontdekten ze een molecuul (werkzame stof) het zg ZT-1 molecuul. Samen met westerse technologie, geleverd door (het Zwitserse) Debioclinic, zijn ze er nu in geslaagd met dit molecuul Alzheimer te voorkomen. Stelt u zich voor welke markt dat is. In Frankrijk zijn NU al 2 miljoen patiënten... Van de vrouwen boven de 65 jaar, heeft nu al 2% Alzheimer..... Een droommarkt.... En een prestatie van formaat, gebaseerd op medische kennis van de chinezen en technologie uit het westen. Laten we dat goed onthouden, zo moet het dus..

China was opnieuw in de ruimte en is trots; ze plannen een maanbasis in 2060. De centrale bank heeft 1000 miljard \$ in kas, zijn staatsfondsen zijn samen 200 miljard, de banken horen bij de grootste vijf in beurswaarde op de wereld, en de Bank of China is de meest rendabele bank ter wereld. En met dit alles is voor miljarden gekocht in de VS en elders.

Maar de VS is ook 25% van zijn export en men bezit 15% van de VS-Staatsschuld. Ook zijn 70% van haar reserves in \$ aanwezig. Dus foute boel in de VS, slaat terug!

Dat kan leiden tot minder groei, meer onrust, meer opstanden, meer werklozen...

En dus mogelijk tot grote regieproblemen. Stelt u zich voor dat het laatste grote communistische land, dat heult met de vrije markt, ten onder zou gaan... Na de Sovjet-Unie. Kafkiaanse gedachte, die de wereld echt zou doen trillen.

CHINA BOUWT VLIEGTUIGEN

De A320 van Airbus zal ook in China van de produktielijn aflopen ten behoeve van de lokale vliegmaatschappijen natuurlijk. Airbus doet dat samen met Avic 1 en 2, een chinese partner. Zij werken zelf aan een eigen middelklasse vliegtuig en in 2007 kwam de eerste chinese vlieger gereed de ARJ21 met minder dan 100 stoelen. De chinezen leren erg vlug zeggen de Airbusmanagers. De Braziliaanse Embraer heeft sinds 2003 al een assemblagelijn, de canadese Bombardier werkt ook samen met Avic1 bij hun C-serie en zelfs Boeing heeft een joint-venture voor onderdelenproductie. Deze markt van 3400 vliegtuigen in 2026 is in, maar men let nog op en produceert vooralsnog geen strategische componenten in dit land. Ach, in 2011 rollen er al 4 vliegtuigen per maand van de chinese band af. Het lachen om coöpererende chinezen is ons helemaal vergaan intussen.

DE OUIGORS BEDREIGEN PEKING

China krijgt nu ook zijn deel aan opstandigen. Deze, de Oigours zijn moslims met een op Turks lijkende taal en verwant aan de Russische volken van Ouzbekistan, Kazachstan etc. Zij voelen zich door de grote Han-meerderheid onderdrukt en plegen aanslagen om onafhankelijkheid af te dwingen. Dit gebied Xinsjuang in het noordwesten kent vele bewoners die steeds meer contact kregen met Yemen, Saoedi-Arabië etc. waardoor hun moslim-zijn werd gewekt. Het zijn de jongeren die revolteren en Peking onderdrukt ze stevig, waarbij de nodige doden vallen. En de strijd radicaliseert en telt al honderden doden. Naast het land van de Dalai Lama heeft China nu ook een moslimregio die aan zijn grenzen rebelleert. Een groot land wordt volwassen en ontdekt zijn stoere minderheden. En daarmee leren omgaan zal niet meevallen,

dus het westen zal weer eens zien hoe anders men hier omgaat met "afvalligen". Tibet was enkel een vingeroefening.

ROTHSCHILD WORDT EEN BEETJE CHINEES

Er is een alliance tussen deze prestigieuze elitebank en de Bank of China. Deze neemt voor 226 miljoen € een 20% aandeel in Rothschild, DE bank van financiële ideeën. En vooral de bank der rijken, die nu OVERAL ter wereld wonen. En de Bank of China heeft 130 miljoen klanten in zo'n 28 landen. De 500.000 miljonairs in China gaan nu verwend worden met zeer creatieve producten om hun cash te laten floreren. Rothschild deed alles zonder EEN subprime-scheurtje tot zover, een uitzondering. Nu is enkel nog een interessante vraag of de culturen van deze beide bankinstellingen erg goed samen zullen gaan; dat wordt spannend.

JAPAN KOMT NIET OP GANG

Het BNP van Japan, de grote vergrijzer, zakt en geen politicus krijgt het veranderd. Allen die de laatste jaren aantraden gooiden de handdoek in de ring. En nu is de recessie ook echt begonnen en neemt ook het aantal faillissementen toe. Het onroerend goed zakte in en nu begint ook de distributie. De ondernemingen potten op en verloren hun dynamiek. De overheid tracht alle bedrijven in het land te houden en wijst op de lage inflatie, en de. Hoge levenskwaliteit. Japan is economisch nog nr. 2 ter wereld. Op korte termijn blijft dit land een paradijs, maar op de lange termijn ziet het er zorgelijk uit. De consumptie zal in 10 jaar op de helft (!) terugvallen.. Toch moet het mogelijk zijn dit land te doen herleven met een andere politiek. Maar de Liberale Partij maakt intern ruzie en de oppositie slaapt ook hier. Het demografische gevaar is al jaren bekend, de politiek beweert ook al jaren iets eraan te gaan doen, maar intussen gebeurt er niets. Nu mag weer een nieuwe premier het gaan proberen. Japan is nu gidsland voor alle landen die ook vergrijzing wacht. En ook daar zal blijken dat de vergrijzing ook de politiek en dus

een revival verlamt. Zie degenen die immigratie afremmen en afwijzen en die ook geboortecijfers van 1,2 etc. hebben. Ten dode opgeschreven, tenzij...

ASO IS DE NIEUWE BAAS IN JAPAN

Deze felle nationalist uit politieke familie van 68 jaar was eerder manager van een groot cementbedrijf. Hij was , net als George Bush, vaak de flapdrol van de japanse politiek. China ziet hij als agressieve buur en de VS, waar hij studeerde, is zijn beste vriend., Hij heeft nu enkele maanden om zijn serieuzeheid ook eens te laten zien want de verkiezingen komen er aan. Wat stevig populisme zal hij zeker niet schuwen. Hij wil via verhoogde staatsuitgaven Japan uit de recessie halen terwijl dit land al een schuld heeft van 180% van zijn BNP! Dat is 3X hoger dan Brussel in de EU accepteert...

Aso heeft dus wat te doen vooralsnog en gehoopt wordt dat hij niet te onhandig gaat rommelen in de Oost-Aziatische regio.

VERGETEN GEKWELD BIRMA

De stilte NA de storm was oorverdovend; niemand wijdt er nog een woord aan. De 200.000 doden en 2 miljoen ontheemden, ach het is niet anders. Andere crises eisten de krantenkolommen op. En het is een olieland dat vooral China belevert; dat helpt ook. De monniken zijn er een grote sociale kracht en zeer opstandig. Maar het regiem, al ruim 40 jaar (!) in het zadel, sloeg elke opstand bloedig neer. Niet zo moeilijk tegen ongewapende monniken. De bevolking is murw geslagen en er heerst de stilte van de dood. Terwijl de junta steeds rijker en gekker wordt, diep in de jungle verscholen in hun vestings hoofdstad Mandalay. Hun wordt (weer) niets in de weg gelegd.... Maar het blijft een der potentiële brandhaarden voor overmorgen.

NOORD-AMERIKA

BERNANKE BELOONT MISMANAGEMENT?

De VS zwoer bij liberaliteit, maar nu de echt grote financiële instellingen, veelal door EIGEN schuld dreigen ten onder te gaan,

wordt er gegarandeerd en betaald dat het een lieve lust is. Fannie Mae en Freddie Mac zijn ooit door de staat opgericht om Amerikanen aan en huis te helpen, maar nu zijn ze echter al langer beursgenoteerde ondernemingen. Die 5300 miljard \$ aan leningen bezitten d.w.z. 40% van alle schuld in de VS.

Hun schuld is nu 1600 miljard, meer dan het BNP van Brazilië en Bernanke wil er nu, na voorgedij te hebben genomen over beide instellingen, wel 200 miljard inpompen. Na Bear Stearns nu dus weer een keer helpen met overheidssteun. Tot groot afgrijzen van een deel van het Congress, uit beide partijen kwamen protesten. Het financieel steunen van stuntfiguren zonder veel moraal, dat gaat hen te ver. Maar Bernanke moest wel zijn geloof laten voor wat het is nu blijkt dat deze Big Two heel de VS en zelfs meer, in het grote ongeluk kunnen storten. Hoe groot de gemaakte fouten zijn geweest, is nu wel echt duidelijk!

De VS valt van haar geloof af, omdat het anders in een enorme kuil zal vallen, die een stel domme c.q. immorele bankiers systematisch groeven. En nu betaalt de belastingbetaler weer... Anders gaat ook hij failliet.

GROOTSTE FAILLISSEMENT OOIT

Er vlogen 26000 mensen de straat op bij het failliet van Lehmann Brothers; de prestigieuze investeringsbank die bestond sedert 1850. Het grootste failliet ooit in de VS-bankwereld. Deze keer greep de regering niet in, zoals ze wel deed bij de twee hypotheekkanonnen en bij AIG. Omdat ze nu een daad wilden stellen in deze investeringsbankensector waar ook al anderen zoals Bear Stearns, moest worden geholpen, Merrill Lynch werd overgenomen door de Bank of America en er blijven nu nog Morgan Stanley en Goldman Sachs, die er lekker lijkt bij te zitten. Het verpatsen van "getitiseerde pakketjes waarden" liep fout: in de packages zat goeds maar ook troep. En dat is nu gebleken en maakte het vertrouwen knap kapot. Lehmann probeerde maandenlang het slechte van het goede te scheiden, maar het lukte niet

meer. De baas, ene Fuld, operereerde nogal hautain en kreeg van NIEMAND meer steun. De 200 + 29 miljard voor Fanny en Freddy en Bear Sterans kwamen van de staat, maar dat leek het voor even. Nu zijn er 110 banken onder toezicht in de VS, nu al... Na 1929 een der ergste situaties.

En toen waren Washington Mutuel en ook AIG aan de beurt ; de laatste verloor in een dag 60% van haar beurswaarde. Lehmann liet 600 miljard aan schuld achter. Baas Fuld zei nog op 15 april: Ik geloof dat het ergste voorbij is, maar dat wil niet zeggen dat het voorbij is. Een profetische opmerking? Of gewoon een aankondiging?

En toen ging Bush c.s. aan het grote reddingsplan werken dat op 700 miljoen kwam. Daarmee schoten de beurzen omhoog als nooit tevoren in Wallstreet circus. Dolgedraaide boel, maar de regering greep wel resoluut en bliksemsnel in. In 1929 duurde het 3 jaar en toen werd het ... oorlog. Intussen kent het reddingsplan, na afkeuring, een tweede ronde..

OBAMA; MONDIAAL CULTFIGUUR

In Kenya, waar zijn grotmoeder woont, is hij een held en aldaar spreekt de president al gekscherend over zijn kandidatuur voor het presidentschap van DIT land. In Japan hangen straten vol met zijn portret en in Brazilië hebben zes verkiezingskandidaten de naam Obama aan hun naam toegevoegd om hun democratische gezindheid te onderstrepen. Obama is cult, zijn optreden heeft wereldwijd indruk gemaakt. Als een Kennedy, een nog nooit opgesloten Mandela , een gepolijste Luther King... Dit is nu charisma van het tijdperk der mondialisatie en bewijst dat ook dit wereldschaal kan hebben.

SOROS: DE VS GAAN IN RECESSIE!

Soros schreef een boek en deze gourou is er zeker van dat de VS in en recessie gaan. Voor het eerst sinds 1930. Hij ziet een grote schuld bij Greenspan, die met zijn lage rente een onroerend goed crisis veroorzaakte. Hij behoorde, zegt Soros, tot de markt acteurs die geloofden dat extreme vrijheid altijd tot en evenwicht zou leiden.

Wat niet gebeurde. Want de zaak liep gierend uit de klauw dor te weinig regulering. En nu nog hebben ze het daar, zegt Soros, niet gesnapt. Overigens moet er geen knevelarij plaats gaan vinden, want de economie moet niet geteugeld worden.

Europa heeft het veel voorzichtiger gedaan, zegt hij. Maar nu de duitse vakbonden +7% eisen wordt hij ook ongerust. Dat zal inflatoir gaan werken, en dan zal de ECB zijn hoger rentevoet handhaven en dan riskeert ook Europa een recessieve ontwikkeling. Gourou Soros is geen optimistje meer! Intussen lijkt zijn gelijk niet te ontkennen.

INDIA: GROTE VS-VRIEND

Ze sloten een nucleair samenwerkings-verdrag en dat zal India snel van het non-proliferatieverdrag afhelfen. India is geostrategisch van eminent belang voor de VS in Azië. Contrabalans voor opkomend China en ook Rusland. De VS wil graag met alle democratieën in Azië samenwerken zoals ook al met Japan, Australië, Singapoer en Zuid-Korea.

Daarom is de VS zo blij met het jongste verdrag; samen met Frankrijk dat ook al zijn orderboek vulde.

DE KAUKASUS VAN DE VS

Rusland heeft zijn achtertuin, de Kaukasus, waar het stevig rommelt. Maar de VS hebben ook niet te klagen over onrust in hun tuintje, latijns amerika! De 600 miljoen inwoners met een aantal sterk ontwikkelende landen waar de armoede sterk wijkt, laten op diverse plekken nogal conflicterende geluiden horen. Vroeger hadden we Castro, nu is Chavez de grootste la-waaischopper. Steeds meer geholpen door Nicaragua en Bolivië. Het gaat weer over VS-complotten en lelijke amerikanen. Maar nu zijn er ook nog toenemende contacten met andere "VS-haters". Vloot-oefeningen samen met de russen in Venezuela, twee Russische bommenwerpers gestationeerd in Caracas en een bezoek van Amadinedjad aan Venezuela. Dit is het antwoord van de russen op het raketschild in Polen en Tsjechië... en de Georgië+Oekraïne manoeuvres van de VS en de Nato. De

defensie-uitgaven zijn in deze regio gestegen van 25 naar 38 miljard en het barst er van de russische en chinese spullen. Geen lekker gevoel in een land dat nu een financiële wereldkater veroorzaakte! Rice moet nou toch ook aanvoelen wat die Poetin bedoeld met zijn verweer in de verre Kaukasus?

PAS OP MET STOMMITEITEN!

Elke stommititeit kost nu stemmen in de VS-verkiezingsstrijd: men loopt op eieren. Ook vroegere..

Palin heeft last van haar vroegere lidmaatschap van Wassili Assembly of God, die geloven dat het einde der wereld na is. En die Irak en Afghanistan zien als door God geëiste strijd.

Biden sprak over Obama als de eerste Afro-amerikaan, die knap is en brillant en uitstekend redenaar. Daarmee laadde hij de kritiek van racisme op zich, natuurlijk!

McCain zei dat hij voor 90% van de Bush-voorstellen had gestemd en dat de VS-troepen mogelijk wel een EEUW in Irak moeten blijven. En hij wist niet hoeveel onroerend goed hij wel had!

Obama had het over de bittere mensen in de Midwest die zich vastklampen aan hun wapens of hun godsdienst en die tegen immigranten zijn. Dat zou duidelijk hun eigen frustratie uitdrukken. Dat kwam hem te staan op het verwijt "elitair" te zijn.

De tijd van scoren is nu aangebroken en de kunst om niet ernaast te schieten. Elke opmerking wordt gefileerd en door de tegenstander dankbaar gebruikt voor beschietingen indien die zich ertoe leent.

Zo werkt de VS-democratie en ik vind dat wel wat beter dan het om zeep helpen van journalisten in bijvoorbeeld Rusland... Al moet je soms gruwen van de eminente rol van de fondsen in het winnen van de verkiezingen. Obama dacht veel te hebben verzameld, maar McCain had intussen het dubbele te pakken.. Nu werkt de crisis in het voordeel van Obama, en dadelijk het bestrijden ervan weer in het voordeel van McCain... Lastig spelletje.

Intussen is Palin bijgetrokken en erg voorzichtig geworden: ze weet niet veel, maar ze leert erg snel.

DE VS-AUTOLOBBY DRAAIT VOLOP

De verkiezingen zijn voor de autobouwers niet enkel een politieke gebeurtenis. Bij hen gaat het vooral over hun belangen en hun subsidies.

En de Big Three hebben veel geld nodig en willen wel 25 miljard om een nieuw leven te beginnen. En ze willen het snel, voor eind 2008 please. Dus draait hun lobby op volle toeren; the american way werkt zo. En daarbij spelen natuurlijk ook de auto-vakbonden een grote rol.

Want de auto's moeten vlot zuiniger, veel zuiniger en dat kost miljoenen en, dat is wettelijk vereist; en, de regering wilde dat toch zelf? De staten Ohio en Michigan zijn belangrijke autostaten en de sleutelstaten nu in de verkiezingen. Obama lijkt al te hebben losgelaten dat hij wel 50 miljard wil geven aan wederopbouw, -ombouw van de auto-industrie. McCain zit nog op 25 miljard...

Maar er zijn kapers op de kust: de financiële sector eist zoveel herstelgeld, dat het Congres het welletjes begint te vinden.... De tijden zijn keihard geworden, ook in auto-land. En dus ook in verkiezingsland. The American Dream kost soms geld, veel geld.

VW GROOTSTE IN DE VS

VW wordt wereldwijd de grootste en de eerste in de VS, waar het Toyota zal ontronen. In dit land bouwt VW fabrieken en GM sluit ze. Ook de cijfers zijn erg goed en dat kunnen de meeste fabrikanten niet zeggen. VW is tegenwoordig 8 merken grot: Audi, Skoda, Seat, Bugatti, Bentley, Lamborghini en doet 109 miljard € omzet. Ook 4,1 miljard winst en maak 6,2 miljoen auto's per jaar met 330.000 werknemers. Ook is het no 2 op vrachtwagengebied met 3 merken: VW, MAN en SCANIA.

Een prestatie van wereldformaat gebaseerd op de idee van Piëch van Porsche en Pischetsrieder. Nu is het wel de vraag of de interne spanningen in de top geen schade gaan veroorzaken. Dat is nog eens een an-

der verhaal dan dat van de Big Three uit de VS...

LATIJS AMERIKA

ARGENTINIË BETAALT SCHULDEN

Er worden 6,7 miljard \$ terugbetaald aan 19 landen, waaronder de VS, Japan, Frankrijk, Duitsland, Rusland. Uit de reserves van de centrale bank, nadat in 2006 al 9,6 miljard was terugbetaald aan het IMF. Nu is de schuld nog 56% van hun BNP en dat was 134 % in 2004. Dit bewijst dat je in 2001 failliet kunt gaan als land en , als je WIL, er toch netjes uit kunt komen. Dat geeft weer even moed: er zijn ook nette staten die hun beloften nakomen. Dank zei Kirchner de mannelijke dan. Want zijn eega heeft het al nu weer moeilijk.

ARGENTIJNSE TGV IN HET SLOP?

De TGV-lijn van 700 km van Buenos Aires naar Cordoba kost 2,8 miljard €, dat vindt men veel. Maar nu wil Nataxis die geld leent aan de staat ipv 9 wel 16% rente beuren omdat er meer onzekerheden zijn in het land. Kirchner is hier niet erg blij mee, en ook Kron van Alstom die de TGV maakt is stil. Maar hij zei: Achteraf zijn ze altijd blij, tevoren vinden ze het altijd te duur!

ORTEGA VAN NICARAGUA

Hij kwam, lang na zijn revolutie tegen Somoza met zijn sandinisten aan de macht in 1979. Zijn regiem, samen met zijn broer donderde vol corruptie in elkaar in 1990. Nu is hij, in samenwerking met de samozisten (!) weer aan de macht gekomen en erkende meteen maar Zuid-Ossetië en Abkazië. Er kwam ook een proces tegen hem op gang wegens vroegere pedofilie activiteiten, dat de nek werd omgedraaid. Tot grote boosheid van een minister in Honduras, waar Ortega een bezoek bracht toen de nieuwe president daar (hij is links) aantrad. Nu is er een soort van tegenbeweging aan de gang waaraan veel feministen uit LA deelnemen, gericht tegen Ortega's gerommel. Ortega non grata... de oude revolutionair is vermoeid en verdwaald..

BOLIVIË VALT UIT ELKAAR

Er wordt op straat stevig gevochten in dit land; met vele doden als resultaat. Het gaat om welvaartsverdeling: de arme indiaanse provincies in het zuiden willen een groter deel van de gaskoek uit de provincies in het noorden. En hun president Morales heeft dat ook als zijn politiek. Maar hij verliest het gelag en ziet zich gedwongen de autonomie-eis uit het noorden ruimte te geven. Santa Cruz alleen al doet 40% van het BNP hier en voert de strijd aan. Zij strijden tegen Ja, de communisten, zeggen ze, en VOOR het katholieke geloof. En in dat licht staat ook het terugsturen van de VS-ambassadeur door Morales. De burens zijn erg ongerust en trachten te helpen , vooral Bachelet van Chili en Lula van Brazilië . De eerste indiaanse gekozen president van het land, die de armen wil helpen, ontdekt de werkelijkheid. De teleurstelling in zijn kringen is groot en de oude oligarchiën vechten om hun privileges. De tijd van de rode, revolutionaire Katho-Kerk in LA is ook voorbij, overigens. En de linkse priesters zijn uitgestorven.

OCEANIË

Behalve dat de economische crisis ook hen stevig raakt nu, valt er over deze regio niet veel te melden. M.a.w.: ik vond er niets over.....

MAGHREB-NABIJE OOSTEN

IJZEREN LADY LIVNI TIPNI

Haar naam doet aan een sprookje denken, maar dat is schijn. Haar familie is een echte fanate zionistengroep, haar vader vocht hevig aan de ultra-rechtse zionistenzijde evenals haar moeder. Hun terreurdaden waren nogal schokkend. Ze werden door de engelsen gepakt en opgesloten eind 40-er jaren. Manahem Begin, oud-premier en ook zeer terroristische man, was een vriend van de familie en ook een groot theoreticus van het revisionisme voor het zionisme kwam bij hen over de vloer. Livni rukte op 1 mei altijd de rode wimpels van de muren en verving die door de Davidster. Ze ging in het leger

en was 4 jaar geheim agent bij de Mossad onder andere in Parijs. Daarna stapte ze , zoals haar vader, in de Li-koedpartij en werd in 2005 Minister van Justitie. Sharon, die haar koesterde, benoemde haar tot minister van Buiza en zo kwam ze ook in Kadima. Ze werkt hard, is zeer rechtlijnig, maar niet a-pragmatisch. Ze neemt direct deel aan de onderhandelingen met de palestijnen. Toch zijn de meeste analisten niet erg optimistisch over haar in de rol van premier. Ze is nu DE kandidaat van Kadima nu Olmert vertrekt en staat klaar voor de hoogste stoel. En vormt nu haar regering.

MEER EN MEER TALIANIS

Afghanistan is nu al tientallen jaren een chaos, ontwricht in alle voegen, na de russen nu weer wij, het westen. Tegen die achtergrond is het te snappen dat mensen enkel nog vrede en rust zoeken en het interesseert hun niet meer wie het brengt. Als het maar beter wordt. Dat is simpelweg de reden waarom de taliban groeien als kool. Zij lieten al eerder zien te kunnen heersen, rust en orde te kunnen verzekeren, maar, met als tol een achterlijk, anti-vrouw regiem van zeer nare soort. En omdat wij niet willen dat DIT gebeurt en dat dit soort radicalisme zich verspreid en terrein wordt voor Al-Qaida, daarom vechten we hier en, in toenemende mate, ook in West-Pakistan.

De taliban verdienen vermogens aan de opiumhandel , kunnen dus mensen eten en wapens geven –een AK-47 kost ca 5 kilo opium- en worden stevig geholpen door onze militaire acties waarbij steeds opnieuw vele burgers worden gedood of gewond. Dus de recrutering loopt storm!

Karzaï weet dit en probeert op allerlei manieren met hen te onderhandelen en onze militairen dachten met putten te slaan de harten van de bevolking te winnen. Maar de totale corruptie alom, de totale sociale chaos, maken elke opbouw onmogelijk.

En de onderlinge vete's tussen taliban en de patchtoen, de stam van Karzaï, maken het er niet veel beter op. Het westen probeert dus iets te beheersen cq te herstellen in een middel-eeuwse maatschappij en begrijpt niets van het land waarin ze verblijven. Dus

proberen we een Afghaanse politie en leger op te zetten onder het motto: laat de afghanen het zelf regelen, maar dat valt ook niet mee. Velen zien de westerse troepen als bezetters en daar ga je toch niet voor werken? Een vicieuze cirkel dus, waarvan Al-Qaida c.s. en bandieten graag van profiteren.

Zo komen we langzaam terecht in een "irakisering" van Afghanistan.. waar onbegrip ook lang de reden was van de groeiende chaos. De bommen vliegen nu ook hier iedereen om de oren: de bevolking en de militairen. Want de andere krachten hebben belang bij chaos om hun regiem opnieuw te vestigen en kiezen de methodes die ze elders zagen slagen.

De tragedie van het westen is duidelijk: we willen het beste voor de onderdrukte bevolking, willen ze uit de put helpen, maar dat lukt niet omdat we de opstandelingen niet te pakken krijgen. Want die groeien als kool omdat ze geld en steeds meer sympathie hebben. Dus maar gewoon ophouden en vertrekken? Velen in het westen denken dat, maar anderen zien met schrik een regio in chaos gaan (Afghanistan + grensgebied Pakistan) wetend dat Pakistan nucleaire wapens heeft.

Zo zit de echte confrontatie van westen en oosten dus eigenlijk in elkaar: ze is gebaseerd op onbegrip, botsing van beschavingen en waarden. En dat los je nooit met wapens op, dat duurt eeuwen omdat mensen, hele generaties, stap voor stap, leren en moderniseren.

Blijft de vraag dus of we , om onze waarden daar te brengen en te beschermen, vele tientallen jaren mensen en middelen willen inzetten. En daarmee ook onze waarden en territorium kunnen beschermen tegen dit geweld van elders. Zie 9/11.

Helaas is het simpele antwoord: let's go, dus echt te simpel. Ook voor onze veiligheid....

PRATEN MET DE KONING VAN JORDANIË

Hij is jong en verwijt Israël geen visie te hebben op het grote conflict. Terwijl Abbas heel graag een accoord wil is Israël vooral

bezig fort Israël dicht te houden. Dat Israël met Syrië praat via Turkije is een goede zaak, maar dat hij en anderen erbuiten worden gehouden wordt betreurd. Hoe moet dat nu verder als nog steeds 57 landen van de VN Israël niet hebben erkend? .

De eigen Palestijnse staat dat is uiterst belangrijk en dan zou ooit over een confederatie et Jordanië kunnen worden gesproken, waar erg veel Palestijnse vluchtelingen verblijven. Dat het westen zo spastisch naar Haas reageert verbeterd de situatie ook niet, naast het doorgaan met bouwen op de Westbank.

Iran speelt een schimmig spel zoals eerder India en Pakistan EN Israël deden en doen rond hun atoombommen. Toch hoopt de koning dat niemand militair ingrijpt, want dat zal de regio in de fik doen gaan. Iran zoekt groeiende invloed en dat lukt goed. Ook hierom moet het MO-conflict sneller worden opgelost.

Het gedrag van Rusland en de reacties daarop verontrusten. Gaat Rusland ook hier in hun regio weer een splijtende rol tov de andere grootmachten spelen? Ook dat is weer niet te hopen.

De prijsstijgingen in zijn land zijn ook een groot zorgpunt en men heeft al armoedebestrijding programma's. De hervormingen in zijn land zouden veel vlugger moeten om echt te kunnen verbeteren. Hij is blij met hun 3% aandeel in de uraniumvoorraad ter wereld.

Aldus deze koning, die, het is een publiek geheim, het koningschap niet al te sterk zocht. Nu na bijna 10 jaar weet hij dat hij verder moet met zijn eega , die veel doet in zijn land.

SYRIË, DE SFINX

Syrië en Libanon leken toenadering te zoeken, en wilde zelfs diplomatieke betrekkingen openen. Om te zorgen dat het niet slipt ging Kouchner er heen ter herinnering en deed uiteraard meteen ook Beiroet aan. Vooral om te benadrukken dat de hervonden relatie Frankrijk-Syrië wel vereist een betere verhouding met Libanon, ook een vriend van Parijs. Syrië bereikte nog weinig in Teheran; Sarko vroeg om wat

goede druk daar. Ook wil Frankrijk dat de nieuwe parlementsverkiezingen in Libanon prettig verlopen zonder foute bemoeienis van buurman Syrië. Preventie uit Parijs, waar ze deze hoek scherp observeren. Mede in het kader van de grandeur internationale de Marianne.

ISRAËL ZOEKT NIEUWE VRIENDEN

Israël heeft, nu de VS verzwakken, behoefte aan nieuwe vrienden. Zoals Turkije dat met Damascus, Moskou en Teheran kan praten en wat door de palestijnen wordt geaccepteerd. En dan ook graag India een medestander CONTRA Iran en de deur naar Afghanistan en Pakistan waar behoorlijk veel gevaar vandaan kan komen. En natuurlijk weer Frankrijk dat in de EU toegang maken kan en ook wat kan doen in de Veiligheidsraad. En, Parijs en Washington, dat lukt ook weer aardig.

Maar voor Parijs is het ook link: want als Israël op zijn eentje tegen Iran een aanval opzet komen ze daar in de val. En zou het regiem in Teheran de klap overleven dan is het al snel een kookpot in Irak, Libanon en Gaza. En als Israël weer Libanon zou binnengaan of als de VS uit Irak vertrekt? Dan riskeert Parijs zijn krediet bij de arabieren te verliezen. Gelukkig is Perez geen voorstander van een aanval; hij verkiest diplomatie. Behoud van steun bij de VS, de EU en Rusland is dus van belang.

Het is op eieren lopen als je vriend van Israël wilt zijn... En nu maar kijken wat Livni er van gaat bakken.

STOP DIE BURENRUZIE!

Condoleezza Rice zei het openlijk: stop met herrie maken over de westelijke Sahara. Dat doen Algerije en Marokko al erg lang en het vormt een bedreiging voor de stabiliteit in het gebied. Want hierdoor neemt de illegale wapenhandel toe en Al-Qaida is gek op "ruziegebieden" en stookt graag in rammelende relaties. Zeker in de Maghreb. Nu maar hopen dat het gaat lukken tussen deze landen, die steeds meer verbonden raken. Algerije is van de drie in Noord-Afrika eigenlijk het meest achterblijvende land; Marokko en Tunesië timmeren stevig aan

de weg. Samen met de Europese burens overigens. De Unie voor de Midderrandee heet dat nu.

MAROKKO: VLIEGTUIGEN EN AUTO'S

De toeleveranciers van Airbus gaan naar Marokko (ook al 100 man in Tunesië) en Safran, Lateco-ere, Airbus en ... Renault-/Nissan zijn volop in Marokko. De low-cost van Frankrijk, zoals Mexico dat is voor de VS... In dit land zijn er nu al 7000 arbeidsplaatsen en het gaat richting 500 miljoen omzet, ook Tunesië doet fors mee... De arbeidskosten zijn 3 à 4 keer lager en de overheid geeft grote fiscale voordelen voor de fabrieken van kabels, motoronderdelen en mechanische componenten. Renault bouwt fabrieken bij Tanger een zeer gunstig gebied voor 6000 man plus 30.000 toeleveranciers. Investering: 600 miljoen.

De Magrheb wordt snel wat bedoeld was in de Unie voor de Midderrandee. Sarko veegde vele obstakels weg in politieke zin; nu Algerije nog... dat ligt nu dus ietsje anders. De onderlinge concurrentie in Noord-Afrika begint nu ook fors mee te spelen. "China" is nu plots dichtbij gekomen.... Het zijn DE BUREN!

ZWART GELD IN MAROKKO

In dit land is onder de tafel wat doorschuiven bij een huis kopen heel gewoon. Maar dat de banken deze "pots de vin" ook gewoon meefinancieren, dat is nieuws. En de notaris deed ook mee. Dus de banken financieren in de praktijk 130% van de prijs van het OG. Doe je niet mee, dan is iets kopen echt moeilijk.

Nu is de fiscus echter toch wakker geworden en tracht orde op zaken te stellen. Ze vraagt de staat daarbij nu eerst een amnestie voor alles wat de afgelopen jaren "zwart ging", en gaat dan stevig toezicht houden. Gezien het diep ingeslepen zijn van deze gewoonte gaat er nog wel wat gedonder komen. Wilt u ook naar Marakech, dan wees dus voorzichtig.

TURKIJE GAAT INTERNATIONAL

De Turkse president ging in Armenië naar het voetballen kijken en riskeerde zijn leven,

Draconische veiligheidsmaatregelen werden getroffen, ook tijdens de wedstrijd. Alles ging OK, Turkije won met 2-0. De return-match is in Ankara waarbij nu de Armeense president is uitgenodigd. En de ministers van buitenland van beide landen praten eind september in New York. De EU eist dat Turkije zijn grens met Armenië weer opent. Deze werd gesloten in 1993 toen de Armeniërs Hoog-Karabach inpikten van Azerbeidjan, en de Turken solidair waren met hen. Daarom gaat de handel helemaal via .. Georgië dat nu ook instabiel heet te zijn. De VS willen dat de Turken zich profileren in de regio, Turkije is vriend van de VS en Nato-lid! De Russen stimuleren Armenië soepeler te zijn naar Turkije, ook uit strategische overwegingen. Ook willen de Turken de grote Armeense diaspora van 4 miljoen verlammen, Armenië telt zelf 3 miljoen inwoners. De diaspora is de grote motor achter de kwestie van de genocide van 1915. En Obama en Biden zijn ook al VOOR en ontdoening van de Turks-Armeense relaties. Let wel: Turkije is ook bemiddelaar tussen Israël en Syrië... De EU kijkt dus aan tegen en steeds grotere speler in deze regio, die graag bij de EU wil! En de interne rust is bij de Turken ook niet erg groot.. zie beneden.

GESPLETEN TURKIJE

Turkije heeft 71 miljoen inwoners en een BNP/inw. Van 538 €/maand. Levensverwachting mannen 69 en vrouwen 74. Stadsbevolking 71% en 9,6% ww. De groei zakt nu terug van 6/7% naar 4 en de inflatie stijgt weer nadat ze van heel hoog terugviel naar 11%.

Een land dat in termen van ontwikkelingslanden niet slecht draait, maar dat nu ook wat wegzakt. Dat is in het politieke klimaat van nu niet ongevaarlijk.

De regerende AKP moest bijna ontbonden worden van de Hoge Raad: er was EEN stem tekort. Ze kregen wel een boete opgelegd. De facto gaat de strijd tussen de oude kemalisten (bourgeoisie uit de 20^e eeuw) en de nieuwe elite uit de steden van de AKP. Het machts spel begon al in 2002 nadat de AKP aan de macht kwam volgend

op een ernstige economische crisis. En in 2005 begon ook de strijd om aansluiting bij de EU.

De oude elites spelen samen met het machtige leger, de bewakers van het gedachtegoed van Kemal Atatürk. Ook Justitie behoort tot de bewakergroep hier. En het leger is daarbij een grote economische factor; het bezit zeer grote bedrijven. En bezit heel grote deelnemingen in buitenlandse ondernemingen hier zoals AXA, RENAULT en andere. En profiteert van bijzondere fiscale voordelen. De vakbonden en kleine arbeiders beschuldigen de staat er ook van publieke ondernemingen uit te verkopen aan buitenlanders. Het is dus vooral ook een sociaal-economische strijd tussen de kleine middenstand en de oudere toplaag met privileges. Er komt nu ook een nieuwe laag van leiders die goed zijn opgeleid en die optreden met de Koran in de ene hand en het Handboek van Adam Smith in de andere. Moslim en recht in de leer, pro-Eu en al goed voor 3% in het BNP. De breuk wreekt zich nu ook in de economische ontwikkeling.

De AKP zegt dat de nieuwe moslimbovenlaag godsdienstvrijheid respecteert en eist nu van de kemalisten dat ze de moslimeconomie OOK accepteren. Er zit veel sociale tegenstelling gemengd bij de religieuze splijtstof in dit land. Dat ligt op de grens van de EU (en Rusland..) met Iran c.s. en andere MO-brandhaarden. En, Turkije is NATO-lid en doet mee in de Zwarte Zee tegen de russen..

IRAK EN KOEWIT PRATEN WEER

Nu, 18 jaar na de invasie kijken de koewities nog steeds met achterdocht naar buur Irak, maar beiden willen nu toch de pagina omdraaien. Dus mocht de minister van Financiën naar Koeweit om over schadevergoeding te praten. Er werd al 5% van de olie-opbrengst in een VN-fonds gestort waaruit Koeweit en andere golfstaten vergoedingen kregen. Nu wil Irak een regeling voor de eis van 354 miljard totaal, waarvan de VN 52 toezegde (45 voor Koeweit). Zelden hoor je dat oorlogsschade moet worden betaald, behalve na de 1^e wereldoorlog toen

Frankrijk Duitsland zo hard aanpakte dat de 2^e wereldoorlog wel moest komen. Oorlog maken is dus duur: tijdens en na het vechten. Begin er dus maar niet aan..

TRENDS/TECHNOLOGIE

MINI-PC BREEKT DOOR

Hij verkoopt als broodjes van de bakker en Orange verkoopt hem zelfs voor 250 € als je er ook een Internet-abonneert bij neemt. In veel gezinnen kan elk kind zijn eigen PC nu krijgen en zelfs met een USB-key waarop het aantal uren internetgebruik is gegeven en wordt afgeboekt. Om dat te beperken, te controleren. De nieuwste draait onder Windows en heeft een disc van 80 GO (merk: ASUS-SFR) en is zeer draagbaar. Studenten nemen hem mee op college om aantekeningen te maken en te surfen om documentatie te zoeken. De kleine PC-broer van 349 € vliegt de winkel uit en wordt nu pas echt PORTABEL.

DE NIEUWE MUIS

De Ring Mouse zet u als ring op een van uw vingers en al 10.000 mensen kochten er een. Die is dus speciaal voor de nieuwe nomaden, de reizende medemens MET PC. Eronder zit de kogel die je dus ronddraait door met je vinger over kleine oppervlakken in treinen en vliegtuigen te draaien. Hij kost 25 € en lijkt vooralsnog vooral een gadget te worden. De uitvinder deed al vaker goede grepen met zijn firma Urban Factory. Kopen die muis!

INTERNET IN DE ELECTR. SAHARA

Als u ver van de wereld woont waar enkel langzame lijnen zijn dan mist u een hoop internetgedoe. Niks snel downloaden of snelle spelletjes, een stoomtreintempo wacht u over uw telefoonlijn van het oude type. Maar er is hoop!

U kunt nu een Astra-satellietkit kopen die u via de satelliet aan het net hangt. Het kost 400 € eemalig, en een abonnement van 30 à 70 euro/ mnd, afhankelijk van de snelheid. Niet echt goedkoop maar u bent wel gered. En hou maar hoop, de prijs van dit abon-

ment is nu al de helft van die van acht jaar geleden!

Of; u koopt het nieuwste modem van maar 120 gram gewicht dat u via uw USBpoort aansluit op uw aftandse telefoonlijn. Het doet 40 KB/sec, en dat is toch meer dan u denkt. En, het kost ook nog maar 50 euro! U ziet het, zelfs de internet-inboorlingen zullen binnenkort perfect gelukkig kunnen worden.

EEN GEBRILD BEELDSCHERM

U zet het als bril op en u stopt de speaker-tjes in uw oor. En u steekt hem in uw I-Pod om film, video, foto's en clips te bekijken. Het is een sensatie zegt men, u wordt visueel en auditief geheel ondergedompeld. U loopt er gewoon mee of zit waar dan ook, als u de batterij oplaadt natuurlijk. Nu bent u dus geheel mobiel geworden en dat voor maar 250 euro.

DE INTERACTIEVE VERGADERTECHNOLOGIE

Weg met die saaie vergaderingen. Een pen met een cameratje die alles wat geschreven/getekend wordt op een groot scherm laat zien. En het aantekeningblok met elec.pen gaat de tafel rond, iedereen mag. Het geheel heet de Papershow en kost 125 euro. En natuurlijk alles werkt met Bluetooth, niks kabeltjes dus. En prettige vergaderingen toegewenst.

KOSJERE KAVIAAR

Een bioloog uit Jeruzalem wil graag kaviaar produceren in zijn land, maar het beest waaruit kaviaar komt, heeft geen schubben en dan wordt het religieus lastig. Hij is nu maar begonnen met kweken en exporteren en zijn bedrijf breidt uit. Hij blijft doorgaan en beweert dat de vis, de steur, microscopisch kleine schubben heeft. En zegt dat Maimonides ooit een vis met de naam steur kosjer noemde. Maar sommige rabbi's zeggen dat hij een andere vis bedoelde. In vele godsdiensten bestaan voedselvoorschriften en oordelen over God's natuur. De mens verklaart daarbij een deel van de schepping als "niet-consumabel" want onrein voor de mens. Het valt niet mee in de

kerken, moskeeën en synagogen der wereld.

Maar Levavi uit Jeruzalem gaat door..

JACHT OP ZWARTE MATERIE

Vera Rubin, nu 80, maakt sinds 1975 jacht op zwarte materie, haar bedenksel. Want zegt ze het heelal bestaat uit 73% zwarte energie, 23% zwarte materie en 3,6% gas + 0,45% sterren. En zwarte materie is onzichtbaar geeft geen licht en zendt geen straling uit. Nu de CERN de nieuwe deeltjesversneller opstartte is er weer meer hoop wat revolutionaire te vinden. Er zijn meer onbewezen theorieën in het vak als abnormale energie en gewijzigde wetten van Newton. Vera reist veel en discussieert met vakgenoten en wil nu wel eens zien of ze gelijk had en iemand tegenkomen die zwarte materie kan bewijzen. Ik kan haar niet echt helpen.... Voor mij is het een zwarte doos. Intussen is de CERN-versneller even stuk gegaan, mogelijk blijven steken in een zwart gat?

HET ECOLOHUIS

Wel 82% van de Fransen willen zo'n huis, al ging nu de verkoop met 12% achteruit. Door de crisis. Het kost nog 30% meer dan een GEWOON huis, maar dat zal veranderen. Want de energieconsumptie gaat voor een huis terug met ca 75%! De factuur gaat naar de helft en idem voor de CO2 productie. In 2007 gingen er 70.000 van deze huizen in productie dus de makers zijn optimistische en houden het wel even vol in de huidige dip. Zeggen ze.

HERSENEN + GPS

U hoeft geen GPS te kopen, er zit er een in uw hersenen. In het deel dat voor leren en onthouden zorgt. Er moet alleen daar goed in geprogrammeerd worden. Hoe men dat weet? Wel de Londense taxichauffeurs deden mee aan een testprogramma en er blijkt dat zij een vergroot gebied hebben waarin wel 250.000 straten opgeslagen zijn. Als je hun een straat vraagt begint dat gebied uiterst actief te worden en drie types neuronen gaan aan het werk. Het neuron dat weet waar je bent, dat wat de richting geeft

en dat wat het afgelegde deel onthoudt. Hoe de beste route wordt bepaald, dat is nog onderwerp van onderzoek. De capaciteiten van onze hersenen zijn ongehoord en wat je ze kunt laten doen is gigantisch. Dat geeft me weer hoop .

DE SUPER-MINI-GPS

Hij is maar 12 mm dik deze mini-GPS en hij kan op van alles worden gezet: aanstekers, mobieltjes, armbanden, halsbanden,, noemt u het maar op. Dus waar u of een ander of een huisdier of uw auto of... is, dat is straks geen vraag meer. En deze Lamy-5 van postzegelomvang is binnenkort op de markt. En hij gaat praten met het huidige GPS-systeem, het aankomende Galileo, het Russische Glonass, het chinese Beidou het Japanse QZSS en ook India is er zelf mee bezig. Dus waar u ook gaat of staat, ZE zien u!

PLATTE SCHERMEN/SLIM GPS

De nieuwste schermen zijn 3,5 cm dik maar dan ook 132 bij 165 centimeter. De kleinere zijn nog maar 9,9 mm dik.. En licht natuurlijk. Straks rolt u het s'avonds gewoon uit als een projectiescherm. De prijs is nog wat stevig: 9000 tot 12000 €. Dus ik kijk nog even wat dikjes TV.

Nu de nieuwste GPS. Die heeft een mobiele telefoon ingebouwd waarmee de verkeerssituatie in heel het land kan worden opgevraagd, de mobiele radars en de prijs van de brandstof in stations in de buurt. Ook kan hij Googelen en toeristische info opvragen op websites. Straks kan uw auto het wel alleen af en dan is het verschil met de TGV miniem. U zit, luistert en rijdt, pardon, wordt gereden.



TOPICS/CAPITA SELECTA

-DE GEOPOLITIEK VLGS POETIN

Rusland heeft veel olie en gas en het westen is de grootste klant. Dat geeft een aardige greep op zijn burens, zeker nu het

MO niet altijd vriendelijk is. Rusland wil ook weer een grootmacht zijn, en volgens Poetin's visie moet je dan het liefst een buffertje hebben tussen jezelf en de "andere grootmacht= EU+VS=NATO". En daarenboven moet je de concurrentie op energiegebied, m.n. Kazakstan niet teveel ruimte laten. Als u deze mix van deelvisies even onthoudt en daarbij even de kaart neemt ziet u al snel waarom Georgië als eerste "gepakt" werd en zijn provincies Zuid-Ossetië en Abkhazië moest "afgeven". Ze zijn en deel van de gewenste bufferzone. De andere delen zijn Oekraïne (Sebastopol , in de Oekraïne ligt de grootste marinehaven van Rusland!), Kazakhstan en in het westen, Wit-Rusland. Dan weet u nu bijna genoeg om het komende gedonder zelf te raden. Maar er is nog meer:

-door Georgië loopt het grote oleoduc naar Turkije, komende uit Kazakhstan via Azerbeidjan en de Kaspische zee. Dus Georgië zit aan de kraan van de concurrentie.

-Uit Kazakhstan komt via Rusland en net boven Oekraïne het oleoduc "friendship". Daarmee wordt de enorme olievoorraad van Kazakhstan (40 miljard barrel) en de gasvoorraad (1900 miljard m3) beschikbaar voor het westen.

Dus de baas van Kazakhstan, Nazerbaiev, zit op een lastige wip, want hij levert ook nog flink wat gas aan... buurman China. En via de pipeline naar Turkije, via Georgië, ook aan de VS. Dus hij zit met de russen, de EU, de VS en de chinezen in een bootje vol energie. Chevron maakte de pipeline uit Kazakhstan die via Rusland loopt naar Novorossisk aan de Zwarte Zee; het gas komt uit Tengiz.

Chevron wil veel meer pompen dan nu , maar dat willen de russen niet "doorlaten". Kortom het zit in die regio vol met energie, pipelines en kranen van diverse eigenaren.

En nu proberen Kazakhstan en Chevron via de spoorweg door Georgië 300.000 barrel per dag naar de Oekraïne te krijgen.

De oorlog met Georgië was dus punt een een zware Russische waarschuwing, geen pipeline geraakt, maar de bomkraters zijn er vlakbij. Iemand zegt: als je in Azerbeidjan

en Turkmenistan de baas bent kun je de Russische wens niet echt negeren.

Poetin regeert via gas en olie en houdt zijn tanks achter de hand bij ongehoorzaamheid. En, daarmee probeert hij dus ook een bufferzone naar de Natovrienden te krijgen en, naar de islamieten zuidelijker (het terrorisme) ook.

Azerbeidjan kreeg al van Gazprom de vraag of zij alle gas mocht kopen; tot nu toe wimpelt het land dat nog af. En China heeft volgend jaar een pipeline klaar van Kazakhstan naar Xinjiang die 400.000 barrel per dag gaat doen.

De dans dus van ALLE nieuwe grootmachten, behalve India en de Zuid-Amerikanen, is dus flink bezig. Wil je uit de handen blijven van het MO en zijn olie/gas, dan kom je dus bij de russen te biecht. Ze zijn leverancier en doorvoerland van de gigant Kazakhstan en de directe buur van China (die dus niemand kan hinderen).. En Iran, een grote olie/gasboer zal ook niet werkeloos toekijken als men gas/olie tankt bij de (dichtbij liggende) concurrentie.

Hang dus een goeie kaart van de Kaukasus op boven uw bed, want daar gaat het geopolitieke geduvel nu beginnen. Wat zeg ik: dat is er al lang bezig! It's all about oil/gas stupid!

DE "SURDOUÉ'S".

Een "surdoué" is iemand die tien zaken tegelijk kan, niet goed let op de ander, 10 ideeën per minuut produceert, ongeduldig is, bang is zich te vervelen, erg gevoelig is en die de wereld wil redden.

U kent ze mogelijk wel, ze vallen altijd op in diverse betekenissen dan: goed en minder fraai. Vaak hebben ze grote talenten op bepaalde gebieden.

Bij de dames zijn dat bijvoorbeeld Jodie Foster die er zelfs een film over maakte die over haarzelf lijkt te gaan. Dan is er Sharon Stone met een IQ van 154! De gebroeders Bodanov ook, deze tweeling sprak met 3 jaar drie talen vlekkeloos. Ene Dallest, zeer succesvol zakenman, was als kind niet te temmen vooral in geloofszaken, ging in het leger en vocht en werd onderscheiden, ging

naar de VS maar kwam terug en werd zake-lijk een hele grote. Hij spreekt 8 talen.

Dan Attali, die in alles wat hij doet de beste lijkt te zijn. Op de universiteit was hij gewoon de beste, al zegt hij niet bepaalde supergaven te hebben. Hij zegt van zijn leven een kunstwerk te willen maken en ik vind dat hem dat aardig lukt. Ik ben een fan van deze spannende geest.

Zijn ze gelukkig deze aparte medemensen? Lang niet altijd omdat hun ongeduld, ook met de trage ander, en hun supergevoeligheid hun flink parten spelen kan.

Gaven, grote prestaties zijn geen garantie voor geluk. Maar als je ze niet kunt uit- en (be)leven, dan wordt je wel echt ongelukkig. In die zin zijn het zeer gewone mensen. Gelukkig maar.

In Frankrijk worden deze personen door velen zeer bewonderd tot zelfs vereerd; want de franse educatie is erg op gloriëren gericht.

-CO-2 (HYSTERIE)

ANTI-CO2-BOEKEN

Er stonden er wel 5 op mijn franse boekenlijstje die allemaal de draak steken met "dwaze ecolo's" en wetenschappelijke klimaat specialisten die niet de hele waarheid vertelden. Een citaat uit een van die boeken:

"Waarom dit gedoe, deze mobilisatie, deze paniek over het voortbestaan van de planeet? Omdat een groep fanate wetenschappers, aangespoord door overwegingen van geloof en humaniteit, de hele VN-machine wisten te manipuleren en de hele wereld met hun onjuiste ideeën konden besmetten"(Claude Allègre, Wetenschap en Leven).

Het drukt uit dat we ons een schuldgevoel lieten aanpraten door de GIEC Groep (Internationale groep van klimaatexperts), deze onwetende ayatolla's, en hun helpers de media en de politici.

De uitgaven van de critici rollen dagelijks van de persen en de ayatolla's zwijgen en

durven nauwelijks kritiek te geven. Ze verbergen zich lijkt het.

Hoe was het toch mogelijk dat quasi-wetenschappelijke beweringen een hele wereldbevolking op het verkeerde been konden zetten? Is dat dus toch ZO gemakkelijk?

-IMMIGRATIE

MYTHES OVER GEBOORTECIJFERS

In 1994 werden in Frankrijk 741.499 babies geboren, in 2007 dus al 819.605! Daarvan waren er 660.943 uit een huwelijk van twee franse ouders (qua roots dus); ruim 80% %\$.000 uit een franse moeder met een buitenlander getrouwd en 56000 geboren uit TWEE buitenlanders (6,9% dus). Dat was 7,7% in 1994....!!!

Dat blijft er dus over van de mythe dat de arabieren in Frankrijk de bevolkingsgroei zouden onderhouden... echte onzin dus.

O ja: er zijn in dit land 0.200 > 100-jarigen, 4000 mannen en 16.000 vrouwen.

Dus hun achterste wordt voornamelijk door blanke, franse medemensen afgeveegd.

GESJOUW MET DE ROMS C.S.

Vingerafdrukken in Italië, expulsie nu uit Frankrijk, slecht volk voor de Portugezen en de russen: dat zijn de roms. Ze mogen in de EU, zoals iedereen, vrij reizen, maar kunnen op grond van asociaal gedrag naar huis worden gezonden. Wat vaak gebeurt met deze armste der armen zonder enige opleiding. D EU gaat nu, onder voorzitterschap van mecenas Soros, erover confereeren. Er wordt al betaald aan de landen van herkomst bij retourzending, maar ze zijn snel weer terug in veel gevallen.

Alleen al in Frankrijk trekken 300.000 à 500.000 tsignanes of manouches (kortweg: zigeners) rond. In heel het westen zwerven ze rond, zo'n 700.000 roms in Spanje en 200.000 in Italië. In hun landen van herkomst zijn ze outcasts en wonen ze apart. Dit restant van oost-europese armoede en achterlijkheid toont zich nu aan het westen, dat met zijn europese gedachten heel wat anders bedoelde dan massaal bezoek van

deze armen die zich in krottenkampen vestigen bij grote steden. Welke oplossingen gaan bedacht worden? De weg was al lang en zal zich nog wel even trekken...

HET immigratievraagstuk van de EU, maar dan INTERN en daarom dus GEEN immigratie.

FILOSOFEREN--DISCUSSIËREN

-VERVOLG (DISCUSSIE MET) NICOLE

Ik (LS) reageerde in editie 45 op haar eerdere stukje en herhaal dat eerst even hier:

Beste Nicole,

Zeer illustratief zo'n verhaal uit jouw praktijk met de "zelfkanters van onze maatschappij". Ja, de schrik zit er bij velen goed in en dat is ook wel te begrijpen. Maar moet bestreden worden met een oproep tot voorzichtigheid met conclusies en niet te gauw "boeven zien". Omdat ze marokkaans er uit zien bijvoorbeeld. Want de nodige boeven zijn ook wel blanker en ook nog erg sjiek in het pak...

Natuurlijk moet jij primair de mens zien, anders is geen therapie mogelijk. Temeer omdat die is bedoeld om Aziz etc terug te brengen onder ons "de normalen". Velen zullen zich afvragen hoeveel inzet nodig is om deze mensen op andere koers te krijgen, welke methoden dan moeten worden toegepast en ook in hoeveel gevallen er sprake is van succes. Ga vooral door met ons te laten meebeleven hoe de van de (na)zorg eruit ziet in deze rand van onze gemeenschap, waar de mensen terecht kwamen die minder mooie kansen kregen en die nu grote inspanningen moeten doen om weer "bij ons te mogen horen". Als wij ze tenminste nog erbij willen hebben... Want de houding van uitsluiting, daar moeten wij ook nog wat therapie voor krijgen, soms.

Merci, Leon.

En Nicole reageert hierop als volgt:

Beste Léon,

Zoals je schrijft is therapie en zoals ik zelf het liefst omschrijf, coaching, bedoelt om deze mensen in eerste instantie te leren - met wat wij noemen - 'normale' attitudes.

I.p.v. (grensoverschrijdend gedrag) 'acting-out attitudes', -die- vaardigheden bij te brengen die de mens een plek in de maatschappij doet verdienen. Het verwerken van opgelopen traumata kan bij voldoende draagkracht, vertrouwen en veiligheid daaraan gekoppeld worden.

Een poging om wat licht te werpen in het vaak angstige donkere, eenzame, emotionele bestaan van deze medemensen...is geen sinecure omdat het zo complex is en het niet in wat lijntjes op papier neer te zetten valt Via mijn 'impressies' zal ik trachten daar een weergave van te geven.

En ja, het zijn voor mij mensen ...mede - mensen ... gevangen o.a. in een huidskleur, een sjiek pak of verborgen achter machtsposities... met grensoverschrijdende gedragingen zoals o.a. agressie, misbruik, manipulatie...

Mogelijk kan de kennis over de ...logische niveaus mede wat duidelijkheid brengen in deze materie...

Logische Niveaus:

In het algemeen zijn logische niveaus een opeenvolgende reeks van denksystemen in de logica, die steeds de regels zetten voor de lagere niveaus, de verschillende niveaus in de (subjectieve) ervaring: omgeving, gedrag, capaciteiten, overtuigingen en identiteit. Soms wordt er nog een extra niveau aan toegevoegd: dat van de spiritualiteit. (Soms worden de neurologische niveau's ook psychologische niveau's genoemd). In het werken met deze cliënten is het gedrag als het resultaat van hun overtuigingen een groot aandachtspunt. Bv. Als ik overtuigd ben dat ik waardeloos ben, dan zal mijn gedrag dat ook weerspiegelen. Dit gedrag bij gedetineerden is dan acting out.

In de 'normale' gedragingen van mensen is het overtuigingsniveau belangrijk wil men een doel bereiken... Bv. Wanneer Justine Henin overtuigd is dat haar tegenstander Serena Williams grootser is dan haarzelf ... zal ze de bal letterlijk mislaan...

Dus gedetineerden reageren in gedrag, waar ze onbewust van overtuigd zijn.

Gedrag:

Clienten die ik zie verschijnen weten wel het verschil tss goed en kwaad, alleen op 'gedragniveau' blijven ze vaak steken in hun overlevingstrategieën, die geënt zijn op ervaringen in de kindertijd.

Deze strategieën (in de zoektocht naar erkenning) herkennen we ook bij onszelf.... Met een voorbeeldje: 'ik ben 7 jaar en ik heb ruzie met mijn zusje. Mama merkt dit en → 1. Ik zeg dat zus dit heeft uitgelokt (projectie) of, 2. ik zwijg (inslikken) of 3. ik voel me schuldig (schuldpositie) of 4. ik loop weg of lach het weg.(ontwijken)

Deze strategieën werken door op volwassen leeftijd en in wat wij noemen 'normaal' komen we zeker onze medemens tegen die nog steeds de clown uithangt of de schuld bij anderen legt...etc zonder persé dit met een destructieve lading te laten gebeuren. De meesten onder ons, hebben een ego-sterkte dat nog intact is, in tegenstelling met de gedetineerden die hun controle verliezen.

In begeleiding wordt er aandacht besteed aan het ombuigen van deze mechanismen naar constructieve strategieën. Maw .1 wat is mijn aandeel 2 leren uiten, communiceren vanuit eigen beleving 3 logica hanteren en binnen juiste context plaatsen, 4 contact maken met wat is.

Gekwetstheid geënt op ervaringen uit de kindertijd.

(Grensoverschrijdend gedrag naar zichzelf (door bv automutilatie) of naar anderen (acting out).... is vaak het resultaat van mensen die niet in staat zijn om de realiteit van hun jeugd te verwerken wanneer die, zoals meestal het geval is, de behoeften

van het kind niet vervuld is (erkenning voor wie ze zijn) . Fysiek of emotioneel -misbruik en -verwaarlozing, maar ook 'pedagogische principes', al dan niet subtiel, zijn te bedreigend voor de overleving van het kwetsbare kind. Om toch te overleven worden de mechanismen van verdringing en ontkenning aangewend. Op deze manier kan het kind of geloven dat de mishandeling geen pijn doet, niet bestaat of dat er een mogelijkheid bestaat om van de misbruikende ouder een ouder te maken die wel in staat is aan de behoeften van het kind tegemoet te komen. In het volwassen leven blijven deze mechanismen in werking, waardoor elke situatie die een parallel vertoont met de oorspronkelijke situatie waarin het kind mishandeld werd, een verandering in bewustzijn oproept: de volwassen mens gaat zonder zich dat te realiseren reageren vanuit het bewustzijn van het kind dat hij ooit was. Het gevolg is dat de volwassene zich, meer of minder vaak, plotseling volledig overspoeld kan voelen door diepe en pijnlijke emoties - angst, verdriet, schuld - of juist vervalt in gevoelloosheid met als verder resultaat een mogelijk acting out.)

Je zou jezelf de vraag kunnen stellen, wat maakt dat niet elk gekwetst kind (en zijn wij dat ook vaak zelf geweest ?) niet altijd destructief te werk gaat als volwassene... Mijn inziens heeft dit te maken met dat ook omgevingsfactoren een rol spelen alsook genetische patronen... Ook belangrijk is te weten dat mensen beschikken over draagkracht die bij de ene mens groter is dan bij de andere ... Je zou het kunnen vergelijken met de fundering van een huis... Word je geboren in een huis met een sterk fundament dan vergroot je de kans dat je schokken kan opvangen ... meer dan dat je geboren wordt in een context van een paalwoning. Er zijn kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien en die draagkracht opbouwen... Dit is mogelijk zolang de moeilijke omstandigheden niet extreem grensoverschrijdend zijn geweest.

Er is niet een echt een pasklaar antwoord op de vraag wat maakt dat het ene gekwetste kind zichzelf agressie toe brengt (automutilatie) , of tot acting out overgaat. Meestal zullen mannen eerder acting out reageren en vrouwen destructie naar zichzelf... toch is dit niet altijd zo....

Hoe dan ook , een complexe materie waarbij het er niet omgaat dat de therapeut in kwestie gaat analyseren maar eerder leert het verhaal van zijn client te zien als de 'geschiedenis' en die is belangrijk om te begrijpen wat maakt dat het nu is zoals het is...

In het contact met de client blijft 'contact' in het hier en nu de waardering van het verschil... Een authentieke en congruente aanwezigheid van de therapeut is het fundament van een begeleiding.

Welke methodes, technieken er worden toegepast... goh... laat ik het houden bij technieken en methodes die ons ter beschikking worden gesteld.. en waarvan we kunnen gebruik maken aangepast op het moment. En aangepast aan de persoon in kwestie... Maatwerk dus.

'Bewust zijn ...' is de sleutel tot mogelijk succes....

Bewust zijn is echter een evolutie die elke mens te maken heeft. om zich-zelf te vinden. En , évidemment doet niet iedereen dat ...

Toch, wanneer een client zich bewust leert zijn van mechanismen die ooit wel hun functie hadden (bv denk maar aan een kind dat zich afsluit voor geweld door letterlijk in de kast te kruipen) NU zich bewust is dat hij/zij niet echt in gevaar is dan pas kan hij /zij leren er anders mee om te gaan. Ervan uitgaande dat elke mens 'keuzes' heeft, minstens drie... om niet in de dualiteit te vervallen... (dualiteit die innerlijke dialogen hanteert , de 'ja maars').

Ten slotte, op de vraag of er veel succes wordt geboekt? Laat ik schrijven dat er vooruitgang is ... en dat er ook achteruitgang is ... M.a.w. als therapeut kan je ook niet aan gras trekken om het te laten groeien, eerder water geven ...

Met zorgvuldigheid en heel bewuste aanwezigheid met mijn medemensen, slachtoffers en plegers ... zie ik mooie dingen in het hier en nu.

Going with the flow but never pushing the river.

Nicole, 16.09.08

Reactie Leon

Je toelichting op je werkwijze is zeer verhelderend en noodt uiteraard iedere lezer ervan ook uit om ook naar zijn eigen "binnenste" te kijken. Om zo, wat jij schrijft over de "gekneusde ander" beter te begrijpen.

Daarbij is ook het snappen van de oorzakelijkheid ACHTER het afwijkend gedrag erg van belang. Ook om verkeerde (voor)oordelen te voorkomen. Wat mij deste meer bezig hield was hoe je omgaat met "de foute wereld om de client heen". Immers hij/zij zal vaak zijn gedrag "kleinere" met wat hij ziet en beleeft om zich heen?

Wij hadden ooit te maken met de criminele vriend van onze pleegdochter, overigens een zeer betrouwbaar iemand voor ons. Hij moest weer eens zitten omdat hij een auto had gestolen, terecht dus, dat snapte hij ook wel. Maar onze Prins Bernhard bleek ook zo'n miljoentje te hebben ingepikt van zakenmensen en, moest als straf enkel zijn functies in het Nederlandse leger opgeven.... En dat vond onze "crimineel" best erg moeilijk te begrijpen... Wij konden het hem ook niet zonder rode wangen van schaamte uitleggen...

Waarmee ik maar bedoel: hoe motiveer je je cliënten tot ander gedrag als de wereld waarin ze leven dat "foute gedrag" soms lijkt te belonen of te accepteren?

Helaas ervoeren ook wij bij onze hulp aan gekneusde jongeren hoe moeilijk het was om BLIJVEND geluk voor hen te vinden. Want bij een grotere levenscrisis zagen wij vaak de betrokkene weer terugvallen "in de

oude groef". Wat ons deed begrijpen hoe moeilijk het is een coachingsjob VOL te houden... Bravo dus, Nicole en dank voor de uiteenzetting.

Leon.

.....
.....

En mijn commentaar op een eerder stukje van Nicole, geeft Nicole hieronder weer met daarop ook haar commentaar. Dat commentaar staat elke keer ONDER een alinea uit mijn eerdere reactie:

Reactie Leon (Editie 45-08):

Beste Nicole, zeer bedankt voor dit inkijsje in jouw werk voor de gekneusde medemensen, door hun eigen schuld of die van anderen of gewoon door toedoen van het noodlot.

N.

- Onze gekneusde medemensen... in mijn visie is hun gedrag van 'acting out' → destructief gedrag naar zichzelf of t.o.v. anderen o.a. een kwestie van 'onbewustheid' van de 'overtuigingen' die ze over zichzelf maken. De 'onbewuste overtuigingen' maken dat ze in hun 'gedrag' datgene doen wat gerelateerd is aan die overtuigingen. Bijvoorbeeld, als ze van zichzelf vinden dat ze 'slecht' zijn, dan doen ze ook de 'slechte' dingen die dan weer leiden tot een bevestiging van datgene wat ze over zichzelf dachten.

L.

Wat opvalt is je bescheidenheid en je voorzichtigheid over je werk. Dat siert je, maar gezien vanuit de gekraakte medemens, is je inspanning vaak bepaald van een niet te verwaarlozen impact. Soms zelfs direct bepalend voor hun verdere levenskoers.. En dat is eigenlijk het mooiste dat een mens de ander kan geven. Hem zien staan, in zijn waarde zonder vals medelijden, daarom

gaat het. En met incassering van de teleurstellingen en zelfs pijnlijke fouten die ze nog zullen gaan maken..

Want hoe kan iemand nou de weg naar ons, de “goede mensen”, terugvinden, als er geen een “goede” zich nog met hen wil inlaten in positieve zin? Dat is toch essentieel?

N.

- Voorzichtigheid... ik benoem het eerder als ‘zorgvuldigheid’. Indien ik voorzichtig zou zijn, betekent dat voor mezelf dat ik teveel twijfel aan mijn medemens. Zorgvuldigheid maakt het meer respectvol. Het is inderdaad een mooie gevede daad en daartegenover staat dat ik van hen ook mag ontvangen... Wat ik ontvangen mag is dat ik het genoeg krijg om mee deelgenoot te mogen zijn in een stukje van hun levensweg. De ander zien met mededogen daar gaat het zeker om. En ja... wanneer ze dan toch weer eens uit de bocht gaan om het zo maar te schrijven... dat raakt een mens en dus mijzelf ook . Het is elke keer weer trachten door zelf heel bewust en authentiek aanwezig te zijn en de nodige handvatjes aan te reiken een hoopvol gebeuren met vallen en opstaan... Authentiek en bewust aanwezig zijn betekent ook dat ik de grenzen dien neer te zetten.

L.

Wij waren ooit, puur uit toeval geboren, de laatste strohalmen van drugsverslaafde meisjes in onze tijd in Nijmegen. Gewoon in de vrije tijd, we werkten beiden in keurige banen, en konden wat we deden eigenlijk niet eens aan onze “omgeving” vertellen. Die zou dat niet begrijpen, ja dat zelfs verdacht vinden. We hadden er een jaren in huis, van haar 13^e tot haar 18^e jaar en zagen haar struikelend en omvallend en steeds weer overeind kruipend, weer geloof in “ons allen” krijgen en zelfs haar eigen leven opbouwen met haar vriend en zoontje.

En wat wij, complete leken, deden was gewoon de moed niet verliezen, nooit laten zakken, maar wel stevig sturend er tegen aan.

Met hulp van deskundigen natuurlijk, en soms zelfs met tegenwerking van autoriteiten.

Wij kwamen zo terecht in schokkende een wereld, op slechts enkele kilometers van ons comfortabele plekje, die je het beste met de hel kan omschrijven. Keihard, gewelddadig, misdadig, vol outcasts en ook wegwijnende jongeren. Soms tot aan hun “vrijwillige” dood. En wat gewoon het belangrijkste bleek was: we just never let them down.

N.

- Thanks for sharing ... en de essentie is zoals je neerzet ‘never let them down’. Het in ‘kracht’ aanwezig zijn kan enkel de situatie -van macht versus onmacht – doen ke-ren. Kracht is ‘er zijn’.

L.

Geen fout, geen belediging en geen pijn leidde tot het woedend en of ontgoocheld, doorknippen van die dunne navelstreng tussen hen, the bad and the hopeless, en de “the good-ones”, zij die wisten hoe het beter kon. Hopend en gelovend, vaak tegen beter weten in, en van beide kanten!... Het lukte enkele keren iemand over de wibelende touwbrug te laten gaan van de hel naar het licht. Soms maar heel kort, maar ook heel lang, maar helaas, helemaal terugdenkend, nu na tientallen jaren, nooit voor altijd.

Zo deelden we een aantal keren, “at the end” eigenlijk pas heel echt hun afgrijselijke pijn. Namelijk toen zij EN wij beiden moesten loslaten. Zij hervonden hun hel en wij vonden, slechts met veel moeite onze eigen levensweg terug. Toen begrepen we dat die op slechts 3 centimeter van de hel liep, nee eigenlijk altijd al had gelopen.

N.

- Los –laten... is ‘los en laten’ en ik interpreteer nu ff dat het één van de

meilijkste taken is... Ik herinner me Reintje een vrouw met Borderline die zich telkens brandwonden toebracht om opgenomen te kunnen worden in het ziekenhuis waar ze veiligheid ervoer... Op basis van psychisch lijden vroeg ze herhaaldelijk in binnen- en buitenland om euthanasie. Aangezien ze die niet kreeg vroeg ze aan mij om haar bij te staan in het overgaan naar haar dood. Met een gans team aan mijn zijde en Reintje in haar 'alleen-zijn' werd het loslaten nadat ze zichzelf toch het leven ontnam voor het gebouw van een krant. "At the end" heeft ze me bedankt met een 'aria' op een muziekcassette die ze me naliet. Reintje met haar T-shirt met letters "life is hell", daar waar voor mij "life is hope" steeds aanwezig is... Ons contact was gekleurd door de waardering van het verschil... Al raakte het me erg het ondraaglijke niet meer mee te kunnen dragen.

L.

Wat ons soms nog pijn doet is dat sommige mensen, geheel onbewust en mogelijk gewoon wat te gemakzuchtig, ware doodvonnissen uitspreken over hun verongelukte medemensen. Ze zeggen dan: Waarom kan hij/zij niet gewoon ophouden met zijn afwijkend gedrag en samen met ons in hetzelfde rijtje verder lopen? Niet beseffend dat nou net "ons rijtje" hun eerst compleet had vermaken...

N.

- Het raakt een mens dat, zoals je omschrijft 'onbewust' sommige mensen anderen veroordelen om wie ze zijn... Juist daarom is bewust-zijn een sleutel tot harmonie. Hoe meer we ons bewust zijn van ons ego ... hoe meer we ons-zelf kunnen ervaren. Ons-zelf ervaren is zonder oordeel want het 'zelf' oordeelt niet. Ik ben me bewust dat los komen van het ego geen eenvoudige zaak is. Het vraagt alertheid, inzet, en grote moed om in

onze evolutie ons-zelf en dus ook de ander daarin te ontmoeten.

-En N. besluit:

Is niet evident om de juiste woorden te vinden en wellicht is er veel in mijn pen blijven steken... toch ik ga er vanuit dat je wel zal bevragen wat niet helder is.

Nicole

Zo'n ervaring als jij met Reintje, hadden wij ook enkele malen met jongeren die er een eind aan maakten. Zoiets was echt vreselijk en kon je maandenlang stevig pijn doen en kwaad maken. Uit machteloosheid vooral... Zo 'n aria op een bandje wordt dan denk ik een persoonlijk kleinood met oneindige waarde, niet?

Leon.

-STEINER EN COIMB. PRAHALAD OVER DE WERELD

Soms lees je erg fraaie gedachten over onze wereld en zijn koers of over hoe die zou moeten zijn. Ik begin met ene Steiner, een oude erudiet die in Cambridge woont.

-Waarom is het Nederlandse onderwijs zo afgezaakt naar een onbetekenend nivo?

Omdat bureaucratie aan de ene zijde en opportuniteit aan de studentenzijde de overhand namen, meent hij. Het liefhebben van de wetenschap is verloren gegaan. De dorst naar kennis sterft.

-Een trend van nu is de vergrijzing met zijn gevolgen als alzheimer en geheugenverlies. Maar de wetenschap zal dat oplossen, het begin is er duidelijk.

Een tweede trend is dat de arbeidsethos uit Europa verdwijnt. Iedereen vindt het genoeg en waren vechten om MEER? De prikkels zijn weg.

-De VS zien Europa als een toeristisch lolletje zegt hij. Voor Europa is het sluitingstijd. Harvard heeft een begroting hoger dan die van ALLE Europese universiteiten SAMEN! Europa is voorbij...

-De haat wint aan plek in Europa zie de Balkan. Ook het racisme is vol terug.

- Miljoenen immigranten willen nog komen, zeker als er nog een hongersnood van omvang komt. De rijken bouwen hekken om ze tegen te houden in Europa en Californië.
 -Het westen moet zijn identiteit beschermen, maar door OPEN TE STAAN. Door gasten te zijn, want alle mensen zijn gasten op de wereld. De wereld wordt EEN GROTE DIASPORA een grote BOUILLABASSE.
 We moeten ons oude idealisme trachten te behouden en niet terugvallen in xenofobie.
 -Hij is mordicus tegen de islam, die nooit iets goeds voortbracht zegt hij. Maar Intellectuelen moeten zich overal keren TEGEN alle fundamentalisme en open staan voor invloeden. Ook moeten we oppassen met de nieuwe hocus pocus, de valse religie.
 Voila, een greep uit de gedachten van een oude erudiet, die niet zelden verbaasde door originaliteit. Think about it...

Nu even Coimbatore Prahalad uit India die de wereld overal toespreekt voor 100.000 \$ per lezing (!). Dat maakt nieuwsgierig.

-De derde wereld is helemaal NIET zielig, stop met deze gedachte. Ze zit vol economische kansen en creativiteit. Dus werk samen met China en India om niet achterop te raken.

Vijf miljard mensen op de wereld moeten rond komen met 800 \$ per jaar. Maar ze zijn toch een markt van nu 40 miljard \$. Merkwaaardig genoeg richten de rijken zich vooral op de rijke westerse markt en vergeten het "arme" marktpotentieel.

En hij vertelt over de goedkope en erg goede prothesefabrikatie in India. Die zo goed en goedkoop zijn dat ze hun weg gaan vinden naar Europa en de VS.

Zie ook Tatra dat auto's gaat maken voor 3000 € die het zeker ook gaat maken in Europa.

Dus laat het westen de kennis leveren en de derde wereld de creativiteit en innovatiekracht. Technologie is een de ontwikkeling versnellende factor.

Dus is Palahad de man van DRIE basisrichtlijnen:

1. Wees bereid om WERELWIJD talent en kwaliteit te gebruiken voor snelle ontwikkeling en kostenreductie.,

2. Zie de "onderkant van de wereld als middel/gebied voor groei en verandering
3. Zet de gebruiker meer in als klankbord voor produktontwikkeling.

Dit zal de wereldontwikkeling bespoedigen en daarmee ook de vrede.

Een boodschap van: hoop, en ook van waarschuwing tot verandering..

Deze ziener reist wereldwijd rond, luisteren de juiste mensen naar hem? Of blijft het een dur onderonsje onder interessanten die aan de zijlijn staan? Zoals ik?.

TOLERANT NEDERLAND

Nederland had en heeft, zij het steeds minder, een reputatie van een supertolerant, open land. Maar zij die er nu wonen vragen zich af of dat nog wel terecht is; want de tolerantie-reputatie is iets uit ca 1680. En nu met Fortuyn, Wilders en Verdonk is dat echt wel anders geworden. In de 17^e eeuw was Nederland een cosmopolitisch, multireligieus land en tolerantie was erg nodig om conflicten te voorkomen. We waren van ca 1670 tot 1730 zo'n beetje DE intellectuele werkplaats ter wereld terwijl Louis XIV in Frankrijk nog machtshongerig ronddaasde. En alle vrijdenkers verjoeg naar de Nederlanden (Descartes, was een van hen).. Daarom waren er ook diverse wereldberoemde publicaties die uit Nederland kwamen, veelal geschreven door gevluchten uit andere intolerante landen. De tolerantie was nodig in zo'n klimaat of andersom natuurlijk. Maar het was meer een gedoogbeleid dan principieel zeggen historici. Met veel politieke koehandel, want katholiek en protestant waren elk ca 40% van de populatie. Er was zelfs een radicale verlichting waarvan Spinoza en Pierre Bayle voorbeelden zijn. Hun werk is nog steeds iets wat aanspreekt, maar de meer gematigde stroming had per saldo meer invloed. Het geloof dat je vooral door de REDE tot uniforme waarheden kunt komen, is betrek-

kelijk en mogelijk ook gevaarlijk. Zie de franse revolutie.

Na 1730 gingen de luiken in Holland ook dicht, een periode van verval en geslotenheid begon. Men ergerde zich in toenemende mate aan vrije denkers die de "eigen cultuur" bedreigden. Dat leidde onder meer tot vertrek van Multatulië en Huet die verstikten in de nieuwe burgerlijkheid. De eerste zwierf door Europa, de tweede ging naar ... Parijs. L'Histoire se repète lijkt opnieuw geen loze kreet als je de nieuwe bekrompenheid ziet, de desinteresse in de wereld om ons heen en het racistische toontje waarmee onze cultuurbeschermers spreken. De manier om tot verder verval te komen: sluit de ogen, trek je terug "op honk" en wacht af. Tot de nieuwe wereld je diskwalificeert. Daar zijn we toch mee bezig? Dat kwam in me op bij het lezen van een artikel over de rede van een nieuwe hooggeleerde Prof. Mijnhardt, die ook het Descartes centrum weer leven in blaast. Let op die man.

++++
++++