

LE PROVENÇAL

EDITIE 43-08

MEER DAN 175 LEZERS, IN 8 LANDEN

SPEETJENSML@ ORANGE.FR
HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.INFO

“ ZOLANG JE OVER DE DOOD SPREEKT (of schrijft) , BEN JE NOG NIET GESTORVEN. BLIJF DUS SPREKEN (schrijven) “ (Zij die Rushdie kennen, weten hoe waar dit fraaie gezegde, in zijn nabijheid, is).

“JE KUNT BETER TWEE MAITRESSES IN BORDEAUX HEBBEN DAN ÉÉN WIJNCHATEAU” (Zei een rijke franse zakenman met een prestigieus wijngoed. Zijn maitresses zijn niet bij de redactie bekend.)

“Frankrijk heeft nog steeds geen president. Sarkozy is een langzame of achterlopende Chirac, ook al lijkt het anders. De vraag is of hij nu nog meer op Chirac zal gaan lijken”. (Zei Emmanuel Todd, demograaf en politicus en gaat daarmee wel erg ver).

“”BERTRAND DELANOË HEEFT GEZEGD DAT HIJ NIET DE MACHT OPZOEKT. DAT KOMT DAN GOED UIT WANT, IK DOE DAT WEL”. (Zei Sego, en dit was een echt moment van waarheid!)

“De Israëliische bevolking bestaat uit ongeveer 7 miljoen mensen. Maar als het op bestrijden van terreur aankomt bent u met 307 miljoen man sterk, omdat de VS met u zijn”. (Zei Bush in Israël en daar zijn die 7 miljoen echt blij mee...)

INHOUD

REDACTIONEEL

.VOORAF
.DIXIT-VERBATIM
.INGEZONDEN.

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

.L'EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE
.DE FRANSE CONSUMPTIE
.DE 200 VAN LIECHTENSTEIN
.FRANSE STRAATNAMEN
.SERVICE À LA PERSONNE
.LIBERAAL ONDER PS-ERS
.DE OVERDRACHT vd MACHT
.DE FRET VAN DE SNCF
.DE DEUTSCHE BAHN KOMT ER AAN!
.ECHEC PENSIOENBELEID “ouderen”
.KRACHTVOETBAL OVER ARBEIDSTIJD
.RACHIDA DATI MINDER POPIE
.FRANKRIJK EN DE WERELD
.AI, HET CHINESE TOERISME SLIPT
.PPDA RIJDT GEEN FERRARI

1

3

3

5

6

7

7

9

11

.DE RAFALE VOOR DE ARABIEREN
.PARISOT IS TRÈS MECHANTE
.SUEZ BAZIG OVER GDF?
.DE R&D VAN FRANKRIJK
.BEZUINIGINGEN IN HET LEGER
.HET SCHANDAAL VAN DE OMSCHOLING

-DOE IETS MET UW LEVEN

FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK

-Politiek/maatschappij
-Affaires

NOS MOTS ACTUELS

NOS BONHEURS FRANÇAIS

PAROLES DE PRÉSIDENTS

.ALLEDAAGS UIT DE MIDI EN...

ERVARING MET MUZIEK (van Nicole)
DE STILTE NA DE STORM

LE JOURNAL MORMOIRONAIS.

BEETJE (DORPS)POLITIEK NIEUWS
STILTE NA DE STORM

13

13

15

15

15

16

18

TRENDS/TECHNOLOGIE. 53

.DAGLICHT ZONDER ZONNESTRALEN(Architect.)
.UW REUKVERMOGEN IN KAART GEBRACHT
.LOOD MAAKT MISDADIG
.EEN LOPENDE ROBOT
.EEN ZOEKWAGEN
.AUTOWEG CLEANING
.TENNISGADGETS
.RED BULL MAG EINDELIJK
.DE APEN VAN GIBRALTAR
.THUIS ETEN MAAR NIET KOKEN
.ONZE HERSENREGIO'S
.MACDO RUKT OP

TOPICS-CAPITA SELECTA 54

-CHINA AKTUEEL (van onze Chna-correspondent) 54
-MENSENRECHTEN EN REAALPOLITIEK 56

CO-2 (HYSTERIE ?) 57

-OBAMA WIL WEER STEENKOOL
-KOEIEN EN AARDOPWARMING

MIGRATIE 58

-IMMIGRATIE OP ZIJN ITALIAANS
-IMMIGRATIE OP ZIJN SPAANS
-IMMIGRATIE OP ZIJN ZUID-AMERIKAANS

GEFILOSOFIEER 59

-ZIJN WIJ NU GEDETERMINEERD?
-NA DE VERSCHILLEN: ASYMPTOTISCH NAAR NUL

DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL 3

Bladen/Kranten

Frans

Le Point (incl. deel Businessweek); L'Express ; Challenge ;
L'Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchaîné; et plus.

Duits

Der Tag; Der Spiegel (af en toe)

Engels

(deel) Businessweek;
Sunday Times (af en toe)

Nederlands

Volkscrant; NRC (toegezonden selecties)
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)

TV/Radio/Internet

Frans

France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4

Duits

N24;N-TV; DW;en vele anderen

Engels

CNN; SKY;BBC-World
Pentagon nieuwsbron (indirect)

OVERIGE

China-correspondent lezer H.N.
Al Jazeera (engels)
Euronews (engels/Duits)

Arte (Duits/Frans)

Weblog Amadinedjad

Le village de Mormoiron habitants, ruines, bibliotheque,
Hangar de Lamy, etc)

La Provence (soleil, l'azur, ses produits, etc.)

++++
++++

REDACTIONEEL.

*VOORAF

Ik dank u voor uw reacties, die me bemoedigen en voor uw bijdragen over China (Topic) en “ la vie comme ele est” (Alledaags uit de Midi en..). Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Na de uitspraken, mopjes, uw zeer gewaardeerde reacties en wat “speciaal amusement à Le Provençal” gaan we, als steeds, via Alledaags, het Journal en wat dichtwerkjes naar de zwaardere zaken.

De EXCEPTION FRANCAISE geeft kaleidoscopisch aan dat ook dit land zijn frauderende rijken moet jagen, de macht in de gemeenten nogal opmerkelijk overdroeg hier en daar, zijn treinvrachtbedrijf niet op stoom krijgt (tot vreugde van de Europese concurrentie) en dat zijn weg tracht te vinden in goed tripartite/bilaterale overleg (vakbond /werkgevers /overheid). Een land dat hervormt met tegenzin, maar nu toch verandert in zijn publieke omroep, pensioenstelsel, leger, omscholingssysteem, etc.) en waar de politici het ook moeilijk hebben met een evenwicht tussen goed beleid en populariteit. Waar nu ook nog een crisis blijkt in het economisch zeer belangrijke toerisme. Kortom een natie in depressie en chaos, zonder vechtlust, maar die wel beseft dat het snel heel anders moet. ALLEDAAGS, JOURNAL en COIN des POÈTES trachten u wat te bieden uit

de meer persoonlijke ervaringen met het dagelijks leven hier (en ook elders zie de gastschrijfster).

GLOBETROTTERS en FILOSOFEN, onderdeel ALGEMEEN, spiegelt s'werelds gang in de breedte. De FED versus de ECB, de controversiële vliegtuigdeal EADS-Pentagon, de octrooiestrijd en haar nieuwste wapens en de zorgelijke waarschuwingen van geofysici. Verder ontwortelende wereldinstituten die greep verliezen en de worsteling om de zorg voor de "eminences grises" betaalbaar te houden. De de booming wapenindustrie, de gigasalarissen (naast de toenemende armoede) en de niet te temmen belastingontduiking zijn tekenen des tijds. Internet en haar technologische gear groeien ook naar verstopping en de PC "goes mini/low-cost".

In OLIE etc. gaat het over de totaal ontketende olieprijs, de derde, echte, oliecrisis, de olie-arabieren die begrip tonen en de massaal waarneembare pogingen om oplossingen te vinden. En nu al blijkt dat de paniek over de energieschaarste wordt gevolgd door grote onrust over komende waterschaarste.

In RELIGIES komt de communicatiecrisis onder de moslim-expats aan de orde (nu in Frankrijk), de islam die een diepe verandering niet veel langer kan ontlopen en de opkomende kerkgang in het land van Medvedev.

AFRIKA is nu vooral huilen om en met Zimbabwe, de gekke Mugabe maar verhaalt ook over de afrikaanse vrijmetselaars. De coupures van elektriciteit en de miljoenen mobieltjes gaan hier samen met het volledig

ontbreken van bescherming voor die prachtige dieren daar.

In West-Europa vindt u de Brusselse wanhoop na Ierland's nee en de moedige start van Sarkozy tegen de vliegende EU-storm in. De krakende economie van GB en de dans om de EU-zetels ontbreekt ook niet.

Oost-Europa vertelt over de economische storm bij de Balten, de snel lerende Roemenen, kalmerend Servië, de wrijvingen Moskou en zijn recalcitrante ex-vazallen en meldt auto-minnende Russen.

OOST-AZIË is nu vooral China dat met grote schrik de negatieve kant van internationale aandacht ervaart. Het groeiende onbegrip China-rest of the World komt aan de orde, de ontevreden boeren, ruziënde burger-vaders Parijs-Peking, cultureel vermalen Tibet en het vervuilde China, dat zelfs sporters afschrikt.

ZUID-AZIË waarschuwt voor de sterker wordende Taliban en de angstaanjagende rebellen in India. Giftige drank, dalende benzinesubsidies en een opkomende wijnbouw, tonen enkele wervelingen in dit machtige land.

NOORD-AMERIKA, met name de VS, trekt de aandacht met de vraag wie de vice gaat worden en zoekt ook naar de te (her)vinden Amerikaanse ziel. Ook naar de herrie tussen banken en hun klanten gaat de aandacht uit, in the midst of the subprimecrisis. Helaas zijn de PENTAGONFILES "op", omdat mijn toegang daartoe stopte. Maar de Debkafiles kwamen en blijven.

Onder LATIJNS-AMERIKA staat een historische politieke/sociale/economische schets van Zuid-Amerika die positief concludeert. De nu poeslieve en

geschrokken Chavez en een dolende FARC kunnen ook niet ontbreken.

MAGRHEB/MO vertelt over de boeiende , soms ook controversiële ontwikkelingsgang van dit kleine land en over de glorie van de nieuwe haven Tanger Med. Frankrijk volgt u op zijn herstelreis naar Israël, dat de Gaulle ooit wat op afstand zette, en ook in zijn rol als vredesapostel in de brandhaard Libanon/Syrië/Iran /Israël. De Afghaanse opbouw wil maar niet vloten en Karzaï herriet nu met buur Pakistan. Ook de groeiende onrust in Iran krijgt aandacht alsmede de eeuwige sjietenherrie.

TECHNOLOGIE/TRENDS waarschuwt voor lood (maakt misdadig), lopende robots, zich vermeerderende apen op Gibraltar en oprukkende Macdo's in Frankrijk. Ook uw reuk en uw hersenregio's krijgen aandacht naast auroroute-cleaning en nieuw speurgereedschap van de politie.

TOPICS Algemeen heeft voor u een storie van een ervaringsdeskundige over China, waar hij weer eens was en vraagt u na te denken over mensenrechten versus reaalpolitiek.

CO2 toont u een steenkolen-minded zijnde Obama en toont aan dat vooral koeien de aarde opwarmen.

MIGRATIE beschrijft hoe Spanje en Italië hiermee (nu) willen omgaan. En waarschuwt naar aanleiding van het protest uit Zuid-Amerika tegen de nieuwe wetten.

GEFILOSOFIEER toetst onze mate van determinatie en mijmert wat over de (grote) verschillen tussen mensen en wat daarvan uiteindelijk wordt.

Dit alles werd in de afgelopen maand voor u verzameld en hopelijk tot uw genoegen. Veel leesplezier,

LEON.

***DIXIT---VERBATIM**

“De grootgrutters hebben gouden ballen. In de Vaucluse krijgen de boeren 50 cent voor een kilo kersen die later in de winkel 8 euro kosten. Dat is niet “le temps de cerises”, nee, dat lijkt me meer op het steeltje van een kers”. (Zei LCR-bobo Besancenot in het zondagshowprogramma van Drucker en hij had daar een punt!).

“Ik ken ze wel, zij die vuurtjes doen opblaaien om ze dan later weer beter te kunnen blussen” (Zei Sarkozy en hij doelde op zijn eigen partij de UMP).

“We maken wetten over van alles: over vetzucht, honden, straks zelfs over katten. Op een bepaald moment weet je zelfs niet meer op welke wet je staat te stemmen”. (Zei een UMP-er uit Parijs)

“Wij houden er niet zo van dat men al “nee” zegt, voor we zelfs maar één keer over een probleem gesproken hebben” (Zei premier Fillon toen Frankrijk zich hardop afvroeg of er geen verlaging van de BTW op brandstoffen moest komen, richting Brussel, dat meteen “njet” riep).

“ Er bestaat geen twijfel over dat China snel de grootste automarkt ter wereld zal zijn. De enige vraag is of dat al in 2011 of pas in 2015 zal zijn” (Zei Goshn, baas van Renault-Nissan)

“De kassen van de EU moet weer wat gevuld worden. De Ieren en de Fransen weten wel wat ze te betalen hebben” (Zei Daniel Cohn-Bendit van het EU-parlement en doelde op de enorme landbouwsubsidies voor deze landen uit Brussel...).

"In Engeland moet je er nu echt bij zijn op nucleair gebied" (Zei de bazin van Areva die al die oude centrales daar ziet en het ontbreken van "angst" voor kernenergie)

"Een vakantie in Teheran staat niet hoog op mijn lijstje. Ik kan kiezen uit me verbergen onder een bed of niet erheen gaan. Dus ga ik maar niet, ik ben geen martelaarstype". (Zei Salman Rushdie recent)

++++
++++

*INGEZONDEN

EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

Eerst eentje van Ierse komaf:

DE INBREKERS

Ze waren in het grote gebouw gekomen, nadat ze het alarmsysteem uitschakelden, en vonden binnen honderden kleine safe's. Ze forceerden de eerste en vonden een klein potje met vanillevla... Op de veiligheidstapes vond men later een stem die ze: "Wel dan hebben we in elk geval straks wat te eten". En het volgende safe-je werd gekraakt, Ook weer een potje met dezelfde vla. En jawel, in alle safe's zat hetzelfde. Niks geld, niks juwelen niks goud, alleen potjes met vanillevla. Ze vertrokken ontgoocheld maar wel met volle magen. En ze lazen toen in het ochtendblad: "Ierlands grootste spermabank vannacht beroofd".

Nog eentje met zijn roots in de Caraïbische:

DOE MET ME WAT JE WILT!

Een man komt thuis van zijn werk en wordt begroet door zijn vrouw gekleed in zeer sexy, rood gekleurde, lingerie. Ze zegt met omfloerste stem: "Lief, bindt me vast en doe met me wat je maar wilt"...

Dus hij pakt het touw, bindt haar vast en gaat naar de golfbaan.

Uit Engeland zijn deze :

LEVENSWENSEN

Toen ik 14 was wilde ik een vriendinnetje. Toen ik 16 was had ik een vriendinnetje, maar ze was zonder enige passie. Ik besloot dus naar eentje te zoeken met passie en levenslust.

Toen vond ik een zeer gepassioneerd meisje, maar ze was chaotisch. Alles was paniek en drama en ze huilde vaak en wilde zelfmoord plegen. Dus besloot ik er een te zoeken met evenwicht.

Op mijn 25 vond ik een zeer gebalanceerd meisje, maar ze ging erg vervelen. Het leven was te duf. Dus besloot ik te zoeken naar een meer opwindend type.

Die vond ik met 28, maar ik kon haar niet bijhouden. Ze ging van hot naar haar, veranderde constant, deed gekke dingen en maakte me even vaak bedroefd als happy. Dus dacht ik: ik zoek er een met een duidelijke ambitie.

Die vond ik op mijn 31^e; een slimme, ambitieuze vrouw, die ik trouwde.

En ze was echt ambitieus: ze scheidde van me en pikte alles in wat ik had.

En, nu zoek ik enkel nog een vrouw met grote borsten.

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 42-08:

Lezers en vrienden I. en R. schrijven uit het Nederlandse westen,

Bonjour Leon,

In elk geval hebben we weer een forse hoeveelheid interessant nieuws en andere wetenswaardigheden ontvangen. Het is verbazingwekkend dat je het kunt opbrengen om iedere maand zo'n journal te produceren. Je moet wel hele dagen bezig zijn met nieuws vergaren. En wij kunnen lui achterover zitten en het tot ons nemen.

Hartelijke groet, I. en R.

Beste I. en R.

Ach ik verbaas me zelf altijd over die 50 pagina's. Ik las altijd al erg veel over de woelige wereld, uren per dag. En nu besteed ik ook sinds bijna 5 jaar, ook enkele uren per dag aan het schrijven. Vroeger werd ik voor schrijven betaald, nu krijg ik er niets voor, en dat is veel leuker. Ik bedoel ook niet veel meer dan de wereldbewegingen, zoals ik ze tegenkom, door te geven en, natuurlijk, ook om reacties te krijgen. Het houdt me van de straat, zegt mijn eega. Dank en tot gauw, Leon.

Van lezer H.N., die groot China-liefhebber is en bijgevolg ook ervaringsdeskundige (want hij komt er vaak, ook nog zeer recent) kreeg ik het volgende:

*Hoi Leon,
Met veel plezier lees ik Le Provençal.
H.*

(En dan is hij, H., al meteen in zijn tekst over China, die ik met genoegen heb geplaatst onder TOPICS, als eerste stukje).

Dank je zeer beste H., voor je vriendelijke reactie en voor je prachtige stukje. Ik benoem je bij deze voor het leven tot de razende reporter over chinese aangelegenheden. Ik schrijf al jaren veel over China, van wat ik uit de westerse pers pluk. Jij zou me kunnen beschermen tegen "eenzijdigheid" en ook mijn schrijfsels kunnen becommentariëren dan wel aanvullen. Daar moeten we eens over praten. Leon.

En H. schreef tot mijn genoegen meteen terug:

*Tja ik wil best zo eens per maand iets over China proberen te schrijven en aanvullingen geven op jouw stukjes. Ga gerust je gang in het bewerken van mijn stukje.
Mijn plan was om 11 okt. Weer naar China te gaan, maar er wordt gefluisterd dat de visaregels pas per 17 okt. Worden ver-*

soepeld (1 maand na afloop van de paralympics).

Groet H.

Beste H.

Heel goed, gaan we doen! Maar als jij een stukje produceert zal ik dat enkel "eventueel technisch bewerken" maar natuurlijk niet inhoudelijk. En als jij merkwaardige zaken in mijn stukjes aan treft, dan wil ik dat net graag horen. Daarom gaat het vaak nou net. OK?

Dank en let's go,
Leon

++++
++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

L' EXCEPTION FRANCAISE

L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.

DE FRANSE CONSUMPTIE

In dit land consumeert men voor 1047 miljard €, zo'n 2,5% meer in volume dan in 2007.

De uitgaven voor eten stegen met 1,3%, die voor energie daalden met 1,3% en voor financiële diensten daalden ze met 0,7%.

Deze cijfers tonen iets heel anders aan dan de fransen beweren... En dat is vaak zo, ook in andere landen. Meten is weten, en wat babbelen dat is heel wat anders.

Dat las ik in Le Point van juni en nu de tekst uit Challenges enkele weken later. De titel: 60 miljoen consumenten en er direct onder: De consumptie trekt de groei niet meer door de uitholling van de koopkracht...

De tijden veranderen snel en de journalisten werken vaak aan hun stukjes veel eerder dan de publicatiedatum. En bij een snelle verandering ga je dan gewoon nat. Daarbij komt dat sommige indicatoren zelf achter dreigen te lopen.

Challenges signaleert dat de groei van 2% jaarlijks van de gezinsconsumptie in 2008

teruggaat naar 1% hoogstens. Winkelprijzen gingen met 5% omhoog, brandstofprijzen met 50%... en salarissen etc. stegen nauwelijks. Drie kengetallen extra: Sportwinkels -3% omzet, supermarkten -6% en Doe Het Zelfers -6%. Kredietverlening is 20% gezakt, dus op de pof is ook op. De bouw stagneert, en de platte schermen verkopen ook al slechter en textiel daalde met zelfs 25%. De hyperconsumptie vaak op krediet, is er (even) niet meer, lijkt het. Komt er nu een ommekeer, krijgen we een trendbreuk? De analisten rollen over elkaar heen de komende tijd en onder hen zijn ook optimisten en pessimisten. En doodgravers maar die publiceren zelden.

DE 200 VAN LIECHTENSTEIN

Er wordt nijver onderzoek gedaan naar de 200 namen die een bankemployé verkocht aan de franse fiscus. Het betreft een zestigtal families die graag iets verborgen voor de franse impots. De beloofde extra-info uit Duitsland laat nog op zich wachten. Nu is het wachten op de namen uit Andorra en Monaco en Etc. Nog jaren te gaan dus.

FRANSE STRAATNAMEN

Engelsen zijn vreemde mensen: zij geven aan hun straten en pleinen namen van verloren oorlogen. Maar de FN-er Megret veranderde als burgervader van Vitrolles de naam van de Avenue Francois Mitterand in Avenue de Marseille..In een noord-frans dorp wordt Petain nog vaker in straatnamen gevonden, de held van WO I en er is nog veel meer fraais te beleven. Dus kwam er hierover een boek.

Straatnamen kwamen al voor bij de Romeinen, verdwenen in de late middeleeuwen en kwamen weer terug in 13^E eeuw. Let wel: in die tijd waren de meeste mensen analfabeten. Veel pleinen en straten heetten naar bloemen, bomen en planten. In de 17^e eeuw worden deze namen politieke items en zeker in 1792 krijgt de revolutie de overhand. Koningsnamen verdwijnen en er wordt revolutiedictionaire ingezet. Ook de kerkelijke namen moeten weg: Rue de la Cathedrale wordt de Rue Tricolore.. Dan

komt Napoleon zich er mee bemoeien, en hij doet dat ook zeer politiek. In de Vichytijd worden nogal wat namen van socialistische huize weggehaald en omgezet in neutrale benamingen. Menige Rue Gambetta sneuvelt. Uiteindelijk lijkt in Frankrijk de republikeinse idee te hebben gewonnen op dit punt op een enkele koning of recentere politicus na. Een klein statistiekje op straatnamengebied toont, in volorde van "frekwenties":

De Gaulle, Pasteur, Hugo, Jaurès, Gambetta, Ferry, Lamartine, Clemenceau, Zola, Voltaire, Briand.... En rond plaats 20 staan: Blum, Mendes-France, Mitterand en Thiers.

U ziet het de actuelere politiek is toch de winnaar, wat aantoonde dat Frankrijk erg bewust politiek kiest in zijn straatnamenbeleid. Hoe zal het verdergaan? Op zijn amerikaans 42-street en zo, minder politiek en meer beroemdheden uit de artistieke wereld en de kunst? Of zal de natuur weer de overhand krijgen? De tijd zal ons de namen leren. Wij hebben onze straatnaam maar zelf bedacht omdat de gemeente het ook niet wist. Wij wonen in het gebiedje Les Derots, de D14 voor onze deur heet op oude kaarten de Route de Methamis en wij maakten er maar Route de Bedoin van nu. En mogelijk heet ie later Rue des Hollandais als er na ons weer landgenoten zouden komen op Le Brillhas. Straatnamen schrijven hoe dan ook, altijd geschiedenis.

SERVICE À LA PERSONNE

Er zouden in drie jaar 500.000 banen in deze dienstverlening komen, schalde Borloo. Maar de balans is tot nu toe een kleine 100.000. Het enthousiasme was groot de werkelijke respons mager. Sommigen denken dat het concept, in 2006, wat vroeg kwam en zien nog veel toeloop in de komende jaren. Immers, de vergrijzing zal ook hier toeslaan. Maar of deze jobs zo sexy zijn voor jongeren mag worden betwijfeld. Borloo de ideeënman, vervolgt intussen zijn weg als Minister van Milieu-zaken..

LIBERAAL ONDER PS-ERS

Liberaal is een vloek in PS-kringen, maar omdat het echt niet zo door kan gaan, is de actie om dit woord te "ontdemoniseren" ingezet vanuit de twee olifanten van de huidige PS. Sego en Delanoë zijn in een woordenstrijd gewikkeld die geen zinnig mens meer snapt. Het is zo iets als:

Wie kan het woord liberaal het fraaiste verpakken in oud –rood pakpapier? Immers liberaal is synoniem voor "delocalisatie" en ook zo brits cq amerikaans dus.

Delanoë riep: Ik ben liberaal EN socialist. Niet dom dus! Sego brulde toen: Het politieke liberalisme is onverbreekelijk verbonden met de sociaal-democratie. Twee knallen.

Het is duidelijk, het woord liberaal moet weer in de PS-dictionaire en moet ont-scherpt worden. We gaan hun even helpen:

-Waar geen wet is, is ook geen vrijheid (John Locke, 1650)

-De bewoner van een land zet zich in voor alle belangen van zijn land , zoals hij dat ook doet voor zijn eigenbelang (Alexis de Tocqueville, 1830).

-Het geldt algemeen dat daar waar handel is ook beschaving heerst en omgekeerd. (Montesquieu 1725).

En nu eentje van mij:

Waar linksen over liberalisme discussiëren zal de linkse politiek snel naar het midden gaan opschuiven. Blair, Schröder revisited dus

DE OVERDACHT VAN DE MACHT

Na de verkiezingen komen in al die gemeenten, waar het "omsloeg, nieuwe equipes, nieuwe burgervaders. Dus moet in het burgerbelang de "macht" worden overgegeven, en dat betekent minder prozaïsch gezegd: draag je dossier over, je afspraken/verplichtingen en geef ook praktische info. En... wens je opvolgers succes in het belang van de democratie. Tja zo gaat dat echter vaak niet. In een serieus blad kwam het volgende in de kolommen over enkele incidenten in dit vlak.

In Thionville, uiterst noordelijk, reden de nacht voor de overdracht vele vrachtauto's van de mairie met vuilniszakken en dozen

vol dossiers. En die gingen niet naar het vuilstort!

Op en andere plek trof men een zeer vuile mairie aan, etensresten en 1200 lege champagneflessen overal, een bevuilde vergadertafel, rekken lagen naast de muur, papieren overal...De champagne was uit troostmotieven opgedronken en genomen uit de voorraad van de mairie... Een glaasje troost voor de vertrekkende dus...

Op het 15^e arrondissement van Parijs waren de secretaresses allemaal op speciaal verlof gestuurd om de computers te "schonen" en hier en daar in de war te duwen.. Er is nu geen budget meer vindbaar en ook geen stand van zaken. De nieuwe ploeg bestiert in het donker...

In Nice was het ook raak. De directeur van de gemeentedienst had zichzelf een recuperatieverlof van 6 maanden toebedeeld en tijdens die periode mag je hem niet vervangen... Dus liepen tientallen dossiers in de soep...

In Montreuil waren alle sloten gewisseld van de buro's en later kreeg men een grote hoop sleutels zonder identificatie van het hele gemeentehuis. En men vond vreemde dossiers, terreinaankopen door vrienden van de oud-burgervader, pre-empties van grond etc. bij de vijanden van deze maire en ook rare bouwvergunningen.

Een bloemlezing van de machtsoverdracht bij gemeenten. Oftewel het laatste machts-misbruik van de aftredende gemeenteraadsleden. Democratische gezindheid is een schaars goed, blijkt er opnieuw. Zou dit nou een tikkie frans zijn of.... Want hieruit spreekt grote, onbekoelde passie in de politiek... toch? Nou ik heb ook wel eens iets gehoord wat hierop leek, bij een overdracht van een bestuursportefeuille in een nederlands dorp. Ook niet best, maar mogelijk was de vertrekkende partij een telg uit en huegenotengeslacht...

DE "FRET" VAN DE SNCF

Het blijft een ramp, die vrachtsector. Slokte miljarden op bij de SNCF en wil maar niet van start komen. De nieuwe baas Pepy krijgt grijze haren van de starre houding van de vakbonden. De laatste kans, met 800

miljoen in 2004, lijkt te gaan stranden. Hij dreigt nu met het er uit trekken van de stekker. Tot grote vreugde van de concurrenten die al 8 % van de markt inpikten. Het wil maar niet lukken in dit oude huis. De tijd dringt!

DE DEUTSCHE BAHN KOMT ER AAN

Deze club is DE Europese vrachtvervoerder met 32 miljard omzet, 2,4 miljard resultaat en 235000 werknemers. Ook nog 5 miljoen passagiers per dag 4800 goederentreinen 313 miljoen ton vracht en 34000 km spoorlijn in exploitatie.

En deze club komt de fransen nu beconcurreren en geeft les over hoe het WEL moet!

Hun recept is: een gezonde bedrijfsvoering, beetje voor beetje privatiseren, investeren in vrachtvervoer, aan al de grenzen aanwezig zijn, en vooral ook oostwaarts trekken.

Ze kochten Schenker een groot bedrijf in de logistiek en investeerden daar enorm in. Railion de vrachttak opereert in Dene-marken, Italië, Nederland, Zwitserland, kocht EWS in GB en Transfesa in Spanje. En BLS Cargo in Zwitserland.

En Rusland en China sloten een overeenkomst om een treinverbinding te maken over het westen; daar is de DB nu numero EEN voor. Hamburg-Peking met containers loopt al, afstand van 10.000 km, concurrerend met watertransport. Want het gaat stevig SNELLER. Dat alles tegenover de SNCF Fret plaatsend: zie je een verloren wedstrijd die eigenlijk nooit begon. Maar nu dus wel: als de restricties zijn opgeheven op het franse spoor komt de DB er dus fors aan.

ECHEC PENSIOENBELEID "ouderen".

De ouderen moeten LANGER blijven, dat is een essentieel element in het nieuwe franse pensioenbeleid... Dat ga dus niet echt goed: sinds 2002 is het participatiepercentage (ouderen die werken in de groep 55-59) gedaald met 2,3%. En slechts een op de 17 gerekruteerde managers is > 50 jaren. En maar 6% der gepensioneerden betaalt premie voor een volledig pensioen, dus werkt ook lang genoeg hiervoor.

Gemiddeld is het participatie-% over alle sectoren heen 8,8% bij de 55-59 jarigen.

In sectoren als energie, landbouw, auto-industrie, transport, dienstverlening aan bedrijven ligt het zo van 6,4 tot 7,4%. In kennisintensievere sectoren is er nu en serieuzere manier gekozen om ZE langer te houden bijvoorbeeld bij Areva en Michelin. Het pensioenbeleid dat de overheid zou willen lijkt nog een grote utopie. Er zitten te weinig incentives in, kijk dus eens naar Zweden en Nederland. Blijf je langer, dan krijg je meer en ... omgekeerd..

Sarko moet nog wat meer bling-bling en ping-ping denken en idem zijn ministers.

KRACHTVOETBAL OVER ARBEIDSTIJD

De 35 uur, is nadat het eerst een heilige koe was, nu wel dood vee geworden. Minster Bertrand kreeg de CGT en de CFDT mee in een manoeuvre om wel een wettelijke regel 35 uur te "laten" bestaan, maar verder per onderneming de arbeidstijd te laten vaststellen in onderling overleg. Dan zou de vakbondskant daar in mogen meespreken als ze minstens 30% van het personeel vertegenwoordigen. Nu heeft Bertrand in zijn uitwerking enkele grote stappen genomen die de beide geïnvolveerde vakbonden aardig voor aap zetten. Want hij stelt voor dat alles buiten de arbeidsinspectie om zou kunnen worden geregeld... De hele kwestie is nogal link, omdat het de verandering in de houding van DE grote bonden op de proef stelt. Sarko wordt nu gewaarschuwd om hiermee niet de hele opgebouwde goodwill op het spel te zetten. Ai.

RACHIDA DATI MINDER POPIE

Ze is flamboyant, zeer mooi, bling-bling tutoyeert iedere hotemetoot en is, keihard en wispelturig. En dat is een wat ongewoon portretje van een minister van Justitie in Frankrijk. Maar haar populariteit daalt met die van Sarko, haar idool. Rachida wordt maar door 1/3 van de fransen GOED bevonden. Ze zegt: Och om minister te zijn moet je hier en nu wel lef hebben. En ze is helemaal niet blij als ze in de pers weer een douw krijgt. Want ze heeft het nogal rozige

justitie-apparaat stevig geschokt intussen. Het sluiten van rechtbanken etc. maakt nooit populair en haar drastische stijl maakt dat nog erger.

Ze is gescheiden, een vrije vrouw, vriendin van Sarko's ex, minder bevriend met Carla en wat minder hoog in de pikorde bij Sarko tegenwoordig.

Ze gaat gekleed als een prinses, maar dat komt omdat de haute couturiers kleding lenen aan deze hoge dames. En ze kunnen het ook nog voor 30% minder kopen. Rachida heeft wel wat herrie gehad met grote modehuizen omdat ze "vergat" de geleende spullen terug te brengen. Na een flinke aanvaring is dat nu wel geregeld.

Haar leefregel nu is: Ik laat me nu door niemand de pret aan mijn job afpakken en mijn leven bederven. En dat is dat!

FRANKRIJK EN DE WERELD

Iemand kreeg van de regering opdracht te onderzoeken waarom Frankrijk zijn expertise nauwelijks gesloten krijgt aan regeringen van andere landen en grote internationale politieke organisaties en andere, minder slimme landen, wel. De onderzoeker sprak 300 personen over de hele wereld, bezocht 20 landen en schreef 400 pagina's. Het rapport is ronduit schokkend: franse diplomaten en experts zie je nergens meer bij belangrijke happenings, er is een generale desinteresse voor vele internationale zaken, etc.

De auteur heeft nu zelf veel moeite zijn schrijfsel aangeboden te krijgen, want opdrachtgever de Villepin, is er niet meer.

Uiteraard hebben velen op het Elysée en Matignon het al lang gelezen. Maar nu wij nog...

AI, HET CHINEES TOERISME SLIPT

Een chinese toerist spendeert in Frankrijk gemiddeld meer dan een Amerikaan (80 €), een japanner (132 €). Daarbij zijn de chinezen in aantal tweede op de lijst na de Amerikanen. Nu kwamen er in 2007 zo'n 700.000 chinezen op bezoek en men schat in 2020 zo'n 2 miljoen te zien.

De ongelukkige manoeuvres van Delanoë, burgervader van Parijs, zullen deze pret het

komende seizoen fors bederven. Zeker als hij ook nog de Dalai Lama tot ereburger maakt in de zomermaanden...

PPDA RIJDT GEEN FERRARI

PPDA (Patrick Poivre d'Arvor, topjournalist van TF1), vliegt er op 11 juli uit want de zender keldert enorm. Nieuwe TF1 baas, vriend van Sarko of course, zet hem voor de deur, deze mijnheer, die Sarko nogal beleedigde. Hij moest het in de krant lezen en voelt zich zwaar aangeschoten. Hij is een corifee, al vind ik hem een erg matig politiek journalist en veel te beleefd voor die harde jongens. Iedereen zag het aankomen dat hij zijn salaris met zes nullen zou gaan verliezen.. En het gebeurde tot zijn enorme furie, zeker ook omdat de schone Ferrari, niet echt ZIJN vriendin, de opvolging gaat doen. Hij onderhandelt over de oprotpremie want de aangeboden andere baan wil hij echt niet; het gaat hier om 2 à 3 miljoen. Overigens ruimt Sarko overal in de publieke omroep, die nogal links en conservatief oogt, zijn tegenstanders genadeloos op. Wat een artikel deed verschijnen met de titel: Controleert Sarko de media?

Ik zou zeggen, nog niet. Maar het gaat wel niet lang meer duren. Sarko is net als Blair een moderne politicus die weet dat wat je doet niet zo belangrijk is, maar vooral wat je overbrengt aan het publiek. Via de media... en daarom zit nu Ferrari straks op de TF1 stoel. PPDA kreeg overigens veel steunpost. Hij werd het symbool van de gevallen onder het sarkozijnse zwaard. Er is nu ook in het linkse journaal een grote onrust ontstaan, ook over hun vrijheid etc. natuurlijk.

Sorry, maar ik acht het hoog tijd worden om PPDA, overigens een goede auteur, bij te zetten in het mediamuseum. De tijd van het gezapige journalistiek is voorbij, het gaat nu ook hier keihard worden. Weer een ruptur-traject erbij.

DE RAFALE VOOR DE ARABIËN

Een arabisch emiraat kan natuurlijk geen F16 kopen, daarmee is Frankrijk eigenlijk de enige overblijvende met zijn Mirage en Rafale. In 2012 moeten daar de Mirages

worden vervangen en de Franse Raffale maakt nu een goede kans. Naast de al rondrijdende tanks merk Leclerc.

Helaas liet Marokko de Fransen in de steek en kocht F16's recent; strafje nog voor Frankrijk van de kant van de VS. Nu het weer aangenamer is tussen Washington en Parijs, is er weer wat anders mogelijk. Zeker als de Fransen ook meedoen met een militaire basis in Abu Dhabi aan het militaire commando van de Nato. Wapenhandel is gewoon politiek, het was ook nooit anders

PARISOT IS TRÈS MECHANTE!

Parisot is de patron des patrons, de werkgeversclubvoorzitter dus. Heet hier MEDEF. Ze is niet voor de poes, dat merkte een discipel in de affaire van de zwarte vredeskas van een der onderdelen recent nog. In een recent boek over haar komt nogal wat te voorschijn. Zoals haar gewoonte om alle groten in de bonden direct te bellen op hun mobieltjes en te SMS-en en ze meteen maar bij hun voornamen te noemen. Assez choquant dus. Ze voert een zeer persoonlijk en nogal intensief relatiebeleid. Ook heeft ze de gewoonte de hele tijd voorstellen te lanceren, direct aan de andere kopstukken, om hun reacties snel en ook diep, te peilen. Ook is ze uiterst pragmatisch en flexibel bij het onderhandelen maar ook spijkerhard. Zoals Sarko de man van de presidentële rupture is, is zij de rupture van het oude deftige werkgeversbastion MEDEF. Dat komt dus best even goed uit. Parisot is nog lang geen historie, en zij speelt het spel sterk!

SUEZ BAZIG OVER GDF

De beide gaan nu eindelijk fuseren, twee energiegianten. Het zou een fusie onder gelijken worden, maar dat lijkt wel over te zijn. De SUEZ-man won en de GDF-er werd vice... Mestrallet (ex-Suez) schakelt ook zijn mannen in bij de fusievoorbereiding en de publiciteit daarover. Hij is berucht om zijn roofdiergedrag en vreet na het gevecht ook altijd zijn prooi op.. Cirelle de nieuwe vice, mag wel goed oppassen, maar of hij, de baas van een overheidsbedrijf in een verband met EDF, het gaat houden mag

worden betwijfeld. Het spel is totaal anders geworden.

DE R&D VAN FRANKRIJK

Minister Pecresse, een mooie, zacht uitzijende dame, doet de R&D was in de regering. Ze heeft het knap lastig maar blijft lachen. Zij kijkt nu naar 85 universiteiten en de 225 scholen (Ecoles) en daar moet ook stevig de bezem doorheen. Ze heeft een lijstje van ruim 400 excellentiecentra voor dit land. Daarmee moet Frankrijk weer omhoog kruipen van haar nu 39^e plek op de wereldlijst. Sarko wil er nu twee onder de eerste 20 van de wereld zien! Haar grote tegenstander is natuurlijk de PS, waarop veel geleerden/wetenschappers stemmen. Favoriete punten van kritiek zij: de minister maakt gehakt van de CNRS (overheidsresearchorganisaties.) dus verknipt die in teveel stukjes, en, ze zou geen oog hebben voor het grote belang van fundamenteel onderzoek. Pecresse is een zwoeger en volhouder en doet haar veranderingswerk nogal ... fundamenteel! Het belang van dit alles? Wel, wie geen adequate researchkracht meer heeft, hoort straks tot de ontwikkelingslanden. Ik hou haar (graag) in de gaten voor u..

Nog een goed signaal: Toulouse kreeg een hoge rating in Europa. Het staat nr. twee op de ranglijst van Economische Instituten, na de London School of Economics.

Ze zijn financieel bij hun studies stevig gesteund door het Franse bedrijfsleven voor 33 miljoen, voor hun groep van 120 researchers. De gesubsidieerde research en onderwijs begint nu stevig te lopen om goeie experts aan te trekken en op te leiden en om wetenschappelijk roem te vergaren. TSE (Toulouse School of Economics) deed het iedereen voor: hun rijksbijdrage was ooit 13 miljoen en nu staan ze met het bedrijfsleven, dat zeer geïnteresseerd is, plots op 33 miljoen en, op plek 2 in de Europese hitlijst. Bravo.

BEZUINIGINGEN IN HET LEGER

Men noemt het liever geen bezuiniging maar aanpassing aan de taken van deze tijd. Wel 50.000 man zullen niet worden

vervangen... De landmacht van 144.000 naar 130.000 (-17%), de luchtmacht van 64.000 naar 50.000 (-24%) en de marine van 53.000 naar 44.000 (-11%). Verder nog wat stafbezuinigingen. Tot 2011 zal het budget van 30 miljard worden aangepast met inflatiecorrectie. Ook worden verschillende investeringen verschoven, onder meer het tweede vliegdekschip. De verwarring is groot in het leger en enkele generaals klaagden al in de krant. Tot woede van Sarko en de minister. De inzetbegrenzings zijn ook aangepast, b.v. moet de landmacht in staat zijn 6 maanden lang et 30.000 man op een afstand van 8000 km te opereren. En de luchtmacht moet continu 70 vliegtuigen paraat kunnen houden. Het inlichtingenbudget verdubbelt, waarmee duidelijker wordt hoe de nieuwe tijd wordt gezien.

Ook Frankrijk, net als Nederland en anderen, past zijn leger aan. En omdat een Europese strijdmacht nog steeds niet wil vloten doet Sarko het nu maar zo. Hij hoopt natuurlijk op lange termijn op Europees aanpakken van defensietaken.

Het leger dat vele jaren ongemoeid werd gelaten verliest aan omvang en ook vele gemeenten zullen hun kazernes gaan zien ontvolken. Daartegen werd al luid geprotesteerd op diverse plekken. En Fillon zegde al compensatie toe.

HET SCHANDAAL VAN DE OMSCHOLING

De hoge werkeloosheid wordt ook bestreden met omscholing en heropleiding. Door een scala van ondernemingen geleid door hoogbetaalde managers. Een pot van 24 miljard per jaar gaat er aan op elk jaar. Maar de resultaten zijn aller droevigst; ondanks het (relatief) hoogste budget in Europa. Ook komt het geld terecht bij hen die er het minste profijt van hebben. En de opleidingscentra factureren te hoog en komen er mee weg. Kortom het hele systeem is nogal corrupt en een onderlinge markt geworden waarin effectiviteit zeer laag is, kosten exorbitant en resultaten zeer twijfelachtig. Ene Ferraci heeft het nu aangepakt; hij moet de hele boel gewoon opblazen en opnieuw beginnen. In samen-

werking met de nogal lakse sociale partners met veel boter op hun hoofd. Ten dienste van de werkelozen die er nauwelijks door worden geholpen.

Al vele malen bleek, ook in veel landen, dat zwaar gesubsidieerde takken van sport, van ouderenzorg tot omscholing verzanden in bodemloze putten zonder resultaten. De staat en de partners lukt het niet hun greep te vestigen op dit soort bezigheden. De te politieke aansturing, het handjeklap-gedoe maakt een effectieve en efficiënte werkwijze onmogelijk. Politieke vrede gaat hier boven het belang der slachtoffers. De managers met salarissen van 250.000 € moeten nu oppassen en vele zelfstandige professionals die eraan maken moeten ook de buikriem gaan aanhalen. De commissie rapporteert eind juni en de overheid heeft beloofd fors te gaan ingrijpen, ook in de richting van de sociale partners. Een sociale Augiusstal wordt nu uitgeruimd.

-DOE IETS (aparts) MET UW LEVEN

Nog geen avontuurlijke teksten ontvangen deze keer. Maarten met de tractor is thuis, Andy uit Monieux ook en de Zuid-Afrikanen zitten pas net in hun fietszadel. Dus even geduld. Waarom vertrekt u zelf niet? Met een ezel met een zonnepaneel erop. Voor uw PC, mobieltje etc. natuurlijk. Op naar Koeweit om de Arabieren te tonen wat ons antwoord is op die fikse barretprijs!

.....
.....

FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK

-Politiek/maatschappij

.Hervormingen

Sarko nam initiatief tot een commissie die de staatsorganisatie moet hervormen onder de voorzitter Jack Lang (PS, en met een club van deskundigen uit alle partijen. Daar gaat het er nu warmpjes aan toe! In het linkse PS-kamp zit het intussen goed fout, zij moeten nu eerst onderling wat zaken uitknokken. Sarko wordt nu ongeduldig omdat zijn planning, ook die binnen zijn UMP,

ook dreigt stuk te gaan. Dus chère Jack moet nu wel op gaan schieten.

De arbeidstijdwetgeving

Sarko en zijn minister Bernard liggen overhoop met de twee grote bonden over de technische uitwerking van een accord over de arbeidstijd. Sarko wil het per onderneming aan de partners overlaten, de twee grote bonden ook wel, maar het uitschakelen van de arbeidsinspectie wat Sarko c.s. nu doordrukken, dat valt rauw op het bordje van CGT en CFDT. Nu wordt het echt spannend omdat de door Sarko zo bepleitte overleg tussen sociale partners in het gedrang komt. Hij roept nu al dat , soms, het algemeen belang eist dat de sociale dialoog wordt genegeerd. Dat is een vroege knal in het vakbondsgebouw, maar Sarko is gewoon een harde. Wie wint?

Verward links

De leiderschapsstrijd in de PS maakt rare dingen los. Er is een oude fractie die eigenlijk voorlopig niks in de top zou willen wijzigen. Want het winnen van de parlementsverkiezingen is DE garantie om de gemeenteraadsverkiezingen te VERLIEZEN! Zie de laatste keer. Dus zoeken de oude kanonnen naar een positie waarbij ze zo lang mogelijk hun lokale spelletjes kunnen spelen, maar dan moet je uiteraard je stoel behouden. Dus is soms VERLIEZEN voor je levensduur beter dan winnen.. Tja het is wel knap lastig geworden voor de gemiddelde PS-er er nog iets van te snappen. Maar zelfs die arme olifanten hebben het er maar erg lastig mee. Intussen is het aanzicht van de PS erg in het geding... het volk ziet slechts ego-tripperi.

De FN en de PCF

Het zijn geen vrienden, die twee, maar nu m

-Financiën

De franse positie.

-Affaires

-DE EADS VOORKENNISKWESTIE

Forgeard realiseerde een meerwaarde van 4 miljoen met zijn inzet van voorkennis in

aandelentransacties. Er zijn nog 16 anderen, blijkt nu... de top van Airbus, Eurocopter en andere afdelingen . Hoogste baas Louis Gallois heeft het maar lastig: hij zegt nog iedereen te vertrouwen, tot het tegendeel blijkt. Het lijkt er op dat er veel vacatures in de EADS-top gaan komen.. Het zit daar al langer niet mee, al vliegen die dikke vliegtuigen uitstekend!

MEDEF: UIMM

De oude topper van de UIMM-groep binnen de MEDEF (werkgevers organisatie), waar de geheime kas zo welig tierde, weigert nog steeds te zeggen aan wie "de premies voor arbeidsvrede" zijn betaald van 2000 tot 2007. Hij wijst op het bestaan, vroeger, van de "primes de cabinet", voor ministers die het goed deden. Helaas, die primes zijn in 2001 door Jospin afgeschaft. UIMM ging er gewoon mee door, naturellement. Deze oude baas Gautier-Sauvignac is een echte taaie, van de oude stempel. Maar nu moet hij toch kiezen: praten of brommen.

CLEARSTREAM

Sarko en de Villepin ontmoetten elkaar recent, en in het geniep dus. De klager Sarko (voor: diffamatie) en de verdachte de Villepin. Want het valt niet mee de schuld van de Villepin aan de valse rekeningen op de Clearstreamlijst echt te bewijzen. En wie weet wat er in zo'n politieke intrige nog meer boven water komt... Dus, zegt men, Sarko bood de Villepin een plek op de UMP-lijst voor Brussel aan. Tenslotte zijn ze wel aartsvijanden, maar ook partijgenoten. Of dat allemaal klopt zullen we wel zien, en of de rechters nu gas terugnemen ook. Want of het waar is dat Sarko ook de rechters aanstuurt moet dan ook eindelijk eens wat duidelijker worden. Professionals zijn cool, ook al zouden ze wel bloed willen zien. En, wat nu niet slim is, kan later ook nog wel.

-CHIRAC'S JURIDISCHE ELLENDE

Chirac heeft en hoop aan zijn kop: hij is getuige in een onderzoek van RPR-tijd, verdachte in de kwestie van de fictieve banen in Parijs en getuige in een schandaal rond de parijse gemeentedrukkerijen.

Hij heeft intussen voor elkaar dat hij nooit langer dan drie uur per keer wordt verhoord, hij is al een dagje ouder immers. Zijn verdedging in de aanklachtkwestie blijft: Ich habe es nicht gewusst...

Maar zou hij schuldig worden bevonden dan kan het zijn dat de staat de centen terug wil, dus, uit de UMP-kas enkele honderdduizenden euros wil hebben. En Sarko is nu de baas van die kas... Daarom nodigde Sarko Chirac mogelijk recent uit voor een dejeuner, onder vier ogen. Het enige wat Chirac daarover aan de pers kwijt wilde was: de volgende keer is hij mijn gast!

Het bluswater voor deze binnenbrand staat dus ook hier al weer gereed. Het zijn allemaal reaalpolitiker, immers!

.....
.....

NOS MOTS ACTUELS ET NOS FRANCPARLERS

Ik fantaseer maar weer wat verder en rommel wat aan met franse zegswijzen door ze wat te verdraaien of cultureel te vervreemden. Niets serieus dus, gewoon wat spiekeri.

KATTEGEKRABBEL = (griffoner comme un chat) heel erg onleesbaar schrijven, wat ik ook doe. Een dokter is er niets bij en vaker kan ik het zelf niet meer ontcijferen. De snelheid waarmee de woorden komen is oneindig veel groter dan de motoriek van mijn hand kan waarmaken. Dus is het toetsenbord een zegen voor me.

KATTEMUZIEK = (Musique de chat) valse muziek die pijn aan je oren doet. Ik denk dan aan een zatte kerel die lalt onder het geluid van een motorzaag. Of aan een brommer van een frans jongetje die zijn uitlaat wat verwijdde en vol gas door de straat scheurt.

DE KAT BIJ DE KAAS ZETTEN = (Laisser aller le chat au fromage) gebeurt als men mij een blaadje met pikzwarte chocolade

voor zet. Dat is dan in no time verdwenen en roept enkel op tot nog veel meer. Het onderdrukt elke beleefd gedrag en maakt me mateloos. Dat is nou mijn SPEK!

ALS EEN KAT IN DE HETE AS = (Comme un chat qui chie dans la braise) dat zeg je van een zeer gehaast of opgefokt iemand. Overkomt me geregeld door mijn soms oneindige ongeduld en daar ben ik niks trots op. Je ziet het hier op hete dagen bij vele mensen.

MAAK GEEN SLAPENDE KAT WAKKER = (il ne faut pas reveiller le chat qui dort), wij zetten hierbij in het nederlands de hond in. In de de latijnse cultuur zegt men: Maak geen slapende dronkaarden. Het "slapen" is gemeenschappelijk, het subject is nogal verschillend. Waarom zit soms het verschil bij uitdrukkingen in diverse talen vaak enkel in het soort dier?.

OP DAMESJACHT GAAN = (Sauter comme un chat maigre) want de liefde maakt je fit en mager. In je luie stoel blijven liggen maakt vadsig, inert en kilt je libido.

VOOR DE ZON OP ZIJN = (Dès que les chats seront chaussés) . Katten zijn dacht ik, nachtdieren. Ik hou van katten en ok van heel vroeg op. Soms wandel ik al om 6 uur in de onschuldige stilte van het dorp.

NOS BONHEURS FRANCAIS

Geluk is:

-Michaël, onze alcoholische brocanteur horen zingen. Met zijn rauwe en dan weer ingetogen stem en zijn gitaar met 3 accoorden komt hij veel techniek tekort. Maar de schoonheid van zijn teksten en zijn kracht van expressie waren op de Dag van de Muziek in ons dorp, weer een ware balsem voor de ziel. Ik pinkte wel vijf traantjes weg.

-Ook de zuid-spaanse chansons van onze grote vriend Michel, die wij als groepies af

en toe volgen naar zijn performances waren weer opvrolijkend en vol leven “à l’espagnol”. Zijn stem schalde na middernacht door de straten van Mormoiron, op het Fête van de muziek. Deze man is de geboren entertainer en staat op zijn podium, zonder enige scholing de sterren van de hemel te zingen. Zijn levensgeluk maakt hij tot het onze.

-De paëlla bij M. en M. , franse vrienden wonend op Saint Montant (de Heilige Berg), met zijn internationale smikkelaars, gasten van kunstenaar Frank H. was weer een echt feestje. En de collectie digestieven is van zeldzame schoonheid en verlicht de geest, tot bij het ontwaken.

-“gerold” worden in Marseille door een clubje 15-jarigen en het gerolde weer terug te krijgen van de daders. Een soort generale repetitie zonder schadelijk restant, waardoor we beter dan ooit zijn gewapend voor een volgende keer. Dit “gelukje” was gemengd met wat droefheid: kinderen van het kaliber van je eigen kleinkinderen in de fout zien gaan, schokt en toont hoe de wereld ontwricht is.

-Geluk is ook binnenstappen bij een maghrebianaanse bakker in quartier St. Lazare in Marseille en hartelijk ontvangen worden door een noord-afrikaanse oma en opa. Dan besef je weer dat de afstand tussen mensen soms helemaal nul kan zijn en dat sentimenten en moods volledig kunnen samenvallen over alle culturele grenzen heen. Ondanks de ons verscheurende beelden over moslims en arabieren. Hun brood smaakte dagen lang dubbel goed.

-Geluk is ook dat “wilde” Depke, onze jonge kat, buurman Claude vond als zijn tweede baasje. En nu zelfs niet meer bang is voor hond Tommie, die zo aandoenlijk huult als ik eraan kom. Pucette, zoals ze heet bij Claude, slaapt in zijn bed en eet zijn lekkere blikjes kattevoer op. En ons geluk is dat Pucette straks kan blijven op haar geboortegrond en jachtvelden als wij Le Brill-

has gaan verlaten. Al zal dat even pijn gaan doen...

PAROLES DE PRÉSIDENTS.

Presidentiële woorden blijken nooit op te raken. Ze tonen ook de tijdgeest en ook de grenzen van de macht en het menselijke leven. Dus toch maar weer een rijtje:

“In de huidige wereld kun je gevoelens niet loskoppelen van politiek” (De Gaulle, 1967)..

“In de politiek, zeker in Frankrijk, is logisch handelen niet altijd de beste oplossing”. (Pompidou, 1974).

“Denk maar niet dat enkel de politiek het leven vult. Ik hou haar op haar juiste plek en dat is niet de hoogste plaats”. (Mitterand, 1969).

“Ik dank U niet dat u mij de macht heeft gegeven. De macht is een zware taak. Maar ik dank u wel dat u de poorten van mijn vaderland voor me opende”. (Napoleon, 1849).

“Tegenover de persoonlijke macht moet de burgerrepubliek staan “. (Mitterand, 1965).

ALLEDAAGS UIT DE MIDI EN..

Gastschrijfster Nicole uit België, die ik ontmoette door het toeval in het leven, stuurde mij een mooi, moving verhaal. Zij helpt medemensen die zwaar gewond werden en ook hen die hun vrijheid werd afgenomen. Mogelijk hoort haar poëtische story meer thuis in de Coin des Poètes.. Mais voila, Bühne frei für Nicole!

Ervaring met muziek ...

Henri Raudales en Katarina Bassez laten ons genieten van een 'concerto' in een prachtig decor te Kalmthout. Gelegen temidden de natuur prijkt het Keienhof. Statig, majestueus, leent dit gebouw zich om ons te laten meenemen in de muzikaliteit van vioolvirtuozen.

Henri, afkomstig uit Guatemala, naast vele ontvangen onderscheidingen, was hij een laureaat van de Koning Elisabethwedstrijd. Hij bespeelt de viool alsof die een deel van zichzelf is. Met op- en neergaande bewegingen neemt hij zijn instrument mee met het ritme van de noten... zijn vingers –glijden- en houden halte daar waar Mozart hem brengt.

Katarina, een jonge vrouw uit Brugge, wordt genoemd als één van de meest getalenteerde violisten van haar generatie. Een mooie verschijning. Ze laat ons meegenieten... en doorheen haar ingetogenheid schenkt ze ons een krachtige weergave van talent

Het universele van muziek... Ingevuld door onze eigen beleving... Doorheen mijn gedachten Willy's overleden kindje Katharientje, wiens muziek, alleen via onze harten beweegt... steeds voelbaar aanwezig...

Drama en liefde, vertaalt zich verder in de klanken van acht violisten, twee cellisten en een contrabassist.

Emotie... ik voel het opborrelen in mijn lijf... het raakt me....ik pink een traan...

Dan ... handengeklap, staande ovatie, bisnummers... weerklinken...

Een receptie in de tuin... muzikanten lopen met ons mee, doorheen een schouwspel van wat de natuur ons biedt... Krachtige bomen die schaduw geven in de warmte van zonneshijn, nazinderende Mozart in mijn oren. Bubbels van champagne, hapjes ...

Flor, initiatiefnemer van dit samenzijn, vervoegt ons met zijn warmhartigheid. Ik wandel even met Flor ... hij kijkt naar mijn lieve Willy. Ik hoor hem zeggen dat Willy een

'prachtige mens' is. Ik glimlach... om deze waarheid.

We rijden huiswaarts. Tijd nemend om de mooie muziek te laten bezinken... Emoties zoekend naar een plek... 'Stil zijn' is hier de boodschap.

Willy's Katharientje doorkruiste de ervaring met muziek, ik zie een traan van gemis. Ik leg mijn hand op de zijne... verder rijdend in -onze stilte- .

Nicole

SAHARAGEEL

(of: Hoog bezoek uit Afrika)

Het ging vannacht zwaar tekeer; donderklappen, bliksemlichterij en bakken met regenwater. Zuiderstorm; dit was weer eens de afrikaanse woede, die ons enkele keren per jaar herinnert aan wie onze zuiderburen zijn en wat ze van ons denken... Buiten gekomen zie ik de kletsnatte tuin, waarin alle groen zich volzuigt met het zegenende water, nodig om de komende, droge zomer te doorstaan. Ik werp een blik op het zwembad, want ik hoorde al aan het geluid van de waterfiltering, dat we hoog bezoek kregen vannacht. En jawel, het blauw van het bad wordt gedempt door licht geel, de fraaie kleur van de saharaheuvels. Ook op de tuinstoelen en tafels is het nu gekleurder dan het was. Wij krijgen ons deel van de verdroging in Afrika, het fijne saharastof werd opgewerveld tot grote hoogte, en met F1-snelheid getransporteerd naar ons, het noorden alwaar de onweerwateren het naar beneden voerden in onze goten, tuinen en zwembaden. En nu zit mijn filterzak dus vol met dit super-fijne stof, en is erdoor verstopt geraakt. Merde! Ik weet ook nog dat dit gele stof Limburg ook bereikte. Af en toe; een soort van wonder, wat even liet voelen hoe dichtbij die afrikanen eigenlijk wel woonden! Gisteren sprak ik nog met buurman Guy, een echte pied-noir, geboren bij (het beruchte) Setif in Algerije. Uit koloniale ouders dus, die emigreerden uit de Auvergne. Ze

woonden in de Magrheb met duizenden andere fransen, spanjaarden, maltezers en tunesiërs.. Want er moest veel werk worden verzet, vooral in de landbouw. En dan trek je dus immigranten aan. Toen protesteerde daar (vooralsnog) niemand tegen, want de fransen waren er de baas, tot eind 50-er jaren de opstand begon, in dit Departement. Want Algerije was "gewoon" aan Frankrijk toegevoegd!. Iedereen weet hier van de afgrijpselijke bloedbaden die in 1962 leidden tot gedwongen vertrek van de kolonisten, les pied-noirs genoemd, onder grote druk van de vrije wereld, vooral van de VS. Maar pas nadat enkele franse generaals daar, zelfs een putsch tegen de Gaulle pleegden: ze wilden het land gewoon zelf houden, "hun Algerije". Men trachtte de Gaulle zelfs te vermoorden om hun zin te krijgen.

In mijn jeugd las ik hun namen in de krant: ene Salan en Massu, herinner ik mij. Het was toen al een daverend wereldschandaal. Kolonie komt in opstand tegen moederland!

Guy is er nog boos en bedroefd over: zijn verloren paradijs, waar zijn mooie jeugd ligt in een prachtig land. Lost paradise.

Vanuit het zuiden van dit vroegere paradijs kregen we dus vannacht "hoog" bezoek. De pied-noirs en wij, we werden getrakteerd op een lading saharastof, dat ons nu een hoop werk bezorgt. Guy zal het zeker zien als een van die rotstreken van "les arabes de labas", want hij heeft er geen goede in-druk aan over gehouden. Nog steeds niet, na meer dan 40 jaren... Zijn praten over de algerijnen schokt ons nog regelmatig, maar ik weet ook nog genoeg van de negatieve manier van praten over de "blauwen", de peloppers uit nederlands Indonesië. Dat maakt me nogal voorzichtig in mijn oordeel... Ook daar groot geweld, moord en bloed aan beide zijden, diepwortelende haat die diepe sporen trok aan beide kanten. En tot op diplomatiek nivo nu nog steeds hier: de socialisten namen in de nadagen van Chirac zelfs nog een rapport aan, waarin de "goede prestaties van La France coloniale" werden opgesomd, tot grote woe-de van de algerijnen die tot op vandaag

zelfs Sarkozy herinneren aan deze arrogantie. Koloniale naweëën, die drie generaties nodig hebben om te slijten en wel vijf als de kolonie zo vlak bij ligt als Frankrijk verwijderd is van Algerije. De fransen stoken zelfs hun huizen warm met nogal wat kuubjes algerijns gas... en de wijngaarden voelen nog elk jaar de algerijns bestuurde snoeisnaren, tot groot geluk van de lokale wijnboeren. Dat is eigenlijk gewoon nog hun economische redding.

Dat bedenk ik allemaal als ik de filterzak van het zwembadfilter schoon spuit en het gele water zie afdruipt. En ik ben opnieuw blij met de Unie voor de Mediterranée die Sarkozy zo doordrukt nu. Want hij beseft dat deze burens erg belangrijk zijn, want onze partners in welvaart straks en ook onze garantie op minder religieus geweld. Hij werkte zich rot om de EU méé te krijgen en wees hun ook op de realiteit van de klan-destiene immigranten hier. Sarkozy sloot ook al met zeven afrikaanse landen "immi-gratie-overeenkomsten", een ware demon-stratie van echt "equal partners" zijn. De post-koloniale periode is echt aangebroken. Zo gaat het in de geschiedenis der mensen: we gaan gewenst en ongewenst bij elkaar op bezoek, met goede en slechte bedoelingen. We helpen elkaar soms, maken dan weer herrie en vermoorden elkaar, maar moeten dan toch weer vrede sluiten om verder te leven. Steeds opnieuw wisselen fout en goedheid elkaar af, tussen de meeste "burens".

Nu is het, nadat er jarenlang algerijnse bommen knalden in de parijse metro, enkel nog geel stof uit de Sahara. Lastig ja, maar absoluut niet dodelijk. Het herinnert ons hier kleurrijk aan onze burens, daar "over het blauwe water".

En ik beseft dat wij binenkort zuidelijk gaan, dichtbij de 200.000 moslims in Marseille, waarvan er zeer velen uit Algerije afkomstig zijn. Dat zijn onze burens van overmorgen...

Leon, mei 2008.

.....
.....

JOURNAL MORMOIRONAIS

'N BEETJE (dorps)POLITIEK NIEUWS

De nieuwe maire verraste ons met een nieuw dorpsblad "MORMOIRON Le Mag" (azine) geheten. Mooi, met een prachtige aquarel van Mormoiron op de voorkant. Hoop vlamt dus op, want er is ook een adjoint benoemd met Communication in zijn portefeuille! Naast electrification (?) en Sport. Dus de raad gaat ons nu INFORMEREN!

De nieuwe raad bood "la minorité" in de het dorpsblad onder de kolommen "TRIBUNE LIBRE", ook ruimte aan om hun zegje te doen. Maar de minorité weigert vooralsnog trots hierop in te gaan. De maire zegt de deur echter nog open te houden... Da's niet zo goed van die minorité dus! Foei! Maar na het passeren van alle oppositieleiden voor ALLE jobs (!), is het zwaar weer in de gemeentelijke politieke verhoudingen.

Plots beschikt het dorp ook over TWEE (!) BLASONS= wapenschilden. Het oude die uit 1486 stamt komt van "het ancienne maison de Mormoiron". Ene Philippine de Mourmoiron gehuwd met Geoffrey de Venasque heeft ons deze nagelaten. Het is een simpel schild met een punt beneden, waarop een zwarte achtergrond is te zien met daarop een witte, staande leeuw! Simpel maar mooi al snap ik niet goed hoe het kasteel dan kon worden bewoond door de familie van de Baron de Sainte Croix... Soit!

Nu heeft een vorige raad, met hulp van onze dorpschrijver, in 1980, een ander wapen bedacht... Het is een rechthoekig schild met erboven een fragment stadsmuur met drie poorten en Torens. Daaronder een soort paneel met een moerbeiboom, daarboven een grote sleutel en naast de boom links een mooie gecaligrafeerde M en rechts een bijenkorf.

Dit geheel, zeer fantasierijk bedacht, doet ons herinneren aan de 1 miljoen moerbeibo-

men (zijde-coconteelt) begin 19^e eeuw in de Vaucluse, de M is van Mormoiron en de bijenkorf werd gebruikt om de saracenen (otto-mannen) van onze muren te verjagen. (mumurium=murmurer=zoemen). De stadsmuur vertelt ons dat Mormoiron ommuurd was, en eigenlijk ook nu nog is. (Dus laat ze maar weer komen die moslims!).

Het dorp doet het met een budget van 1.580.000 € aan het functioneringsgedeelte. Daarvan gaat 480.000 naar de investeringen en de rest zijn voornamelijk algemene uitgaven, 580.000 voor personele kosten en nog wat diversen (waaronder 34000 € voor rente van leningen). Dus per kop geven we ca 790 € per jaar uit aan ons bestuur en dagelijkse dorpse diensten. Zo'n 2 eurotjes per dag per inwoner... Aan investeringsuitgaven wordt jaarlijks 3.600.000 uitgegeven aan equipement (installaties, gebouwen, machines, gereedschappen etc.) . Hiervan is 2.100.000 voor kleuterschool en verenigingsbehuizingen. Dus dat kost per kop dus nog eens 1800 € per inwoner per jaar, dus zo'n 5 € per dag. In totaal kost dus ons dorp : per kop per dag zo'n 7 €.... Da's dus 3 pastis in het café oftewel 3,5 liter rood en vrac... Zo rekenen wij hier uiteraard.

Het dorp ging in 5 jaar van 1600 naar 2000, maar is nog niet op zijn historisch maximum van ooit 2700, maar dan wel INTRAMUROS! Dus binnen de stadsmuur. Als je het oude dorp goed kent, zoals ik durf ik te zeggen, dan snap je beter waarom veel huizen zo hoog zijn en waarom wij over de dorpsstraten "z.g. soustets " hebben ("soustoits"=onder-door-loop-daken). Dus woonruimten boven de wegen, waar je nu nog op vele plekken in het dorp onderdoor loopt.... Anders ging het spul er gewoon niet in, in die onveilige tijd!

STILTE NA DE STORM

De verkiezingen verliepen licht tumultueus, zelfs met een eerste raadsvergadering waarin de democratie werd genegeerd, bij het kiezen van de adjoint-maires en de ex-

terne vertegenwoordigers. Een boze oppositie dus, geen enkele speech, geen dankwoorden en geen nieuwe bezielende teksten kwamen uit de mond van onze "nouveau maire", Gerard B.... Zijn programmatische lijn leek nog niet echt ontwikkeld.

Daarna werd het akelig stil in het dorp, althans aan de oppervlakte. Ik kon mijn ongerustheid enkel bestrijden door weer een duikje te nemen in de ondergrondse dorpspolitiek. Dus bij enkele vrienden/bekenden, die hier wel op de dorps-tam-tam zijn aangesloten.

En jawel, ze vertellen wat ik voelde; Gerard slaapt inderdaad een beetje en wil gewoon de oude lijn volgen. Hij zat al in de oude raad en zijn 1^e adjoint is de oud-burgervader. Dus dat is gemakkelijk.

Maar de gekrenkte oppositie roert zich en stookt: ook in het regeringskamp dus. Men tracht de discipelen van Gerard, die nu misschien toch wat geschrokken zijn, over de verboden streep te trekken. Daarover circuleren nu hardnekkige geruchten in "Le Circuit" en ik heb de neiging die een beetje te geloven. Want de afstraffing van de oude politiek moet natuurlijk toch onrust veroorzaken hebben, ook bij hen die toch opnieuw werden gekozen (overigens maar enkelen) en ook bij de nieuwelingen in het regeringskamp. De oppositie die technisch monddood werd gemaakt, doet nu toch zijn slopende, subversieve werk.

Intussen draait de cultuur in de Hangar de Lamy, ons theater, vrolijk verder onder bezielende leiding van de vroegere, niet-herkozen, adjoint Culture. Hij int entreegelden, geeft korting als je een Carte familiale hebt (gemeentelijke subsidie!), en nodigt het ene na het andere groepje kunstmakers uit.

Alsof er niks is gebeurd. Iedereen beziet dit alles en vraagt zich af hoe dit kan en wanneer de crisis zal losbarsten. Kennelijk heeft de ex-adjoint zijn manier gevonden om zijn gram te halen en is de nieuwe nog niet in "vorm".

Dit gaat er nog toe leiden dat wij, de cultuurconsumenten van de Hangar, binnenkort worden gevraagd om met spandoeken door het dorp te trekken waarop staat: Sau-

vons la Culture! En, "Pas de licensement pour Max" (de ex-adjoint heet zo).

Want men kan nu wel bijna de hele oude bestuursclub hebben afgeschoten, daaraan storen wij ons hier niet, als het om ONS wereldje gaat. Alors : On ne touche pas à nos loisirs!

Gerard is dus gewaarschuwd; zou hij het toch wagen om ons dwars te zitten dan zal hij de getergde volksziel ontmoeten en alsnog moeten gaan nadenken over een program en een strategie. Desnoods bezetten we de Hangar samen met de oppositie. En omdat ook onze factuur ook sterk "oppositieel is", zullen we ook de gemeentelijke postbezorging dan gaan saboteren.

Gerard B. dommelt, maar wij gaan ondergronds. Dorpsguerilla, burgerlijke ongehoorzaamheid en als het moet, zelfs weigering van belastingbetaling! Gerard zal wreed worden weggerukt uit zijn gezapigheid, het volk gromt en wil zijn spelen. Et basta. Allons enfants de la patrie...

Leon april 2008

++++
++++

COIN DES POETES

Deze vond ik, opgekrabbeld met eigen pen, in mijn aantekeningen: "Ideeën voor een gedicht". Ik weet echt niet meer of dit gedicht van mijzelf is, of dat ik het ooit ergens vond, in het jaar 2005....

DE GROTE LEVENSVRAAG

Zal ik het ooit weten?

Of ben ik al lang vertrokken

Naar een eeuwig en bevrijd bestaan,

Als de achterblijvers, die mij kenden,

Zullen zeggen:

"Hij overwon tenslotte toch,

Al die ketenen die hem belemmerden,

En vrij, licht en blij, ging hij naar omhoog,

Naar zijn volgende leven.

Een beter leven, dacht hij".

Deze kwam uit mijn grijze celletjes , nadat ik weer eens nadacht over wat moest veranderen in mijn leven.

EN ROUTE

Je leert om gisteren te vergeten,
Immers alles is toch "NU".
Je leert mensen blind vertrouwen,
Je botst niet meer op tegen stropers,
En ook niet meer tegen tegenliggers.
En je leert wat incasseren is.

Als kind vertrokken zonder doel,
Wat was daarvan nou de zin?
Onderweg was je een zigeuner,
Zie nou ook maar niet om,
Lopend langs die hete woestijnen,
Door steden vol kommer en kwel,
Nog jaren voor de boeg,
En van je teerbemide,
Krijg je toch nooit genoeg..

Hoop ik en ik pak mijn koffers..

Leon, juni 2008.

++++
++++

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

DE FED TEGEN DE EUROPESE BANK
Ik zag en grafiekje van de rentenivo's van beide instellingen over zo'n tien jaar. DE EB deed heel voorzichtig iets van het type: van 3 naar 2%, dan naar 5 dan weer lanzaam naar 2 en vervolgens, nu dus, op 4%. De Fed maakt dezelfde curve maar schiet veel forser uit hoog en laag. Maar de europeanen dwingen bij deskundigen veel respect af: ze zijn best wijs daar, zegt men.

De Europese Bank lijkt met opzet achter de FED aan te lopen, maar dat komt door en cyclusverschil dat al lang bestaat tussen de VS en de EU. Want het uiterst flexibele amerika geeft altijd snelle reacties af in consumptie en ook in de arbeidsmarkt. Europa is wat bezadigder, meer gereguleerd ook minder nerveus en.. lijkt meer solide. En dat vinden sommige deskundigen dus een teken van wijsheid: de homo economicus jut zich zelf al voldoende op. Dus ze doen het in Europa meer piano aan.. Al willen vooral de fransen altijd meer snelle reacties dan de anderen. Met de Italianen... en toevallig zijn zij ook de grote schuldenmakers in de klas. Te veel "emotion" is niet goed bij de rentevaststelling... dat hoor je doucement te doen. Dat is ook wat deftiger.

OCTROOI NODIG? KOOP OP DIE TENT!

De genadeloze strijd om de octrooien is zeker ook in de farmacie losgebarsten. De indische Ranbaxy, die Pfizer medicamenten namaakte wordt nu als het kan overgenomen, nee opgekocht, is het betere woord. Sanofi-Aventis is op oorlogspad om Zentiva (Tjsechië) over te nemen. Ze willen deze omzetten van miljarden €, die de namakers hun afpikken terug krijgen door ze op te kopen: het nieuwste wapen. Ook als je een concurrent ziet "aankomen" die jouw octrooien gaat namaken: opkopen die handel. Pfizer (VS) heeft al jaren ruzie met Ranbaxy (India) over het medicament Lipitor, staat voor rechtbanken en moet nu beleven dat een japans bedrijf, Dalichi Sankyo ook Ranbaxy wil kopen. Een helse strijd om miljarden is losgebroken nu.

De beste manier je tegen dit soort octrooiaflopen te weren is echter het te zoeken in complexe biotechnologische medicamenten die erg moeilijk na te maken zijn. Farmacie is de wereld van morgen en het grote gevecht van vandaag.

DE AMERIKAANSE VUISTSLAG VOOR EADS

De Amerikaanse rekenkamer annuleerde de deal van 35 miljard van EADS voor levering van 179 tankvliegtuigen. De aanbesteding

zou niet eerlijk zijn verlopen! En dat terwijl nou net de corruptie bij deals van Boeing met de Amerikaanse luchtmacht, eerder tot grote schandalen en te hoge prijzen leidden. Het is duidelijk een politieke kwestie: zo'n importante order aan het buitenland gunnen dat gaat te ver bij de Amerikanen. Ook al is 60% van deze order werk en onderdelen voor Northrop Grumman in de VS!

Het patriottisme slaat toe, en wij maar F16's en JSF's kopen daar. Ook Obama kon er niet onderuit, dit is te politiek bij de bange Amerikanen die hun economie zien instorten, dus wel begrijpelijk. De onderhandelingen moeten dus OVER en twee topmilitairen vlogen er al vast uit. Gates heeft teruggeslagen nu, en gaat weer op de lijn Rumsfeld terug. Dit is geen opsteker voor Europa-VS verhoudingen, en wij moeten ons even goed afvragen wat het eigenlijk betekent. En eens goed meekijken bij de herhaling nu van de aanbesteding, met de JSF in ons achterhoofd. Change? Maar waarheen nu met de relatie Europa-VS?

PAS OP RAMPEN: ZEGT DE GEOFYSCUS

Tsunami's, aardbevingen China en Birma, nu weer de Philippijnen, stortregens in Frankrijk, tornado's in de VS...

Er zijn jaarlijks overigens 100.000 bevingen met 3 op de schaal van Richter, 15000 van sterkte 4, 3000 van 5 en 100 van 6. En 3 van een sterkte dan meer van 7,5.. Dat is de geofysische werkelijkheid. En deze wetenschap zegt ons nu dat er een soort revival van regionaal soort bezig is... Volgend jaar Zuid-Amerika en het Midditerrane gebied... (ai)!

Een groot deel van rampen zijn "acts of God", de mens kan er niks aan doen draagt er geen schuld bij. Maar er zijn ook de anderen, die voortkomen uit bevolkingsgroei en onderontwikkeling (domheid) dus. Fout gebruik van moeder aarde.

En natuurlijk kun je door technische voorzieningen de gevolgen binnen perken houden: je kunt op bevingen bouwen, evacuatieplannen maken, snelle hulpteams formeren etc. Er is veel mogelijk.

Nu zijn de geofysici niet erg positief over hun previsions, hun voorspellingen.. Die zijn kortweg nogal zorgelijk. Dus moeten we het zoeken in preventie, maatregelen bedenken om de gevolgen te dempen. Dat is een kwestie van politiek en geld.

De natuur is prachtig, maar niet alles wat ze ons geeft is goed en heerlijk! Dat is altijd al s' mensen realiteit geweest.

De financiële rampen, een heel andere niet-fysische categorie, zoals ene Kerviel bij de Soc. Generale, kan ook worden voorkomen. Bijna altijd zijn er meerdere signalen, die door de heersende euforie niet worden opgemerkt of niet op waarde worden geschat. Dat was bij die Nasaramp zo, bij de narigheid om het medicament VIOXX, bij de orkaan van New Orleans, de BP ontploffing in Texas... en vele andere rampen. Het management moet beter leren signalen te duiden en te wegen en vaker tips laten natrekken. En daar moeten ook de verzekeraars meer op gaan letten als ze hun polissen afsluiten..

DE ARMEN ZIJN DE SLEUTEL

Attali ziet drie groepen in de samenleving: zij die het steeds beter gaat, zij die alles willen houden zoals het is en zij die snel afzakken naar echte armoede. De eerste willen hervormen en snel vooruit naar nog beter, de tweede willen hun privileges, vaak geërfd, beschermen en de derde hebben niets, geen opleiding, geen huisvesting, en geen machtige mensen om zich heen. Het zijn steeds vaker vrouwen, jongeren en ouderen.

Toch moet de maatschappij het mogelijk maken dat "laag drie" wat naar boven kan. Want het is een enorm reservoir van creativiteit, zie in de suburbs. Laag twee kan zijn privileges niet behouden als de welvaart weg zou zakken. Dus de derde, arme, laag is de toekomst, en pas op, voor u het weet behoort ook u tot deze derde laag. Laag EEN moet begrijpen dat hun toekomst en succes ligt in de mate waarin zij het stimuleren dat laag drie zich opwerkt. U ziet het: een kapitalistische analyse, en niet de communistische, kunnen ons nu beter doen begrijpen, dat de kanslozen helpen essen-

tiel is op langere termijn. Aldus Attali, mijn orakel.

REDMIDDEL VOOR DE ZORGKOSTEN

De oudjes worden talrijker, want ze sterven steeds later. Dat komt veelal door betere medische zorg, dure behandelingen /operaties en medicijnen. En dus vliegen de zorgkosten de maatschappelijke pan, uit.

We zitten in Nederland met een jaarlijkse stijging (200-2006) van 7,4% en dat kan nog wel eens stevig MEER worden.

Maar haha, die oudjes zijn puissant rijk! Al 84% heeft een aanvullend pensioen en 13% had zelfs een aanvulling van meer dan 20.000 € op hun basisinkomen. In 2030 is dat laatste opgelopen tot 37%. Het zou kunnen zijn dat bij limitering in het verzekeringspakket een tweedeling in de zorg ontstaat: de rijke oudjes betalen hun zaakjes, die "buitenpakkets" zijn, dan maarl zelf. Dus wordt er ook gedacht over.... Jazeker, het laten meebetalen van de oudjes aan hun eigen lasten. Naast die voor uitgebreide woon- en welzijnsverzieningen waar dat al zo is. De pensioenfondsen, verzekeraars, zorgverleners en woningbouwcorporaties moeten daar samen over nadenken.

Kortom dat vermogen van die oudjes, wat anders de erfgenamen krijgen, nadat de staat even flink meeprofiteerde, die overwaarde op hun huis, daar moeten we wat anders over gaan denken.

Dus op naar de "omgekeerde hypotheek": het verzilveren van uw onroerend goed. In Frankrijk bestaat dat al eeuwen en heet nu een hypotheque viagère, bij alle banken te verkrijgen. U leent en betaalt uw lening en de rente terug bij overlijden uit de verkoopwaarde van uw huis. Waarbij in Frankrijk geldt dat indien u schokkend oud wordt en de lening veel hoger werd dan de waarde van uw huis, de bank de pineut is en niet uw erfgenamen. Gaat u snel na de leningopname hemelen, dan heeft de bank een voordeeltje. Dus een soort van solidariteitsstelsel onder de oudjes via de banken...

En je kunt nog verder gaan door ook te denken aan verzilveren van je OG, VOOR je pensioen, als je ontslagen wordt of een

jaartje eruit wilt knippen... Dus integreer het pensioenstelsel in een nieuw soort levensloopregeling... Aldus twee experts van Achmea en CPB..

Het verhaal is duidelijk maar ook o zo politiek. De oudjes betalen nu al via de belastingen mee aan hun eigen AOW en in dat vlak zijn er al meer ideeën. Want ook de AOW is onbetaalbaar geworden: het jaarlijkse tekort bij gelijke premies schiet omhoog, harder dan iedereen dacht. Want ook hier: die oudjes ademen gewoon door!

Dus, geachte leeftijdsgenoten, ik luid de alarmbel, nou nee, dat is te onvriendelijk uitgedrukt. We moeten even gaan opletten en met onze (klein)kinderen eens goed babelen. Want in Frankrijk moeten de (klein)kids van de staat altijd al aan de verzorgingskosten van hun (groot)ouders meebetalen, als ze genoeg ping-ping hebben! Ook als de kids niet in Frankrijk wonen!!!

Dus u moet nou toch maar eens nadenken over wat ik noem: de familiale solidariteit. De oudjes regelen samen met de (klein)kids hun solidariteit met een verzekeraar/bank o.i.d. als derde. Samen bezien ze wie wat krijgt en wanneer en wie wat betaalt en wanneer. Waarom deze enge voorstelling van solidariteit? Wel, omdat dan de bezwete poen in de familie blijft... waarbij de gedachte is, dat ook het nageslacht dat zweeten naäapt en zo hun nazaten ook deelgenoot maakt van hun vruchten. Een soort familiepensioenbedrijf/verzekeraar eigenlijk dus. Waarbij stouterikken kunnen worden uitgesloten natuurlijk. Want in Frankrijk hoef je ook niet te betalen voor de verzorging van je arme (groot)ouders als die je flink te grazen namen vroeger. Dus je echt kwaad deden. Dan zijn opa/oma gewoon voor rekening van de staat en als ze ping-ping hebben moeten ze maar zelf zien hoeveel ze aan hun erfgenamen willen laten. Dit advies is deels uit eigen ervaringswereld geplukt, geef ik hierbij gratis aan JPB en allen die het interesseert. En oh ja, als uw (klein)kinderen een huis willen kopen en dat niet kunnen betalen bij de start, komt ook de solidariteit effe mee-

helpen, de familie-solidariteit dan. U ziet, ik vind dit onderwerp nu best leuk worden. Een volgende fase wordt: de familie woont bij elkaar in een potje huizen, nee eigenlijk in een familiehuis van groot kaliber. Opa en oma doen leuke dingen met de kinderen.. en de ouders zweten. Opa doet nog een mooi groentetuintje met wat hulp van de familie... Ze gebruiken samen hun machinerieën ook de auto's en... financieren die dure opa/omazorg dan wel zelf. De hameau is terug, het kleine familiegehuchtje waarvan er hier nog honderden zijn te vinden (maar zonder families; dus uitgepand). U snapt het al: ik heb even ook die energiecrisis opgelost, want de familie-behuizing maakt uiteraard ook de eigen energie.. Waarvan je samenwonend minder nodig hebt.. Zo wordt ook het platteland weer herbevolkt, de grond weer productief gemaakt voor voedsel en energieproductie en... zijn we weer thuis aangekomen, bij onze roots. We zijn bijna terug op het startpunt van de levenscirkel van de mensheid. En ik ben een ouwe romanticus, that's for sure!

Zullen we dan nu maar een Vereniging oprichten met de naam: Solidaritas Familias Eternalis (SFE) of zoiets?

DE FAO IS EEN GEDROCHT!

De Wereldvoedselorganisatie (Rome) is , nu ze echt zou moeten functioneren, een enorm vastgelopen gedrocht gebleken. Burecratische vastloper aan de rand van totaal disfunctioneren. In 1945 opgericht binnen de VN, 189 landen zijn lid, een budget van 867 miljoen \$ en een omvang van 3600 ambtenaren. Al in de 90-er jaren was de club bijna omgevallen toen enkele grote landen verdere contributies weigerden en de club 30% inkomsten verloor. Overbetaalde medewerkers onder de aanvechtbare leiding van ene Diouf die door afrikaanse landgenoot Wade compleet voor aap werd gezet. Hij gaat nog mee tot 2010, wordt verzucht. De FAO heeft nu DE kans in deze tijd van voedselcrises, maar of Diouf er iets van gaat bakken wordt breed betwijfeld. Wat zou het toch zijn dat meer van deze grote internationale instanties zo mislukken?

Teveel gemakkelijk geld? Te veel politiek geharrewar en machtsspelletjes in het topmanagement en de leden? Een aanfluiting voor elk serieus mens, die nog gelooft in een betere wereld. Ik maakte ooit van zeer dichtbij mee, dat een hoge post werd bezet door een nitwit, een compromis van de grote krachten. En het werd een grote catastrofe voor iedereen. COMPROMIS.

GENETISCHE MANIPULATIE BEDREIGEND?

In vele landen, zeker in Frankrijk, bestaat grote angst voor een ontwrichtende genetische manipulatie, die fors toeneemt. Enerzijds een zegen waar het gaat om hogere opbrengsten en minder pesticiden etc. Maar gebeurt het wel beheerst genoeg? Loopt het niet uit de hand? Monsanto is een der groten op dit gebied en heeft bij velen een twijfelachtige reputatie. De biotechnologie zorgde al voor spectaculaire resultaten en groei:

Soja is voor 64% al "om", mais voor 24%, Katoen voor 43 en koren en rijst zitten nog onder 1% (van de beschikbare landbouwhectaren ter wereld).

Voorals in Azië en Afrika zal dit fenomeen enorm gaan toeslaan. Daar is men erg kwetsbaar vanwege schaarste, honger en weinig of geen controle. De industriële lobby is enorm, de potentiële winsten ook. Frankrijk is een zeer lastig land o.m. met zijn Jose Bové, maar ook een strategisch erg belangrijk land. Het grote, stille gevecht is fors gaande en de regering heeft ook hier de grootste moeite een wijze weg te vinden. Genetische manipulatie is HET nieuwe slachtoffer, na dat van ons milieubederf. Dus we leerden al langer; nu nog de toepassing van dat geleerde. Maar pas op, de financiële belangen van Monsanto c.s. zijn duizelingwekkend.

HIRSI ALI GEEFT LESSEN

Ze deed en doet dat voortdurend en nu zelfs internationaal. En Geert volgt in haar kielzog zoals bleek bij zijn deense bezoek. Nederland is nu expert in "de omgang van de

politiekóverheid met de kritiek op de islam” geworden. Wie had dat nou gedacht?

JPB krijgt het weer om de oren: hij en zijn ministers drukken alle islamkritiek gelijk plat en de vrije meningsuiting is hun niet zo'n grote zorg. Wilders, Nekschot en Jami en ook Hirsi Ali... ze zegt het vlijmscherp: JPB en de zijnen zagen aan de poten van de rechtsstaat! Want ze spelen gevaarlijk met de staatsmacht.

Zo dat is ook niet niks.. Ook Amnesty international is kritisch: Nederland is te weinig bezig tegen racisme en discriminatie.

Voilà, het zoeken van onze premier en zijn regering naar de derde weg.. hoeveel (in)tolerantie en hoeveel (on)vrijheid van het woord (en beeld)? Nederland zoekt, maar de wijze waarop is wel wat TE empirisch lijkt me. JPB gooit een balletje op en wii beginnen te kakelen. Dat gekakel wordt dan (partij)politiek vertaald en geduid en , voilà, de nieuwe normen en waarden zijn weer wat duidelijker (?). Nee, JPB c.s. zo gaat het echt niet: we moeten nu even terug naar af en de vraag stellen: waartoe is Nederland op aarde?

Rita heeft deze vraag al beantwoordt: Nederland's doel is, gewoon TROTS te zijn!

Ik zag plotseling dat TON (Trots Op Nederland) ook een voornaam is, zoals ook LEON. Trots op Nederland krijgt er nu dus een zware concurrent bij: Leuren en Emmeren Om Nederland (LEON).

Ik wil ook wel met wat gezwets, wat stevige taal, gekruid met veel simplisme, 35% van de nederlandse stemmen inpikken. En die macht dan eerst maar eens gebruiken om na te gaan of wij wel zo TROTS moeten zijn op TON! Ook al is hij dan stevig familie van RITA (Rijk, Imbeciel enTruttig Aanklooien). En GEERT betekent vanaf nu dus: Gretig, Eng en Eenzaam Rondklooien en Tegen zijn. De nieuwe coalitie van TON, GEERT RITA, TON en LEON , natuurlijk zonder de SP, PVDA, D66 en CDA c.s., noemen we dan maar: T G T L R . Spreek uit: TGee Tee-eL-R: betekent voluit: Te Groot Te Lullig en een Rotzootje.

Het slaat allemaal nergens op, maar dat is tegenwoordig duidelijk tot een voordeel ge-

worden in de politiek. Vergeet het dus maar weer gauw.

ECHTSCHIEDING OM HYMEN

In Parijs werd de echtscheiding uitgesproken omdat mevrouw had gelogen over haar maagdelijkheid. In de huwelijksnacht was het gelijk einde oefening toen de man dat vaststelde. De vrouw erkende haar leugen, en, de rechter sprak de scheiding uit, tot tevredenheid van beiden, overigens. Maar zo gaat dat niet: de PS sprong erop en noemde deze gang van zaken een belediging van de vrijheid van de vrouw.... Nou moet u wel even weten dat de echtscheidingswet in Frankrijk nog steeds op schuldvragen wordt beslist. Zoals tot voor 40 jaar ook in Nederland, waar nu “ duurzame ontwrichting” de enige grond is. Door de politieke storm opgeroepen deed de minister van Justitie beroep aantekenen tegen het vonnis. Iedereen weet dat zij ook zelf (Rachida Dati dus) ooit een hele nare echtscheiding moest beleven...

Zo gaat dat: twee mensen willen niet meer getrouwd blijven en gaan naar de rechter, want dat MOET hier. Die ziet dat ze beiden willen stoppen en passeert lichtzinnig de eis: verlies van maagdelijkheid, VOOR de huwelijksnacht. En dan ben je in dit land meteen in de politieke arena aangekomen. Tja zo'n eis vinden wij achterlijk, natuurlijk, maar de bruidegom wou er niet om liegen en de vrouw ook niet. En bedrog is een reden hier om te scheiden, al gaat het over een hymen. Tijd dat de wet wordt aangepast...

PSYCHOLOGIE DER BELEGGERS

De beleggende mens is een rationeel type; hij kiest voor een spreiding en neemt geen extreme risico's. En hij rekent en grafiekt de hele dag...

Niets is minder waar, blijkt uit serieus onderzoek. Wat feiten:

-de britten beleggen erg veel in Koninklijke bedrijven.

-de amerikanen zagen in juli 95 voor 68% een aankomende hausse, de japanse collegea maar voor 46%. In de portefeuilles van veel Amerikaanse beleggers zitten

bedrijven die gevestigd zijn binnen een cirkel van 180 kilometer om hun heen...

-er zit een duidelijke correlatie tussen de winsten en het testosterongehalte van beleggersbloed!

-En dan het WEER! Op zonnige dagen is er een gemiddelde performance van 24% en bij regen 9%.

-Bij nieuwe maan moet je aankopen zeggen enkele mens-gedragsanalisten. In Parijs was bij nieuwe maan het rendement 18% en bij volle maan 8%.

U ziet het is me een merkwaardige boel. Advies: geloof niet uw grafieken maar bestudeer de gedragswetenschappelijke uitkomsten. Koop bij wassende maan en op een zonnig dag en niet van bedrijven TE ver uit de buurt... Dat is pas de echte tegenhanger van mondialisatie namelijk de regionalisatie en ook nog met een pietsie ... bijgeloof!

Beleggers zijn ook maar mensen, en Warren Buffet, de rijkste, weet dat als de beste. Hij kent zijn pappenheimers... de beleggers dus, en niet... de AANDELEN!

BELASTINONTDUIKING

Klinkt aardiger dan belastingfraude, maar de wet maakt geen onderscheid. Een sport die echt wordt beoefend onder de rijkere, want die hebben iets te ontduiken. De kleintjes zijn zwartwerkers die de BTW niet factureren EN niet betalen net zoals de , meestal rijkere, opdrachtgevers.

De schandalen zijn er te over: Liechtenstein was de laatste, vele europeanen, honderden Duitsers en Fransen verstopten er hun poet en lieten hun land naar de belasting fluiten. Krijgt nu nog een pijnlijk vervolg.

De aantallen zaken van "handelen met voorkennis" zijn ook niet te tellen. Dat is geen belastinggeld stelen, maar wel de onderneming benadelen of de andere beursbeleggers. Nu zit de vice-bobo van EADS met een borgsom van 1 miljoen thuis, en de collega zweten nog, net voor arrestatie, lijkt het.

En nu is ook de VS-overheid zeer actief geworden en zit rijke Amerikanen die wat in het buitenland verstopten achter de golfbroek. Er zijn nu veel meer opspo-

ringsmiddelen door toegang tot financiële (bank)stromen en ook omdat 9/11 heel veel "opsporing en detectie" heeft opgeroepen. Ook sluiten de landen onderling verdragen om stoute onderdanen "aan te geven": kwartetten dus: zoals jij me John geeft , geef ik je André.. Washington en Londen zijn hiermee al aardig ver. De VS-dienst hiervoor schat zo'n 700.000 klanten te hebben, die meer dan 10.000 \$ verzwijgen die "op vakantie" zijn. En de boetes en gevangenisstraffen zijn in de VS opgetrokken en bepaald niet symbolisch meer. Dus gabbers opgepast, let op uw bewegingen met uw ping-ping, en pas op met uw paspoort.

TOPSALARISSEN: DE FEITEN

Er werd 1,2 miljard € gestort op bankrekeningen van de 50 hoogste industriebosses in Europa in 2007. Porsche's baas 73 miljoen, Ackermann 14 miljoen, bijvoorbeeld; er werd aan hen gemiddeld 24 miljoen betaald. De Franse bazen kwamen er bekaaid af: ze kregen wel even 58% meer maar kwamen daarmee nog maar aan gemiddeld 4 miljoen. Arme sloebers.

Tja, leg dat nu maar eens uit aan de mensen met dalende koopkracht...

Lodewijk de XVI kon dat indertijd ook niet meer netjes uitleggen, de Bastille werd bestormd en zijn kop ging eraf. Revolutie!

DEFENSIE INDUSTRIE BOOMT

De acquisities en fusies in defensieland zijn ontelbaar aan het worden. Hoezo? Wel het VS-budget van nu 690 miljard zou wel eens vlot terug kunnen vallen naar 550 in de komende 5 jaar. Als "Irak" tenminste wat meewerkt.

Booz Allen Hamilton, DE raadgevers van de VS-regering in defesiezaken, werd deels opgekocht door Carlyle voor 2,5 miljard. Tyco Electronics verkoopt zijn filiaal voor radio-onderdelen voor 425 miljoen aan het Britse Cobham Defense. DRS Technologies (New Jersey) verkoopt zijn DRS Technologie aan het Italiaanse Finmeccanica voor 5,2 miljoen. En Gallois van EADS gaat in de VS in de defensiesector ook op inkoopreis, zei hij.

Want als de spoeling dunner wordt is schaalgrootte een der "defensiemiddelen" voor de defensie-industrie. Want ook zij willen overleven.

INTERNETNIEUWS

Yahoo.

Het gaat maar door in die wereld van de infomaffia. Yahoo wilde zich niet voor een bom duiten door Microsoft laten opkopen, die trokken dus hun bod maar in. Maar nu komen de raiders op de prooi af, kopen wat te krijgen is aan aandelen en beginnen nu de bestuurders van Yahoo op te ruimen. Ach wie krijgt Yahoo dan at the end toch nog? Wel Microsoft natuurlijk, maar dan is het wel een onsje meer. Haaien is duur volk. Ning

Ning past in het rijtje Myspace, Facebook. Maar hun idee om mensen hun eigen Myspace te kunnen laten openen, slaat erg aan. Dus zijn er nu al 4.000 abonnee's en het vliegt verder omhoog. Het aantal gehitte pagina's loopt wekelijks met 10% op. Mevrouw Ning en de oude rot Andreessen zijn weer eens flink aan het waarde maken, en anderen kijken al of en wanneer ze Ning willen kopen... De cyclustijd op het net, is verrekte kort dus moet je opschieten als je op het net boterhammen verdienen wil. Wordt dus vervolgd.

DE UNIE VOOR DE MEDITERRANEE

De unie krijgt ook steun uit de Maghreb landen en verzet zich tegen de aarzeling in van de noordelijke landen van de EU. Er worden in noord-afrikaanse landen nu ook Vriendschapsclubs opgericht voor deze Unie bijvoorbeeld in Tunesië door een jonge raadgeefster van de Marokkaanse koning. Zij organiseert nu een colloquium voor deelnemers van beide kusten van de Middellandse Zee en probeert de bloedmooie eega van de Marokkaanse koning, Lalla Salma als voorzitter te charteren. Hoge medewerkers van Sarkozy zijn ook hier zeer actief. Intussen is Sarko wat bedroefd door de starre houding van Angela en ook van enkele mediterrane leiders die elkaar niet zo motten.. Maar Sarko gaat door: hij krijgt nog ooit gelijk.

DUUR ETEN

Van Bangkok tot Youndé maakt de hoge rijstprijzen slachtoffers. En dat blijft het niet bij als je bedenkt dat het basisvoedsel is voor 60% van de mensheid.

Thailand kende een verhoging van 50% in een maand (van 16 € -zak 50 kilo- naar 60 €). Als je ca 30 à 40% van je in komen aan voedsel uitgeeft is zo iets ernstig. En de voorraden voor 3 maanden redden ook niemand. Opslag is uiterst moeilijk; men heeft geen goede silo's en men kan dus niet anticiperen. In Kameroen, Ivoorkust, Senegal en Mauretanië is het niet veel beter: prijzen vlogen met 40 à 50% omhoog.

Speculatie alom natuurlijk: in Bangkok ging in één dag de rijstprijzen 31% omhoog omdat India de export van paddyrijst verbood. Op dat moment zochten de Filippijnen wanhopig 500.000 ton rijst en de markt in Bangkok schoot compleet uit.

Stelt u zich voor: er komen jaarlijks 70 miljoen mensen bij (50% daarvan India, China) dus dat schiet flink op. Gaan de indiers per dag per kop 10 gram meer rijst eten dan moet je bijna 4 miljoen ton rijst per jaar meer hebben. In China wordt meer vlees gegeten, maar omdat vee ook (schaarser) graan eet, wordt het vlees duurder. Daardoor gaan chinezen ook weer meer rijst eten. Zo gaat dat.

Lula van Brazilië ziet vooral in de bevolkingsgroei de oorzaak maar zegt dat we genoeg kunnen doen om EN te eten EN biobrandstoffen te produceren. Brabeck van Nestlé ziet nu wel degelijk een schaarsteoorzaak in de biobrandstoffen en is wat bang omdat men op redelijk korte termijn 20% van de brandstof bio wil produceren!

Geleerden roepen dat op langere termijn genoeg kan worden geproduceerd voor 24 miljard wereldbewoners (voorziene max. is 9 miljard) maar de water- en kunstmestbehoefte stijgt dan wel enorm. Dus blijft de vraag WAAR doen, een belangrijk aspect. Intussen maakt het volgende lijstje van 12 maanden prijsstijgingen toch wel nerveus:

Rijst (Bankok) +116%
Soja (Chicago) +70%
Maïs (Chicago) +63%

Tarwe (Parijs) +49%.

DE CRISISREKENING VOOR NEDERLAND

De rekening voor een prutlandje als Nederland voor de financiële crisis bedraagt (nu) 84 miljard. Uiteraard is dit vooral een beursverlies dus moet je het voorzichtig zeggen, maar toch.

De Pensioenfondsen zakten 44 miljard, dat is ca 20% van het vermogen van het grootste pensioenfonds ABP. De banken waren 12 miljard kwijt en de klanten van die banken 28 miljard... Als je het aantal hollanders schat dat "op de beurs zit" dan kom je in de buurt van enkele honderdduizenden, zeg 500.000 . Dan is het gemiddelde verlies per kop: 50.000 euro een gewoon leuke auto dus.

Zou het nog erger worden, bv door ook nog een OG-crisis dan kan het wel oplopen tot een leuk huisje omdat de pensioenfondsen, als ze onder de wettelijke dekking komen, de prijscompensatie intrekken en de gepensioneerde ook minder krijgt langs die weg. Kortom de crisisrekening is de onze.

Uw bankdirecteuren keken niet goed uit: of ze gaven hypotheekpakketten van die amerikanen en vielen door verkeerde beleggingen op hun toeter. Dus pas op: uw bankdirecteur weet er meer van! U kent hem wel, het is ook die van die woekerpolis!

HET SUCCES VAN EeePC

Het kleintje onder de laptops de EeePC van 300 \$ gaat als een trein. De producent uit Taiwan verkocht er al 1,5 miljoen. Niet aan de armen waarvoor hij was bedoeld, nee de rijken zijn er gek op als tweede of derde PC. De Logan van de PC's is een licht en versimpeld apparaat waarop alles zit voor als je op reis bent. In combinatie met de SG USB-key's is het een kampioen. De fabrikant ASUS ziet voor 2009 al een markt van 25 miljoen stuks! Ik ga er ook eens over denken, als tweede reis-pc dus. Dat is deftiger dan een tweede auto straks.

INTERNET EXPLODEERT

Cisco is DE internetleverancier voor de wereldwijde infrastructuur van het razendsnel groeiende internet. Deze groei gaat van een huidige 50% naar wel 300 à 500% jaarlijks! De nieuwe landen in het oosten plus Afrika zijn debet. De slag bijvoorbeeld om de mobiele telefoonmarkt in dit land is enorm: alle operatoren vechten om marktaandeel en deze groei in mobiele telefonie trekt de internetgroei achter zich aan. John Chambers, baas van Cisco, is optimistisch en ziet intelligente oplossingen als de redder van een open internet; hij wijst op wat er al is bereikt. Stelt u zich voor: een wereld met een verstopt internet. Dat is een kanker van het zenuwstelsel van de wereld. Ondenikbaar en angstaanjagend tegelijk. Ook hier gaan de nieuwe landen et tempo bepalen en ons verrassen met nieuwe problemen zoals eerder hun grondstofconsumptie...

Internet is al lang ook een graadmeter voor de wereldgroei en zal dat in versterkte mate worden.

SECOND LIVE VERANDERT

Second Live, de site waarop je een "geheim" tweede leven kan leven werd snel een grote hype; men vloog vlot naar 800.000 unieke bezoekers. Maar nu zakten men toch al terug naar 600.000. Mislukt? Nee in het geheel niet. Er is een grote belangstelling in de professionele wereld omdat blijkt dat je ook producten kunt representeren in deze virtuele wereld en dat geeft prima publiciteit. Dus minder gewone modebelusten, en meer businesspeople. Ook wordt het voor trainingen gebruikt: je kunt namelijk bedrijfje spelen in het virtuele, experimenteren en leren. En zelfs om videoconferenties te doen wordt het al gebruikt. Dus uw double confereert dan met andere avatars en het aardige is dat er flink wordt nagekaart ná de conferentie. Wat velen zagen als een pure hype, werd serieus businessgereedschap. Dat is niet de eerste keer dat internet veel meer en anders is dan "men" dacht. Daar waar verbeelding en scheppingsdrang een rol spelen is Second Life een succes. Internet: de spiegel van een veranderde wereld.

OLIE (energie), WATER

-Olie/ energie

“De haalbaarheid van de elektrische auto (niet de hybride dus!) is erg beperkt, door zijn lage autonomie maar ook door zijn lange laadtijd van zijn accu's, want dat duurt uren” (Zo zegt ons de baas van Honda).

ALWEER DE OLIEPRIJS

De olieprijs wordt nu “hautement politique” omdat de bevolking nu de pijn direct gaat voelen. Dus in de wir-war van betogingen, protesten, blokkades door boeren, vissers, taxi's en chauffeurs van vracht moeten de overheden nu toch eens kijken naar hun hoge belastingsafroming op de brandstofprijzen. Moet er nu worden gesleuteld aan het fiscale mechaniek, of moet er gewoon worden gesubsidieerd waar deze prijs business onmogelijk maakt? Lastige vraag in het licht van wat nog gaat komen. Maar toen Bernanke riep dat hij de dollar wel laag genoeg vond, ging de olieprijs omlaag... We zijn aan het begin van een hoop gedonder! In afwachting van politieke wijsheid hier eerst nog wat info.

In 1999 zat de barrel op 12 \$ nu op +120. En dat is nog niet voorbij! De OPEP roept “speculatie”, maar de werkelijkheid is wel wat anders. De vraag is veel hoger dan het aanbod: zie China en India. En om de haverklap is er ergens en politiek probleem of een rel. En de produktiekosten zijn in enkele jaren ook verdubbeld.

De wereldproduktie is 85 miljoen barrel/dag gaat nog naar 95 binnenkort maar naar 115 miljoen, dat zal niet lukken. Dus zullen we op termijn zuiniger moeten zijn en alle energieproduktie van het alternatieve type moeten inzetten.

Zegt de baas van Total, die vooral gelooft in zonne-energie en helemaal niet in de windversie.

Ik voeg er nog wat spannende formuleringen aan toe:

-in de oliewereld is een gevaarlijk tekort aan flexibiliteit ontstaan.

Mathematisch heeft OPEC (levert 44% van wereldvraag) gelijk, wat er nu wordt gecon-

sumeerd=gelijk aan de huidige productie. Maar of dat zo zal BLIJVEN wordt zeer betwijfeld, en daar zit dus de angel. Het ontbreken van enig surplus in productie maakt elke orkaan in de Golf van Mexico tot een wereldwijde energieschok. De consumptie neemt nu in veel landen al af met 3 à 4%, maar India en China nemen met volle teugen steeds meer in.

De olieoverkoopboeken van de olielanden/boeren zitten tot 2010 hartstikke vol. De OPEC-landen investeren 150 miljard om de dagproductie met 5 miljoen barel/dag te laten stijgen in... 2012.

De terugvallende vraag zal de prijs wel omlaag halen? Pas op, want een landen als China en India subsidieren de brandstofprijzen, dus geen chinees rijdt een kilometer minder door hoge olieprijsen.

Door dit alles speelt heen de speculatie van financiers en... van bestuurders. En daarom blijft het gewoon zo'dolle boel.

Intussen schoot Saoudi-Arabië en Koeweit ons te hulp... meer symbolisch dus, een politieke geste. De olieprijs schoot als teken over de 140 enkele dagen later... en weer omlaag toen India en China hun brandstofsubsidies terug schroefden... enzovoort.

DE DERDE OLIECRISIS

Wij oudjes hadden er al minstens twee , van die oliecrises weten dus hoe panisch dat ging. Maar nu, bij de derde lijkt het wel of er definitief iets is veranderd. De olie wordt voor nu eeuwig superschaars. De overdracht van rijkdom van het westen en de olieproducerende landen liep fors op tot 675 miljard \$ in 2007 voor de OPEC. Europa zit lastig; men importeert nu 50% van de energie en dat gaat naar 70% in 2030. Daarbij is de afhankelijkheid van de russen erg hoog. Frankrijk zit relatief goed met zijn kernenergie (78%) en zijn hydrocentrales (12%), maar moet nu ook fors investeren in vernieuwing langs de EPR-lijn, het op schaal brengen van de zonne-energie en investeren in de bouw (isolatie) en het transport. De derde gaat de wereld echt veranderen en iedereen krijgt het voor zijn kiezen nu. Want die 120 miljoen barrel per

dag die ooit nodig wordt, dat krijgen we per dag gewoon niet opgepompt. Basta..

SAOUDI-ARABIË GAAT ONS REDDEN!

Dit land belooft 200.000 vaten per dag MEER te gaan produceren vanaf juli a.s. en riep een conferentie bij elkaar van olieproducerende/consumerende landen. Waarom zij? Wel zij hebben nog een ruime capaciteitsreserve om onmiddellijk in te zetten: ze doen nu 9 miljoen barrel per dag en kunnen snel naar 11 miljoen! Dat is helemaal niet zo voor Iran, Koeweit, de Emiraten, Irak en Venezuela. Nigeria kan snel van 2 naar 2,5 miljoen, onder voorbehoud van rebellen en ander gedonder. Het te hulp schieten kan waarschijnlijk 1 miljoen barrel per dag MEER opleveren, wat de prijs gaat drukken. Want het loopt fout met deze krapte, vinden ze. De consumenten gaan in hoog tempo op zoek naar vervanging, bezuiniging etc. en daar wordt men nu toch bevreesd voor. De OPEP is overigens nog maar goed voor 38% van de wereldproductie nu. Let wel recent zijn op veel plekken de produkties gestegen, maar het alles verslindende China at alles meteen weg. De crisis komt van de zakkende dollar, de dreiging rond Iran, dat is hun visie. Ze gaan nu hun reservecapaciteit volledig inzetten. En ook snel investeren in capaciteits uitbreiding om nog meer te kunnen pompen.

Opnieuw blijkt waar het echte probleem zit: de reserves zijn er wel, maar de oppomp capaciteit is vol en je kunt ook niet simpelweg gewoon flink meer uit een veld oppompen omdat het rendement door zakkende druk kan terugvallen naar 15%, terwijl het normaal 35% is. De vergelijking met een auto producent die 15% reservecapaciteit onbenut laat in een sterk stijgende vraag en prijs dringt zich op: dat is toch niet logisch?

Dus de soennieten komen ons allen nu te hulp... u voelt de politieke context achter hun opstelling. Zij denken anti-Iran en Al-Qaida en vrezen de reacties van de consumenten die in hoog tempo trachten om te schakelen. Het spel ligt nu echt open en we zullen vuurwerk gaan beleven in de oliewereld! In Irak zijn nu alle grote

olieboeren uitgenodigd voorstellen te doen voor meer productie; want dit land viel terug naar de helft van zijn capaciteit. Thanks mister Bush, dus!

DURE OLIE, NIEUWE MOTOREN

De Amerikaanse auto-makers gingen al voor: ze gaan nu elektrisch in grote paniek. Stop met de SUV's en grote Hummer-achtigen. Achter Europa aan dat al elektrisch eerder probeerde, samen met de Japanners. Uiteraard blijft er een explosiemotor nodig omdat de actieradius van de elektrische auto, door zijn accu's, maar ca 250 km is. Diesel of benzinemotor dus? Wel het lijkt erop dat de diesel achterop gaat raken: de capaciteit om dieselolie te maken is in Europa krapjes en het onderhoud van de dieselmotor lijkt ook duurder te gaan worden dan die van de benzinemotor.

Mijn 307SW moest naar de garage, order van de fabrikant. Het programma in de boordcomputer moest worden gewist en herladen omdat een klep in het brandstofsysteem verkeerd werd geregeld. Hij rijdt nu plots 1 op 18 en deed eerder 1 op 16...zo'n 10% zuiniger. De garage lachte wat raar toen ik erover sprak met hen. Maar ik geloof niet in "toeval". De zuinigheids-wedstrijd in motoren is ON! Ik denk dat het einde 2008 voor mij dus een benzinemotor wordt.

DE PRIUS, HET GROTE SUCCES

Toyota verkocht er al 1 miljoen nu van zijn hybride met electro- en benzinemotor. De avant-garde van dit type voiture doet het prima. Lage uitstoot, laag benzineverbruik sinds.... 1997! Ondanks de zeer sceptische houding van mensen als Goshn van Renault krijgt Toyota nu toch gelijk. Bij de huidige serie-omvang kost het speciale (de electromotor+laadapparatuur+batterijen ca 6000 euro meer. In Hollywood is het al een mode-auto geworden, in de VS werden er 200.000 verkocht. In Europa nog maar 25.000 (UK 8700, Frankrijk 5000, Nederland 2200 en Duitsland 4500), Japan deed 60.000. De huidige overheids-subsidieregelingen helpen daarbij stevig en de belangstelling voor dit type auto groeit nu

snel. Toyota blijkt zienskrachten te hebben; de sceptici zwijgen nu maar.

Ze zeggen dat ze hun hele gamma van modellen in 2020 op hybride basis zullen gaan maken! Zo!

VEEL ZUINIGER VLIEGEN KAN!

De vliegmaatschappijen weten dat het kan: 3 liter kerosine per passagier per 100km... Dus Parijs-Los Angeles (11.000 km) doet 330 liter kerosine per passagier.... Ca 400 \$ dus oftewel 33 km per liter. (auto: 10-15 km per liter). Hoe gaan ze dat nou flikken? Er zijn vijf invalshoeken om dit te bereiken:

-nieuwe zuiniger vliegtuigen.

Air France-KLM investeerde enorm in nieuwe spullen en deed de kerosine consumptie per passagier met 12% dalen. Ze zijn nu op ca 4 liter per 100 km/per passagier en zien in 2012 al 3,6! De grote nieuw liners zullen hieraan fors meehelpen (A380, A350 en B787).

-de beschikbaarheid van kerosine zekeren.

Door een slimme manier van tijdig inkopen en reserveren kan er gemiddeld een betere barrelprijs worden gescoord. Hiermee zijn de laatste jaren miljarden per company bespaard.

-lichtere vliegtuigen

Elke kilo telt. De brandstoflading als eerste: 1 ton minder lading spaart 300 kg brandstof. Er wordt nu al op het randje getankt dus. Dat veroorzaakte al noodlandingen overigens... Alles telt: de weersomstandigheden, de belading van de kist, en zelfs aanvliegprocedures.

Door interieurveranderingen, andere materialen kan 1 à 2% gewicht van het vliegtuig worden bespaard. Lichtere toiletten, voedselcontainers, zelfs de pilotenkoffers (PC ipv papier!); de jacht op de kilo's is helemaal open.

-optimalisatie van de vliegtrajecten

Andere hoogten en snelheden, andere routes, andere aanvliegprocedures met minder wachttijden voor landing...

Parijs-New-York verlengen met 7 minuten vliegtijd bespaart 250 kilo brandstof. Aanrollen is op het ene vliegveld twee keer zo lang in tijd dan op het andere. Andere vlieg-routes (overheid moet wel toestemming

geven, natuurlijk!) kunnen trajectlengte voor 2% verkorten! Parijs-München kan terug naar 680 km en is nu 910.

De vliegtuigen naar de piste SLEPEN ipv op de motoren, bespaart 1000 liter op le Bourget, zegt men.

-de passagier laten meebetalen.

Brandstofopslagen is nu al gebruikelijk en is bij lange vluchten al meer dan 100 \$. Extra-bagagegewicht duur laten betalen helpt ook al; de low-costers doen dat al lang. Straks wordt de passagier gewogen en betaalt voor overgewicht... een grote mogelijkheid gezien de toenemende obesitas!

Air France heeft berekend dat zij de lichtste passagiers hebben van allemaal...

Voilà, zie wat er nu speelt in de luchtvaart: er zijn nog vele mogelijkheden om het brandstofverbruik terug te dringen. De slimheid van de mens en de creativiteit gaan ons nog veel meer opleveren!

TOTAL LAPT MEE

Al in 2007 kreeg Total, dat een gouden resultaat maakte, een verzoek van de minister van Fin. en Economie om "meete helpen". Ze doneerden 102 miljoen €... waarvan armen een reductie op de stookolie kregen op het moment dat ze hun tank vulden. Nu is de (andere) minister er al weer: en Total lapt nu "uit solidariteit" 140 miljoen. Merkwaardigerwijze gaat niet de staat omlaag met zijn belastingopslag, nee, de industrie moet solidair zijn. Een typisch franse uitzondering. En het wordt volgend jaar al 200 miljoen? Charitas van Total.

Zo niet dan zal er een supertax op de winst komen dreigt Bercy.. Dus het is niet alleen charitas van Mr. de Maigherie, patron van Total.

BP RUZIET MET MOSKOU

TNK-BP is een russisch-engels samenwerkingsverband in de oliebusiness. Met drie russische miljardairs als aandeelhouders en zij eisen nu het vertrek van BP-baas Dudley. Hij zou de expansie van TNK-BP remmen. Velen zien hierin de hand van Moskou die de oliesector wil terugpakken. De 148 BP managers lijken nu geen visumverlenging

meer te krijgen, de politie deed een inval in het BP-kantoor, er zijn beschuldigingen van spionage en Dudley werd ook al wegens fiscale corruptie door de politie gehoord.

Kortom BP zit er flink tussen zoals eerder ook Shell met het Sakahline-project. De nieuwe soort Russische beren blijkt een erg gevaarlijk soort te zijn. Geen olifanten, maar olieberen dus.

Maar er is ook ander nieuws: Rusland wil Europa gerust stellen en suggereert om een gezamenlijke onderneming voor het pipelinebeheer op te richten. Die dus de vele lange pipes beheert en waardoor Europa een vinger in de logistiek van de gasvoorziening krijgen zou. Want Europa is ongerust over de Russische gasleveringscapriolen in het verleden. Want vele landen zijn sterk van de russen afhankelijk: Frankrijk al voor 25% van zijn gasverbruik! De meest belangrijke pipe-line loopt door Oekraïne, waarmee flinke herrie is. Zij betalen 180 \$ per 1000 m³ en anderen 400 \$; Moskou wil ze dus op het laagstgenoemde prijsniveau tillen. Ook beschuldigt Rusland Kiev van gasdiefstal uit de pipe-line... Daarom stelt Medvedev dit gezamenlijke beheer nu voor; handige zet in beide kwesties dus. De onderneming zou Droujba gaan heten: vriendschap op zijn russisch.

Europa denkt na, want bij voorstellen uit Moskou moet je goed uitkijken. Wordt dus vervolgd! Intussen was er een Rusland-EU conferentie in Siberië, Rusland wil ons, Europa dichtbij halen. Door zijn energie in te zetten en dan komen we wat losser van Washington. Regionale energievoorziening is POLITIEK best weer in. Terug naar kleinere werelden, de burens dus. En onze olierijke zuiderburens, die worden door China afgetapt. Effe niet uitgekeken dus. DOOOOM.

FIETS EN HUUR EEN AUTO

In vele Franse steden is er de Velib, er staan stadsfietsen die je met een abonnement (5 € per jaar!) uit hun klem kunt nemen als je eerst je bankkaart in de paal stak om de je kenbaar te maken. De huur betaal je dan bij het terugbrengen weer met je kaart. Komt de fiets niet terug dan moet je schade-

vergoeding betalen. Wordt hij gestolen, dan doe je aangifte. Ik zag vijf dagen in Marseille hoe dat gaat: het werkt dus! Fietsende marseillanen, nog nooit vertoond! Je wordt nu wel geluidloos van de sokken gereden... Ook in Parijs en Lyon is het een groot succes.

Maar nu komt er ook OKIGO. AVIS, de autoverhuurder samen met VINCI, de parkeergarage-exploitant richten samen dit speciale verhuurbedrijf op. Je hoeft geen abonnement, enkel maar een pas aan te vragen. Een briefje sturen met 15 euro en even later komt je pas al thuis. Als je een auto wil bel je even tevoren op, pikt je auto uit de parkeergarage met je pas en rijden maar. Voor 6 € per uur en 50 cent per kilometer, niet echt goedkoop natuurlijk. Maar dat is meer een aanloopprobleem. Wilt u flink winkelen dan kost dat: 4x 6= 24 euro + 5 km (2,5 €) dus totaal 27,50 euro... Doet u dat 3 keer per maand, want u woont in een metropool en heeft een openbaar vervoer abonnement. dan kost u het autorijden maandelijks minder dan zo'n 100 euro. Uiteraard is tanken niet nodig! Sommetje even doortrekken: een openbaar vervoer-abonnement kost in Marseille ca 450 € per persoon per jaar, voor twee dus 900 €. Tel daar dus 1200 euro autohuur bij op en uw basisbudget voor vervoer wordt ca 1350 €/jaar. Exclusief het verre reizen. Maar een retourtje Marseille-Nederland per Easyjet kost mij in augustus, 40 €...

Zo dat is dus OKIGO dat er op rekent in 210 al quitte te draaien. Dan kost een liter diesel ca 2,20 €, schat ik, minstens! Tel uit uw winst... In Parijs zijn er al 1000 klanten, 120 auto's in 55 garages... sinds het begin enkele maanden geleden. U rijdt met Smarts en Polo's natuurlijk, lekker klein in de stad en weinig parkeerruimte nodig, ook op hun vaste standplaats. Uiteraard kunt U ook in garage A de auto nemen en hem in garage B weer afgeven... (bijvoorbeeld op het vliegveld bij vertrek naar verre bestemmingen.

Ons Marseilleplan, dat in 2010 start (app. klaar), is exact dit geheel. Het heet daar dan, en dat weet ik nu pas: VELIB+OKIGO. Oftewel OKIDO dus!

Ons krijgen ze dus niet meer immobiel voorlopig...

EDF OP KRUISTOCHT

EDF wil groeien en dat kan enkel in het buitenland, want in Frankrijk heeft het al 85% van de markt. En in Italië en Duitsland heeft het al het nodige ingepikt. Dus zijn er targets waarop geaasd wordt: British Energy (kernenergie) met 4 miljard omzet (0,6 miljard winst, 9,6 miljard beurswaarde); Iberdrola, windenergieproducent (Spanje) 9,5 miljard omzet (1 miljard winst, 46 miljard beurswaarde); Distrigaz (België) 4,6 miljard omzet, (260 miljoen winst, 4 miljard beurswaarde).

Daarnaast gaat het UK als eerste weer kernenergie vergroten, dus uitbreiden en centrales vervangen, een grote opportunity. Maar er zijn kapers op de kust: Centrica (UK) en RWE (D).

EDF zou Spanje graag op zijn nucleaire net aansluiten en aast dus op Iberdrola, samen met een ander spaans bedrijf. In de vorm van een onvrijwillige overname...

De regeringen en Brussel zijn op hun hoede... en de baas van EDF moet ook geen fouten maken. De energiekruistocht van EDF in Europa is een riskant stukje.

BOUWSTOP EPR-CENTRALE?

Het zit niet mee met de bouw van die EPR's; de nieuwe kerncentrales die in Finland en Frankrijk in aanbouw zijn. In Finland liep het hele plan al herhaaldelijk uit de hand en nu legt de atoominspectie, speciale instantie voor het nucleaire, de bouw in Flamanville plat. Er is iets fout met de betonkwaliteit en dat is gevaarlijk. EDF, Bouygues, Areva en Alstom zitten bij deze hete brei en Parijs kijkt erg nerveus toe. Want deze EPR is HET wereldbrede visitekaartje voor de enorme ordelijst van Areva c.s. Dit mag niet fout gaan en zal zeer velen, die zeer hoog verkeren, de kop gaan kosten. Dit soort megaprojecten van uiterst complexe aard hebben vaker dit soort fases waarin alles dreigt fout te gaan. Er komt natuurlijk een oplossing maar de inspectiedienst heeft weer even zijn (zeer noodzakelijke) tanden laten zien..

AREVA IN DE REVISIE EIND 2008?

Areva, nu nog staatsbedrijf, moet worden geprivatiseerd en het mag geen tweede Suez-GDF gedoe gaan worden. Die enorm scorende nucleaire bedrijf is van enorme betekenis voor Frankrijk, zie de energiecrisis en de orderboeken vol kerncentrales. Ook al is Sarkozy Europese voorzitter, hij zal zich in deze niet door Siemens-Duitsland de wet laten voorschrijven klinkt het fors. Siemens mag dan 35% aandeelhouder zijn, ze moeten wel hun plek weten. Want Frankrijk gaat een andere politieke weg in het nucleaire dan Duitsland! Areva heeft nu al het sponsor-ren van een blauw verlichte Eiffeltoren voor twee maanden in Europees blauw dus, geregeld. Je moet ergens beginnen niet?

Dus let op: de fusie Alstom-Areva lijkt te komen en dan ontstaat er een reus van enorme afmetingen à la EDF, naast de reus GDF-Suez... Frankrijk land van de energie!

COMPUTERS VRETEN STROOM

Vroeger moesten grote computers zelfs gekoeld worden en hun kabelverbindingen lagen onder de (verhoogde) vloer met branddetectiesysteem. En als het te warm werd was het spannend, want de elektronica moest gekoeld worden. De supercomputers van de 80-er jaren hadden zelfs intern gekoelde stroomdraden..

Nog steeds is dat warm worden zo, blijkt het, maar nu opgeteld op wereldschaal en in sets van duizenden computers in zalen vol.. In miljarden KILOWATTS ging hun consumptie van 65 IN 2000 naar 150 IN 2006. Het is 1% van de totale consumptie wereldwijd. En dat veroorzaakt en hoop CO2-vervuiling.

Sommige grote datacentra zijn enkele voetbalvelden groot en er staan soms 80.000 servers te puffen. Daar moet iets aan gedaan worden, want de bezettingsgraad van die computers is gemiddeld best laag: ze staan dus wel te puffen maar DOEN niets nuttigs. Wachtend op pieken dus. Nu zijn er multiprocessors in de maak, die zichzelf deels uitzetten bij lage vraag, wat tot 45% consumptie-vermindering kan

leiden. Ook de technologie kan helpen door elektrische trillingsnivo's verder te verhogen als ook eerder gebeurde. Ongetwijfeld leiden computers tot grote besparingen door hun slimme besturing van allerlei productie/logistieke processen, maar ook zij hebben brandstof nodig..

WELKE AUTO GAAT HET WORDEN?

Waarin rijdt U rond over, zeg, drie tot vijf jaar? Dat zal geen ronkende zescilinder zijn op een "gewone" motor, nee het zal anders heten. Hier komt het hele repertoire!

Een hybride-auto dus? Toyota heeft er al succes mee, maar vraagt zich af of de blijvende afhankelijkheid van benzine het concept echt zal doen overleven... Het is eigenlijk een bezuiniging op fossiele brandstof!

De flexfuel auto? De auto op een mix met superethanol dus. In Frankrijk is het een enorme flop de E85 is eigenlijk dood geboren. De twijfel bij industrie en overheid is enorm, nu de effecten op voedselverbouwing zo keihard aanwezig bleken..

Dus de elektrische auto! De nieuwe generatie batterijen garandeert een levensduur van die batterij tot 150.000 km. Israël gaat het op grote schaal realiseren. In Frankrijk is Boloré erg ver met zijn Blue car die 250 km autonomie heeft en 130 km/uur loopt. Ook hier is er nog veel twijfel: de autonomie en de oplaadtijd ... En, het produceren van de stroom die ook uit... fossiele brandstof wordt gemaakt! De landen met kernenergie (voldoende dan wel!) liggen hier vóór! Autonomie en batterijenlevensduur zijn het probleem. Of weer op zonne-energie?

De auto met brandstofcel dan? Een elektrische auto die stroom maakt aan boord. Uit een waterstoftank en met zuurstof uit de lucht. Autonomie makkelijk 600 km, elke autofabrikant heeft er al een aan het lopen als reclame-item. Maar waterstof moet je maken en daarvoor heb je elektra nodig en dan moet je weer olie stoken en zo, of gas... Of dus toch zonne-energie?

Dus de waterstofauto maar. Duurt nog wel 10 jaar voor die er echt is en betaalbaar is. De techneuten hebben nog veel werk... En dat duurt (te?) lang..

De auto op samengeperste lucht dus; dat moet kunnen, toch? Je perst lucht samen in een druktank en de automotor loopt op die druk. In de stad dus en voor de rest op benzine etc. U ziet het: autonomie restricties en benzine nodig.. India gaat het nu proberen. De lucht samendrukken kost energie, stroom dus? Zonne-energie dan maar?

Conclusie? Het is een verwarde boel omdat de interrelaties groot zijn en complex. Electriciteit en watersof moet je produceren... en dat kost ook weer energie, veelal uit... fossiele brandstof of uit kerncentrales. Die laatste bouw je niet effen, het duurt vijftien jaar of zo. Dus zijn we (te) laat in een verwarde wereld n iedereen zoekt in paniek. Het lijkt er dus op dat er een veelheid van (deel)oplossingen ontstaan zal en intussen een enorme druk op de verkrijging van fossiele brandstoffen. Dus oorlogsdreiging op middellange termijn, bezuinigingen, minder transport, openbaar transport en Op de fiets! Nee, niet de elektrische fiets, maar die met spinaker! Zeil ze! Investeer dus in ... WIND!

DE KLEINE EUROPESE AUTO IN DE VS

De sterke euro en de dure arbeid maken het de Europese automakers in de VS erg moeilijk. Dus Volvo, VW en MBW remmen een beetje omdat ze lastig kunnen concurreren. Ford Focus en Nissan Versa zijn hun tegenstanders. Nu willen de Europese fabrikanten een heel gamma aan kleinere auto's IN de VS gaan produceren om hun winstmarges te verbeteren. Wat BMW en Mercedes al doen. Het is een lastige boel aan het worden in autoland... Olieprijzen vliegen de pan uit, dure euro's, dure producties en vele onzekerheden... Autoland was ooit zo mooi!

-Water

EN OOK DE WATERCRISIS KOMT ER AAN

In 2030 heeft de helft van de mensheid geen of geen goed water zegt de OECD. Een Amerikaanse energie-miljonair kocht daarom veel terrein in Texas waaronder 80 miljoen jaren oud superwater ligt te rusten.

Hij gaf al 100 miljoen \$ uit om deze schat te exploiteren want hij wil graag, voor 165 miljoen per jaar water gaan leveren aan Dallas . Maar die happen nog niet echt toe en de milieu-activisten houden hem in de gaten. Mijnheer T.Boone Pickens weet het zeker: hij wordt in water de nieuwe Rockefeller van de VS.

Marseille levert dagelijks al 3 grote tankers water aan Barcelona dat al jaren droog staat. Wel 50.000 m³ per week al. Dat verdubbelt binnenkort om de 5,5 miljoen inwoners gezond te houden. Kosten 25 miljoen € per maand. De streek is rijk en kan het betalen, maar dat betekent ook dat de verspilling niet wordt bestreden. Want de de catalaanse landbouw is een enorme waterverspiller en niemand trapt op de rem. Tot ...

RELIGIES

DE CRISIS BIJ DE FRANSE MOSLIMS

De franse overheid heeft natuurlijk graag een spreekbuis tot het moslimdeel van de franse bevolking. Ze zijn na de katholieken de grootste godsdienst hier. De CFCM is die spreekbuis, maar de herrie is er enorm. Wat ze tot nu toe regelden stelt erg weinig voor: aalmoezeniers in het leger, de ziekenhuizen en het gevangeniswezen.

Ze zijn ook nauwelijks aangesloten op hun basis, dus waarom nog verder gaan met hun? Toen de sluierkwesitie speelde kwam het gelijk tot een interne scheuring die Sarkozy zelf moest gaan repareren. En niemand gelooft nog dat de leider Boubakeur de zaak echt aan het rollen krijgt...

In de islam zit hetzelfde scheuringsvirus als in de andere monotheocratiën. Het is al bij de opvolging van Mohammed fout gegaan, en nu loopt nog steeds een rol prikkeldraad langs deze scheidslijn. Ook in Franrijk, waar ook nog een dikke muur staat tussen algerijnse moslims en "de anderen"

DE ISLAM STAAT OP EEN KRUIJPUNT

De maagdevlieskwesitie roept de discussie weer op: als de islam niet moderniseert, zal ze verzanden in geweld en cynisme.

Zaken als sluiers, maagdelijkheid bij huwelijk, burka's, etc. staan haaks op mensenrechten voor met name de vrouwen. Het beroep op de Koran is nogal twijfelachtig: de meeste van dit soort punten zijn daar onvindbaar. En waar wel twijfelachtig regels of opinies worden gedebiteerd, moet herinterpretatie de oplossing bieden om niet vast te roesten. De centrale rol van de man, was ook bij andere montheïstische religies vanzelfsprekend, tot zeg, 50 jaar geleden. De superpositie van Allah, verheven boven alles, zelfs boven de liefde voor partner en kinderen is nogal extreem. De gelijkheid in de islam is een gelijkheid in de relatie van elk mens met GOD en niet een onderlinge gelijkheid. De relatie Kerk Staat is een volgend strijdpunt. De historie wijst een integratie van deze beide aspecten in de maatschappij. Maar er zijn ook stromingen in de islam die de politiek het primaat toekennen, boven de kerk dus.

De oorlogszuchtige islam, is een hele moeilijke zaak, waarvan de terroristen eigenlijk leven. Het wordt hoog tijd om deze zienswijze in dit geloof, te plaatsen in zijn tijd en, net als bij andere kerken, duidelijk af te wijzen en herziening te ondernemen. Het conservatieve verlamt en maakt moderniteit onmogelijk, ja verdacht. Het slaven houden, is ook een historisch taboe, terwijl in de Koran de slaaf echt wel rechten heeft. De slavenrol van de zwarten, die lang duurde en nu nog is terug te vinden, moet ook terug gedrongen worden.

Overigens is de sexuele moraal erg liberaal in de islam en de romantiek was lang een soort ideaal in de westerse wereld. Het aantal westerse romans hierover, duizenden-één-nacht, is nogal groot. Hier staat de islam, in vergelijking tot christelijke opvattingen, er nogal liberaal bij. Genieten MAG in de islam, versterven is niet populair, buiten een vastentijd en de sterk gereglementeerde armenzorg.

Kortom de islam moet snel zijn Verlichting gaan doormaken. Een Revolutie? Nee, een hervorming als je goed naar de fundamente kijkt. Of is dit alles slechts een westerse hobby dan wel een vrome of opportune

wens, die inhoudt dat integratie onmogelijk blijft als de islam niet moderniseert?

Want een westen wat "terug zou gaan", lijkt vooralsnog ondenkbaar. Maar, indien je de huidige reaalpolitiek beziet, is het westen ook "nogal wat minder katholiek" geworden. Zo staan het westen en de islam op een historisch kruispunt en moet worden gehoopt dat de gezamenlijke richting niet met het zwaard wordt bevochten.

Het is niet onzinnig om ter vergelijking eens goed naar de orthodoxe protestanten te kijken... Hun maatschappelijk conservatisme, hun individuele lijn naar GOD en hun archaische denkbeelden rond gezin en huwelijk, zijn nogal familie van die in de islam. En om van "koningshuizen en religieuze waarden staat" nog maar te zwijgen.

De moslimwereld wacht op EEN nieuwe profeet, die zoals christus het oude testament uitluidde. De profeet heet in geen geval Bin Laden, tot zijn grote verdriet.

BOUWPAKKET-KERKEN IN RUSLAND

In de buitenwijken van Moskou stikt het van de gelovigen, die geen kerken vinden. Poetin is ook orthodox en gaf alle ruimte aan zijn kerk die sterk opkomt. Maar hoe kom je snel aan een kerk zonder veel geld en met weinig tijd? De moslims stichten hun moskeeën overal in Europa in schuren, garages, oude café's en restaurants etc. Daarvan is niet veel te vinden in Moskou-buiten. Nu heeft de centrale orthodoxe leiding een stunt bedacht: ze laten bouwpakketten maken die snel in 4 uur op te bouwen zijn. Mooie zes-hoekige torenachtige gebouwtjes van hout. Met zo'n leuk russisch bol torentje erop en een kruis. Voor 50.000 euro te koop. Oppervlak: 50 à 100 m².

De eerste kerken staan er al en het loopt storm. In die kerken en ook met de bestellingen ervan, nog meer. God is terug in Rusland na 100 jaar omdat de macht ook kerkelijk is. Een reactie op langdurige onderdrukking net zoals je dat zag in Polen en andere Oost-Europese landen. En dat is op zich een goede zaak, vrijheid de terug kwam.

AFRIKA

ZIMBABWE; DE GROTE SCHANDE

Mugabe gaat zijn krankzinnige weg en eigenlijk stopt hem niemand. Er kondigt zich nu een nog groter bloedbad aan, waarbij we niet meer KUNNEN toezien. Mugabe is de oude gijzelaar geworden van een misdadige clan en iedereen zag dat te laat. Ook de Afrikaanse Unie en Mbeki uit Zuid-Afrika aarzelden veel te lang. Slechts een enorm bloedbad zal ons de moed geven van BUITEN in te grijpen. De rij is geopend door Birma, na Noord-Korea, en de volgende is Zimbabwe. De onmacht van een hele wereld tegenover 500 schurken... dat kan dus nog steeds. Een erg fout voorbeeld, dat je wel naast het goede in Somalië moet zetten. Daar gaat de internationale gemeenschap nu met toestemming van de regering binnen hun grenzen op piratenjacht. Dank zei Sarko's ingrijpen.

Het goede Afrika schaamt zich dood en dat ook op de 90-jarige verjaardag van Nelson Mandela, die met verzwakte stem opriep iets te doen.. Maar de Afrikaanse Unie was zeer duidelijk: GEEN extern ingrijpen door het westen, zelfs geen sancties. Dat moet ons te denken geven.

AFRIKA ZONDER STROOM

Om de haverklap gaat in Afrika het licht uit; oud materiaal geeft enorm veel storingen. De balans werd opgemaakt en ziet er rampzalig uit. Wel 750 miljoen mensen uit de subsahara zijn hierdoor in gevaar. Hun gezondheid, hun ondernemingen, wat eigenlijk niet. Er is ook geen enkele grote Europese electriciteitsleverancier in Afrika te vinden. Het hele veld is overgelaten aan de Chinezen... De stagnatie die dat aan groei geeft is uiteraard enorm, maar wie doet er nou wat? EDF kom, go south!

HET MOBIELTJE EN AFRIKA

Op de wereld zijn er nu 3,3 miljard mobiel-tjes... bijna een op twee wereldbewoners heeft er een. En het groeit als kool. Zo'n ding in de eest simpele uitvoering kost iets meer dan 30 \$. De overheden belasten deze apparaten en hun gebruik flink tot

zelfs 30%, waardoor sommige overheden al 7% van hun inkomsten daar nu al vinden. Daar zit ook een gevaar in: nu al zie je dat matige belastingheffers (enkel BTW) zo'n 3% economisch beter scoren en dat bewijst dat visie op lange termijn ook hier nodig is. Want 10% meer mobieltjes leidt tot 1% meer economische groei hier. In 2011 is 75% van de bevolking van een mob voorzien... De mobieltjes en de hardware infrastructuur zijn DE twee zaken om groei te verkrijgen. High-tech ontwikkelingshulp!

VRIJMETSELAREN VAN AFRIKA

Wel 12 regeringsleiders in Afrika zijn ook vrijmetselaars. Zoals bekend zijn deze geheimzinnige mensen sterk overtuigde, democratisch, vrijdenkers. Ach die mensen en de hele top in Afrika zijn allemaal in Frankrijk of Europa opgeleid en maakten daar kennis met dit genootschap. En met vele franse logebroeders, natuurlijk. In crisissituaties schijnt er onder de "frères" best vaker adviserend contact voor te komen. Langs afrikaanse lijnen maar ook langs franco-afrikaanse. De logebaas uit Parijs heeft zegt men, ooit Gbagbo tegen gehouden van een moorddadig voornemen met zijn leger. Mitterand ook al vrijmetselaar scheen langs die ingang veel contacten in Afrika te onderhouden. Tja, u ziet het, de bobo's hebben zo hun clubjes zoals ik ooit zelf merkte in de 60-er jaren rond het Eindhovense, waar de Morele Herbewapening (anti-communisten) rond de Philips-familie waren georganiseerd. Ik was nooit CEO van Philips zoals u weet of vermoedt, maar werkte als student-wiskundeleraar op een MMS. En daar was een Moral Rearmement paradijsje waar ik slecht in paste met de vijf grote geloften. Niet drinken, niet roken, geen "vrije sex" etc.

Daar droom ik nog wel eens akelig van. Afrika heeft dus tot mijn geruststelling vrijmetselaars en blijft dus ook voor mij een verrassend continent.

DE PROGROMS IN ZUID-AFRIKA

De immigranten uit de buurlanden, veelal gevlucht uit hun land, krijgen klappen en worden verjaagd en vermoord. Al enkele

dozijnen doden. De armen verjagen de verjaagden; want ze lijken elkaars concurrenten in arm zijn. Duizenden vluchtten naar kerken en politiburo's, maar dat werkte nauwelijks. Tutu riep op tot kalmte zonder veel effect. Zuid-Afrika het relatief meest westelijke en meest welvarende afrikaanse land, stort zich in uiterst dubieuze zaken. Maar wat wil je als je de armoede ziet, al zovele jaren?

MUGABE LIJKT WEL KNETTERGEK GEWORDEN

Mugaba laat de oppositie arresteren en dan weer vertrekken zonder aanklacht, hij dreigt, hij manipuleert en laat nu weten dat enkel God hem kan afhouden van een volgend mandaat. Op zijn 84^e zegt hij dit terwijl er nu ook lichamen worden gevonden van vermoorde oppositieleiden.. De geschoktheid neemt toe. Zimbabwe staat plots in de rij van Birma, Noord-Korea en een enkel Oost-Europese staat. Er wordt weer luid geprotesteerd, maar Mugabe en zijn (deels militaire) clan houden vast: hun behoort het land en de mensen. Zelfs tegen hun stem in. Zo zet dit land een oude reeks van moorddadige dictatoren in Afrika voort en moet de internationale gemeenschap opnieuw proberen druk te zetten zonder te vervallen in paternalisme c.q. neo-kolonialisme. Mugabe lijkt een der laatste Mohikanen, maar hij is wel erg taai en trekt zich van niemand wat aan. Zelfs niet van Mbeki..

DIERENBESCHERMING IN KAMEROEN

De foto's met de vier vermoorde, op houten ladders gebonden, gorilla's zijn afgrijselijk. En er is veel meer van dit schandaligs in Kameroen waar jagers illegaal op alles jagen wat geld opbrengt. Ivoor, huiden, levende dieren (papegaaien, Nijlpaard, handen en hoofden van gorilla's) het kan niet op. De overheid staat niet sterk hier in hun vervolging... en wordt uit ideële motieven geholpen door een jonge israëli en zijn vereniging, die uiterst handig de jagersbenden opsporen en aangeven. Elke week is er minimaal EEN de klos. Het is niet ongevaarlijk omdat er ook veel mensen

worden omgekocht en er veel boter op hoge hoofden werd gesmeerd. Intussen zijn Ofir en zijn club tot symbolen voor de jacht op jagers geworden. Zij scheuren niet in 4X4's rond, maar lopen. Ze slapen in de dorpen en vinden hun wegen door mensen op te zoeken die zich solidair verklaren met hun fauna en het behoud ervan. Daarom is Ofir en zijn groep zo succesvol: de goede mensen steunen hem, want zij weten waarom hun natuur zo belangrijk voor ze is.

IVOORKUST FRANKRIJK

Frankrijk verloor negen soldaten toen vliegtuigen van Ivoorkust hun basis beschoten in 2004. En Gagbo werd verdacht van medeplichtigheid... Maar nu blijkt in het onderzoek, met name uit verklaringen van de franse generaal Henri Poncet dat zijn betrokkenheid nooit groot KAN zijn. Er was veel onrust in het land, er waren krachten die een ommekeer wilden en die daarbij de fransen liever zagen vertrekken. De piloten waren overigens Russische huursoldaten, die na de aanval snel verdwenen, omdat de rechter ze vrijliet onder pressie(?). Niet alles lijkt nog duidelijk, maar de lucht klaart wat op, waar het de rol van Ghagbo betreft.. Een nieuwe periode in de relatie Frankrijk-Ivoorkust is in zicht?

WEST-EUROPA

DE EU IN DE ELLENDE OF

Sarko wordt EU-baas voor zes maanden en nu hebben de Ieren zijn plannen totaal in de war geschopt met hun "nee". Frankrijk krijgt en koekje van eigen deeg en ook Nederland weet er nog wel wat van. Daarbij komt dat Sarko het nog steeds niet goed kan vinden met Merkel: de pragmatische, wat "platte" politicus en de wetenschapper uit Duitsland, dat loopt niet echt lekker. Wat nu?

Merkel werd echt kwaad toen Sarko op het laatste moment een traditioneel overleg Du-FR afzegde... En nu moeten toch, hoe je het ook keert of draait, deze twee moeten elkaar weer vinden om de crisis op te lossen. Zeker nu ook Tsjechië en Groot-Brittannië met hun positie t.a.v. Europa schuiven op het hellende vlak van ja/nee-

zeggen tegen Lissabon. De premier van Tsjechië zei recent dat hij op een JA van zijn land nog geen 5 euro zou zetten!

Sarko ging dus meteen naar de tsjechen om de rem erop te gooien en nam maar stelling: het Ierse nee was niet het einde van de EU maar, moest wel serieus worden genomen... en Topolanek de 1^e minister van Tsjechië moest ook onder druk gezet worden. Want zij gaan ook Lissabon bekijken, net als de andere resterende, waaronder dat twijfelende Groot-Brittannië..

En hij riep ook nog dat elke verdere uitbreiding nu natuurlijk niet kan.... Daarmee de resterende waarschuwend en de Ieren de zwarte piet overhandigend!

Want ook het Ierse nee is "een stommiteit van de democratie", omdat het een morrend NEE is tegen een aantal EU-aspecten maar natuurlijk geen nee tegen hun grootste weldoener ooit. Sarko verwijt de Commissie grote laksheid, hij noemde het zelfs autisme, want dit probleem was al langer gevreesd; en ze deden NIETS. Cohn-Bendit is voor het straffen van Ierland: hun egoïsme kan gewoon niet zegt hij. De Commissie wist niks anders dan roepen dat de 70 miljoen voor de vissers terug moesten... Maar 87% van de Ieren is gewoon blij met wat Europa voor hen deed; echter 54% wilde even koppig en onnozel demonstreren. Dom maar wel een reëel democratie probleem en een probleem van een onnozel stel Brusselse politici o.l.v. Barroso..

Maar vergis u niet in Sarko, de vechtersbaas die zegt: hoe lastiger, hoe meer glorie er te verzamelen is... Want indien hij de EU er doorheen sleept is hij nog beter af dan enkel met "Lissabon", zijn prestatie.

Het wordt dus zeer hoog tijd de Europese burger eens ECHT uit te leggen wat de EU nou eigenlijk is, moet zijn en ... al voor goeds deed. De Commissie is dat niet gelukt, dus nu moet het NOG een keer, maar beter. Daar moet Sarko iets op vinden en als dat lukt is deze crisis achteraf een zegen. En een opsteker voor Sarko.

Want wie strategisch kan denken en niet uit eng egoïsme, beseft dat NU, meer dan ooit, een EU nodig is om de gigantische uit-

daging te regelen. De immigratie, de defensie, de energievoorziening en de milieu-problematiek. En, ook het markeren van een sterke positie naar buiten: naar China, India, de VS, Latijns Amerika, Rusland en ook de Arabische wereld. En dit alles laat ook nog eens zien dat het uitgangspunt van "allen of niemand" onmogelijk is in een diversiteit van 27 landen.

Laten we hopen dat deze crisis achteraf een zegen zal blijken te zijn.... aan Sarko zal het Echt niet liggen. Bereidt u zich maar voor op veel vuurwerk. En Angela zal, hoe dan ook, een manier van samenwerking met vliegende Nicolas MOETEN vinden..

DE IERSE SPIEGEL: EEN ANALYSE

Europa heeft vee gezichten, Brussel is voor velen een soort souverain optredende superclub die doet aan hyperfederalisme. En is daarbij ook nog hyperliberaal lijkt het. Dit Europa willen velen niet. Na de fransen en de Nederlanders nu de Ieren en de Tsjechen en de Britten? Wel niemand is zeker van het resultaat. Europa is zeer heterogeen geworden met zijn 27 leden van zeer verschillende recente geschiedenis. Dus eigenlijk is wat gebeurt bepaald geen wonder. En Europa aarzelt voortdurend tussen twee modellen. De VS van Europa of een soort centrale Unie. Losser of vaster; het loopt door elkaar heen. Daar ligt een groot probleem waar het Ierse nee een symptoom van is. Europa zal moeten groeien naar een eindvorm met nog veel vallen en opstaan. Er zijn meerdere generaties met collectieve historie nodig om een echt DUIDELIJK Europa te krijgen. Intussen werken en de handen vasthouden en zeker geen harde uitsluitingen van dissidenten. Tolerantie en veel discussie, dat moet de houding zijn om uiteindelijk te slagen.

DE EU-BAANTJES

Tja dat reorganiseren van de EU ligt eeffastig nou de Ieren met 54% niet riepen tegen Lissabon! Allen die al baantjes voor zichzelf zagen in Brussel, zien hun spel verstoord. Zoals de Franse minister van Buiza, Kouchner. Hij wil zo graag de buitenlandse politiek van de EU gaan doen.

Baroso blijft dan Raads-president, of dat wordt Juncker. Blair ligt eruit, niet genoeg steun. Straf voor zijn Irak-keuze. De dans om de zetels lijkt nu verstoord, al komt er wel even een Sarko-interregnum voor de komende zes maanden. Sarko is al lang bezig... underground.

En in Frankrijk moeten enkelen ook een nieuw baantje hebben zoals Barnier en Rachida Dati en anderen, zegt men...

DE RESSENTIMENTEN: DU-FR

In EADS komen al jaren de Duitsers en de Fransen (en Engelsen. Spanjaarden) elkaar tegen in een grote internationale onderneming en dat is een laboratorium voor de echte verhoudingen. En nu Power 8, de grote reorganisatie bij EADS, eist dat de broekriem wordt aangehaald, moet iedereen inleveren. En nu verwijt men de Duitsers dat ze weinig of niks doen en niet EADS primair zien, maar Duitsland het vaderland. De ontslagrealistische statistiek laat het ook zien:

Du 23%, Frankrijk 39%, Spanje 55 en GB 60%. Dat zet weer eens kwaad bloed, ook nadat de dubbele top werd geruild voor eenhoofdige leiding door Gallois gaat het niet beter. Deze succesvolle firma wordt nooit primair een bedrijf, nee, het blijft een hanig hok met twee soorten beestjes die elkaar niets toegeven. Nu er ook nog het voorkennis schandaal speelt is het nog erger.

Het eeuwenoude Frans-Duitse ressentiment Gaat maar niet voorbij. De komende positiebepaling voor Areva, waarin Siemens fors participeert is een volgende testcase. Ach, Angela en Nicolas, dat zit ook al niet lekker. Maar met Sarko als vzt-er EU wordt het nu toch oppassen. Old soldiers never die, they don't even fade away!

IS IERLAND TEGEN LISSABON?

Er kwam een referendum over "Lissabon" in Ierland, waar men er met spanning en gemengd gevoel naar uitzag. Ondanks de evidente voordelen die Ierland kreeg van zijn Europa-lidmaatschap is Europa nauwelijks geliefd daar. Brussel wordt maar bemoeierig gevonden en nu Lagarde (Franse min. Van Fin.) de winstbelastingen bij be-

drijven in Europa op de agenda plaatste, zijn de leren best geprikkeld. Want zij gaven immers zo'n enorme fiscale voordelen aan investerende bedrijven.. Gelukkig kwam de grote boerenclub: De Irish Farmers Association met een positief geluid voor Lissabon, na veel geharrewar. Want zij zien risico's op werkeloosheid in de landbouw als de douane-rechten worden aangepakt. De Europese boeren weten waar Abraham de (Brusselse) mosterd haalt..

Hoe dan ook: bij een nee gaat de EU niet teloor, maar het is wel een uiterst gevoelige psychologische tic en draagt niet echt bij tot het internationale aanzien van "ons Europa".

HET EINDE VAN HET BRITSE WONDER

Wel 15 vette jaren, vele miljonaars superprijzen voor het OG en de opklimming van Londen tot wereldhoofdstad van Financiën. Dat alles lijkt nu te ontvallen aan de Engelsen. Groei van nog 1%, omhoog vliegende prijzen 4% inflatie) en de 12 miljoen huizenbezitters zien hun steen in waarde dalen. Ook nog 14000 werkelozen er bij en er komen er nog veel meer wordt gevreesd. Er zouden in de city wel eens 20.000 ontslagen kunnen gaan vallen na de 3000 van begin 2008. Erg zorgelijk voor een land waarvan 10% van zijn BNP financieel van karakter is.

Brown de tovenaar zit in de Dallas, zijn toekomst ziet er niet best uit.

DE LIEFDE ZWEDEN-FRANKRIJK

De Zweedse ondernemers investeren in Frankrijk: ze staan op een hoge plek direct na de VS, en vóór Duitsland en de UK. Er werden in 2007 wel 5000 arbeidsplaatsen gecreëerd in Zweedse ondernemingen hier; de VS stond op kop met 6000. Want er zijn toch Franse ondernemingen die speciale technologie beheersen bijvoorbeeld in deze branches. En Frankrijk is een mooie basis voor export naar Zuid-Europa zegt men in Zweden. En al 90.000 Fransen werken voor Zweedse bedrijven.

Dus het imago van Marianne is flink verbeterd en dat is een positief teken. Mogelijk leert men dan ook nog wat van de Zweedse

touch in andere bereiken zoals in arbeidswetgeving en sociale voorzieningen.

Het noorden onderwijst het zuiden, dat was ooit helemaal omgekeerd, weet u nog?

OOST-EUROPA

DE ROEMENEN LEREN SNEL!

Er waren gemeenteraadsverkiezingen en het ging er warm aan toe; de Roemenen oefenen nog in democratie. Een kandidaat liet zwerfhonden beplakken met zijn verkiezingspamflet en botste met de mensen van de dierenbescherming. Hij wist niet dat die er ook waren, zij hij. Een ander maakte een tocht met een olifant en weer een liet condooms aan zijn affiches plakken, wat niemand snapte, tot hij uitlegde dat hij daarmee het woord "fuck" bedoelde. Kortom het was spannend; dat belooft nog wat voor de parlementsverkiezingen van de herfst. Alles moet geleerd worden..

DE BALTISCHE STATEN IN DE NARIGHEID

Estland, Letland en Litauen zien een spectaculaire daling van hun groeicijfers en een jumpende inflatie (18% in Letland, waar de bouw instortte!).

De zaak is warmgelopen, mede door de enorme kredietverstrekking en nu moet er dus hervormd worden. Mogelijk moet er een devaluatie overwogen worden omdat het meeste krediet in euro's is verstrekt. Ook een nieuwe immigratiegolf kan erg veel problemen oproepen. Vooralsnog moet de buik-riem worden aangehaald: Estland knipte al 7% uit zijn nieuwe begroting. De eerste kapitalistische crisis, na de oorlog, is een feit. Dat wordt even wennen na die euforie.

SERVIË DOOR HET OOG VAN DE NAALD

Na de verkiezingen moest er een regeringscoalitie komen, maar hoe? Nu heeft de winnende, pro-Europese partij een verbond gesloten met de politieke erfgenamen van Milosevic. Geen ideale boel, maar mogelijk werkt het toch. De ex-Milosevic leider heeft zich toch maar naar Europa gekeerd, echter de Kosovo-kwestie gloeit nog onder de as. Vooralsnog lijkt Servië te ontsnappen aan een verharding in zijn anti-Europese hou-

ding en draait voorzichtig bij. Maar het verbond is zeer fragiel.

MOSKOU EN DE OEKRAÏNE

Medvedev was in de Oekraïne en het werd een stevige discussie over de gewenste aansluiting met de westerse NATO. Want er kwam ook geen persconferentie, maar er werd intussen wel stevig gebromd. Dan is er ook nog de Russische marinebasis van Sebastopol en de gasprijs voor de Oekraïne, die al verdubbelen zal in 2009.

Want Moskou vindt de Oekraïne eigenlijk geen echte staat: de helft is Oost-Europa en de andere helft is gewoon Rusland, zegt men. Loutsjenko neemt zulke opmerkingen nogal serieus!

MOSKOU, GEORGIË EN ABKHAZIË.

Abkhazië is afvallige en bevriend met Moskou. Het moederland kijkt liever naar het westen en de NATO. In 1992 was het ernstig oorlog: 14.000 doden, en alle 250.000 Georgiërs weggejaagd. En sindsdien willen de resterende 170.000 inwoners geen georgiër meer terug zien, daarbij gesteund door 3000 russische soldaten die er vertoeven. Georgië stuurt onbemande Israëlische vliegtuigjes die spioneren en waarvan verschillende werden neergehaald. Moskou speelt zijn intrigerende spel om de georgiërs van hun westerse voorkeur te bekeren en zeker van het NATO-lidmaatschap. De minister van Buiza van Georgië is er zeker van: Moskou KAN geen zelfstandig Abkhazië erkennen... want dan krijg je een omgekeerd Kosovo-probleem. Zij weet dat er een lange diplomatieke weg zal volgen om dit probleem op te lossen. Hun leed is nog niet geleden en de afvalligen betalen "at the end" gewoon een nare rekening. Zij worden dan even politiek vermalen.

DE RUSSISCHE AUTOMARKT

Na Ford, Volkswagen gaat PSA (combinatie Peugeot/Citroën) ook aan de slag in Rusland. Samen met Mitsubishi bouwt men een fabriek op 180 km van Moskou die begint met 150.000 auto's te maken. Daarna gaat het op naar 300.000. Nu is hun marktaandeel maar 3,7%, 37000 auto's. De markt

voor "vreemde" daar is ca 40 miljard, volgend jaar al 5 miljoen auto's per jaar.

Renault was al eerder fors gestart met een productie van 150.000 Logans in zijn fabriek samen met Avtoframos, die nog steeds Lada's maakt. De fabriek kan gaan tot 1,5 miljoen auto's per jaar. Rusland is een sterk groeiende markt, een energie-producerend land en het is de buurman van de EU. Een enorm potentieel voor het vergrijzende Europa, dat hierin overigens al snel gevolgd zal worden door de russen zelf.

ZUID-AZIË

OPKOMST VAN DE TALIBAN

De Khyberpas is de transportader van Pakistan naar Afghanistan en wordt steeds meer bedreigd door bomaanslagen. Ook ontvoeringen zijn aan de orde van de dag. De taliban roeren zich aan deze eeuwenoude verbindingroute die ook logistiek voor de westerse legeronderdelen van groot belang is. Recent vlogen 60 vrachtauto's na en grote klap in de fik, waren protesten te horen tegen westerse cassettes en werden 'verraders (collaborateurs)' gekild. Het leger probeert de macht terug te krijgen maar ervaart een grote tegendruk en ook verlies aan intelligence. De handelaren in Bara, waar veel controversieel westers spul wordt verkocht, hebben veel last van geweld door de taliban; die van hun eisen deze handel te stoppen. Nu zijn ook de opiumhandelaren in Peshawar de klos en de Pakistani plus de amerikanen zijn steeds ongeruster. Nu hebben ze de russen gevraagd om hun logistiek deels door Ouzbekistan en Tadjikistan te mogen verleggen. Want de aanvoerlijnen zijn essentieel. Tekenen van een oorlog die niet valt te winnen, want gericht tegen wat het volk wil... Weer een vietnamese les.

ANGSTAANJAGENDE REBELLEN IN INDIA

In India hebben ze een maoïstische rebellengroep die nu 40 jaar bestaat en die erg snel uitbreidt en zich spreidt. En die mordicus tegen de mondialisatie is. Het sterkst aan de oostkust van het land, maar

ook in het oosten groeiend. Ze overvielen recent met 300 man een grote fabriek deze z.g.naxalieten genoemd naar het dorp Naxalbari in Bengalen. Buiten India is dit probleem nauwelijks bekend. Nu opereren ze vooral op het platteland maar de toenemende industrialisatie trekt ze ook steeds meer naar de grote steden. Daar vreest men ze nog niet, de staat is daar sterker. Maar op 30% van het grondgebied stellen ze wel wat voor en hun groei is stevig: in 2002 waren ze slechts in 9% van het land te vinden. De stammen in het lang ongerepte binnenland worden erg ongerust door de optrekkende mijnbouwindustrie die hun leven ingrijpend wijzigt. Ze verzetten zich dus fors tegen afstaan van terreinen.

Er zijn een aantal regio's waar deze rebellen zo sterk zijn dat men terugdeinst om er te industrialiseren. India blijkt een zelfde soort van probleem te hebben en mogelijk fors te krijgen met het enorme verschil tussen de slapende buitengebieden die nu door oprukkende industrialisatie worden "bedreigd". Dat is de voedingsbodem voor de gevaarlijke Naxalieten. New Delhi begint zich nu echt zorgen te maken.

DE TREIN MOET NIEUW IN INDIA

De overheid gaat er 36 miljard in stoppen om de spoorlijnen te verbeteren en uit te breiden. De Franse staatssecretaris van Transport reisde al snel af, TGV offertes in de koffer.

De huidige spoorwegen deden al wonderwerk en maakten 3 miljard winst en zijn de grootste werkgever in het land! De treinen werden stevig langer en ook de perrons worden opgeknapt. En al 800 nieuwe trajecten kwamen er elk jaar bij. Japan gaat zelfs 11 miljard \$ investeren in een lijn van Bombay naar Calcutta die langs Delhi komt. Het spoormanagement wordt nu in het westen opgeleid en krijgen premies als de treinen op tijd rijden. Want zo geldt " (op) tijd is geld". De minister van Transport komt veel eer toe: hij pepte de oude spoorwegclub op en moderniseerde. En nu gaat men in een gigantische moderniseringsfase komen. India werkt dus echt aan zijn zwakste punt: de infrastructuur.

BENZINESUBSIDIE IN INDIA

Het is nu op, de Indische staat moest de benzineprijzen, die al lang fors gesubsidieerd laag worden gehouden, nu met 10% verhogen. Groot gedonder en gegrom natuurlijk. De staat lapt zo'n 19 miljard \$ per jaar. De benzinemijnen daar, die op sterven na dood zijn vrezen het ergste en wijzen er weer op dat subsidie de consumptie opdrijft en dus het probleem verergeren zal. De G8 waarschuwde ook al, deze manier zal het verbruik van olie stimuleren en het bezuinigen en alternatieven gaan blokkeren. Maar nu wil zelfs een deel van de EU-landen de belasting op brandstoffen begrenzen, vooral Sarko. Merkel riep al njet... Enkel de vissers mochten van Brussel hulp krijgen. De oliecrisis zet alles onder druk en dreigt verkeerde besluiten op lange termijn op te roepen. Subsidie zal de prijs niet verlagen... In tegendeel. India weet het uit ervaring!

GIFTIGE ALCOHOL IN INDIA

In India wordt stevig gedronken, veel illegaal spul dat zeer giftig is. Kort geleden stierven er nog 180 aan deze "alcohol voor de armen" in het zuiden. Dat kwam omdat de echte alcoholwinkels sloten vanwege de verkiezingen, waardoor de troep werd gekocht. En politici schuwden het dan ook niet om illegale alcohol te verstrekken aan kiezers die echter vergiftigd bleek. Foute destillatie en additieven. Religieus is in India alcohol verwerpelijk. Maar de facto gebruikt 30% van de mannen regelmatig alcohol. De hoeveelheden geproduceerd en gedronken zijn hoog in de wereldranglijst. De Nederlandse jeugd steekt ze naar de kroon, met comazuipen in het spoor van de Duitse Ballermannen op Majorca en zo. Hier gaat het echter niet om armoede, maar om, veel zakgeld en niet weten wat anders te doen... Werelden van verschil ook in de alcoholkwaliteit.

INDISCHE WIJN

Het zuid-westen wil graag een grote wijnproducteur worden en neemt een aanloop. Met Chenin Blanc, cabernet sauvignon

en syrah , echte franse druivensorten. De pioniers planten ook vooral franse soorten en al in 21 regio. Bangalore en Maharakasjtra, daar gaat het vooral gebeuren. De vinoloog Michel Roland geeft er advies en Veuve Clicquot (uit Frankrijk) neemt deel in de firma La Reserve. De fransen zijn overal actief in wijn: Australië, Zuid-Afrika en Californië, daar vindt u grote franse huizen als eigenaren/investeerdere. Logisch natuurlijk, maar bij sommige fransen niet ECHT bekend. Immers de geëmigreerde fransen beconcurreren de fransen in Frankrijk! De aanval op dit whiskey en bier drinkende land is nu ook via de wijn ingezet. De interne markt zijn nu zo'n 20 miljoen rijken hier en er wordt geëxporteerd naar Japan, Scandinavië en.. Frankrijk. De interne markt groeit met 25% per jaar en er komen rap meer bedrijven en hectaren bij. Indage , een grote heeft recent een grote australiër opgekocht en werd zo vier keer zo groot. En de baas van Allied Breweries een Fransman, is van plan in Frankrijk een distributiecentrum van indische wijn op te zetten. De mondialisatie van de wijn is pas net begonnen...

OOST-AZIË

DE EU BETAALT CHINA STEVIG!

De EU en haar landen financieren veel projecten in afrikaanse landen, een goede zaak, zult ook u zeggen. Die landen gaan vervolgens de uitvoering aanbesteden. Nou ja, aanbesteden... vaak gaat het onderhands (tegen cadeautjes) en aan chinese bedrijven. Wat is daar fout aan? Wel, de chinezen werken in Afrika met eigen mensen die niets verdienen en hard moeten pezen, vaak gevangenen die strafvermindering krijgen, want afrikanen zijn voor hun te duur of te lastig. Voor zo'n 5 miljard per jaar uit de EU gaat China dus in Afrika aan de bak op een nogal "foute wijze" in west-europese ogen. Het nogal schokkende EU-rapport roept op om de afrikanen, en via hen dus ook de chinezen, te dwingen de internationale normen van de arbeid te gaan hanteren bij de EU-projecten. Daarmee komt het echter heel dicht bij een oude klacht: de gevers stellen te vergaande eisen

aan de ontvangers... En daardoor kwam nu net China, wat dit nooit doet, zo gigantisch in Afrika aan de bak.

Dit type probleem is de kern: je kunt niet aan China voorbij in de wereld, maar je wil wel graag JOUW normen en waarden ook van hen eisen bij de relatie. En daar wringt het: die zijn nogal anders, ja heel anders. En dat is dan BEIDERZIJDIG erg moeilijk te snappen. Dat heet een cultuurclash, zeggen sociologen.

DE DALAI LAMA PREDIKT IN PARIJS

Tijdens de Olympische Spelen in Peking geeft de Dalai Lama conferenties over het Boeddhisme in Parijs. En hij zal dan daar ook de eremedaille van Parijs krijgen van Delanoë.

Dat is een erg groot obstakel voor Sarko, die op deze manier in zijn buitenland politiek steeds op zijn donder krijgt uit Peking. Maar ook Delanoë zit niet lekker: de chinezen blijven nu massaal weg als toerist in Parijs. En dat scheelt fors als u weet dat er normaal 700.000 kwamen die elk voor meer dan 200 € aan luxe spullen kochten daar. De parijse middenstand kan Delanoë wel kielhalen!

Zo ziet u hoe een grote-stads-burgemeester de buitenlandse politiek van zijn eigen land flink frustreert en zijn eigen stad benadeelt. Of is dit nu net WEL een opsteker voor de rechten van de mens?

Intussen is besloten dat ook Sarko de Dalai Lama ontmoeten zal maar in een tempel in Parijs en dus als religieus leider! De datum zal afhangen van de openingsdag van de OS2008 EN de vraag of Sarko daar bij zal zijn. Of niet, en daarover wordt nu met Peking diplomatiek onderhandeld. Zo gaat dat. De wereld is erg complex en dus ook de politiek... of was het andersom?

WE BEGRIJPEN CHINA NIET!

Culturen botsen wel vaker. Wie begrijpt er nou iets van de moslimcultuur In het westen? Want de waarden/normen liggen stevig anders.. Dus waarom zouden wij China nu wel begrijpen c.q. de chinezen ons Werelden van verschil: een land dat door een virulent communisme is gegaan (en

nog), na een isolement van enkele eeuwen, komt het vrije westen tegen. In de rol van gigant op economisch gebied, waarop die oude westerlingen nou net niet zo erg opvallen. We kopen ALLES bij de chinezen, laten hun ook de OS2008 organiseren en nu gaan we hun dus de les lezen? Wel 2/3 van de VS-schuld is in handen van Peking, ze hebben flink de hand gelegd op de grondstoffen (zie Afrika) , laten het buitenland enorme investeringen doen in hun land en kopen ook hun ondernemingen. En nou moeten ZIJ lessen krijgen van ONS?

Ze weten heel goed dat hun populariteit als volgt te meten is: Want wie vinden die chinezen een gevaar? Wel de Duitsers voor 57%, de Italianen voor 60% en de Fransen voor 64%... Twee op drie west-Europeanen voelen zich niet erg lekker bij die chinezen. En van Europa, met die wazige EU, snappen deze lieden echt NIETS. Staat haaks op hun staatsbeeld. Een regio die economisch op de tweede rang verkeert, altijd al de mindere van de VS was, in hun ogen. Ach wij zijn dan ook maar 15% van hun handel. Daar zijn we nu aangekomen, na het gerommel over Tibet en de vlam. Duidelijk werd dat er sprake is van een ernstige rijpheidscrisis bij beide partijen. Veel China-kenners, vaak diplomaten, waarschuwen steeds intenser over de scheef groeiende verhoudingen.

Als wij onze waarden willen slijten aan Peking, wordt het tijd voor ECHT demo-voetbal economisch gezien, EN, ook het achterwege laten van onze oude" houding van "wij weten alles het beste". Farizeeërs? Wij? Tja, leg maar eens je afkeuring uit aan een land, waarin je allemaal de markt van de toekomst ziet en waar je je lam investeert. Dan zijn de abjecte waarden van Peking toch even een kleinigheidje.

Want onze arrogantie wordt in Peking zonder enig fundament gevonden. Een clash dus, Ai dus. Zo verandert er namelijk niemand.

CHINA: CYBERTERRORIST?

Het bewijs schijnt er nu te liggen: in 2003 heeft het Chinese leger een cyberaanval gedaan op de VS. In augustus 2003 was er in

de VS een grote technische panne, die 50 miljoen mensen fors hinderde. Veroorzaakt door gerommel in computers nadat er klandestiene toegang was geforceerd... Het is erg vreemd om te moeten aannemen, dat een megaland als China, nu opnieuw schijnt subversief te acteren. Hoe moet je verder leven met een land dat je af en toe het licht uitdraait en in de kou zet? Daarvan hebben we er al meer: naast China is ook Rusland er een en, in ander opzicht ook Noord-Korea en, eigenlijk ook, Iran. Al ben ik er van overtuigd dat de VS morgenvroeg HET-ZELFDE kan doen en zeer snel in andere landen van de wereld, ook in ... China. Daarom heeft de EU in Letland die nieuwe grote dienst opgericht ter afscherming van dit soort cyberaanvallers..

Grote landen zijn altijd met elkaar in een soort oorlog gewikkeld: die van dreigen en dus af en toe "bewijzen van hun kunnen". Denk ook maar eens aan de vernietiging in de ruime van een satelliet door China met zijn nieuwe raketten. Enkele dagen later ruimte ook de VS een roestige satelliet op... uitslag dus: 1 – 1.

BOZE BOEREN IN CHINA

In Shengzhuang en elders zijn de boeren erg boos, want hun land wordt illegaal ingepikt door projectontwikkelaars. Ver van de OS2008 is het flink hommeles over onwettige grondaankopen waarbij corruptie welig tiert. Het centrale gezag deed wel wat: er werden hier en daar belangrijke bestuurders de laan uit gestuurd die zich illegaal nogal verrijkt hadden, maar de omvang blijft enorm en de aanpak werkt nauwelijks. Ook al zijn er nu al 2800 personen vervolgd, 535 veroordeeld; het is een druppel op ..

De 800 miljoen boeren, ver van Peking, zijn dus erg ontevreden, maar sommige steden halen wel 60% van hun inkomen uit deze transacties. Er is sprake van 235 klachten per dag in dit gigantische land, en van 1994 tot nu schoot het aantal omhoog van 10.000 naar wel 87000. Peking zint op een betere aanpak, want de rust in de provincie wordt hierdoor erg verstoord. Wel in een land met een supercentraal bestuursstelsel, een

enorme economische boom, veel armoede en chaos is een enorme corruptie een "normaal" verschijnsel. Zie elders. Recht gedijt zelden daar waar veel geld te halen is. Ook in China. Zelfs in Nederland kenden we een enorm bouwschandaal niet lang geleden en dat is nog maar EEN voorbeeld uit het westen. Maar Peking moet nu iets beters doen, voor de lieve vrede en harmonie.

BURGEMEESTERSHERRIE

De burgervader van Parijs en zijn collega van Peking, zijn erg boos op elkaar. Die van Parijs, PS-er, roerde zich in de Tibetkwestie en liet zelfs de vlam doven, en, maakte ook nog de Dalai Lama tot ereburger. Nou dan zit je we goed fout, want nu heeft de pekinese een negatief advies gegeven voor tourisme naar Parijs. De regering in China vindt het een wat forse reactie, maar gevreesd moet worden dat een flink deel van de 700.000 toeristen niet zal verschijnen en dat die ook niet hun 1500 € inkopen in de stad aan de Seine zullen doen. Dat zal Sarko leuk vinden; voor zijn groeicijfertjes en zo. Merci Bernard Delanoë!

CHINA KAMPIOENVERVUILER

China ging in miljarden tonnen CO-2 gemeten, de VS voorbij. Ai. En, wat erger is, de toename van de uitstoot van China is jaarlijks VEEL groter dan de verminderingdoelstelling van het Kyoto-verdrag. Dus ALS het CO-2 verhaal juist zou zijn (met betrekking tot de opwarmingsgevolgen), zal er geen vooruitgang geboekt worden ook al zou elk land dat tekende, er zich aan houden. Feit is dat de twee grootste vervuilers, de VS en China, niet tekenden... Dit voor hen die het nog niet wisten of willen weten.

TIBET VERSTIKT CULTUREEL

Tibet wordt een museum; de chinezen openen het land en verdrukken het oude Tibet. Het land van de monniken die door de boeren worden onderhouden (vaak onder dwang) en dat in hoog tempo verandert. Daarin schuilt ook de aanleiding van het huidige conflict van de Dalai Lama met Peking. En het steunende westen in hun

strijd om meer autonomie moet wel beseffen dat het hier gaat om een antimoderniserings beweging, die ook net door alle tibetanen wordt gesteund. In deze zin voelen dus ook de chinezen zich onterecht aangepakt want zij begrijpen niet dat men zich verzet tegen een modernere leefwijze. En daarmee is ook de toon gezet, voor de redelijk blinde steun van het westen voor een eigenlijk, aartsconservatieve groep. En geen enkele expert verwacht dat de omvorming te stoppen valt. Tibet lijkt op weg naar het worden van een toeristisch museum... De Dalaï Lama en zijn club zijn voor Peking reactionairen die je moet zien in de buurt van een paus en zo. En de katholieken kennen ze ook in China; dat zelf de bisschoppen daar benoemt om te voorkomen dat er conservatievelingen de dienst uit maken in de katholieke kerk in China. Dus opnieuw: het is maar hoe je het bekijkt!

KAARTJES OS 2008

Reisorganisaties zijn ongerust omdat het aantal geprognoseerde reisbestemmingen voor Peking met 70% naar beneden werd bijgesteld... Het politieke geraas over de OS 2008 is de oorzaak. Peking draaide al bij over Tibet, na het franse en europese hoge bezoek. Mogelijk had dat een gunstig effect. Een mislukking van de OS 2008 zou in Peking enorme politieke gevolgen kunnen hebben. Business is politics, ook in het China van nu.

De fransen zweetten peentjes: hun commerciële belangen in China zijn enorm. Veel grote bedrijven hebben daar marktaandeel liggen van tussen 4 en 10%. De betogingen voor de Carrefourwinkels in China waren een politiek signaal, en er werd fluks uit Parijs gereageerd. Met enig succes. Frankrijk was eerst flink, kreeg toen op zijn kop, ging toen weer wat liggen en, liet Peking de kans op een eervolle bijstelling mbt Tibet. Zo werkt het dus; er is weer niets veranderd.

SPORTEN IN DE SMOG

Een afrikaanse marathonloper zei af voor Peking; hij doet maximaal de 10 km. Te gevaarlijk voor zijn longen. In deze stad gingen al ca 25000 mensen dood aan de

luchtvervuiling, dat is geen grapje dus. Zeker astma-patienten onder de sporters lopen risico's. De Amerikanen gaan mogelijk trainen met maskers op en de Australiërs hebben in de stad een medisch centrum in oprichting voor 70 artsen en paramedici. Nou gaat in Peking in die periode en deel van het autoverkeer plat, een maand tevoren gaan veel fabrieken dicht en het leger oefent met regenraketten (zilverbijodine in de wolken blazen om regen te forceren). De officiële verklaring is dat men eventueel slecht weer tijdens de opening wil kunnen bestrijden....maar niet iedereen gelooft dat dit de ENIGE reden is. Het is een noodvoorziening indien het TE fors gaat smoggen. Sport is gezond, maar ook in Peking?

FOUTJE IN DE ISRAËLISCHE VLAG

Israël 60 jaar, dus gaf een grote bank aan alle klanten een vlag cadeau. Maar deze keer werd op de kleintjes gelet dus werd de vlag in China geproduceerd. Pas bij verzending ervan zag iemand dat de Davidsster er fout in gedrukt stond... Groot gedonder, alle vlaggen in de vuilnisbak en vragen in het parlement. Wie laat er nou de nationale vlag drukken in ... China? Bij de bank schamen ze zich nu. Mondialisatiefoutje.

DE BIRMESE JUNTA JAT ONS GELD

Zes weken na de catastrofe (133.000 doden) zijn de dissidenten in grote woede: de door de junta gevraagde 11 miljard komt niet bij de getroffen aan. Er werd een beetje voedsel uitgedeeld, hulpverleners werden dwarsgezet, er worden kids als soldaten ingezet en er is een levendige vrouwenhandel met China. De opposanten roepen op de 3 miljard op banken in Thailand, verkregen uit narcoticahandel en hulp-gelden, te bevriezen. Ook in de Golfstaten en in Singapoer is er geld te vinden. In de pers is het intussen doodstil over Miamar, de stilte van de onbegroeven doden en de schaamte.

NOORD-AMERIKA

NEXT VICE-PRESIDENT: WHO?

De strijd bij de democraten gaat nog verder: een winnende Obama naast een wanhopige Hillary. En McCain koos ook al om Obama maar vast aan te pakken. De rustige, zwarte man met Keniaans bloed, lijkt het te gaan winnen in de polls. Zijn Keniaanse moeder woont in het westen van dit land op haar armoedige boerderijtje zonder water en stroom. Ze wordt lastig gevallen door het journaal en zoon Barak was er de laatste keer in 2006. Bij het graf van haar man, Obama's vader, heeft ze het over de leugens die willen dat Barak moslim zou zijn. Ze is ver van de wereld van haar zoon.

Er moet intussen nog meer worden vertoond, wie worden nu de runningmates, de vice-presidentskandidaten? Want de combinaties kunnen ook de situaties nog wijzigen: wat is bijvoorbeeld het effect van een zwarte presidentskandidaat Obama met mevrouw Hillary als runningmate? Een black man en een vrouw: een totaal unieke situatie, die zijn imago van beperkte ervaring zal oppeppen. In de keuzegroep zit ook Caroline Kennedy, dochter van JFK. Er zijn meerdere kandidaten: Tom Daschle, democratisch aanvoerder ooit in de Senaat, Chuck Hagel een 'open' republikein, Kathleen Sebelius, gouverneur van Kansas... Het zal dus weer niet eenvoudig worden. Intussen voeren Obama en Hillary samen campagne en betaalde hij mee aan Clintons schulden. Maar of ze vice-wordt? Nobody knows yet. Hillary kennende is het wel goed doorgesproken. Ik denk dat ze het niet wordt, ja niet wil. Ze doet de volgende keer weer voor president mee en dan moet je nu lowkey gaan.

Welke emoties gaan ten einde in de hokjes prevaleren? De honger naar verandering, naar harmonie, stoppen met de oorlog, terug naar het mooiere Amerika? Dan is Obama een sterke kandidaat. Maar zijn ervaring is onbekend/onbewezen en hij is eigenlijk een intellectueel, en die zijn in de VS in brede kring verdacht.. McCain trekt meer de oude havikken aan, dat is zeker. Dus eigenlijk zijn nu ook de experts in grote twijfels beland. Normaal in een tijd van grote omwentelingskrachten. Hoop en durf en vertrouwen staan tegenover cynisme, geloof in

militaire kracht en “als vanouds/vroeger”. De VS zijn niet meer de grootsten en alleen, maar blijven uiterst belangrijk voor het wel en wee van onze wereld. Maar ze zullen wel continu met een groep van grote landen moeten overleggen: eigenlijk een soort van continentengroep als je opnoemt. China/India (Azië), Europa/Rusland, VS... Dus op naar de Verenigde Continenten? Met Obama als representant van de VS met een toefje Afrika? Aardige gedachte toch?

Maar eerst nog flink doorknoken daar in de VS, het zwaarste komt nog.

Intussen wil Bush maar niet kalm in de coullissen blijven en hij reist rond en predikt zijn gelijk... tot groot verdriet van McCain, die er door dreigt te verliezen. Want nog minder dan 25% van de Amerikanen vinden wat Bush deed nog OK. Het economisch programma van McCain is ook al niet echt overtuigend, en Bush gaf ook hier geen schitterend voorbeeld met die waanzinnig dure Irakoorlog. Bush kleunt er nog naast vlak voor zijn politieke dood; omdat hij zich nog steeds “een gezondene voelt”...

Intussen is er steun van vele zijden: Al Gore is VOOR Obama en ook de econoom Stiglitz. Hij gelooft in Obama's moderne economische programma. Hij is al enige tijd ook geregeld zijn adviseur overigens. McCain heeft volgens hem een foute analyse van de VS-economie en wil die oorlog niet snel afbouwen. Terwijl de 3000 miljard \$ de VS uitzogen. Een immorele en economisch niet-verdedigbare oorlog zegt Stiglitz. De subprimecrisis was ook een ware ramp, 1,5 miljoen Amerikanen verloren hun huis en gaan failliet, hun inkomsten zakken in en niemand doet echt wat.

Daarom is Stiglitz, econoom van wereldfaam, een Obama-ïst geworden. En hij was ook al adviseur van Bill Clinton.

PROFIELSCHETSJE VAN DE VS

De VS zitten op zijn diepst lijkt het. Ze zien dat hun dollar de kelder in gaat, hun spullen en bedrijven als marktwild worden opgekocht, hun grote banken voor paal staan, hun aanzien geheel verpest is en nu moeten ze ook nog op de knieën voor wat olie.

En in het MO zijn de Turken, de EU en God weet welke Arabieren, nu de crises aan het bezweren. Rice en Bush staan aan de kant en wijzen nerveus op boosdoener Iran. Een echte natuurlijk, maar dat helpt de VS nu ook niets meer.

Tja, Bush heeft er na zijn foute Irak-start niet erg veel van gebakken en dat zien we nu in zijn laatste maanden akelig helder.

De politieke strijd die de verkiezingen laten zien, reflecteren het diepe gevoel van wanhoop van veel Amerikanen..

Maar ook dat ze.. het ANDERS willen, dat het anders MOET kunnen... dat is ook en vooral de boodschap. En let nu maar op:

de VS kwam altijd alle crises te boven. Een grafiek van hun BNP sinds meer dan een eeuw is indrukwekkend! Niet plat te krijgen! -die dollar is nog steeds by far DE valuta in de wereld: Wisselreserves in dollars bij de centrale banken: voor 65% dollars, 25% euros. Een aandeel van 52% in de facturering op onze wereld gaat in \$, en 25% in euro.

-En dan de omvang der financiële markten dan nog even: DE VS zet 58000 miljard neer, de euro-zone 34000 miljard en China nog maar 8000 miljard. Dat zijn de feiten.

-en de laatste berichten uit de VS: de groei was in kwartaal I dus 0,9%... de werkloosheidstoename remt af en Wall-mart heeft kampioensresultaten...

Ik krijg neiging om het nu eens zo te formuleren: De VS verschillen in hun waarden enorm van bijvoorbeeld, de Chinezen. Maar als het om “taai doorduwen” gaat, dan zijn ze stevig familie van elkaar!

In de Amerikanen zit een mentale component, die hen de weg wijst in elke crisis. Hun zelfmedelijden duurt maar kort en dan is het weer gauw: Business is business. Niet lang zeuren, incasseren en opnieuw beginnen. Daarover gaat het nu ook –bottom line gezien- in de verkiezingen. En, welke presidentskandidaat kan dat MET ons nou doen! Amerika moet snel wat minder “religieus” worden bestuurd en wat meer “verlicht”. Want daar ligt hun ware basis, hun historie is nou net dat!

VS-BANKEN RUZIEËN MET CLIENTEN

Als de bank ruzie krijgt met een creditcard klient is er in de VS NAF een arbitrage-bedrijf dat de zaak tracht te regelen. Er zijn ca 1700 advocaten (zwartwerkers!) en gepensioneerde rechters daar in dienst. Nu met de subprime crisis zullen het aantal geschillen sterk gaan toenemen. Het volume aan krediet via creditcards was recent 957 miljard \$. Dus NAF gaat het nog heel druk krijgen.

Een arbitrage kost van 50 tot enkele honderden \$; minder dan een echte rechtszaak met een advocaat. En het gaat sneller bij deze parallelle justitie. Pragmatiek, dat is het kenmerk van de VS.

.....
.....

UIT DE "PENTAGONFILES"

Helaas is mijn bron, via een hoge buitenlandse militair met pensioen, niet meer in staat zijn abonnement op het (interne) Pentagon-nieuws voort te zetten. Wat ik zeer betreurt, maar wel begrijp. Dus we zullen het verder zonder deze erg interessante bron moeten stellen. Maar de Debka-files blijven gelukkig nog voor ons over...

GUANTANAMO

De daders en leiders van 9/11 moeten in Guant terechtstaan. De sjeik en vier anderen en een leger journalisten werden naar hier gevlogen, voor het proces. Het heet daar Camp Justice! De verdachten zitten achter zware kogelvrije ramen en de sjeik heeft zich erg opgepoetst; want hij wil zelf zijn verdediging voeren.

De rechter een kolonel der marines, moest aanhoren hoe de sjeik zijn discipelen sterk beïnvloedde, tot groot verdriet van de verdedigende militaire advocaten der verdachten. En tot ieders verbijstering mogen de verdachten in de zaal en in de pauzes vrij met elkaar praten. Er zijn nu nog 270 gevangenen op Cuba en Obama had het al over de schande die over de VS was gekomen met dit proces en gedoe. McCain vindt de uitspraak van het hoogerechtshof dat Guantanamo ook onder de gewone wet-

geving valt, ook al is het dan ook gevestigd op Cuba, een van de ergste fouten van het hof ooit gemaakt. Juridisch zit het Bush niet mee: de eigen wetten zitten hem fors in de weg. En dat vindt ook McCain al. Het verschil spitst zich toe, ook over Guant..

LATIJS AMERIKA

ZUID-AMERIKA: EEN OVERZICHT

Zuid-Amerika (Ca 500 miljoen mensen= de EU) noemde iemand recent "het laboratorium van de linksen". Want na een veelheid van sterk (ultra)-rechtse regimes is nu, op een kleinigheidje na, gematigd links aan de macht (de Lula's, Kirchners, Morales, Chavez, Bachelet, Vasquez en Garcia, etc.). Dat is nu de erfenis van Ché en Castro en andere radicalen. Maar de huidige machthebbers vertonen bij nadere studie ook nogal wat verschillen op de schaal: Castro-Pinochet!

Interessant als je nog weet van Peron, radicaal linkse katholieke padres en de strijd tegen de VS, die jarenlang als routine de bananenlanden binnenviel als het regiem hun niet beviel. Ik weet nog wat "the big stick policy" van de VS betekende; gewoon een legertje mariniers op hun strand en dan weer rechtsaf in die regeringen aldaar. Bush, avant la lettre.

Na Bolivar, Sancho Panchez, Emilio Zapata en Camillio Torres de oude kolonialen-vreters, kwamen de modernere linksen in beeld, gehaat door de christelijke rechtsen, als ooit ene Pinochet. En het bloed vloeide rijkelijk, de protesterende verdwenen vaak spoorloos en de hardnekkige gooide men uit vliegtuigen boven de oceaan. Als vis-senvoer.

Nu is er zo'n soort derde weg à la Blair zou je kunnen zeggen. De landen hebben een opener, liberaler soort economie, verdienen veel aan export van olie en agrarische producten en hebben financieel een wat ordelijkere toestand bereikt. Verlichte roden, zou je vroeger zeggen. En de rol van de Kerk is nu ook echt secundair. Zelfs de onderdrukte indianen komen hier nu soms zelf aan de macht: hun is het uitzichtloze verblijf in reservaten met veel alcohol, zoals

je nu nog ziet in de VS, bespaard gebleven. Kortom na eeuwen van zoeken in ideologische hoeken, NA verlies van het oude koloniale, zijn de landen hier nu op stoom en relatief in kalm vaarwater. Nee, niet een Chavez die de clown speelt, maar hij is een clown met veel olie. Daar MOET om gelachen worden, no choice. Morales, een indiaan, kan zijn land nu niet bij elkaar houden.. en Uribe zit nog met die Farc die niet wil stoppen.

Maar ook de inflatie was nog niet getemd, de rentevoet was astronomisch hoog, grote budgettekorten, scheve handelsbalansen, en dat werd langzaam beter met hulp van IMF en Wereldbank. En let op: 44% (200 miljoen mensen!) leeft nu nog onder de armoededrempel, in 1980(voor de crisis) was dat.... 38%. Het kan dus nog veel beter.

Maar, de hoop is nu groot en de goede voorbeelden zijn er echt. Er komen steeds meer sociale voorzieningen à la Europa, en de democratie is beter gefundeerd. De buitenlandse investeringen verdubbelen jaarlijks, want de groei zat hoog: 8 à 9%.

En wat het meest opvalt is dat regeringen nu hun termijn uitdienen en zelfs worden herkozen. De tijd van de bananenrepublieken met woest besnorde generaals die de ene na de andere putsch pleegden, lijkt ver.

Wat valt hiervan te leren? Wel, een kolonisatie van enkele honderden jaren , die met geweld werd beëindigd, leidt tot radicale regiems die een onmogelijke taak wacht. Ze worden verputscht en een volgende probeert het opnieuw. Tot het volk inziet dat radicaal ook niet echt helpt. Dan komen er, soms met geweld, middenpartijen cq links-liberalen aan de macht en langzaam ontstaat er een soort democratische traditie.

Zuid-Amerika lijkt een ronde voor te liggen op Afrika, waar we nog vaak in de primitieve neo-koloniale prut zitten.

Ach, wie zijn eigen westerse geschiedenis, (neem b.v. die van Frankrijk), een beetje kent begrijpt wel wat hij elders ziet wat beter. En hij weet dat WIJ de koloniale leermeesters waren daar... en dat wij ook onze "big mouth" nog een beetje dicht

moeten houden. Dat zou ons, de leermeesters, slavenhandelaren en uitbuiters van weleer, beter staan. De onvermijdelijke emancipatie, het afschudden van koloniale trauma's, duurt drie generaties. En dan blijkt dat ZIJ het ook kunnen. Ondanks ons?

Laten we blij zijn en hun dus vooral steunen. Overigens zijn ZIJ onze groei-markten en ook onze bondgenoten in een multipolaire en erg wiebelige wereld. Laten we onze onderlinge historische bekendheid met elkaar, nu positief gebruiken.

Nu ik mijn eigen story nog eens nalees besef ik dat je dit tot verplichte stof zou moeten maken van: Bush c., die even Saddam zou weggagen en dan: hup, democratie toch? Zoals wij nu weer doen in Afghanistan... met zijn stammencultuur.

Politici zouden eigenlijk een toelatings-examen moeten doen voor kandidatuur. En bij te weinig historisch besef, moeten worden ingezet bij de stratenreiniging of zo iets.

DE LATINOS GAAN LEKKER

De bijeenkomst van de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank stond in het teken van de vraag: Is LA nu losgeraakt van zijn aloude afhankelijkheid van de Noord-Amerikaanse ontwikkeling? Immers hun deert de crisis daar nu nauwelijks.

Nog steeds, sinds 2004, een groei van 5% is opmerkelijk. Veel investeerders kwamen ook deze kant op om rust en wat stabiliteit te zoeken, enkel de zorg voor toenemende inflatie is voelbaar. Het jaar 2009 is cruciaal want mogelijk dalen salarissen van de immigranten en ook het toerisme. Zou de crisis ook Azië gaan raken en Europa dan zullen de grondstofprijzen zakken. De regeringen hebben al programma's ingezet in de infrastructuurontwikkeling, dus anti-cyclische maatregelen voorzien. Veel economen zien deze matregel als zeer wijs en denken dat hierdoor de groei wel 1 à 2% extra zou kunnen zijn. LA is zijn oude afhankelijkheid van het noorden kwijt, gaat goed en gaat zijn eigen weg. Het echte einde van een koloniale periode is nu echt aangebroken.

FARC STAAT OP KRUISPUNT

De FARC-top is dood; de helft door geweld een door een hartinfarct. Maar de opvolger, een jeugdige intello, Cano geheten, is ideoloog maar ook pragmatisch. Tijd om een bezinning op waar het werkelijk om gaat te houden en fouten op te ruimen. Zoals bijvoorbeeld de 39 (!) gijzelaars, een zeer imagobedervend iets. Intussen gaat de analyse van 38.000 documenten gevonden op PC's en USB-key's gestaag verder ; 64 informatici van Interpol werken er aan. Verassingen op komst, na Chavez, nu Uribe en God weet wie er nog opkomen uit de data-warwinkel. Er is nog meer activiteit van het Colombiaanse leger te verwachten en de beweging ligt eigenlijk uiteen in een drietal blokken. En hun sterkte liep terug van 18000 naar 8000 zegt men. Die vooral bezig zijn de cocavelden te beschermen, want FARC is nu vooral ook drugshandel. De narcoguerrilla leeft volop, het maffiose krijgt de overhand over het ideologische, ultra-linkse. Drugs doden en zoals u ziet zelfs hele verzetsbewegingen met uiterst nobele bedoelingen. Overigens de tegenovergestelde van die van de taliban, die het ook van drugs moeten hebben. Farc is nu in zeer lastig vaarwater; Cano krijgt het druk.

CHAVEZ DOET POESLIEF

Chavez riep de Farc op om de wapens neer te leggen en de gijzelaars vrij te laten; 180 graden ging hij om. En toen ging hij ook nog zijn aartsvijand Uribe ontmoeten waartegen hij nog recent het leger wilde inzetten. Hij is zijn smoel nu wel kwijt zeker nu iedereen hem verdenkt van vroegere steun van de FARC. Chavez is de politieke clown van Zuid-Amerika en dreigt nu ook de EU van zijn olie af te knippen vanwege hun immigratiebeleid. Chavez moet op vakantie.

OCEANIË

Weer geen echt nieuws, oceanische rust.

MAGHREB-NABIJE OOSTEN

MAROKKO TWEE STROMENLAND?

In dit booming land is steeds sterker sprake van een aankomende clash tussen twee

groeïende stromingen: de conservatieve moslims contra de moderneren. Er zijn ook twee bekende figuren die deze bewegingen aanvoeren en die sterk in de belangstelling staan, zeker bij de jeugd. Het zijn twee jonge journalisten, krantenmannen. En het gaat er hard aan toe. Het hele arsenaal wordt opengetrokken van verdachtmaking tot openlijke afkeer. Een van hen werd ook flink aangepakt door de overheid toen hij publiceerde dat een hoge ambtenaar homo zou zijn. Boetes en gevang waren het antwoord. Hierna zijn ze beiden gaan praten en hebben laten weten, dat de rechtsstaat onaantastbaar moet zijn en dat geen enkele groepering haar kan claimen.

Waaruit de conclusie moet worden getrokken dat deze tweestrijd toch een gezonde is in een land in transitie, waar uiteraard conservatieven angst hebben voor het nieuwe en moderneren mogelijk te snel oude zekerheden weg willen gooien.

Marokko is in de Magrheb het meest interessante land als het om veranderingen gaat, dan lijkt Tunesië te komen en helaas loopt Algerije niet erg hard mee. Iets breder getrokken moet ook Turkije worden genoemd en ook Egypte. Deze landen zijn dan ook de beoogde dragers van de idee van de Unie voor de Middellandse Zee...

TANGER MED: EEN SUCCESSTORY

Deze nieuwe haven op een dozijn kilometers van het Europese vasteland, Spanje, gaat als een speer. Nu kunnen 3 miljoen containers per jaar worden behandeld en 200.000 vrachtautos. Dat zal in 2013 naar 8 miljoen gaan resp. 700.000 auto's. Dit kruispunt van routes waar jaarlijks 100.000 schepen langs varen van/naar Noord-Europa, Amerika, Azië(via Suez) is een waar logistiek strategisch punt geworden. Er wordt enorm geïnvesteerd daar en het is een der zichtbare elementen van vooruitgang in Marokko, waar nu velen in beginnen te geloven. Ook Renault-Nissan dat zich er ook gaat vestigen.. Marokko gaat zijn gang en zijn inspanningen vinden weerklank. De nieuwe Cote d'Azur komt er aan...

DE WAKKERE TURKEN

Turkije blijft ook verbazen, nu is de beruchte hoofddoekpermissie voor universiteiten door het hooggerechtshof weer afgewezen. Dwars tegen een parlementaire meerderheid in, waardoor de legendarische strijd van Atatürk weer opnieuw oplaat. De weigerachtige houding van de EU met betrekking tot de zo graag gewilde toelating, leidt er nu toe dat Turkije ook weer zijn "eigen regio" het Midden-Oosten herontdekt. En daarbij Iran, de oude Perzische macht, tegenkomt. Zo is Turkije bemiddelaar tussen Syrië en Israël over teruggave van de Golan hoogvlakte...

Turkije, (Nato-lid!!) en met name zijn leger, is nauw bevriend met de VS. Daar wordt ook geholpen met de steeds opnieuw opblazende PKK roerselen, die "Irak-gelieerd" zijn. De ottomanen contra de persen? Een oude historische machts-tegenstelling herleeft. Of moet je zeggen dat de turken de nieuwe bemiddelaars zouden kunnen zijn tussen de clashende partijen in het MO? Het westen (en Israël), Iran +Syrië, en, last but not least, de sjiieten contra de soennieten? Verkijkt Europa zich niet opnieuw op de mogelijkheden van Turkije?

Sarkozy probeert er iets aan te doen: Turkije moet NIET in de EU, zegt hij. Maar hij ziet Turkije wel als een van de spullen van zijn Unie voor de Midderrandee... Mogelijk toch een knappe visie van een Frankrijk wat veel begrijpt van het Midden-Oosten? Let's hope so.

OLMERT ZIT GOED IN DE PRUT

Het is niet de eerste keer dat hij van corruptie wordt beschuldigd. Een rijke Amerikaanse jood vertelde nu dat hij al jaren grote sommen cash gaf aan Likoud en Olmert, om de verkiezingen te doorstaan. Zeker 150.000 \$, plus luxe vacaties (voor ca 30.000 \$) voor Olmerts familie, want hij wist dat deze familie het goede leven adreert. In een klap was hij nu het vertrouwen van de israëli's kwijt en d roep om aftreden is er overal. Tzipi Livni, van zijn eigen partij, zit opnieuw aan zijn stoelpoten te zagen en roept in Kadima op om een remplaceant te kiezen. De onderhandelingen met de palestijnen lopen nu gevaar: een lamme premier,

dat is maar niks. Olmert weigert af te treden en zegt onschuldig te zijn en zijn proces af te wachten, al door regerend. Hij begint nu opvallend harde taal over Iran te spreken en dreigt, indirect met geweld... Een kat in het nauw! Maar hij is er nog steeds...

HERSTEL RELATIE FRANKRIJK-ISRAËL

Sarko ging met veel aanhang naar Israël en demonstreerde daarmee zijn sympathie voor dit land. En ook de ommekeer, want Frankrijk zat eerder altijd wat meer aan de "arabische kant", vooral met de Gaulle. Frankrijk is slechts voor 4% exporteur voor Israël (VS 15%; Duitsland 9%) en investeerde slechts voor 500 miljoen €. Dat moet en kan anders zei Sarko en doelde vooral op de high-tech van Israël. Het franse bedrijfsleven begon intussen met de eerste filialen aldaar en het bezoek van Frankrijk eind juni zal dit sterk versnellen. Sarko volgt ook meer de positie van de VS, ook in deze dus.

SYRIË, LIBANON, FRANKRIJK, IRAN

Wat betekent dit kwartet? Wel, Frankrijk toog met grote politieke afvaardiging, inclusief de oppositie(!), naar Libanon, direct na de installatie van de nieuwe president Sleimane. Overigens rommelde het flink in de franse afvaardiging! Kouchner, PS ontrouwe, zei tegen Hollande bij de landing in Beiroet Wees maar niet bang, hier is nu geen oorlog! Waarop Hollande terug zei: Dat weet ik want anders was jij hier niet...

Diplomatiek was er al langer intens gebabbel gaande met Syrië, dat via Turkije met Israël praat over teruggave van de Golan hoogvlakte. Parijs beloofde de syrische president hem te helpen om uit zijn isolement te komen.. Sarko drijft een wig tussen Syrië en Iran, daarover gaat het nu. Geen extra-boycot, wat Europa al afwees ondanks forse Amerikaanse druk, maar politiek isolement van stout Iran. Zo blijven de franse industriebelangen daar intact en, stijgt Sarko's prestige. Het lijkt er erg op dat Sarko zijn eigen vredesplan uitvoert voor het MO. Maar let op: Sarko wordt zes maanden EU-baas!

Verder wil Sarko Syrië ook graag over de streep trekken met zijn Unie voor de Mediterranée! En vragen in Parijs te verschijnen bij de oprichting en, niet thuis te blijven vanwege de Israëlische aanwezigheid.

ONVREDE IN IRAN

De prijzen vliegen in Iran de pan uit: +25% zegt men. Ook is er grote droogte en de ontevredenheid loopt op. honderden boze mensen werden door de politie opgepakt en demonstreren mag niet meer. De mensen zijn boos op de regering en ook en deel van de mollah's vindt het nu te gek worden. Iran krijgt een tekort aan voedsel en moet nu importeren. En tot overmaat van ramp valt in veel steden nu ook regelmatig de stroom uit. Het wordt zelfs wat warm voor de keiharde Amadinedjad!

IS AFGANISTAN IN OPBOUW?

De UNO-IDEOLOGIE STAAT HAAKS OP DE AFGAANSE WERKELIJKHEID.... Dat lees ik als samenvatting van "ons" optreden in dit land. Enkele feiten: men beloofde ooit 25 miljard en gaf tot zover 15 miljard. De oorlog kost de VS 100 miljoen per dag; het opbouwwerk 7 miljoen. 17% van de hulp gaat via de staat daar en 2 miljard werd besteed aan de opium-aanpak, de oogst van 2008 was gelijk aan die van 2007: 8200 ton, een wereldrecord.

Het gaat dus helemaal niet goed, de opbouw stelt niks voor; en ca 40% van de staatshulp gaat weer in de zakken van adviseurs en projectbegeleiders. Dus terug naar het westen. En ca 1/3 gaat op aan de ellendige corruptie. De hulp wordt geheel gericht op de modernisten in Kaboel, die van het stammenplatteland ook niets weten of begrijpen. De argumentatie voor een project aanvraag is westers gestandaardiseerd: woorden als "voor de vrouwen", onderwijs en tegen de ongeletterdheid doen de wonderen hier.

Dus wat is de bottomline? Wel, de strijd tegen het terrorisme van het westen is het echte doel, daarna komt pas de wederopbouw. En daarom zal de afghaanse westerse politiek mislukken... Gewoon

naast de realiteit. Zoals de VS dacht met bloemen te worden ontvangen door de irakezen, die immers Saddam heel erg moe waren... Van de stammenmaatschappij van Irak hadden ze ook al niets gesnapt. De fransen bleven afzijdig daarom in Irak en daarom ook lange tijd in Aghanistan.

AFGHANISTAN, FRANSE VERLIEZEN

In de zomer gaat een Frans bataljon een Amerikaanse eenheid ten noorden van Kaboel aflossen. Deze zijn er om de taliban te jagen, geen klein lekker klusje dus. De fransen zijn slechter bewapend en getraind dan de amerikanen, weet iedereen, dus verwacht men problemen. Nu mag de franse regering rekenen met verliezen bij deze operatie, dat stond al in een geheim rapport. Dat zal voor Sarko geen pretje worden, de oppositie zal hem neersabelen en die dode franse soldaten uitbuiten. Zie Nederland, waar het politiek nogal meeviel, maar ook Duitsland waar een dergelijke gebeurtenis een grote hoop gedonder zou veroorzaken. Want taliban zijn niet erg populair in het westen, maar dode soldaten nog veel minder.

KARZAI RUZIET MET PAKISTAN

Met 20 miljard aan hulp uit Parijs terug gaat Karzai nu Pakistan te lijf. Deze zijn schuld aan de infiltraties en hij wil nu zelfs het recht om op pakistaans gebied te vervolgen. De minister van Buiza van Pakistan zegt: wij vechten met succes en hebben Al Qaida al van 700 leden beroofd. Verder zetten we 12000 man aan de grens in op 1000 plekken. Wij verdienen geen kritiek, we kunnen beter samenwerken.

Men denkt nu aan biometrische kaarten voor de stammen die aan beide zijden van de grens verkeren. Intussen probeert ook Bush de herrie te sussen, zeker nu de taliban 1000 gevangenen wisten te bevrijden in Kandahar. Daar is Karzai's broer gouverneur en de taliban doen er wat ze willen. Het zit daar niet lekker, maar dan ook niet tussen de broeders Karzai!

OORLOG TUSSEN DE SJIJETEN

Malaki voert een open strijd tegen Al-Sadr , de chef van het sjietische Mahdileger. Die beperkte zich eerst nog tot het verdedigen van zijn deel van Bagdad, maar dreigt nu met een open oorlog tegen de sjietische broeders in de regering. Daarbij aangevuurd door grote buurman Iran natuurlijk. De burgeroorlog wordt het nieuwe kenmerk van Irak en de nationale eenheid lijkt verder weg dan ooit.

TRENDS/TECHNOLOGIE

DAGLICHT ZONDER ZONNESTRALEN

In Texas staat een nieuw museum ontworpen door een franse architect met een ingenieus dak er op. Door lagen glas die zijn gepolijst en die kunnen bewegen kunnen het licht regelen. Zodanig dat de ten toon gestelde kunstwerken nooit direct zonlicht krijgen. En dat is mooi voor de kunst en zijn presentatie. Elke schilder schildert immers ook met noorderlicht.

UW REUKVERMOGEN IN KAART GE- BRACHT

Neurobiologen zoeken al jaren naar het functioneren van ons reukvermogen; het gehoor etc. is wel onder schot. De israëliërs hebben nu een hersenkaart voor ruiken gemaakt voor zo'n 250 reukjes. Ze hebben enerzijds hun moleculaire structuur geinventariseerd en anderzijds welke hersengebieden ze activeren, met inzet van de scanner. En wat blijkt? In tegenstelling tot de gangbare opvatting is de reuk erg precies gedefinieerd en totaal niet subjectief. Zo dat is dat, nu nog onze appreciatie van beeldende kunst etc. We worden langzamerhand erg voorspelbaar. De mens wordt een open boek..

LOOD MAAKT MISDADIG

Een loodvergiftiging leidt tot crimineel gedrag zeggen Amerikaanse wetenschappers. Ze volgden 250 baby's tot hun zesde jaar die erg veel lood binnen hadden gekregen. Toen ze tussen 18 en 26 jaar waren zijn hun strafregisters onderzocht. En wat blijkt? Hoe meer lood in je lichaam, hoe vaker je wordt gearresteerd en veroordeeld.

Dus: geef uw kids geen loodontbijtje!

EEN LOPENDE ROBOT

Hij werd in Nederland gemaakt en loopt als een mens met zijn zeven electro-motoren. Ook heeft ie een evenwichtsorgaan en een kop vol algoritmen, want het menselijke lopen nabootsen blijkt echt uiterst complex te zijn. Maar het lukte, nu leren ze hem hardlopen, en hij gaat ook meedoen aan de competitie voetballende robots op wereld-nivo., die deze zomer plaats vindt. U snapt het al: uw nieuwe rolstoel komt er nooit, u krijgt tegen die tijd een echte benenwagen van de AWBZ (ziekttekostenverzekering).

EEN ZOEKWAGEN

De politie zoekt naar van alles van lijken tot wapens. Soms onder beton en achter muren over grotere afstanden, 4 meter dik beton haalt ie met zijn krachtige antennes. . Hij lijkt op een strijkijzer op drie grote wielen van 100.000 euro, dat wel. Daarmee gaat men zoeken op diverse grote wegen naar onder gebetonneerde lijken en wapens van de ETA. En nu maar afwachten wat er te voorschijn komt.

AUTOWEG CLEANING

Voor de grote vakantiestroom losbaar moeten ook de autoroutes worden gecleand. Dat gebeurt met waterspuiten onder superdruk van 2500 bar op het oppervlak met behulp van een enorme machine die 20.000 m2 in zes uur doet. Kom er dus niet onder, want uw auto verandert meteen van kleur: u krijgt hem dus omgespoten terug!

TENNISGADGETS

Het kan niet op met die technologie: nu weer een zweetband voor om de kop met koeling, een mobiele radar die balsnelheden meet, een simulatiespel op diverse franse tennisbanen om te "wennen", een tenniskijker met beeldscherm en foto-apparaat erin. Als u weer naar Roland Garros moet, heeft u nu nog drie extra tassen nodig!

RED BULL MAG EINDELIJK

In 1996 werd de verkoop van Red Bull in Frankrijk verboden, de samenstelling, veel taurine, was aanleiding te weigeren. Ook al was het een sterproduct in de nachtclubs van 140 landen. Gewoon omdat de warenwet iets tegen veel taurine + cafeïne heeft. Nu heeft Red Bull een versie zonder taurine gelanceerd en dat mag op basis van de Europese jurisprudentie. Zou Frankrijk hebben volgehouden dan had het 300 miljoen boete moeten lappen. Maar Red Bull valt in dit land wel onder de regels van de alcoholwet! La France let goed op wat er gegeten en gedronken mag worden, maar als het om medicatie gaat ligt het toch heel wat anders...

DE APEN VAN GIBRALTAR

Het zijn rotzakken die 200 apen: ze jatten in restaurants, maken kids bang, bijten toeristen en breken in huizen in. Nu willen de Britse autoriteiten een 20-tal van hen afvoeren; ze zijn niet te houden. De anti-conceptiepil, eerder ingevoerd, hielp geen bal. Vroeger controleerde het aanwezige Britse leger de apenkolonie. Die zijn vertrokken en gelijk breekt de pleuris uit. Als de apen vertrekken, gaan ook de Britten, is een gezegde. Kennelijk is het andersom.

THUIS ETEN MAAR NIET KOKEN

Het is een succes: een bedrijf verzamelt op bestelling voor de familie alle lekkers uit diverse restaurants dat men zou willen eten en brengt het bij U thuis. Het heet Chaud Devant en is in Marseille actief. U neemt de catalogus, kiest, belt en een uur later: A table! In Parijs, Madrid, Lyon worden al 900 maaltijden per dag geleverd en wordt 10 miljoen omzet gemaakt. En ze breiden uit met apero-service, kleding oppersen etc. Een gouden business voor hen die graag lekker eten, niet buitenshuis willen gaan en zeker niet willen koken.

ONZE HERSENREGIO'S

Neurowetenschappers in de VS weten precies welke hersenregio's reageren bij bepaalde woorden, beelden en geluiden en ook geuren. Ze maakten er een model van een stopten dat in een PC. En zo voorspel-

len ze welke hersenregio actief wordt bij een verwant woord, beeld of geluid/geur. En ze doen het goed: in 77% van de gevallen! Wie zou niet willen weten wat er de hersens van hem bekenden omgaat? Wel, binnenkort staat dat program op internet en u kunt zich daarmee amuseren!

MACDO RUKT OP

Al 40 landen in Europa kennen hun Macdo's met ijn 6400 resto's, waarvan 4100 in franchise. Er werden er 2500 gerenoveerd in 2006, er kwamen 400 Mcafés en 10 miljoen klanten per dag. Er zijn 285000 werknemers, en de omzet is ca 9 miljard € en stijgt jaarlijks rond 7%.

De Franse Macdobaas verdient ca 350.000 \$ en weet van geen stoppen. Hij heeft denkt hij met receptverandering de "malbouffe" wel aardig weggewerkt en maakt zich ook niet meer echt ongerust over het personeelsbeleid. Macdo is niet meer te stuiten, niet in Europa, nee nergens. Zij begrijpen onze tijd in culinair opzicht beter dan vele sterren-maniakken. Jammer? OK, maar ook WAAR!

TOPICS/CAPITA SELECTA

CHINA ACTUEEL

(van onze China-correspondent)

Betreffende China en de Olympische Spelen gebeurt er nu echter iets wat grote impact heeft en nauwelijks wordt opgemerkt. Bij mijn verblijf in China in april (samen met mijn zus) was dit aldaar echter wel het gesprek van de dag.

Ivm de spelen zijn dit jaar de visa-regels in China enorm verscherpt. Dit heeft als gevolg bijvoorbeeld dat er vele buitenlanders die business in China doen, het land uit moeten of het land niet meer inkomen, dat hun multiple entry visa (met veel moeite en geld verkregen) aan de grens wordt omge-

zet in een single entry visum van beperkte duur. Schattingen geven aan dat er zo'n 50.000 mensen door deze regels het land uit moeten.

Ook studenten worden getroffen. Een bericht (april 2008) in de Duitse krant dat alle buitenlandse studenten het land uit zouden worden gezet, veroorzaakte grote verontwaardiging bij de Chinese gemeenschap wereldwijd. Volgens hun weer een goed voorbeeld (na de berichtgeving over Tibet) hoe vooringenomen en onjuist de westerse media over China berichten. Er werd officieel bericht dat dit pertinent onjuist was. Naar de letter is dit inderdaad zo. Geen enkele student wordt het land uit gezet. Studenten hebben echter speciale studievisa van een jaar, die ieder jaar ter plekke kunnen worden verlengd met nog een jaar. Dit laatste kan dit jaar echter alleen maar bij een ambassade of consulaat in het land van herkomst, wat studenten dus efficiënt allemaal het land uit dwingt. Ondertussen blijkt ook dat alle Chinese studenten in juli en augustus niet in Beijing mogen blijven.

Dat het toerisme inzakt, is ook een gevolg van deze regeling. Op de bonnefooi naar China gaan is nauwelijks meer mogelijk. Via Hong Kong naar China gaan (of vanuit Hong Kong terug) is ook niet meer mogelijk. Daarnaast zijn onder invloed van de OS er vrijwel geen goedkope tickets naar veel bestemmingen in Azië meer te krijgen. Een vriendin van me werkt bij een reisbureau en voor diverse bestemmingen (bijv. Indo-China) zijn tickets van 600-800 euro nu niet meer onder de 1300 euro te krijgen. Tickets naar China beginnen nu weer goedkoper te worden omdat met de huidige visa politiek er weinig mensen meer naar China reizen. Diverse luchtvaartmaatschappijen laten nu ook vluchten vervallen. Waarschijnlijk valt het toerisme naar China buiten de Olympische locaties vrijwel geheel weg. Dat is zuur, want veel ondernemers in China hadden juist veel verwacht van dit Olympisch jaar en extra geïnvesteerd.

Achtergrond van deze zaken is de security rond de OS die in China de prioriteit heeft. De maatregelen zijn van te voren ingepland, men begon al in januari met de invoering (de 14 maart rellen in Lhasa lijken dus niet de trigger te zijn van deze maatregelen). Dat er veel problemen in de rest van het land ontstaan, lijkt geheel ondergeschikt te zijn aan het organiseren van de OS. De impact van de maatregelen lijkt niet goed ingeschat; het zou China nog wel eens veel schade kunnen opleveren, o.a. omdat ik merk dat vooral mensen die goede banden met China hebben en China altijd verdedigen zich door deze visa-regels gestraft voelen en zich nu veel negatiever tov China opstellen. Daarnaast hebben de OS van Athene en Sydney aangetoond dat met een soepeler visa-beleid het ook mogelijk is veilige OS te organiseren.

Vandaag vond ik het eerste persbericht over deze situatie. Lees ook eens:

<http://travel.latimes.com/articles/la-trw-chinavisa23-2008jun23>

Ondertussen lijkt het dat dit jaar er fundamentele veranderingen ontstaan in de houding van de Chinezen tov de rest van de wereld. De rellen in Tibet hebben de Chinezen er van overtuigd dat de rest van de wereld (voor het westen) hypocriet en onbetrouwbaar is. Veel van de verslaggeving was ook aantoonbaar onjuist, wat tot grote protestacties in China en vooral ook buiten China door Chinezen heeft geleid. (Ook blijkt dan weer dat het ontzettend moeilijk is om een correct historisch verslag te geven over de situatie en dat de Chinezen op dat punt structureel geschiedvervalsing toepassen, maar dat de Free Tibet beweging minstens even onbetrouwbaar is.)

Dit jaar zijn er al veel rampen in China gebeurd, o.a.:

- onverwacht ernstige koude en sneeuw, ook in het midden en zuiden waar niemand verwarming heeft;
- Tibet rellen;
- aardbeving in Sichuan
- grote overstromingen in midden en zuiden

den.

Het hele land begint in een negatieve stemming te komen die o.a. de onderlinge saamhorigheid versterkt en zich negatief naar de buitenwereld uit. Alles en iedereen lijkt tegen China te zijn...

Een ander aardig nieuwtje. De fakkeltocht wordt in het verre westen van China (de uy-guren) en in Tibet met grote veiligheidsmaatregelen begeleid. In Shenzhen echter (speciale economische zone tegenover Hong Kong) is de fakkeltocht door Chinese arbeiders verstoord in protest tegen de slechte arbeidsomstandigheden...

Hugo N.

Kijk ook op: <http://hmnijhof.nl>

Een eerste (redactionele) reactie.

Wat je schrijft is eigen waarneming en vanuit nogal wat opgedane kennis uit bezoeken aan dit land en acht ik van grote waarde als informatie voor een correcte beeldvorming.

Ik schrijf hier al jaren over het Chinese wonder en ook de schaduwzijden ervan. Maar daarbij ben ik me zeer bewust van de westerse arrogantie: we denken nog steeds dat wij HET weten en dat onze opvattingen etc. DE maatstaf voor goed en kwaad zijn. Maar dat is snel aan het vervliegen in de grote "waardenclash en -meting" die in de wereld plaatsvindt op meerdere terreinen en tussen meerdere regio's in de wereld.

Onder Oost-Azië vind je hierboven mijn artikeltjes, gebaseerd op de media die ik afgelopen weken las, en die deels, een zelfde tendentie aangeven als jij meldt. China voelt zich onbegrepen, keert zich teleurgesteld af en neigt tot "een soort van isolement". Dat zal nu niet zo maar opnieuw leiden "tot sluiting van het Chinese rijk" of de bouw van een tweede Chinese muur, gezien de enorme handelsrelaties van het land met de wereld en de gigantische investeringen van het westen in het land. Maar, voordat China zich eeuwen geleden afsloot was het ook het land met het hoogste bruto nationale product TER WERELD!

Het ergste is het ONDERLINGE onbegrip en de teleurstelling in elkaar. Want daar lag al vaak DE kiem voor latere grote conflicten. Angst is de grote vijand van de wijsheid en het verstand.

We zullen de OS en hun verloop moeten afwachten tot je echt kunt zien wat na deze enorme test, resteert. Men wil koste wat het kost NIET dat er nog meer smetten over de OS2008, hun triomfdemonstratie, zullen komen. De technocraten aan de macht zullen toch niet zomaar het verworvene in de economie weggooien. Maar een positieve ontwikkeling kunnen we dit helaas niet noemen.

Veel dank voor het gebodene, en blijf ons informeren. Je bent bij deze benoemd tot (onbezoldigd) China-correspondent van dit zonnige internetkrantje!

NASCHRIFT: H. liet intussen weten graag mee te gaan doen en hij plant om in oktober weer eens naar China te gaan. Dus Le Provençal is in de gelukkige omstandigheid een China-fan en -kenner uit waarneming, als bron te hebben. Dat is toch mooi!

-MENSENRECHTEN EN REAALPOLITIEK

In onze chaotische wereld is deze tegenstelling weer volop aktueel. Vroeger werd een land dat zich mensenrechtelijk misdroeg stevig aangepakt en tot de orde geroepen. Maar dat deed dan vaak het westen, vanuit haar hoge plek en haar grote greep op de wereld. Zoals alle ex-kolonialen deden met hun vroegere "bezittingen".

Nu de "rest van de wereld" zijn kop verheft en zijn plek opeist en zijn grote economische macht aan ons toont (zie China, India, Latijns Amerika en Afrika) zit het westen op de plank: Toontje lager zingen. Immers wij hebben nu hun nodig, economische kun je zeggen dat wij "van hun welvaartshulp moeten krijgen" zoals wij hun vroeger 1% of zo van ons BNP "gaven".

Kortom: de rollen zijn gewisseld en de waarden en ideeën uit het westen staan bloot aan een enorme inflatie. Aardiger gezegd: we zijn nu meer elkaars gelijken,

diktaten zijn uit en zoeken naar samenwerking onder gelijken is de rode draad.

Kijk naar Sarkozy in Frankrijk en naar Jan-Peter Balkenende in Nederland. Sarko laat Khadaffi zijn tent opslaan in de regeringstuin in Parijs en hij wordt stevig gepaaid, hij stuurt een zware delegatie naar Peking om de verontwaardigde chinezen te kalmeren en er zijn intussen wel twintig voorbeelden van: eerst de handel en dan ook nog, voorzichtig, de rest (de mensenrechten dus). JPB manoeuvreert om de niet-bestaande film van Wilders en die van Jami, omdat hij bang is voor boze radicalen en economische schade voor ons land. En de VS doen met iedereen zaken, vullen ieders zakken, om politieke interesse te redden ook al betreft het de grootst raddraaiende moordenaars.

De mensenrechten zijn niet meer EEN in de hiërarchie, nee, het is een van de vele factoren die bepalen wat (en hoe) er gebeurt.

Argumenten van zij die het nu doen zijn: je moet vooral in relatie met een stouterik blijven, want veroordeel je hem hard en in publiek dan kun je helemaal niets meer doen voor de "mishandelde medemens". Natuurlijk is dat een zeer belangrijk punt: het gaat niet primair om gelijk te krijgen en iemand even "op te knopen", nee, het gaat er uiteindelijk om de situatie van de getroffen te verbeteren. Pragmatiek heet dat, of ook wel effectiviteit.

En dan kom je meteen op de kern van het probleem: hoe verbeter je het lot van mensen het snelst en het best? Wel, door de stouterik te committeren, door hem te binden, kortom door greep op hem te krijgen. En dan is het niet à priori fout daarbij ook je eigen belang niet te vergeten. Handel drijven tussen landen is ten voordele van beide kanten en in zo' context kun je ook beter iets trachten te doen aan de narigheid die je handelspartner mensen aandoet.

Rest zoals altijd het trekken van de grens; zie Birma. Olieleverancier van China, misdadig regime al 40 jaren, en in het nieuws horen we NIETS meer. En honderduizenden sterven en zijn in de meest

ernstige situatie die denkbaar is. Biafra maar dan anders.

Waar lag/licht in deze case nu de "internationale grens van ingrijpen"? Na Irak, waar de VS zei een maniak te willen verjagen en waar nu na 5 jaar zonder maniak, honderdduizenden doden en gewonden worden geteld, miljoenen vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden rondzwerven, durft niemand meer die weg te gaan in Birma.

Waaruit blijkt dat het redden van de medemens soms een operatie kan zijn die een risico oproept van nog meer verwrongen medemens. Denk aan het bombardement van Dresden door bomber Harris in de 2^e wereldoorlog. Gedaan om de Duitsers op de knieën te dwingen, en waarbij duizenden stierven in een vlammenzee. De som was: tweeduizend Duitsers tegen 3 à 4-duizend allié's of andere Duitsers... En het doel heiligde de middelen; later noemde men dit middel een misdaad tegen de mensheid.

-CO-2 (HYSTERIE)

OBAMA WIL WEER STEENKOOL!

DE KOLENstaten (Texas, Montana, Kentucky etc.) zijn in de VS goed voor 118 stemmen in het electorale College. En door de olieproblemen draait de kolenlobby in de VS weer op hoge toeren. Want de VS heeft een enorme kolenvoorraad. Dus moeten McCain en Obama zich ook over de kolen als energiebron uitspreken. Daar gaan we: Obama heeft het dus over "schone steenkool", steenkool die dus geen CO2 achterlaat bij verbranding... Dat klopt maar dat CO2 eraf halen is technisch enkel een schone droom. En dat weet elke expert. Maar natuurlijk niet meer bij een verkiezingsstrijd.. En dat CO2 moet dan in de bodem geduwd worden als het is "gevangen", simpel toch? Wel een kolencentrale produceert in zijn levensduur 3 miljard barrel CO2 en om dat weg te stopen moet je een groot olieveld

hebben. Zo'n giga-operatie kan door de drukverhoging vreemde gevolgen opleveren. Maar dat soort serieuze praat wordt met 40 miljoen \$ in een publiciteitscampagne gewoon weggewuifd. Met optimistische kreten over technologie... De oude, huidige kolencentrales moeten ook in veel gevallen vervangen worden en dus is er ook in de zware industrie geld te verdienen. De lobby gaat dus nog een tandje hoger. Het gaat dan ook om 44% van de stemmen (118 van de 270) dus Obama en McCain moeten wel wat optimistisch doen over "schone steenkool", terwijl geen technout weet hoe dat uit te voeren! Dat is dus ook Obama ... en McCain en het stemvee wordt dus "een beetje dom gehouden". U nu dus niet.

-KOEIEN EN AARDOPWARMING

Koeien laten wel eens een luchtje ont-snapen en maken ook van die mooie flaters. Allemaal natuur. Maar ze zijn daarmee verantwoordelijk voor 20% (!) van de methaanproductie in de wereld en een methaanmolecuul geeft een TWINTIG keer groter broeikas effect dan een CO2 molecuul. Zo komen de koeien in de CO2-lijst HOGER uit dan de elektrische kolencentrales, of de stadsverwarming of de vervuiling door transport. Boehhhh!

MIGRATIE

-IMMIGRATIE OP ZIJN ITALIAANS

In Italië heb je de Liga van het Noorden die een xenofobe houding tentoon spreidt van het type: "dat dit nog bestaat tegenwoordig!". Deze politieke club kwam recent op 12% en regeert nu met Berlusconi. Gevestigd in Sassuolo, een klein stadje, waar de opinies over buitenlanders uiterst openlijk worden geventileerd. De goeie en de slechte, alle kleuren worden beoordeeld en met verve. En christelijken hebben een streepje voor. Niemand durft te bekennen dat zonder deze laagbetaalde immigranten veel vies werk nooit meer zou worden gedaan; realiteit is geen populair artikel hier. In

Italië dat de meeste immigranten in heel Europa te verstouwen kreeg is het nu op, helemaal op. De angst heeft toegeslagen. Berlusconi heeft al gereageerd in de zin van de Liga op de strafwetgeving voor immigranten, die nu hier zal worden toegepast. Klandestien en opgepakt: 18 maanden in de bak. Dat is duidelijke taal. Italië zakt nog verder weg in irrealisme en xenofobie reageren op de mondialisatie en alles wat dat meebrengt. Berlusconi gaat de weg op met het verkopen van schijnzekerheden en doet dat uitbundig samen met de Liga van het Noorden. Waar ze altijd al de P in hadden over het zuiden, ook het Italiaanse zuiden wel te verstaan. De EU zal aan Italië niet veel pret beleven en Sarkozy moet nu wel met B. samenwerken om zijn Unie leven in te blazen, maar een fraai duo is het niet. Zou nog wel eens kunnen gaan knallen tussen die twee, tijdens de Franse zes maanden en, over de rol van de EU en de Europese Bank...

-IMMIGRATIE OP ZIJN SPAANS

Zapatero trekt nu ook strak de immigratierem aan, nadat Spanje in de voortvarende jaren enorme hoeveelheden immigranten toeliet en ook reguleerde. Wel 4 miljoen (!) in ruim 20 jaar. Nu de economie terugvalt wordt deze kwetsbare, slecht opgeleide groep, een blok aan het been. Zoals dat ook al gebeurde in de 30-jaren in de VS. Economie in het slop, en de arme Spaanse immigranten kregen een oprot-premie en gingen terug naar hun nog grotere armoede in Spanje. De Spaanse maatregelen zijn: straffen voor de patroons die klandestienen in dienst nemen, heel strikte gezinshereningsregels, en een vertreksubsidie. Dat is een gekapitaliseerde ww-uitkering natuurlijk. Een complete omme-zwaai... Spanje regulariseerde tussen 1981 en 2007 wel 1,8 miljoen klandestienen terwijl Frankrijk er "maar" 200.000 reguleerde. Europa gaat op slot, want de economie rammelt. En ook de socialistische Zapatero moet er nu aan geloven. . De beste immigratieregulatie is.... een recessie! Eeuwige wet, die al meer dan honderd jaar werkt.

-IMMIGRATIE OP ZIJN FRANS-EUROPEES.

Hortefeux is de franse migratieminister en werkt zich uit de naad om Sarko als voorzitter EU een kant en klare situatie rond een europees beleid voor immigratie aan te kunnen bieden. Dit onderwerp staat namelijk voor Sarko bovenaan: hij scoort hier europees en Frans mee. Dus Hortefeux vliegt heel Europa rond om ziertjes te winnen voor zijn voorstel. Het gaat dus over:

Het organiseren van de LEGALE immigratie; strijden tegen illegale immigratie; Europa beter beschermen; Een asielsebeleid voor heel Europa op te zetten en, solidariteitsbeleid om immigranten te helpen terug te keren. Dat is toch iets heel goeds en bepaald geen kleinigheid. Immers immigratie MOET voor Europa's toekomst, maar dan wel de "goeie"en, in overleg waar mogelijk met migratielanden. Wat Frankrijk al "voor deed" in Afrika.

Spanje en Italië (zie boven) zijn wel om, Oost-Europa met name Slovenië (waar vele irakezen aankomen) moet om, Griekenland/Portugal moeten beter op slot, de vluchtelingenstatuten die per land verschillen moeten op EEN lijn, dat alles is de kopzorg van Hortefeux en moet op de top van 7 en 8 juli al op tafel liggen.

Als het dan lukt in oktober voorstellen te doen finaliseren heeft Sarko eigenlijk al een prijs gewonnen. Want het zou een voorbeeld van europees beleid van formaat zijn. Daarna nog even de defensie, en ... en, ... Sarko is niet gauw tevreden en nu de leren naast de pot gingen moet hij elders scoren. Dus duimen voor Hortefeux!

IMMIGRATIE OP ZIJN ZUID-AMERIKAANS

De zeven, meer linkse, presidenten van Zuid-Amerika riepen Europa met zijn nieuw immigratiewetten tot de orde. Beter gezegd ze willen Sako waarschuwen dat de EU NIET de gevangenisstraffen van Italië en Spanje moet overnemen voor illegale immigratie. Want In Spanje kwamen in de afgelopen jaren honderdduizenden immi-

granten uit hun continent en dat zullen er ook duizenden blijven. Zie hier: weer zo'n wrijving tussen de groten van de toekomst. Want u moet beseffen wat ZIJ bedoelen: toen de klandestienen de welvaart in Europa brachten (zie Spanje met honderdduizenden illegale goedkope, uitgebuite zuid-amerikanen), was het OK. Nu gaat het ons slechter en hoeven ze niet meer te komen, want ze worden nu dure uitkerings-trekkers...

Opnieuw moet gezegd worden dat we erg moeten oppassen: Europa davert in bevolkingsomvang achteruit, over 50 jaar hebben wij ca 12% minder bewoners. Duitsland zakt met 15 miljoen, zegt men.. Dat is HET gevaar voor onze economie op termijn. Dus als we ons netjes gedragen, zal straks uw achterste worden schoongemaakt door een dame of heer uit Zuid-Amerika, want velen in Europa willen nu al niet meer dat dit een zwarte mens, die ook nog moslim is bij hem/haar doet. Europa pas op je buitenlandse politiek; en, Sarko let op Zuid-Amerika..

GEFILOSOFIEER

ZIJN WIJ NOU GEDETERMINEERD?

Het onderwerp is superactueel en ook nogal beladen. Zeker als het gaat om de preciezere vraag : Zijn wij ook in onze gedragingen "gepredisponeerd"?

Enkele experts aan het woord dus; eerst ene Pierre Roubertoux.

De simpele idee dat je EEN gen kunt aanwijzen dat, bijvoorbeeld, HET agressie-gen is, wel, vergeet het maar. Zo simpel is het echt niet. Elk gedragsaspect is het resultaat van de werking van een groot aantal genen. Wel kun je aan de aanwezigheid van een aantal genen zien dat iemand MOGELIJK agressiever is dan een ander. Maar , het kan ook, dat dit pas echt optreedt als hij/zij ook langer in isolement wordt geplaatst. Dus dat de kans dat hij agressief wordt , groter is als omstandigheid X zich voor-doet..

Ander voorbeeld: de gevoeligheid voor alcohol. Bent u zoon van een (veel proevende) wijnboer dan zal bij het drinken van alcohol de symptomen zoals rood worden, prikkeling in de huid) optreden. Bent u de zoon van een arabier, dan komt u daar nooit achter.

De zoon van Richard Wagner en zijn Cosima, dochter van Liszt, voortgekomen uit twee der beroemdste componisten, was een zeer matige componist.

Dus er is dus geen lineaire relatie: "GEN en type mens". Bij de muis vind je 24000 genen, waarvan 6000 met de hersens samenhangen. De helft daarvan heeft weer met de zintuigen van doen en de andere helft met het gedrag. Over 10 jaar is er nog meer bekend en dan zouden er wel eens 12000 genen tbv het gedrag bekend kunnen zijn.

Dus is de conclusie: gedrag heeft te maken met een grotere groep genen, en in hun onderlinge samenhang. Voor elk kwaaltje een gennetje, dat gaat dus helaas niet op. Jammer voor de Libelle en andere bladen... Dus determinatie via de genen: dat is maar een heel klein beetje waar...

Henri Atlan, collega-expert, voegt daar aan toe:

Het zoeken van een correlatie tussen een gen en agressief gedrag is nutteloos. Sommige psychiaters willen hun vak "digitaliseren" met DNA-benaderingen; maar dat lukt nooit. Immers de vingerafdruk van iemand is uniek, maar u beweert toch ook niet dat de persoonlijkheid van een mens in zijn vingerafdruk te zien is? Dus spreek nooit meer over : het gen van dit of van dat... De eerste verhalen over genen uit de 60-er jaren, waarin dit soort gedachte zat, zijn compleet achterhaald.

Helaas, het is weer ingewikkelder dan Geert, Rita en collega ons willen doen geloven. Moslim, dus fout mens, is gewoon een vereenvoudiging van nogal beledigende soort.

Maar dat ons gedrag meer en meer blijkt te zijn bepaald door "biologische en relatief

minder door sociaal-psychologische", factoren wordt sterker dan recent werd aangenomen door de diverse -ogen. Dus de rol van de vrij wil wordt door deze laatste inzichten ook wat fragwürdiger.... Door steeds meer inzicht wordt je wel "vrijer", door begrijpen van de wereld om je heen en dus die in jezelf.

Ach het komt soms wel goed uit dat enkel een interne impuls je deed handelen en weer een andere keer levert dat een immens gedonder op. Dat bedacht ook Spinoza al, terwijl hij zeer weinig wist van de moderne wetenschap. En blij trachtte hij, slechts een kort leven lang, "alles" te begrijpen, en zijn medemens te nemen zoals hij was... "gebakken".

Hij krijgt bij deze dus ook weer een pietsie gelijk van twee experts: Pierre en Henri uit Frankrijk, die zijn werk ongetwijfeld zullen kennen!

Leon april 2008

NA DE VERSCHILLEN: ASYMPOTISCH NAAR NUL

Wij mensen kunnen flink van mening verschillen op zoek naar onze waarheden. Over van alles, dus ook over geloven in hetgene dat, sommigen, groter achten dan wijzelf. Dus het Opperwezen (of is het meervoud?) met zijn/haar totale context. Steeds vaker denk ik, er is uiteindelijk maar een waarheid, die we echt delen: we sterven allen op een dag en niemand hoort ooit nog wat van ons. Ondanks de krampachtige, soms pompeuze grafzerken op de kerhoven.

Ook zijn we het bijna allemaal eens over het volgende: aan een dode heeft iedereen bijna een of andere herinnering: een goede, een lieve of een andere. Al begint daar de strijd al weer meteen, want we hebben natuurlijk allemaal onze eigen visie, over de "disparu" en zijn beweegredenen.

Daarom stel ik voor om de “mate van goedheid/kwaadheid van een overleden mens” te doen afmeten aan de mate waarin de achterblijvende het (on)eens zijn over die “goedheid/kwaadheid”. Dat lijkt me een zinvolle maat. Het komt overigens dicht bij een andere mogelijke maat, “de mate van naastenliefde die de overledene zelf toonde”, denk ik dan. Dus hoe goed was hij voor ons, achterblijvende?

Of, hoe goed wilde hij eigenlijk “zijn of worden”? Want sommigen worden nooit begrepen omdat ze te complex zijn, of te verwrongen. En soms veroorzaakte eerder overledenen, waarover “men” het eens was dat ze slecht waren, veel van hun problemen.

Ook zijn er, die hele goede dingen voor DE MENSHEID deden, iets levensreddends uitvonden of iets wat onze psyche vrediger kon maken.. of die gewoon iets knaps zeiden over ons mensen als groep. Maar ook zij sloegen soms hun kids (en/of hun vrouw), haatten de zwarten of andere kleuren en lieten zelfs de armsten verrekken.

Want wij mensen zijn ongelijk in alles. In een democratie zijn we officieel GELIJK voor de wetten. Maar dat is voor handige ook geen enkele belemmering om “voor” te kruipen. Op school zie je in vele landen de prediking van de gelijkheid; men bedoelt dan: gelijke kansen op opleiding en ontwikkeling. En zo ontkent men vaak de grote intrinsieke ongelijkheid in talenten. En knecht dus bijgevolg de “knappe koppen”, die boven het pedagogische maaiveld uitkomen.

In de islam is volgens velen de positie van de vrouw ongelijk aan die van de man. Zoals overigens ook (nog steeds!) in de katholieke kerken en het joodse geloof. Probeer als vrouw maar eens priester of rabbi te worden. Bij de meeste protestantse christenen, is dat overigens niet zo.

In Afghanistan vechten we om die “gelijke behandeling van de vrouw”. tegen de Taliban. En we schieten op die Taliban omdat we ze ernstig ongelijk achten aan ons juiste mensbeeld.

Leidt Égalité altijd tot minder Fraternité en Solidarité, vraag ik me af? Leidt het ook tot ondergang van beschavingen en culturen? Omdat het ons doet neigen naar inertie, de klok op een punt stilzetten, de zaak bevroren?

Want zoals ik hierboven zei: de gelijkheid is pas volledig in de dood. Dus gelijkheid als starre ideologie leidt tot slaap, tot inertie en dat is toch contraire aan wat “onze Schepster=de Natuur” in ons legde?

Dus de weg van elk mens eindigt in grote gelijkheid met de ander, zijn leven tot daar is slechts een grote ongelijkheid. En op onze weg naar de dood, neemt de ongelijkheid asymptotisch naar nul af. Als we dat nog net voor de aftocht beseffen, hebben we eindelijk gelijk en zien onze medemensen ons nog net IETS gelijkjer aan hen worden. Net voor we uit de ongelijkheid van het gelijk zijn, en voor eeuwig vertrekken.

Leon mei 2008.

++++
++++