

LE PROVENÇAL

EDITIE 31-07

MEER DAN 140 LEZERS, IN 7 LANDEN

SPEETJENSML@WANADOO.FR
HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.INFO

OVER DE LÉGISLATIVES (parlementsverkiezingen) 2007:

--ALS DE DE GROTE PARTIJEN HET ELYSÉE BINNENTREKKEN, VERANDEREN ZE HET PARLEMENT IN EEN
SCHOENMAKERIJ, WAAR DE SLIPPERS VAN DE PRESIDENT WORDEN GEMAAKT— (Hfdred. L'Express)

INHOUD

REDACTIONEEL 3

.VOORAF
.DIXIT-VERBATIM
.INGEZONDEN. 5

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN 7

.L'EXCEPTION FRANCAISE
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE
-DOE IETS MET UW LEVEN!
-Frans-nederlands: de "grondwet" van de EU.
-Eigen huizenbezit Frankrijk en Nederland
DE ENA VERLIEST TERREIN (bestuursschool)
DE FRANSE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
HET ISF-EFFECT (vermogensbelasting)
NIEUWS UIT DE PACA
DE NACHTMERRIE EFSP
SUEZ OVERVALT GDF 9
FUNEST JONGERENSPELLETJE (Halsdoekspel)
NUMISMATOLOGEN IN PANIEK (muntenvondst)
HET FRANSE ROERENDE GOED
LCL MOET KRIMPEN 11
BANKKAART VOOR 12-15-JARIGEN
WORDT FO REFORMISTISCH?
DE VERTROUWENSSCHOK VAN SARKO
HERKOMST AFGEVAARDIGDEN PARLEMENT
OPA WIL NET DOORWERKEN
DATI PIKTE HET NIET 13
HET GEHEIME VEILIGHEIDSRAPPORT (Banlieu's)
DE EU HOUDT NICOLAS IN DE SMIEZEN
SARKO'S KROONJUWELEN

LES LÉGISLATIVES (Parlementsverk.) 14

NOS GROS MOTS
NOS BONHEURS FRANÇAIS
PAROLES DE PRÉSIDENTS 17

.ALLEDAAGS UIT DE MIDI. 19
GOLF OP SAINT MONTANT

.LE JOURNAL MORMOIRONAIS 20
LA FÊTE DES VOISINS (29 mei)

.COIN DES POËTES.
IK KEN JE NAAM (Vert. song Boulay)
ZOALS IK BEN (Vert. song Boulay)
MON AMI LE CHAGRIN

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN. 22

.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN

STAATSOPPERHOOFD ZIJN IS NIET ECHT LINK
UW ETNISCHE DOSSIER
HELLUP: DE JEUGD (VER)ZUIPT!
DE WAPENWEDLOOP EN -HANDEL
ZWEEDSE AMBASSADE OP SECOND LIFE 24
DE WERELD VAN DE ORGAANDONATIE
VOOR 200 MILJARD AAN "NAMAAK"
DE SORES VAN DE G8
DEMONSTREREN NIEUWE STIJL 26
FARMACEUTEN OP HET HELLEND VLAK?
TIJDEN VAN SCHAARSTE VOOR DE DEUR

OLIE (en andere energie), WATER 28

CONCURRENEN IS DUUR (Elektriciteitsprijs)
ANGOLA'S OLIE
DE URANIUMSTRIJD IS LOSGEBARSTEN
TARWE LIJKT WEL OLIE

DE WATERVOORRAAD VAN DE HIMALAYA (Water)
(ZIE OOK: DE ETHANOL VAN BRAZILIË (Lat. Amer.))

RELIGIES 30

BENEDICTUS SCHRIJFT BOEKEN
BELOOFDE LAND (Israël)
NIEUWS UIT HET VATICAN
CHRISTELIJKE PARIAS (Maleisië)
VOOR EVEN TROUWEN (Iran)
DE PARTIJ ZOEKT CONFUCIUS
ISLAMITISCH CORRECT BANKIEREN
STAUN EN DE CREATIONISTEN

AFRIKA	32
MUGABE EN AFRIKA (Zimbabwe) EEN AFRIKAANSE BEUL (Proces) ALTIJD WEER: DARFOER...	
WEST-EUROPA.	33
DE VS CONTRA EUROPA? GUANTANAMO IN EUROPA? DE JACHT OP HET MINI-VERDRAG (EU) DE WRIJVINGEN MET OOST-EUROPA(EU) ANDERE RELATIE MET SYRIË/LIBANON SPANJE MAAKT SCHULDEN DURE POLITIEK (Italië) AIR-FRANCE---KLM: HET GOEDE VOORBEELD! LOW-COST: VOLLE BAK! (low costVliegen) 34 EUROCOPTER: OOK EUROPEES SUCCES RUSLAND HEEFT 10% VAN EADS DASSAULT GROTE HULP VAN BOEING NOG EENS: GALLILEO DE TGV-EST AIRBUSSEN VOOR QUATAR (EADS/AIRBUS) 38 DE MONDIALISATIE STELT ZWARE EISEN (Groot-ind.) EUROPEES BANKENMONOPOLY CORRUPT LETLAND BELGIË KIEST (Parlementsverk.) BEKOELDE RELATIES LAGE LANDEN EEN EUROPEES PROCES VERBAAL	
OOST-EUROPA	40
WAT DRIJFT POETIN? KOUDE OORLOG? (Rusland-etc.) REPATRIËRING IN RUSLAND DE SERVIËRS VAN KOSOVO DE BANK DIE BERD HEET (Ontwikkel.bank O-E) 43 DURE BELEDIGING IN ROEMENIË	
OOST-AZIË	44
KINDERJACHT IN CHINA EEN EUROPEES BEDRIJF IN CHINA HONK-KONG: IN CHINA'S SCHADUW TOERISTEN WILLEN STALINISME ZIEN (N-Korea) HOUTKAP IN CAMBODJA KOREA: ZUID EN NOORD POLITIEKE ZELMOORD IN JAPAN ONTVOLKT PLATTELAND (Japan)	
ZUID-AZIË	44
BOMBAY:TERREIN TE KOOP (India) BIJNA-STAATSGREEP IN LAOS	
NOORD-AMERIKA	47
HET KATOEN VAN TEXAS (Mondialisatie) DE WORSTELING MET DE IMMIGRATIE (VS) BUSH IN EUROPA (Rondreis) GI IN IRAK MOSLIMS IN DE VS	
WARS AND GEOPOLITICS (VS)	49
LATIJSN-AMERIKA	51
MISDAAD REMT DE ECONOMIE (Mexico) DE ETHANOL VAN BRAZILIË HET ROZE GOUD (Zalm uit Chili) MEVROUW KIRCHNER FOR PRESIDENT (Argent.) DE OLIEVLOEK VAN MEXICO	

OCEANIË

TE RUSTIG VOOR NIEUWS?

MAGRHEB; NAB.+ M.-OOSTEN 52

SYRIË ZWIJGT
HEZBOLLA IS GESCHROKKEN (Libanon)
DE STILLE KRACHT: HET TURKSE LEGER
EGYPTISCHE VERKIEZINGEN
DE POLITIEKE RACE IN MAROKKO
TANGER: TOPHAVEN VAN AFRIKA
BANKSTRIJD IN ALGERIJE
IRAN KOOPT OCCASIONS (F-14 onderdelen)
GAZA ONDER VOOGDIJ? 55

TRENDS/TECHNOLOGIE. 56

HEEFT U AL UW ROBOT?
INTERNATIONALE AUTO-ASSISTENTIE
HET GOUD VAN DE ZEE
ANDERS DAN CREMEREN
DE BIOMETRIE GAAT BEVEILIGEN
UW HIGH-TECH BADKAMER/WC
EEN TOERISTISCH RUIMTEVLUCHTJE

TOPICS-CAPITA SELECTA 58

DE CO-2 DISCUSSIE (3)

-HET KYOTO-PROTOCOL LEIDT TOT NIETS
-BETALEN VOOR MINDER CO-2 UITSTOOT (Vliegen)
-DE ARCHIEVEN VAN HET MEER "VAN"

DE WORTELS VAN HET MAL FRANCAIS 60
DE APOLAIRE WERELD, HAVIKKEN EN DUIVEN 61

DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL

Bladen/Kranten

Frans
Le Point (incl. deel Businessweek); L'Express ; Challenge ;
L'Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchaîné; et plus.
Duits
Der Spiegel (af en toe)
Engels
(deel) Businessweek;
Sunday Times (af en toe)
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties)
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)

TV/Radio/Internet

Frans
France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4
Duits
N24;N-TV; DW;en vele anderen
Engels
CNN; SKY;BBC-World
Pentagon nieuwsbron (indirect)

OVERIGE

Al Jazeera (engels)
Euronews (engels/Duits)
Arte (Duits/Frans)
Weblog Peter Speetjens; De Standaard.
Weblog Amadinedjad

++++
++++

REDACTIONEEL

*VOORAF

Voilà, hier uw EDITIE 31-07, de eerste uit het pas betreden Sarko-tijdperk. Et ça bouge...

Onder "L'EXCEPTION", een ratjetoe van events uit het land van Marianne, het laatste over de legislatives en dan het vaste deel: de bonheurs (onuitputtelijk!), de wat sterkere taalelementen van het Frans en nog wat (franse) presidentiële wijsheden.

De "couleur locale/meridionale" gaat over golfsport (maar dan heel anders) en bureneffesies à la française. In de "Poëtische Hoek" treft u de (vertaalde) woorden aan van de mooie Isabelle (Boulay) en nog wat melancholieke dichtsels van ondergetekende.

Het serieuzere "Voor Globetrotters en Filosofen", vergast u onder "Algemeen" op opvallende gebeurtenissen/ontwikkelingen op wereldschaal", daarna volgt wat nieuws over onze "energie/grond-stoffen/water-problematiek" en dan duiken we in de toenemende levendigheid van de "Religies", waar het steeds harder aan toe gaat en waarvan de betekenis weer sterk toeneemt.

Dan hip-hoppen we van "continent naar continent, te beginnen in Afrika. Hoopvolks weer over de Maghreb en minders fraais van over andere delen zoals gewoonlijk; dan naar West-Europa. Daar vindt u het nodige over de verhouding Europa-VS en Europa-Rusland en ook wat over de interne zaken van de UE(-landen), alsmede

nieuws over Europese industriële samenwerking en haar problemen.

"Oost-Europa" staat vol met de frustraties van Rusland en zijn vroegere "partners". "Azië" is sterk gericht op het Chinese wonder (of bedreiging?) en ook op zijn burens; en in het zuiden van Azië (deze keer wat dunner) trekt uiteraard vooral India de aandacht.

Dan de "Amerika's": het noorden, vooral de VS, met haar onaflatende en toenemende worsteling (intern en extern) en de snelle opmars van het Latijnse Amerika, een aankomend politiek/economisch blok van allure.

Oceanië vertelt enkel wat over de ondergang van de Aboriginals in Australië.... Maar dan Het "Nabije-Midden-Oosten" met zijn mengeling van hoop en toenemend geweld en onbeheersbare chaos: het mondiale zorgenkind. Kun je daar over nog rustig nadenken?

"Trends/Technologie" probeert u aan de huisrobot te krijgen, u ook weer wat gadgets aan te smeren en u een pietsie tot verbazing over het menselijke kunnen te brengen.

"Topics" dan, voor de hen die graag wat dieper graven, gaat verder over het onderwerp "CO2-hysterie" en geeft wat denkstof over de nieuwe multipolaire wereldstructuur en het menselijk gedrag in die context.

Dus weer een greep uit van alles wat langs vloog of uw redacteur "bevoogd". En wat roept dit geheel voor een beeld op?

Wel vooral dat van en compleet "opengelegde wereld", die een uiterst verwarrende dynamiek tentoon spreidt en ons steeds heftiger confronteert met "andere denk- en leefwijzen". Een wereld waarin we nu

ontdekken dat ons oude centrumgevoel echt passé is. Dat bedrukt ons, maar boeit ons anderzijds ook weer. En dat is maar goed ook, want al “we” niet meedoen en meekijken zullen we snel “obsolete” zijn.

Maar mogelijk wilt u dat laatste eigenlijk ook gewoon. Wel, in dit geval, moet u “deel II” van Le Provençal gewoon snel “deleten”.

Aan u, zoals altijd, dus de keus. Veel leesgenoegen toegewenst!

LEON

*DIXIT-----VERBATIM

“Zij is zwart en vrouw en zal het wel halen. Gelukkig is ze niet lesbisch en ook niet gehandicapt, want dan zou ze premier kunnen worden”.(Minister Bachelot over de kandidaat voor woordvoerderschap UMP).

“ Voor het eerst bezet een allochtone vrouw een serieus ministerie. Rachida Dati is niet gekozen om zich met integratie, immigratie of gelijke kansen bezig te houden maar kreeg een gewone opdracht, die van Minister van Justitie. Dit is echt een kleine revolutie te noemen”. (Dit zei een lezer van L’Express).

“ Europa moet niet langer denken dat Rusland een democratie is. Ik ben erg blij met het vertrek van Chirac, Schröder, en Berlusconi, die dat kennelijk niet door hadden”. (Een opmerkelijke uitspraak van Poetin-opponent Kasparov).

“ Er is weinig verschil tussen Hezbollah en Hamas. Ze worden beide ondersteund door Iran, bevoorrad door Iran en geïnspireerd door Iran”. (Zei Nethanyahu oud-premier van Israël).

“ Iedereen vertelde me dat de zieken elke keer profiteerden van de twee minuten dat ze alleen waren, om dan gauw te sterven” (Sophie Calle die een film maakte over ouderen die sterven)

“De wereld wordt beter omdat het doel van Bill (Gates) niet is om de rijkste dode te worden op het kerkhof” (Steve Jobs, grondlegger van Appel over zijn collega en gulle geveer Gates)

“Sinds zijn verkiezing doet Sarko denken aan Louis XIV al uitroepende: Ik wil ook mijn Eerste minister zijn” Het zal niet lang duren voor men zal spreken over de “sarkozistische monarchie”. (Een lezer van L’Express)

“ De persoonlijke relatie van Segolène en Francois (Hollande)? Dat is de Bermuda-driehoek. Iedereen kon daarin ten onder gaan”. (Zei Bertone, vriend van het “ex-echtbaar” en PS-afgevaardigde)

++++
++++

*INGEZONDEN

EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

De europese commissie heeft bekend gemaakt dat engels de officiële taal wordt en niet Duits, wat een tweede mogelijkheid was.

De engelse regering is ermee accoord gegaan dat in het kader van een 5-jarenplan het "Euro-engels" zal worden ingevoerd. In het eerste jaar zal de "s" de zachtere "c" zal gaan vervangen. "Certainly, his will make the sivil servants jump with joy".

Dan zal de harde "c" zal door een "k" worden vervangen. "This should klear up konfusion, and keyboards kan have one less letter".

En iedereen zal zeker enthousiast zijn over het vervangen van "ph" door "f". Dus het woord "fotograf" wordt 20% korter.

En zo gaat deze mop verder...

En na 5 jaar is het definitieve punt voor "euro-Engels" bereikt. Alle dubbele letters en ook de stille "e" verdwenen, de "th" werd een "z", en de "w" werd een "v". Ziehier het resultaat:

"Und efter ze fifz yer, ve vil al be speking German like zey vunted in ze forst plas"

U denkt dat dit ondenkbaar is in de werkelijkheid? Dan gelooft u dus ook niet in het enorme belang dat Brussel heeft in het "overhalen" van de engelsen om echt mee te gaan doen in Europa.

Het is niet te hopen dat de polen er in slagen "de baas" te blijven spelen..... want heeft u ooit gezien hoeveel dubbele letters in het pools voorkomen? Geef mij maar esperanto dus!

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 30-07:

RECTIFICATIE: Weer eens vermeldde ik een website niet correct, deze keer die van Maarten, die gaat rondreizen met tractor en woonwagen. De juiste naam is: www.maartenhendriks.waarbenjij.nu
Sorry, Maarten!

En lezer Maarten, die in volle voorbereiding zit van zijn mega-reis door Europa, schrijft:

Hoi Leon,

Ik zal weer hinkstap-sprong de krant lezen. De titels zijn veel belovend en prikkelen mijn nieuwsgierigheid. De eerste reactie op jouw vermelding van mij in de krant: Leuk om te lezen.

Beste Maarten, veel succes met het hinkstap-springen en met je voorbereidingen. En ook de vereiste sterkte. We zijn erg benieuwd naar je eerste indrukken vanuit het engelse. En je weet het: Frankrijk verwacht je ook!

Van lezer T. die mijn gedichtenbundel een wel zeer speciale plek in zijn huis gaf, kreeg ik mooie woorden te lezen omdat mijn schrijfseltjes hem troffen. Een zeer mooi geschenk voor mij, natuurlijk. Ik citeer wat uit zijn mailtje:

Hallo Leon,

De Pensées Brilhassiennes, die wij bij je laatste bezoek in dank hebben aanvaard, hebben een vaste plaats verworven op de meest prominente locatie in ons huis, de plee. Anders dan je wellicht vreest heeft het boekwerk niet hetzelfde tragische lot ondergaan als veel ander papier aldaar. Integendeel, het is een uitgelezen (sic!) plek om op je gemak (nogmaals sic!) de diepste zieleroerselen van de schepper van een gedicht te achterhalen, te plaatsen en zo mogelijk te begrijpen. Ik mag nu eenmaal graag wat psychologie van de kouwe grond bedrijven.....

En na deze inleiding geeft T. aan wat hem beroerde bij het lezen van mijn spinsels en dat beroerde mij dan ook weer. En daarover gaat het eigenlijk ook enkel in het leven: communicatie over wat verwondert, verblijdt en verwondt. Ook suggereert hij (gelukkig), dat mijn bundeltje ook nog een gunstige invloed kan hebben op elke vorm van constipatie! Al leidt het ge lees van mijn browsels bij sommige, vrees ik, tot een lichte geestelijke constipatie...

*Beste T. en M., (zij verraste me al eerder met een mooie reactie na het lezen in mijn bundeltje),
jullie doen het hart van een oude verdwaalde "poëet", eer aan. En dat zal (mede) leiden tot nog meer lettertjes gedoopt in de eeuwige soep van een leven, slechts één leventje dus, op deze aardkloot.*

Lezers L. en H., die nu ook naar Frankrijk gaan verhuizen, Schreven het volgende:

Hallo Leon,
Ondanks de verhuizing heb ik toch Le Provençal redelijk uitgebreid gelezen, zeker tijdens de verkiezingen zorgde je voor behoorlijk wat aanvullende informatie. En nu maar met nog meer belangstelling afwachten wat de vernieuwde politiek gaat doen; de boel een beetje opschudden kan denk ik geen kwaad. De discussie omtrent het lettertype is wat mij betreft niet zo erg nodig, misschien ligt het als je het afgedrukt leest wat anders, maar ik lees Le Provençal altijd achter de PC in leesvorm en heb met verschillende lettertypen weinig problemen. Het gaat om de inhoud en daarvan kan ik zeggen dat ik elke keer met veel belangstelling en bewondering voor je inzet daarvan kennis neem.

*Beste L.. en H.,
Heel veel goeds toegewenst in jullie nieuwe 0.66-woonland en ik ben blij dat mijn, soms wat kritische verhalen, jullie niet hebben afgeschrikt naar La Douce France te komen. Je conclusie over het lettertype is intussen ook door mij onderschreven, we gaan gewoon verder dus. En tenslotte veel dank voor je vriendelijke woorden, dat motiveert natuurlijk zeer. En ik vind het leuk dat "nieuwe fransen" ook wat kunnen hebben aan hetgeen ik maandelijks verzamel. Laat van jullie horen want er zal ongetwijfeld het nodige nieuwe en verbazingwekkende in jullie leven gaan gebeuren. En tot ziens, in de nabije tpoekomst!*

Nieuwe lezers M. en T. lazen EDITIE 30-07 en schreven:

Beste Leon,
We kregen EDITIE 30-07 van iemand toegezonden en vinden het al met al de moeite waard om Le Provençal te lezen, dus kom ik graag op je verzendlijst staan. Alvast bedankt.

*Beste M. en T.,
Ik ben verheugd over nog meer lezers en hoop dat er iets bij blijft zitten dat plezier geeft en/of tot zinvolle gedachten leiden kan. En als het tot actie zou oproepen: de kolommen staan uiteraard ook voor jullie open. Dus tot gauw.*

OPROEP:
Heeft u kennissen, vrienden etc. Die Le Provençal zouden willen lezen: laat het weten, dan komen ze ook op de verzendlijst!

++++
++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

L' EXCEPTION FRANCAISE

L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.

-DOE IETS MET UW LEVEN (2)

Trouwe lezer A. gaat op een megatrip naar Afrika: Monieux (Provence)-Dakar-Bamako-Ouagadougou, tussen 8 oktober en midden december 2007. Vele sponsors helpen een handje en Radio Bleu Vaucluse heeft wekelijks contact met de reizende. Dat kunt ook U dan beluisteren op : www.bleuvacluse.fr. Hij reist met een volledig voorbereide Renault Kangoo; inclusief tent en natuurlijk met satelliet telefoon. Andy neemt ook zijn laptop mee en zal waar mogelijk berichten via mail. Alweer een avonturier, die wel

eerder avonturen inbouwde in zijn leven. We gaan dus ook hem volgen.

Andy, veel succes met je voorbereidingen. En, laat van je horen! Voor hen die dat niet weten: hij noemt zich ook wel Crocodile Andy. En dat belooft wat!

-Frankrijk, Nederland en de "grondwet" van de EU.

Tja we zagen en hoorden allemaal het voorbereidend gerommel rond de besluitvorming over de Europese grondwet. Tja en wat ik dan hoor van Nederlandse zijde.... Hoe is het toch mogelijk dat er zo visieloos in de Nederlandse politiek over Europa wordt gesproken. Wat gezeur over vlag en lied en ander formeel procedureel gezanik en dat is het dan wel. Wat is er gebeurd in godsnaam?

Zie dan Sarko die het wel over inhoud heeft en ook vanuit een extreem pro-Europese houding spreekt. Terwijl het Franse "nee" even hard klonk als het Nederlandse...

Nederland is tot een verwerende navelstaarder geworden met weinig werkloosheid, grote welvaart en een nogal schokkende ongeïnteresseerdheid voor de wereld.

-Frans-Nederlandse huizenbezit

In Frankrijk hebben maar 58% van de inwoners een eigen huis, in Nederland is dat MINDER, nl 54%. Wist u dat? In Spanje 84%, Ierland 81%, België 78%. En Portugal Griekenland 75%, Zweden en UK 71%, en Oostenrijk 61%. De lageren zijn naast Nederland: Duitsland 42%, Zwitserland 36%... Een opmerkelijk rijtje.

De nieuwe mogelijke rente-aftrek voor hypothecaire leningen van Sarko moet dat hier gaan veranderen. Maar gezien deze cijfers is het de vraag of dat zal helpen...

DE ENA VERLIEST TERREIN

De Ecole Nationale d'Administration leverde veel politici en hoge ambtenaren, het was een ware bestuurlijke Clique in la douce France. Een echte subcultuur en een "old-boys-network" van formaat. De meeste politici die wij kennen kwamen er vandaan: Sego, Francois Hollande, Dominique

Strauss-Kahn, en vele meer. De andere grote scholen voor politici zijn de HEC en de Sciences Po. Nu er in Sarko's nieuwe club erg weinig personen uit deze hoek komen, (want Sarko is een ex-advocaat net zoals nog een drietal anderen), is een grafiekje met daarin het aantal ministers per kabinet (sinds 1974) en ook het aantal "enarques" (zij die van de ENA komen), wel interessant. En dan valt meteen op dat zowel het aantal ministers als het aantal ENA-ers daarin nu weer terug zijn op het lage nivo van 1974 (het eerste kabinet Chirac; zelf ook geen ENA-er overigens). De linkse kabinetten zaten hoog in de ministers en hoog in het ENA-aandeel daarbinnen. Dus de ENA lijkt linksig en veel ministers is dus ook een links kenmerkje. Eigenlijk logisch, want het heeft met elkaar te maken: links=veel ministers, want veel ENA-vriendjes moeten toch een mooi baantje hebben. Toch? Bij Sarko heet het dus: small is more beautiful!

DE FRANSE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

Sarko en de zijnen moeten iets ondernemen tegen het grote gat in deze verzekering: een tekort van 10 miljard jaarlijks nu. Er werd al wat gedaan aan beperking van dure medicamenten, eigen bijdragen etc. maar dat is verre van genoeg. Dus wordt er nu aan franchises (eigen risico's) gedacht, waarbij er meerdere systemen onder de loep komen. Franchise algemeen, of een franchise per soort verrichting. Links komt al overeind over de "ongelijkheidseffecten" van franchises. Vreemd als je voor iedereen het zelfde voorstelt... (grapje!).

Een vergelijking met Duitsland toont nog eens dat de kosten per inwoner zich sinds 2002 erg verschillend gedragen... In Duitsland jaarlijkse +percentages van ca 2 à 3%; Frankrijk kent hier eerder 5 à 6% (=8,2% in 2002!). Men kijkt natuurlijk ook naar het buitenland naar de Zwitsers (helemaal geprivatiseerd systeem) en de Duitsers die ook beiden een franchisesysteem kennen... In Frankrijk is ook nog een overweging in hoeverre de

Securité Sociale in staat is om een complex systeem uit te voeren...

Sarko en co krijgen ook hier een hoofdpijndossier. Maar ach, wij zagen Hoogervorst manoeuvreren en iedereen riep "" ach en wee". Maar het kwam er, het liep niet vast en nu moeten er enkel wat reparaties gebeuren. Nederland boog nog vrij snel voor de ontwikkeling die onontkoombaar is met een enorme vergrijzingsgraad in het verschiet. Het wordt duurder en er moeten remmen op overconsumptie ingebouwd worden. Want het is anders gewoon niet meer te betalen en/óf gewoon niet meer aan te slepen, capacitef dan. Dat zullen ook de fransen gaan inzien.

Intussen wordt er flink geherried over een verhoging van de BTW (hier TVA geheten) om.... de grote tekorten in de ziektekostenkassen te bestrijden.... Want premieverhogen durft men niet, dus dan maar de indirecte belastingen omhoog. Is ook logisch als je eerst de directe belastingen verlaagde en economisch gelooft dat dit de groei en de dynamiek zal aanzwengelen.

En dan lees ik ook nog dat in 2006 20 miljard werd omgezet door de farmaceutische industrie aan door de verzekering vergoede medicamenten. Per hoofd is dat dus: 300 euro/jaar en dat snap ik het weer wat beter.

Overigens steeg deze post slechts 0,7% in 2006; na jarenlange stijgingen van 5,5%, dus de rem zit er wat beter op. Maar ook hier wordt men met velen tegelijk oud en wat zieker. Dus de farmaceuten overleven ons echt wel.

HET ISF-EFFECT

De vermogensbelasting is hier redelijk stevig te noemen; dus vluchtten heel wat fransen naar "buiten". Zoals ook vele Nederlanders naar België. Sarko is uit het anti-ISF kamp en dus wordt er driftig gespeculeerd wat er nu gaat gebeuren. Johnny Halliday ging recent aan de sjouw met zijn pegels via België, Zwitserland en straks dan naar Monaco? Iedereen doorzag deze manoeuvre. Er wordt gezegd dat er 16

mil-jard euro zijn verdwenen door het vertrek der rijken: in 2005 gingen er nog 650 weg, de tien jaren er vóór elk jaar ca 385. Onder Berlusconi keerden vele rijke Italianen in hun land terug, en op basis van die cijfers wordt nu ook gerekend in Frankrijk. Daar werd ook een generaal pardon voor zwartjoekels en fraudeurs afgekondigd. Je betaalde 2,5% en je kon veilig naar mama terug reizen. Wat op grote schaal gebeurde. Want zuider-lingen hebben een sterke binding met "leurs terres"; immers, wat heb je aan poen zonder terroir?

Dus zien wij de Johnny's en vele anderen straks, met natte ogen, weer in hun optrekjes onder de franse zon weerkeren. Tja, elk land zijn eigen cabaret.

NIEUWS UIT DE PACA

De PACA is de Provence Alpes Côte d'Azur, de regio waarin wij verblijven. Marseille is daarbinnen DE grote stad en er wordt nu, na jaren van bergaf zakken, stevig gepoetst aan haar toekomst. Wij keken er goed rond, zagen de enorme dynamiek en besloten er eens.... te gaan wonen. Niet morgen, nee in 2009 als de huidige bouwput wat gedempt is.

En zie, de nieuwe tramway (de tram dus) werd al geopend op 30 juni.... Iets wat velen nooit geloofden. Nicolas Sarkozy kwam hem openen, want Marseille en wijde omgeving heeft rood afgezworen en werd massaal blauw (UMP=rechts). Gaudin de burger-vader is ook UMP en een manager van formaat gebleken in deze renovatie. Ach natuurlijk wil hij volgend jaar ook verkozen worden, dat snapt ook iedereen, en de tramway gaat daarbij helpen. De nieuwe tramstellen zijn uit Canada van Bombardier.... Want de franse firma Alstom (TGV!) was duur en .. te laat, vandaar. En straks rijden ook wij in een van de 26 prachtig rijtuigen... Wij willen nog wel even in een wereldstad van 1 miljoen leven, die nadat ze duizenden jaren geleden door de grieken werd gesticht, nu haar weder-opbouw wil hervond, uiteraard niet de eerste keer in haar bestaan. En wij gaan eens

kijken waartoe dat leidt. U wordt uiteraard op de hoogte gehouden via deze kolommen. De PACA wordt ook steeds droger zegt men. Wel dat betekent dus nog minder regen, dwz vooral minder frekwent. De hoeveelheid per keer neemt mogelijk toe. Omdat dat in de hele wereld gebeurt schrikken we maar niet van deze berichten; immers, hoe dichterbij de evenaar komt hoe minder groot, relatief gezien dan, de effecten van de aardop-warming/-klimaatverandering zullen zijn. Dus eigenlijk gaan we weer de goede kant op: richting Sahara. En een heel ander punt is dat wij de echt grote verhitting ook niet zullen beleven. Och, bruin zijn we toch al.

DE NACHTMERRIE EFSP

L'examen de situation fiscale personnelle" (de ESFP) moet een ware tortuur zijn. Als de belasting je zaakjes binnenste buiten keert dan raakt dat mensen enorm, verzekeren topadvocaten, die uiterst bleke klanten op hun kantoor zagen na een eerste "fiscale beurt". Ze zijn keihard, omdat ze voorbeeldwerking be-ogen. Mede daarom vult bijna elke "contribuable" (98%!) braaf op tijd zijn aangifte in, hier. De bronnen van deze opsporingsdienst zijn uiterst divers te noemen: de boulevardpers bijvoorbeeld en de economische pers...., de DNVSF (soort van FIOD) verzamelt van alles. Ook uw waterverbruik, telefoonactiviteiten, gebruik van uw plastic kaarten, schoolbezoeken van kids alles kan bruikbaar zijn om u te grijpen. Bijvoorbeeld om de "faux expatriés" (de zg frauderende expat's) te pakken te krijgen. Richard Cociante en eega werden 30 maanden in de bak gezet voor een vals expatgeintje. En kregen daarenboven nog een gepeperde boete. Zo'n 40 van deze spectaculaire onderzoeken zijn er per jaar hier te beleven. U bent dus gewaarschuwd: de guillotine staat in de staatskelder in Parijs, maar gevang is er nog zat en u de schrik aanjagen dat is de specialité van de DNVSF (Direction Nationale des Vérifications des Situations Fiscales). Het heet ook wel: "Departement Noiratre des Valsificateurs Sodemies et Fraudeurs)". Valt er een brief in

uw boete waarop deze lettertjes staan, neem dan direct uw fiets en rij de grens over!

SUEZ OVERVALT GDF

De baas van Suez verdedigde zijn plan tot een overval op GDF; een onvriendelijke, niet openlijk aangekondigde nog wel. De beide bedrijven werden politiek gekoppeld om buitenlandse geïnteresseerden vóór te zijn. De verantwoordelijke van GDF was niet aanwezig bij het onderhoud op het ministerie

, al zei de Suezbaas dat hij wel contact met hem zou hebben gehad .. via de Figaro. Niemand snapt het nu nog. De verlovings is nu wel wat verbleekt. En jawel, Sarko herstartte de "fusie-poging al weer....

DE SUCCESSEN VAN DE PRIVATE WW-BESTRIJDERS

De gemeente Parijs kreeg de verantwoordelijkheid voor de WW-ers tijdens een vorig kabinet en ook het betreffende budget, maar dat helaas wel niet "helemaal". Er gaapte dus en groot gat in. Truc van ouwe vos Rafarin. Dus moesten ze wat in Parijs... en zo werden er 6 privé-ondernemingen waaronder Adecco ingezet om de ww-ers aan de klus te krijgen. En dat lukte verbazingwekkend goed: beter opgeleiden die 5 à 10 jaar thuis zaten kwamen lekker aan de slag. Van de 61.000 in Parijs waren er vlot weer 1600 aan de slag. Adecco scoorde 60% (=deel dat van de hun toegewezen weer aan werk kwam). Besparing van 215 miljoen € en kosten per ww-er 1675 €, wat een fraaie deal bleek. Wonderdokters? Nou eigenlijk niet. Ze begeleiden zeer consequent, met kennis van hun metier en de markt. En omdat dit niet het geval is bij de overheids-ww-buro's alhier lukt het hun gewoon wel lekker vlot. Zo lukte het Rafarin dus om de PS-burgervader van Parijs, vele miljoenen af te pakken en - indirect of course- de werkeloosheid in Parijs te verminderen. Als Sarko dat leest krijgt hij binnenkort geen cent meer!

FUNEST JONGERENSPELLETJE

Kent u het "jeu du foulard" (spel van de halsdoek)? Wel je draait hem om je nek en draait hem dicht tot je niet verder meer durft. Dus tot de bloedtoevoer naar je hersenen/ luchttoevoer naar je lungen zo miniem is dat je bewusteloos gaat. Tja, en nu blijkt (via een enquête onder personen > 15 jaar) van de 1013 personen die speelden, er 15 jongeren stierven. Paniek dus bij scholen etc.: "er moet beter worden opgelet klinkt het". En 98% stierf thuis op zijn kamer, dus ook ouders ... opgelet. Wat drukt zo'n gedrag nou eigenlijk uit? Enorme verveling? Zucht naar het zoeken van de "grens"? Dus eigenlijk een spel van de volwassenen maar dan in een jeugdige vormgeving? En dus gewoon niets bijzonders? Tja het valt niet mee zo'n goed signaal te duiden.

DE FACTUUR VAN DE ZIEKTEKOSTEN

Wie gaat dat allemaal betalen? Eind mei alweer alarm: een toename van 2 miljard in schuld van de SECU. De directeur doet bezuinigingsvoorstellen: 1,5 miljard bezuinigen op de gezondheidsuitgaven in de steden, slechts 50% vergoeden aan hen die niet eerst langs hun "behandelende huisarts" gingen, de maximale eigen bijdrage per dag (nu 1 euro/per actie) ophogen tot maximaal 3 of 4 €, ... De klanten zullen zelf het grootste deel moeten bijdragen zo'n 350 miljoen. De farmaceutische industrie zal voor 325 miljoen worden "aangeslagen". De dokters/mutuelles (onderlinge verzekeringen) moeten 200 miljoen minder doen, en dan komt er nog 120 miljoen bij uit bestrijding van fraude en wanbestuur... Tja dat is duidelijke taal.... Het gaat stervensduur worden, maar de huidige gigantische schulden afbetalen, dat blijft weer het duurste!

DATI PAKT DE RECIDIVE AAN

Sarko beloofde de recidive aan te pakken en mogelijk ook nog de jeugdleefdigsgrens voor delinquenten te verlagen onder de 16 jaar. Dati zijn vroegere woordvoerster werd minister van Justitie en diende in juni haar eerste wetsvoorstel in, in de ministerraad. En in juli komt dat in het parlement. Ze keek

ook eerst goed rond, ook in de Constitutionele Raad, en besepte dat er wat water in de wijn zou moeten. Dus liet ze de "jeugdleefdig" ongemoeid op 16 jaar staan maar kwam ze wel met een pakket minimumstraffen voor misdrijven, bij recidive. In de VS en het UK is dat al lang toegepast, dus zo nieuw is de idee niet.

En ook voor delicten komt dat minimum er nu ..

Tja dat kan gaan leiden tot een automatisme in de overbelaste rechtspraak, zeggen sommigen.... Maar anderen zeggen dat het een einde maakt aan de excuuscultuur in diezelfde rechtspraak. Daar is de publieke opinie regelmatig hels over...

Een feit blijft bij dit alles dat harder straffen, ook bij recidive, geen bewezen effect heeft. Waar de doodstraf nog bestaat is de misdadigheid echt niet lager...

Maar ja, de wetenschap komt de politiek niet altijd tijdig te hulp, en dan regeert al gauw "das Gesunde Volksempfinden".

Dati's vuurdoop zal nog veel stof doen opwaaien!

HET FRANSE ROERENDE GOED

Al 400 jaar bestaat het MN (Mobilier National), dat 134 bewaarders en 254 arbeiders kent (vnl: om tapijten etc. te maken). Ze hebben 80.000 items in bewaring op wel 600 plekken. Jaarlijks exploitatiebudget 4 miljoen, aankoopbudget 250.000 euro. Er is ook een onderzoeksburo en opdrachtenburo die aan beroemde ontwerpers als Starck, Paulin of Wilmotte opdrachten tot creatie geeft. Ze hebben het nu bij wisseling van bewoners van de regeringsgebouwen natuurlijk razend druk: de nieuwen zoeken hun meubilering uit en dat is een klus van formaat. Maar er is ook minder prettigs te berichten. Want de Rekenkamer roept al jaren dat er het nodige zoek is en dat het beheer niet deugt. En dat de controle ook nergens op lijkt. En dan de schandaaltjes: de prefect die zijn servies liet namaken en bij pensioen het echte meenam; een hoge rechter uit Aix die een schrijftafel en een fauteuil van grote waarde meepikte en een minister die een commode inlijft. In Washington is een pendule ver-

dwenen en later gekocht door een Amerikaan op een veiling.

Er zijn blijkt nu zeker 2000 items zoek en dat vooral in de ambassades (25% meer dan elders). Tja in het verre buitenland verslappen de zeden sneller. En in de kelder van de franse ambassade in Berlijn vond men een enorme puinhoop van opgeslagen heel kostbare spullen. Of meubels die in schuurtjes landden om de last van de reparatie te ontlopen. De controle wordt nu intensiever en de inspecteurs schamen zich niet om bij veilingen etc. te eisen om onder de bekleding te mogen kijken op zoek naar het zegel GMT of GME. Er lopen al 500 aanklachten van diefstal. Ook wordt er met spullen gesjouwd bij verhuizingen: politici nemen hun preferente meubels mee naar nieuwe plekken bijvoorbeeld. Want het zit zo lekker óf het is me toch zo mooi...

Ach ik werkte ooit kort bij de overheid en ontdekte dat er ook daar kunstwerkjes in de uitleen nooit meer teruggevonden werden. Het waren spullen van Openbaar Kunstbezit en de contra-prestatieregeling en van sommige stukken moest je gewoon blij zijn dat ze foetsie waren.

En op de TH waren ook op practicazalen bij electrotechniek complete buisvolmeters van toen 4000 gulden gewoon onvindbaar. Krengen van 10 kilo en behoorlijke afmetingen. Maar, ze pasten inderdaad in een studenten weekendtas.

Tja wat van de overheid is, is van ons allen. Maar dat moet u niet TE letterlijk opvatten.

Dus deze problematiek is internationaal, maar in Frankrijk is er meer gedoe omdat de franse overheid zo enorm veel bezit heeft uit de glorieuze tijden. En dat vertekent het beeld.

LCL MOET KRIMPEN

LCL was vroeger Credit Lyonnais en moest enkele malen met grote sommen belastinggeld worden gered. Nu is de bank geprivatiseerd, en onderdeel van Credit Agricole, maar uit haar verleden blijkt nu bijvoorbeeld dat zij haar "% kosten per product-ratio 77 is, en die is bij "moeder Credit Agricole bijvoorbeeld 56% en bij BNP 63%. Dus moet nu de beuk er in. Bij de

1970 agentschappen en de 24000 medewerkers. De omzet stukt en er moeten dus nu zo'n 3700 plekken geschrapt worden vóór 2010. En helaas zijn al eerder velen weggepoetst met prepensioen dus dat kan nu niet nog een keertje helpen. Nu moeten de lokale bankbaronnen er dus ook stevig aan gaan geloven, heet het. Het gaat nu dus harder omdat men laat is met ingrijpen.

Ze pushen nieuwe producten, scoren op leningen door felle concurrentie en er moet ook zo'n 300 miljoen bespaard gaan worden. Dus u ziet het weer, staatsbanken kunnen lang droogzwemmen maar ook zij krijgen eens de factuur.

Wij zijn oud-klienten, na enkele onsmakelijke foute toestanden, die bij ontdekking onzerzijds, geen enkel excuus konden ontlokken. Nee, men maakte gewoon nog meer foutjes. Dus gingen wij, vóór de fusie met Credit Agricole al weg en nu moeten enkele "faignants" uit die tijd, mogelijk zelf ook weg. Gerechtigheid...

BANKKAART VOOR 12-15 JARIGEN

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst dacht de Caisse d'Epargne. Tot nu toe waren er enkel jeugdkaarten om geld "uit de muur" te trekken. Dat gaat nu veranderen want nu mag de jeugd zelfs gaan betalen met hun kaart (met pincode). Alleen prepaid natuurlijk, de ouders moeten haar opladen (tranches van 20 €) en dat mag niet hoger oplopen dan 600 €. En de jeugdige krijgt een SMS-je als het saldo dunnetjes wordt. Dit alles voor 17 € per jaar aan kosten. Nog iets: de ouders van de jeugdige moeten wel klant zijn bij dezelfde bank Men rekent met 300.000 tot 500.000 deelnemers tussen nu en 2010. De concurrentie komt er al aan... Oh, was ik nog maar jong!

NUNISMATOLOGEN IN PANIEK

Een vondst van 500.000 munten in een spaans galjoen, toch mooi zoiets? Niet als je muntenverzamelaar of -handelaar bent. Want zo'n massale vondst kan de zaken aardig vertroebelen... Wel 10000 veront-rusten in Frankrijk vrezden het einde van hun "unieke muntenverzameling" als de gevonden munten in goede staat zouden zijn

en vooral ‘eerder zeldzame exemplaren’ blijken te zijn. Tja zo’n gelukje van de vindsters kan erg veel verpesten voor de liefhebbers... Het gaat altijd ook om geld of exclusiviteit, dus zelfs bij hobby’s.

WORDT FO REFORMISTISCH?

De vakbond FO (Force Ouvrière) is een merkwaardig allegaartje van werkenden uit de meest diverse politieke kringen, dat wil zeggen diverse linkse kringen of course!

Mailly de baas, is er als opvolger van de beruchte Blondel (onverzettelijke stakingsorganisator van vroeger). Maar die tijd lijkt passé, want Mailly predikt de redelijkheid, is dus pragmatisch van inslag. Hij is zeer close met Cherec van de CFDT, de andere redelijke, en hij tracht “zijn” FO uit haar isolement te trekken na jaren. FO is een kleintje in Frans vakbondslaan, en moet dus wel bewegen in deze verwarring en onzekerheid. Mogelijk gaat Mailly dus nog de historie in als een van de realisten die de periode Sarko aangrijpen om zich los te trekken van nauwe banden met PS en PC en een eigen koes te varen: die van een echte vakbond=belangenbehartiger! Ik ga op hem letten dus..

DE VERTROUWENSSCHOK VAN SARKO

De meting van het “toekomstvertrouwen” bij de franse gezinnen liet een scherpe sprong omhoog zien: in een klap terug naar het hogere nivo van 5 jaar geleden. En haarscherp gecorreleerd met de ontwikkeling van de werkgelegenheid. De grote zwartkijkerij van de fransen, een eigenschap die al altijd bestond lijkt minder aanhangers te krijgen. Iemand die dat teweeg brengt heeft waarlijk een basis om door te gaan en om te kunnen slagen. Sarko gokte op 400 zetels, dat is niet bescheiden maar bleek wel realistisch! Een zeldzame gelegenheid voor verandering doet zich voor in het zolang geteisterde Frankrijk. Een echte les voor politici, vooral die van links maar ook van ultrarechts. Het volk is niet helemaal gek dus.

HERKOMST VAN DE DEPUTÉS

Waar komen hier de afgevaardigden in het parlement nu vandaan? Wel dat is nu 40% uit het privé-segment, 28% uit de publieke sector en 32% uit de vrije beroepen. Eigenlijk best een representatief evenwicht want een getrouwe afspiegeling van de sociologisch bestaande indeling. De nieuwe assemblée werd gekozen en, er lijkt weinig veranderd wat dit aangaat. Opvallend is hier altijd het relatief grote aandeel van medicijnmannen in de franse groep zelfstandigen... maar u moet ook bedenken dat Frankrijk veel dokters heeft want een hoge medicinale consumptie.

Binnen de partijen is het anders: de PS heeft 50% zetels uit de ambtelijke hoek en de UMP maar 22%. Een opvallend is ook dat de jeugd erg slecht is vertegenwoordigd: in dit land geldt nog het vooroordeel dat oud ook wijs maakt... Mogelijk is het toch waar, maar natuurlijk niet voor de jeugdige stemmers, denk ik dan maar.

OPA WIL NIET LANGER WERKEN

Een politieke wens is: ouderen later met pensioen, want de pensioenproblemen zijn enorm.. Maar het blijft vooralsnog een vrome wens. Want hier gaat men gemiddeld met 58.8 jaar met pensioen. Hekkensluiter in Europa, want Italië gaat “pas” met 60, Duitsland met 61, Spanje met 62 (!), UK met 63 en Zweden met 64! Hierbij moet worden bedacht dat er een aantal grote werkgevers zijn, m.n. geprivatiserde overheidsbedrijven, die nu nogal wat ouderen wegdrücken met regelingen. Want de cultuur moet om, dus de echte dragers van de oude cultuur, moeten het bijna zinkende schip verlaten. De staat subsidieert overigens niet meer de vervroegde vertrekregelingen; dat is een begin. Overigens zit hier ook een statistisch vuiltje nl: een 57-jarige die ontslagen werd heeft GEEN sollicitatieplicht dus.... wordt hij niet meer geteld als een werkzoekende/ww-er! En dat zijn er bijna 500.000, geen grapje dus.

Er moet dus veel meer gaan veranderen en om te beginnen door de “gouden pensioenregelingen” eens stevig te normaliseren. En dat staat ook hoog op Sarko’s lijstje.

DATI PIKTE HET NIET

De nieuwe Minister van Justitie is een mooie dame van maghrebianaanse komaf, ze was eerder Sarko's woordvoerder. Ze is uiterst ambitieus en dat merkte de franse ambassadeur in Duitsland ook. Ze kwam voor een meeting naar Berlijn en daar stond op het vliegveld... de franse consul. Dat was gauw afgelopen, mevrouw Dati belde de ambassadeur en die moest geheel overhoop gescholden, naar Berlijn scheuren om zijn excuses te maken. Zijne Excellentie stotterde wat onduidelijks naar de nieuwsgierige pers maar, toen Dati terugreisde liep de ambassadeur tot boven aan de vliegtuigtrap met haar mee. Zo die mijnheer kan beter zijn pensioenaanspraken vast gaan bestuderen en nieuweling Dati heeft zich even stevig in de markt gepositioneerd.

HET GEHEIME VEILIGHEIDSRAPPORT

Een erg "heet" rapport over de veiligheidssituatie, van wel 40 pagina's en geschreven in opdracht van de prefect van Seine-Saint Denis wordt angstvallig in de la gehouden.

Het verhaalt over de uiterst gevaarlijke situatie daar en met name de explosieve relatie bevolking—politie. Maar nu lekte het gedeeltelijk uit en dat werd lastig. Nog steeds heeft de bevolking niets officieels gehoord over de brandende inhoud; in Frankrijk is dit politiek buskruit. Zeker nu in de tijd van de Legislatives. In andere landen zoals de VS of UK zou een rellerie zoals hier in 2005 plaats vond al lang hebben geleid tot spectaculair parlementair onderzoek. Maar niet in Frankrijk waar elke politieke partij zijn verantwoordelijkheid weet van de tientallen jaren waarin dit probleem ontstond en niemand poogde om het tij te keren. Maar eens moet het toch op tafel...

EU HOUDT NICOLAS IN DE SMIEZEN

De EU met de Luxemburger Juncker voorop (speciale commissie stabiliteitspact) en ook geholpen door Trichet van de Eu centrale bank, kijken met gepaste schrik naar de financiële/fiscale manoeuvres van Niolas Sarkozy en zijn minister Borloo/nu Lagarde.

De laatste kreeg bij eerste kennismaking in Brussel ook al zijn vuurdoop op dit punt. Wel, Sarko gelooft echt in wat hij doet en ook dat dit mogelijk (op kort termijn denkt hij) het begrotingstekort "wat kan doen oplossen". En dat zal hem een zorg zijn, weet iedereen. De EU-ers willen nu eindelijk een Frankrijk dat zijn eigen regels respecteert en niet opnieuw ruzie gaan maken met een andere grote in hun club en dan ook nog met de nieuwe Sarko. Duitsland danst weer netjes in de rij, maar Frankrijk begint pas met zijn hervormingsrace. Een moeilijke keuze; maar daarvoor lopen Sarko en Borloo/Lagarde echt niet weg. Het lijkt erop dat Brussel maar even moet wachten.... En dat weten ze daar al lang natuurlijk. Maar als Sarko gelijk heeft en ook wat geluk, dan gaat het mogelijk nog meevallen. Afwachten dus, terwijl Europa gespannen toekijkt.

SARKO'S KROONJUWELEN

De franse Staat bezit wel zo'n 200 miljard aan deelnemingen in allerlei bedrijven: Vliegvelden van Parijs 64%, 5,7 miljard €; EADS (15%, 2,7 miljard); EDF (88%, 107 miljard); GDF (80%, 27 miljard); Areva (88%, 23 miljard); Renault 15%, 4,7 miljard) en nog een dozijn andere kleinere deelnemingen. Beurswaarde totaal 200 miljard.... De belastingmaatregelen die Sarko lanceerde kosten de staat 11 miljard. En waarom niet deze reserve aanspreken om de groei van de staatsschuld te beperken? Hier en daar wordt al gespeculeerd, bijvoorbeeld bij de Renaultdeelneming. Uiteraard is dat potverteren, maar als je Brussel even van je lijf moet houden omdat de hervormingen eerst geld kosten, wel dat is eerder vertoond. En Sarko ziet niet uit naar een lichtzinnige idioot die maar wat aanrommelt. Dat heeft nu zelfs de EU door. En jawel Sarko verkocht 5% van de Telecomdeelneming en kasseerde 3,5 miljard... Er is een begin gemaakt.

.....
.....

AFFAIRES EN VERKIEZINGSSTRIJD

LES LÉGISLATIVES

DE EERSTE RONDE (10 juni)

De Parlementsverkiezingen gaan hier ook in twee rondes: het is nl een districtenstelsel. Dus per district is er één afgevaardigde, de winnaar, na de tweede ronde. Of al meteen na de eerste ronde, INDIEN iemand meteen > 50% haalt. Bij de tweede ronde, een ballotageronde, gaat de strijd tussen de twee hoogst-scorende uit ronde 1.

Dus: hier kent men geen proportioneel systeem:. Daarom haalde/haalt de FN meestal NERGENS in Frankrijk een district binnen (ook al stemt 20% van de mensen landelijk op hen!), en dus zijn er hier al jaren geen FN-ers in het parlement gezien. Wat democratisch gezien erg onbevredigend is.

Een ander punt is het relatief enorme aantal (part-time) députés in het parlement: 577 zetels! De VS hebben er 100. Gezegd moet worden dat het parttimers zijn met nog meer politieke functies (bv burgemeester). Een uniek systeem met steeds meer nadelen en ook nogal duur. Velen zijn van mening dat 200 à 300 genoeg zou kunnen zijn, nog erger, Sarko scheen zelf erg bevreesd te zijn over de beheersing van mogelijk 425 (!) UMP-ers na ronde 2.

Want zo veel mensen worden dan lastig , immers ze hebben niets te doen. Merkwaardig probleem voor een grote overwinnaar!

Voor de 577 zetels waren er ruim 7600 kandidaten, waarvan 42% (!) vrouwen. En er waren in totaal 44,5 miljoen kiezers waaraan werd getrokken.

Nu eerst de resultaten van ronde 1 van 10 juni. Opkomst: ruim 60% (erg laag): veel ultra's (links en rechts) en ook PS-ers bleven thuis... ze hadden alle hoop verloren.

Procentuele uitslag: UMP c.s. (van president Sarko) 47%; PS slechts 28% en Bayrou (Modem)... 7%!. Een aardverschuiving kondigde zich aan. Het FN, de Groenen en ultra-links (PC, LCR etc.) zijn weggevaagd.... De dochter van Le Pen heeft nog in één district een kans in ronde 2

en zou bij winst de enige FN-er in Parijs worden.

En, ook pijnlijk was, dat van de olifanten in de PS, de groten dus, er vele niet in slaagden om meteen te worden verkozen in ronde 1... Ze moeten er tegenaan in ronde 2, met het schaamrood op de kaken.

Van de 15 splinternieuwe ministers van Sarko zijn er 11 meteen in de eerste ronde wel als afgevaardigde verkozen, iets wat Sarko van al zijn people heeft geëist. Dus : niet verkozen? Dan uit het kabinet! Zes van hen, waaronder kanon Juppé (oud-premier) moesten nog fors in de 2^e ronde strijden om te kunnen blijven.

In Marseille kon er in ronde 2 nog één socialist parlamentslid worden, en geen enkele communist is nog in de race. Voor deze purperrode stad een echte schok!

Prognose voor de tweede ronde was, (ná de eerste ronde): UMP c.s. tussen 405 en 445 zetels (3/4!); PS 100 tot 140 zetels (max 1/3), PC 6-12 en dan nog wat klein grut met enkele zetels. Modem van Bayrou.... 1-4 zetels. Dit beeld veroorzaakte in de PS en bij de kleintjes, een enorme schok. Iedereen werd opgeroepen in de tweede ronde het verdwijnende "evenwicht" (vreemd bij een verkiezing niet?) te herstellen. Een betere opkomst voor ronde 2 was dus voor de verliezers van ronde 1 erg belangrijk... immers de wegblijvers van ronde 1 waren vooral hún aanhangers.

Toen begon de nerveuze week in Frankrijk, waarin elke partij nog tot het laatste gas gaf, sommigen om het vege lijf te redden. Uit de PS kwam een constante stroom van ruziënde bobo's. Sego wilde een "verkiezingsdeal" met Modem (Bayrou) voor de 2^e ronde, maar het partijbestuur (onder leiding van haar eigen vriend Hollande!) was mordicus tegen. En Bayrou aarzelde zelf ook. Michel Rocard, eminence grise van de PS, zei dat Dominique Strauss-Kahn de beste volgende leider was , en dus niet Sego... En andere bobo's riepen dat het niet "evident" was dat Hollande (die zich al terugtrok!), nog secretaris kon blijven tot het volgende partijcongres. Jospin riep op tot "eenheid" , maar dat werkte op de lachspieren. De chaos was halfweeks compleet.

En Sarko lachte in zijn vuistje... en deed gewoon weer wat nieuwe voorstellen.

DE TWEEDE RONDE (17 juni)

Tja, de tweede ronde liep dus nogal anders dan de experts dachten.... En dat flikten de franse kiezers al eens eerder.

Maar eerst naar de belangrijkste uitslag in Mormoiron..... Opkomst bijna 70%. Nadine van de PS kwam op 53% en Jean-Michel van de UMP 47%. In ons district kreeg Nadine echter 35 en Jean-M. 65%. Dus in Mormoiron won Segó "nipt", maar in het gehele kiesdistrict won Sarko, en zeer stevig, ongeveer het franse gemiddelde dus. Dus de alom verwachte "blauwe Sarko-golf" bleef in Frankrijk uit. Sarko won nog wel een stevige meerderheid, jazeker, maar het wegvagen van links c.s. dat gebeurde echt niet. De PS kreeg zelfs meer stemmen dan de vorige keer, al kwam dat vooral omdat ze de stemmen ving van de ultra-linksen die wel ver wegzakten. Al bleek de PC nog 15 zetels te hebben gehaald en zelfs de Groenen haalden nog wat binnen. En nog iets ergs: Juppé de superminister, oud-premier, een echte kei en een kabinetshoeksteen, haalde het niet in zijn kiesdistrict Bordeaux en moest dus zijn aftreden aanbieden aan Sarko, een echte klap voor deze laatste! De laatste dagen was er een erg onduidelijke discussie over BTW-verhoging en franchises (eigen bijdragen) alles bedoeld om betere financiering te vinden voor het failliete gezondheidsstelsel in Frankrijk. Hardop denken was het eigenlijk, maar het deed de fransen fors schrikken, zeker omdat de PS c.s. het ook fors uitbuitte. Waarschijnlijk schrok men ook nogal van de enorme dadendrang van Sarko deze laatste weken, en ging men dus van schrik de tegenkrachten aan meer positie helpen. Sommige commentatoren hebben dat overigens wel ooit voorspeld..... Welaan, met de middenpartijen erbij (Ex-UDF en Modem), komt Sarko op een 340 zetels (UMP 314 + ander rechts/midden 20+3= ca 340= ruwweg 60%) en dat is ook nog nooit vertoond. Maar de psychologische ban is wat gebroken, de glamour glanst niet meer zo. Nu, één dag na de verrassing

wachten we allemaal op wat Sarko gaat doen...

REGERING FILLON II

Na de verrassende verkiezingsuitslag gaat de zaak flink op de kop en zeer snel: duidelijk voortkomend uit een veel eerdere voorbereiding. Sarko had dus rekening gehouden met een "lagere" uitslag. De plek van superminister Juppé ging naar Borloo (was Financien); Mevrouw Lagarde volgde Borloo op. Dan een aantal nieuwe zetten op het vlak van de staatssecretarissen: diverse getinte dames uit het "banlieumilieu" aan de bak, een trainer uit de rugbyhoek en weer twee socialisten van formaat waaronder de "Blairiste" (Blairaanhanger) van de PS. En ook het midden kreeg nog wat plekken. Een ware "ouverture" dus een soort van "grosse coalition" maar dan wat anders. Dus Fillon II stond er in een mum.

En hij ontving ook álle politieke partijen over het probleem met het Europese verdrag.... Ook Segó en ook Le Pen. De laatste werd na 30 jaar voor het eerst door een president ontvangen: en dat voor iemand die heel lang 15-20% van de franse stemmen op zich verzamelde en die in het EU-parlement zit! Le Pen was zichtbaar geëerd ja zelfs ontroerd.

Deze handelswijze van Sarko, zijn voorzienigheid en zijn consequent en betrouwbaar handelen maken opnieuw indruk. Dit is toch helemaal niet de woeste drammer waarvoor hij door sommigen werd gehouden.

SARKO'S TV-INTERVIEW

Drie dagen na al deze moves een lang TV-optreden, want Sarko wil het niet laten bij 14 juli en Nieuwjaar, waar het om jaarlijks TV-optreden gaat. De journalistieke toppers PPDA (Poivre d'Arvor) en Claire Chazal zitten in het Elysée tegenover een bevlogen, vriendelijke en ontspannen Sarko. En een uur lang legt hij zijn plannen uit, in een erg begrijpelijke taal met eenvoudige voorbeelden en met een enorme deskundigheid, tot in de details. Deze man verspreekt zich ... nooit, al switchend van onderwerp naar onderwerp en al reagerend op tussenroepen

en vragen. Een totaal ander beeld dan bij Chirac waar altijd een soort plechtigheid hing, een grote afstand en ook altijd meteen die irritatie als de journalisten “te brutaal doorvroegen”. Hier zit een president van het volk en geen halve keizer of koning. Laagdrempelig en dichtbij.

Deze man heeft zich een stijlbreuk voorgenomen en demonstreert constant wat hij daarmee bedoelt. En ook, weg met al die agressie.... Hier zit echt een andere Sarko.

En nu blijkt plots ook dat het nivo van de beide journalistieke kanonnen flink tekort schiet: ze zijn eigenlijk geen partij in dit interview! Ik kijk met bewondering al zie ik ook dat Sarko wel veel van de tijd neemt en zelf enorm stuurt.

En ik beseft dat de mooie theatrale interviews/speeches van mensen als Chirac/Mitterand cs voorbij zijn, een beetje jammer. Maar mijn bewondering voor deze kleine geweldenaar is opnieuw gegroeid. Sarko lijkt dichterbij de fransen te komen en zeer goed in staat te zijn niet-agressief over te komen. Uiteraard zal het bewijs van een echte verandering pas geleverd worden op het moment dat er stevige conflicten gaan uitbreken.... Dat is óf al snel, óf het zal uitblijven.

Ik kan een vergelijking met iemand als Balkenende natuurlijk niet laten..... En die vergelijking valt voor Peter B. echt niet best uit. Hier zit een charismatisch leider zonder angst.

En Sarko ploegde verder : zijn optreden op de EU-top riep veel bewondering op en hij smeedde een sterke band met velen, zeker met Merkel. Daarna zagen we hem met Rice en VN-baasje over Darfoer; de conferentie daarover was in Parijs. En hij kondigde een Duits-franse top in juli aan in Toulouse. Geen toeval want daar zit EADS-Airbus en daarover zal het zeker gaan. Verder draaien Sarko en Kouchner aan de knoppen in het Midden-Oosten. En dan weer ontvangt hij Schwarzenegger over de klimaatproblematiek in Parijs. Kortom, zoals een TV-programma kopte: “L’Elysée, le centre du monde” . De bewondering voor

hun president stijgt bij de fransen... en terecht.

Wordt vervolgd...

-AFFAIRES

Chirac

De immuniteit van Chirac liep op 18 juni af. En iedereen wachtte op wat zou komen. En daar was het al: Jacques weigerde voor de onderzoekrechter van de Clearstream-affaire te verschijnen! En juridisch schijnt hij in zijn recht te staan. Dat is één dus.

De andere oproepen, die verband houden met de “spookmedewerkers” bij de mairie van Parijs, die voor cash in de RPR-kas (politieke partij) zorgden, komen nog. En daar kan ie niet wegblijven omdat hij toen geen president was, maar de burgemeester van Parijs! En inderdaad liet Jacques intussen weten te zullen komen....

Wordt vervolgd dus!

SEGO/HOLLANDE/PS

Heel apart was de mededeling van de beide “partners” Sego en Hollande dat ze na 25 jaar uit elkaar gaan. Ze zaten elkaar in de PS stevig in de weg en iedereen dacht dat de scheiding dus daardoor kwam. Maar nee, Hollande ging kennelijk “gewoon” vreemd... een klassiekertje dus. En nu denken sommigen dat Sego uit wraak zijn plek wil en ook snel: dus algemeen secretaris van de PS, dat wil ze nu!

Sego zal met Dominique Strauss-Kahn de vernieuwing van de PS moeten gaan aanvatten.... De ambitie van Mevrouw Sego is op zijn minst enorm te noemen, zij voelt zich verre van verloren. Spannende tijden in de PS breken aan en.... Dus komen er nog meer affaires. En hier dus de volgende alweer.

De generale Assemblée van de PS werd gehouden zonder Sego, die bezocht haar achterban en wandelde ergens in het bos. Zij verklaarde dat “niemand eigenaar is van de PS, dat zijn enkel de leden zelf” , daarmee doelende op het geruk en getrek om de macht in de PS. Het reorganisatieschema van Hollande werd overigens al geaccepteerd, waarmee hij weer wat aan prestige won. Het lijkt erop dat Sego zonder

de PS-top verder wil op een "eigen veranderingsroute" De verzwakking van de PS is een feit en wie weet waarmee Segó, die gewoon een eigen koers volgt, straks weer zal komen. Bayrou volgt alles met veel belangstelling en Sarko kijkt al wat minder. Niet zo'n bedreiging meer, weet hij.

Segó is druk met haar actiegroep Desir d'Avenir, haar eigen achterbanorganisatie, een soort van pressiegroepje in de PS. Tegen de leden zegt ze (nog) dat zij zich nu niet van de PS moeten afkeren..... dat kan ze (nog?) niet maken. Haar tactiek doet steeds meer mensen erg verbaasd staan. Wordt vervolgd dus.

.....
.....

NOS BONHEURS FRANCAIS.

Opnieuw een rijtje met "bonheurs". De voorraad wordt nu nog groter nu Sarko ons allemaal nog veel gelukkiger gaat maken!

-De flitspalen, die hier als paddenstoelen uit de grond rezen tot grote vreugde van de een en afschuw van de ander. Maar het helpt, het weggedrag op de grote wegen won aan kalmte. Op de binnenwegen is de rodeo nog onveranderd. Dus heilige Christoffel sta ons bij.

-De hier nog geldende pensioenleeftijden : velen (38%) willen nog met 55 met rust gaan. Maar Bruin (het paard!), nu gemend door Sarko, gaat dat niet trekken. Dus moet er meer geluk in de baan worden gevonden.

-De ijzersterke franse bureaucratie, die er nog steeds van uitgaat dat de burger het best is gediend met hem dom te houden. Dat een wakkere burger eigenlijk veel prettiger is, begint nu langzaam door te dringen en ik ben blij dat ik er een kleine bijdrage aan mocht leveren. Pedagogiek is hier nog mogelijk.

-De onuitputtelijke dosis aan uitvluchten bij de overheden, om ons duidelijk te maken dat iets als afgesproken doen, in dit woeste leven eigenlijk onmogelijk is. De aanwezige creativiteit die dit verraadt geeft alle vertrouwen dat in deze organisaties een geheel ander functioneren, veel kansen heeft.

-Het algemene rookverbod in openbare gelegenheden. Wel 80% zegt tegen te zijn, waaruit blijkt dat enkel 20% van de fransen een krant koopt. Immers bij onze "Presse" zie ik alleen rokers die nerveus een asbak zoeken. Of is een tabakswinkel van het verbod uitgesloten omdat je hier de rookwaar moet kunnen proberen? Dat is het natuurlijk!

-De tevredenheid met hun sexleven. Mannen zeggen dat voor 95%, wat een enorm goede score is. De vrouwen zijn ook hier minder gelukkig 78% komt aan haar trekken... verluidd het. Zijn er nu de zo'n 17% homo's bij de mannen, waardoor het verschil kan worden verklaard?

-De tevredenheid met immigratie: 46 % ziet het positief zegt een enquête. Boze tongen beweren dat dit de fransen zijn die van origine uit het buitenland stammen, zoals ook president Sarkozy...

-Onze lokale brocanteur die enkel oude pastis drinkt en dat de hele dag, met een grote glimlach. Daardoor valt zijn lage omzet hem niet op, in tegenstelling tot de cafébaas die erg bezorgd is over zijn openstaande rekeningen.

-De rijen verkiezingspamfletten in ons dorp, met de geretoucheerde koppen van de députés. Niemand kent hen nog terug dus wat die uitslag moest worden was een grote verrassing.

Deze aflevering van ons kleine geluk bevat bij uitzondering niets over eten en drinken. Dat hoeft u niet te verontrusten, het is gewoon toeval. Op dit punt is ons geluk onveranderd.

NOS GROS MOTS.

Voor de verzamelaars van de uitingen van de franse ziel, hier het vervolg. Met dankzegging aan de Academie Francaise.

"pagaille" = een zoi, een bende.
"pétoche" = angst, de rats.
"peureux" = bangerik
"picoler" = zuipen
"picolo" = zuiplap
"se planter" = afgaan.
"pleureur" = jengelaar, klager

“plouc” = huffer
“bonne poire” = sul
“poivrot” = zatlap
“polisonne” = bengel

Zo , en we zijn pas “in” de P. De verzaamelaar van de lijst waaruit ik put, heeft toch wel een speciale werkwijze moeten toepassen. En om ze te kunnen onthouden, moet je namelijk erg veel oefenen. Maar veel oefenen staat gelijk aan zelfmoord. Dus, houdt “uw” lijstje maar in uw portefeuille, om het bij de hand te hebben bij speciale gelegenheden. Als het niet meer anders kan.

PAROLES DE PRÉSIDENTS.

De nieuwe uitgave van het boekje dat mijn bron is voor deze rubriek, zal een massa uitspraken van Sarko gaan bevatten. Want de aandacht die zijn woorden in de pers krijgen is echt indrukwekkend. Mogelijk moet de uitgever maar een aparte “Sarko-uitgave” plannen. Natuurlijk “Mots de Sarko” geheten.

Vooralsnog ga ik maar zonder hem verder.

“De democratie is enkel te verdragen als je de meerderheid hebt”. (de Gaulle).

“ De afwisseling (van politieke macht) is de zuurstof van de democratie” (Mitterand, 1989)

“ Welke plichten mij mijn land ook oplegt, ik zal zijn wil volgen. Frankrijk zal in mijn handen niet omkomen”. (Napoleon)

“Ik weet dat het doen van de staatszaken een moeilijk iets is. Maar mogelijk heb ik die moeilijkheid iets onderschat”. (Chirac 1995).

“De republiek is de regeringsvorm die ons het minste verdeelt”. (Adolfe Thiers, 1850).

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

GOLF OP SAINT MONTANT

Saint Montant is een hoogte aan de zuidkant van ons dorp en daarom heet het “spottend” ook St.Montant (Heilige Opgang) natuurlijk. Zoal Saint Transformateur (Heilige Transformator), de naam is van een eenzaam trafo-huisje aan de andere kant van ons dorp. Allemaal grapjes natuurlijk.

Wel, op Saint M. is er sinds kort een golfterrein! Want Mormoiron wil mee in de vaart der volkeren. Nu nog pas twee holes, maar het zullen er ooit twaalf zijn... Want onze vriendin Mireille gaat haar droom waarmaken, for sure. Zoals dat ook al gebeurde met echtgenoot Michel, die nu in heel Frankrijk spaanse chansons zingt en ook al een CD maakte. Ooit maakte hij ook al Rietveldstoelen. Overdag is dit echtpaar druivenverbouwer (tafeldruiven). Gezien dit alles mag ik zeggen: een zeer bijzonder stel dus. Bij hun waren we op déjeuner met Pasen, met nog zo'n handvol duitse vrienden: kunstenaars, architecten en “gewone retraités”: wij dus. We zouden een barbecue van 6 gangen gaan nuttigen bleek uit het mooi geprinte menu in kleuren. Onze lange tafel gaf vol zicht op het vers omgewoelde golfterrein. Omgewoeld? Jawel, want recent kwamen de wilde varkens “golven” en toen moest Michel daarna wel alles omploegen en eggen om opnieuw te beginnen met de “green”... Daarom was het nu even een vlakke met franse klei, fijngehakte dan wel. Alors, eerst de grote aanval op de heerlijkheden, nadat we de tafel, de stoelen en de barbecue in stelling brachten. Aperero, en dan op naar de salade, de criques (een soort aardappelomeletten), dan vele soorten vlees en worstjes, de kaas en het nagerecht. Alles stevig overgoten met allerlei kleuren pinard, champagne en zoete wijn. Na de diverse pastis, whiskey's n nog zo wat, van het apero. Tja het is hier werken bij een “déjeuner sur l'herbe”!

Zo noemde ik natuurlijk ook mijn kleine poème, dat ik mocht voordragen, en waarin ik sprak over het mooie rondom ons, de heerlijkheden om te eten, de vrienden en de verhoudingen Europa, Frankrijk en Provence en .. Mormoiron, een echte Commune

d'Euro-pe! Want we waren op zijn "klein europees" in het groen van Saint Montant! De gastvrouw pinkte wat tranen weg na mijn gedichtje en ik kreeg wel vijf bisous toen ik het haar ingelijst overhandigde. Nu prijkt het naast het fraaie tekenwerk van ene monsieur Hempel (bekend Duits kunstenaar) aan de muur op La Ferme Saint Montant! Een grote eer. Daarna, vol en vochtig, moesten we dus aan de golf. Er waren ballen, clubs en rooie plastic stokkies om de bal op te leggen: dus alles klopte. De afslag was ca 50 meter van hole 1 en dat leverde veel hilariteit op. Slagen van 2 tot 65 meter.... Dus er waren meteen ook enkele ballen pleiten. Die worden nu door de wilde varkens opgevreten. Luid lachend zakten we af richting hole 1, waarbij er toch nog stevig fanatiek gespeeld werd. Dus inzet genoeg, maar techniek op een droef nivo. En gelukkig wel: pret maximaal! We hadden tussen 5 en 10 slagen nodig om een keertje te kunnen putten... ook op de terugweg naar hole 2. Ach u denkt nu dat het gegolf op dit level blijft steken? Maar dan help ik u uit de droom. Over enkele jaren gaat ie echt open, de 12 holes golf van Saint-Montant, midden in de wijnvelden, tussen olijfbomen en vol met heuveltjes en hoogten. Want wij allen zijn zeer gemotiveerd, en Mireille voorop. Nu was het al een Pasen zonder vergelijk, waarop we meer golfballen zagen dan paaseieren. Dank zij M+M, van Saint Montant, een stel dat zijn dromen kent en waar maakt! Bon courage, mes amis!

JOURNAL MORMOIRONAIS

LA FÊTE DES VOISINS

Op 29 mei wordt dit feest - Frankrijkwijdgevierd. In wijken en flatgebouwen en vaak zelfs met een gemeenschappelijke maaltijd. Uit een enquête blijkt dat 47% van de fransen zegt zijn vrienden en kennissen te vinden in zijn directe woonomgeving, en daarnaast op zijn werk en ook nog via schoolcontacten. Ook zegt 50% zijn burens graag te

helpen en bereid te zijn zeker een uur per maand daadwerkelijke hulp aan hen te geven.

Dus zo'n feest komt hier "niet uit de lucht vallen"; het heeft een specifieke functie. Want de sterk individuele fransen zijn best te porren voor wat georganiseerd sociaal gedrag, dat is hier een nog duidelijk bestaande "waarde". En ook de fransen worden wat "socialer", zegt men ("plus convivial" noemt men dat hier). Immers ook hun wereld wordt vijandiger en onzekerder, dus zoekt men weer "meer schuilmogelijkheden", vooral in de directe omgeving. Het "fête des voisins" wordt soms een compleet feest met veel eten, drinken, muziek en dans. De gemeenten verlenen daarbij diensten waar dat nodig is en vele bestuurders stimuleren steeds weer opnieuw, dit jaarlijkse gebeuren.

Wij hebben in ons kleine quartier veel contact onder onze directe burens, die van zeer diverse achtergrond zijn. Er wordt door ons allen vaak ge-aperot en gegeten en iedereen verleent de ander, conform zijn mogelijkheden, diverse diensten. Dat werkt zo goed dat wij op de 29^e niet iets speciaals organiseerden, wij hebben dus onze eigen gewoonten op dit vlak ontwikkeld.

Tja als je wat verder kijkt moet je wel concluderen dat in de toekomst met zijn vergrijzing, zijn terugtrekkende overheid en de overbelaste en onbetaalbare (gezondheids)zorg de solidariteit en onderlinge hulp in buurten van erg groot belang zal worden. Een zekere terugkeer naar "vroegere tijden", waar alle hulp moest komen uit de inspanningen van de directe omgeving; dat lijkt opnieuw voor de deur te staan. Naast de problemen die deze verandering ontegenzeggelijk ook zal gaan geven zijn er ook uiterst positieve kanten aan te wijzen.

Mensen herontdekken hun sociale context en leren weer zien dat die, naast sociale controle, ook sociale warmte en medemenselijkheid kunnen opleveren.

Dus gaan wij voort op onze manier met aperitieven, eten, en ook het repareren van elkaars spullen (mechaniek bij Claude, electriek bij mij, administratieve hulp en

gedoe bij Guy en bouwkundig gerommel bij Milenko).

Dus leve het feest van de burens, maar bij ons is dat dus continu en niet enkel op 29 mei!

Juni 2007.

++++
++++

COIN DES POETES

Isabelle (Boulay) valt even voor mij in, al zult u de muziek erbij helaas niet kunnen horen.

IK KEN JE NAAM.

Stalen zon,
Woestijnbloem,
Hart van neonlicht,
Vlees van karton.
Vuur van de hel,
Vuur van de ovens,
Bloed der passie,
Ik ken je naam.

Alles danst voor jou in het heelal,
Alles groeit voor jou, zelfs in de winter,
Ik ken je naam,

God der ongetemden,
God der wijzen,
Die de mensen achter de balcon,
zal doen geloven,
Dat hij ten einde,
alles goed zal doen zijn.
Ik ken je naam.

God der leugenaars,
God der dieren,
Jij zit in de buik van de woonwagens,
En in de rook van havanna's.
Jij vertelt aan huilende zwoegers,
Dat hun zonen keizers zullen zijn,
Dat ze geen gebreken meer hoeven te vrezen,
Vanaf de dag dat ze hun geluksjob zullen vinden.
Ik ken je naam.

Om duizend tonnen goud,
En ook om de broederschap tussen de mensen,
Zeker bij ons einde door de dood,
Zul je ons doen geloven,
In het recht der zwakken,
En in de vrijgevigheid van de sterken.
Ik ken je naam,

Vert.: Leon, 3-05
Chanson: JE SAIS TON NOM,
Van Isabelle Boulay.

Nog eens een vertaalde Boulay:

ZOALS IK BEN

Als een traan die rolt,
Over de droefheid van de wereld,
Als de zwartheid van de nacht,
Of de breekbaarheid van het leven,
Maar ook als een rivier die stroomt,
Als de wolk in de vorm van een muis,
Als een herinnering aan alles wat geluk was,
Als de blauw-groene zee.

Als een niet gestilde honger,
Als een trein die is vertrokken,
Als het gebrek en de schaarste,
Of het begin van de laatste dag,
Maar ook als het begin van de vakantie,
Als de vallei van de overvloed,
Of als het juweel dat ik verloren waande,
Als je onverwachte terugkeer.

Dat alles maakt mij, tot hoe ik ben
Dat alles maakt eigenlijk ook,
Dat jij in mij bent.

Als ruggelings gebonden handen,
Als vluchtelingen op hun boot,
Als de te lange winter,
Of als ogen die niets meer kunnen vinden,
Maar ook als een lentebries,
Als een belangrijk nieuw plan,
Of als een mooie droom die waar wordt,
Zo zacht als een briesje.

Dat alles maakt van mij,
Die ik ben,

Dat alles maakt eigenlijk ook,
Dat jij in mij bent.

Vert.: leon, 3-05
Chanson: TELLE QUE JE SUIS
van Isabelle Boulay.

En nu over iemand die vaak, ten onrechte,
een negatief imago heeft:

MON AMI LE CHAGRIN (Vriend Verdriet)

Het besluipt je ziel,
Het komt plots, uit het niets,
En het is nooit luidruchtig,
Maar daarentegen zeer trefzeker,
Want het heeft veel ervaring,
Veel meer dan zijn slachtoffers,
Je bent er weerloos tegen.

Soms noemt men het ook smart,
Want het belaagt je hart,
Met veel vertoon van power en macht,
Het neemt bezit van je , totaal,
Ook van je vrije wil,
Van de centrale van je menszijn,
Zonder te kloppen komt het binnen.

In de chemie van je geest,
Is er plots die reactie,
Vaker gekatalyseerd door,
Een kleine maar taaie deceptie,
Of een naar stukje ongeluk,
Van mensen om je heen,
Want dat contamineert

Verdriet is een onvrijwillige drug,
En er is geen tegengif,
Je kunt enkel wachten,
Tot het weer vertrekt,
En het is uitgewerkt,
En op weg ging naar een ander,
Die er ook geen verweer tegen zal hebben.

Verdriet voelt nooit echt gevaarlijk,
Nee, lijkt zelfs een beetje een vriend,
Die je zegt: sorry, het moet even,

Ik weet dat het je pijn doet,
Maar straks ga ik weer,
En dan kom je weer boven,
En je bent opnieuw weerbaar, no slave.

Is verdriet een verlosser?
Beschermt het je misschien?
Tegen nog ergers, dat tracht,
Je ziel echt aan te tasten,
Is het mogelijk een redder,
Van de innerlijke verdrinkingsdood,
Van de motor van geest en weerbaarheid?

Brengt verdriet time-out, reflectie?
Dwingt het je tot de essentie?
Bij het bezien van je wereld?
Is het soms de last op je rug,
Die de beklimming van de richel,
Ten einde toch dat mooie gevoel maakt,
Wanneer het landschap zich weer toont,
In zijn schoonheid en zonder wolken?

Baart verdriet dan geluk?
En baart geluk ook verdriet?
Aan de uiteinden van de slingerbeweging,
Die de tijd steeds maar doet voortgaan,
Tot de slinger voor eeuwig stilvalt,
Midden tussen geluk en verdriet,
Op de plek waar een nieuw leven begint,
Zonder verdriet en tot je grote geluk,
Zonder weerbaarheid maar vol met dank-
baarheid?

Let's hope sorrow will bring us all,
Peace and happyness,
At the end and there-after.
And that it will show to us,
That much sorrow just means,
A very long eternity,
In plain happiness.

Leon
Juli 2006.

++++
++++

**VOOR GLOBETROTTERS EN FILO-
SOFEN**

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

STAATSOPPERHOOFD ZIJN IS NIET ECHT LINK

Rond 1910 had je als politiek/bestuurlijk opperhoofd een kans van ca 1% om te worden vermoord en de Harvard Universiteit beweert dat kans terugliep naar 0,3%. Goed nieuws dus! Regeren wordt dus weer leuk. Verdeel je dit fenomeen verder in stukjes dan komt te voorschijn, dat een aanslag met geschut in 30% van de gevallen slaagt, met bommen is de succeskans slechts 7%. Men bestudeerde 298 aanslagen in het tijdvak 1875 – 2004. Het “opruimen van een goed opperhoofd” werkt in democratieën maar weinig door in de toekomst, bij dictatoren is dat veel hoger en kan wel 10 jaar “naverbranding” opleveren. Moord in oorlogstijd veroorzaakt veelal duizend bijkomende doden, zegt deze statistiek.

Tja dat valt allemaal nogal mee denk je dan, ... eventjes. Maar als je dan beseft hoeveel middelen en mensen moeten worden ingezet om deze “uitkomst” te bereiken, dan wordt het je wel wat wee om het hart. Zeker ook als je bedenkt hoeveel “vrijheden” er ook zijn aangegaan bij het werk van veiligheids-diensten etc.... Lees daarover wat meer hierna.

UW ETNISCH DOSSIER

In de VS zijn er laboratoria die uw etnische wortels bepalen en ook uw fysieke gegevens willen naast uw DNA. Voor uzelf, om uw nieuwsgierigheid te stelpen, voor eigen ex-ploitation of voor ... anderen? In Londen was er jaren geleden een verkrachter die 98 maal in de fout ging en de politie kon hem niet vinden. Tot ze zijn DNA, uit sperma ge-haald, naar de VS stuurden. ADN Print Gnomics vertelde de politie dat hij gekleurd was, en een mix had van 82% afrikaanse genen, 12% indo-amerikaans en 6% europees. Een typisch profiel van een afstammeling van afrikaanse slaven en dus geboren uit ouders in de Caribische hoek. Daarna werden ADN-prints van de diverse caraibische eilanden

genomen en daaruit bleek dat hij stamde uit Barbados/Grenada.

U ziet het oude verhaal” dat je aan DNA niet iemands wortels etc. kunt bepalen kan in de kachel. Uit de huidige methodiek haalt men je wortels, je medische risico's, kortom: je identiteit.

Dat de politie dit gebruikt is natuurlijk in ons belang, maar de mogelijkheden van “preven-tief en stiekem” gebruik daarover kun je heel anders denken. En hoe ver gaat het nu al? Wel de FBI en de politie gebruiken deze da-ta al veel en met succes. Maar hierbij bleef het niet; men ging DNA-profielen koppelen aan de fysieke parameters van individuen en uit zo'n statistische benadering gebaseerd op “veel” waarnemingen kun je dus genen en “foto” koppelen. Dus je kunt uit een DNA-print iemand fysiek reconstrueren...

Wie geven er nu deze data? Wel, in Frankrijk was er een genealogische club rond een stamboom (uit de Auvergne) die hun DNA en foto's naar de VS stuurden. En deze data werden gebruikt voor deze data-base. En, die resultaten worden nu verhandeld. Ze zijn intussen ook verzameld in Ierland, Sicilië, Rome, Warschau, Portugal en Brazilië. De mens heeft dvoor 95% dezelfde genen , de variatie zit in de laatste 5%; daarom gaat het hier dus. De huidskleur is genetisch en evolutionair bepaald door de hoeveelheid zon wijzigt ze natuurlijk langzaam. Van arme-niërs, sicilianen, joden en basken zijn de profielen zeer precies bekend. Daaruit blijkt overigens dat de basken veel meer iers dan spaans zijn.

En nu komt ook “de fysiek” er nog bij ; goed voor misdaadopsparing maar ook bruikbaar voor sociale doeleinden etc.

Natuurlijk komt er nu fors tegengas! Want dit alles is best link, omdat de koppeling een statistische is, dus een beperkte betrouwbaarheid heeft. Er is dus een foutenkans. Toen er recent bleek dat de print van Zuid-Europeanen en Noord-Afrikanen akelig veel op elkaar lijkt, waren de toehoorders van het franse ministerie van Binnenlandse Zaken dan ook erg stil.

Dus we gaan op naar de etnische geneeskunde. Immers Noord-Europeanen, Afrikanen en Joden hebben een verschillend risico bij verschillende ziekten. Er zijn in de VS nu zelfs a hoge bloeddrukpillen speciaal voor negers, andere dan voor blanken. En in Frankrijk kreeg een protestdeelnemer tegen genetische manipulatie van gewassen 500 € boete omdat hij GEEN DNA wilde afstaan aan de politie.

Het wordt dus link als u uw zakdoekje weggooit, of vreemd gaat zonder condoom en vreemd zoent. Voor u het weet hangt een precieze foto van u op elke boom en muur! En vingerafdrukken? Ouwe koek dus.

Bent u nu echt nieuwsgierig geworden? Laat dan uw wortels in de VS uitzoeken en u zult dan ook horen dat alle europeanen uiteindelijk uit... Afrika stammen. En dat is wel vaker het geval , onder burens.

HELLUP DE JEUGD (VER)ZUIPT

De geluiden over zwaar drinkende jeugd zijn ook al minstens europees breed. Vooral in het studentenmilieu zou het raak zijn.. tja, daaraan heb ik persoonlijk ook nog wel wat herinneringen.

Wat metingen uit het franse landschap: 46% van de jeugd heeft minstens één keer in de afgelopen dertig dagen, minstens 5 glazen gedronken.

57% van de < 17 jarigen waren al minstens één keer dronken in hun leven.

22% van de 18-24 jarigen, betrokken in een dodelijk verkeersongeluk, hadden teveel gedronken.

Tja daarmee kun je niet lachen, maar hoe dramatisch is het eigenlijk? Gaat de wereld nu echt aan drank ten onder?

In de UK zijn 7 miljoen zware drinkers, in alle groepen. Dat is zorgelijk dus de regering voert campagnes om dat omlaag te krijgen. Zuippartijen heten hier binge drinking en hebben vaak plaats bij "open bar" avonden.

Dit fenomeen is nu ook erg populair bij de franse jeugd. En steeds vaker wordt er ook over drankprijzen onderhandeld onder het motto: ik drink veel dus ik betaal minder per

glas. En dat werkt kennelijk. Op campussen werd steeds meer gedronken en nu volgen dus de verboden en de barsluitingen elkaar in hoog tempo op. Topmomenten liggen rond de examens bij studenten: stress afreageren dus.

In Duitsland kwam er recent een wet: onder de 21 jaar is elke drup alcohol in het openbaar, strafbaar. Dus promillage NUL. In Spanje kent men de botellon (flessen); dat is enkele uren drinken uit de fles op publieke plekken door de jeugd. Heel eenvoudig te organiseren. Het is al op veel plaatsen intussen weer verboden.

In Nederland is de paniek ook groot: de Nederlandse jongeren zouden de zuipkampioenen van Europa zijn.

Nu is niet de vraag of dit alles gezond is, maar wel of er sprake moet zijn van paniek. Gedragwijziging is geen zeldzaam verschijnsel meer: zie geweldmisbruik, korte lontjeshouding, bot gedrag in het verkeer... etc.

De normen en waarden schuiven dus, maar dat is op zich geen nieuw verschijnsel in een veranderende maatschappij. Waar moet de overheid c.s. nu wel/niet reageren?

Dat moet opnieuw worden uitgevonden dus. En let wel in heel Europa kennelijk. Europese eenheid op een nogal onverwacht terrein.

WAPENWEDLOOP EN – HANDEL

De teller stond in 2006 op 529 miljard \$; werelduitgaven voor wapenaankopen. De VS doet hiervan 50% dus er wordt ca 260 miljard besteed; dat is ca het Nederlandse BNP.

China, de UK, Frankrijk en Japan staan in de klasse: 43-60 miljard. Nederland 8 miljard. En in de wapenhandel hebben Rusland en de VS samen 30% van de markt in de wereld; een uitstekende handel overigens.

U ziet hoe het gaat in de wereld, de wapenindustrie verdient goed aan de hypocrisie.

ZWEEDSE AMBASSADE OP SECOND LIFE

Al eerder bleek Second Life, de fictieve wereld op Internet waar je je tweede leven

kunt “leiden” uiterst realistisch effecten heeft. Dat kreeg ook Zweden door en ze opende haar ambassade op Second Life! Niet de eerste ambassade, want de Maladiven deden het ook al. De ambassade is een replica van de zweedse ambassade in Washington en is bedoeld om Stockholm te pushen als nieuwe hoofdstad voor technologie en ontwerp. De opening op 30 mei was al aanleiding tot meer dan 1000 publikaties in wel 4 landen. De investering van 43000 euro is er nu dus al ruim uit!

En wat vindt U daar dan? Wel, de klassieke dingen als info over het land op divers gebied, zweedse gastronomie, kunst en producten (bijvoorbeeld Ikea-meubelen). En bedrijven kunnen ook al “ruimte huren” op de ambassade voor reclamedoeleinden..... En de bezoekers zijn er genoeg, al bezochten ze nog te weinig de mooie tuin met de fraaie sauna. En de beheerder weet natuurlijk wel niet wat er in de sauna gebeurt....

Second Life, symptoom van een nieuwe wereld gebaseerd op internet, virtualiteit en creativiteit..

DE WERELD VAN DE ORGAANDONATIE

Transplantaties nemen snel toe, maar de tekorten aan organen zijn ook steeds groter. En de slaagkans van deze transplantaties stijgt ook snel. Tijd voor een lijstje van soorten transplantaties en hun slagingspercentage (= 5 jaar overleven; in Frankrijk in 2006):

Hart 358 keer transplant.- 67% geslaagd;
Longen 182—48%; hart+longen 22-47%;
lever 1037-73%; Nier 2731-?; pancreas 90-?
; darmen 8-? en netvlies 3680-?

En natuurlijk hoort hier ook het lijstje bij van het aantal personen dat sterft omdat transplantatie te laat kwam:

Hart 67; Longen 23; Hart+longen 19; Lever 63; Pancreas 14.. (NB: aan nier- en netvliesproblemen overlijdt je niet).

Al 40.000 fransen leven dus met een orgaan van een ander; er werden 4500 operaties van dit soort verricht in 2006, een toename van 190 t.o.v. jaar ervoor.

En er stierven 239 personen omdat er geen orgaan was.

Tja de mens gaat op weg naar eeuwig leven en de politiek struikelt nu al over de onbeheersbare gevolgen van de vergrijzing.... Wij zijn er nog niet helemaal uit, of moet je gewoon de lijn doortrekken die zegt dat “te oud” ook niet meer getransplanteerd zal worden?

VOOR 200 MILJARD AAN “NAMAAK”

De wereldorganisatie voor de Douane vergaderde in Parijs ; 171 landen zijn lid. Ze hadden ook eerder een rapportje gemaakt over de meest opvallende trucs in “namaakland”. Daarin staat o.m. een namaak BP-tankstation in de Kaukasus waar geen druppel BP-brandstof te krijgen is. En dan volgen: namaakgebak, Bic aanstekers, medicamenten (ook heel gevaarlijke!), namaak Viagra en zelfs namaakbadges voor de Wereldcup Voetbal van 2010 die in Zuid-Afrika plaatsvindt. De schatting van alles tezamen ligt op 200 miljard €; en dat geeft op zich aan hoe enorm de wereldhandel zich heeft ontwikkeld. Dus kijk uw spullen na, begin met uw kleding. U loopt tien tegen een gewoon in spijkerbroeken en T-shirts en schoenen van “namaakland”, u slikt Viagra uit China, vitamientjes uit Afrika en u koopt Herbes de Provence uit Noord-China...

Kan het u wat schelen als het maar.... Nou u moet toch wel ook even aan uw baantje denken of aan dat van uw burens: oneerlijke concurrentie, weet u, sloopt de werkgelegenheid. Tenzij u naar China emigreert dan is het weer uw eigen werkgelegenheid.

DE SORES VAN DE G8

De supermachten hebben echt wel wat sores, zeker op veiligheidsgebied. Dat blijkt nu weer eens bij de aanloop naar de vergadering van Heiligendamm in Duitsland aan de Baltische Zee, dorp van 300 inwoners met het fraaie hotel Kempinski. Tja er kwamen 100.000 demonstranten opdagen en ook nog van die “echte”. Zie vorige gelegenheden... Dus, werd er een grote 12 km lang stalen hek om het dorp gebouwd voor ca 12 miljoen €. De VS stuurde twee oorlogsbotten voor de kust en bewaakt die kant samen met de Duitsers.

In totaal kostte de beveiliging etc. zo'n 92 miljoen, per land dus 11.5 miljoen voor 3 dagen. Dus 4 miljoen per opperhoofd per dag. En vanaf eind mei moesten alle bewoners een identificatiekaart dragen en hun dorp in en uit via elektronische en bemande controle-posten. De school ging ook effe dicht en een familiefeestje vieren met "buitenstaanders" mocht enkel na een OK van de politie. Maar de burgemeester van het toeristische dorp zag zijn dorpsnaam over de wereld vliegen en dat maakte eigenlijk alles weer goed.

Niets las ik over de medische diensten aldaar, die zullen wel op die VS-schepen hebben gezeten en met heli's zijn uitgerust. Tja men moet zich tegenwoordig beveiligen tegen de anti-mondialen en Al-Qaida etc. En eerlijk is eerlijk, zo'n extra-presidentsverkiezing en -pensioen is natuurlijk ook knap duur.

Intussen waren er 130 gearresteerden, 150 gewonde agenten en duizend gewonde betogers, een waarlijk herkenbare score als je de eerdere G8's vergelijkt.

DEMONSTREREN NIEUWE STIJL

In Frankrijk (en ook elders) is "ludiek" demonstreren snel populair aan het worden: clowns op de G8; dakbezettingen in Parijs; een valse rechtse demonstratie om Sarko "te feliciteren". En ook snelle acties in kleine groepen zijn in: een stuk autoweg afzetten, een hoop publiciteit trekken zonder geweld en een cordon oproerpolitie aan het lachen brengen. Dat zagen we eerder ooit bij provo in Amsterdam toch? Op een internetsite worden stages aangekondigd die op het laatste moment pas een "adres" krijgen en recent kwamen al 45 stagiaires bijeen, ergens in Zuid-Frankrijk. Halve garen? Nee echt niet, gewone jonge burgers die wat willen laten merken van hun zorgen, zonder grote ongelukken te veroorzaken. Soms zijn er wel grenskwesties bij. Bijvoorbeeld als een anti-energieverspillings-demonstratie stuk gooien van overvloedige kerstverlichtingen.

Natuurlijk is de beweging anti-autoritair van inslag, maar ja, je moet het bij acties toch wel samen eens worden om je doel te

bereiken, niet? Men traint dus ook op het onderwerp: "eens worden in 5 minuten". En er is ook een college "techniek van blokkages" waarbij wordt gewezen op de gevaren van jezelf aanketenen met kettingen en handboeien. Want die worden door-gezaagd door de politie en niet bepaald zachtzinnig. Je kunt ook door hulproepen veroorzaken dat de politie zelf een (ongewilde) blokkade gaat vormen. Of je gaat op rij zitten en verstrengelt elkaars benen en vlecht daar de armen weer doorheen. De politie weet niet meer welk ben, welke arm bij wie hoort. Ook dezelfde kleur kleding aantrekken als de "flics" kan tot leuke verwarringen leiden.

En dan natuurlijk de omgang met de "pers". Hoe je leuzen moet schreeuwen, vooral cijfers noemen, en een mooi meisje de pers te woord laten staan. En ook oppassen met vernielen: dat kan 75.000 € boete opleveren en/of 5 jaar in de bak. Kortom de cursus denkt aan alles al geeft ie geen diploma.

Tja, demonstreren is een democratisch grondrecht. En als daarbij gelachen kan worden: des te beter.

Maar hoe je je betoging "clean" houdt en rotzakken weert, dat is veel moeilijker te bedenken. Immers met hen valt nooit wat te lachen. Zij zijn VOOR geweld, punt uit.

Welaan heeft u maatschappelijk betrokken kids, dan stuur ze naar deze cursus en u voorkomt mogelijk dat u ze in een ziekenhuis moet gaan ophalen.

FARMACEUTEN OP HET HELLEND VLAK

Pfizer krijgt verweten dat het een antibioticum "testte" in Nigeria, tijdens een meningitis-epidemie aldaar in 1996. Trovan zou veel slachtoffers hebben geeist zeggen de aanklagende advocaten in de VS waar Pfizer terecht staat. De firma ontkent in alle toonaarden natuurlijk, want aan de orde is eigenlijk het "gebruiken" van een onderontwikkeld land als "goedkoop testland". Recent kon u hier nog lezen over de bloeiende testindustrie voor medicamenten in China, waar alle grote farmaceuten nu enorme labs hebben en waar duizenden chinezen als testpersonen optreden. Want de regels zijn soepel en de groepen met een

bepaalde ziekten zijn chinees groot dus enorm (44% van alle kankerpatiënten ter wereld woont in China!). Tja, farmaceuten opereren aan de wazige grenzen van de ethiek, en in tijden van grote maatschappelijke en wetenschappelijke verandering is het niet verbazingwekkend dat er uitgegleden wordt. Zeker ook gezien de enorme ontwikkelingskosten van de nieuwe medicamenten. En alle vooruitgang is altijd al grotendeels betaald door de landen in ontwikkeling: zij betalen zelfs het meest voor onze ontwikkeling... Niets nieuws onder de zon na de slavenhandel van de romeinen en de VOC.

HET HUISVESTEN VAN DE GRIJZE MASSA

De ouderenhuisvesting is een booming markt; wij zien hier in het Europese zuiden enorme aantallen projecten voor ouderen uit de grond schieten. Prachtige namen voor Ressorts en Domaines die vol moeten met oma's en opa's. In Frankrijk al een markt van 7 miljoen personen en spoedig zal dat 10 miljoen zijn. Het eisenpakket is: comfort, veiligheid, gezelligheid en services (de laatste niet te duur=150 €/mnd). Overal is men al actief: in Zuid-Europa, Marokko etc. Er zijn ook investeerders die nog meer geloven in "medische ouderenhuisvesting": er zijn zegt men straks in Frankrijk al 200.000 bedden tekort in de klassieke verzorgingssector. Hier wordt als wilden overal bij of in grote steden terrein gekocht voor deze speciale oudjesbehuizing.

Ons hebben ze ook al gevangen: wij gaan eind 2009 naar een appartement in hartje Marseille... maar daarover hoort u nog wel meer.

DE TOEKOMST VAN DE SATELLIETEN

Wij zijn satellietverslaafd, ik heb dus ook twee schotels met hun complete gear. Dus lees ik ook alles over de satelliettoekomst. En dan moet je vooral bij SES/ASTRA in Luxemburg zijn. Opgericht in 1985, 37 satellieten in orbit (waarvan 13 op Europa gericht), meer dan 1900 programma's worden ermee uitgezonden naar ruim 109 miljoen huizen. Het zet 1,6 miljard om en

levert 435 miljoen netto resultaat op. Klinkende cijfertjes. Klanten zijn onder meer: Canal+, BBC, RTL, SKY dus eigenlijk zo'n beetje heel Europa zit bij SES. ADSL zal nog genoeg ruimte overlaten voor de satelliet zegt SES, voor langere tijd nog. Ruwweg TV en Radio per satelliet en de "rest" per kabel, dat kan je redelijk voorspellen. Want de TV-capaciteit per satelliet is bijna oneindig. En die grote schotels dan? Wel dat is binnenkort ook niet meer nodig: een schoteltje als een soepbord doet het werk binnenkort ook. Dus weg met al die ontsierende ronde dingen aan gebouwen. In Betzdorf zien ze het nog helemaal zitten!

TECHNOLOGIE TEGEN NAMAAK

Namaak is een ware plaag dus het is de industrie een lief ding waard deze kwaal aan te pakken. Dat lijkt ook nu weer met technologie goed te gaan lukken. Minieme merkjes met lasertechniek, chemische markering van producten, dus het meegeven van een onzichtbaar/onvindbaar "kenmerk" dat is de nieuwe koers. Kennis uit de nanotechnologie en de moleculaire techniek maakt dit mogelijk. Met een scanner en een database kun je dan altijd de origine van het product terugvinden, tenminste als het "een echte" is. Ook de farmaceuten laten de verpakkingen prepareren vooral van hun topmedicamenten. Ontdekt men een "valse" dan wordt justitie ingeschakeld om de herkomst na te gaan en te verbaliseren. De nieuwe industrie voor dit soort identificatietechnologie is al een markt van een half miljard. De strijd tegen de vervalsers, vaak uit het oosten, is aangebonden. Een nieuw stuk werkgelegenheid is ontstaan en, de werkgelegenheid in het westen wordt ook meer beschermd. Dus de techniek brengt meer evenwicht in de concurrentieverhoudingen. En de consument is beter beschermd tegen namaak, die niet zelden (bij medicamenten!) ook erg gevaarlijk kan zijn.

TIJDEN VAN SCHAARSTE VOOR ONZE DEUR

We zijn het tijdperk der schaarste nu wel binnengegaan, tekorten aan olie, mineralen, metalen, en ook voedselprodukten staan er aan te komen. De prijs van poedermelk steeg bijvoorbeeld 50% tov de prijs in 2000. De prijsindex van grondstoffen steeg vanaf 2000 van 80 naar 175... De landbouwoppervlakte neemt jaarlijks door urbanisatie 400.000 hectaren af, dus de opbrengst per hectare moet, mede gezien de mondiale bevolkingsgroei zo ongeveer verdubbelen. De tol van de 5% wereldwijde groei de laatste 5 jaar, de speculatie (die ook nu al woedt) en verbetering van inkomens in de arme landen wordt nu van ons allen geëist. En sommigen zetten daar nog bij de vervuiling van onze aarde etc. Ach, zelfs water zal, zeker op sommige plekken, erg duur worden. Dus zijn besparingen, slimme technologieën etc. harder dan ooit nodig.

Tja het ziet er weer fraai uit zo voor ons, vooruitkijkend: te weinig medische en andere zorg, duur eten en drinken, energieschaarste (dus heet en koud afhankelijk van waar u woont), knal hoge woonkosten en Tja wat nog meer? Het leven wordt gewoon te duur en dus gaat het leven... failliet! En daar helpt ook de beurs niets meer aan. Het leven wordt op den duur dus weer eenvoudig... weer gewoon allemaal OVERLEVEN.

OLIE (energie), WATER

-Olie, energie

RIJDEN OP SUIKER

Je kunt elektrische auto's laten rijden op cellulose, want die kunnen microben omzetten in suiker en dan in CO2 en dat dan weer in Waterstof. Die kun je dan weer als voeding voor een brandstofcel gebruiken om stroom te maken. Wat een verhaal!

Maar het kan en het rendement van dit alles is zeer interessant! Beter dan van bio-brandstoffen. Zo dus. Met 27 kilo suiker kunt u 500 km rijden. Dit alles weet Professor Zhang uit Georgia (VS).

U ziet het, God weet waarop u straks nog rijdt! Ik rij straks metro/tramway en vlieg; zeker weten. Maar waarop dat dan loopt, ik zou het niet weten.

CONCURRENEN IS DUUR

Concurrentie in liberale markten verlaagt de prijzen... Dat is een soort onaantastbare stelling is het niet? Maar niet in energieland, waar diverse soorten energie met elkaar concurreren, bijvoorbeeld gas met electriciteit gemaakt met kerncentrales. Want niet de kosten bepalen in een vrije markt de prijs maar de onderlinge strijd om marktaandeelen. Vroeger hield de overheid de zaal sociaal-politiek in de hand en bepaalde de prijs vooral uitgaande van kosten en redelijke marges en dat monopolieverhaal is onbestaanbaar bij liberalisatie.

In Frankrijk vloog de prijs van gas omhoog en greep de regering in om deze, om sociale redenen, te verlagen. Maar ze zijn nu, bij gedeeltelijke liberalisatie, al hoger dan ze in gereguleerde tijden waren, U ziet het blinde stellingen zijn vaak gevaarlijk: ze gelden soms wel soms niet, afhankelijk van soort markt en produkt. Betalen dus...

ANGOLA'S OLIE

Op de wereld is een voorraad van 1200 miljard barrel olie, waarvan 22% onder de zeebodem. De wereld produceert per dag ca 80 miljoen barrel per dag, 33% in off-shorebedrijf. En Afrika heeft een toenemend aandeel in de reservegroei de laatste 10 jaar: 25% van de toename nog wel! Dus Afrika concurreert met Saoedi-Arabië in deze. Daarbij neemt het aantal landen waar olieboeren "vrij" kunnen exploiteren af dus zoeken ze het meer en meer off-shore waar veel specifieke kennis en hoge investeringen noodzakelijk zijn. En nu de vatprijs van ooit 20 \$ naar wel 60 \$ ging kun je best de hoge kosten van off-shore-exploitatie terug verdienen, ook al verdubbelde de produk-tiekostprijs in ca 9 jaar.. Een voorbeeld hiervan is de angolese offshore-exploitatie.

Voor de angolese kust op 1500 meter diepte liggen de olievelden "Zonnebloem, Jasmijn en de roos". En de nieuwste heet Dhalia met reserves van 1 miljard barrel (2X jaarlijkse verbruik Frankrijk). Het kostte wel 4 miljard om de techniek te creëren deze

olie op te pompen want het nieuwste veld ligt op 2000 meter. . ” Total, Esso, BP, Statoil en Norsk Hydro zijn hier actief. Deze regio in Afrika is voor de kortere termijn een steeds groter wordende produktieregio voor olie. En Angola profiteert er fors van.

-Uranium

DE URANIUMSTRIJD IS LOSGEBARSTEN

Areva wilde in windmolens, maar hun poging REpower te kopen ging de mist in. Nu azen ze op Uramin, een canadese uraniumboer. Bedoeld om de bevoorrading van Areva's klanten veilig te stellen, want uranium voor kerncentrales is een volgende schaarste. De prijs voor de aankoop lijkt erg hoog: 1,9 miljard voor een bedrijf dat nauwelijks twee jaar bestaat en al 23 miljoen verlies draait. Maar hun reserves zijn 110.000 ton, vanaf 2012 is 5000 ton/jaar nodig. Daarmee verdubbelt Areva haar productie. Want de electriciteitsproductie steeg tussen 1990 en 2005 met 38% en de bouw van nieuwe reactoren gaat omhoog. In 20 jaar komen er zo'n 50 stuks bij, waarvan 20 in China. En Peking tracht alle uraniumreserves op te kopen via China National Nuclear. Areva moet nu slagen vindt ze. De strijd om DE grondstof van het komende decennium is losgebarsten. Pas op met China dus.

TARWE LIJKT WEL OLIE

De graanprijzen zitten in Londen, Parijs en Chicago op een recordhoogte. Wel 15% schoten ze omhoog, naar 6 dollar voor een bundel van 27 kilo. De hoogste prijs in 10 jaar. Het komt ook door mislukkende oogsten (door de klimaatverandering); vooral in de VS en Oekraïne had men veel last. Maar de hoofdoorzaak is het gebruik van graan voor biobrandstof en de concurrentie met biobrandstof uit maïs. Want omdat nu steeds meer maïs hiervoor wordt gebruikt is de vraag naar graan als veevoeder geëxplodeerd. Want de boeren krijgen het door en zeker ook de speculanten. We krijgen straks dus een graancrisis in plaats van een oliecrisis. Dus

we gaan honger lijden in plaats van een beetje fietsen en lopen...

-Water

DE WATERVOORRAAD VAN DE HIMALAYA

In 2050 zijn de Himalaya-gletsjers gesmolten en zal er waterschaarste zijn in India en China... dat staat zomaar in een magazine. In 2050 al... En dan lees ik: Die gletsjers smelten al sinds honderden jaren en voorzien in slechts 20% van de watervoorziening van India en China (dixit: Claude Allègre). Want rond de kleine ijstijd, 200 jaar geleden, is het smelten al flink begonnen en nu gaat het wel erg hard. Overigens: 80% van het rivierwater komt van de moessonregens..

Maar toch zullen 2,4 miljard mensen die leven aan de Ganges, de Indus, de Bramapoetra, de Yangzhi Jiang en de Mekong flink wat last krijgen. Nu worden ze overspoeld in de bergen door woest smeltwater en straks door droogte bedreigd.

Maar preciezer gekeken zie je dat net in de droge periode (voor moessonseizoen) de gletsjers DE watervulling verzorgen... Dus dan ontstaan dan vele problemen voor de landbouw, drinkwatervoorziening en ook de hydraulische centrales (stroomvoorziening). De grote rivieren de het hier betreft zijn grensrivieren, wat dus een enorm risico op politieke/militaire conflicten inhoudt bij schaarste. Vooralsnog praten China en India met elkaar over deze grote bedreiging. En intussen is de Indische, en in mindere mate de chinese bevolkingsaanwas een niet te stoppen realiteit.

Toch stoppen wij alle geld in de "marginale" CO-2 verlaging? It makes no sense!

RELIGIES

BENEDICTUS SCHRIJFT BOEKEN

Benedictus neemt het initiatief om de steeds grotere kloof tussen het beeld van de religieuze Jezus en de historische Jezus te dichten. De lawine van publicaties over Jezus vroeg dan ook om een officiële tegenzet van de Kerk. In de 430 pagina's van Jezus van Nazareth, herinnert de paus er aan dat de bijbel een historische

optekening van gebeurtenissen is en niet, zoals elders bij islam en boeddhisme een fantasiewereld zonder historische verankering. Het boek is, zegt men, lezenswaard. Open, kritisch en modern van opzet. Benedictus neemt nu het initiatief terug in deze discussie en dat doet hij met reden. Het is erg druk geworden op de mondiale religiemarkten...

BELOOFDE LAND

Wereldwijd zijn er ca 400.000 palestijnse christenen en daarvan wonen er nog maar 40.000 in het bezette Palestina en 130.000 in Israël. (Westbank, Gazastrip en Oost-Jeruzalem). Ze zijn dus een uitstervend soort daar, vanwege massale emigratie. Weg uit de oorlog en de vijandschap. In Nazareth en Bethlehem zijn het nu minderheden van 35 resp. 15%, want de rest is moslim.

Na de geruchtmakende rede van paus Benedictus werden hun zeven kerken belaagd. De deur van de Grieks-Orthodoxen is nu nog zwart... De Lutherse bisschop spreekt verigens "vervolgning" tegen en de Palestijnse Baptistenpredikant is zelfs van mening dat Israël de joden toebehoort. Dat las hij in de bijbel en hij zit dus op één lijn met de Amerikaanse christenzionisten. Dit tot grote verbijstering van zijn andere Christenbroeders... Immers Christus komt pas weer op de wereld terug (de messias) als Israël volledig joods zal zijn.

De Syrisch orthodoxen, de Armeense, de koptische en de Griekse zijn altijd al in onderlinge strategospelen verstrikt: verdeeldheid is troef. De christenen zakken als groep dus af en zijn steeds zwakker: ook erg vermoeid dus..

Velen trekken over de sluipteg parallel aan de streng gecontroleerde route 60 naar het noorden. Om de nare joodse checkpoints uit de weg te gaan. Pelgrims zijn er ook nog zelden door de bezetting en haar gevolgen. En voor de Israëli's zijn ze arabieren, dus potentieel gevaarlijk.

Na Bin Laden sprak ook Bush over de "kruis-tocht" en de paus gaf de islam nog een his-torische tik. Daarmee zijn de

verhoudingen verscherpt tussen moslims en deze oude christenvolken in het beloofde land. Zij zijn speelbal en ruziën onderling ook nog wat.

In dit land was 800 jaar geleden een Bourgondiër Koning, na vele bloedige kruistochten. En na zijn rijk ging het beloofde land weer in islambezit en in 1948 kwam er het joodse volk terug.

L'Histoire se repète, dus weer, enkel de namen zijn anders nu. De aloude strijd tussen de drie monotheïsten is weer actueel en hier verliezen de christenen nu positie. Of verliezen ze alle drie? Ik denk van wel. (Mede naar een artikel in de Volkskrant)

NIEUWS UIT HET VATICAN

Benedictus is "groen"; hij laat de pannen van het dak van de grote ontvangsthal (1971) vervangen door moderne die als zonnepaneel gaan dienen. Geen zorg u ziet er van buiten straks niets van: de zonnepannen worden kopieën van de originele pannen. Straks kan men binnen brevieren in goedkoop "zonlicht". Bravo Benedictus!

Camino 999 is een politieroman die gaat over boze zaken in de boezem van Opus Dei. De baas van dit wat geheime genootschap, José Maria Escriva, schreef ooit een boek geheten El Camino dat 999 spirituele teksten bevatte en nu is hij erg kwaad over de beledigingen en verdachtmakingen in de nieuwe politieroman. Hij eist 30.000 euro schadevergoeding. Dit boek gaat over de Matesa-affaire, waarin zelfs de familie van Giscard d'Estaing in de jaren 70 een rol speelde. Het Vaticaan is gewoon in veel opzichten echt van onze tijd.

CHRISTELIJKE PARIAS

Als je je in Maleisia wil bekeren tot een ander geloof en je bent moslim, dan is het uitkijken geblazen. De islam is hier de officiële godsdienst ook al zijn er maar 60% moslims naast het boeddhisme, hindoeïsme en het christendom. Ene Linda Joy wilde katholiek worden, ze wilde trouwen met een christen en moest haar bekering voorleggen

aan en islamitische gerechtshof. En dat keurde de bekering af... De zaak baarde erg vee opzien in dit land, zeker bij de niet-islamitische minderheden. Maar Linda moest naar Australië om te kunnen trouwen en om verder te kunnen leven. In dit land rukt de feitelijke macht van de fundamentalisten sterk op; een zorgelijke ontwikkeling in deze regio met nog meer grote moslimlanden als Indonesië.

VOOR EVENTJES TROUWEN

Getrouwde mannen hebben hier ook hun "van 5 tot 7", dat is het bezoeken van hun maitresses in de middag, vóór het gezellig dineren met de familie. En veel jongeren willen natuurlijk ook sex vóór het huwelijk! Dat mag niet van de sjietische wetten... dat is dus zondig. Maar er kan iets op worden gevonden, zoals kerken wel meer bogen voor harde realiteiten, die wat moeilijk lagen. De minister van Binnenlandse Zaken lanceerde het "provisorisch huwelijk". Dat betekent : het voor enkele uren of dagen "gehuwd zijn". Zonder te zondigen want het huwelijk is door Allah even gezegend. Velen zien hierin gewoon een terugkeer naar de polygamie.

Tja, opnieuw blijkt dat normen en waarden in de wereld een wel erg groot mozaïek vormen en dat de "onze" daarbinnen slechts een klein eilandje voorstellen. Het illustreert de totale verschuiving van accenten en ook, de gekunsteldheid en ook de diversiteit binnen het islamitische geloof...

DE PARTIJ ZOEKT CONFUCIUS

Het confusianisme is oud in China c.s. Confucius werd in 551 voor Chr. geboren... lang voor Christus dus. En al 2000 jaar is het zeer levend in het grote China. Deze levensfilosofie benadrukt harmonieuze men-selijke relaties, en is niet echt ver weg van de idee van de naastenliefde dus.

Nu vinden steeds meer mensen in China dat het confusianisme tot "staatsfilosofie" zou moeten worden uitgeroepen en de "partij" heeft er best oren naar. Boeken over dit oeroude "geloof" worden in grote getale verkocht. Waarom, hoezo?

Wel de Partij zoekt tegenwicht tegen de toenemende sociale fricties mede ten gevolge van de grotere tegenstellingen en verschillen in China. En evenwicht, orde en harmonie zijn dus gewild.

En de Partij heeft eigenlijk een nogal zwakke ideologische basis. Te weinig om haar machtspositie te behouden. Ook kan dit "geloof" als chinese "soft power" naar buiten worden "verkocht". De Partij heeft zich nu sterk gelieerd aan de stadselite en dat wordt een gevaarlijk beeld, dat moet worden omgekeerd.

Of deze idee klopt? Wel sommigen denken van niet omdat het confusianisme geen basis geeft voor maatschappelijke veranderingen, behalve dan de revolutie.

Hoe dan ook, de Partij moet wat, zoekt een sterke ideologie en ziet wel wat in een 2000 jaar oude, diepgewortelde filosofie. Religie was altijd al: opium voor het volk toch?

ISLAMITISCH CORRECT BANKIEREN

Rente is in de islam verboden, zoals dat overigens ook lang was in de Katholieke Kerk. Vandaar dat de joden de bankiers werden voor pausen en ook de arabische machtigen...

Nu wordt het dus steeds belangrijker om "islamitisch correct" te bankieren, dus conform de charia. Daarom zijn islamitische specialisten op dit gebied erg in. Want ze kunnen fatwa's bedenken om producten "islamitisch kosjer" te verklaren. Dus een soort "label voor correctheid" te geven!

Want ook investeren in spelen, alcoholische dranken en wapenhandel liggen ook al moeilijk..

Hamid Hasan 75 jaar oud, is zeer gezocht voor deze fatwa's door bijvoorbeeld de regeringen van Egypte, Kazakstan, Koeweit, Libië en Pakistan. Hamid is in een arme wijk in New York geboren overigens... Hij zit al 15 charia-raden in islamitisch banken voor. Hij ziet op termijn komen, dat alle moslim investeerders gaan letten op "religieuze correctheid van hun bank".

De SUKUK is zo'n specifiek financieel en islamitisch correct product en speelde al een rol in miljardeninvesteringen. Ontworpen door Hamid. En een texaanse bank heeft nu

ook al een dergelijk SUKUK-produkt in de aankondiging. Business ent geen grenzen. De wereld verandert en de plaats van het geloof in de nieuwe wereld verandert ook snel: het zal weer uiterst belangrijk worden. Terug dus naar een wereld beheerst door religie. Een goede zaak? Historisch gezien, lijkt het van niet; of kwam vroeger ook al het geloof weer op OMDAT en nieuwe politieke werkelijkheid dat vereiste? Dus eigenlijk andersom?

STAUN EN DE CREATIONISTEN

Staun is een bekende Amerikaanse schrijver die geregeld herrie veroorzaakt met zijn populair-wetenschappelijke boeken, die op zich niet slecht geschreven zijn. Hij verzet zich tegen de evolutietheorie, die stelt dat eigenlijk het "toeval" de mens deed ontstaan. Hij wordt sterk gesteund door het Vaticaan en gefinancierd door de Amerikaanse pro-testanten. Hij schrijft zeer overtuigend en gebruikt alle invalshoeken en weten-schappelijke inzichten om zijn opvatting te onderstrepen. Zijn geschriften zijn populair en invloedrijk en zijn laatste: "Heeft ons bestaan zin?", een knoepert van 533 bladzijden is zijn laatste product dat weer groot opzien baart.

De wetenschap en de religie stonden altijd al op gespannen voet met elkaar en het is moeilijk te snappen hoe in een tijd van hoge technologie en vooruitgang een deel van de wetenschap gewoon niet wordt aangehoord. Maar eigenlijk is het wel logisch: het is namelijk *psychologisch*. Immers de mens zoekt zingeving en geruststelling. De een via links de ander via rechts, en ook dat is al eeuwenoud.

AFRIKA

EEN AFRIKAANSE BEUL

Charles Taylor staat in Den Haag terecht voor misdaden tegen de mensheid. De 59-jarige moet zich voor zijn optreden in zijn land Liberia verantwoorden en voor die in buurland Sierra Leone. Voor slachtingen, verkrachten, verminkingen en slavernij. Voor wel 400.000 doden en ook voor het recruterende van kindsoldaten; dat wordt hem verweten in het tijdvak 1989-2003. Hij staat

terecht nu, maar anderen zoals Mengisto (Ethiopië) en Habré genieten een luxe asiel in afrikaanse landen. Taylor voelt zich onschuldig, en hij leest in zijn cel de bijbel. Den Haag heeft een lange wachtlijst met namen uit vele landen en continenten: Afrika, Europa en ook uit Libanon/Syrië. Gezien s'werelds koers, gaat deze lijst niet afnemen. Hoe lang zal het duren voor Den Haag een lachertje wordt? De VS wilde al nooit tot erkenning overgaan, zij plegen geen oorlogsmisdaden, heette het. Pas sur! De Joegoslavische wachtlijst is nu een naam korter.... Na vele jaren en grote druk.

ALTIJD: DARFOER.....

Darfoer is verwarring, politiek theater en belangenstrijd, verzet tegen inmenging, en vooral vele onschuldige slachtoffers. Nu is Soedan bereid om een gemengde toezichhoudende macht toe te laten : de AU en VN samen. Kouchner, Frankrijk's nieuwe minister met veel prestige in Afrika kreeg dat voor elkaar na veel gedonder.

Omar El Bechir de president van Soedan, wil dat men (westerse pers en politiek) wat positiever denkt over het conflict en liet vele journalisten en politici invliegen naar een stad in Darfoer van 150.000 inwoners. Daar mochten ze rondkijken, maar wel onder strikt toezicht van zijn soldaten en de Janjawids (Arabische milities) en praten met de bevolking was onmogelijk. Zo "bezochten" zij ook een vluchtelingenkamp...

Het gaat hier (helaas) om veel meer dan een etnisch conflict, danwel een strijd zwart tegen arabier. Soedan weigert zich te laten voorschrijven hoe het met zijn probleem moet omgaan; het wil niet dat de VN of het westen de wet voorschrijven. Men heeft zijn eigen niet-westerse wetten in Soedan. En de CIA werkt ook gewoon samen met de intelligence van Soedan over Irak! En China heeft grote oliebelangen in dit land. En de VS idem in Tsjaad. Wat er eigenlijk aan de hand is? Wel het gaat daar ook en vooral om de strijd TEGEN de hegemonie van het westen, zoals nu ook in de VN. Door Soedan, de militante moslim-wereld en en nieuwe wereldmacht China. En daarnaast is er wat intern stammen, groepjesgedonder

dat intern politiek ook een uitweg moet vinden. En in zo'n strijd spelen enkele miljoenen arme drommels nooit een rol. Zij zijn de voetbal op het grote speelveld. Want dat is Darfoer eigenlijk, en ook al een beetje het buurland Tsjaad. Wereldpolitiek die wordt uitgevochten in vluchtelingenkampen, zie ook.....Libanon...

Kouchner kreeg ook een voedselbevoorrading voor elkaar voor de 400.000 vluchtelingen in Tsjaad. Niet slecht. Ook waren de soudanezen nu wel "voor" een gemengde vredesmacht, maar daarin gelooft nog niemand. Want de 700 AU-soldaten van nu, moeten dan leiding-geven aan de AU-VN macht (Pakistan. Bangla Desh, India en China sturen troepen).... En wie gelooft dat? Ook is er in die streek geen druppel water. Hoe moeten die soldaten dan drinken?

Een humanitaire corridor werd weer afgewezen door de ... hulporganisaties. Een internationale conferentie over Darfoer in Parijs: werd door zelf Soedan afgewezen. Kouchner is nog niet de laatste keer in Soedan geweest. Maar hij is een kei!

Maar ook hij weet iet hoe de kosten van 1 miljard per jaar voor de nieuwe gecombineerde vredesmacht AU/VN van 20.000 man, moeten gaan worden opgebracht...

WEST-EUROPA

DE VS CONTRA EUROPA

In de VS zijn anti-Europeanen te vinden die nog lang niet gerust zijn. Hun punten van kritiek zijn minstens de volgende:

-de demografische neergang, terwijl de VS groeien gaat met 30%!

-het post-christelijke, terwijl in de VS het christendom bloeit als nooit eerder

-het innemen van de leegte door moslims. Lewis, adviseur van de VS-regering ziet een moslimmeerderheid einde 21^e eeuw.

Dus kan het oude Europa nooit een bondgenoot zijn tegen een (radicale?) islam. Sommigen zien hierin een parallel met de bezetting indertijd door de nazi's! Is dat nu echt waar? Zijn europeanen nu ongelovigen (75% ziet zich nog als

christen); islam overruled, slechts 4% moslims nu in Europa, en de meeste landen streven nu volop naar integratie van ook de moslims.

Dus lijkt het meer op gedram van de conservatieven, die de Irakkwestie nog erg dwars zit. Maar de bibliotheken en bookshops staan vol met "doemboeken over Eurpa". En ook de specialisten buitenland kijken meer en meer naar het Midden-Oosten en Azië. Sarko demonstreert nu een revival van de Frans-Amerikaanse betrekkingen, daarmee Europa ook wat meetrekkend. En zelfs Bush steekt nu, zij het onder druk, toch ook een hand uit naar het oude Europa. Maar enkel een democratische overwinning in de VS zal, na het tijdperk Bush, kansen doen ontstaan op een nieuwe toenadering. W'll see.. Hillary Clinton en Barack Obama hebben in elk geval een betere kans.

GUANTANAMO IN EUROPA?

Het rapport van Marty, voor de Raad van Europa liegt er niet om. Een geheim accord tussen de Navo en de VS maakte het mogelijk dat de CIA terreurverdachten in Europese gevangenen kon opsluiten. De NAVO-landen stelden hun luchtruimopen, en garandeerden de toegang tot vliegvelden en havens.

In dit tweede rapport spreekt hij ook over overeenkomsten met enkele landen binnen het algemene kader. In Polen en Roemenië waren geheime detentiekampen van 2003 tot 2005, onderdelen in een web van illegale transporten, detenties, na de '11 aanslagen.

Sommige gevangenen werden onderworpen aan een "vernederende behandeling" en "versterkte ondervragingstechnieken". Eufemisme voor martelingen. En Guantanamo was een model voor de opzet van deze detentiecentra. Dat blijkt uit de meer dan 30 gesprekken van Marty met (oud)-CIA medewerkers. Er waren ook nog centra in Thailand en op Diego Garcia, het verre eiland.

Tja, wat moet je dan als Europa nog zeggen over het zonder proces/ beschuldiging/advocaat vasthouden van honderden in Guantanamo? De NAVO heeft stevig boter op de kop dus en het zal ons toch niet gebeuren dat ook wij, Nederland (NATO-lid), straks in dezelfde beklagdenbank komen te zitten als de VS? En dan ook nog in een tribunaal in Den Haag? Hoe leggen wij dit elkaar uit en hoe moet dat straks in de geschiedenisboekjes komen? Of gewoon vergeten dan maar... zoals ook dat onderzoek naar de Nederlandse positie in de oorlog met Irak?

MEER BELANG STELLEN IN AFRIKA?

Sarko begon er hardop mee, hij ziet al langer het belang in van een betere relatie EU-Afrika/ c.q. AU. Een modernere, niet "oud-koloniaal, patriarchaal" van karakter (zie Chirac), geen militair hulpstation etc. Nee een volwassen relatie tussen gelijke partijen, burens, die onderling heel wat te regelen hebben. En grote onderlinge belangen hebben: immigratie, handel, terrorisme-bestrijding en ook energie- en grond-stoflevering. Want Afrika wordt nu stilletjes "ingepikt" door Chinezen en Amerikanen en Russen, en wij dutten verder.

Dus staat Afrika nu hoog op de EU agenda en gaat Sarko alles doen om zijn Afrikavisie (o.m. het mediterrane samenwerkings-project) handen en voeten te geven. Zijn bezoeken aan Afrika en zijn uitnodigingen aan leiders om naar Parijs te komen zijn veelvuldig. Met name in het noord-westelijke deel. Ook heeft hij wél een goede relatie met Bouteflika van Algerije, nadat Chirac die verknoeide. Sarko heeft ook een zeer deskundige equipe geformeerd voor zijn Afrika-offensief en is vastbesloten om, als de directe buur, zijn EU voortrekkersrol in deze te gaan spelen. Le Provençal (!) wijst al jaren (!) op de verwaarlozing van Afrika door de EU... Hopelijk heeft dat nu eindelijk geholpen (!).. Let op Sarko dus. Al zal het niet echt eenvoudig zijn.

DE JACHT OP HET "MINI-VERDRAG"

Sarko vliegt door Europa om zijn idee van het miniverdrag te verkopen. Hij moet en wil wat met het Franse nee, en is een overtuigd Europeaan. Hij is onvermoeibaar en dat is ook Merkel die, wat stiller, meedrukt. Als je hun beider reisschema ziet van de afgelopen weken naar de Europese opperhoofden kun je spreken van een massaal Frans-duits offensief, wat hier en daar medestanders kreeg. De zware gevallen waren Polen en de UK, waar Kazinski en vooral Blair/Brown stevig dwarslagen. De tijd drong want Merkels voorzitterschap loopt snel af en er wachten andere stevige onderwerpen op de Europese agenda: energie, veiligheid, verdere Europese integratie, de immigratie Afrika etc. Europa moet vooruit.... Wachten in deze woelige wereld kan echt niet meer. Tja en Sarko heeft minstens een punt tegen: de landbouwpolitiek, waaraan Brown echt een broertje dood heeft. Het is nog iet gewonnen, maar Sarko maakt wel indruk. Frankrijk is terug in Europa, enfin! Het idee van zijn mini-verdrag is geen hoogstandje, nee meer een verkooptrucje naar eigen volk; maar als ik Balkenende zie in Brussel zie ik enkel ongelukkig gedraai. Het moet dus dan maar zo... De nee-stemmers krijgen een koekje van onsmakelijk deeg. En, Polen sprak nu al openlijk van "koehandel rondom het EU-verdrag"....

U weet hoe het afliep: op het laatste moment met vereende krachten kwam er een compromis. En de intussen uitgezonden boodschappen aan Europa van Polen logen er niet om. De problematiek van Europa werd nog eens extra aangezet... En Sarko, het nieuwe gezicht, kreeg de Polen wel op de knieën, omdat het voor Polen nooit zou kunnen voor de Duitse voorzitter een retirade te maken. Geen koehandel dus, maar wel oude koeien uit de sloot.

Europa wordt nuchter.... En gaat verder in pragmatiek en bergt de bevlogenheid maar even op. Voeten op de grond dus en gewoon flink knokken, ook onder elkaar. Traumaverwerking is "on".

DE WRIJVINGEN MET OOST-EUROPA

De Polen demonstreerden het op uiterst onaangename wijze: ze moeten nog iets vereffenen uit het verleden, uit de tijd dat ze "onder" lagen in oorlogen en daarna onder communisten verkeerden. En dat zullen wij nog even weten nu Polen omhoog schiet en haar plaats opeist in het koor van de oost-europese landen binnen de EU. Want dat is wat de tweeling nastreeft. Een goede analyse van wat de val van het communisme oproept is nooit gemaakt: maar die verklaart grotendeels de huidige super-nationalistische gevoelens, en de afkeer van "gevoelens van knechting" (zelfs door Brussel!). En de aanknoping aan de VS als HET anti-communistische symbool gezien vanuit hun ogen. Immers west-europa had zo'n 50-75 jaar geleden krachtige communistische partijen die Stalin best zgen zitten! Niet vegeten dus!

Zo gezien geeft Polen leiding aan de verwerking van oude frustratiegevoelens die ook bij anderen leven, zoals Tsjechie en de zwakte van het Europese model wordt opnieuw getoond: weinig visie, elan en dynamiek en een wat verloren koers.

Natuurlijk gaat Polen erg te ver met haar aanpak van de Duitsers, maar toch moet iedereen die hier een verklaring voor zoekt zich even buigen over 150 jaar oost-europese geschiedenis.

En elkaars historie begrijpen en respecteren is toch ook iets wat Europa hoog aanslaat?

ANDERE RELATIE MET SYRIË/LIBANON

Chirac bepaalde in de EU heel sterk de relaties met Libanon en Syrië en dus ook nadat Syrië zijn grote vriend Hariri opblies. Jacques, die de jonge Assad wat bevaderde, liet hem prompt helemaal vallen, na dit bloedvergieten. Alles goed te begrijpen, maar zo werkt wereldpolitiek niet, helaas.

Dus Sarkozy stelde al alles in het werk om de oude relaties met het pro-syrische deel van Libanon, de libanese regering en ook Syrië te laten weten dat ze in Paris (als vanouds) weer konden komen praten over "hun" problemen. Want Sarkozy ziet haarscherp dat hij hier een groot belang heeft, ook in EU-verband, om de oude Franse vertrouwens-

positie daar te herstellen. Dat is ook in de lijn van Bush overigens, die ook erg goed snapt hoe vitaal dit politieke complex in het MO nu is geworden. Sarkozy, zet Frankrijk op het wereldtoneel in nieuwe stijl.

Velen, ook ik, vergisten zich in de kunde en belangstelling van Sarkozy buiten de Franse grenzen.... Gelukkig maar!

SPANJE MAAKT SCHULDEN

Spanje lijkt steeds meer op de UK en de VS, daar waar het gaat om haar economie en het gedrag van het publiek.

Het onroerend goed "boomt", al zijn er wat zorgen; maar in Spanje heeft 80% zijn eigen huis. Men spendeert en steekt zich flink in de schulden ondanks een steeds hogere leningsrente. Groei 4/5%, +12% groei in duurzame consumptiegoederen, industriële productie (vooral bouw) 4,5 %, + 0,5 miljoen arbeidsplaatsen, begrotingsOVERSCHOT van 1,6%, publieke schuld 40% van het BNP... dat zijn droomcijfers. Zeker vergeleken bij Portugal, Italië en ook Frankrijk! Maar de stijgende inflatie en de toenemende privéschulden (120% van het BNP) en ook het buitenlandse handelstekort van 9% zijn zorgpunten.

Amerikaanse cijfers en kennelijk ook een soort Amerikaanse mentaliteit bij het publiek. Spanjaarden zijn optimistische en steken elkaar positief aan. Het is toch merkwaardig hoe groot verschillen kunnen worden tussen landen met ogenschijnlijk gelijke achtergronden. Dat bewijst overigens ook dat je het nare verleden kunt overwinnen en, dat HET vaak "tussen de oren" zit...

Een voorbeeld voor Sarkozy, dat is zeker. Hij is een bewonderaar van Zapatero en Blair, beide socialisten. Segó de socialiste ziet echter niets in hun politieke lijn.... Voila.

DURE POLITIEK

De journalisten van La Caste zijn al vaak bedreigd naar aanleiding van hun verhalen, niks nieuws, zeggen ze. Nu is Italië weer in opschudding over hun essay waarin ze de uiterst luxe leefwijze van politici demonstren. Zoals hun salarissen: 16.000 € / maand voor een parlementariër, 35.000 voor een europarlementariër, pensioen-

stortingen in 2006: 127 miljoen €, Budget van het Quirinal (presidentieel paleis): 224 miljoen, 105 (!) ministers en staatssecretarissen, 146.000 externe consultants die 1 miljard opstrijken, en dienstauto's met garages vol. Berlusconi had maar liefst 81 bodyguards, dat zijn er nu "nog maar" 25... en ook is er wat ingegrepen in de TE riante pensioen-regeling voor parlementariërs.

En dat in een land met 1581 miljard staatsschuld= 106% van het BNP...

La Caste verkoopt nu enorm en Italië krijgt door waar haar geld blijft. De druk om te hervormen in deze contreien neemt nu toe en de journalisten van La Caste zullen nog meer moeite krijgen om hun informatie te bemachtigen. Maar zij hebben al wat succes.

AIR FRANCE---KLM: HET GOEDE VOOR- BEELD!

Drie jaar samen en scoren dat het een lust is. Nota bene een frans-nederlands bedrijf, waar het heel anders fietst dan bij EADS, Areva en "what have you". Tja een klein en een groot europees land hebben al samenwerkend dus een handicap minder; ze zijn niet beide GROOT!

Ze zetten 24 miljard om, hebben 1,25 miljard resultaat (+33% tov 2005), en een exploitatiemarge van 6,3%. Hun geheim?

Ze doen haute couture en ook lowcost. Ze hebben een moderne vloot. Ze beheersen e brandstof uitgaven redelijk goed. Ze onderhandelen voortdurend met personeel en bonden. En werken steeds ook met derden goed samen, ook in partnerships (zoals Skyteam met Delta-Airlines VS). U ziet met mij, het polderlichtje hierin schijnen? OK.

Hun marketing is ook erg goed maar hun interne opzet daar ligt de clou. Gelukkig valt er nu ook een erg fraai voorbeeld van intra-europese samenwerking te noemen. Iets waar zelfs de VS een puntje aan kan zuigen.

LOW COST: VOLLE BAK

Het aantal lowcosters in Europa steeg enorm: van 14 in 2005 naar nu 22, elke grotere maatschappij ging ook een lowcost-

operatie beginnen. Nu heeft deze concurrentie repercussies want Ryanair stelt zijn winst prognoses al naar beneden bij. Slachtoffer van het succes van de eigen formule.

De gemiddelde bezettingsgraad van de vliegtuigen liep iets terug naar 78 resp. 82% (Ryanair/Easyjet). De markt is verzadigd dus volgt er ergens een shake-out in de komende tijd. En de jacht op de klant is nu vol open... Goed voor de klant, zullen we maar hopen.

Frankrijk kent al 20 lowcost-bestemmingen; Nice is de topper, Marseille staat nu op 8 (400.000). Marseille is de eerste echte lowcost airport: Al vijf maatschappijen delen de MP2 terminal die in 2007 naar 1 miljoen passagiers gaat. De kosten van handling per passagier gaan van 6 terug naar 1,25 euro. De afhandelingstijd gaat van 45 naar 25 minuten... En de regio krijgt nu al 100 miljoen meer in de kassa's en boekt al 520.000 meer overnachtingen.

U ziet het, het boomt, maar nu komt onder de vliegrijen eerst nog de grote shake-out. En Martin Air stopte zijn Europese tak....

EUROCOPTER: OOK EUROPEES SUC- CES

Eurocopter heeft haar basis in Marignane bij Marseille en het gaat hun voor de wind. Ontstaan uit een frans-duitsse samenwerking in 1992 en nu onderdeel van EADS, is het een hele grote geworden op heliopergebied, militair en civiel. Met montagelijnen in Spanje, Brazilië e Australië en later ook in China en Korea.

Zo'n 4 miljard € omzet al, dit jaar al weer 370 heli's verkocht (2006: 615) en grote leverancier van de olieboeren en de toeristenindustrie, wereldwijd. En van de militairen in: Australië, Nieuw-Zeeland, Zweden, Spanje en ook de VS. Hun problemen liggen in het afstemmen van vraag en productie en in het op peil houden van de reservedelen voorziening. Een luxe probleem, maar ook een vitaal punt in deze business. En nu is er zelfs, voor het eerst, een Duitse baas in Marignane...

Alles wat in Airbus niet lekker liep gaat als gesmeerd bij Eurocopter. Ook een goed

voorbeeld van industriële samenwerking in Europa.

RUSLAND HEEFT 10% VAN EADS

Poetin zei het terloops, het aandeel van de VTB-bank is bekend: 5%, en al langer in hun bezit. Maar andere niet zo bekende ondernemingen hebben ook in stilte aandelen kochten en daarmee komen ze in Rusland op 10%, denkt men. En EADS tekende kort geleden een contract met diverse Russische industrieën. Poetin wil ook weer groot worden als vroeger in de grote vliegtuigen en EADS kan hem daarbij helpen.

DASSAULT: GROTE HULP VAN BOEING

Bij vliegtuigontwerp en ook elders is engineeringsoftware uiterst belangrijk. Zie de "kabelsalat" die bij Airbus in Duitsland veel problemen veroorzaakte. Dus "3D-software" is vitaal. En op dit gebied zijn de ... fransen (nl Dassault Systèmes) de top off the bill. Voor de 787 productie van Boeing zijn er wel 8 franse bedrijven, op vitale punten actief, waaronder Dassault, Thales, Messier-Bugatti etc. Het is opnieuw het bewijs hoe groot Frankrijk is op engineeringgebied en ook hoe weinig mensen dat beseffen. En niemand schreeuwt dat van de daken tijdens zo'n titanenstrijd Airbus/Boeing. Want, Airbus gebruikt zelf niet de Dassault 3-D software... En, u weet het misschien ook... heel vaak moeten bedrijven die in elkaars buurt "wonen" niet zo veel van elkaar hebben: door rivaliteit op de vierkante kilometer. Ooit verkocht ik bij een contact tijdens een automatiseringscongres, bijna de software van het bedrijf waar ik werkte, aan een manager van een dochterbedrijf, omdat wij elkaar niet kenden en, onze software onder een "handelsnaam" op de markt was. Op het laatste moment ontdekten we dat we collega's waren en hij de software dus voor nop kon krijgen in concernverband. Toen bleek ook dat men dit produkt eerder had geweigerd, omdat het "van eigen bodem dus niet zo goed", zou zijn...

Tja, ook in het rationele industriewereldje is politiek, haat en nijd and what have you schering en inslag. Mensen onder elkaar.

NOG EENS: GALILEO

Voor goed begrip eerst de geschiedenis van dit Europese prestigeproject:

2002 de voorbereidingen;

2004 Samenwerkingsverdrag GPS(VS) en Galileo:

2005 Oprichting van een consortium van acht ondernemingen en lancering van de eerste van de 30 satellieten;

2007 mislukking van onderhandelingen tussen consortium en EU-commissie.

En in 2012 zou Galileo moeten draaien.

Tja, want de UK zijn natuurlijk GPS-fans, want atlantisch gericht, en zij willen voor het militaire deel met de VS samen blijven gaan. Dus bleef Galileo "civiel" over, en werd het een publieke-privé samenwerking waarin privé 2/3 zou investeren en de EU de rest. En omdat de fransen Ariane hebben doen zij het lanceer/satellietgedeelte en de Duitsers doen het beheer. Maar de strijd Schröder-Berlusconi gooit roet in het eten. In 2005 was een der grote consortiumleden EADS (zonder Italianen dus) en een andere Alcatel (zonder Duitsers) en dat wilde enkel vloten nadat Brussel hen dwong in een nieuwe structuur samen te werken. Daaromheen cirkelen de Italianen, Spanjaarden en Britten. Kortom een ouderwetse landenwedstrijd barstte los met veel politieke bemoeienis. Het zoeken naar een opperhoofd voor de nieuwe firma, die na veel gehannes werd gevormd in 2006, leidde opnieuw tot bloedgroepenstrijd. Er is al 1 miljard uitgegeven en de zaak ligt op zijn gat. En aan de EU worden nu financiële garanties gevraagd door de privé-partners. De tijd dringt en de VS stellen een verbeterde versie van GPS voor in 2014. De Russen bouwen hun militaire variant Glonass; eerste ontvangers beschikbaar in 2007 en mondiale dekking in 2009. En de Chinezen ontwikkelen Beidou.

Wel straks kunt u uw TOM-TOM-metje naar keuze laten praten en beelden ontvangen in het Russisch, Chinees en in de Europese talen. Keuze zat? Nou enkel als Galileo het

gaat halen. Weer een slecht voorbeeld in de Europese rij die we al kennen.

Tja en als wij dan praten over integratieproblemen met "onze immigranten", en over cultuurverschillen... dan lijkt het me ook goed de Europese samenwerkingsmislukkingen er naast te zetten. Zo moeilijk is "SAMEN", dus kennelijk toch nog!

DE TGV-EST

Hij rijdt nu sinds half juni, na zijn eerste bouwfase. Van Parijs tot (bijna) in Straatsburg; later moeten Frankfurt, München en Zürich bereikt gaan worden. Mogelijk ooit zelfs Bratislava. Dus ook de TGV-Est is een Europese ambitie..

Ook hier waren de nodige Frans-Duitse strubbelingen voorafgegaan aan de plannen en de realisatie, en die gingen over centen, het onderwerp, waarop de politiek altijd uitkomt. Straatsburg ligt nu op 2 u 20 van Parijs, Nancy op 1 u. 30, Metz op 1 u. 25 en Reims op 45 minuten, want hij gaat oerend hard, 320 km/h. De onroerend goed effecten zijn nogal stevig: in 3 à 5 jaar 500.000 m² bureaux en wooneenheden voor de nieuwe ondernemingen die nu zullen komen. Idem in Reims, Champagne-Ardenne waar ook stevig gebouwd wordt. De lokale overheden hebben dan ook stevig meegelapt zo'n 20% van de ca 5 miljard euros. Want ze zijn er zeker van hun investering terug te verdienen. Nu letten ze wel scherp op de prijspolitiek van de SNCF die de TGV runt: maar tja reistijdvermindering van 4 naar 2 uur 20 dat kost een beetje geld natuurlijk. (Eerst 46 nu 79 euro in de topuren).

En u ziet sommige politieke beloften komen uit: Mitterrand beloofde Lotharingen haar TGV in 1984, in de crisistijd.

Frankrijk en deels ook Europa heeft met de TGV een erg fraaie reisoplossing gerealiseerd. Na België en Nederland nu ook Duitsland en Zwitserland bijna onder bereik van deze prachttrein. Vooruitziende blik en dat zelfs twee keer, de kerncentrales dat was de eerste keer. Frankrijk gaat nog eens op kop in de EU!

AIRBUSSEN VOOR QUATAR

Wel 80 stuks werden in principe besteld van de vernieuwde A350 bij EADS-Airbus, voor 16 miljard euros. Door het bevriende landje Qatar, Frans gelieerd door de historie. De 584 bestellingen van de Boeing 787 zijn hiermee niet ingehaald: 155 + 115 (oud model A350) bestellingen "maar". Toch is het psychologisch een opsteker, dus is er wat vreugde bij het zeer geplaagde bedrijf.

En contracten in Singapoer, de Emiraten en de VS zijn in aantocht. Ook bestelde Qatar ook nog een elektronisch beveiligingssysteem voor haar grenzen van 240 miljoen euro. Ook een heel leuk ordertje.

En intussen bleek, dat bij de show van Le Bourget, Airbus meer dan 500 nieuwe vliegtuigen verkocht heeft, een order-explosie dus.

En baas Gallois hoopt nu maar dat de nieuwe aandeelhouders, de Länder uit Duitsland zich verstandig gedragen, want een onderneming waarin de staat bestiert is nooit populair bij andere staten die klant zouden willen worden. Teveel politiek risico. Half juli is Sarkozy met Merkel in Toulouse, wie weet komt het weer goed met dit Europees stuk industrie.

Intussen poetst Gallois flink door en hij krijgt heel wat zaken weer op de rails en boekt weer successen. Vooral op het vlak van de verpeste verhoudingen "Duitse-Franse bloedgroepen". En ook bij het veranderen van de relatie met zijn toeleveranciers, een uiterst zwak punt bij Airbus. Half 2007 moet het er weer beter uitzien zegt hij hoopvol. Gallois deed eerder wonderen.... En zie nu Le Bourget! Bravo Louis.

DE MONDIALISATIE STELT ZWARE EISEN

De grote Europeanen kozen om korter /minder te werken dan de Amerikaanse bedrijven. Dat begrenst hun produktiviteit. EADS, DAIMLER, SIEMENS, PEUGEOT/CITROËN zitten allen in hetzelfde schuitje. Produktiviteit 30% lager dan in de VS. De gevolgen hiervan zijn voortgaande afbouw in Europa en groei vooral buiten Europa. Tot mogelijk wordt ingezien dat enkele oude privileges zullen moeten worden ingeleverd... Later met pensioen is er al op

diverse plaatsen, nu ook nog de 45-urige werkweek. Die ik nog net gekend heb... (sorry mijn vader dus!). Zo gewonnen, zo geronnen.

EUROPEES BANKENMONOPOLY

Fusies en ruzies in de Bankenwereld zijn dagelijkse kost. ABN-Amro gaat wereldwijd in de rondte, de klanten en het personeel kijken angstig rond en de groten rommelen en vechten achter de kapitale schermen. In Italië waren er al grote fusies en op de Franse Generale wordt nu ook gejaagd. Het lijst van de grote banken in de wereld verandert voortdurend. HSBC (UK) verloor zijn 1^e plek aan de Citigroup (VS); De Bank van China pikte de 2^e plek van Wells Fargo in; geen Zwitsers meer in de eerste 8; de top is nu Amerikaans, Engels en Chinees. De laatste staan nu al met 3 banken in de top 8! Frankrijk bungelt onderaan zo rond de 25^e plek... En Nederland is zoek indien Barclays ABN-AMRO te pakken krijgt; de nieuwe combinatie gaat dan op plek 5 verder. Uiteraard is de lijst gesorteerd op beurswaarde. De mondialisatie laat geen enkele sector intact. De financiën bepalen de plek van een land en onderneming tegenwoordig. Nieuwkomer Engeland valt op, en wegwijnend Zwitserland ook.

Als je even niet oplet is alles al wéér anders...

CORRUPT LETLAND

Het economische wonder aan de Baltische Zee is een corrupte oligarchie zeggen sommigen. In de regering zitten nogal wat personen met schandalen aan hun staart en dat is ook in de lokale bestuurslagen niet veel beter. De 2,3 miljoen inwoners (28% Russen), en zijn parlement van 100 afgevaardigden, zijn 10, ja zelfs 12% groei, en zijn 7% inflatie, zijn nu in rep en roer: de verkiezingen komen er aan. De corruptie-onderzoeken lopen traag, de groten achter de misdadige handel zijn niet te pakken. Maffiapraktijken met het nodige kapitaal van Russische corrupte zakenlieden. Enkele journalisten publiceerden opzienbarende schandalen en er waren ok al enkele

bekentenissen. Recent werd de burgemeester van Ventspils gearresteerd voor deelneming aan grootschalige corruptiepraktijken. Nu wordt er dus gezocht naar politici voor een volgende tour die ook gemakkelijk zijn te manipuleren. Letland is in de greep van de maffioso, dit Sicilië aan de Baltische Zee. Ontworsteld aan Russische overheersing en nu, ingepikt door de misdaad tijdens de overgangperiode zonder veel overheidsgesag. Lid van de EU sinds 2004 en de Nato. Welkom in de club. De oude EU-kern is omgord met landen met een nogal spannende moraal... Is u dat ook al opgevallen?

BELGIË KIEST

Mijnheer Leterme is het nieuwe Vlaamse kanon van christelijke zijde. En hij is duidelijk Vlaams en streeft met anderen naar een grotere autonomie voor Vlaanderen. Op fiscaal, financieel, arbeidsrechtelijk en werkgelegenheidsgebied. Of dat lukt is de vraag van meerderheden met geestverwanten. Verhofstad de liberale leidsman, is ondanks een adequaat beleid, niet in staat door te gaan. Dus wordt het een christelijk + sociaal-christelijke regering.

Tja wat rest er op termijn nog qua gemeenschappelijks van België? De koning, het voetbalteam en bepaalde biersoorten.. Balkenende ging Leterme steunen in zijn verkiezingsstrijd en prees zijn christelijke collega de hemel in.. Zo gaat dat, maar er hartverwarmend kwam het niet over bij ondergetekende.

BEKOELDE RELATIES LAGE LANDEN

In Vlaanderen spellen ze beter dan In Nederland: veel beter onderwijs! Alles is eigenlijk beter (geworden) in Vlaanderen; snoevend spreekt men over de Waalse sukkels en de verdwaalde Hollanders. Nederland dat in vroeger tijden HET Vlaamse gidsland was, heeft afgedaan. De culturele emancipatie van de Vlaming gaat samen met afwijzing van het culturele moederland. Nederland is cultureel "vervloot", een woestijn, een puinhoop vinden de zuiderburen. Politieke moorden,

achter de VS aanlopen, voedsel-banken, een totaal ontredderde boel. De vele Nederlandse auteurs (Mak cs) schreven dat toch ook al, dus dat is wat ze bedoelen daar in Vlaanderen.

De liefde en de bewondering zijn geheel voorbij; men ziet elkaar niet meer staan. Zo fragiel worden dus culturele relaties als een der partners een andere koers neemt. Dan ben je zo "broeder-af" dus.

Dat het beide economisch voor de wind gaat vermag zelfs niet een brug te vormen.

Wat moet er van de Lage Landen worden als België splijten gaat? Welaan, dan neemt Vlaanderen de voortrekkersrol in de echte Nederlandse cultuur. Vlaanderen is dan het ECHTE Nederland. Zeker weten!

Voor de verkiezingen ging Peter B. naar de Vlaamse Christendemocraten om ze te steunen; hopelijk deed dat de relatie eindelijk weer eens goed...

(Mede naar een artikel in de Volkskrant van de Belgische auteur David van Reybrouck).

EEN EUROPEES PROCES VERBAAL

Het voorstel ligt er: een PV ergens binnen de 27 landen opgedaan moet "thuis" worden betaald. Dus een europees invorderingssysteem is in de maak. Tot nu toe gebeurde dat nogal sporadisch, maar in het kader van terugdringen van verkeersslachtoffers moet dat nu echt gaan gebeuren en EU-breed. Dus binnenkort komt een lokale diender s'morgens om 5 uur zijn centen ophalen van uw vliegstuutjes op de franse autowegen. Ooit scheurde ik nog demonstratief italiaanse parkeerbonnen in Toscane aan flarden onder applaus van lokale oude mannetjes op een bank. En reed gerust huiswaarts. Die tijd is dus (bijna) voorbij. Europa verliest nu ook zijn "leuke" kanten nog.

OOST-EUROPA

WAT DRIJFT POETIN?

Poetin maakt veel lawaai en op alle fronten; tegen de VS met zijn antiraketschild, dwarsliggend met Kosovo samen met de serviërs, apart reageren over Darfoer en Iran, wijzen op de ondemocratische en archaische

werkwijze van de Wereld Handels-organisatie. Gaskranen dichtdraaiend en stevig ruziënd met de vroegere sovjetrepublieken, zeker met hen die naar het westen leunen. Zeer boos over verwijten van VS en EU aan hem over de ondemocratische ja dictatoriale manier van handelen in Rusland.... Het lijkt sterk op een massale kruistocht tegen de dominante rol van de VS in onze wereld. Een VS dat niet kan wennen aan een multipolaire wereld waarin de VS niet zomaar de boventoon kan voeren. Een soort Chavez maar dan op een hoger niveau dan wel. Zo gezien dus vooral de president van een opkomend land dat de rol van de VS buiten proporties vindt gaan. En, natuurlijk, zelf een betere plek eisend op het wereldtoneel. Nieuwe koude oorlog? Nou, militair gezien nee dus; het Russische leger is nog een schijntje van haar oude machtige leger. Dus militair is dit onzin. Dus toch een nieuw fenomeen?

China lijkt in dezelfde positie, maar verdedigt zich enkel en valt niet aan. Tenminste als je even niet economisch en militair kijkt.... China pakt zijn plek "in stilte".

Een heel andere opinie over Poetin staat te lezen in een recent boek. Het gaat over het leven van de vermoorde spion Litvinenko en tracht ook de drijfveren van de "huidige" Poetin te doorgronden. Immers Poetin geeft er blijk van dat hij de democratische lijn van Jeltsjin niet verder doorzet (vindt de auteur). **Waarom? Wat is er veranderd?**

Dit boek beweert dat Poetin niet zozeer vanuit een eigen visie opereert maar eigenlijk vanuit het krachtenveld van de groep waartoe hij behoort. Hij kwam kennelijk tot de conclusie dat hijzelf een belangrijk verlengstuk van de "Staat" is en dat met zijn companen Volochine en Abramovitch. En de vijanden van de staat moeten worden verpletterd niet? Dit is theorie 1 van dit boek.

Theorie 2 in dit boek gaat er van uit dat Poetin nooit eigen baas was, maar

steeds aan de leiband liep van de Kontora (oud-KGB), dus dat hij als pion van deze instelling opereert.

Dus een soort “penetratie van de wettige regering” door de Kontora.

Ach, een boekenschrijvers-analyse. Maar iedereen in en buiten Rusland krijgt de indruk dat Poetin niet meer de “oude” is. Hij draait gaskranen dicht, laat critici vermoorden of gevangen zetten en dreigt atoomraketten op oost-europese leden van de EU te richten. Op de G8 leek hij overigens iets bij te draaien.. toch gewoon tactics?

Hij heeft nog maar een klein jaartje te gaan en kan niet nog eens verkozen worden volgens de wet. En wat daarna? Wel men fluistert dat hij de grote baas van Gazprom wordt, in de buurt van zijn oude vriend Schröder... En wie straks aan de gas (of olie)kaan zit, waarachter de halve wereld zich verdringt voor energie, die heeft veel macht. En dat zoekt Poetin in elk geval.

KOUDE OORLOG

We doen het in twee deeltjes:

-(WEER) WAAROM DIE BOZE POETIN?

Ik schrijf regelmatig over Poetin, en hij maakt het er intern vooral, dan ook naar. Maar ook in zijn buitenlandse politiek, geeft hij me moeite. Als hij gaspijpen dichtdraait en steeds opnieuw mbt Iran naast de rest van het koor zingt. En dan krijgt hij het imago, ook bij mij, dat hij een agressieve machtspiloot. En dat moest ik nog eens overdenken toen een goede vriend en lezer mij wat artikelen zond uit NRC en Volkskrant. En daardoor verander ik nu van titel en neem eens een heel andere:

-BEKIJK DE WERELD EENS DOOR POETIN'S OGEN

De VS willen een anti-raketsysteem inrichten en doen dat ook graag in Poetins achtertuin, Oost-Europa. Daar zijn nogal wat EU-landen die zo de pest hebben aan de russen dat ze er graag aan meedoen.

Ook wordt er heel wat afgepraat over aansluiting bij de Navo bij diverse oost-europese landen, maar nooit met Rusland onze grote EU-buur zelf dus.

De VS viel in Irak binnen zonder VN-steun en loog daarbij fors. Behalve Frankrijk en Duitsland (zo ongeveer), werden ze “politiek (Nederland!) of militair+politiek gesteund in Oost-Europa. En zie de enorme puinhoop nu eens, die mogelijk nog tot een regionale (of ergere) oorlog leidt. Poetin was hier erg tegen toen en nu ook.

Iran mag geen verrijking doen, want ze maken mogelijk ook bommen met dat spul. En inderdaad doet Amadinedjad zijn best om erg agressief over te komen, vooral naar Israël.

De VS heeft een enorme hoeveelheid (atoom)bommen en ander spul en viel Irak binnen zonder VN-steun en.... is volgens sommigen nu opnieuw bereid ook Iran klappen te verkopen om zo hun schuld aan de uit de hand gelopen Irak-oorlog “aan te tonen”.

En waarom mag Iran niet doen wat India en Pakistan wel deden mbt nucleair gedoe en hoe moet je de samenwerking van de VS met India op dit gebied dan uitleggen?

Frankrijk is een grote nucleaire fabriek om energieredenen, wie mag dat nu wel en wie mag niet. Dat maakt Bush toch niet uit? De VN stelde sancties vast tegen Iran en nu is toch iedereen bang dat Bush (en/of Israël) er straks toch bommen op smijten?

Wat nog in 1990 door de NATO en ook Clinton werd afgegeven aan garanties dat de Nato niet buiten het duitse territorium zou komen; waar zijn die garanties gebleven vraagt Poetin nu?

Hoeveel mensen denken niet ook intussen dat de VS met geweld haar zin doordrijft ZONDER op iemand te wachten of iemand te raadplegen. Zoals Poetin nu ook doet?

Poetin is geen lieverdje en moet ook in de peiling worden gehouden. Maar als je gewoon goed luistert en je in zijn positie verplaatst dan kun je toch niet zeggen dat hij enkel onzin praat of koude oorlog wil spelen? Nee, hij reageert ook op wat “tegenover hem” gebeurt en dat mag toch ieder land? Ook tegen de VS toch?

En is het wijs van Europa zo afstand te nemen van Rusland en Poetin met name door zo dicht tegen de VS aan te schurken?

Dat is toch vragen om burenruzies? En om energie-oorlogen? Is dat niet erg dom? Europa kijkt over haar burenen heen: dat geldt voor Afrika en ook voor Rusland.... Daar moet de EU eens goed over nadenken. Aldus sprak schrijver van deze woorden toen hij eens met de ogen van Poetin naar alles keek.

Dus: het is knap lastig dat eerlijk proberen te zijn; nadat je zelf de koude oorlog en het anti-russische gedoe volop meemaakte. Maar dat was toch gisteren! (mede naar artikelen van Friedman (NYT) en Sampiemon (NRC)).

REPATRIËRING IN RUSLAND

Poetin roept alle weggevloden of nu achtergebleven russen op naar het vaderland terug te keren. Er loopt een repatriëringsprogramma van 30 miljoen, waarvoor het enthousiasme niet bijster groot is. In Letland gaan russen naar de enclave Kaliningrad, daar werkt het wel een beetje. Er zijn nog zo'n dozijn andere gebieden van actie. Je krijgt bij terugkeer 700 euro per familie en per persoon 50 euro reisvergoeding. Poetin, die ook een grote vergrijzing ziet aankomen, probeert met deze re-immigratie weer wat meer russen te vangen. Want een leeg Rusland is straks niets meer waard op de wereldkaart.

DE SERVIËRS VAN KOSOVO

In Kosovo zijn 90% albaniers (moslims) en 10 % serviërs (servisch orthodoxen). De serviërs zijn sterk gespreid over deze regio, met een paar steden als concentraties. Nu ligt er in de VN een rapport dat zelfstandigheid voorstelt, dus losmaking van Servië. En daarom zitten de servische bewoners diep in de angst: wat doen je koffer pakken en vertrekken of in het graf? Overigens laten vertrekkende serviërs hun doden opgraven om ze mee te nemen naar Servië bij het vertrek.

Want zij verwachten een leven als in de hel als Kosovo zelfstandig wordt en ze weten waar ze het over hebben, na de ethnische zuiveringen destijds uitgevoerd door hun zelf en tegen deze albaniers. En let wel,

men herinnert zich nu weer sterk de strijd van een Servische held en zijn legertje in 1389 (!), die jammerlijk verloor van het ottomaanse leger... want uit die tijd, bijna 1000 jaar geleden stammen vele problemen van vandaag. Er wordt nog gehoopt op een "compromis", het noordelijke deel rond de stad Mitrovica afkoppelen van het nieuwe Kosovo en servisch laten? Dat ligt bepaald niet simpel gezien de huidige verhoudingen. De russen dreigen hun vetorecht te gebruiken in de VN; deze volgende "afscheiding" is hun een gruwel en zal extra push geven aan de afscheidingsdenkers in de Kaukasus... En Poetin is zowat de laatste vriend van Servië.

Intussen stopt Servië veel geld en inspanning in Mitrovica om het te "herbevolken met serviërs".

De incidenten tussen serviërs en albaniers van recentere datum zijn ernstig en zijn voor velen het voorbeeld van wat zich gaat afspelen bij zelfstandigheid van Kosovo. Dat grenst aan Albanië, Montenegro en Macedonië. Het wordt eigenlijk ook enkel door Griekenland (EU-lid!) gescheiden van Turkije... ook islamitisch, en in grote meerderheid. De gevolgen van de ottomaanse bezetting van Oost-Europa, voor bijna 1000 jaren, zijn volop zichtbaar in deze streken en, opnieuw veroorzaakt dat nu problemen aan de periferie van de EU...

De herfst zal leren welke weg Kosovo zal gaan... en dus ook welke de serviërs aldaar zullen moeten gaan.

Joegoslavië toont ons dichtbij dezelfde verschijnselen als we zien in Afrika, Midden-Oosten en ook Oost-Europa, waar stam, ras en geloof mensen tot gruweldaden aanzetten. Kosovo c.s. is onze "eigen" showcase van deze elementaire emoties die de mens brengen tot moord op zijn soortgenoten. Vandaar ook ons probleem met Turkije...

DE BANK DIE BERD HEET

Het is de Ontwikkelingsbank voor Oost-Europa, een soort IMF of Wereldbank voor het oost-europese gebied. Gaat het die ook al slecht dan? Nee, het gaat pico bello daar! De 61 aandeelhouders (landen dus!) helpen

29 landen in opbouw, investeerde 33 miljard intussen verdiende in 2006 2,4 miljard en heeft een reservepot van 3,4 miljard. Dat is pas een goede bank, daar in Londen. Wel gaat zoiets goed, dan willen de aandeelhouders wel effe cashen toch? Hier dus ook. Moet je de winst nou uitkeren of weer investeren om "ze" te helpen. Dat laatste was de gangbare en ideële opvatting heel lang. Want er valt nog veel te verbeteren in het oosten van Europa. Bijvoorbeeld het Russische bankstelsel hoor je dan. Maar ook al is Rusland de grootste klant van de BERD, er werd ook maar mooi een lening gecancelled toen de russen onorthodox gingen rommelen met een t financieren Sajkhaline-2 project, en de BERD is geen stelletje kneu-zen. U ziet het maar weer, hetzelfde spelletje is soms zeer lucratief en dan weer een failliete boel. Maar bij de BERD is er dan ook geen middel-eeuws personeels- cq salarisbeleid à la Paul W. En dat scheelt ook weer.

DURE BELEDIGING IN ROEMENIË

De Roemeense president zat er goed naast. Hij werd hinderlijk gevolgd door een journaliste van tsaigane (zigeuner) kom-af . Ze filmde hem al boodschappen doende met haar mobieltje en op een bepaald moment nam hij haar het ding gewoon af. In de auto zei hij tegen zijn vrouw: Wat is die vuile zigeunerin agressief.... Helaas voor hem de telefoon stond nog aan. Enkele uren later liet hij een medewerker de telefoon teruggeven, en daar begon de trammelant. De journaliste had alle bewijs en publiceerde. Nu kan de president kiezen uit: demissioneren of zijn de excuses voor de camera's maken. De oppositie gaat al een mensenketen om zijn paleis organiseren om hem eraan te herinneren. Open microfoons en mobieltjes waren eerder oorzaak van veel ellende. Bush zat er eens flink mee, Luns die zijn premier De Jong influisterde, en ook Balkenende ging er ooit naast. De waarheid kan zeer grote gevolgen hebben, zeker als die op onverdachte wijze blijkt. Dus let op uw apparatuur en check de aan/uit knopjes.

ZUID-AZIË

BOMBAY:TERREIN TE KOOP

India gaat enorm hard: Groei 9,4% in 2006, beurswaarde op beurs Bombay over de 1000 miljard \$. Er is gevaar voor oververhitting van de economie, zegt de liberale regering.

En nu zet Bombay het 214 hectaren grote terrein , zijn armenwijk dus, te koop voor 1,9 miljard \$. De regering wil dit gunstig gelegen terrein, Dharavi genoemd, ideaal gelegen ook tov verbindingen gaan gebruiken als plek voor nieuwe economische activiteiten. Er naast ligt Nariman Point, een luxe wijk die 5^e staat qua m2-prijs, op de wereldranglijst! Het wordt een woonwijk voor de middenklasse, om de vele immigranten een plek te kunnen geven. De huidige krottenwijk is echter ook geen nulletje: men schraapt er 650 miljoen \$ bij elkaar met aardewerk, textielververij en recyclen van afvalplastic. Een prestatie van de 300.000 huidige inwoners. Overigens is dit cijfer het officiële, in werkelijkheid wonen er 600.000 tot 1 miljoen armen. Bombay kent wel 3000 van dit soort krottenwijken en in India leeft 55% van de bevolking in dit soort gebieden.

De projectontwikkelaars plannen en bieden, de armen zijn ongerust maar India wil zichzelf verder opstuwen in de vaart der volkeren. Arm betaalt altijd eerst de rekeningen van de eigen vooruitgang op de langere termijn. Dat is en kenmerk van een zeer liberaal kapitalisme. De eigen manier van het creëren van ontwikkelingshulp...

BIJNA-STAATSGREEP IN LAOS

Het is mislukt; de generaal Vang Pao moet in de VS voor de rechtbank komen met zijn mede-samenzweerders. Hij poogde met 28 miljoen \$ een groep huursoldaten, 1250 aan-hangers en een verzameling Stingerraketten om het perverse, communistische regiem in Vientiane omver te werpen. Dat mislukte jammerlijk en omdat hij en zijn companen Amerikaanse staatsburgers zijn wordt hij nu veroordeeld. Want de VS leeft in vrede met Laos, democratie of niet Dit lijkt de laatste poging

voor de 76-jarige leider van de beroemde Hmong-groep om zijn lande te bevrijden.

OOST-AZIË

KINDERJACHT IN CHINA

In China is een 1-kind politiek van kracht sinds 1979, al heel lang dus. Een tweede kind mag, maar pas na toestemming en als de eerste een meisje is. Daarna krijg je gewoon boetes als er nog meer komen. Keihard systeem, dat echter in de afgelegen gebieden niet echt wordt opgevolgd. Maar nu begon de overheid in een stad Yulin genaamd met 6000 onderzoekers een jacht op deze overtredingen om de boete's te innen. En ze haalden 800.000 € op in deze regio waar men 100 € per jaar verdient. Uiteraard kwamen er flinke opstanden die werden gesmoord.

Waarom nou deze jacht? Wel, de lokale overheidsdienaren moesten de kassen vullen en gingen dus over tot razzia's daarbij spullen in beslag nemend als er geen geld was. En dat terwijl de bobo's zelf ook meer dan twee kids hebben.... Maar de boete daarvoor konden zij na de razzia wel betalen. Van dit verhaal wordt je stil: dit is weer een ver van ons bed show..

Het laat ook weer zien welke gaten er gapen in normen en waarden in onze wereld en leert ook hoe klein het gebied is "geworden", waarin "de onze" gelden. Al zijn die ook nogal vluchtig geworden, is het niet?

EEN EUROPEES BEDRIJF IN CHINA

Danone uit Frankrijk werkt al sinds 1996 in China en opereerde vanuit een joint-venture met een groot chinees bedrijf. De directeur is een hoge communist natuurlijk. Na allerlei schermutselingen ontdekte Danone dat een deel van hun produktie illegaal werd gemaakt en verkocht. Pure fraude dus in de joint-venture. Ten einde raad stapte Danone naar de rechter en de frauderende directeur stapte dus op. Maar liet wel weten dat de dagen van Danone in China zijn geteld. Want de distributiekanaalen zijn in handen van een bedrijf dat ook onder de leiding staat van de frauderende direktor. En als die gaan "staken" dan wordt het knap lastig.

Op de dag van de aanklacht van Danone, publiceerde de lokale pers dat in de Evian waterflessen (van Danone) een zeer hoog gehalte bacterieën was gevonden... Zakendoen in China kent heel andere regels dan in het westen, en zelfs hele groten lopen daar hard tegen de lamp en zien at the end grote risico's. China de markt van de toekomst, heeft zijn eigen spelregels die nauwelijks combineerbaar zijn met de "onze". Na het moeten accepteren van censuur op datastromen via het internet door grote Amerikaanse bedrijven (Microsoft, Yahoo etc.), zijn nu ook andere sectoren aan de beurt. En, geen illusies, de westerse belangen zijn zo groot dat er weer gebogen zal moeten worden. Zo liggen nu eenmaal de economische machtsverhoudingen.

HONG-KONG: IN CHINA'S SCHADUW

In juli 1997 ging Hong Kong weg bij de engelsen en werd een kapitalistische enclave van 1100 km², onder de "rook van Peking", een speciaal stukje China. En dit gebied van 7 miljoen inwoners overwon intussen vele economische crisissen en is onveranderd superdynamisch gebleven. BNP 177 miljard \$, 4/5% groei en 4,5% werkeloosheid zijn mooie cijfers. Verder de tweede grootste containerhaven ter wereld (na Shang Hai), tweede grootste vracht-transportvliegveld ter wereld en de beurs staat ook al op plek 8 op de ranglijst. Maar er zijn steeds meer grote chinese zakenlieden en ondernemingen die met een been hier en het andere in het "oude" China staan en die de greep op dit gebied doen toenemen. Het magazine Forbes staat vol met Hong Kong en laat de 18 miljardairs aldaar vaker de revue passeren en verhaalt over de enorme luxe en rijkdom. Elk jaar vestigen er zich honderden nieuwe chinese ondernemingen en de beurs boomt. In 2047 wordt Honk Kong, volgens het verdrag, een "gewone chinese provincie", en dat is nu al te zien. Thatcher verklaarde recent nog, dat de UK Honk Kong nooit hadden moeten afstaan... heimwee naar een andere eeuw dus. Er zijn ook al 55000 ondernemingen uit Hong Kong in zuid-China te vinden en er

zijn zo'n 2000 chinese bedrijven in deze superstad gevestigd. Ook passeren elke dag 20.000 chinezen de "grens" en 128 boten, 400 treinen, 40.000 auto's en 100 vliegtuigen. En de handelstromen zijn nu aangeland op een nivo van 285 miljard \$. En dit geheel vertegenwoordigt al 1/5 deel van de chinese economie. En alle water en voedsel komt uit China. Intussen groeit Sjjang Hai echter nog sneller en passeerde recent Honk Kong wat betreft het volume van de havenactiviteiten. Dus Hong Kong wordt gewoon rechts ingehaald in China. En dat mag hier want in Honk Kong rijdt u (nog) steeds links...

TOERISTEN WILLEN STALINISME ZIEN

In Noord-Korea is het laatste museum van het oude stalinisme. Het land is een modelvoorbeeld hiervan. Nu het weer wat netjes werd, nou ja netjes, komen er toeristen op af om deze burcht van de koude oorlog te bewonderen. Zoals ook velen Oost-Duitsland inreisden na de val van de muur. Amusement op historisch hoog nivo dus.

De hoofdstad is doordrustig, bijna geen verkeer en schone lucht. De douane is uiterst streng en went maar lastig aan deze drollerige toeristen waaronder veel amerikanen! Op de demarcatielijn Noord-Zuid is het erg interessant: hier bespiedde men elkaar tientallen jaren op uiterts aparte wijze, een relekwie van een verdwenen tijdperk. Mensen allemaal in uniformen, pompeuze monumenten uit het glorieuze verleden, metershoge beelden en afbeeldingen van de geliefde chefs... het is uiterts authentiek en amusant. Ook het museum waarin alle cadeau's staan die het staatshoofd kreeg is te gek: mooi meubilair van Mitterand, een trein van Josef Stalin, en ook een van Mao, juweeltjes van een aparte geschiedenis. De vreemde valuta die de toeristen meebrengen zijn uiterst welkom in dit land waar en ware hongersnood heerst. Niemand had ooit gedacht, dat je op bezoek zou kunnen gaan bij de "as van het kwaad zelf", terwijl de "smeerlapjes die deze as doen draaien je bed opmaken en je te eten

geven... De wereld is een bron van verbazing.

HOUTKAP IN CAMBODJA

In Cambodja regeert een kliek die zich schandalig verrijkt aan intensieve houtkap. Een stel kleptomanen, zegt men. Dat is nu in de pers gekomen en nu is er bonje. De berichtgeving is uiteraard ontkend.

De corrupte ondernemingen bezitten 7,4% van het oppervlak en worden logistiek gesteund door een legergroep van 4000 man. Al 250.000 dorpelingen die leefden van de heveaboom zijn in grote economische problemen. En de helft van het nationale budget in dit land, dat jaren leed onder de Rode Kmer, komt uit internationale hulp...

De donorlanden kwamen op 20 juni bijeen, en er is nog niet bekend, wat zij over deze toestanden voor verklaringen kregen van de machthebbers.

Alweer: na een chaotische periode met enorm veel geweld volgt nu die van corruptie en zakken vullen, onder half toezicht van de internationale geldgevers. Een bekend patroon.

KOREA: ZUID EN NOORD

In Noord-Korea, aan de grens met Zuid-Korea, ligt een grote industriële enclave waar vele duizenden noord-koreanen werken in zuid-koreaanse ondernemingen. Kaesong bestaat al jaren.... Ondanks alle politieke gekrioel. Het is als een Fort Knox van de Noord-Koreaanse buitenwereld afgesloten en om er in te komen moet je tientallen con-troles passeren. In twee jaar ging het op tot 23 ondernemingen met 15000 werknemers en de produktiewaarde steeg van 200.000 naar 13 miljoen \$. Er komen er nu 47 bij en over 3 jaar werken hier 100.000 arbeiders. Het geheel is uiterst competitief, beter dan Vietnam en China zegt men. Maar de VS ziet het met lede ogen aan omdat de valuta die het Noord-Korea verschaft gebruikt worden om wapentuig te kopen of te ontwikkelen. Dus wil de VS het project begrenzen. Want er is immers een importstraf voor Noord-Korea... die overigens sterk wordt ontdoken hier.

Maar de producten van hier worden ook volop verkocht door WAL-Mart, Gap en Target in de VS. Verschil van visie, ook hier, tussen VS en Zuid-Korea. De laatste zien naast hun economisch voordeel zeker ook de voordelen van de zachte integratie via economische relaties van Noord en Zuid.. Overigens verdienen de Noord-Koreanen per maand maar 59 dollar, welk werk je ook doet.

Het zuiden denkt dat als Kaesong zo'n 500.000 arbeiders heeft, er de facto sprake zal zijn van "economische integratie door afhankelijkheid". De aziatische diplomatie werkt anders: niet straffen maar verleiden... Dus zegt de Premier van Zuid-Korea: de nucleaire kwestie moet worden onderscheiden van de humanitaire hulp. En hij ziet via de weg der geleidelijkheid de hereniging van beide delen wel komen. Als het noorden ook economisch meer de gelijke is van het zuiden; hij wil geen soort tweede Oost- en West-Duitse hereniging!

ZELFMOORD IN JAPAN

Harakiri is een japanse uitvinding, maar als de minister van Landbouw de hand aan zichzelf slaat, na beschuldiging van corruptie, dan wordt iedereen echt wakker. Hij is een protegé van Abe de premier, die zijn ogen sloot en sluit voor de corruptie om hem heen. Zijn populariteit is erg gezakt, 10 maanden voor diverse verkiezingen. Vooral vanwege zijn catastrofale beleid rond de overheidspensioenen in dit vergrijzende land, daalde zijn positieve pers. In Japan zijn schandalen in politieke kring veelvuldig gesignaleerd, dus iedereen wacht nu op het volgende.

Onrustige tijden op komst voor het land van de rijzende zon, dat er economisch weer wat bovenop kwam?

ONTVOLKT PLATTELAND

Japanse dorpen staan leeg of lopen leeg. Soms nog enkele oudjes waarvan de kids in de stad wonen. De overheids subsidies aan boeren om de onrendabele rijstbouw te stoppen en over te gaan op bosbouw tbv houtskoolproductie.

Dorpen fuseren bestuurlijk om nog iets overeind te houden, maar de leegloop gaat voort. De oudjes zijn erg eenzaam en verzorgen de graven van de voorouders; hun nageslacht zal dat voor hen vaak niet meer doen. Hier de cijfers:

Japan vergrijst het snelst van de hele wereld: Nu nog 127 miljoen, in 2050 nog maar 100 miljoen. In 1970 waren 18% van de landbouwers al meer dan 65 jaar; in 2005 waren dat er al 58%.... In totaal is 20% van de mensen boven de 65, dat zijn er in 2030 30%.

De gemiddelde levensverwachting is in Japan 86 jaar voor vrouwen en 79 voor mannen. En hun geboortecijfer is 1,26... Frankrijk heeft 2 en je moet 2,1 hebben om constant te blijven. Japan is ons voorland... Maar zij vinden nergens immigranten!

NOORD-AMERIKA

HET KATOEN VAN TEXAS

In de textielwinkels van de VS stikt het van de T-shirts, made in China, dat is niets nieuws. Maar nu duidelijk is dat het katoen hiervoor uit Texas komt werd het even erg interessant. Het katoen gaat na de oogst in Texas naar China en aldaar gaat het op rollen, wordt gebreid, er wordt genaaid met een etiket "Made in China" in de nek en hup, het T-shirt gaat terug naar Texas c.s. Dit is één der duizenden voorbeelden van produkthistories in de huidige mondialisatie. Wat een verspilling hoor ik U denken... Maar pas op, zonder deze ogenschijnlijk vreemde capriolen kom je in een model of idee van een wereldwijde planeconomie terecht... zoals de russen en ook de chinezen lang kenden. Een liberale kapitalistische wereld werkt op basis commerciële/financiële triggers. Als je die planmatig elimineert of beperkt is de motor van het huidige kapitalisme weg.

Als u op de autoweg door Europa scheurt gaan met u mee vrachtauto's vol met product X, en aan de andere kant van de autoweg rijden ook auto's vol met hetzelfde produkt, maar dan in tegenovergestelde richting. Als u dat ergert moet u de volgende keer zelf auto/caravanpoolen met andere landgenoten die achter u aanrijden langs

exact dezelfde route en met lege plek in hun voitures. Daar heeft u geen boodschap aan? Welaan, dat heeft de handelaar en de kapitalist ook niet. Zo werkt dat...

DE WORSTELING MET DE IMMIGRATIE

Opnieuw politiek gedonder over de nieuwe immigratiewet van Bush. Zijn hervorming werd nu door de eigen conservatieven "opgeblazen". En dat terwijl hij net een accoord met de democraten vond. Zijn voorstel behelsde naturalisatie voor hen die werk hebben, die even terug willen gaan naar hun land en van daaruit, na betaling van 5000 \$, naturalisatie aanvragen. En hij stelde voor de werkgevers die illegalen aanstellen zwaar te straffen. Vervolgens wilde hij dan daarna overgaan tot "selectieve immigratie" zo gauw de 12 miljoen (!) illegalen legaal zouden zijn. Bush zit in de diepe tweespalt rond dit probleem, die je ook elders ziet. Illegale immigranten zijn goedkoop werkvolk, anderzijds maken ze de bevolking bang en ongerust. Dus moet je ze wel hebben maar op een beheerster manier. Zie Spanje en ook Frankrijk, ja ook Nederland. En bij de Amerikaanse republieken wringt het tussen financiële voordelen (bij de werkgevers) en xenofobe gevoelens (straks spreekt de VS in meerderheid spaans!). Dat is de kern van de zaak. Bush moet opnieuw op zijn eigen barricade.

BUSH IN EUROPA

George moest naar de G8, en koppelde daaraan een Europese rondreis. Hoog nodig na de wrijvingen en zijn positieverlies in het Amerikaanse parlement. En ook in de VS naderen de verkiezingen, langzaam maar zeker. Dus was hij plotseling wat soepeler met de klimaatdiscussie op de G8, probeerde ook de ruzie met Poetin wat te blussen en deed mee aan het formuleren van een hulppolitiek voor Afrika. Merkel moest echter wel vol op het gas om tot enig resultaat te komen.

Hij was ook even in Tirana (Albanië), maar heel even vanwege veiligheidsredenen, dit land is gevaarlijk. De VS werken met dit land graag samen gezien zijn strategische

ligging. Italië ontving hem met veel protesten, Roemenië (doet mee aan zijn raketschild) was bijzonder aardig, een echte bondgenoot, en dat werd getoond. De paus dronk ook een kopje thee met hem en uitte nog eens zijn bezorgdheid over Irak en zijn christelijke volksdeel. George liet ook weten dat "Kosovo" nu eindelijk tot een besluit moet komen, terwijl de serviërs samen met Poetin protesteren cq tegenwerken. Alweer Poetin in de gordijnen...

Dan het anti-raketschild nog even. Nu al uitgezaaid over vele plekken, de VS zelf, Groot-Brittannië, Groenland en Noorwegen (Radars, destroyers, onderscheppingsraketten etc.). En tot 2010-12 moet er nog wat bij: speciale raketten in de VS, radars en onderscheppingsraketten in Polen, Tsjechië en de Kaukasus. In het MO een raketbasis in Israël, radars in Australië en ook nog samenwerking met Zuid-Korea, Japan en Taiwan in dit verband. Alle bondgenoten, de echte dan, in Europa en Azië ziet u in dit rijtje staan. Het is dan ook eigenlijk een "band van bescherming voor de VS" die dat realiseert met strategisch gelegen landen, waarmee het al eerder vriendschap zocht, om dezelfde redenen. De NATO, waarin ook de VS participeert naast de EU-landen en Turkije, staat hierbij "los", wat aangeeft hoe de verhouding VS/EU/Nato eigenlijk is of worden gaat..

En waarom nu dit superdure tuig? Wel om boosaardige raketten van Iran, Noord-Korea en tegen te kunnen houden. Want een tweede soort 9/11 dat laat de VS zich (terecht) niet nog eens welgevallen. Herbewapening? Natuurlijk! Ook in China, ook in Rusland en minder zichtbaar in vele andere landen. Herbewapening gaat gelijk op met het toenemende gevoel van onveiligheid...

Zo Bush is naar huis voor een verdere confrontatie met zijn volksvertegenwoordiging en een vijandige publieke opinie. En dat valt ook niet mee, nu blijkt dat het dodental op 3500 staat in Irak..

GI IN IRAK

Je vraagt je af hoe het is om maanden, ja jaren te vechten in een stad als Bagdad. Als amerikaans soldaat dan. In een vreemd

land, waarvan je de taal niet kent, waar je constant gevaar loopt te worden opgeblazen of te worden neergeschoten of nog erger, te worden gekidnapt en daarna te worden vermoord.

En daar ga je dan weer met je kogelvrij vest aan, je zware helm en bekpakking, en met je zwarte zonnebril. Op weg met je groepje veelal in je Humvee. Scherp oplettend op hinderlagen en steeds alert op snipers en vaak ook nog gedonder met de irakse "vrienden", leger of politie. Geen echte vriend te zien, soms toch enkele mensen die je vriendelijker bejegenen, maar dan is het omdat ze iets van je krijgen of nog moeten krijgen. En dan zie je kameraden die zijn opgeblazen, meestal dood dan wel minstens zwaar gewond. Je telefoon onder handbereik want elk moment kan het nodig worden hulp van Apache's of collegae in te roepen, of van mijnenexperts. Intussen ben je eigenlijk een soort detective die probeert van inwoners info los te krijgen over "tegenstanders". En vaak moet je in sommige gebieden bewoners "merken", mannen in hun nek en vrouwen op hun handen. Ze krijgen de "legercode" opgestempeld van de plek waar je ze tegen kwam. Dus al je collega's kunnen dan aan hen zien waar ze "thuishoren", zo lang de inkt blijft zitten, natuurlijk.

En dan weer sta je zwaarbewapend in een woonkamer met een doodsbanige familie omdat iemand van hen verdacht is. En je trapt de zoveelste voordeur in van een verdacht huis.

Ook weet je dat de irakse politie vol zit met infiltranten, zo erg, dat hun uniformtype elke zes maanden wordt gewisseld om "vermommingen" een beetje te voorkomen.

Je ontdekt dat opstandelingen met een betonzaag een stuk van het wegdek wegzaagden, het gat vulden met explosieven, waarna het weer werd dichtgemaakt. Met een mobieltje blaast men dan later die bom op als er iemand in de buurt is. Dan weer moet je ergens voorzichtig graven op aanwijzing, mogelijk ligt er namelijk een bom. Maar het blijkt het verminkte lichaam van een GI te zijn dat er lang ligt. Foute informatie, en met opzet.

En de hele dag loop je door spookwijken waar niemand meer lijkt te zijn, winkels dicht, huizen verlaten, maar wel met snipers op de daken. En er verandert niets, het wordt vaak zelfs nog erger, en er is geen effect van je "werk" te zien.

Tja, als ik zo zou moeten leven, twee, drie jaren lang, hoe zou het dan met mij zijn? Mogelijk gebeurt er niet meteen iets met je, maar pas later als de spanning, de doodsangst en de nachtmerries van je afvallen.

En wie weet wordt je nooit (meer) wie je was of had kunnen zijn, omdat je te lang in de hel werkte. En mogelijk ga je dan maar vrijwillig naar de andere helleoorden op deze wereld? Daar waar ze je begrijpen, waar je wat van je extreme ervaringen kunt delen. Bagdad, Mogadisjoe, Beiroet, Basra, de Gazastrip, naar Sebrenica en wie weet waarheen nog volgende jaren?

Dat heet vechten voor je vaderland, dat een oorlog begon op valse gronden, dat voor ¾ tegen "jouw" oorlog is en dat steeds meer wordt gehaat in de hele wereld.

Kun je in zo'n omstandigheden en fatsoenlijk mens blijven? Of wordt je er voor eeuwig door getekend? Dat zijn vragen die honderd-duizenden GI's zich dagelijks stellen en die 3500 van hen zich niet meer kunnen stellen. En er zijn ook nog tientallen duizenden: waaraan kun je het zien: geen benen, geen armen, brandwonden of gewoon knettergek geworden.

Dit is de prijs die een GI moet betalen opdat zijn vaderland verder kan.... Maar waarmee dan eigenlijk? Zou ik dat willen overleven? Intussen overleefden dat, vandaag geteld, al 3500 GI's niet meer.

MOSLIMS IN DE VS

PEW centre, een onderzoeksinstituut o.l.v. Madeleine Allbright, rapporteerde dat de 2,4 miljoen moslims in de VS goed integreren en geen echt probleem vormen. Ze hangen massaal de Amerikaanse waarden aan, vinden de kansgelijkheid goed en willen best hard werken voor hun bestaan. Hun levensstandaard is dan hier ook gelijk aan het gemiddelde, in tegenstelling met Europa. En 71% gelooft

ook in een beter "morgen", zelfs meer dan de andere Amerikanen. Maar ook voelen ze meer druk sinds 9/11; al vindt 63% dat geweld niet mag van de Islam. Ze zijn ongerust over het toenemende radicale moslimgedrag en vinden voor 78% dat zelfmoordaanslagen uit den boze zijn. Al-Qaida vinden ze voor 68% een foute beweging.

Dit alles oogt positief voor de VS, al vonden de PEW onderzoekers recent ook dat er sprake is van een sterk verslechterend imago van de VS in de wereld.

Dus opnieuw blijkt dat in de VS, het immigratieland bij uitstek, ook in deze groep geen integratieproblemen aanwezig zijn. Daar valt iets van te leren, al moet je goed zien dat het % moslims maar ca 1% is en in Europa is dit eerder het dubbele.

.....
.....

UIT DE "PENTAGONFILES"

VS-GEOPOLITIEK

-Een toenemend aantal Afrikaanse landen is bezorgd over de militarisering van het VS-Africa-commando (net opgericht). De VS bereidt zich voor op meer terroristische problemen in dit continent.

-De VS meldt dat China op zoek is naar vliegdekschepen voor haar marine.

-Israël heeft nu "automatic kill zones" aan de grens met Gaza en baseert zich daar ook al op VS-technologie.

-De onderhandelingen VS-India over nucleaire samenwerking verlopen stroef omdat de VS bezwaren heeft tegen nieuwe Indiase kernproeven.

-De radarpost in het noorden van Azerbeidjan, aangeboden door Poetin om samen te werken met Rusland, ligt strategisch gezien te dicht bij de te bewaken landen. En de vastigheid van dit met Rusland bevriende land, zit de VS ook niet lekker.

-Turkije versterkt zijn legerposities aan de Iraakse grens vanwege de toenemende opkomst van de Koerdische Irakezen. Er

vielen al diverse doden bij de Turken bij infiltraties in Irak tgv road side bombs.

-De VS werkt samen met de Intelligence Club van Soedan, terwijl ze Soedan kastijden over Darfoer. Soedan heeft waardevolle info over de opstandelingen in Irak! Daarom is de VS lauwtjes met de sancties tegen Soedan.

-Iran steunt de Taliban steeds meer en lijkt van mening te zijn veranderd over de positie van president Karzaï aldaar.

WARPLACES

IRAK

-Op 10 juni telde men de 3500-ste dode GI in Irak.

-Er zijn al 4,2 miljoen Irakezen op de vlucht: 2,2 in het buitenland en 2 miljoen binnen Irak.

-De tactiek van de VS is veel agressiever geworden wat meer dode GI's kost.

-Het aantal luchtaanvallen in Irak is nu al weer 2X zo hoog als in 2006!

-Slechts 1/3 van Bagdad is onder controle. Veel minder dan de doelstelling was.

-De VS bewapent soennitische milities om tegen Al Qaida te vechten. Noodgreep omdat men anders niet verder komt.

-De Iraakse troepen vechten zeer slecht zeggen VS-officieren.

-Een hooggeprezen politiechef in Bagdad, die een opmerkelijke rust had in zijn gebiedje, is wegens corruptie gearresteerd.

-De Iraakse regering is uiterst versplinterd en de achterbanafhankelijkheid overstijgt de regeringsloyaliteit. Maliki staat machteloos.

-De nieuwe ambassadeur van de VS in Irak is een kei, maar velen twijfelen of hij het beter kan doen.

AFGHANISTAN

-Er zijn steeds meer zelfmoordacties en road-side bombs in het land.

-Afghaanse politiemensen sterven in hoge aantallen.

-De Taliban leren tactieken en propaganda-aanpakken van Al-Qaida.

-Gates is erg voorzichtig over de conclusie dat het in Afghanistan beter zou gaan..

-De 100.000 Afghanen die Iran haar land uitstuurden kunnen nauwelijks worden

opgevangen, zeggen bezorgde vluchtelingen-organisaties daar.

GUANTANAMO (Europa en ...Cuba)

Europa.

Het Marty-rapport voor de Raad van Europa spreekt over geheime gevangenissen in Polen en Roemenië, op basis van een geheim verdrag NATO en VS. Dus ook in Europa zaten er tientallen mensen vast zoals in Cuba, en ook die werden vernederd en "versterkt" ondervraagd. En hadden geen rechtsbescherming... Dat schokt ons allen en we moeten constateren dat ook Europa juridisch grensoverschrijdend optrad...en de mensenrechten schond.

Cuba.

-In 2007 zijn nog pas 15 gevangenen vertrokken uit dit kamp; in 2006 waren het er 102. Powell roept opnieuw op di kamp snel te sluiten.

-Er zijn veel juridische "tegenslagen" bij de berechting van de gevangenen, waardoor veel vertraging in outflow optreedt.

-Amerikaanse rechters besloten dat de eis om een oordeel te verkrijgen, over de redenen van hun detentie een terechte eis is. Bush verliest hier opnieuw op juridische fronten en de VS laten hun grondwet weer eens goed zien.

LATIJS AMERIKA

MISDAAD REMT ECONOMIE

In Mexico is het goed raak: de drugsmissdaadorganisaties gaan fors tekeer. Politiebeamten worden in getal neergeknald, ze moorden elkaar uit, en het gaat al over duizenden doden. Dat begint nu erg op te vallen bij buitenlandse investeerders en ook de toeristenindustrie. En Mexico heeft nogal wat buitenlands kapitaal aangetrokken, ze zijn daar kampioen van Latijns Amerika in. Daarin zit nu wat de klad.... Dus president Calderon, gesteund door 75% van de bevolking gaat er tegenaan. Maar hij riskeert een langdurige escalatie en vooralsnog nog meer onrust en doden.

Tja, dan gaat het je even goed en dan verpesten die bandieten het al weer voor iedereen. Een kwaal in meer landen en ook

een kwaal die snel om zich heen grijpt in "onze wereld".

DE ETHANOL VAN BRAZILIË

Brazilië is als sinds de jaren 70 de pionier op ethanolgebied; de meerderheid van de auto's lopen er hier al op of op een mix benzine-ethanol. En de Braziliaanse ethanol (uit suikerriet) is 30% goedkoper dan de noord-amerikaanse, die uit maïs wordt gewonnen.

De investeringsgelden stromen nu binnen, want de speculanten geloven heilig in een groot rendement. Ze zijn amerikanen en euro-peanen en fourneren honderden miljoenen dollars. Brenco gaat 2,2 miljard investeren in 607.000 hectaren suikerriet en 10 molens. Om in 2014 zo'n 3,8 miljard liters ethanol te produceren. De grondprijs stijgt al en de invoerrechten op ethanol uit Brazilië in de VS en Europa blijven stevig. De olievatprijs moet echt boven 40 dollar blijven om de rendementsideeën waar te kunnen maken. Aan de pomp in Brazilië kost ethanol 2,8 dollar per gallon, de benzine 5... De produktie zal nu snel gaan stijgen: in 2010 zullen er 77 nieuwe fabrieken operationeel zijn die de produktie met een derde zullen doen toenemen tot ca 26,5 miljard liter. Niets is zeker voor de investeerders, maar als mensen als Soros vol instappen in Brazilië dan geeft dat moed. Het alternatief voor benzine is vol in de lift en Brazilië wordt dus het Saoudi-Arabië van de amerika's.

HET ROZE GOUD

In Chili wordt zalm gekweekt, op steeds grotere schaal; een bedreiging zelfs voor de noren. Zo'n 400.000 ton voor een waarde van 2 miljard \$ wordt er geproduceerd en het gaat nog crescendo. Werkgelegenheid voor 55000 personen waarvan 18000 indirect. Japan en de VS zijn de grote klanten en ook Frankrijk en Duitsland komen op als importland. Ook in latijns amerika groeit de afname en India en China melden zich ook al. De noren schrokken eerst maar zijn nu al voor 53% eigenaren van deze Chileense business. Maar elke booming business heeft zijn schaduwzijden: de

arbeidsomstandigheden zijn bar, er is geen enkele ruimtelijke planning en ook zijn er al ecologische problemen opgedoken. Een der fjorden in Chili vervuult snel door de faeces van de massa's zalm: gelijk aan de vervuiling door een stad van een half miljoen mensen.

Ook is de traditionele zalmvangst in rep en roer, ze worden de markt uitgedrukt. De regering Bachelot ziet in dat er regulering vereist is, want al vaker ontaarde een boom van dit soort uiteindelijk in een illusie. Eerder gebeurde dit al met oursins (zeedieren met stekels) en andere teelten werden ook tot grote mislukkingen.

Dus de vraag is dus: hoe verzilveren je nu de mogelijkheden van dit "roze goud" voor Chili op een duurzame wijze?

MEVROUW KIRCHNER FOR PRESIDENT

Het gebeurt soms dat de echtgenotes van politici in tweede instantie zelf "on top" komen. Zoals ooit Evita Peron, maar toen was haar man al dood. Sego steekt in Frankrijk ook al haar vriend Hollande naar de kroon. Mevrouw Kirchner is uiterst populair in Argentinië, waar haar man het nu moeilijk heeft. Hij wordt te autoritair gevonden, manipuleerde inflatiecijfers en had enkel corruptie-affaires. Maar hij was toch degene die Argentinië met vaste hand uit de economische crisis hielp, dat ook (8% groei !). Zijn buitenlandse politiek was echter erg magertjes. Hij stuurde dan ook zijn eega er op uit om hier en daar wat overleg te voeren in het buitenland en zaken af te spreken. Dus nu wordt zij mogelijk zijn opvolger bij de verkiezingen in oktober. Dan zal zij ook meer afstand gaan nemen van Hugo Chavez en zijn anti-americanisme, wat pa Kirchner ook niet echt deed. Al met al zal madame de accenten wat verleggen, maar de grote politieke lijn handhaven. De oppositie is erg zwak en er is een goede verhouding met de peronisten, dus Christina, mooi en zeer charismatisch, staat er goed voor. Haar man moet maar zien waar hij blijft.

DE OLIEVLOEK VAN MEXICO Landen met olie, vooral de ontwikkelingslanden, trappen

vaak in de val. Oliegeld leidt tot economisch gemak en tot verkeerde beste-dingen, tot opmaken dus, en geeft dan op langere termijn veel ellende. Van dit goud moet vooral worden geïnvesteerd in een structureel gebalanceerde en moderne economie. Dat is ook een probleem in Mexico. Daar is de olieindustrie in een soort verliessituatie aangeland omdat de staat de winst uiterst zwaar afroemt door hoge belastingen. Dus te weinig investeringen, achterblijvende modernisering en dus zelfs achteruitgang in de productie! In Brazilië heeft men, na dezelfde fouten, de lessen nu wel getrokken. Petrobas wordt door de overheid op een "normale manier" behandeld en bleef daardoor een moderne goed renderende industrie. Ten dienste van het land op een gezonde wijze, geen domme melkkoe dus. Dat heeft Mexico en zijn Pemex nu wakker geschud en er zijn nu intensieve contacten tussen beide landen waaruit Mexico veel wijsheid put. En ook zijn oliemensen kan doen instrueren en opleiden. Om te ontsnappen aan "de vloek van de olie". In het afrikaanse zijn deze problemen ook volop aanwezig en de situatie daar schreeuwt om een andere aanpak. De Arabische landen hebben, op enkele na, in vele tientallen jaren hun lessen geleerd en dat zie je aan de gigantische investeringen uit olieopbrengsten in de Golfstaten, vooral de Emiraten. Want minerale rijkdom, zoals in Nederland het aardgas, zijn een zegen als een land er mee weet om te springen en niet massaal tot potverteren overgaat. Zoals een totowinnaar soms zijn gewonnen vermogen in hoog tempo omzet in plezier om dan later weer terug te keren tot de armoede van voorheen.

OCEANIË

Te rustig om iets te melden... behalve misschien de ellendige toestand van de Aboriginals in Australië.... Die nogal lijkt op die van de Indianen in de VS. Ze gaan nu allen onder staatscuratele..

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
SYRIË ZWIJGT

In de wereldpers hoor je Syrië niet of nauwelijks nog zelf aan het woord. Maar stil zitten doen ze daar bepaald niet. Iedereen praat met Syrië, dat in alle hete kwesties een vinger heeft, net als Iran.

Intern werden allen “die het ooit over de lente van Damascus hadden” vlak na het aantreden van Bachar Assad, opgesloten en kregen lange celstraffen. Zij hebben zich ernstig vergist. Syrië ziet “het Harir-tribunaal” eraan komen, en lijkt opnieuw een onderwerp voor dit tribunaal te hebben toegevoegd (de moord op Eido), speelt verder zijn subversieve rol in Irak en Libanon en onderhoudt intussen ook een amicaal lijntje met Iran. En ontvangt voortdurend bezoekers: Solana (EU), Pelosi (VS), Ban Kimoon (VN) etc.

Een merkwaardig gezicht: het staatshoofd dat leek te moorden bij de burens, is nu de gastheer van vele hoge vertegenwoordigers in de wereld. En Syrië zelf zwijgt, maar heeft zichzelf duidelijk onmisbaar gemaakt...

Een oude les: meng je stevig in de problemen van anderen, in zaken waar de chaos hoogtij viert en maak je als bemoeial “onmisbaar” bij het vinden van “een oplossing”. Het plaatje van het Midden-Oosten anno juni 2007 was nog nooit zo desolaat.

HEZBOLLAH IS GESCHROKKEN

De bloedige, uiterst vastberaden aanval van het libanese leger op de Fatg-al-Islam club in het noordelijke palestijnenkamp heeft Hez-bollah behoorlijk doen schrikken. Immers het libanese leger toont vastberaden aan, minder “opstandelingen” en “losse militieën” te zullen gaan tolereren en ook in staat te zijn flink te vechten daarvoor. Met hoge verliezen aan eigen soldaten, bleek overduidelijk.

Dus vreest Hez-bollah de volgende groep te worden in Libanon, die zal worden aangepakt. Dus bewapent het zich dus uit Syrië en Iran met alles wat maar schieten kan.

Libanon zit op een andere koers dan vroeger en toont meer vastberadenheid en wil om eigen baas te blijven in eigen land. Maar de laatste kogel daartoe is nog lang niet afgeschoten.

DE POLITIEKE RACE IN MAROKKO

De koning en de zijnen stimuleren fors de economische groei en begrijpen dat meer delen in welvaart de enige kans is om de “puriteinse moslims” de wind uit de zelen te nemen. De politieke verhoudingen schuiven en naast de traditionele partijen scoort de islamistische partij steeds hoger, boven de 20% al. Via een scherpe controle op het gedoe in de moskeeën tracht men radicalisering tegen te gaan. Maar de koning moet anderzijds ook de gelovigen ontzien en dus, worden jongeren die in hotels afspreken voor een illegaal vrijpartijtje sterker gecontroleerd door de zedenpolitie. Idem het illegale alcoholgebruik.

Duidelijk is dat enkel vooruitgang en verbetering van welvaart en vooral ook perspectief de groeiende radicalisering kunnen remmen. Dus staat de overheid op het gas om de groei te stimuleren. Het toerisme bloeit, de bouwindustrie boomt, de investeringen zijn groeiende, en dit alles moet “dit land van twee snelheden” redden. Dus op de weg houden van en democratische toekomst, uit de klauwen blijvende van religieuze achterlijkheid en de jeugd een ander Marokko bieden. Zo'n inspanning verdient hulp en steun. Laten we hopen dat Sarko's accentuering op de banden met Afrika ook hier gaat helpen.

TANGER: TOPHAVEN VAN AFRIKA

Om de haven nu al 1000 hectaren vrijhandelszone; er worden 1900 bedrijven verwacht; 145.000 arbeidsplaatsen; per jaar 3,5 miljoen containers en het OG gaat al met 30% jaarlijks omhoog. Dat gebeurt in Tanger in Marokko. Tanger Med wordt de grootste haven van Afrika en gaat Algeiras (Spanje) voorbij. De transportsector vecht al om concessies hier (Maersk, CMA, Eurogate). In 2012 zit het al vol denkt men. Twee dorpjes bij de stad worden nu samengevoegd tot een stad van 80.000 inwoners. De infrastructuur krijgt een enorme push. Uiteraard zijn er fiscale cadeaux en ook zijn er veel douane-faciliteiten. De vroegere focus op Casablanca is vervangen

door een run op Tanger. Marokko staat op onder grote inzet van koning Hassan VI.

EGYPTISCHE VERKIEZINGEN

De parlementaire verkiezingen leverden een weinig verrassende uitslag op: nauwelijks machtswijzigingen. Ook het gedonder over fraude, administratief gerommel bij het stemmen waren er weer volop te horen. En ook deze keer werden er 105 leden van de moslimbroederschap (radicalen) opgepakt vóór de stembus opening; hieronder waren zelfs parlaments-kandidaten. Deze partij heeft ca 88 zetels van de 854 in totaal. De “dynastie Barak” blijft dus steunen op een meerderheid. Barak manoeuvreert nog altijd vrij handig en krachtig, maar de vraag is hoe het zal gaan na zijn vertrek. Zijn zoon staat overigens al in de coulissen te wachten.

DE STILLE KRACHT: HET TURKSE LEGER

Het leger van Turkije, 600.000 man sterk met 35.000 officieren is sinds 1923 de hoeder van de nieuwe turkse seculiere staat, het ideaal van Atatürk. Al vier keer eerder kwam ze massaal op tegen pogingen en schuwden daarbij executies van politici ook niet. Generaal Büyükanıt belde zelf de premier op en zijn staf de directeurs van de kranten: om duidelijk te maken dat ze zouden optreden tegen “foute manoeuvres”. Het leger is de islamisten erg vijandig gezind en laat dat openlijk merken.

Het leger is ook een economische macht; er is een Hulpfonds voor de 230.000 gepensioneerde militairen, dat een omzet kent van 6 miljard (!). Eigenaar van zestig ondernemingen, waaronder de fabrieken die in licentie de F16 bouwen. Ook de belastingen op alcohol en sigaretten is voor hen, die zelf overigens geen belasting betalen. En die economische positie tracht het leger ook nu weer te versterken.

Europa kijkt verbijsterd naar deze constructie, zeker ook omdat het leger tegen aansluiting bij de EU is. Maar de islamisten hebben goed door, dat de aansluiting bij de EU DE manier is een staat te creëren die het leger, zoals in het moderne Europa overal, een bescheiden apolitieke plaats

toewijst. Dus daarom, zeggen sommigen zijn de APK-ers (islamistische partij) vóór aansluiting bij de EU...

De criteria van Kopenhagen, democratie, politieke vrijheid, markteconomie, rechtsstaat, zijn voor hun de weg om langs de achterdeur het leger weer in zijn hok te krijgen. Weer eens blijkt dat “ons open stelsel” door andersdenkenden nou net kan worden gebruikt om hun macht te vergroten, door andere interne machten etc. uit te schakelen. De turkse mik-mak is een echt labyrint voor Europese politici. Ook hier geldt: begrijpen van een andere idee en een andere historie, valt niet mee.

De turkse kwestie heeft duidelijk een externe en een interne kant dus. Intussen zijn de turkse ondernemers, die over de huidige regering zeer tevreden zijn, erg voor Erdogan en zijn AKP, die dicht bij de islamisten staat. Want economisch heeft Erdogan een daverend resultaat: groei van 5/6%, uitstekende hervormingen en stijgende koopkracht. De oppositie stelt hier niet veel voor... dus de straat die demonstreert voor behoud van scheiding en staat, zal het nog moeilijk krijgen bij de verkiezingen einde juli.

De AKP gaat dus winnen lijkt het. De ondernemers zijn ook voor aansluiting bij de EU natuurlijk, maar als ze de AKP steunen kan het zijn dat ze kiezen voor een politieke groepering die bepaald niet erg zal vechten voor wat de EU een echt “modern democratisch” land vindt.

De situatie in Turkije wordt erg gekompliceerd en opnieuw blijkt dat een uiterst conservatieve religieuze sfeer gekombineerd kan worden met een sterke, moderne, welvarende staat. Zie alle rijke Arabische olielanden zoals Saoedi-Arabië.

Intussen vraagt iedereen zich af wanneer Turkije zich openlijk in de strijd tegen de Iraakse koerden gaat begeven; want steeds meer Turken zijn de bomaanslagen in hun land van de PKK zat. Erdogan let scherp op Washington dat geen behoefte heeft aan NOG een conflict aan Irak's grens. Overigens opereert het leger eigenlijk al sinds 1996 in het noorden van Irak en opperbevelhebber Yasar staat zo sterk

vanwege de nationalistische golf in zijn land, dat hij de kernfiguur is die uitmaakt of en hoe met de koerden zal worden gedeald.

BANKSTRIJD IN ALGERIJE

Eigenlijk zijn er tot nu toe slechts franse banken actief in Noord-Afrika en zeker in Algerije. Dat gaat veranderen nu de Deutsche Bank in de Magrheb haar vleugels wil uitslaan. Er komen daar steeds meer grote ondernemingen naar toe, het is dichterbij de grote investeerders uit de Golfregio en hun Europese klanten worden ook steeds actiever aldaar. Dat is goed nieuws; Afrika komt eindelijk meer in, te beginnen met de Magrheb.

IRAN KOOPT OCCASIONS

Iran heeft nog een hoop F-14's uit de tijd van de sjah en consorten, de befaamde Tomcats dus. Maar hoe hou je zo iets in de lucht als je ruzie hebt met de VS, die het mordicus verbieden om reservedelen te leveren. En dan blijkt dat Iran heel veel spulletjes gewoon koopt via het grote verkoopcircuit van het Amerikaanse leger. Immers er wordt erg veel tweedehands/verouderd spul verkocht, een grote particuliere organisatie verkoopt spullen voor the Army. Erger nog, de onderzoekers die deze handel wilden bekijken vonden hele Tomcats in loods en in Californië afkomstig van een oud-ijzer-handelaar en daaraan kleefde een klein vermogen aan reservespullen. De Tomcats waren voor 4000 \$ gekocht door een film-studio, een pretpark etc. En nu weer terug-gekocht voor lucratieve sloop. En er blijkt steeds meer ellende in de handel te zijn: beveiligingsmiddelen, rakettestsystemen, Satellietcommunicatiesystemen voor militair gebruik etc.

Zich voordoe al echte kopers voor derden, lukte het de onderzoekers van het Pentagon zo'n beetje alles clandestien aangeboden te krijgen. Wel 2500 artikelen van de gevoelige categorie zijn voor goed geld te koop blijkt er. En nu worden er dus reeksen maatregelen genomen om Amadinedjad c.s. aan de grond te houden want de politieke paniek is redelijk groot.

Identificatietechnieken voor onderdelen, Registratieplicht van kopers en antecedentenonderzoek, zijn nu vereist, kortom het wordt wel moeilijker nu. Maar de experts weten dat het geheel erg kwetsbaar zal blijven.

Ach het kan ook eigenlijk geen verrassing zijn, gezien de duistere manoeuvres die ook al met nieuw spul bestaan en die veel landen een hoop geld opleveren, ook ondanks verboden om dat te doen.

Frankrijk wil al jaren dat het wapenembargo tegen China wordt opgeheven, want de Fransen hebben een florissante wapenindustrie en de Chinezen willen meer militaire spullen. En Frankrijk zei nadrukkelijk dat het toch normaal was dat een zo groot en opkomend land ook de kans krijgt om zijn defensie op het peil te brengen dat anderen ook kennen? Tja en daar kun je weinig tegen in brengen als je in democratie en gelijke rechten gelooft.

GAZA ONDER VOOGDIJ?

Tja, deze titel schreef ik wat eerder en is die nu al weer achterhaald? Of net niet? Want Gaza is nu Hamasland, na een bloedige moordpartij waarin 150 doden vielen. En waarbij de regering machteloos werd omdat Hamas eruit stapte en zelf verder ging zonder Fatag. Nu is de Arabische liga aan zet. Het moet snel gaan want in de strip gaat het leven naar nul; immers, het isolement van Gaza is nu compleet. Een nieuwe humanitaire tragedie in aantocht.

Ik laat het "verouderde (!) artikeltje" hieronder toch maar staan:

Een linkse joodse afgevaardigde kwam de eer van het idee volledig toe: hij stelt voor de Gaza-strip onder voogdij van de Arabische Liga te plaatsen. Als redmiddel tegen de anarchie en de moordpartijen tussen de politieke fracties daar. Uiteraard heeft de Palestijnse regering al geweigerd... maar de idee schijnt nu toch door het Midden-Oosten te varen. Tja je kunt het niet dom noemen en ook niet onhaalbaar. Want zonder ingrijpen gaat Gaza op de fles...

Intussen is zelfs het geloof aan een Palestijnse staat aan het wankelen gegaan... De zaak staat in zijn achteruit.

Intussen loopt de strip leeg: Niemand die zaken doet kan nog verder en moet wel weg, vele anderen gaan vanwege het levensgevaar en het ontbreken van elk perspectief. Nog nooit was de uittocht zo groot: een complete brain-drain, dus enkel de vechtende heethoofden blijven over.

19% zegt wel iemand die emigreerde te kennen, 27% wil zelf weg en onder hoger opgeleiden is dat zelfs 30%. De diaspora is al enorm, enkele cijfers.

In wel 12 landen zijn grotere aantallen palestijnen geland: VS 200.000; Canada 20.000; Europa 200.000; Koeweit 50.000; Saoedi-Arabië 250.000; Yemen 74000; Arabische emiraten 100.000; Irak 30.000; Syrië 435.000; Jordanië 1.850.000; Libanon 400.000; Cisjordanië 2,2 miljoen; Israël 1,4 miljoen, Jerusalem 250.000 en in Gaza zijn er nu nog 1,5 miljoen. Als u dit ziet beseft u wat met het Palestijnse kruisvat wordt bedoeld:

Dus ca 5 miljoen bij de directe burens, 0,5 miljoen iets verder in de Arabische omgeving, en 0,5 miljoen in het westen.

Zo'n ruim 6 miljoen palestijnen zijn er dus die in een Palestijnse staat zouden willen.

Zonder verder commentaar schetsen deze cijfers even wat het "Palestijnse probleem" kwantitatief/geopolitiek voorstelt. En nu wordt de spreiding dus nog groter?

De mensen die nog een oplossing zagen verminderen drastisch in getal, dat is de indruk die ik krijg. Erger is dat de palestijnen zelf hun wanhoop enkel zien toenemen, want het perspectief is uiterst droef.

Intussen pleegde Hamas zijn coup, ruimde Fatag op in de strip, en kwam tegenover een nieuwe regering te staan in de West-bank. Twee Palestijnse regeringen, vele doden, straks honger en ellende in de strip, totaal isolement aan de "westers kant" en ook al van Jordanië en Egypte... En wie volgen er nog?

De bange vraag is hoe het vervolg zal zijn.... De chaos neemt toe hiermee, ondanks de opportuniteit die lijkt te bestaan bij Israël en degenen die de

Fatag-Palestijnen steunen. Het is maar zeer de vraag of alles hiermee niet nog dramatischer wordt en of dit niet tot een "zefmoordenaarsbloedbad van wanhoop" uitgroeit. Want in de Gazastrip is elke rem op radicalisering nu wel verdwenen.

In elk geval is hiermee het echec van de VS-EU politiek mbt het Palestijnse vraagstuk wel compleet. Rice moet dus ook wel wanhopig zijn nu..

TRENDS/TECHNOLOGIE

HEEFT U AL UW ROBOT?

Bedrijven rennen om ze te verkrijgen, ook de legers van diverse landen doen dat en ook u bent niet meer ver weg van uw huisrobot(s). De foto's van deze "mensen" laten werkelijk prachtige wezens zien, met bijna echte huid, opgemaakt, en zeer natuurlijk bewegend op basis van de biomechanische wetenschap. In Japan kunt u er een huren voor 3500 € voor een weekje, nog als gadget, maar toch. De robotmarkt is nu al 4 miljard € per jaar en stijgt snel. In de fabrieken zijn deze helpers er al met duizenden en ook in de diverse legers (drones, bommenzoekers, verkeners). Nu er ook langzamerhand in elke familie minstens een PC staat en veel mensen in de wereld wel 200 € per jaar in hun budget willen besteden aan automaten, begint er een enorme markt te verschijnen. Er is al een automaat te koop die stofzuigt en ... bewaakt, voor 275 €! Nazbatag, het robotkonijn, is er ook al lang en doet vele klussen voor nop. Hij kost maar 135 €. We staan op de drempel van een robot-tijdperk, en er zijn al vele speculaties om robots te zien IN PLAATS VAN IMMIGRANTEN! Maar ze vergeten, dat robots bejaarden niet humaan kunnen verzorgen (of toch wel?), wat als opa toch al alzheimer heeft, weer minder erg zou kunnen zijn. En robots betalen ook geen AOW-premie en richten geen ondernemingen op. Maar dat is volgens de echte kenners slechts een kwestie van tijd. Tip voor robotgekken: neem altijd twee robots een mannetje en een vrouwtje en mogelijk hoeft u nooit meer voor "een nieuwe te betalen". En, pas dus

op voor “gay’s” , want daar schiet je niet echt mee op... Hoe dan ook u krijgt er een, for sure!

INTERNATIONALE AUTO-ASSISTENTIE

Het is praktisch gemeengoed geworden: u krijgt met uw auto een internationaal assistentieverdrag aangeboden. Gaat het fout dan helpt de fabrikant, waar u ook bent. En er zijn zelfs merken die in de auto (via GPS en mobiele telefonie) een automatiekje bouwen dat bij een dreun of andere kennelijke ellende automatisch een SOS uitzendt en uw positie aan geeft. En dat leidt dan tot actie bij een helpverlener van de autobouer of tot alarm bij de autoriteiten. Uw auto slaat automatisch alarm terwijl u op apegapen ligt. Dat is nog eens service! Het loopt van “gratis” tot betalen, van 100 tot 1100 € per jaar. Maar dan heeft u ook wat leuks en.. wat goeds. Eruit, goed voor u, ook al het eens fout mocht gaan. Ik ben ook geabonneerd op zo'n service en zeg U: het werkt prima!

HET GOUD VAN DE ZEE

Steeds meer wrakken worden ontdekt vol waardevolle ladingen; het bedrijf Odyssee is er in gespecialiseerd. Het laatste wat ze vonden is en spaans galjoen waarin voor wel voor honderden miljoenen aan waarde zit. Ze is nog geheim, de ligplaats van de Black Swan, de zaak ligt ook nog stil omdat het land waartoe de zee behoort, trammelant maakt. Dit vak is zeer oud, zelfs Alexander de Grote liet wrakken leegmaken en al in 1717 maakte een Engelsman een houten duikklok met ramen erin en slangen voor luchttoevoer. Dan krijgen we een franse firma die 25 meter diep kan en dan komt Cousteau met het echte werk. Het duik-apparaat van Odyssee gaat al 2500 meter die en heeft vele werkarmen aan zijn 8 ton zware lichaam.

Er staan nog enkele tientallen wrakken op de lijst, waarbij het duidelijk steeds moeilijker wordt om de vereiste vergunningen te krijgen en ook om de opbrengst interessant te houden. Immers oude rechthebbenden duiken steeds vaker op. Kortom de business is erg riskant,

technisch en ook financieel, en je moet ook nog geluk hebben dat er geen andere kapers op de kust komen. Maar Greg Stem, de eigenaar, geniet vooral van het avontuur. En meestal sluiten ze ook overeenkomsten met de andere rechthebbenden, vóór ze gaan bergen. Zo wordt het risico gedeeld. De 500 miljoen € voor de aandeelhouders in de operatie Black Swan staan echter nog niet op de rekening van Odyssee... Wordt vervolgd, hopelijk...

ANDERS CREMEREN

In Zweden mag het binnenkort officieel: uw corpus wordt diepgevroren na uw overlijden (-196 c), daarna flink doortrild en hup u ligt geheel in de as. Metalen eruit en in de urn: klaar is Kees. De as weegt ca 1/3 van het gewicht van de overledene. De energieconsumptie van deze methode is erg laag, gunstig dus. En de geproduceerde as is ook erg goed voor tuinbemesting. Dus waarom niet? Het heet: lyophilisatie... En u moet er (nog) voor naar Zweden.

DE BIOMETRIE GAAT BEVEILIGEN

Straks is een sleutel kwijt zijn en de deur laten forceren echt voorbij: uw slot gaat open door uw vingerafdruk. Uiteraard kunnen er meerdere afdrucken worden opgeslagen en zit er ook een noodstroomvoorziening per 9 volts batterij in. Gemakkelijk toch?

Hetzelfde kan worden geleverd bij een externe (extra) harde schijf aan uw PC. Je kunt die enkel schrijven of lezen, nadat uw vingerafuk is gezien. Voor 300 € hebt u dit alles al weer. De biometrie gaat een echt beveiligingsinstrument worden: vingers, ogen etc. zijn straks uw paspoort en uw toegang tot vele zaken. U bent dus gewoon zelf de sleutel geworden in persoon; de kortste weg eigenlijk en moeilijk te vervalsen. Tenzij u tot medewerking wordt gedwongen et een pistool tegen uw hoofd.

DE HIGH-TECH BADKAMER/WC

Een sprankelend douchesysteem, en regengordijn, lichttherapie, muziektherapie, diffusie van etherische olie, een massa-getafel, een MP=3 installatie... wat wilt u nog meer,

in uw badkamer! Dit geheel, wat ook nog voor hammam kan spelen wordt op uw bad gebouwd en klaar is uw pret. De prijs geeft wel meteen een koude douche: 15000 €.

Hij is op lichaamstemperatuur, hij bespuit uw achterste en droogt het daarna ook, en reinigt zichzelf na gebruik. Een klein paradijsje om op te lezen of te telefoneren, dit supertoilet. Voor 1500 € bent u de gelukkige.,

EEN TOERISTISCH RUIMTEVLUCHTJE

Tot nu toe vlogen er een viertal toeristen mee met ruimtevluichten voor enkele miljoenen ticketgeld. Exclusief voor superbobo's. Maar dat gaat nu "ietsje" veranderen. EADS Presenteerde zijn nieuwe project ASTRIUM een groot zakenvliegtuig met twee turbomotoren en een raketmotor. U stijgt klassiek op naar 12 km en schiet dan als een raket naar 100 km hoogte, in 45 minuten. En u ziet de kromming van de aarde, bent 3 minuten gewichtsloos en hup, u gaat weer naar huis. U betaalt dan ook slechts 200.000 € voor deze vlucht van 1 uur 20 minuten.

En er is ook al concurrentie: ene Branson en ene Jeff Bezos, die willen ook zoiets gaan ondernemen. Dus al snel moet er een space-control komen voor het ruimteverkeer.

Tja ik ben eerlijk: ik zou morgen zo instappen om eindelijk flink afstand te kunnen nemen van de aarde waarop ik al zo lang rondloop. Zou dat mijn visie op die grote bol veranderen? Nauwelijks voor te stellen, maar toch....

TOPICS/CAPITA SELECTA

VERVOLG: DE CO-2 HYSTERIE (3)

-HET KYOTO-PROTOCOL LEIDT TOTNIETS

Tja, dat lees je nu niet bepaald dagelijks in krant of tijdschrift en het komt kennelijk van iemand zonder besmetting met de CO-2 hysterie. Inderdaad, Claude Allègre, wetenschapper/ publicist en politicus en notoir tegenstander van hen die geloven in de "hoofdschuld van ons mensen in de opwarming der aarde", laat weer eens van zich horen. Het leek me goed passen bij de teksten die hierover eerder in Le Provençal verschenen. Immers lezer PS schreef een stukje als aftrap voor dit onderwerp en had het daarbij ook over het ontbreken van lange termijnvisie bij politici, die slechts "voor de voet-problemen" zien en oplossen. Wel, hier is ene Claude Allègre die nu net (voor Frankrijk!) wijst op het NIET aanpakken van vele korte termijnproblemen (voortkomend uit de klimaatveranderingen) en op het "vluchten" in zg lange-termijn-oplossingen". Te weten: het verminderen van de CO-2 uitstoot door allerlei beperkingen op te dringen en vooral transport duurder te maken..

Het woord nu dus aan Claude, die behoort tot de 10% wetenschappers (hoor en lees ik nu regelmatig) die NIET zijn besmet met de CO-2 hype en die hun "90% modezieke collega's" tot de orde willen roepen.

En Claude schrijft:

Het milieu is in de mode en dat is op zich prima. De mens moet een nieuw evenwicht met zijn aarde vinden. De creatie door Sarko van een centraal ministerie voor duurzame ontwikkeling is hierbij hoopvol: immers dat mikt op ontwikkeling en niet op regressie, afremmen en enkel angstig zijn over de toekomst. En zeker niet nu in Frankrijk, de orthodoxe milieupolitici nog maar 1 à 2 % van de stemmen verzamelden. Want een stijging van de temperatuur met 2 graden en een stijging van het nivo der zeeën met 30 cm, is natuurlijkwel iets wat om maatregelen vraagt. Het Kyoto-verdrag is daartoe echte absoluut ineffectief, zeker ook omdat het,- so far -helemaal niet leidde tot minder CO2, de laatste jaren, nee er kwam zelfs gewoon meer CO-2!

Intussen wordt de gevaarlijkere korte termijn geheel verwaarloosd! Iedereen huilt over de temperatuurstijging op lange termijn en doet niets aan de grote risico's heel dichtbij, ja vandaag al aanwezig. Opnieuw zijn we getuige van

enorme watermassa's die veel ongemakken en ongelukken veroorzaken. Zoals al de laatste 15 jaar meer en meer gebeurt over heel Frankrijk (en elders; zie recent Engeland, Pakistan, China!).

En de asfaltering, de uitbreidende urbanisatie, de verzanding van onze rivieren, ze zijn allemaal oorzaak van overstromingen en het verminderen van waterinfiltratie in de bodem. Want nu geldt: hoe meer water (in korte tijd) valt, hoe lager de aanvulling van de grond-waterstand zal zijn! En natuurlijk kun je daar WEL iets aan doen bij juiste prioriteitsstelling en planning.

Pomp bijvoorbeeld water in de grond, ontzand de rivieren en gebruik dat zand ook nuttig voor de bouw etc. Zorg voor een herbebossings-programma, vervang beton etc. door poreuze materialen/constructies en vang water op door kleine dammen in rivieren te bouwen.

Zo'n programma scheidt ook duizenden banen, helpt duizenden bewoners die elk jaar meters water in huizen en dorpen zien aankomen en beschermt nu en morgen dus al de bevolking.

Aldus Claude Allègre, die zich opwindt over het geheel uitblijven van dit soort maatregelen in Frankrijk.

Ik kreeg al eerder de indruk dat men in Nederland, bijvoorbeeld door aanleg van water-overloopgebieden en degelijke al stevig werkt aan overstromingsrisico's en –schades.

Maar ook hoor ik veel negatief geluid over de falende macroplanologie in het kleine over-bevolkte Nederland. Het ziet er dus wat geruststellender uit dan in het Franse, al heerst de CO-2 hype daar even "fout als elders" het geval is.

Dus zeg ik met Claude c.s.: maak een Marshallplan voor de ellende van de mens op korte termijn en bescherm de burger tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Zorg mijn part ook voor minder CO-2 uitstoot, maar doe niet alsof de mens met wat onbewezen maatregelen, dat probleem oorzakelijk echt kan aanpakken. Nee stop het geld in beschermen en verbeteren op korte termijn en zet het menselijke vernuft in om onze aarde bewoonbaar te houden. Dat lukte eerder en kan dus ook voor morgen lukken.

Wat denkt U intussen van dit alles?

-BETALEN VOOR MINDER CO-2

Het is al losgebarsten als u vliegt wordt u op uw CO-2 misdragingen gewezen. Eerst wat cijfertjes: de gemiddelde CO-2-emissie per Fransman is 6 ton per jaar.

Vliegt u Parijs-Londen dan vervuult u 0,2 ton; Parijs-Marakkech 1 ton; Parijs-New-York 2,6 ton; Parijs-Peking 3,6 ton; Parijs-Sydney 7,5 ton... Zo dat zijn de cijfertjes.

KLM-AIR FRANCE gaat u nu vragen om te kijken naar uw CO-2 gedrag en om dat te compenseren. Met een gift aan een vereniging tegen CO-2 uitstoot. Eerst wilde men niet, men moet nu wel meegaan. SNCF immers doet het ook al.

"Ook al zijn wij maar voor 3% van de uitstoot verantwoordelijk in de luchtvaart", zegt Air France-KLM baas Spinetta. En ook SAS en BRITISH AIRWAYS sponsoren een vereniging tegen CO-2 vervuiling en rekenen u wat door in uw ticket prijs. Silver Jet ook al; Air Canada ook al: 4 euro voor een landelijke vlucht, 8 euros voor intercontinentaal.

En CFM International testte met succes een motor op biobranstof: met 20% minder CO-2 emissie.

Dus het is gebeurd: de CO-2 hysterie leidt al tot stevige effecten. Op zich natuurlijk niets fout mee. Maar het toont weer eens aan, dat als je, ook al is het op wetenschappelijk dubieuze gronden, de mensen collectief schrik aanjaagt, dan krijg je "ander gedrag". Zou je dat gedaan hebben zonder "demagogie", dan waren de kaartjes nog goedkoper en zouden bio-brandstoffengebruik nog wat moeten wachten in de luchtvaart. Dus wil je de mensheid helpen, dan moet je haar wat bedriegen. Of: de mens wil bedrogen worden óf : angst is

DE drijfveer om gedrag snel te veranderen.

Blijft nog over de vraag naar de politieke ethiek, en, naar de wetenschappelijke onafhankelijkheid. Maar dat interesseert al geen hond meer.

-DE ARCHIEVEN VAN HET MEER "VAN"

Het meer "Van" ligt in Turkije in het armenese deel. Elk jaar daalt daarin een laagje sediment af en dat bevat pollen. Zonder op-houden gebeurde dit a 500.000 jaren. Zo ontstond er een laag van 400 meter dik die een archief vormt over de biodiversiteit in die eeuwen en, die ook van alles vertelt over temperaturen en regenval. Zelfs over aard-bevingen en vulkaaneruptions. En ook de geschiedenis van de landbouw kan je erin aflezen alsmede de ...klimaatveranderingen die landbouw zo kunnen beïnvloeden. Heren wetenschappers: schepjes inpakken, boterhammen erbij en op naar het meer VAN, dat ons wel iets kan vertellen over onze CO2-historie. Stop hier maar wat belastinggeld in dat helpt ons mogelijk om weer wat bij zinnen te komen.

(Naar een artikel in Le Point, maart 2007).

DE WORTELS VAN LE MAL FRANCAIS

Het boek met deze titel las ik al 15 jaar geleden en iedereen weet vanaf toen al wat Mr. Alain Peyrefitte te zeggen had. En dat was echt niet niks.

Nu is er een filosoof, Marcel Gauchet, die opnieuw Le Mal aan de orde stelt en het als volgt definieert:

Het weigeren van hervormingen en de afkeer van elites zijn tekenen van een collectieve depressie die voortkomt uit de nationale identiteitscrisis. Voila Le Mal, volgens hem.

De franse crisis is dezelfde als elders maar wordt hier dramatischer beleefd vanwege een andere geschiedenis. Samen met Duits-

land en Engeland is Frankrijk teruggeplaatst naar de middelste gelederen op deze wereld. De engelsen gaan samen met de VS en komen er zo mee klaar en de Duitsers hebben al lang de idee van het spelen van een wereldrol verlaten. En de fransen hangen nog steeds aan de rol van grootmacht...

De mondialisatie is angelsaksisch van aard. Over rechtvaardigheid, over de plek van de staat, of de plek van de cultuur en ook de publieke dienst, dat zijn voor de fransen andere zaken dan elders het geval is. Daarom zijn hier klanten gewoon gebruikers bij het spoor en geen te vertroetelen wezens.

De reacties van de elites en de gewone fransen aangaande de mondialisatie verschilt ook zeer van elders. Hier speelt de staat nog de voorttrekkersrol al is dit denken nu ernstig verouderd.

Er bestaat dus eigenlijk een diepe autoriteitscrisis. Zelfs 1968 heeft dat niet veranderd, want 40 jaren later was er opnieuw een diepe crisis. Zie nu Sego die "seint", dat je om president te zijn niet aparte competenties nodig hebt. Immers zij die het tot nu toe deden waren "competent" maar bakten er ook niets van.

Hervormingen van staat en publieke dienst zijn nog steeds zeer moeilijk in dit land. In andere sectoren is ook in Frankrijk veel veranderd intussen. De vakbonden en het volk steunen elkaar lijkt het in deze inertie. Het gaat hier meer om de symboliek, dan om de werkelijke zakelijke kanten en dat begripen veel technocraten hier maar niet. Het is dus een kwestie van ontbrekend vertrouwen en van ongelijke diagnoses. Als de elite het volk wil meekrijgen moet ze eerst zichzelf veranderen.

De vertegenwoordiging in de politiek is ook een crisispunt. Niet zozeer op lokaal nivo maar wel op centraal nivo. Men voelt zich niet vertegenwoordigd door de centrale politici, men ziet enkel afstand. Veel proble-

en werden ook verzwegen, en tot niet bestaand verheven: denk aan de immigratie en de onveiligheid. Maar ook onze gemeenschappen hebben het erg moeilijk om zich als eenheden te manifesteren. Onze gemeenschappen worden gereduceerd tot hun economische aspect, alles wordt "vereuropeest en verinternationaliseerd". De gemeenschap is uit elkaar gevallen en de leiders zijn ontsnapt naar europa en internationaal, ze zijn eigenlijk elders. We zijn in een overgangsfase tussen twee stadia van identiteiten.

De politiek heeft eerder een methodisch dan een programmaprobleem. De politiek zelf moet zich veranderen, wat voor alles een herstel van de publieke discussie vereist. Er is geen discussieforum; ons parlement is mijlen van zoiets weg. En ook de media helpen hier net echt. Zonder een duidelijke publieke discussie zal geen enkele hervorming kunnen slagen.

De discussie tussen experts vervangt niet de publieke. Elites spreken tegen elites, dat helpt niet. Er zijn enkele onderzoekcommissies bezig geweest en wat zij deden hielp wel. De pijn is echter dat meerderheden niet kunnen ageren omdat er geen legitimatie voor hen is. Minderheden slagen er vaker in door te breken dan grote meerderheden. De paradox is dat wij de sterkste executive hebben van Europa en die lijkt ook het meest impotent van allemaal.

Aldus ene Gauchet, hoogleraar hogeschool sociale wetenschappen, Parijs.,

PS: dit werd wel even vóór Sarko's overwinning geschreven...

DE APOLAIRE WERELD, HAVIKKEN EN DUIVEN

Apolair wil zeggen "zonder polen". Na de Koude Oorlog in de bipolaire wereld, viel de muur en belandden we in de huidige "single polaire" wereld. En nu heeft die "pool" het bij

erg velen zeer zwaar verprutst; voor velen hebben de VS als "DE BOSS EN DE POLITIE-AGENT" al lang afgedaan. En zij spreken dus nog slechts over opkomend Azië en neergaand "oud" Europa en... VS. Maar hoe werkt het in de wereld zonder een boss, een agent een geopolitieke coördinator dan eigenlijk? Is dat beter? Neigt een wereld zonder "leiding" niet naar chaos en grotere spanningen?

In de 20er jaren van de 20^e eeuw was er ook plots een wereld zonder stuur: de VS iso-leerden zich en Groot-Brittannië zakte ook sterk weg.

Een tijdperk van anarchie zou nu, net als toen, kunnen volgen: rijken in verval, religieus fanatisme alom, een stagnerende economie, plundering van "vergeten" regio's en een beschaving die zich in enkele enclaves terugtrekt. Dat is een somber scenario. Te somber dus? Maar zonder boss en agent en/of voorganger wordt de wereldkudde vaak een grote vechtpartij. Dus, geachte filosofen en VS-verdoemers, zonder de VS zijn we ook nog helemaal niet gered...

In deze steeds gevaarlijker wordende wereld is het bestuderen van het menselijk gedrag geen overbodige luxe. Dat leerden we in de Koude Oorlog en zeker ook in de tijd van de Cuba-crisis... Daarom is het goed te weten dat, in het algemeen gezien, de haviken onder ons meer indruk maken dan de duiven; "agressief/gewelddadig" scoort hoger dan "overleg/begrijpen". Dat berust op enkele elementaire psychologische bouwstenen bij de mens:
-de neiging "het eigen kunnen" te overschatten,
-de bedoelingen van de "ander" (de vijand) negatiever te zien dan werkelijk waar is
-bij de vijand altijd meer agressie te zien of te vermoeden dan werkelijk aanwezig is
-een voorstel niet primair op INHOUD te schatten, maar eerder op "degene die het doet" te gaan letten.

Een klein voorbeeldje: laat een mens kiezen uit twee alternatieven. Alternatief A: vrijwel zeker 890 euro verliezen en alternatief B: 90% kans op het winnen van 900 euro en

