

LE PROVENÇAL

EDITIE 30-07

MEER DAN 140 LEZERS, IN 7 LANDEN

SPEETJENSML@WANADOO.FR
HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.INFO

INHOUD

REDACTIONEEL

.VOORAF	2
.DIXIT-VERBATIM	4
.INGEZONDEN.	5

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN 8

.L'EXCEPTION FRANCAISE	
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE	
-DOE IETS MET UW LEVEN ¹ (nieuw!)	
-DE KORTSTE TAAL (Het Brabants).	
WONEN IN HET ELYSÉE	
DE BALANS VAN CHIRAC	
DE PC ONTSLAAT MENSEN (Parti Communiste)	
FRANSE PENSIOENTRUCS	10
LOWCOST IS NIET MEER VIÉS (Air France)	
STRAF VAN DE FRANSE FISCUS	
HET GLOORT IN VAKBONDSLAND	
DE ONTEVREDENEN TOP-TIEN	
RENAULT IN PROBLEMEN	
EXPLOSIEVE MEMOIRES (Charles Pasqua)	
CGT-SNCF IN DE LIFT (Vakbonden)?	
PIJNLIJKE GEWELDSTATISTIEKEN (scholen)	
VERKIEZINGEN VOORBIJ? BETALEN!	12
IMAGO VAN SARKO IN HET BUITENLAND	
CHIRAC : HET (JURIDISCH) VERVOLG	
MEVR. JOSPIN STEMDE SARKO!	
SARKO'S MEDITERRANE POLITIEK	14
DE TIEN VERSCHILLEN (v.d. Sarko-regering)	
SARKO EN DE GROTE INDUSTRIE	
SARKO'S AGENDA	
LES LEGISLATIVES (Parlementsverkiezingen)	15
NOS GROS MOTS	18
NOS BONHEURS FRANÇAIS	
PAROLES DE PRÉSIDENTS	
.ALLEDAAGS UIT DE MIDI	19
AU BOULOT MET JEANNOT	

.LE JOURNAL MORMOIRONAIS.	20
LA GRANDE PIQUE-NIQUE DE PÂQUES	

.COIN DES POËTES.	21
LABYRINTHE À DEUX	
L'ÉTRANGER (in het frans)	

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN. 24

.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

UW TWEEDE LEVEN OP: Second Life (Internet)	
PAS OP MET GOOGLE! (genetisch profiel).	
WAAROM NEEMT DE ARMOEDE TOE?	
IMF IN LAST	
SPOTTEN MET DE VN	
VERVALSTE MEDICAMENTEN	
BILL BESTRIJD AIDS, GORE DE OPWARMING	
HET EINDE VAN DE CASSIÈRE	
VLIEGEND MOBIELN	
PAYPAL WORDT EEN BANK (Internetbetaalmiddel)	26
SMALL IS NOT SO BEAUTIFULL(mijnindustrie)	
MICROSOFT ZOEKT ZOEKMACHINE	
PAS OP MET UW WIFI! (Draadloos internet)	
SEX OP HET INTERNET VERLIEST TERREIN	
DE HACKERS ACADEMIE (Internet)	28
MONDALISATIE VAN DE KUNST	
MONDIALISATIE VAN (DIEREN)VOEDING	
MONDIALISATIE VAN DE MENSENVOEDING	

OLIE (en andere energie), WATER 30

ZIE OOK: Het zwarte goud van Noord-Irak (sectie: MO--Oosten)	
DE GROENE BRANDSTOFFEN	
HET BITUMINIEUZE ZAND (Canada)	
SHELL POMT DE LAATSTE DRUPPELS OP	
BP-BAAS VALT OVER SEX	
ONDERWATER-HOUT	

RELIGIES 31

CHRISTELIJK FUNDAMENTALISME (VS-Christenen)	
GOD EN DE EUROPESE GRONDWET	
PAUS IN DE PROBLEMEN (Latijns Amerika)	

POETIN PIKT OOK DE KERK IN

AFRIKA 33

SARKO DE AFRIKAAN DARFUR EN CHINA/RUSLAND
DE OPPOSITIE IN ZUID-AFRIKA
NIGER EN SARKO ZIJN HET EENS

WEST-EUROPA. 35

EMIGRANTEN ZIJN MÉÉR DAN WELKOM! (Spanje)
DUITSE SABINE STOPT ERMEE
HELP: GALILEO VERZUIPT!
HET WESTEN ZOEKT MANAGERS IN HET OOSTEN
TONY VERTREKT EN HOUDT UITVERKOOP
SPANJE EN ZIJN OG-LUCHTBEL
ZAPATERO EN DE KIEZERS
ROEMENIË EN BRUSSEL
FRANSE VOORUITZICHTEN
HET EADS DRAMA (Airbus etc.)

OOST-EUROPA 37

DE RUZIE ESTLAND-RUSLAND
HERENIGING VAN DE RUSSISCH-ORTHODOXEN
DE POOLSE ZUIVERINGEN
SERVIË BUIGT BIJ?
KOSOVO; QUO VADIS?

OOST-AZIË 39

CHINA'S TECHNOLOGIEREUZEN IN LAST
CHINA: TESTLAND VOOR DE WERELDFARMACIE
CHINA GAAT GROEN EN BELEGT
CHINESE SLIMHEID VOOR DE O.S.
TAIWAN EN DE GROTE BUURMAN
JAPAN'S VERLOREN GENERATIE

ZUID-AZIË 39

DE DJIHAD IN THAILAND
DE KWALEN VAN INDIA (Zie TOPICS)

NOORD-AMERIKA 41

WAL-MART SPEELT BIG BROTHER (VS)
DE FED HEEFT HET MOELIJK
EEN LULLIG LIJSTJE MET NAMEN (VS)
WARS AND GEOPOLITICS (Pentagon Files) 43

LATIJSN-AMERIKA 43

CHAVEZ GAAT IN BANK- EN MEDIAZAKEN (Venezuela)
ARGENTINIË' EN ZIJN GOUDEN PAMPA'S
DE TGV VAN ARGENTINIË

OCEANIË 45

POLITIE-AGENT AUSTRALIË

MAGRHEB; NAB.+ M.-OOSTEN 45

BALANS IRAK-OORLOG
BRAND IN LIBANON
IRAN, DE VS EN DE BOM
EEN VIDEOGAME: OVER OORLOG EN VREDE
DE STILLE KRACHT: HET TURKSE LEGER
MAROKKO: BOOMING TOERISTISCH
OMGEKEERDE EMIGRATIE IN MAROKKO 47
VERKIEZINGEN IN ALGERIJE
ISRAËL IN CRISIS
ALARM OVER GEVLUCHTE IRAKEZEN
HET ZWARTE GOUD VAN NOORD-IRAK
HET GEMODERNISEERDE MEKKA

TRENDS/TECHNOLOGIE. 49

EEN ZACHTE WEKKER
UW SUPERHORLOGE
HET ELECTRONISCHE BOEK
ARGANOLIE UIT MAROKKO
UW EIGEN POSTKANTOOR?
KOUDE EN WARM VOOR DE ARMEN
BIOLOGISCHE STROOMOPWEKKING

TOPICS-CAPITA SELECTA 51

DE CO2-DISCUSSIE: diverse reacties 51

EEN FILOSOF OVER DE FRANSE VERKIEZINGEN 53
DE NAZI'S ZOCHTEN DE GRAAL 55
VROEGER WAS HET VEEL VEILIGER 56
ARCHIEVEREN IN DE IRON MOUNTAIN 59
DE KWALEN VAN INDIA

DE BRONNEN VOOR LE PROVENÇAL

Bladen/Kranten

Frans

Le Point (incl. deel Businessweek); L'Express ; Challenge ; L'Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchaîné; et plus.

Duits

Der Spiegel (af en toe)

Engels

(deel) Businessweek;

Sunday Times (af en toe)

Nederlands

Volkskrant; NRC (toegezonden selecties)

HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)

TV/Radio/Internet

Frans

France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4

Duits

N24;N-TV; DW;en vele anderen

Engels

CNN; SKY;BBC-World

Pentagon nieuwsbron (indirect)

OVERIGE

Al Jazeera (engels)

Euronews (engels/Duits)

Arte (Duits/Frans)

Weblog Peter Speetjens; De Standaard.

Weblog Amadinedjad

++++
++++

REDACTIONEEL

***VOORAF**

-Het lettertype. Uit het uitblijven van reacties leidt ik af dat u dit aspect om het even is; we blijven dus maar bij "Arial".

-Samenvatten?

Een lezer suggereerde dat wat samenvattingen (waar mogelijk dan), een welkome toevoeging aan de leesbaarheid zouden kunnen zijn. Ik doe dat soms nu al voor enkele rubrieken van het onderdeel “Voor Globetrotters en Filosofen”. Gaarne vraag ik ook andere lezers naar hun idee over deze suggestie (of ook een andere).

Tja Sarko ging van start als een raket; wanneer slaapt deze man en waar? Hij stevent af op een forse overwinning bij de “Legislatives” van 10/17 juni a.s. en 2/3 van de fransen ziet hem en zijn premier Fillon echt zitten. En dat is ongekend en hoopvol. Immers het laat zien dat de fransen nu willen veranderen. Bravo. Sarko scoort ook internationaal (en ook in de EU) goed en lijkt een herstart van Europa mogelijk te gaan maken, samen met Merkel. En zijn Afrika-visie acht ik een echt groot pluspunt voor een strategiebijdrage van de EU-toekomst.

De liefhebbers van “L’Exception Francaise” vinden deze keer nogal wat over het momentane franse politieke leven en er kwam ook een nieuw rubriekje: “Doe iets met uw leven” geheten. Ikzelf ben gek op avonturende mensen, dus bent u (of was u) er zo een, dan laat van u horen. Omdat Frankrijk nu de verandering schijnt aan te hangen is er mogelijk een einde van de levensduur in zicht voor deze “Exception-rubriek”. Anderzijds zijn er nog zoveel zaken waarover verbazing mogelijk blijft dat ik op dit punt nog niet meteen “tekstloos” zal worden.

Voor de “filosoferende globetrotters” tracht ik onder “Algemeen” een bloemlezing te geven van wereldwijde tendenties/ontwikkelingen, waarbij noodzakelijkerwijs het Internet een flinke plaats claimt. En daarnaast de mondialisering/globaliseringsontwikkelingen, of course.

Religieuze zaken zijn sterk in het nieuws en signaleren een steeds duidelijker wordende onderstroom van een zoekende mens. Speurend naar nieuwe identiteit en/of (her)verankering in een geloof. En de scheiding van Kerk en Staat wordt steeds meer een punt van een (grens)discussie.

Afrika is nu vooral de voortdrijving van het afschuwelijke drama in Darfoer en omstreken en de onstuitbare destabilisatie in Somalië en buurlanden, waar ook de VS vertwijfeld weer bombardeert.

West-Europa’s worsteling met zijn vergrijzing en zijn immigratienoodzaak, de interne EU-schermtusselingen en de malaises in de europese industrie-samenwerking staan weer eens in het zoeklicht. Het imago van een Europa zonder al te veel coöperatie wordt er bepaald niet beter op.

Oost-Europa in de EU laat steeds meer een eigen, nogal “afwijkende” toon horen. En ook daardoor ontstaat het beeld van een niet erg onderling afgestemd Europa op vele punten. Met Rusland heet het weer gewoon herrie en dat lijkt op de oude koude oorlogstoestand. Ongelofelijk.

In Oost-Azië blijft China HET nieuws-item; het land raast voort als een F1-race-auto. En het westen kijkt steeds bezorgder naar deze nieuwe machtspool en ook naar zijn defensie-opbouw.

Latijns-Amerika , ook een aanstormende regio, maakt zich in vele opzichten los van zijn noorderburen. Ja, zet zich er fors tegen af, met zijn nieuwe energetische en economische rijkdom.

Noord-Amerika, is qua actualiteit nu vooral de VS dat de meest bloedige maand in Irak moest incasseren en dat zijn imago steeds verder ziet afzakken wereldwijd. En dat oorlogstuig invliegt in Libanon en Somalië.

In het (Nabije/Midden) Oosten en de Magrheb is weer veel aan de hand. Een regio met toenemende, verhardende conflicten, een kruitvat met een libanese lont, en een tweesnelhedenregio. Economisch zoekende naar meer activiteit en welvaart enerzijds en anderzijds daarbij gehinderd door een sterker wordend islamitisch puritanisme. Hamas en Fatag leveren een nietsontziende broederstrijd, Israël zit onder de raketten en neemt maar wraak.

Irak vertoont een beeld van scheuring. De Koerden nemen fors afscheid en gaan sterk op eigen onafhankelijkheidskoers. Op naar een Groot Koerdische natie met olie, tot grote ongerustheid van Turkije wat zijn tanks al verplaatst. De rest van het land is één uiterst smerige burgeroorlog getriggerd door de beide concurrerende islamstromingen, waar Iran stevig in roert en het bloedvergieten met wapenleveranties op peil houdt. Dat terwijl het uranium verrijkt en met de VS “praat”. Met een VS dat haar greep op dit brandende land geheel lijkt kwijt te zijn.

Dan in “Trends/Technologie” suggesties voor gadgets waarmee u overvloedig geld amusant kunt besteden en een overzicht van allerlei

curieuze zaken die de mensheid hier en daar weer bedacht.

Tenslotte geeft “TOPICS” u het vervolg van de “CO-2-discussie”, waar hoop ik het laatste woord nog niet over is geschreven. Ik raak daar ook wat aan het verschijnsel van het geweld in een statistisch-historisch perspectiefje. En praat u bij over de groeistuipen van de gigant India.

Zo en nu op naar de Legislatives in Frankrijk, een tweede adrenaline-stoot lijkt het , voor Sarko de geweldenaar en zijn crew.

Lees ze.

LEON

*DIXIT---VERBATIM

“De grootste luxe in het leven is, genoeg tijd hebben” (van een onbekende wijze; deze luxe kent Sarko nu niet meer, if ever..).

“PRESIDENT WORDEN, BETEKENT OP EEN GALPPEREND PAARD STAPPEN. EN JE MOET ONMIDDELIJK DE CONTROLE NEMEN”. (Zegt Attali, bewonderaar en vriend sinds lang ,van Sarko).

“ Als de huidige president ons niet uit Irak haalt wel dan zal ik dat doen. Als ik president wordt”. (Dit zei Hillary Clinton recent: zij was “toen” niet tegen de Irak- oorlog overigens).

“ Ik vrees dat de mensheid geen toekomst zal hebben als ze niet naar de ruimte vertrekt”. (Een opmerkelijke uitspraak van Stephen Hawking, britse fysicus en dat doet effe schrikken).

“ Ik ben een racist waar het de Noord-Afrikanen betreft. Mijn ergste nachtmerrie is pedofiel, zwart of joods te worden”. (Zei Vincent Ledieu, een van de grafschenders, die recent in Frankrijk werd gepakt).

“ Elke menselijke situatie is eigenlijk een politieke. Een relatie is toch ook een plek waar de machtsstrijd heerst?”. (Douglas Kennedy, amerikaans auteur)

“Ik wil u uit de grond van mijn hart zeggen dat ik U hoogacht, u dankbaar ben en u sympathiek vind” (Jacques Chirac, de oude charmeur , recent tot Angela Merkel)

“Dank zij het Internet wordt de schrijvende pers weer een concurrent van de algemene televisieproductie”. (Zegt de baas van Le Monde).

“De democratie is geen match die je wint of verliest. Een arabisch spreekwoord zegt: een leugenaar moet je tot aan zijn huisdeur volgen. We zullen zien wie liegt en wie de waarheid sprak! (zei een franse kiezer)

++++
++++

*INGEZONDEN

EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

Van een engelse vriend kwam deze mop binnen:

Iemand zit op het toilet op een vliegveld en hoort iemand, op het toilet naast zich vragen: “Hoe gaat het met U? “ Hij vindt de

situatie wat apart, maar antwoordt toch maar met: “Nou, niet zo slecht”.

De buurman: “Wat gaat u doen? ” en hij weer: “Wel, ik ga op reis, net zoals U denk ik”.

Hij voelt zich erg ongemakkelijk en besluit weg te gaan, maar hoort nog net: “Kan ik bij U komen?” Vol schrik zegt hij: “Nou nee, dat komt nu niet erg goed uit”.

En dan hoort hij zijn buur nerveus zeggen: “Luister, ik bel je straks terug. Er zit hier naast me een idioot ,die de hele tijd antwoord geeft op de vragen die ik jou stel...”

Thanks a lot dear R., next time when I'm on the airport I'll be more carefull. It's terrible nowadays, you don't even have some privacy on the toilet. I think I'll trhow away my cellphone

Van familielid en lezeres L., die ons heel wat “bemopt”, kwam deze mooie bak binnen:

Een vluchtende soldaat rende tegen een non aan, zijn redding, dacht hij, en hij vroeg: “Mag ik me snel verstoppen onder uw rokken, zuster? Ik leg het dadelijk echt uit”.

De non liet hem schuilen en even later kwam de militaire politie aanstormen; ze vroegen: “ Zuster, hebt u een soldaat gezien? “. En de zuster wees: “Hij ging die kant op”.

Toen kwam de soldaat snel te voorschijn en bedankte haar. Zijn uitleg was: “Ik wil liever niet naar Irak, begrijpt U? “. De zuster begreep dat helemaal.

Toen voegde de soldaat eraan toe: “Sorry dat ik het zeg, maar u heeft een stel prachtige benen!”.

En de zuster antwoordde: “Als je ook nog omhoog had gekeken , zou je ook nog een mooi stel ballen hebben gezien. Want ik wil ook niet naar Irak”.

Beste L. Je ziet maar weer eens hoe dicht het goede en het kwade bij elkaar kunnen liggen. Zelfs in en zo netelige kwestie als Irak is. Bedankt, hij is goed!

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 29-07:

Lezer H., dus "die van onze stamboom" , schreef bij ontvangst meteen:

*Beste Leon,
Bedankt voor Le Provençal. En voor het even aandacht geven aan het boek van José (over Bokkenrijders). Ik heb inmiddels een nieuwe "familietak" aangeboord (in de VS, over de oceaan; red.).*

Beste H. , ik ben van plan vaker over "het boek en de familiehistorie" te schrijven. Ik zou het ook leuk vinden als jij eens wat schreef over je boeiende zoektochten naar familietakken, over de hele wereld, intussen. Nu zijn er dus weer Amerikaanse "Speetjesen" ontdekt, die wat lastig te vinden waren omdat ze hun naam in Spatgen veranderden. Maar "you got them" dus toch! Genealogie is erg "in", dus een stukkie over je hobby, zou ook zeer actueel zijn. Denk er eens over!

Van trouwe lezer J. (uit de VS) kwam deze observatie en opinie over de situatie aldaar:

*Hello Leon,
An economist I was recently, listening to, conservative and not completely happy with the current situation, observed that: "All we are sending to China is paper and what they are sending to us is consumables at a price that allows us to continue to live at the current standard of living". China will and already is buying some euro's as well as dollars, but they are in so deep that it is in their best interests to keep things going like this for the time being.*

My personal feeling is the Hillary Clinton will be the next President and Obama the VP. The problem for the Democrats is that they will likely be in charge of troop withdrawel, a risky situation. Ted Koppel's point of view, because of the position they have taken, if they do not do so the eloctorate will be

upset and if they do and the civil war becomes full blown the electorate will be upset as well.

None of the Republican candidates seem to be able to take charge.

Hope France's new President can get your country going in the right direction economically

Dear J., thanks for your interesting observations and opinions. We all are very concerned about the way things are developing in de States. As you wrote, we also have the impression that only a new election and another government can lead to a better way, but they will also be confronted with this terrible war situation. But the States overcame worse situations before! So they 'll come over.

In the meantime we hear more and more remarks from the VS-government about "giving security-responsability back to Irak itself and limiting to training the iraki's and chasing Al-Qaida". And, US-diplomats talk to their Iranian counterparts.. en it seems to go on.

Sarko is indeed a man of new hopes for a lot of french people, but first thing is to win the parliament elections next june! I think also he is the only one that can reroute France.

Een nieuwe lezer, M., schreef:

*Leon bedankt voor Le Provençal. Ik zal hem in het weekend gaan lezen.
Groeten, M.*

En, een dag later schrijft M.:

Ik kon niet wachten tot het weekend, ben verdwaald en op sleeptouw genomen door al jouw schrijfsels. Ingezonden, Tefaf, Vliegen op vandaag, Coin des Poètes, Vergrijzing verandert de wereld, Polen is gek op Europa heb ik me genoeg en interesse gelezen. De rest heb ik skimming gelezen. Af en toe zal ik nog eens iets eruit

vissen om aandachtig te lezen. Ik prijs jouw brede interesse en zoals iemand het treffend schreef je helicopterview. Het is een welkome toevoeging aan wat de redacteuren van diverse media denken dat ik moet weten. Leon bedankt; ik kijk uit naar je de volgende editie.

Deze M. gaat op trektocht door Europa met een antieke tractor en een woonwagen.. Hij is bijna klaar met zijn "combinatie" en gaat dan kijken waarheen hij eigenlijk gaat vertrekken voor zijn sabbatical year. Misschien kunnen we hem straks een beetje volgen op zijn avontuur; deze boer zonder land, zoals hij zichzelf noemt.

1^e reactie van mij (op het 1^e mailtje van M):
Beste M. , veel succes met de laatste voorbereidingen, veel leesplezier en laat weer van je horen. Ik zal graag wat van je plaatsen en zal ook je website bekend maken.

2e reactie van mij (op zijn 2^e mailtje antwoordend):

Beste M. , dat lezen is dus toch eerder gebeurd dan je plande en ook nog prima bevallen. Dat doet mijn oude hart deugd! Ik voeg je met genoegen toe aan de lezerslijst en zo gaan we op naar de 150^E lezer.

Lezer C. doet de volgende suggestie:

Hallo Léon,
Is het niet een goede gedachte om per sectie van jouw krant een beknopte samenvatting te geven?

Beste C.,
Dank voor je reactie. Daar moet zeker ik verder over denken, met name bij welke secties dat zou kunnen en welke dat minder voor de hand ligt. Overigens geef ik af en toe, in de secties van het onderdeel : Geschiedenis van morgen?, soms aan het begin, een algemener wat overkoepelend stukje tekst. Dat deed ik vaker bij de secties: OLIE etc; RELIGIES en ook meerdere keren bij AFRIKA en MAGHREB-MO Mogelijk is dat een vorm die je bedoeld en die iets toevoegen kan? Uiteraard zou meer plaatjes, grafiekjes etc. de zaak erg kunnen

verfraaien en de toegankelijkheid kunnen vergroten. Maar een grafiekje is soms al 1 Mb, dus een 10-tal "plaatjes" zouden Le Provençal "electronisch wel 20 keer zwaarder" maken. En er zijn lezers zonder snelle verbinding bij, die krijgen dan grote problemen bij het "binnenhalen" van hun krantje. Moet ik niet doen dus

Ook dacht al eens om de krant te splitsen in twee/drie onderdelen; dan kunnen lezers die bepaalde delen niet zo zien zitten zich dus enkel "abonneren" op één gedeelte.

Ik nodig ook andere lezers uit mee te denken over deze gedachten. Mogelijk moet ik "continentale redacteuren" aanstellen om te helpen (haha!). Kortom: wie reageert ook even op deze interessante suggesties?

Dank voor je reactie!

++++
++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

L' EXCEPTION FRANCAISE

L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.

-DOE IETS MET UW LEVEN!

Ik heb iets met "de uitzonderlijken", zij, die hun leven niet toonloos laten passeren, maar iets apart ondernemen, "de kop boven het maaiveld uitsteken", uiteraard op een manier die niemand schaadt maar die slechts "kleur aan de mensheid toevoegt". Vandaar deze nieuwe subrubriek, onder de kop "L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE)

Ene "Maarten uit Nederland", die wij recent per toeval bij vrienden tegenkwamen, mag hier het spits afbijten. Hier komt zijn aankomende "levensstunt":

Hij is 54 en wilde nog eens stevig stunts, iets wat je mogelijk op je 65^e (na je pensioen dus) niet meer zomaar doet... dacht Maarten. Dus hij vroeg en kreeg een sabbatical year en ging aan de gang. Na ampele discussies, vooral met de familie, kwam het "gemeenschappelijk gedragen" besluit en Maarten besloot per tractor én woonwagen alleen een jaartje te gaan zwerven. Route nog onbekend, maar tractor en woonwagen zijn nu al bijna klaar. Hij heeft ook een leuke website ge-frabriceerd

www.maartenhendriks.waarbenje.nu

Daar kunt u zijn reis volgen en er ook op reageren. De reacties van enkele kids van zijn school waren al te lezen; echt leuk. Ik beveel eenieder aan Maarten eens te volgen, of om zo het eigen verlangen naar avontuur "gemakkelijker" te stillen óf om de moed op te vatten het "eigen snode plan" nou eindelijk eens uit te gaan voeren. Veel inspiratie dus aan de aankomende avonturiers" en voor Maarten c.s. heel veel succes en pret toegewenst.

-DE KORTSTE TAAL

Een Brabantse vriendin, van origine uit het Tilburgse heeft alsnog gereageerd op wat geschrijf over talen (bij de EU, de VN, Esperanto) dat eerder in Le Provençal was te lezen. Op overtuigende wijze toonde ze, op een half A4-tje aan, dat brabantse de kortste en de krachtigste taal ter wereld is. Ziehier haar onnavolgbare bewijsvoering: In het nederlands zegt men: "Dit behoort tot de mogelijkheden"; in Brabant zeg je dan: "Dè ken".

En: "Zou u dat nog eens willen herhalen? " ; is in het brabantse: "Wè?".

Of: "Ligt dat in de lijn der verwachtingen?" , klinkt in kort brabantse: "Zû dè?".

En ook: "Dat wordt door mij als spijtig ervaren" , ; dat wordt in Brabant: "Dès sund".

Ook: "Ik heb hierover een enigszins afwijkende mening"; kan heel anders: "Dès nie!".

Tenslotte: "Het leven van een Brabander gaat niet over rozen", kan ook heel wat korter en krachtiger: "Tis wè".

Ze had nog veel meer en ze overtuigde me 100% van haar conclusie: "Met het brabantse

als voertaal kunt U 80% bezuinigen op papier en op tijd voor geschrijf en besprekingen".

Tja, het Esperanto heeft verloren, het brabantse wint. En als je hier tegenover het Frans stelt, de taal der diplomaten - die altijd veel tijd nemen en zeer uitvoerig formuleren om straks weer alle kanten uit te kunnen-, dan weet je ook waarom Brabant geen wereldmacht kon worden.

Een mens is nooit te oud om te leren en zijn meningen te wijzigen. Ik ben "UM"!

WONEN IN HET ELYSÉE

Aan de rue de Fauburg-Saint Honoré in het VIII^e arrondissement ligt het schitterende Elysée, de ambtswoning van de franse president. Binnenkort bewoond door Nicolas en Cecilia Sarkozy en ooit het "huis" van de Marquis de Pompadour; van 1753 tot 1764, waarna Louis XV erin trok. Al 50 jaar wonen er presidenten, en dit gebouw spreekt dus tot de verbeelding. Dus even wat leuke danwel curieuze zaken over dit paleis. De statistiek van het Elysée:

Er werken 957 personen waarvan 378 militairen.

Oppervlak 11.000 m² + een tuin van 2 hectaren.

300 kamers, buro's salons.

Ongeveer 350 pendules; en een buro Louis XV, een wereldberoemd stuk (dit moet u dus stelen als inbreker)

Wel 6500 stukken serviesgoed en 6000 kristallen glazen en karaffen.

En er worden zo'n 2000 Grand Cru's per jaar gedronken...

En nu de overige wetenswaardigheden:

-Per dag is er een berg post voor de 102 mensen die "de post doen". Onder Chirac ca 1 miljoen brieven per jaar... (600.000 in 1981). En nu is dus ook 10% "courriel (E-mail). En dan nog de petitie's, zoals die, die r Chirac kreeg toen hij de atoomproeven weer oppakte: 6,2 miljoen handtekeningen kreeg hij toegezonden!

-Staatsdiners is een ander fraai onderwerp, want die hebben plaats als er een staatshoofd op bezoek komt. Dat ging per president erg verschillend; Valerie d'Estaing

staat bovenaan met 48 stuks, gevolgd door De Gaulle met 47 (Chirac had er zelfs 50, maar hij is "hors competition" natuurlijk).

-Dan de gardenparties. Chirac hield er een in juli 2006 die maar 480.000 € kostte. De parijse traiteurs praten er nu nog over.

-Dan de schandalen: Mitterand liet over 20 lijnen 150 personen afluisteren en deed 3000 telefoongesprekken registeren. Het waren journalisten (Le Monde; Le Canard Enchaîné), advocaten, actrices en schrijvers. Natuurlijk om complotten tegen de president op te sporen, maar ook, om het geheim van zijn (buitenechtelijke) dochter te bewaren. . Watergate in Parijs dus.

-Helmut Schmidt, op bezoek bij Giscard, viel er ooit flauw. Dat is nogal pikant onder staatshoofden cq hoge politici.. Maar de huisarts constateerde een kleine flauwte en het slachtoffer leeft nu nog geloof ik.

-Dan de indringers: in 1974 komt een man ongezien binnen en wordt slapende op een canapé aangetroffen. In 1975 ontdekt men twee jongeren die "Giscard wilden spreken" en in 1980 wordt een student in de tuin gearresteerd. Dat valt dus allemaal nogal mee.

-Maar in 1977 wordt een agent doodgeschoten voor de deur door ene Paul Lucas, en oud-militair met "troubles mentales".

-Een keer was er een zelfmoord. Van een in ongenade gevallen medewerker van Mitterand. Hij schoot zich door het hoofd met een Magnum 357 en, zijn lijk werd gezwind naar zijn appartement op de Quai Branly gebracht. Zo bleef het Elysée deze schande officieel bespaard (tot nu dan).

-Nu de keuken, waar een brigade van 21 personen werkt op de 600 m2 voor de lekkernijen-fabricage. Diners en lunches, grote aantallen couverts bij hoog bezoek en dagelijks wel 300 voor de vele "lageren". De wijnkelder heeft 15.000 flessen, uiteraard vele Grand Cru's.

-Rest nog de aan het Elysée verbonden buitenverblijven. Fort Bregancon (Bormes les Mimosas) is het officiële vacatiehuis van de president. Sarko hoeft nu dus niet meer op een duur jacht van een miljardairende vriend te gaan hokken.

-Over het salaris van de president; waarbij u wel moet bedenken dat alle uitgaven staatsuitgaven zijn en dat salaris dus "het zakgeld" is... Dat bedraagt 81.000 € bruto per jaar, een kleine 7000 € per maand. Lijkt dus netjes, maar als je het miljoenenbudget van het Elysée ziet, per hoofd der bevolking in Frankrijk 3 keer hoger dan in de VS, dan wordt je weer wat kalmer.

Zo u weet nu hoe Sarko en eega zich moeten behelpen vanaf 16 mei. En gaat u ooit op bezoek en bent (nog) geen staatshoofd, dan komt de president bij uw aankomst van de trap u begroeten op de rode loper beneden. Doet hij dat niet en blijft boven staan.... Dan weet u dat u niet erg indrukwekkend bent. U bent gewaarschuwd.

DE BALANS VAN CHIRAC

Jacques is verdwenen en Sarko maakt nu de show. Maar eerlijkheid betekent dat nu eens echt naar "zijn resultaten" moet worden gekeken. Daar gaan we:

Hij realiseerde een redelijk stevige inkomstenbelastingverlaging.

Hij begrenste de stijging van het begrotingstekort

De werkeloosheid begon te dalen na 25 jaar en zakte ca 2/3% onder zijn handen.

De kredieten voor de grote steden politiek (banlieu's etc.) namen toe van 200 naar 1200 miljoen € per jaar.

Er werd een begin gemaakt aan de pensioenhervormingen.

Ach niemand ziet dit resultaat omdat het nauwelijks door Chirac zelf werd "verkocht". Hij was te abstract met de grandeur de la France bezig, met de "valeurs de la Republique en met het buitenland. En dat is voor mensen in financiële wanhoop iets zeer oninteressants.

Dit gezegd hebbende, vergeten we Jacques, en kijken met verbazing naar Sarko. Die verkoopt zijn zaakjes HEEL anders, c'est sur.

DE PC ONTSLAAT MENSEN

DE Parti communiste sloot zijn opleidingscentrum en verkocht twee grote gebouwen in Parijs waardoor er 43

personen op straat kwamen. Kapitalistische rotstreek.

Er werd enorm veel geld uitgegeven in de presidentsverkiezingscampagne; het resultaat van 1,9% der stemmen betekent dat maar 800.000 € terugkomt van de staat en zal er dus ruim 4 miljoen uit de pot moeten komen. En die pot is er, en ruimschoots. Het PC-budget is nu ca 33 miljoen jaarlijks en was 48 miljoen in 199. Ter vergelijking: de UMP doet 50 miljoen met 15 keer zoveel députés. Hoe komt de PC aan zijn middelen? Wel, ze hebben tot 1990 van de USSR jaarlijks tussen 2 en 6 miljard (!) \$ gekregen en dat werd goed geïnvesteerd mn in onroerend goed. Het stikt bij de PC van de Sociétés Immobilières. Ook heeft de PC op lokaal nivo relatief nog veel gekozenen (raadsleden, burgemeester etc.) in de campagne. En die zijn, -met de leden-, goed voor zo'n 4,5 miljoen € per jaar, inclusief giften. De bijdragen van de leden zijn 53% van de jaarlijkse inkomsten, veel hoger dan bij andere partijen (PS bijv. 25%). Communisten komen echt voor hun club op! Dus we kunnen vaststellen dat er nog veel afgevaardigden zullen blijven bij de komende verkiezingen en dat de PC mogelijk wel politiek failliet is maar nog niet financieel! Ze houden het qua kas best nog even vol, ook zonder Moskou.

FRANSE PENSIOENTRUCS

Tja nu je ook je pensioenverplichtingen wettelijk in je balans moet opnemen, begint het pensioengetrukeer pas echt. SNCF (de Spoorwegen) hebben een totaalverplichting van 113 miljard...en dat staat wat "wild" naast een resultaat van 330 miljoen € en een overige totaalschuld van 5,8 miljard €. Dus richten ze een Pensioenbedrijf op, dat "naast" de SNCF staat, waardoor je verstoppertje kunt spelen. Zij zijn niet de eerste hoor: France Telecom gaf in 1997 zijn pensioenvordering van 45 miljard € aan de staatspensioenkas tegen 6 miljard € cash aan de staat. Ook EDF-GDF deed zoiets: 80 miljard € gingen naar de algemene staatspensioenkas voor een vergoeding van 9 miljard €. Idem voor het vervoersbedrijf RATP... En La Poste komt nu ook nog, na

de verkiezingen. De vakbonden zijn kwaad op de directie SNCF, die echter van slechts een technische maatregel spreekt. Maar iedere slimmerik snapt dat straks alle ellende in een dikke staatspot zit en in het gedrang dat er gaat ontstaan later, bij tekorten, kun je dus niet meer de eigen directeuren etc. aanspreken. Je bent dan een van de vele slachtoffers. Dat noemt men schuldverschuiving naar de betere (?) toekomst.

En let wel: degenen die de premies moeten ophoesten zijn ALLE fransen... niet alleen de oorspronkelijke ambtenaren.... Privé betaalt dus (weer) mee aan publiek..... En privé, dat is elke ingezetene!

AREVA OP DE LOER IN INDIA

Areva de grote franse fabrikant van kerncentrales heeft al heel lang een bedrijf in India, dat nu transformatoren maakt. En niet voor de lol: de markt daar is op kortere termijn wel 25 à 30 reactoren daar. En wat nog beter is, de indische regering moet nu ook zijn distributienet voor electra verjongen en uitbreiden en daarvoor zijn ook nieuwe transformatoren vereist. Men rekent op 40% omzetstijging per jaar. De markt is te verdelen over Siemens, ABB en Areva natuurlijk. Maar enkel Areva doet ook in kerncentrales. En nu probeert Areva ook nog de windmolenfabrikant RE-Power te pakken en vecht daarover met Suzlon, een indisch bedrijf! Tja soms moet je 50 jaar in een markt zijn, op kleinere schaal, om de grote vissen te vangen... Areva is een van de industriële speerpunten van de franse natie.

LOW-COST IS NIET MEER VIES

Air France trok tot voor kort haar fijne neus op voor da ordinaire lowcost gevlieg. Maar dat is nu voorbij met de herleving van deze sport door haar dochter Transavia (kwam van KLM!) die vanuit Parijs stevig gaat lowkosten. Beginnend met Porto en dan Marokko, Italië, Egypte en Turkije dus in flinke concurrentie met anderen. Ze verkopen vooral stoelen aan de touroperators en de rest aan personen via Internet/call-centers. Hun ambitie is groot te

noemen. Want ze gaan nu in de rij staan met GERMANWINGS (7 miljoen passagiers, 560 miljoen €), Condor (8 miljoen resp. 1,24 miljard) en Click-Air dat nu naar 5 miljoen passagiers gaat groeien. Het is de rij van de gemengde formule: tour-operators+ losse verkoop. De andere soort zijn de Ryanairs en de Easyjets etc.; zij draaien geheel op losse verkoop en via internet. Ik ben een passagier van de laatste rij en ook eentje die gewoon zeer tevreden is... Een zegen voor een opa met kids in het buitenland! En, met ook wat oudere vrienden, die niet allemaal meer effe in de auto stappen en naar de zon scheuren. De grijze golf gaat lowcost en ook hun (klein)kinderen en dat is me toch een grote hoop!

STRAF VAN DE FISCUS

Als je in Frankrijk je belastingopgave te laat indiende kon je rekenen op 10% meer, als straf. En als je niet op tijd je aanslag betaalde kreeg je 0,75% rente per maand op je boterham. Welaan dat wordt nu wat verzacht...

De strafrente gaat naar 0,40%, past beter bij de huidige rentenivo's. En als je deze boetes wil bestrijden, moet je van goede huize komen : dus een erg goeie advocaat hebben.

Welaan, naast deze "lichtere boetes" staan ook op andere punten zwaardere straffen. Bijvoorbeeld staat er op het niet fourneren van vereiste documenten nu een straf van 150 Euro en dat was ooit 15 .

Leuker kan met het ook hier niet maken, en ook nauwelijks gemakkelijker...

Het zenuwachtige gedoe bij onze franse vrienden altijd vlak voor 1 april zal dus blijven. En die ene die zijn papieren nog net postte om 17.00 uur s'middags van de laatste dag; we vrezen dat hij dat zal blijven doen.

HET GLOORT IN VAKBONDSLAND

De franse vakbonden zijn niet mijn favorieten maar nu de grote Jacques Marseille over hoopvolle ontwikkelingen aldaar schrijft, moet ik u even bijpraten. Nee, hoor, de CGT is niet opgeheven, in tegendeel. En het ledenaantal (het kleinste

van Europa!), is ook niet hoger geworden... ook in tegendeel. Nee, in het noorden, bij een raffinaarderij van Total schreef de secretaris van FO de Force Ouvrière) een brief aan zijn leden, die nu rond gaat in vakbondsland. Vanwege de totaal andere toon dus: een brief die oproept tot solidariteit met de toekomst van de onderneming en samenwerking met alle anderen in de ondernemingen. Zeker ook het management... Een brief die roept om het blinde ideologische af te leggen en op pad te gaan naar een nieuwe toekomst. Ik las deze opmerkelijke brief die Marseille in zijn artikel af deed drukken, met commentaar. . Een oproep tot samenwerking op ondernemingsnivo, tot ontpolitisering van het vakbondswezen, en die de staat op afstand wil houden, dat is echt nieuws. Zeker als hij werd geschreven door een bobo van FO. Het eerste schaap lijkt nu over de dam te zijn gegaan, nu moet ook Sarko, als hij heeft gewonnen, deze draad oppakken. Hoop gloort aan de horizon...

ONTEVREDENEN TOP-TIEN

Een engels onderzoeksburo ging de "ontevredenheidsgraad" meten bij arbeiders in Europa. In 23 landen werden 18.000 personen ondervraagd. En hier de resultaten:

1. Franse arbeiders: uiterst ontevreden, terwijl hun beloning lang niet de slechtste is.
2. Groot-Brittannië
3. Zweden
4. De VS...

Dus u ziet het weer: geld maakt niet gelukkig! En weet u waar ze echt super-tevreden zijn? Wel in Ierland.

Opnieuw blijkt hoe moeilijk dit soort situaties zijn in te schatten; de borreltafel is weer eens geen plek der wijsheid.

VERKIEZINGEN VOORBIJ? BETALEN...

Tja als je de 5% niet haalt in de eerste ronde dan krijg je maximaal van vader tje staat 800.000 Euro. En als je dan veel meer uitgaf.... dan moet je gaan bedelen bij de kiezers om je tekort te betalen. Dat wisten alle 12 kandidaten natuurlijk al lang. En nu

komen, na de eerste ronde, de konsekwenties te voorschijn.

Allereerst de Parti Communiste met haar 1,2%.... en een uitgavennivo van liefst 4,6 miljoen euro. Tja als je Bercy en Le Zénith in Parijs afhuurt dan wordt het duur. Bové gaf maar 300.000 uit en kan nu declareren ook al haalde hij nog geen 2%. Philippe de Villiers zit goed knal want hij spendeerde 2,8 miljoen en dat betekent 2 miljoen alsnog bij elkaar schrapen. Flinkke strop!

Besancenot, onze radicale postbode, stopte zijn uitgaven bij ... 800.000 en kan alles recupereren. Hij bleef op 4,3% steken.

Tja en de rest laten we maar zitten. U ziet, politieke ambtie is duur, ook in Frankrijk.

Vergeleken bij wat Sarko en Segoo vertimmerden is het bovenstaande gekruimel. En de conclusie is hier nu ook: campagne voeren op dit nivo vraagt om heel veel geld. Ook al zeg je "niet van de rijken te houden", zoals Francois Hollande (Parti Socialiste) zei, tijdens de campagne... Als de PS verliest zal hij zijn opmerking anders gaan zien...

RENAULT IN PROBLEMEN

Goshn, de auto-wonderdokter, redder van Nissan en bijna ook nog van GM, zit er niet lekker bij. Het marktaandeel zakte in Europa (17 landen) van 10,6 naar 8,6%. Nog erger omlaag dan General Motors met 1,9 %, en Nissan met 0,7%. Toyota is ook hier de ster met +2%. Dus moet er iets gebeuren en dat ziet er niet leuk uit. Goshn rekent op de Logan, zijn goedkope auto, wordt al verkocht in Roemenië, Marokko, Frankrijk en duikt nu ook op in Iran (!) en Brazilië. Die loopt fantastisch en redt nu even de resultaten: vorig jaar 260.000 stuks verkocht, in 2007 400.000. De verkoop moet in totaal omhoog naar 800.000 om dan aan te komen bij 3,3 miljoen als toekomstig wereldtotaal. De verkoop van Renault buiten Europa was is nu al dichtbij de 50%.

Helaas, de produktie in Frankrijk moet omlaag: met zo'n 100.000 op korte termijn. In Turkije, Slovenië en Roemenië gaat de produktie net omhoog van 540.000 naar 960.000 stuks.

Ambitieuze plannen zeggen automarkt experts ... maar dat zijn we van Goshn gewend. Nu komt echter toch het uur der waarheid, ook voor hem.

En de autoproduktie in Europa vervolgt zijn lijn naar beneden: Citroën kondigde een teruggang aan van zo'n 4000 arbeidsplaatsen.... Sarko weet het ook al.

Het verschil in kostprijs tussen oost-europa en het westen is 500 € per (kleine) auto. Niet veel denkt U? Welaan, dat is niet juist als u weet dat de kleine Renault een kostprijs heeft van rond 5000 €; dus we praten over 10%...

Autobusiness is een tak met kleine marges, vanwege de moordende concurrentie.

EXPLOSIEVE MEMOIRES

Op 16 mei komt deel I uit van de memoires van de oude Pasqua, politicus met veel wervelingen en schandalen. Het heet: "Wat ik weet...". En hij schrijft over de affaire Greenpeace, het tot zinken brengen van de Rainbow Warrior door de franse geheime Dienst. Daarover werd in 1996 een onderzoeksrapport opgesteld in opdracht van Chirac. En toen Chirac dat wilde laten uitlekken om Mitterand een klap te verkopen, was hij in zijn kring de enige die zover wilde gaan. En dat tekent het machtsdier Chirac, en eigenlijk de zeden in de politiek. Er komen nog meer delen uit.... En boze tongen beweren dat Pasqua langs deze weg, de diverse processen die tegen hem lopen, zou willen "afremmen". Want God weet wat hij nog meer weet.... En over WIE!

CGT-SNCF IN DE LIFT?

Didier Le Reste, CGT bobo van de SNCF (Spoorwegen) ziet een kans weer op het toneel terug te keren. Hij kreeg anderen ook mee om half mei een manifestatie tegen de "service minimum" (minimum dienstregeling) die Sarko nu wil doordrukken, te gaan houden. Hij ziet zijn macht afkalven met een nieuwe wet en weet dat hij met een onderhandse discussie met de lokale SNCF-directies er beter af komt. De president-directeur van de SNCF, mevrouw

Idrac, wil ook geen wet op de minimum service.... Dat gaat nog spannend worden.

PIJNLIJKE GEWELDSTATISTIEKEN

In Frankrijk kent het ministerie van Onderwijs een computersysteem dat geweldsincidenten op scholen registreert. De scholen moeten dat dus “voeden”. Maar nu houdt dat ministerie de cijfers geheim; uit schrik voor at er uit blijkt... En nu heeft men als de donder een nieuw systeem ingevoerd, dat enkel geweld registreert in een groep van 2000 representatieve scholen.... Omdat het oude systeem “niet voldoende betrouwbaar” zou zijn. En dat op het moment dat ouders hier wel eens voor elke school willen kunnen zien, war het gevaarlijk is. Ze zijn nu weer aangewezen op “het van-horen-zeggen-cir-cuit” . Er zitten hoopjes politiek achter, ministerie, vakbonden in elk geval. Want er valt iets te verbergen, net zoals we zagen met de WW-cijfers, die volgens europese instanties te fraai waren voorgesteld. Liegen met statistiek kon altijd al door slim-merikken, maar nu zijn het bestuurders en maatschappelijke organisaties... En dat is niet zo best.

In de banlieu's stijgt intussen het aantal onopgeloste executies, veelal afrekeningen, zeer snel. Er ontstaan steeds meer bendes waarop de politie geen greep meer krijgt. Een probleem van alle grote steden eigenlijk, dat nu ook de franse banlieu's heeft bereikt.

Deze rotte plekken gaan de franse gemeenschap nog veel last bezorgen, wel voor twee generaties vanaf nu.

Er is ook een opleving merkbaar van de radicaal-linkse groeperingen. Autonomen, anarcho-communisten en dergelijke zijn weer op straat en vernielen de vijandige maatschappij. Na de Sarko-overwinning waren vooral zij het die de auto's in de fik staken. Zelfs vóór het resto waar Sarko zijn eerste felicitaties van zijn vrienden kreeg, ging een auto in de anarcho-fik onder de ogen van tientallen beveiligers!

IMAGO VAN SARKO IN HET BUITENLAND

Zijn wortels, een immigrant dus, werden overall breed uitgemeten. Wat betreft zijn visie is er uiteraard een gemêleerd beeld vast te stellen.

In de EU ziet men hem als iemand die wil deblokken en Frankrijk weer vooraan in de EU wil positioneren.

Duitsland weet van zijn wens naar een nieuw sterk Frans-duits verband, ook in de EU. Zijn aperte afwijzing van Turkije is een lastiger punt, want Merkel is voor toetreding. De onafhankelijkheid van de Europese Bank ligt ook lastig: Sarko wil minder financiën accent en meer economisch sturen; Merkel is tegen. Ook wil Merkel een federaal Europa en Sarko een politieke EU.

De engelsen zien zijn liberalere aanpak wel zitten zowel Blair als Brown.

Met Rusland zal de relatie, om te beginnen, wat koeler zijn dan onder Chirac. Sarko's adviseurs zijn erg wantrouwend naar Poetin c.s. Met de VS zal het beter gaan. Grote sprongen zijn onmogelijk, maar er is wel meer warmte in de relatie te verwachten.

Met Japan is het heel anders. Jacques hobby het Sumo-worstelen is door Sarko helemaal niet geërfd. Er lijkt hier een verkoeling te komen.

CHIRAC: HET (JURIDISCHE) VERVOLG

Chirac vond een nieuw parijs verblijfje, nu hij het Elysée moest verlaten. En hij wil graag in parijs rondspoken en niet altijd op zijn enorme chateau zitten, ver weg.

En dus “huurt” hij een grote kast in duplex aan de Quai Voltaire; huurbaas de familie Hariri, goede vriend van Jacques, voor hij werd vermoord. Maar men is hem dankbaar ook voor de steun erna. Het appartement ligt aan de Seine en tegenover het Louvre, pas mal du tout! Acht pieces en ca 390 m2 groot. Het is tijdelijk, hij had geen tijd genoeg om iets definitiefs te vinden... In afwachting van een nieuwe mooie baan, c'est sur!

Ook zit Jacques nu wat centraler voor de rechters die met hem willen praten. Over de zaak van de fictieve werknemers van zijn politieke partij PPR bijvoorbeeld. Hiervoor werd Alain Juppé al veroordeeld, nu is hij weer minister bij Sarko.

Nu is zijn immuniteit opgeheven en wacht Jacques een moeilijk stel verhoren, lijkt het. De straf die staat op dit soort foutjes is: maximaal 5 jaar gevangenis en 75.000 € boete. De tweede kwestie gaat over de tijd dat hij burgervader in Parijs was en toen allerlei mensen op salarislijsten liet zetten (en liet betalen) die daar helemaal nooit kwamen, maar elders “goed” werk deden. Ze werden dus door de gemeente Parijs betaald zonder daar echt te werken.. En een derde slapende kwestie is een fraudetoestand bij de drukkerij van de gemeente Parijs, waar Jacques mogelijk iets van weet. Ook zijn geheime japanse bankrekening duikt nu plotseling weer op. Franse burgers mogen geen geld verborgen houden voor hun fiscus! Ook niet als ze ooit president en premier waren. En tenslotte de Clear-streamkwestie, waarin Jacques mogelijk ook meedeed om Sarko op zijn gezicht te doen gaan. Dus er komt misschien nog een quin-quentat (=5-jaarstermijn) voor onze Jacques... maar dan achter de tralies?

Veel hangt nu af van zijn advocaat: dat is ene Veil, de zoon van de beroemde politica Simone Veil, en een goeie. Hij schijnt het al drie maanden erg druk met Jacques te hebben; want deze jongens wachten niet af.

MEVR. JOSPIN STEMDE SARKO

Sylviane Agacinsky (Hongaarse?) vertelde in vertrouwen aan een vriendin dat ze Sarko stemde. Dat lekte uit, en nu zit deze filosofe, die Hoger Onderwijs geeft, even in de rats. Jospin wil er niet over praten. Het zal nu wel zijn afgelopen met de bezoeken tussen de families Hollande en Jospin. Ach wie weet, is ze gewoon verre familie van de uit Hongarije afkomstige Sarkozy. Zo ja, dan moet ze vergeving krijgen.

SARKO'S MEDITERRANEPOLITIEK

Met Portugal, Spanje, Griekenland en Cyprus wil Sarko een mediterrane samenwerking aangaan, die zich richt op Afrika. Dus ook op Europa en Afrika als burens. Vaak had ik het hier al over en Sarko hoorde mijn gelamenten. In Barcelona richtte de EU al eerder Mare Nostrum op dat

3 miljard krijgt, dus er is een begin. Maar het geheel is erg afhankelijk van de huidige conflicten tussen Palestina en Israël. Onderwerpen zat: het terrorisme, de emigratie, economisch-commerciële ontwikkeling, en ontwikkeling van meer rechtsstaat in Afrikaanse landen. Maar de tegenstellingen Europa-Afrika lijken groter te worden, niet op de laatste plaats door de religieuze scherpere verhoudingen. Sarko laat zich niet gauw kisten, maar deze kluit, hoe mooi ook, zal niet simpel te verorberen zijn. Maar hij probeert het tenminste en het is een EUROPEES al lopend (!) initiatief op buitenlands politiek gebied. Bingo dus.

DE TIEN VERSCHILLEN

Sarko deed het extreem “anders dan anders” bij zijn regeringsvorming. Iemand zag wel 10 verschillen met “vroegere regeringen”:

1. Het aantal ministersposten, maar 15.
2. De vrouwen-mannenverhouding 7-8
3. De gemiddelde leeftijd (53!)
4. Bijna geen ENA-leerlingen (de hoge bestuurschool van Frankrijk)
5. De beperkte regeringservaring: slechts 5 oude rotten.
6. Een oud-premier als minister (Juppé)
7. De bescheiden invulling van Defensie
8. De grote diversiteit
9. De openingen naar links en het midden (PS en Modem)
10. De geografie: slechts 3 “sudistes”, dus mensen uit Zuid-Frankrijk.

U ziet het, voor velen heeft Sarko meer dan symbolisch gebroken met de “oude politieke cultuur”. En daarmee verdiende hij al gewoon veel respect. En nu verder...

SARKO EN DE GROTE INDUSTRIE

Er is enorm veel gedruvel in de grote franse industrie, en Sarko wil die snel oplossen. Eads (Airbus) met de Duitsers (hij was al bij Merkel); De stagnerende fusie GDF-Suez (Sarko ziet er weinig in en wil naar andere samenwerking voor GDF); Areva's toekomst (kernenergie; Alstom/Siemens als medespelers); Safran/Thales (de franse defensie-

industriestructuur) en tenslotte EDF (terugbrengen van de staatsdeelneming van 87 naar 70%), een enorme grote jackpot.

U zit het; wat Chirac liet liggen, gist nu verder in grote keukenpan van Nicolas. Hij heeft zijn handjes vol; achterstallig onderhoud heet dit. En nu komt Galileo ook nog even op tafel..

SARKO'S AGENDA

Al Gore feliciteerde Sarko en vroeg om op bezoek te mogen komen in juni. Maar er is omtrent die tijd ook al een volle agenda in Afrika. En er zijn nog veel meer zaken: Merkel en EADS (Toulouse), Europa-kwesties (Grondwet etc.); kortom een waaier van contacten en bezoeken om de kwesties stevig te masseren. Sarko is uiterst populair in het buitenland: VS, UK, Duitsland en ook in Libanon en zelfs met Israël ligt het nu wat beter. De niet erg "buitenlandse Sarko" wint snel aan bekendheid in het grote buitenland. Net als Chirac, maar dan wel anders. Qua stijl en qua opstelling!

.....
.....

LES LEGISLATIVES

AFFAIRES

Tja de affaires schijnen nog niet voorbij, nu Sarko is gekozen tot president. Hij zelf fokte een politiek schandaaltje door enkel dagen "en famille" op een megajacht van zijn vriend Boloré door te brengen bij Malta. Dat werd breed uitgemeten: de nieuwe Berlusconi riepen de PS-ers.... Dom, maar de reactie was ook echt overdreven. Les 1 was binnen.

Vlak na de verkiezing viel een onderzoeker binnen bij de Canard Enchaîné, die erg graag spot en opklopt (erg amusant ook) en die wel eens tips krijgt over "geheime dingetjes". De rechter zocht dus naar de herkomst van enkele inlichtingen van journalisten, mogelijk in het verlengde van de affaire Clearstream. Uiteraard werd deze aanval op de persvrijheid, en de bescherming van journalistieke bronnen breed uitgemeten.

De onderzoeker van Ruymbeke, die nog steeds Clearstream doet, moest ook verhoord worden door een soort interne tuchtraad. Had hij mogelijk onwettige onderzoeksmethoden gebruikt en/of audities gehouden "buiten de officiële" procedure om? De Conseil supérieur de la magistrature vond voornamelijk niet veel en zei het onderzoek te gaan stoppen...

Welaan, deze recente gebeurtenissen tonen aan dat velen op de loer liggen, in journalistiek en politiek, om Sarko c.s. te vloeren. Het blijft dus nog even onder ons...

En de ex-premier (onder Chirac) Jupin werd al weer verhoord (als eenvoudig getuige) in de Parijse corruptiezaak waarin hij al ooit werd veroordeeld.... En die nu mogelijk heropend wordt tegen... Chirac, die zijn immuniteit verloor...

-VOORAFGAAND AAN DE LEGISLATIVES (Parlements-verkiezingen)

DE UITHUILENDE PS

Sego trok zich als PS-kandidaat terug, vóór ze niet geaccepteerd zou kunnen worden. Officieel omdat ze geen "cumulatie van mandaten" wilde... En een dag later riep ze al dat de PS dit jaar nog DE kandidaat voor de VOLGENDE verkiezingen zou moeten vaststellen, en ze bedoelde mogelijk: weer Mevrouw Segolène.. De herrie in de PS duurde en duurt nog verder... Intussen "liet" ze zich oproepen om haar gezicht ook in deze campagne te laten zien; ze verscheen lachend tussen alle "ruziënde olifanten". Ze neemt eigenlijk nu GEEN verantwoordelijkheid voor het resultaat, en treedt wat "aan de rand" en in haar eigen regio op. Ze voelt het débaclé aankomen.

DE START VAN SARKO

Sarko begon aan zijn regerings-samenstelling, vroeg aan Hubert Vedrine en (van de PS!) of ze geïnteresseerd waren om mee te doen. En Allègre (ook al PS), de grote wetenschapper, melde zichzelf aan. Geen van deze drie kwam er overigens in. Maar Sarko maakte zijn belofte om ook PS-ers op te nemen, via enkele

anderen wel “waar”, en liet het even lekker rammelen in de PS-gelederen. Ook dacht hij natuurlijk aan de a.s. verkiezingen en aan zijn zelfde vispartij straks in het watertje van ene Bayrou. Overigens begon ook al het gemor in de eigen gelederen van hen die geen mooi ministerschap kregen: want er zijn maar 15 minstersplekjes (waren er 41!) te vergeven.

Sarko kreeg de macht overgereikt met veel “eigen stijl”. Zijn hele familie (qua kids -4 stuks- samengesteld uit twee eerdere huwelijken van hem en zijn Cecilia + een van HUN verbintenis) was er volop bij, prachtig opgedirkt en mooi optredend op een bijna Amerikaanse manier. Een breuk met de voorgangers! Na de overgave van de macht, een tour door Parijs, kransleggingen

en al de eerste maatregelen.

Een salvo van acties daalde neer over het overdonderde Franse volk. Om 16.00 uur, direct na zijn inwijding, vloog hij, enkele minuten na zijn Parijse toeren, al naar Berlijn. Om met Merkel te praten. Een sterk signaal van de wil van het Nieuw Frankrijk, om Europa te herstarten. De Sarko-show draaide op volle toeren.

HET NIEUWE KABINET

Een dag later ontbijt (8.30 uur!) met Fillon, die (dacht men toen al), een dag later tot Premier zou worden benoemd. Dan volgde de regeringsbenoemingen, maar 15 in plaats van de 41 eerder bestaande posten. En met surprises: 8 mannen en 7 (!) vrouwen. Een Europese topper dus. Ook een socialist (Kouchner) op Buitenlandse zaken, Besson (vroegere PS-boezemvriend van Segol) werd ook staatssecretaris en Jouyet (PS-er, nu staatssecretaris Europese Zaken) kwam ook “over”. Daarnaast ook nog een ex-UDF-er (vroeger bij Bayrou actief), En Martin Hirsch, rechterhand van Abbé Pierre (!) werd ook ingelijfd, als symbool van Sarko's stijd tegen de armoede. Een dame van Noord-Afrikaanse afkomst kwam er ook in, nog wel als minister van Justitie! Vele “vrienden” uit de UMP werden dus gepasseerd, al is het de vraag hoe lang deze (eerste) ploeg onveranderd blijft...

Immers alles wordt nu gedaan om de Legislatives te winnen in juni. En zo ziet dat er best goed uit.

Overigens die Kouchner, was altijd Franrijk's meest populaire politicus, hij stond overal jarenlang BOVENAAN. Geliefd bij linksen, maar niet in de PS. Segol wilde zijn kandidatuur voor presidentschap ook niet steunen. Zo komt Kouchner in Sarko's bootje terecht; en minstens voor enige tijd, zeggen sommigen. Want hij zou wel eens kunnen opstappen NADAT hij de Darfourkwestie, hete aardappel ook voor Sarko, heeft opgelost. Zo doet Sarko dat dus.

Overigens is er ook in Lyon een primeur: daar wilde de PS-burgervader best samenwerken met de UDF van Bayrou. Omdat de UMP-kandidaat voor het nieuwe burgemeesterschap Perben (oud-minister van Justitie etc.) daar moet worden verslagen. De ideologische grens links-rechts begint te slijten; samenwerking met het midden is steeds meer in beeld aan het komen.

KABINETSORGANISATIE EN -WERK

De ministers gingen gezwind aan de slag en toonden zich overal en ze communiceerden stevig. De nieuwe ministriële organisatie moet nogal wennen, omdat er geheel nieuwe velden werden samengevoegd dan wel werden “ontvlecht”. Vooral vallen nu op de ministeries:

- *Financiën, Economie en Werkgelegenheid*
- *Ecologie, Ontwikkeling en duurzame ontwikkeling;*

- *Immigratie, Integratie, nationale identiteit en Ontwikkeling;*

- *Werk, Sociale relaties en Solidariteit, en, Steden en huisvesting.*

Een organisatie die mikt op bijeenbrengen van samenhangende probleemgebieden; een originele en gedurfde visie!

Publiciteit alom, de verkiezingsstrijd werd fors ingeluid. De campagne startte officieel de 21 mei. En Sarko stouf rond op alle gebieden: met de vakbonden, met Europa, over fiscale hervormingen en zelfs kwam er aandacht voor de onrust in Noord-Libanon. Zijn tempo is zo hoog, dat er sprake is van overdondering, en sommigen waarschuwen

dan ook voor enkele teleurstellingen. Maar hoe dan ook, het maakt echt indruk.

TRAMMELANT IN PS, FN EN BIJ BAYROU
Intussen viel de PS zowat uit elkaar: Hollande stelt zich niet meer als 1^e secretaris PS beschikbaar, Segou trok zich "op honk" terug, DSK nam het voortouw maar ook daaraan werd gerammeld. De verpulvering van de linkse krachten was compleet geworden. Intussen keerde Segou weer een beetje om..

Le Pen en zijn FN, doen nog een vertwijfelde poging de terugval naar 10% te verbeteren, maar dat ligt niet eenvoudig. De poll's geven nu eerder 5% aan of minder. En in de partij begint nu ook het zwarte pieten, waarbij de geweren zijn gericht op de familie Le Pen, vader en dochter dus. Het einde van het FN?

De Modem, de nieuwe middenpartij roept dat het aantal leden wel eens naar de 100.000 zou kunnen gaan... maar of veel kiezers op Barou gaan stemmen is te betwijfelen. Zijn oude UDF-club liep zelfs "en masse" over naar Sarko.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OPINIEMETING

En, daar waren al de eerste "SON-DAGES" :

En jawel: 40% (!) voor de Sarko-club en maar 28% voor DE PS. Baurou komt op 10%, de FN op 8% en de extreempjes allemaal onder de 3%. Zelfs groen krijgt maar 4%.

De tweede: 43,5 (!) voor de UMP; 28,5 voor de PS; 4% FN; 3% Verts; MODEM 9% en de PC op 4%. Extreem links op 3%. Zo zou de eerste ronde er uit zien volgens de kiezers op 1 juni, 10 dagen tevoren.

In de PS wilden 33% DSK als lijsttrekker en 32% wilden Segou weer (die niet meedoet!). En maar 5% zag Hollande zitten.

Sarko lijkt af te stevenen naar een ruime overwinning. En dan barst het echt los.... Frankrijk WIL dus nu de verandering. Bravo!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

WIE IS FRANCOIS FILLON?

Hij is 53 en al lang in de politiek. Hij studeerde rechten en politicologie. Al jong werd hij afgevaardigde en al snel werkte hij samen met grote politici als Seguin, en was al minister bij Baladur en Juppé. Hij is ook vader van 5 kids; zijn vrouw is engelse. Hij geeft zelf aan "evenwichtigheid en gemodereerd optreden" van belang te vinden. Dat zien de meesten ook in hem; een soort tegenhanger van Sarko. Een boek van hem was getiteld: De Fransen kunnen de waarheid verdragen...

Uitspraken: "De dingen zijn nooit zo erg als ze door velen worden beschreven", en " Van Chirac zal men zich niet veel herinneren, behalve mijn pensioenher-vormingen".

Fillon zal nu in de schijnwerpers zijn grote kwaliteiten opnieuw moeten bewijzen; ook al samenwerkend met de ontstuijmige Sarko.

.....
.....

NOS BONHEURS FRANCAIS.

Ons grote geluk hier; het vervolg. En er komt nooit een einde aan:

-De overvloedige lentebuien, die onze grondwaterstand moeten aanvullen. De trésor voor onze wijnstruiken.

-De franse presidentsverkiezingen, met hun twee rondes en soms wel 40 kandidaten. Deze periode toont u echt de franse ziel. Een openbaring.

-Francis Cabrel chansonnier, die ik steeds meer ga bewonderen. Vooral om de wijze waarop hij zeer poëtische teksten op de mooie muziek gezongen krijgt. Wat ik ook probeer, ik kan de tekst niet "in de muziek" krijgen. Echte kunst dus.

-De franse meteodienst, die erg slecht voorspelt in tijden van beroerd weer. Ze zijn meer op goed weer gespecialiseerd.

-Ons burencubje waar je de echte opinies hoort, en waar je ook voorzien wordt van al het xenofobe dat in de franse ziel te vinden is. Gelukkig zijn wij geen "étrangers" meer voor de deelnemers.

-De franse post(bank), zo vriendelijk in het dorpspostkantoor en zo keihard onfatsoenlijk als maar kan op het regiokantoor.

-De nog in aanbouw zijnde Golf van Saint Montant, bij vrienden hier in Mormoiron. Nu nog maar 2 holes maar met 12 holes als einddoel. Maar de wilde varkens woelen nu s'nachts de grond om, en daar was niet op gerekend. Nu gaan we het golven dus combineren met het jagen...

Tot zover ons eindeloze geluk "en Provence" voor deze editie.

NOS GROS MOTS.

Voor de fijnproevers van de franse ziel, die je vooral kunt voelen in hun minder fraaie, maar wel echt gemeente, woordenschat;

"un(e) moins que rien" = een zeer onbeduidend mens.

"molasse" = een lome, slome.

"une morue" = een slet, een del (let wel : morue is ook een soort vis!)

"la moule" = de k.. . (drieletterwoordje)

"C'est un moulin à parole" = het is een kletskaus, een ratel.

"un mufle" = een lomperd, schoft.

"nana, nenette" = grietje, muts.

"neige" = cocaïne (en ook sneeuw natuurlijk).

"niaise" = simpele ziel

"nigaud" = sukkel, onnozele hals.

"nouille" = oen

"faire la noce" = boemelen.

Uw voorraadje "stevige uitdrukkingen" is al weer wat groter en u begint nu ook te zien dat het Frans, op dit gebied, een rijke taal is. Maar, let op, we zijn pas bij de N!

PAROLES DE PRÉSIDENTS.

Ná 6 mei kwam er een nieuwe président, dus mijn citatenboekje loopt al weer achter. Ik ben erg benieuwd naar de "Paroles" van Sarko, nu hij won. Die zullen minder filosofisch zijn, maar wel spannend, schat ik in.

Maar ze worden natuurlijk pas over jaren echt uitgegeven. En nu dus verder:

"De president is niet de gevangene van welke partij dan ook, maar wel van de Grondwet" (Félix Faure).

"Mijn raadgevers weten niets". (Mitterand, 1988)

"De dag zal komen dat onze Grondwet en alles wat ermee wordt bedoeld, onze tweede natuur zal zijn". (De Gaulle, 1967).

"De Grondwet is een maatkostuum en niet iets dat je even leent" (Chirac, 1999).

"Moed is nodig om de angst te overwinnen; maar betekent niet dat je geen angst meer hebt" (Mitterand, 1983)

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

AU BOULOT MET JEANNOT

Jeannot was een arme drommel die in een caravan woonde temidden van een dozijn kippen. Bij een vroegere buurman, een wijnboer, op diens domaine. Hij fokte ook konijnen die hij zelf at en ook vetgemest verkocht. Zijn "huis op wielen" was een enorme puinhoop en het stonk erger dan op een chemisch industriegebied.

Hij werd geacht door zijn aanwezigheid bij te dragen aan de beveiliging van het domaine, want onze buurman huldigde de stelling: voor wat hoort wat. Jeannot genoot dus gratis huisvesting en kreeg ook water. Ook moest hij af en toe in de wijn meewerken, dom werk op het land dus. Daarvoor kreeg hij dan zijn water en af en toe een douche, waar hij eigenlijk toe moest worden gedwongen, als de stank te groot werd. Zo was "in a nutshell" het leven van "pauvre Jeannot" (arme Jantje), eenvoudig, armzielig en onwelriekend...

Ik leerde hem kennen omdat ik ook wat mee kluste bij de buurman; hij zag me eerst dan ook als concurrent en dan ook nog een allochtone concurrent. Langzaam verdween zijn achterdocht, ook omdat ik af en toe een

vet konijn kocht van hem en wat eieren. Handelsbetrekkingen zijn balsem voor xenofobische aandoeeningen.

Zo kwam het dat ik op een nogal hete dag achter de trekker liep van Pierre, zoon van de wijnboer, met Jeannot naast me. Omdat de antieke tractor vanmorgen niet startte, moest ik mijn startkabels+accu (van mijn voiture!) lenen om het krenge aan het puffen te krijgen.

We hielden beiden een onkruidspuit in onze handen en spoten op de wijnvoeten, elk aan een zijde. Pierre bestierde de trekker tussen de rijen struiken, met een reservoir aan pesticide er achter, waaruit wij taptten. Het was een toch wel een zwaar karweitje. In de zinderende zon, kilometers door het stof lopend over de wijnhectaren en onderwijl de spuit aan de voeten houdend. Dorst en hitte kwelden ons, maar wat minder "boer Pierre" hoog op zijn stinkende trekker, waarop hij zelfs enkele keren in slaap viel. Getuige zijn grote slingerende reddingsmanoeuvres, die ons fors deden schrikken. Al voortsloffend naderden we 12.00 uur, "midi".

De kerkklok seinde ons plots met klinkende zekerheid dat de verlossing nabij was. Voor ik ook maar iets kon bedenken, zag ik dat Jeannot niet meer naast me liep; wat deed hij nou weer? Ik keek om en zag hem verdwijnen in de verte, terwijl Pierre doorreed en de spuit van Jeannot voortsleepte over de droge, stoffige aarde. Het was "scafftijd" dus had hij zijn gereedschap gewoon laten vallen en was meteen op weg gegaan naar zijn caravan, voor zijn pastis. Ik brulde op Pierre die omkeek en de trekker afzette. Hij zag de situatie en zei: "Ca, c'est bien Jeannot". Berustend in deze demonstratie van exact volgen van het "arbeidscontract", zei hij dat ook wij gingen pauzeren.

We gingen beiden naar onze woonplekken voor onze pastis en "kleintje siëste", wantwe zouden gedrieën s'middags wat later verder gaan spuiten. Mijn eega lachte zich krom met de streek van Jeannot, die nu bij zijn kippen een glaasje nuttigde alvorens om te vallen in het gras onder "zijn" boom. Tja, de arbeidsverhoudingen waren nu wel erg precies geïllustreerd van Jeannot's zijde., dacht ik, en ik kon het ook wel snappen. Wat ik nog niet vermoedde was, dat Jeannot die middag ook nog "en grève" zou gaan.

Want toen ik bij Pierre verscheen was er geen Jeannot te zien en ook niet na een half uurtje. Pierre ging dus maar even naar de oude caravan om de motivatie op te voeren. Maar na even kwam hij terug, alleen. En hij sprak: Alors, il fait son siëste et je n'arrive pas a lui reveiller...". En ik zag dat dit voor

hem duidelijk: einde medewerking van Jeannot, voor vandaag betekende. Tja dus stopten we hier maar voor het moment. Ik liep naar huis en passeerde daarbij de caravan van Jeannot. Hij lag licht snurkend in het gras. Glaasje en fles nog naast zich.

Jeannot had waarschijnlijk nooit contributie voor de CGT (vakbond) betaald en ook nooit cursus gevolgd over zijn rechten. Maar hij wist precies wat Marx en co hadden bedoeld met verzet tegen de slavernij en de uitbuiting. En daarmee gaf hij me een wijze les. "Jeannot, merci et la prochaine fois on chantera le Marseillaise".

De zon scheen gewoon verder, de temperatuur liep nog wat op en ik las die middag een leuk boek. Over arbeidssatisfactie en arbeidsmotivatie.... En na enkel hoofdstukjes viel ik in een gezonde dut op het terras. Geheel bekeerd door activist Jeannot.

JOURNAL MORMOIRONAIS

LE GRAND PIQUE-NIQUE DE PÂQUES (2007)

OUVERTURE:

APÉRO:

pastis 51, Vin de Noix, Vin de Pêche, Whisky.
Jus de fruits, coca, bitter de St.Montant, olives de St. Montant, chips, tarte Mieke.

MENU:

Salade verte
Crique
Grillades
Sauce de tomate Mireille et riz créole
Pommes de terre à la cendre
Fromage
Soupe de frases de St. Montant
Gâteau au chocolat

VINS:

Rosé, rouge, Crémant d'Alsace.
Et, café liqueur.

Dat stond op het papier voor ons op de pick-nicktafel, midden in het groen van Saint Montant, op deux pas van "de Golf de Saint Montant". Want dat stond op een houten bordje voor een kaal veld, waarin we twee vlaggen bespeurden. Schuin gezakt, zoals dat een vlag in een golfhole hoort te doen.

We zijn uitgenodigd, zo'n tien personen afkomstig uit diverse Europese streken, en wel, door "nos amis de Saint Montant": Mireille en Michel. Wijnboeren "door de week" en fantasierijke gastvrouw en -heer op

feestdagen. Zij maakt lekkere dingen, werkt aan de creatie van een 12-holes golf; hij rijdt op de tractor en zingt zuid-spaans repertoire van Pablo Escobar. Twee mensen uit de Provence die elk, zonder valse schaamte, hun droom najagen. Of, nog beter gezegd het leven werkelijk LEVEN, op hun eigen manier. Ik leerde Michel kennen toen ik ooit, in het dorp, langs zijn atelier/druivenkoeling liep, alwaar hij bezig was aan het monteren van een echte Rietveldstoel. Een RIETVELDSTOEL in een loodsje in Mormoiron? Ja dus, en mijn nieuwsgierigheid was het weer schuld dat ik even later met deze kleine energieke man stond te praten over zijn hobby: meubeltjes maken. En vandaag Rietveldstoelen, omdat een duitse buurman (een artiest) hem een model daarvan liet zien. Enkel daardoor... Hij maakte er al diverse en later zag ik bij hem thuis, op Saint Montant, (een hoogte zuid-oostelijk van Mormoiron) in zijn mooie oude huis met schietgaten (meurtrières genoemd), vier puike Rietvelders om een tafel staan in een kamer. Zo'n man maakt me erg nieuwsgierig en zo kwam het dat ik hem mijn Rietveldboeken uitleende waarin hij met nog meer meubilair van deze "ollandais" kon kennismaken. Zo begon onze vriendschap.

We nodigden hen uit op het diner en zijn Mireille, bleek uit hetzelfde hout gesneden. Kinderloos echtpaar rond de 50, druivenverbouwers (Muscat d'Hambourg tafeldruiven) en zonder valse rem of schaamte op weg om hun dromen te verwerkelijken. Daarom zijn wij hier nu in het groen op Paasdag 2007, op Saint Montant. En daarom staat er hierboven de outlook van onze "Grand Pique-Nique de Pâques". De barbecue in de halve drum knettert en we heffen onze glazen op de gastvrouw en -heer. Het gezelschap is duidelijk "enchanté" door de ambiance en de fraaie plek. Dus gaan we al pratend en lachend beginnen aan de pretlijst die ons werd uitgereikt. Eigen fabri-kaat: not made in "weet ik waar". Dit alles heeft iets onwerkelijk vredigs, iets super-onbezorgds, je ziet het aan iedereen om je heen. Wat kan ons nog gebeuren; het leven is HIER EN NU. De zon overgiet met jonge stralen ons mooie feestje. Alles is dus komen opdagen aujourd'hui... Na veel eten en dito begieting gaan we nog even aan de golf: niet erg serieus maar toch wel fanatiek. Blik wat beneveld, slag niet erg vast, wat rammelende swings, maar wel met de essentie van "samen sporten". Pret en actie met een groep vrienden die in elk geval één ding gemeen hebben: het goede uit het leven vastpakken, als het voorbij komt. En vandaag hebben Mireille en Michel ons daartoe de weg bereid.

Bij het gâteau moet ik mijn dingetje doen: ik ga mijn gedichtje voorlezen, speciaal gewrocht voor deze mooie dag. Ik maakt het gisteravond, toen ik mij realiseerde dat "vandaag" zelfs iets te maken had met "europa", vriendschap der volkeren en vrede. En daarom luidde mijn "poème" als volgt:

DÉJEUNER SUR L'HERBE

Dans un printemps jeune,
Sous un soleil chauffant,
Et un ciel ouvert,
Très blue, d'azur,
Ons se rencontre,
Une verre à la main,
En Provence, en France, en Europe.

Entre amis,
Entre voisins,
Mormoironais de souche,
Mormoirinains d'adoption,
On goutte,
Toute la bonne bouffe,
En Europe, en France, en Provence.

Un beau dimanche,
Ein schönen Sonntag,
Een mooie zondag,
Passe en douceur,
Sous les murmures,
De notre déjeuner sur l'herbe,
En Europe, en Provence, à Mormoiron.

Leon Pâques 2007

Na mijn bise voor de gastvrouw, wat applaus en enkele traantjes van Mireille overhandig ik mijn woordenspel, gevat in een klein lijstje. Ach gewoon plezier voor iedereen, omdat je iets hoort te doen met je emotie. Want die emotie laten zien of horen, haar tonen, dat is het geheim van vriendschap en vrede. Dus volg uw dromen, aarzel niet, en deel ze met gelijkgestemden. Dat is wat leven leuk maakt: doe iets wat je beweegt en deel zonder schroom dat met de anderen. En zo creëer je samen dat ene moment. Kort, maar toch zonder tijdsduur, dat men GELUK pleegt te noemen.

Leon, mei 2007.

++++
++++

COIN DES POÈTES

Een reeks van gebeurtenissen uit een vroegere periode van ons leven, die we nooit zullen vergeten, borrelde weer eens op en liet dit op papier landen:

DE MOEDIGE VREEMDELINGE

Daar stond je dan,
In de stromende regen,
Met twee vuilniszakken,
En je polsen in verband,
Opgejaagde blik in je ogen,
Doornat en in paniek.

Je aanblik alarmeerde,
Je straalde rampen uit,
Chaos, verwarring en leed,
Te veel om niet te vragen,
Wie je was en,
Waarheen je ging.

Je ging naar nergens, zei je,
En vertrok ook uit niets,
Uit je kamer gegoooid,
Want geen huur betaald,
Want je had niets meer,
En vluchtende,
Hebben geen banksaldo's.

Dus namen we je mee,
Naar onze warmte, ons nest,
En vulden je maag,
En aanhoorden je verhaal,
Dat niemand kan geloven,
Van een onmogelijk bestaan.

Het raakte ons diep,
Dit kon toch niet bestaan?
We zeiden je te blijven,
Eerst te praten met je voogdes,
Want op je twaalfde,
Ben je toch nog een kind?

Maar "jouw wereld" waarschuwde ons,
Voor jou en je problemen,
Voor je slechtheid,

Voor je onmogelijke gedrag,
Eigenlijk voor alles van jou,
Jij was verdoemd in hun ogen.

Maar dat was ons te veel.,
Niet acceptabel voor een medemens,
Dit kon niet waar zijn,
Dit was een karikatuur,
Die je entourage schetste,
Die jij diep had verward en gewond.

En je bleef dus bij ons,
Tegen alle adviezen in,
En wij begonnen samen,
Een route zonder precedent,
Een reis door een land,
Dat wij nooit eerder bezochten.

Het land der verslaafden,
Van dwang en bedrog,
Van pijn lijden en pijn doen,
Omdat jullie leven pijn was,
Wij zagen jouw wereld,
En we zagen een hel.

Je zwoegde want je wilde,
Een ander, mooier leven,
Waarvan je niets begreep,
Maar dat je reddend leek,
Het laatste wat kon helpen,
Je allerlaatste kans.

En we trokken samen,
Door jungles en mooi groen,
Omzoomd met afkeer en liefde,
Geweld en medelijden,
Wanhoop en soms een lichtstraal,
En de weg ging naar boven.

Vaak waren we je kwijt,
Je keerde terug naar je hel,
Die ook wel warmte gaf,
Maar tenslotte slechts verbrandt,
En steeds kwam je weer,
Terug naar je vagevuur, vóór je hel.

Het duurde vele seizoenen,
Voor je ons leven begreep,
Met zijn nadelen maar ook zijn
bescherming,
Die je niet langer kon missen,

En toen je sloot de helledeur,
Met een aarzeling en een plof.

Zo werd je er “een van ons”,
En vond jij ook jouw liefde,
Die je voor het leven leek,
En wilde dus ook alles “van ons”,
Dus ook een eigen kind,
En zo kregen we Joshua erbij.

Een bijna burgerlijk plaatje,
Was jij met je gezinnetje,
Met een enkel rood randje,
En het leven dat je wenste,
Bood zich aan je aan,
En je deed alles wat het je vroeg.

Maar de oude demonen wachtten,
Diep in je eerdere ziel,
Op hun nieuwe kansen,
Op jouw eerste levenscrisis,
Die ook wij allen ooit krijgen,
Maar die jou meedogenloos verwoestte.

En je werd ontvoerd,
Door het boze, het satanische,
Terug naar de vacante plek,
Die je ooit achter liet,
En de verboden hallucinaties,
Namen je weer in bezit.

Nu kwamen er twee in nood,
Een kleine mens en jij,
Jou kon niemand meer helpen,
En zo verloor je ook je kleinood,
Want voor Satan dat ook nam,
Moesten wij de zwakkere redden.

Het mocht allemaal niet meer baten,
De oude drang nam bezit,
Van alle moois dat je zelf schiep,
En leidde je retour,
Naar de diepten der spelonken,
Waar leven zonder liefde regeert.

Het voorgeborchte van de dood,
Die dan tot een verlosser wordt.
Adieu Marion.

Leon, juni 2007.

Als je in een “vreemd land” woont
probeer je je wel eens voor te stellen
hoe “de anderen” je zouden kunnen
zien... Daarom staat het hier dan ook in
het Frans.

L'ÉTRANGER

Venu de l'ombre, de très loin,
D'un pays inconnu,
Qu'est ce qu'il cherche?
Chez nous tous,
Qu'il ne connait pas,
Qui lui sont tous si étrange?

Il parle notre langue,
D'une manière assez drôle,
Ses mots sonnent un peu adroite,
Comme du soleil pendant la pluie,
Mais il nous sourrit et s'excuse.
Il est plutôt sympa.

Est qu'il est venu pour oublier,
Pour s'enfuir de ces soucis,
Ou des memoires mauvaises,
Faut-il lui en parler, lui demander,
Pour un peu lui comprendre,
Ou pour lui consoler?

Peu à peu on s'accoutume,
De sa presence, de sa silhouette,
Et il se confond doucement,
En prennant la couleur de la foule,
Et on n'a plus peur de lui.
Il est un peu de “chez nous”.

Ou sont les siens,
Il n'en a peut-être plus?
Est-ce qu'il ne les aimait plus?
Cherche-t-il des proches neuves?
Est-ce qu' il nous dirait il tout?
Si on lui le demanderait?

Peu à peu l'étranger,
Devient un habitué,
Dans notre petit village,
Ou il vit tranquille.
Sans trop faire.
Et toujours en souriant.

Et un jour quand il mourra,
On va lui enterrer,
Sans savoir trop,
De l'endroit,
Ou son âme partira.
Et ou les siens pleureront.

Enfin au cimetière,
Il ne sera plus,
Un vrai étranger,
Enfin l'intégration,
Complètement réussi.

Il repose entre autres étrangers,
Ensemble en route pour l'éternel,
Pour une destination inconnu.
Ou il y a que des étrangers.
Enfin, entre équivalents.

Monsieur Leon
Febr. 2005.

++++
++++

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN? ALGEMEEN.

UW TWEEDE LEVEN OP: Second Life
U wil een ander leven? Kappen met die sleur, met de dagelijkse ellende? Wel verhuis gewoon. Niet naar Australië of Canada, nee stap in de website Second Life en wordt virtueel gelukkig en rijk en beroemd. Spielerei? Dat valt nog te bezien als je leest dat er nu al 5 miljoen mensen "hier" leven en er continu tussen 17.000 en 35.000 mensen op de site on-line zijn. Voor 7 euro/mnd bent u al geabonneerd en kunt u zich uitleven. Second Life was een hype in de Franse presidentverkiezingen waar Segol als poppetje optrad en acteerde, wat een deel van haar toch hoge uitslag verklaarde. En u kunt ECHT geld verdienen op Second Life... U bedenkt iets leuks, kleding, juwelen

etc. , en biedt dat aan op de site. Uw prijs staat er in "Linden-dollars" (Linden is de eigenaar van de site!)., De koers van een Lindendollar is nu: 270 Lindendollars voor 1 US-dollar. Spelletje? Een Duitse dame van Chinese komaf verkocht virtuele huizen met een zeer origineel ontwerp. En nu is ze al een echte miljonair geworden... Of u wil Peetje Paris ontmoeten, een Hollandse dame uit Second Life die gek is op Parijs? Deze "blondine met veel hout voor de deur" is in werkelijkheid 38 jaar, en hier danst ze met U en u kunt met haar flirten. Stap dus in deze wereld, ga een pilsje pakken in de bar Bubblefish, ontmoet daar andere avatars (second life inwoners, zoals Peetje), ga daarna naar de makelaar om een terrein en huis te kopen (moet u betalen in Lindendollars, die u eerst op de Second Life Bank heeft gezet en heeft betaald in echte dollars). Verzin daarna een "business" om ook wat te verdienen. Intussen ziet u al rondwarend in deze virtuele wereld de grote (echte!) firma's/multinationals reclame maken.

Dus vergis u niet in het potentieel van deze virtuele wereld, de vluchtplek voor velen, maar ook de startplek voor de creatieven die hier spelend beginnen met wat Lindendollars en eindigen op een echt jacht op de Bahama's. Second Life is de "oefenwereld", het laboratorium, voor iedereen die zich wil uitleven van achter zijn PC en die wil meebouwen aan deze nieuwe maatschappij. En die begrijpt dat er eigenlijk niets echter's is dan Second Life. Het wordt stilaan een erg belangrijk element "voor allen die willen leren zwemmen op het droge", om daarna ook in te stappen in de harde echte wereld, maar met als eigenlijke woonplek, geestelijk dan, de website Second Life. Mijn generatie kijkt nu met verbazing. Maar please, laat het daar niet bij, kijk op Second Life en verjong uzelf en uw wereld. Een echte trend, geen hype.... Ik ben daarvan nu overtuigd.

PAS OP GOOGLE!

U weet natuurlijk al lang dat Google van elkeen alle clicks verzamelt en u zo nog beter kent, op den duur, dan U zichzelf kent.

En die info, daar zijn veel commerciële dol op. Maar nu gaat de nieuwe gezellin van een der Googlebazen een stapje verder; ze wil ook uw DNA-profiel opslaan, want dan kunt u dus zelf “uw genetische wortels” doen uitvinden. Dus waar U vandaan komt, gezien uw genetische blauwdruk. Ook waar uw familie, uw “klonen” zijn, dus u zou met hen ook kunnen kennismaken. In Zwitserland en Spanje kunt u een lab al zoiets vragen, maar Google wil veel verder gaan. Let wel, uw DNA showt ook uw medisch-sociale sterkten en zwakten, van groot belang voor bijvoorbeeld de medisch-farmaceutische industrie. Zo krijgt Google van zijn klanten een “multigenetisch en multicultureel” prentje.

Niet iedereen gelooft dat mensen hun DNA zullen “insturen”, maar al eerder bleek dit soort “voorspellingen” niet te kloppen. Het angstige blijft de vertrouwelijkheid, de privacy, want spelregels zijn er steeds minder cq ze worden elektronisch omzeild.

De mens vervolgt zijn tocht, gestuurd door nieuwsgierigheid, de wens tot kennis van zichzelf en zijn soortgenoten. En wie hield dat ooit tegen?

WAAROM NEEMT DE ARMOEDE TOE?

Ja, armoede is een relatief begrip. Je bent arm als je behoort tot een “onderkaste” die zich niet meer kan permitteren wat de grote meerderheid zonder problemen wel kan. Je ligt dan dus “eruit”, “er naast”.

De OECD zet nu op een rijtje waardoor dit eigenlijk komt, in een wereld waarin anderzijds de grote rijkdom enorm toeneemt. Let wel: 1,2 miljard wereldbewoners (van de 6,5 miljard totaal) zijn “straatarm”.

In Frankrijk leven 7 miljoen mensen onder de (europese) armoededrempel.... 12% van de bevolking! Vroeger waren dat de oudere mensen, nu zijn het vooral de jongeren. Wel 2 miljoen kids leven in gezinnen van arme jonge ongeschoolde arbeiders. Waaronder vele die tijdelijke, niet-full-time banen hebben die niet genoeg opleveren. Immers het “uitzendburovolk in de lagere regionen” is het nieuwe proletariaat. De staat doet er steeds minder aan, want ze

“stapt eruit”. De manier om te ontsnappen is opleiding, goede woningpolitiek en goede kinder-opvang. Want de armen moeten zich nu zelf redden, met wat randhulp van de overheid. En het moet ook meer decentraal gebeuren en minder door grote krachten op centraal nivo, die de greep al snel verliezen en verkeerde voorstellen doen.

Let wel: in de wereld zijn er nu eindelijk veel armen in de ontwikkelingslanden die het iets beter krijgen.... Maar een “onderkaste” in de ontwikkelde landen krijgt het steeds moeilijker. Ook omdat het “simpele werk” via locatiewerschuivingen naar de lage lonen landen gaat. Daarmee verdwijnt ook meer en meer het “simpele werk” van de ongeschoolden in de rijke landen.

En een ander fenomeen is de toenemende stijging van de “vaste lasten”: vooral huur, energie, verzekeringspremies. Dit deel van het budget stijgt, de salarissen nauwelijks, dus wordt het vrij besteedbare deel kleiner. En de roep om te consumeren groter en dus... lenen mensen te veel en krijgen er een vaste last bij: rente en aflossing betalen van hun torenhoge schulden.

Veel mensen in redelijke doen, verbazen zich over deze nieuwe armoede: maar, pas op, het probleem is er en wordt snel groter. Het kapitalisme zonder dik vangnet wint aan plek, dus de onderkant gaat op “minimaal”. Pech gehad dus. Wat vroeger “ver weg” was, is nu vlakbij, onder onze eigen ogen aanwezig. Arme mensen, lang niet meer van dichtbij gezien? Dat is dus schrikken bij de voedselbank!

SPOTTEN MET DE VN

De benoeming van Zimbabwe als voorzitter van de Commissie voor duurzame ontwikkeling is een opgezette aanfluiting, door een groep landen, die hun ongenoegen met de westerse dominantie in de VN (mn Veiligheidsraad) willen demonstreren. Op een haartje werd Wit-Rusland ook al bijna voorzitter van de mensenrechtencommissie! En stalinistisch land zonder enig elementair recht! Alles draait om de reorganisatie in dit grote apparaat, waarin de machtsverdeling nog steeds stamt uit het voorbije tijdperk van westerse hegemonie. Zimbabwe

benoemen is een demonstratie: immers, Mugabe de grote vernielers, is een symbool van het onbuigbare "verzet" tegen de westerse machten. Dat is hier de demonstratie!

Veel politieke analisten zagen het al aankomen. Uit puur sarcasme en onmacht zijn de vele kleintjes nu een soort guerilla begonnen in de VN, waar de VS enkel Japan nog in de Veiligheidsraad wil manoeuvreren en het dan verder mooi zo wil laten! Tot grote woede van India en Brazilië en anderen, die groot gelijk hebben in hun "demonstratie" van deze onhoudbare verdeling van posities gezien de nieuwe wereldstructuur. De VN loopt dus vast en wordt een poppenkast.... Het eerste grote slachtoffer hiervan zijn de arme vluchtelingen van Darfour, die niet worden geholpen door een Raad voor de mensenrechten waarin China en Rusland een plek vonden...

Het "oude westen" verliest zijn terrein, zijn invloed en zijn gezicht. En de VS durven niets meer nu de Irakkwestie hun dreigt te wurgen. Tekenen van heel andere tijden.

HET IMF IN LAST

De kredietomzet van dit eens zo machtige fonds viel in 4 jaar terug naar 1/6 . Een goed teken voor de "vroeger" arme landen? Haar budget met 2900 personen in dienst ging in 10 jaar van 400 naar 900 miljoen dollar terwijl er dit jaar al een exploitatietekort ontstaan al. De 1300 economen en de 87 vertegenwoordigende ambtenaren weten echt wel hoe dit alles komt. Wel de arme landen kwamen nu vaker, met hun gas en olie, in betere omstandigheden maar ook de leningen van bv China aan afrikaanse landen zijn een belangrijke factor. Opdoeken maar dan? Chavez vindt van wel. Maar anderen wijzen op de verzekeraarsfunctie van het IMF dat bij internationale oneven-wichtigheden een apaiserende rol kan spelen. Een soort van financiële brandweer dus. Hoe dan ook, een stevige reorganisatie is niet uit te stellen, net zoals dat moet bij de Wereldbank. Tja en dan kan mogelijk de goudvoorraad van 3200 ton ook worden uitverkocht...

Paul Wolfowitz viel al op zijn gezicht, nu is het aan Rico de Rato, Directeur IMF de beurt.

VERVALSTE MEDICAMENTEN

Het internet wemelt er van: namaak medicamenten, die vaak geen medicamenten blijken te zijn. Enige cijfers: Angola 75% namaak, Nigeria 48%, Libanon 35%, Peru 40%, etc. In de ontwikkelde landen ligt het op ca 1%. En wel 50% van wat op het net wordt verkocht is vals. In China en Haïti vielen al doden door giftige medicamenten. Maar de totaalomzet van zeker 30 miljard \$ nu, stijgt snel, ook in de westerse landen.

De strijd hiertegen is erg lastig, want er wordt via het net besteld en met pakjespost geleverd; moeilijk om er greep op te krijgen. De autoriteiten surfen dus ook over het net op zoek naar valse handel. De tijd van de simpele douanier die in de kofferbak kijkt is ver verleden. Voorlichting over de risico's door overheden zal sterk moeten toenemen. De klant koopt en slikt en die moet dus weten waarmee hij bezig is. De mondialisatie van de gezondheidsbusiness is volop bezig; en bij wat pillen en contactlenzen zal het echt niet blijven...

PAYPAL WORDT BANK

Betalen via het net doen veel mensen via Paypal. Het is eigendom van eBAY en heeft nu in Luxemburg een banklicentie gekregen. Er is een goede aanloop omdat al 140 miljoen mensen Paypal gebruiken. Wel 29 miljard € passeerden al via dit systeem waar je één keer je bankkaartgegevens aan "geeft" en dat daarna superveilig betalen mogelijk maakt. Men wil nu veel meer services gaan bieden en zo tot DE betalingsweg op het Internet worden. Experts geven deze move een grote toekomst. Het net, bron van werk en modernisering. Wie geloofde dat nu 15 jaar geleden? Ik kende ooit velen, die er NIETS in zagen en mijn enthousiasme erg merkwaardig vonden. Zij zijn allen nu zelf internetgekken. Mooi toch?

BILL BESTRIJDT AIDS; GORE DE OPWARMING

Steeds meer politici “zonder politiek werk” en ook enkele “zeer rijken” storten zich in het aanpakken van een wereldprobleem. Al Gore heeft het klimaatprobleem te pakken, en hoe! Gates (Bill) helpt de derde wereld met van alles. En Clinton stortte zich op de Aidsbestrijding. Zijn Stichting lukte het om met twee grote farmaceuten de prijs voor anti-Aidsmedicatie omlaag te brengen in 66 arme landen. En met 25 à 50%. Hij staat naast het initiatief van Brazilië en Thailand, die ook de strijd met de grote farmaceuten hard zijn aangegaan. En het gaat er hard aan toe: Abbott, een Amerikaanse fabrikant dreigt alle verkoop van medicamenten in Thailand te stoppen als de regering daar niet ophoudt met plannen om zelf te gaan fabriceren.

Zo zie je steeds meer groten zich wereldproblemen aantrekken, een goede zaak, en goed ook voor hun image. Dat mag als het klopt.

Carter heeft iets heel anders gevonden. Hij verklaart voortdurend dat Bush “de slechtste president ooit is van de VS”. Iedereen het zijne dus.

HET EINDE VAN DE CASSIÈRE

Uw ergernissen bij kassa's zijn bijna voorbij: de cassière, dat wordt u gewoon zelf. Basta. De kassa-eilanden, waar u zelf uw producten scant en met uw plastic kaart betaalt zijn er al op veel plekken in Duitsland en België. Per eiland lopen er een paar supercassières rond die u het vak effe leren en uw stommiteiten oplossen. Fransen gaan nu zo'n 48 keer per jaar naar een supermarkt (en dat was recent 50 keer); er verandert dus iets. Men heeft meer haast en minder tijd. Dus het vak van cassière staat op e tocht, of, het tijdperk van de supercassière is aangebroken: kiest u maar. Omdat je deze branche niet naar lage-lonen landen kunt verplaatsen (!), moet de automatisering en het “doe het zelve” worden gecultiveerd. De vakbonden kermen in Frankrijk al stevig, maar Auchan heeft al 40 winkels met deze nieuwe “kassa's” uitgerust. En eind 2007 zijn het er 30 meer.

Idem voor de andere grootgrutters. Overigens kost zo'n kassa-eiland wel even 15.000 €. Maar de terugverdiensijd is ... slechts 10 maanden (salaris-nivo: ca 1300 €/gem.). En het eiland hoeft ook geen pauze, werkt onbeperkt door en klaagt niet... Experts zien overigens nooit een 100% vervanging ontstaan, er blijven mensen die dat niet willen en voor grotere aankopen (in volume gezien) is het ook niet te doen.

Maar dat is voorlopig, want als over enkele jaren elk product zijn eigen radiochippie zal hebben, dan rijdt u met de volle kar gewoon naar het eiland, dat registreert draadloos al uw inkopen, telt het totaal, u betaalt en hup daar is de kassabon al. Wegwezen maar.

Zo wordt er echt een drempel overschreden in de supermarkten, voor iedereen, klanten en medewerkers. En dan gaan dus onze uitgaven voor “de hap en de slok” opnieuw niet omhoog cq omlaag. De 11% van het budget die nu daaraan worden uitgegeven... zullen ongeveer zo blijven, als de produktiviteitsstijging maar doorgaat. Want de grondstof zal wel duurder worden, dus moeten de verkoopkosten omlaag. Zo zit dat!

VLIEGEND MOBIELEN

Air France gaat er mee beginnen; u zult binnenkort ook in een vliegtuig worden gestoord door gebel en gesnater van de mobieltjes. Interferentie met vliegtuig-elektronica is UITGESLOTEN, zegt men ferm. Maar men begint met drie maanden enkel SMS-en mogelijk te maken, dan komt ook het babbelen voor een internationaal tarief. Let wel, bij landen en opstijgen moet ie UIT, niet vanwege electrotechnische risico's nee, omdat men u zelf stevig bij de les wil houden. Tja en als u gebeld wordt kunt u zeggen: “Waar ik ben? Wel op 5000 voet boven de Meditranee”, ik moet effe landen. Tot zo”. En men zal denken dat u ze ziet vliegen.

SMALL IS NOT SO BEAUTIFULL

Big is beautiful, zegt de mijnindustrie en stort zich in een enorme schaalvergroting. De kopers en bieders donderen over elkaar

heen, wereldwijd, op weg naar een nieuwe "oligarchie". De koersen stijgen al. Want de prijzen zullen omhoog gaan en dus ook de winsten. Alcoa (Aluminium) biedt 33 miljard voor Alcan en wil zo Rusal (nu de grootste) van zijn plek stoten. Billiton zou Rio Tinto willen kopen, gonst het in beurskringen en CVRD zou gaan fuseren met Inco. Ach wat zegt het U allemaal? Wel dat er een nieuw soort monopoly aankomt in de aluminium industrie, ná dat in de staalsector. Voorbeeldje? Wel de inoxprijs (roestvrij staal) is in één jaar met een factor drie gestegen... Experts zien in dit soort beursachtige gegraai een bedreiging voor de wereldeconomie. De aandeelhouderswereld schiet weer fors door..

PAS OP MET UW WIFI!

Lekker in de tuin internetten zonder lastige draadjes. Met WIFI, draadloos dus. Mooi toch? Jazeker maar toch moet u er een veiligheidsje op inbouwen, die voorkomt dat een wildvreemde met zijn lapje over uw verbinding wat gaat internetten. Ach maakt toch niks uit, als je een 24-uurs abonnement hebt? Nee in uw portemonnee gebeurt niets, dat klopt. Maar als de piraat in uw buurt porno op het net kwakt en uw IP-adres hangt daaraan, dan wordt het heel vervelend. In Frankrijk kost zo'n overtreding nu twee jaar in de bak en/of 30.000 euro boete. Dus let op uw WIFI!

SEX OP HET INTERNET VERLIEST TERREIN

Op het internet was "sex" een enorm groeiend "artikel" maar nu lijkt de trend te keren. De websites gericht op discussie en "samen actief zijn" winnen snel terrein. MySpace is een goed voorbeeld van een sterke concurrent van Sex websites. De bezoekerfrequenties van sites tonen dat aan: Sex daalt sinds 2006 van 13% naar 10% en De "anderen" stegen van 6 naar 10%. Ter vergelijking: de zoekmachines staan op een nivo van ca 7-8%. Dit komt door de groei in internauts en soorten sites, elke nieuwe ICT-technologie kent in het begin een forse sex-score, daarna is sex RELATIEF minder

sterk vertegenwoordigd. Maar een belangrijk deel van de transacties op Second Life blijken echter ook "sex" te betreffen, dus er is ook sprake van substitutie. Sex blijft en belangrijke "motor" in het intermenselijke verkeer, daar verandert moderne technologie niets aan, integendeel!

Boze tongen beweren dat ook de vergrijzing er debet aan is dat "sex op het net" zo sterk is vertegenwoordigd. Zou dat waar zijn?

DE HACKERS ACADEMIE

In Schotland is er een gerenommeerde opleiding voor hackers, de White hats genoemd. De vraag naar deze slimmeriken is enorm. Immers met dieven vang je dieven, ook op het internet dus. De beveiligingsinspanningen op het internet zijn enorm en voortdurend in ontwikkeling. Om de richting goed te vinden moet je de zwakheden van je systems goed kennen... en daarvoor zijn "gecontroleerde hackers" een grote hulp. Mackinnon geeft hackerscollege op grote beeldschermen die aan vele PC's zijn verbonden. Even verderop is het "heiligdom", het lab waar een krachtig stel PC's staat om "aanvallen" op lopende internetsystemen te ondernemen. Code: je breekt in en Laat een duidelijke boodschap achter! Al vele overmoedige Websites, die onkraakbaarheid pretendeerden hebben met de schotse hackers kennis gemaakt; soms duurde het maar enkele uren om ze plat te krijgen...

De opleiding kost 9000 €, een bedrag dat een internetbedrijf graag aan de student terugbetaald. Er is een soort van wachtlijst van vacatures bekend in Schotland, die plekken in heel Europa en daarbuiten bevat. In Dundee werken ze aan het oplossen van deze wachtlijst... de afgestudeerden beginnen vaak met een salaris van 69000 €. U ziet hoe de ICT-technologie werk verschaft, En vaak werk van erg hoog nivo. Dundee is een piratenstad die er voor zorgt dat de piraterij op het net binnen de perken blijft.

MONDIALISATIE VAN DE KUNST

Louvre en Guggenheim zijn nu de exponenten; ze maken zich breed naar de

wereld en vooral naar de nieuwe rijken zoals Abou Dhabi. Ze leren hoe je de kunstschaten exploiteert en gebruik maakt van het oliekapitaal. U weet al van de nieuwe musea van beide groten in dit arabische land; gigantische projecten, die betaald worden door de arabieren aldaar. De vulling gebeurt door de musea, tegen stevige vergoedingen of course. Cijfers Louvre: 68.000 m2 in Parijs en 8,3 miljoen bezoekers (2006). Budget 200 miljoen. Guggenheim Bilbao, een voorloper, kende de volgende cijfers: 1 miljoen bezoekers, 4000 arbeidsplaatsen, 200 miljoen omzet en 30 miljoen betaalde belastingen. U ziet hoe je het "patrimoine= je kunstig erfgoed kunt exploiteren in de nieuwe verhoudingen. Het British Museum en de Hermitage van St.Petersburg aarzelen nog en misten een beetje de boot. De staat zal er wel bij varen: hun subsidies aan deze grote kunstschuren kunnen omlaag. In de besturen van deze organisatie komen nu mensen binnen met businesservaring en dus gaat nu ook de mondialisatie van de kunst beginnen en de "economie van het immateriële" komt op gang. Ach de verzamelingen van het Louvre zijn grotendeels "koloniaal vergaard" en eigenlijk geef je ook de oorspronkelijke bezitters of fabrikanten van het moois weer de kans hun eigen cultuur te herontdekken. En, intussen "verkoop" je de westerse cultuurgeschiedenis in al haar glorie aan de nieuwe rijken, die nog zo weinig cultuur hadden cq bewaarden. Dus je verkoopt een belangrijk aspect van het westen, als tegenwicht tegen het vele negatieve dat "men" van ons lijkt te ervaren. Handel en cultuuruitwisseling zijn veel beter dan oorlog, toch?

MONDIALISATIE VAN DIERENVOEDING

Alles wordt gemonialiseerd en daardoor stierven er recent honderden katten en werden er duizenden ziek in de VS en elders. Voer gekocht in de supermarkt en afkomstig uit Canada was vergif voor die katten en ook voor honden, bleek het. Onderzoek wees uit dat het lag aan de daarin verwerkte grondstoffen als meel en rijst dat uit China kwam, en dat aldaar werd

verrijkt aan proteïnen. Daartoe werd melamine gebruikt en ook wat cyaanzuur. Op zich niet echt gevaarlijk in kleine doses maar kennelijk wel als het met bepaalde andere stoffen wordt samengevoegd. Nu blijkt dat dit chinese spul ook al in voedsel voor gevogelte, varkens en vissen zit. De chinezen ontkennen niets en hun treft "an sich" ook geen enkele blaam. De inkopers en de verwerkers pasten niet goed op. Blind geworden door de lage prijs, werden ele-mentaire veiligheidsregels overtreden. Tja, alles beweegt, de wereld is een oncontroleerbaar kluwen van productstromen geworden. En wij, de consumenten cq de baasjes van de dierlijke consumenten, weten weer nergens van. Onze arme kleine vrienden betalen nu deze rekening, en straks wij ook zelf (weer) ? Denk terug aan de gekke koeien en zo..

MONDIALISATIE VAN DE MENSENVOEDING

Steeds meer voedingsproducten leveren wereldwijd problemen op; ze zijn niet goed (genoeg) voor de mens. Vroeger werden de groten op voedingsgebied (zoals Nestlé, Kraft Foods, Unilever) vertrouwd omdat ze de kwaliteit goed in de hand hadden. Maar dat is flink aan het veranderen nu er steeds meer nieuwe firma's de markten betreden. Europa vond al een giftige bacterie in Vitamine A producten, diverse merken melk, olijven, brood, meloenen, boter en pinda-nootjes veroorzaakten al paniek bij de controlerende instanties. In de VS nu al jaarlijks zo'n 76 miljoen ziektegevallen en 5000 doden door "fout voedsel". De import van voedsel is in enkele jaren verdubbeld en de controle-aanpak blijft geheel achter; slechts 1% wordt nog gecontroleerd in de VS. China blijkt vaker een boosdoener.

De FDA (Food, Drugs Administration) zegt het heel duidelijk: we moeten landen die niet kunnen garanderen dat hun voedselexport veilig is, geen exportvergunningen geven. Als we de zaak niet zo, bij de bron, aanpakken is het dweilen met de kraan open. En we gaan op weg naar voedselvergiftigingsrampen... Tja, als er zo vlug zo veel veranderd, gaat hel veel goeds

snel op de fles. En nu is dat ook al een gevaar voor ons dagelijks brood.. Mondialisatie is mooi, maar onze organisaties ter beheersing en controle houden nog even een gelijke tred met de nieuwe realiteiten. Werk aan de winkel en ... en IN de winkel!

OLIE (energie), WATER

DE GROENE BRANDSTOFFEN

Tja het groen rijden kent vele vormen en ook successen en teleurstellingen. Brazilië kent al 70% flexfuel auto's: ze lopen op gewone diesel en ook op ethanol. In Zweden zijn er nog maar 60.000 auto's flexibel, in Frankrijk 1200 (!) en velen zien in deze aanpak geen al te grote toekomst. De biobrandstoffen (bijmenging van ethanol in benzine en biodiesel in de gewone diesel) loopt veel beter en heeft meer toekomst. Zeggen de experts. In Frankrijk wordt zo al 2% CO2 uitstoot verminderd. In de VS en Brazilië is de biobrandstof een groot succes intussen ; de VS is al nr 1 ter wereld direct vóór Brazilië. Ze hebben het oppervlak van Zwitserland al in productie voor mais tbv de ethanolproductie. Biodiesel en ethanol zijn bedoeld om het verbruik van gewone diesel resp. benzine terug te dringen. Biodiesel uit koolzaad en ethanol uit suikerbieten en graan. Biodiesel 30% bijmenging en ethanol 10% nu.

Iets wat bij deze keuzes sterk meespeelt is de bestaande capaciteit in de oude en nieuwe raffinaarderijen. Er zijn landen met veel benzinecapaciteit en andere met veel meer dieselvolume. Dus dat speelt ook een praktische rol bij de verdere ontwikkelingen op kortere termijn. Verder zijn er ook nog verbruiksstijgingen ten opzichte van het verbruik van gewone auto's op gewone brandstoffen! Dus het ligt allemaal niet erg simpeltjes. Frankrijk mikt dus op de biodiesel en een nieuwe fabriek gaat nu op stoom die 1,3 miljoen ton biodiesel (Diester genaamd) gaat maken. Vooralsnog zit er in deze lijn het grote gemeenschappelijke voordeel van zowel de consumenten, de gemeenschap (uitstoot-vermindering) en de olieboeren.

U merkt het, het overgaan op nieuwe brandstoffen is meer dan het inzaaien van een veldje koolzaad of zo.

HET BITUMINEUZE ZAND

In Alberta (Canada) is daar enorm veel van te vinden, maar nu blijkt dat de exploitatie van deze "hoop van de olieboeren" nogal forse bijwerkingen heeft. De meest gebruikte techniek is nu door middel van stoominjectie in de lagen van zand met bitumen. Drie Total-putten lopen nu al en men denkt aan 300.000 barrel per dag in 2015. Total rekent op een investering van 7 à 10 miljard \$ in de 10 komende jaren.

Exxon, Shell, Chevron en Encana zijn nu de groteren hier. Al 100 projecten lopen er nu en een totaal-investering van 70 miljard \$ in de komende 10 jaar is er te verwachten. China probeert mee te doen en zelfs Saoed-Arabië kwam al op bezoek. Want Alberta is de tweede oliereserve ter wereld, direct na de saoudi's..

Steden in dit gebied nemen zeer fors in omvang toe. Er komen mensen uit Polen, Venezuela en de Philippijnen op af. Gelukszoekers. Er is een tekort aan arbeiders en de werkeloosheid is minimaal. Maar nu zijn er ook vragen als: zal er voldoende gas en staal zijn om de exploitatie te kunnen blijven doen? Voorlopig gaat het goed: in totaal worden er al 1 miljoen barrel per dag geproduceerd en dat was pas gepland in 2020! Verdubbeling in 2010 moet kunnen en 4 keer zoveel in 2020 ook, dus. Maar nu worden ook de milieumensen wakker: het stinkt enorm op de productieplekken en om een barrel olie te maken zijn 2 ton bitumineus zand nodig en 2 à 5 barrels water...en er wordt ook 3 keer meer broeikasgas geproduceerd dan bij de conventionele olieproductie. De wet van behoud van ellende geldt ook hier al weer.

En dan de enorme afvalbergen die de trekvogels in de weg zitten en de lawaaierige vrachtauto's. Maar dat zijn zaken die in het nieuwe Klondike (de goudzoekplek van heel vroeger) niemand nu een fluit interesseert.

Dat is voor "later". Canada is op weg naar zijn plek als de grote olieboer....

SHELL POMPT DE LAATSTE DRUPPELS OP

In Brunei (ten noorden in Borneo) wordt al heel lang olie gewonnen, al 25 jaar komen er een half miljoen barrel olie en gas boven. Op 3000 meter diepte zitten veel oliebellen, de infrastructuur ervan is er erg ingewikkeld. Dus werd er iets slims uitgevonden om toch efficiënt en continu te kunnen pompen; computers die "oliebellen kunnen bedienen" om zo de stroom te reguleren op grote diepten, daarin heeft Shell met succes geïnvesteerd. De stijgende olie/gasprijs maakt dan ook een winstgevende "laatste-druppel-exploitatie" goed mogelijk. Zo wordt er ook nog werkgelegenheid in stand gehouden alsmede de inkomsten voor de overheid. De ervaring van Shell in Brunei zal wereldwijd gaan worden gebruikt, om ook elders, moeilijke laatste restjes olie/gas toch ook maar naar boven te halen. Schaarste maakt de mens razend slim, toch?

BP-BAAS VALT OVER SEX

Jeff Chevalier was al 41 jaar bij BP en steeg tot de hoogste plek aldaar. Hij is een pechvogel: eerst vliegt in Texas een raffinaarderij de lucht in, dan opent een olieplatform veel te laat, dan zakt de productie en dan de winst en dan.... Blijkt Jeff op BP-kosten homoseksuele spatjes te hebben gemaakt. Nu staat BP op plek twee achter Shell en Jeff zit thuis. In de olie mogen alleen nette mensen werken, en daar zit Jeff niet meer bij.

ONDERWATERHOUT?

In Canada zijn er nogal wat bossen onder water verdwenen, met name in de stuwmeren van Brits Colombia in het westen. Een meneer die in de houtindustrie werkte en daar zijn ei niet kwijt kon, begon een eigen onderneming om deze houtvoorraad te exploiteren. Hij ontwerpt een robot die onderwater kan zagen met hulp van een sonarsysteem. Met inzet van luchtkussens kunnen de stammen naar het oppervlak komen. En nat hout kan drogen en verliest daarna niets van zijn mooie eigenschappen. Zo ziet u weer dat er meer

energie ligt verborgen dan vaak wordt gedacht. Dus kijk ook eens onder water.

RELIGIES

FUNDAMENTALISTISCHE CHRISTENEN.

U weet mogelijk wel wat over de Koranscholen, de madras, in Pakistan vooral, maar ook elders. Scholen waar het moslim-fundamentalisme in jongeren wordt gegoten. Gespeend van elk kritisch geluid over hun geloof, blind fanatisme, conservatisme en ook nog zeer agressief. Terecht zijn we daar bang van en proberen te zorgen dat de (moslim)jongeren daar niet terecht komen.

En nu dan de christelijk -zionistische lobby in de VS. Zeker 40 miljoen christenen aldaar zijn aanhanger en hun zendingsmacht op universiteiten en ook op TV groeit snel. En zeker 40 leiders uit de evangelische christelijke hoek zijn in hun aanhang te vinden. En op de (in aantal snel groeiende) thuischolen worden ook al meer dan 1,5 miljoen kinderen in deze geest opgeleid (Thuis onderwijzen mag, onder staatscontrole, in de VS). Hun motto is:

"De vijanden van Israël zijn de vijanden van Amerika". Volgens hen is dit een bijbelse opdracht. Hun motoren zijn zeer divers maar machtig: Netanyahu (ex-premier Israël; Likod), de AIPAC (American Israel Public Affairs Committee = de joodse lobby) en christelijke TV-domeines met miljoenen kijkers. De CUFI (Christians United for Israel) schrijft op haar (schokkende) website: "Toen de joden naar de gaskamers gingen tijdens de Holocaust, hielden de christenen zich stil. De stem van Hamam (duivel) horen we in Iran te keer gaan, maar de kerk van Jezus Christus zal nu niet langer stil blijven".

Deze christenen scheppen hun eigen wereld met geheel eigen opvattingen en overtuigingen: een eigen gesloten realiteit dus. Daarin vigeren zaken als: de evolutie is onzin (de aarde bestaat pas 6000 jaar), homosexualiteit is een ziekte,

de opwarming van de aarde is onzin, een uiterst bekrompen nationalisme en nog veel meer. Een rijtje dat akelig dicht komt bij enkele opvattingen in de fundamentalistische moslimkringen!

Hun gedachtegoed lijkt ook sterk op dat van de fanatieke joodse immigranten in Israël, die kolonies bouwen en de bezette gebieden “nooit” willen verlaten.

Deze “christelijke” stroming heeft alle kenmerken van blind fanatisme, iets dat ze overigens zelf zeggen te bestrijden bij de “duivels uit Iran c.s.”.

Een soort nieuwe “kruistochtgroepering” tekent zich dus af, diametraal tegenover de “moslimkruistochtfanaten”.... Opmaat voor een herhaling van een godsdienstoorlog , die we eerder eeuwenlang hebben gezien? Let wel: zoals aan de andere kant, in de moslimlanden (zie de Moslim-broederschap), genieten deze “christenen” ook een grote politieke steun, die nog sterk lijkt toe te nemen.

In Nederland was er een publieke discussie met de auteur Michelle Goldberg, over haar boek (The rising Christian Nationalism) dat alarm sloeg over deze ontwikkeling in de VS. De aanwezige politici c.s. vonden haar opstelling wel wat “overdreven”. Een christelijk soldatenleger (kruistochttaal!), een samenzwering, een parallel universum, nationaal conservatisme werden door de meesten te zware kwalificaties gevonden, die de discussie erg zouden bemoeilijken met deze stroming. Maar de ongerustheid was, gezien aanhang en opvattingen, toch duidelijk aanwezig in Amsterdam. Vooral de sterke penetratie in de politieke sferen in de VS wekte argwaan.

Een nieuw fanatisme is geboren na het fascisme/nazisme van de 40-er jaren en, het Macarthy-isme (50-er jaren, tegen het communisme) idem de Moral Rearmement (60-er jaren). Het nieuwe fanatisme tegenover de radicale islam is het christelijk-zionisme in de VS. Iets om goed op te letten. In de kringen van Bush

hoor je al af en toe wat van “hun terminologie” insluipen...

De eerste religieus gebaseerde tegenkracht tegen het moslimfanatisme lijkt te zijn opgestaan; kiezen tussen deze beiden is (nog) niet nodig, maar lijkt me een hachelijke zaak worden. En de speerpunten van hun actie zijn gericht op: het kruitvat dat Midden-Oosten heet. Toch geen opmaat voor een nieuwe wereldbrand, hoop je dan maar? Tijd voor christelijk Europa (?) om zich er echt christelijk mee te gaan bemoeien; iets voor Benedictus XVI?

GOD EN DE EUROPESCHE GRONDWET

Merkel zei het zeer te betreuren dat “andere regeringen” er niet voor voelden om in de grondwet een verwijzing naar God of de Europese christelijke wortels op te nemen. Frankrijk, België en andere landen hielden dat af. Kerk en Staat: scheiden, ook op Europees nivo.

De religieuze leiders spraken met elkaar en EU-functionarissen in Brussel, omdat ze de betrekkingen tussen moslims, christenen en joden wilden verbeteren.

Het continent dat het snelst van allen God “afschafft” , dat zijn beschaving (grieks, Romeins van origine) via El Andaluz (het door de Arabieren 800 jaar bezette Spanje) doorgaf aan “Europa in wording”, wilde een deel van zijn herkomst wegmoffelen onder “jods-christelijke wortels”. . Waarom niet vooral ook gewezen op humanisme, tolerantie en verlichting? Dat zijn toch onze ECHTE wortels geworden? Ik vind dit soort gewring griezelig en zeg dus: bravo Frankrijk en België, die stevig tegenstonden!.

PAUS IN PROBLEMEN.

De paus was op bezoek in zijn grootste “filiaal”, Brazilië, waar ca de helft van s’werelds katholieken wonen. En waar ook nogal wat bedreigingen aanwezig zijn voor de toekomst. Hij waarschuwde voor:

-het toenemende verlies van gelovigen aan de evangelische Kerken; een uitstroom die in de miljoenen loopt.

-behoud van de basiswaarden rond abortus, anti-conceptie, euthanasie, etc.

-de opkomende dictaturen in Latijns Amerika (m.n. Chavez)

De kerk heeft het moeilijk tegenover de "evangelico's", die geleerd krijgen om hun leven zelf in de hand te nemen, een vooral persoonlijke relatie met God te onderhouden en ook hun religie in een modernere stijl te vieren. Empowerment dus, na de voorbije periode van de "bevrijdingstheologie" van de revolutionaire priesters.

Benedictus heeft een nogal formeel, zakelijk en bestuurlijk imago, wat slecht aankomt bij de Latino's, en ook bij hun bisschoppen. Het gaat slecht met het marktaandeel van Benedictus in het superfiliaal Latijns Amerika.

Chavez brult nu al weer om excuses en deelt daarbij rake meppen uit. Hij verwijt de paus wel in Latijns Amerika op problemen te wijzen maar geheel te vergeten dat de "grootste shoa", dié was van de westers e mogendheden in de kolonisering van Latijns Amerika. En daar heeft hij een puntje.. Benedictus kijkt niet erg goed uit vóór hij aanvalt. Tweede fout dus. En inderdaad, enkele dagen later, bood Benedictus al zijn excuses aan omdat dat hij niet sprak over de bloedige koloniale periode van de Coquistadores. Ook sprak hij nog over Hamas en gaf zijn mening dat Israël het "beheerster moet spelen". Dit patroon van onhandigheid zagen we al eerder..

Nummer twee in de Vatcaanhierarchie verklaarde recent op een conferentie dat het Vaticaan groot voorstander is van opname van Turkije in Europa; klip en klaar! Terwijl Ratzinger als persoon, voor hij paus werd mordicus tegen was. Het Vaticaan deed weten: "Europa verwerpt elke referentie aan haar joods-christelijke wortels in naam van de scheiding Kerk en Staat. Maar Turkije heeft ook al een lange weg van verandering afgelegd en gaat nog verder. De posities zijn nog wel sterk verschillend, maar met regeringen en volkeren die de fundamentele regels van het samenleven respecteren, kan men toch een samengaan in een Europees verband en ook in de wereldsfeer toch blijven bespreken....".

Ik vind het wel zorgelijk, zo'n seculiere paus, die overal bestuurlijk/politiek commentaar geeft. Dat suggereert een binding van Kerk en Staat, zoals dat in de andere geloven ook steeds sterker gebeurt. En dat leidt er mogelijk toe dat de kerk zich steeds meer als partijdige staat opstelt en steeds minder als de bringer en hoeder van een idee van vrede, hoop en naastenliefde.

Benedictus blijf bij je leest; óf, zoek die leest nog eens op van Johannes de XIIIe...

POETIN PIKT OOK DE KERK IN

De hereniging van de orthodoxen uit Rusland met de diaspora in het westen is ook al een sterk gesteunde politiek van Poetin, die de recente successen in New York erg toejuicht. Weer iemand die de kerk en de staat in een lijn ziet, tegen de opkomende machten van religies in andere staten.... "Kerk helpt Staat" is back again!

AFRIKA

SARKO DE AFRIKAAN

Zo is hier de nieuwe troetelnaam van Sarkozy, die al breeduit verkondigde dat Frankrijk ook de Mediterrane ontwikkeling zou gaan opzoeken en stimuleren en ook bij herhaling attent maakte op onze BUREN de Afrikanen in nood. Deze zomer gaat hij op Afrkatournee, van Zuid-Afrika naar de subsahara en nog verder. En niet alleen "de oude franse kolonieën" dus. Nee, heel Afrika heeft hij op het oog. U weet dat ik Afrika-fan ben, en dat in deze krant daarom AFRIKA op de plek staat vóór West-Europa, dus zelfs als eerste continent aan de beurt kwam sinds het begin van Le Provençal. Omdat het land geholpen moet worden, omdat er NU kansen zijn, omdat het land nu leegloopt op illegale wijze (naar Europa!) en omdat het onze grote buur in het zuiden is. Afrika is een strategisch item van de hoogste orde in de toekomst van de EU! En Sarkozy zegt het hardop en beseft daarbij dat hij er het dichtste bij woont eigenlijk. Bravo!

DARFUR EN CHINA/RUSLAND

China kreeg zware waarschuwingen waarvan het mogelijk opschorten van medewerking aan de Olympische Spelen

2008 niet de geringste was. Het benoemde en speciale gezant om de problemen in Darfur/Tsjaad op te lossen. Intussen pompt het veel olie op in Soedan, waar het nauw samenwerkt met het misdadige regiem. Zoals ook Rusland doet. De AU met zijn handvol soldaten kan onmogelijk bescherming bieden aan de vluchtelingen. De olie-industrie wordt beter beschermd dan enkele miljoenen mensen die sterven door moord en honger. Een nieuwe wereldmacht toont een wel heel cynisch gezicht.... Maar er zijn dan ook nogal wat voorbeelden geweest in de westelijke wereld.

Soedan met zijn omvang van Frankrijk, zijn 36 miljoen inwoners (70% soennieten, 25% animisten en 5% christenen) , is een arm ontredderd land.

Intussen gaat het conflict verder onder de ogen van de AU-soldaten. Al 200.000 doden zijn te betreuren sinds 2003 en nu al 2,5 miljoen vluchtelingen. Het is in grote lijnen en "burgeroorlog van arabieren tegen de negers", maar de situatie is erg complex. Want ook moslimgroepen, er zijn in het westelijke deel zo'n 15 stammen, bestrijden elkaar onderling. Deelnemers aan de strijd beweren dat er geen sprake is van genocide zoals ooit in Ruanda en ook, dat lang niet alle Arabische rebelligroepjes door de centrale regering gesteund worden.

En vele Arabische groeperingen willen duidelijk geen hulp of invloed van Al-Qaida c.s. Al met al een complex mozaïk van onderlinge tegenstellingen, een chaotische burgeroorlog, met als kenmerken die van etnische aard (arabieren contra negers) maar ook die van stammenkrijg. Intussen lijden vele mensen, zijn verkrachtingen dagelijkse realiteit en lijden kinderen honger. En de dood waart rond terwijl Karthoem lijkt toe te zien, maar ook de arabische groeperingen ontziet dan wel zelfs "stimuleert". Een soort van Joego-slaviëconflict, maar dan op zijn Afrikaans...

DE OPPOSITIE IN ZUID-AFRIKA

Er was een soort van oppositie, maar nu is en dame uit de anti-apartheidshoek hoofd van de oppositie geworden. Deze oud-burgemeester van Kaapstad van 56 jaar is

chef van de Democratische Alliantie (ca 15% der stemmen). Zij volgt ene Leon (geen familie!) op die er een kramppartijtje voor superblanken van had gemaakt, weinig effectief. Deze dame wil nu ook zwarte kiezers trekken uit de 12 ethnische groepen in haar land. Velen vinden haar, oud-journaliste ook, een hoopvolle verandering. Dus goed voor Zuid-Afrika waar een constructievere oppositie erg nodig leek.

NIGER EN SARKO ZIJN HET EENS

Een belangrijk minister van Niger is het erg eens met de immigratie-aanpak van Sarko. "Wij sturen onze mensen niet naar Frankrijk om daar hun magere geluk te beproeven. Op illusiejacht dus. Onze mensen moeten HIER hun leven zoeken en daarvoor alles doen, zegt hij. En niet in andere landen gaan bedelen". Een ander geluid, uit een arm, maar stabiel land dat voor de betere weg kiest. Sarko maakt school in Afrika. Bravo!

WEST-EUROPA

EMIGRANTEN ZIJN MÉÉR DAN WELKOM!

Dat hoor je maar zelden, maar het is luid te horen en ook te zien in EU-land Spanje. Het kleine economische wonder met zijn 5% groei en dat nu al jaren. In 10 jaar daalde de werkeloosheid van 20 naar nu 8,6%. En op haar 44 miljoen inwoners zijn er nu al ca 11% mensen uit andere landen. De laatste jaren vooral uit Marokko, Roemenië en Zuid-Amerika.... Erg veel als u weet dat de VS een cijfer van 12,9% kennen.

Waarom houdt Spanje zo van immigranten? Wel ze doen veelal het werk dat de Spanjaarden zelf liever niet doen: bejaarden en kinderen verzorgen, zwaar landbouwwerk doen en voor een minimum werken in het hotel-/restaurantwezen. En uiteraard ook in de bouw. Spanje is kennelijk het voorbeeldland voor de vergrijzende en zwak economisch groeiende landen van het "oude Europa". Dus een open arbeidsmarkt, maakt het aantrekken van jonge

dynamische mensen mogelijk, die willen werken. Maar in veel landen, zoals Denemarken en Nederland, zijn steeds meer mensen tegen massale immigratie. En ook in Frankrijk lijken er restricties aan te komen. Slechts 19% van de engelsen en de fransen zien in immigratie een goede ontwikkeling; de Spanjaarden zien dat wel positief en voor wel 42%. Ondanks de negatieve kanten die er ook zijn, zien Spanjaarden in dat de immigratie hun uit de inertie van de 80-er jaren heeft gewekt.

Dus de immigratie ging van 57.000 in 1998 naar wel 600.000 de laatste jaren. Maar wel 25 à 35% van de gearriveerde emigranten is er clandestien. Dus legaliseerde Spanje sinds 2000 1 miljoen klandestienen die werk hadden. En meer en meer immigranten beginnen ook eigen zaken en krijgen bankkrediet. In Duitsland bleken het aantal nieuwe ondernemingen mn in de horeca vóórnamelijk door turken te worden opgezet; geen duitser meer te zien.

In de EU zijn sommigen wat kwaad op de Spanjaarden die maar immigranten “binnenlaten” cq illegalen legaliseren. Maar als je goed kijkt naar de realiteiten van morgen, is Spanje nu eigenlijk het “gidsland” voor vergrijzende landen in de EU. Maar tja, dan moet je wel afkomen van een flinke hoeveelheid gegroeide vooroordelen... Zoals nu ook de Duitsers ontdekken, die een generatie lang geen kids meer kregen en nu met een massaal vergrijzingsprobleem kam-pen. Een harde les is in aantocht, vooral daar. Want én geen immigranten én toch ook veel welvaart, dat zal niet lukken op den duur. Jammer, maar waar.

HELP: GALILEO VERZUIPT!

In 2010 zou dit satellietstelsel het “doen” en de Amerikaanse “GPS” kunnen vervangen en zelfs veel beter zijn. Dat was het EU-plan, en daar werkten veel Europese landen in samen. Maar het vlot niet echt, de plek van de hoofdvestiging is nog steeds een heriepunt, het budget steeg ver uit

boven de 3,6 miljard en de bedrijven vragen dus meer geld voor hun werk aan Brussel. Daarover gaan de Europese transportministers vergaderen om de vertraging tot 2012 of erger nog tot 2014 te beperken. En intussen is GPS flink verbeterd en ook komen Rusland en China eraan met hun systeem. Het schouwspel is opnieuw geen reclame voor de Europese samenwerking en de belastingbetaler moet naar de kassa. Maar de politieke belangen en de veiligheidsparanoia zullen er voor zorgen dat Galileo de centen krijgt en dat ons tom-tommetje straks met Galileo smoest.

DUITSE SABINE STOPT ERMEE

In Duitsland is deze journaliste op TV een mirakel sinds enkele jaren. Op zondagavond presenteert zij een talkshow waarin ieder die wat wil, vooral politiek, zijn gezicht wil laten zien. Ze is er een uit een steeds bekendere machtige “vrouwenrij” in Duitsland: Merkel, Friede Springer (media), van der Leyde (minister), Liz Moon (krant) en Alice Schwarzer (topfeministe). Want in dit land zijn 30% van de parlementariërs vrouwen; Frankrijk 13%. Sabine was ook een echte society-figuur en overal prominent aanwezig. Haar verleden als stewardess had ze snel doen vergeten toen ze op TV kon beginnen en daarna steeg haar ster razendsnel. Zij was de mannetjesmaakster of beter gezegd de vrouwtjesmaakster?

Was? Ja, want ze werd verliefd op een Franse zakenman en vertrekt naar Parijs. En gaat werken bij CNBC-Europe. Daar wachten al 340 miljoen kijkers op de wereld op haar. Het is de talkshow: Global Payers”. Let dus op deze naam: Sabine Christiansen, binnenkort pregnant aanwezig op wereld-nivo. Want minder is voor deze wonderdame te min.

U merkt het ook aan mij? Goed zo, de vrouwen komen er aan; de mannen kunnen achter het fornuis. Eindelijk kan ik gaan koken!

HET WESTEN ZOEKT MANAGERS IN HET OOSTEN

Als je de WW-cijfers in het westen ziet, naar soort job uitgesplitst, valt op dat in de categorie "leidinggevenden/intellectuele beroepen" een tekort eraan komt. Ingenieurs, ICT-ers, consultants etc. zijn er niet genoeg en dus trekt dat mensen uit Oost-europa aan. Headhunters bevestigen dat ze erg krap zitten met aanbod... in ICT is er in Frankrijk een vraag van 40.000 en een aanbod van 30.000 per jaar. Polen, Roemenië en Bulgarije hebben goed opgeleide kandidaten, dat is buiten kijf. Al velen zochten hun geluk in het westen. Groot-Brittannië loopt veruit voorop daarbij, Duitsland is dichtbij en trekt nu ook aan, Nederland met zijn uiters lage ww-percentage ook meer en meer en Italië en Frankrijk beginnen pas. Experts zeggen dat er al veel is afgeroomd door de landen die er "snel bij waren". Tja, als je TE bang bent, mis je de boot.

TONY VERTREKT EN HOUDT UITVERKOOP

Hij ging op 17 mei en liet Brown de eer, na lang aarzelen en schuiven. Maar zijn laatste nummertje Noord-Ierland in vrede was een opvallende uitsmijter. Hij gaat verder in "Washington en contreien" hoort men. Zijn record is geheel uit evenwicht geraakt door het Irak-drama. Een groot politicus maakte een kernfout en volgde foute vrienden. De afscheidsspeech van Bush was zelfs wat roerend te noemen, maar zal zijn kapotte imago zeker ook niet oppoetsen. Maar Tony gaat verder in de vaart der volkeren; he's got IT.

Op een veiling worden nu 18 horloges van Tony geveild, die hij cadeau kreeg van Berlusconi. Patek Philippe, Bulgari etc. geen goedkoop spulletje. U ziet nu weer dat ook hij wat bijverdiende aan zijn prestigieuze baan...

SPANJE EN ZIJN OG-LUCHTBEL

De prijs van het OG steeg in 10 jaar 180% in Spanje en daalt nu van een jaarlijkse stijging van 18% naar "maar" 8%... De enorme bel van de OG-prijs en de grote handelstekort (9% van het BNP) zijn

verontrustend. De inflatie was in dit land ook steeds 1% hoger dan gemiddeld in de EU.

Maar een tic kan worden geabsorbeerd met een staatsschuld van 40% van het BNP en een erg gerichte fiscale politiek. Maar de salariskosten zijn 12% gestegen sinds 2000 en dus moet Spanje meer doen aan liberalisatie van de arbeidsmarkt en stimuleren van de concurrentie.

Intussen is het een land met een opmerkelijke verandering naar welvaart; begonnen onder rechts maar mooi doorlopend onder nieuw-links van Zapatero. Je snapt niet dat de franse PS niet even met ze praat... Sarko doet het nu wel en zoekt medestanders in de Europakwestie en zijn idee van Euromediterranee. Nieuw elan uit het zuiden?

ZAPATERO EN DE KIEZERS

Er waren gemeenteraadsverkiezingen in Spanje En de parlementsverkiezingen zijn zo'n 10 maanden weg. En de populariteit van de premier zakte ondanks zijn nogal positieve economische record. Maar in de baskische kwestie scoorde hij minder goed en idem in de buitenlandse politiek. Daarom eet hij ook" de spaanse Blair". De polls geven een daling tot 29% voor de PSOE (socialisten) aan , en dat was in 2004 nog 44%. De pragmatische koers is opvallend en toch kan hij ook ideologisch links stelling nemen (homo-huwelijk). Zijn stijl, debat vermijden en zich al snel "beledigd" tonen, lijkt sterk op die van Tony. Het verschil is ook duidelijk: Tony stopt en Zapatero wil nog een termijn bijtekenen.

ROEMENIË EN BRUSSEL

Roemenië gaat zijn Brusselse afgevaardigden kiezen, 18 stuks dus. Extreem rechts heeft recent een wet doorgedrukt, die inhoudt dat de niet-europese ingezetenen NIET mogen kiezen. Dat treft dus vooral de turkse Bulgaren, zo n 65.000. Zij stemmen meestal op de Democratische partij, die ca 10% van de stemmen krijgt. Deze groepering spreekt van "discriminatie" en u weet nu ook hoe Bulgarije denkt over "Turkije". We hebben een "pools" klein broertje erbij in Europa!

FRANSE VOORUITZICHTEN

Als je niets zou willen hervormen moet de franse groei op 5% komen als je niet in verdere tekorten wil verzeilen. Even rekenen: 5% van 1777 miljard = 88 dus dat zou "erbij" komen. De staat neemt daar 54% van, nl 47 miljard van voor haar uitgaven. En de rente van de staatsschuld (1142 miljard) is.... ook 47 miljard! Dan weet u het wel met die hervormingen.... Anders wordt Brussel boos en stuurt een straffactuur. Dat is de realiteit bij de start van Sarko. Alors bon courage!

HET EADS DRAMA

Sarko was meteen bij Angela en ze zetten direct EADS op beider agenda. Begin juli gaan ze tesamen op bezoek in Toulouse, bij deze grote europese firma met de ellendige problemen. Een firma die vanaf het begin werd gedomineerd door de lastige verhouding Duitsland-Frankrijk in haar bestuur en management. Zoland de franse mijnheer Lagardère er nog de baas (en groot-aandeelhouder) was ging het redelijk; deze kon echt toveren. Toen hij stierf tijdens een onnozele operatie was het oorlog. De zoon, nog jong en onervaren, kon de duistere machten niet aansturen en dan krijg je ook de landspolitiek in het management. En dat is nog nooit goed geweest en hier werd het een ramp. De poging van Frankrijk om de macht te grijpen riep erg forse reacties in Duitsland op: de Bundesländer kochten aandelen om hun vinger in de pap dikker te maken. Dat zette weer kwaad bloed bij de fransen etc. Intussen moet er geld ingepompt worden, in een enorm bedrijf met een van de beste vliegtuigen van de wereld. Dat is de tol van verlamdende politiek in dit bedrijf. Sarko heeft al over "herkapitalisatie" gesproken en hoopt nu snel met Angela deze crisis waarbij velen hun werk gaan verliezen te keren. Dus laten wij bidden...; gelukkig is deze kwestie voor Sarko een echte toetssteen van zijn nieuwe aanpak. En dan mag het wat kosten. Intussen boekte Airbus een mooie order voor zijn A350 en dat helpt.

OOST-EUROPA

DE RUZIE ESTLAND-RUSLAND

De herrie over het verplaatste soldatenbeeld in Talinin wordt steeds heviger. De russen van Estland (ca een derde) zijn ziedend over wat zijn anti-russische houding noemen. En dat is het ook echt, ondanks de diverse ontkenningen van regeringszijde uit Talinin. Er werd zelfs een fraaie ceremonie gevierd op de dag van de herdenking van WO II op de nieuwe plek, een ere-kerkhof buiten de stad. Elke kolonisor krijgt ooit de rekening, een land overrompelen gaat heel diep zitten. Het nieuwe Rusland moet nu betalen, tot grote woede van Poetin. De rellen koste al een dode en 150 gewonden, Rusland nam sancties en dreigt de diplomatieke betrekkingen te stoppen. Estland, sinds 1991 zelfstandig, Nato-lid sinds 2004 bemerkt hoe de groten met de kleintjes omgaan als het spel machtspolitiek heet. Dit land met zijn 1,4 miljoen inwoners waarvan er 8% russisch van origine zijn en met zijn 33.000 emigranten worstelt met zijn verleden. Ingepikt door Rusland al in 1711 weer los in 1919. In 1939 bij het pact Hitler-Stalin weer russisch en in 1940 een der Russische republieken. En dan vrij in 1990. Pas in 1991 erkent Rusland Estland. En nu zijn er, zoals in alle vrijgeworden republieken, rellen met de oude machthebber, die duidelijk heimwee heeft naar het Grote Rusland... Rusland lijkt nu ook niet terug te schrikken voor een cybernetische afstraffing: de website van de estlandse regering, het politienet, dat van het parlement, grote scholen en het ministerie van Financiën werden gesaboteerd, zeer deskundig "platgehacked". Ook banknetwerken gingen plat. Door overbelastingstrucjes (2000 transacties per seconde!) en andere rottigheid. Uiteraard heeft Rusland niks toegegeven, maar de gelijktijdigheid en de vereiste deskundigheid duiden op een aanpak vanuit grote "overmacht". Dit is de eerste "ICT-schermsutseling tussen ruziënde landen. Primeur Rusland.

HERENIGING VAN DE RUSSISCHE ORTHODOXEN

De Russisch-orthodoxe kerk buiten de grenzen, gevestigd in New York, is in de Moskouse moederschoot teruggekeerd. De patriarch en Poetin zijn verrukt hierover. Na 1917 vluchtten velen, vooral naar de VS en Australië. Ultraconservatief en anti-oeucomenisch is ze en behalve in Duitsland en Zwitserland blijft ze overal erg marginaal. Alexis de patriarch, oud-KGBer werd altijd door Poetin gesteund in zijn argument dat hij "meewerkte om erger te voorkomen". Er was in New York wel een soort putsch nodig bij de opvolging van de 90-jarige metropoliet. Poetin ziet in elke gewonnen parochie een versterking van Rusland in de wereld, en nu Alexis opgevolgd moet worden let hij echt goed op. In de andere westerse landen ligt het moeilijk; deze kerken zijn nogal modern en geëmancipeerd. Frankrijk, Londen, zien het moskouse handje niet erg zitten en deels gingen ze al onder de hoed verder van Constantinopel, het oeucomenische Aarts-patriarchaat. In Biarritz, Nice en Cannes aarzelt men ook sterk: en aan de vestigingsplekken ziet u dat het niet de arme orthodoxen waren die in 1920 vluchtten... Poetin gebruikt alles om de ster van Rusland opnieuw te doen stralen, hij heeft daar echt alle zinnen op gezet. Weer de religie in dienst van de staat...

IN RUSLAND IS RUSSISCH VERPLICHT

Alle er wonende vreemdelingen moeten van Poetin c.s. nu russisch spreken om te mogen blijven. Alleen toeristen zijn hiervan uitgezonderd. Dit amendement van wet is in de Douma ingediend; natuurlijk zijn er straks ook taalcurssussen die de leerling zelf moet betalen. De bedrijven zullen dat wel lappen voor hun leidinggevendenden, maar niet voor "lager". Dus maken dan russen meer kans op hun plekkie.

Poetin ziet het wel zitten: "Hij sprak over de wens naar spirituele eenheid en bescherming van de eigen taal". Hij doelt dan ook op de afgescheiden republieken waar het russisch snel terrein verliest. Nationalisme alom en dat maakt een

redelijke verhouding met de EU, ook weer lastiger. Zoals bij de laatste topontmoeting weer duidelijk bleek... Wrevel met de grote buurman, niks lekker gevoel toch?

DE POOLSE ZUIVERING

De tweeling heeft zich een hoop impopulariteit verworven met zijn keiharde zuiveringsaanpak, het wegsnijden van het communistische verleden. Soms ga een actie als deze veel te ver en dat merken de twee nu aan den lijve. Maar de actie zaait ook diepe verdeeldheid in dit land. De erfenis dreigt de poolse natie te breken. En er zijn nu journalisten op zoek naar de relaties van de tweeling met het oude regiem, toen zij voor Solidarnosc werkten. Na Duitsland en andere oostelijke landen uit het communistische blok nu ook Polen in een worsteling met haar erfenis. De geschiedenis eist haar tol, ook al is het nu in Polen wel erg laat begonnen... Maar na de bisschop moest het wel.

Als de film "Das Leben der Anderen" bij u in de buurt komt, moet u gaan kijken. Het is een zeer knappe illustratie van de menselijke jungle ontstaat in totalitaire staten met hun geheime politie, verklikkers en corrupte politici. Geef mij dan die lastige democratie toch maar.

SERVIË BUIGT BIJ?

Servië koos en kreeg, na zwaar onderhandelen, een regering die mogelijk ruimte laat voor herstel van de betrekkingen met de omringende wereld. En die ook het Kosovo probleem kan oplossen, hoopt men. En, niet het minste, die weer zal medewerken met het Tribunaal in Den Haag... De Democratische Partij en de Gematigde Nationalistische partij vonden elkaar na maanden praten. Een begin van een nieuwe periode voor deze zwaar gehavende, uiteen gevallen regio?

KOSOVO: QUO VADIS?

Na het rapport over haar toekomst begint langzamerhand het voordebat hierover in de VN. Maar niemand heeft veel haast gezien de vetodreiging van de Russen. Dus wordt richting september gemanoevreerd in de

Veiligheidsraad. De budgetten zijn al “verlengd”, want Kosovo wordt door de VN bestierd. En er wordt naarstig gezocht naar “handelswaar” om de russen mee te krijgen. Intussen zijn de radicale geluiden uit Servië niet te overhoren.... Het wordt spannend...

ZUID-AZIË

DE DJIHAD IN THAILAND

In het zuid-oosten van dit toeristenland zijn drie provincies die voortdurend rebel-lenincidenten kennen. Ze vallen ordebe-waarders, ambtenaren, leraren, monniken en “collaborerende” moslims aan. Het gebied ligt op de grens van Maleisië en Thailand en dus ook niet ver van Indonesië, groot moslimland in de regio.

Meer dan 80% van dit landsdeel is moslim en intussen zijn er bij overvallen al 2100 doden gevallen. Sinds begin 2004 bestaat er een fundamentalistische organisatie die haar lokale djihad voert in dit grotendeels boeddhistische land. Zeer lang leefde men samen in vrede, maar nu is het oorlog geworden. De streek zit vol met 20.000 politiemensen en militairen. Het is een nogal arm en slecht bewapende troep maar erg fanatiek, heeft de regering nu begrepen.

De bevolking is onderling vijandig langs de religieuze grenzen, iets dat in vele jaren nooit een punt was. Nu ontwijkt men elkaar en de woede laat elke keer op als er weer scholen in brand gaan en mensen worden vermoord. De regering heeft nog een zeer onduidelijk beeld van de leiding en organisatie van de opstandelingen en nog geen bewijzen van buitenlandse steun. Dit maakt vooralsnog ook elke onderhandeling met de rebellen onmogelijk.

Intussen valt steeds meer op dat de moslimminderheden in boeddhistische lan-den ook in opstand komen. Elke moslim in minderheidsomstandigheden moet zich nu kennelijk verheffen tegen zijn omgeving...

OOST-AZIË

CHINA'S TECHNOREUZEN IN LAST

De Integrated circuitsabrikant SMC, de telecomgigant ZTE, Lenovo (ex-IBM), de mobieltjesmaker TCL en ook de nieuwe beeldscherm-makers in China ontdekken nu

dat het niet meevalt met de andere westerse reuzen mee te komen. Men zegt, dat de grote staatsbemoedienis, die bij de start een zegen was, hen nu opbreekt. Ook de trage bureaucratie gemengd met partijpolitiek is bij vestigingsproblemen nogal eens erg lastig en maakt alles traag. En traag is verliezen in de high technology. Nu is er sprake van verlies van marktaandelen, winstdalingen en, zelfs, hier en daar van personeels-beperkingen. Maar met de Internetbedrijven gaat het erg goed, daar is ook de overheid als subsidiant afwezig. En dit is vooral gericht op de (enorme) lokale markt, waar de andere wereldgoden van het Net, het steeds duidelijker van de chinese Google's, Yahoo's etc. verliezen. De experts spreken van een onderschatting van sommige problemen door de “nieuwe chinezen”, maar zijn van mening dat er alom wel geleerd wordt.

Ach, eigenlijk is de constatering dat er nu op voet van gelijkwaardigheid wordt gecon-curreerd. En dat blijft knap van dit land dat 20 jaar geleden een pindaboeren imago had.

CHINA GAAT GROEN EN BELEGT

China wil rond 2020 ook 20% van zijn energie duurzaam opwekken; biomassa, vuilverbranding moet ca 20 gigawatt opleveren; nucleair dan nog c 30 gigawatt en met windenergie nog eens 30 gigawatt.

De wind zit vooral, dag en nacht, in het westen waardoor dit “verwaarloosde achterland”, en dit gebied zou dus een zetje kunnen krijgen via installatie van windturbines etc. We zijn hier nog zeer ver vandaan, nu wordt er met wind 3 miljoen kilowatt geproduceerd... De grote staatscentrales van nu (op kolen) zijn met de

regering in onderhandeling om meer in duurzame energie te aan investeren.

De VN-experts zijn er van overtuigd dat China alles mee heeft om s'werelds grootste producent van windenergie te worden. Het hele halfwoestijnachtige deel van China, bijna 2/3 van het oppervlak, kan dag en nacht met wind energie produceren. Deze overtuiging is in China zelf gewonnen

in minder dan 5 jaar, en nu al zijn er een 100 projecten in aanbouw van elk 100 megawatt.

General Electric uit Duitsland verkoopt flink wat windturbines, die ook al dienen om te verwarmen (want als de wind dag en nacht waait gaat dat veel beter dan bij zonne-energie!). Ook zijn er elders al dorpen met huizen die hun daken vol zonnepanelen hebben, waardoor de energierekening al 60% lager werd, warm water, verwarming dat gaat daarmee. De staat geeft ok al subsidies aan families die op zonne-energie omschakelen. Dus ook hier; China werd NET pas energetisch wakker, maar gaat in rap tempo op een nieuwe weg.

Status quo:

3^e grootste producent van zonnepanelen ter wereld. Na EU en Japan); al 61 windparken in bedrijf; 200.000 kleine turbines geïnstalleerd; 1,2 miljoen ton biobrandstof in productie en het grootste zonne-energie project ter wereld in aanbouw—100 megawatt qua capaciteit. Voila, het (alweer) nieuwe China.

Intussen stopt China ook al miljarden in grote beleggingsfondsen als Blackstone, want de dollarvoorraad groeit, nu al 1200 miljard op deze hoop. Dus men gaat op de risicotoer.... Maar ja, 3 miljard “verliezen” van de 1200 miljard, dat is best te overleven. Dus nu wordt er door dit reuzenland ook in het hart van de VS-economie geopereerd en men hoopt daarmee de VS wat gunstiger te stemmen. Maar een serieuze revaluatie van de yuan, wat de VS eist, dat komt er nog niet. China, niet meer weg te denken en niet meer te ontwijken.

CHINA; TESTLAND VOOR DE WERELDFARMACIE

Medicijnen moeten langdurig getest worden, in laatste fase ook op mensen, vrijwilligers dus. Dat kost geld en, je moet er ook maar voldoende kunnen vinden. Wel, daar is China nu DE oplossing voor geworden. De kosten voor de test van een nieuw medicament zijn in dit land ca 120 miljoen \$ en dat is in de VS al gauw 1 miljard! Ook heeft China de grootste groepen met

bepaalde ziekten. Dit gigantische land herbergt bijvoorbeeld 44% van alle kankerpatiënten ter wereld. Hepatitis hebben wel 160 miljoen Chinezen onder de leden. Dus, testvolk zat!

Dat is natuurlijk de farmaciereuzen al lang opgevallen en zij allen hebben dus grote labs in China en testen daar dat het een lieve lust is. Een knelpunt is het totaal overbelaste medische systeem, de dokters moeten het “er tussen door doen”, bij 100 patiënten die dagelijkse spreekuur bezoeken. Daartegenover kost een kliniek in China maar 15% van zo’n zelfde instelling in het westen. Ook is de regelgeving ruimer, de ethiek wat “losser” wat ook voordelen heeft.

Dus zo komt het dat bijna alle nieuwe medicamenten het (onzichtbare) label hebben: Getest in China. China het land van de schaalvoordelen..

CHINESE SLIMHEID VOOR DE O.S. 2008.

Mede door de klimaatverandering nemen de allergieproblemen toe, omdat bomen uit defensief meer pollen afscheiden. En dat geeft rode ogen, keelklachten en neuswateren. Ook in Peking, waar de vervuiling van de lucht enorm is. En dit alles is niet goed als je de Olympische Spelen moet organiseren. Dan moet alles netjes en leuk zijn: geen zieke deelnemers en ook geen politieke dissidenten nodig dus. Wat te doen? Wel men heeft besloten om de bomen die dit veroorzaken te steriliseren en dat kan, via een ingewikkeld mechaniekje, de narigheid voorkomen. Tja of dat nu ook met de politieke dissidenten gaat gebeuren kon ik niet bevestigd krijgen.

Olympische gedachten...

TAIWAN EN DE GROTE BUURMAN

De huidige partij aan de macht heeft voor de presidentsverkiezing van 2008 een gematigde kandidaat gekozen. Frank Hsieh is het, nu premier en een voorstander van soepele betrekkingen met China. Zijn concurrent gaat daarin mogelijk NOG verder. Dus Peking is tevreden met haar “weggelopen provincie”. De “onafhankelijken”, die los van China wensen te

blijven, zijn wat minder populair op dit moment, de huidige president is er zo een. Hij wil het leger half mei laten oefenen in het smalle water tussen beide gebieden...

Ach Taiwan is erg dik met de VS, maar weet dat China verrekt dichtbij ligt. Dus is een samenwerkingspolitiek economisch mooi en ook goed voor de achtrust. Je moet Peking niet echt boos maken.

JAPAN'S VERLOREN GENERATIE

Zo'n 3 miljoen jappers tussen 25 en 34 hebben tijdelijke kleine baantjes en komen niet aan voldoende geld om te leven. Daardoor huwen ze ook later en dus "ontbreken" er kids om tegen de vergrijzing iets te doen. Ondernemingen nemen deze mensen later ook niet graag aan: deze economische zwervers, zoals ze wel heten. De economen zijn ongerust en wijzen op de grote maatschappelijke kosten die deze armoedige groep later zal gaan opeisen (pensioenen, gezondheidszorg). Er is besloten iets hier tegen te gaan ondernemen, door de bedrijven op te roepen mee te gaan helpen. Maar daar is, na de lessen uit de grote stagnatieperiode, het in vaste dienst nemen van mensen ook niet erg populair. Dus een grote subkaste ontstaat ook in dit rijke land... Een factuur op termijn die in veel westerse landen ook er aankomt..

NOORD-AMERIKA

WAL-MART SPEELT BIG BROTHER

Wal-Mart liet een agent infiltreren in een actiegroep die hun aandeelhoudersvergadering wilde verstoren. Dat publiceerde recent het Wall Street Journal en deed veel stof opwaaien. Want dit bedrijf met wereldwijd 1,8 miljoen werknemers heeft een "geheime dienst" van wel 400 personen. Elk bedrijf heeft een veiligheidsdienst voor diefstalproblematiek en fraudebestrijding, maar Wal-Mart is een aparte. Men spioneert ook driftig naar verboden (seksuele) relaties tussen personeelsleden en luisterde gesprekken af van de eigen voorlichtingsafdeling met krantenredacties. De meest zaken zijn nog wel legaal, zoals het controleren van

telefoongesprekken en mails van personeel. Dat hier overigens van op de hoogte is. Maar er is toch nog meer: wat te denken van dossiervorming over lastig aandeelhouders en zelfs een team MacKinsey adviseurs? Men heeft veel ex-CIA-ers en FBI-ers in dienst natuurlijk: vakmensen zijn noodzakelijk.

Nu zijn er een intussen een flink stel anti Wal-Mart actiegroepen actief gefinancierd door de aartsvijanden, de vakbonden.

En dus moest Wal-Mart een tandje opschakelen en gaf een Public Relations bureau opdracht te werken aan een beter imago en beïnvloeding van de publieke opinie. Geen eenvoudig karweitje want deze onderneming produceert we een schandaaltje per maand intussen. Rechtszaken, boetes van alles is er intussen aan de orde. Zelfs een proces tegen seksuele discriminatie loopt er al. En er moet echt geknokt worden om nieuwe vestigingen te openen in steden want de anti's doen alles om dat te verhinderen. De familie Walton heeft een poet van 78 miljard \$ die het laatste jaar nog 1,5 miljard groeide. Voor elk der 5 Waltons een uurloontje van 110.000 \$. En dat steekt scherp af tegen het gemiddelde uurloon in hun bedrijf van 7 à 9 \$. Wal-Mart bestaat sinds 1962, kent 5000 winkels over de hele wereld, heeft al 30.000 werknemers in China en verbiedt elk vakbondselement in haar bedrijf. En ze zijn bij de laatste zeer gehaat intussen. En in Duitsland moesten ze hun winkels aan Metro verkopen want ze slaagden er niet in mee te concurreren daar.

Wal-Markt, een amerikaans wereldsucces maar ook een adept van wat "wij" de slechtere kant van de ondernemingscultuur vinden... An american dream, maar niet in alle opzichten een droom.

DE FED HEEFT HET MOEILIK

De FED van Bemanke, opvolger van Greenspan, moet de VS-economie duiden en "aan de knoppen" draaien. En de hele wereld kijkt op je vingers intussen. Het accent ligt nu op beheersing van de inflatie, sinds 2003 is er een sprongetje van 1,5 % naar ca 2,1%. De groei stagneert, de wer-

keloosheid is nog laag, dat zit nog goed, dus wordt de rente op ca 5,25% gehouden. Maar er is nu meer angst voor een recessie dan voor inflatie. Energieprijzen stijgen en de dollar stort in. De salarissen stijgen, maar de produktiviteit nauwelijks. Wat is het model achter dit circus? Zeker is dat de houding van de FED een psychologische factor van betekenis is. Dus het spel is niet enkel een keus maken in het gaan draaien aan de knoppen, nee, het is vooral de keus maken van WAT je uitstraalt naar de financiële wereld en de consumenten. Balanceren op het slappe koord. Binnen de FED zijn er ook "stromingen", en velen vragen zich af of het "oude model" en zijn parameters nog geldt onder de nieuwe verhoudingen in de mondiale wereld. Intussen zijn de OG=prijzen gedaald met een bescheiden 0,2% nadat ze in jarenlang stegen. Bemanke doet zijn best en ouwe Allan geeft af en toe hinderlijk commentaar uit de pensioencoulissen.

Ondanks alle wetenschap zijn de goeroe's nog steeds "on top". Want de mens wil geloven en de vraag is altijd "WIE"? Dubbel lastig in een land in oorlog.... En een politiek die tegenover elkaar staat.

EEN LULLIG LIJSTJE MET NAMEN

Madame Claude werd ter verantwoording geroepen wegens verdenking van georganiseerde prostitutie. Haar klanten uit Washington kregen voor 300 dollar 90 minuten sexpretjes, wat zij noemt: "een legale verlening van services aangaande erotische fantasmies" Zo, dat is andere koek. Maar toen wilde zij wel getuigen oproepen ter defensie natuurlijk in haar rechtszaak. Toen dat niet vlotte liet ze wat namen uitlekken va haar linke lijstje; een ambtenaar van Buitenlandse Zaken moest gelijk ontslag nemen. En ze deelde aan ABC mede dat op haar lijstje ook een befaamd econoom stond, een grote manager, verschillend lobbyisten en nog wat hoge militairen. Haar klantenkring was wel 1500 boys groot... Tja, daar is onze Bill toch niks bij? Die had er meer twee: Monica en Hillary. In Washington wordt dus binnenkort

de veelwijverij ingevoerd. Uiteraard zijn alle klanten democraten.

.....
.....

UIT DE "PENTAGONFILES"

VS-GEOPOLITIEK

-Japan past zijn grondwet aan mbt verbod op oorlogsvoering. En tekent ook 2 jaar bij in Irak, waar het logistiek ondersteunt (luchttransport).

-De Defensie ministers van Canada en Duitsland staan intern onder druk om troepen in Afghanistan af te bouwen.

-De VS zijn in toenemende mate ongerust over bewapeningsacties van China en vragen om meer duidelijkheid over hun bedoelingen.

-Onrust in Pakistan blijft en Musharaf's positie lijdt er onder. Pakistan bouwt een groot hek en legt mijnen langs een stuk van de 1500 mijl lange grens met Afghanistan. Beide landen gaan ook op intelligence-gebied samen werken.

-Turkije dreigt Koerden te vervolgen tot in Noord-Irak, na "hun" bomaanslag in Ankara.

-De VS-Navy houdt grote oefening in de Golf terwijl de spanning over het nucleaire program van Iran oploopt.

-Kazakstan en Rusland plannen een uranium-verrijkingcentrum in het eerste land om van daaruit landen als Iran te beleveren. Die hoeven dan zelf geen verrijking uit te voeren. Kazakstan (olie- en gasgigant) is op korte termijn de grootste uraniumleverancier ter wereld, na Australië.

-De irakse koerden lobbijen fors in de VS terwijl soennieten en sjieten elkaar bevechten.

WARPLACES

IRAK

-VS-officier, reservekolonel in politiedienst, gearresteerd wegens corruptie.

-Tien van de 17 electriciteitsgeneratoren werken nauwelijks nog vanwege achterstallig onderhoud. De stroomvoorziening is rampzalig.

-April was een maand met een maximaal aantal doe GI's, mei wordt nog hoger. Bush waarschuwt dat het dodental in de zomer verder zal toenemen.

-Bush (en anderen), praten heel voorzichtig over troepen terugtrekking en zich te willen gaan beperken tot training van het irakse leger en, bestrijding van Al-Qaida in Irak.

AFGHANISTAN

-De VS/Natootroepen trachten de transportlijnen van Pakistan naar Afghanistan te verstoren. Ook door de bevolking van dorpen tegen de Taliban te mobiliseren.

-Iran en Pakistan sturen honderdduizenden Afghanen naar hun land terug en heffen hun kampen op.

-De winst op de papaverproductie komt in toenemende mate ten goede aan de Taliban.

GUANTANAMO

-Er was weer een zelfmoord te registreren in Gitmo. Wat zullen we ooit nog gaan horen van deze cubaanse hel?

.....
.....

LATIJS AMERIKA

CHAVEZ GAAT IN BANK- EN MEDIA-ZAKEN

Hij dreigde al de banken in zijn land te nationaliseren, maar nu gaat hij nog verder. Hij stapte uit de Wereldbank, die hij en ook andere collega's uit latijns amerika, te veel onder de invloed van de VS vinden staan. De imperialisten uit het noorden dus. Zijn collega van Equator liet laatst zelfs een hoge functionaris van de Wereldbank niet binnen. En Chavez wil met zijn oliegedel El Banco del Sud oprichten om zelf zijn collegae te financieren... zonder al die lastige condities. Argentinië, Bolivië, Brazilië, Equator en Paragay willen raag meedoen. De teloorgang van IMF en de Wereldbank, omdat de VS zoveel prestige verloor. De rekening van de Bush-politiek is erg hoog! De periode van de "big stick

policy" van de VS naar latijns amerika is echt voorbij.

In een grafiekje van de overheidsschuld (in een % van het BNP) gedurende de periode 1992 en 2005, waarbij één lijn de schuld voorstelt van de geïndustrialiseerde landen en de andere die van de opkomende landen is te zien dat: de laatste, na een piekje rond 2002 er veel beter voorstaan dan de eerstgenoemde. Voila, de reden dat het IMF zijn bestaansrecht verliest. De overheidsfinanciën van de aankomende landen.... Zijn veruit gezonder dan die van hun rijke collega-landen. Het IMF succes van vroeger is overweldigend.

Maar Chavez deed nog meer: hij verving een particulier radio-TV-station, met 3500 medewerkers door een staatszender. Want de kijkdichtheidscijfers waren hoog en, RTCV was in zijn ogen "subversief". De ankerjournalist polemiseerde hem stevig en daar kan Chavez niet tegen. Van de vele internationale protesten trok Hugo zich weer niks aan. Hij is op weg naar de dictatuur, of is hij daar al aangekomen?

Intussen gingen duizenden in Caracas de straat op om tegen de zendersluiting te protesteren.... Zou Chavez zijn hand een beetje overspelen? Afwachten...de VS gaven hem intussen ook al een stevige douw.

ARGENTINIË EN ZIJN GOUDEN PAMPA'S

Met zijn 39 miljoen, een groei van 8/9%, 10% werkeloosheid staatsschuld 75% van het BNP (154 miljard \$), handelsoverschot van 12 miljard en een export van 46 miljard, slaat dit land geen slecht figuur. Zelfs niet (relatief dan wel) naast de VS. Wel 36% van de beroepsbevolking werkt in de landbouw die dan ook 9% van het BNP uitmaakt. Verder zijn de auto- en de toeristenindustrie de grote knallers hier. De sterk gestegen prijzen van landbouwproducten geeft een enorme boost: Mais, tarwe, soja, arachide en zonnebloemen zijn de goede producten. Export in 2006: 20 miljard \$.

De grote boeren zijn echte ondernemers geworden en vormen een aparte kaste in het land; die ook niet geliefd is. Op hun

beurt wantrouwen zij de staat, die menig faillissement veroorzaakte door financieel wanbeleid in het verleden. Ze zetten hun miljarden dan ook liever op Zwitserse banken. En de belastingdruk op hen noemen ze verpletterend. Zo liggen de kaarten bij deze superboeren met oppervlakken die ongehoord zijn en die zich steeds meer ook over meerdere zuid-amerikaanse landen uitstrekken. En een explosieve groei: 700 ha in 1991, 180.000 ha op vandaag en 300.000 ha volgend jaar, en het dubbele daarvan in 2011.... Kunt u zich dat voorstellen? Chavez doet ook zaken met de groten en biedt ze 100.000 ha aan om bij hem ook te beginnen.

Argentinië was in 1913 al de 7^e op de wereldlijst, economisch gezien. Nu, weer in de lift, (maar nog niet retour bij zijn hoge score van het voeden van 300 miljoen personen), kent het nu een armoedequote van 27%. Een econoom zegt: wijs me een land, zonder oorlogen, zonder rassenproblemen, zonder religieuze problemen, met zo'n rijke resources dat zo diep viel als Argentinië ooit viel. Dictaturen, hyperinflaties, devaluaties, instabiliteit: het aanwijzen van de volgende crisis is een nationale sport hier. Peron kent nog iedereen en ook de militairen die regelmatig in de politieke gaten sprongen... Dus het gaat nu erg goed, maar uit traditie zijn de Argentijnen bevreesd voor het afzakken. Dat begint altijd met een politieke crisis en dan komt de financiële malaise al weer snel. Zou het nu mogelijk zijn geworden aan deze diaboliek te ontsnappen?

DE TGV VAN ARGENTINIË

De drie grote steden moeten in 2009 onderling met hoge snelheidstrein verbonden worden wil de regering. Dit contract van meer dan 1 miljard dollar is in onderhandeling en enkel Alstom (Fr) lijkt over te zijn. Siemens en Spanje stapten eruit. Een droompositie dus? Maar deze plannen zijn al vaak geopperd en nogal eens in verkiezingssferen; en dat al gedurende tientallen jaren. Intussen is de treinstructuur ernstig verouderd en dat remt de economie ook sterk. Er is eerder

achteruitgang in dit infrastructuur element dan een moderne ontwikkeling. Wel, over 10 maanden zijn er verkiezingen en dus moet Alstom nu echt even goed opletten...

OCEANIË

POLITIE-AGENT AUSTRALIË

Australië speelt in "zijn deel" van de wereld een rol zoals de VS spelen (of speelden?) in de wereld als geheel. Ze helpen de rust te herstellen op de Fidji-eilanden en Oost-Timor, etc. en houden voor de VS, hun bondgenoot, een stevig oogje in het zeil in de regio. Want ten noord-westen liggen landen waarin de moslimfundamentalisten ook steeds vaker onrust zaaien (Maleisië, Thailand, etc.). En ze werken samen met Japan, ook een Amerikaanse bondgenoot. Australië is een vooruitgeschoven westerse politiepost..

MAGHREB-NABIJE OOSTEN

BALANS IRAK-OORLOG

Probeer het u voor te stellen: uitgaven (so far) ruim 400 miljard \$, 3400 GI's dood+ tienduizenden gewond, honderduizenden Irakezen dood of gewond. Het land is een ruïne, honderdduizenden huizen en de hele infra-structuur zijn stuk, olieproductie is enorm teruggevallen.

En meerdere miljoenen irakezen zijn gevlucht naar het buitenland, er is een diepe crisis in de Amerikaanse samenleving, en een intern politieke crisis van formaat en ook een zeer sterk geschaad aanzien van de VS in de hele wereld.

Heeft u een idee wat je met 400 miljard ook zou hebben kunnen doen? Ter vergelijking: het is even groot als het bijeengespaarde pensioenkapitaal van de twee grootste Nederlandse pensioenfondsen (ABP+PGGM= inkomen voor tientallen miljoenen mensen aan inkomen) en ook ca 1/3 van het BNP van de VS en 2X dat van Nederland.

Superlatieven dus, gerealiseerd door een President en zijn mensen, van christelijke huize, die niets wou horen van de enorme risico's die anderen terecht

zagen, omdat ze vooral dom en blind waren. Een echte wereldramp met gevolgen voor minstens een eeuw. Nederland gaf hieraan.... politieke steun!

BRAND IN LIBANON

Plots sloeg de fik er weer in, nu in het uiterste noorden, bij Tripolis. Een radicale soennietische moslimgroep Fatag-Al-Islam, zo'n 200 strijders, met dikke relaties naar Damascus (Syrië) ging in de aanval, vanuit een plestijnenkamp. In 2006 kwam ze voor het eerst te voorschijn als aftakking van Fatag Intifada, de syrische tak van de Fatag van Arafat. Het zijn ervaren combattanten uit Irak, Yemen, Saoudi-Arabië, Libië, Libanon en kent zelfs enkele Palestijnen! Een soort "Arabische internationale" dus. Hun doctrine: "Wij volgen het Boek en de Soenna en zijn de broeders van allen die dat ook doen".

Ze zeggen "onafhankelijk" te zijn en tot geen andere groepering te behoren, maar zijn ideologisch zeker familie van Al-Qaida. Ze treden nu op vanwege het geraas over het Hariri-tribunaal en, omdat er veel angst is voor de z.g. "Sjietische boog" die onder Iran's leiding sterker wordt en de soennitische arabieren bedreigt. Denk hierbij ook aan de Hezbolah in het libanese zuiden.

En het libanese leger ging fors in het contra-offensief. Sinora zwoer ze aan te pakken en vroeg om internationale hulp; zijn leger heeft weinig en geen goede spullen. Fatag was uitstekend bewapend, waarschijnlijk van over de syrische grens. Dat zagen we al eerder met Hezzbollah in het zuiden.

Het gaat weer om een poging van Damascus om het internationale tribunaal tegen de Hariri-moord te blokkeren, want daar zal Assad geen plezier aan beleven. Al gauw ook weer bommen in Beiroet en een grote vluchtelingenstroom uit het kamp naar buiten. En daarbij hoort het ultieme drama van hongerende vrouwen en kinderen, geen water en electra en geen eten meer. De mannen worden als schild gebruikt cq ze blijven omdat ze bang zijn om als terrorist te worden gearresteerd door het leger.

De zoveelste destabilisatiepoging loopt weer in dit labiele land. En opnieuw die nare rol van Syrië, een der burens. En grote stilte over de contacten met Iran vanuit de VS.... Wel opnieuw dreigingen van de VS om verzwaring van sancties tegen Iran te vragen. In dit land, boordevol olie, is nu de benzine op de bon...

Laten we hopen dat Sinora vol houdt en dat het bloedbad niet al te groot wordt. Intussen heeft de VN vóór een Haritribunaal gestemd tot grote vreugde van de libanezen. Maar het gaat pas operationeel worden in 2008 dat is nog lang wachten dus. De VS vliegt intussen continu wapentuig in om het zwakke libanese leger te steunen. Van hun hangt nu veel af in deze regio...

Libanon is de lont van het kruitvat, dat weet elke betrokkene...

IRAN, DE VS EN DE BOM

Ei-Baradei sprak in Luxemburg en uitte zijn grote bezorgdheid over de oplopende risico's van een echt conflict tussen Iran en de VS, over zijn schatting dat Iran over 3 à 8 jaar "de bom" zou kunnen hebben en over et ontbreken van onderhandelingen met Iran. Hij zegt steeds minder zicht te hebben, vanwege het spel van Iran en wel de indruk te krijgen dat Iran sneller gaat dan gedacht. Amadinedjad bezweert dagelijks dat niemand hem kan stoppen en zegt af en toe alleen naar vreedzame inzet van kernwetenschap te streven. Maar niemand gelooft hem nog. Bush zit aan de andere kant en roept opnieuw om nog hardere sancties. Maar praten wil maar niet lukken en in Iran is intussen de benzine gerantsoeneerd.

Stelt u het zich voor: Iran met DE BOM en dat naast aartsvijand Israël, ook met DE BOM. En dan dat enge gevoel van de soennieten als het sjietische "Perzië" de hoofdrol te pakken krijgt in de Arabische wereld? En er zijn nog wel wat soennieten die erg dicht bij het westen vertoeven... Hoe gaat dit dodelijke schaakspel aflopen? Intussen praten Iran en de VS met elkaar en er wordt gesproken van een positieve sfeer. Dat moeten we dan maar geloven.

En Brussel en Washington bevestigen dat Iran opnieuw wapens leverde aan Irak en Afghanistan. Pikant: de taliban zijn soennieten.. Er zijn iraanse typen raketten gevonden in Basra en er werden twee wapentransporten naar Helmand (Afgh.) onderschept. Waarom? Wel, minstens om de druk op de VS in deze landen op hoog peil te houden, verklaren de experts..

EEN VIDEOGAME: OVER OORLOG EN VREDE

Twee Israëli's met hun bedrijf Peacemaker, brachten een ingewikkeld videogame op de markt. Onderwerp: de oorlog tussen Palestina en Israël, waarin natuurlijk ook alle andere belanghebbenden voorkomen. Je kunt de pet van Olmert opzetten of die van Abbas en gebruik maken van vele middelen en strategiën. Zoals een beetje elke dag in de werkelijkheid gebeurt: geweld, of weer praten of weer betalen etc. Duizenden speelden het al. Maar in de eerste versie kreeg de winnar (hij die vrede bracht) de Nobelprijs. Dat mocht niet want Nobel is een beschermd merknaam, dus moest dat eruit. Het spel is er al in het engels, hebreuws en arabisch; het Frans is onderweg.

Wilt u het eens zelf proberen? Kijk op <http://peacemaker-game.com>.

Laat ons horen als u het oplost; u krijgt een pensioen voor het leven. In Palestina of Israël, naar keuze.

DE STILLE KRACHT: HET TURKSE LEGER

Het leger van Turkije, 600.000 man sterk met 35.000 officieren is sinds 1923 de hoeder van de nieuwe turkse seculiere staat, het ideaal van Atatürk. Al vier keer eerder kwam ze massaal op tegen pogingen en schuwden daarbij executies van politici ook niet. Generaal Büyükanıt belde zelf de premier op en zijn staf de directeurs van de kranten: om duidelijk te maken dat ze zouden optreden tegen "foute manoeuvres". Het leger is de islamisten erg vijandig en dat openlijk.

Het leger is ook een economische macht; er is een Hulpfonds voor de 230.000 gepensioneerde militairen, dat een omzet kent van 6 miljard. Eigenaar van zestig ondernemingen, waaronder de fabrieken die in licentie de F16 bouwen. Ook de belastingen op alcohol en sigaretten is voor hen, die zelf overigens geen belasting betalen. En die economische positie tracht het leger ook nu weer te versterken.

Europa kijkt verbijsterd naar deze constructie, zeker ook omdat het leger tegen aansluiting bij de EU is. Maar de islamisten hebben goed door, dat de aansluiting bij de EU DE manier is een staat te creëren die het leger, zoals in het moderne Europa overal, een bescheiden a-politieke plaats inneemt. Dus daarom, zeggen sommigen zijn de APK-ers (islamistische partij) vóór aansluiting...

De criteria van Kopenhagen, democratie, politieke vrijheid, markteconomie, rechtsstaat, zijn voor hun de weg om langs de achterdeur het leger in zijn hok te krijgen. Weer eens blijkt dat "ons open stelsel" door andersdenkenden nou net kan worden gebruikt om hun macht te vergroten, door andere interne machten etc. uit te schakelen. De turkse mik-mak is een echt labyrint voor Europese politici. Ook hier geldt: begrijpen van een andere idee en een andere historie, valt niet mee.

De turkse kwestie heeft een externe en een interne kant dus.

MAROKKO: BOOMING TOERISTISCH

uitgeven voor hun vakantie en niet op de massatoeristen van 500 euro aan de Middellandse Zeekusten. Marakkech gaat naar 32.000 bedden in 2010; dat waren er in 2004 nog maar 8000. Hotelgiganten melden zich met projecten. En butler wordt hier ook het nieuwe beroep voor slimme jongeren die best voor de happy few willen werken.

Zo de nieuwe rijke toeristen, vooral de gepensioneerden uit het westen, zetten nu koers naar de Afrikaanse kust van Marokko. Koning Mohammed VI scoort weer eens en moet worden geprezen voor zijn taai aanpak. Vooral toen "investeerders" zijn

plannen met een beleefde glimlach aanhoorden, was hij het die vasthield. Laten we hopen dat het lukt dit land buiten de islamitische mallemlolen te houden.... Wat bepaald niet meevalt op dit moment.

OMGEKEERDE EMIGRATIE IN MAROKKO

Steeds meer goed opgeleide jonge marokkanen gaan terug naar hun land, of, beter gezegd, naar het geboorteland van hun ouders. Want het gaat veel beter daar én, de kansen als Marokkaan in Frankrijk zijn niet echt daverend. Volgens een vereniging van jongere gestudeerde marokkanen zouden 85% denken over een terugkeer. Velen beginnen er een eigen bedrijfje en zij die het deden zeggen: we zijn niet bang van een paar fanatieke baardmannen, maar schrikken wel van de corruptie, de politieke achterlijkheid en het ondoorzichtige zakenmilieu. De groei flippert nog sterk in dit, van landbouw afhankelijke land (11 à 18% van het BNP), maar macro-economisch is het best stabiel intussen en de buitenlandse investeringen zijn goed en stijgende (=80% in een jaar).

Tja, zo verliest het westen dus de door haar opgeleiden, omdat zij zich niet (meer?) thuis voelen in hun westerse geboortelanden. Het bewijst ook, dat een versterking van de economie in de herkomstlanden de emigratie zal afremmen. En de VS halen alle goeien uit de hele wereld naar de VS, plus goedkope arbeid en daarom groeit de VS van 300 naar 400 miljoen inwoners op enkele tientallen jaren... Wir haben es also sehr Gut gewusst!

VERKIEZINGEN IN ALGERIJE

De verkiezingen van half mei kenden een zeer lauwe belangstelling bij het publiek. De opkomst was zeer zwak en de enige partij die politiek actiever is zijn de islamisten. De jeugd verwacht weinig en velen willen vertrekken, bijvoorbeeld naar Canada, want Frankrijk trekt steeds minder aan. Of werken in een van de landen aan de Golf. Er is geen geld dus jongeren huwen vrij laat: mannen met 32 en vrouwen met 29. Tja, wat moet je doen in het leven? Ambtenaar

worden is steeds minder een streven, de meesten willen hun eigen bedrijfje, dat trekt. Al eenderde van de werkende bevolking is eigen baas, nu de economie aantrekt. Maar alles verloopt traag en taai, het land lijkt te wachten op een echt reveil...

Intussen is Bouteflika stervende lijkt het. Na zijn operatie vorig jaar in Parijs, was hij al twee keer daar terug voor "geheime behandeling". Hij wordt in groot geheimzinnigheid door de franse staat en veiligheidsdiensten geassisteerd om in Val-de-Grace te komen; zelfs onder valse identiteit. Zijn oude kliek is aan de macht gebleven, maar zijn dood is met zekerheid een moment van mogelijke detsabilisatie.

ISRAËL IN CRISIS

Dit land kende al altijd "kortlevende kabinetten", en nu is er weer een premier aan de beurt om te verdwijnen. Maar Olmert is een supertaaie en grijpt zich aan alles vast. Niet aan Tsipi Livni, zijn minister van Buitenlandse Zaken die hem openlijk zei te vertrekken... om daarna zijn plek in te nemen. Ook zij is uit Kadima en altijd de lieveling geweest van Sharon. Ze was al diverse malen minister, deze advocate van 48, die werkte voor de Mossad. Haar vader was een bekend vrijheidsstrijder onder Begin. Deze dame, gematigd van standpunt, zoals Sharon en Kadima, is erg ambitieus. Olmert zal het niet erg lang uithouden vrezende velen. Na het vernietigende rapport over de libanese oorlog en nu weer de juridische aanklachten tegen hem (corruptie, machtsmisbruik) zijn z'n dagen geteld. Deze instabiele boel komt op dit moment niet echt mooi uit: stel je voor dat Netanyahu de macht grijpt.... Dan is een vredesontwikkeling in het MO echt naar de Filistijnen. Kadima moet nu tijd winnen om te voorkomen dat de Likoud zou winnen bij nieuwe verkiezingen op dit moment. Daarom boog Livni maar bij, na haar eerdere poging om Olmert te wippen.

Een beetje relevante historie:

In 1973 viel Golda Meir over de afloop van de Yom Kippoer-oorlog; Idem Moshe Dayan in 1982. In 1982 vliegt Sharon eruit na het schandalige optreden van het leger in

Sabra en Chatile (Palestijnse kampen); En ook Begin breekt hierover zijn nek. Tenslotte moet ook Itzak Rabin opstappen nadat blijkt dat zijn eega een geheime rekening heeft in de VS. Israël valt vaker over zijn leger en hun acties en, kent ook de nodige andere schandalen. Het lijkt wel een traditie.

ALARM OVER GEVLUCHTE IRAKEZEN

Het hoge commissariaat voor de Vluchtelingen sloeg al alarm: de miljoenen gevluchte Irakezen, met name naar Syrië en Jordanië zijn in grote nood. Al 1 op de 8 irakezen vluchtte al tijdelijk, maar steeds meer willen ook definitief weg. De VS heeft nu 7000 visa op kortere termijn beloofd. Gezondheidszorg en onderwijs zijn in Syrië en Jordanië niet meer te leveren. Gaan ze terug naar Irak, dan is er geen cent om van te leven, zeker niet nu de huren en voedselprijzen zo torenhoog zijn geworden. Velen willen dan ook gedwongen definitief weg naar de VS, Canada, Australië en Europa. Een nieuwe diaspora is geboren; de lijst is lang geworden van de volksverhuizingen vanwege oorlogen en geweld.

HET ZWARTE GOUD VAN NOORD-IRAK

In Kirkoek en omgeving (Noord-Irak) woedt een ware veldslag om "de olie". Partijen zijn de arabieren (soennieten en sjiieten), de koerden en ook de inwoners van turkse afkomst. Het gaat om erg veel olie, 2,2 miljoen barrels per dag en 12.000 werknemers. Voortdurend ontploffen leidingen etc. en zijn er bomaanvallen en ontvoeringen. En er wordt enorm veel olie gejat en in het geniep verkocht. Kirkoek is een zeer rijke stad, dus. De politie die dit gebied moet beveiligen kan nauwelijks iets uitrichten, geen mensen en middelen. En dat komt de burens (Syrië en Iran) erg goed uit. Hoe meer rotzooi hoe beter zij het (vanuit hun politiek) vinden. De politie is overal geïnfilteerd en wordt stevig omgekocht, waardoor het olie jatten, gesmeerd kan lopen. Idem voor het goud verdienen aan losgeld van ontvoerders... een sport in dit Kleine Bagdad. Het is ongelooflijk zeggen bezoekers van dit levensgevaarlijke gebied, dat er nog olie

wordt geproduceerd hier. Maar als je weet van de jatterij hier, dan is het weer wel te snappen. Uiteindelijk gaat het ook politiek over de verdeling van dit manna; nu en zeker straks. In afwachting van de toekomst wordt hier een vast bedrag per aanslag betaald: 50 dollar dus. En ook Al-Qaida kijkt vergenoegd toe naar dit zoveelste kuitvat, want hoe meer instabiliteit hoe meer pret en winst aan zielen. Kirkoek is met Bagdad een der grootste risico's voor een vrede ooit, ver weg. En wij rijden dagelijks op deze olie gemengd met bloed van de klappers.

En Turkije, Syrië en Iran, de burens kijken toe en draaien aan de knoppen... terwijl de VS proberen nog wat vrienden te behouden hier.

HET GEMODERNISEERDE MEKKA

Een franse architect van naam maakte een ontwerp voor een modern Mekka, waar miljoenen pelgrims jaarlijks op bedevaart komen. Wel honderd torens van diverse hoogte en omvang, dat zijn de hotels, openbare diensten en bidplaatsen. De presentatie is binnenkort en er zijn al veel lovende woorden voor deze franse ontwerper Yves Lion. De moslimwereld zit in de lift en dat moet ook te zien zijn aan de hoofdstad. Rome krijgt concurrentie en op een wijze die Rome zelf veel eerder al toepaste. Dus een derde heilige stad: Jerusalem, Rome en toen Mekka. Op historische wijze gerangschikt. Straks misschien een ander rijtje?

TRENDS/TECHNOLOGIE

EEN ZACHTE WEKKER

Wie haat niet dat ellendige schreeuwerige wekkergeluid, dat je s' morgens meteen fors in de stress zet? Toen ik mezelf pensioneerde kocht ik dus een meer intelligente, die zacht piepend begint en dan langzaam opschakelt naar schreeuwstand. Dat is al heel wat humaner dan die ouwe rinkeldozen..

Maar voor ca 120 € zijn er nu wekkers, die de dageraad simuleren voor u: ze schakelen een verlichting langzaam steeds sterker in, soms geven ze daarbij ook nog "algemeen achtergrondgeluid", of zachte golfslag en

zelfs kikkergekwaak. Kortom een ware wekdienst met veel begrip en zachte hand. Voor hen die een echte, zachte hand van een geliefde prefereren is dit apparaat ook geschikt. U laat haar/hem dan wekken door deze automaat en zij/hij doet dan de rest met u. Dit garandeert dat uw "wekker/-wekster" ook niet in de stress schiet en u ook nog liefdeloos aanraakt.

Voor u dit verwennerij noemt, het is wetenschappelijk geconstrueerd, en berust op veel kennis van de ontwakende mens. En het werkt. Dus heeft u een (ochtend)humeurige echtgenoot, dan doe hem zo'n wek-PC cadeau. En u heeft er weer een vriendelijk kind aan.... Heel goed voor uw stressnivo.

UW SUPERHORLOGE

De SUUNTO GPS X91 heeft het allemaal. Hoogtemeter, barometer, thermometer, kompas, chronometer en waterdicht tot 30 meter diep. En ook nog GPS aan boord. En met een bijgeleverd programma kunt u via Google Earth volgen waar uw horloge is. Want, het is een horloge van 475 €. Ach ik vergat nog: MP3 speler, mailen, calorieverbruik meten en hartfrequentie bijhouden. Is dat genoeg voor U? U kunt zelfs zien hoe laat het is.

HET ELECTRONISCHE BOEK

Het was er al eerder, maar kennelijk te vroeg. Maar nu komt het terug en met meer succes. En het is qua leesbaarheid en energieverbruik veel beter geworden. In Azië lijkt het er rijp voor en succes wordt nu dan ook voorspeld. Dus straks koopt u enkel nog elektronische boeken, laadt teksten van het net via uw PC in dit draagbare boek, ja, u kunt zelfs Le Provençal erin laden en dan rustig elders lezen! Prijzen liggen nog op ca 750 €. En het is een kleine pagina groot en slechts 8 mm dik. U kunt uw boekenkast nu dus wel wegdoen.

À propos: u kunt er ook uw foto's op kwijt en ook nog muzikjes opslaan. Nee, nog niet telefoneren en internetten, maar dat zal niet lang duren.

ARGANOLIE UIT MAROKKO

Arganolie win je uit een soort amandel die in Zuid-Marokko groeit. Voor 15 à 20 € per liter is die te koop en de produktie ligt nu op 4000 ton per jaar. De olie heeft erg gezonde eigenschappen (bv huidverzorging, vaatziekten voorkomend en verlaging van cholesterol) Ook tegen prostaatkanker is het erg goed, zeggen ze.

De produktie wordt nu fors gemechaniseerd en opgepoetst en vooral de vrouwen in de streek zijn begonnen met de produktie en handel in argan te verbeteren en uit te breiden. In vele opzichten zal de export van argan goeds brengen in het nog arme zuiden en een mogelijkheid zijn tot verbetering van de positie van de vrouw aldaar. Dus we spreken af: u koopt enkel nog arganolie! Ook leuk omdat niemand nog weet wat dat is.

UW EIGEN POSTKANTOOR

U heeft een PC en een programma van Esker en let op: U schrijft uw brief (Word), geeft de bestemming op, en stuurt uw brief naar een firma die hem voor u print, frankeert-/enveloppeert en hem ook nog in de bus doet. Aangetekend kan ook hoor. Ook faxen, mailver-zending en SMS-en zit in hun servicepakket. U betaalt pre-paid, dus u maakt bij hun een saldotje aan. Als je de kosten vergelijkt is het een serviceprijs die op kan wegen tegen het tijdverlies en de andere kosten voor mailen en SMS-en. Zeker als u enorme hoeveelheden boodschappen op papier of wat anders te verzenden hebt is deze service van de firma Flydoc een uitkomst. Uw PC is uw postkantoor in huis.... En het gaat aardig veel sneller ook nog, in Frankrijk dan wel te verstaan. Kijk op www.flydoc.fr

KOUD EN WARM VOOR DE ARMEN

Op thermo-akoestische (lawaai en warmte) golven en op hout "loopt" het uitgevonden apparaat voor de armen. Je kunt er kou (koeling) en warm (koken) mee maken en zelfs een beetje stroom opwekken. De engelse uni die het uitvond hoopt hiermee de houtconsumptie in de arme landen tegen te gaan, de ontbossing dus ook. Tja iedereen moet energie-zuinig opereren, dus ook

de armen. Dan kunnen wij (de rijken) wat langer flink doorknoeien met energie.

BIOLOGISCHE STROOMOPWEKKING

Biogeneratoren zijn in. Uit de faeces van de ruimtevaarders kun je via micro-organismen electronen opwekken om wel een kilowattje stroom te leveren. Een soort van waterstof-cel dus, die echter geen duurplatina nodig heeft als katalysator. Ook met sommige eiwitten kun je licht en trillingen omzetten in elektrische stroom waarmee je dan micro-receptoren draadloos kunt voeden. En het is allemaal lekker licht ook nog. Een bedrijf in de VS heeft NASA sterk geïnteresseerd voor hun ideeën en producten, die erg van belang zijn voor de ruimtevaart.

Nog even en u krijgt aan uw lichaam een stopcontact gemonteerd en u steekt dan de stekker voor uw apparaatje gewoon daarin. U bent dan zelfverzorger op electragebied; en de stroom wordt in uw darmen opgewekt. Is dat niet het ei van Columbus? Hijzelf zou het u niet geloven en u doen opsluiten als u het hem zou vertellen.

.....
.....

TOPICS/CAPITA SELECTA

DE CO₂-DISCUSSIE: 2^e REACTIE.

(Zie edities 28-07/29-07 onder TOPICS)

Lezer C. schrijft ons zijn reactie:

Een kleine, maar naar mijn smaak belangrijke opmerking over de CO₂-problematiek. De essentie van de wetenschappelijke polemiek zit simpelweg in de causaliteitskwestie van temperatuurstijging en CO₂-gehalte stijging.

De Al Gore school zegt dat de temperatuurstijging VOORAF ging aan de CO₂-stijging. Harde research is hier een vereiste. Aldus lezer C.

De reactie van lezer C., riep auteur PS, (schrijver van het startartikel), tot het volgende commentaar op:

Lezer C. is van mening, dat de causaliteit temperatuurstijging versus CO₂-gehalte (oftewel het bekende kip en ei probleem) nog veel research nodig heeft. Daar valt weinig tegen in te brengen, maar we moeten wel de thans bekende feiten onder ogen zien.

In het verre verleden, voordat er sprake was van enige menselijke activiteit, golfde het CO₂-gehalte in de dampkring mee met de temperatuur. Dat is gebleken uit de diepzeen- en ijs- boringen, die in het vorige artikel zijn genoemd. Maar als de temperatuur stijgt, waar komt dan dat meerdere CO₂ vandaan? Dat komt voort uit de zeeën, moerassen, oerwouden, rottend hout enz. , en al deze processen worden door de temperatuur gestuurd en door een hogere temperatuur bevorderd. En omdat de temperatuur op aarde bepaald wordt door astronomische cycli, volgt de CO₂ concentratie deze cycli. Een andere bron van CO₂ op aarde vormt de uitstoot door vulkanen. Het lijkt niet waarschijnlijk, dat dit effect óók gestuurd wordt door de temperatuur, maar een vulkaanuitbarsting is een losstaand feit op zichzelf, waarvan het effect na op een astronomische schaal zeer korte tijd weer is verdwenen.

Indien daarentegen een stijging van de temperatuur in het verre verleden het gevolg zou zijn van een CO₂-stijging, dient men zich af te vragen waarom het CO₂-gehalte ging stijgen. Nu geven de onheilsprofeten de schuld daarvan aan de menselijke activiteiten, maar toen, in de hete periode van het Krijt, waren die er nog niet. Het valt moeilijk in te zien hoe een CO₂-stijging tot stand kan komen zonder dat hieraan een temperatuurstijging ten grondslag ligt.

Het laatste woord zal hierover nog wel niet gezegd zijn, maar laten we daar vooral niet op wachten. Getallen in de literatuur variëren enigszins, maar globaal genomen is de hoeveelheid CO₂ in de dampkring in de orde van 0,04 % , waarvan 4 % aan menselijke activiteiten te danken zou zijn, d.w.z. dat wij verantwoordelijk zouden zijn voor 0,0016 % van het in de dampkring aanwezig CO₂. De rest van de 0,04 % is van

natuurlijke oorsprong waarop wij géén, maar de astronomische cycli wél invloed hebben. Naast CO₂ zijn er nog andere broeikasgassen zoals methaan, maar aan de hoeveelheid daarvan kunnen we ook niets doen. Uit de bovengenoemde boringen blijkt, dat ook de concentratie van methaan de astronomische cycli volgt.

Het CO₂-probleem lijkt een non-problem. Het is daarom bizar te constateren, dat de politiek dit « probleem » aangrijpt tot het voorstellen van onzinnige maatregelen, die individuele vrijheden onnodig inperken. In het regeerakkoord van Balkenende IV wil men vliegtickets met € 24 milieuheffing gaan belasten. Dit lost niet alléén niets op, omdat er niets op te lossen is, maar bovendien treft het voorstel precies die vorm van transport die het minst schadelijk is voor het milieu. Per passagier-kilometer is het verbruik van brandstof van een vliegtuig lager dan dat van de zuinigste auto, en dit geldt zeker voor de moderne vliegtuigen van de zogenaamde prijsvechters. Als de overheid al maatregelen zou willen nemen om het milieu te verbeteren, zou ze er beter aan doen € 24 subsidie te geven voor ieder vliegticket, om zo de mensen er van te weerhouden per auto naar verre vakantiebestemmingen te rijden, maar in plaats daarvan een goedkoop vliegticket te kopen. Het ziet er naar uit, dat, nu de auto zo langzamerhand is leeggemolken, de overheid het vliegtuig als melkkoe heeft ontdekt, Weet U het nog ? In 1932 werd de benzineaccijns als « tijdelijke » maatregel ingevoerd.

PS (auteur : CO2-hysterie , editie 28-07)

**

Er kwam nog een aanvulling op de eerdere reactie, van lezer C.

Hier nog enkele zinnestukjes over het mondiale milieu. Om het probleem structureel op te lossen zal technologievernieuwing niet toereikend zijn. De achteruitgang gaat te snel, en de bereidheid tot mentaliteitsverandering gaat te langzaam. Twee

voorwaarden zijn geboden om tot kansrijke oplossing te komen:

1. De wereldbevolking mag niet meer groeien: eerder afnemen
2. Dit houdt in, dat het economisch paradigma van groei, verlaten moet worden.

Ik denk dat beide niet haalbaar zijn.

Vandaar dat de aarde niet te redden is: de mens gaat aan hebzucht en hoogmoed ten onder. Over deze zelfvernietigingsdrang sprak Freud al in zijn: "Jenseits des Lustprinzips". Hij was een profeet van zijn tijd.

Vooraf veel US-denkers hebben de aarde al opgegeven en ontwerpen plannen om haar te verlaten: naar een andere planeet, bijvoorbeeld Mars. Sorry, maar het is niet anders. Aldus lezer C. .

Reactie van L.S.

De technologie is hard nodig om de GEVOL-GEN van klimaatverandering "op te van-gen", hogere dijken, anders bouwen, water-opvang etc. De klimaatverandering zelf volgt astronomische wetten en gaat zijn eigen gang. Overigens las ik dat "slechts" 10% van de wetenschappers deze stelling onderschrijft, 90% zou vooral "de mens" als veroorzaker zien. Pikant dus, maar wetenschap is geen "meerderheidswaarheid", als in bijvoorbeeld de democratie het geval is. Michael Griffin, de hoogste baas van NASA betwijfelt ook al of je tegen de opwarming kunt/moet strijden. Ook hij twijfelt er overigens niet aan dat die opwarming nu gaande is.

Nu is al goed voorspelbaar dat de wereldbevolking in totaal naar ca 9 miljard zal gaan (nu is het ca 6,5 miljard), waarna, over ruim 50 jaar een top zal worden bereikt. De vroegere versnelling in de bevolkingsgroei is nu (gelukkig) al NEGATIEF geworden. Dus de groeisnelheid neemt echt al enkele jaren AF!

Overigens neemt de bevolking, vooral in het oude westen, fors af (behalve in de VS waar door immigratie stijging zal optreden!) .

En ook in China, Rusland, Japan etc. vergrijzen we en gaan we dus op termijn achteruit... In het midden-oosten, Afrika en India/Pakistan neemt de bevolking daarentegen nog fors toe. Bevolkingsafname lukt eigenlijk alleen via... betere opleiding van de vrouwen! Dat is intussen erg duidelijk gebleken. Om de groeiende mensheid te eten en te drinken te blijven geven, zal er dan ook nog veel *agrarische technologie* noodzakelijk zijn (genetische manipulatie, efficiëntere bewateringstechnieken, etc). Groei blijft dus echt nodig, om de mensheid te redden. Dat is in het verleden, toen we ook al schreeuwden dat de omvang van de bevolking terug moest, ook onze redding gebleken. Immers, er krijgen intussen ENORM veel meer mensen WEL wat te eten door de vooruitgang in deze agrarische technologie! Groei staat dan ook helemaal niet haaks op de klimaatverandering, gelukkig, (en in tegen-deel eigenlijk). Dus, we kunnen de klimaatveranderingen NIET tegenhouden, zeker niet met wat CO2-uitstootmaatregelen, want de kosmos is hier gewoon de baas. Maar we kunnen wel, als eerder gedaan, door vernuft en welvaart *de gevolgen aanpakken* en zo overleven. Tenzij de kosmos ons door hitte doet oplossen, of, door koude doet bevriezen, zoals anderen al zien aankomen. Ik ben niet onverdeeld optimistisch, maar ik geloof nog in de mogelijkheden van het menselijk vernuft. Al wordt dat met de huidige irrationele CO2-maatregelen eigenlijk wel wat afgestraft...
Leon Sp.

Elke lezer is opnieuw uitgenodigd om te reageren op het startartikel en de discussie/commentaren tot zover. Gezien de verbazing, die zeer gerechtvaardigd lijkt ,over de "conclusies" van politieke zijde,

lijkt er nog veel ruimte voor (andere) meningen, argumenten en ook voor oplossingen.

EEN FILOSOOF OVER DE FRANSE VERKIEZINGEN (=Peter Sloterdijk, Duitsland)

Onder de kop: " Een verkiezing om eindelijk het museum der illusies te verlaten", trof ik de volgende filosofische/psycho-analytische gedachten van Peter S. aan.

Alleen te lezen door hen, die geloven in het bestaan van een soort "collectieve psyche" van een volk.

-De verkiezingen degenereren steeds meer naar een "freakshow". Vanuit ons buurland Duitsland gezien, geeft Frankrijk een waar carnaval te zien van het soort " geïnstitutionaliseerd napoleontisme".

-De fransen spelen liever met het avontuur dan het echt aan te gaan. Onder een overdosis van retoriek en een groot gebrek aan politiek verstand. De Gaulle, die moest toen zo optreden, maar nu is dat geheel uit de tijd. Frankrijk heeft geen behoefte meer aan een sterke president, daarvoor is het gewoon te laat. Een effectieve Premier en een president die ernstig glimlacht en verder politiek gecastreed is, dat is er nu het beste. Dit is de conditie om in Frankrijk tot een ware democratie terug te keren.

-Politiek moest al vaker, vooral de plaats van de rede, het verstand zijn. Denk aan de periode van de geweldadige godsdienstige tegenstellingen in de franse geschiedenis. Maar de fransen zijn blijven steken in de 'splitsingen" van de revolutie, waar de waarheid te voorschijn moet komen via extreem gedrag en een radicaal soort van denken. Alleen Bayrou heeft het begrepen, met zijn roep naar een middenpositie in de politiek.

-Het is een meer algemene, westerse, malaise van het politieke systeem, waarin wordt gedacht dat de kiezer competent zou zijn. De hypothese van het "Publieke Fantoom", in het fraaie boek van de Amerikaan Lippmann. Zo'n kiezer is even zeldzaam als

de yeti. Daarom is in de VS de personalisatie van de politiek uitgevonden. Als men niks meer snapt van de fundamentele vraagstukken, kijkt men enkel nog naar het de blik van de politici. Maar door de dwaze mediativering van de politiek werkt dat ook al niet meer.

-Politiek is steeds de keuze van het minst kwade geweest, maar nu weet zelfs niemand dat meer aan te geven. Zowel de amerikanen als de fransen kennen beiden compleet gedesorïenteerde kiezers. De amerikanen vinden de fransen de karikatuur van hun eigen messianisme en de fransen zien omgekeerd, in de VS een projectie van hun eigen lelijke cesarisme.

-Frankrijk heeft zoals meer europese landen twee wereldoorlogen beleefd. En na-oorlogse perioden zijn in de theorie der generaties de meest cruciale perioden. Verliezen en win-nen zijn beide gelegenheden voor een beschavingsvooruitgang; want men moet zijn waarden opnieuw vinden/kiezen. Als dat mislukt vervalt het volk in een soort zelfmystificatie. Italië, Duitsland en in zekere zin ook Frankrijk hebben alle de zonde begaan om een verlies als een overwinning te willen beleven. Zoals ook het franse "nee" tegen Europa werd voorgesteld als een overwinning van het volk.

--Dit soort zaken produceert altijd psychotische toestanden. Zoals toen in 1918 de geallieerden de Italianen maar lieten, toen ze hun verlies in een overwinning verdraaiden. Het simpele fascisme is altijd het socialisme van de vervalste winnaars. Mussolini, die Lenin zeer bewonderde, vond een politiek uit van hypnotische kwaliteit, die vooral verhulde. Ook de Duitsers kwamen niet toe aan een degelijke analyse van hun verlies en fabriceerden de "dolkstoot in de rug" theorie. Dus voelde iedereen het zo dat er hen een overwinning ontbrak die hen toekwam. En Hitler gaf hun dus later wat ze dachten gemist te hebben.

-In Frankrijk is de bevrijding en het verzet tot een mythe gemaakt. De Gaulle heeft deze transformatie uitgehaald. Rechts Frans won samen met Churchill en Roosevelt en links Frankrijk met Stalin. En vanaf toen is Fran-

krijk een slagveld geworden waarop twee teams van nobele "leugenaars" elkaar bestrijden, maar die samen de waarheid verhullen.

-En de kandidaten van de presidentsverkiezingen spelen dit spel weer opnieuw. Men moet hopen dat het via het centrisme zal lukken om de tradities van een vervalste bevrijding te breken. Maar niets is zeker: Sarko wil het land redden en Sego elke fransman. Alleen iemand van de statuur van de Gaulle kan zoiets lukken. Maar die tijd is voorbij. Hegel zei ooit: Een kamerbediende kent geen grote mannen. Op vandaag kun je "een groot persoon" zijn, maar enkel dank zei je imagebuilders.

-Voor de meeste kandidaten is "Frankrijk" slechts een voorwendsel om zijn/haar eigen obsessies uit te leven. Ze zoeken allen het land dat met hun fantasmen overeenkomt. Zie ook de zeven jaren met Schröder in Duitsland. En aan zulke presidenten heeft Frankrijk niets.

-Sarko is de tweelingbroer van Schröder. Hij is ook een postpoliticus. Hij wil Frankrijk omvormen met managementtechnieken en publicitaire trucs. Daarvoor zijn komedianten nodig die een volledige identificatie kunnen bewerkstelligen; terwijl er nu net behoefte is aan iemand met de nodige afstand tot het publiek.

-De foto's van Sego zijn zo erg tegenstrijdig, dat ik haar op straat niet zou herkennen. Zij lijkt soms mooi, dan weer moederlijk en dan weer een opgefokte kinderjuffrouw. Sego speelt de rol van therapeut en Sarko de rol van een postpolitieke beschermheer.

-De naam van de winnaar, rechts of links, doet er nauwelijks toe, zo lang Frankrijk niet breekt met de grote na-oorlogse leugens.

-Radicaal links, geeft iedereen en alles de schuld van de maatschappelijke ellende. Deze attitude zie je ook in de sjitische islam en vele andere sectes in de geschiedenis: Het zelfmedelijden, ten top gevoerd bij de zelfkastijding. Door jezelf te slaan, sla je de ander.

-Duitsland heeft ook zoiets meegemaakt, maar de realiteit van een vernield land, maakte het spelen van een "overwinning"

onmogelijk. Dus hier klopten toen de woorden duidelijk met de werkelijkheid.
- Frankrijk lijkt nog steeds de internationale te fluiten zonder de betekenis van de woorden te kennen. Denk aan Foucault (filosoof) die het veel had over het niet overeenstemmen van woorden en werkelijkheid.
-De zes links-radicalen Franse partijen zijn hier wat in de islam de sjiëten zijn. Zij zijn de echte slachtoffers van de niet gecorrigeerde leugens.

Laten we dus hopen dat de Fransen uit hun museum van illusies ontsnappen. En de realiteit hervinden.

Aldus Peter S. Zijn intrigerende zienswijze en analyse zetten je flink tot denken aan, zonder dat ze voor mij, en mogelijk ook anderen, nu steeds helder en duidelijk zijn. Maar zijn wijze van kijken is, vind ik, wel fascinerend. We moeten meer lezen van de hand van dit soort denkers, om onszelf beter te begrijpen... Als persoon, maar zeker ook als groep, en als volk.

DE NAZI'S ZOCHTEN DE GRAAL

De nazi's waren dol op symboliek en mystiek en ze probeerden zelfs aan te tonen dat Christus een "arische" achtergrond had. Een nogal verwarde theorie die er van uitging dat Jacob, die de broer was van Christus, arisch zou zijn... Immers, als deze theorie bewijsbaar was, zou jodenhaat en -vervolging natuurlijk gemakkelijker kunnen worden "verkocht" voor hen die meestal waren opgevoed in christelijke sferen. Zoals ene Himmler van de SS, die paganist was geworden nadat hij lang katholiek was. Deze SS-oprichter, die al enkele keren in een psychiatrische kliniek zat en die ontoerekeningsvatbaar werd verklaard in 1924,

voor hij hoge officier werd; ging voort in het kielzog van ene Rahn, die al langer zocht naar de Graal. Himmler was er echt van overtuigd dat deze graal bovennatuurlijke krachten had. De graal was de kelk waaruit Christus en de zijnen dronken bij het Laatste Avondmaal, en had dus ook nog een hoge symbolische waarde. Zeker ook voor de nazi's, die hun politieke denken als een soort religie zagen. In het epos Parzival, geschreven in 1205 door de Bayer Wolfram von Eschenbach, en later de basis voor de opera van Wagner (1882), vond deze de graal in het kasteel Montsalvat. Daaruit concludeerde Rahn dat dit het kasteel Montsegur moest zijn, waar de laatste catharen werden belegerd en vermoord. Rahn zwierf veel rond in de Ariège in de dertiger jaren, en ik kreeg daar ooit verteld dat hij ook aldaar, veel later, spoorloos is verdwenen. Suspense dus.
Er verschenen al diverse boeken over dit onderwerp en de film "De laatste kruistocht" van Spielberg gaat er ook over. Er is nu weer een boek, dat vooral gaat over het bezoek van Himmler met zijn gevolg aan de Spaanse abdij Montserrat. Hij wilde met een monnik spreken die veel wist over de archieven en hoopte iets over de Graal te vinden, ja deze zelfs te kunnen meenemen. Maar de monnik wees erop dat zulke archiefstukken dan zeker door ene Napoleon, die hier eerder was, zouden zijn meegenomen. Otto Rahn schreef twee boeken over zijn Graaltheorie en ziet in zijn boek van 1933: "Kruistocht tegen de Graal", daarin zelfs de catharen als dissidente christenen, arische heidenen, die de Graal zouden vereren. Hij wordt door Himmler in 1936 in de SS opgenomen en daar begint hun beider verdere zoektocht. Ook in het SS-periodiek, Das Schwarze Korps, stonden vaker artikelen over graal. Er stond zo'n graal in de kathedraal van Valencia en die was is ook eerder vereerd door ... Johannes-Paulus II in 1982 en Benedictus XVI in 2006. Ook in het oude lied: de Cantate van de Zwarte Maagd, Virolai geheten, zien sommigen in de tekst "een mystieke fontein van leven" een verwijzing naar de Graal. En zelfs Goethe was er ooit ook mee bezig. Zo

kwam het dat na Montsegur ook Montserrat werd aangezien voor Montsalvat uit Parsifal. Maar de missie van Himmler naar Montserrat leverde ook al niets op. Na een uitgebreid diner met lokale spaanse hoogwaardigheids-bekleders van frankistische signatuur, keer-de hij naar Berlijn terug. En begon zijn grote werk: de jodenvervolging. En we weten dat hij daarin veel meer succes had..

Tja, ik werd al veel langer geleden geboeid door de Catharen en hun aparte geschiedenis en bezocht ook enkele malen Montsegur. En ook het schitterende kasteel Queribus in de Pyreneeën. Aan de voet van deze vesting in de hemel de , trof ik een jongeman die boeken verkocht en de bezoekerskaartjes. Hij wist veel over Otto Rahn en ook over Himmlers zoekerij. Maar hij was er nogal terughoudend over: toen was nazi-belangstelling voor de catharen, die ook politiek een grote betekenis hadden, namelijk het verzet tegen Kerk en franse koning , geen erg positieve publiciteit. Nu blijkt opnieuw, dat dit alles mensen blijft boeien, nu ook weer met dit boek: "De ontferde abdij". De schrijfster interviewde de monnik die Himmler zelf sprak, in de tijd dat Hitler in Hendaye (Baskenland, 23 oktober 1940) Franco ontmoette. In dit gevolg reisde namelijk ook Himmler mee, die vervolgens via Madrid naar Montsalvat ging. Op zoek naar zijn graal.... U begrijpt het al: dit was niet het laatste boek over de graal c.s., in het kielzog van Da Vinci Code en andere schrijfsels. Boeiend.

VROEGER WAS HET VEEL VEILIGER

Dat hoor ik mijn oma en ouders nog zeggen en dat deed me toen al twijfelen, omdat ik geschiedenislessen had op school. Maar toen ik de Geschiediscanon las, die recent in Nederland werd gepubliceerd en daarbij een overzicht van "grote gebeurtenissen op politiek/bestuurlijk gebied en op gebied van conflicten van diverse soort over zo'n 2000 jaren Nederland" zag

kon ik het niet laten. Ik produceerde dus een beetje (nogal aan-vechtbare) historische statistiek. Ik vat het resultaat hier samen en geef aan het einde de lijst die ik als databasis gebruikte. (Zie ook de recente ELSEVIER-PUBLICATIE: NEDERLAND).

In de 2065 jaren "Nederland" van 60 voor C. tot 2004 telde ik 77 gebeurtenissen van de soorten: politiek/bestuurlijke veranderingen en conflicten (oorlogen, burgeroorlogen, geloofsoorlogen). Dus ruwweg gemiddeld elke 25 jaar was het in een of andere vorm onrustig of hommeles.

Elke 66 jaar begon er een oorlog met de "buren" (sommigen duurden wel 80 jaar!). En burgerkrijg begon er elke 37 jaren, en religieuze conflicten van postuur elke 300 jaar.

Al dit gedonder samenvattend kom je op (gem.) elke 40 jaar een flinke uiting van geweld in de "Nederlanden" Dat is er één per generatie!

In het begin waren de oorlogen met de burenen relatief talrijk, mede omdat Nederland lang een machtige natie was en dus gedonder kreeg met de Spanjaarden, de engelsen en de fransen. De lijst met incidenten in deze hoek is erg indrukwekkend; we hebben wat afge-oorlogd!

Later, de laatste 500 jaar ruwweg, zie je vooral de conflicten van het soort burger- en godsdienstoorlog verschijnen. Zeker in de periode van het opkomend protestantisme. De laatste ruim 50 jaar (Europa) komt mijn amateurstatistiekje uit op: elke 42 jaar een internationale cq burgeroorlog en elke 35 jaar een incident van het karakter (buren-ruzie, burgerruzie, gelovenstrijd).

Tja, op grond van deze sommetjes kan ik de "stelling" van mijn voorouders bepaald niet onderschrijven. (mijn opa bijvoorbeeld, maakte drie stevige europese oorlogen "mee": 1870, 1914, 1940).

Attali's boek: Een korte geschiedenis van de toekomst (ca 50 jaar vanaf nu), verhaalt over sterk toenemende onveiligheid en geweld. Misdadigheid neemt toe in agglomeraties (zie nu al Brazilië, Colombia en Argentinië en elders) en ook op zee

(piraterij) en vanwege het al opkomende multipolaire stelsel van machten (ca 7 à 10 grote we-reldmachten) zullen ook de kansen op oor-logen toenemen. En wat te denken van het aanstormend terrorisme en de toenemende geloofsconflicten (Islam, diverse christelijk stromingen)?

Dus “in het groot gezien” verandert er niet wezenlijk iets en je moet gewoon geluk hebben (zoals mijn generatie dus) dat het relatief rustig blijft. Een grote uitzondering! Dus de historische realiteit gebied me te denken: ik maakte één gemene oorlog zelf mee als klein kind en later enkele geweldadige politieke acties (molukkers, , Maagdenhuis, Rara, Fortuyn en van Gogh). En ook nog dat Nederland meestreed in oorlogen elders: Korea, Afghanistan, (en politieke steun aan de Irak-oorlog!). Natuurlijk ook 9/11, Londen. Madrid etc. Dus statistisch maak ik nog een reële kans op (nog) een stevig internationaal conflict. En volgens Attali krijg ik nog veel meer voor de kiezen. Niks leuk, deze constatering, maar wel “educatief”. Want zij die denken dat de mens op weg is naar meer goedheid en vrede op korte termijn, die zijn NIET van deze wereld en dus al 200 jaar niet.

BIJLAGE:
KRIJG, OORLOG EN BURGERRUZIES IN
“NEDERLAND” (bron: Elsevierpublicatie
Nederland).

LEGENDA:
OO = oorlog met ander land
BB = oorlog intern, burger- godsdienstoorlog

Inleiding:
Het is altijd goed om een dreiging of een gebeurtenis te zien in historisch perspectief. Dat maakt het niet mooier, voorkomt ook meestal niets, maar troost wel door zijn relativerende werking. In deze tijd van oorlogen, waar ook Nederland aan deel neemt (!) is dus een lijstje van deze gruwel ,

een inventaris over ca 2000 jaar , een nuttig iets. Ik pik ze uit “de Canon...”:

Selectie van “geweld” uit de canon:
OO 58-51 v. C. Romeinen nemen “Nederland” in.
OO 28 n. C. Friezen in opstand tegen de Romeinen
OO 69-70 n. C. Bataven in opstand tegen Romeinen
OO 486 Clovis verovert “Nederland”
754 Friezen vermoorden Bonifacius (godsdienstkrijg)
OO 834 Vikingen plunderen Dorestad
OO 1217 Graaf Willem I gaat op kruistocht (godsdienstkrijg tegen de arabieren)
BB 1296 Edelen vermoorden Graaf Floris
BB 1345 Friezen verslaan de Hollanders
BB 1482 Hoekse en Kabeljouwse twisten (edelen+steden onderling)
BB 1566 Edelen smeken Margaretha om verzachting (van vervolging) van protestanten.
BB 1566 Beeldenstorm (godsdienstkrijg)
BB 1567 Alva treedt hard op tegen de protestantse ketteren
OO 1568 Willem van Oranje wint de slag bij Heiligerlee tegen Spanje.
OO De tachtigjarige oorlog (!) begint.
OO 1573 Haarlem wordt belegerd door de Spanjaarden.
OO 1574 Leiden ontzet en slag op de Mokerheide
1576 Nederlandse gewesten vormen blok tegen Spanje
BB 1584 Moord op Willem van Oranje
OO 1585 Engeland beschermt opstandige gewesten en de Republiek ontstaat
OO 1588 Engelsen en Nederlanders veroveren de Spaanse Armada
OO 1600 Maurits verslaat Spaanse leger bij Nieuwpoort
1609 Bestand Spanje; Twaalfjarig Bestand + ontdekking Nieuw Nederland (Amerika).
BB 1610 Tweespalt in de protestantse kerken
1612 Sultan Achmed (!) van het Ottomaanse Rijk sluit een handelsovereenkomst.

BB 1618 Beslechting van intern protestantse twisten
 OO 1618 Pieterszoon Coen veroverd Jacarta (Indonesië)
 BB 1619 Olde Barneveld wordt onthoofd, na staatsgreep van Maurits
 1621 Hugo de Groot ontsnapt in boekenkist
 OO 1634 Curacao wordt ingepikt (van Spanje) en wordt centrum van de slavenhandel.
 OO 1639 Tromp verslaat de spaanse armada
 1642 Tasman ontdekt Australië en Nieuw Zeeland
 OO 1652 Republiek in oorlog met Engeland
 1653 Hamel ontdekt Korea
 OO 1653 Engelsen verslaan de republiek in Driedaagse zeeslag
 1654 Vrede van Westminster
 1664 Peter Stuyvesant draagt Nieuw-Nederland over aan de engelsen
 OO 1667 De Ruyter gaat de Theems op en verwoest oorlogsschepen
 OO Zeeuwen veroveren Suriname op de engelsen
 Vrede van Breda tussen Engeland en Republiek
 OO 1672 Rampjaar: Engeland, Frankrijk en Keulen vallen Republiek aan. Johan de Witt gelycht.
 1678 Vrede van Nijmegen tussen Frankrijk en de Republiek
 RR 1678 Werk van Spinoza wordt door de staat verboden na zijn dood (godslasterlijk)
 RR 1685 Hugenoten vluchtten uit Frankrijk naar Nederland (godsdienstkrijg)
 OO 1688 Franse koning verklaart de Republiek de oorlog
 1697 Vrede van Rijswijk (Frankrijk/Republiek)
 1713 Vrede van Utrecht: wereldrol republiek is voorbij.
 OO 1747 Inval frans leger in Staats Vlaanderen
 OO 1780 Engeland en de Republiek in oorlog
 BB 1781 Begin Patriottentijd (Franse Revolutie gevolg)
 OO 1787 Patriotten vluchten voor inval pruisische leger

OO 1794 Frankrijk helpt de Nederlandse Patriotten
 1796 Scheiding van Kerk en Staat
 1805 Bonaparte eist eenhoofdige leiding Republiek
 1806 Lodewijk Napoleon koning van Holland
 OO 1813 Frankrijk verliest en Willem I wordt koning
 OO 1815 Slag bij Waterloo
 BB 1830 Zuidelijke Nederlanden scheiden zich af
 1848 Grondwetsherziening verandert rol Parlement
 BB 1839 Afscheiding België definitief
 1914 Eerste Wereldoorlog: Nederland neutraal
 1917 Algemeen kiesrecht voor mannen
 1919 Vrouwen krijgen kiesrecht
 BB 1934 Beurskrach en oproer in de Jordaan (na verlaging steun)
 OO 1940 Duitsland bezet Nederland
 OO 1947/1948 Politionele acties in Indonesië
 1951 EGKS opgericht
 1954 Suriname en Antillen zelfstandig binnen koninkrijk
 1957 EEG opgericht
 1962 Nederland geeft Nieuw-Guinea aan de VN
 BB 1966 de Provo's
 BB 1968 Bezetting van het Maagdenhuis
 BB 1969 Dolle Mina's eisen rechten op.
 BB 1975-77 Molukse jongeren eisen rechten op.
 OO 1995 Sebrenica
 BB 2002 Pim Fortuyn vermoord.
 BB 2004 Theo van Gogh vermoord Oorlogned1

ARCHIVEREN IN DE IRON MOUNTAIN

Dichtbij Pittsburghs ligt een oude mijn, die vol zit met de uiterst belangrijke documenten. De veiligste archieven van de VS zegt men. Op 70 meter diepte zijn onder meer de Staatsarchieven van de VS te vinden, Data files van grote bedrijven, de filmoriginelen van Universal Studio's etc., de

opnamen van Elvis Presley en Frank Sinatra, de octrooien van Singer en de tekeningen van het Vrijheidsbeeld. Ook de interviews met Shoa-overlevenden van Spielberg vindt u er en alles wat overbleef van de spullen uit het 4^e vliegtuig dat op 9/11 in Pensylvanië neerstortte.

In continudienst is er bewaking en onderhoudspersoneel en uiteraard is er een noodaggregaat voor stroomopwekking. Wel 120 opnemers houden vochtigheid, temperatuur in de gaten en zelfs bacteriologische indringing wordt gemeten. Meenemen van brandbare stoffen is verboden en elke auto krijgt brandblussers uitgereikt bij binnenkomen. Er werken 1800 medewerkers die zich met elektrische voertuigen voortbewegen. Omzet: 2,5 miljard dollar...

De eigenaar kocht de mijn ooit voor 9000 dollar en wilde er champignons verbouwen. In 1951 maakt hij er een schuilplaats voor bankiers uit New York, midden in de koude oorlog. Maar de bankiers begrepen al gauw dat hun files belangrijker waren dan hun eigen levens. En toen ging de mijn over naar het bedrijf Iron Mountain, waar een ex-prof van Harvard de baas werd. Nu is ze op de beurs 5,3 miljard dollar waard. We waren op het juiste moment op de juiste plek, zegt Richard Reese nu bescheiden.

En op 9/11 kwam de tetsts voor het bestaan van Iron Mountain, toen, enkele uren na de aanslag op het WTC de back-ups van computerdata met grote vrachtwagens naar New York reden om de verdwenen data-files van vele bedrijven te kunnen restoren. En Iron Mountain kwam metten ook onder speciale bewaking te staan... Ook na het ENRON schandaal bleek ook hoe belangrijk het is files te kunnen produceren bij processen en ook hoe hoog de boetes zijn als je niet aan je wettelijke plicht tot bewaring van bepaalde data kunt voldoen.

Het volume aan data groeit jaarlijks met 6 %. Er zijn nu al 5 miljard E-mails opgeslagen op servers die superbeveiligd zijn: 50% van alle mails die er ooit waren. Het beheersen van deze explosieve groei aan elektronische data is een groot bestuurlijk probleem bij Iron Mountain. Maar geen

nood, pas 15% van het oppervlak is nu bezet en er wordt fors uitgebreid.

De 300.000 klanten over de hele wereld, de 8 miljoen kubieke meters papieren files, in 900 entrepots, en de 9 miljard giga-octets in de servers geven de omvang enigszins aan van deze business.

En de groei zit er op alle fronten fors in. Iron Mountain groeit met onze data-groei mee en zeker met onze angst om het verleden te verliezen door rampen en boze opzet. De industrie van de angst en de geschiedenis.. Afspiegeling van onze tijd.

DE KWALEN VAN INDIA

India lijkt wat op China, omdat het ook ontwaakte, enorm groot is en ook een groot aantal uitstekend opgeleide mensen heeft, naast een grote arme bevolking. En groei-beloften zonder weerga. Toch zijn er essentiële verschillen die zich nu sterk doen voelen. India loopt op tegen een enorm infrastructuurprobleem: autowegen zijn er nauwelijks, vliegvelden idem, electriciteitsvoorzieningen rammelen... Dat remt de groei en meer dan 6 miljard BNP gaan enkel al verloren door de enorme verkeersopstoppingen. Verder krijgt China een groot vergrijzingsprobleem op termijn, maar India niet, in tegendeel. Daarom zal India "over China heen gaan" in de loop van deze eeuw.

De export is 1% van de internationale handel (China 7%). Wel 40% van de landbouwproductie rot weg omdat goed vervoer ontbreekt. De gap tussen arm en rijk groeit zeer snel en de 800 miljoen armen worden onrustig kijkend naar de 300 miljoen rijken. China gaat dit probleem nu forser aanpakken, India "loomt" nog wat. China heeft al 40.000 km autoweg liggen; India nog geen 6000. Peking investeert jaarlijks 9% in zijn infrastructuur; India 4.

India is een democratie op westerse basis, China bepaald niet. Mede daar door is de corruptie en de overheidssnelheid in India een erg groot probleem gebleven.

Stemmen moeten worden gekocht.... Veel geld voor ontwikkeling ver weg van New

Delhi, komt er nooit aan: het zit in de zakken van corrupte ambtenaren. Recent kwam er een harde les voor de indische regering: Intel besloot in Zuid-Vietnam te gaan investeren en liet India links liggen. Een eerste duidelijk signaal wat veel indruk maakte.

Ter illustratie een vergelijking India/China/VS.

CHINA	VS	INDIA
Bevolking		
1,3 miljarden inwoners	0,3	1,1
Autowegen		
40 In 1000 km	75	6
Vliegvelden		
56	89	17
Electraprod.		
2500	4000	652
In miljard Megawatt		
Internet		
10,1	69,3	3,6
% aansluitingen		
Haven-export		
29	1,4	0,4
In miljard ton		

Dus de regering ging dus nu echt aan de slag. Allereerst kwam er een wet over openbaarheid van overheidsstukken. Iedere burger moet binnen een vaste termijn stukken kunnen inzien. Weigering levert hoge straffen op. Dit moet de corruptie remmen en alles doorzichtiger maken. Men maakt er al stevig gebruik van.

En er kwam een "Marshall-plan" voor de infrastructuur: 400 miljard dik. Op korte termijn 12 miljard voor 5000 km autoroute. Nieuwe vliegvelden, containerterminal havens, nieuwe elektriciteitscentrales, etc. Massieve samenwerking privaat-overheid, die tot een enorme extra-werkgelegenheid leiden zal. Ook enorme contacten voor (ook) veel westerse (lees: Amerikaanse) firma's. Die steken daar ruim hun nek uit, mede omdat India geopolitiek een "oosterse stronghold" moet zijn en blijven.

De ICT bedrijven zijn er al in grote omvang: India heeft zeg men, de beste universiteit op

dit gebied wereldwijd (!) en er komen JAARLIJKS 300.000 ingenieurs van school. IBM, Microsoft, Motorola, Google hebben er grote researchlabs en zijn enthousiast over het uitstekende ingenieursaanbod. Zij pikken er jaarlijks de besten uit...

Vele investeerders kregen nu pas echt vertrouwen en schetsen India als een enorme opportuniteit in de nabije toekomst. India gaat op het gas, op de lange weg naar meer welvaart voor allen. Wie het nu (ook) niet gelooft, moet zich zijn scepsis herinneren toen China op het wereldtoneel verscheen. Nu is een dip op de beurs van Sjanghai in staat om alle grote beurzen te laten wiebelen. En het enorme handelstekort van de VS zit in de Chinese kassen. Zo veel dat China nu 200 miljard in aandelen buitenland gaat stoppen.... Want de opbrengst van de staatsobligaties in het westen is.... onder hun maat!

China al op snelheid en India trekt pas goed op, samen goed voor 1/3 van de wereldbevolking en dat wordt nog MEER. Wie nu niet goed oostwaarts kijkt hoeft het ook later ook niet meer te doen. Of misschien toch, om ontwikkelingshulp te krijgen uit het oosten..

Westerlingen wordt wakker en geloof niet meer in uw versleten arrogante sprookjes, maar zie de aanstormende werkelijkheid. Dat nu niet alle (zeer) grote armoede-problemen in India, zomaar zijn opgelost, moge ook duidelijk zijn, maar dat de koers verandert is overduidelijk. Dus laten wij ons involveren in de gigantische veranderings-aanpak in dit land: volop in de kleine hulp en ook in de grote projecten. De Indiërs zullen straks een volk en natie à la AAA worden.

LEON mrt 2007

Mede op basis van een recent artikel in Business Week

.....

DE NIEUWE GEOPOLITIEKE HOTSPOTS

