

LE PROVENCAL

EDITIE 25-07

>135 LEZERS, IN 7 LANDEN

SPEETJENSML@WANADOO.FR
HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.INFO

MOTTO 2007: "ALS IK NIET SCHRIJF, SNAP IK NIETS MEER"
(Geleend van Cees Noteboom)

INHOUD

REDACTIONEEL

2

.VOORAF:

.DIXIT (motto's, one-liners en wijsheden)

.INGEZONDEN. 4

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

8

.L'EXCEPTION FRANCAISE

L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE

LA FRANCE GOES INTERNATIONAL (FRANCE 24)

JOHNNY HALIDAY BAKT ZE BRUIN (emigratie)

HET PERSONEELFONDS DER BANQUE DE FRANCE

SEVRAN (zanger en muziekbobo) EEN RACIST?

AFFAIRES EN VERKIEZINGSSTRIJD 11

NOS GROS MOTS 13

NOS BONHEURS FRANÇAIS

GDF-SUEZ DEBACLE (een franse fusie)

MODERNE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

LA POSTE GAAT RICHTING JEUGD

MODE NU: VERANDER LE LEVEN!

HERVORMINGEN: SECU SOCIALE

DE IMMIGRATIE DAALT 14

CGT EN CFDT KNIJPEN 'M

IS TF1 POLITIEK NEUTRAAL?

DE ECOLOGISCHE TOREN IN PARIJS

STRAF VOOR MOBIELTJESBOYS

JOBS ZAT.. IN DE TECHNIEK EN ALS...

AUSTRALIË AAST OP AUROROUTES

EDF IN LAOS

.ALLEDAAGS UIT DE MIDI. 16

LA FÉE VERTE (Absinth)

LA PILLULE (de pil)

.LE JOURNAL MORMOIRONAIS. 18

LE SECRET D'UNE TOUR DE GUET

MORMOIRON, OP WEG NAAR DE WINTERSLAAP

.COIN DES POËTES. 21

STEEDS WEER OPNIEUW (+ vervolg)

LA COLÈRE (De woede)

GRIJZE MUIZEN

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN. 23

.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

2006; Een greep uit profetieën en visies

(zie ook de inleiding bij Afrika)

2006: 1100 MILJARD SMS-JES

PICTO-TAAL EN SMS

MEDIAGEBRUIK ROND DE KLOK

AIR FRANCE GAAT LOWCOST

DE STRATEGIE VAN EASYJET

BOEING WEKT DE 747

24

DE BGV KOMT ER AAN! (Transport)

DE LUCHTVAART BOOMT

WEB 2.0 KOMT ER AAN (Internet-innovaties)

SUPERNANNIES VOOR BENGELS

SUPERDAMES IN DE POLITIEK

DE PATIENT EN DE MEDISCHE STAND

PHILIPS ZOEKT EENVOUD

OLIE (en andere energie), WATER 28

DE OLIECONSUMPTIE VALT TERUG!

DE HOOGTEZON GEEFT ENERGIE

REIZEN IS LUCHTVERVUILING 28

DE ZONNE-OVEN VAN FONT ROMEU (Fr.)

HOUT ALS ENERGIEBRON (Fr.)

RELIGIES 29

KRUIZENoorlog IN ROEMENIË

OOK DE DOMINEE WIL 35 UUR

SLUIERGEDONDER IN DE UK

AANSLAG OP DE PAUS

CHRISTENEN IN CHINA 30

HET CELIBAAT GAAT VERDWIJNEN?

FILMEN IN HET KLOOSTER

SCHADEVERGOEDING OP ZIJN RK'S

DE KWELLINGEN VAN ROME

AFRIKA 31

2006: DE WERELD GEZIEN VANUIT AFRIKA

MADAGASCAR GING TER STEMBUS

RUANDA MAAKT HERRIE MET FRANRIJK

WEST-EUROPA. 32

EU CONTRA CHINA

EU CONTRA MICROSOFT: EU WINT!

DE EU ONDER ANGELA

EUROPESE AUTO- EN LUCHTVAARTINDUSTRIE

RAFALE TEGEN EUROFIGHTER (EU contra EU)

EUROPA ZAL FRANKRIJK NIET REDDEN

PRODI POETST ITALIË OP 34

ZWITSERSE ONTWIKKELINGSHULP

EEN STEVIG BELGENMOPJE

EUROPA EN ZIJN ENERGIE (politiek)

ARMELUIS PC VOOR 100 \$

FRANCE 24 GING IN DE ETHER

SPIJBELEN WORDT ELEKTRONISCH BESTREDEN ZAT NAAR SCHOOL DE POOLSE VRACHTWAGENCHAUFFEURS	
OOST-EUROPA	36
LANG LEVE DE TSAAR (Rusland)	
POETIN, DE NIEUWE TSAAR..	
OOST-EUROPA VOLGENS SOROS	37
POLEN EN ZIJN TWEELING KAMPIOEN ESTLAND	
OOST-AZIË	38
HANOI NEEMT REVANCHE (Vietnam)	
DE MILITAIRES VAN THAILAND	
CHINA ZOEKT ZIJN WEG	
CHINA RESEARCHKAMPIOEN	
ABE SLAAPT (Japan)	
JAPAN NA BUSH...	
ZUID-AZIË	36
BETALEN IN MANILLA (Phillipijnen)	
DE MILITAIRES VAN THAILAND	
KAFKIAANS GEDOE IN CAMBODJA	
NOORD-AMERIKA	39
KAMPEREN OP HAWAIIAANS STRAND (VS)	
DE ZEGEN VAN DE CHICANOS (Mexico)	
DE VS 2060 VOLGENS JACQUES ATTALI (+topics)	40
DE JACKPOT VAN DE INDIANEN (Canada)	
AMERIKAANS PENSIOENECHEC (VS)	
DOODSTRAF IN DE VS (en de wereld)	
WRIJVING SAOUDI'S EN DE VS	
WARS AND GEOPOLITICS (VS)	
LATIJS-AMERIKA	43
(rustige periode voor LA in de wereldpers)	
HOE IS HET MET FIDEL?	
OCEANIË	43
DE COMMOREN (En Mayotte)	
NIEUW CALEDONIË (Tom;Frankrijk)	
MAGRHEB--NABIJE-OOSTEN	43
GAZA: DE TIJDBOM	
IRAN POMPT TE WEINIG OLIE	
AFGHAANSE HONGER	
SLUIERGEDOE IN EGYPT	
DE "FRÈRES "IN EGYPT	45
AL-QAIDA IN DE MAGRHEB?	
HAMAS BREIDT PERSONEEL UIT	
IRAK: DE "BAAS" KOMT WEER BOVEN;	
TRENDS/TECHNOLOGIE.	46
IK EN 10 MILJARD E-MAILS	
NASA GAAT SKYHIGH	
HET BETERE AFKICKEN	
HEERLIJK, KATOEN!	
DE E-SOLEX, DE ECO-PETROLETTE	
MOZART OP USB/KEY	47
RODE WIJN IS ECHT GEZOND	
BOOZ IN EEN SPUITBUS	
HALLO, HOE LAAT IS HET?	
DE ONZICHTBARE MENS IS ER BIJNA	
ON-LINE DOKTERSBEZOEK	
PC MET	GLOBE
48	
NIKE SCHOENEN + NANO I-POD	
BMW (12 cyl.) OP WATERSTOF	
TOPICS-CAPITA SELECTA	49
WIJSHEID VAN PETER SLOTERDIJK (interv.)	
UNE BRÈVE HISTOIR DE L'AVENIR (boek J. Attali)	
VOOR DE KINDEREN VAN NOSTRADAMUS	
51	

VAN GOGH IS VERMOORD (over boek Buruma)	
PENSIOENEN EN (IN) EUROPA (o.m. ABP)	55

DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL

Bladen/Kranten	
<i>Frans</i>	
Le Point (incl. deel Businessweek); L'Express ; Challenge ; L'Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchaîné; et plus.	
<i>Duits</i>	
Der Spiegel (af en toe)	
<i>Engels</i>	
(deel) Businessweek;	
Sunday Times (af en toe)	
<i>Nederlands</i>	
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties)	
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)	
TV/Radio/Internet	
<i>Frans</i>	
France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP;	
<i>Duits</i>	
N24;N-TV; DW;en vele anderen	
<i>Engels</i>	
CNN; SKY;BBC-World, FRANCE 24 (eng), Aljazeera (eng)	
Pentagon nieuwsbron (indirect)	
OVERIGE	
Euronews (engels/Duits)	
Arte (Duits/Frans)	
Weblog Peter Speetjens; De Standaard.	
Weblog Amadinedjad	

+++++

+++++

REDACTIONEEL

*VOORAF

Een nieuw jaar is begonnen; met een onuitwisbare start. Een jaar dat velen cruciaal achten; of is dat opnieuw slechts des mensen waan? Wie zal het nu al zeggen. Mormoiron zakt in haar winterslaapje, even zonder toeristen en met rust op de velden. De wijnstruiken sluimeren, wachtend op een volgende, ontstuimige lente. De amandelbomen voelen al de drang van hun nieuwe bloesem. Zij, de herauten die s'winters einde zullen aankondigen. Al zoveel eeuwen. Terugkijken of vooruitkijken? Velen ervaren dit als een dilemma vol gemengde gevoelens. Dus, dan maar van beiden wat genomen, denk ik dan. 2006 bracht ons weer vele kennismakingen met nieuwe mensen, in hun grote, boeiende verscheidenheid. En vooral ook hernieuwde

kennismakingen, nadat we allen, tientallen jaren, onze eigen wegen gingen. Mooie verrassingen vielen ons ten deel. Wat bergt het verleden toch veel vreugde in zich, als je het kunt ontdoen van het verleden verdriet.

Zo zie ik dan ook het nieuwe jaar: het zal weer veel bijdragen aan de vreugden, die het terugkijken ons later zal geven. Kijk dus vooral positief vooruit; en in blijde afwachting. Dat wens ik u allen toe.

Le Provençal groeide in 2006 allerlei kanten op: qua lezers en qua inhoud. Het was opnieuw een bron van vreugde en een houvast, vooral door de ontvangen bijdragen, de vele reacties en de vaak verrassende ontdekkingen, die uit dit alles weer voortkwamen.

Dus gaat het gewoon verder, na alweer 30 edities (waarvan ik er 25 "echt" tel; vanaf de "echte" geboorte). Ik bezin mijzelf voortdurend op mogelijke vernieuwingen en verbeteringen en ontvang daartoe graag signalen van u allemaal. En besef daarbij, dat de uiterst democratische opzet van dit krantje (één (hoofd)redacteur!), u alle kansen biedt om het roer faliekant om te gooien. Gewoon door UW gedachten, vreugden en/of ergernissen te verwoorden en in te sturen voor plaatsing. Zo gaan we dan op weg, in internettermen uitgedrukt, naar MYPAPER.... DE nieuwe website van 2007!

En zo werken we aan nieuwe kansen op eeuwige roem en tijdelijke rijkdom voor ons allemaal.

Daarmee wil ik gaarne het nieuwe jaar 2007 inluiden. Dank aan u allen!

Dus zeg ik: Le Provençal, allez hop!!

Leon.

*DIXIT

-Motto's

" HET IS DE DUITSE HAAS TEGEN DE FRANSE SCHILPAD" (Zei een Franseconoom over de reuzen van Europa)

"WIE DE JEUGD NIET HEEFT, HEEFT TOCH EEN TOEKOMST"

(van Leon Sp.; U gratis aangeboden)

"DE OLIE EN DE ISLAM LEIDEN DE DANS OP DE GLOBE; MET IRAN ALS DIRIGENT" (Claude Imbert; hoofdredacteur)

-One-liners

" GOOGLE LIET CONCURRENT YAHOO VER ACHTER ZICH"

(Bijna gelijk gestart: nu is de beurskoers van Google vier keer hoger dan die van Yahoo!).

"TEGENOVER SEGOLÈNE ZAL SARKOZY ZIJN TRIPTIEK VAN COMPETENTIE, ERVARING EN DYNAMIEK MOETEN DEMONSTREREN. VOORLOPIG ZAL HAAR VOORDEEL VAN "VROUW ZIJN" STERK GELDEN, DUS MOET HIJ GEWOON BELEEFD BLIJVEN". (politicus/auteur Alain Minc)

"IK RAAD SARKO AAN NIET MEER NAAR HET BUITENLAND TE GAAN VOOR DE VERKIEZINGEN. ZIJN BEZOEK AAN DE VS HEEFT ZIJN IMAGO GEEN GOED GEDAAN, AAN BEIDE KANTEN VAN DE OCEAAN. EN OVERIGENS MOET HIJ SNEL ZIJN ENGELS OPPOETSEN, ECHT URGENT".

(Ted Stanger VS-journalist)

'SARKO MOET NIET DE ALOUDE REGEL VERGETEN, DAT BIJ DE TWEDE RONDE NIET IEMAND WORDT GEKOZEN, MAAR IEMAND WORDT GEËLIMINEERD" (Stephane Fouks, reclameman).

“EEN FORMIDABELE LINKSE VERKIEZINGSMACHINE IS NU GESTART. DAT ZOU RECHTS MOETEN INSPIREREN, IN PLAATS VAN ELKAAR ONDERLING TE VERSCHEUREN. EN DAT TERWIJL DE UMP NOU NET WAS OPGERICHT OM DE ONDERLINGE VERSNIJPERING OP TE HEFFEN”. (Een gewone franse kiezer stuurde dit in bij een weekblad).

“ AVEC ROYAL IL FAUT FAIRE DU JUDO ET PAS DE LA LUTTE”. (Vert.: Met Segoe moet je judo doen en geen vechtpartij aan-gaan. Zei een belangrijk UMP-er tegen Sarko).

-Wijsheden.

“VÓÓR 2035 ZAL DE AMERIKAANSE DOMINANTIE EINDIGEN. DAN ZULLEN IN DE WERELD DRIE GOLVEN BEPALEND ZIJN: HET HYPERIMPERIUM, HET HYPERCONFLICT EN DE HYPERDEMOCRATIE”. (Jacques Attali zegt dit in zijn boek: "Een korte historie van de toekomst"; voor mij is dit mooie wijsheid...Zie ook: Noord-Amerika, VS en TOPICS).

“ALS AMADINEDJAD ZIJN BOM KRIJGT ZAL DE EERSTE VOOR ISRAËL ZIJN” (Elie Wiesel, groot joods schrijver en nobelprijswinnaar voor de vrede)

++++
++++

*INGEZONDEN

EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

Deze keer wat prioriteit voor de problemen van de oudere medemens.

Van onze oudere, engelse vriend B. kwam het volgende mopje (uit Australië) binnen:

Een oudere heer loopt een bar binnen. Uitstekend gekleed, goeie after shave, mooie haarsnit. Hij bestelt aan de bar een cocktail en gaat naast een dame van ruim over de zeventig zitten. En hij vraagt haar: Zeg me, kom IK hier vaak?

En nog zo een:

A little old man shuffles into an icecream parlour and pulled himself slowly, painfully, up onto a stool. After catching his breath, he ordered a banana split. The waitress asks kindly: "Crushed nuts?" "No", he replies, "arthritis".

Mijn mededogen met de grijzen komt mede omdat ik recent hoorapparaten kreeg aangemeten, waardoor ik me beter in hun problemen kan verplaatsen. Helaas is dit ...geen mopje.

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 24-06:

Van oude vriend W. (ook oud- collega van mijn ega) kwam het volgende binnen

Beste Leon,

Ook wij wensen jullie alle goeds toe voor de komende feestdagen en natuurlijk veel dank voor de trouwe toezending van Le Provençal, die ik altijd met veel belangstelling lees en doorblader. Mede dank zij jullie is onze belangstelling voor Frankrijk (weer) opgewekt, ziehier foto. (van Mont St.Michel; red.).

Ik sta altijd weer verbaasd over de energie die in de uitgave van Le Provençal is gestoken, maar ik denk dat je wel een hoop

mensen blij maakt met deze samenvatting van het wereldnieuws. Mij in elk geval wel. Alle goeds daar voor de besneeuwde Mont Ventoux.

Beste W. en E. , leuk dat jullie iets hebben aan mijn ijver. En ook voor jullie heel speciaal een erg goed en gezond 2007. Helaas, de Ventoux heeft nog geen itte muts! En er zit een 7 in het nieuwe jaar, en dat betekent, dat we elkaar waarschijnlijk zullen zien. Tot dan dus.

Van de nieuwe lezers L. en H. uit het zeeuwse, die ook sterke francofiële neigingen vertonen, ontving ik het volgende aardige (wat verkorte; red.) mailtje:

*Beste Leon,
We weten nog niet of we ons in Frankrijk willen vestigen, we denken er nog over.
Met Le Provençal krijg ik veel informatie, die me op de een of andere manier, wel helpt een beter beeld van Frankrijk te krijgen. Ik vind het nog steeds moeilijk, zeker op politiek gebied, een goed beeld te vormen. Jouw uitgebreide informatie helpt me daar enorm bij en ik lees het daarom met veel plezier. Veel dank daarvoor. Fijne dagen en veel inspiratie voor het nieuwe jaar.*

*Beste L. en H.,
Dank voor jullie mailtje en leuk dat ik iets kan bijdragen aan jullie zicht op dit boeiende, maar o zo complexe land. Maar wat denk je dat men hier nu vindt van ... Nederland? Dat is minstens zo verwarrend geworden, na het plaatje van de klompen en de tulpen. Nu, politieke moorden en bodyguards voor politici, da's heel andere koek toch, ook?*

Dus het is voor een deel de verandering in de hele wereld die de beeldvorming overall erg vertroebeld. Ook die over Frankrijk, waar 2007 een echt jaar van "go or no-go" zal worden. En het echt leren kennen van een ander land en cultuur is knap lastig; dat geldt dus ook voor immigranten in Nederland; wij weten daar nu iets meer van... uit eigen 11-jarige ervaring. Maar als

je van "de wereld/de mensen" houdt, dan is het ook uiterst boeiend. Vandaar ook mijn gedoe met Le Provençal. Zeer bedankt voor de leuke reactie en ik blijf mijn best doen, ook in 2007, dat hopelijk ook voor jullie een prima jaar zal worden!

****.

Van ook nieuwe lezers R. en J. kwam dit bemoedigende mailtje nadat ze een proefeditie lazen.

*Beste Leon en M.,
Ik sta versteld van de inhoud en berichtgeving in de krant. Zoals ik de reactie van en andere lezer lees, vergaat het mij ook. Ik had gedacht even kopiëren en dan op je gemak doorlezen. Dat gaat niet; je moet er voor gaan zitten. De zaken op je laten inwerken en daar de tijd voor nemen. Alle respect! Duidelijke bericht-geving, zaken ter overweging, en leuke wetenswaardigheden. Bedankt voor de toezending! De gedichten, daar ben ik nog niet helemaal uit. Die moeten nog even bezinken en wat rijpen. Niet ongerust worden. Het komt wel goed.
En dan enkele specifieke reacties n.a.v. 22-06:*

-Iran verrijkt uranium en zijn staatskas (met onze oliegelden).

-ad : "Water en klokkengelui". Aanlengen van wijn is strafbaar; dat begrijp ik. In Nederland ontmoette ik diverse mensen die de wijn in het glas aanlengden met gewoon kraanwater of mineraalwater. Ze dachten dat dit de oplossing was om niet echt onder de kar te komen. Ook deed het me denken aan een verhaal van mijn moeder over een boer die melk aanlengde. Hij werd ook betrapt en beboet. (Misdaad loont niet;red.)

-ad: Tekort aan hersens. Inleveren ervan vóór de dood doe ik beslist niet. Eigenlijk hoopte ik bij het lezen van de titel dat ik er wat hersens kon bij krijgen. Soms denk ik dat ik wat tekort kom.

-ad: Arabische cultuur. Een leuke bijdrage , terecht spreek je van de voorloper van onze westerse cultuur. Het artikel spreekt me

erg aan; zelf ben ik ook een cultuurmens. Ik verdeel de mensheid stiekem in cultuur- en natuurmensen. Bede samen kan natuurlijk ook. Dat wil niet zeggen dat ik niet van natuur hou, in tegendeel. Maar eigenlijk spreekt me toch het meest aan wat met mensenhanden is gemaakt. Mensen spreken zo gemakkelijk over de natuur: "Een prachtig dennenbos schitterende natuur", hoor ik dan. Ja wacht even, dennenbomen kwamen hier oorspronkelijk niet voor. De natuur is door mensenhanden geholpen en dus eigenlijk cultuur. In Nederland rest nog maar een beetje natuur: op de Veluwe en de Waddeneilanden. Ik lees nog in editie 24-06; ik moet e.e.a. nog verdiepen en selecteren.

Beste J. en R.,

(En dan voegt J. nog een prachtig kerstverhaal toe, geschreven in zijn dialect.) Passend verhaal, erg barok in zijn details en met prachtige melancholieke gevoelens, gemengd met zeer persoonlijke emoties. Erg fraai. Hier afdrucken hier ligt moeilijk omdat 98% van de lezers het dialect niet zullen begrijpen. Maar veel dank voor het verhaal!

Ach deze krant is enkel het resultaat van een (altijd al aanwezige) belangstelling voor de mensheid en haar avonturen en een uit de hand gelopen hobby. Maar het is wel leuk als het aanzet tot enige extra-actie en gedachten over de wereld waarin we leven. En ik ben natuurlijk benieuwd naar jullie kijk op, meningen over onze tijd. Want alleen als genoeg mensen zich interesseren voor hun omgeving, hun wereld, kan het er ook goed gaan daarmee. In een democratie kan je de "problemen en oplossingen" daarvan, niet enkel aan politici/bestuurders uitbesteden! Vanzelf gaat helaas enkel de zon op. Om meer gaat het mij niet en ... het houdt mij van de straat. En veel dank voor de vriendelijke woorden. En veel sterkte met 24-06!

Van grote ami C., regelmatig mede-auteur en ook poëet, die zijn verontrusting en bemoediging ventileert in zijn reactie op de woeligheden in het M-O:

Hallo Leon,

Het is terecht dat het MO zoveel aandacht krijgt in je krant. Een tragisch dieptepunt van het verschijnsel mens en het houdt niet op met doorettren. Ik geloof dat we de situatie in een soort eeuwmodel moeten zien: honderd, tweehonderd jaar verder; vele menselijke rampen hebben dan gewoed en eindelijk hebben betrokkenen besloten om samen te leven.

Kijkend naar Israël en de haar omringende landen: twee fundamentele inclusies staan tegenover elkaar. De ene vertrekt uit de koran waaruit blijkt dat alle Arabische (ook Israël) land teruggegeven moet worden. Hierop wordt een ware hetze onderricht. Waarover zelfs in een Amsterdamse islamitische school onderwezen wordt: de jood wordt ook in de wereld van de (fund. ? red) islam de incarnatie van het kosmische kwaad, de incarnatie van de duivel, de trawant van satan, betrokken bij samenzweringen tegen de mensheid", en : "dan wordt Allah bespot en beschimpt, omdat overeenkomstig diens heilige wil en heilige wetten de islamitische volkeren superieur zijn aan het inferieure joodse volk". Zie Trouw zaterdag 16 dec.

Aan de andere kant wordt de bijbel als vertrekpunt gekozen, waarin gesproken wordt van het beloofde land. Zolang beide stelsels van oeroude dogma's niet geherinterpreteerd worden zullen de vonken blijven overslaan.

Wat de problemen in Irak en Afghanistan aangaat, las ik in de "L'esprit des lois" van Montesquieu (1689-1755); ik meen dat dit boek verscheen in 1740), dat hij een verband zag tussen de vigerende religie en de meest geschikte staatsvorm. Het beste voor en islamitische staat zou een dictatuur zijn...

Met een zucht... (zo eindigt C. vervolgens)

Chèr C.,

Wat het laatste betreft: de niet-fundamentalistische moslimlanden zijn al altijd (soms: verlichte) dictaturen: Saoudi-Arabië, grote vriend van de VS, voorop. Onder druk vanuit het westen wordt in deze landen de deur naar democratie opengezet.... (Algerije, Egypte, S.A., Tunesië en Marokko e.a.) en, de fundamentalisten slagen er nu op steeds grotere schaal in via verkiezingen (!) het systeem binnen te komen om het van daaruit aan te gaan passen. Zie de Hamas-overwinning in Palestina, de Hezbollahwinst in Libanon, de opkomst van de "frères" in Egypte etc. Nu ook vreest men, bij de a.s. verkiezingen in Marokko. Wat een tragiek: de democratie opent de weg voor meerderheidsopvattingen en dat worden steeds meer de fundamentalistische! Zo kwam Hitler c.s. toch ook aan de macht: via verkiezing en benoeming!

En in deze crisis zit ook het hele westen: anti-terrorisme roept om beperking van steeds meer democratische vrijheden en overtreding van de meest democratische rechten (zie Guantanamo Bay). Wat aantoonde dat in tijden van chaos en politieke verwarring/economische malaise dictatoriale systemen lijken te gedijen. Een oorlog win je niet met parlementaire besluiten hoe de vijand te verslaan....

Wat het MO in engere zin betreft: het is helaas tot de boksring geworden van een enorme ideologische/religieuze strijd op wereldschaal. Israël is daarbij het "lokale westerse hoofd van Jut" geworden. En Irak, Iran, Libanon en nu ook Midden-Afrika worden tot slagvelden van dezelfde strijd. Dit is geen lokaal conflict meer dit is een wereldconflict van angstaanjagend formaat aan het worden. De 21^e eeuw wordt de eeuw van een grote religieuze/ideologische wereldstrijd, waarvan we nu het begin meemaken. En intussen is er ook een economische machtsstrijd en verschuiving aan de gang; de economische wereldorde gaat ondersteboven.

Dat is het weerbericht voor de 21^e eeuw en dan is het altijd verbazingwekkend "hoe het congres blijft dansen". Hoe de mensen

blijven navelstaren en de kop in het zand steken. Zeer menselijk maar helpen doet het "at the end", zeker ook niet. De krachtmeting is a.h.w. "dubbel-on" en Europa moet nu, op haar wijze, ballen tonen. En ook vlug. Dat is de nieuwe taal van de komende decennia: playtime s over..

In die zin onderschrijf ik jouw opmerking over: "eeuwen te gaan" om HET op te lossen. Maar het Israël-anderen conflict is ook ons eigen conflict geworden en die strijd bepaalt nu ook het lot van "lokale partijen". De geschiedenis gaf vele voorbeelden bijv. het facisme in Europa met WO II als gevolg, een ideologisch gebaseerde strijd die na afloop leidde tot Marshallhulp, een zeer intensieve economisch/politieke Atlantische samenwerking. Die nu alweer haar kracht verliest... op weg naar iets heel anders. Och de mens komt er wel weer uit, maar de weg naar de volgende stabiele wereldorde, zal bezaaid zijn met bloed, zweet en tranen. Daarvoor hoef je Nostradamus niet te lezen, helaas. Dank voor je reactie!

Van lezers H. (en C.), kwam deze bijzondere reactie binnen, nadat een eerste uitwisseling van ervaringen (na elkaar 40 jaren niet meer te hebben ontmoet), leidde tot een boeiende herkenning. Deze intense uitwisseling zal binnenkort tot een echte ontmoeting leiden ,waarop ik me erg verheug.

*Beste Leon,
Wij vinden het leuk dat jij mijn kattedelletje zo uitgebreid beantwoordde. Ik denk dat er inderdaad een parallel bestaat in onze levens , ik lees veel Geschiedenis (20^e eeuw), bestudeer de muzikaleer, en liet mijn oude vak voor wat het was. Muziek is een belangrijk onderdeel in mijn leven en mijn spinet-spelen komt voort uit mijn liefde voor Barokmuziek en vooral ook JS Bach. Ook heb ik zo'n acht jaar orgelles, prachtig instrument. Maar je wordt nolens volens dan ingeschakeld in het functioneren van de kerk als instituut. Dat beviel me in het geheel niet, zodat ik daarmee ben gestopt. Verder ben ik nog lid van een (oude)*

*mannenkoor, een gezellige mopperclub.
Etc.*

Welaan beste H., dat vermoedde ik al een beetje: jij behoort ook tot de kaste die aan één, ja zelfs twee levens niet genoeg heeft om hun belangstelling en levensdrang alle noodzakelijke ruimte te bieden. Nu moet je ook nog gaan schrijven vind ik! Ik hoor je al grommen, maar dat zal niet helpen. Neem je pen en schrijf iets over muziek, spinet spelen of over de geschiedenis van de 21^e eeuw.... Ik wacht erop met belangstelling en ik hoop je gauw te ontmoeten. Na 40 jaren als ik goed telde.

Lezers, ziehier weer een voorbeeld van iemand die (vóór) en sedert zijn pensioen zijn eigen wereld vergrootte en zich vermaakt met het mooie in het leven, op eigen wijze. Bravo!

++++
++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

L' EXCEPTION FRANCAISE

L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE

Welaan Frankrijk en Nederland wedijveren nu echt op het vlak van het "politieke cabaret". Dat "gemene" NEE tegen Europa heeft dus toch nog een diepere achtergrond! Kijk zelf maar:

. Jean-Marie Le Pen hier----en daar Geert Wilders

. 8 rechtse partijen (CDA meegerekend) daar en hier ook zoiets, maar dan anders

. 4 linkse partijen (Dierenpartij meegerekend) daar, en hier ca 6 stuks op (ultra)links

. Demissionaire minsters (willen) eruit gooien daar, en hier botsen de gaande en de komende (eerste) ministers tegen elkaar op in het Elysée.

. racistisch gedoe everywhere; Turkenhaat alom, gedonder over sluiers en burka's en what have you op beide plekken

Kortom er is weer wat hoop voor Europa: minstens twee Europese landen lijken steeds meer op elkaar; da's vooruitgang! Echt waar! Het land dat ooit Descartes politiek asyl verschaftte (Nederland!), is nu een der minst tolerante en xenophobe landen in Europa.

En dat terwijl het land omkomt in zijn oudjes.... Da's ook echt slim!

Ik moge hopen dat Limburg zich afscheidt van Den Haag en dat "we" zelfstandig verder gaan als "Bokkerije"! En passant pikken we dan oostelijk Belgisch Limburg en nog wat westelijk Duits gebied ook effe in. En die belgen zijn daar best voor te porren blijkt nu. Maar als hoofdstad nemen we dan wel SITTARD en niet Maastricht, om het evenwicht wat te bewaren. Wie doet mee aan de nieuwe partij die hiervoor gaat: dus vóór Bokkerije en vóór de dieren (de das en de korenwolf dus). Meld U aan!

LA FRANCE GOES INTERNATIONAL

Je gelooft het niet maar sinds enkele weken is er de nieuwe Franse zender France 24 en in het Engels! Het Franse CNN, Sky, Aljazeera etc. En ook in het Frans.... Je kunt het prima verstaan want de medewerkers zijn duidelijk Engelsen (minstens van origine). Het is niet echt iets totaal nieuws waarop de wereld wachtte, maar ik ben er zeer blij mee. Frankrijk goes international. Hun reeds bestaande international bedoelde zenders, waaronder de erg goeie commerciële BFM, zijn in het Frans. BFM is echt erg goed overigens.

Na wat weken kijken op mijn satelliet en vergelijken van de zenders, (die ik naast elkaar heb zitten) te weten: CNN, SKY, BBC WORLD, FRANCE 24 en ALJAZEERA (ook zeer goed en wél een nieuwe bijdrage!) en dan nog de anderen als TV5monde (ook Frans), DW en N24 (Duits)

Nu krijg ik het gevoel minder te worden belazerd dan vroeger. Dus zij die niet(s) weten, maar die wel willen weten, hebben nu een echt aanbod...gratis... En daarnaast is er nog Le Provençal. U bent alsnog gered van het wegzakken in onwetendheid en inertie!

JOHNNIE HALIDAY BAKT ZE BRUIN

Deze zeer geliefde zanger, van Belgische afkomst, had een hoop problemen. Hij maakte herrie met zijn platenmij en verloor dit monsterproces. Zijn schoonvader adviseerde hem vele zakelijke projecten (restaurants, nachtclubs, jachten, etc.) en dat liep allemaal verkeerd af. De man die puissant rijk was kwam in moeilijkheden en zo kwam hij op het afgrijselijke idee (gezien vanuit de positie van zijn franse fans!) om belg te worden en daarna te verhuizen naar het Zwitserse Gstaad, waar zijn nieuwe hut al wacht. Want van zijn 6 miljoen euro inkomen jaarlijks, hoeft hij als zwitsers ingezetene maar 200.000 euro belasting te betalen. Tja hij moet bezuinigen en dat doe je als je fransman bent het best door de nationaliteit en/of de residentie te wisselen. Er gingen enkelen hem al voor: Charles Aznavour, Patricia Kaas, Marie Laforet en Michel Leeb (uit de artiestenwereld). Daarnaast komt hij een grote raffel sporters tegen en natuurlijk ook zakenlieden. Zelfs een echte hoge Peugeotbaas van de echte familie, woont niet ver bij Johnny weg straks.

De fransen met centen snappen het wel: de vermogensbelasting alleen al is hier killing. U begrijpt dus nu pas echt goed waarom wij hier ook wonen. En het praatje dat belgen de weg niet zouden weten is weer eens duidelijk tegengesproken!

HET PERSONEELFONDS DER BANQUE DE FRANCE

Hun pensioen is van platina; het werd recent wat bijgeknipt om de schande wat te camoufleren. Maar wat dacht u van een personeelsfondsje dat 13% van de salarissom als subsidie krijgt? Zo'n 83 miljoen €. Gedeeld door 14000 werknemers blijft er "maar" zo'n 6000 € over voor vacante, Kerstgeschenkje enz. Want er gaat 700 € naar gebouwenonderhoud (eigen bejaardencentra), 1000 € naar het personeel van het fonds en dan nog 1000 voor sociale acties, 625 € voor vakantiekolonies voor de kids en dan nog 625 voor wat strooigoed. Zelfs het dikke

fonds van de EDF-GDF verbleekt er wat bij. Maar nee, fout dus: u mot er ook nog de 12000 gepensioneerden bijtrekken, en dan kom je op maar 2,5% van de salarissom (!). Maar er komt nog veel meer bij: de eigendommen van de algerijnse tijd zijn ook in hun bezit, de maaltijden worden zwaar gesubsidieerd en ook een personeels inkoopcentrale wordt hierbij nog betaald. En zo'n 500 personeelsleden werken ergens ook nog full-time voor dit fonds, op bankkosten, dat spreekt. Het rapport dat dit recent aan het licht bracht, deed zelfs Frankrijk verbleken. En in 10 jaar ging het aantal personeelsleden, omdat veel werk verdween met de euro, terug van 18.000 naar nu 14.000. Niemand durft nu nog wat te zeggen als de conclusie valt: er moet snel wat worden bijgesteld. Het paradijs is ontdekt en wordt dus ontmanteld. Dat gaat pijn doen. Maar weer niet bij de politici die dit jarenlang lieten gebeuren. Die zijn al vertrokken,.... Nee er zijn er toch nog een paar in de zaal. Bukken boys!

AUTODIEFSTAL IN FRANKRIJK

Van de 500.000 auto's die uit Rotterdam worden verscheept is 10% gestolen en gaat naar de Magrheb, Afrika of het Verre Oosten. Wel 50% van de gestolen auto's in Frankrijk gaat naar Afrika. Daar rijden vele bobo's rond in gestolen goed, dus medewerking aan de opsporing is nogal lauw.

De methoden zijn steeds slimmer: stelen van geheime codes via programma's gestolen uit garages, onderdelen van gestolen auto's verkopen met valse barcodes, via internet verkoopjes opsporen die ophalen en betalen met valse cheques.. Het afpakken van sleutels met geweld raakt overigens uit. Het jatten van verhuurde auto's raakt weer in. Kortom de vergoeding per gestolen auto door de verzekeraar stijgt: 10% in één jaar.

HUURBELEID

De fransen zeggen dat er huurwoningen moeten komen, maar deze z.g. "HLM" moeten dan wel niet bij hen in de buurt staan. Zelfs 57% van het FN wil geen

huurwoningen (in hun buurt) en 38% van de UMP-ers ook al niet. Een wet zegt dat elke gemeente 20% huurwoningen moet hebben, en dat is op geen kilometers het geval. HLM heeft de geur van geweld, armoe, misdaad en ongeluk. Maar dat er armen zijn die ook wonen moeten, dat is onmogelijk te ontkennen. De politiek zwijgt en men sanctioneert het "ontduiken" van de wetten. In ons dorp van 2000 zielen en ca 700 woningen zou dus 140 HLM's moeten zijn. Ik zie er slechts 10 of zo?

Uiteraard zijn er daarnaast privé-verhuurders van appartementjes (hun investeringen), maar dat zijn geen echte HLM-prijzen. Kan nog voor alleenstaanden, maar niet voor jonge gezinnen.. En dat zet hier kwaad bloed. Terecht toch?

PIEPJONGE DELINKWENTEN

Zeer jonge kids zijn uiterst gewelddadig en echte delinkwenten. Zeer schokkende histories worden er opgetekend. In Frankrijk en ook elders natuurlijk. En u moet denken aan kids van ... 6 jaar (!), en verder alle leeftijden tot 20 of zo iets. Recidivisten en nergens bang voor, nee zelfs trots op hun record: ik ben al 10 keer gepakt. Cool.

De franse pedagogen cs zeggen dat de normen/waarden van een kind tussen 6 en 10 jaar worden gevormd. En ook dat je de "mislukking" al kunt constateren (voorspellen) bij ca 36 maanden, uit een gedragsstudie. Enige statistiek: 5-12 jaar kent 2% probleemkids; 13-18 jaar ca 3 à 9%.

In het medische/pedagogische vak zijn er experts die deze amerikaanse aanpak als eventuele basis voor correctie-maatregelen strikt afwijzen. Op politieke gronden... En omdat men een medicamenteuze behandeling zo vroeg al, verafschuwt.

Dat doet wat schrikken als je weet dat zo'n conservatieve benadering in de banlieu's heeft geleid tot een enorm sociaal kruitvat. Sinds Pim en zijn navolgers (Winsemius!) is ook Nederland overigens pas wakker geworden.

Dit probleem van de westerse maatschappij is nog lang niet opgelost.... Het aanpakken er van begint pas en het zal zich in de nabije toekomst sterker gaan manifesteren.

Zijn wij daar klaar voor? Gezien de politieke koers van het vorige kabinet is eerder vast te stellen dat alle mechanismen ter voorkoming van ontsporingen in de "arme buurten" zijn weggesneden. Voer voor de kabinets-formatie. Om te beginnen in de Pays-Bas!

SEVRAN EEN RACIST?

Paul Sevrans tot voor kort een gezellige muziekpresentator/zanger die o.m. de accordeon zeer vereert. Een beetje oud-Frankrijk met java, paso doble en zo. Maar nu schoot hij uit zijn slof. Hij zei zo ongeveer: "Men zou de helft van de mannen op onze aarde moeten opknopen als ze weer, voor de zoveelste keer, hun zaad uit hun penissen doen spuiten en daarmee kinderen doen geboren worden die in ellende moeten leven". En dat viel in de franse pers wel even op! Hij probeerde zeer geschrokken uit te leggen dat hierin niets racistisch stak slechts iets aan boosheid tegen onverantwoordelijk gedrag van mannen van elk ras. Maar toch ruikt het verkeerd en blijft een heikel aanhakingspunt in een discussie die best te snappen is. Hier hadden we ook al een PS-bobo die het over te veel zwart had in het franse voetbalteam (werd uit de PS gesmeten), en natuurlijk Le Pen die een boek vol bedenkelijks losliet in zijn lange politieke bestaan.

Tja, onze opinionleaders worden gewoon steeds eerlijker en tonen ook meer en meer hun krochten. Eindelijk óf ho, ho?

.....
.....

AFFAIRES EN VERKIEZINGSSTRIJD

-AFFAIRES

De Clearstream-affaire is nog steeds levend. MAM, de minister van Defensie werd 11 uur door de onderzoekrechters verhoord en de premier, ja monsieur de Villepin, kreeg een verhoor als getuige dat liefst 18 uur duurde, tot 3.00 uur, dans la nuit.

Nu wordt afgewacht wat er in dat kamertje eigenlijk aan nieuws is gehoord of begrepen. We zijn er nog echt niet hoor....

Intussen verklaarde de Villepin dat hij blij (!) was dat hij alles had kunnen uitleggen over de zeer onterechte beschuldigingen aan zijn adres. Maar WAT dat dan wel was, zei niemand en onze Premier zag er best slecht uit, vond ik. Intussen gaf de advocaat van Sarko expliciet commentaar op enkele beweringen van de Villepin uit zijn verhoor. En de pertinente, zeer sterk uitgesproken ontkenning over enkele aspecten toont denk ik, de dat de "laatste" fase in het nietsontziende tweegevecht Sarko--de Villepin is aangebroken.

Clearstream zal zijn geheimen nog even niet allemaal prijsgeven... maar mei 2007, met de presidentsverkiezing, nadert. En daarover gaat het eigenlijk. Wordt vervolgd dus.

-VERKIEZINGSSTRIJD

GUINNESS BOOK OF RECORDS

U gelooft het niet, maar het huidig getelde aantal presidentskandidaten is gekomen op 40 (VEERTIG JA). Er zijn nu dorpen die niet groot genoeg zijn om de veertig plakaten met foto's van kandidaten binnen de dorpsgrenzen op te hangen.... Alleen dit al, maakt duidelijk wat de franse politiek voor een circus is geworden. Als ik ze hier straks zie, zal ik in Le Provençal een foto opnemen van de crème de la crème van het land van Marianne. Maar zij weent in haar paleisje.

LINKSE KANDIDATEN (+ groen/ultra-links)

Wel links, dwz de PS, heeft het nu wel gehad: Sego is echt hun kandidaat. Zelfs de oude Chevenement, een linkse eigenwijze rakker, gaat met haar mee en trok zijn kandidatuur in.

De Verts (groenen) en ultra-links liggen onderling overhoop, veelal ook intern. De ultra's wilden Marie-George Buffet, de PC-voorzitter niet als hun kandidaat; zelfs binnen de PC is ze nu omstreden. Het ultra-kamp is werkelijk verworpen tot een groepje bejaarden en politiek verlorenen, zonder enig idee voor onze wereld.

Ene monsieur Hulot, een aardig rijk manneke met veel milieu-idealen (een soort van Al Gore op franse schaal) trekt erg veel aandacht met zijn milieuthema's. Zijn ideeën

zijn al omarmd door de PS, de UMP, Bayrou, en we wachten nog op Le Pen (grapje). Want Hulot wil zich (nog) geen kandidaat stellen met zijn one-issue-club, maar dreigt wel veel aanhang te verkrijgen. Dus wordt hij nu door alle richtingen opgeslurpt, enuitgeschakeld.

Het ultra linkse spectrum is uiterst wazig en verwarrend; hun tijd lijkt nu wel voorbij... Het laatste communisme in West-Europa sterft hiermee.

LE PEN'S SCORE IN DE POLL'S

De polls laten Jean-Marie zien met liefst 25% van de stemmen; nog nooit zo hoog (was vorige keer rond 5 maanden vóór de verkiezingen ca 15/16%). Het zal op de grote dag niet 25% worden maar, dat mijnheer Le Pen (als ie zijn 500 handtekeningen voor kandidatuur bij elkaar krijgt!) wel eens bij de eerste ronde erbij zou kunnen blijven; voor de tweede!

Dat zal zo zijn als Sego en/of Sarko lager dan Jean-Marie scoren, bij ronde 1. En als dat zou gebeuren moet Frankrijk kiezer weer door het stof om Le Pen tegen te houden in de tweede ronde. Dat het franse systeem niet deugt is duidelijk; dan zouden opnieuw 25% van de fransen GEEN VERTE-GENWOORDIGER in de regering hebben! Dat kan toch niet opnieuw gebeuren?

Le Pen werd recent geïnterviewd bij Serge Moati, een joods journalist die door zijn open opstelling veel bewondering en prestige verwierf. Dit was zijn kans om zijn oude jasje weg te smijten: hij spreekt nu fraai over "alle fransen, ook zij die van verre kwamen" en ook zijn antisemitische geluiden ver-stommen. Zijn dochter heeft hem dat ongetwijfeld geleerd.... Le Pen wordt op zijn oude dag nog fatsoenlijk!

Zo neemt ook hij een opgepoetste positie in om de nette rechtse stemmen, die anders naar Sarko gaan, terug te pikken. Still going strong, old Jean!

NOG EEN NADERE BLIK OP SARKO

Sarkozy dat is een Hongaarse naam. En in Budapest woont ook een Sarko, een famous wetenschapper. Helaas voor deze is hij nu

veel minder bekend dan zijn franse naamgenoot. Sarko is halfjoods, zijn moeder behoorde tot dit geloof. Orthodox gezien is hij dus echt joods.

Dat alles wist ik al toen Sarko een keer op TV met Le Pen discussieerde en hem vriendelijk vroeg of hij een "acceptabele étranger" was voor zijn gesprekspartner: Le Pen kwam voor het eerst niet uit zijn woorden en was plat. Één-nul dus.

Als Sarko het haalt is hij de eerste president van Frankrijk "de souche étrangère". Pech voor Le Pen dan.

Intussen loopt in de UMP het publieke politieke interne debat onder voorzitterschap van ex-premier Raffarin. Erg boeiend om te zien, vind ik. Steeds meer UMP-ers van faam laten nu openlijk hun keus voor "hun" kandidaat horen: Raffarin was een der laatsten. Het lijkt erop de Mam, die zich knap en moedig weert als prékandidate, en de Villepin (die zich afzijdig houdt, want hij werkt voor de fransen roept hij) het pleit gaan verliezen. En dat Sarko, Minister en president van de UMP (een denkertje dus!), zijn titanengevecht gaat winnen en DE presidentskandidaat zal zijn voor de UMP.

Intussen heeft MAM zich inderdaad als kandidaat voor de UMP-kandidatuur teruggetrokken, maar mogelijk gaat ze wel door als "onafhankelijk" rechtse kandidaat..

Maar er is en blijft ook nog "surprising Jacques"; dus dames en heren, nog even blijven opletten!

KANDIDATEN EN BUITENLANDSE POLITIEK

Wat denken de kandidaten in Frankrijk eigenlijk over de buitenlandse politiek? Het bezoek van Sego aan het MO was geen beste vertoning, dat van Sarko in de VS eigenlijk ook. Nu gaat Sego het weer in China proberen... Maar wat ze ook uitvreten, de portuur van Jacques krijgen ze, wat ze ook proberen niet geëvenaard. Frankrijk zal positie verliezen op het wereldtoneel en laten we hopen dat Angela dat voor Europa goed kan maken!

DE KLEINTJES

Het stikt van de linkse en rechtse splinters, net Nederland nu hier. En deze moeten samen "verdelen" wat de groten niet vangen. Er komen nu al 40 presidentskandidaten, mede omdat samenwerkingen niet meer lopen. PS en PCF: foute boel; PC en LCR idem etc. Zelfs Les Verts (Groen) is uit de linkse boot gevallen vooralsnog, a; probeert Fabius (PS) ze bij zijn cluppie te trekken. En nog steeds weet niet elke kandidaat of hij/zij wel de 500 handtekeningen krijgt voor een geldige kandidatuur. Er is dus nog hoop op "wat minder". Dit mozaïek weerspiegelt de wanhoop en de chaos in de franse politiek, en Le Pen kan weer lachen. Want deze splinter is groeiende, oppassen patriotten!

VERKIEZINGSACTIES+STUNTS

De enige vermeldingswaardige was het optreden van Sego in en soort semi-religieus sfeertje met een uiterst rare toespraak. Ze zoekt steeds meer de mystiek op, de schoonheid en straalt uit: "Kies mij en u kunt rustig slapen gaan". Daarmee hebben wij hollanders slechte ervaringen. Ik wordt daar ongerust van..... geloof is immers (ook) opium... zegt men?

SEGO EN CHEVENEMENT

Chevenement een soort linksig mannetje, al vaker minister en nogal recalcitrant wilde zich ook kandidaat stellen. Welaan Sego pakte hem allercharmantst in en samen vertelden ze op TV dat Cheve, Sego zou steunen en zijn kandidatuur terugtrok. Goede zet... en 5 punten voor Segoleentje.

.....
.....

NOS BONHEURS FRANCAIS

Ons grote geluk hier; het vervolg:
-de franse wijn- en spiritualiënexport gaat weer wat beter. Dat betekent dat m.n. door veel marketinginspanning terrein is teruggewonnen op de "nieuwe" landen. Maar de grauwe middelmaat en de onderkant, vele caves coöperatives dus ook, zitten nog steeds in zwaar weer. Ook om ons heen woedt de afvalrace...

-Tommy de bulldog van buurman Claude. Hij huilt van vreugde als ik er aan kom. Dat gebeurt me niet overal en ik ben er echt gek op. Hij jaagt onze kleine kat Depke, maar ze is te rap voor dikke Tom; pech voor hem, geluk voor ons.

-de koude winterochtenden van Mormoiron, de puurheid van de lucht en het mooie licht, slechts verstoord door de geur van brandende houtvuren en hun rook.

-mijn favoriete chansonniers francais. Naast good old Georges B., vooral ook Francis Cabrel, Elisabeth Boulay, I Muvrini (Corsica), Pascal Obispo en Linda Lemay. Ze kunnen nog echt zingen en doen dat dan ook geregeld a capello zonder "electronic upheavelling". Ongefilterde emoties en echte melancholie.

-ons Marseille, wereldstad op zijn Frans, waar de 21^e eeuw nu ook doorbreekt en dat fascineert enorm

Voilà, en er is nog meer, maar voor de volgende keer.

NOS GROS MOTS

Voor de fijnproevers van de franse ziel. We gaan door bij de "e":

-emmerder = klieren, vervelen (stam= merde)

-emmerdeuse = Zeikwif; emmerdeur= haar ega.

-enculeur de mouches = miereneuker. De fransen hebben veel respect voor de ijverige mieren en haten de vliegen.

-filou = schurk; synoniem is voyou.

-un tire au flanc = nietsdoen, geen donder uitvoeren. Een echte zonneport.

-faire la foire = fuiven, feesten.

-quel foutoir = wat een rotzooi. Ook quel bordel, komt ons wat bekender voor.

En er is nog veel meer. À la prochaine!

.....
.....

GDF-SUEZ: EEN FRANS DEBACLE

De fusie tussen deze twee energie-giganten, die politiek geforceerd werd door on-vriendelijke italiaanse overnamepogingen en die bijna gefixed

leek, viel "plat op de bek". Omdat de vakbond (GDF is nog een staatsbedrijf!) een vergeten procedure-regeltje vond (in het inspraakcircuit) veroordeelde de franse rechter de initiatiefnemers om de echte fusie uit te stellen tot, jawel, de brusselse eis van open concurrentie (per 1-7-2007) echt INGAAT! Een stomiteit van de GDF-baas legt nu Monsieur Breton, le ministre, etc. gewoon om, nadat hij een titanengevecht met "Nikkel" Nelie Kroes; "of zo'n fusie wel mocht", met veel moeite won. Dus Thierry riep al gelukkig dat het NU ging gebeuren, was trots, en ... werd gewoon gevloerd door een vakbondsbonsje en een slapend topmanagementboy van GDF.

De PS heeft al laten weten dat als Segoe de verkiezingen wint, de fusie ONGEDAAN zal worden gemaakt. Stel u voor in welk een situatie de huidige minister nu zit en ook de aandeelhouders van Suez en.... al die personeelsleden van BEIDE ondernemingen. Het archaische politieke spel maakt opnieuw doden en helaas onder de groep die Frankrijk tot een moderner land willen maken. Le Breton heeft dit echt niet verdiend..., en nu moet Sarko het wel (weer) waar maken. Merde!

LA POSTE GAAT RICHTING JEUGD

De nieuwe franse Postbank moet op eigen benen de concurrentie aan. Dit overheidsinstituut dat zoveel slechte performances op haar naam heeft staan bij velen moet gewoon overleven. Ook wij hebben nu 10 jaar ervaring en de puinhoop daar is echt enorm: post verdwijnt, cheques worden fout afgehandeld, en men liegt of het gedrukt staat. Wordt je geprikkeld dan krijg je een nogal grote mond toe!

Nu heeft de nieuwe leiding dat erg goed gesnapt en besloot zich vooral op de nog "maagdelijke" jeugd te richten! Uiterst goed gezien! Hun producten worden met coole taal neergezet en aangeprezen en hun imago is: het "jij en ik" beeld. En het werkt; dus nu bravo La Poste! De jeugdmarkt is maar liefst 19 miljoen zieltjes groot; daarin is het goed vissen. Haar achterstand in service en ervaring op bankgebied compenseert ze met haar dichte net van kantoren. Deze

“zwakte” probeert ze om te zetten in een sterk punt. Veel postiers gaan de komende jaren met pensioen en dat komt razend mooi uit. Men moet personeel verminderen, en moet mondjesmaat JONG personeel erin sluisen. Jeugd spreekt tegen jeugd dus. Très malin, La Poste!

PS: Terwijl ik dit schrijf onderga ik net weer een grove blunder van deze club en morgen moet ik daarover in stevig debat me de lokale directeur van het postkantoor. Ik ben tot de tanden met papieren en bewijzen gewapend, want de ambtenarij is om te snijden. Maar ik ken de ambtenarij uit langere ervaring, en vecht enkel met hun eigen wapens. En dat zijn ze niet gewend. Maar ik zal meehelpen aan hun verandering: hierover leest u nog ooit een verhaaltje in “Alledaags uit de Midi”.

MODE NU: VERANDER JE LEVEN!

Changer de vie, dat is de nieuwste mode in Frankrijk. Gewoon het roer compleet om, weg uit de “merde” en op naar het avontuur. Dat betekent dus andere baan, andere streek, andere levenswijze en andere sociale relaties. Frankrijk wil psychologisch gezien dus meer en meer een breuk met een verstikkende levenswijze, lees ik op diverse plaatsen. En ik hoop oprecht dat dit serieuze signalen zijn die het begin van een ander Frankrijk inluiden. Want als je van dit land houdt moet je nu dagelijks kaarsjes opsteken dat het echt lukt! Allez La France!

HERVORMINGEN: SECU SOCIALE

Een grafiekje van de kostenontwikkeling van 2002 tot nu laat verrassende dingen zien. Allereerst dat de patiënten steeds meer “hoesten”, dus onprettige veranderingen ervaren (eigen risico hoger, duurder, minder services). Maar de specialisten zien hun inkomens mooi stijgen...., de huisartsen echter weer wat dalen, ook de laboratoires (hier privé clubs die bloed, zweet en tranen analyseren en pillen leveren) zien dalende inkomsten. En men verwacht dat de specialisten nog meer zullen gaan beuren. De aloude medische kaste, die niet altijd even goed werkt.... krijgt opnieuw een vorstelijke beloning. En de patient? Die

sterft als ie pech heeft en betaalt meer als blijft leven. Het lot van de onderkaste.

U moet nu even weten dat in het franse parlement erg veel artsen vertoeven en dat ook in de UMP erg veel witte jassen rondlopen. De patiënten zijn in meerderheid rood van (politieke) kleur en soms ook van het bloeden. C'est la vie ici.

DE IMMIGRATIE DAALT

Tja de franse overheid zei het: dit jaar daalde de officiële immigratie met 2,5%. Dat is goed nieuws voor de UMP en Sarko. Maar het kan zijn dat de vermindering een vermeerdering elders was en ook dat er gewoon minder mensen door de voordeur komen. Nobody knows, maar dat is ook niet punt een in de verkiezingsslag. Daar gaat het erom WAT iemand wil geloven!

CGT EN CFDT KNIJPEN 'M

Tja nu hun officiële aanhang zo daalt dat ze zelfs onder het subsidie criterium dreigen te raken, nou zijn de rapen gaar. De beide groten zijn nu in touw om te roepen dat een land belang heeft bij sterke vakbonden... Dat ziet HET LAND dus kennelijk anders en dus, wordt er gefluisterd om vakbondslidmaatschap weer te verplichten.... Dan val ik, permettez moi, wel effe van mijn stoel af. Sarko wil ook sterke en verantwoordelijke vakbonden, maar bedoelt dus wel hervormde en wijze bonden en geen rondtrekkende stakers die het land verlammen en niemand helpen. Het lijkt erop dat de stuip trekkingen van de grote rode brigades die met niemand anders wat te maken hadden dan met zichzelf, begonnen zijn. De uitslag van de verkiezingen is voor het veranderingstempo op dit gebied ook al weer cruciaal. Dieu aide le pauvre pays!

IS TF1 POLITIEK NEUTRAAL?

Tja TF1 is een commerciële zender en doet best wat aan politieke verslaglegging. De laatste interviews van starreporter PPDA met Chirac straalden zo'n grote koude uit dat mijn scherm spontaan bevroor. Chirac zag de arme PPDA nog niet HANGEN!

Maar nu is Bayrou, rechts-liberale onafhankelijke kandidaat uit zijn slof gegaan midden in een interview met Claire Chazal van TF1. En ze kreeg er van langs over haar monomanie gericht op twee van de 20 politieke partijen; en terecht denk ik.

Hij beweerde keihard dat TF1 onder een hoedje zit met de UMP. Nou zou ik dat ook wel willen met Claire, maar dan niet op de TV. Verkiezingstijd is psychologisch iets heel moois...

DE ECOLOGISCHE TOREN IN PARIJS

Hij is prachtig en bovenal ecologisch, een opsteker voor de PS burgervader in Paris. Maar het kost me toch een smak geld... incroyable! De prijs van 980 miljoen euro (voor 180.000 m²) zonder de prijs van het dure terrein in La Defense, kost zoveel als indertijd de Bieb van Mitterand. De Amerikaanse architect die de opdracht kreeg wordt met afschuw gezien door franse collegae die het dingetje wel voor ... 450 miljoen konden neerzetten. Maar tja een rijk land en een rijke stad zit niet met zo'n bagatelletje. Maar de rapen zijn gaar en ze smaken niet best. Dat gaat gedonder geven, en terecht. Het lijkt wel de Betuwelijn!

STRAF VOOR MOBIELTJESBOYS

Tja nu heeft het hoger beroep uitgewezen dat de grote mobiele telefoonboys hier... stiekeme afspraakjes over prijs en zo maakten -Orange, FSR en Bouyiges moeten nu stevig boete betalen. Nu de nieuwe concurrenten (via internet) ze het leven stevig zuur maken gaan ze vals spelen. Foei! En de EU heeft nu ook geëist dat internationaal mobiel bellen goedkoper moet; en Nikkel Nelie kijkt erg goed in de rondte. Dus nou moeten ze het toch van slimheid en creativiteit hebben, zoals ook de concurrenten. En wij, de klanten, betalen graag minder aan die slimmeriken. Ja toch?

JOBS ZAT: IN DE TECHNIEK... ALS JE ENGELS SPREEKT

Frankrijk heeft vele goede opleidingen, maar ook hier is de techniek en de natuurkundige vakken "uit". En helaas daarmee wordt tegenwoordig bijna overal de motor van de

groei gevoed. Meer en meer franse genieën vertrekken naar het buitenland waar alles lijkt te kunnen en waar beter zijn geen schande is, nee, nou net bewondering oproept. Gelijheid is doorgeslagen hier en ontaard in ongelijheid van kansen voor de goeien. Bij het voetballen etc. is het binnenhalen van goede spelers wel done, in de rest van het maatschappelijke leven is uitzonderlijk zijn een te verbergen iets. Maar de wereld is groot en massa's jongeren studeren van Frans belastinggeld, leren hun talen en verdwijnen naar elders. En de fac's gevuld met studies als rechten, educateurs, professoren en psychologen zitten vol. Deze studies zijn nodig en ik hen erzelf veel aan gedaan en vind het ook erg interessant; maar je kunt echt niet van India en China verwachten dat ze even van het gas gaan, omdat je teveel werkeloze psychologen hebt. Zo is het echt niet meer en de intelligento's snapt het al lang en.... Zijn foetsie. Dus gaan wij straks (nu al!) goede techneuten etc. "importeren uit India/Oost-Europa cs" om de WW van de "gogen" te kunnen betalen!

AUSTRALIË AAST OP AUROROUTES

Geld zoekt bezit, wereldwijd, niks nieuws. Om nog meer geld te maken natuurlijk. De aussies hebben de franse autowegen nu in het oog gevat, een groepbankiers van daar ziet er wel wat in. Het gaat over 7 miljard € aan staatseigendom dat in de etalage ligt te blinken. Deze groep deed al meer van dit soort zaken: ook vliegvelden en autowegen in Australië. En wie weet komen na de franse autoroutes ook TGV-lijnen aan de beurt, en zelfs de kanalen.... De budgettaire tekorten van dit land worden nu opgelost door verkoop van de aloude staatsjuwelen. Frankrijk goes international, maar dan anders. Straks spreken ze echt engels op 107.7 FM de autoroutezender, waar nu iets uit de speaker komt dat niet is te verstaan. En dat komt nu niet door het gezoef van onze 16-klepper, echt niet!

EDF IN LAOS

Tja hier is de CGT de enige op TV die af en toe iets over de EDF-energiereus zegt. Dan

gaat het over staken, arbeidsvoorwaarden etc. Intussen is dit bedrijf wereldwijd aan de bak, zonder CGT natuurlijk. Daar leggen ze electriciteitswerken aan en doen dat op zeer voorbeeldige wijze: ecologisch verantwoord! Dat hebben ze niet in Frankrijk geleerd: om ons dorp heen struikel je nu nog over de uitgetrokken betonnen telefoonpalen, overgroeid met gras en ander kruid. Gewoon neergeflkk...Een ergernis voor velen... U ziet ecologisch ligt nu Laos al vóór op Marianne, tenminste bij de EDF-werken. Wie ver gaat kan veel verhalen. Waarom hebben ze die palen niet gewoon meegenomen naar Laos?

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

LA FÉE VERTE

Als een drankje “de groene fee” heet, moet er iets aparts mee aan de hand zijn. Wel dat is ook zo met absinthe, dat vroeger enorm veel werd genuttigd, vooral 2^e helft 19^e eeuw. Maar dat wettelijk werd verboden in Frankrijk in 1915 en wel op dringend advies van de Academie der Medicine, die er een zwaar rapport over schreef. Een beetje daaruit:

“Het begint met opgeblazen gevoel, prikkelingen of kriebels in het gebied van de benen. Na verloop van tijd wordt dit tot een ernstig pijngevoel in de onderdanen; zo erg dat de geringste aanraking niet te verdragen is. Daarna volgt complete overgevoeligheid gevolgd door problemen van motorische aard. En nerveuze problemen. Geheeltelijk geheugenverlies, afschrikwekkende hallucinaties, onrust, extreme prikkelbaarheid volgen. Men wordt er ook erg bleek van, in tegenstelling tot de rode gelaatskleur van de wijndrinkers. De uiteindelijke vergiftiging gaat gepaard met stuip-trekkingen en gedrag dat lijkt op dat bij een hysterische aanval”.

Aldus in 1903 drie doktoren in het Bulletin de L'Academie de la Médecine.

Tja dan wil je toch wel stoppen of zeker wat minderen niet? Maar nee, het volk dronk verder en dus kwam er het wettelijke

verbod. De “groene dreiging” werd dus eigenlijk wettelijk ter dood gebracht! Intussen waren al velen knettergek geworden, waaronder “onze Theo uit Nuenen”, (van Gogh dus). En de Absinthe oxygénée van Cusenier (een hele lekkere toen), verdween voor de pastis van... ene Ricard! En ene Emile Verhaeren, een (Belgische?) poëet, kon niet meer opnieuw schrijven:

*La vie des flots d'alcool est fermentée,
Les bars ouvrent sur les troittoirs
Leur tabernacles de miroirs
Ôu se mirent l'ivresse et la bataille.*

Opgeschreven in “Les campagnes Hallucinés”, dat verhaalde over de golf van geweld die annex was aan de enorme consumptie van “La puree verte”, een andere naam voor het spulletje. Tja en dat alles maakt nieuwsgierig niet? Dus wilde ik wel eens proeven van de verboden absinthe, toen ik die te koop zag in de oude haven van Marseille, “geïmporteerd” uit Spanje, of course! En ach, het lijkt op pastis qua smaak en op groene thee qua kleur. Dat laatste was een voordeel toen de militairen in Algerije het veel dronken. Want absinthe kwam daar vandaan, van de franse koloniale dus.

Maar ik werd er dus niet gek van, een flesje maar is rijkelijk te weinig. Je moet het cerveau er regelmatig en stevig mee confronteren, dan pas begint de “fee haar mooie werk”. Tja en daartoe ontbreken de middelen en de tijd.

Er gaan weer stemmen op de absinthe te rehabiliteren, omdat toch de indruk bleef hangen dat deze drank, ten behoeve van het herstel van de wijnconsumptie verboden werd en niet vanwege vergif of zoiets. Dus als de nieuwe absinth-lobby wat verder op stoom is, dan kunt u ook uw “Fee Verte” drinken op een van de mooie terrassen van de Midi.

Tot die tijd hou ik het op mijn Suze à la Gentiane, knalgeel en substantieel bestanddeel van het huisaperitifje op Le Brilhas. Dat verrassend veel lijkt op ... rode campari.

Dus er komt een tijd dan zal ik u drankjes aanbieden, komende van geel, via rood en gaande naar groen... En dat heeft dan niks van doen met die groene kleur van de islamitische fundamentalisten! Ik zweer het U, want die drinken niet! Die hebben dat ook niet meer nodig, ze zijn al lang door het lint!

LA PILLULE (de pil)

Lezer F. stuurde mij een artikeltje uit een Nederlandse krant van 31 december 1981. Auteur: Philip Freriks, toen correspondent in Parijs en nu nieuwslezer in Nederland. Het motto dat hij (de lezer dus) meegaf aan het krantenknipsel was: flashback, nostalgie, retro en ook "volkscultuur van de gezinsplanning". Zeer passend, leest u maar wat Freriks toen schreef.

Philip constateert dat de voorlichting waar toe de Franse regering 14 jaar eerder besloot, nu dan toch begonnen was. Een grote reclamecampagne, zelfs met een TV-spot, die werd uitgezonden tussen de wasmiddelen en parfumreclame, startte. Er werd daarin ook gewezen op de 1400 centra voor gezinsplanning, zo'n 7000 minder dan een vorige regering zich had voorgenomen. In 750 van hen kon je ook nog voorbehoedmiddelen krijgen. Ook werden er op postkantoren en gemeentehuizen folders uitgedeeld, 8 miljoen werden er gedrukt. Frankrijk moest dus echt "om". Het spotje was uiterst positief qua opzet, allemaal mooie verhalen van verstandige mensen en geen enkel gevaar of risico werd vermeld. Tot deze voorlichting was eigenlijk al in 1974 besloten, toen de beroemde minister Simone Veil haar omstreden abortuswet indiende; een mijlpaal in de emancipatiehistorie van de Franse vrouw. Maar toen de wet er eindelijk door was, werd de voorlichting door de volgende regering toch maar niet gegeven, want het lag allemaal erg gevoelig in het zeer katholieke Frankrijk. En, in de wet werd ook "antinationalistische propaganda" verboden.... Frankrijk's trauma van onderbevolking,

eeuwenlang een enorm probleem, speelde weer eens op.

Pas na een echte politieke ommekeer, werd nu de voorlichting echt aangepakt en kon het cijfer van 1 op de 3 abortussen bij meisjes van minder dan 18 jaar naar beneden. In 1978 gebruikten 30% van de vrouwen "een middel", 23% de pil en 7% een ander voorbehoedmiddel. In 1979 werd onder studentendames vastgesteld, dat slechts 19% de pil gebruikte; en in 1976 was dat nog 33%. En zelfs het abortustoerisme naar Engeland leefde toen nog (en ook nog in 1981!) af en toe weer op.

Maar nu wilde de minister 18 maanden stevig gaan voorlichten en men hoorde opvallend weinig protesten. De plannen om de pil in het "ziekenfondspakket" op te nemen, leidden niet tot de merkwaardige reacties zoals die in 1976. Toen zei De Gaulle hierover: "Wát, de pil in het ziekenfondspakket? Waar is dat voor nodig? De pil is er "voor de pret" (le plaisir), en pret staat los van het ziekenfonds, niet?"

De Franse bisschoppen planden in 1981 een offensief, want zij waren over deze voorlichting ernstig verontrust! Die zagen in dat de pil dat "plezierige" dus helemaal niet! Dat dit niet heeft geholpen is nu te constateren, want nu heeft iedereen het over "je beschermen tegen SIDA (AIDS)". Een heel ander verhaal. En Rome bestudeert horen we nu, het eventuele toestaan van het condoom! We komen er nog wel hoor! Uit deze historie blijkt hoe, in het land der revoluties, veranderen erg taai bleek, keer op keer. En nog steeds eigenlijk. Maar het lukt toch ooit en dan zijn de andere landen alweer jaren voorbij aan een volgend discussiepunt dat in Frankrijk dan pas actueel is. Het zit dus in de Gallische genen, zeker weten. En dat is knap lastig in deze swingende wereld waar niets meer stilstaan wil! Overigens, vergist U zich niet in de winkel als U batterijtjes wil kopen. Zeg dan niet per ongeluk: "Avez vous des pillules" (want; batterijtjes heten "des piles" hier). Een Hollandaise overkwam dat hier in een winkel, en dat leverde bij het personeel en omstaanders grote hilariteit op. Maar niemand begreep dan ook dat ze gewoon

nieuwe batterijtjes voor..... haar dildo moest hebben! Typisch ollandais, natuurlijk. En ze vertrok dus maar, berustend, met een doosje pillen..!

Leon, nov. 2006
(bewerking van een artikel van Philip Freriks uit 1981: mij toegezonden door lezer F., waarvoor dank!).

JOURNAL MORMOIRONAIS

LE SECRET D'UNE TOUR DE GUET

(Het geheim van een uitkijktoren)

We hebben er twee van; een echte identieke tweeling. Tenminste als je de grote vierkante gevaarten van natuurstenen zo van buiten aankijkt. Ze staan aan de zuidkant naast de kerk, want vóór er een kerk was met een toren, waren zij er al. Op zuid, omdat hier de vijand toen uit het zuiden moest worden verwacht: daaraan waren de saracenen (moslims uit Al Andaluz) toen schuld. En ook omdat de franse koningslegers natuurlijk niet over de Mont Ventoux kwamen, maar veelal via het westen (over of langs de Rhone) of, óók het zuiden, dus van Marseille of de Aigues-Morte. En omdat er eeuwen lang grote criminaliteit was hier, had je die hoge uitkijktorens nodig. Dan kon je die criminele bendes van ver aan zien komen. En dan poorten dicht, sol-daten en burgers op de muren en wachten om te zien wat ze nu weer kwamen uitvre-ten. Vele barbaarse volken overspoelden Zuid-Frankrijk, de romeinen, de bourgon-diërs, de gothen en zelfs de noormannen. Tegen de vijand uit de tijd van de gods-dienstoorlogen was hier geen verdediging nodig: dat was meestal de figuur : (katholieke) meerderheid vermoordt "afvallige minderheid" (met name Vaudois in de Luberon; Catharen rond Albi, etc.); daar ging het meer om een burgeroorlog à la Bagdad nu. Behalve de saracenen, die kwamen uit het zuidwesten naar onze Porte de la Breche. Die heet zo omdat ze daar een gat in de muur sloegen. Maar toen kregen ze een originele verrassing te verwerken: volgens de

overlevering kiepten de bewoners hun volle bijenkorven uit over hun hoofden. En dat was genoeg om ze, flink toegetakeld, te verjagen en om het dorp te herdopen. Van murmurer, kwam Mur-murium en nu dus Mormoiron (murmu-rer = zoemen, het geluid dat de bijen maken). U gelooft het niet? Niks erg, het verhaal is toch gewoon het leukste van alle die gaan over het ontstaan van de dorps-naam. Let wel: Mormoiron versloeg dus de arabieren al, vóórdat Karel Martel dat deed in Poitiers! Mormoiron, het Wenen van Frankrijk in die dagen! Zo dus WAAROM wij die torenhoge tweeling hebben, is U nu wel heel duidelijk gemaakt.

Later zijn ze ook nog gebruikt als seintorens, voor een visueel communicatiesysteem, zoals je nog vindt bij de marine met hun vlaggenedoe. Daarom staat er ca 4 km verder op de heuvel met de Kapel Notre Dame des Anges nog zo'n toren. Eigenlijk hebben we dus een drieling, maar die laatste is ingepikt door buurdorp Mazan.

Vaak stond ik vóór deze torens of ernaast, vanwege het mooie gezicht cq uitzicht over de dorpsdaken en de wijnvelden. En ik dacht dan ook : wat zou je nú met zo'n toren nog eens kunnen doen? Wel, we hadden al drie gemeentelijke zalen etc. dus daar hoef je zo'n toren dan ook niet meer voor, in een dorp van 1800 zielen niet? Welaan fout gedacht dus!

Ik ontdekte dit foute denken bij toeval. Ik ging naar een pianoconcert in de privé-zaal van onze Russische pianist, Samoliotov geheten, en daar hoorden we prachtige muziek: piano en cello. En bij het einde van dit concert verscheen er een dame die allen uitnodigde om naar een vernissage te komen van een tentoonstelling van (kunst)-foto's. Dat vond ik wel wat, dus slofte ik in het donker met de anderen richting kerk, en ik dacht dat we daar dan zouden afdalen naar het Office du Tourisme. Want daar waren vaker tentoonstellingen.

Tot mijn verbazing ging iedereen door een deur, een der torens binnen, waaruit licht viel,. Dat is toch een ruïne dacht ik nog; nou nee dus, even later was ik in de toren en

zag een fraaie ruimte met een barretje, veel volk en foto's aan de muur. En ook een houten trap omhoog.

En daarboven weer een vloer met hetzelfde fraaie aanzicht en toen nog een trap naar boven. En aldaar belandde ik op de hoogste vloer ... onder een fraai glazen dak in "quatre pointes", een puntdak van glas dus. Je kon er wel geen vijand door zien aankomen, maar wel zag je er wel de schitterende sterrenhemel van de Provence boven ons. Ik was totaal plat van verbazing; dit dorp verrastte me elke keer. Mijn Hollandse vooroordelen over "cultuurafknijperij", deden me weer eens de das om. Prachtig gewoon, en echt frans.

Daarna keek ik eigenlijk pas naar de vele bekende gezichten van de andere bezoekers, zag de hapjes, de drank en de foto's. Het waren nogal grote foto's gemaakt in een provencaalse tuin met een typisch franse rommelige inventaris/aankleding. Dat had de kunstenaar dus geïnspireerd en daarnaar keken we, al hapjes knabbelend en een glaasje slurpend. We werden ge-stoord, de kunstenaar moest nog even echt openen (wij waren dus te vroeg begonnen met knabbelen). Parbleu dus en pardon.

De kunstenaar hield een emotioneel betoog over "hoe het allemaal was gekomen", de mensen die hem tot dit werk hadden gestimuleerd, waaronder vooral zijn vrouw. Die stond nog blozend hapjes te smeren, ook terwijl hij haar heftig omhelsde. Een goed, dus arm huwelijk, dat kon je zo zien. Hij voegde er nog aan toe dat bij de voorbereiding bijna alles was fout gegaan: er waren geen haakjes, geen draadjes en geen plakband; dus men had geïmproviseerd tot 5 minuten voor de opening. En dat was ook goed te zien. We applaudiseerden dus dubbel zo hard, terwijl het echtpaar enkele tranen weg-pinkte.

En toen werd het echt geanimeerd en werd er wat preciezer gekeken naar de kunstwerken. Ik hou ook wel van abstract, maar dit kwam niet "echt" bij mij aan. Ik zocht na veel kijken het toen maar in het humoreske, en dat lukte beter, mede omdat intussen de wijn was ontkurkt en al wat vocht de slokdarm af was gegorgeld. Kunst kijken met

lege maag en zonder mooi glas is bijna niet te doen.

Een uurtje of twee later ging ik huiswaarts door de frisse avond en ik moest denken aan de leuke dingen van ons dorp. Eerst een mooi concert, dan een fraaie ontdekking in een eeuwenoude toren, dan een ontroerde kunstenaar tussen zijn werk en een gezellige groep mensen met een glaasje in de knuist, die hun apero verorberen tussen niet te snappen foto's.

Dat kan alleen in Mormoiron, ik zweer het U. Kom dat dus ook eens zien.

Leon, nov. 2006

MORMOIRON, OP WEG NAAR DE WINTERSLAAP

Als ik nu, des morgens vroeg, op mijn ochtendwandeling in het dorp kom, is het daar erg stil. De aankomende winter en de frisheid van de nacht, doen hen, die niet echt weg MOETEN nog even onder de wol blijven, dan wel hun warme koffie slurpen. In de zomer krioelt het nu al van degenen die, vóór de koperen ploert verschijnt, nog snel hun boodschappen doen. Nu zie je enkel de non-retraités, hun krant en hun baguette halen, met de dikke jas aan. Ons dorp is natuurlijk redelijk vergrijsd en het aantal leerlingen dat met rugzak op naar de schoolbushalte gaat, is niet al te hoog. De buitenlandse grijsaards zijn voor de helft in Marokko of Tunesië etc., en de andere helft snurkt nog onder hun wolletje.

Wandelend in de oude steegjes hoor ik nog de laatste vogeltjes, zie de vele katten, vooral ook veel jongere exemplaren en enkele honden komen vriendelijk op me af. Ik praat altijd tegen ze, en de huskie met twee kleuren ogen, huilt me toe. Ik hoor intussen bij zijn roedel, zo vaak kwam ik al langs. De geur van aangemaakte houtkachels is alom te ruiken en de rook kringelt uit de scheve schoorstenen. Er waait namelijk nog weinig wind.

De stokoude, kromme dame uit het piepkleine huisje, geeft enkele katten wat op hun bordjes in de steeg, ze groet en ver-dwijnt fluks door de deur van haar dwerg-huisje.

Eén raam, één deur met kleine raampjes, waarvan er twee zijn afgesloten met karton en punaises. Ik durf haar niet te vragen hoe het met haar gaat: heeft ze geen familie etc. meer? Is ze erg zuinig? Of is ze niet helemaal fris meer onder het schedeldak? Je ne le sais pas, en ik ga maar verder, met wat medelijden. Haar huisje ligt op enkele meters van het eeuwenoude Hotel Dieu, waar alle armen, zieken en verwaasden vroeger op dorpskosten verzorgd werden: de ziektekostenverzekering uit de Middel-Eeuwen.

Je moet goed oppassen waar je je voeten neerzet hier: stenen, takken en hondendrollen ontsieren de straatjes. De straatvegerij gebeurt van gemeentewege enkel in de vlakke winkelstraat waar de beschaaving woont, in het nieuwe Mormoiron dus.

Ik kom langs twee bouwplaatsen waar de macons al een aanloopje nemen. De eerste kapt de specie van de natuurstenen van een oud dorps huis en voegt dan alles op-nieuw. Het is veel werk dus ik ken hem ook al van vele ochtendwandelingen. We bab-belen even en ik wens hem "bon courage". En hij zegt "une bonne journée" en "à de-main". Ik lees ook altijd vele naambordjes, meestal op de brievenbussen. Op eentje staat: Mr. Taelman, commissaire general. Ik dacht dus dat deze mijnheer uit het mooie "maison de maitre", een politiemans was. Nee, blijkt, dat is hij in het geheel niet, hij is marktmeester cq veilingmeester en als zodanig ook beëdigd. Hij is dus nogal deftig; dorpsadel. Een ander bordje luidt: "1 porte-en-facade"; exact zo geschreven. Ik verbaas me erover, maar omdat ik intussen begrijp dat de fransen hun naam liever niet op hun huis te zetten, vind ik het een originele naamgeving. Want het is ook echt een gevel met één deur erin! Fransen zijn nl erg discreet en maken liefst geen ophef, trekken niet graag de aandacht. Dus mogelijk woont hier iemand die nog alimentatie-achterstand heeft, of een boze ex-echtgenoot of gewoon iemand die gewoon niet wil opvallen. En dat valt mij dan dus weer wél op, zoals u bemerkt. En een niet ontsluitend geheim blijft dus bewaard.

Voor onze postbode Nicolas hoeft er ook geen naam op, die kent meestal de deuren en wie erachter wonen wel. Hij hanteert het aloude systeem van de kleine, doorzichtige dorpsgemeenschap, waar in de winkels en op het postkantoor iedere mouvement wordt besproken.

Ik kom bij de restauratiewerken van een zeer oud pand, waar ik enkele weken geleden zag, dat men de fundamenten van een echte oude, kleine toren had gevonden. Met een trap omlaag erin, die naar een gewelvenkelder voerde. En dat doet mij dan altijd wel wat. Ik vroeg toen aan de aannemer, die ik ook "ken" (van het voorbijlopen) of ik even de trap af mocht. Mais oui, zegt ie. En even later sta ik in het ondergrondse Mormoiron en ruik de muffheid van de eeuwen. Prachtige gewelven en een mooie torenvoet. Ik vraag hem dus hoe hij wordt herbouwd, maar krijg een nare verrassing, tikje op mijn mind te verwerken. Herbouwen? Welnee, de opdrachtgever interesseert dat niet; er gaat straks gewoon een laag beton overheen..

En inderdaad, enkele dagen later was alles begraven. Weg toren, weg oud-Mormoiron. Ik zou in de archieven duiken en hem dan herbouwen denk ik dan. Maar ik ben ook een maffe buitenlander, en die snappen dit niet zo goed.

Nu vraag ik me wel af wie over 500 jaar, hier dan onder de beton, die gewelven vindt met de torenresten en die deze vondst dan mogelijk breed zal uitmeten. De hervonden historie.

Ik loop naar beneden, en kom langs de bloemenwinkel, alwaar ons bloemenmeisje haar bloemen al uitstalt. Ik groet de monsieur van de Presse en zie de kruidenier de winkel openen. Het dorp is nu wat wakkerder; er lopen vele hongerigen rond bij de bakker, krantelers bij de Presse en zij, die geen marmelade meer hebben, zijn bij de epicerie.

Op nu naar Le Brilhas, onderwijl bedenkend dat ik dit toch maar eens moet opschrijven. Waarom? Wel uit melancholie en ook voor hen die "iets hebben met de mensheid en haar eeuwige geschiedenis".

De mensen, die beseffen dat we allen op weg zijn naar niets, gisteren achter ons latend. En ook voor malle toeristen dus, die zich nog afvragen hoe het vroeger eigenlijk was, alles wat je nu ziet. Dat doen anderen op hun PC, op het Internet, veel sneller, maar toch anders....

Gelukkig zie je weer historisch besef groeien, overal. En ik besef, dat ik het gewoon nooit verloren heb; tot mijn grote vreugd. En daarom leest u dit nu ook; that's all.

Leon, nov. 2006.

COIN DES POETES

Eind 2005 schreef een goede vriend een klein gedichtje, dat essenties aangaf. Zeer waard om nu te herhalen; en voor mij zelfs aanleiding om het "te vervolgen".

STEEDS WEER OPNIEUW

Tweeduizend en zeven keer opnieuw
Rozen plukken,
En bukken,
En vallen,
Flauwvallen soms,
En weer opstaan,
En verder gaan,
Op gevoel,
Steeds weer,
Opnieuw.

C.S. december 2005

Vervolgens....

EN WEER OPNIEUW

En de weg liep verder,
Tussen groen en wit,
Soms recht, soms gebogen,
Driehonderdvijfenzestig keer,
Tussen zonnebloemen op blauw,
En waterlelies met stinkende wortels,
Struikelend en vallend,
Over vriend en vijand,
Vol vreugd en verdriet,
En nu weer,

Opnieuw dat startschot,
Go on, go again,
Love is in the air
Don't stop, look,
Whatever.

L.S. december 2006

Een gedichtje over een mediterane karaktertrek, die ook niet helemaal vreemd is aan ons, de noorderlingen "met het korte lontje".

LA COLÈRE (De woede)

Ze overstijgt,
Alle dammen en dijken,
Ze wast aan,
Als een tsunami,
Ze is er in seconden,
Sneller dan het geluid.

Ze verdringt, alle begrip,
Alle tolerantie,
Ze erodeert,
Alle genegenheid,
Ze is enkel,
Een woeste stroom,
Zonder mededogen.

Ze heeft een kracht,
Als niet eerder ervaren,
En een wreedheid,
Zonder enige empathie,
En ze komt op,
Zonder vragen,
Ze is autoritair,
En grijpt de macht.
Ze ontgrendelt,
Een stuwmeer,
Van donker water,
Vol kleine monsters,
Die nooit iemand zag,
En die ontembaar zijn.

Wie maakte de sleutel?
Voor de grendels,
Die horen te beschermen,
Tegen deze inbraak,
In een paisibel land,

Wie was dit monster?

Waarvandaan komt deze stroom,
Die het stuwmeer vult,
Met gevaarlijke stoffen,
Die clandestien, werden aangevoerd,
Zonder te vragen,
Zonder enige instemming,
Van wie dan ook.

En waarheen gaat,
Die zwarte vloed,
Die alles verteert,
Dat groeit en bloeit,
Dat openstaat,
Voor zachte genegenheid,
Ze valt aan,
Alles en iedereen,
Die dichterbij komt.

Waar vandaan, waar heen,
Gaaf ze tussen de dammen,
Met hun grote sluizen,
Waarvan ik de sleutels heb,
Alleen ik, en ongewild,
Maar opgedrongen,
Door slechte onbekenden.

Wat moet ik doen?
De stroom beheersen?
Het water zuiveren?
Of de dam perforeren,
Om het water te filteren?

Of de sleutels weggooien,
En de zon doen stralen,
Om het stuwmeer te doen verdampen?

Bestaat er een antwoord?

It has to be.

Leon, 2005

Een polemisch gedicht, dat gaat over een
ergerlijk tijdsverschijnsel. I'm sorry, folks.

GRIJZE MUIZEN
Voer voor de kat?

Nee, maar mogelijk is het toch nog wat,

Iedereen kent er wel enkele of een,
Van die hele netten, van top tot teen.

Politiek correct, geen enkel smetje,
Iets afwijkends is voor hen geen pretje,
Ze leven hun leven van zekerheden,
En blijven waar ze altijd waren, beneden.

Nooit eens gek, stom of dwaas,
Altijd de heilige Sinterklaas,
Als ze bij je komen,
Stelen ze je tijd,
Met hun oppervlakkige gebazel,
Dat nergens toe leidt.

Ze weten immers alles al,
Al vele lange jaren,
Ze zetten lang geleden hun verstand al stil,
En bleven staan waar ze al waren.

Eigenlijk zijn ze al dood, gestorven,
Maar dat weten ze nog niet echt,
Ze hebben hun wijsheid,
Tenslotte ook maar georven,
Van andere grijze muizen,
Zonder gevecht.

Dat hun wijze van leven en hun gedachte,
Eigenlijk ook gevaarlijk kan zijn,
Voor de toekomst, hun eigen nageslacht,
Zien ze niet, alles gaat toch zo fijn?

Ze voegen niets toe aan hun omgeving,
Hoogstens geklaag over vermeend gevaar,
Want in hun eigen beleving,
Ligt het slechte bij de ander, enkel daar.

Ze zijn niet meer te veranderen, het is te
laat,
Maar de gang der dingen zal hen hard
beleren,
Pas als hun wereldje naar de Filistijnen
gaaf,
Beginnen ze er weer iets van te leren.

Dus gaat de wereld heen en weer,
Al eeuwen lang, wat minder en wat meer,
En zij worden steeds belazerd, vele keren,

Door machtige muizen, die lekker van hen... profiteren.

Leon 2005.

++++
++++

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN? ALGEMEEN.

2006: 1100 MILJARD SMS-JES

In 2010 zijn er dat zegt men 2300 miljard.... Dat is, bij 10 eurocent per stuk, big-business voor de telefoonboys en je vraagt je af hoe de verdeling van deze berger uit ziet over landen, leeftijd en "type bericht". De communicatie-omvang groeit explosief, dat brengt mensen dichterbij elkaar in hun eigen groepje, maar maakt ons ook steeds banger voor elkaars verschillen, die tussen de groepen. Technologie is niet neutraal voor cultuur, "goed of kwaad" gebruik ervan blijft menselijke keuze. Een klein geheimpje: ik heb nog nooit ge-SMS't en daarmee ben ik we geklasseerd; buiten de nieuwe wereld. Hoho, ik heb wel twee mobieltjes die dat kunnen hoor!

PICTO-TAAL EN SMS (of ZMS)

In deze kolommen vond U al eerder het debat over de Babylonische situatie bij de EU en de VN; en ook Esperanto kreeg daarbij aandacht. Ook berichtte ik dat ik met mijn kleinkids een soort van verkort nederlands gebruikte bij het mailen. Zij schrijven het intussen vloeiend; ik pruts maar wat aan.

In Israël worden nu pictogrammen(kleine beeldjes/tekeningen) gebuikt om mee te SMS-en; het nieuwe Esperanto in beeld-

vorm. Alle telefoonoperators moeten nu in dit land al voorzien in deze taal van 200 ikonen, veel gebruikt door de groep van 8 tot 28 jaren. We communiceren prima met deze taal en het is 50% korter dan lettertjes/woorden, schrijft men erover.

De Israëlische uitvinders zijn al in contact met vele wereldwijde operateurs. Deze ZMS-taal kreeg een groei voorspeld à la Skype: 50 miljoen dollar in de komende drie jaar. U weet nu dus weer wat u moet bijleren als u nog gewoon SMS-t of als u chat op het net. Opgelet dus...

MEDIAGEBRUIK ROND DE KLOK

We hebben TV, internet, mobiele telefoon en radio om ons te amuseren en ons te laten informeren en om te communiceren. En hoe worden deze nu gebruikt tijdens een gewone westerse dag? Welaan luister.

De piek van het mobieltjesgebruik zit tussen 18 en 20 uur, TV tussen 21 en 22 uur, radio tussen 7 en 8, en internet piekt van 8 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Zo ziet het media-etmaal eruit. U kunt er aan zien waar iedereen uithangt, zit ie op kantoor, in de auto/in het publieke transport, zit ie thuis u kunt het wel raden. Maar de verwarring slaat ook hier toe nu u kunt internetten uw mobieltje en TV-kijken ook al. De reclameboys zoeken dit alles precies uit natuurlijk, want hun vraag is altijd: wanneer krijg ik mijn boodschap het best onder zo veel mogelijk hersenpannen! De wereld verandert de media en de media veranderen de wereld. De prime-time TV, een gouden stukje van de reclamedag is nog niet dood, maar in d VS gaat al veel dure series etc, weg van de prime-time plaats makend voor goedkopere TV-reality programma's. Want de reclame-inkomsten vereisen dat. U wist het niet maar met uw spulletjes bij de hand, kunt u de reclameblokken zelf verjagen naar andere tijdstippen. Grijp dus in!

AIR FRANCE GAAT LOWCOST

Tja, Basiq Air van KLM werd bij de fusie (met Air France) gekeeld... maar nu gaat dochterTransavia.com per 2007 toch ook lowcost vliegen. Vanaf Orly dus. Want het steile succes van Ryanair maakt ook hen

bang. Ik vloog Eindhoven-Marseille en betaalde 15 € en kreeg prima service; geen enkele klacht mijnerzijds! De concurrentie wordt zo lekker stevig: toch goed voor ons?

DE STRATEGIE VAN EASYJET

EASYJET lonkt nu ook naar de zakelijke markt: voor 53 euro extra kun je als groot bedrijf vliegen met wat meer flexibiliteit dan John with the cap (bv: overboeking kan, overdracht mag, etc.). Ook mogen zij eerst in het vliegtuig om de betere seats in te pikken voor 2,5 tot 10 euro méér! Zo willen ze wat meer vangen om die verdomd hoge luchthaventaxes te compenseren, zeggen ze.

Wel nondeju, straks zit ik weer business-class voor 15 keer mijn huidige tarief, Voor een uurtje naar Amsterdam/Brussel /Eindhoven. Dat hadden we NIET afgesproken, Easyjetters! Boycotten die hap!

BOEING WEKT DE 747

Airbus levert zeer vertraagd zijn A380 's op en wie doet dat weer goed: Boeing met zijn opgepepte 747! Airbus verloor bestellingen en Boeing boekte vele orders. Vooral voor de cargotoestellen; want de markt is overtuigd van het nut van de big carriers zoals Airbus zijn beleid voerde, in tegenstelling tot Boeing. Deze laatste is nu helemaal bekeerd...

Airbus zag het goed maar voerde zijn beleid verkeerd uit. De politieke klungelarij tussen Duitsland en Frankrijk was de oorzaak... Dat kost europa weer centen en haar reputatie. Europa krijgt Alzheimer.

DE BGV KOMT ER AAN

Geen typefoutje, geen TGV dus. Er kunnen 94 tot 175 opleggers op deze gigantische trimarans die 60 km/uur hard gaan over het water. Op zee... Een firma koopt er vijf voor transport van Noorwegen naar Santander (Sp). Meer dan 24 uur transporttijd gewonnen. En er komt ook een lijn tussen Boulogne en Sheerness, ook lucratief. Ze kosten ca 70 à 90 miljoen per stuk. Ze gaan varen tweede helft 2008! Het wordt dus druk op zee. Dit is weer een voorbeeld van de

dynamiek in de transportwereld, prachtig toch?

DE LUCHTVAART BOOMT

Na de aanslagenellende en de dure brandstof hervindt de luchtvaart weer zijn groeispoor. Een verliespost van een half miljard slaat om naar winst. Nu begint weer de grote stoelendans dus "het wie wil wel/niet met wie". Air-France en KLM werd een succes, in DE VS gaat het nu ook klonteren, Alitalia moet ergens heen en Quantas werd op de streep gekocht door een rijke groep patriottische Australiërs. Maar dat zal de moves niet echt remmen.

Zelfs wij vliegen plots weer, nu Ryanair, dat je naar Eindhoven/Brussel brengt voor 15 euro.... All-in, nieuwe Boeings 737-800 en alle services aanwezig, maar wel elke extra apart betalen. Op een vluchtduur van 1,5 uur speelt dit alles geen rol en de kisten zitten vol. Wel boeken ver tevoren anders kost uw stoel het 8-voudige en moet u TOCH ook voor alles betalen...

U ziet het, de mens is niet te remmen; niet in het goede en niet in het kwade. Behalve als het kwade het goede verdringt.

ARMOE IN EUROPA: FRANKRIJK

U bent het met me eens: leven met 800 € per maand kan niet, is armoede. Dat is nu het geval voor 11,7% van de bevolking dwz ca 7 miljoen in Frankrijk. Was 13,5 % in 1996; dus dat schiet niet erg op.

En de rijken werden puissant rijker. De verschillen groeien hier en ook elders. De klad zit vooral bij de een-oudergezinnen en de alleenstaanden. In Engeland zijn miljoenen gepensioneerd arm; een deel "vluchtte" naar Spanje om rond te komen (in de zon). In Nederland zijn er voedselbanken en in Duitsland moeten 8 miljoen werkelozen rondkomen met zoiets als 400 €. Dat ga nie goed...

WEB 2.0 KOMT ERAAN

Na 1 komt 2, dat geldt dus ook voor het Web. Een one-liner: "Internet ontdekt nu ook de wereldwijde culturele diversiteit". Web 2.0 is niet meer of minder een nieuwe golf van nieuwe services op Internet. Ene Tariq

Krim in Frankrijk is de baas van Netvibes en zegt dat in Frankrijk (en elders?) nog niemand door heeft wat er nu weer gebeurt en wat daarvan de implicaties zijn. Want Web 2.0 is er al als idee vanaf 2003, toen wij (weer) sliepen. Al 3,1 miljoen jeugdigen, dat is ca 50%, bloggen en doen andere creatieve dingen op het net. Web 2.0 is het echte web, creatief, democratisch, en in onderlinge samenwerking. De encyclopedie Wikipedia is er een fraai voorbeeld van. Een samen opgestelde, open encyclopedie waarin ieder zijn wijsheid op kan doen slaan cq toevoegen aan die van anderen. My Space wordt gebruikt door 110 miljoen mensen en groeit als kool. Zie je ze even als "een land" dan is het de 10^e wereldstaat net ná Mexico. De wereld verandert op twee "plekken"; via de oude patronen, landen, VN etc en via de "virtualiteit" en dat is het Internet. Internet moet binnenkort dus ook VN-lid worden en ... lid van de Veiligheidsraad. En wel permanent! Keep an eye on Web 2.0; beter nog join it.

SUPERNANNIES VOOR BENGELS

Er zijn u 80 supernannies actief in de UK en deze stoere dames volgen op hinderlijke wijze jonge delinquenten bij hun dagelijkse doen en laten. In opdracht van de rechter! Als pa en ma niet meewerken is het bonje en worden ze gedwongen dan wel gestraft. De britse jeugd zou volgens onderzoek het grootste gajes van Europa zijn op basis van alcohol/drugsconsumptie en gewelddadigheid. Ik ga me ook melden bij de nannies; in travestie.

SUPERDAMES IN DE POLITIEK

Wij kenden de iron lady en ene mevrouw Ghandi en koningin Wilhelmina etc. Maar nu lopen er tegelijk rond ene Angela, Hillary en Segolene en ook ene Bachelet. Nou zagen Sego en Bachelet elkaar al en nu deed Angela weten ook Sego te willen zien. Dat schijnt te gaan gebeuren dus. Maar Sego heeft al discreet laten weten dat Hillary niet vooraan staat in haar lijstje. Het nogal belachelijke eeuwige anti/amerikanisme van de franse PS is met Sego dus NOG niet

afgelopen. Dat val me erg van haar tegen/ no guts dus. Foei.

DE PATIENT EN DE MEDISCHE SAND

Mensen die me beter kennen weten dat ik zeer kritisch ben en was over dit onderwerp. Omdat ik drie keer zelf in de medische archaïsche wereld terecht kwam met veel foute boel en omdat mijn vak was organisatieverbetering (zelfs ook twee keer in ziekenhuizen), en dat schokte me nog erger eigenlijk. De medische wetenschap is een zegen voor de mensheid, hun wijze van functioneren is voor vele patiënten en drama een trauma. Daarover las ik veel en nu weer wat over franse toestanden. Als opening dit citaat: "De ongelukken bij het medisch handelen zijn in 20 jaar verdubbeld". Boem. In anesthesie, chirurgie en verloskunde is het het ergste. Elk jaar 400.000 ongelukken in ziekenhuizen en nog 200.000 in polyklinieken etc De klachten over lichamelijk letsel ná behandelingen stegen met 70% tussen 1984 en 2004. De claims beginnen grimmiger te worden en het verstoppertje spelen wordt nu aangepakt. Iedereen vreest voor Amerikaanse toestanden en dat zou vooral de patient schuld zijn. Dat is typisch de opstelling uit witte jassenland: zei lijken nogal verheven boven elke wet. En snappen te weinig dat net deze houding tot escalatie leidt. Zeker als de statistiek toont dat 35 à 40% vermijdelijke fouten waren! Dan past vooral nederigheid.

En dat hen ik het nog niet over de archaïsche procesbesturing, een echte aanfluiting voor de 21^e eeuw. Logistiek is pas recent ontdekt, wachttijdbestrijding ook al en het hardnekkige misverstand dat wachtlijsten komen van TE WEINIG capaciteit is een wijsheid uit de 19^e eeuw.

Ik was recent in een ziekenhuis waar de moderne besturing echt is doorgedrongen, ze kregen al een prijs en veel lof. Ik kwam binnen bij een polie met een wachtkamer met twee mensen erin, ging zitten en was in 10 minuten bij de specialist, Slechts 15 minuten later verliet ik zijn hok en mocht meteen mee met een dame die een testje uitvoerde. Duurde ook 15 minuten en

daarna wachtte ik in de wachtkamer op het vervolg. Ik had mijn krant nauwelijks open toen werd ik weer bij de specialist geroepen. Kort verhaal en advies en ik stond werkelijk na ca 1 uur en een beetje voor het ziekenhuis. Ik heb de dames en heren daar alle lof toegezwaaid en dat deed ze glunderen. En of ik me er doorheen gejest voelde, want "het gaat toch om mensen en geen fietsen", niet? Welnee ik voelde me echt goed; voor het eerst als een klant die serieus werd genomen. Zoals dat al honderd jaar in de meeste klantsystemen gebeurt, elders..

Het arbeidsplezier bij de werknemers ging hand in hand met de blijde gevoelens van de patient. Dames en heren medici, vaak zeggen jullie dat wat wij hebben "tussen de oren zit". Welaan ik heb een suggestie: laat jullie zelf eens wat mentaal bijscholen tussen jullie oren. Echt de wereld is al lang geleden veranderd en om te snappen hoe en waarom is echt niet moeilijk. Als je je wat sociale inslag en wat meer empathisch vermogen toont en je wat minder eigengereid opstelt. Dat moeten allen die werken toch?. Want wij zijn er niet om JULLIE leven te optimaliseren, nee, het is echt andersom. Want ik heb daarvoor een keihard argument; jullie eten uit onze portemonnee en ook niet slecht toch? En wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.

En dan is er ook nog de hoogdravende kretologie van Hippocrates. Die is, qua idee, al generaties buiten het ziekenhuis cs een uiterst dagelijks vertrekpunt. En gelukkig zijn er medische collega's die dat door kregen. Dus nu hup met die lijst van GOEIE ziekenhuizen, daar hebben wij de flappenlappers gewoon RECHT op.

En jullie past... een toontje lager zingen. Ten slotte: de goeie niet te na gesproken, die leerde ik gelukkig ook kennen: een verademing! Maar voorsnog lijken die er mondjesmaat te zijn.

ARMELUIS PC VOOR 100 \$

Lula uit Brazilië trekt er hard aan; hij wil dat in zijn land snel iedereen aan de PC gaat. De eerste zijn er en ze zijn ontwikkeld door

MIT (VS). Ze draaien op Linux, hebben een processor van 500 MHz, 128 MB geheugen en geen harde schijf. Wel 4 USB-ingangen.

Er komen volgende maand zo'n 10.000 stuks naar Libië, Thailand, Nigeria, Argentinië en Brazilië. Elk van deze landen heeft beloofd er 1 miljoen te kopen, ze worden in Taiwan gemaakt en diverse grotere landen staan commercieel garant. De markt is enorm, want nu heeft slechts 15% van allen toegang tot deze apparatuur en zijn mogelijkheden. Nu heeft Intel er ook maar eentje geannonceerd voor 150 \$.

De numerieke emancipatie is ook nog een groot probleem; sommigen houden het niet bij woorden, gelukkig.

FRANCE 24 IS IN DE LUCHT!

Na CNN, Sky, BBC World, Deutsche Welle (DW), ALJAZEERA nu ook de fransen op internet, satelliet etc. met hun 24 uren nieuwzender in het Frans en jawel (!) het engels.

Met 80 miljoen budget is ie wat piep vergeleken met de Deutsche Welle die 260 miljoen uitgeeft. Het gaat om de ideeënstrijd zeggen de fransen, tegenwicht tegen andere opvattingen. Maar zelfs hun think tanks, zeer groot bij de anderen zijn zelfs bescheidener dan die in Nederland... Dus er wordt erg sceptisch gekeken naar de boreling. Ik kijk nu enkele weken naar beide (identieke) versies in beide talen. Voorsnog meer van hetzelfde, en wie in de wereld interesseert zich nou bijvoorbeeld voor de politieke ruzies in de franse politiek? Wel IK natuurlijk en dan nog Ik hou u op de hoogte; nog beter kijk zelf en vergeet dan nie ook naar BFM te kijken; een franse nieuwzender (commercieel) die 4 uur uitzend en die het erg goed doet. Waarom nu dan weer wee? Wel dat is de exception francaise natuurlijk. En als Sego wint in 2007 gaat de knop bij "24" op UIT! Dus u moet opschieten.

PHILIPS ZOEKT EENVOUD

PHILIPS vroeg een stevige bos international opererende creatievelingen om haar de weg naar de eenvoud terug te doen vinden.. Dat moet toch eigenlijk even met hoofdletters

geschreven toch? Zijn ze dan zo gecompliceerd bezig te Eindhoven en elders? Ja dus, veel te moeilijk; voor de arme klant dan. Dus eigenlijk maakt Philips het zich zelf te gemakkelijk en laat de klant met moeilijk gedoe zitten. Ene Gary Chang groot architect doet mee, ene Berman die erg goed is in kleding/mode en een radioloog uit Californië die veel van het gebruik van medische apparatuur afweet; dit zijn er een paar, die al twee jaar bezig zijn. De boodschap is niet: wat voor moois kunnen we met onze huidige kennis nou weer maken voor de klant, nee, de vraag werd wat heeft die arme geplaagde klant nou echt nodig! Tja je moet adviseur zijn geweest om bij zoiets niet in brullend lachen uit te barsten. Want ht werkt verdomme; het roer ging om. Er zijn nu al medische apparaten in gebruik waarvan de artsen zeggen dat ze veel beter zijn dan eerdere terwijl ze veel eenvoudiger zijn. Omdat het samenspel arts-machine beter werd begrepen! Zo!

En nu is het interne motto: "We creëren, na de chaos, een permanente verandering" . En pas op: de eenvoud is een zeer moeilijk kunstje! Let op Philips, ze gaan u nu echt doen glimlachen.

OLIE (energie), WATER

DE OLIECONSUMPTIE VALT TERUG!

Na een barretprijs van 80 \$ nu naar 60 \$; de consumptie slinkt. Ondanks stevig groei van import in Azië, mn China. De totale groei in afname komt uit op ca 1% per jaar, terwijl de groei toch op ca 5% zit. Dus minder pompen? En hogere prijzen dan weer? Old games to play. Wacht maar op een groot incident en hup...

DE HOOGTEZON GEEFT ENERGIE

De zwitsers plaatsen op 3700 meter nu zonnepanelen, op de top van de Jungfrau. Erg veel zon daar. Het enige probleem dat moet worden opgelost is de kans op bevriezing en daartoe worden nu proeven genomen met een kleine centrale. Die gaat dienen om de Jungfraubahn, de kleine trein te laten tuffen. Is toch best interessant niet?

Zouden die panelen ook niet lekker bruin worden?

REIZEN IS LUCHTVERVUILING

Dat is niets nieuws, enkel te voet, te paard en op de muilezel en zeilboot bent u ongevaarlijk voor moeder aarde. Sinds 1973 is het gevlieg in Frankrijk verdrievoudigd en de auto: 728 miljard km in 2005 en 557 in 1988. De trein op nucleaire stroom is de absolute winnaar: Parijs-Marseille doet 5 kg CO2 omhoogvliegen, de auto 157 en het vliegtuig 94. Ik vlieg geregeld, soms rijdt ik in de auto en dan weer in de TGV. Ik ben dus een groot zondaar; behalve als ik s'morgens mijn 6 km loop en soms wat fiets. Ik zoek mensen die bidden voor mijn bekering. Ik streef naar vliegen en vanaf de landing op de fiets en v.v. maar dat moet ik nog wat beter organiseren. Wie leent me in Nederlands zijn fiets of zijn ezeltje? Of moet ik gewoon maar thuisblijven?

DE ZONNE-OVEN VAN FONT ROMEU

Thémis heet hij deze zonne-oven met zijn 100 enorme spiegels (54 m²), die het zonlicht kaatsen naar een groot vat op een 100 meter hoge toren, dat daardoor wel 1000 graden wordt. De hete lucht drijft een turbine aan en die maakt dan elektrische stroom. Het ding startte op in 1983 en werd al in 1986 gestopt. Ik bezocht het tien jaar geleden als toerist daar in de Pyreneeën op stevige hoogte. Een soort van energetisch monument was het toen... Nu gaan er weer 750.000 euro ingestopt worden om het te repareren en weer in gang te zetten. En s'nachts zal er met stookolie worden gezorgd dat de 1,6 MW ook zonder soleil wordt geproduceerd. De electriciteit wordt geleverd aan het net, maar het gaat vooral om een wetenschappelijke herstart van dit project dat in 1983 duidelijk te vroeg was. In Californië heet men later ook deze projecten gerealiseerd; zij zijn steeds in werking gebleven. Nu gaat ook Franrijk deze draad weer oppakken. Bravo!

HOUT ALS ENERGIEBRON

Frankrijk is derde op de wereld als het om bossen gaat. En deze bron is compleet

ondergewaardeerd op energiegebied. Nu de schaarste ons deel is, wordt men zich van deze rijkdom bewust. Het bezit is grotendeels particulier: de meeste stukken zijn kleiner dan 30 are (1/3 hectare), wat al een der oorzaken van onder-exploitatie laat zien. De 11 miljoen hectaren bos zijn eigendom van 3,5 miljoen (rechts)personen, waarvan 25% nooit een voet in haar bezit zet. De helft doet iets aan onderhoud. Hout is na olie het tweede handelstekort op de balans en sinds 2005 al -4,5 miljard €. Na Finland en Zweden is het Franse bos het grootste in Europa en toch gebeurt er nog bijna niets mee. De houtprijs is sinds 2005 met 15 tot 50% gestegen. Het aantal houten huizen groeit met factoren van twee cijfers jaarlijks. Maar nu wordt men wakker op dit gebied ook als brandstof, maar het vlot niet echt. Slechts 1000 zagerijen stellen iets voor; veel te weinig, kleine schaal. Hout wordt voor een derde op stam verkocht en dat leidt tot uiterst beperkte schaal van productie. Toch werden er nu in 2006 al 1 miljoen m³ verkocht door de ONF (Staatshoutclub); dus de staat verkocht toch wel 7% van al het verhandelde hout in het land. In 5 jaar moet dat 35% worden. De wekker is afgelopen; het hout als brandstof etc. is nu echt ontdekt, ook in Frankrijk.

Dus moeten we nu op onze bomen gaan letten. Ik ben ook zo'n privé-houtkapper; op aanbod van een wijnboer, die de zon op zijn druiven wil houden. Verder stook ik de nodige oude wijnstruiken op nu er flink wordt geroid. Uiteraard moet ik ze zelf schoonmaken, transporter en zagen. Sport dus.

De Mont Ventoux die ik voor mijn raam zie was 250 jaar geleden een totaal kale berg. De Franse koning gebruikte het hout om oorlogsschepen te bouwen in Marseille en twee visionairen zorgden ervoor dat de staat deze erg herbebooste. Als je naar de top rijdt is het niet voor te stellen dat dit alles werd herplant... Welaan dat gaat nu weer gebeuren, nadat eerst flink is gezaagd. De houtmijn ligt voor mijn deur. Ik ga de zaag slijpen. Het kan nl 48 miljoen m³ per jaar gaan worden en aan mij zal het dus niet liggen.

RELIGIES

KRUIZENOOORLOG IN ROEMENIË

Kruizen en ikonen hangen overal in dit land. Nu heeft de antidiscriminatie raad aan een minister gevraagd deze religieuze symbolen te verwijderen op publieke plekken. De kerk is woedend hierover en zij vertegenwoordigt 75% van de 22 miljoen inwoners. Nu heeft de minister de hete aardappel naar het parlement verplaatst: er komt een debat. En daar kijkt Jezus zelf toe; hij hangt daar namelijk ook aan de muur!

OOK DE DOMINEE WIL 35 UUR

Tja nu zijn de dominees in Frankrijk op de barricaden. Ze klagen over abnormale werktijden en wensen ook 35 uur; hun gezin mag niet tekort komen niet? Ze worden hier van Staatswege betaald en hebben een leraarssalaris. Nu ziet u waarom de Katholieke Kerk het celibaat vasthoudt; een getrouwde priester is hartstikke duur en je riskeert narigheid als zijn kids of vrouw zich misdragen. Maar ja, die vrijgezellen in de RK-hoek hebben ook al wat gedonder opgeroepen, maar dan niet over 35 uur en/of over aandacht voor hun "geliefden". Die laatste zijn namelijk erg geheim.

SLUIERGEDONDER IN DE UK

Onderwijsinstellingen in de UK zijn zeer autonoom en maken dus ook uit wat de kledingregels zijn. En ook liberale Cameron zei dat hier iedereen mag dragen wat hij wil. Labour denkt daar –deels- anders over blijkt nu. Tony moest ook al zijn voorstel dat op een school minstens 25% leerlingen van een afwijkende religie zouden moeten zitten intrekken. Hij probeerde de zwarte scholen wat te 'witten'. Ook de vraag aan de universiteiten om radicale studenten te signaleren werd afgewezen. Dus het multiculturele debat is vol aan de gang bij Tony en zelfs zijn lieve Cherie-ega-riep dapper dat een gezichtssluier een kenmerk van desintegratie is. Het zal nooit meer zo zijn als het ooit was... ook niet in Tony's country.

AANSLAG OP DE PAUS

Het turkse boek, Complot tegen de paus, is al sinds de lente een succes. Al 10,000 turken kochten het, lang voordat de paus op bezoek kwam. Er waren dan ook draconische veiligheidsmaatregelen genomen bij zijn visite, die overigens prima verliep. Benedictus is geen bangertje en hij is bewonderenswaardig als hij openlijk en duidelijk kiest voor Turkije IN Europa. Ik ben geen groot vriend van Rome maar daarin bewonder ik hem. Hij heeft wel "guts".

HET CELIBAAT GAAT VERDWIJNEN?

Ach nee, onmogelijk toch? Maar pas op; er is een nieuwe baas voor de congregatie van de clerus ene Claudio Hummes en die rammelt stevig aan dit heilige huisje. Hij weet natuurlijk dat de helft al in zonde leeft (getrouwd met dame of heer) en heeft het erover dat de Kerk niet star is. Waar komt dit celibaat vandaan? Wel op het concilie van Elvira werd het ingesteld in 306, werd herroepen in 325 (Nicea; maar wel geen sex de avond vóór de mis) en toen mocht het weer niet meer in 1123 (Lateranen). De voorstanders waren of course de monniken Franciscanen, Dominicanen en Jesuïeten die zich moesten opstellen tegen vele afvalligen die soms ook niet trouwden: zie de catharen! Maar er waren vele dispensaties... Pius VI accepteerde de getrouwde priesters tijdens de revolutie, en ook bekeerde, getrouwde anglikanen kregen dispensatie. Maar tot voor kort was de positie weer keihard. Maar ene Ratzinger schreef in 1971: Gezien het grote tekort aan roepingen moeten we de celibaatskwestie eens opnieuw onder de loep nemen.

De sirenen gaan het winnen van de zwartrokken... Want welke oprechte democraat kan dit verdedigen en ook nog dat een vrouw geen priester kan worden? We lijken wel moslims, maar dan aardigere radicalen, toch? Stop please this bloody nonsens, Monsieur Benedictus XVI.

CHRISTENEN IN CHINA

Een texaanse christelijke hulporganisatie roept op tot protest in China; hun geloofsbroeders worden er ernstig gehinderd. Hun leider ene Fu is familie van

George Bush. China beschuldigt de kerken van ondergrondse, staatsvijandelijke activiteiten en er zitten al enkele dominees vast.

De kerk is gesticht in 1986 en verbreidde zich over meerdere chinese provincies; zo'n 100.000 leden zegt men. En wat bekend werd door de achterdeur van enkelen die lange straffen uitzitten is niet best. Marteling, geheime processen het lijkt op iets dat we al lang kennen. . Nu dus ook weer in China.

FILMEN IN HET KLOOSTER

Een duitse regisseur mocht filmen, na jaren te zijn geweigerd. En dat leverde iets erg nuttigs op. Hij vertelt in beeld en woord hoe sinds de 11^e eeuw wordt geleefd in kloosters en wat hem overkwam bij zijn langdurig verblijf intern. Hij voelde eerst een enorme droefheid en vermoeidheid, gevolgd door een grote leegte. Na langere tijd werd die gevuld door het "woordeloze" contact met de andere aanwezigen. De recensies van deze film van bijna drie uur zijn zeer lovend en men spreekt over "lessen in menselijke communicatie die verloren leken". Ik denk dat ik nog eens op zo'n ouderwetse retraite ga, maar dan wel bij een orde waar je rood bij de maaltijd krijgt. Dus in La France!

SCHADEVERGOEDING OP ZIJN RK'S

Het aartsbisdom Los Angeles moet 60 miljoen dollar schadevergoeding betalen voortkomende uit 45 processen tegen pedofiele priesters. Elk slachtoffer krijgt 1,33 miljoen dollar en om dit te kunnen doen moet men een deel van het onroerend goed verkopen. De waarde ervan ligt op 4 miljard, dus veel tranen kost dat niet. Maar er lopen nog 562 onderzoeken bij justitie..... Er is dus iets goed mis met de roepingen en de begeleiding daarvan.

DE KWELLINGEN VAN ROME

De confrontatie Rome en de moderne wereld is al oud, maar nu begint deze erg pikant te worden. De ruzie over herinvoering van de mis in het latijn is een "onschuldiger" punt, al verbergt het de angst voor conservatieve terugval bij sommigen. Maar

nu is de Kerk geschokt door de toestemming voor vijf jaar (gegeven door de franse regering), om met embryo's te experimenteren. De Telethon-inzamelactie in Frankrijk (voor goede doelen mn in medische research, dit keer ook embryo-onderzoek) werd een openlijke strijd waarin Chirac zich moest mengen om de zaak te redden. En nu mag de arme kerel die tientallen jaren plat lag en nu echt niet meer verder kon en euthanasie vroeg (en kreeg: dokter heeft een aanklacht in Italië), weer niet in gewijde grond en op katholieke wijze worden begraven. Dit laatste geeft mij echt een schok en is de hardvochtigheid ten top; onchristelijk zelfs.

De RK-Kerk roert zich dus weer stevig, niets minder dan de islam eigenlijk, ook niet minder dan de (Russische/Servische) orthodoxen, en sinds enkele dagen kan ik daar ook nog de Anglicaanse Kerk aan toevoegen: Zij verklaarde anti-christelijke tendenzen te bespeuren van moslimzijde in Engeland (aartsbisschop Canterbury).

De 21^e eeuw is op weg één grote waardestrijd te worden en daarin kiest nu elk der kerken meer en meer positie. Bin Laden had met zijn archaïsch taalgebruik over de kruistochten van 1000 jaar geleden, waar veel over gelachen werd, toch wel wat gelijk.

Ik ben agnost dus ik blijf nergens, in dit gevecht. Ik vecht mijn eigen kruistochtje voor godsdienstvrijheid, ook voor agnosten, en wordt dus straks door alle uitgekotst.

De rest boezemt mij ook geen vertrouwen meer in, al eerder en nu omdat ze te verpolitiekt zijn. Het lijkt een onontkoombaar element in de ontwikkeling van de mensheid: zie alle eeuwen vóór ons.. Dus, maak uw keus en kies uw kamp: the religious war is on! En scheiding van Kerk en Staat: forget about it (for some time...).

AFRIKA

2006: DE WERELD GEZIEN VANUIT AFRIKA

Oplettende lezers weten dat ik al altijd mijn wereldlijstje in deze krant begon met het Afrikaans Continent, en dat met een bedoeling.

Neem uw globe en kijk met mij even van Ethiopië/Somalië naar Nigeria, dus dwars door Afrika heen (subsahara) van oost naar west. (landen: Somalië, Ethiopië, Soedan (Darfoer), Tsjaad, en Nigeria). De landen van het huidige dagelijkse nieuwsbericht dus.

U ziet nu de (letterlijk) brandende , gdestabiliseerde scheidslijn van de islam met de "andere geloven", op het zwarte continent en - niet geheel toevallig- ook de scheidslijn van : "WEL" olie/gas en "GEEN" (excl. Angola dan). En deze explosieve band sluit naadloos aan op de grote olielanden ten oosten van Afrika.

Ze is dus ook gekoppeld aan de strook bestaande uit Saoudi-Arabië, Iran, Pakistan (dan even boven India langs en onder China cs door) naar Indonesië/Maleisië.

Deze (gekoppelde) linten van landen, scheiden aan de zuidzijde de islam van de "anderen" in Afrika, Azië en Australië (in drie continenten dus).

Kijk nu naar het noordelijke scheidslint: Turkije, Balkan, Kaukasus, Turkistan, Kazhakstan (net boven Iran), dat eindigt tegen China c.s. Ook een dergelijke scheidslijn "islam en anderen".

Tussen beide scheidslijnen zit het overgrote deel van s'werelds olie/gasvoorraad en in het zwaartepunt ervan ziet u dan ook de huidige militaire en politieke slagvelden: Libanon, Palestina-Israël, Iran, Irak, Aghanistan.... Daar staan velen klaar met lonten in de hand naast de grote kruitvaten.

En hierboven loopt de noordelijke scheiding van Europa en Noord-Azië van de islam-wereld.

Ter afronding moet je dan nog wijzen op het (Islamitisch) fundamentalische probleem binnen vele Europese landen en op het titanengevecht binnen de islamwereld tussen de eigen groepen radicaal en gematigd/Soennieten en Sjiëten.

Toen Chirac cs de VS waarschuwden voor het risico van een wereldbrand, vóór de inval in Irak, werd dus op dit

alles bedoeld. Nu is het dan toch zover gekomen, en het bepaald in hoge mate, voor de volgende jaren, onze zorgen en onrust.

Om dit alles heen zien we “gedrapeerd” de VS (de beide Amerika’s eigenlijk), Europa en Rusland en China/India. Dit ; het zijn de nieuwe worldpowers van de 21^e eeuw. Zij dansen allen om de hete brij op elkaar loerend en lonkend naar olie/gas/ grondstoffen.. veelal in het Midden-Oosten en... Afrika.

Ik hoop dat u een mooie kerst had en vrede in uw hart; want het zal voor Kerst 2007 niet gemakkelijker worden. Koester uw micro-wereld, want de macro-wereld staat op kantelen. Ook via Afrika.

Tja zit er achter deze destabilisatie van een afrikaanse regio, naast/na al die anderen, nu één plan, of één kwade macht? Al-Qaida zeggen vele cq de machten van de radicale islam, waar nu ook Iran bij moet worden genoemd.

Wie zal het bewijzen? Maar de strijd voor de nieuwe geopolitieke wereldkaart heeft hier in elk geval veel mee van doen, dat valt niet te ontkennen. Internationale slagvelden ten behoeve van wereldpolitieke krachtmeting, waren altijd al hard “nodig”.

MADAGASCAR GING TER STEMBUS

Die enorme eiland naast Afrika, straatarm en met veel inwoners uit India en Pakistan moest stemmen. De oppositie ageerde van uit het buitenland: zij riskeren hun leven als ze naar huis komen. Resultaat van een zeer bloedige strijd 5 jaar geleden, toen ene Marc Ravalomanana het pleit won. Er deden 14 kandidaten mee, en 11 van hen zijn ook felle opposanten van Marc.

RUANDA MAAKT HERRIE MET FRANKRIJK

Paul Kagamé en negen van zijn getrouwen kregen van een franse rechter een arrestatiebevel vanwege hun wreedheden in de oorlog van 1994. De franse ambassadeur vloog er al uit, de TF1 zender

ging uit de lucht en andere maatregelen gaan volgen. Op 11 december herbegonnen de zittingen in het proces over de genocide van toen en daarin zal ook nog wat hards tevoorschijn komen over de franse rol toe. Er lopen zelfs in België aanklachten tegen fransen die aldaar een duistere rol speelden. Genocides alom en ruzie over historie en rechtspraak in deze afschuwelijke drama’s zijn eeuwig. Van shoa, via Armenië naar Ruanda en Irak naar... wie weet er nog meer?

WEST-EUROPA

EU TEGEN CHINA

Peter Mandelson is boos op de deloyale chinezen: niet over hun lage productiekosten ,maar over hun diefstal/namaak van produkten. Zijn chinese gesprekspartner werd weer boos over het plan om invoerrechten te gaan heffen over schoenen en leer uit China. Peter probeert bilaterale handelsakkoorden in de wereld af te sluiten tussen de EU en andere landen, en in dat kader ook met de chinezen en de indiërs.

Het europese parlement is weer boos over het ehec bij de Wereldhandelsorganisatie mbt de handel in graan en andere landbouwproducten. De mondialisatie bezorgt Peter veel werk; it’s a small world, maar erg bewerkelijk voor een europees commissaris. Hij heeft nog wel twee jaar nodig om een paar goed klinkende contracten met de nieuwe groten af te sluiten. Dus geen vacantie voor deze kundige Engelsman.

EU TEGEN MICROSOFT: EU WINT!

Vista de opvolger van Windows XP komt eraan, maar in meer open vorm. Deze EU-eis is na veel gedonder ingewilligd door Microsoft. Na 500 miljoen aan boetes moest het roer om. Andere zoekmachines en spyware/beveiligingssoftware kan nu “naast” Vista draaien. De koppelverkooptruc van Microsoft is om zeep! De EU houdt alles scherp in het oog, nu eerst de Vista versie voor het bedrijfsleven en begin 2007 voor de particuliere gebruikers.

De groei in de XP omzet is er uit, nu moet Vista voor de centjes gaan zorgen. Bereid u dus voor op de nieuwe wereld met meer keuzemogelijkheden/vrijheid: dank zij Brussels!

DE EU ONDER ANGELA (vztterschap)

Zes maanden gaat Angela de EU voorzitten en omdat het nu Duitsland is, moet zij iets meer doen dan op de winkel passen en regeltjes laten maken. En dat besef is er in Berlijn. Ze zal daarbij de franse presidentsverkiezingen moeten in het oog houden: de PS wil geen politiek Europa en Sarko wil slechts een mini-verdrag ipv de hele nieuwe Constitutie, waar Duitsland dus al vóór stemde. Angela heeft haar equipe al in de steigers staan en werkt toe naar de presentatie van een stappenplan voor Europa van de komende jaren. Een eindconferentie volgt aan het einde van haar termijn en daarna moet de nieuwe voorzitter Portugal aan het (uitvoerend) werk... Want einde 2008 komen de fransen weer aan de beurt. Alle hoop, op veel plaatsen is er niet enorm veel meer, is nu op dit grootste land gericht. Angla deed internationaal best knappe dingen, maar zit intern niet echt lekker. Al gaat Das Grosse Vaterland er economisch weer wat van door, en dat geeft haar weer wat meer prestige.

De periode die aanbreekt begin 2007 is in de wereld bepaald geen rustige, veel kruivaten staan klaar en er lopen vele brandstichters rond.

EUROPESE AUTO- EN LUCHTVAART-INDUSTRIE

Het gaat erg rot met de franse auto-industrie en Parijs kwam erg laat op gang met steunbetuigingen en hulp. Veel autofabrieken hier draaien op 60% bezettingsgraad en veel werkers zijn technisch werkeloos. De onderdelenfabrikanten idem, Valeo, Faurecia en anderen kampen ook met minder opdrachten en grote druk op hun prijzen. Wel 7 à 8000 arbeidsplaatsen staan voor dit jaar op de tocht. In Duitsland is het niks beter en in België was het ook al fors

raak met Volkswagen. Tja, deze basisindustrie verdwijnt oostelijk...

In de luchtvaart is het ook al lastig nu Airbus zo te kijk staat met de vertraging in de A380. Boeing poetst ze de kast uit... De lancering van de A350 is nu een bittere noodzaak om te redden wat kan; de 10 miljard investering moet mogelijk worden "voorgefinancierd" door de grote Europese landen, tot grote ergernis van de VS. Dus die begrotingstekorten in Duitsland en Frankrijk en Spanje, dat zit niet echt snor voorlopig. EU let op uwe zaak!

RAFALE TEGEN EUROFIGHTER

De VS heeft er ook nog wel wat in petto maar binnen Europa is er ook (weer) gedoe over wie en wat. Uk, Duitsland, Spanje en Italië bouwen samen de Eurofighter en Frankrijk zijn Rafale. De fransen willen als altijd alleen en verlieten het overleg over één fighter al in 1985. En dan is er daarnaast EADS (Airbus) waarin voor burgergevlieg weer wel wordt samengewerkt, maar dan weer zonder Engeland. Snapt u het nog?

Allebei knap over tijd blijkt nu de Eurofighter wat ouderwets en men zag de bestellingen terugvallen naar zo'n 620 stuks; waren er 900. De Rafale is wat goedkoper blijkt. Maar de Eurofighter is exportabel en de Rafale niet...want de politiek maakt het lastig een vliegtuig te kopen van één land: Saoedi-Arabië bestelde dus 72 stuks en ook Engeland wil wel enkele. De Rafale lonkt naar Libië, Marokko, Griekenland en Zwitserland en India; zij kochten vroeger ook de franse Mirages. De uitkomst van de franse verkiezingen speelt ook een rol; van de geplande 294 stuks zijn er pas 120 besteld. Toch spreekt men van een marktaandeel van 15 à 20%, als is de Amerikaanse JSF ook nog flink roet in het eten aan het strooien. Ach concurrentie is gezond, maar als je Europa serieus wil neerzetten is het toch wat lastig te volgen. Europa zie ik nog niet echt vliegen dus...

EUROPA ZAL FRANKRIJK NIET REDDEN

Er zijn nog fransen die denken dat de EU hun land kan redden, door hun levenswijze

te beschermen. Er zijn er zelfs die dat eisen! Maar dat dit een utopie is, is alle mensen die breder kijken erg duidelijk. Frankrijk, moet net als de anderen, zie Duitsland, zijn hervormingen snel en diep gaan aanpakken. En ook de rest van de losgeslagen wereld gaat in moordend tempo verder en heeft geen boodschap aan de bouwers van de Eiffeltoren. Voorbij!

Als dit land zijn competitievermogen niet gauw terugvindt –zijn export daalt nog steeds- dan zal de armoe gaan toeslaan, nog dieper dan nu al. En de sociale onrust zal ons deel zijn. Een schitterend land een natie met een grote geschiedenis, zal de pijnlijke weg moeten gaan van alle groten der aarde vóór haar.

Hopelijk vind men zijn grandeur terug, maar dat begint in eigen huis, de moeilijkste plek om iets te veranderen!

PRODI POETST ITALIË OP

Prodi is serieus aan het ingrijpen in het dramatische begrotingstekort van zijn land; een kadoetje van Berlusconi. Hij heeft nu een forse zet gegeven aan het innen van belastingen die men gewoon niet betaalde omdat heer B. daar wel wat laks in was. Vooral dus ook met zijn EIGEN belastingen waarvoor hij nu terecht moet staan. Hij moet 25 miljard MEER binnen halen en 10 miljard bezuinigen en het begint te lopen! Ook de belastingontduiking is fors aangepakt en de sociale tekorten. De gemeenten moeten ook rekenen op verlaagde bijdragen. Maar dat alles zal niet genoeg zijn: diepgaande hervormingen zijn broodnodig, hier en ook in Frankrijk. Pensioenen, vakbonden, en sociale systemen.

Zijn aanpak nu roept bewondering op en laat zien welk een schamper bestuur er werd vertoond door de mooie Berlusconi. Maar zijn radicale vleugel is ontevreden: hij bezuinigt en de armen blijven arm. Prodi weet dat hij nog moet beginnen aan de genezing van de zieke man Italië.

Bon courage maestro Prodi.

EEN STEVIG BELGENMOPJE

U weet het allemaal al; het grapje op RTBF (franse TV-zender), is stevig aangekomen.

Flupke van het Vlaams Belang vond het prachtig, want het illustreerde de “echte situatie in het land “. En helaas hij heeft enigszins gelijk, lijkt het.... Wat jammer nu; want de grapjes die ik ook wel eens maak over scheiding van België zijn nu in een klap “not done” geworden. Potverdorie wie heeft dat nou weer geflikt; wat zeker is, is dat het ene Wallon was. Toch niet ene José Happart uit Voeren, pardon Fouron? Want die zie ik er voor aan. Dit muisje krijgt nog een politiek-psychologisch staartje....het heet niet voor niets al langer “le mal belge”. Velen zijn al lang bezorgd over de splijting van dit fraaie land, nu de Wallonie in moeilijkheden is geraakt en Vlaanderen boven kwam drijven. Dat kunnen Nederlandse limburgers echt wel een beetje snappen, nadat ook zij jarenlang (en nog?0 een beetje als aanhangsel werden behandeld door het noorden.

We zijn hier nog niet klaar mee; Europa is op weg naar een land der regio's en relatief verlies van de naties. Een trend...

ZWITSERSE ONTWIKKELINGSHULP

Tien nieuwe landen van de EU krijgen 1 miljard Zwitserse franken, als.... Ontwikkelingshulp. Met algemene stemmen van alle zwitserse kantons! Om de “economisch en sociale verschillen” tussen hen en de rest van de EU te helpen afbouwen. De EU heeft diverse bilaterale akkoorden met de zwitserse o.m. over het Schengenverdrag. Bravo voor dit dwergje met stijl en visie!

EUROPA EN ZIJN ENERGIE

Op 1 juli 2007 kan de consument zijn energieleverancier “vrij” kiezen. Dus stijgt de temperatuur in de energiebusiness gigantisch: acquisities alom, om ook straks op Europese schaal nog iets voor te stellen. Energie in Europa gaat “Europees” worden. Eerste het gas maar even.

Aan producteurszijde is er het volgende plaatje: Moskou met zijn Gasprom tekende een samenwerkingscontract met Sonatrach in Algerije. Zij leveren samen, let op, 70% van het Europese gas (naast Nederland en

kleine anderen). Een nieuwe OPEC, voor gas, is aanstaande.

Aan distributiezijde is het ook al feest: Rusland tekende al een contract met ENI (Italië), met Repsol (Spanje) en met OMV in Oostenrijk. En zelfs met BP is er een contract mbt vloeibaar aardgas.

De Russische beer heeft een megapoot in de Europese energiesoep.

Dan wat over de rest mn elektriciteit.

Het is een grote wirwar, iedereen probeert de ander te kopen, waarbij de groten met dikkere portemonnee het hardst rennen. EON, ENDESA, Scottish Power, Iberrola, GDF, en men zegt dat er slechts enkelen overblijven EDF, EON en GDF-SUEZ (de laatste fusie wil in Frankrijk maar niet lukken). U ziet het Duitsland en Frankrijk gaan straks aan alle kraantjes draaien.

Maar er is ook iets anders: de behoefte aan elektriciteit stijgt jaarlijks met 2,5% en dat betekent meer productie-units en beter transport; tot 2030 moet daarvoor 1200 miljard € op tafel. En dat moeten wij straks aan die groten uit Moskou, Berlijn en Parijs betalen...

Zou er nu niemand nog weten dat we als Europa's eerste vingeroefening ooit een EGKS hadden? K stond voor kolen.... De Fransen maken nog in eigen huis ruzie over GDF-SUEZ en zijn stekeblind voor de grote swings in Europa om hen heen. De grandeur van het Europees denkende Frankrijk van weleer is op; men vecht nu nog wat in het tuinschuurtje. Enige echte Europese energiepolitiek is nog maar in het begin. Straks zitten we allemaal met een kaarsje en zonder Internet met een deken om in onze fraaie woonkamers. En bestuderen onze torenhoge energierekeningen uit Moskou, Berlijn en????

SPIJBELEN WORDT ELEKTRONISCH BESTREDEN

In vee landen kunnen kids niet naar school: geen school, geen geld of gewoon werken. In het westen moeten we ze naar school jagen en stevig controleren of ze er wel zijn en zo niet waar ze dan wel zijn. Hoop gedoe

met geschrijf, brieven, telefoontjes en god weet niet wat. Dat is nu voorbij!

Bij het begin het de les wrijft de leraar over een barcodelijstje met de namen van de leerling erop. Elke opgestreken wordt in een PC-tje opgeslagen en naar de school computer verzonden. Die maakt de lijst van ontbrekkenden op en stuurt een SMS-je, mailtje of telefoontje naar de ouders. Meteen dus en met verzoek te antwoorden! Is dat effe kloten!

Maar de whizzkid die zichzelf via blue-tooth aanwezig meldt terwijl ie een stickie rookt om de hoek is al lang in de aanval gegaan. Dus die Franse rector die er 90 bestelde voor 30.000 € is al weer in de fout.

Volgende fase: camera's die elke binnenkomer/vertrekkende herkennen en de afwezige smoeltjes melden. Tegenzette: een mooi maskertje van je vriendjes face en hup klaar is ie weer. Dan volgt: leerling komt binnen, steekt zijn beide handen in een apparaat (vingerafdrukken), kijkt intussen in een lensje (iriscontrole), spreekt intussen een vers van Baudelaire (stemcontrole) en in een vinger wordt zijn bloed geprikt (ADN-check en check op drugs/alcohol) En daarna mag ie naar binnen. De school is een bastion geworden van onze mislukte beschaving; ik zou willen voorstellen dat ouders die hun kids niet naar school krijgen ze PERSOONLIJK afleveren aldaar en een stevige boete krijgen (goed doel) als Pietje toch weer ontbreekt. Gaat ook dat niet OK dan komt pa zelf naar school, heropvoeding vereist.

ZAT NAAR SCHOOL

Tja in Frankrijk is dat al een stevig probleem en ook in Nederland moet je maandagmorgen geen alcoholtest doen bij de schoolpoort. Ik spreek uiteraard over de leerlingen; de leraren zijn sowieso s'maandags nog zatjes.

Statistiekje?

Van de 17-jarigen zegt 63 (% jongens) resp 50% geregeld dronken te zijn. Dat is bij 19 al: 90 glazen per maand, drie keer meer dan de gezondheidsnorm.

Welaan ik ga hier niet vrijuit: mijn % was op vele zaterdagen en zondagen ook wel

aardig hoog; een glaasje bier wilde er wel in. Dat ik niet 30 jaar gebromd heb voor “te veel achter het stuur van motorfiets, brommer en auto” is een wonder. Mijn studententijd laat ik effe weg: toen had ik volledige dispensatie van iedereen. De heilige Bacchus was gelukkig steeds mijn beschermer.

Drinken was toen en is nu nog meer een teken van lef, van volwassenheid van “ik ben iemand”. Nu de school een soort aquarium van de maatschappelijke rottigheid is geworden, kan dit alles niet meer, logisch.

En voor u nu denkt aan dat zuipende achterbuurtvolk.... In de betere kringen is het zuipen en drugsgebruik op eenzame hoogte te vinden. Waarom? Wel zij kunnen het betalen en.... Pa en ma doen het ook wel eens voor. En de drankvoorraad is ruim aanwezig. Dus u begrijpt de drooglegging is niet meer ver, te beginnen bij vader en moeder. En natuurlijk allereerst bij leraren, pastoors en hoogwaardigheidsbekleders; de voorbeelden voor het gemene volk.

Ben ik blij dat rode wijn her niet onder drank valt..... dit wordt DE reden voor een spoedige emigratie van alle ouderen naar La France. Santé!

DE POOLSE VRACHTWAGENCHAUFFEURS

Rel in Frankrijk: eerst was het de beroemde poolse loodgieter van den Bolk , en zijn het de chauffeurs van de “poids-lourds”. Want bij een dubbele bemanning van poolse origine, betekent dat één slapende terwijl de ander rijdt, en dat dan de slapende wettelijk “rust”. En dat is niet conform de franse (en andere) regels.

Marine Le Pen is nu tegen deze onrechtvaardige bevoordeling van de poolse ondernemingen in het geweer gekomen. Er moet dus meer ECHT geslapen worden in Frankrijk vind zij.

Over de 35-uur voor franse loodgieters etc. (Polen werken tot het klaar is) heeft ze nog niets gezegd... Maar zij is mordicus tegen die 35 uur.... Een beetje onevenwichtige opstelling van onze Marine dus: heeft ze veel kiezers onder de

vrachtwagenchauffeurs? Dat zal het wel zijn!

OOST-EUROPA

LANG LEVE DE TSAAR

De tsarenfamilie werd in 1918 geëxecuteerd en geen enkele openbare aanklager dacht over een rehabilitatie: onmogelijk onder de communisten. Maar nu is er “tsaar Poetin”, en nu krijgen de erfgenamen van de Romanos wel een poot aan de grond. Want uit documenten bleek dat het Centrale Comité uit die tijd zelf executie-opdracht gaf.... Ai! De kerk verklaarde de tsarenfamilie in 2002 al heilig en het gebeente van Nicolas werd herbegraven in St. Petersburg in aanwezigheid van Jeltsin. Poetin is overigens ook orthodox-katholiek, moet u weten..

POETIN DE NIEUWE TSAAR

Zijn macht stijgt razendsnel en in zijn land stijgt zijn ster; nu doet hij zich zwaar gelden in het buitenland met zijn gasbel en ook met zijn opruiming en à la Stalin. De pers is ook al genuilkorfd. Voila een dictator in wording aan de grens van Europa. En Europa doet gewoon alles om hem te vriend te houden; dat zegt bijvoorbeeld de schaakmeester Kasparov, een groot en fel tegenstander van de nieuwe tsaar. Enkele citaten van analisten:

“Een obscure ambtenaar, werd gelanceerd door Jeltsin en nu is hij populair als een rockster”.

“Poetin koestert geen illusies ten aanzien van zijn imago in het westen. Hij weet dat ze hem daar nooit zullen appreciëren”.

Nu de doden en de besmetten met radioactief spul ons elke dag worden gemeld, met wel erg veel verwijzingen naar Rusland in de top, wordt het effe lastig voor Poetin. Hij zal ongetwijfeld al zijn gaan biechten want hij is fanatiek orthodox-katholiek.

En de steun van deze kerk is erg duidelijk. Poetin geeft zijn vernederde land weer aanzien, en dat maakt zeer populair, terecht. De wijze waarop dit gebeurt verdient helaas geen schoonheidsprijs, maar welke grootmacht kreeg die ooit wel?

Er zijn mensen die steeds meer vergelijking trekken tussen Poetin nu en ene Hitler, tussen twee wereldoorlogen. Een vernederd volk en een charismatisch leider dat is altijd al een linke combinatie geweest. En pas op: zij die dit zeggen zijn geen postbodes!

Intussen gaat het in de Russische stedelijke gebieden, mn Moskou als een speer vooruit: nieuwe rijken, buitenlandse investeringen, want de groei ligt bij 7%. De middenklasse, 8 miljoen russen in 2000 is nu al 55 miljoen groot, dus ca 37% van allen. Het oordeel over het dagelijks leven is van 7% "redelijk" omhoog gevlogen naar 23%. Maar economen waarschuwen voor eenzijdigheid in de economische ontwikkeling: de huidige olie/gas golf zal het op lange termijn niet doen. En de privé-sector in de economie daalde in een jaar van 70% naar 65%... Poetin renationaliseert omdat hij machts-politiek wil bedrijven en dan moet je een volle staatskassa hebben. Maar vooralsnog is er iets als de "na-oorlogse sfeer" die in de 50-er jaren ook in Nederland hing: het gaat goed en steeds beter, dus pluk de dag... En de dag van morgen? Dat is toch morgen?

Het russische imago is met de laatste vergiftigingsdrama's en de daarbijhorende radio-actieve besmetting bepaald niet positiever geworden buiten. Ze suggereren ook al een staatswerkwijze die verre van fraai is. De vergiftigde rus had in 2002 Poetin er van beschuldigd de aanvallen van terroristen in Moskou zelf te hebben georganiseerd om de tsjetjeense oorlog te kunnen rechtvaardigen.

Maar tja, wat kan je daarvan zeggen terwijl Guantanamo Bay en ook geheime gevangenis bestaan in het westen? En we weten ook nog wel van het opblazen van de Rainbow Warrior van Greenpeace door de franse geheime dienst waarbij een Nederlander omkwam...

Hoe moet een democratische staat nu omgaan met deze "eigen rechteloosheids-bedrijving door de staat"? Is dan een speciale kamercommissie wel genoeg? Leg dit maar eens uit aan op te voeden jeugdige personen... dan wordt het dilemma heel erg duidelijk en dan blijkt m.i. dat een staat hier heel erg mee moet oppassen, en dit niet kan

blijven doen. Om zelf te kunnen blijven bestaan.

OOST-EUROPA VOLGENS SOROS

Soros (amerikaans miljardair) investeerde in diverse "gekleurde revoluties" in Oost-Europa, de nu zo'n beetje mislukt lijken. Maar hij versaat niet, spreekt over een terugval, maar gelooft in effect op termijn. En hij zegt: Het westen zal betalen voor zijn "ontkoppelingsgedrag". En hij spreekt in vergelijking met de houding van het westen in de tijd van Hitler! Daarmee doelt hij op de, zijns inziens, grove nalatigheid om met een soort van Marshallplan, na de val van de muur, het omgevallen oosten te helpen. Hij waarschuwt ook tegen de russische dreiging... die van Poetin!

Dat zette mij tot denken aan; ik schrok hiervan. Soros is niet onpartijdig natuurlijk, maar ook geen sufferdje.

POLEN EN ZIJN TWEELING

De populariteit van de poolse tweeling met hun zeer eigengereide stijl van besturen is tanende. Hun populisme verontrust steeds meer polen. Maar het land heeft een groei van 5%, de werkeloosheid daalt en er ontstond krapte op de poolse arbeidsmarkt. Zeer veel poolse jongeren gingen westwaarts om er te werken. De buitenlandse investeringen nemen toe en het "besteden" van hun EU-hulp lukt ook wat beter nu. Maar toch is het ultra-rechtse optreden van de twee een doorn in het oog van velen. Men schuwt hun conservatieve radicalisme; in de peilingen verliezen ze. En Europa kreeg er een splijtzwammetje bij. Een beetje stank voor dank vinden sommigen. Maar dat laat de tweeling ijskoud.

KAMPIOEN ESTLAND

Dit minilandje van 1,4 miljoen inwoners, ca 5 keer Luxemburg, deed zijn inkomen per kop in 14 jaar stijgen van 8,4% (van het EU-inkomen per EU-hoofd) naar nu al 42%. Het recht op Internetaansluiting is in de Grondwet vastgelegd, er is een fiscale flat-rate (dus 1 tarief) en dividenden zijn nauwelijks belast. Friedman's Country dus. Hun president (52 jaar) is een ex-vluchteling uit

de VS teruggekomen, en geeft zijn land een prima plek in de ratrace tussen Letland, Litauen, Ierland en Polen. Groeicijfers van 12%, dus op chinees nivo, zijn hier aan de orde. Werkeloosheid in no time van 14 naar 5 % en verkiezingen gaan hier per Internet. In Amsterdam pakten we weer het rode potlood, in Estland doen ze dat anders. Estland high-techland investeert al flink in het buitenland; zij vonden Skype uit, en parkeren betaal je daar ook per mobieltje. En 91% van de bevolking is enthousiast over de koers: a winning team. Hun afhankelijkheid van de russen is intussen erg bescheiden geworden. Ze zijn gewoon economisch gevluht en naar voren. Jong, geloof in "morgen beter" , uitstekend opgeleid en (dus) geen gezanik. Een copie van landen als Zuid-Korea en Vietnam.... En dus het bewijs dat het ligt aan "having a future". We kunnen nu al wat van ze leren.

ZUID-AZIË

DE RK-KERK VAN DE PHILIPPIJNEN

De presidente aldaar die al enkele keren erg in de problemen kwam, Gloria Arroyo, verliest nu mogelijk ook nog de steun van de RK-Kerk. Deze vertegenwoordigt 80% van de bevolking daar, dus dat is nogal wat. De presidente riep nl op tot een eoucomenisch gebed tezamen om God te vragen om wijsheid voor de politici... De Kerk had nl eerder tegen een grondwetsherziening geprotesteerd, waardoor de presidente die moest intrekken. En in dit land is de Kerk bijna ook de politieke chef... Lijkt een beetje op een moslimland qua interne machtsstructuur. Al weer een variant dus.

KAFKIAANS GEDOE IN CAMBODJA

De zoon van de verjaagde vroegere heerser Norodom Sihanouk riskeert een jaar gevang vanwege overspel; zijn ega, die binnenkort minister wordt en die prinses is heeft hem aangeklaagd voor concubinaat met een dansende dame. De huidige premier vind alles prachtig omdat hij zijn grote rivaal nu kwijt is... En Norodom zit in Peking en laat weten dat hij zijn zoon wel een klap wil verkopen... Kafka in Cambodja.

OOST-AZIË

HANOI NEEMT REVANCHE

Ho-Chi-Minh city heeft stevige concurrentie van Hanoi, de oude hoofdstad; economische concurrentie! Een gigantisch wooncomplex werd gebouwd waar rijke komen wonen; niet aan te slepen. De goede middenstand steeg in enkele jaren van 11 naar 37%, pc-bezitters van 21 naar 48% en 75% hebben een mobieltje. De jeugd is open naar de wereld en dynamisch, ondernemend. Japan, dat China wat wantrouwt, investeert meer en meer in Vietnam. En insiders weten dat Hanoi weer als vanouds DE stad van Vietnam zal worden; en snel.

China en de VS vechten om "geprivilegeerd partner" van Vietnam te worden; van Europa geen spoor. Vietnam is ook al lid van de Wereldhandelsorganisatie, vóór Rusland... De VS wonen ver van Europa en bedrijven als Intel investeren er gaarne. Lockheed Martin veegde ook aanbiedingen van EADS (Fr.) van de kaart. Niet de oudste vijand (=Frankrijk, Dien Bien Phoe) maar de jongste, de VS, zijn vol aan de bak. En dit land is de grootste groeier na... China (8,4% resp. 9,9%).

De onmacht van de verdeelde EU gaat ons veel banen kosten...

DE MILITAIREN VAN THAILAND

Nu drie maanden na de staatsgreep zijn de militairen in een impasse. Betogers eisen herstart van de democratie en opheffing van de staat van beleg. De ingeplante "burgerregering" verliest snel steun, men wil verkiezingen. En het grote probleem met de moslims in het zuiden, de rebellen, vraagt dringend om een oplossing. Want de terroristische aanvallen nemen toe.... Ook Thailand zit in de tang van het moslimfundamentalisme....

CHINA ZOEKT ZIJN WEG

In 2003 gaf de chinese regering opdracht tot het maken van TV-documentaires over de negen machtigste landen ter wereld de laatste 500 jaar. En die werden in twaalf delen uitgezonden wat leidde tot een

enorme interne discussie. Want iedereen begreep dat de onderliggende vraag was: waarheen moet China, en langs welke weg...

De auteur van de documentaires heeft intussen ontkend zelf een politieke boodschap te hebben willen geven... Maar u begrijpt dat als je 500 jaren geschiedenis van de groten der aarde laat zien... waaronder Europa (Frankrijk, Duitsland), Rusland, Japan en de VS, dan raak je praktische elk aspect van staatsvorm, recht, discriminatie en religie. Ik zou deze documentaires we eens op mijn tv willen zien, vooral om meer over China te leren.

CHINA RESEARCHKAMPIOEN

De VS leveren de grootste research-inspanning nu, dan kwam Japan en dan China. Welaan nu is China tweede met 129 miljard \$. Dat is 1,23% van hun BNP, het was 10 jaar geleden de helft. Het aantal researchers is met 77% gestegen sindsdien. De VS heeft er nu 1,3 miljoen de chinezen stormen aan en passeerden de 926 miljoen. Zij die nog dromen over de goedkope handjes van China, die domme mensjes zonder geld die razendsnel iets van ons kunnen namaken, moeten snel ontwaken. Levensgevaarlijk misverstand en Europa lijdt er echt aan. En India doet hetzelfde: HET land intussen op ICT en ook farmaceutisch gebied. De sectoren van de innovatieve toekomst. Straks maken onze kids textiel omdat blijkt dat de leerlingen van onze scholen voor 2/3 veel te weinig in hun mars hebben van exacte vakken. Wie de jeugd NIET heeft, heeft geen toekomst... (deze schiet me NU pas te binnen).

ABE SLAAPT?

Honderd dagen zijn voorbij sinds de flamboyante vorige premier werd opgevolgd door ene ABE. Hij begon sterk met zijn bezoek aan China... en de verwachtingen stegen hoog. Maar toen werd het nogal stil... en de Japanners zijn wel wat geschokt. Men is weer terug lijkt het in het voor-Koizumi tijdperk, toen dit land in

apathie was weggezaakt. Groei terug naar 2,5% , was 11% .. op de beurs kijkt men niks blij meer. Abe moet nu zijn kunsten snel gaan tonen anders wordt het hommeles bij onze japanse vrienden. Maar ze gaan nu wel een echt leger opbouwen, hoorden we, dat zal de wapenindustrie wel een zetje geven. Ergens moet je beginnen, zeker als China cs je buurman is!

JAPAN NÁ BUSH

Of Japan binnenkort in de Veiligheidsraad zal zetelen wordt steeds meer dubieus. De overwinning van de Democraten is daarvoor geen goede ontwikkeling omdat dit de VS-politiek tov Noord-Korea zal veranderen en dus kan Japans rol daarin wel eens verminderen. De VN wordt ook al door een Zuid-Koreaans voorgezeten nu en het generaal beeld is dat Japan, met zijn VS-orientatie, sterk "vereenzaamt" in de regio. De ASIAN top binnenkort zal tonen of Japan iets van zijn prestige bij de burens kan terugwinnen. De "japanse VS-enclave" in Azië verliest aan positie. Abe moet schakelen of, beter gezegd, eerst kiezen. De wereld verandert snel, zeker in Oost-Azië.

NOORD-AMERIKA

KAMPEREN OP HAWAIAANS STRAND

Sedert twee jaar boomt het op Hawaï, een groei van ruim 6%. Geweldig. En 3% werkelozen, halleluja. Maar zoals overal, ook in Europa, vliegen de woonkosten meteen ook de pan uit. Dus staan er nu steeds meer tentjes op de mooie stranden, waar drop-outs wonen. Want sociale woningbouw is er niet of nauwelijks. En de lokale overheden hebben nu ambtenaren aangesteld om het probleem aan te pakken, want het toerisme moet er niet onder lijden. Zo gaat dat in onze dynamische wereld: de dynamiek van de echte armoede is ook herontdekt. Tweederde van de wereld was (is) straatarm, al eeuwen, nu zien wij "onze armen" ook weer terug. Dat is nou echte ontwikkelingshulp; het werkt!

DE ZEGEN VAN DE CHICANOS

Er leven al 26 miljoen Mexicanen in de VS,

en ze sturen nu al 25 miljard \$ per jaar naar "huis" (was in 1995 3,5 miljard!). Per jaar stijgt het cijfer 25% en 40% wordt gestuurd door "illegale" werkers die voor 3,5 \$ werken.

En Mexico gaat zijn topplek op de lijst van emmigranten-inkomsten binnenkort helemaal verdienen: het zal India voorbijstreven in deze. Deze geldstroom is de tweede grootste deviezenstroom, direct NA de oliekoop. Tja hoe moet je dit nu bezien? Wel, van het verzonden geld worden helaas geen nieuwe bedrijven etc, in Mexico opgericht, omdat al het geld opgaat aan consumptieve uitgaven door de armen die het ontvangen. Dus de stroom vluchtelingen die iets terug liep (van 500.000 naar 400.000) vanwege de muur en de koppenjagers zal nooit ophouden. Mexico wordt het land met de grootste diaspora ter wereld.

Er zijn schattingen dat er nu al honderden miljoenen mensen in onze wereld z leven: werken in een rijk land, centjes sturen naar je familie in een arm land en dat ... tot je wordt gepensioneerd, of, er wordt uit gegoid!

VS 2060 VOLGENS JACQUES ATTALI (Zie ook Topics over zijn boek)

Attali is een echte renommé als het gaat om geschiedenis en toekomst en nalyzes. En hij schreef nu: "Une brève histoire de l'avenir" (Een korte geschiedenis van de toekomst). Overigens u ziet nu dat Attali ook Le Provençal als inspiratiebron neemt: denk aan mijn eigen rubriek Geschiedenis van morgen...

Het gaat dus over de geopolitieke constellatie rond 2030 als, zo zegt hij, de VS niet meer in staat zullen zijn hun rijkdom vast te houden, vanwege de aziatische overvleugeling en ook omdat Azië dan nog steeds de Amerikaanse droom financiert. Want Peking zal dan zijn geldleningen niet meer verschaffen voor lage prijzen. Dus de VS-schuld zal de pan uit vliegen. Dan zullen ook de huizenprijzen instorten en dat zal tot vele privé-faillissementen leiden. Werkeloosheid en armoede in het verschiet. Kortom afglijden naar een bescheiden plekje, zoals

voor haar Venetië, Brugge, Genua, Antwerpen, Amsterdam, Londen, Boston en New York. Dan wordt de VS een democratie à la Suedoise (Zweeds) of een dictatuur. Of eerst het ene en dan het andere.

Bent u al even bijgekomen? Denkt u nu ook aan de 20-er jaren, toen het niet leek op te kunnen in een euforie zonder weerga. En dat ziet Jacques Attali nu weer aankomen... Ik ben dan - dwz mijn as- al lang verwaaid in diverse landschappen. Dus ik ga mijn kleinkinderen zeggen dat ze chinees moeten leren, en ook geschiedenis omdat zij dan ook moeten kunnen begrijpen wat een nieuwe Attali zal schrijven, over China, dat tegen die tijd ernstig vergrijsd is en wordt gepasseerd door India....

Alles beweegt en stroomt, niets blijft...

DE JACKPOT-INDIANEN (Canada)

Het reservaat in Quebec is een groot casino geworden; de indianen vonden een mooi gat in de wet. Dat casino is een simpel gebouw met honderden servers waarop de halve wereld on-line gokt. Booming business. Per server komt 11000 \$ per maand in de pot en op jaarbasis pikt men wel 20 miljoen \$ in de kuif. Het reservaat van de Irokies wordt bewoond door 8000 indianen en 12 gekozen wijzen besturen ht gebied. De meest wijze is de eigenaar van het virtuele casino, en hij investeert in meer zaken: nu in en technologisch park voor toerisme. Toen ik in 1995 een rondreis maakte door de westelijke VS kwamen we door vele Indianenreservaten, waar het vies en vuil was, waar zwaar werd gedronken en waar alles grande tristesse leek. Nu zijn deze achtergeblevenen toch nog (deels) gered, door, het Internet. De grote Manitou heeft het gefixt, bravo! De eeuwige jachtvelden zijn nu geopend voor alle gokkers van de planeet. Jacht op de jackpot.

AMERIKAANS PENSIOEN-ECHEC (VS)

Werkgevers, maar ook overheden hebben in de VS pensioen en ziektekostenverzekerings-verplichtingen, en daar loopt het nu echt storm. West-Virginia moet al 100 miljoen dollar hieraan spenderen, en dat gaat bloody fast naar 1 miljard. En 50

miljard \$ in 2050. Maar ze zijn echt niet de enigen: een nieuwe wet verplicht alle overheden hun verplichtingen in kaart te brengen. Veel ondernemingen zijn al uitgevallen, maar de overheden moeten doorgaan omdat ze ook nogal lage salarissen betaalden IN RUIL voor goede voorzieningen bij het pensioen.

De staat New-York staat al op 250 miljard \$, LA op 10 miljard en Nashville op 1,5. VS-breed telt men ziet men in 30 jaar iets van 600 tot 1300 miljard \$ aankomen. Er wordt nu echt gekeken naar oplossingen en men ziet pijnlijke dingen in het verschiet. Er worden nu o.m. obligatie aangeboden om de financiering rond te krijgen, dus schulden aangaan op lange termijn, tot de golf wat zal zijn geluwd. Op de pof dus, het kan niet anders zonder deugdelijk kapitaaldekkingstelsel. Een lijstje over enkel DE ZIEKTEKOSTEN (!) tot besluit, voor rekening van overheden:

New-York: nu 1 miljard per jaar; per hoofd 6000 \$/ Alabama: 80 miljoen \$, per hoofd 4500 \$/ Maryland: 311 miljoen \$, 3700 per inwoner/West-Virginia: 100 miljoen \$, 4500 per inwoner.

Tja, wie zei er in Nederland ook weer dat de gepensioneerden zelf premie moesten betalen? U ziet het, de oudjes hebben de toekomst (de poen zegt men), maar wie betaalt hun verzorging? Juist, u snapt het: zichzelf met eigen poen. Doen!

DOODSTRAF IN DE VS (en elders)

Gaan de VS op hun retour wat de doodstraf betreft? De terechtstelling per injectie begin december, waarbij de gestrafte een doodstrijd van 35 minuten onderging, heeft de discussie doen opleven. 38 op de 50 staten van de VS kennen de doodstraf, maar ongeveer 12 passen haar sinds 1976 ook toe. De Hoge Raad heeft het terechtstellen van minderjarigen (op moment delict) nu verboden. In 2006 werden 53 doodstraffen uitgevoerd, in 1999 waren er dat nog 98.

In de wereld is en blijft deze straf een groot debat. De sharia heeft weinig moeite met de doodstraf, Europa is en bloc tegen maar de christelijke wereld blijft verdeeld.

Wat dus de totale plat gaat doen is nogal onduidelijk; van een groeiende opvatting tegen de doodstraf op wereldschaal lijkt me echter helemaal geen sprake. De executie van Saddam, een schokkend iets vind ik, laat het weer zien, als u naar de reacties kijkt. Beschaving is een flinterdun laagje vernis.

WRIJVING SAOUDI'S EN DE VS

Een prins die ambassadeur was in Washington, voor zijn land Saoedi-Arabië, viel in ongenade en verdween plots van zijn plek. Grote verbijstering in Amerikaanse diplomatieke kringen, want hij speelde een grote rol in de relatie VS en zijn land. Hij was amerikaans opgevoed, nu 61, en was ook 27 jaar baas van de geheime dienst in zijn land. Hij gooide in die kwaliteit heel wat fundamentalistische rebellen (w.o. Bin Laden!) uit zijn land. E.e.a. is een gebeurtenis die de verslechterende verhouding Washington-Ryad demonstreert. Immers een vertrek van de VS uit Irak, zal de Saoedi's verplichten de soennitische minderheid aldaar te gaan beschermen. En over Irak loopt er nu een moeilijke discussie, dus zeker ook tussen deze beide landen... En daarbij vallen slachtoffers. Eerst diplomatieke, daarna anderen.

GEOPOLITIEK EN WARPLACES (info uit Pentagonkranten dec. 2006)

VS-GEOPOLITIEK

- Bush denkt over 35.000 man meer in Irak. Velen zeggen dat dit niets zal helpen zonder goed politiek plan erbij, in overleg met de Iraakse regering. Gates hoorde bij zijn bezoek veel twijfel over het nut van "meer".
- De oorlog kost nu al 8 miljard per maand en veel leed en last in vele VS-gezinnen van soldaten.
- VS+UK zenden meer schepen naar de Perzische Golf om Iran te imponeren na de sancties.

- Iran probeert alles om meer invloed in Afghanistan te krijgen; zeker gezien de zwakke regering daar.
- De hoogwaardige heroine uit Afghanistan verdringt de slappe uit Mexico steeds meer. In LA stijgt daardoor het aantal drugsdoden.
- VS-senatoren bezochten Bolivia om de relaties te verbeteren en ook omdat dit land de coca-verbouw gaat uitbreiden.
- Het Pentagon beveelt Bush aan een apart Afrikaans Commando te stichten...
- Er worden meer buitenlanders (immigranten) voor het VS-leger gezocht; daartegen bestaat in het leger toenemend bezwaar.
- Hezbollah (Libanon) stuurde militaire trainers tbv sjitische milities.
- Saoudi-Arabië (soennieten) ziet al een echte sjitische staat in de staat in Irak.
- Ondanks vele studies blijft zeer onduidelijk hoe de burgerstrijd nu eigenlijk in elkaar steekt: wie bevecht wie en hoe?
- De Europese think-tank Senlis Council, beweert dat de Taliban in Afghanistan aan de winnende hand zijn.
- Iran helpt buurland Afghanistan met stroomlevering, gratis ijsjes en een echte nieuwe autoweg tussen beide landen. De VS zijn bezorgd.

WARPLACES

IRAK

- In december waren er ruim 100 dode soldaten; een nieuw record.
- De zuidelijk provincie Najaf werd geheel aan de Irakezen overgedragen; nadat de revolutie hier werd gestopt.
- De Britten bestormden een politiebureau om 127 gevangenen, die executie dreigde, te ontzetten. Ze zaten in een kleine ruimte in erbarmelijke omstandigheden: ethnische zuivering door de politie!

- De troepen krijgen betere, vuurwerende uniformen gezien het type van aanvallen op hen.
- De grote werkloosheid en de onderlinge ambtelijke strijd zijn voedingsbodems voor terrorisme.
- Er bestaat een ernstige huisvestingscrisis; de huren werden fors hoger en velen moesten hun wijk ontvluchten en wonen in verlaten overheidsgebouwen onder primitieve omstandigheden.
- Door hoogspanningsleidingen etc. te vernielen hebben de opstandelingen de stroomvoorziening in Bagdad praktisch platgelegd.
- Nog maar enkele wijken zijn intact in Bagdad; de stad vervalt in puin.
- De gemeente middenstadswijken langs de weg naar het vliegveld worden steeds meer de frontlijn van de burgeroorlog.
- Al 12.000 Iraakse politie/legermensen zijn omgekomen.

AFGHANISTAN

- De Afghaanse regering is kwaad over het grensplan (hekken, muren, mijnen) van Pakistaanse zijde. Ze vreest enorme last voor haar grensbevolking.
- Pakistaanse steden mn Quetta zijn ruststeden en voorraadplekken voor de Taliban uit Afghanistan.
- In een half jaar zijn er 2100 rebellen gedood door VS/Nato.
- De Afghaanse drugsbusiness lijkt steeds meer op de FARC aanpak in Colombia; omzet is nu al 3 miljard /jaar.
- De VS wil meer Nato-troepen, zeker 2500 man.

GUANTANAMO BAY

- De democraten willen de wetgeving omtrent deze gevangenhouding onder de loep gaan nemen.
- Speciale behandeling van gevangenen (beter voedsel, films etc) levert meer intelligence info op.

- 28 saoudi's werden overgebracht naar een "thuisgevang". Klacht: overtreding van wetten...?????
- De VS schatten in dat slechts 80 gevangenen echt door hen zullen worden berecht; de rest van de 500 dus niet. Dat is echt schokkend.

LATIJS AMERIKA

HOE IS HET MET FIDEL?

Zelfs Le Provençal kreeg niks te horen en te zien; enkel derden proberen ons voor te houden dat Fidel nog OK is. Maar zijn broer Raoul neemt de honneurs met zichtbare tegenzin waar. En men zegt dat ondanks alles 70% van de cubanen Castro niet zou willen missen. De gevluchte cubanen vallen hier buiten de statistiek natuurlijk; die hebben hun boten al opgetuigd voor hun retourvaart.

Zijn begrafenis gaat wereldwijd bezoek opleveren, een uiterst divers gezelschap. Maar daarop moeten we gewoon wachten net zo als op zijn opvolging.

OCEANIË

DE COMMOREN

Ook al weer herrie met Frankrijk toen en franse minister langskwam om een overeenkomst te tekenen waarin de Comoren duizenden gevluchten terug zouden "nemen" uit Mayotte, vlakbij. Want de tegenstanders van mijnheer Sambu, baas in Mayotte (oude franse kolonie) zagen in dit verdrag een teken dat Parijs Mayotte nog steeds als haar "bezit" ziet. Waar Parijs nu een voet neerzet op vroeger koloniaal gebied: er komt gedonder van.

Een teken des tijds: het ontwaken van deze landen brengt groot identiteitsgekrijt met zich mee. Oude pijn gaat niet over door jaren... De tijd heelt geen koloniale wonden.

MAGHREB-NABIJE OOSTEN

LIBANON is een schaakbord voor een mondiaal spel tussen de VS, Israël en Europa, Rusland en China aan de ene kant en Iran en Syrië aan de andere kant.

Mijn versie van dit schaakbord, ziet u onder TOPICS, in schemavorm.

LIBANON LAND VAN GODSDIENSTEN

Libanon is een uiterst complex land waar altijd al religieus/etnisch moest worden gebalanceerd. Een complexiteit waarbij het mozaïkje van de meeste westerse landen landen geheel verbleekt. Wat denkt u bijvoorbeeld van ene generaal Aoun, christen, die zich pro-syrisch opstelt in de huidige politieke constellatie. Waarmee hij politiek bondgenoot wordt van Hezbollah etc? Hij representeert 70% der christelijke stemmen, dus in die hoek is hij geen splintertje. Hij ontkent dat Hezbollah vooral pro-syrisch zou zijn en legt uit dat het gaat om politieke compromissen. Hij vindt Hezbollah dan ook niet fundamentalistisch en dat verbaast ons, westerlingen op afstand zeer. Ook wijst hij er op dat er (nog) geen burgeroorlog uitbrak; hij ziet mogelijkheden tot politieke verzoening. Anderen zeggen dat hij dit doet omdat hij zichzelf opwerpt als de volgende president. Wat moet je hieruit leren? Wel, dat wat ook de amerikanen cs niet begrepen toen ze Saddam even wilde wegjagen en het nu weer onderschatten in de oorlog in Afghanistan...

Het "samen leven" in landen/regio met een groot aantal fracties, religieus/etnisch, is iets heel anders dan een simpel westers modelletje met partijen en verkiezingen. En als wij met onze gereedschapskist daar effe op af gaan, lopen we het risico van totale onderschatting of misvatting. Dat is al eerder vertoond in Vietnam, Afrika en waar eigenlijk niet? Eigenlijk illustreert dit de botsing van zeer verscheiden systemen/concepten en dat leidt altijd tot strijd. Maar wapens en geweld overtuigen zelden: dat weten wij ook nog wel uit de IIe wereldoorlog, toch? Dus meer nadenken en studeren en minder arrogantie lijkt voor het westen aangewezen. Dat betekent NIET dat wij ons systeem niet moeten verdedigen, nee zeker niet. Maar het betekent zeker dat wij het onze niet moeten opdringen en zeker niet met gevaarlijk vuurwerk! Tenzij de aanval op dezelfde wijze op ons wordt

geopend natuurlijk. Maar dat heet verdediging toch?

IRAN POMPT TE WEINIG OLIE

De reserves zijn enorm (137 miljard barrel), tweede op de wereld, maar je moet het wel oppompen om het te verkopen. De interne consumptie is hoog evenals de verspilling: een liter benzine kost maar 9 eurocent; kado'tje van Amadinedjad. De productie kwam dit jaar niet boven de 3,9 miljoen barrels uit, 5% minder dan OPEC had bedoeld. In 1974 waren dat er 6,1 miljoen, zij het tegen wel een veel lagere prijs. De staatsolieclub lukt het niet bes om te blijven produceren en zeker niet om het productie-apparaat te moderniseren. Het spul is erg oud en rammelt nogal. Maar 3 miljard \$ gaan er in de investeringen om wat veel te weinig is. Er ligt een plan om voor 16 miljard een nieuwe raffinaarderij te bouwen om 60% meer capaciteit te krijgen. De publieke uitgaven stegen dit jaar met 21% tot 213 miljard, da's stevig. Het buitenland laat Iran links liggen, wie durft hier nog echt te investeren? Ze mogen enkel de putten slaan en dan krijgen ze daarna een deeltje van wat is opgepompt. Ze worden ook dagelijks gechicaneerd en alles loopt vast.

De gezamenlijke exploitatie van een enorme gasbel met Qatar is ook al een probleem: men mot elkaar helemaal niet. Qatar heeft met Shell en Exxon-Mobil een goede exploitatiesamenwerking maar de onderhandelingen van deze met Iran zijn erg lastig. Het zal zo niet lang meer kunnen voortduren dan moet Iran gas importeren en ook benzine... Amadinedjad heeft veel meer problemen thuis dan ie wil weten. Nu weet u het wel en zelfs ook nog welke. Tja ideologie smeert geen boterhammen. Zelfs Allah kan dat niet veranderen.

IRAANSE CONFERENTIE OVER SHOA

In Teheran werd recent een tweedaagse conferentie gehouden over de vraag of de Holocaust wel heeft bestaan. De hele fine fleur van "ontkenners" was er te vinden. Iemand van de Ku-Klux Clan natuurlijk, een franse hoogleraar die al enkele veroordelingen in dit vlak opliep, en zelfs een

Australische fascist. Zij allen zongen de lofzang van Amadinedjad, deze moedige, die zoiets aandurft. Zelfs een ultra-orthodoxe secte van joodse origine was bij de 60 deelnemers te vinden, die het bestaan van Israël ooit zelfs ontkennen. Ohlmert en Washington hebben van hun walging hierover getuigd en zeker ten aanzien van de idee aldaar geuit, om een internationale wedstrijd (in navolging van de Mohammedkarikaturen) met een prijs voor de beste anti-shoa karikaturen uit te loven. Een Marokkaan kreeg die prijs. Stel je de ontsteltenis voor van de 25.000 joden in Iran. In de wereldpers zag ik er erg weinig over: en dat is verontrustend.

IRAN NA DE VERKIEZINGEN

De verkiezingen op vooral lokaal nivo deden verlies van steun zien aan de extremen achter Amadinedjad. Hij veroorzaakt dus ook intern angst en onzekerheid. Zijn vlucht naar voren om van Iran een lokale grootmacht te maken die het hoofd kan bieden aan het westen wordt niet door allen als de juiste weg gezien. De VN nam dan ook zijn besluit tot straffen in de Veiligheidsraad na de uitslag der verkiezingen. Nu liet Amadinedjad al weer weten dwars door de muur te willen... Maar uiteindelijk werkt politiek op basis van achterban en nu het spel erg heet wordt krijgen velen angst. Saddam Hoessein ziet in zijn beklag-denbank er ook anders uit en de enorme "bloodshed" in Irak c.s. toont wat er kan gebeuren. Dan zie je Abbas en Israël pogen en vergelijk te vinden, ook om Hamas verder te isoleren... Kortom de tegenkrachten tegen de wilde radicalisering verzamelen zich en nu moet Amadinedjad met de billen bloot. Maar hij zal zich niet zomaar overgeven en rekt op zijn steun "buiten" het westen, van de russen en de chinezen. Hoe dan ook verliest de VS in deze chaos opnieuw en veer, en George zal nog veel problemen krijgen om zijn Irakprobleem te regelen. Tony deed een laatste poging, Saoudi-Arabië vreest de Amerikaanse retreat en de onbalans die dat zal even. Kortom: de verscherping van

tegenstellingen binnen het MO en ook de moslimwereld komt er zonder twijfel aan. Ook de open oorlog tussen Ethiopië en Somalië en Soedan en Tsjaad, zijn nieuwe destabilisaties en pogingen ook daar de krachtmeting te proberen. Over een groot gebied is er nu sprake van een gang naar de ontknoping, en het spierballen tonen is nu de openlijke sport. Krachtvoetbal dus; en dat is een risicovol speltype.

AFGHAANSE HONGER

De droogte is de hoofdoorzaak van een aankomende hongersnood en de VN slaat alarm. Voor eten voor de 2 miljoen mensen is slechts een derde van het budget aanwezig. Hoezo? Wel allereerst door het optreden van de Taliban natuurlijk. En ook vanwege de schuldenlast van de arme boeren. Nu worden "pas" 37.000 personen gevoed door de VN c.s., dat is slechts een klein begin...

SLUIERGEDOE IN EGYPTE

De minister van Cultuur staat onder grote druk, omdat hij zich uitsprak tegen het dragen van de sluier door een journaliste. De "frères" zijn woedend en hij werd gedwongen zijn excuses en spijt te betuigen in het parlement. Alwaar slechts 33 van de 130 afgevaardigden "Frères" zijn. Intello's hebben hun steun aan de minister betuigd, maar in Alexandrië gingen duizenden gesluierde vrouwen de straat op... De liberalen staan onder steeds meer druk, ook hier.

DE FRÈRES IN EGYPTE

Op een universiteit werden enkele aanhangers van de "Frères" (Musel-mans), gearresteerd en er volgde een massabetoging à la Hamas/Hezbollah. Deze provocatie werd door de regering weer beantwoord met de arrestatie van 140 frères. Nu is er dus een open krachtmeting met deze politieke groepering die sterk won in de laatste verkiezingen. Ze zijn zeer actief in het sociale vlak en het vakbondswezen. Zoals bij Hezbollah en elders vullen zij de grote sociale gaten die de staat laat. Hun populariteit wordt steeds

groter zoals we ook zagen met de cash-uitreiking van Hezbollah direct na de Israëlische bombardementsperiode. Geld zat!

En er zijn veel leraren op diverse nivo's die tot deze groepering behoren, de frères zijn internationaal in de moslimwereld een machtige beweging die niet moet worden onderschat. En ze dringen binnen langs de parlementaire weg, via verkiezingen. Op zijn westers dus...

Een eerste signaal voor verdere confrontatie regering—frères is in Egypte gezet.

AL-QAIDA IN DE MAGRHEB

Een salafistische algerijnse organisatie, gelieerd aan, Al Qaida, is volgens spaanse bronnen zich aan het uitspreiden over de hele Magrheb. Groepen in Marokko, Libië en Tunesië, zouden zijn aangesloten. Ook de Marokkaanse geheime dienst merkte al wat.

Iedereen herinnert zich de (vermoorde) Al-Zaquiri uit Jordanië die ooit ook zo begon richting Irak. En dat gaf erg veel geweld en andere narigheid. Al-Qaida, internationaal, met veel geld en bepaald geen amateurcluppie, is nog lang niet plat.

HAMAS BREIDT PERSONEEL UIT

Kassen leeg, al negen maanden konden de ambtenaren niet of nauwelijks worden betaald, maar de Hamasregering breidt uit. Allemaal vriendjes natuurlijk op de ministeries (Binnenlandse Zaken en Voorlichting) en het zijn goede banen. Toen de premier aan de grens werd beschoten en zo'n slordige 35 miljoen dollar werden in beslaggenomen en op een rekening gezet van de Arabische Liga, werd duidelijker waar dit salaris dan wel van betaald moest worden. Het ging niet door omdat enkel Abbas van Al Fatah aan deze poen kan, die uit, jawel, Iran schijnt te komen. Gewoon een kerstkado van Amadinedjad. De fracties zijn intussen begonnen aan het flink verkleinen van het personeelsbestand..... Tja, nu moet weer worden ingekrompen.

Opnieuw beleven we hoe in een land en volk dat door generaties lange politieke radicalisering de weg geheel kwijt is en niet

beter weet dan regeren met moord, doodslag en kalashnikov's niet meer tot enige normaliteit en wijsheid in staat is. Deze rekeningen zullen nog duur worden betaald.

IRAK: DE "BAAS" KOMT WEER BOVEN

De Baaspartij was de politieke socialistische (!) partij van Saddam en ze is nog aan de macht in Syrië. Niets religieus dus, maar links en van westerse snit. De VS zette alle aanhang buiten de politiek en het bestuur, omdat ze Saddam steunden. Daarmee viel in Irak de gezags- en bestuursstructuur geheel om. En dat is ons ernstig opgebrosen zoals nu ook de VS begrijpen. Dus wordt nu gepoogd hen weer deels te reïntegreren, om de nationale balans terug te vinden. Want de soennitische minderheid die zij representeren is wel klein maar erg gevaarlijk gebleken. Dus "BAAS" moet weer positie krijgen om een permanentie van de burgeroorlog te voorkomen en een Arabische interne strijd Soennieten/Sjiëten (met externe bemoeienis van Iran en Saoedi-Arabië) te voorkomen, na het "vertrek" van de VS c.s.. Het kan verkeren... Nu na de executie van Saddam is dit alles nog lastiger geworden.

TRENDS/TECHNOLOGIE

IK EN TIEN MILJARD E-MAILS

In 2002 een miljard mails, 10 miljard in 2005. Tot 2009 zullen er nog 2,2 miljard brievenbussen bij komen op het net.

Een franse leidinggevende ontvangt per dag gemiddeld 160 mails... een per 4 minuten dus. Een deel is van collega's uit dezelfde gang, die als het wat lang duurt, persoonlijk komen vragen of er nog antwoord komt (!). En de gebruikte taal is kort, zakelijk en armzalig, "affreux" dus. En, zoals u begrijpt, heeft de CGT al het recht van "deconnectie" opgeëist; het mogen afzetten van PC's en mobieltjes. De vooruitgang heeft bizarre kanten en moet dus worden gestopt. Dus mail niet naar uw vakbond, die voeren nog hun postduiven.

NASA GAAT SKY-HIGH

Weer terug op onze planeet na een grote vracht en een stevig karwei aan het internationale ruimtestation. Nog maar 150 ton moeten naar boven...dat duurt tot 2010. En dan kan de echte maanrace tussen Rusland, VS en China van start, waarbij ESA zal "meehelpen". De eerste berichten over een echte maanbasis zijn al door Nasa gelanceerd. Ik weet nog dat mijn oma me zei dat ze niets geloofde van die Amerikanen op de maan eind 50-er jaren. Maar daar dacht ik toen anders over.... Want ik wist nog niet veel van machtspolitiek, positiegevechten en leugens om politieke redenen. En toch zullen we nog ooit op de maan wonen: aldaar begint dan de nieuwe wereld. Een beetje China, Japan, VS en Rusland en Europa als portier?

HET BETERE AFKIKEN

SUBUTEX is het ware afkickmiddel. Duizenden verslaafden zijn er al mee geholpen in Frankrijk, met deze pilletjes van 15 euro per stuk. En nu is er al een nieuw middel Suboxone dat nog beter werkt. Nog even en er zijn geen verslaafden meer enkel "subobuten", dus gebruikers van afkickpillen. Dan wordt het toch nog mooi hier beneden..

HEERLIJK DIE KATOEN!

Omdat een giftig bestanddeel uit katoen kan worden verwijderd, is het nu eetbaar geworden. Zo'n 44 miljoen ton katoen zouden dus ca 500 miljoen mensen kunnen voeden. Genetische manipulatie maakte dat mogelijk, en nu laat het zich aanzien dat nog veel meer planten eetbaar kunnen worden gemaakt.

Vergeet u dus uw lunchpakketje, dan eet u gewoon uw katoenen hempie op. Met wat zout en peper. Zo zijn we aan veel voedsel ooit begonnen, toch?

DE E-SOLEX: DE ECO-PETROLETTE

Dit koosnaampje draagt de elektrische Solex die uitkomt en waarvan er in een klap 12.000 werden besteld in ... China. Want daar wordt ie gemaakt en kost hier 1150 €. Verbruik? Wel ca 1 euro voor 1000 km... Hij heeft schijfremmen, rijdt 45 à 60 km/uur en

kan zonder bijladen/batterijwissel ca 1,5 tot 2 uur. Stadsding dus vooralsnog. Na 700 keer laden is de batterij op, dwz na 700X 60= 42.000 km. Niet gek toch? En hij ziet er blits uit, rjdt geruisloos en verbruikt nul! Ik schreef er eerder over, en mijn enthousiasme ervoor is stijgende. Dus komt dat zien....

MOZART OP USB/KEY

Dat had ie nooit gedacht dat hij ooit op een mooie rode key van 2 go en 20 uur muziek, in een stukkie plastic verpakt dus, de wereld zou rond gaan. Al 200.000 copiën werden verkocht in Frankrijk van zijn pakket van 170 CD's+ de USB/key is nu ingezet op een eerste 12000 stuks, 60 € voor de liefhebber. Is dat geen leuk nieuws!

RODE WIJN IS ECHT GEZOND

Een mens moet soms geluk hebben/er blijkt nu wetenschappelijk/ dat rode wijn inderdaad gezond is voor Ratten! Dat is een hoopvol begin niet. Iets erin doet langer leven, geeft betere fysieke prestaties, en voorkomt degeneratieve ziekten. Revertatrol een molecuul in de schil van de druif doet dat. En het zijn zelfs Amerikanen die de French paradox nu op het spoor zijn. En u valt ook nog af..... want dit spul zorgt dat u dun blijft ZONDER te bewegen. Omdat ik dat alles sterk vermoedde hing ik al veel en met inzet aan de rode fles. Nou ben ik geen rat Dus als ik vertoon wat hierboven staat dan hebben die Amerikanen ook voor mensen gelijk. Ik meld me bij deze aan als proefkonijn!

BOOZZ IN EEN SPUITBUS

Na mineraalwater in een spuitbus, en azijn nu eindelijk ook de jajem uit de spuitbus. Het ei van Columbus. Een provencaals bedrijf (Brava!) brengt nu Absinth en een grappa uit, die u naar believen kunt rondspuiten. Op uw crevettes in de keuken, direct in uw mond en god weet waarop nog.... Nadenkend over de mogelijkheden kom ik nog niet erg ver. Eentje kan zijn uw vriend met een wat kenau-achtige ega een vleugje absinth of zo op zijn jasje spuiten nadat ie de bob was na het kroegbezoek...

Of gewoon op je eigen jasje als je een alcoholcontrole ziet en je vervolgens aan het blazen zetten waaruit niets verkeerd blijkt. En dan intussen oom agent wat grappa-geur tegen zijn jasje spuiten. Leuke verwarring. De fabrikant gaat nog verder: hij maakt nu ook een parfum die ruikt naar cannabis en absinth, naam: ABSOLUMENT ABSINTHE. Om de mop hiervan tesnappen moet u de historie van de absinth kennen. Iets voor een volgende keer (nee, nu al, zie Alledaags uit de Midi). Ik zou deze parfum dus : La Fée Verte hebben genoemd...

HALLO HOE LAAT IS HET?

Sony en Ericson hebben het samen geflikt: het horloge dat ook mobiele telefoon is. Voor 50 € is het van U. Met Bluetooth, beeldschermje om te zien wie belt of SMS't en u kunt er ook op zien welk muziekje u op gaat zetten of net afspeelt. Nog even en uw mails hangen aan uw pols! En het ziet er ook nog spannend uit. Maar voor u grote fouten gaat maken: iemand opbellen om te vragen hoe laat het is, dat is echt stom, dat snapt u wel.

DE ONZICHTBARE MENS IS ER BIJNA

Het beroemde Stealth vliegtuig van de VS kun je niet op de radar zien en dat is wel makkelijk als je de gebouwen van Amadinedjad wil fotograferen. Maar nu hebben een paar whizzards (UK+VS) het voor elkaar gekregen om een koperen cylinder gewoon helemaal onzichtbaar te maken; hij is er, maar je ziet hem niet. Maar nog even wachten, want zij doen deze truc nu nog met micro-golven en (nog) niet met gewone EM-golven (het licht dat ons oog ziet). Maar dat is een kwestie van tijd.. Is dat niet prachtig: sluiers, burkaverboden, te hard rijden, stelen, etc. ; allemaal over en uit. Knoppie aan en niemand ziet je. Zelfs Verdonk kun je uit de regering "verwijderen": je hoort haar wel maar ziet haar niet. Het is een begin toch?

ON-LINE DOKTERSBEZOEK

U voelt zich niet kits dus u gaat op het net en neemt plaats voor uw robotje. Floep, daar is de dokter op het schermje en hij

zegt: Wat kan ik voor U doen? (Die dokters bestaan hoor!). Hij bekijkt u, meet wat hier en daar, stelt vragen en dan komt zijn advies. Ach, het is niet zo eg, haal even het receptje op bij de apotheker (die het direct ontvangt) en bel morgen weer even, als....

Of hij signaleert aan de ambulance om u op te halen en bereidt uw entree in het ziekenhuis voor. Of, hij zegt: komt u toch maar even langs. Volgens schattingen zal dat laatste "slechts" nog in ca 30% van de gevallen hoeven... Maar ja, eerst moeten we die dokters natuurlijk zo ver krijgen...

Nou als we er ook inbouwen dat hun rekening gelijk wordt betaald vanaf uw bankrekening zal het wel lukken schat ik in. En beseft hoeveel tijd en vervuiling minder verknoeid wordt. De wachtkamers nog maar voor een derde m2 van het huidige, kleinere ziekenhuizen, minder pannelikers da's toch hartstikke mooi. Maar het menselijke contact dan, hoor ik u zeggen? Wel dat riep iedere aartsconservatief ook toen internet begon: verloren wedstrijd, per jaar zijn er 10 miljard mails aan het rondvliegen en de webcams worden verkocht als kerstballen. Het probleem is eerder de medische kaste, vrees ik. De goeien niet te na gesproken.

PC MET GLOBE

Jammer dat ik het niet bedacht, in deze eeuw van globalisatie III. Hij is voor kids, en je kunt hun leeftijdscategorie ingeven bij gebruik. Dan kunnen ze met een pen op de globe een plekje aantippen en voila, elk aspect van dat stukje wereld komt op het scherm van de gekoppelde PC. Ik denk dat het echt een goed hulpmiddel is voor politici en gewone volwassenen, want velen geven de indruk niet te weten hoe groot de wereld al is en vooral ... hoe snel die groter wordt!

NIKE SCHOENEN + NANO I-POD

Trek uw Nikies aan vol met sensoren die alles wat hen overkomt draadloos dorseinen aan uw I-Pod. Afstand, tempo en verbruikte calorieën etc. Een cardiometer ontbreekt, helaas. Dus als uw schoenen nu al tegen u gaan praten over wat u met ze doet, dan is de verlossing nabij.

BMW (12 cyl.) OP WATERSTOF

Prijs onbekend (nog), maar hij is er de 12 cylinder uit de 7-serie die water uit zijn uitlaat blaast. Rustig maar, hij rijdt ook op benzine indien gewenst. Want al na 200 km op waterstof, moet u in Berlijn gaan tanken, enkel dar staat zo'n pomp. Samen met een volle tank benzine komt u 200+500= al 700 km. De waterstof kost nog 8 euro per kilo nu en is gelijkwaardig aan 4 liter benzine. Dus nog een beetje duur ook. Ach het is een probeersel natuurlijk nu zo vele concurrenten op de hybride tour gaan, moet ook BMW wat. Maar autoland is on the move...

TOPICS/CAPITA SELECTA

WIJSHEID VAN PETER SLOTERDIJK.

Peter is een zeer veel gelezen filosoof alhier; hij is uit Hollandse ouders geboren en leeft en werkt in Duitsland. Hij is zeer actief en deed nu weer verschijnen: Le Palais de Krystal (vertaald uit het Duits).

Het boek gaat over vijf eeuwen globalisatie en de antropologische gevolgen gedurende die periodes; allen gekenmerkt door grote ontdekkingen. Daarvan geef ik u wat hoofdelementen, uit een recent interview.

De periode na 1492 is essentieel want ,vanaf dat jaar is Europa de wereld gaan ontdekken en beheersen; tot aan vandaag beheerst het westen de wereld met haar "wet van actie/beheersing van afstand".

Het westen had de griekse beschaving natuurlijk al ontdekt , die een kosmologische filosofie kende. En na deze eerste "globalisatie der geest" , kwam de tweede golf toen Columbus e.a. de grote wereld ontdekten. Met het verdrag van Bretton-Woods begon de derde, de huidige golf.

We leven in het besef dat er eigenlijk geen grenzen meer zijn; we zijn overgeleverd aan de buitenwereld. En het zoeken naar risico en avontuur is niet (meer) de motor van ons handelen, het is veel eer de angst/ de

onzekerheid. De noodzaak om onze “oude” systemen te herzien op materieel en symbolisch nivo is groot.

De acteurs van de tweede golf waren niet vies van bloed en groot geweld, de intellectuelen-ideologen van de 20^e eeuw wilden hun handen niet bevuild en de huidige consultants van de globalisatie spreken liever helemaal niet van bloed en geweld.

We zijn in een wereld waarin erotiek en “alles willen hebben” de boventoon voert. Het extreme wordt in de beschaafde milieu's geheel weggedacht, is niet meer in hun gedachtenwereld. We zijn leugenaars geworden; een soort van patiënten zonder trots en vol met wensen en ook zonder enige menselijke warmte.

De naties zijn ontstaan door gemeenschappelijke geschiedenis, mythen, literatuur en geloof; het waren/zijn investeringsclubs anders gezegd interessen-groepen. Deze groepen gebruiken dezelfde overlevings-technieken en de cultuur verandert snel als deze technieken veranderen. Ze bestaan bij gratie van dit fenomeen en nergens anders voor.

De globalisatie heeft ons het gevoel gegeven dat iedereen overal thuis is; “ver weg” bestaat niet meer. De oneindigheid van de leefruimte heeft ook het tijdsbesef meegesleurd.

Gaat de oorlog in de volgende fase verdwijnen of zullen we vele oorlogen tussen gemeenschappen (niet tussen staten dus) gaan meemaken? Volken blijven de basis-eenheid; zij zijn de “overlevingseenheid”. Dat de fransen (en de Nederlanders!) tegen de Europese Grondwet stemden laat zien dat ze exofoob zijn. Ze zijn bang ten onder te gaan als natie terwijl dat al lang aan het gebeuren is. Frankrijk zal geen “overlevings-eenheid” zijn; dat is enkel Europa.

Gaan we dan niet toch terug naar het “prémoderne tijdperk?”. Nee, onze mega-architectuur van zekerheden en interne

veiligheid is voorbij. De vroegere diaspora van groepen die elkaar nauwelijks kenden en die elkaar veelal niet nodig hadden, die bestaat niet meer. Vandaag zijn we veroordeeld om met elkaar rekening te houden in deze wereld zonder grenzen. Anderen vergeten kan niet meer, dat zou terugval in onwetendheid betekenen.

De toekomst is aan hen die “accepteren”, de wereld hoort toe aan de toekomst. De pessimisten zijn de dissidenten. Ze zijn de “mensen van gisteren”. De tijd behoort toe aan de mediacraten, die worden bestuurd door de optimocraten. De oude alliantie tussen intelligentie en slecht humeur, die sinds 1945 regeerde is ontbonden. Vaak zijn de “mensen van gisteren” degenen die zich opofferen om plek te maken voor een andere, minder fraaie wereldbeschouwing.

In de nieuwe wereld wordt je waarde afgemeten aan je koopkracht. Mogelijk is het het kapitalisme als enige gelukt een “nieuwe mens te creëren”. Het is de prosommateur, hij produceert terwijl hij ook consumeert. De ene mens kan de andere nu voorbij “par le bas” (onderlangs), zonder echte restricties.

De website van Segolène Royal heet Desirs d'Avenir. Maar ze heeft mijn boek Sloterdijk duidelijk niet gelezen, en ik weet niet wat ik er mee moet. Sejo lijkt wel een sirene die verleidt en die van gezang verandert, als dat meer oplevert. Dat noem ik het mediatalent. In Duitsland hebben we zo'n periode pas gehad. Links laat de “christelijk-sociale inhoud” vallen en behoudt enkel de vorm van het Christendom. Het formalisme (wenselij, vooruitkijkerij en etc.) staat gereed om de macht te grijpen. Het meest linkse LINKS en het meest RECHTSE rechts vinden elkaar in een belofte die leeft bij gratie van de leegte.

Red.:

Pfff, hier moet ik nog echt veel over nadenken, en ik geloof, dat dat meer mensen zouden moeten doen. Deze mix van filosofie

*en psychoanalyse, Peter's onna-volgbare specialiteit.
Het boek: Het paleis van kristal" van Sloterdijk moet ik echt helemaal gaan lezen, dan weet ik waarheen mijn klein-kinderen gaan. En dan kan ik mogelijk wat rustiger kijken, naar wat om me heen ge-beurt. Dat is toch veel waard op de levensavond? Nog meer dan de vraag of de hemel wel bestaat. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde.*

UNE BRÈVE HISTOIRE DE L'AVENIR (Een korte geschiedenis van de toekomst)

Dit intrigerende boek schreef Jacques Attali, voor "ons allen", in 2006. Voor hen die hopen en wanhopen, voor hen die naar patronen zoeken in de chaos die ons omringt. Vooral voor hen die ook iets weten van de duizenden jaren vol capriolen, die de mensheid al beleefde en die dus ook daarom nieuwsgierig zijn naar het vervolg. Dus niks voor struisvogels en hen die het al opgaven. Maar wel voor hen, die medeleven met de wederwaardigheden van het dier, dat we "mens" noemen, dat grossiert in verwonden en wonderen. Voor hen dus, deze kleine schets van zijn grote geschenk in woorden.

Het volgende gedicht van Lord Byron staat op de eerste pagina (vert. Leon):

Helaas, alles is illusie:
De toekomst spot met ons vanuit de verte,
We zullen nooit worden wat we ons herinneren,
En onszelf nooit accepteren zoals we zijn.

Lord Byron

Attali leidt zijn boek, in a nutshell, in als volgt:
Nú wordt bepaald wat de wereld zal zijn in 2050 en nu ontwikkelen zich ook al de contouren van 2100. Wat we nu zullen doen of laten, bepaalt of onze (klein)kinderen in een bewoonbare wereld zullen leven of door een

hel zullen gaan en of ze ons later zullen haten.

De situatie is eigenlijk eenvoudig: "de krachten van de markt" nemen onze planeet over. De ultieme expressie van de overwinning van het menselijke individualisme. Deze overwinnende "markt van het geld", verklaart de schoksgewijze ontwikkeling van de hedendaagse geschiedenis.

Als dit zo verder gaat, zal "het geld" alles opruimen wat haar hindert en ons brengen naar het "hyperimperium". Daar is de wereld ongrijpbaar en planeetbreed, ze creëert nieuwe rijkdom en armoede, de natuur zal geheel ondergeschikt worden, en alles zal privé zijn (leger, politie en zelfs rechtspraak). De mens zal geharnast zijn met protheses, en een artefact (voorwerp) worden; zelfs in serie worden zelf worden verkocht aan consumenten, die zelf ook tot artefacten verworden. En daarna zal de mens, nutteloos geworden door zijn eigen creatie, verdwijnen.

Als de mens dat niet zal willen en de "geweldadige" kant van de globalisatie blokkeert, zal ze terecht komen in een reeks van barbarijen en verwoestende oorlogen, met wapens die we ons nu onmogelijk kunnen voorstellen. Staten, religies, terroristen en privépiraten zullen bestreden worden. Deze grote oorlog is het "hyperconflict". Ook deze ontwikkeling kan de mensheid zelf doen verdwijnen...

Maar als de mondialisatie wel kan worden voortgezet en niet wordt verstoten, als de markt kan worden begrensd zonder te worden geëlimineerd, en als de democratie mondiaal kan worden en niet één enkel imperium zal domineren; dan zal er een nieuwe vrijheid komen, een nieuwe verantwoordelijkheid, waardigheid en opnieuw respect voor de ander. Dan komen we in de "hyperdemocratie". Met één wereldregering, en met lokale/regionale instituties. En ieder zal op een nieuwe manier werkend en m.b.v. de fabuleuze, onbegrensde technologische mogelijkheden, gaan naar een gratis en overvloedig

leven, kunnen profiteren van de mogelijkheden van de handel, de vrijheid kunnen behouden en, voor zijn nageslacht, een beter beschermde wereld nalaten. En zorgen voor, vanuit alle wijsheid op de wereld en met behulp van nieuwe leefwijzen, dat zij na ons verder kunnen vormgeven aan hun toekomst.

Dit is Attali's schets voor de komende 60 jaren: drie golven/krachtenvelden, die ook gemengd zullen/kunnen optreden. Twee dodelijke en een utopische, waarin de schrijver zelf overigens graag gelooft. En hij mikt op 2060 voor de fase van de "hyperdemocratie". De ultieme vorm van de menselijke wereld, voortkomende uit DE motor van de mensheid: haar vrijheidsdrang.

Tja zo'n boek moet een mens dus echt lezen, niet? Niet omdat het de wereld voorspelt, nee. Maar omdat het onze hersenen voorziet van een nieuw denkkader, dat een verder leven beter begrijpelijk maakt en ons opnieuw in staat stelt, zelf ons geloof in een toekomst te vormen en te kiezen. Nodig om te kunnen (of te willen) verder leven...

Een boek in het belang van onszelf en van hen die wij tot onze erfenamen maakten. Ik beveel het u zeer aan, deze boodschap van hoop, zonder voorbijgaan aan de echte bedreigingen.

Leon, dec. 2006

Une brève histoire de l'avenir, Jacques Attali. Fayard 2006. ISBN 978-2-213-63130-1 35-57-3370-0/08.

VOOR DE KINDEREN VAN NOSTRADAMUS

Hij werd hier dichtbij geboren, reisde veel en was adviseur van vele grootheden. En sommigen beweren dat hij zelfs Bin Laden voorspeld heeft en de dood van Diana en Fayed...

Ze zien dat dan achteraf in zijn mysterieuze versachtige schrijfsels. Er zijn mensen hier die, op basis van zijn schrijfsels, voorspellen dat de periode van 2010-2017 een ommekeer, ook in Frankrijk, zal brengen, waarbij ook wordt gezinspeeld op de problematiek van de islam. Tja, ik vind het fenomeen Nostradamus boeiend, maar geloof toch maar meer in de huidige zieners, visionairs als Peter Sloterdijk, Finkelkraut, Buruma, historici/journalisten als Attali en Bavarez en ook enkele groten uit de wereldbusiness. Dat snap ik dan ook veel beter.

Dus vergast ik U nu maar, op wat enkelen van hen schreven over 2006 en zien voor 2007 e.v. Een bloemlezing dus, rijp en groen op een hoop, u zoekt er maar wat tussen van uw gading.

"Rêve de renaissance", is de titel van het éditorial van L'Expansion en enkele pakkende kreten eruit zijn:

"Na de grauwheid van de laatste jaren, dorsten de kiezers naar geluk en onbezorgdheid. Wie zal ze nu voor de realiteit wakker maken?"

"De fransen smachten naar verandering, ze staan klaar om het "wenselijke" op te eisen en niet meer met het "haalbare" genoegen te nemen.

En de hoofdredacteur vervolgt:

De franse presidentskandidaten hebben goed begrepen dat zij een boodschap van hoop moeten brengen, de mensen zijn de grauwheid en de inertie zat van het afgelopen tijdperk. Net nu, nu de boodschap eerder zou moeten zijn om de mouwen op te stropen. Ze willen snelle oplossingen, nu en met veel ongeduld. Ze reageren daarvoor eerder instinctief, dan op een wijze gedragen door inzicht in de geschiedenis en de actuele wereld. In dit klimaat en deze vlucht van de realiteit is de vraag wie het zal zijn, wie het zal aandurven om de compatriotten keihard te tonen dat hun land in grote problemen zit, dat de flexibiliteit in arbeidsmarkt, de 35-urige werkweek, de NEE-houding tegen Europa niet kunnen?

Het cijfer 7 staat al sinds de oudheid voor geluk en wijsheid. Hopelijk geldt dit nog in onze tijd.....

En dan ga ik met U naar Jacques Attali, historicus/auteur van grote faam (zie ook hierboven). Hij heeft als kapstok gekozen: "De machtigen zijn in 2007 kwetsbaarder dan ooit tevoren".

En hij maakt een boeiende rij van wat in 2007 bepalend zal zijn:

Verkiezingen in België, Zwitserland, Turkije, Marokko, Mali, Senegal, Nigeria, in Israël, Pakistan, Bangla-desh en India, Op de Philippijnen en in Argentinië. Op sommige plekken dreigt de burgeroorlog: Palestina, Bangladesh, of staatkundig verval in België en Nigeria. De aanloop tot verkiezingen zal in 2007 plaatsvinden in de VS, Groot-Brittannië en Rusland. Tony Blair weg, en opvolging van Bush en Poetin komen eraan. Dus deze machtigen zullen allen erg kwetsbaar zijn.

In Frankrijk komt de TGV-lijn naar het oosten gereed, zal reclame op TV mogen voor grootgrutters (nu nog verboden!), de werkeloosheid daalt enkel door de vergrijzing en La France blijft weer steken in kleine economische groei.

En de angst voor de klimaatverandering zal verder fors toenemen.

Zo stopt Attali zijn lijstje 2007 en schrijft: het enige dat absoluut zeker is, is: de totale maaneclips op 3 maart 2007.

Ene Hervin, baas van een grote geopolitieke analytistenclub alhier, opent met: "Frankrijk ziet helaas niet in dat de wereld gaat in de richting van een geloofsconflict en van de scheidingen."

En vervolgt: "De diversiteit in de wereld zal verder sterk toenemen. Europa moet minder praten maar beter de nieuwe wereldorde begrijpen. En Frankrijk moet zijn blindheid voor het aanstormende religieconflict en voor de machtsverschuiving naar het oosten snel loslaten. En zien hoe macht en religie nu echt zijn verdeeld over onze wereld. Kortom de nieuwe realiteit.

U ziet het, Hervin praat er echt niet omheen.

Dan nog een ruw economisch vraagstukkenlijstje voor 2007; uiteraard in 7 vragen:

1. Zullen de prijs van olie en grondstoffen wat rustiger worden? Ja, maar alles hangt af van crisissen in bepaalde regio.
2. Zal de rentestijging stoppen? Ja, want de inflatierisico's lopen terug.
3. Zal de beursgekte voortgaan? Ja, maar iets minder.
4. Kunnen de hedge-funds een financiële crisis veroorzaken? Ja, maar hun besturen zijn wijzer geworden en hun verantwoordelijkheid is toegenomen. Maar...
5. Komen we weer terecht in protectionisme? Mogelijk, zeker in de VS. En de spanningen met China op handelsgebied zullen verder toenemen.
6. Zal Europa een opleving gaan beleven? Het voorzitterschap van Duitsland doet positieve gevoelens ontwakken. Maar de Franse verkiezingen zijn hier van groot belang.
7. Welke landen zitten in een financiële gevarezone? Financieel gezien: Hongarije, Turkije, Letland en IJsland en Zuid-Afrika door hun verstoorde overheidsfinanciën. En ook Venezuela, waar het aandeel van olie in het BNP over de 50% gaat.

8.

Welaan, het gevarenlijstje vanuit politieke invalshoek gezien, moet u zelf maar verzinnen. U kent alle namen van de kruivaten en ook van hen die de lont vasthouden.

Mij zeggen deze verhaaltjes méér dan veel ander zetsels, die ik las. Het komende jaar zal in het teken blijven staan van de grote veranderingsgolf die ons omspoelt en wie zal zeggen waar het water heen zal lopen, nu onze "dijken" zo verzwakt zijn? Deze betogen zijn allen Frans van origine en Frans gericht. Maar ik geloof dat de kern ook geldt voor andere westerse landen, inclusief

Nederland. Het gelukkigste en het actiefste volk van Europa (en vlg. een recente Europese enquête) heeft, samen met vooral de Finnen, echter een voorsprong in geestelijke fitheid en slankheid. En zal wat nog komen gaat, beter kunnen verteren. Het is bijzonder jammer dat Nederland van haar houding "nul" uitstraalt op Europees niveau en ook nu niet terugkomt op haar NEE tegen Europa. En dat maakt mij toch wel voorzichtig over haar toekomstige geluk.... Laten we dus vooral hopen dat het besef aangaande de nieuwe realiteit dieper doordringt en ons haalt uit de struisvogelachtige gezapigheid, die (vooral) Europa nog zo kenmerkt.

Leon, dec. 2006.

VAN GOGH IS VERMOORD

Dat is de titel van het laatste boek van de (uit Nederland afkomstige) filosoof Ian Buruma (1951; sinoloog en filosoof). Hij woont in de VS en analyseert de multiculturele mislukking in zijn oude vaderland. Hij wordt hier veel gelezen en dus ook geïnterviewd. Een impressie gehaald uit een (Frans) interview met hem:

De merkbare "over"voorzichtigheid om geen moslims te beledigen, is een verkeerd iets. Er is altijd een evenwicht nodig tussen de vrijheid om wat te zeggen en het tonen van respect voor de ander. Maar een gegronde, ook bijtende, analyse zoals Voltaire dat deed van de katholieke Kerk (en het jodendom), en Salman Rushdie over de islam, moet zonder meer kunnen in een democratie. Anders wordt het, zoals Redeker dit doet, vanuit een duidelijke cultuurvijandige positie. En er is een minimum aan gedeeld humoristisch gevoel vereist, om te kunnen spotten. Al te serieus zijn kilt alle kritiek.

Dus de islam bespotten is niet hetzelfde als de moslims haten, dat moet onderscheidbaar zijn!

Dus de huidige "waakhonden van de islam" moeten stoppen met hun intimidatie en de eisen van autocensuur.

De American Way is: je mag alle kritiek spuien in vrijheid maar je moet niet mensen te diep beledigen. In Europa "mag" dat wel en moet je de rechter laten uitmaken of grenzen zijn overschreden. Hirschi Ali kritiseert gewoonten in haar cultuur van oorsprong, die zeer kritiekabel zijn; maar zij komt uit die cultuur en nam afstand. Dus ventileert zij nu dat de islam ZELF het probleem is; en dat is echter heel wat anders!

Het islamitisch fundamentalisme heeft eigenlijk niets van doen met de islam; al is dat emotioneel lastig te hanteren. Let wel Amadinedjad deed geen fatwa's uitspreken zoals zijn voorgangers tegen Rushdie wel deden. Dat laat zien dat fatwa's niet iets religieus is, maar iets politieks. Redeker vergelijkt islamisme met communisme en dat is een verkeerde vergelijking. Want het houdt geen rekening met de losse structuur en de toestand in het betreffende gebied.

De dood van van Gogh is niet het moment van het einde van het multiculturalisme; dat gaat te ver. Er zijn toenemende radicaliseringsproblemen, dat is zeker. Zie de seculiere staten in het MO, geregeerd op dictatoriale wijze; die hebben tot een integristische beweging geleid. En deze idee misleidt de jongeren die iets groots met hun leven willen doen. Testeron en sociale frustratie zijn explosieve mengsels. Daar komt de moord op van Gogh ook uit voort en dat is onvermijdelijk. Het enige criterium is de wet: wordt die overtreden dan moet er gestraft worden en opgesloten. Maar als een imam zinspeelt op de behandeling van ongelovigen in vroegere tijden wordt het juridisch moeilijk. Mijns inziens is er maar een weg: isoleer de fundamentalisten en steun de gematigden. Dan ben je serieus met integratie bezig.

Over integratie is veel verwarring. Moet de nieuwkomer zich aanpassen (assimilatie) of wordt er beiderzijds naar iets gemeenschappelijk nieuws gestreefd? "Wij en zij" is

iets heel anders dan "samen". Gevaarlijk is dat de gemeenschappen de stroom moslims niet kunnen opvangen: er lopen dus immigranten rond die niet horen bij het verblijfsland en niet bij het land van herkomst. Deze ontheemden zijn echt gevaarlijk.

Zie het verschil tussen bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland: de fransen ontkennen verschillen op grond van het burgerprincipe en de Nederlanders denken aan "laten leven op hun manier", zo lang ze maar onze wetten gehoorzamen. Beide opvattingen vormen een alibi om maar niets te doen aan integratie!

Wat te doen tegen vrouwen in burka's, kinderen die sommige onderwerpen op school weigeren te aanhoren en "gedwongen huwelijken"? De enige maat is de wet. Maar men moet wel voorzichtig zijn. De wet is geen geschikt instrument voor de verdediging van culturele verschillen. Elk heeft een historie en een identiteit. En de rechten van de mens, gaan uit van en mens zonder sexe, ras of religie: en dat is een fictie.

Nederland is ten prooi gevallen aan een echte paniekaanval. Onze vrije tolerante gemeenschap van naam waar geen slechte dingen als in Israël of Frankrijk gebeurden bleek plots een nachtmerrie geworden. Het multiculturalisme was een absoluut failliet gebleken. En pessimisme verving de vroegere zelfgenoegzaamheid.

Veel autochtonen ergeren zich zeer aan de kritiek op hun land door "de anderen". Maar er moet bedacht worden dat zelfmedelijden het gevolg is van een identiteitscrisis. De joden hebben hun Holocaust, de ameri-kanen hun 9/11; het is overal te vinden. Het lijden wordt het enige gemeenschappelijke; er is niets anders meer.

Europa lijkt in een waardenoorlog terecht te zijn gekomen. Dat denken is uiterst gevaarlijk omdat dat niet past bij een open maatschappij die altijd wordt aangevallen. De interpretatie van een Oost-West strijd/

oorlog is een ernstige fout. De wereld is te vloeibaar geworden voor dit soort starre denkpatronen. Weg dus met de clash der beschavingen.

Leon, nov. 2006.

PENSIOENEN EN (IN) EUROPA

Het ABP in Heerlen, ooit zes jaar mijn werkgever, is op één na het grootste pensioenfonds ter wereld, dat opereert op basis van een kapitaaldekkingssysteem. En daar zitten natuurlijk mensen, die flink over de (pensioen)grenzen heen kijken; want pensioenen zijn (internationale) business geworden. Allereerst zagen zij de enorme verschillen in het Europese pensioenlandschap; het zuiden is aanhanger van omslagstelsels, het noorden meer van kapitaaldekkingssystemen... en, dat heeft een diepere achtergrond. Meer socialis-tische staten (historisch gezien dan) zijn verknocht aan omslaan, aan solidaire stelsels en niet aan "kapitalistische vormen". En er zijn landen met mengvormen, omslag voor een deel en kapitaaldekking voor ook een deel; het spectrum is nogal groot. Europa ziet nu zijn demografische problemen ook heel scherp en heeft als policy dat er meer mensen aan het werk moeten blijven tussen 55 en 65 jaar. Men streeft zelfs naar 50% in 2010. Dat lijkt wat te lukken, in 4 jaren steeg het aandeel met 4% naar 44%. Nederland zit er met 46% net boven. Het zuiden zit er fors onder, en Zweden gaat al naar 70%!

Zou het denkbaar zijn een Europees pensioenstelsel te ontwikkelen? En zou het ook denkbaar zijn om landen met tekorten dan bij te springen (Frankrijk is daarvoor een grote kandidaat!).

Daarom is Zalm zo keihard in het eisen van de 3% budgetoverschrijdingsnorm bij deze landen!

Vanwege steeds meer Europese wet- en regelgeving, wordt "Brussel" in Heerlen goed in de gaten gehouden; er waren al een keer gevolgen voor de Nederlandse Pensioenwet, na een Brusselse stap. En er

bestaat ook al een Europese pensioenclub natuurlijk (EAPSP). Op fiscaal gebied is nog maar enkel de BTW genormaliseerd; verder niets. Het is denkbaar om ook pensioenregelingen voor andere landen te gaan uitvoeren; er is daar ook een markt denkbaar. Maar dat eist ook in eigen land veel wetsaanpassing en dat ligt vaak niet eenvoudig. Denk aan de kennis van andere wetten die dan ook nodig is en ook aan de vraag wie dan de toezichthouder kan/moet zijn.

Ook is een 26^e variant, de Europese overkoepelende pensioenregeling, denkbaar, naast de al 25 bestaande. Dan zou een fonds als het ABP wel internationaal kunnen werken. De Europese, nu al bestaande pensioenrichtlijn, maakt pensioenuitvoering in het buitenland zeker in principe mogelijk. De ABP-experts zeggen dat het stevig roemt in Europees pensioenland; ik weet en schrijf daarover het nodige, waar het over Frankrijk gaat. En ook over de demografische problemen in het "oude" Europa nam ik al vaak de pen ter hand.

Zo dat was wat wijsheid uit de boezem van een geprivatiseerd ambtenarenpensioenbedrijf. 20 jaren geleden vertrok ik daar en de veranderingen, die ik nog even mee aanzette daar, zijn erg groot en ingrijpend geworden. En het ABP staat er, zegt men zelf, onder bepaalde condities natuurlijk, er bepaald NIET beroerd voor. En dat is nu dus een deeltje van mijn persoonlijke geluk! Houen zo dus, ik ben een slapertje met 10 dienstjaren!

(Bewerking van artikel uit bedrijfsblad: De Compagnie, van ABP Heerlen + wat persoonlijke info uit dat bedrijf)

Leon, nov. 2006.

SCHEMATISCH: DE HUIDIGE GEOPOLITIEKE HOTSPOTS

HET ACTUELE GEOSTRATEGISCHE SCHAAKBORD VOOR GEVORDERDEN EN BETROKKENEN.



KNIP HET UIT EN MARKEER DE ZETTEN DIE ZULLEN VOLGEN ; EN DAT ZAL HARD WERKEN WORDEN.

++++
++++