

LE PROVENCAL

EDITIE 24-06

>135 LEZERS, IN 7 LANDEN

SPEETJENSML@WANADOO.FR
HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.INFO

-HET BOEK: "LIMBURG LAND VAN BOKKENRIJDERS" IS PRACHTIG EN TE KOOP-
<< MOOIE FEESTDAGEN VOOR U ALLEN >>

INHOUD

REDACTIONEEL	2	FREDERIQ:WEGGEVAAGD (door het grootkapitaal) ARMISTICE; DE NALATENSCHAP VAN EEN OORLOG	
.VOORAF:		COIN DES POËTES.	24
.DIXIT (motto's, one-liners en wijsheden)		BEGRAVEN VERDRIET WEAK SPOTS AVOND EN NACHT (Ingezonden)	
.INGEZONDEN.	4	VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN.	26
VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN	7	.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?	
.L'EXCEPTION FRANCAISE		ALGEMEEN.	
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE		ALJAZEERA (nu in het engels)	
-wangedrag militairen		VALSE BELGISCHE BORDEAUX	
.burka's en sluiers		FRANSE ECONOMISCHE ZONDEN	
.stijlen bij verkiezingen		GOOGLES GEHEIME NIEUWE BASIS	
ALARM: FRANKRIJK, GROEI OP NUL!		WONEN IN GROTE STEDEN	
PROGNOSE FRANSE ECONOMIE 2007		CHIPSOORLOG IN DE VS	
FUSIE GDF-SUEZ LOOPT VAST		BOOM IN DE BEDRIJFSSPIONAGE	28
Jean-Jacques SERVAN-SCHREIBER STIERF		IMMIGRATIE EN ADN	
OUDEREN STERVEN DOOR VERWAARLOZING 9		CORRUPTIESTATISTIEK	
EEN BEETJE CORRUPTIE		DE OUWE TELEFOONFIRMA'S KRAKEN	
CONSULTANTS: EEN BOOM		STORIES VAN OUWE AUTOMERKEN	
SLA UIT DE BLOEMPOT		AIDS BIJ GORILLA'S EN CHIMPANSEES	
EEN TWEDE EIFFELTOREN		WAAROM LIJKT ALLES DUURDER?	
OVERBELASTE POLITIE-AGENTEN		PORTRETJE VAN: SYSTEEM RYANAIR	
EEN DAGJE RECHTBANK BOBIGNY		OLIE (en andere energie), WATER	30
HOE WERKELOOS IS FRANKRIJK?		AUTO'S OP AARDGAS?	
HOE ARM IS FRANRIJK?		EUROPA IN HET DONKER (stroomstoring)	
AFFAIRES EN VERKIEZINGSSTRIJD	12	WAAROM GING HET LICHT NU UIT?	
GEEN PILLEN, DAN OOK GEEN WERK!		EVEN REPETEREN NA NAIROBI	
NOS GROS MOTS		ORDE OP ZAKEN IN FINLAND	
NOS BONHEURS FRANÇAIS		ITER GING VAN START	
SAFRAAN: DUUR BLOEMETJE		ATOOMAFVAL GEEN PROBLEEM?	
MODERNE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING		HERRIE OVER WATER	
GEDUVEL OVER FRAUDEURS		RELIGIES	32
MY SPACE KOMT		DE KERK ALS BANK! (Iran)	
EINDELIJK: DE SUPERVERPLEEGSTERS	17	DUITSLAND ONDERRICHT IN DE ISLAM	
PENSIOENEN VOOR LEIDINGGEVENDEN IN GEVAAR		STUDENTEN ONDER BEWAKING (Koranscholen)	
GOKKEN IN FRANKRIJK		CHRISTELIJKE SLIPPERTJES	
ZEE-RACEN: ROUTE DU RHUM		SOMMETJE VAN BENEDICTUS	
PENSIOEN BIJ DE BANQUE DE FRANCE		NIEUWE DIALOOG ISLAM-RK-KERK	
.ALLEDAAGS UIT DE MIDI.	19	AFRIKA	34
ZEBRAPAD (Co-productie)		NIGERIA: OLIE REBELLIE	
PREVENTIE À LA FRANCAISE (Zwembadalarm)		OORLOG IN TSJAAD/CENTRAAL AFRIKA	
.LE JOURNAL MORMOIRONAIS.	22	SOMALIË BREEKT IN TWEEËN	

SOWETO KRUIPT UIT HET DAL (Zuid-Afrika)
GAGBO BLIJFT DE BAAS? (Cote d'Ivoire)
ASIEL VOOR IDRISSE SECK (Senegal)
RUZIE IN KONGO

NAZBATAG HIGH-TECH (konijntje) 52
MUZIKAAL SPANDEK
EEN ANTI-ALZHEIMER CHIP
ALES MET JE MOBIELTJE
STRAATGOLVEN

WEST-EUROPA. 35

WEG MET EURO-BUROCRAATIE!
FOUTE VLAG IN LONDEN
ENGELAND REMT DE (oost-europese) TOESTROOM
FRANSE TV-PRODUKTIE PLAT (Mondial.isatie)
GERHARD MOCHT JACQUES (MemoiresSchröder)
ZWEDEN: NIET AAN HET WERK? VERBAAL!
DE ARME AIRBUSTOELEVERANCIERS
NIKKEL NELLIE OP OORLOGSPAD (EU contra Frank.)
WESTELIJKE SOLDATEN IN DE FOUT (o.m. Duitsl.)
MERKEL'S DUITSLAND

OOST-EUROPA 38

PROFIEL VAN POETIN'S RUSLAND (zie Topics)
DE JONGE WOLVEN (Oost-Europa)
KENT U TRANSNISTRIË?
HONGARIJE ZAKT AF
GEROMMEL IN KIRGHISTAN
REFERENDUM IN ZUID-OSSETIË

OOST-AZIË 40

DE TORENS VAN TIANJIN (China)
DE OLIFANT VERBIND ZICH ET DE DRAAK
(China/India)
CHEN (Premier Taiwan) IN TROUBLES

ZUID-AZIË 41

DE TORENS VAN TIANJIN (China)
CHEN IN TROUBLE (Taiwan)
GOSHN (Renault) ZIET INDIA WEL ZITTENT

NOORD-AMERIKA 41

BERICHTEN VAN JOE (uit de VS)
ECONOMISCH PLAATJE VS
DIRECT UIT HET PENTAGONNIEUWS
DURE VERKIEZINGEN? (VS)
VLUCHT NAAR ONBEKEND BESTEMMING(VS)
DE TELOORGANG VAN DE AUTOVERKOPER (VS)
TRAMMELANT IN MEXICO

LATIJS-AMERIKA 46

BOLIVIË SLUIT NIEUWE CONTRACTEN
ORTEGA NAM REVANCHE (Nicaragua)
CHAVEZ RIJDT FORD!
VERKIEZINGEN IN EQUATOR

OCEANIË 46

DODEN OP TONGA.
IMMIGRATIE NAAR NIEUW-ZEELAND

MAGRHEB--NABIJE-OOSTEN 47

CRISIS IN LIBANON
GAZA: DE TIJDBOM
INVESTEREN IN ISRAËL BOOMT!
SYRIË EN IRAK
PERPLEX OVER IRAN
LIBANON HET VERVOLG
DE FRANSEN IN DE AFGHAANSE VAL?
ALGERIJE KREEG BEZOEK (Sarko)
MAROKKO MANOEUVREERT
VOYEURS IN DUBAI

TRENDS/TECHNOLOGIE. 51

ALZHEIMERIANEN ONDER BEWAKING
ECHT DROGE HANDEN
OP HET NET MET GEEN PC!
EEN SLIMME KOELKAST
EEN NUMERIEKE CONCIERGE
EEN FRIS WOESTIJNTENTJE
EEN NIEUW LEKKER APPELTJE

TOPICS-CAPITA SELECTA 53

POETIN'S RUSLAND
GOD'S KOREN STAAT TE BLOEIEN
OORLOGSDREIGING?
HOE VOORKOMEN WE DE APOCALYPS?

DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL

Bladen/Kranten

Frans

Le Point (incl. deel Businessweek); L'Express ; Challenge ;
L'Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchaîné; et plus.

Duits

Der Spiegel (af en toe)

Engels

(deel) Businessweek;

Sunday Times (af en toe)

Nederlands

Volkskrant; NRC (toegezonden selecties)

HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)

TV/Radio/Internet

Frans

France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE24 (nieuw)

Duits

N24;N-TV; DW; en vele anderen

Engels

CNN; SKY;BBC-World

Pentagon nieuwsbron (indirect)

OVERIGE

Aljazeera (engels)

Euronews (engels/Duits)

Arte (Duits/Frans)

Weblog Peter Speetjens; De Standaard.

Weblog Amadinedjad

++++
++++

REDACTIONEEL

***VOORAF**

De herfst aarzelt nog even voor hij het stokje overgeeft aan de oprukkende winter. Deze editie kwam bijgevolg praktisch geheel tot stand in de buitenlucht. Hopelijk merkt u al lezende iets van de grotere dosis zuurstof.

De bladeren van de wijnstruiken zijn nu wel weg; hun kleurenpracht was lang te zien. Maar in het dorp ritselen

ook de duizenden rondwaaierende platanenbladeren.

Ik bezocht met behulp van Ryan Air's vleugels even de Lage Landen en werd o.m. mooi verrast met een fraaie culturele middag in het Kerkraadse. Een echte "rootskietelarij"! Familiebezoek deed daar nog een stevig schepje bovenop, zeker als je 400 pagina's familie- en regiohistorie krijgt overhandigd, door een bewonderingswaardige, schrijvende neef. Bent u in bokkenrijders, hun tijd en hun rehabilitatie geïnteresseerd, dan koop het boek en u zult klachten krijgen van uw ega over te grote zwijgzaamheid.

Op uw scherm staat een extra-lange EINDEJAARS-EDITIE, waarbij van mijn hart moet dat niet alles onder de kerstboom past. Maar tja, wat wil een mens die om zich heen kijkt en zich afvraagt waarom hij nog wel gewoon zonder angst en verscheuring kan leven?

Le Provençal blijft gestaag groeien, maar er moet nog wat meer respons komen (denk ik). Ook begint er wat "hulp" te komen om de kolommen te vullen met lezenswaardige zaken. Onder meer van "onze correspondent uit de VS". Ook werd mij een mooi idee voor een provençaalse story aangereikt door hier wonende vrienden, die me ook nog graag steunden bij de schrijverij. Dat beviel me erg goed, dus ik nodig ook anderen uit voor een "coöperatieve productie".

Het borrelt en bloeit dus en dat is erg mooi. Het volgende jaar wordt denk ik in vele opzichten een historisch jaar. Zonder enig bijgeloof reken ik op een jaar met vele nooit gedachte openingen, keerpunten in onze wereld en dat zal niet zonder angst en

narigheid gaan gebeuren. Maar in het diepst van de chaos wordt een betere toekomst altijd geboren. Dat wens ik ons allen dus toe voor 2007. En graag zal ik ook daarover wat blijven oren, met uw goedvinden.

Ik sluit af met hoop, omdat de mensheid nooit ten onder ging; ze is te taai.

Veel leesplezier en heb even geduld met het kabinet; u heeft, in het stemlokaal, de zaak toch zelf in de war geschopt?

Groeten,
LEON

++++
++++

*DIXIT

-Motto's

"ALS IN NIET SCHRIJF, SNAP IK NIKS MEER VAN DE WEREL OM ME HEEN". (Van Cees Noteboom, en ik ben het er helemaal mee eens!)

-One-liners

Peter Gumbel schreef een boekje "De remedies voor Frankrijk". En daarin zegt hij: "DE FRANSE HAAN ZAL EEN VERZOPEN KIP WORDEN OVERGOTEN MET CHINESE BOUILLON". (Peter weet het leuk te brengen niet? Maar hij weet ook waarover het gaat. En waarom zou dit gerecht niet lekker zijn?).

"NADAT WIJ (de fransen dus) DE AMERIKANEN PROBEERDEN TE STOPPEN BIJ HUN OORLOGS-PLANNEN IN IRAK, ZIJN WE NU

DE AANGEWEEZEN PARTIJ OM ZE TE HELPEN DE OORLOG DAAR TE STOPPEN “. (Dit zei Christophe Barbier, hoofdredacteur van L' Express en algemeen erkend expert in deze materie.)

-Wijsheden

Een Duits journalist verzuchtte: “Zwei Dinge lassen wir Deutschen uns nicht nehmen: Urlaub und Zukunftsangst”. (Komt me best wel bekend voor...)

Een keertje “een domheid” als uitzondering. De Gaulle was (ook) geen talenwonder; hij wilde alleen wat Duits leren. Maar ook daarin ging het niet geweldig. Zo zei hij bij een ontmoeting met duitse legerofficieren tegen een kolonel (=oberst): GUTEN TAG, HERR OBER! En niemand durfde hem iets uit te leggen. (Dit zou in de franse politieke top zo maar weer kunnen gebeuren, vrees ik, gezien de talenkennis van Sarko en Sego)

++++
++++

***INGEZONDEN**

EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

Van een oude engelse vriend B. kwam het volgende binnen; een wat “harder” Bush-mopje..

Bush bezoekt een lagere school en geeft gelegenheid om vragen te stellen..

De kleine Stanley is er meteen bij en zegt: ik heb 5 vragen Mr. Bush.

Waarom viel u Irak binnen zonder VN toestemming?

Waarom bent U president terwijl Gore meer stemmen had?

Wat is er aan de hand met Osama Bin Laden?

Waarom maakt u zich zodruk over het homohuwelijk terwijl 50% van de amerikanen geen ziektekostenverzekering hebben?

En dan gaat de schoolbel; pauze dus. Bush belooft na de pauze te antwoorden!

Terug van de pauze steekt ene Steve zijn vinger op als Bush zegt: Wie heeft er vragen?

Hij mag ze stellen en zegt:

Graag hoorde ik de antwoorden op die vijf vragen van Stanley.

Verder wil ik graag weten waarom de schoolbel 20 minuten eerder ging?

En, kunt u ons zeggen waar Stanley gebleven is?

Thank You dear B. and I hope you will find and send me a story of Mr. Poetin one day. He seems to know where people go that ask him to difficult questions They didn't talk to much after they were refound...

Lezeres L. stuurde nog deze mop, die steeds actueler wordt, door het toenemende bejaarden-terrorisme op de weg:

A senior citizen was driving down the freeway and then his phone rang. His wife warned him urgently, saying:” Herman, I just heard on the news that there's a car going the wrong way on Interstate 77. Please be carefull!”. “Hell”, Herman ans-wers, “it's not just one car. It's hundreds of them!”.

Beste L., dank voor dit leuke mopje. Maar ik neem toch aan dat dit mopje (eigenlijk) niet vooral voor mijn ega was bedoeld? Ik weet dat ik nu met hoorapparaat uitgerust, op sommigen een wat al te oude indruk maak. Maar nee, ik kan niet bedoeld zijn, ik neem nooit mijn mobieltje mee onderweg, ik luister wel naar de autoradio.

REACTIES BIJ DE ONTVANGST VAN
EDITIE 23-06.

Van lezer en verre naamgenoot Joe uit de States, kwam meteen bij ontvangst van de laatste editie en nog vóórdát hij die ging lezen, al dit berichtje:

*Dear Leon,
Even FDR (Franklin Delano Roosevelt; red.) lost midterm elections during the second World war. War has never been very popular here. Democracy has spoken and that is as it should be. A more balanced view and review can only help. But without giving up support for Israël there is not much of a solution as the fanatic Islamic element has made repeatedly clear. The North Korean problem lies more in their selling than in using atomic weapons. China can and appears is willing to control that. Have saved Le Provençal and look forward to read it.
Joe.*

Dear Joe, thanks for your interesting opinions. We saw in Europe how governments were (and still are) punished for their cooperation in the Irak war (Spain, Italy, UK); nobody loves a war. Let's hope that the division within the democratic party will not weaken even more the position of the VS. Every day you can now see the moves of all parties in the world in the vacuum, that's fully visible for the moment. But as we know the Americans: at last they unite behind their general interests and let's hope they will do so soon and clearly. I think that the chaos in the Middle East will become greater very fast; look at Syria, Lebanon (government), Irak (government) and the words from Amadinedjad (Iran). They will try "together" to punish the US for the Irak war; thinking of the bad end of the Vietnam war as an example. I agree that China is taking care of its mad neighbour; together with South-Korea they can manage it. But even they were very upset some weeks ago! So surprises are not yet excluded. I hope you had a pleasant time reading the new Le Provençal.

En Joe stuurde nog veel meer (m.n. naar aanleiding van Editie 23-06). En hij schreef ook:

Again I read your paper with great interest and I'm amazed at the amount of writing you manage to fit into your schedule.

Ik plaatste Joe's uitgebreide reactie, o.m. op EDITIE 22-06, onder de rubriek/titel:

BERICHT VAN JOE (zie onder NOORD-AMERIKA). Gelieve daar zijn interessante commentaren en aanvullingen te lezen. En U bent allen voor commentaar uitgenodigd; ik beet zelf het spits af. Joe zie ik eigenlijk al gewoon als "onze Amerikaanse correspondent". Do you agree, dear Joe?

Over zijn algemene opmerkingen aangaande mijn schrijverij nog dit:

I'm retired Joe since I was 53 and before I stopped, I managed a lot of people. Now I learned also to manage myself a bit, and so I find the time to fix Le Provençal, with help of new technology. It keeps me of the dark streets!

And thanks a lot, Joe, for your kind words!

Van "proeflezers" H. en J.H. ontving ik dit sympathieke mailtje als reactie na het "aanschouwen" van editie 23-06; hun eerste.

*Ha Leon,
Hartelijk dank voor je mail; ik reageer nu pas omdat ik geheel uitgeput raakte van het lezen van je krant. Hoe is het mogelijk dat je iedere maand zo'n soort LA PROVENCE en THE ECONOMIST kunt samenstellen, redigeren en versturen zonder stapelgek te worden? En ik dacht nog dat het om 2,3 A4-tjes ging. Je hebt ons vol bewondering en ontzag achtergelaten. We komen graag*

op de verzendlijst vanaf mei volgend jaar....(etc.)

Beste H. en J.H., ach schrik niet, er zijn veel meer retraits met uit de hand gelopen hobbies. Ze bouwen/restaureren soms hele huizen en zo. Ik doe dit nu al 3 jaar en dat kan enkel, omdat ik nog fit ben; ik ging namelijk met 53 al met pensioen, dat is HET eerste geheim. Verder is het natuurlijk een krant; en die leest men i.h.a. selectief.

Jullie reactie is natuurlijk erg vriendelijk en te strelend, maar zeer bedankt dus. Ook zien jullie nu dat (oud) management-consultants best ook over meer dan balansen en W/V-rekeningen kunnen nadenken en oreren. Het komt simpelweg voort uit mijn grote belangstelling voor medemensen op deze aardkloot en hun belevenissen en, ook door de mogelijkheden die de moderne computertechniek (die veel werk uit handen neemt als je het redelijk organiseert), biedt. Verzenden naar 130 lezers duurt bv maar 2 minuten.

Lezen deed ik altijd al enorm veel en schrijven ook (adviseurs werden soms per kilo papier betaald! Haha). So there's no miracle at all.

Graag zet ik jullie op de verzendlijst voor 2007 vanaf mei. Kan je de verleiding eerder niet weerstaan, dan geef een seintje; een druk op de knop, en hij vliegt naar jullie toe. En uiteraard hoop ik op wat forse tegenspraak als jullie over enkele maanden aan het lezen slaan. Dus à bientôt!

Het volgende korte berichtje kwam via een trouwe lezer C. binnen, die een goede bekende van hem (en ook euro-parlementarier) aanbeval, om Le Provençal ook maar eens te lezen. En die schreef daarna aan hem:

In de e-krant van je vriend (die dus net was ingezien; red.) ben ik geïnteresseerd. Het ziet er goed uit.

Leuk och? Wie weet krijgt Le Provençal nu ook enige invloed op de Europese politiek.

Dus als u nu meeschrijft bereikt u mogelijk ook nog Brussel!

Van lezers R. en I. kwam de volgende reactie binnen:

Beste Leon,

We vinden het altijd weer bijzonder leuk om je krant te ontvangen. Het is helaas nog niet zo dat we hem rustig in de zon kunnen lezen maar we pakken er regelmatig items uit om op de Franse les te bespreken. Laatst vroegen we onze lerares (Franse) wat de juiste vertaling zou zijn van "straatvechter". Ze zocht en zocht; vroeg het ook bij een bekende professor in de Franse taal (onder toevoeging van: "Ik heb zo'n lastige advocaat als leerling"). Maar ze kwamen samen tot de ontdekking dat er geen woord voor bestond en dat betekent dus dat het fenomeen in La Douce France niet bestaat!!! Goed voor Le Pen.

Beste mensen, mooi dat mijn geschrijf ook de Franse les bereikt; nu moet ik echt oppassen met mijn Franse citaten en tekstjes hier en daar! Wat "straatvechter" betreft verwijs ik jullie naar het rubriekje "NOS GROS MOTS" (Exception Française), alwaar je kunt zien hoe enorm veel "speciale woorden" het Frans kent. Maar jullie vraag mot je ook niet aan nette mensen stellen maar aan iemand van het "racaille" (het schuim, schorem). Dat woord gebruikte Sarko en hij kreeg er van langs! Dus stel je vraag aan Le Pen; die weet het echt, uit eigen ervaring.

Overigens kan men bij mij een lijst van 8 pagina's A4, vol met "argot" (schunnig Frans) krijgen, tegen betaling van 0,10 € per woord (Frans/Nederlands!). Die kun je dan in je voiture leggen, en als je dan een klein conflictje krijgt onderweg, hoef je daar enkel maar wat uit voor te lezen. En je krijgt gegarandeerd ook nog een dreun van het "canaille".

Van lezers A. en E., met een “gezonde afstand” tot mijn geschrijf, kwam het volgende binnen:

Bijgaand wat Limburgs-Europees nieuws(Europese Nieuwsbrief van Ria Oomen, Europarlementariër: Red.) voor je journal. Dat jij je amuseert is duidelijk te lezen in je “Provencal”, maar van je ega horen we minder....

Beste A. en E., dank weer voor Ria’s Nieuwsbrief! Ze is nu zelfs lezer van Le Provencal geworden, echt waar! Tja, ik amuseer me, daar had ik zelden moeite mee in mijn leven, en het is goed te horen dat jullie dat aan mijn krabbels zelfs merken. Ik zal M. vragen om ook een stukkie te schrijven in Le Provencal, want ook zij heeft veel amusement om handen. Zo veel dat ze het niet allemaal kan opschrijven. Maar er komt iets aan, hoor!

++++
++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

L’ EXCEPTION FRANCAISE

L’EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE

Er zijn weer wat **overeenkomsten** te signaleren tussen Nederland en Frankrijk in termen van “uitzonderlijk gedrag”. Het “nee” tegen Europa’s grondwet was ooit het begin, maar er is ook een vervolg:

- mogelijk zijn ook nederlandse militairen in Irak over de schreef gegaan; de fransen hadden in Afrika al eerder te doen met grote gedragsproblemen van hun troepen. Dat kostte hoge militairen, die “doofpotje” wilden spelen, toen de kop.

- Nu wil de regering in Den Haag de Burka en andere gelaatsbedekkingen verbieden in het openbaar. (Behalve met carnaval dan natuurlijk; Verhagen komt uit Maastricht!). Frankrijk schafte de sluier in het openbaar ook al af en kreeg daarover veel geraas te

horen. Eigenlijk is alle uiting in uiterlijk van religie (ook keppeltjes dus!) in dit land verboden in de publieke ruimte. Aljazeera (engels) en alle andere internationale zenders brachten het als groot nieuws, dagen lang. Maleisië heeft nu fors geprotesteerd tegen “ deze beperking van vrijheid van kledingkeuze” .

Wat nu volgt is een test op de moed en de wijsheid van een regering in de verkiezingsmood.... Zouden Rita en Balkenende wel echt goed hebben nagedacht?

Maar ook de **verschillen** blijven opvallen, zeker nu er in beide landen een verkiezingsstrijd gaande is. De fransen zijn nog aan het begin; nu ik dit schrijf stemmen de hollanders al. De dag na HET grote lijsttrekkersdebat denk ik na over wat ik aan politieke strijd in Nederland zag, en, ik voel me heel wat trotser op het oude vaderland dan vóór de verkiezingen. Trots over de kwaliteit van de Nederlandse democratie zoals die zich toonde in de verkiezingen. Het gaat in Nederland weer ECHT ergens over, over echt politiek kiezen! Inhoud drijft weer boven en de poppetjes zijn wel van belang maar niet op overdreven wijze, schat ik in. En de show van Freek de Jonge doet mijn ouwe hart echt goed: geniale show, nogal direct en gewoon geweldig dat dit kan, 8 à 10 uur voor de stembussen open gaan! Ik geloof echt dat Nederland begonnen is met zichzelf te redden door het inhoudelijke debat weer aan te gaan.

In Frankrijk zitten we nog helemaal in de poppetjesfase; de PS kandidatenkeuze was daarvan een niets verhullend voorbeeld. Sego werd het omdat ze een stevige, rustige en niet-lelijke dame is, die gewoon inhoud laat voor wat die is. Onbegrijpelijk en oninteressant. Maar het zou me niet verbazen als NA de actuele poppetjestrammelant in de UMP, werkelijk een beschamend gedoe, toch nog d aandacht zal komen voor inhoud. Want Segolene R. tegen N. Sarkozy, moet uitdraaien op een zwaar inhoudelijk gevecht. En dat zou erg goed zijn voor herstel van echte democratie

in dit land. Bayrou deed het al enkele keren voor; wie volgt hem?
Wordt vervolgd!

ALARM: FRANKRIJK'S GROEI OP NUL!

Het derde kwartaal is de groei gewoon NUL, de verbetering is helemaal gestopt want de industriële productie viel in elkaar met bijna 1%. Dat komt erg beroerd uit in de verkiezingstijd... en hoe moet je dit nu de kiezer, als regering dan, uitleggen? De experts zeggen gewoon dat de structuur van de franse economie nog zo slecht is dat bij windkracht 2 al iets wegwaait. Dus toch weer die verdomde hervormingen...

PROGNOSE FRANSE ECONOMIE 2007

De groei die er plots was en de daling van de werkeloosheid zijn even plotseling weer gestopt cq geremd. Prognose groei 2007 is nu 1,8% , dalende import en export en interne consumptie. Ook het aantal faillissementen nam weer flink toe en de industriële produktie stukt. Dat is voor dit verkiezingsjaar een ramp voor het land en zeker voor de kandidaten van "huidige regeringspartijen". En eigenlijk een nog grotere voor de PS! Frankrijk is in het geheel niet in ander beter gekleurd vaarwater; alles moet nog gebeuren. Zonder rigoureuze hervormingen op de arbeidsmarkt komt men niet echt verder. En dit land staat bovenaan in de statistiek van "regelingen-drift" op dit terrein. Slechtste in Europa en ver weg van de VS. Le pauvre pays!

FUSIE GDF-SUEZ LOOPT VAST

Een stomiteit van de GDFbaas , en simpele procedurefout rond de papieren van de Raad van Toezicht en de rechter moest oordelen. De vakbonden hadden GDF aangeklaagd en ... kregen gelijk. Nu mag het vervolg pas nadat de europese wet tav de liberalisering van energiedistributie, die pas na de franse verkiezingen in gaat, plaatsvinden. En als links die wint, dan is het hommeles met de fusie.

Breton, de verantwoordelijke minister heeft de GDF-er plat gescholden, zijn prestaties mbt problematiek met de industrie (denk ook aan EADS(Airbus), Arcelor en andere), zijn

niet fraai. Deze oud-patroon van Telecom is een succesman, maar zijn communicatie met de industriebosses mag tot verwondering aanleiding zijn. En nu stopt ook nog de groei en stijgt de werkeloosheid ook weer. Wat een ellendige "pech" voor Thierry.

JJSS (Jean Jacques SERVAN-SCHREIBER) STIERF

Hij was/is een icoon in Frankrijk, een zeer krachtige reformator. Hij richtte het magazine "L'EXPRESS" op (1953), dat ik ook (voor u) lees. Zijn opvattingen waren onverschrokken en visionair, dat bewees de geschiedenis. Anti-koloniaal avant-la-lettre, overtuigd Europeaan, kwam op voor de vrouw, was een voorman voor het regionalisme (decentralisatie Frans intern bestuur), was anti-nucleair en profeet mbt de informatietechnologie. Zijn boeken: "Le defi americain" en "Le Defi japonais" zijn wereldberoemd; ik las het eerste al tientallen jaren geleden. De waarschuwingen over te verwachten veranderingen in de wereld en de gevolgen ervan voor de europese positie zijn nu zeker waarlijk profetisch. Hij was vóór of tégen hem, maar zijn verdienste is enorm. Tijd dus om, ook uit piëteit, zijn werk nu nog eens te herlezen. Een soort Leonardo da Vinci maar dan op maatschappelijk /geopolitiek gebied. Hij werd ook vaak met Kennedy vergeleken, en dat kun je een eer noemen. Een groot fransman stierf en hij liet zien hoe groot de franse onafhankelijke geest kan zijn.

En je vraagt je af: wie zijn zijn opvolgers? Zoals sommigen zich dat ook afvroegen bij ene Pim, waarvan niemand kon zeggen wie hem eigenlijk opvolgde...

OUDEREN: STERVEN DOOR VERWAARLOZING

Het zal ook wel elders gebeuren, maar ook in Frankrijk komen er nu steeds meer berichten van oudjes die in tehuizen sterven door simpele verwaarlozing. Stil en alleen in hun bed. Nu zijn er 13 miljoen 65+ers in 2030 zijn er dat 20 miljoen. En in 2035 zijn er 6 miljoen 80+ers, waarvan 15% geheel

afhankelijk is van derden. Dus wat we nu al beleven is een schijntje van wat er komt. Het begint al bij de aanmeldingen: is een patient een pietsie gehandicapt of dement, dan is er al gauw geen plek. Te duur zo'n oudje. Een onderzoekcommissie hoorde van de vele gevallen van "overmedicatie" om het einde te versnellen. Gewoon omdat men niets anders meer wist te doen. In een land waar euthanasie onbespreekbaar lijkt is dit wel erg cru. Dit is dus het antwoord van een maatschappij op een sterk toenemende vergrijzing met haar gevolgen. Test van de westerse beschaving: normen en waarden dus. Wat denkt U over wat U kan wachten?

EEN BEETJE CORRUPTIE

Bij de franse ambtenarij is het al niet anders dan enkele keren ook in Nederland bleek, met bouwschandalen en klokkenluiders.

Hier enkele voorbeelden van franse vormen van ontsporing:

-een autorijschool levert ook uw theorie-rijbewijstest af. Op het examen zit ook een "ami" die bij elke vraag met zijn duim etc. het juiste antwoord aangeeft. Kandidaat theoretisch geslaagd dus. Uit een onderzoek, waarbij ook twee politiemensen werden gehoord, bleek dat dit complot een grote omvang had. De rijsschool was dan ook zeer populair, zeker bij buitenlanders.

-iemand pikt een rood licht in Parijs en wordt aangehouden. De agent vraagt haar beroep en ze deelt mede dat ze bij Nike werkt in de verkoop. Men begrijpt elkaar snel: geen verbaal in ruil voor een paar mooie Nikies.

-vijf CRS-agenten houden vele taxi-chauffeurs aan voor overtredingen die ze niet begingen. Het verbaal kon cash worden afgekocht voor enkele honderden €. Ze werden verlinkt en brommen nu al een tijdje, tot schande van "hun" 7^e compagnie CRS.

-bij de verkooppunten van SNCF (spoor) blijkt dat het systeem als je gewiekst bent twee biljetten afdrukt zonder dat dit wordt geregistreerd. Zo kun je de tweede lekker verkopen tegen cash voor een zacht prijsje. Een leuke bijverdienste die nu is stopgezet.

-een rijk oudje krijgt bezoek van een belastinginspecteur en hoort dat er "iets" aan de aanslag kan worden gedaan tegen

vergoeding. Het oudje registreert het gesprek en levert ter kantore de tape in. Voila, grote bonje, en er bleken enkelen wat op deze wijze bij te verdienen.

Ziehier en greep uit de bloemlezing. Welaan ik maakte ook ooit zoiets mee, maar snapte gelukkig voor mij, dat het erg link was en fout bedoeld. Ik liet de klus dus liever lopen voor een "moediger" collega. C'est la vie.

CONSULTANTS; EEN BOOM

Het gaat goed in Frankrijk met mijn oude vak; de consultancy. Vele jongeren stappen erin en staan plots voor klanten in een bedrijf terwijl ze nooit ergens anders werkten of manage-den. Dat was altijd al een beetje zo, ook in Nederland. Ze zijn natuurlijk wel stevig gediplomeerd dat spreekt en ze worden natuurlijk door een oude wijze collega "gecoached". Een van hen die bij Arthur Anderson werkte deed in een boek een (ander) boekje open... et ca choque! Zijn verhaal over werkdagen van 14/15 uur, zijn berichten over de sterke codes/gedragsregels, en het grote machtsgevoel dat hem verleidde. Het startsalaris van 35.000 is niet slecht en het stijgt snel. Wordt je baasje dan is het al gauw 120.000 €. KPMG heft er her zo'n 700, Deloitte 200 en er zijn zo'n zes groten hier.

Nederland had indertijd veruit de grootste "consultantsdichtheid" van het westelijk halfrond, met name door de overlegcultuur in de overheid. Daar werd in het buitenland wel om gelachen maar als je keek naar de kwaliteit van de ondernemingen en de interne gang van zaken, was er veelal sprake van een wijze aanpak. Macho-achtig management is lang niet altijd goed management.

De regel in Frankrijk is, schrijft de geflipte consultant: "up or out", vooruit of eruit dus. Dat herinnert mij aan de term "wegwerp-HTS-ers", vroeger bij Engineeringburo's in Nederland.

Welaan ik werkte in dit vak; eerst intern bij grotere bedrijven, en daar ook vele jaren in het management van consultants. En daarna wilde ik wel verder zonder baas. Toen zag ik de collega's, die bij de groteren

ook nogal geëxploiteerd werden. Maar de ergste exploitatie was die bij de klant, de soms een "oortje kreeg aangenaaid". Dat zag je als je rapporten te lezen kreeg van collega's die vóór jou al aan de bak waren. It was shocking sometimes, dat weet ik nog goed

Het vak is dus nog steeds glamoureuus, dat doet me goed. Want je moet er wat ijdel en eigenwijs voor zijn, om het beter te weten dan vele anderen niet?.

Welaan, het was n is een mooi vak, maar je moet wel goed kiezen met wie je het gaat uitoefenen. En dat is in elk vak zo. U allen weet uw eigen verhaaltje in deze ongetwijfeld wel.

SLA UIT EEN BLOEMPOT

Verse, male sla? Wel dat kan binnenkort: in de franse Hypermarché's wordt binnenkort sla n bloempot verkocht. De fransen (wij ook) zijn grote sla-etters, dus dit is het ei van Columbus voor de kleingebruiker. Mijnheer Bada, de uitvinder, heeft 20 hectaren vol sla in potten staan, dus we kunnen vooruit met zijn 80.000 potten. U zet hem op het balkon of zo en uw slatuintje werkt al. En eigenlijk hoef ik niet op Bada te achten, ik begin gewoon voor mezelf: pot, grond en een slazaadje en we are in business. Kom maar eens proeven.

EEN TWEEDE EIFFELTOREN

Er komt een ecologische toren van 300 meters in La Defense (Parijs). Hij is supermodern, nieuwste materialen, zonne-energie en natuurlijk mooi verlicht (ecologisch?). Er komen zelfs windmolentjes aan te pas. Mogelijk gaat dus ook de Moulin Rouge er nog heen... De foto van het ontwerp is erg mooi; Parijs waardig. Komt dat straks dus zien. U kunt kijken van toren naar toren.

KADER MET VEEL STRESS

Wel 70% der franse leidinggevendenden heeft te veel stress op zijn werk. De vakbond roept: "men weet niet meer wat die bazen eigenlijk willen" en "de industrialisatie van de tertiaire sector is begonnen". Dank je de koekoek. Dus zijn er informatici die zich tot

macon laten omscholen om de stress te ontlopen. Dat zal ze nog gaan tegenvallen: want daar krijg je stress in je rug en dat is ook geen pretje. Eerlijk gezegd geloof ik dat vaak de klanten de meeste stress hebben, en dat dit komt omdat het management de uitvoering niet goed weet aan te sturen. Zo effe een vlotte analyse gemaakt; de bazen hebben stress omdat ze fout managen, daardoor worden klanten boos en dat geeft de bazen weer meer stress, etc. Voelt u wat ik wil zeggen? Als ze straks macon zijn krijgen wij, die de tegeltjes gezet willen hebben weer de stress, en zij zijn à l'abri. De wereld is oneerlijk.

OVERBELASTE POLITIE-AGENTEN

In de banlieu's is het echt levensgevaarlijk voor agenten. Ze worden met alles bekogeld zelfs met benzinebommen; er wordt op ze geschoten. Regelmatig moet er een zij wapen trekken en schieten om het vege lijf te redden en de nodige raken gewond. Over stress gesproken; deze mensen betalen een hoge prijs voor de politieke verwaarlozing die al jaren duurde. Het zijn de helden van onze democratie aan het worden; dat geloof je toch eigenlijk niet. In sommige wijken zijn het de drugsbazen die de relschoppers dirigeren en kalmeren... namelijk als hun business gevaar gaat lopen. Zo ver zijn we al: de onderwereld beheerst de rellen. Nu maar hopen dat ze dat nu ook weer doen... Vooralsnog gaat het nog een beetje, al is bussen in een hinderlaag lokken, gemaskerd naar binnen gaan en de zaak in de fik zetten, wat nu enkele keren gebeurde, toch wel erg vergaand. En passagier tot nu toe, ligt in coma in een ziekenhuis met zeer veel brandwonden. Al Qaida is er niks bij.

EEN DAGJE RECHTBANK BOBIGNY

Ik doe het gewoon in wat losse reportage-items:

- Gisteren stonden twee jongens die op veroordeling wachten gewoon in de ha tegen de muur te pissen. Ze hadden het toiletbordje niet gezien...
- Vandaag is er enkele uren vertraging in de rechtszitting. Er waren niet

- Recent scheurt en jeugdige met de scooter de trappen op, race't naar binnen in de wachtruimte en maakt bijna een zwaar ongeluk. Hij was boos na de uitspraak.
- Dan weer staat er een grote jongeman met beide vuisten op alle ramen te rammen uit woede over zijn boete.
- Een moeder zegt: Mijn zoon zal profiteren van die wet waardoor hij niet in de gevangenis kan komen (minderjarigheid).
- Waar zijn die vriendelijke rechters dan, brult een 15-jarige delinquent.
- Vuile bastaard, ik sla je smoel plat, durf maar eens buiten te komen. Dat zegt een veroordeelde jongen tegen een parketwacht.

De rij kan eindeloos worden voortgezet in Bobigny, waar je personeel slechts enkele weken kunt laten werken. Dan zijn ze aan een zenuwcrisis toe, Hier is het echte riool van de mislukte integratie; hier in de rechtbank van Bobigny. Kom hier kijken en je stemt wat anders.

De hoofdstad van doodziek Frankrijk, zoals de redacteur boven zijn drama schreef.

HOE WERKELOOS IS FRANKRIJK?

Tja over statistieken kan je ruzie maken en, je kan ze ook mooi gebruiken om er politiek me te maken. Nou is er binnen de OECD en Europa wel een definitie van hoe je voor de hen je cijfertjes moet hanteren; niet zo vreemd natuurlijk. Maar dat belet niet om intern iets anders te ventileren. Wel, de regering spreekt over dalende werkeloosheid en komt nu met 8,8% op de propfen, halleluja.

Maar nu rekent ene Jacques Marseille, Frans econoom van grote faam, het ons even voor: de arbeidsbevolking van Marianne is 22 miljoen personen. Maar daarvan moet je aftrekken alle banen zonder risico van ontslag; kortweg de overheids-ambtenaren en dan kom je hier op: 15 miljoen. Daarin zitten echter ook bankemployé's en mensen van demi-

overheidsclubs (Securité Sociale), maar allah! Aan de 2.310.000 werkzoekenden moet je dan eigenlijk ook de "niet bemiddelbaren optellen. En dan kom je dus aan 3 miljoen op 15 miljoen, en, h schrik dus op 20%! Datzelfde voor Engeland levert daar 6,4 op; en voor Zweden 5,4%. Dus Frankrijk heeft ca 3/4X zo veel werkelozen als Engeland/Zweden. Dat is wel echt een schok niet? Let wel, dit cijfer is zo hoog omdat het aandeel overheidsdienaren in dit land zo veel hoger is dan elders, ook in Duitsland overigens.

Dus zegt Marseille, het zou beter zijn de fransen met dit soort cijfers te confronteren dan met dalingen van optische aard als 0,2 %.

Wat statistisch nogal aanvechtbaar is. Tja, en dat is lastig in verkiezingstijd, maar de oppositie zwijgt.... Ook.

HOE ARM IS FRANKRIJK?

Deze vraag wordt steeds interessanter in de EU. Engeland kent zijn verarmde gepensioneerden die in de zon MOETEN vanwege hun magere pensioentje, Nederland kent nu ook voedselbanken en Frankrijk en België kennen zulke voedselbanken al 25 jaren. Denk aan Abbé Pierre! Steeds meer arme families met 4 personen hebben na hun huur nog 500 € om de rest van de maand door te komen. Stel u voor! De Secours Catholique signaleert en forse toename bij hen die enkel van bijstand leven, ook slecht betaalde werknemers en steeds meer werkelozen die arm zijn. Van de armste zegt men is de koopkracht nu retour op het nivo van 2000. U ziet waarheen we gaan, de algemene welvaart lijkt te dalen en de "welvaart" van de armen is al op. De welvaartsverdeling is kennelijk veranderd inde meeste landen en dat klopt met de politieke verkleuring. We gaan steeds meer op de VS lijken in dat opzicht en China c.s. gaan steeds meer op ons lijken. East-West and never the two shall meet, zij ooit een beroemd iemand. En dat was niet Marx, want die krijgt nu een beetje meer gelijk. Maar dan wel heel anders.

ALSTOM EN BOMBARDIER: VREDE?

SNCF bestelde haar treinen plots bij Bombardier (Canada) en liet Alstom als de dure aanbieder gewoon zitten. Enorm gedonder in de glazen, maar de nieuwe SNCF-directeur hield vast: zij zag een groot kostenvoordeel en zit in financiële problemen. Maar toen kwam via de vakbondsdruk, het politieke geweld overeind en SNCF moest meedoen aan een nieuwe opzet waarin Alstom en Bombardier samenwerken aan de grote treinorder. Dat is nu besloten en beide firma's hebben samenwerking beloofd. Maar die treinen zijn nog niet klaar! En Bombardier heeft nog wel meer ijzertjes in het franse vuur liggen.

AFFAIRES EN VERKIEZINGSSTRIJD

De PS is er uit: Segolène won met ruim 60% de kandidaatsverkiezingen; een monsteroverwinning. DSK 20% en Fabius 18% ; de olifanten zijn verpletterd. Voor het eerst spraken de partijleden zich door verkiezingen uit! Het geheel was, vergeleken met Nederland (mn de VVD) een makke schapen toestand, maar het was toch een moderne aanpak en ook fatsoenlijk. Slechts enkele smerige trucjes aan het einde.

Nu is duidelijk wie het links moet doen, Sego zal nu de andere gauches moeten omkletsen mee te doen, voor de presidentsverkiezingen in mei 2007 losbarsten met nu ca 36 kandidaten.... Dame Sego heeft gescoord en ze zal nog meer scoren; haar kracht is nu wel duidelijk. Op naar Frankrijk's eerste vrouw als president? Nu is het de beurt aan de UMP haar kandidaat te benoemen, daar worden de vele messen al geslepen...

-AFFAIRES

De PS had half november, een weekje voor de kandidaatskeuze, **haar eigen affairretje**, Op internet stond plots een geheim filmpje van Sego die in een meeting (al presidente van een regio; dat is ze nu!) de aanrommelende leraren terecht wees. Deze moeten 35 uur werken en zijn meestal maar 25 uur op school en... de restuurtjes gaan sommigen dan huiswerkhulp doen bij de

privéscholen. Tegen fikse vergoedingen.... En dezelfde weigeren het "gratis" te doen in hun 35-urig contract. Deze schandelijke praktijk bij Sego's eigen kiezers, wees zij in het filmpje duidelijk en beslist af. Groot gedonder in onderwijskring en Sego werd bestormd natuurlijk. Maar ze weigerde alle discussie op basis van dit sneeky trucje, wat NIET werd ontkend door haar! En ik voelde een beetje dat dit niet in haar nadeel zou uitwerken..... los van enkele boze leraren dan. Heeft ze het filmpje misschien zelf op het net gezet? Niemand gelooft dat nu, behalve Juist!

De Clearstream-affaire is nog steeds levend. Rafarin (oud-premier) werd verhoord, MAM (Marie-Alliot-Marie, minister van Defensie) werd 12 uur aan de tand gevoeld door Justitie en nu is het de beurt aan de premier de Villepin (hij was als minister van Binnenlandse Zaken ooit betrokken). Stemmen gaan op de affaire snel "op te lossen". Maar ja de rechterlijke macht is van de uitvoerende macht... gescheiden. Dus ie zal het zeggen. Ik zie hier nog flink politiek gedonder van komen met als verliezer de Villepin..... en dus als winnaar op punten Sarko.

De geheime japanse rekening van Chirac kwam ook weer fors in de pers. Het Elysee ontkende weer heftig. Chirac heeft nog echt niet gezegd dat hij in 2007 NIET zal meedoen...

-VERKIEZINGSSTRIJD LINKSE KANDIDATEN

De linkse drie zag ik in hun laatste "debat", nee eigenlijk waren het drie betogen, strak geled door twee journalisten. Erg vriendelijk en niet onderling reagerend. Dat lijkt niet op een debat Rutte/Verdonk kan ik u zeggen en dat was al aardigjes niet? Tja en dan zie je de olifanten van de PS keurig, maar best ook goed, antwoorden op items uit de buitenlandse politiek. En dan valt het voordeel van de oudjes DSK en Fabius toch wel wat op. Sego weerde zich moedig hoor, maar het buitenland is toch wel ver.

Afsluiting deed elk met een fraaie oproep om op hem/haar te stemmen... Fini.

Intussen zijn intern PS de stemmen uitgebracht en geteld en zoals werd verwacht won

Als kiezer zat je bij deze "debatten" dan wat suf te kijken: er was nauwelijks een verschilletje inhoudelijk, ze voeren namelijk allemaal hetzelfde program uit. Met wat "locale verschillen", mn in het mondialisatie-onderdeel. Dus als "militant" MOET je wel kiezen op "intuïtie", sympathie of op de indrukken van "buiten dit paisible debat".

En dan wist ik het wel voor mezelf: hoe mooi Sego ook is, voor mij was het DSK, een oude ervaren econoom, die niet ideologisch blind is geworden en de nieuwe wereld wel ziet. Maar mij vragen ze natuurlijk niks. Nu is dus DE kandidaat gekozen..... Sego staat er nu alleen voor, tegen allen. Wint ze dan wordt DSK.... Minister van Financiën en Economie hoop ik maar. Helaas krijg ik mijn zin hier, op dit vlak, nooit. En zo hoort het ook.

MONSIEUR HULOT; EEN VERRASSING!

Volgens de peilingen zou Hulot (een speciale groene politicus) 10% halen als hij als kandidaat zou meedoen in 2007! Dat begint zijn broeders nu te verontrusten.... Fabius probeerde hem nog een vice-presidentschap aan te bieden als hij zou winnen. Wanhoopsdaad maar niet dom. Ook Sarko en Sego hebben hem in de gaten gekregen. Hulot is de drijvende kracht achter Ushuaïa een milieuclub met een zeer eigen groen geluid dat steeds meer indruk maakt. En in de hele wereld is "plots" het milieu terug op het toneel... zelfs in de VS. Hij is echter zeer timide en dat zien sommige politieke olifanten niet zo zitten. Maar bepalend is wat de kiezer ziet en wil. Monsieur Hulot (niet die van Tati dus) is een politieke verrassing, iets voor links EN rechts, dus steeds interessanter op naar 2007. Onthou deze naam dus!

LE PEN'S FAVORIETE DORP

Het heet Eywiller in de Elzas en er kwamen de laatste keer 48% van de stemmen te voorschijn op Le Pen; topscorer in Frankrijk.

Mormoiron: 26 % zo ongeveer. De burgervader haast zich te verklaren dat er vele dwarsstemmers, ontevredenen bij waren, maar hoe weet hij dat? Ja, en er zitten Le Pen-nisten inde gemeenteraad, geeft hij toe De val van de muur veroorzaakte een stroom van oost-europese werkers hier, ook kwamen er turken uit Duitsland, die beter Duits dan Frans spreken. En daar zit hun vreemdelingenprobleem, dat deze 286 inwoners ergert.. En Jean-Marie moet die etrangers er gewoon uitzazeren, dan is het weer goed. Als dat het enige franse probleem zou zijn zou le Pen na en dag al met pensioen kunnen. En gaan wonen in Marokko aan de nieuwe Côte d'Azur, waar het wel stikt van de marokkanen....

Le Pen noemt zich tegenwoordig gaarne de "Zorro van de franse politiek". De verdediger van de kleine ploeterende man dus.

En op zijn feestje op Le Bourget deed men de mis in het latijn; Le Pen is een ultrakatholiek moet u weten! Hij blijft verrassen onze Jean-Marie de nachtmerrie van elke serieuze kandidaat.

EEN BLIK OP SEGO

Segolene komt uit een streng gezin met 8 kids; haar vader was militair. En ze woonden in de Elzas. Ze spreekt over een zeer gestructureerd gezin en opvoeding, wat ze positief waardeert. En er was weinig geld, weinig ontspanning en weinig mooie kleding. Ze was goed op school en wilde al vroeg onafhankelijk zijn, zeker als vrouw.

Alle kids droegen rode mutsen, zo kon moeder en pa ze beter bij elkaar houden en in de gaten houden. En al vroeg voelde ze links, ook als studente op de politieke faculteit. Rechts was het niet; het herinnerde haar aan haar autoritaire vader.

Tja wat dit er toe doet? Wel, niet zo veel, maar ze wordt mogelijk franse president.

Haar profiel lijkt deels op dat van de Gaulle, behalve dat deze uit betere verhoudingen (whatever that may be) stamde.

En haar mentale gesteldheid is misschien wel passend bij de grote franse schulden: die moeten opgeruimd worden.

De ex-minister en wetenschapper Claude Allègre is bepaald negatief over dame Segolene. Hij zegt: "Ze is tegen wetenschap en vooruitgang. En ze interesseert zich ook niet voor cultuur en literatuur; ook daar weet ze niks van...". En hij heeft het over haar "gadgets d'autopromotion". Tja da's helemaal wat anders dan wat haar imago lijkt te zijn: dus een opportunistische nitwit wil president van Frankrijk worden? Wel potverdrie, dat geeft te denken!

EEN BLIK OP SARKO

Sarko staat, zoals altijd, onder druk. Hij leeft van druk. De spanningen in de banlieue's zijn er en in zijn pré-campagne wordt nu scherp naar zijn stellingnamen geluisterd.: de analyse is begonnen en hij wordt gefileerd. Hij wordt steeds meer op tegenspraken betrappt en maakt een niet-consistente indruk. Pragmatiek of "kontengedraai"? Uiteraard letten tegenstanders scherp op hem, maar ook in de UMP kijkt men precies. Want daar zitten eigenlijk veel gevaarlijkere tegenstanders. Sarko verliest wat aan glans, maar dat is bij elke kandidaat in de schijnwerpers het geval. Hij wordt zelfs menselijker en dat is mogelijk en voordeel voor Sarko. De race is nog lang niet gelopen...

EEN BLIK OP CHIRAC

De overtuiging dat hij "het heeft gehad" is minder geworden, zijn punten stijgen weer bij de fransen. En daarmee neemt de nervositeit bij kandidaten toe... Iemand zei het misschien wel het best me": "Hij ontwaakt altijd direct bij de geur van buskruit". Dus als het intern of extern fout gaat, zal Jacques zich opwerpen als "de redder des vaderlands op hoge leeftijd". En hij is veel linker dan ene Jospin, die daarin jammerlijk stikte. Let op Jacques dus!

KANDIDATEN EN BUITENLANDSE POLITIEK

Wat denken de kandidaten in Frankrijk eigenlijk over de buitenlandse politiek? Want vergeet niet dat ome Sjaak een echte globetrotter is en zich met bijna alles bemoeide. Gaat dat veranderen? Het

grappige is dat nu de verschillen in mening dwars door elke partij lopen en niet meer passen in het oude sorteerstukje; links en rechts! Bijvoorbeeld doet Sarko de Amerikaan vele UMP-ers niet echt goed, velen zijn nog anti-VS. Dat is ook zo met DSK (Strauss-Kahn, PS). Segolene en Fabius zijn erg anti-amerikaans zegt men. Er zijn nog flink wat neo-Gaullisten en neo-Mitterandisten in dit land; en die waren het in één zaak veelal eens: anti-VS! Europa na Chirac heeft zijn oude "diplomaat" uit de vorige generatie verloren en hoe ook bekeken, betekent dat een zwakker optreden van Europa in de wereldpolitiek. In deze zin is de uitslag in Frankrijk dus eigenlijk om het even: het nieuwe Frankrijk bemoeit zich eigenlijk alleen met Frankrijk. Sommigen halen nu verlicht adem, weet ik. Jacques Attali, beroemd auteur en historicus, uitte zijn zorgen over dit punt en riep de kandidaten op hun visies over de geopolitieke positie en lijn duidelijk aan te geven. Omdat elk presidentskandidaat dat overal doen moet, maar ook vooral omdat voorgaande presidenten zich intensief bemoeiden met de hele wereld: de Gaulle, Mitterand en zeker ook Chirac. En hij is bang dat nu een traditie wordt gebroken. Segolene ging op bezoek in de brandhaard het Midden-Oosten, en sloeg daar best enkele flaters. Ik zag dat ze er ook zeer onwennig bijstond bij persconferenties. Rechts gaf haar de volle laag...

DE KLEINTJES (24-06)

Het stikt van de linkse en rechtse splinters, net Nederland nu. En deze moeten samen "verdelen" wat de groten niet vangen. Er komen nu al 36 presidentskandidaten, mede omdat samenwerkingen niet meer lopen. PS en PCF: foute boel; PC en LCR idem etc. Zelfs Les Verts (Groen) is uit de linkse boot gevallen vooralsnog, al probeert Fabius (PS) ze bij zijn cluppie te trekken. En nog steeds weet niet elke kandidaat of hij/zij wel de 500 handtekeningen krijgt voor een geldige kandidatuur. Er is dus nog hoop op "wat minder". Dit mozaïek weerspiegelt de wanhoop en de chaos in de franse politiek,

en Le Pen kan weer lachen. Want deze splinter is groeiende, oppassen patriotten!

VERKIEZINGSACTIES+STUNTS

Eentje van Sego.

Sego ging naar het Midden-Oosten; je moet maar durven, met evaring NUL. Nou net om te showen dat ze ook "internationaal" is... En wat ze deed en hoe ze eruit zag (ik zag haar op TV) was niet zo best; in zo'n slangenkuil wordt ge onmiddellijk getild in je naïviteit. N krijgt ze thuis van rechts douwen: van de echte minister van Butenlandse Zaken, van Sarko en van wie niet. Dom van Sego-lènetje; een bevestiging van haar zwakte(n).

.....
.....

GEEN PILLEN, DAN OOK GEEN WERK

De farma-industrie gaat slecht in Frankrijk omdat er door de ziektekostenverzekeraar een flinke hoeveelheid pillen niet meer vergoed worden. Kostenbesparing, zoals overal in Europa. Nu confronteert de farmaclub de regering met werkgelegenheidsverlies, en noemt de bezuiniging zelfs "niet-patriottisch". Dat is nog nooit vertoond denk ik. De vakbond huilde al en public. De nieuwe werkgelegenheidspolitiek ligt nu voor de hand: meer pilletjes eten. Dan is er meer kans op een baantje en zo niet dan voel je het verdriet daarover wat minder door de valium. Modern industriebeleid. De wer-kelijkheid is dat er nog al wat pilletjes waren waarvan het effect zeer twijfelachtig was: ze werden dus uit het pakket gehaald. En de oplossing is er al lang: India is een der grootste farmalanden aan het worden.... En goedkoop dat zij pillen maken; incroyable.

Een industrie die zoveel kromme wegen ging om haar spulletjes te slijten gaat nu op de maatschappelijke huiltouer, krokedillen-traantjes!

.....

NOS BONHEURS FRANCAIS

Ons grote geluk hier te zijn en te leven; hier het vervolg:

-Het fête du primeur= het jaarlijks proeven van de nieuwe wijn, afgekeken van de beaujolais. Met gepofte kastanjes en veel kout. Eind november.

-De bijnamen van de bewoners van omliggende dorpen. Venasque: les loups, Villes sur Auzon: les estubassia (de kortademigen!), Methamis: les badaires. Om redenen die u kunt raden geef ik (nog) niet de bijnaam voor de inwoners van Mormoiron.

-Paul Vaison, groot verzamelaar van prachtige oude kastelen : zijn vier chateau's hier vlak bij zijn allemaal plaatjes van mooie restauratie. De liefde voor de "oude stenen" straalt er van af. Dat is nog eens wat anders dan een aandelenportefeuille.

-De vele oude boerderijen in "the middle of nowhere", wat hier de mooiste plekken zijn. Ze heten: Fort Marin en Vignals (ooit van de paus!) en dienden in de oorlog als schuilplaats voor de hier zeer actieve maquis (verzetsstrijders).;

-De vele chapelles in het buitengebied en de dorpen; bijvoorbeeld die van Saint Foie. Nu helaas dichtgekleusterd vanwege het jattend gespuis. Plek voor bedevaarten waar vele probeerden hun zorgen te vergeten , dan wel hun geluk door gebed af te dwingen.

Een tijdperk dat verdwijnt, een cultuur die verwaait, langzaam maar zeker. Onvermijdelijk, de tand des tijds.

.....

NOS GROS MOTS

Voor de fijnproevers van de franse ziel weer wat oefenstof!

- cucul la praline = lulletje rozewater
- avoir du cul = geluk hebben
- en avoir plein le cul = er genoeg van hebben.
- grand dadais = lummel
- décontracté(e) = bijdehandje
- dégingandé(e) = slungel
- dégonflé = zeikerd
- c'est dégueulasse = dat is slecht, dat is oneerlijk
- dinde = onnozele vrouw

- un drôle de coco = een rare snuiter
En nu nog:
-écrares = kop dicht!

U bent weer gewapend tegen taalterreur en kunt uw mannetje staan! Zelfs ook u , de vrouwtjes.

SAFRAAN: EENDUUR BLOEMETJE

Vlak bij ons is iemand weer begonnen als safraanproducent; vroeger waren er hier vele boeren mee bezig. En ook elders in Frankrijk wordt safraan verbouwen herontdekt. Een grammetje kost 30,50 €, dus een kilo 30.500 €. Dat is even wakker worden, niet. Nu moet je wel miljoenen crocusjes de draadjes uittrekken om dit bij elkaar te smokkelen maar je hebt maar een beetje grond nodig! Veel handwerk, weinig veldwerk en erg geconcentreerde productie. Enkele maanden is het dag en nacht aan de bak gaan!

Zo'n 1000 bloempies per uur plukken, 50 tot 70 plantjes per m², en hard werken in oktober/november. Iran, Spanje en Marokko doen het ook en het neemt toe in Frankrijk.

Ik deed mee aan de oogst hier vorig jaar en ik schreef er over. Het heeft iets liefelijks: al bloemetjes om je huis, wat in de grond rommelen, dag en nacht plukken (eerst bloemetjes, dan draadjes eruit trekken) en dan drogen , verpakken en verkopen...

Lijkt wat op truffels: een bos eiken, een hond en beuren maar. Maar dan "maar" 1000 €/kilo.

U snapt het: ik plant nu crocusjes om mijn huis, plant eikenbomen en schakel over op honden. En dan krijg ik bonje met mijn leve katten... Wel dan toch maar niet.

MODERNE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

Een franse verzekeraar introduceert het nu: de terugbetalende verzekering. Dus gebruikt u weinig, dan krijgt u een deel van de betaalde premie terg. Zoals Hoogervorst met zijn 250 € regeling die nu weer stopt. Scheelt in doorsnee 15% tov een andere vorm. Frans commentaar is natuurlijk dat dit een niet-solidair amerikaans gedoe is en dat

klopt ook wel. Maar er zijn echt mensen die genoeg hebben van het meebetalen aan een systeem dat overloopt van medicamenten-verstrekking en vaag doktersbezoek. Zoals steeds wordt solidariteit gekeeld door misbruik en dat begint nu op te breken nu de premies in vijf jaar met 30% stegen. Tja een mens moet dan wat: ik heb ook een niet-100%-solidaire 50+ polis, lekker, wij oudjes onder elkaar.

GEDUVEL OVER FRAUDEURS

Enkele député's zeiden te weten dat er enkel al in Parijs ca 10.000 personen ten onrechte een WW-uitkering inpikken: zwartwerkers dus. De Unedic (uitkeringsinstantie) ontkent heftig. Zij spreken op franse schaal over slechts 7000 gevallen. Die nu in onderzoek zijn, schade 80 miljoen €. Maar parlementariërs willen een officiële enquête naar de "chomeurs-fraudeurs" want ze vin-den de ingezette middelen van de Unedic tegen fraude een lachertje.

U weet het met mij nog wel: deze discussies hadden wij ook vele jaren geleden. Nu zijn wij toe aan de klandestiene werkers die nooit WW krijgen, maar waaraan velen flink verdienen. Zwart dan ook.

MY SPACE KOMT

De 4^e op de scorelijst van meest bezochte sites op het net is My Space. Een daverend succes. Ook hier begonnen twee amerikanen in 1999 met een idee dat nu al 9 miljard waard is zegt men. En nu is Frankrijk ook aan de beurt er komt een landelijke organisatie met een franse versie. Het succes van internetapplicaties gericht op het individu is gigantisch gebleken. De volgende vondst moet wel Mypod worden. Iets voor U? Ik doe het nog even ouderwets via mail en hosting op een bevriende website. Maar wie kan at the end ontsnappen?

EINDELIJK: DE SUPERVERPLEEG-STERS KOMEN

Het heiligdom der dokters laat nu al bij wijze van experiment superverpleegsters toe. Het loopt erg goed daarmee op een aantal

plekken in Frankrijk en men wil verder. Natuurlijk zijn er nog 1000 vragen mn over de medische verantwoordelijkheid en risico's. Maar het is toch hoog tijd om in de vollopende medische capaciteit de "mindere verrichtingen" die niet persé de specialist vereisen te delegeren aan goed extra opgeleide verpleegsters cs met voldoende proven experience? Dat spaart kosten en kan zelfs de diagnose verbeteren, zoals ik ooit vernam van een orthopeed die overtuigd was van de grote waarde van diagnose van rugproblemen door manuele therapeuten (ostheopatische fysiotherapeuten).

Net zoals in de juridische hoek en het notariaat toch ook veel "kleiner werk" aan de niet hoog opgeleiden wordt gelaten? De industrie ging al honderd jaar voor in de organisatie bij specialisatie dus kennis over mogelijkheden en grenzen is er zat. Of blijft de medische wereld volhouden dat hun vak ets speciaals is, want het gaat om mensenlevens? Zeker, maar waarom gaat het dan bij de piloot van een A380 (met 600 mensen achter hem) of een TGV-bestuurder met 2500 in de trein of zelfs de buschauffeur met 75 stuks? Afbreukrisico zat toch? Dus nadenken en niet afschermen en overdrijven. Anders lezen we het lijstje voor van medische foutjes; waarvan er sommige kwamen door overbelasting van, juist ja, de specialist. Allez witte mennekes doe niet zo hebberig, we willen service tegen betaalbare prijzen.

PENSIOENEN VOOR LEIDINGGEVENDEN IN GEVAAR

Vanwege de vergrijzing kunnen een paar pensioenkassen voor "cadres" hun verplichtingen weldra niet meer nakomen. Dus paniek. Pensioenen 25 à 30% omlaag of bijdragen dramatisch omhoog of meer betalenden (dus immigratie etc.). Doet men niets dan zal voor hen die in 1958 en 1986 zijn geboren het pensioen 1921 € resp. 1587 € worden; het was voor hen die het licht zagen in 1940/1946 nog 2355 en 2180 € per maand (netto). Want de vervangingsgraad (aantal gepensioneerden dat vervangen wordt als deelnemer) zakt

van 60 naar 40% tussen 1940 en 1986 (geboortegroep). Da's niet zo mooi in dit land waar pensioenkassen nergens op kapitalisatie zijn gebaseerd; puur omslagstelsel dus. Waar haal je in godsnaam miljoenen actieven vandaan bij de stijgende uittocht naar de retraite? Of dus toch langer werken? ... Als nu eens de werkloosheid terug zou lopen naar 4,5% dan? Wel dan zou het wat beter gaan, als je de premie-overschotten daarvan in de pensioenen zou stoppen... Minister Zalm gruwt van dit alles, maar als je nu pas zou kapitaliseren (is NIET in discussie) dan is het bijna toch te laat. Dus weg pensoentje! Bent u bij AGIRC of ARRCO verzekerd voor pensioen dan helpe u God....

Hopelijk komt u snel in het paradijs, da's dan mogelijk beter.

GOKKEN IN FRANKRIJK

Gokken is een nationale sport dat zie je al in de Presse in ons dorp. Paardenrennen en andere kansspelen, velen wagen een gokje in de staatsgokkerij. En dan zijn er ook nog de casino's en het Interne. Nu wil Brussel (!) wel eens weten hoe het eigenlijk zit met "de staat in het gokgedoe in Frankrijk". Er speelt een op de twee fransen zo'n 28 miljoen mensen doen regelmatig mee en de omzet zit op ca 9 miljard per jaar. De staat toucheert ca 4,6 miljard € zelf, pas mal. Europees gezien zit Frankrijk op het gemiddelde; echte gokkers zijn de Finnen, de Spanjaarden en de Slovenen. Wel hebben er 25.000 fransen vanwege verslavingsproblemen een gokverbod van de staat.

Maar de verslavingsproblemen lijken toe te nemen.... Dus wat nu? Deze discussie, via Brussel, komt Parijs bepaald nu niet gelegen. Maar ja, als je uit Brussel zoveel (landbouw)subsidie ontvangt kan je niet oost-indisch doof blijven...

Wordt dus vervolgd. Dus opschieten met gokken voor het alweer niet meer mag.

ZEE-RACEN: ROUTE DU RHUM

Hij werd gewonnen (bij de trimarans), met een recordtijd: 7 dagen en 17 uur van

Frankrijk naar Guadeloupe. Een gemiddelde van 850 km per dag...30% sneller dan ooit eerder. Nu zat de meteo wel erg mee natuurlijk in tegenstelling tot vorige race. Lionel Lemonchois kwam liefst 4 dagen eerder aan dan de vroegere snelste, die er ruim 11 dagen voor nodig had. Het is een prachtgezicht die race met live-beelden, maar vergis u niet in de hoeveelheid high-tech die hier meespeelt. Zoals op de weg in F1 bijvoorbeeld. Ook zo'n show van techniek en geld en.... Know-how!

PENSIOEN BIJ DE BANQUE DE FRANCE

U weet al uit deze kolommen dat deze overheidsbank de beste pensioenregeling van Frankrijk kent. Maar nu heeft de nieuwe baas woord gehouden en een deal met de bonden klaar. Het pensioen is nu in lijn met het "gewone" ambtenarenpensioen, maar natuurlijk met een zilveren randje. Afhankelijk van het nivo kan er tussen 30 en 50% bovenop komen... Maar de nieuwkomers moeten ook gewoon 160 trimesters betalen voor een volledig pensioen en nu ook over alle salaris-elementen premie betalen. Basis voor berekening echter: de laatste ZES maanden van het dienstverband.

Maar het is al wat normaler en, de vakbonden zijn akkoord. En een deel van het extrapensioen moet uit de winst van de bank worden betaald. Dat betekent dat het in de factuur of boetes zit die de bank u stuurt cq oplegt. Maar, nu heeft de baas, Christian Noyer toch een stap gezet in een nieuwe richting.

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

ZEBRAPAD

Zeg nou zelf; wat zou uw reactie zijn al u des morgens vroeg voor uw huis in een oerrustig dorp ongewone geluiden hoort? En u opent de luiken en ziet, geheel perplex, een aantal mannen in oranje, bezig met iets uit te tekenen op de straat, precies voor uw

voordeur, in een dorpje van enkele honderden inwoners waar zelden ochtendrumoer is. Wel: ik zou me afvragen waarom een DDE (wegendienst in Frankrijk) voor mijn deur aan de slag gaat. U moet nog en belangrijk detail weten, tegenover uw huis aan de overkant van de straat, is uw portail waardoor je uw zomerhuis en zwembad bereikt; uw paradijsje! Dus u en anderen steken regelmatig over van woon-naar buitenhuis om te ontspannen, of course. En nu lijkt het of die oranje mannen van plan zijn een soort strepen te trekken tussen de beide eigendommen. De echte verbazing moet nog komen als u in de gaten krijgt dat er geen sprake is van een eenvoudige weg reparatie maar iets heel anders. Als u de (witte) verfspullen en de mallen ziet dan schiet het u te binnen: ze gaan een zebra maken! Van uw voordeur tot aan uw poort van uw buitenverblijf! U wacht nog even maar inderdaad de eerste streep wordt al gespoten en men schuift al door naar numero twee. Dus nu is het toch echt tijd voor echte actie.

Maar u aarzelt toch nog: zou dit zo'n flauwe ollandersmop zijn van die vrienden uit een dorp in de buurt? Die L. ziet u daartoe wel in staat! Zou de franse TV op u staan te loeren in het kader van een fopprogramma? U kijkt goed links en rechts maar er is verder niets en niemand.

Dus dat lijkt het ook niet.

Even wat fatsoeneren en u gaat naar buiten en zegt "bonjour". En u vraagt aan de man die enkel toekijkt, de baas dus, wat men aan het doen is. En de wat verbaasde chef d'equipe vertelt dat men een oversteekplek voor voetgangers maakt. Hij vindt uw vraag wat vreemd en zegt: Monsieur het is zo klaar hoor; nog maar even! Verdere info heeft ie niet, de strepen staan erop en men ruimt op. Dus moet u nu de lokale autoriteit aan de tand gaan voelen.

Maar alvorens dat te ondernemen denkt u aan nog meer mogelijkheden. Zou de Tour de France hier in 2007 voorbij komen? Maar wat moeten die met een zebra? Verworpen dus. Of zou de DDE subsidies krijgen uit Brussel om de verkeersveiligheid in de dorpen te verbeteren? Want die uit Brussel

deden wel vaker rare dingen met onze centen!

Of zou er een nieuw wegenplan komen waardoor uw straat veel drukker zou gaan worden, zoiets als de Bison Futé mogelijk voor de toeristen? Maar dan zou de maire, die u goed kent, dat toch gezegd hebben? Of, een wildoversteekplaats? U voelde zich wel vaker wild bij het oversteken maar niet in uw lieve dorpje. Ai, misschien wil de oppositie uw zwembad wel vorderen als publiek zwembad en dan wordt het natuurlijk druk! Stel je dat voor!

Uw verwondering en verontrusting worden steeds groter, want u kunt maar geen plausibele verklaring vinden. Dus op naar de maire die natuurlijk toch al wel iets heeft vernomen via de dorps-tam-tam.

En nu zit u tegenover hem en u kunt er samen met hem ook niks van maken. Dus belt de maire de DDE. Er komt na enig geschakel een mijnheer die inderdaad weet van een zebra in uw dorp. Aha! Het gesprek verloopt wonderlijk want de DDE-bobo zegt dat het simplement gaat om een onderhoudsbeurt van een bestaande zebra in uw dorp. De maire maakt duidelijk dat niet te snappen; er was daar nooit een zebra toch? Welaan de bobo zal informaties inwinnen en terugbellen. Gij beiden wacht even onder wat gezellige kout en al gauw gaat de telefoon weer. Ja inderdaad, het betreft een onderhoudsbeurt van een bestaand zebra-pad; dat moet na maximaal 15 jaar gebeuren. Dus dat is het gewoon, heren. De maire wordt wat geprikkeld en zegt nadrukkelijk dat hij van "chez ici" is en in geen 50 jaar daar ooit een zebra zag, Zelfs niet na 8 pastis! Zo. De bobo is redelijk plat nu en belooft alles te onderzoeken en dan t.z.t. te reageren. À bientôt dus.

Onze vriend keert huiswaarts en ziet voor zijn huis een groepje dorpelings die het fenomeen bespreken. En na zijn uitleg hoor je dingen zeggen over les imbeciles, les impots, de DDE en zelfs over de presidentielle 2007. Als Sarko dan en dan Kortom oproer dreigt.

Men gaat huiswaarts, het is l'heure de l'apero. Onze vriend neemt vandaag 3 pastis; een voor zijn schorre keel, een voor

zijn schrik en een gewoon omdat het midi is. Na het dejeuner gaat hij ter siëste en droomt van akelige grote machines die zijn paradys slopen. Gelukkig, bij het ontwaken blijkt alles nare fictie.

Enkele maanden later ontvangt hij een kopie van een schrijven van de DDE aan de maire met een opmerkelijke uitleg. Inderdaad het was een erreur! Bij de digitalisering m.b.v. GPS is het Oosten en het Westen verwisseld en daardoor is alles fout gegaan. De verkeerde zebra is te pakken genomen, in plaats van die aan de andere zijde van het dorp en er wordt beloofd de fout te herstellen. De foute zebra zal weer op zwart gaan.

Welaan we zijn nu een jaartje verder en de zebra-strepen zijn al wat gesleten, vooral in het midden. Er wordt keurig geremd en gestopt als onze vrienden naar hun paradys lopen om van hun bad en siësta te genieten. En ze denken dan, ach zou iemand ons raken dan zit er (als we nog redelijk gezond zijn gebleven) een mooie schadevergoeding voor ons in niet? En dan moet die chauffard dat maar verhalen op de DDE die vergaten de zebra te zwarten!

Kortom: C'est la vie à la campagne et qu'on se débrouille!

Co-productie van vrienden uit onze buurt en ondergetekende. Merci chers L. en A. Nov. 2006.

PREVENTIE À LA FRANCAISE

Tja, we moesten er allemaal aan geloven; heb je een echt zwembad dan moet je nu wettelijk voldoen aan zeer precieze beveiligingseisen. Sinds 1 januari 2006 worden de kinderen tot 6 jaar door vaders Staat beschermd tegen de verdrinkingsdood. Tja, want vrijheid is mooi, maar soms moet je die begrenzen om slachtoffers en zeker verdrinkende kinderen te voorkomen. Wie wil zoiets nou niet? Dus stortte de industrie zich op het produceren van elektronische alarmen, omheiningen en afdeksystemen; allemaal conform zeer gedetailleerde franse NF-

normen. En let wel: ruim 750.000 zwembaden moesten "kindveilig" worden. Intussen blijkt het om een markt te gaan van ca 450 miljoen euro's, waarvan vaders Staat alleen al 9 miljoen aan BTW beurede. Wij hoorden de commentaren om ons heen toen HET begon, waarbij die van onze franse vrienden erg opvielen. De meeste verklaarden dat ze er "niet aan dachten" om aan deze onzin mee te werken! De ouders moeten gewoon opletten en niemand geloof toch dat al deze spullen ongelukken gaan voorkomen? Welnee, het zou zelfs erger worden, door fout vertrouwen op de techniek. Waar bemoeide die overheid zich mee? Maar ja, toen we snapten dat het niet voldoen aan de veiligheidsnormen een boete van.... 40.000 euro zou opleveren werden de rebellen wat wijjes om de neus. Da's een hoop pastis niet?

Maar geen nood: eerst waren er geen alarmen te krijgen omdat de specificaties te laat kwamen en je niet zo maar op een namiddagje honderduizenden alarmen maakt! Dus vroegen velen eerst maar eens dispensatie op de mairie; ze lieten zich daar een verklaring geven dat ze "het" hadden geprobeerd, maar dat er niks te krijgen was. Of dat juridisch iets helpt weet ik niet, maar bij een rechter is het tenminste een "bewijs van goede wil".

Maar ja, nu zijn er dus genoeg en iedereen moest er aan geloven, ook wij dus natuurlijk. Dus wij stortten ons in het Internet en vonden, zoals velen, een leuk elektronisch doosje dat je op de rand van je piscine moest schroeven met een eraan hangende pijp in het blauwe watertje. Leuk? Nou ja, 500 euro lichter en zo'n lullig ding op je zwembadrand waartegen je je voeten steeds stoot als je het bad cleant. Maar wat wil je? Welaan toen kwam de eerste dag met stevige mistral en dat hadden "ze" kunnen weten! Alle alarmen begonnen te loeien, want die razende wind doet de software denken dat er overal een kind in het bad dondert. U begrijpt wat het gevolg was. Allereerst keek ik in de handleiding en zag dat je kleine knopjes kon omzetten om het alarm te "tunen". Dus begon ik, met de mistral om mijn oren, met openmaken,

knopjesgeklungel, sluiten en dan.... Testen! Dat testen hield in dat je eerst het kring op scherp zet en wacht of ie niet meteen gaat loeien vanwege de wind en/of de zwembadfiltering. En dat gebeurde me natuurlijk bij de eerste knopjesposities. Telkens groot geloei, lollig commentaar van onze buurman (ook met zwembad) die deze problemen al kenden en zich vermaakte. Bij het bereiken van stand 3 van de knopjes was het na starten wonderwel stil: loeiende mistral, lopende zwembadfilters en.... ver-der stillekens. Eureka at last!

Nu nog een finale test en die is: smijt een container met 7 kg gewicht (water erin) in het bad en na 10 seconden mot ie gaan kermen natuurlijk. Die 7 kg imiteren het gewicht van een kind tot zes jaar, begrijpt u. Welaan, het bleef doodstil... dus, conform het boekkie, nog een worp. En weer stil. Mijn bloeddruk steeg aanzienlijk. Maar het bleef zoals het was. Dus moest ik nog zo'n 5 knopjesstanden doorploeteren en ik vertel u : met uiterst ergerlijk resultaat! Het stom-me ding kon niet tegen de mistral! Die fabrikanten uit Lille of zoiets weten natuurlijk niet dat wij 125 dagen per jaar mistral hebben in het Rhône-dal! En waar enorm veel zwembaden staan, natuurlijk, zo'n 1/3 deel van alle in Frankrijk zegt men.

Daar sta je dan met je wet en je elektronica en je (betaalde) factuur.... En dan lees je in een magazine het volgende: Er verdronken per jaar twaalf kids (onder zes jaar) in franse zwembaden.... waarvan zelfs 6 in beveiligde zwembaden! En er verdrinken 500 mensen in alle franse wateren, waarvan 59% binnen 300 meter van het strand. Er gaan 11.000 mensen dood na een valpartij, 800 sterven aan brandwonden, en 3000 van roken. Dus de investering van 450 miljoen euro kan op zijn best zo'n 20 mensenlevens redden? Wel dan moeten de actieve rokers samen zo'n 67 miljard euro ophoesten om de schade die zij aanrichten te compenseren. Meer dan de weeldebelasting in Frankrijk op-brengt! En ik zit daar, met duizenden anderen, met en schadepost van 500 euro en heb, bij mistral geen goede beveiliging, om wat eigenlijk te voorkomen? Ons terrein is

ommuurd/afgezet en wij laten echt geen kleine kindjes alleen rondspringen om het zwembad. En ze hebben dan minstens armbandjes aan toch? Welke komt met zo'n waanzin door een parlement? En dan lees ik in Le Figaro dat mijn merk alarm al duizenden klachten kreeg en dat ook ik een 08-nummer kan bellen... Wel dat ga ik nu doen, en de Heer zij me genadig. Want hoe dit juridisch ligt zal nog blijken, ik ga dus maar een claim insturen bij de Staat. Het duurt geen maand of er zal in dit land een Association zijn opgericht van geergerde alarmisten.

Ach, ik zwem rustig mijn rondjes natuurlijk en bij mistral zet ik het alarm af. En als er kids komen zitten wij op het terras op twee meter van het zwembad. En daar kan zelfs geen wet of apparaat tegen op.

Wat is nu de moraal van dit fenomeen?

Welaan, je kunt de economische groei flink stimuleren door je op te werpen als de redder van enkele kinderen. Een journalist noem-de het: La relance economique compassionelle. Daar heeft zelfs good old Keynes niet aan gedacht..... tja, laat die franse economen maar schuiven.

Dus de verlaging van de werkeloosheid die recent intrad komt van uw zwembadalarm. Het is maar dat u nu ook begrijpt hoe economie eigenlijk werkt. Het is een alarmerende wetenschap.

Leon

Août 2006.

JOURNAL MORMOIRONAIS

FREDERICQ: WEGGEVAAGD DOOR HET GROOTKAPITAAL!

De Boucherie-Charcuterie van Fredericq ziet er droef uit; hij werd gesloten en er hangt een papiertje op de deur: À louer dès 15 septembre. Onze zingende fabrikant van worsten, onze Artiste du Saucisson, ook goed in pasteien en caillettes moest de strijd staken. Slachtoffers van de mondialisatie? Dat niet direct, maar toch werd hij eigenlijk well geveld door de "grande sur-faces" en

door het toenemende smaak-bederf, de oprukkende mal-bouffe.

Zijn artisanale worsten met lavendelsmaakjes trokken niet meer; zijn prijzen waren te hoog gebleven. En de franse gewoonte om stevig te betalen voor "bonne bouffe" is aan het slijten. En Fredericq moest moeder, vrouw en kroost toch wat te eten voorzetten!

Ik zit op het bankje onder de gemeentelijke olijfbom tegenover zijn zeer franse gevel in diverse tinten paars. Zeer gedurfd van onze ondernemer, een wanhopige laatste poging de klandizie binnen te trekken. Ik voel weemoed bij deze sluiting van een zeer karakteristieke dorpswinkel. Zou het de eerste van een reeks zijn? Niet te ho-pen; ons dorp is uiterst goed voorzien van vele winkeltjes! Een zegen voor oud en gebrekkig!

Terwijl ik voort mijmer stopt er een klein rood Peugeotje voor de bakker, Fredericq springt eruit, en duikt de bakkerij in. Meteen groot gelach en gegiechel van de dames binnen, want onze Fred (spreek uit: Fredde), is uiterst populair en grappig. Als het gelach nog tegen de gevels schalt is hij al weer buiten met twee ficelles in een papiertje: hij zwaait op me en scheurt weg. Met zijn "dejeuner" op weg naar zijn nieuwe klanten. Want hij werd "macon" (metseelaar/aannemer) dus. Hij smeedt zijn beroepsleven 180 graden om en koos een beroep waarin hier veel werk is. En van worstmaker naar macon is alleen te ver voor mensen die de ondernemendheid van deze man niet kennen. En ook zijn optimisme onderschatten.

We zullen de geluiden uit zijn winkel gaan missen en ik zeker zijn luide begroeting bij mijn bankzitting tijdens mijn ochtendwandeling. Maar hij betaalt de tol der verandering zonder veel morren en helpt daarmee zichzelf en het goede vaderland. Voor Fredericq geen WW of zoiets, daarvan gruwet hij.

We zullen hem nu zien in wat met cement en beton gekleurde kleding en niet meer in zijn witte jas met rood-roze vlekken. U begrijpt dat ik hem als macon bij u aanbeveel; hij houdt van oude stenen en hij zingt graag

en goed. En u ook steunt dan ook iemand die zingend voortgaat en niet over gaat tot bommen leggen of spandoekproductie om de verandering een fors halt toe te roepen! Maar, u zult hem wel niet bij de “grande surfaces” aantreffen, dat ook weer niet. Je geeft je geld niet ongedwongen aan de vijand. Bravo Fredericq, et bon courage! Intussen blijkt uit een briefje op de deur van zijn winkel, dat een “opvolger” het verder gaat proberen, met een fromagerie. Deze vraagt om suggesties voor een pakkende naam voor zijn winkel; tegen een beloning in kaas, natuurlijk. Tja, dacht ik toen, eigenlijk zou dat moeten zijn “La Lutte continue”, maar dat slaat niet echt aan. Het leven gaat verder en het bloed kruipt waar het niet kan gaan. Ook in de Provence.

Leon, oct. 2006.

ARMISTICE

(De nalatenschap van een oorlog)

Zo'n vijftig mensen staan op het oude dorpskerkhof vóór het Monument der Gevallen, dat, erg mooi, tussen de vele stenen grafmonumenten staat. Tussen de graven van hun eigen volk. Met een stenen soldaat “on top” en de vele namen van de strijders uit ons dorp op de vier zijvlakken. Er naast staan drie grijsaards met hun mooie kleurige vaandels, tegenover een schare schoolkinderen en verder zie je de burgemeester met sjerp, enkele adjoints en raadsleden, politie en brandweermensen in uniform, en gewone mensen. Veel “grijs” met snorren en medailles, maar ook middelbaren, veelal met hun kinderen. Dit is de ceremonie van de herdenking van Armistice, die van 18 nov. 1918 dus. In de vriendelijke, lauwe zon.

Ik maak zelf niet echt deel uit van dit gezelschap; kijk slechts discreet toe, op juiste afstand, tussen enkele monumentale graven. Terwijl een dame op leeftijd, met vaste stem de historie leest van de “Grande Guerre”. Van het afschuwelijke “helden” verhaal van 14-18. Met zijn schokkende

statistieken: 1,3 miljoen doden, 4 miljoen gewonden, en bijna 1 miljoen wezen. Een onmetelijk menselijk drama vol ellende en verdriet voor tientallen miljoenen fransen uit die tijd en tot op vandaag. Waarlijk een “GRANDE GUERRE” dus.

De maire spreekt nu en noemt na enkele algemene woorden de namen op, van alle gesneuvelden uit ons dorp; mooie namen. Vaak hoor ik ook “mijn” voornaam Leon noemen. De schoonheid van hun namen staat haaks op hun wrede lot. Voor “La Patrie, pour chasser l'ennemi”, en dat was toen buurland Duitsland. Dit gebeurde slechts 50 jaar na de eerste titanenconfrontatie in Europa in 1870, en maar 40 jaar vóór de volgende oorlog WO II. Dat besef ik nu, zestig jaar na afloop van de tweede; terwijl nu Europa de weg geheel kwijt is die het na deze moordpartijen nou net wilde gaan. Een weg zonder oorlogen.

De schoolkinderen zingen nu de krijgshaftige, wat macho-achtige Marsaillaise, onder de zon van deze mooie novemberdag. Deze zingende kids, weinig anderen zingen echt mee, dat doet je wel wat. Omdat ze over iets zingen dat niemand hier aanwezig zelf meemaakte en iets bijwonen dat ze ook nooit zelf hebben ervaren. Althans NOG niet...

Naast mij is een vader, met zijn jongste op zijn nek, komen staan, een buurman, hij geeft me de hand. We kijken naar de ouders en hun kids, die ernstig maar niet geheel begrijpend lijken toe te zien.

De kransen zijn gelegd en een dame kondigt aan dat het apero zal plaatsvinden in de Bar du Mont Ventoux. Het leven gaat terecht, meteen verder, na dit sein voor een rustige aftocht. Naarmate het doel nadert wordt de geanimeerdheid duidelijk groter. De dure historische, patriottische plicht is gedaan.

Ik sta even stil voor de verweerde graftombe van de Marquis de Brassier de Jocas (1862-1930) die dus slechts twee oorlogen meemaakte en gespaard werd voor een derde. De dood was hem en zijn ega, dus echt genadig. En dat mag ook wel nadat zijn familie de revolutie overleefde.

Het geheel begon vanmorgen om 11.30 uur bij het gemeentehuis. Alwaar de deelnemers aan het defilé zich verzamelden. Ik liep even om de groep heen, groette en werd gegroet door de dorpingen die ik ken. Je ziet even hun verbazing over het feit dat ik hier rond loop; wat heeft een allochtoon (ollandais nog wel) nou met hun guerres van doen? Gelukkig weten de meesten niets van onze guerres met de fransen...! PS: Ik ben een Limburger) En mij valt natuurlijk op dat er geen enkele an-dere, arabische allochtoon bij deze mensen staat. Terwijl ze allen stevig meevochten in deze guerres aan de zijde der franse le-gers..... Dat komt mij bekend voor, u ook?

Het defilé door het dorp maakt best indruk: politie voorop, drie grijsaards met de dra-peaux, dan de schoolkids, de bobo's en dan le peuple, van alle leeftijden. Waaronder ouderen met vele soorten me-dailles op de borst. En daaronder geen vrouwen

Welaan, dit alles is dus de nalatenschap van een rauwe oorlog. Een optocht, krans-legging, en een kleine ceremonie als herin-nering aan het immense leed van het land. De fransen herdenken uitbundig WO I ; wij WO II , de redenen daarvoor zijn duidelijk. Wij waren in WO I neutraal en de fransen verloren WO II snel en ging over tot gedeel-telijke coöperatie met de Duitsers via het Vichybewind. Maarschalk Petain, de held van Verdun (WOI) was de Vichy-baas, hij schudde Hitler de hand en "collaboreerde". Hij stierf ellendig in gevangenschap, erg alleen.

Ook Mormoiron is Vichygebied geweest. Het "niet-bezette deel", tot ca 1943, toen de geallieerden uit Afrika er aankwamen. Toen kwamen de Duitsers hier dus wel en toen was er 1,5 jaar een uiterst bloedige parti-sanenoorlog in de heuvels: les Boches (moffen,germanen) contra de maquis. Ik sprak ooit met de burgemeester over de rol van diens vader in deze periode; ik las een boek over het lokale verzet, waarin zijn vader als lokaal verzetsleider en "held" werd genoemd. Hij kon zeer geanimeerd over zijn jeugd in die periode vertellen. En ik moest hem eraan herinneren dat Neder-land, ook

Duits buurland, vijf jaren werd bezet... in WOII dan.

Ik loop nu langs Bar Le Mont Ventoux en hoor het geroezemoes van de deelnemers die hun glaasje pikken. Ik ga niet naar binnen, want daarvoor ben ik (nu even) te veel allochtoon, dat voel ik duidelijk. Maar ik weet dat mijn belangstelling bij de deel-nemers enkele punten oplevert in mijn in-tegratieboekje, dat ik overigens graag aanvul. Ook uit edeler motieven dan hier wel eens gebeurt.

Tja en dan denk je ook aan Irak, Af-ghanistan, het MO en ook aan onze Neder-landse deelname en vraag me af of de vele gedode Taliban ook ooit zullen worden herdacht. Als foute, NSB-achtigen of als helden als bevrijders? Het antwoord hierop hangt mede af van wie de oorlog zal winnen, vrees ik. En ik maak nog een redelijke kans het einde te beleven en mo-gelijk ook nog het begin van een WO III, hopelijk ver weg, maar toch. Daar hoeft je op vandaag zelfs geen pessimist voor te zijn. Of is die eigenlijk al begonnen op ei-gen terrein in West-Europa en de VS, de bommenleggerij en de instorting van de Twin Towers indachtig? Zullen ook ooit deze terroristen worden herdacht? Wij doen dat niet met de RAF, de Rode Brigades en de Molukkers . Wat zijn Mohammed B. en de zijnen straks eigenlijk? Deze Neder-landers die ons zo haatten? Strijders voor een goede zaak? Strijders uit heiligheid? Of iets heel anders?

Ik kom op Le Brilhas en zie de katten vredig slapen. Zij weten niets van defilés, hoog-stens van rijtjes vette muizen. En dat geeft me weer troost. Het leven gaat altijd door, ook na smerige oorlogen.

Leon
Nov. 2006.

++++
++++

COIN DES POETES

De tijd heelt soms alle wonden, soms dus.

BEGRAVEN VERDRIET

Wat begraven is?
Dat is wegdoen, dat is dood,
Dat zeggen velen,
Maar toch niet allen,
Want sommigen weten wel beter.

Soms ligt een laag verdriet,
Slechts onder lichte bedekking,
Wel dieper en ver beneden,
Maar met gespitst gehoor,
En wachtend op zijn momentum.

Plotseling, zonder aanleiding,
Neemt het de regie,
Van je levensconcert
En speelt de eerste viool,
De dirigent daarbij tartend.

Iets riep het in je wakker,
Je weet niet echt hoe,
Want je spreekt haar niet,
De taal van je oude verdriet,
Dat wacht op jouw antwoorden.

Dit verdriet is veeleisend,
En het wil niet creperen,
Want met zijn dood,
Zou alle zin sterven,
En verdriet is nooit zinloos.

Vaak moet je hard zijn,
De confrontatie mijden,
En het niet doen ontwaken,
Het verdriet daar laten,
Naar waar het werd verbannen.

Want er bestaat verdriet,
Dat is als een groen gif,
Als een reukloos, moordend gas,
Dat je doodziek maakt,
Voor alle eeuwigheid.

So keep it down that misery,
And live your life,
The way you must live it,
And ignore this rebel,
This evil that's pain.

And wen it will hit, one day,
During your last thoughts,
Then talk to it,
And explain to it why,
That it's is now free to go.

But without you, the boss.
Both free at last.

LEON, nov. 2006.

Uit dankbaarheid voor een mens die echt
kon redden, en het ook DEED.

WEAK SPOTS

Hard moet je zijn,
Trots en ongenaakbaar,
En vooral aan allen tonen,
Dat niets je evenwicht verstoord,
De rots zijn in elke branding,
Maar van wiens oceaan?

Maar er zaten weak spots,
In deze kunstmatige epidermis,
En plots ontsnapte emoties,
Vermomd als agressies,
En je schokte en confronteerde,
Allen die dachten je te kennen.

Een gebrekkig maliënkolder,
Dat om je groeide ter bescherming,
Werkt helaas slechts "one-way",
Maar het voorkwam wel totale destructie,
En beheerste de enorme drukken,
Veroorzaakt door foute chemie.

Die koers leek je fataal te worden,
Ze ravageerde je bestaan,
Maakte je exterrestraal,
Terwijl je graag wilde behoren,
Tot hen die je verwonden,
Ook al deden zij je heel veel pijn.

Maar een groot alchemist,
Van geest en van allure,
Bezwoer de exogene reacties,
Door verandering van katalysator,

Waardoor de epidermale weak spots,
Juist je redding konden worden.

De spots ademden meer en meer,
Steeds vaker en merkbaarder,
De zoete geuren van harmonie,
De zoutigheid van tranen,
De mime van smart en mededogen.
En de olijfgroene vredeskleur.

Saved at the edge,
Because of your hands,
Pointed at the heavens,
I encountered those hands,
That wished to save me,
Without any hesitating.

Thank heaven!

Leon, aug 2006.

Nog een klein gedichtje van mijn lieve Zoë
(11 jaar), dat ik voor haar doopte:

AVOND EN NACHT

*In de avond, in de nacht,
Doe ik alles wat niemand van me verwacht,
In de avond, in de nacht,
Wordt er toch nog heel veel verwacht,
In de avond, in de nacht,
Ben jij het die de pijn verzacht,
In de avond, in de nacht...*

Bravo Zoë, een echt denkertje, zeker voor je
ouwe opa.

++++
++++

**VOOR GLOBETROTTERS EN
FILOSOFEN**

**GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.**

ALJAZEERA (engels)

Sinds heel kort is deze Arabische zender er
ook in het engels, na 10 jaar in enkel het
arabisch. En op satelliet en internet, natu-
urlijk. Gevestigd in Qatar en intussen stevig
voorzien van vele ook westerse journalisten,
waaronder ene beroemde engelse heer
Frost (journalist)!

Ach lees ik in een Nederlandse krant:
alweer een, BBC en Sky en CNN zullen er
niet van wakker liggen. Na enkele dagen
kijken en mezelf realiserend dat deze
zender nou net NIET de kleur heeft van het
westen: het is een gematig arabisch geluid
dat in de eigen wereld onverdacht is. Daarin
zit het nieuwe: de arabieren steken nu op
eigen wijze CNN etc. naar de kroon.

Ik zag van alles wat me beviel vanuit
kwaliteitsoogpunt en.. vanuit inhoudelijk
standpunt gezien. Twee kleine voorbeeldjes:
-een Hamasleider werd stevig, zeer stevig
zelfs, geïnterviewd door een (ongesluierde)
arabische dame over zijn onverzettelijk
radicalisme. Of hij ook niet vond dat je dit
niet NOG een generatie kon aandoen? Een
leuke vraag die de man nogal ergerde,
zichtbaar.

En dan zie ik een vrouw in het zwart met
een smalle spleet waardoor je enkel haar
(mooie) ogen zag. Ega van een gevangene
van Guantanamo. Ze vertelde van de grote
problemen om met haar man te
communiceren, van de enorme barrières
voor zijn advocaat en de hopeloze,
volslagen willekeur in zijn toestand. En dat
had ik nog NERGENS eerder gezien, bij
niemand. Een schande eigenlijk.

Ook kwam Nederland gelijk al langs; het
voorstel van Verdonk om dichte besluiering
te verbieden in Nederland (ook al een item
in Engeland, van Jack Straw). Dus ze letten
ook op de kleintjes...

En ik zag ook nog Tony Blair al interviewen,
hij onderschatte deze club echt niet en hij
greep zijn kansen voluit. Bravo!

U begrijpt ik ben pas begonnen aan een
oordeelsvorming. Hoe dan ook denk ik dat
deze zender een mijlpaal is. Nu kunnen
westerlingen eindelijk in het engels zien en
hoe; hoe kapotgeschoten GI's er echt uit

zien; hoe ze huilend ergens staan na weer een bomklapper en hoe vreselijk de oorlog in Bagdad cs eigenlijk is.

Tenslotte: ALJAZEERA in het engels vond nog steeds NIEMAND in de VS die haar wil uitzenden..... En dat acht ik dus een shame for democracy! Deze houding is nu al een grote ergernis in de gematigde Arabische wereld en ik act het erg dom van de Amerikaanse media c.s. Dat geeft te denken. Ik hou u op de hoogte!.

VALSE BELGISCHE BORDEAUX

Ene heer Geens flikte het: wijn van weet ik waar in Bordeauxflessen; valsheid in de handel, maar dan wel flink. Miljoenen flessen gingen door de kelen in Noord-Europa. Uiteraard niet ontdekt door de kenners maar de politie. Wel 21 wijnboeren deden er in mee, wel 20 jaar lang en in 2002 was het : stop! Mijnheer Geens is op papier maar een kleine gepensioneerde die, naar nu blijkt, wel zo'n duizend hectaren bestierde. Van uit Aarschot, waar veel wijn staat natuurlijk. Het onderzoek is nog gaande en gigantisch lastig. Geens is resident te Monaco, alwaar hij van en klein belgisch pensioen leeft. En hij kreeg natuurlijk wel eens een flesje Bordeaux gratis niet? Deze man redde de omzet van een aantal malafide chateaux en vermoordde de reputatie van een wijng gebied. De handel is stil want we is er nou trots op Bordeaux die helemaal niet was wat erop stond? Proefde u hem mogelijk ook al? Een echte AOC (Afgesloten Onder Crapule).

FRANSE ECONOMISCHE ZONDEN

Zwakheden is een betere benaming voor de volgende lijst:

Wie werkt de minste uren in het westen? Jazeker La France. Wie heeft het laagste percentage werkenden in de groep 55-64? Juist, ja. Wie heeft de kleinste werkgelegenheid in de nieuwe industrie? Ook al weer Marianne, de overheidsuitgaven zijn NOG hoger in Duitsland en de overheids-pensioenlasten ook en dat geldt ook voor Spanje. Tja, de grote europeanen hebben het moeilijk..... of te gemakkelijk?

Er is werk aan de franse bistrot!

GOOGLES GEHEIME NIEUWE BASIS

U googelt ook wat af niet? En met u nog miljoenen anderen, elke dag. Google installeerde zich wereldwijd op 8000 computers om u vooruit te helpen in 2001; dat zijn er nu al 450.000. Stel u voor een half miljoen computers, onderling verbonden, geven ons onze dagelijkse antwoorden. Gigantisch niet? Er zijn al 10 miljard pagina's beschikbaar daar leest u wel enkele eeuwen over. Er werken 8000 mensen, van de inkomsten de voor 95% uit reclame-gelden bestaan. Beurswaarde: 100 miljard, doet recht aan de naam. Want Google komt van een 1 met 100 nullen, wat iemand ooit een gogol noemde..

Acht van de 10 vragen op internet worden door Google beantwoordt. Door 25 sites, die (deels) ook in Europa staan en die angstvallig geheim blijven. Men spreekt over Ierland, Frankrijk en Zwitserland, niemand weet het echt. Nu bouwt de club voor 20 miljoen in Oregon een nieuw centrum erbij. Aan het water van de Colorado; dat is goed koelwater om de turbines te koelen die nodig zijn voor de eigen stroomvoorziening. Want men kan natuurlijk niet rekenen op de gewone stroomproductie!

De naam van het nieuwe centrum doet ook niet aan Google denken, of course! Er gaan 150 specialisten werken die elk meer dan 60.000 dollar/jaar beuren. De burgervader van de stad in Oregon is er blij mee. En u gelooft het niet: de stroombehoefte om het te laten draaien is gelijk aan die van een stad als Seattle. Pfff.

Dus als u straks weer Googelt dan weet u waar Google's mosterd vandaan komt. Nou eigenlijk weet u dat nooit dus; deze dataton op wereldschaal is te groot, te complex en te geheim. Voer voor terroristen niet?

WONEN IN GROTE STEDEN

Tja dat wonen in metropolen kan duur zijn! Maar in deze veranderende wereld schuift het beeld razendsnel: over 5 jaar zal MOSKOU de duurste stad ter wereld zijn, na Londen. Om te wonen , volgens m2-prijzen gerangschikt. Nu is Londen kampioen, dan

komen Hong-Kong en New York, Rome, Singapoer en Moskou ... Parijs op 8, Bombay op 10, Sjanghai op 12... Valt u ook wat op? Waar is Tokyo gebleven? En waar die andere VS-steden? Het wordt lekker duur in Azië, dat is te zien. Dus gewoon in Maastricht blijven, is gewoon goedkoper wonen. Zelfs aan de Maas!

CHIPSOORLOG IN DE VS

Intel (VS) is de grootste ter wereld op chipsgebied, maar de kleine AMD (Californië) doet haar zweeten. Klein duimpje (maar 10% van de omzet van Intel) is keigoed. Innovatie, Strategie zijn AMD sterktes; Marketing, Productie en Resultaten zijn voorsalsnog voor Intel, hun sterkten. Maar observatoren in deze business voorspellen woeste tijden voor Intel, want AMD, met haar mexicaanse boss, is niet voor de poes. Ik werk nu op een laptop met en Intel Pentium processor zoals de meesten op deze wereld. Welaan, mogelijk is de volgende, ook voor u dus toch AMD. Mij zal het worst wezen, maar opnieuw blijkt dat jong en slim, soms best oud en rijk en deftig een aardig poepie kan laten ruiken. Zelfs het kapitalisme is dus democratisch geworden!

BOOM IN DE BEDRIJFSSPIONAGE

In Frankrijk en elders neemt het stelen vn gegevens, inbreken in computers en ongeoorloofd namaak enorm toe. En de industrie alhier doet er veel te weinig tegen. Een businessboss zei: "De fransen leuteran teveel over belangrijke zaken, in vliegtuigen, in hotels of bij hun dames". Slechts 0,2/0,3 % van de omzet wordt in ondernemingen aan "intelligence" besteed; dat is in Japan en Engeland wel 10 keer meer. Het jatten van laptops stijgt dan ook explosief; niet de PC is het doel maar de data die erop staan. Een op de twee diefstallen is geen "toevalsdieverij" maar gericht inpikken volgens een echt plan tot spioneren. 1 op de 4 bedrijven is al slachtoffer; 1 op de 10 vind plaats in de autobranche; 1 op de 3 wordt financieel uitgeplozen; 1 op de 6 diefstallen gebeurt door iemand binnen het bedrijf en 3 van de 4 acties komen uit "vijandige landen". Dat leverde een groot onderzoek recent op in

Frankrijk. Slecht enkele gevallen worden publiek zoals de stagiaire uit China die bij Veolia (autocomponenten) stevig data had gejat. De ontwikkeling van een "intelligence industrie" is nog maar in de kinderschoenen hier. Dus, lezers, binnenkort staat u met de handen tegen de muur bij uw baas: voor visitatie en moet u uw harde schijf laten dumpen bij de portier. Sterkte dus.

IMMIGRATIE EN ADN

Tja, als je je familie naar je immigratieland wil laten overkomen, dan valt dat administratief niet altijd mee. Bewijs maar dat jij vader en echtgenoot bent! Nu kan er voor 700 € een ADN-onderzoek worden uitgevoerd op je kind in de verte, via de lokale ambassade van het land van immigratie natuurlijk. En dan is het gauw gepiept. Tenzij blijkt, ook tot je eigen verrassing dat het niet je kind kan zijn en jij dacht van wel. Tja, dan hoeft je vrouw ook niet meer te immigreren niet? Weet U misschien of ons Rita eventuele ADN-tests accepteert bij immigratieverzoeken? Want zij is in deze materie een klasse apart.

CORRUPTIESTATITIEK

De VN bracht haar wereldwijde corruptierapportage uit. Door onafhankelijke instituten vastgesteld. Cijfertjes per land van 0 (zeer corrupt) tot 10 (niet corrupt) voor elk der 163 landen die meededen. Nieuw-Zeeland staat op twee! Frankrijk komt op de 18^e plaats en de VS op de 20^e; er is meer overeenkomst tussen beide landen dan vermoed. Ziet u?

DE OUDE TELEFOONFIRMA'S KRAKEN

De bazen van de grote telefoonfirma's vliegen er geregeld uit; te weinig gepresteerd in de technologische ratrace. Na Italië, Nederland nu ook in Duitsland bonje met de baas. Omzetcijfers en winsten storten in omdat het vaste telefoongebruik wegsmelt. In twee jaar gingen in Frankrijk 30% van de abonnee's op stap en in Duitsland 5%. De mobile omzet steeg 10 resp. 12% en ADSL lijnen 5 resp. 0%. Niet genoeg dus. De oudjes verkeken zich totaal op de omvang en het tempo van de

technologische swing. Want nu wordt in een pakket telefoon, internet en tv uitgevent, en dat is wat anders dan telefoons met een hoorntje. Telekom verloor 1,5 miljoen klanten aan de nieuwlichters, in dit jaar nog. En het is nog lang niet voorbij; de oudjes krijgen het NOG moeilijker en zullen ook nog moeten oppassen om niet te worden opgekocht...

STORIES VAN OUDE AUTOMERKEN

Ook in de auto's gaat het hard. VW zat en zit stevig in de problemen en ondanks grote veranderingen is hier ook weer een strijd tussen de toppers intern uitgebroken. Pischetsrider valt uit de smaak bij Piëch, de Peugeotbaas Folz werd vervangen en Goshn is bij Renault ook flink aan het poetsen. Renault maakt nu zijn Logan al in Colombië, Roemenië, Brazilië, Marokko, Rusland, India en zelfs in Iran. In 40 landen werden er 158.000 gemaakt afgelopen jaar. Nu zit het al op 265.000 en het gaat naar 300.000 in 2007. De Logan is de eenvoudige, low cost auto, die slechts beperkte robotproductie kent. Lagere produk-tiekosten geeft dat, dan in low cost countries! Deze visie van Renault was OK en betaalt prima en.... De truc duurt nog wel even voort!

Ook hier is geen oudje meer veilig, prestigieuze merken zitten in het rood en verliezen hun gezicht. Alles wat vroeger telde is plotseling weggevaagd. Zonder eerbied voor een roemrucht verleden. Zie Ford en GM en u bent het met me eens.

WAAROM LIJKT ALLES DUURDER?

In Frankrijk en ook elders is me breed overtuigd van het feit dat de euro alles duurder maakte. Maar de cijferaars bestrijden dat stevig en nogal overtuigend. Uit onderzoek blijkt namelijk dat vooral de verschuivingen in onze gewoonten en onze omgang met het verschil euro/franc erg van belang zijn. Het volgende rijtje is m.i. interessant:

1. De hogere prijzen zijn niet voor iedereen geldend. Als je in Parijs woont ging je huur in tien jaar 90%

omhoog; elders is dat gelukkig lang niet overal zo.

2. De vaste lasten zijn gestegen. Aflossingen, huur, verzekeringspremies en transport-kosten, ziekte-kosten, auto-onderhoud, zijn niet nauwelijks/onderhandelbaar.
3. Onze gewoonten veranderden en we geven meer aan comfort uit. Energie, roken, vrije tijd, poetsvrouw, electronica/internet zijn allemaal nieuw dan wel verschoven posten.
4. Verhogingen vallen meer op dan verlagingen. De waarnemingen zijn selectief; de vele lagere prijzen van producten ziet niemand, enkel de verhogingen blijven hangen. Dat leidt tot een fout totaalbeeld.
5. De euro als storingselement is er ook. Vroeger was 60 centimes fooi geven hier, niet ongewoon, nu geeft men een halve euro (dus meer dan 3 francs) om niet gierig te lijken. Het gevoel voor waarde en prijs veranderde immers 1 euro is zo'n 7 francs!

Zoals steeds is de mens in zijn waarnemingen en de beeldvorming daarna weinig objectief. Er ontstaan dus opinies die erg hardnekkig zijn maar die gewoon niet juist zijn. Grote veranderingen verhullen omdat de bijbehorende emotie de overhand heeft. De mens heeft zo zijn beperkingen Ook aardig was en lijstje van de bevolkingsgroepen die (in koopkracht) "gewonnen" hadden en anderen die "verloren".

Winnaars: Inactieven =4%; Inwoners kleine steden +2%, Gezinnen met 3 of meer kids +2%, gezin zonder kids =1,5%.....

Enkele verliezers: Een-oudergezinnen -1%; Gezin met 1 kind -0,7%; Gepensioneerden -0,7%; Bewoners grote steden - 0,7%; etc. Hieruit blijkt dus dat de verandering van "groepering", wat je vaak niet kunt kiezen, een grote invloed op +/- koopkracht cq welvaart heeft.

Nu ben ik op zoek waarin ik me moet gaan aanpassen: ik ben al gepensioneerd en getrouwd, ik woon in een dorp, ben razend

actief, niet al te sterk comfortgericht maar wel cultuurgek en dol op mensen ontmoeten. Dat kost veel of weinig, het is maar hoe je het wil bekijken.

PORTRETJE VAN SYSTEEM RYANAIR

Hoe kan dat toch? Voor 15 € naar Eindhoven vanaf Marseille?

-Elke vlucht heeft 25% gratis stoelen, enkel de luchthaventax wordt berekend (10-25 \$). Gemiddelde stoelprijs 52 \$.

-De passagiers betalen voor extra bagage, bus naar station, en consumpties.

-de stewards verkopen aan boord MP3 spelers, Fototoestellen en binnenkort zijn er kansspelen en mobiele telefonie aan boord (tegen betaling)

- Kleinere plaatsen van simpele uitvoering vaal al met reclame op de stoelen. En buiten op de rompen!

-verkoop kaartjes on-line, geen ruil, geen overdracht aan derden, geen verschuiving van data.

Dus oud recept: minimale kosten, nieuwe technologie inzetten, alle extra's laten betalen door passagiers, etc. En dus volle vliegtuigen, 12 uur per dag in de lucht ipv 9 uur en beperktere salarissen van de piloten, jong personeel. En als je dat doet, democratiseer je het vliegen, geeft vele mensen goedkoop transport en je verdient stevig. Dat is Ryanair, Easyjet, en binnenkort Transavia.com ook...

Leve de creatieven, een zegen voor de gewone/gepensioneerde mens.

OLIE (energie), WATER

-Olie, energie

AUTO'S OP AARDGAS?

Niet alleen bio-ethanol maar ook aardgas wordt voor auto's en mogelijkheid; Fiat zal al in 2007 zijn vierde model op deze brandstof uitbrengen. In Italië lopen er al 400.000 op. In de Panda zitten drie gastankjes onder de vloer van en dat geeft een autonomie van 300 km. Let wel: op 30 liter benzine loopt ie 800 km! Maar er komt 25% minder CO2 uit de auto die wel enkele duizenden € duurder uitvalt. Subsidie lost nu een deel van dit prijsverschil no op. Bij 37.000 km wordt het geheel nu rendabel zeggen de Fiat-boys. In

Frankrijk wil Carrefour 300 van deze gasstations openen, en GDF levert op bestelling thuis een gastank die het mogelijk maakt de tank in een nacht te hervullen (benzine tanken kost 5 minuten). U heeft deze mogelijkheid weer even op een rijtje en ik vertel erbij dat uit Algerije veel aardgas binnenkomt in tankers, hier vlak bij Marseille. Zo kunnen wij stras op Algerijns (=russisch!) gas rijden. Gas van Gaspoetin dus...

EUROPA IN HET DONKER?

Dat was schrikken, op zaterdag 5 nov. Gin in 10 miljoen (!) huishoudens het licht (en de verwarming) uit. Want i Duitsland was een overbelasting tgv een cruiseschip! Wat daarna gebeurde was eigenlijk nog erger: het politieke geraaskal over "wat er nu eigenlijk aan de hand was". Welaan, dat afschakelen moest op dat moment om nog erger te voorkomen, dat is dat. Maar als een cruiseschip ons al plat legt dan is er iets ernstig mis met de europese electriciteitsverzorging. En let op het totale net is erg groot: Spanje en Marokko (!), Tsjechië, Kroatië en Oostenrijk, Portugal, België en Nederland.... Dat zit allemaal aan elkaar vast. En er is geen enkele europese coördinatie op dit gebied..... daar houdt Brussel zich niet mee bezig. Liever wel met afscherming van de kaas op franse markten... U begrijpt, er klopt iets niet! De electraclubs beconcurreren elkaar om het leven en hebben geen ping-ping en geen tijd om te investeren. In nieuwe en extra hoogspanningsleidingen. Er moet zegt men 1600 miljard op tafel. En ook het eeuwigdurende gebazel over landschapsverontreiniging, visueel dan, is een andere factor die ernstig vertraagt. Zo waar, dit ECHT europese probleem staat nog steeds niet op DE agenda van Brussel. Pas als het weer gebeurt en dan à la New York toen, dan zullen de EU-ers ontwaken en snappen dat ze ernstig te kort schieten met ons zomaar aan ons energetisch lot over te laten...

Eigenlijk is het ongelooflijk..... zoals ik ooit ook schreef over de VS, waar hetzelfde probleem speelt. Als ik terrorist was kaapte

ik een cruiseschip in de haven ergens en deed gewoon alle licht etc. aan. Beter twee schepen tegelijk. En pats, Europa zit aan de kaars.

WAAROM GING HET LICHT NU (ECHT) UIT?

De discussie is in volle gang aangevuurd door echte ongerustheid. Waardoor ging nu echt in een groot stuk van Europa het licht uit? Door een cruiseboot of (ook?) door de grote windmolenparken in Duitsland? Deskundigen ruziën erover. Er werd overigens wel goed onderling gereageerd, de beheersing door vooral RTE, de franse hoogspanningsbesturingsclub. Al eerder vroegen de Nederlanders (!) op een ontmoeting van stroomboeren, hoe het zat met die duitse windmolens. Hun onvoorspelbaarheid zou de oorzaak kunnen zijn van de overbelasting... Dat horen de groenen niet graag natuurlijk, maar ja, als nu in de aankomende winter ons weer het licht uitgaat? Dat wordt donker en koud!

In elk geval wordt het HOOG tijd dat in Brussel de bobo's eens effe nadenken over hoe zij wat verstandigs kunnen organiseren om deze gordiaanse knoop te ontwarren en... te zorgen dat ie niet opnieuw onze stroomvoorziening verwacht. Want er is iets fout, dat is heel zeker. Ik heb mijn generator al gekocht, loopt op benzine, en dient om mijn CV niet uit te laten gaan die op Stookolie loopt. Ook wil ik mijn diepvries wel door laten fietsen en de koelkast. En mijn PC! Ik wacht dus nog op de generator die op stookolie kan lopen, dat zo mij wel helpen!

Wij zaten al ooit een keer 4 dagen zonder elektriciteit en u weet niet hoe je dan een open haard, een kacheltje en koken op gas waardeert!

EVEN REPETEREN NA NAIROBI

Nairobi ontvindt de Klimaatconferentie en de klimaatpaniek kwam weer eens flink op een rijtje. Het gaat echt fout met de opwarming en nu zijn dat echt geen holle woorden meer. CO2 uitstoothandel en quota en storings in ons weer: we zijn in het rode gebied gearriveerd.

De windmolen wint overal terrein nu de olieprijs hoog blijft; en molens zijn schone producenten. Centrales lopen nog maar voor 7% op olie, 41% loopt op kolen en 18% op gas.

De kernenergie is serieus terug en hoe; want ook nogal schoon (op het afval na dan). Fu-sies/samenwerking tussen de groten nu de grot uitbreidingsgolf eraan komt. Fransen, Japanners en de VS hoog in de toren voor de nieuwe race.

Het gas is ook al een superitem in de energiepolitiek en de geopolitiek. En ook gas is superschone brandstof.

Zonne-energie is nu nog marginaal qua productie, maar ook echt schoon. In Spanje wordt er fors in geïnvesteerd. En de paneelprijzen begint te zakken; dat gaat nog beter met de vele overheidssubsidies.

Willen we de aarde koel houden dan moet nu alles uit de kast.... En dat precies op het moment dat door de wereldgroei de olie kap werd en duur. Gewoon toeval: God zit in de hemel en Allah op de aarde daarom deze switches!

-Kernenergie

ORDE OP ZAKEN IN FINLAND

Areva (Frans nucleair producent) benoemde een nieuwe man in Finland waar het niet goed gaat met hun eerste nieuwe model kerncentrale, de EPR. Deze moet het gedonder met de onderaannemers aldaar nu snel oplossen, want Finland is nu de Areva-etalage. En ook in China loopt het nog niet daverend; de chinezen zijn zelf begonnen. Hoop is er nu voor de samenwerking met Japan (vroeger Westinghouse) alwaar men zo'n dertig centrales plant. Areva moet ook opschieten in Normandië met zijn tweede EPR om niet voor Jan met de korte achternaam te staan. Noblesse oblige.

ITER GING VAN START

Wij wonen vlak bij Caderache, waar ITER zal komen in zijn volle omvang van 10 miljard! Van de EU zijn 5 miljard (groot deel daarvan van Frankrijk!) en verder doen vele landen mee VS, Rusland, China, India, Japan en nog meer. Over 40 jaar moet ITER

het antwoord gegeven hebben op de vraag welke energie na de olie en het gas komen. Daarom zit er ook GEEN ENKEL arabisch land in de ITER-groep! ITER is ook omstreden zoals dat hoort bij zoveel geld en zoveel onzekerheden. Want de zon op aarde "nadoen", wat hier bedoeld is, vereist beheersing van processen op miljoenen graden celsius. En wie gelooft dat?

Voorlopig zijn er weer 10.000 mensen die werk krijgen uit de ITER-opzet, en dat is voor ons hier een schitterende boodschap. Zou het al experimenterend, hier erg warm worden, dan zal ik het onmiddellijk aan U melden. Vooralsnog wordt het door onze Jacques, die hier titanenwerk deed, erg "cool" aan de fransen uitgelegd. Want hij wil in 2007 mogelijk toch bijtekenen en dan daarna, als ie wint, de knop van ITER indrukken. Dat kun je een Le Pen toch niet laten doen?

ATOOMAFVAL GEEN PROBLEEM?

Een kanon op nucleair gebied, Prof. Rolfs uit Duitsland deed een ontdekking. Hij vond en procedé dat de halveringstijd "halveert". In plaats van miljoenen jaren zou het nu in honderden jaren kunnen worden "opgelost", een vinding die een energierevolutie teweeg zal brengen. Het afval verdampt gewoon....

Hij deed afval namelijk "in" diepgevroren koper en dat geeft het beoogde effect. Hij probeert nu nog de exacte theoretische verklaring te vinden, dat moet natuurlijk bij een experimentele vondst. Als dat lukt kunnen zijn vakbroeders voor hem een standbeeld in plutonium oprichten, gedoopt in koud koper dan!

-water

HERRIE OVER WATER

Wel 90% der mensheid moet zijn waterbron delen met anderen; vaak gaat het hierbij om rivieren. De Donau is bron voor 19 landen; 13 landen tappen uit de Kongorivier en 11 zijn afhankelijk van Nijlwater. In de afgelopen 50 jaren waren er wel 37 stevige conflicten tussen landen over "hun" water. En er zijn wereldwijd minstens 200 waterverdragen.

Water is de hobby van Willem A. dat heeft hij dus best goed gezien. Want straks moeten we nog op de vuist met de fransen, de belgen en de Duitsers en deze keer over ... water! Dat is wel wat duidelijker als conflict dan dat geroddel over onze premier, die op Harry Potter zou lijken. Maar het klopt, want deze deed zijn wondertje: groei en 1/3 van de Belgische werkeloosheid; dat is pas toveren.

AIDS BIJ GORILLA'S EN CHIMPANSEES

Er is bij beide apensoorten, die heel weinig contact onderling hebben, een variant van het AIDS-virus aangetroffen. De Universiteit van Montpellier constateerde dat bij onderzoek in Kameroen. Deze publicatie in Nature van november heeft tot enige onrust geleid. Nu komen er ook vragen van het type "kip en ei"; wetenschapper zijn is tegenwoordig ook geen lolletje meer. Gevaar voor eigen leen is dus gebeven, maar sinds madame Curie haar leven waagde voor de wetenschap (en eraan stierf), bestaan er ook wetenschappelijke martelaren.

RELIGIES

STUDENTEN ONDER BEWAKING

In Frankrijk is, net als in Engeland, alarm geslagen over de toenemende radicalisering van jonge moslims. Ze gaan naar fundamentalistische centra in het MO, in Afrika en Pakistan. In Frankrijk werden er 250 gevondent in de laatste twee jaar en ze gingen naar verschillende scholen. Want ook de islam kent zijn geloofsvarianten. Het Wahhabime, dat in de 17^e eeuw ontstond in Saoudi-Arabië en dat een erg letterlijke betekenis van de Koran propageert; het Salafisme dat in de 19^e eeuw ontstond en dicht bij de eerste variant staat; en de Tabligh dat veel gematigder is en dat in 1920 in India ontstond. Alle drie fundamentalistisch!

De jongeren gaan op cursussen arabisch en Koranles en vaak weten hun ouders in Europa dat niet. Al enkele keren bleken

leerlingen direct na hun cursus door reizen naar fundamentalistische brandhaarden (Irak bv) alwaar ze stierven. Tot grote schrik van hun ouders. Ook Nederland kent zo'n affaire met twee jongens uit Eindhoven. Uiteraard wordt alles vanuit de islamwereld voor de cursisten betaald. De geheime diensten volgen dit fenomeen en trachten het te beheersen maar dat is knap lastig. De ongerustheid van de regeringen in Europa hierover neemt toe. Zie de recente uitingen van MI5 in Engeland.

Nou is "missionering" ook bij ons geen nieuw verschijnsel: wij zonden vele missionarissen naar de "inboorlingen" om hen te bekeren. In Afrika en zeker ook Indonesië, vaak om ze af te brengen van het islamitisch geloof. En de evangelische kerken uit de VS doen dit nu ook op grote schaal in Afrika en elders. In mijn studententijd werd mij herhaaldelijk een weekend in een belgisch kasteel aangeboden om aldaar te luisteren wat de Morele Herbewapening te bieden had. Dat waren geen revolutionairen of terroristen maar hun stellingname kon je best nogal fundamentalistisch noemen. Zij wilden het opkomend communisme bestrijden en de jongeren daarvoor waarschuwen. Zeker wilde studenten rond 1968!

Dus dit soort dingen is van alle tijden, maar, het opzetten van jongeren tot moordend geweld, tot geweldadige vernietiging van een cultuur is andere koek. Zoals Tony Blair laatst zei: dit is een hoop werk en gedonder voor een hele komende generatie... Ik neem aan dat de Katholieke Kerk ook al iets onderneemt in deze; een oud voorbeeld was dacht ik Taizé in Frankrijk. Maar vat was/is vreedzaam van aard, gelukkig. Wat zou Benedictus hierover in zijn hoofd hebben?

CHRISTELIJKE SLIPPERTJES

Na de stoute priesters nu ook de slipperige dominee's in de VS. Wat is er met de voorgangers aan de hand? Ted Haggard het voorbeeld voor 30 miljoen volgelingen moest het bekennen homo en prostitué-bezoeken. Opgeknoopt door "zijn prostitué", die zich dood ergerde aan zijn zeer zware aanvallen op homo's; over de hypocrisie

dus. En in Florida was het Mijnheer Foley die weg moest omdat ie pedofiel bleek te zijn. Tja, er is een crisis in onze maatschappij en daar zijn de kerken gewoon een deel uit. Maar het doet wel extra-pijn als je deze schandes ziet... Werk aan de winkel voor de bestuurders in deze sector dacht ik zo.

EEN SOMMETJE VAN BENEDICTUS

De extreem-rechtse katholieken, dat is een lastig clubje, vindt Rome. Dus heeft Benedictus een oude tactiek van stal gehaald: je geeft ze wat, haalt ze binnen en "verpletterd" ze vervolgens. Dat is de reden van zijn voorstel om de mis "in het latijn" weer mogelijk te maken. De mis à la Heilige Pius V dus. Dat is een leuke geste voor de rechtsen, die Lefevre ooit aanvoerde. In Frankrijk leidt dit tot sterke protesten van bisschoppen en priesters en ook vele gelovigen. Ze vrezen een verrechtsing van de koers. Maar Benedictus roept: Er is geen sprake van koerswijziging! Want Benedictus sluit de rijen in deze tijd dat ook de "oorlog tussen de religies" manifester wordt. Gewoon strategie van een kerkelijk bestuurder met politieke inslag. Hij sprak zich toch ook al uit tegen atoomwapens op het Koreaanse schiereiland? En ook vóór toetreding van Turkije tot Europa? Het is gewoon effe wennen: de kerk als politiek orgaan is terug; nu wel openlijker.

NIEUWE DIALOOG ISLAM-RK

Mustafa Cherif uit Algerije, 56 jaar, intellectueel van faam had nooit gedacht nog ooit (11 nov. jl) in de Vaticaanse Bibliotheek deel te nemen aan een discussie over islam versus RK-geloof in aanwezigheid van de paus. Zijn boek, De islam en de tolerantie, is een bestseller en zijn werk aan de algerse Universiteit is ook zeer geprezen. Uiteraard gebeurde dit ook vanwege het pausbezoek aan Turkije.... Cherif zegt: "We zijn geallieerden en geen vijanden" en, na de discussie, werd besloten over dit thema een internationaal congres te organiseren. Benedictus houdt niet van half werk.... En we kunnen rekenen op een steviger positiekeuze van de

voorman van ca 1,1 miljard katholieken, die weet wat een groep van bijna 2 miljard moslims op de wereld betekent. Zeker nu deze echt wakker werd.

AFRIKA

NIGERIA: OLIE EN REBELLIE

Nigeria pompt olie op: 2,5 miljoen barrels per dag is 1e afrikaanse producent en nr. 10 op de wereldlijst en .. levert 25% van de VS behoefte. Olie is 40% van het BNP en 95% van de exportomvang. Een echt knalarm olieland dus. Een geldpot van 35 miljard \$ en een instabiliteit van ernstige soort. Olie wordt gestolen, ontvoeringen van mensen tegen losgeld hebben plaats, en nu zelfs bezetting van een platform. Betalen anders gaat het platform dicht... of? Sinds begin 2006 is de productie door gedonder van dit soort al 30% gezakt. Uiteraard zijn er wel enige partijen geïnteresseerd in het lamleggen van de oliestroom hier; dat zijn dan natuurlijk anti-VS krachten. De rebellengroep in de Nigerdelta weet wel wie en wat; het gaat hen goed. Arm land; zijn olierijkdom wordt zijn ondergang... De vloek van de olie, dus ook hier.

OORLOG IN TSJAAD EN CENTRAAL AFRIKA

In Tsjaad is de staat van beleg nu afgekondigd nadat er al 300 doden vielen in schermutselingen met de Arabische milities uit Soedan. Ook in het andere aangrenzende buurland de Centraal Afrikaanse Republiek is de fik erin gegaan: de aldaar gestationeerde franse militairen zijn ook al actief geworden. Iedereen zag deze uitbreiding van de instabiliteit, gekoppeld aan de genocide van Darfoer, eraan komen. En het klopt weer! De arabieren te paard, met hun kalashnikovs stuiven moordend door de dorpjes met hun arme boeren; nu ook buiten Soedan. De VN heeft nu een "principe-toestemming" om erheen te gaan.... Het vervolg was toen dat de VN slechts "technische hulp" mocht geven, en iedereen weet weer dat ze aan het oude lijntje worden gehouden. Maar het is weer eens veel te laat. De machteloosheid van de VN en alle anderen is intussen zo pijnlijk

duidelijk dat niemand nog wat gelooft. Intussen sterven er vele vrouwen en kinderen, wordt er verkracht en worden mannen afgeslacht als vee. En dat heet genocide!

Intussen zijn er berichten over forse aanvallen op oostelijk Tsjaad; de gevreesde escalatie dient zich aan. Idriss Deby, president van Tsjaad sinds 16 jaar, die zich een eeuwig presidentschap wil verwerven zit in de puree. Arabische milities rukken op naar zijn hoofdstad ; Al-Qaida volgens hem. Het Darfoerconflict is duidelijk een oorzaak, maar ook zijn interne manoeuvres en de machtsstrijd. Vroegere strijdmakers in de vrijheidsstrijd tegen Libye keren zich tegen hem en men spreekt al over zijn laatste patronen... Frankrijk is er met 1100 mannen en bespied het land vanuit de lucht, om de aanstormende rebellen te melden aan Idriss. Niet niks, maar of het voldoende zal zijn?

SOMALIË BREEKT IN TWEEËN

De breuk in dit land dreigt tot een regionale breuk uit te groeien, omdat partijen worden gesteund door groepen uit die buurlanden. Oeganda, Ethiopië en Yemen steunen Baidoa (2^e stad) en Eritrea, Iran, Libye, Saoedi-Arabië, en Egypte steunen Mogadisjoe (de fundamentalistische moslimstrijders).

De VN waarschuwde ze allen er buiten te blijven, maar...Syrië bijvoorbeeld trainde al 200 strijders die vechten bij de anti-amerikaanse zijde in Mogadisjoe. Aan de andere kant steun van niet-arabische landen... behalve Yemen. Somalië is weer eens de lont in een kruitvat gevuld met de scherpe tegenstelling moslims en andere religieuze groepen..

SOWETO KRUIPT UIT HET DAL

Soweto, 1 miljoen inwoners, was het symbool van de ellende die de apartheid bracht. Maar nu begint het daar te lijken op een wat modernere samenleving: grote armoede nog steeds, maar nu ontwikkelt deze stad zich eindelijk ook.

Zuid-Afrika met zijn 45 miljoen inwoners, 75% zwart, 14% blank en de rest

meerkleurigen groeit met 5% en nu is het gemiddelde BNP per hoofd al 5000 \$.

In Soweto nu nieuwe huizen, bank-filialen, winkels, kortom een middenstand en bedrijfsleven ontwaakt er en de opmars naar wat meer en beter is ingezet. Het zijn ook hier de Buppies (black yuppies) die de ontwikkeling dragen; voor hen is de apartheid een vage jeugdherinnering. Het leven gaat ook hier door en de zon begint echt te schijnen. Na Mandela de vredesbrenger is nu de economie aan de beurt.

GAGHBO BLIJFT DE BAAS?

DE VN liet stilletjes een enquête houden om de stemming in het land te peilen, waar het gaat over wie de meest gewenste leider in de toekomst zou moeten zijn. Bij verkiezingen die dan over maximaal een jaar moeten worden gehouden; immers hij kreeg een tweede maal "uitstel", dwz mandaatverlenging met verminderde volmachten. Helaas was de (geheime) uitslag in het voordeel van Gaghbo, die het land al jaren in chaos stort. En iemand liet de resultaten doorsijpelen... Gaghbo haalde 40% (!), zijn eerste rivaal 10% en de tweede (de vroegere president) slechts 5%. Dat was alweer eens een verrassing en het bewijst dat de VN-ers bitter weinig snappen van dit land. Dat zagen we zeer vaak in de afrikaanse en Arabische culturen niet?. Dit alles zal de gaande strijd tussen Gaghbo en zijn premier Banny sterk verergeren; onrust is opnieuw nabij dus. Echec!

ASIEL VOOR IDRISSE SECK (Senegal)

De familie van deze ex-premier kreeg onderdak in Frankrijk tijdens de verkiezingsstijd, om veiligheidsredenen. Hij kwam begin 2006 vrij en stuurde zijn familie naar zijn tweede huis alhier, om zelf flink in te stappen in de verkiezingsstrijd. Verkiezingen in Afrika zijn meestal erg gevaarlijk en gewelddadig. In februari 2007 is duidelijk wie winnen zal; en hopelijk is dat Senegal!

RUZIE IN KONGO

De verkiezingsuitslag leidde tot een duidelijk resultaat dat door de verliezer wordt

bevochten. Bemba en aanhang beschuldigen Kabila van fraude. Kabila haalde 58% maar Bemba heeft 70% van de stemmen in de hoofdstad en landelijk maar zo'n 40%. Tekort van 2,6 miljoen stemmen. De vlucht over de Kongo-rivier is al begonnen; velen vrezen weer burgeroorlog. Nu, na de eerste democratische verkiezing in 40 jaar, ligt de bijl al weer aan de wortels van de democratie.

WEST-EUROPA

WEG MET DE EURO-BUROCRATIE

In de nieuwsbrief van een limburgs europarlementarier las ik het voornemen om overbodige eurowetten op te ruimen; dat staat nu zelfs in het Werkprogramma 2007! En ik las het voorbeeld van een voorgenomen verbod op de oude kwikthermometer, dat nou net een averechts effect op kwik in het milieu zou hebben. Overlaten aan de landen dus!

Er wordt nu wel gewerkt aan echt belangrijke zaken voor bv "in het buitenland wonenden". Daarbij is de enorme chaos in de "europese" erfwetgeving een vitaal punt; daar hebben duizenden mensen per jaar echt narigheid van. En nu is er ook echte belangstelling voor het Europees energiebeleid, nadat miljoenen Europeanen zonder stroom zaten.

Ik denk dat met dit soort pragmatiek veel van het slechte imago van Brussel kan verdwijnen; er zijn echt zat redenen voor een steviger Europa, maar als dat moeilijk ligt moet de tijd niet worden gebruikt om onzinnige en ergerlijke regeltjes te bedenken. Daar heeft niemand Europa voor nodig!

FOUTE VLAG IN LONDEN

Ja met al die Europese vlaggen is het ook echt ingewikkeld geworden. Angela was bij Tony op bezoek en er stonden de nodige planten, stoelen, en ook vlaggen. En vlak voor de persconferentie zag een Engelse protocolboer dat potverdrie iemand wel de goede kleuren op had gehangen, maar wel in de verkeerde richting. U snapt het al: de Belgische lag hing op ipv de Duitse! Het kon

nog net worden hersteld maar de journalisten zagen de wissel. Dus daarom weet u het nu ook.

Als Balkenende ooit naar Chirac zou gaan (onvoorstelbaar vooralsnog) zouden de fran-sen best wel zo'n geintje met ons willen uithalen, maar dat kan niet, dan heb je twee dezelfde vlaggen. Andersom is leuker maar dan met de Luxemburgse vlag natuurlijk. Waar kunnen we dit gentje voorstellen? Is daar een postbus 11 voor in Den Haag?

ENGELAND REMT DE OOST-EUROPESE STROOM

Er kwamen al 1,5 miljoen oost-europeanen werken in Engeland, 5,4% van de werkzame bevolking. 427.000 kregen er een werkvergunning en 600.000 werken er zelfstandig. Uit Polen komen 62%, 82% is tussen 18 en 34 jaar, 60% zijn zwak gekwalificeerd. Londen rekende op enkele duizenden per maand maar dat was ernaast; 50% van de engelsen vinden het nu wel genoeg. De rem moet erop. Maar tegenover dit "gesunde Volksempfinden" staat de mening van experts die er zeer positief over zijn. Ze zijn bij de bazen erg gewild: soepel, niet te duur en "op het gas". Hun uurtarief van 8/9 euro's is best te pruimen. In de fabrieken (37%), het onderhoud (10%), en elk 9% in de schoonmaak en de restauratie. Zoals je kunt verwachten. In Engeland zijn er nog 600.000 open plekken zegt Londen, maar het volk gromt. Brown heeft al een extra-probleempje. Of blijft Tony tot Irak is geregeld, nu George snel weg zal moeten? Of vliegt Tony er nu ook uit?

Naar Warschau natuurlijk.... economisch asyl!

FRANSE TV-PRODUKTIE PLAT

In oktober 2003 ging Thomson samenwerken met het chinese TCL om TV-toestellen in Frankrijk te produceren. De nieuwe technieken dus en iedereen was zeer blij. Nu blijkt dat TCL niet uit zijn verliezen komt en de chinezen willen stoppen. Honderden arbeidsplaatsen in Angers en Billancourt zijn verdwenen nu. Ook Thomson zelf moest ontslagen

aankondigen. In Europa kun je geen TV-toestellen meer maken gezien de Koreaanse en Taiwanese concurrentie, zelfs Thomson, oud en très réputé heeft nu verloren. Wij mogen ze alleen kopen en er naar kijken. Punt.

GERHARD MOCHT JACQUES

Gerhard boss van Gazprom nu, schreef zijn memoires. Bijverdienste, want die Russische salarissen zijn ook niet alles. Alles komt aan de beurt en ook iedereen passeert. Over Chirac is te lezen: "In mijn ogen is Chirac een der eminente politici ooit, te vergelijken met Clinton". Tja hij zal toch bedoelen zijn politieke kwaliteiten en niet die andere....? Ook is hij nog steeds duidelijk over Turkije en de EU: ze moeten erbij als het maar even kan! Gerhard is ook een root vriend van Poetin, en dat doet wat verwondering opkomen. Want deze staat niet bepaald als democraat te boek zelfs niet als sociaal-democraat. En hij spreekt ook over de juistheid van de Irak-positie van hemzelf EN Chirac, niet te ontkennen nu, dat hij gelijk had! En het EU-verdrag van Nice komt ook langs; prijst hij de wijsheid van Chirac die ten leste instemde, tegen heel Frankrijk in.

Bij mijn weten komen Balkenende en Kok en Lubbers niet in zijn memoires voor. De euro-kabouters, dass ist doch nur kleines Kraut, Jacques!

ZWEDEN: NIET WERKEN? VERBAAL!

De nieuwe minister in Zweden heeft het gehad met hen die niet serieus solliciteren. De schuldlige krijgt eerst een proces verbaal; van 75 euro = een dag uitkering weg. Belazer je de zaak met zwart werken dan is het helemaal afgelopen. De staat denkt wel 220 miljoen terug te kunnen vangen met betere controle. En de premie voor de WW gaat ook nog stevig omhoog, zo! Zweden meent het echt: iedereen aan het werk nu! En geen gesjoemel meer.

De vakbonden komen al in stelling; dat wordt even warm dus. Maar de nieuwe ploeg "heeft er zin in" en dan moeten die werkelozen dat ook maar hebben. Basta!

Zweden stond al vaker model in Frankrijk..... , voor hervormingen, maar dat is nu niet meer te verwachten. Anti-sociaal en liberaal, dat is geen vergelijking.

NIKKEL NELIE OP OORLOGSPAD

De fransen begrijpen intussen hoe sterk "Nikkel Nelie" familie is van "" Bolkenstien" . En omdat de fransen het meest "onliberaal" zijn let Nelie heel goed op ze. Dat deed ze erg streng bij de fusie Suez-GDF maar er is veel meer. Het oprichten van de Banque Postale was ook al bonje en verschillende spaarvormen met overheidssteun gaf uiteraard ook discussie. En ook over France Telecom is er venijn. Hoofdlijn? Wel de franse overheid begunstigd oud-staats-instellingen en vervalst dus de concurrentie. En nu is ook nog de franse wetgeving mbt "onvriendelijke overnames" een steen des aanstoets. Tja bij de poolse loodgieter hield het dus niet op en de fransen krijgen constant liberalisatiecollege van Nikkel Nelie en haar discipelen. Een van de redenen van het gedrag van de huidige franse regering is de verkiezingsstrijd: hoe liberaler de regering doet, hoe meer stemmen ze verliest aan de "antiliberaal" PS en vrienden. Maar daar heeft Nelie geen boodschap aan. Nederland was al nooit populair op politiek gebied in Frankrijk, dat is dus met "ons Nelie" bepaald niet veranderd. Tja, als je dan de nederlandse economische scores ziet, zou men zich hier toch wat vragen over eigen gedrag moeten stellen... Eigenlijk is dit gevechtje illustratief voor een europees conflictgebied; demonstratiestof dus. Nelie verbeterde een record door 2 miljard aan kartelboetes op te leggen....Er wordt heel wat afgeregeld in de zakenwereld en Nelie heeft dus goede speurhonden in dienst. Deze dienst wil best je boete wat verlagen als je interessante info hebt over de zonden van anderen..., je vroegere partners. Nelie is keihard, want van nikkel .

DE ARME AIRBUSTOELEVERANCIERS

Er mogen nog maar 100 bedrijven toeleveren , nu zijn dat er 500; niet te managen, zegt men bij Airbus. En de vertraagde afleveringen zorgt voor

dreigende sluitingen rond Toulouse en ook in Duitsland al. De Villepin reisde snel naar het bedreigde gebied met zijn geldbuidel; hij strooide alvast pepernoten. Dat gaf even lucht maar iedereen weet dat er veel meer narigheid aankomt. De grootste europese onder-nemingen met wereldprestige veroorzaakt nu ook nog een regionale crisis. En het leek zo mooi...

Nu besloot EADS toch ook de A350 in productie/ontwikkeling te gaan nemen, eerste vliegtuigen in 2012. Deze carrier voor de middenafstand gaat in forse concurrentie met Boeing ontwaken. Maar Toulouse moet wel aankondigen om verder weglopen van klanten vanwege de A380 vertragingen, te voorkomen. Het grapje kost wel effe 10 miljard... en dat is diep hoesten met een slippende A380 nu.

WESTELIJKE SOLDATEN IN DE FOUT

Nu zijn de Duitsers op de voorpagina's: soldaten met beenderen en schedels in Afghanistan. Onderzoek en schandegeroep. De fransen waren in Afrika bij herhaling de pineut en er vlogen officieren eruit omdat ze foute boel afdekten. Over de Amerikanen in Irak hoef ik u niets nieuws te zeggen: schokkende taferelen en het gaat door. En dus nu ook de hollanders, Irak 2003! Onderzoek is gaande.

Van achter een beeldschermje van een vredige PC is het makkelijk oordelen; we weten allemaal uit de historie wat langdurig omgaan et groot geweld en angst voor eigen hachie soms voor tegen reacties oplevert. Het beest in de mens is dan ontwaakt. Mijn generatie weet nog van de mijnheer die de geweldsklok luidde over het Nederlandse optreden in Indonesië bij de politonele actie, eind 40-er jaren en ook van van Heutz werd nogal wat rottigs gemeld in Atjeh.

Goedpraten kan en mag niet, maar de belangrijkste conclusie moet toch weer zijn: als men oorlog voert wordt het een zwijnestal, altijd en iedereen valt in dat zwarte gat. Want het slechtste uit de mens wordt gemobiliseerd, op staatsverzoek, met instemming van het parlement.

Mogelijk komt het ergste nog als je de ontwikkeling in Irak en Afghanistan ziet. Om van Darfoer nog maar (weer) te zwijgen.

Ik voorspel een affaire rond de speciale Nederlandse units in Afghanistan op korte termijn. Het eerste geluid: waar zijn de krijgsgevangenen, weet u nog, werd al gesmoord. Maar dat wordt wel weer wakker. Nederland zal zijn onschuld snel verliezen, samen met de coalitiegenoten. Play-time is over.

MERKEL'S DUITSLAND

De uitwerking van de draconische omwentelingen van Schröder is nu volop merkbaar. Er zijn ca 6 miljoen werkelozen die de gekorte WW ontvangen van 345 € per maand! Het is intussen 8% van de bevolking... de nieuwe armen.

Maar alle economische indicatoren staan op groen.... De armen betalen in ons systeem altijd als eersten de groeihereniging. Het nieuwe "lumpenproletariaat" is er dus volop. In 2005 verlieten 145.000 Duitsers hun land en kwamen er 128.000 terug. Het eerste negatieve saldo sinds 1968. De managers gaan naar Azië en de ingenieurs naar de VS en de MKB-bazen vestigen zich in Oostenrijk en Zwitserland. Om goede mensen aan te trekken vaardigde Schröder het greencard-programma uit om buitenlands talent te vangen. Met 3.000 deelnemers is het nu een flop; er waren er 20.000 beschikbaar. Duitsland is nog helemaal niet aantrekkelijk zeggen experts: hoge belastingen, de taal en geen eliteopleidingen...

Maar er is een opgaande lijn te onderkennen; er groeit weer iets moois Tekenen zijn:

De export steeg met 60% tov 2001

De arbeidskosten zijn nu stabiel en 15% lager dan in Frankrijk.

De groei is nog lager dan in Frankrijk gezien van 1995 tot 2005, maar schiet nu omhoog.

De Duitse producten zijn weer IN in China, de VS en Japan.

Angela moet met kleine pasjes verder gaan en ook nog een spa dieper spitten. Geen sinecure.

Maar de achterstand van Frankrijk op Angela-country wordt zeer snel groter... De oude Europese tandem functioneert nauwelijks nog, want de economische visie en de realiteiten lopen fors uiteen. In 2007 zal de grote check dus plaatsvinden bij de Franse verkiezingen.

OOST-EUROPA

PROFIEL VAN POETIN'S RUSLAND

Zie "Topics".

KENT U TRANSNISTRIË?

President Smirnov(!) is er de baas; in dit piepe buurland van Roemenië, Moldavië en Oekraïne. En maar 150 km van Roemenië = Europa. Een zwart gat dat niemand wil erkennen, maar dat bevriend is met ... Poetin! Als je het bezoekt begint het al met het zakgeld dat je de douanier moet betalen, symbool van dit supercorrupte landje. Er is geen telefoon naar het buitenland, geen buitenlandse ambassades, geen landkaart, maar een trafic van jewelste. De 550.000 inwoners scheidde zich in 1992 af van het vrij geworden Moldavië en bleven een marxistische staat. Met een Russisch garnizoen van 1200 militairen. De jongeren hebben het niet slecht, want Rusland helpt met scholen en beurzen. En iedereen is "tevreden" zoals het hoort want de geheime politie is er ook. De zoon van de president is de leider van de smokkelmafia die op wel 2 miljard \$ wordt geschat. Er is vooral veel doorvoer bijvoorbeeld van kippenvlees voor de Oekraïne. Zal wel geen topkwaliteit zijn. Er gaat een hoeveelheid van 7 keer de Duitse consumptie dit land binnen.... En er ook weer uit dus. De douane vangt ca 2% van de vrachtwarde, niet slecht dus. En de toekomst? Niemand wil het anders want de voordelen zijn te groot.

Transnistrië, Zuid-Ossetië en Abkhazië, onthou die namen: ze zijn het aankomende kruisvat van de Kaukasus. En Poetin maakt uit wat er wel en niet gebeurt. Mogelijk zijn er veel Russen c.s. die een aardig banksaldo in deze landjes hebben. Hier kan alles.

DE JONGE WOLVEN

De jeugdige Oost-Europese ondernemers zijn niks bang van China en zo; het gaat hen voor de wind. Deze nieuwe generatie succesvolle ondernemers uit Polen, de Baltische landen, Tjechië, Slowakije en Hongarije weten van wanten. Groeicijfers van 8 tot 12% zijn chinees van kleur! Het welvaartsniveau ligt (nog) op ca 45 à 75% van het gemiddelde uit de eurozone. En hun werkloosheid zit op 6 tot 16% (Polen!); de eurozone zit op een cijfer van 8,5%. Dus ze komen er aan.

Maar hun zakendynamiek is verbazingwekkend evenals hun opleidingen. Deze nieuwe generatie heeft geen enkele moeite met het mondiale veranderingstempo: ze zijn er gek op. En ze werken zeer internationaal. Zij die hen zien werken maken zich over hun weinig zorgen, eerder moet je je bezorgd maken over de relatieve inertie in vele oude Europese landen. De Poolse loodgieter moeten we maar een beetje vergeren, straks gaan de Franse loodgieters naar het oosten. Ai! De wereld verandert razendsnel en velen zien nog niets. Daarom had Nederland zo'n gelijk met haar draconisch lijkende hervormingen, daar moeten Duitsland en Frankrijk nog "doorheen". En Oost-Europa wacht echt niet op ze.

HONGARIJE ZAKT AF

De ministerpresident loog om te worden herverkozen, en men ging weer eens de straat op. Iets dat hier ooit zeer slecht afliep: de Russen kwamen even langs! Nu is dat niet meer aan de orde maar dit land is door een zeer slap hervormingsbeleid in grote economische problemen gekomen na zo'n fraaie start. Het BNP per hoofd ging van 750 naar nu 9200 euro met een groei van 4/5%. Nu is het gat tussen dit land en andere Oost-Europese landen zoets als dat tussen de VS en Europa. Het land heeft de sociale lasten uit de publieke sector simpelweg afgewenteld op de privé-sector en betaalt nu de rekening daarvoor. Onder meer een staatschuld van 10% het laatste budgetjaar en gasprijssstijging van 30% en 16% voor elektriciteit. De 10 miljoen inwoners worden 87 cq 77 (man)jaar oud en het land is in de

EU sinds 2004 en in de NATO sinds 1999. De jeugd is in alle opzichten weggesprint van de oude generatie, erg modern en dynamisch. Maar of ze nu in 2013 bij de euro kunnen en of ze in 2009 het tekort naar 3,2% terug hebben gebracht, dat gelooft, vreest iedereen nu, zelfs hun premier NOG STEEDS niet! Politieke rust is er niet meer dus!

GEROMMEL IN KIRGHISTAN

Bijna twee jaar na de "tulpenrevolutie" aldaar is het opnieuw foute boel. De revolutiebeloften kwamen niet uit, de nieuwe bobo blijkt ook corrupt en autoritair. En niks Grondwetsherziening dus. Nu zijn een deel van de parlementariërs in de proteststand gegaan. Dit land is een typisch bergland met een sterke clanstructuur, waarvan steeds opnieuw blijkt dat deze cultuur grote moeite heeft met "onze democratievorm". Een stukje hoop vervliegt in dit land, maar ook bij ons de wessies die erg simplistisch denken over "andere manieren en samenlevingsstructuren". Voer voor ethnologen.

REFERENDUM IN ZUID-OSSETIË

Deze streek is een deel van Georgië maar de facto zijn die er niet meer echt de baas. Het referendum dat een grote meerderheid voor "onafhankelijkheid" opleverde was door de mensen daar zelf georganiseerd tot woede van de Georgische president. En Rusland, daar aanwezig, waakt erover dat de wettige regering niet ingrijpt. Allemaal straf voor hun keuze voor het westen en de Nato. En er is ook nog Abkazië wat dezelfde koers schijnt te nemen. Welaan, de Russen erkennen Zuid-Ossetië natuurlijk niet als onafhankelijke staat; dat zou anderen op hetzelfde idee brengen die "onafhankelijk" van Poetin willen worden... Het rommelt weer lekker in de aloude Kaukasus! Poetin regeert daar ook en niet enkel met gas!

OOST-AZIË

DE TORENS VAN TIANJIN

Wilt u straks mooie torens zien dan beconcurrereert Tianjin echt wel de nieuwe Twintowers. De wedstrijd et Sjanghai lijkt op dit gebied ook gewonnen. Ze zijn

opgebouwd uit containerachtige elementen; een waarlijk vreemd gezicht. En op alle hoogten zijn er hangende wintertuinen, aan alle drie. De hoogste zal 356 meter worden; van daaruit kun je de Airbusen zien, die er later zullen opstijgen (uit de daar te bouwen fabriek). Als ze klaar zijn, zijn dit, zoals het in China hoort, de hoogste torens van Azië. Gaat het dus straks zien.

DE OLIFANT VERBIND ZICH MET DE DRAAK (China/India)

De twee giganten, in de toekomst ook nog meer elkaars concurrenten, sloten verdragen onder het motto: if we can't beat them let's join them. Van strategisch wantrouwen naar constructieve dialoog tussen deze twee die samen bijna 55% van de wereldbevolking uitmaken. Hun toenadering is groot nieuws in de internationale scène! Hun groei van 10 en 8%, hun kweek van 50% van de hoogopgeleiden in de hele wereld: was in 1950 voor 80% uit het westen! Hun coöperatie gaat enorm snel verder: handel steeg in korte tijd met 40% en bereikte al 18 miljard \$. India heeft al 300 miljoen middengroepen en vormt voor de Chinezen en zeer interessante markt. Bv voor Lenovo (PC's) en TCL (chinese TV-producent) rekent al op een export naar India van 1 miljoen per jaar. Hun farma-industrie verbindt zich en zal een grote concurrent worden voor Pfizer en Sanofi-Avantis. Op informaticagebied kunnen ze samen enorm gaan scoren. Bangalore met Sjanghai en Peking zijn samen op dit gebied al gigant. In de nieuwe technologieën zijn ze nu samen zoekende en ontdekken een gigantisch potentieel, en ... ze zijn al gestart! Ook kochten ze samen al olie-ondernemingen in Canada en Syrië bijvoorbeeld. En natuurlijk probeert China, de aangehaalde band VS-India wat losser te knopen...

Draaipunt van economische samenwerking is Singapore dat erg strategisch ligt tov beide giganten. China is nu al de tweede leverancier aan India net achter de VS, en over twee jaar keert dat dus om. De nieuwe fluxen over de aardbol zijn groeiende tussen

deze landen: economical highways of the new age.

CHEN IN TROUBLE

Deze president van Taiwan en zijn ega zouden zo'n 450.000 \$ hebben ingepikt uit geheime staatsfondsen. Vooralsnog beroept hij zich op het Defensie-geheim; als dat niet werkt wordt hij uit het ambt gezet en aangeklaagd. Hij kwam op zijn zetel in 2000 en is een onafhankelijke met een positief idee over ooit samenwerken met "moeder China". Maar Peking wil zijn idee (nog?) niet omarmen. Bij de 22,5 miljoen inwoners is de angst voor een Chinese overval groot. Maar intussen is China al handelspartner één. BNP 305 miljard; BNP per inwoner 13.000 \$. Groei 3,8% en al 50 miljard \$ investeringen in China. Taiwan is vooral serviceverlener aan de fabricerende Chinezen op het vasteland. Er zijn geregeld corruptieschandalen in Oost-Azië met huilende bobo's die excuses aanbieden. Moet Chen nu ook?

ZUID-AZIË

GOSHN ZIET INDIA ZITTEN

India met zijn 1 miljard inwoners is een der dromen van Renault/Nissan baas Ghoshn. In 2005 1 miljoen auto's in totaal dat zal snel verdubbelen weet hij. Dus richtte hij met Mahindra (Indische autofabrikant) een bedrijf op 50/50. De beroemde Logan is de basis en daarop zullen nu vele varianten komen. De productie van deze auto ligt over de hele wereld gespreid, op bijna alle continenten. Nu dus ook in India. In Europa is auto's maken een verdwijnende bezigheid... .

Bestel dus uw Indische Logan; goed autotje!

NOORD-AMERIKA

BERICHTEN VAN JOE

(Lezer Joe, uit de VS, geeft zijn commentaren en nieuws; vertaling: Leon)

Globalisering is onomkeerbaar en naties met een actieve handel kiezen zelden voor oorlog. Zo veroverde de Islam een groot gedeelte van Zuid-Oost Azië en Indonesië.

Wij hebben praktisch volledige werkgelegenheid maar niet met de loonnivo's van vroeger. De inflatie is onder controle omdat we goedkoop importeren en niet door ingrijpen van de FED. Lange termijn rentenivo's liggen onder de korte termijn nivo's omdat andere landen onze staatsobligaties kopen en daardoor hebben wij minder controle over geld en geldomloop. Hierdoor blijft de levensstandaard redelijk op nivo.

We kozen ook ons eerste islamitische congreslid. Een gemeente richtte een aparte highschool voor immigranten op en de zeven studenten die slaagden gaan allemaal naar "college". Onze wet eist dat alle kinderen naar school gaan en de school administraties mogen niet hun papieren controleren. Veel van onze onderwijzers zijn "hispanics" en de spaanse cultuur staat niet toe dat vrouwen mannen corrigeren. En 20% van onze gevangenen is ook "hispanic". Wij hebben een algemene gezondheidszorg, maar geen algemene ziektenkostenverzekering. Maar ziekenhuizen mogen geen urgenties weigeren. Ziekenhuizen ontvangen geld van het Hill-Burtonfonds om de verzorging van hen zonder geld, te betalen. Dit is een inefficiënt en kostbaar systeem, maar hoe moet je het anders aanpakken?

We zijn niet hermetisch van de buitenwereld afgesloten, alle legale immigranten blijven welkom zoals eerder het geval was. Ongetwijfeld hoorden jullie ook van "Dokters zonder grenzen" en wij hebben nu hier een grote beweging in Mexico en Centraal Amerika, die heet "Citizens without borders". Hun doel is dat iedereen in de wereld daar heen kan waarheen hij wil. Hoe veel meer immigranten hebben jullie nog nodig in Frankrijk en andere landen?

Dank je Joe, voor je reacties en informatie uit directe waarneming. Ik nodig iedereen uit

om commentaar en/of aanvulling te geven hierop. Ik doe een kleine aftrap bij deze:

Ook ik geloof in het vredes-effect van handelsbetrekkingen, maar er zijn ook voorbeelden van economische oorlogen. Hoe meer mensen/culturen elkaar ontmoeten hoe beter. Maar indien dat op "ongelijk" nivo plaats vindt kan het effect zeer negatief zijn. Globalisering kan afhankelijkheid en vrede bevorderen maar ook angst aanjagen, zie Frankrijk!

Ook in Europa dalen de loonnivo's (relatief gezien) en vergroot het gat tussen hoge en lage inkomens. Dat zal nog verder gaan, denk ik. De inflatie wordt in de EU sterk gecontroleerd door de (onafh.) Europese Bank. De begrotingstekorten van vele Europese landen mn de groten, zijn erg hoog! Ons maakt wel een nerveus dat China (en Japan) zo veel van de VS-staatsschuld financieren; is dat in de VS niet zo'n punt? In Europa zijn er in vele landen al islamitische politici op diverse nivo's. Eigen scholen is nu een flink discussiepunt hier omdat men slechte ervaringen heeft met "koranscholen" die jongeren radicaliseren. Ook Europa kent schoolplicht, maar hier zijn nauwelijks immigranten te vinden in het onderwijs. Op meerdere plaatsen wordt nu gewerkt aan het oprichten van opleidingen voor imams (geestelijken) om een betere aansluiting te verkrijgen tussen de godsdienst en de cultuur ter plekke. In Frankrijk betaalt de staat al deels deze opleidingen en controleert deze zo ook.

Europa kent bijna overal verplichte ziektekostenverzekeringen, zeker voor lager-betaalden. Nederland voerde er recent EEN in voor alle Nederlanders. Dus EEN verplicht systeem maar waarin wel de concurrentie werd vergroot tussen de aanbieders. Mogelijk is dat een model dat ook in de VS zou passen. Andere landen in Europa zijn volop bezig om hun systemen ook te herzien. De vergrijzing brengt enorme kosten mee en daarom moet er sterk ingegrepen worden.

Europa probeert de lekken van de illegale immigratie te dichten (mn uit Afrika, Zuid-Amerika , Oost-Europa) maar dat lukt nog niet erg goed. De enorme bedreiging van de vergrijzing doet in vele landen de noodzaak van immigratie nog groter worden. Frankrijk is in Europa het enige land met een reproductiecijfer dat dicht bij het vereiste van 2,1 kind/vrouw komt. Duitsland en Oost-Europa (ook Rusland) hebben hier grote problemen te verwachten. Bevolkings-teruggang dreigt terwijl in de VS wordt gesproken over "op naar de 400 miljoen".

Europa wordt te snel "oud". Het vrije verkeer binnen Europa heeft veel schrik veroorzaakt vooral de grote immigraties uit Oost-Europa, groot in Engeland en Ierland. De grote landen zijn meestal "bang" voor deze invasies en vrees.... druk op de salarisnivo's. Terechte vrees, maar wat willen we dan? Ierland, een jong land, met een fantastische welvaart laat zien hoe een jong land met veel jonge immigranten tot geweldige prestaties leidt!

Het turkse lidmaatschap is erg omstreken in Europa, vooral in Frankrijk (Armeense kwestie). Men is bang voor dit voor 95% islamitische land van binnenkort 80 miljoen, dwz GROTER dan Duitsland. Ik persoonlijk ben een voorstander van Turkije in Europa, met voorwaarden en stevige hand. In Duitsland is de economische groei in het midden-kleinbedrijf voor het grootste deel zaak van de vele turkse ondernemers daar! Maar de radicale islam vervreemdt ons nu snel van elkaar; strategisch gezien slecht en zeker voor een terugvallend Europa.

Uiteraard kent Europa een systeem van vrij verkeer voor personen en goederen (binnen de EU) maar er worden steeds meer (tijdelijke) beperkingen aangebracht door vele landen. Dus er bestaat een soort "strijd" tussen behoud van de bestaande zekerheden/welvaart en "vrij verkeer/immigratie", een frictie tussen economische strategie op lange termijn en angst voor verandering/import van vreemde culturen. Een eeuwenoud probleem! En Europa heeft de laatste eeuwen te weinig ervaring met "integratieproblematiek"; daarin is de VS

met zijn historie en sterke opvattingen en beheersing, ons ver vooruit! Daarvan zou meer kunnen worden geleerd, hier. (Leon Sp.)

ECONOMISCH PLAATJE VS

De VS hadden een enorme produktiviteitsstijging van 1995 tot ca 2005; nu heeft een forse vermindering ingezet. Slechts nog 1,4% tegen eerder 2,8% en dat is slecht nieuws voor de FED. Dus de economische groei vermindert ook en de prijs van de arbeid stijgt snel. Immers nu komt de produktiviteitsstijging de arbeidsmarkt niet meer te hulp; de compensatie is te gering. En nu dreigt vervolgens inflatiegevaar en dan moet de FED nadenken over ... rentestijging..

Nu kan ook een wat tragere economie de druk wegnemen, daarop rekent de FED nu wel. Maar de werkeloosheid daalde zelfs nog wat van 4,7 (maart) naar nu 4,4%. Alleen in de bouw daalde die stevig maar er was elders compensatie genoeg, m.n. in de dienstensector. Alles wijst dus vooralsnog op stijgende arbeidskosten.

Nu is het bij de FED altijd een kwestie van timing; Greenspan was daarin een genie, zijn opvolger moet het nog laten zien.

Bezie je dit alles vanuit een franse meetlat dan is duidelijk dat le Breton graag met de FED zijn probleempjes zou ruilen.... En er zijn er nog enkel andere landen in "oud" Europa.

VLUCHT NAAR ONBEKENDE BESTEMMINGEN

Dit stukje tekst staat hier onder de VS. Ik hecht eraan te zeggen dat dit enkel zo is, omdat veel initiatief in onderstaande zaak van dit land komt. Maar let wel: de atlantische partners en nog veel anderen ondersteun(d)en deze activiteiten onbeperkt!....

Er verscheen een onthullend boek van een engels journalist die De CIA volgde in haar geheime acties om terroristen gevangen te nemen en ze op transport te zetten met vliegtuigen van de (CIA)-firma Air America.

Op weg naar Guantanamo Bay, nadat ze een "bezoek" brachten aan Thailand, Marokko of Afghanistan, alwaar ze in gevangenschappen werden "verhoord" op niet al te zachtzinnige wijze. Let wel: deze activiteiten van de CIA waren bekend bij de meeste westers-democratische regeringen en het gaat hier meestal om mensen die geweld zelf niet schuwden. Het gaat bij deze zin vooral om "meestal", en om "geheim". Want al deze MENSEN hadden geen advocaat, geen juridische bijstand en geen wetboek. Dat laatste is namelijk iets waar een wetgever zich voor zou schamen...

Als je de foto's ziet van in witte pakken en zwarte kappen gehulde personen, zittend op de bodem van een transportvliegtuig, vastgebonden met riemen die normaal dienen om vracht vast te stouwen, dan krijg ik die erge beelden in mijn hoofd die mijn generatie kent van veewagens volgestouwd met mensen op weg naar concentratiekampen. Hoho hoor ik u denken en ik wil de vergelijking ook echt begrenzen....., maar toch.

Nu de democratische middelen "te lastig en/of te onhandig" blijken worden ze gewoon over boord gezet. Als In Nederland of elders een onschuldige na jaren uit het gevang komt wordt er schande gesproken. Er volgt een nieuwe rechtszaak en vaak schadevergoeding. De staat ging namelijk in de fout tegenover een burger. Correct toch? Als dit boek, wat bepaald geen dom sensatie boekie is van een geldzoeker ook maar voor 50% klopt moet het westen zich diep schamen voor de klandestiene rechtsorde. Want mensen als zware criminelen behandelen ZONDER rechtszaak en verdediging, dat lijkt op inquisitie, wel, eigenlijk nog op erger. Of bestaat er al een indeling van FOUTE en GOEDE mensen, en kun je hun categorie aan hun zien en heb je daarvoor geen advocaten en rechters nodig? Als dat nu al zo is, dan ligt er een grote scherpe bijl aan de wortels van de boom der verlichting en vrijheid. En wie van onze afgevaardigden hoor je daarover? Nu zijn de democraten in de VS, ook op dit punt, aan zet..... Operation Save Democracy, zou een goeie nam zijn voor actie.

Heel even denk ik nu, zou je als je dit schrijft ook al "van categorie veranderen"? Akelige gedachte.

.....
DIRECT UIT HET INTERNE PENTAGONNIEUWS

VS-GEOPOLITIEK

-VS

.Gates, opvolger van Rumsfeld, had met deze zeer veel aanvaringen. Hij is meer een bruggenbouwer en pragmatisch en minder een "havikstype". Dat geeft hoop.

-Al Qaida

.Al Q. claimt de verantwoordelijkheid voor twee aanslagen op olie-sites in Yemen

-Iran

. de revolutionaire garde hield bij de start van de Amerikaanse oefeningen in de Perzische Golf, oorlogsspelen en schoot daarbij tientallen raketten af

.Iran is ongerust over de VS-vertrekplannen uit Irak.... De instabiliteit die volgt maakt zelfs hen erg ongerust!

-Afrika

.de VS commandant Europa bezocht Afrika en praatte dagenlang met Zuid-Afrika. Men vermoed dat hij het nieuwe afrikaanse VS-commando in Zuid-Afrika gaat leiden

-Azië/Pacific

.Japan toonde zijn 50 oorlogsschepen met vlaggen en zei bereid te zijn militair "bij" te blijven

.de japanse regering investeert in het noorden van Okinawa om die regio, waar de VS een nieuwe basis bouwt, op te krikken

.de nieuwe japanse premier wil de militaire banden met de VS gaan versterken

-Noord-Korea

.twee VS-generaals vrezten grote militaire gevolgen bij een eventuele aanval van Noord-Korea op het zuiden. Zij bereiden grote air-strikes voor bij die situatie.

.twee VS-topdiplomaten reisden naar Zuid-Korea, Japan en China om over Noord-Korea te praten.

-Europa

.Frankrijk lanceerde onderzeeër-raketten; een test.

.Franse VN-ers schoten "bijna" op Israëlijsche F15's die zeer dreigend aanvlogen.
Israël is woedend over franse steun in de Veiligheidsraad aan een anti-overvlieg resolutie!

WARPLACES

-IRAK

.Al minstens 150.000 civiele doden in Irak... en bijna 3000 militaire: méér dan Vietnam.
.Het aantal burgerdoden per maand is nu: 1300; +18% t.o.v. september jl
.De irakse regering is bezorgd over de "winst aan democratie"
.Saddam vroeg om onderlinge verzoening bij de start van zijn 2^e proces; vergeeft ook hen die zijn twee zonen doodden.
.Egypte is tegen ophangen van Saddam
.Soenieten en Sjieten in de regering ruziën over veiligheidsmaatregelen
.De Sjieten in de regering wilden de Amerikaanse roadblocks om Sadr-city weg hebben: regering accoord!
.De VS-officieren verliezen hun greep op de irakse manschappen onder hun commando
.Er verdween 0,8 miljoen \$ van het wapenbudget; door fraude.
.Er worden vele irakse officieren in opleiding vermoord
.2/3 van de VS-doden vallen buiten Bagdad. Helaas behoeft dit alles geen commentaar meer.

-AFGHANISTAN

.Opium-topproductie van 6100 ton; grote aanplant in het zuiden voor de Talibanfinanciering
.De 5 miljoen afghanen die terugkeerden vinden geen huisvesting
.In Noord-Pakistan zijn Talibanmilitairen de baas; zij incasseren de belastingen, doen de rechtspraak. Ondanks verbod van de Pakistaanse regering.
.De VS gooide op Afghanistan nu al meer bommen dan in de eerste 10 dagen van de Irak-oorlog
.Per maand zijn er meer dan 600 Taliban aanvallen die al meer dan 4000 doden maakten

.Pakistan weigert de VS-bombardementen in het grensgebied met Afghanistan.
Ook al zonder commentaar duidelijk.

GUANTANAMO

.CIA doet alles om informatie over VIP gevangenen geheim te houden
.tientallen advocaten eisen het onwettelijk verklaren van de Bush-wetten in naam van gevangenen bij VS-rechtbanken
.er zijn nu honderden miljoenen nodig voor gebouwen en voorzieningen tbv de aankomende Guantanamo-processen
.elke derde vrijdag van de maand zijn er "hekgesprekken" tussen cubaanse en Amerikaanse militairen en burgers aan de grens van Cuba en Guantanamo. Goed voor het VS-imagó zegt het Pentagon.
.Turks-Duitse gevangene zat 5 jaar in deze gevangenis, werd nu vrij gelaten en is bij zijn familie in Bremen (geen schuld)
.Gevangene uit Bahrein na 4 jaar naar huis (idem)
.acht Pakistaanse gevangenen zitten nu vast in Pakistan
Het Rode Kruis sprak met 14 gevangenen; hun eerste contact met buiten in jaren
.een gevangene met hartklachten procedeerde in de VS om buiten Guant. om behandeld te kunnen worden; werd afgewezen
.drie Marokkaanse gevangenen uit Guant. werden in Marokko veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele groep en produceren van vals documenten
.duitse advocaten overwegen een klacht in te dienen tegen Rumsfeld c.s. over oorlogsmisdaden
.de processen tegen 14 topgevangenen worden nu voorbereid; er wordt eerst met 10 mindere goden "geoefend".
Hoe zal dit alles ooit in de geschiedenisboeken staan?

.....
.....

DURE CAMPAGNE?

Ach wat is duur; 3,1 miljard dollar is eigenlijk gewoon in de VS als het gaat om de toekomst. Let wel dat is het media-budget

in totaal. En dan nog daarbij de persoonlijke campagnebudgetten: Hillary (the one for president) had 38 miljoen dollar nodig. Dat had haar man al bijna bij elkaar gesprokkeld met het boek. Ach als je in Nederland zou tellen dan kom je denk ik relatief gezien ook zo ver, mogelijk zelfs hoger als ik het politieke bombardement op radio en tv zie en hoor. De politiek mag iets kosten voor dat ie echt duur wordt niet?

DE TELOORGANG VAN DE AUTOVERKOPER

Dit vak was ooit een goedbetalend glamourvak; de verkopers reden in Porsches etc. De nieuwe situatie met veel concurrentie, zelfstandige klanten die op internet zoeken, heeft geleid tot piepkleine marges in de verkoop. De autoverkoper van nu verdient soms slechts 100 \$ aan een auto en moet er soms wel 4 uur voor praten tegen een doorgewinterde klant. Dure opties aanpraten lukt ook al niet meer. Populair waren ze nooit, de verkopers, net zoals de advocaten. Dus de goede verkopers verkassen naar andere sectoren en buitenlandse merken. Kenmerkend plaatje vandaag: Bij een auto van 20.000 zit er 1800 \$ marge op voor de verkopende firma. Kosten zijn 1500, bedongen korting door klant is 1000 \$ en de verkoperscommissie is nog 100 \$. Een glamourvak ging teloor, zoals dat van de vroegere computerverkopers... GM moet al garages kopen om de distributie te redden, hopen op betere tijden en op een wederverkoper die de garage terug kan kopen.

Internet en de slimme klant hebben gewonnen...de emancipatie van de klant lukte. Vooruitgang...

TRAMMELANT IN MEXICO

Bij de beëdiging van de winnaar van de presidentsverkiezingen barstte de bom opnieuw. Tegenstanders van Caldero sloegen aan het protesteren en in het parlement vloog meubilair rond. Fox kan zijn verlies niet verkroppen; zijn beschuldiging van verkiezingsfraude lijkt ongegrond (waarnemers hadden die indruk NIET!). Helaas is de onrust nu weer goot in dit land dat zo sterk

opkwam de laatste jaren. Wordt dus vervolgd.

LATIJS AMERIKA

BOLIVIË SLUIT NIEUWE CONTRACTEN

Na de nationalisaties door Morales op 1 mei, werden nu nieuwe contracten met de olie-internationals gesloten. En die willen toch wel weer; wat moeten ze anders? Nu zijn er geen opbrengsten van 82% van de opgepompte olie maar slechts 18%; Boliviaë pikt de rest zelf in. De grootste, Petrobas (Braz.) en Repsol (Sp.) zijn niet ontevreden. Zekerheid is beter dan hoge marges en Argentinië en Brazilië hebben het gas van Morales hard nodig. Vraag is enkel of het Morales lukt deze gecompliceerde beheersjob goed te doen... We zullen dat zeker nog gaan merken.

ORTEGA NAM REVANCHE

Hij probeerde het keer op keer en won nu met 40% der stemmen na 27 jaar. Zijn regiem was indertijd goed voor 50.000 doden zegt men. Maar Daniel preekt nu "liefde, vrede en verzoening" De VS hielpen rechts natuurlijk in hun verkiezingsstrijd, maar dat liep fout. Nu heeft Bush een vriend van Chavez in de zuidelijke tuin der VS En ook hij krijgt nu goedkope olie van Chavez zoal eerder Haiti en arme cubanen. De democraten zullen ook in deze ontwikkeling hun mind moeten opmaken. Men slaat linksaf in het latijnse deel van Amerika.

CHAVEZ RIJDT FORD!

Het gaat GOED met de Amerikaanse autoverkoop in Venezuela! De nieuwe rijkdom via de olie doet heel wat vierwielers verkopen aldaar. In 2004 maar 134.000 en nu al 300.000 stuks; dat wil wel voor GM, Ford e Toyota maar ook Hyundai, Fiat en Mitsubishi. Ford verkocht in september 65% meer auto's. Al eerder kon u het hier lezen: Chavez moet George niet maar drijft driftig handel en ... hij rijdt zelf waarschijnlijk Ford. Het merk van de duivel. Op 3 december waren er verkiezingen, die Chavez denkt te gaan winnen. En daarna wil hij via grondwetswijziging voor het leven

aanblijven.... Hij heeft het land scherp verdeeld in vóór- en tegenstanders en insiders vrezen dat hij gaat verliezen. Of hij dat zal accepteren is de vraag... militaire staatsgrepen zijn ook in dit land iets dat bij het leven hoort. De "duivel George" zal volgens hem dit alles wel hebben veroorzaakt en niet Chavez zelf.

Intussen won hij met 60% en dat gaf hem erg veel (over)moed. Nu vreest eenieder ter andere zijde dat hij zijn Grondwetswijziging (president zijn voor het leven) er even snel zal doordrukken. Op weg dus naar een soort dictatuur?

VERKIEZINGEN IN EQUATOR

Rafael Correa is de linkse kandidaat in dit land midden in Zuid-Amerika en hij nam het op tegen Alvaro Noboa, conservatief en VS-adept. En hij maakte, als oud-minister van Economie en 43 jaren, best een kans. Anti-liberaal, Chavez-adept, en criticaster van IMF en Wereldbank; een bekend profiel nu, in latijns Amerika. Maar hij is ook een pragmaticus en christen en ook hij wil korte metten maken met de olieboeren en hun concessies. Daarin lijkt hij op Morales en Chavez zijn burens. Welaan het volk sprak en hij werd gekozen!

OCEANIË

DODEN OP TONGA

U las vorige keer al over de onrust op deze eilanden, waar Australië en Nieuw-Zeeland vaker de orde moesten komen handhaven. Nu heeft het ondemocratisch optreden van de koning tot grote rellen geleid met al 8 oden. De hoofdstad is flink vernield. Nieuw-Zeeland stuurde 150 man om orde te handhaven en de koning beloofde weer beterschap. Maar dat is mogelijk niet de laatste vermelding van dit land hier....

En inderdaad op 1 december gaan er geruchten over een op handen zijnde staatsgreep...

Intussen bezette het leger al een politieburo... , vandaag deed een admiraal kond van overname van de macht, dus het gaat beginnen, helaas! De burens Australië en Nieuw-Zeeland kijken toe, van dichtbij, want ze hebben op Tonga al troepen

afgezet. Om erger te voorkomen natuurlijk, maar voor wie nu te kiezen? Koning of admiraal?

IMMIGRATIE NAAR NIEUW-ZEELAND

Een gezin uit onze familie, met 4 kids, heeft aanstalten gemaakt Nederland te verlaten en zijn geluk in Nieuw-Zeeland verder te gaan zoeken. Zij horen tot een groter wordende groep die wil vertrekken. Wij wensen hun veel succes en denken daarbij aan ons vertrek zo'n 11 jaar geleden al weer. U ziet, het KAN echt lukken, al is de Provence wat dichterbij, ook cultureel. Of misschien toch niet?

MAGHREB-NABIJE OOSTEN

CRISIS IN LIBANON

Wat bang werd verwacht is gekomen. En het incident is zoals bijna steeds in dit land van 46 godsdiensten een politieke moord. Op de dag dat de VN besloot tot een tribunaal voor de vorige "topmoord" (die op Hariri, de andere zijn er te over helaas), schoot "men" de jonge minister van Industrie Gemayel, leider van de christelijke groep in de regering en zelf maroniet (oud-katholiek) en Phalangist (denk ook aan Franco!) gewoon dood in zijn klemgereden auto. In zijn colonne en op klaarlichte dag, zoals de maffia doet.

Een schok daverde door Libanon en de wereld en Syrië riep meteen dat ze er niets mee te maken hadden. Statistisch wat lastig te geloven omdat dit de 5^e op rij is, die tegen Syrië was. Uiteraard gaat het de moordenaars om "destabilisatie van de regering", en bij de vorming van een nieuwe zou de Hezbollah zijn eis tot meer ministers dan kunnen hard maken. En dan een vetoppositie in Libanon verkrijgen, erg goed voor Iran en Syrië.

Bush hoort intussen van alle kanten dat Syrië en Iran het Irakprobleem moeten helpen oplossen en Irak sloot op de dag van de moord weer een verdrag tot diplomatieke samenwerking met Syrië. De vader van de vermoorde riep op tot kalmte, hij was ooit president in dit land en verloor in het verleden zijn halve

familie al op deze manier. Een wijs mens die precies snapt wat “men” wil dat de maronieten zouden moeten doen... Wie flikte het? Syrië/Iran? Israël? Want beiden willen een andere situatie in Libanon of is het gewoon Hezbollah?

Hariri, de zoon van de vermoorde Hariri, riep hard en duidelijk: Syrië heeft het WEER gedaan...denken velen.

Nu, net voor de begrafenis van Gemayel, staan we voor een potentiële uitbraak van een nieuwe grote fik in het MO; en dat komt ene Bush helemaal net uit. Dus wie weet gaat het vooral DAAROM; een balletje via de band die Libanon heet. Dat is hier en oud spelletje....

Het vervolg, na de begrafenis, is bekend. Hezbollah-aanhangers eisen het aftreden van de regering en belegeren nu het regeringsgebouw. Er viel daarbij al een dode.... Het leger is versterkt aanwezig sinds 5 december want de dode is nu een sjiïetische martelaar geworden.

Dit alles is dus niet best. De wereld knijpt zijn tenen bij elkaar..

GAZA: DE TIJDBOM

De hoogste VN-er voor de Palestijnse vluchtelingen, is zeer bezorgd. Hij noemt de Gaza-strip een open gevangenis, maar dan enkel open naar de hemel. Al 1 van de 1,4 miljoen inwoners leeft van de VN-steun. Directe voedingshulp al voor 850.000 mensen en 7% leeft echt onder de armoede drempel. De centrale die Israël kapotschoot, vanwege de raketten, leverde 60% van de benodigde stroom en dat is nu weg. Drinkwater wordt dus gedistribueerd, dagelijks. Gaza dat vaker in de prut zat, zit nu in een zeer lastige situatie, die zal exploderen. Wat moet er dan gebeuren? Wel er moet verkeer van/naar andere plekken mogelijk worden, dus de Israëlische afsluiting moet stoppen. Anders is er geen enkele economische verbetering denkbaar. De vorming van een nationale regering is weer niet gelukt: het radicalisme van de Hamas, die deze ellende exploiteert is groeiende. Tot aan de knal: die komt eraan verzekert de directeur van de VN-

steungroep. Hij weet er alles van en waarschuwt. Een tweede Tony Pronk dus, helaas.

Israël verliet de Gazastrip nadat er flink jacht op de raket-afschieters was gemaakt. Maar of dit wat zal helpen? Niemand gelooft het; de spiraal draait door. Naar beneden.

INVESTEREN IN ISRAËL BOOMT

Tja u gelooft het mogelijk niet, maar de zakenwereld investeert stevig in dit land dat al jaren in oorlog leeft. Er is nu zelfs een enorme sprong; wel 6 miljard aan buitenlandse investeringen nu, nog niet vertoond. En de groei is er prima (ca 5%), ondanks de enorme staatschuld die je met oorlogen nu eenmaal krijgt. Het toerisme ging wel aardig plat, want bommen bij het ontbijt is niet populair. De libanese oorlog kostte 2 miljard \$, dat was een stevige deuk in het budget, maar de tsjikel is en aardig harde valuta gebleven. In het budget van Libanon was de deuk veel groter overigens. Men zegt dat investeerders vertrouwen in de toekomst erg belangrijk vinden: tja en hoe je dat in Israël moet zien, ik weet het niet. Maar ik zou het me wel effe afvragen als ik nu weer de troep in Gaza zie, de ruzie over overvliegen van (franse!) VN-posities in Zuid-Libanon en het gerucht dat Israël toch weer een bommetjesregen op Iran plant...

SYRIË EN IRAK

Een hoge irakse diplomaat zei off the record dat Bush en de irakse president in het geheim een flinke aanvaring hadden. Over het verlaten van Irak natuurlijk.... Bush zou snel maar eervol weg willen en Maliki kan dát aspect niet echt veel schelen... Erbij werd verhaald over de intrigantenrol van Syrië, dat het irakse regiem wil zien vallen. En dus de rebellen in dat land steunt. Hij zegt ze de wacht aan: luisteren ze niet dan moeten ze maar voelen.

U ziet hoe de democratie na Saddam is gelukt en u begrijpt dat het irakse regiem zal worden bestreden vanuit EIGEN land, door de islamitische Djihad (zegt 12000 man in Irak te hebben!), vanuit Iran (en uit Zuid-Libanon; bevriend met Syrië) en ook vanuit Irak. De partijen in het na-amerikaanse

tijdperk tekenen zich al af. Het zal warm worden. George zal er uit worden gegooid, als in u herinnert het zich nog wel.

Al-Sadr is de controle intussen kwijt over zijn sjiiitische milities, hoor je overal. Een deel wordt aangestuurd door Syrië, een deel door Iran en een deel is gewoon een stel vrije, moordende jongens. En ze vechten onderling om elke m2 trottoir in Bagdad. Hoezo geen burgeroorlog? Al-Sadr excuseert zich al een beetje voor de wilde moorden op soennieten, hij wilde dat niet, zegt hij. De president van Irak is des duivels maar wat moet hij doen?

Ook in Bassora bij de Britten is het leger van Mehdi stevig lastig. Ook daar vechten sjiieten al onder elkaar. Irak is een rode bal op het MO-biljart en aan de queue's staan alle burens en hun interne aanhang in Irak. Een verloren wedstrijd voor vrede; dit bloedbad zal voorlopig enkel groter worden. Chaos en geen enkel gezag betekenen moord en doodslag. En nu wil Bush er nog 20.000 extra sturen....., Tony wil Iran laten meehelpen om vrede te vinden en misschien zelf Syrië... Het wordt weer gezellig in Irak, maar er is de facto geen andere keuze meer. De echte macht in Irak zit daar niet bij de regering geholpen door de VS en Groot-Brittannië, nee, de echte macht ligt bij hen die al stookten en manoeuvreerden vanaf de dag dat Saddam weg was. Men gaat het in het MO nu onderling regelen en da zal keihard gaan, zonder Amerikanen c.s. George spartelt nog maar is verloren.

En nu komen Frankrijk en Spanje ook nog met een MO-initiatief, het wordt diplomatiek erg druk. De VN snapt het nu al niet meer.... Al weer?

PERPLEX OVER IRAN.

De Fransen snappen niets meer van de intere politieke verhoudingen in Iran en dat wil wat zeggen. Ondanks alle geonderhandel, mn van Europa (door Solana), geeft Iran geen cm toe. Ook niet naar de Russen. Ze denken dat de tijd (VS weg uit MO) in hun voordeel speelt en ook kan het intern tot een grote besluiteloosheid zijn gekomen. Dus alles staat in Iran op wazig

denken de Fransen en dat verontrust hen. Chirac kijkt ook met argusogen naar de afgang van de VS en in de VS voor de Republikeinen en realiseert zich dat hieruit een enorme stabiliteit in deze regio zal sorteren. Ik ga maar vast tanken.

LIBANON: HET VERVOLG

Hezbollah stapte uit de regering; zij met twee ministers. In totaal stapten er zes op, allemaal vrienden van Syrië. Dat was geen toeval nu Libanon de moordkwesatie Hariri zal laten berechten op internationaal nivo. Immers dat betekent dat je dan politiek stelling moet nemen bij arrestaties en oordelen en zo; dat komt slecht uit als je veel Syrische vrienden hebt. Dus dit is reden 1 voor Hezbollah om op te stappen nu. Veder vind Hezbollah dat ze straks veel meer ministers in de regering moeten hebben: zij hebben toch Israël een poepie laten ruiken? En ze willen nu zo veel stoelen dat ze een vetopositie in gaan nemen in de regeringsclub. Daarmee zou ook Syrië weer terug komen op zijn oude invloedspositie in Libanon..... Ze werden er door de deur uitgegooid en komen nu door het raam weer binnen; is hun plan. Dat gaat er weer om spannen in dit fragiele land...

Intussen vliegen de Israël's bedreigend over de posities van de VN-Finul, bemand met Fransen. Er werd al bijna op de Israël's geschoten, uit verdediging. De VN vroeg Israël al te stoppen maar die zeggen: eerst militairen terug, dan stoppen we. Israël heet weer eens lak aan de VN en zelfs aan Frans militairen die voor haar werken in Zuid-Libanon. Wat zou u nou denken als u, bijvoorbeeld, en aanhanger van Hezbollah was? Zo maak je toch als VN weer geen enkele indruk? Dit alles is nu al weer ouwe koek.

DE FRANSSEN IN DE AFGHAANSE VAL?

Zo is de titel van een recent artikeltje in Le Point. En zij werken daar ook in de ISAF. Gezegd wordt dat het westen nauwelijks controle heeft over de rebellie en dat ze hun "opbouwmissie" eigenlijk moeten herzien. Frankrijk heeft o.m. de opleidingstaak voor het Afghaanse leger en men zegt dat de

leerlingen erg dappere mensen zijn, maar niet “westers” kunnen worden aangestuurd. En ondanks hun jarenlange oorlogservaring (20 jaar met de russen!) zijn ze niet gewend aan artillerie en tanks. Dus worden ze daarin getraind en hun leerboekje is dat van de GI's in Irak! Zonder dit boekje hebben ze overigens wel 140.000 russen eruit gegooid! Elke Afghaanse compagnie heeft overigens 6/7 amerikaanse adviseurs.

De recente “overwinningen” op de taliban zijn het succes van de inzet van helikopters en vliegtuigen. Zo'n groot gebied vereist snelle verplaatsing en platschieten vanuit de lucht. En daar hebben de taliban niets tegen; enkel de bescherming van de nacht. En ze leerden over roadside-bombs, zelfmoord-aanvallers en zelfgemaakte explosieven, de Iraktactieken dus.

In totaal zijn er 30.000 ISAF-ers en 8000 amerikanen en er is grote twijfel of die het beter zullen doen dan 140.000 russen... Het Afghaanse leger is nu 28.000 man groot; hoe dat in 2007 op 80.000 moet komen weet niemand. De onveiligheid groeit snel, wat opbouwwerk onmogelijk maakt. ISAF verloor in 2006 45 soldaten en nog 55 meer van de speciale troepen.

De taliban dwingen de arme boeren eerst in een schuldsituatie en geven hen dan zaden om papaver te verbouwen. De opiumoogst is dan goed voor de oorlogsfinanciering. En de opium, die voor 95% uit Afghanistan komt (!), wordt door de westerlingen gebruikt en ook dat helpt in de ogen van de radicale islam. Het westelijke verval moet worden gestimuleerd. En het groeiende oogstsucces spreekt voor zichzelf.

Tja, weten doe ik het natuurlijk niet, maar het ruikt allemaal erg bekend... Het westen zal een zaak van ideologische aard nooit met wapens bedwingen. Geloof en een fanatieke mentale instelling kan je met wapens niet wegknallen, nee, ze wordt er zelfs sterker van. Zie de 150.000 dode irakse burgers en de duizenden amerikanen...

War is not the answer en dat wist Nederland toch ook al langer? Wanneer komen de eerste bodybags naar Nederland? En hebben we wel door dat er la meer dan

1000 taliban tot pulver werden geschoten? Ook door Nederlanders? We zijn echt in oorlog, dames en heren.

MAROKKO MANOEUVREERT

Volgens westerse maatstaven is de marokkaanse koning een “verlicht despoot”. Meer subtiel gekeken is hij eigenlijk een held die het met zijn land goed voor heeft en slim probeert te veranderen zonder de opkomende fundamentalisten te provoceren. Niet vanwege angst maar omdat hij de wijze onderdanen weerbaarder wil maken TEGEN de radicalen. Want 47% zoude fundamentalisten stemmen, de partij wint sterk in aanhang. Nu hebben ze slechts 45 zetels in het parlement (totaal: 325). De partijleider is voorsnog erg onafhankelijk tov andere landen (bv Saoudi-Arabië), maar sympatiseert met de Moslimbroeders. En ze zien de turkse constructie als een voorbeeld. Op straat neemt het aantal hoofddoeken e sluiers toe... het is echt mode geworden. Om voor je geloof uit te komen want dat onderscheid je van de anderen, geeft je identiteit. Dus zoekt de koning samenwerking met de moderne moslims en met Europa. De groei van 7% is intussen niet slecht en geeft hoop, anderen vrezen er echter weer voor (veranderingsangst). Dus wordt veel in scholing gepompt, want het analfabetisme is (bij de vrouwen) nog 75%. En de regering controleert scherp de opleiding, de benoemingen en het gedrag van de imams. Een minister verklaarde zich recent vóór de Hezbollah en ook verwant aan een radicale sjeik uit Egypte. Daarvoor moest hij zich verantwoorden bij zijn collegae. Dus moet de koning opletten, en dat gaat wat beter als je machtspositie sterk is... Ondemocratisch? Jazeker, maar in een burgeroorlog schort ook een democratie de wet even op om de orde te herstellen... En mogelijk is er sprake van een oorlogje in Marokko. Voor betweters: hoeveel vrijheden zijn er in Nederland al (terecht) geofferd om de veiligheid te kunnen garanderen?

ALGERIJE KREEG BEZOEK

Sarkozy ging op bezoek bij de algerijnen, omdat Chirac, door zijn herrie met Bouteflika

zelf effe niet meer kon gaan. En goede relaties daar is toch wel erg belangrijk! Dus Sarko ging en werd eigenlijk met open armen ontvangen; niet in het minst omdat hij niet had meegedaan aan het domme wetje dat stelde dat Frankrijk als koloniaal het best wel aardig had gedaan. Die arrogantie is intussen duur betaald en Sarko kwam ze repareren. En en passant werd zijn internationale imago wat opgepoetst... Natuurlijk vond die Bouteflika het ook wel fijn om Jacques nog wat te sarren door Sarko zo leuk te omhelzen. Zo gaat dat onder politici. Er is in dit land intussen ook gedonder over de dubbele nationaliteit. Wel 100.000 algerijnen vroegen ook een Frans paspoort aan tot grote ergernis van president Bouteflika. Deze sprak over van twee walletjes eten. Deze uitspraak werd meteen uit de regeringshoek afgezwakt; de 3 miljoen die dit betreft willen ook toegang behouden tot het land van hun voorouders Frankrijk. Want veel algerijnen hadden franse ouders die in dit land werkten. Sommigen riepen dat zij "spionnen" waren uit de franse hoek.... dat zeiden Nederlanders ook van mensen met een duits paspoort, die uit duitse ouders in Nederland werden geboren vlak vóór de start van WOII. Ze werden zelfs opgesloten... preventief! Het gevecht met je roots is soms wel hel erg zwaar.

VOYEURS IN DUBAI

Nu in de winter gaan de inwoners naar hun witte stranden en ontmoeten daar de late toeristen in hun bikini's. Maar nu komen ook de duizenden voyeurs met camera's te voorschijn om ieder stukkie bloot vast te leggen; het is een ware plaag. En met toerisme als kernpunt en 5,4 miljoen toeristen 12% van het BNP; (olie is maar 8%!) per jaar moet je iets verzinnen dus. Dus geloof het niet als het lijkt dat deze mannen slechts elkaar fotograferen, nee ze pikken U eruit. De meesten zijn de gastarbeiders uit vele landen; ze werken 12 uur per dag voor 150 \$ per maand, zes dagen per week.

Dus lopen er nu vele agenten in strandkleding rond om ze te "pakken". En al 500 werden er dit jaar gearresteerd. Allah kijkt en ziet dat het weer wat beter is in Dubai.

TRENDS/TECHNOLOGIE

ALZHEIMERIANEN ONDER BEWAKING

Wel de mensen met alzheimer krijgen van een verzekeraar een apparaatje om hun nek met GPS. Daarop stelt u in hoe ver de oudjes zich van het centrum mogen verwijderen en gaan ze verder weg, dan gaat in de meldkamer de toeter. Er zit ook een GSM in dus u kunt ook nog tegen opa kletsen terwijl u hem op laat halen. Het apparaat kost 250 € en de service aan particulieren 59 € per maand. Axa denkt ook aan een service voor bejaarden die een alarmnummer kunnen drukken en dan direct geholpen worden. Zo opa kan weer achter de oma's aan en als ie te ver weg raakt vindt u hem met zijn oma snel terug. En u snapt het: het ding kun je NIET afzetten en niet afdoen! Want sommige oudjes zijn très mechant en dat moet bestreden worden. Mooi straks, al die alzheimerianen op de weg met hun apparaatjes! De markt is 800.000 nu en neemt jaarlijks met 150.000 toe. Goeie business.

ECHT DROGE HANDEN

Weg met die gillende warme luchtblazers op de openbare toiletten. Ouderwets! Nu is er een apparaat dat een koude, numeriek gestuurde luchtstroom over je handen blaast en dat droogt niet in 30 maar in 10 seconden! Mijnheer Dyson, (die van de stofzuiger zonder zak) dus, vond het uit. Het kost wel nog twee keer zoveel als dat ouwe warme ding. Dyson verkocht 20 miljoen van zijn stofzuigers zonder zak; dat record gaat hij nu verbeteren. En de vraag is nu welk volgend "huishoudelijk apparaat" hij gaat renoveren. Heeft u een idee?

WEL OP HET NET EN GEEN PC

Nog 50% der franse gezinnen zitten zonder PC. Zo'n ding is velen te complex; er is altijd gedonder mee. Het remt de verkoop van ADSL natuurlijk. Nu kunt u een apparaat

kopen dat uit ziet als een PC (scherm, toetsenbord en printer cs), maar dat bijvoorbeeld geen harde schijf heeft. De data en de (enkele) programma's staan gewoon op een server bij uw provider. Hij kost nu 99 euro en u betaalt 40 € per maand voor gebruik inclusief ADSL. U kunt ook uw camera eraan hangen natuurlijk. Kopen, aan de telefoonlijn hangen, aanzetten en u kunt: tekstverwerken, foto's bewerken, mailen en surfen of minder dan dit alles). En telefoneren of course. Neuf Telecom is gestart ermee en verwacht er veel van. Dus niet zaniken nu, hij is namelijk voor U, die gewoon wil "autorijden" zonder monteur te moeten zijn. De volwassenheid van het internet is komende! Halleluja.

SLIMME KOELKAST

Hij is aangesloten op het net, de nieuwste koelkast. Nee niet alleen op het elektriciteitsnet maar ook op HET NET! U kunt ook uw MP3 speler aansluiten, uw agenda raadplegen, TV kijken, mailtjes lezen allez hop. Voor 7500 € bent u bezitter en u koopt de sterren van de hemel al kijkend op uw menu op het koelkastscherm. Ik las niet of ie ook kan laten zien wat er in zit en hoe lang; maar dat moet ook kunnen. Zeker als straks alle producten een chipje krijgen dat je per radio kunt uitlezen. Dus dan zelfs uw boodschappenlijstje op de deur van uw koelkast. Het leven wordt steeds mooier.

EEN NUMERIEKE CONCIERGE

Pentax levert een apparaat dat alle komende en gaande personen aan uw deur filmt; als u er zelf niet bent natuurlijk. Drie weken op een batterijtje. Met kleurenscherm en luid-spreker. Hij flitst aan als een bewe-gingsdetector iets ziet en legt dan de bezoeker vast in video op MPEG formaat. Met datum en tijdstip. Voor 249 € bent u de trotse bezitter van dit spiedend oogje dat u ook in uw AANWEZIGHEID kunt aanzetten om te zien wie er nu weer voor u deurstaat. Vandaar de luidspreker: u kunt dan nl ook blaffen of zoiets als de bezoeker u niet aanstaat!

EEN FRIS WOESTIJNTENTJE

DESERTSEAL heet de tent die u zelfs in de woestijn koel houden kan. Want in de woestijn is het "op de grond" heet en hogerop "koud". Dus daarop berust deze vinding: een zonnepaneel levert energie voor en ventilator die de lucht van boven naar beneden blaast. Voila! Het ding weegt 5,5 kilo en staat in 5 minuten. Je blaast haar op met een luchtpomp. Ze ziet er fraai en grappig uit; net een grote schoen zonder voet erin. Komt u er eentje tegen , weet dan, het is geen fata morgana.

EEN NIEUW LEKKER APPELTJE

Het heet Ariane en is rood van kleur. Het is gemaakt uit een kruising van een wilde appelsoort en een gewone appelboom. Erg resistent voor ziekten dus minder gespuut en zo. De INRA (Frans overheidsresearch-instituut) is de schepper ervan. José Bové eet hem niet, die eet liever platgespoten appeltjes; die van opa maar dan met veel chemie. José is tegen wat hij niet goed snapt, helaas. En anti-mondialist. Een mens moet ergens van leven niet? Vorige week zat ie weer vast omdat hij weer zonder toestemming had "geoogst"; verkeerde gemanipuleerde mais dus. Deze keer werd er al op hem geschoten: met scherp! Door de eigenaar, die gen politiehulp kreeg. Oorlog in het maisveld, al weer.

NABAZTAG HIGHTECH

Het is een HT-konijn met een armeense naam; u al eerder hier voorgesteld. Nu is er een tweede generatie en die verkoopt; gewoon niet bij te houden. Oude versie 180.000 verkocht voor 8 miljoen €. Nu de opvolger, vel slimmer nog. Want u krijgt er tag's bij, kleine chipjes, die u op voorwerpen kunt "plakken" en ons konijn heeft hun aanwezigheid of aanwezigheid in de gaten. Dus u tagt uw schoolgaande dochter en als ze thuiskomt zorgt Nabaztag dat har favoriete muziekje draait en begroet haar netjes bij het binnenkomen. Komt er een mailtje dan leest hij hem u meteen voor als u roept! Roept u "kop dicht" , dan gaat ie op uit en in ruste. Nu zijn de ingenieurs nog aan het zoeken naar nog wat leuke

toepassingen van die opplakbare chipjes. Ik heb er ook eentje: u stopt er eentje in de handtas van uw ega, zodat u weet wanneer ze komt en gaat. En eentje in de stofzuiger, dan weet Nazba wanneer en hoelang ze huiswerk deed. En ook de kat kunt u taggen, dan weet u hoe lang ze binnen en buiten was. En..... weet ik veel!

Nabaztag kost zo'n 100 euro en op een dag werden er via het net al 300.000 verkocht.

MUZIKAAL SPANDOEK

Het is opgespannen op een raamwerk, ca 2 bij 1,5 meter en u kunt er op musiceren met uw vingers. Het is eigenlijk een soort toetsenbord. Het produceert tonen afhankelijk van waar u tikt en ook hoe snel u erover verplaatst. U kunt er dus staande muziek op maken als op een harp uit textiel. Want het is dubbeldoek dat elektrisch contact maakt als u er op drukt. Dus speelt u alles al en zoekt u wat nieuws, dan weet u nu wat aan te schaffen. [http: marin.donneau.free-wik/wiki/](http://marin.donneau.free-wik/wiki/)

EEN ANTI-ALZHEIMER CHIP

Het werd in de 80-er jaren al ontdekt maar nu begint het echt e lopen. Vijf elektroden in uw grijze massa geknoopt aan een chipje en u heeft een soort Anti-Alzheimer pace - maker. Ook tegen epilepsie kan het wat worden. De chip kan mbv een zendertje worden bijgesteld onder uw schedeldak en kan u omprogrammeren. Zelfs depressies kunnen er mee worden aangepakt. Twee franse onderzoekers komt nu alle eer toe: binnen drie jaar kunt u alles laten inbouwen in en aantal ziekenhuizen.

Tja en ik vroeg me af of je ook ochtendhumeur, drankmisbruik en rookverslaving ermee kunt gaan aanpakken. Of zelfs stemmen op bv rechtsradicale partijen of mensen die daar in de buurt komen. Of, je als allochtoon autochtoon voelen, stel je voor! Dan wordt het toch nog mooi in onze wereld...

ALLES MET JE MOBIELTJE

Apple brengt nu de Iphone op de markt. Voor uw mailtjes, muziek en video.U maakt ergens ter wereld een foto van een beroemd

gebouw en... u krijgt de hele historie ervan te lezen en/of te horen. En ingebouwd GPS gedoe zorgt dat u IN en gebouw uw weg ergens heen goed kunt vinden. Ook geld overmaken kan ermee per SMS en omdat de longen en het hart kennelijk radiogolven iets veranderen, kan straks ook een hartaanval automatisch onmiddellijk aan 112 worden gemeld met opgave van uw GPS-positie. U hoort de ambulance en wist nog niet dat ie voor u komt! Het wordt supersafe op de wereld. Bravo Apple!

STRAATGOLVEN

Le streetgolf heet het in Parijs; vooralsnog bij een handjevol verslaafde gekken. Op pleinen, straten en terreinen zitten putjes en er wordt gespeeld in hartje Parijs. Niks groen gewoon steen en asfalt. Kijk op www.19mtrou.com en u kunt het zelf meemaken.

Dus ziet u in uw auto op de periferique een golfbal voorbijvliegen dan weet u dat u niet dronken bent. Neem uw golftas op en wandel.

TOPICS/CAPITA SELECTA

PORTRET VAN POETIN'S RUSLAND

Ze noemen hem nu Gaspoetin en die nickname klopt goed: Onder hem werd Rusland een internationale giga-onderneming; een nieuw soort van imperium. Lijkend op China, maar dan wel wat ruiger en minder chinees gevooid.

Gerhard, grote vriend van Poetin, zei laatst: Twee jobs zou ik nooit willen paus zijn en president van Rusland! Waarvan acte! Poetin regeert: autoritair, charismatisch en als absoluut heerser.

Aan welke signalen is de nieuwe koers te zien? In 1999 trad P. aan in een desolate situatie en na drie jaar begon alles te veranderen. Gazprom werd uit de handen van de Jeltsin clan getrokken, want P. had al snel de geopolitieke betekenis van dit gasimperium gezien. En de nieuwe gasdiplomatie was geboren en die werd ingezet naar de EU en de afvallige oud-republieken uit de familie (Oekraïne en Georgië). En ook de

internationals in de olie, mn Shell en Exxon. Mobil, werden hard aan de kant geveegd ondanks eerdere contracten; Rusland nam ook hier het heft geheel in handen. Rond Gazprom en Rosneft vlogen de miljonairs als paddenstoelen uit de bodem zeker na beursnoteringen in Londen. Idem ging het met de wapenindustrie, de auto-industrie en ook de (edeler) metalen. Deze publieke ondernemingen (middelen) zijn er primair voor hun bestuurders en niet voor de staat, lijkt het. De oude garde onder Jeltsin is deels vervangen en de corruptie bloeit. Ook in de Kaukasus, Tsjetsjenië, waar medestanders werden gedropt. Ook de sleutelfiguren van KGB, Centrale Bank, etc. werden ingepalmd. En nu loopt zijn tweede en wettelijk laatste mandaat af... en hij zegt geen derde te willen. Maar dat gelooft niemand van deze tsaar van Russia Incorporated.

Een shortlist van zijn internationale moves:
-EADS-aandelen wilde hij om zo greep op deze giant te krijgen ten profijte van de grote maar lijdende Russische vliegtuigindustrie. Ook de toeleveranciers zoals Finmeccanica (Italië) zijn van zijn gading.
De Russische vliegtuigindustrie heeft 550.000 werknemers en zet 6 miljard om; Boeing heeft 155.000 voor 60 miljard, zo kan het niet meer lang natuurlijk. P. wil nu minstens 15% aandelen EADS en ook bestuurlijke invloed.
-Gazprom bouwt zijn gazeoduc in en voor Noord-Europa. In 2010 moet het klaar zijn en dan heeft Rusland een stevig net in bezit 150.000 km pipeline. P. levert al 5% van de EU behoefte en tracht ook greep te krijgen op de lokale gasdistributeurs. Dat lukte al in UK, Italië en enigszins in GDF (Fr.). Deze positie in de energiemarkt is wezenlijk voor Rusland's stabiliteit en voor haar geopolitieke ambities. Dat merkte Oost-Europa al, en op bijzondere wijze.
-De media zijn ook al grotendeels van ... Gaz-prom. De Pravda, de Kommersant, in een TV-station (NTV) en een radiozender (Echo van Moskou).

En wie in de weg zit wordt verwijderd; waarbij de methoden weinig kieskeurig zijn. Dat is een ruwe prent van het huidige Rusland.... dat er geopolitiek weer vol staat en dat zelfs de EU deed schrikken. De EU zag China niet komen, idem India niet en ook al niet de Russen. Brussel slaapt en doet niet aan strategische omgevingsanalyse. Nu moet er dus af en toe panisch en defensief worden gereageerd. Een nogal kneuterig gezicht; die Merkel en Chirac met Poetin op de "strafbank".. En Iran en Noord-Korea, weten ook wel waar ze moeten aankloppen voor politieke steun tegen het westelijke blok. De multipolaire wereldconstellatie is al een feit: effe wennen nog.

GOD'S KOREN STAAT TE BLOEIEN

" Hou jij ze dom, dan hou ik ze braaf" zei vroeger de dorpspastoor tegen de hoofdonderwijzer. Maar nee, nu het analfabetisme, de ongeschooldheid snel minder worden, neemt de aandacht voor religie en God, tot veler verbazing net sterk toe. Ook de toenemende democratie en vrijheid en de gemakkelijke wereldwijde communicatie maken, dat de religie een steeds dominerende plek in de maatschappijen inneemt: mensen mogen weer spreken over God en doen dat volop. Bijvoorbeeld via vele religieuze politieke partijen.

Wie kent ze niet nu: Hamas, Hezbollah (Partij van God!), de Moslimbroederschap zijn in regeringen te vinden in veel moslimlanden. En in de VS is de greep van de Evangelische Kerken, ook op de politiek, intussen enorm; Bush is zelf met zijn omgeving een uiterst religieus geïnteresseerd mens. In Afrika en Zuid-Amerika kwam de Pinksterbeweging (en de evangelische kerk) sterk op en in India is de Vishua Hindu sinds de zestiger jaren zeer gegroeid en populair geworden. In Irak en Afghanistan is het geloof de drijfveer achter de steeds groter wordende burgeroorlog. Over de hele wereld is er sprake van een stevige toename van religieuze activiteit en van religieuze aanhang; God is bepaald niet

dood gegaan. En zo wordt de greep van de religie en God voelbaarder in het leven van alle dag, over de hele wereld. Veel "terrorisme" is gebaseerd op een sterk religieuze overtuiging, compleet met martelaren en paradijsbestemming.

Dit staat nogal haaks op "onze" prognose en inzichten: de gedachte dat God verdwijnt waar men beter is opgeleid en de welvaart toeneemt; zoals in West-Europa lang waarneembaar was.

De scheiding van Kerk en Staat, een van onze ferme uitgangspunten na de Verlichting en de Franse revolutie zijn absoluut geen principe in een groot deel van de nieuwe wereld, integendeel. Mensen willen steeds vaker door hun geloof, door hun God worden geleid.

Daarbij zijn de "nieuwe kerken" uiterst modern in hun middelen en aanpak. Marketingtechnieken, internetgebruik zijn kerkelijk erg in zwang, waardoor hun communicatie intens en snel is geworden.

De Katholieke Kerk valt na vele eeuwen nog steeds op door zijn sterke centrale organisatie en leiding; de andere kerken zijn vaak minder strak georganiseerd en kennen veel meer lokale variaties. Steeds meer lokale conflicten zijn eigenlijk godsdienstoorlogen: sinds 2000 wordt geschat dat meer dan 40% van de burgeroorlogen van religieuze aard was. Zie Afrika, Indonesië en elders.

Niemand kan nog loochenen dat het conflict Israël met (sommige) van zijn burens (mn Libanon) niet ook en vooral een religieus conflict is. De joodse staat en het christelijke westen staan hoe dan ook nu "tegenover" radicale moslims, m.n. Hezbollah. En ook de Sjiiëten van Iran. Israël wordt door de moslims in het M.O. gezien als "een penetratiepunt" van jood/christelijken in "hun" godsdienstige ruimte. Dat de uitspraak: "Mijn God is groter dan de jouwe" van een Amerikaanse generaal in Irak stamt, doet je even verbaasd opkijken!

Als "ongelovige van na de oorlog", die religie afzwoer voor zijn twintigste sta je er wat beteuterd bij: jij die zo modern en wereld's was, wordt nu met enig medelijden gezien

als je "niets" gelooft. Je loopt plots achter, en uit de pas.

Ook dat de paus zich nu zo manifesteerde in zijn speech in Duitsland, het rumoer dat erop volgde, de Mohammedkarikaturen van eerder, en het met vaste wil geplande bezoek van de paus aan Turkije (Istanbul was Constantinopel= de orthodoxe bakermat) zijn geen toevallen. Het laatste is minstens een demonstratie van een "familieband" in de Katholieke en de Orthodoxe Kerken; in een overwegend islamitisch land dat aansluiting zoekt bij het christelijke westen. Aan het begin van de 20-ste eeuw was 50% van de wereldbevolking katholiek, protestant, moslim of Hindoe. Dat is nu schat men al 64%, een-derde méér in 100 jaren, en dus helemaal niet minder. In 2025 is denkt men nu, is al 75% religieus!

Wie vindt dat "politiek geleid moet worden door mensen en niet door een jaloezere wrede God", ziet in dat meer dan ooit Europa gevraagd is gezien de ontwikkelingen rond de godsdienst in samenhang met politiek overal ter wereld, behalve in Europa en China en delen van Oost-Azië. Herlezing van Voltaire en anderen die nadachten over deze problemen zo'n 250 jaar geleden doet zien waar we zijn aangekomen.... Terug naar de donkerten der Middel-Eeuwen?

De wereld verandert snel en het westerse sausje dat wij er globaliserend over uitstrooiden beklijft waar het gaat om economische zaken. Maar onze scheiding van Kerk en Staat en onze neutraliteit tov religie dat is bepaald niet erg overgenomen door de nieuwe wereld. Integendeel. In dit type wereld staan we nu en moeten we "onze koers" opnieuw bepalen.

Meer dan ooit gaat het vooral om de morele bewapeningen van de groten op onze aardklomp, nu blijkt dat militaire bewapening weinig winst oplevert.

Leon, oct. 2006..

DENK NIET DAT DE DREIGING WEL MEEVALT

en

TERUGSLAAN LOST NIETS OP.

Tja zo'n titel krijg je, als je vlak na elkaar in de Volkskrant iets leest van de hooggeleerde van de Doel (Geschiedenis, Leiden) en van ene Barbara Oomen (hoofddocente universiteit)

Van de Doel eerst maar:

We zijn niet door Al Quaïda overwonnen, maar terreurbestrijding moet maximale aandacht blijven krijgen. En ook op andere fronten is waakzaamheid geboden. Ook hier lees je dat "dominante westerse waarden, anderen bedreigen". En dat "Irak" een grote fout was. Maar leedvermaak over de VS is misplaatst, samen strijden (Uruzgan) is nodig, armoede-bestrijding vooral ook en zeer zeker het Israëliësch-Palestijnse conflict oplossen. Welaan: dit rijtje verrast eigenlijk niemand; maar HOE moet dat dan? En dan staat er tenslotte: Onze cultuur staat op het spel!

Tja, ik peinsde stevig en dacht: al meer dan 50 jaar proberen we armoede en het Israëliësch-Palestijnse conflict op te lossen; en zie wat het resultaat is! En staat ONZE cultuur op het spel óf bedreigen WIJ andere culturen; dus staan vooral ook "andere culturen op het spel"?

Het lijkt erop dat van der Doel eigenlijk enkel zegt: Gewoon doorglobaliseren, op westerse leest, maar vooral tot de tanden gewapend "onze" cultuur verdedigen.

Dus nu naar Mevr. Oomen met haar benadering vanuit de conflicttheorie invalshoek: Luisteren is eerste gebod; begrip tonen voor de ander; je verplaatsen in de ander. Je eigen positie zeer duidelijk maken, open zijn. Gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Tja, wie wil dat eigenlijk dan niet? Want, volgt wat belerend: Wie de dialoog niet aangaat, maar meteen op de eigen

barricades springt, schept zijn eigen vijand. Erger nog, zijn eigen conflict.

De duif die spreekt tot de haviken? De pacifist die tegen de muur staat vóór het vuurpeloton? Een boodschap die niet meer helpt, omdat de condities voor deze benadering niet meer zijn te vervullen omdat het "te "laat" is?

Want er komt weinig concreets te voorschijn over HOE dit dan aan te pakken in de huidige wereld-constellatie.

En als je dan ziet hoe de "discussie" (journalistiek/media-cabaret) verloopt tussen Bush, Amadinedjad (Iran) en bijvoorbeeld Europa (dus eigenlijk nu Chirac!) dan observeer je een "model van deze verwarde wereld", met de acteurs van diverse inslag: "sla dr'op" naast "praten is de boodschap" en ook "wij weten het ook niet meer".

Deze artikelen in de pers laten zien hoe groot de angst, de onzekerheid al zijn. En hoe "wanhopig" naar het oude gereedschap wordt gegrepen. Maar waar het eerst om gaat is een goede analyse en, inzicht in welke benaderingen wel/niet werken afhankelijk van de aanwezige CONDITIES. En als ik schrijf CONDITIES dan doel ik onder andere op: de grote angst, de xenofobie, het wantrouwen en de grote domheid (onwetendheid en ongeïnteresseerdheid) en, mogelijk ook, de boosaardigheid...

En vervolgens is m.i. een hamvraag WIE er eigenlijk wat moet doen?

De wereld zit aan één tafel in New York, bij de VN. Er daarbinnen bestaat er een Veiligheidsraad die in genen dele een adequate afspiegeling is van de huidige wereldverhoudingen. Als daaraan niet eerst veel veranderd zijn we aan toeval en krachtpatserij overgeleverd; dus daar ligt ook een belangrijke te vervullen conditie.

Maar als dat al nauwelijks lukken wil, waarin zijn we dan eigenlijk beland?

Wat goed doet is de intense discussie die overall bezig is, in alle tijdschriften die ik lees en op alle zenders die ik bekijk. De belangstelling voor "de wereld en de

politiek” komt weer volop terug. Het navelstaren en de onverschilligheid lijken op hun retour. Dat is m.i. pure winst. Want daarin ligt denk ik mogelijk de allerbelangrijkste conditie die moet zijn vervuld: **BETROKKENHEID** en **ZORGZAAMHEID!**

Leon, oct 2006.

HOE VOORKOMEN WE DE APOCALYPSE?

Attali is een groot historicus en auteur alhier en nu komt uitgerekend hij met zijn boek: “Une brève histoire de l’avenir” (wat verdacht veel lijkt op mijn rubriek Geschiedenis van de toekomst; haha).

Hij beschrijft hoe het hart der beschaving (politiek, economisch, technologisch en cultureel) zich verplaatste van het Midden-Oosten (Bagdad o.a.), naar het Middellandse Zeegebied, dan richting Noordzee, gaat over de Atlantische oceaan naar de VS en is nu onderweg naar de Stille Oceaan. Eigenlijk, zegt hij, is er nu veel minder sprake van EEN hart; de nieuwe wereld kan leven met meerdere harten. Dat is het nieuwe.

En Frankrijk was nooit het hart: dit gebied had altijd al een welvaart die 2 à 4 keer lager was dan die in de echte harten. Een hart is altijd een havenplaats met een goed achterland: Marseille voldeed niet aan het achterlandcriterium. En in het Noorden ontbrak de grote haven.

En ik wil, meer als romancier dan als wetenschapper zeggen, dat het nieuwe hart weerkeert naar het Midden-Oosten, naar Jerusalem. Mijn weg daartoe is, na de huidige wereld met de VS als centrum, overgaand in een multipolaire wereld met wel 12 harten (het hyperimperium), en dan en groot conflict en dan .. een werelddemocratie, waarin de mensheid overleeft. De markt zal de drijvende kracht hierachter zijn; ze is sterker dan wat dan ook. Zie Europa: de marktkant wint en niet de Europese natie-idee (Grondwet-echec).

Er zal altijd een drijvende technologie zijn: dat zijn morgen de verzekeringsbranche en de vrije-tijdsbranche (infotechnologie), en zij zullen ook de bewaking en beveiliging mogelijk maken (van mens, gezondheid en goed). Deze beveiligingsstechnologie zal het mogelijk maken discipline te houden, waardoor er een soort van dictatuur zal komen van de vrijwillige dienstbaarheid (servitude).

Het hyperimperium is het einde der staten, van het recht en is de triomf van de piraterij. De criminele economie is nu al 20/30% van het wereld-BNP, en zal naar 50% gaan. En dus kom je via de logica, bij het hyperconflict uit. Dat is het moment van de keuze: redding of ondergang.

Een alliantie op democratische basis kan onze redding worden, zoals je nu ziet bij het conflict met Noord-Korea. Collectieve intelligentie dus, mogelijk denkt nu iemand zelfs aan ...God.

Een exterrestraal hart zal niet kunnen omdat de lichtsnelheid ons begrensd; we zijn in het zonnestelsel gevangen. Mogelijk wel een virtueel hart via het (inter)net.

Ook zal de zee onze redding zijn, want ik geloof niet dat de eindigheid van de grondstoffen ooit echt zal optreden, de zee zal redden..

De nanotechnologie zal zorgen voor robots, medicamenten, wapens etc. En de blauwe robots zullen die der VN zijn (de huidige blauwhelmen)..

De transhumanen zullen de elite van de toekomst zijn; ze scheppen waarden zonder winst oogmerk. Zoekend naar zijn geluk in dat van de aderen. Van Nobelprijswinnaars tot bejaardenverzorgers zijn dat. En de microfinanciering zal een der motoren zijn. De historie is een labyrint, maar elk labyrint had uiteindelijk altijd toch een uitgang.

Aldus Jacques Attali in zijn boek bij Fayard: 423 pagina's; een droom van de toekomst voor 20 €.

Dat is minder dan een goed slaapmiddel kost. Heerlijk zo'n geest bij iemand die echt en groot historisch expert is. En een die nog steeds geloven kan.

