

LE PROVENCAL

EDITIE 23-06

>130 LEZERS, IN 7 LANDEN

SPEETJENSML@WANADOO.FR
HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.INFO

!!! "LIMBURG LAND VAN DE BOKKENRIJDERS" KWAM OP 8 NOV. UIT !!!
(Zie WWW.TV1.NL vaste uitzendingen Limburgs Eigen Hout 9 nov.)

INHOUD

LICHTGEWICHT

REDACTIONEEL 3

.VOORAF:

.DIXIT (motto's, one-liners en wijsheden)

.INGEZONDEN. 5

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN 7

.L'EXCEPTION FRANCAISE

L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE
.GAAT BALKENENDE MEELIEGEN? (Uruzgan)
.NEDERLANDS VAKBONDSUNICUM
.WINSEMIUS WAARSCHUWDE

AFFAIRES EN VERKIEZINGSSTRIJD
DE MEDIA EN DE BANLIEU'S 10
DE HERKOMST DER FRANSE AMBTENAREN
DE MEDEF (Werkgevers) WIL OVERLEG
WORDT APOTHEKER!
WAS HET VROEGER ECHT BETER?
WIJN TEGEN STERKE DRANK
DE FRANSE AUTO-INDUSTRIE ZAKT AF
AIRBUS SLEEPT ANDEREN MEE IN ZIJN VAL
HELP DE DOKTER ROMMELT WAT AAN!
LA POSTE GAF 1 MILJARD VOOR DE OUDJES
FUSIE GDF-SUEZ : LINKS TRAUMA
DE GOEDEREN VAN DE FRANSE STAAT
DE GENDARMES SPELEN VALS
ZOEK ME OP, OP DE CAMPING
SNCF-VRACHT IS NIKS GEWORDEN
DE SNCF-ERS BEDRIEGEN
DE TGV VERANDERDE FRANKRIJK
EEN DRIVE-IN APOTHEEK
AFSPRAAK OVER 33 DAGEN (MRI-scan)
NOS GROS MOTS

NOS BONHEURS FRANÇAIS 14
WONEN IN EEN GHETTO? GRAAG!
EXPLOSIEF ADVIESJE (Vakbonden)
PUNTENRIJBEWIJS
DE PENSIOENEN VAN DE PARLEMENTARIERS
SEGOLÈNES BROER EN GREEN PEACE
EINDE VAN HET ECONOMISCH PATRIOTISME

.ALLEDAAGS UIT DE MIDI. 16

RENÉ LE BOUILLEUR (Eau de vie)
SNOBS IN DE ZON (Jetset)

.LE JOURNAL MORMOIRONAIS 18

HET DORP RUIT (Wijnoogst)
BIJNA-BOTSING MET DE DOOD (Ongeluk)

.COIN DES POËTES. 20

VOELEN ALS BRAM

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN. 20

.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

DE VROUWEN WEER THUIS?
ZELFMOORD IN RUSLAND: 600.000
UW ADVOCaat UIT MANILLA (mondialisatie)
FILIPPINO'S IN NIEUW CALEDONIË
OVERWINNING OP ALZHEIMER?
DE VIDEOWEBSITE IS EEN SUCCES
BIN LADEN CALCULEERT
MOSLIMMODE
DE OPA-KRACH (een nieuw frans boek)
WAT KOST DE KONINGIN?
MILJONAIERSSTATISTIEKJE
MANNETJES NAAST VROUWTJES
AIRBUS HEEFT ENKEL BOZE KLANTEN
GOSHN MAG WAT POTJES BREKEN

OLIE (en andere energie), WATER 24

NIEUWE OLIERESERVES
DE OLIELANDEN LEZEN ONS DE LES
BIOBRANDSTOFFEN;NIEUWE WAARHEDEN
DE OLIEPRIJS DAALT.....VERDER?
NIEUW; DRIJVENDE OLIEFABRIEKEN
REVOLUTIE VAN DE AUTO
CHINA BOUWT ZELF KERNREACTOREN
GASPROM KNALT DE DEUR DICHT

EEN ZOETWATER MUUR
GRONDSTOFFPRIJZEN DALEN WEER
FINLAND EN ZIJN NIEUWE KERNREACTOR

RELIGIES

DE KERK ALS BANK! (Iran)
DUITSLAND ONDERRICHT IN DE ISLAM
STELLINGNAME TEGEN "INTERNE" PEDOFILIE
AUTOCENSUUR N SPANJE
OP NAAR DE MIS IN LATIJN (RK)

AFRIKA 28

ALARM VOOR DE EU!
GAGBO BLIJFT KLIEREN (Ivoorkust)
CHINA VREET GABON OP
HET DRAMA VAN DARFUR
RAMMELENDE OPBOUW IN KATANGA (vr..Zaire)

WEST-EUROPA.

BARROSO EN EUROPA
TURKIJE IN EUROPA?
FRANKRIJK EN TURKIJE: HUN HANDEL
SCHENGEN IS GOED LEK!
KWALITEITSCHECK OP "HARD DISCOUNT"
(Frankrijk)
DE DUURSTE EUROPESE HOOFDSTAD IS.
BERLIJN ISFAILLIET!
FRANRIJK 2006= ENGELAND 1975?

RESEARCH IN EUROPA
 ANGELA'S COALITIE SCHEURT (Duitsland)
 OPGEOFFERD SOCIAAL MODEL ? (Duitsland)
 DE NIEUWE EUROPEANEN (Roemenië/Bulgarije)
 ZWITSERLAND: KEIHARDE IMMIGRATIEWET
 KLANDESTIENE IMMIGRATIE: + en -
 AIRBUS LIGT FLINK ACHTER
 GRIEKENLAND IN DE ZWARTE CIJFERS
 DE AANWEZIGHEID IN BRUSSEL (franse ministers)
 BELGIË GING KIEZEN
 NELIE IS WEER EENS WOEST (EU)

OOST-EUROPA 33

DE OOSTELIJKE BOOM
 NATIONALISTISCH RECHTS WINT IN HET OOSTEN
 NIEUWE VERKIEZINGEN IN POLEN?
 DE BLOGGENDE POOLSE PASTOORS
 RUSLAND EN ZIJN JACKPOT
 XENOFOOB RUSLAND
 GEORGIË KRIJGT STRAF

OOST-AZIË

RUSLAND'S NIEUWE OOSTGRENS
 ROZEN UIT PEKING
 EN OOK WIJN UIT PEKING
 NOORD-KOREA, CHINA EN WIJ ALLEN
 JAPAN VERLIEST GROEI DOOR GRIJS

ZUID-AZIË

BETALEN IN MANILLA (Filipijnen)
 INDIA VIERT FEEST EN KOOPT ALLES

NOORD-AMERIKA 38

WARS AND GEOPOLITICS (VS)
 DE VERKIEZINGEN: WIE WEET HET?
 FORD: GROTE SCHOONMAAK (VS)
 BOEING DOET DE VS-GRENZEN ER BIJ
 OPTIMISME VAN JOSEPH STIGLITZ (am. econoom)
 DE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN(VS)
 DE AU-PAIRS ZIJN NU CHINEES(VS)
 GEOPOLITIEK EN OORLOGEN (VS)
 DE MUUR DER SCHANDE (VS)
 PEIL AMERIKAANSE UNI'S DAALT
 AMERIKAANSE SOCIAAL-ECON. PERIKELEN

LATIJS-AMERIKA

EQUATOR: MILJONAIR TEGEN CHÉ-ADEPT
 ORTEGA FOR PRESIDENT (Nicaragua)
 PANAMA; NIEUW PARADIJS
 WAAR IS FIDEL? (Cuba)

OCEANIË

GEROMMEL IN DE PACIFIC (Australië cs)

MAGRHEB--NABIJE-OOSTEN

DE EMIRATEN: LANGE AFSTANDSKAMPIOEN
 APPEL VAN 20 IRANIËRS (anti-Amadinedjad)
 ÉÉN GOEIE MOLLAH (Iran)
 EGYPTE WIL OOK NUCLEAIR
 ALGERIJE ZOEKT ZIJN ARABISCHE WORTELS
 MAROKKO WL RAFALES HEBBEN
 ANARCHIE IN GAZA
 ALWEER EEN MUUR! (Saoudi-Arabië)
 TERREUR IN ALGERIJE
 PARLEMENTAIRE SCHOONMAAK IN MAROKKO
 MARINE LE PEN IN ISRAËL
 GEEN TOEGANG VOOR GELEERDE PALESTIJNEN
 ISRAËL EN IRAN
 ISRAËL SLAAT FORS RECHTSAF
 ISRAËL: TSAHAL LIKT ZIJN WONDEN
 CHIRAC, ARMENIË EN DE TURKEN (Turkije)
 DE TALIBAN ZIJN VOLOP TERUG
 CORRUPTE REGERING IRAK

TRENDS/TECHNOLOGIE. 45

DE NIEUWE HD-TV
 GEMENOID-1: EEN KLOON
 EEN ELECTRISCHE PEDALBOOT
 WANDELEN OP MARS
 SKYPE GADGETS
 DE HYBRIDE MOBIELE TELEFOON

USB MET VINGERAFDRUK
 AI-ONE: BEVEILIGINGSWONDERTJE
 NAVIGATIEFOEFJES
 HUUR EEN HYBRIDE
 EEN HAARWAS-MACHINE
 DE FRANSE RIKSJA
 BIECHTEN NA DE DOOD
 ECONOMISCHE DETECTIEVEN-BUREAU 'S
 EEN REDDEND CAISSON

TOPICS-CAPITA SELECTA 47

DISCUSSIE: OVER LIBANON (2, vervolg vorige edities)

DE CENTEN VAN DE FRANSE VAKBONDEN
 HET (ongelooflijke) FRANSE PENSIOENPROBLEEM
 UITKERINGSFRAUDE IN FRANKRIJK 52

DE VS IN GROTE TWIJFEL (geschr. vóór verkiez.)

STOP DE GLOBALISERING! 55
 DE SCHIJNDOOD DER EUROPESE NATIE

IK EN DE ANDER (over IKEA) 57

DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL

Bladen/Kranten

Frans

Le Point (incl. deel Businessweek); L'Express ; Challenge ; L'Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchaîné; et plus.

Duits

Der Spiegel (af en toe)

Engels

(deel) Businessweek;

Sunday Times (af en toe)

Nederlands

Volkskrant; NRC (toegezonden selecties)

HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)

TV/Radio/Internet

Frans

France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP;

Duits

N24;N-TV; DW;en vele anderen

Engels

CNN; SKY;BBC-World

Pentagon nieuwsbron (indirect)

OVERIGE

Al Jazeera (engels)

Euronews (engels/Duits)

Arte (Duits/Frans)

Weblog Peter Speetjens; De Standaard.

Weblog Amadinedjad

++++
 ++++

REDACTIONEEL.

***VOORAF**

De herfst viel in en de verkiezingshitte werd weer groter: in Nederland, zeker in de VS en ook hier. Het doet goed te zien dat het debat weer politiek is, vooral in Nederland, terwijl het nogal polemisch blijft in Frankrijk.

De banlieues zien blauw van de CRS, mogelijk moet de VN straks nog blauwhelmen sturen... De eerste bussen branden en er vielen slachtoffers. Daders zijn onder de 20, lijkt het. Sarkozy cs lopen op hun tenen van spanning over wat komen kan. De wereldorde chaotiseert gewoon verder al lijken Iran en Noord-Korea even wat getemd. Maar in de Gazastrip vallen er weer tientallen doden nu Israël de raketaanvallen wil stoppen. En in Mormoiron keert de rust weer na de vendanges; helaas zien we nogal wat wijnstruiken uittrekken: de subsidies wachten niet en Brussel wil honderdduizenden hectaren gewoon weg hebben. Subsidies zijn verslavend op de lange termijn; bewijs is weer geleverd. Wie waren kort in Nederland en België en mengden ons in de grote wegwedstrijden op de overvolle wegen. Deze keer verloren wij duidelijk, ontwenningengevolgen. In Nederland komt er nu een twee-hoog autoweg hoorden we en worden zelfs delen van autowegen overkapt vanwege de vervuiling. Straks weten wij niet meer wat we zien, of erger nog, óf we nog wat kunnen zien van het vaderland! De redactie werkte hard en zie hier het resultaat: lees ze! Welkom aan de nieuwe lezers; we zijn nu boven de 130.

En vergeet vooral niet U ook te bemoeien met de "Libanon-discussie" die voortgaat onder TOPICS!

LEON.

++++
++++

DIXIT

-Motto's

"Wat ze ook zegt, wat ze ook doet, ze is en blijft de heilige maagd". (Over Segolène door een journalist; dit heet charisma)

-One-liners

Over de franse economie:

"De arbeid moet worden gerehabiliteerd en worden geliberaliseerd in Frankrijk"

En: "Het vakbondswezen moet opnieuw worden verankerd in de economie en in de maatschappij"

(Dat alles zei Nicolas Bavarez, econoom, en schrijver van veel boeken over "hoe Frankrijk verder moet"). Maar dit is hier nog steeds vloeken in de kerk!.

Aznar, oud-premier van Spanje zei: "Ik heb nog geen moslim excuses horen aanbieden voor het bezetten van Spanje gedurende acht eeuwen". (Bedoeld wordt El-Andaluz: van 700 tot 1500 n. chr.; Aznar is niets veranderd, deze vriend van de VS en geducht tegenstander van de fundamentalistische moslims).

Over Segolène zei men: "De kracht van Sego is dat ze grenzen overschrijdt en de politiek ontdoet van ideologie".

(Tja, het schijnt te werken maar of het tweede punt nu net moet? Ik betwijfel het!)

Over Sarkozy en Jospin zei de franse komiek Guy Bedos: "Sarko is thuis in de slalom. Hij begint een zin op links en eindigt steeds rechts. Zijn "jardin secret" is in werkelijkheid een

attractiepark. En Jospin moet worden opgenomen; anders zal hij net als Aznavour 20 jaar afscheid blijven nemen”.

Bush zei: “Als wij de straten van Bagdad zouden verlaten, zullen we de terroristen tegenkomen in onze eigen straten”. (Knap brutaal als je de domste oorlog ooit begon en daarmee het terrorisme net voedde!)-

Een Nobelprijswinnaar zei over Bush: “Bush zou e beter aan gedaan hebben belastingen in te voeren voor de armen dan die van de rijken te verlagen”. (Tja, dat zegt en econoom van wereldnaam in de Wall Street Journal)

Vedrine, oud-minister van Buitenlandse zaken in Frankrijk zei: “Wat Iran betreft denken veel experts aan een militaire actie door de lucht”. (Je moet er niet aan denken! Of net wel?)

Uit een getuigenverklaring in het proces tegen Saddam: “De bestuurders ontstaken de koplampen van hun vrachtauto’s ; men plaatste drie, vier rijen gevangenen er voor, en daarna openden de soldaten het vuur”.

Mollah Omar (Afghanistan, Taliban) zei: “ Amerika en zijn bondgenoten zullen worden overwonnen. Deze kruisvaarders zullen worden neergeslagen zoals eerder ook de russen”. (De mollah heeft het dus ook over Nederland en lijkt niet uit zijn nek te wauwelen).

-Wijsheden.

DE wijsheid van de maand is wel deze, een afrikaanse: “Als een grijsaard sterft, verbrandt er een bibliotheek”. (Ik weet helaas niet hoe ik Amadou Hampaté, die dit schreef, om nadere toelichting kan vragen. Jammer.)

De hoofdredacteur van L’Expansion sprak wijs: “In onze onvoorspelbare wereld moeten de VS niet al te impulsief bezig gaan”. (Hij is dus ook al flink bang voor Bush c.s. geworden dus).

DSK, Frans presidentskandidaat van de PS zei: “Europa zal zich gaan uitstrekken van de ijskap van de Noordpool tot aan de zandvlakten van de Sahara”. (Eens!)

Een gebed van Voltaire:
“U heeft ons geen hart gegeven om elkaar te haten en geen handen om elkaar te wurgen. Maak dat de kleine verschillen, in de kleding die onze lichamen bedekt, tussen onze lachwekkende gewoonten, tussen al onze onvolmaakte wetten, tussen al onze dwaze meningen, dat al deze kleine zaken die de mensen onderscheiden, geen sein voor haat en vervolging worden”.

(Uit zijn: Traité sur la tolerance, 1763.... L’Histoire doit être repeté!)

Bavarez, een bekende franse econoom, zei: “ Het is onzinnig van bestuurders om te denken dat je burgers, ja zelfs naties kunt be-driegen. Zo zullen op hun

beurt ook de bestuurders door de burgers voor de gek worden gehouden". (Zo, die zit weer)

++++
++++

*INGEZONDEN

EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

Van lezeres L. kwam nog deze binnen:
De belastinginspecteur controleert de boeken van de synagoge en heeft diverse vragen voor de rabbijn.

U koopt veel kaarsen, vraagt hij, wat doet u met het overblijvende kaarsvet?

De rabbijn is vlug: Dat gaat terug naar de kaarsmaker die er nieuwe kaarsen voor levert, is het antwoord.

De inspecteur geef niet op: Wat doet met et bakafval van de matzes-bakkerij? Deze is ook niet al te moeilijk voor onze rabbi. Hij zegt: Dat gebruiken we om nieuwe matzes mee te maken, natuurlijk.

Nu heeft de inspecteur echt een heel spannende: Wat doet u met de overblijfselen van de besnijdenis?

De rabbijn zucht, kijkt de inspecteur strak aan en antwoordt: Dat sturen we naar het belastingkantoor en die sturen ons dan af en toe een lul om de boeken te controleren.

Ooit kregen ook wij, bij een zakelijke belastingcontrole, een vraag: waar ons woordenboek Engels-Nederlands was, dat vermeld stond op een onzer facturen. Eenvoudig toch: dat stond in onze woonkamer in het boekenrek. We waren de klos, want dat was DUS privé-bezit en mocht je natuurlijk niet op de zaak kopen. De inspecteur lachte geamuseerd. Maar zijn lach verstomde toen ik terugkwam met een tweede woordenboek Engels-Nederlands, een oudje, maar toch. En ik zei: deze ouwe gebruik ik privé, mijnheer, de andere is echt voor de zaak. De discussie viel stil en de inspecteur dronk zijn koffie maar op. Flauw hé?

Eentje die net (niet?) kan van onze engelse vriendin C..

Iemand ziet in een kroeg Bush en Rumsfeld een pintje pakken. Hij vraagt voor alle zekerheid aan de barman of ze het werkelijk zijn. En die antwoordt: Zeker wel!

Dus hij erheen en hij vraagt ze wat ze hier samen doen.

Rumsfeld zegt: We plannen Wereldoorlog III, mijnheer.

De klant zeg": En hoe ziet die er dan uit?

Bush zegt: We killen gewoon 140 miljoen moslims in het Midden-Oosten en ook een blondje met grote borsten.

De man zegt uiterst verbaasd: Maar waarom dat blondje ook dan?

Tja, antwoordt Rumsfeld, we moeten we, omdat geen hond zich druk maakt over 140 miljoen dode moslims.

Tja, dit is tegenwoordig dus grappig en slechts weinigen vinden deze mop eigenlijk "niet kunnen". U ziet, ons gevoel voor hu-mor is zelfs niet meer wat het geweest is..

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 22-06:

Van lezer en "ver" familielid H.:

*Hallo Leon,
Bedankt voor de nieuwe krant. Ik heb er doorheen gekeken. Vanouds indrukwekkend. 48 pagina's helemaal lezen in even, dat doe je niet. Hoe speel je het klaar? Alleen al het verzamelen en redigeren, redactioneren en selecteren, is een dagvullende taak.*

Beste H., de krant lezen de meesten selectief, zoals dus ook jij; vandaar ook de inhoudsopgave. Ach, ik verzamelde altijd al veel info, een leven lang, dus dat maakt nu ook geen verschil. En ook leerde ik al heel lang geleden "snellezen". Nu doe ik e.e.a. wel nog bewuster en konsekwenter natuurlijk. Ook schrijven was in mijn consultantsvak (en al meer dan 20 jaar met het toetsenbord), een veel voorkomend iets.

Tenslotte 40 pagina's vullen, is maar 1,3 per dag. Voor een retraité een peulenschilletje. Dus heb geen

medelijden, ik amuseer me uitstekend!
Dank en tot gauw.

Nieuwe lezer N., antwoordde op mijn vraag (na enkele edities) of hij, na wat proefnummers, verder abonnee wilde blijven:

Hallo Leon, blijf lekker Le Provencal sturen. Ik moet bekennen dat ik ze niet altijd en helemaal lees; maar dat is niet uit desinteresse maar uit tijdgebrek. Dus nogmaals dank en laat ons lekker op de verzendlijst staan. Ik geef beslist een seintje als het niet meer hoeft hoor!

Beste N., dank voor je reactie. Ik ben blij dat Le Provencal bevalt na enkele edities en zal graag doorgaan met toezending. Tja, een krant of magazine helemaal lezen, dat lukt iemand zelden. Dus ga door met selectief lezen. En ik hoop dat iedereen zo denkt als jij: is Le Provencal niet meer passend, dan geef een seintje. Want wie wil er nou echt als SPAM behandeld worden?

En nu eindelijk een lezer die mij vragen stelt over het waarom en hoe van mijn geschrijf. Aloude (studie)vriend H., die recent lezer werd, schreef een zeer uitgebreide reactie en die deed mijn hart opbloeien. Ziehier zijn vragen, etc.:

*Beste Leon,
Ik las in de NRC dat "Dichten geen goede therapie is", en toen moest ik aan jou denken. (Red.: En dan hij geeft wat citaat uit dat artikel). Hieruit neemt de redactie enkel: "Tegelijk is echter bekend dat mensen die van schrijven hun beroep hebben gemaakt, vaker depressief zijn dan de rest van de bevolking en dat dichters, m.n. vrouwelijke dichters (!) het slechtst af zijn. Een van de redenen is (uit onderzoek gebleken) dat gedichten te weinig narratief zijn. Na het schrijven van een gedicht hoeft iemand nog net het gevoel te hebben dat hij het leven begrijpt". (einde citaat)*

Persoonlijk kan ik (lezer H dus. red.), niet zeggen dat ik ooit het gevoel heb gehad dat ik het leven begreep en ik ben dus blij dat ik me heb beperkt tot Sinterklaasversjes. Niet dat ik daar wijzer van geworden ben, maar dat was ook niet de bedoeling. Hoe zit dat nou bij jou? (!!!! Red.?) Als ik je krant lees dan vraag ik me af of ik niet contact kreeg met een andere Leon dan die ik kende. Wat heb jij daar in Eindhoven eigenlijk geleerd? Het is kennelijk de taal die je boeit en je bezig houdt. Of is het de idee van een soort krantennetwerk met allerlei verschillende mensen? Vertel daar eens over. Hoeft niet persé in de krant. Ik ben gewoon nieuwsgierig hoe je die bocht gemaakt en beleefd hebt. En dicht vooral rustig verder, het was uiteraard een plaagstootje.

Tja, beste H. dat is me een volle mond met vragen; waar te beginnen? Allereerst hoop ik dat mijn krant niet helemaal in dichtvorm overkwam, want dan moet ik mijn PC eens goed smeren. Al heel vroeg was lezen en wat schrijven een klein hobbytje en dat werd veel erger toen ik het adviesvak inging, na mijn bedrijfskundeswitch. In dat vak wordt per pagina betaald dus die pen die bewoog wel (haha). Verder was ik al op 53-jarige leeftijd "gepensioneerd" en zat in de zon; heel veel te lezen. Toen begon ik ook voor mezelf te schrijven, want ik had geen (betalende) klanten. Ik stapte dus maar in de redactie van een blad voor In Frankrijk verwaalde Nederlanders en van die lezers kreeg ik veel leuke reacties. Gewoon echte ouwe h... verhalen met een kernetje en altijd nogal dwaas/grappig. Zo begon het dus...

Lezen en de wereld beschouwen deed ik echter ook al een leven lang zeer veel, het boeit me enorm. En zo snap je dat ik plots dacht: kan ik niet wat ik van de wereld weet, zie en beleef nou ook niet aan andere mensen sturen? Dat waren nu bijna drie jaar geleden 10 personen en 5 pagina's per maand en nou is het compleet uit de hand gefietst: 50 pagina's en meer dan 130 lezers. En het is nog veel erger dan je denkt; een vriend bundelde recent mijn gedichten, die ik tot mijn grote ontroering in mijn handen kreeg gedrukt in het Limburgse heuvelland op

een ontmoeting met de club die Brassens vertaald, waaraan ik ook graag mee doe. Die bundel gaat vervolgens "de wereld in", dat gaan we proberen. En tot nog grotere verbazing kreeg ik zeer recent contact met een echt magazine van enige standing, dat met me wil praten om voor hen wat te gaan doen. Nadat ze de krant hadden gelezen dus.

Hoe komt een ingenieur nou op zo'n dwaalspoor? Wel omdat hij net op tijd snapte dat hij iets anders nog leuker vond. Dat gebeurde mij eigenlijk al als wetenschappelijk medewerker op de nieuwe bedrijfskundefaculteit Eindhoven, waar al die verschillende disciplines en fraaie figuren mijn geest wekten. Een feest vond ik. En dat heb ik gewon wat volgehouden. Easy as that.

Zo nu is mijn doopzeel wel echt gelicht en jij, beste H., krijgt nu van mij een vaste aanstelling als interviewer. Want jij weet hoe je iemand aankietelt. Wel Pro Deo, dat spreekt! Ook begrijp je dat je het nu nog erger hebt gemaakt! Beste H., ik hoop dat je blijft lezen, dwars of recht, en dat ook jij het schrijfvirus zult krijgen. Ik reken op je. Begin maar met mij eens goed uit te leggen hoe jij aan klavecimbelspelen bent begonnen!

Dank voor je reactie! Echt een leuk plaagstootje met doordenkertjes.

PS; Ik repareer als het moet overigens ook met gemak de auto van de buurman of zijn wasmachine! Eindhovenens bloed, weet je.

++++
++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

L' EXCEPTION FRANCAISE

L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE GAAT BALKENENDE MEELIEGEN?

In Uruzgan wordt zwaar gevochten en Defensie geeft met regelmaat de grote aantallen doden; bij de Taliban. Nu komen er verdenkingen op omdat er geen enkele melding wordt gemaakt van gevangenen/gewonden.... En dat is technisch zeer vreemd niet? Ten zij.... Je geen gevangen toestaat, of, je de gevangenen verzwijgt

en uitlevert. Uitlevert? Ja, en wel aan de Afghaanse regering dus. Nee niet aan de VS, dat gebeurde slechts één keer (waarop: sorry volgde!) en die uitgeleverde taliban zitten nu in Guantanamo. En wij zijn mordicus TEGEN deze rechteloze gevangenis niet?

En we spraken af de aan de afghanen uitgeleverde taliban te "volgen", dus effe op te letten of ze netjes behandeld worden. Welaan dat is nu allemaal toch even de (kamer)vraag.... VVD en PVDA gaan Bot aan zijn streepjespak trekken.

En Gode geve dat nu niet blijkt dat, na Bush c.s. niet ook de nederlandse regering handelt TEGEN de Geneefse Conventie...

Met vrees wachten we af.

NEDERLANDS VAKBONDSUNICUM

AVV (Alternatief voor vakbond) heet de club die Nederland opschudt. Dat lees ik in L'Express dus. Recalcitrante jongeren die een eigen jeugdvakbond begonnen en nu al 500 aanhangers zouden hebben. En hun eerste wapenfeit was om het ABP voor de rechter te slepen over een resultaat onderhandeld met de "echte vakbonden" over een préretraite-regeling. Discriminatie zegt de leider Martin Pikaart. Uitspraak begin 2007.

En, zo vervolgt L'Express, deze club wordt breed geconsulteerd door de politieke partijen nu vlak voor de verkiezingen. De jeugd in opstand tegen de graaiende "baby-boomers"; in Nederland? Dat is groot nieuws in Frankrijk dus. Wij zijn trots dat dit bericht de top haalt alhier; Les Pays Bas weer in de frontlinie van de maatschappelijke verandering.

ALLEREERST HET TIJDSHEMA VAN DE VERKIEZINGEN 2007 (voor zover nu bekend).

Het mandaat van Chirac loopt op 16 mei 2007 af, dus de eerste ronde zou tussen 20 en 35 dagen vanaf die datum moeten plaatsvinden: dus op 15 of 22 april. Iedereen verwacht de 22^e en dat betekent een (evt.) 2^e ronde op 6 mei. De officiële campagne begint dus 9 april.

AFFAIRES EN VERKIEZINGSSTRIJD

-AFFAIRES

De Clearstream-affaire is nog steeds levend. Er werd door Justitie een onderzoek ingesteld naar het doen en laten van de onderzoeksrechter van Ruymbeke, die onder verdenking was geraakt. Maar nu is deze geheel schoongewassen, hij heeft correct gehandeld in alles. Tja als je deze job hebt moet je jezelf nergens over verbazen. De belangen zijn veel groter dan de reputatie van een rechtertje.

Intussen werden Rafarin (ex=premier) en Barnier (ex-minister) al officieel verhoord en ze verklaarden plechtig en duidelijk NIETS te hebben gehoord van de Villepin over de naam van Sarko op de Clearstream listings! Da's niet best; hij staat alleen en heeft voor zijn zwijgen toen geen verklaring. Nu komt ook Alliot-Marie (minister vn Defensie en de DST=geheime Dienst) en zelfs nu de Villepin (toen minister Binnenland), nog op de mat. De Villepin wordt steeds eenzamer en Sarko loopt vooralsnog, fluitend onbeschadigd rond. Maar Lahoud, de stoute informaticus, beweert nu dat hij een geheim onderhoud had met Sarko, die dat fel ontkent. Dus in elk geval : wordt vervolgd!

Een journalist van Le Monde schreef 300 pagina's onder de titel: L'Irresponsable, waarmee Chirac wordt bedoeld. Alle affaires uit zijn politieke loopbaan staan er uitgebreid in: indrukwekkend. Het werd geen vuilspuiterij maar een nette analyse en dat maakt allereerst stil en daarna zeer droef. Hoe is het mogelijk dat iemand met zo'n record op zijn 80^e nog president zou kunnen zijn?

Het is DE WAARSCHUWING aan de kwaliteit van de franse democratie! Of het veel schade zal toebrengen cq veel zal helpen is te bezien. Boeken van deze snit zijn enkel voer voor intello's en die zijn al bekeerd.

-VERKIEZINGSSTRIJD

PARTIJEN

LINKSE KANDIDATEN

Groot geraas over het zwijgen van Hollande, die pas heel laat zijn kandidatuur in trok. Terwijl zijn vriendin Sego scoort als de "bijna-beste". Dat is

niet eerlijk zeggen linkse collega's: hij trekt ook zijn amie vóór! Verder lag Jospin onder vuur bij de derde garnituur die zo tussen 10-20% liggen in de PS, en ook hij bedankte. De chaos werd wat minder toen ook Lang terugtrad. Nu zijn nog in de strijd: Segolène, DSK (Dominique Strauss-Kahn) en Fabius; de beide laatsten opereren redelijk veel lager dan Sego. Maar Segolène verliest punten aan DSK, die gewoon volhoudt dat hij haar kan verslaan! De ervarenheid tegenover de charme en de frisheid. In elk geval zijn zij de meest onorthodox kandidaten en dus neemt de ideologische beklemming van de PS wat af. Wie de echte kandidaat wordt moet in november nog blijken.

DE PCF (Communisten)

Daar is het droefheid alom nu de PS niet samen met hen wil in lijstverbinding. Marie Buffet heft veel aanzien verloren. En haar programma bevat, zo zei iemand: "tout et son contraire". Erger kan het niet meer worden en de PCF lijkt op weg naar een klein hoekje.

LE PEN

Le Pen is weer in grote vorm en zei: "De nationalisten zijn de echte republikeinen". Maar nu kreeg hij wat ruzie met de monarchisten over diverse uitlatingen. Dat probeert hij nu te blussen natuurlijk. De moddergooierij is nu vol open; dat wordt lachen en ook jezelf schamen. Zeker weten! Maar dochter Marine houdt haar vader wat netter in zijn verbale geweld, want zij snapt dat je geen straatvechters president kunt maken. Dus profileert het FN zich als de "echte redder van de republiek". Da's best handig van Jean-Marie en Marine.

De laatste poll's geven Le Pen een score van 17%... In 2001 was dat 6%.... Hij zegt dus: Vijf jaar geleden kreeg ik op dit moment slechts de helft van nu, ik werd kandidaat van de tweede ronde en verloor toen natuurlijk van Chirac. Rekent u het nu zelf maar verder zelf uit voor vandaag en morgen.... Het zal ons maar gebeuren!

BAYROU (UDF); HET MIDDEN

"Nous, citoyens et peuple francais", zo adresseert Baurou zich aan zijn kiezers. Deze man van het liberale midden, die

zich losmaakte van de UMP-omarming, opereert op uiterst waardige wijze. Hij lijkt op oud-D66, verstand voorop, kalme en argumenten; weinig theater en ideologie. De pragmaticus. Helaas maakten enkelen zich ook van hem los zoals Alain Madelin. Maar hij gelooft in een politiek van het midden, een coalitie à la Duitsland, iets wat in Frankrijk ondenkbaar lijkt. Ik mag zijn benadering zeer en zijn politieke helderheid is enorm. Hij loopt mogelijk voor de muziek uit, maar wie weet wat zijn rol kan zijn in een rechts kabinet? Wel zonder Jacques, want die haat hem. Maar in Frankrijk is nu de geestelijke chaos zo groot dat ook deze man wel eens houvast zou kunnen betekenen. Hij is een der verrassingen van deze ronde.

OVER SARKO (en de andere rechtsen)
Op het congres van zijn UMP in Marseille (Zomeruniversiteit) deed hij het erg goed in zijn kring. Hij hield een verrassende erudiete speech. Een grote omslag van toon vinden velen. Zijn tegenkandidaten staken zwakjes af. Zijn pettengewissel blijft een spannend punt: president UMP. Minister van Binnenlandse Zaken en presidentskandidaat 2007. En er liggen nog wat hete thema's in de familie terwijl naar buiten vooral de klandestienenkwestie HET strijdpunt met de PS lijkt te worden. Hij zoekt nog naar zijn definitieve program, zoals ook Segolene Royal doet. Heeft "genoeg Frankrijk" zin in het Frankrijk van Sarko?

Tja en dan nog de Villepin, die moedig doordouwt en, niet te geloven, de oude vos, Chirac. De hostiliteit tussen Sarko en de beide anderen neemt toe. Sarko moet erg oppassen, zeker met zijn confronterende stijl. Niet zozeer in eigen kring maar wel bij de twijfelaars tussen links en rechts. Veel Fransen houden niet van radicaal optreden in de hoge politiek... Iemand zei: "Elke keer als Sarko een duidelijk punt scoort, verwijdt hij zich een beetje van zijn imago als staatschef".

Intussen is er ook nog de kandidate Alliot-Marie (minister van Defensie) die echer wat verborgen blijft en die wat Clearstream-schade heeft. Op rechts is het, tot begin 2007, nog heel druk.

De nieuwe banlieucrisis is nu een toetssteen voor Sarko en de Villepin, men

loopt nu op eieren in de regering. Voor Sarko is dit enerzijds zeer link, anderzijds, als hij eea beheerst, zijn het flink punten. Ook voor de Villepin natuurlijk.

VERKIEZINGSACTIES+STUNTS

De banlieu's zijn nu DE toetssteen in Frankrijk en de angst is enorm. Links spreekt geen woord over dit ernstige probleem waarvoor ook zij grote historische verantwoordelijkheid dragen. De andere is het klandestieneprobleem. En er zijn nog vele stunts te verwachten; we beginnen pas!

Segolene liet ook nog het proefbalonnetje op van "burgerjury's in de rechtbanken", wat veel stof deed opwaaien. Omdat niemand snapte wat inhoudelijk werd bedoeld moet het dus enkel om de storm gaan; en stuntje dus. Want elke presidentskandidaat moet het volk amuseren en de discussie voeden. Nou ik weet wel 50 onderwerpen hiertoe die Segolene beter zou kunnen nemen!

.....

WINSEMIUS WAARSCHUWDE

Hij is maar even minister maar staat toch ook bekend als serieus mens. En hij vond het nodig om Nederland te waarschuwen tegen ... de toenemende verloederings van 40 probleemwijken in Nederland. Als je in Frankrijk woont zegt je dat mogelijk meer dan wanneer je in de polder vertoeft. Ik schrok er toch wel wat van en zocht in paniek naar het partijprogram waar in staat wat daaraan te doen. Ik vond nog niet veel duidelijk en zeg dus maar: zo is het in Frankrijk 25 jaar geleden ook begonnen: door niets te zeggen en te doen. U weet waartoe dat nu leidt, de bussen en scholen brandden weer en hier is angst voor meer... Iets Voor Wouter of Jan-Peter? Of voor Pechthold van T 66?

DE MEDIA EN DE BANLIEU'S

Velen waren boos op de verslaglegging van de rellen in 2005 door de media. De indruk ontstond dat de daders met trots en genoegen keken naar hun kloppartij met de flics en de brandende auto's. En er was zelfs een top 5 tussen de verschillende bendes. En ik geef toe dat je erg geschokt bent als je dit blinde ontketende geweld

ziet: ZIJ worden er trots van en WIJ worden bang. Maar dat is altijd het probleem van het nieuws: niets laten zien is verhulling, wel laten zien is opruiend of beangstigend. Dit jaar is er in de pers een soort bezinning geweest op hoe en wat bij deze verslaglegging. Daarbij moet wel worden gezegd dat internet er ook is en mobiele telefoons die foto's en filmpjes maken, dus dat kun je niet voorkomen. Er is nu zelfs een plan om het mobiele net uit te schakelen voor alle behalve de alarmnummers, bij politie-optreden. Je ziet hoe de "open society" wordt gesloopt op het moment dat het blote geweld toeslaat. Twintowers die instortten, dat staat voor eeuwig op mijn netvlies en op dat van de halve wereld. Ook de Mohammedkarikaturen leidden al tot zelfcensuur en de draconische camera-inzet in Engeland is eigenlijk het einde van de privacy aan het worden. Big Brother is watching you omdat "others brothers want to kill you...." We zullen nu zien op TV etc. hoe de zelfcensuur uitpakt in onrustig Frankrijk.

Het zal voorlopig niet meer zijn als het ooit was; behalve in Mormoiron en Guttecoven.

DE HERKOMST DER FRANSE AMB- TENAREN

Dit wilden we altijd al weten: waar komen in dit land de rijksambtenaren vandaan? Welaan dat is nu uitgezocht en dat blijkt nu te zijn: vooral het zuid-westen en het noord-oosten. En uit Corsica! En er is meer: de gevangenenbewaarders komen vooral uit Guyana, de belastingambtenaren uit de Creuse en de meeste politiemensen uit ... La Corse! Er zit dus toch wel enige logica in: douaniers komen van de kuststeken, wetenschappers komen uit universiteits-steden en de administratieveelingen komen dus uit Parijs. Uiteraard is het centrale karakter van dit land van betekenis en ook de economische geschiedenis. Arm en gestudeerd moest altijd al naar Parijs....

DE MEDEF (werkgevers) WIL OVERLEG
De nieuwe MEDEF. Onder leiding van een dame, wil graag meedoen aan het initiatief van de regering om "regelmatig overleg te institutionaliseren" in Frankrijk. Eindelijk praten vóór de beuk erin gaat; zoals in

bijna alle Europese landen al lang gebeurt. De vorige MEDEF baas was een "goeie", maar hij was allergisch voor vakbonden en ambtenaren. Voor de modernisering van la douce France zal dit een zegen zijn!

WORDT APOTHEKER!

Wie verdient er het lekkerst in de medische wereld? Wel de apothekers toucheren netto hier ruim 100.000 euro! De specialisten maar 90.000, de huisartsen maar 63.000 de de zorgmanagers ook 63.000. Kijk je in Europa rond dan zijn ook de marges op de medicamenten erg interessant: Duitsland spant de kroon met 31%, dan zien we Spanje met 27,5, dan La France met 26% en nog wat lager: Zwitserland en Portugal 20, Zweden 16. Het Europees gemiddelde is 22%. Wat een lappendeken niet?

En de winst per apotheek stijgt nog steeds in Frankrijk! De farmaceutische wereld heeft het knap voor elkaar: wij betalen ons plat aan de pillen en zij verdienen vermogens. Gezondheid is het ultieme chantagemiddel, nog steeds, en dat zal met de vergrijzingsbom onder onze voeten nog veel erger worden. Waar is nu de politiek dan?

WAS HET VROEGER (1973) ECHT VEEL BETER?

De Fransen denken in grote meerderheid dat het ze nogal wat slechter gaat nu dan vóór de "trente glorieuzes" (vóór de huidige crisis). Maar zoals vaak spreken de cijfertjes een andere taal. De veranderingen zijn wel groot m.n. in de budgetbesteding; Voeding ging van ooit 36% naar 17%; Wonen van 17 naar nu 31%; Transport+communicatie van ooit 18 naar nu 31%; Kleding van 5 naar 10 een gezondheid van 9 naar 4%.

Dat noem je relatief grote veranderingen en daardoor "voelt het zo anders dan vroeger".

Zo da's één.

Het BNP per inwoner verdubbelde van 1973 tot 2005 (tot 26.000 euro). Het gemiddelde maandsalaris ging van 1400 naar nu 1800; het minimumloon van 600 naar 1300!; de spaargraad van 20 naar nu 15%. En de inflatie van 7 naar 2%. Da's toch ook niet sjleg niet?

Maar vadertje staat pikte veel meer uit de ruif: van 36% toen naar nu 44! En de sociale premies stegen van 12 naar 16% . Ai!

Globaal denken de fransen dat: gezondheid VOORUITGING; Wonen GELIJK BLEEF; Koopkracht en werkgelegenheid ACHTER-UIT GINGEN en Carrièreperspectief ook ACHTERUIT. Waaruit blijkt dat de mens een subjectief wezen is dat zich emotioneel weinig aantrekt van de werkelijkheid in cijfertjes. Het zit dus gewoon niet in de portemonnee maar tussen de oren! Nostalgie is hier een volkssport! Allez La France!

WIJN TEGEN STERKE DRANK

We spreken over het tijdvak 1961 2001 en, over de consumptie van beide in het land van Marianne. Welaan de wijn viel van 20 (liter/per hoofd ouder dan 15 jaar) naar 9.... Een koningsdrama. De "spiritueux" waren 4 en gingen naar 4,5 zegt de statistiek.

Wat is er gebeurd? Wel het enorme drankgebruik werd geredresseerd door overheidsingrijpen (campagnes, max. promillages en belastingen) en door een verschuiving naar het bier.

Maar nu is ook nog het etiket op sterke drank verboden met erop het silhouet van een zwangere vrouw met ... een glas aan haar lippen. Ondanks de 2,3 miljard aan accijnzen. Dat kan alleen een staat doen!

DE FRANSE AUTO-INDUSTRIE ZAKT AF

Onmiskenbaar dalen de marktaandeelen en verkopen van franse auto's in Frankrijk. Het aantal auto's geproduceerd in Le Hexagone liep terug naar de helft terwijl het aantal werknemers praktisch gelijk bleef. Maar nu wordt het toch oppassen en dreigt sluiting van autofabrieken hier. Maar de regering oefent druk uit: geen sluitingen vóór de verkiezingen!

Intussen zijn de autofabrikanten bijna alleen montagebedrijven van onderdelen geworden, die door toeleveranciers worden gemaakt. Al $\frac{3}{4}$ van de waarde van een auto komt van ingekochte componenten.

Over de koers is men niet duidelijk: de een zegt kostenreducties de ander zegt

modellenuitbreiding. Het leven is niet meer eenvoudig.

AIRBUS SLEEPT ANDEREN MEE IN ZIJN VAL

In het zuid-westen vallen nu in de toeleveringssector van Airbus de eerste slachtoffers van de malaise. Hun beurskoersen storten al in. Omzetverliezen van 10% en meer zijn te zien. Liefst 558 bedrijven zijn actief voor Airbus in deze regio. En velen zijn nu ook bang dat Airbus zal gaan bestellen in andere landen... want er moet bezuinigd worden. De grote glorie van EADS is door politiek gedoe ernstig beschadigd. Scheiding van Industrie en Staat is even belangrijk als die van Kerk en Staat... Maar dit is contre een gereputeerd frans dogma, zoals u wel weet. Arme zuid-westen.

HELP! DE DOKTER ROMMELT WAT AAN

De hervormingen in de ziektekostenverzekering kwamen ook hier op gang. Maar het was niet echt dramatisch, na wat afremming is het weer op. De zaak lijkt geheel buiten controle en de tekorten stijgen enorm. Niemand praat over de grote politieke strijd in Duitsland hierover, laat staan over die in Nederland. De (info)systemen die men hier heeft zijn absoluut onvoldoende, zeker om het "gedrag" van de bepalende groep, de artsen te controleren. Les blouses blanches gaan ongestoord hun gang en hebben weinig boodschap aan "zuinig". Hun salarissen gingen dan ook pas weer omhoog. Solidariteit kent grenzen.

LA POSTE GAF 1 MILJARD AAN DE OUDJES

Mooi toch? Nee het werd een rel in Frankrijk, nu La Poste, op verzoek van de Villepin, 1 miljard in het ouderdomspensioenfonds stortte. Als tegemoetkoming voor overname van ex-ambtenaren van dit bedrijf door het algemene pensioenfonds.... Een stiekeme afkoopsom? Want geen vakbond en ook niet de bestuursraad van La Poste werden geconsulteerd. En nu zijn de pensioenrapen weer gaar! De overheid privatiseert en schuift de toekomstige pensioenlast van haar "vroegere

ambtenaren" vrolijk door naar de algemene pot die alle fransen moeten vullen. Dat gaat niet goed mensen!

Ook zijn er intern problemen nu de nieuwe Postbank mensen in dienst heeft op basis van een ander statuut dan in de rest van zijn bedrijf. Om het bankbedrijf concurrerend en modern te kunnen doen zijn. Maar dat zet nu intern kwaad bloed. Ik zie in ons dorpspostkantoor ook zo'n bank-yup zitten in een eigen glazen hokje. Met zijn flitsende laptop, zijn gegelde haartjes en dan die blik van: ik ontsnapte aan de Middel-eeuwen.

Een regelrechte karikatuur van de interne veranderingen in La Poste. Tja, "marier son temps" (meegaan met je tijd) valt om den drommel niet mee.

FUSIE GDF-SUEZ: LINKS TRAUMA

Deze fusie is in behandeling in het parlement en er werden, echt waar, 130.000 amendementen ingediend. Gewoon pesterij van de oppositie. De president van de Assemblée liet ze allemaal op zijn bureau in de zaal neerleggen; enorme stapels waartussen zijn hoofd net zichtbaar bleef. Een visualisering van de obstructie en eigenlijk ook de politieke afgang van de PS c.s. Werkelijk een beschamend gezicht!

Intussen is er "een deal" in het parlement gesloten om dit onthutsende geheel te stoppen. Want nu wéér 49.3 toepassen (artikel om "te veel" amendementen te omzeilen) zou echt de schande nog vergroten. Eindelijk verstand in Parijs.

Brussel keek ook naar het voorstel en de voorzitter van de EU-Comissie liet Frankrijk weten dat "hij alles zal ondernemen om ervoor te zorgen dat EDF een "echte" concurrent zal zijn voor het nieuwe GDF-SUEZ." Een waarschuwing!

Nu gaven de fransen antwoord aan Brussel en ze wachten met spanning op het oordeel dat in oktober kwam.

Intussen blijkt dat men in het parlement via handjeklap een compromis bereikte, omdat de belangen van la Patrie dat nu eenmaal vereisten. Patriotten gaan vóór politici, altijd!

Terwijl dit alles liep ontstond er binnen beide bedrijven ook grote herrie, over van alles. Niet verwonderlijk als door een externe oorzaak plots gefuseerd moet

worden in extreme haast. Het is allemaal geen voorbeeld van fraaiheid en zorgvuldigheid en dat zal dus ook in de toekomst gaan opbreken. En waardoor dit alles? Wel, en Italiaans bedrijf wilde een "overval" doen op Suez. Wat nog rest zijn de aandeelhouders, de staat voor GDF en vele particulieren voor Suez. Dan nog de keuze van één baas; dit zijn de twee laatste actes van het drama.

DE GOEDEREN VAN DE FRANSE STAAT

Tienduizenden kunstwerken hangen in franse staatsgebouwen en liggen in depots. Het ministerie van Defensie heeft er het meeste: 6500 stuks, gevolgd door het Ministerie van Cultuur. Maar de vraag is.... zijn ze er nog allemaal? Diefstal, verlies, verbouwingen deden er waarschijnlijk vele verdwijnen. Want af en toe ziet de politie staatsbezit bij handelaren, bij dieven en ander tuig en wordt wat ongerust. Omdat de franse overheid geen kampioen is in foutloze administraties is de ongerustheid aan het toenemen. De staat let slecht op zijn spulletjes..... kennelijk in meer landen, want ik herinner mij ook in Nederland een "affairette" met de kunstkoopregeling (de staat kreeg werk van kunstenaars als tegenprestatie). Ik weet dat in vele overheidsgebouwen de nodige kunstwerken ook "verhuisden" met de kamerbewoner... ook bij zijn definitieve vertrek dus.... Nee, ik deed er niet aan mee, hoor!

DE GENDARMES SPELEN VALS

Ook in Nederland gingen geruchten over frauderende agenten in Amsterdam en nu is er ook een affaire over de Gendarmes die de autoroute A1 doen. Ze schijnen in beslag genomen drugs gewoon mee te nemen, en dat is niet zo best. Omdat er velen met pensioen gingen en gaan zijn de toelatingseisen gezakt en daarmee is "slechter volk" binnengedrongen. Dat zegt de leiding nu. Anderen zeggen dat het komt omdat de erkenning van de politie uitblijft en ze dus daarom flippen. Zeker is voor mij dat oom agent vele klappen moet opvangen van de ontwrichting van onze maatschappij. Ik zou het allemaal niet zo graag doen en denk dat het soms erg zwaar is. En als dat onvoldoende wordt

begrepen gaat het fout. Weer anderen klagen enorm over laksheid bij de gendarmes; wij hadden bij een inbraak hier. Enkele jaren geleden, een erg slechte ervaring met de politie. Maar dat is geen statistiek natuurlijk. Een onderzoek is gaande.

ZOEK ME OP; OP DE CAMPING

Dat moeten steeds meer arme fransen aan hun familie etc. zeggen. Want geld om normaal huur te betalen voor een woning is er niet. Het continu op een camping wonen mag ook hier niet, maar men staat het oogluikend toe. Dus betaalt men ook hun uitkering met "zo'n adres". Dit symptoom van onze westerse maatschappij is echt internationaal: Frankrijk veel armen, Engeland waar arme gepensioneerden zijn die in Spanje "moeten" wonen, en Nederland etc. met zijn voedselbanken.

De drop-outs en de armen zijn NU de oma's en opa's ; vroeger was het vooral dat "jonge gajes". De tijden werden anders... We gaan wat meer op China en India lijken, wat de inkomensverschillen betreft dan.

SNCF-VRACHT IS NIKS GEWORDEN

Een verlies van 138 miljoen laat het zien: de poging SNCF-vracht op te stuwen is mislukt. Door de concurrentie die Brussel vanaf 1 april eiste en die zo 'n twaalf anderen aantrok. Vooral Euro Cargo is actief maar ook Veolia en de Deutsche Bahn komen er nog aan. SNCF heeft geen antwoord en verliest de hele markt.

Een verschil is dat bij "de anderen" de machinist ook de verificatie en de afleveringen doet; bij SNCF zijn daarvoor 8000 mensen op het spoor nodig. Prijsverschil daardoor: 20 à 30 %!

De oude spoorclub krijgt fors om de oren. En in dezelfde tent bloeit en groeit de TGV. Ziet u wat ik bedoel?

DE SNCF-ERS BEDRIEGEN

Tja een controleur zag in de TGV een kaartje van een reiziger... dat was geannuleerd vóór de vertrekdatum! En sloeg alarm. En men vond dat er TGV-lokettisten waren die geannuleerde kaartjes weer in de roulatie brachten en

het geld in eigen zak staken. Het geautomatiseerde systeem lijkt ook uiterst gammel te zijn waardoor fraude mogelijk wordt. Nu wordt er dus gestraft en verder onderzocht. Maar de CGT-vakbond protesteert tegen deze "stigmatisatie". Het is, zeggen ze, de schuld van een gammel systeem en niet van de mensen... Weer geen mooi gezicht van de grootste franse vakbond!

DE TGV VERANDERDE FRANKRIJK

Velen waren 25 jaar geleden zeer sceptisch over de TGV. Maar het succes is enorm. De mobiliteit in dit land veranderde echt. Velen verhuisden ver van hun werk, anderen kochten eerder een 2^e huis, Frankrijk bewoog veel meer door dit snelheidsmonster. Het aantal stations waar hij langskomt steeg van 22 in 1983 naar 166 in 2006. Hele steden herontwaakten door de TGV bijvoorbeeld Lille En de vliegkanten werden weggetrokken: als de TGV –est komt vreest de luchtvaart 500.000 vluchten per jaar te verliezen. Het interne verkeer per trein steeg van 12 miljoen (83) naar nu 100 miljoen en de omzet van de SNCF van 8,1 naar 16,5 miljard euro. Hij ging ook over de grenzen: naar Londen (eurostar), Amsterdam en Brussel (Thalys), en binnenkort ook Zürich en Frankfort. Dus ook Europa zal nog door de TGV worden veranderd. Wij reisden er al vaker mee en ik zeg U: Het is "un miracle", van rust en stabiliteit. Beter dan vliegen, zeker weten.

Al kost mijn volgende vliegreis naar Nederland.... 14,99 €, all-in en echt waar...

EEN DRIVE-IN APOTHEEK

In Frankrijk zijn er nu al een paar: drive-in apotheken. Een medische MacDonald's dus. En met de auto krijg je ook nog voorrang op de voetgangers; een wat vreemde maatregel eigenlijk. Nou als u weet hoeveel medicamenten je krijgt voorgeschreven voor zelfs een eenvoudig griepje en je ziet die gevulde plastic draagtassen, dan snap ik meteen waarom een drive-in hier MOET. Anders krijg je na de apotheek ook nog pijn in je rug van het medicinale gesleep!

AFSPRAAK NA 33 DAGEN

Frankrijk heeft de beste medische verzorging ter wereld! Deze trots begint ook te kraken als je leest dat het 33 dagen duurt voor je een MRI-scan kunt krijgen hier. Heet wat langer dan het officiële kankerplan voorziet met zijn 15 dagen. Het ging niet omlaag in 2006, zoals beoogd, maar met 4 dagen omhoog. Niemand in Europa ontsnapt aan de zorg-tsunami! Het franse overheidsbudget –tekort loopt in 2007 voor het eerst sinds heel lang TERUG! Bravo Thierry dus. Maar de tekorten in de sociale budgetten (zoals Ziektekosten-verzekering en ouderdomsverzekeringen) stijgen fiks verder. En die zullen ooit moeten worden betaald uit.... Jawel de algemene middelen. Dus is de tekort-teruggang een verkiezingsgrapje. Volksverlakkerij eigenlijk.

NOS BONHEURS FRANCAIS

Ons grote geluk hier; zie het vervolg:
-De heerlijke ochtendgeuren bij dauw;zelfs nu in de herfst.
-De herfstkleurenpracht van de loofbossen op de Ventouxhellingen, zichtbaar uit ons noordelijke raam.
-Het gemeentelijke culturele programma; 3 à 4 activiteiten “à petit prix!” elke maand; waar kan dat nog?
-Onze Presse en Tabac; de kleine sociale ontmoetingsplek als de dag nog jong is.
-De kalmte van de vroege morgen van een dag met mistral.

NOS GROS MOTS

Voor de fijnproevers van de franse ziel. En voor wie de taal lief is ook in zijn onhebbelikheden:
“Vivre à la colle” = hokken (ergens aan blijven plakken?)
“Connard, conasse”= lul resp. klotewijf ; te gebruiken met grote zuinigheid.
“Couille, couille molle”= kloot resp. slappe lul, slapjanus.
“Couillon” = boerelul, klote vent.
“Crapule” = loeder. Ook wel bekend in het Limburgse.
”cretine” = stommeling.
“Je me crève le cul”= ik werk me te pletter. Dit komt in de Provence weinig voor.

Welaan, er is nog meer op komst onder de beginletter C. Dat ziet u een volgende keer.

Let wel: de vertalingen zijn niet alleen van mij. Alors!

WONEN IN EEN GHETTO? GRAAG!

Het “ghetto-wonen” neemt ook in Frankrijk enorm toe. Het achter hoge muren en hekken je rust zoeken bij “gelijkgestemden” en beschermd tegen de “boze wereld”.

De segregatie in de stedelijke gebieden neemt er door toe; laat maar zitten die integratie. Het zijn in toenemende mate de ouderen die hiervoor kiezen. In onze omgeving vliegen de “afgesloten residences” als paddestoelen uit de grond. Toulouse staat bovenaan, Dyon, Bordeaux en Montpellier scoren hoog, en uiteraard ook Marseille, Aix en de Côte d’Azur. Een projectontwikkelaar doet de VS hierbij na: Een groep van 40 à 90 huizen op een afgesloten terrein, met clubhuis en zwembad, videobewaking. Villa’s met een prijs van 140.000 tot 250.000 euro (70 à 90 m2). En opmerkelijk is hierbij dat er ook een soort van trek naar het NOORDEN van Frankrijk te zien is. Hittegolven en (teveel) arabieren zegt men zijn hieraan debet. De europeanen zijn het integreren en socialiseren moe, ze trekken zich terug achter zichzelf. Kenmerk van een tanende beschaving.

EXPLOSIEF ADVIESJE

De Economische Raad maakte een rapport over de samenstelling van de sociale dialoog en met name van de kant der vakbonden. En ze zeggen duidelijk dat er meer dan de huidige grote vijf monopolisten moeten komen...Er moet een nationale representatie komen! Want de dikken kregen slechts 5% van de stemmen bij de verkiezingen van de Prudhommes (arbeidsgerechten). Nu zijn de kleintjes in paniek (FO, CFT en CGC) want ze vrezen voor hun riante posities. De regering behandelt dit advies eind november. Zou dan eindelijk een move ontstaan tegen de onevenredige macht van enkele vakbonden die dit land vastklemmen? Prions ensemble.

PUNTENRIJBEWIJS

Er werden ruim 52.000 rijbewijzen geannuleerd vorig jaar: punten op en stop. Er is veel kritiek op het in 1992 ingevoerde puntenrijbewijs. Er is nu besloten dat iedereen in 2009 via het net zijn eigen puntenstand kan bekijken... En de cursusgevers waar je punten terug kunt "verdienen" worden beter gecontroleerd mbt de kwaliteit van hun lessen. En nog andere verzachtende maatregelen zijn in de maak: tot grote ergernis van de Liga tegen Verkeersgeweld. Typische verkiezings-geluiden eigenlijk; flink tegen de burger zijn is niet goed voor het stemhokje. Nog even en we mogen weer karren na een flesje Ricard!

DE PENSIOENEN VAN DE PARLEMENTARIERS

Er is veel te doen over de "gouden pensioenen". Bij de Spoorwegen krijgt een TGV-bestuurder 80.000 euro salaris, werkt 25 uur per week (maar dan wel razend hard!) en pensioen is bij... 50 jaren! Zo da's toch mooi. Maar nu de parlementariërs daar keek ook iemand eens naar: en die zag ongelooflijke zaken. Dit zijn geen gouden pensioenen dit bleek meer platina te zijn. Nu was in een klap duidelijk waarom Parijs niets durft te zeggen over de "pensioen-ongelijkheid", want de grootste schande hier zijn de parlementariërs zelf. Verbeter de wereld begin bij uzelf....

SEGO LÈNES BROER EN GREEN PEACE

Weet u nog van de zinkende Rainbow Warrior die zonk na een bomaanslag in Nieuw-Zeeland? En waarbij een ollandais omkwam? Wel daarbij blijkt de broer van Sego betrokken te zijn; hij werkte toen bij de geheime dienst van Frankrijk. Ach dat zegt niets over de potentiële nieuwe president van dit land natuurlijk, maar zij wist het al heel lang beweert men en ... ze zweeg erover. Tja wat moet je hiermee? Wel eigenlijk niets maar alle vuil kan tot iets dienen in een verkiezingsstrijd. Straks blijkt de broer van Sarko ook nog een pedofiel te zijn: wel dan zijn de rapen gaar. Let wel: dit is GEEN gerucht maar een verzinsel!

EINDE VAN HET ECONOMISCH PATRIOTISME

Al meer dan een eeuw maakte het franse Alstom de treinen voor de franse SNCF; maar dat gaan nu de Canadezen doen, Bombardier geheten. Ze zijn goedkoper en als je 6 miljard schuld hebt zoals de spoorjongens dan is het vaderland tweede garnituur. Uiteraard heeft Bombardier alles bewogen, vooral zijn toeleveranciers dus, om die 10% te kunnen geven. Nu is dus een tijdperk voorbij en Alstom zag dat niet aankomen. Grote consternatie in het land van Marianne.

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

RENÉ; LE BOUILLEUR DE CRU

Er is een kansje dat u niet weet wat een "alambic" is. Dat is een werktuig voor het fabriceren van lekkere slokjes, digestiefjes, "pousse-café's", dus het betere werk na een copieus diner. Zo'n ding is in wezen iets simpels: je maakt wat prut (uit vruchten gemaakt of uit wijn) lekker heet in een ketel op een vlammetje en je laat de hete dampen dan via een leiding met een krul erin door een vaatje met koud water lopen. En dan komt uit het pijpje de gekoelde lekkernij druppen in een glaasje of flesje. Het geheel, in roodkoper uitgevoerd, staat voor ons in de keuken van René. Op mijn verzoek geeft hij les in "branden" aan een bevriend echtpaar (druivenproducenten) en ondergetekende. Hij had al heel wat voorbereid toen we binnenstapten, er staan volle flessen en apparaatjes rond de alambic opgesteld. Boven op de ketel met de prut prijkt een thermometer, een essentieel instrument, zal later blijken! Overigens kun je met zo'n apparaat ook lavendelolie maken; je stopt de afgeknipte bloemen in het water in de "kookketel" en verkrijgt aan het einde uit het pijpje druppels "huile essentielle de lavande". Maar vandaag gaat het dus over sterke drank.

De alambic die wij zien kwam na internetbestelling uit het verre Oostenrijk. Waarom deze onpatriottische aanschaf? Wel om de franse "impôts" (accijnsjongens) niet wakker te schudden. Want vadertje Staat wil graag wat

opcenten vangen van het heerlijke spul en dus moet je je alambic melden. Uiteraard mag je op kleine schaal wat pruttelen, maar dit soort “soepelheden van de overheid” vertrouwen de boeren hier niet meer. Daarom kijken we dus naar een Oostenrijks product en is er een licht geheimzinnig sfeertje.

De belangstelling voor sterke drank, les alcool's, is vooral sterk opgekomen tijdens de Bel Epoque, eind 19^e eeuw. Het gebruik van dit sterke spul leidde tot ernstige drankproblemen in Frankrijk. “L'Alcoolisme, voilà l'ennemi!” werd een rijks slogan. Zeker toen de wijncrisis, met de uitbraak van de phyloxera, de productie van wijn keelde ging men massaal liqueurs drinken. Een van deze, de absinthe, werd wereld-beroemd, mede omdat “onze” van Gogh er aan ten onder ging (zegt men...). De groene fee of La Bleue was een begrip en overal populair in de bevolking. Veel poezie en proza en schilderijen gaan over deze gereputeerde drank. U kent hem niet? Dat klopt want in 1915 werd hij officieel verboden, “vanwege het grote gezondheidsgevaar”. Boze tongen beweren dat het echter ging om de wijn zijn oude plek terug te geven... Dus zullen er toen (en ook nu?) mensen hun eigen absinth (waar je een kruid voor gebruikt) brouwen...

Tot voor heel kort mochten wijnboeren zelf stevig branden, maar wel enkel van de resten van de wijnproductie: van alles wat int de persen overbleef bij wijn maken, natuurlijk ook gewoon van de druiven zelf die overbleven of zelfs van de wijn die niet al te lekker was gebleken. En dat branden deed een gespecialiseerd bedrijf voor hen, in de meeste gevallen dan. Nu is dit privilege opgeheven en dus is er een levendige belangstelling voor kleine destillatie-apparaten in onze omgeving. Er ontstaat weer een nieuw clandestien gilde, dat van de bouilleurs. Zo moet u hen die bij René in de keuken zijn bijegekomen dus zien. We zijn clandestien bezig! René vertelt ons van zijn kunsten en intussen vullen geuren de keuken; divine! Hij maakt een marc uit een “wijn” uit muskaatdruiven, die hij eerder liet gisten in een ton met druiven + wat suiker en wat gist. Nu ontstaat er druppelsgewijze een heerlijke

marc (eau de vie uit druiven) die wij met eerbied proeven. René houdt de thermometer op de ketel scherp in de gaten: hij moet zo tussen 70 en 90 staan, dan krijg je “goede alcoholen”. Is de damptemperatuur lager, dan krijg je een alcohol waar je ook teut van wordt, maar helaas ook nog blind! Dus de eerste te koude druppels werden weggegooid (of je gebruikt het om te poet-sen etc.!).

We krijgen wat ter proeve aangeboden uit vorige activiteiten van René: eau de vie frambozen en vijgen en ook kersen. Heel lekker en het maakt de tongen steeds lossen.

Mijn vriend de wijnboer is ook een begaafd knutselaar en hij bespreekt met ons de mogelijkheden tot “zelfbouw” van een alambic. Gewoon een inox-snelkookpan ombouwen tot ketel met een dampafvoer en thermometer, daaraan een koperen pijpje in spiraalvorm dat door een vat met koud stromend water loopt en.... klaar is ie. En hij denkt uiteraard aan een flinke snelkookpan, zo van we 10 liter, twee keer het volume dat we voor ons zien. En zo ontaard het gesprek in een plan tot productie van alambic's.... we gaan van kwaad tot erger zo. Hier is een proces te voelen, van verzet tegen staatsbemoeienis die altijd al leidde tot klandestien gedrag van burgers; al vele eeuwen. De franse revolutie is een heftig voorbeeld hiervan. Na enkele uren nemen we vastbesloten in conspiratief opzicht, afscheid. Eerst zal een prototype het licht zien en dan zullen René en ondergetekende er ook een krijgen. En God weet wie nog meer, denk ik dan stil-letjes.

Dus geachte toeristen als u bij uw bezoek hier hartige geuren ruikt rond boerderijen, leg dan meteen de relatie met de Hollandse traditie van het stiekem hennep verbouwen. Het is heel wat anders en ruikt ook anders, maar het valt ook onder verboden cq “belaste” genotmiddelen. En zou een ambtenaar later hier achterdochtig binnentreden dan biedt ik hem een eigen gebrouwd glaasje aan. Nee niet van die slechte alcohol natuurlijk; want dan wordt ie ook nog blind. En dan kan hij dit alles niet meer door de vingers zien... Voelt U?

SNOBS IN DE ZON

De Provence, en zeker de Luberon, is een regio waar de beau-monde zich graag vermaakt en laat zien. Elk jaar schrijft de lokale pers over deze “snobjes” en hun optrekjes, favoriete winkeltjes en restaurants. Dus even een rijtje maken van de namen die dit jaar het krantenpapier haalden. Zonder enige pretentie wat de volgorde betreft.

Vanaf 1975 tot zijn dood was Mitterand een vacatiegast; hij woonde hier dan bij zijn maîtresse Pingot, die ook zijn dochter herbergde. In zijn kielzog volgden de “groe-pies” van de Parti Socialiste, naturellement!

Maar sinds 1990 zagen we ook steeds meer Amerikaanse “fine fleur” hier nederdalen. Filmmakers als Fox, Ridley scotte (Aliën), broertje Tony (Topgun) en ook al actrice Julia Roberts, acteur Kevin Costner en de oude rot Polanski zagen wij en ze zagen hier elkaar.

En dan zijn er de duizenden franse sterren en politici die zich hier komen vermaken. Iemand als Aznavour woont permanent in de buurt van Saint Remy, net zoals Jean Reno (int. filmacteur). De rest kent u niet of nauwelijks. Behalve natuurlijk Pierre Cardin die het kasteel van de echte De Sade kocht en daar voor hemelhoge prijzen opera’s doet opvoeren.

Niet vergeten: Hillary Clinton, die hier regel-matig logeert, John Malkovitch die hier een chateautje heeft, Demi Moore, blues-zangeres Nina Simone (overleed hier vorig jaar), operazangeres Barbara Henricks en of course (weer terug hier) Peter Mayle. Maar ook Elton John weet hier de weg lees ik. Madeleine Albright komt ook hier langs, en ook anderen met Kennedy-signatuur. Want de amerikanen hier zijn democraten (dus linkse rakkers en zwaar anti-Bushers); immers alleen al door in Frankrijk te verblij-ven beledig je de republikeinen al flink tegenwoordig. Want George komt hier echt zijn “burgertje” niet eten!

En dan zijn er vele europese grootheden. Beginnen we met de hollanders: Mary Dresselhuys woonde hier vlak bij, Fred Benavente, Pierre Janssen (allen overleden). En in L’Isle, de antiekstad, zag je altijd Jeroen Krabbé voorbijschuiven.

Duisenberg maar even: hij verdrong hier in zijn piscine, helaas.

Waarom zijn/waren ze hier? Wel om de zon te vinden die hier garantie geeft. Om de schoonheid van land en gebouwen te bewonderen, zeker ook dat. Voor de keuken hier, voor de vele hoogwaardige culturele festivals ook. En natuurlijk om elkaar te ontmoeten met een goede hap en glas. U begrijpt dat wij hier sneaky rondrijden, over muren kruipen, door hekken loeren etc. om een glimp van ze op te vangen. Mogelijk in negligé. En op markten, bij concerten en zo kijken we voortdurend om ons heen of we “er eentje zien”. En dan krassen we hem/haar “op onze lat”, die al aardig vol is. Dus wordt svp ook beroemd, dan zien we u hier ook nog eens en kunnen we met u pronken. U behoort ons dan wel te inviteren op uw parties waar het dan barst van alle schoons/beroemds der aarde natuurlijk.

Ach ja, gewoon “mooie dromen”. Want wij zijn al blij als we worden uitgenodigd als iemand van familie/kennissen ook ons uitnodigt als er in zijn/haar buurt eens “stinkend rijk” wordt gedaan. Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. En een mens moet toch af en toe oefenen? Welaan gij allen, win dus snel de Eurototo en we zullen u een mooi stekje aanwijzen hier tussen de anderen.

++++
++++

JOURNAL MORMOIRONAIS

HET DORP RUIKT.

Het dorp is nu in rep en roer want de druiven moeten in de grote ton. De auto’s van de toeristen zijn praktisch weg maar de tractoren met aanhanger en de vele wrakke vrachtautotje’s van de vele wijnboeren namen hun plaatsen in. Er is ongewoon veel lawaai van tractoren, oogstmachines, we zien de wijnvlekken overal op de straten en het hele dorp “ruikt” naar de wijnoogst. Een zoete wijnachtige lucht stijgt op en je zou mogelijk zat kunnen worden zonder betalen (onzin!!!).

Bij de “cave coöp” is het een gekrioel van tractoren met volle karren druiven, ze worden gekeurd, gewogen en dan in een

trechter gekiept om daarna in de grote wijnfabriek te verdwijnen. Op weg naar de sorteermachine, de fouloir (plattendrukken druiven) en de pers natuurlijk. En dan in de ton voor de eerste fermentatie om alcohol te maken uit de suikers. En dan begint het echte wijn maken in de tweede fermentatieronde... de geheimen van de vinoloog dus.

Helaas was het aanbod van ons om de voetjes in de ton te laten meedansen niet acceptabel; dat doen ze al lang niet meer. Jammer. Het proces is nu als een middelgrote chemische plant geworden en je ziet nauwelijks iets spannends: potte, pannen en pijpen, that's it.

De boeren casseren nu hun inkomen na een jaar werken. Het hangt af van de druivenkwaliteit (suikergraad, pesticiden-gehalte etc.), de hoeveelheid en de soort natuurlijk. En als de club winst maakt (wat NIET zo is nu) ontvangt men nog een winst-aandeel. Zo is het leven van de wijnboer buiten alle romantiek om ook. Nu duren de dagen zeer lang, onderbroken door een enorm onweer op de 16^e septem-ber, waardoor het land enkele dagen onbe-gaanbaar werd. Er zijn nu honderden gast-arbeiders veelal uit Spanje en uit Noord-Afrika, die hier nu weken lang werken. Ze wonen in caravans, schuren etc. en maken lange dagen. Vroeger kwamen ze in grote groepen per trein, met hun eten op de rug, slapen vaak in de wijngaard en kregen minimale verzorging en ... loon. Het was vaak hun jaarinkomen. Als men in Nederland een Pool ziet slapen in een hokje is de beer los (terecht), maar hier is het nog wel wat erger. En ze doen "het" deels zwart dus zijn ze een prooi voor de controlerende poli-tie. Onprettig geheel. Het dorp is nu economisch in zijn "topperio-de", de harde economische werkelijkheid is nu goed te zien. En ook de crisis waart rond.

Dus, mensen, als u uw flesje ontkurkt, besef dan even hoe er hier gezwoegd en gezweet werd en nogal eens voor een schijntje. Maar meestal toch ook met pret. Wij hielpen een bevriende wijnboer, die tafeldruiven produceert, met het volladen van zijn grote koelcel. Inpakken van de kistjes druiven en ze op pallets zetten voor opbergen tot de feestdagen. Dan is de

prijs drie keer beter, dus daarom dit koelgedoe. Flink ertegen aan: tien pallets van 60 kist-jes, zo'n 4,5 ton druiven, moeten worden af- en opgeladen en verpakt. Dus de sjouwers pakken zo'n 8 ton op een avond van 4 uur vast en de inpakkers zo'n 350 kistjes.

Dat doet best afvallen! Helaas voor onze vriend was de druivenkwaliteit ná het grote onweer zo, dat opslag in de koelcel niet meer kon. Ze werden direct verkocht dus, voor veel minder, en wij kregen "vrij". En hij krijgt veel minder omzet binnen...

In ons 5-mas ploegje was het best lachen en de pastis na afloop smaakte ook uitstekend. En zo droegen we nog een steentje bij aan de welvaart van ons dorp. En we zorgen ook voor wat goodwill voor onszelf, de "estrangers".

Wilt U ook eens "in het veld of in de koelcel" dan meldt dat volgend jaar tijdig en we zetten u in. Want er zijn ook "nette koppel-bazen" hoor!

U krijgt: eten, drinken, flesjes wijn, veel pret en een beter silhouet. En u leert ECHT Frans, van het betere soort dan "papa fume une pipe". Dan dus het frans van de straat dat mensen spreken als hun hand onder een kistje komt, iets op hun voet valt, of als een collega iets doms doet. Das pas mooi frans!

En na twee, drie oogsten spreekt u dat vloeiend en dan kunt u "uw woordje doen", ook in de meest aparte situaties. Een groot voordeel en iets wat indruk maakt. Laat dus tijdig van u horen!

BIJNA-BOTSING MET DE DOOD

Ik loop door de Rue du Moulin op mijn ochtendwandeling en draai de hoek om in deze smalle, stokoude straat. En daar staat een dranghek, erachter een gendarme en er overheen een rood-wit plastic politie lint. Om 8.45 uur in het stille dorp. Ik loop tot bij het hek, zie nog meer gendarmes met hun auto's en dan, oh schok, zie ik de dode liggen onder zijn witte laken. In een flits zie ik de foto van van Gogh in Amsterdam, maar deze dode heeft geen grote messen in zijn lichaam. Vreemde associatie.

De agent komt naar mijn hek en ik vraag: Is er een ongeluk gebeurd? En hij zegt:

inderdaad, er was een binnenbrand. De dode is dus gestikt en mogelijk ook verbrand. Een dame van middelbare leeftijd voegt zich bij ons en zegt vol schuldgevoel: We kwamen om middernacht thuis en hebben niets geroken of gezien. Hoe erg toch, want we kenden Andy, hij was een ook een Belg, zoals wij, en logeerde in zijn 2^e huis sinds enkele dagen.

Dan herinner ik mij dat wij op ons terras zaten om middernacht met bezoek en dat ik op dezelfde tijd een brandlucht rook, iets als schroeiend plastic, en dat ik zelfs was gaan kijken in de tuin. Niets gezien, want wij wonen 500 meter van de plek des onheils. De mevrouw bevestigt dat ze vanmorgen ook deze brandlucht bemerkte. Er verschijnt nog een zwartharige dame, die vertelt dat de dode zijn huis opknapte en dat enkelen vonden dat hij dat erg onhandig deed. Daarmee suggererend dat hij iets verkeerd deed met zijn cheminée?

Zo sta je daar dan, geschrokken, te praten met een agent en twee dames, terwijl dode Andy onder zijn laken ligt.

De technische recherche arriveert, ze trekken hun witte pakken aan, fotograferen, meten en een van hen kijkt naar Andy als hij het laken optilt. Dit is het laatste wat Andy nog meemaakt voor zijn begrafenis, weet je.

Ik loop verder langs een omweg en denk aan het lot van deze dode. Zo'n 55 jaren, zijn vrouw overleden zes maanden geleden, en alleen ingeslapen in zijn oude huis in de Rue du Moulin, op vakantie.

Natuurlijk weet je dat hij een van de honderdduizenden is die stierf, waarvan velen door geweld of een ongeluk. Maar een dode die je even zag is plots dichtbij, reëel.

De dood zaait dan schrik en stilte; schrik ook voor ons eigen einde natuurlijk. Dat soms plots en onopgemerkt er is, dat je in je slaap verrast.

De fragiliteit van het leven is weer duidelijk, en je weet ook weer dat het eens je eigen beurt zal zijn. Dat levert gemend gevoel op: is het nog ver of dichtbij? Komt de dood sneaky of met leed en pijn?

Niemand vroeg Andy wat hij wilde, hogerhand greep in en trok de streep. Zijn streep.

En daarom denken nu weer vele anderen aan hun streep. RIP Andy.

++++
++++

COIN DES POETES

Na lezen van een interview met Bram Peper, die zijn problemen niet camoufleerde, En dus een ander er iets van liet leren.

VOELEN ALS BRAM

Zelfredzaamheid,
Noemde hij het,
Alleen je rotzooi opruimen,
Niet rekenen op anderen,
Want inlevingsvermogen is schaars,
En er is lafheid bij de vleet,
Dus maar alleen gaan; maar wel "gaan".

Ingewikkeldheid,
En woelige levensperiodes,
Vechten als Rambo V,
Als dat van jezelf moet,
Onafhankelijk en ongrijpbaar,
Arrogant zou men zeggen,
Een ramp voor hen om je heen.

Idolaat, ontzag voor leermeesters,
Voor hen die prestaties neerzetten,
En niet alles maar jatten of meeliften,
Ontzag voor de power van de pech,
Voor: "Vandaag OK en morgen voorbij",
Angst voor de aftakeling,
Omdat die hulp vereist.

Gepassioneerd,
Warm lopend voor scheppenden,
Voor echtheid en courage,
En nu, op hogere leeftijd,
Het leven (her)ontdekkend,
Milder, meer beschouwend,
Ook aaiender en meer genietend.

Nog niet klaar,
Nog steeds wat willen,
Maar enkel met ook "schaven aan jezelf",
Ver weg van de benauwdheid,
Genietend en in rust,
Ontroering verwelkomend,
Want het leven is toch: wel mooier.

Bram. brother in arms,
Ravagant,
Maar toch ook leermeester,
Ook voor hen die na mij kwamen?
En die strijden, nu al of later?
Terwijl Bram en ik verwaaien?
Thats why!

LICHT-GEWICHT

Leven werd tot gestapeld gewicht,
Doorboord met zwakke stralen licht,
Het gewicht zakt, lijkt het, door je heen,
En het torsen kan niet meer, alleen.

Hoe graag voelde je jezelf weer eens licht,
Een dartelend, een dansend contra-gewicht,
Zoals het ooit zo maar, easy kon,
Onder strelend blauw en lieve, warme zon.

Opstijgen, straks, naar hemelse helderheid,
Naar de bevrijding van veel slopende tijd,
Zal dat zomaar zonder falen kunnen gaan?,
Of moet het leven misschien eerst worden overgedaan?

Want de heldere lichtheid van het eeuwige leven,
Is, zegt men, enkel aan die zielen gegeven,
Die zich al bevrijdden van hun aardse gewicht,
Alvorens op te zweven naar het hemelse licht.

Oh, Henri, pèse moi gentillement,
Prend moi, je te prie, pour la moitié,
Et laisse moi tranquillement entrer,
Dans ton paradis, si clair et léger.

Leon, mei 2006.

++++
++++

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

DE VROUWEN WEER THUIS?

Ik lees dat er in Frankrijk een “beweging” merkbaar is van vrouwen die thuis en gezin weer boven hun “boulot” (werk) stellen. Dat lezend let ik altijd even op dus. Welaan, overall is duidelijk dat we vergrijzen, te weinig kids hebben en dat het zo een beetje fout loopt. In Duitsland

zijn die geluiden zeer sterk hoorbaar en ook in Nederland dringt dat besef door. Frankrijk was vanouds het land waar én veel vrouwen werkten én ook de gezinnen kinderrijk waren. Hoe zit dat nu in de rest van Europa?

Welaan, eerst de kindertjesstatistiek (aantal kids per vrouw):

Nederland en Frankrijk rond 1,92; Nederland 1,73; Engeland 1,63; Duitsland 1,36 en Italië en Spanje zelfs 1,33! Dat vond ik al stevig verrassend!

Maar nu het % vrouwen met baan (tussen 15 en 64 jaar): Nederland 70% (!); Engeland 69%; Duitsland 67%; Frankrijk 64% (!); Ierland 60; Spanje 58 en Italië 50%.

U ziet dat Nederland, Ierland en Engeland hoog scoren in beide lijstjes en ook hoog staan in economisch opzicht. U ziet ook hoe sterk het beeld in 50 jaar wijzigde. En het schokt om te zien hoe traditioneel katholieke landen in kinderaantallen zijn gedaald. Enorme veranderingen met grote gevolgen.

Dit alles in “maar” 50 jaar dus... Maar dat betekent dus ook dat het weer totaal “anders” kan zijn in nog eens 50 jaar? Wie weet.

ZELMOORDEN IN RUSLAND: 600.000 p.j.

Na Litouwen staat Rusland in de wereld op plek 1. Na de crises en de sociale omwentelingen en mogelijk ook door de vodka? In de groep 9-15 jaar zijn er 85 (!) te vinden, in de Kaukasus, toch geen rustig plekkie is er bijna niks van dit alles, tja hoe kan zo iets. En een van de vijf zelfmoordplegers zijn psychisch gestoord. U weet dat in West-Europa de Luxemburgers, de bijna rijksten, boven aan prijken en dat daarna Frankrijk figureert. Kunt u er soep van koken? Ik niet zo goed eigenlijk. Maar in ons dorp kennen we eigenlijk enkel doden door onvoorzichtig jagen. Daarom buk ik me nu geregeld.

UW ADVOCaat UIT MANILLA

De Amerikaanse firma DUPONT heeft heel wat juristenwerk te doen en ontdekte dat er

in Manilla goede advocaten zijn. Dus werd een grote hoop juridisch werk, m.n. het dossier "uitzoekwerk" al uitbesteed naar een firma aldaar. Al 40 à 60% goedkoper! Het is een gigantisch contract van 200 miljoen dollar en de "meester" aldaar werken indien nodig "dag en nacht en het weekeinde" voor dezelfde prijs. De peperdure Amerikaanse buro's schrokken erg, want dit vormt echt een omzetbedreiging zien ze in. Dus bent u in de advocatuur, open uw Manilese kantoor, snel, en beconcurrer uw collega's vanuit het land van de zon en de zomer. De mondialisatie stopt voor niets; niemand is ouderwets "veilig".

PHILIPPINO'S IN NIEUW-CALEDONIË

Er wordt in Caledonië gestaakt omdat 800 werklieden uit de Filippijnen in de nikkelmijnen werken. Ze worden, zegt de vakbond, onderbetaald en uitgebuit. De vertegenwoordiger van de Franse overheid hef nu ter plekke een strenge check geëist bij de fabriek. Maar de Filippijnen protesteerden al: hun regering bezweert dat er met de condities niks mis is aldaar en de directie roept dat er geen gekwalificeerde mensen te vinden zijn. In Frankrijk is de werkloosheid 9 en werken in Caledonië is werken in de TOM, in de zon en niet slecht beloond. À qui la faute?

OVERWINNING OP ALZHEIMER?

Stel het je voor, dat die enorme vloed aan Alzheimerpatienten kan worden afgedamd! In Frankrijk ca 1 miljoen nu; groei 250.000 per jaar!. Op de wereld zijn er naar schatting 25 miljoen zieken. Het was een verdubbeling in 30 jaar in West-Europa en in Latijns Amerika, Noord-Afrika, het Midden-Oosten, China, India en Zuid-Azië kenden zelfs een verdriedubbeling

De ziekte werd al ontdekt in 1906 en nu is er een bijna geheel sluitend inzicht en dus bijna ook een oplossing in zicht. Nu kun je enkel symptomen bestrijden en remmen, verder niets. Proefbehandeling met een nieuwe set medicatie liet al zien dat de ziekte zelfs kan worden teruggedrongen! Er is nog studie naar bijwerkingen noodzakelijk

maar, men verwacht vanaf 2010 (dus over 3 jaar!) dat medicamenten er zullen zijn.

Tja en dan weten wij allen wat dat voor enorme run gaat worden, maar ook dat het veel hoge verzorgingskosten kan redresseren, althans een deel van de groei daarin. Mijn ega beweert dat ik al in een vergevorderd stadium ben, maar ik ben vergeten hoe ze dat te weten kwam. Nu hop ik maar dat de nieuwe pillen mij zullen redden, en het is voor mij niet nodig dat alles wat ik vergat terug komt. Laat maar zitten. Hoe voelt U zich nu?

DE VIDEOWEBSITE IS EEN SUCCES

YouTube heet de website waarop u uw video's kwijt kunt. Dagelijks 100 miljoen videoclips komen erbij..... een enorm videoarchief ontstond. Nu wordt het probleem dus om dit alles slim te rubriceren; immers terugvinden is de truc! De investering is vrij groot, het gebruik enorm, maar de winst is er nog niet echt. Maar de pioniers gaan door en geloven er sterk in. Internet verandert de wereld van woord, beeld en geluid; een technologische revolutie die enorme groei gaf. De mens is een geniaal "beestje ! En Google kocht hem voor 1,3 miljard dollar. Twee miljardairs meer en een nieuw internetwonder erbij.

BIN LADEN CALCULEERT

Het valt al jaren op hoe knap Bin Laden calculeert bij zijn acties en boodschappen; zeer getuned op de gebeurtenissen van geopolitieke aard. Geen prutswerkje van een blinde bommenlegger dus. Vijf jaar na 9/11 zijn de cellen over de hele wereld enorm in aantal toegenomen en zijn meerdere fronten parallel actief geworden. Vooral de jeugd is meegesleept en de democratische overwinningen van Hamas, Hezbollah en anderen op steeds meer plekken: dus "het uithollen van binnenuit " zoals we vroeger zeiden. Het geloof is daarbij het cement.

Maar spreken van het "groene fascisme" speelt Al Qaida in de kaart en de kunst zal zijn moedig maar ook wijs reageren op de provocaties van Bin L. en de zijnen.

Nu is de paus aan de beurt om dat te laten zien..... Onze wijsheid, beschaving en tolerantie worden nu echt getest. Laten we wijs zijn en ons niet laten meeslepen in ... een volgende wereldoorlog. Pas (óf AL) 50 jaar na de vorige?

MOSLIMMODE

Muslim Wear is IN! Jeans speciaal ontworpen voor het gebed, elegante sluiers voor de vrouwen, kleding met discrete islamsymbolen, petjes, T-shirts etc. de markt is groot en groeit. Muslim Classic, Muslim by Nature zijn enkele merken voor de 18 miljoen moslims in Europa. Maar ook in Pakistan, en in de Golfstreek. En zeker ook in de VS. Al-Quad jeans uit Jerusalem weet er alles van.

En waarom zou u niet een mooi moslimjurkje of jeans willen proberen? Ik zeg U; het wordt een bestseller!

DE OPA-KRACH

Dit franse boek geeft lezers van onze generatie rode oortjes. Wij zorgden voor: een enorme staatsschuld, een enorm pensioengat, een enorm sociaal-financieel tekort . Dat is onze erfenis. Voila.

Het gaat primair over Frankrijk natuurlijk, maar het geeft ook te denken als je bijvoorbeeld duitser bent, ja zelfs als je een "zunige Hollander" bent (geweest).

We moeten ons mentaal gaan voorbereiden op meer van dit soort atakjes over "wat wij met de wereld deden". Want wij zijn langzaam steeds meer afhankelijk aan het worden van ons nageslacht, nu wij oud en gebrekkig gaan worden en verzorging behoeven. En, wees eerlijk, zou u de verzorging betalen van een buurman die enorme schulden fokte, het er van nam, en die toen het hem slecht ging lekker verzorgd wilde worden? Pas evident, zeggen de fransen. Tijd voor een grote ouderenpartij? Of voor iets anders nl solidariteit van ons met ons nageslacht?

Die keus zit eraan te komen. Ook al werkten we (te?) hard na de oorlog...

AIRBUS LIGT FLINK ACHTER

Weer nieuwe vertragingen in afleveringen van de dikke A380; in 2007 zullen er maar 4 verschijnen. Oorzaken? Wel de electronische circuits, en de slechte afstemming in de produktiesoftware van de duitse en franse kant zijn de hoofdoorzaken dus. De winst van de moeder EADS zal tot 2010 enkele miljarden lager uitvallen. Dit zal potentiële A350 kopers ook wat afschrikken. Boeing lacht in haar vuistje. Renault (Ghosn) redt GM en Airbus legt het af tegen Boeing. Zo is het industriële leven. Poetin zal dit wel goed uitkomen.... Hij wil zó graag meevliegen met de europeanen!

Nu is er een grote reorganisatie bij Airbus aangekondigd en de Hamburgse fabriek hangt aan een zijden draadje. Want het verlies komt er massaal aan. Streiff de grote baas sprak erover; maar nu zijn de geruchten dat HIJ gaat vertrekken al; uitgekomen.... De interne strijd is enorm zegt men.... Wie betaalt het gelag? Zeker de aandeelhouders.

AIRBUS HEEFT ENKEL BOZE KLANTEN

Ze betalen een hoge prijs voor het gedonder in het topmanagement van Airbus. Slechts één 380 komt eruit in 2007! Beloofd: 20 stuks; 13 in 2008 en 25 in 2009. Al diverse vliegmaatschappijen moesten hun bedrijfsplannen flink omlaag bijstellen, ook rond de Olympische spelen in Peking. Emirates krijgt er van de 43 exemplaren slechts pas één in 2008, mogelijk nog drie eind 2008. D uitbreiding van de luchthaven van Dubai wordt vertraagd. Singapore Airlines is de enige gelukkige zij krijgen de eerste in 2007 die gaat vliegen op de lijn Londen-Singapur-Sydney. En, zij bestelden ook ... 20 B777's; best wel slim, blijkt nu. Lufthansa krijgt eerst vijf A330 toestellen en moet wachten op de vijf A380's. De groei p sommige lijnen kan nu voorlopig nauwelijks worden opgevangen...want de bezettingsgraad is boven 90% gekomen. En veel oudjes van Boeing moeten langer mee nu. De rommelboel in de EADS-top, flink politiek gekleurd mede door gedoe van Chirac, ontwricht het wereldvliegerverkeer. Airbus heeft al 1 miljard gereserveerd voor de schadeclaims die er aan komen. Emiraten,

Singapour Airlines, Lufthansa en Qantas zijn de grootste schuldeisers. Erg jammer van dit Europese superproduct...

WAT KOST DE KONINGIN?

Wel dat kunt u zien op de Rijksbegroting natuurlijk op derde dinsdag in september. De Engelsen rekenden het precies uit en per inwoner en kwamen op 0,91 euro! Ze zijn overigens sinds 1990 wel 60% gedaald. De koningin en aanhang kost elke Brit dus de kosten van 1 minuut bijwonen van een internationale voetbalmatch. Leuke benadering toch? De kosten van de (Franse) president schijnen veel hoger te zijn overigens. Nu nog de quizz: welk koningshuis is het goedkoopst? Iets voor De Mol denk ik.

MILJONAIERSSTATISTIEKJE

In New York wonen 490.000 miljonairs, jawel! In de VS 3 miljoen stuks van de wereldwijd 7,2 miljoen. Parijs staat op plek 12 met 110.000 stuks; 200 van hen hebben meer dan 50 miljoen in de achterzak.

Stedenlijstje: Na New York, komt Tokyo (430.000), LA, Londen, Osaka, Chicago, San Francisco, Washington, Philadelphia, Boston, Dallas en dan Parijs.

Tja u ziet het, sommige statistieken komen niet boven het westen uit. Oude optiek. Want lang niet alle duizenden miljonairs uit Rusland, China, India etc. wonen in het westen. No way!

MANNETJES NAAST VROUWTJES

Het vergelijken van de sexen was altijd al een sport, maar het wordt nu steeds serieuzer. De mens is bij zijn ontstaan geheel vrouwelijk... maar als de testosteron erbij komt wordt het een mannetje. En dan komen alle verschillen te voorschijn. De man wordt vooral systematisch en de vrouw wordt emotioneel aangestuurd. En dan komen er nog vele andere zaken: de crux is om uit te vinden wat er "biologisch en aangeboren" is en wat door de "cultuur en opvoeding" wordt aangebracht. En zoals u al vermoedde sinds de DNA wijsheid, er is veel meer biologisch dan men vroeger wilde geloven. Niet alle resultaten van het huidige

onderzoek zal ik hier opsommen... het zijn er vele en niet alle komen ze mij echt goed uit. En het "onderdrukken" van deze waarheid is... inderdaad, een aangeboren eigenschap van de man. Ik ben dus geëxcuseerd!

GOSHN MAG WAT POTJES BREKEN

De beurs staat pal achter toppr Goshn (Renault-Nissan). Al mislukte zijn deal met GM en zag hij zijn verkopen 22% (!) dalen. Hij boezemt vertrouwen in op de lange termijn zegt men. Hij redde Nissan en kwam tot een mooie samenwerking met Renault en Nissan. Toch zijn er ook die aarzelen en die zeggen: de meester heeft nu zijn eerste echte fout gemaakt. Zijn onfeilbaarheid is voorbij!

OLIE (energie), WATER

-Olie, energie

NIEUWE OLIERESERVES

In de Golf van Mexico zijn op grote diepte nieuwe grote reserves ontdekt. En wel een vondst die erg goed uitkomt voor de Amerikanen: een reserve plus van 50%. Maar ze zijn, ok met dit douceurtje, niet af van hun olie en gas import. Experts verwachten ook voor de West-Afrikaanse kust dergelijke vondsten. Wel op zeer grote diepten en dus een dure exploitatie. Maar lukt het, dan kan de productie 25% hoger zijn in 2015.

Deze inzichten zijn van enorm grote betekenis voor de geopolitieke verhoudingen op termijn. De liefde van de landen gaat via hun energierekening...

DE OLIELANDEN LEZEN ONS DE LES

De grote oliejongens werden aan de kassa's van de olielanden ontboden en hun belastingen werden drastisch verhoogd. Bolivia, Venezuela, Angola zijn de kampioenen met 70-80% belasting. Dan komen Nigeria en Noorwegen met 60-70% en Brazilië, Mauretanië, de UK, Australië en de VS vragen ca 50%.

En ze plannen heel precies hoeveel er per jaar gepompt mag worden. Uiteraard kunnen ze de oliekraan "politiek bedienen" binnen de eigen dollarhonger. Maar de

afnemers zijn ook op het oorlogspad: ze bezuinigen en spreiden.... Oude wijsheden komen weer boven.

BIOBRANDSTOFFEN: NIEUWE WAARHEDEN

“Au bio”, leek onze redding. Nu zijn er echter kritische studies, die terecht nagaan hoeveel narigheid er aan te pas komt voor u een liter bio-ethanol in uw auto verbrand. Dus wat de boeren etc. doen op het land (bestrijdingsmiddelen, energie), wat de oliemakers verbruiken (energie, etc.) en wat dat als “energetische/milieutechnische balans” oplevert. Welaan dat is “pas du tout evident”, zeker als u weet dat u 30% méér brandstof verbrand voor eenzelfde afstand. En inderdaad bij die verbranding komt 60% minder gas vrij dat de wereld schaadt. Dus valt de balans wat tegen terwijl er toch op grote schaal een stimulans naar bio plaats vind; daar zijn politieke redenen (afhankelijkheidsvermindering) niet vreemd aan. Om de doelstelling van 10% te halen, moet er in 2015 3 miljoen hectaren worden volgepland oftewel 16% van de beschikbare landbouwgrond. Alles vol betekent iets meer dan de helft van het franse oppervlak!

En dan nog de prijzen: Benzine (zonder lood) kost 0,40 euro (zonder belastingen); Bioethanol (E85) kost 0,55 euro, Diesel 0,47 euro en biodiesel 0,45 euro. Dat is niet slecht maar het is dus ook geen economisch wonderje!

Moed verliezen is niet nodig.... Maar halleluja kan ook niet. De realiteit dwingt.

DE OLIEPRIJS DAALT....VERDER?

Geen orkanen, enorme voorraden en dus daalt de olieprijs. Ook de politiek is even wat rustiger.... De OPEC (minder dan 40% van de wereldolieproductie) werd al ongerust, Nigeria en Venezuela gingen al met tienduizenden barrels per dag omlaag. Maar de russen smeten 160.000 barrels extra op de markt, hallo! Het verbruik in 2006 daalde, zij het met slechts 1%...., en de speculatie deed de prijs omhoogvliegen in de barre onzekerheden van recente datum. Zo dus nu maar afwachten: op korte termijn zal de prijs nog wat dalen indien er geen

geopolitiek gedonder ontstaat natuurlijk. Want dan begint de speculatieve dans om de tonnetjes weer. De wereld is op grote schaal op weg naar het inzetten van alternatieven en naar bezuiniging. Op lange termijn is de olie eindig en op korte betaalt u aan de pomp voor het gedonder van Iran, Al-Qaida en anderen en Voor de graagierigheid van de speculanten. Dus lees de krant en speciaal Le Provençal m uw moment van hamsteren exacter te bepalen. Let wel: zonder garantie!

REVOLUTIE VAN DE AUTO

Er is een stevige crisis in autoland: waarheen en hoe? De “Mondial de L’Automobile” in Parijs geeft enkele antwoorden. Daarbij is Toyota opvallend optimistisch; niet zo vreemd als je pas geleden nr. 1 werd in de VS. Men ziet voorsnog zes tendenzen:

1. Meer binnenruimte bij gelijke buitenruimte; motor etc. diep wegstoppen.
 2. Ontspanningsfaciliteiten bij stilstand; zowel amusement als fysieke inspanningen.
 3. Auto’s die onderling kunnen communiceren; ze geven bij ontmoeting per GPS elkaars posities door, hoe hard ze gaan en u kunt ook de vrije parkeerplaatsen zien.
 4. Auto’s met ogen en oren. Camera’s, radars, nachtzicht, lichtaanpassingen, rode lichten signaleren, het kan niet op.
 5. Besturingshulp bij het rijden op de autoweg, inparkeren, mogelijk zelfs automatisch rijden?
 6. Een simpeler dialoog auto-bestuurder door bijvoorbeeld projectie van data op de voorruit, een groot beeldscherm etc.
- Het autorijden mag dan wel duur zijn, maar de pret wordt opnieuw vergroot. En het verbruik? Wel dat moet natuurlijk lager. Door betere motoren, minder gewicht en andere aandrijftechnologie. Helaas is de auto op brandstofcel nog ver weg: hij is erg duur deze technologie. Dus voorsnog eerst wat jaartjes hybride. In 2010 al 10% van het autopark. En Michelin heeft al banden op stapel staan die veel minder wrijving hebben (minder brandstof!) en ook langer meegaan.

Tot zo ver uw gids voor autoland de komende 10 jaar. U wordt in de watten gelegd.

NIEUW: DRIJVENDE OLIEFABRIEKEN

Er zijn er nu al 113 drijvende oliesteden die stevig uit de woeste baren olie oppompen en opslaan. En er komen er tot 2011 nog 23 bij voor zo'n 23 miljard \$, gemaakt in Korea en Japan. Shell ging er al eerder in Nigeria mee werken en ontsnapte zo aan de onveilige toestand op het land. Nu pompt het ongestoord 200.000 barrels olie op per dag van 1000 meter diepte in volle zee. Er kan 2 miljoen barrel olie in worden opgeslagen die op zee in tankers wordt gepompt. Zo'n FPSO kost vele miljoenen minder en is minder politiek gevoelig. In Brazilië, Afrika en Zuid-Oost Azië zijn ze al te vinden. Je kunt ook kleintjes ergens heen slepen om te starten en de dan later door een grote vervangen: soepeltjes. In de Golf van Mexico zijn er nog geen. Vanwege de orkaanproblemen? Nee zegt men, je kunt ze van de pijpen loskoppelen en wegslepen naar veiligere gebieden. De kampioen is nog EXXON die voor de West-Afrikaanse kust dagelijks 700.000 barrels oppompt. U ziet het, na diverse andere trucs wordt nu de zee gebruikt als veiliger haven voor olieproducties. Water is minder link dan mensen.

CHINA BOUWT ZELF KERNEACTOREN

Tja de chinezen vonden een weg om de oude franse kernreactoren "op te poetsen" en deze "2 1/2" staat nu mogelijk binnenkort al te draaien. Tot intens verdriet van Areva (Fr.) en Toshiba (Japan; nam Westinghouse over) die leuren om het hardst met hun reactoren. Het lijkt er op dat China op korte termijn slechts enkele reactoren bij beide buitenlanders gaat kopen maar niet voor 2030... China gaat eigen wegen en weigert te kopen als ook niet de technologische kennis me komt. Zij willen nooit afhankelijk worden op energiegebied zoals het westen nu tot zijn grote verdriet wel is. Een grootmacht bedelt niet....., zie ook Rusland!

GASPROM KNALT DE DEUR DICHT

Chtokman dat kent iedere olieboer: 3700 miljard m3 gas in de Barentssee, een der grootste ooit. Na jaren onderhandelen over exploitatie en de nodige investeringen van 45 miljard dollar, vliegen de Noren, de amerikanen en de fransen er allemaal uit. Ook bestaande licensies zijn opgezegd. De europese gasreserve is hiermee enkel in Russische hand en ook de VS ziet zijn gas aankopen verdampen. Washington blokkeerde de entr e van Rusland in de WTC en dat liet Poetin niet op zich zitten. Het wordt koud in het westen, Siberisch koud. En dat noemde je vroeger de KOUDE oorlog.

FUSIE IN DE NUCLEAIRE WERELD

Toshiba kocht voor 77 miljard \$ de amerikaan Westinghouse en nu gaan Areva (Fr) en Mitsubishi (Japan) stevig samenwerken. Vooral om een nieuwe reactor van 1000 megawatt te ontwikkelen, want de EPR is eigenlijk toch maar een opgepoetst oudje. De markt tussen nu en 2030 ligt op ca 150 à 200 nieuwe kerncentrales. Hoorde ik iemand nog wat mompelen over het openhouden van Borsele? Of het sluiten van centrales in Duitsland? Da's echt voorbij mensen!

-Water

EEN ZOETWATER MUUR

Zoet water maken kan met warm zout water, een muur en veel wind. Dat is de uitvinding van een engelse firma. U bouwt een hoge muur onder 45 graden, dwars op de zeewind. En dan pompt u het warme zeewater (van de oppervlakte dus) omhoog, laat het langs de muur omlaag lopen, laat het verdampen en laat daarna de damp) m.b.v. koud zeewater uit de diepte) weer condenseren. En zo krijg je scheiding van zout en water: dus zoet water. Is dat even slim niet? Zo gaan we op weg naar weer een zuinige oplossing van ons waterprobleem.

DE GRONDSTOFFPRIJZEN DALEN TOCH WEER!

De enorme prijsstijgingen kwamen tot stilstand en nu zet ook een daling in. Hoe dat komt? Wel de produkties werden verhoogd en volgden meer de ontplofte vraag, en, de ondernemingen investeerden in minder c.q. ander grondstofgebruik. Slecht nieuws voor de spel dus, want die spelen met de schaarste op korte termijn. De transporteurs kregen ook veel meer business. Maar het blijft oppassen in een "open wereldeconomie" die uiterst dynamisch is want de verrassingen zullen blijven. En opnieuw blijkt hoe flexibel de mens wordt als hij in zijn portemonnee wordt gepakt; en dat geeft hoop voor wat nog komt. Bezuiniging in gebruik, hergebruik zijn de boodschappen van de 21^e eeuw.

FINLAND EN ZIJN NIEUWE KERN-REACTOR

Areva bouwt daar een nieuwe kernreactor, het paradepaardje van deze franse firma. Maar nu moesten ze zo'n 150 miljoen euro reserveren voor het contract met dit land, iets dat nog niemand wist. De winst van Areva kelderde en de chef een dame moet dat nu uitleggen." De vitrine van de franse kernenergiekennis" ziet er nu wat sombertjes uit. Allez EPR!

RELIGIES

DE KERK ALS BANK!

In Iran krioelt het van de religieuze en charitatieve instellingen geleid door ayatollah's. Niets aparts niet? Maar als u hoort dat de financiering van zeer veel zakelijke activiteiten door deze clubs gebeurt begrijpt u hoe de kerk daar greep heeft op de economie. Een Staat in de Staat, die echt iets voorstelt t.o.v. het BNP van Iran gemeten. Een lijst van deze foundations laat zien dat zo'n 12 grote goed zijn voor... 30% van het BNP. Deze foundations hollen het bankwezen uit en beperken de ontwikkeling van het land, verzucht een liberale modernist. Tja het is zover: de kerk bepaalt wat en waar en hoe u mag bij uw zakelijke keuzes! Integrisme in optima forma.

DUITSLAND ONDERRICHT IN DE ISLAM

Op duitse scholen wordt ook godsdienst- onderwijs in de christelijke en joodse godsdiensten gegeven en nu zal Noord-rijnland-Westfalen dat ook in de islamitische gaan doen. Daartoe zullen 1200 onderwijzers worden opgeleid. In dit land van 18 miljoen inwoners en met democratisch gehalte is dit wettelijk vereist gezien het aantal leerlingen met dit geloof. Het is een goede zaak als het lukt om de radicale saus over dit onderwerp te vermijden. Velen doen het al en velen zullen volgen.

STELLINGNAME TEGEN INTERNE PEDOFILIE

Eindelijk neemt de kerk officieel en ondubbelzinnig stelling in: ze diende zelf een klacht in tegen een priester die in de fout ging. De bisschop van Meaux (Fr) komt de eer toe e eerste te zijn. Nu er meer dan 1000 priesters zijn veroordeeld, honderden in Ierland en ook velen in België heft Rome zijn posities herzien. De paus riep de Ierse kerk op de zaak openbaar aan te pakken. Onder de beklaagden: bisschoppen en zelfs zeer gevierde die werden onderscheiden. Niets menselijks is ook de Kerk vreemd, nu ook gelukkig de algemene wet tegen kindermisbruik. At last.

AUTOCENSUUR IN SPANJE

In de regio Valencia (in het aloude Al Andaluz) werden in 300 dorpen de feesten Moros Y Christianos, die eeuwen oud zijn, gecancelled. Ook het doen ontploffen van een kartonnen pop die Mohammed voorstelt werd in een dorp maar gelaten. Verklaring: Men wil "de gevoeligheden van de moslims niet kwetsen". Het rijtje wordt indrukwekkend: een geannuleerde opera in Berlijn, trammelant over een speech van de paus, de Mohammed-karikaturen... er wordt veel begrip getoond. Scheiding van Kerk en Staat lijkt nu in Spanje, in omgekeerde zin, ook voorbij. Sinterklaas en zwarte (moorse!) Piet is ook in gevaar en straks zijn de eskimo's boos over de Kerstman. Waar moet ik heen met "mijn" cultuur?

DE MIS IN LATIJN

Veertig jeugdige priesters in Frankrijk protesteerden bij hun bisschoppen over het Romeinse voorstel de mis weer in het Latijn te doen. "Hoe kunnen we nu dichterbij de gelovigen komen op deze manier", vragen ze zich af. Welaan wie heeft het nu daarover? De afstand moet nou net weer wat groter worden toch? Er is rumoer over nu ook de Normandische bisschoppen een brief hierover naar Rome stuurden. Daarin staat dat het een fout zou zijn om deze maatregel gewoon op te leggen. De kerk van Rome maakt een bocht; ze trekt zich terug binnen oude verdedigingslijnen. Benedictus voorop.

AFRIKA

ALARM VOOR DE E.U. !

In Peking is er nu een conferentie voor de Afrikaanse landen; de meesten zijn er ook. De Chinese premier belooft nog meer sociale/economische cadeau's, natuurlijk in ruil voor vriendschap (= lees grondstoffen). Ik sla maar weer eens alarm als ik dit lees en de handelcijfers zie voor Afrika, de EU, de VS en de "anderen". "Wij" gingen in 10 jaar 10% terug in onze relatieve handelsaandeel met Afrika, de VS gingen 10% omhoog en China idem! Wij verliezen de handelsslag met onze zuiderburen aan landen die erg ver weg liggen. Er werden aan het einde van de bijeenkomst tientallen grote contracten afgesloten, ok voor de bouw van scholen en ziekenhuizen! Dit alles breekt ons nog op in de toekomst ; waarom kunnen wij het daar niet veel beter doen? Want u weet het: handel is van eminent belang voor goede politieke verhoudingen. Onze koloniale/ imperiale rekening?

GAGBO BLIJFT KLIEREN

Nu de verlenging die Gagbo kreeg tot 31 oktober, ten einde loopt, moet er wat gebeuren. De Ivoiriaanse crisis duurt voort en Chirac is wanhopig. Het conflict krijgt persoonlijke trekken nu en de relaties tussen beide vroegere bevriende landen zijn

echt op nul. En verkiezingen? Wat zijn dat eigenlijk?

En nu lees ik dat de VN, in hun wanhoop, maar denken om zijn al verlengde mandaat nog een jaar te verlengen? De onmacht van ONS wereldinstituut is echt stuitend geworden. Op het moment dat dit echt niet kan.

Toch ging de VN weer door de knieën: Gagbo blijft weer een jaar zitten; zijn premier krijgt echter veel meer bevoegdheden om de verkiezingen, die nu dus jaren later komen (als ze al ooit komen!) te organiseren. Machteloosheid tegen over politiek banditisme.

CHINA VREET GABON OP

Omar Bongo was de kampioen van de natuur met zijn plan voor de grote parken. Maar dat lijkt voorbij nu de bomen op grote schaal geroid worden door de Chinezen; voor eigen import. Ook is het land zeer rijk aan mineralen en olie ook al een Chinees hapje. Sinopec is al druk aan de gang voor de kust met dynamietdreunen om bodemresearch te doen. Ook pikken ze alle mijncontracten in: IJzermijnen in Belinga, Mangaanmijnen in Diolé, enz. En de Chinezen betalen dik voor hun rechten, niet in het minst ook de top van het land.

Voor u boos wordt: de ecologische verwoesting van dit land door de kolonialen en daarna door het westen was ook enorm. De ommekeer daarin van chef Bongo is helaas tot een droef einde gekomen. Afrika is China's prooi en Europa.... Kijkt toe. Een ernstige strategische fout!

HET DRAMA VAN DARFOER

Al 200.00 doden en 2,5 miljoen vluchtelingen. Ondanks Afrikaanse soldaten en eindeloos gepraat en gehandel met de VN. Nu werd Tony Pronk er ook uitgegooid, de hoge VN-gezant. Hij zei iets negatiefs over het Soedanese leger en is nu persona non grata. De Arabische milities hebben vrij spel en zullen nu de etnische zuivering dwz moord, verkrachting en doodslag, in het geniep afronden. De spanning met buurland Tsjaad stijgt er werd al gevochten. Tsjaad wordt gesteund door de VS en Frankrijk en wil wel terugmeppen na de jaren van

onenigheid De destabilisatie van Tsjaad en de Centraal Afrikaanse republiek (en verdere regio) is mede een doel van Kartoem en achterban en een oorlog erbij, dat is waar het hen vooral om gaat. De wereld is op hol geslagen en moorddadig als heel lang geleden. En de VN moet toekijken omdat niemand meer durft....

Intussen boomt het in Kartoem, het oliegeld stroomt binnen en de rijken daar maken er goede sier van. Men bouwt als ware het voor niks allerlei moois en het uitgaansleven bloeit. Dit alles verhult op afgrijselijke wijze de immense armoede in dit land en de aankomende ethnische zui-veringen in het westen. Het amerikaans embargo werd een lachertje toen China, India en Maleisië de olie wel wilden hebben. De 500.000 barrels zijn druppies op wereldschaal maar een enorme manna voor de few richies. En er is ook een flink deel voor het leger want er moet nog effe een intern vuiltje worden weggepoetst.

Zo gaat dat nu in Soedan.

RAMMELENDE WEDEROPBOUW IN KATANGA (deel Democratische Reubliek Kongo= was Zaïre)

De sterfte aan cholera etc. is erg hoog, wel 1200 per dag boven normaal. De sanitaire toestand hier, na bloedige oorlogen is ellendig. Een op twee mensen heeft geen medische verzorging in dit land van 55 miljoen. De blauwhelmen van de VN proberen de orde te bewaren, voorwaarde om weer normaler te gaan leven. De honderdduizenden vluchtelingen zijn in erbarmelijke condities....

WEST-EUROPA

BARROSO EN EUROPA

Tja wat denkt de "eurobobo" Barroso er nu eigenlijk zelf van?

Het Europa van de 27 zal erg lastig bestuurbaar worden, zegt hij. Heel grote clubs (Ministerraad b.v.) moeten beslissen en dat is zeer complex. Maar een soort twee-nivo Europa dat Sarkozy voorstaat gaat ver. Maar wordt hij president dat zal de discussie van franse zijde daarover gaan.

Uitbreiding zonder verdieping, dat willen sommigen in Europa. Ik zie dat anders. Maar de publieke opinie is negatief en het euroscepticisme is ruim aanwezig. Dus moeten we met verder uitbreiden voorzichtig zijn. De taaiheid in de werkwijze nu is verontrustend!

Dus Croatië zie ik niet voor 2010. En Turkije kan nu niet toetreden, maar mogelijk over 20 à 25 jaar. De Cypruskwestie moet worden opgelost en ok over de armeense kwestie moeten we het eens worden. Laten we vooral allen goed aan onze eigen geschiedenissen denken: aan de zwarte en de mooie bladzijden!

Als Europa internationaal echt wat wil voorstellen moet er een gecoördineerde buitenlandse politiek komen; dus een echte Minister van Buitenlandse Zaken kunnen functioneren.

Hoe moet het nu verder?

Wel eerst moeten we vaststellen dat Europa enorm veel betekende voor democratisering in het oosten ; een zeer goed zaak. Maar het sturen van het grote Europa gaat zeer taai. En als we in de nieuwe orde want willen betekenen zijn er twee zaken nodig: Groot genoeg zijn EN ook machtig genoeg. Dus meer opereren als politieke eenheid.

Aldus Barroso, die de problemen niet verhult maar anderzijds ook geen visionair vuurwerk afsteekt. Of moet dat nu ook even niet? Pas op, "ze" wachten echt niet op ons.

TURKIJE IN EUROPA?

Hot stuff, in de meeste europese landen en zeker ook in Turkije zelf. Zie nu weer de relletjes over de armeense genocide. Want Turkije wil niet worden vergeleken met Nazi-Duitsland. Overigens hielpen de Duitsers in 1915 het turkse leger bij hun manoeuvres, ook bij die in Anatolië... Onder de keizer toen nog!

Duitsland, met zijn vele turken, is niet vóór; Frankrijk officieel wel, maar...

Maar waarom dan doorgaan? Wel het is een kwestie van geostrategie, dus europa's plek en positie op lange termijn. En de lange termijn is geen volksvermaak, dat zag ik vroeger in ondernemingen ook vaak genoeg...

Wij moeten voorkomen dat Turkije “omvalt” naar de radicale islamzijde en mede daarom de deur naar Europa openen en hun niet afwijzen. Het enige islamland met al 100 jaar scheiding van Kerk en Staat!

Iemand in Frankrijk zei: eigenlijk moet je spreken over Europa dat binnentreedt in Turkije! Dus Europa dat in dit land een proces versterkt van een moderne democratische ontwikkeling in een moslimland! Daarom gaat het. Daarnaast ook nog het grote economisch-demografische aspect voor het ver-grijzende Europa. Dus broeders en zusters, kijk vooral naar hetgeen gebeurt als Turkije NIET bij “ons” komt, maar zich aansluit bij “die anderen”. Willen we dat dan wel?

Ik weet dat het zo niet zal gaan en zie de tegenstand groeien; een historische vergissing met een factuur! Helaas.

FRANKRIJK EN TURKIJE: HUN HANDEL

De straat zegt in beide landen: we motten elkaar niet meer, zeker nu na de Franse wet op de Armeense genocide. Een wet waarvan veel Armeniërs in Frankrijk en in Turkije zeggen, dat ze compleet achterlijk is! Maar ze werd wel parlementair aangenomen net als de domme wet aangaande het koloniale tijdperk in Algerije. Maar de Franse industrie doet het dun in de broek: Areva voor haar te leven kerncentrales en Alstom voor de levering van 50 helicopters. Ook de tunnel onder de Bosporus zou een Frans project kunnen worden. En Total is er ook nog en grote benzineboer en de luxe markt is ook interessant gebleken in booming Turkije. Er gaat 8 miljard euro om in de handel van deze twee; stijging 2005 was 9%. Frankrijk is 5^e exporteur naar dit land na Duitsland, Rusland, Italië en China. En de Turken exporteren voor 3,5 miljard € naar la France. Kortom op commercieel gebied ziet het er totaal anders uit. Het Turkse volk roept om boycots, maar dat zal weinig echt effect hebben. Wel 65000 personen werken in Turkije voor Franse bedrijven; er zijn er wel 500. En Turkije zelf wil erg graag blijven groeien.

De scepsis over toetreding groeit snel in beide landen en elders in Europa. Op 8 november komt er weer een rapport over de “Turkse vorderingen”; geen goede dag voor de Turken. Hoe jammer is dit alles voor de toekomst van Europa. Dat zal ooit nog heel duidelijk worden.

SCHENGEN IS GOED LEK!

De Schengenconventie voorziet in vrij verkeer van personen en diensten in Europa (min de Nieuwen, en Groot-Brittannië en Ierland en + IJsland, Noorwegen, Zwitserland) zoals u weet. Welaan dat geeft vele mogelijkheden van clandestien binnenreizen. Alarm dus! U betaalt 199 dollar bij het Franse consulaat in Moskou, neemt de trein naar Polen, dan de bus door Duitsland en dan bent u te Schengen. Of u nog ooit terug reist weet niemand, controleert ook iemand. Moskou is een belangrijk Schengenloket geworden blijkt nu. Turken, Marokkanen, komen en blijven... een ander lek zijn de huwelijken gesloten in het emigratieland, het aantal stijgt enorm. In het Franse consulaat in Casablanca kijkt men twee minuten in de aanvraagpapieren en het is al klaar. Let wel: Buitenlandse Zaken kasseert wel 40 miljoen euro voor visa en rekent op 70 miljoen in 2007.

Een Franse europarlementarier slaat nu alarm. Terwijl Verdonk zich in alle bochten wrijft om mensen die al jaren hier zijn te verwijderen, lopen er anderen met de tienduizenden naar binnen via allerlei gaten. Dat het dweilen met de kraan open. Dus ziet u dalende immigratiecijfers weet dan dat de illegale entree's ernstig snel toenemen, ook via de Schengenconstructie. Europa zo gaat het fout: wat doen die Brusselse ambtenaren eigenlijk hieraan?

KWALITEITSCHECK OP HARD-DISCOUNT.

Het is zover: de overheid gaat nu toch de “hard-discounters” op kwaliteit onderzoeken in Frankrijk. Want gezond eten, de anti-malbouffe, is hier een kernpunt van de cultuur. Vroeger waren er daarover veel geruchten hier en enkel “arme lui” kochten

er. Nu is er al 24% van de markt in hun handen. Zouden de grootgrutters nu toch sigaren en champagne aan enkelen betaald hebben? We zullen het horen.

DE DUURSTE EUROPESE HOOFDSTAD IS...

Wel Londen natuurlijk, als het om wonen gaat. En dan..., verrassing, Luxemburg. Dublin, Madrid en Stockholm komen vervolgens nog vóór Parijs! Dan Helsinki, Wenen, Amsterdam en Brussel... onderaan staat (nog) Praag. De prijsstijgingen zijn er overal nog maar het remt toch wat af. U weet weer waar u méér kunt betalen, desgewenst.

BERLIJN IS FAILLIET!

Berlijn is sexy maar straatarm, dat zei recent een berlijns bestuurder met een glimlach. Maar dat is toch niet echt leuk, nu de rechter deze stad ook nog staatshulp weigerde die ze had geclaimd. De stad moet spullen verkopen zei de rechter om er boven op te komen. En, het budget zal fors worden afgeknepen: minder ambtenaren, creches, ziekenhuizen, transport en universiteiten. Het moet nu uit de breedte komen want de lengte is op. De 61 miljard € schuld (u leest het goed) moet de sexy burger nu gaan ophoesten. Dat wordt minder parties vieren niet?

FRANRIJK 2006= ENGELAND 1975?

The Economist herinnert dat Frankrijk in de 70-er jaren Groot-Brittannië voorbij streefde. Onder de Gaulle. Toen kwam Thatcher en deed even flink de was; ze kilde de enorme vakbondsmacht. Welaan NU is Frankrijk eigenlijk in de britse positie van toen...en The Economist heeft het in dit verband over "L'art de l'impossible". Economisch viel La France terug van een 7^e naar een 17^e plek op de wereldlijst. De economische wereld zal de presidentsverkiezingen 2007 met zeer veel belangstelling volgen. L'exception française is een dankbaar studie-object voor economen wereldwijd. En niemand snapt het eigenlijk echt.

RESEARCH IN EUROPA

De fransen laten weten dat er nu 4000 onderzoekers in 66 centra voor 1,8 miljard onderzoek doen, waarvan 500 miljoen staatsbijdrage is. Maar de 3% die Brussel wilde is er nog niet; Frankrijk is op 1,4% nu en gaat naar 2. Tja als je dan ziet welke enorme gecoördineerde inspanningen Oost-Azië doet en (deels) ook de VS en Scandinavië, dan zou je bijna op D66 stemmen... Europa pas op je zaakjes!

ANGELA'S COALITIE SCHEURT

De hervorming van de ziektekostenverzekering is de splijtzwam in Angela's clubje. Het eerder accoord leidt nu weer tot problemen en diverse CDU- CSU-ers zijn teleurgesteld. Een bataillon van hoge ambtenaren probeert nu de tekst van 600 bladzijden "op te poetsen".

Wij ollandais weten er alles van.... En "onze Hoogervorst" was al bij Angela op bezoek. Gratis adviesje.

SOCIALE MODEL OPGEOFFERD?

Zo was de titel van een Frans artikel over Duitsland en zijn hervormingen. Typisch commentaar voor een land dat zelf nets hervormt. De franse eenzaamheid neemt toe.

Dan volgt de lijst van ingrepen van Hartz IV tot aan de recentere "jacht op de werkeloze" en natuurlijk de monstrueuze ziektekostenhervormingen. Dit alles is een gruwel voor de franse ziel die nog steeds niet gelooft dat dit ook hun wacht. Het gaat ook wat beter bij Angela, de groei overstijgt de franse zelfs, maar alles verbleekt totaal in het zicht van Nederland, Engeland . Om maar niet te spreken van de VS, China en anderen. Of zou dit artikel een dubbele bodem hebben? Je vertelt een groot belangrijk verhaal onder tranen en hoopt dat de fransen het toch gaan begrijpen? Het zou me niet verbazen!

DE NIEUWE EUROPEANEN

Ze zijn niet echt geslaagd voor de toelating maar mogen er toch in, als ze verder opschieten met hervormen. Aanmoedigen is beter dan dreigen.... Zegt Brussel, over Roemenië en Bulgarije. De omgang met de subsidies, de voedselveiligheid en de strijd

tegen de corruptie dat moet nog veel beter. Nu moeten vervolgens eerst in Brussel wat zaken hervormd worden alvorens anderen zoals het ongeduldige Kroatië er nog bij kunnen. Europa moet uitblazen.... Maar voor welke nieuwe echte verandering eigenlijk?

ZWITSERLAND;KEIHARDE IMMIGRATIE WET

De gastvrijheid van de zwitsers is op het nulpunt. Rechts won met zijn standpunt het referendum, duidelijk en met glans. Al 20% van de bevolking is "vreemdeling", vooral Turken en Kosovaren laatstelijk. Enkel hoogopgeleiden mogen er nog in, geen gezinsherenigingen meer, aanvragers van asiel worden zwaar onderzocht en "geen papieren" betekent gewoon : eruit.

De christelijk partij won aan prestige met deze niet direct zeer christelijke politiek. De zwitsers volgen onze wegen cq wijzen ons nu ook de weg. Rita gaat vanaf nu op vakantie in Zwitserland. Met papieren natuurlijk.

IMMIGRATIE ZUID-EUROPA: PLUS EN MIN

Het aantal klandestiene immigranten naar Spanje, dat werd geregulariseerd, steeg van praktisch 0 in 1982 naar nu 1,7 miljoen (2006); in Frankrijk waren die cijfers 121.000 resp. 220.000. In totaal minstens 3,3 miljoen kwamen er in Spanje aan. Nu moet de rem erop; maar de routes verspringen steeds opnieuw als de controle toeneemt. Eerst kwam via uit Marokko, nu via Mauretanië en straks via Senegal en ... Guinée-Bissau. Maar de afrikaanse zijn maar 5% van de stroom, er zijn ook velen uit Latijns Amerika, die met toeristenvisa's komen. En nu ook Polen, Roemenen en Bulgaren. De fransen zijn boos op de Spanjaarden die "maar raak regulariseren " en Zapatero wees kwaad op de rellen in de franse banlieu's. Iedereen weet dat de spaanse groei voor een flink deel komt door deze goedkope arbeidskrachten... Maar de regering wil nu de rem intrappen. Het bedrijfsleven tegenover de overheid: een internationaal plaatje, zie ook de VS en Mexico!

GRIEKENLAND IN DE ZWARTE CIJFERS

We horen er nooit zo veel van; wel nog dat de grieken hun begrotingstekort zeer creatief verkleinden tot grote woede van Brussel. Nu hebben ze hun BNP opgepoetst, op een erg aparte wijze. Ze telden er 25% (!) bij voor: het zwarte economische circuit, prostitutie, witwassen, etc. En de Minister van Economische Zaken verdedigt dit vrolijkjes ook nog! Dit oude land der wijzen, wieg van ook onze beschaving, is wel erg diep weggezakt en geen europees wonderkind. Het België van het oosten van de EU?

DE AANWEZIGHEID IN BRUSSEL

Of beter de afwezigheid: nogal wat belangrijke franse ministers zijn daar wel erg vaak afwezig. Ze sturen lagere goden en doen erg weinig daar. Want ze hebben de handen vol met de as verkiezingen en da's in dit land en forse klus. Het staatje van absentie doet pijnlijk aan: het demonstreert ook de "nieuwe desinteresse" van de fransen in Brussel. Europa ist Nebensache geworden, zeggen de Duitsers.

BELGIË GING KIEZEN

U las en zag het: ook België ging rechtsaf. Zij het dat het Vlaams Belang in Antwerpen niet de grootste werd, omdat een andere charismatische mens aanwezig was. Nu is het zo dat ook de Wallonie een uktra-rechts hoekje heeft, er zijn er twee. Een is het FN (Front National= afgekeken van Frankrijk?) Zo'n kleine 10% stemt uktra-rechts, in een stad als Charleroi zelfs ca 18%. Intern rollebollen ze ook zoals in Nederland bij de LPF. Extremen zijn ook in eigen huis "extreem" lijkt het; het is hun aard.

Tja de wereld is een dorp geworden, maar dat geldt helaas ook voor uktra's, die de problemen natuurlijk enkel optisch zouden oplossen voor "even". Maar of zij het veel slechter zouden doen op lange termijn? Ik weet het niet meer als je de krachteloosheid van de "nette" partijen ziet.

Anderzijds is het ok zo, dat bij de enorme veranderingsproblemen waar we ons in bevinden, de meerderheid het hoofd en het hart koel houdt. Zo zie ik het het liefst.

Intussen is een bekende slogan van Flip c.s.: "Laat België barsten". België is een kunstmatige staat en ik zie niet in waarom wij (de Vlamingen) de sociale premies van de wallons moeten lappen, nog eentje, die de ernst van de bedoelingen niet verhult! En Flip lukt het al dezelfde afscheidingsgevoelens bij de liberalen, de sociaal-democraten te wekken. Wie sprak er schande over "etnische scheidingen" elders? Kijk bij de burens en u ziet bijna hetzelfde. En ook al om dezelfde historische redenen....

DE GROTE OREN VAN ITALIË

Wel 21 mensen bij de italiaanse telefoonmaatschappij deden mee aan af luisterpraktijken; een nieuw schandaal was geboren. Bedrijven, politici en ook een voetballer werden getaped. Ook de tweede man van de geheime dienst is nu verdacht van medeweten. Het aantal legale af luisteracties verdubbelt nu jaarlijks, en velen werden zonder legale controle afgeluisterd. Allemaal terroristen en maffioso? Of de 300 miljoen euro enkel daaraan besteed worden is niet waarschijnlijk. Weet u hoeveel het is in uw eigen land? Vraag het aan uw parlementariër! Prodi heeft gezegd het gedoe te zullen aanpakken, deze erfenis van Berlusconi...?

NELIE IS WEER EENS WOEST

Onze Nelie is ziedend op de Belgische premier die sam-sam deed met de fransen in de kwestie Suez-GDF. Verhofstad deed iets aardigs met de bezittingen van beiden in België terwijl Nelie nog zat te delibereën en te donderen. De fransen zonden 400 bladzijden bezwaren tegen e opmerkingen van de Brusselse ambtenaren. En zonder het antwoord af te wachten ging de Belgische premier gewoon aan de rommel. Dat zal hem nog zwaar te staan komen: Nelie schakelt nu de geheime wapens in, zoals Balkenende, die nog een appeltje te schillen heeft met de zuiderburen. Binnenkort toch oorlog tussen de belgen en de ollanders? Is iet goed voor de Belgische gasprijs!

OOST-EUROPA

DE OOSTELIJKE BOOM

Twee jaar geleden stond geen enkele centraal/oosteuropese midden-onderneming in de top 500. Vorig jaar één en nu al 50! En die staan niet in de groep klassiekers, nee in de hoogtechnologische sector zitten de meesten. De moeders van deze ondernemingen zijn vooral Duits, Frans en engels, voor ca de helft geldt dat. Samen zijnze goed voor ca 75000 arbeidsplaatsen, de helft dus. Ze groeien met 15 à 20% terwijl de landelijke groei in europa ca 3% is. Namen? Spreadshirt 10 miljard omzet; Avion Groep 2 miljard; Assystem 0,7 miljard; Kögun HF met 0,3 miljard en Gameloft 60 miljoen omzet. De laatste wordt wel de meest dynamische genoemd. En vooral de europese en ook al de aziatische auto-industrie investeert hier, waarbij Slowakije erg opvalt. PSA (Fr), Volkswagen en Hyundai zijn volop aanwezig. Geprezen wordt hun mentaliteit: men wil vooruit, men werkt prima samen en de produktiviteit is prima. Dat zoekt een industrieel die zich moet kronkelen in alle bochten in een gemondialiseerde wereld. En aan goede, niet-verwende prima opgeleide krachten is geen gebrek. Kortom: een paradijsje voor de industrie die wegtrekt uit de oude landen. En niet alleen om wat te maken, nee ook het ontwerpen en het marketen is hier een bekende sport.

RUSLAND'S NIEUWE OOSTGRENS

Ekaterinenburg, 1600 kilometer oostelijk van Moskou, aan de grens Europa-Azië, boomt enorm. De nieuwste maquette van "Eka City" is erg indrukwekkend. Het buitenland investeert er miljarden, omdat het daar in de Oeral overloopt van grondstoffen; en dit is pas het begin. Het plan tot 2011 is indrukwekkend, in infrastructuur en ook in investeringsacties en bedrijfsvestigingen. Zoals vaak, nu zich het zwaartepunt van de wereld naar het oosten verlegt, komen steden en regio's op, ver van ons vandaan, die het in de toekomst gaan maken. De russen zetten hier vol op in en buiten hun plek tussen "Europa" en Azië vol uit. Het

Pittsburg van Rusland vliegt uit de grond. Teken van grote verandering, ook voor ons.

NATIONALISTISCH RECHTS WINT IN HET OOSTEN.

De teleurstellingen over wat Europa bracht, na het communisme, zijn groot in het Europese oosten en dat geeft de ultrarechtsen de wind in de zeilen. Polen, Slowakije, Rusland, Hongarije, en zelfs een deel van het vroegere Oost-Duitsland zijn de plekken met veel onrust en verrecht-sing. Men zegt dat 20% van de Polen de ultras wel ziet zitten, de spanningen tussen Hongarije en Slowakije lopen zelfs op en de xenofobe acties nemen toe. De NPD pikte in Mecklenburg-Pommern 8% van de stemmen in en in Saksen gaat het ze ook goed. In Slowakije is rechts en populistisch nu aan de macht en in Noord-West Rusland is het ook rommelig. In Oostenrijk zijn binnenkort verkiezingen waarbij Haider, die "verdween" het met een nieuwe partij probeert die mogelijk 4% haalt. Er zijn ook oost-Europeanen die de "val van Haider" als een voorbeeld zien; Het rechtsradicale zou in hun ogen weer verdwijnen dan wel flink krimpen. Afwachten?

NIEUWE VERKIEZINGEN IN POLEN?

De tweeling is zijn meederheid kwijt na herrie met de brute boerenpartij Autodefense. De leider vloog er uit als minister van Landbouw en nu nu zoekt men steun bij de kleintjes, ook een klein boerenclubje. Lukt dat niet dan moet er weer gekozen worden. Op 12 november waren er gemeentelijke verkiezingen, en er was weer te zien hoe men denkt in dit zoekende land.

DE BLOGGENDE POOLSE PASTOORS

De bisschoppen zijn verontrust over de vele bloggende geestelijken. Ze spreken op hun blogje over intieme zaken en dat is niet gewoon voor een priester, niet? Er zijn zelfs pastoors die van de bisschop nog enkel mogen bloggen voor de directe vrienden/kennissen. En er zijn ook al vele clandestien bloggende pastoors, die de censuur der hiërarchie graag ontduiken. Het gezag gaat

ook al plat met Internet; de wereld, ook in Polen, verandert.

RUSLAND EN ZIJN JACKPOT

Wat doet een land dat ooit een wereldmacht was en dat nu veel olie c.s. heeft en daardoor een jackpot van ruim 250 miljard euro? Het zoekt naar wegen om zijn grandeur te hervinden; en dat is Poetins specialiteit. Het is Poetin en Rusland wat de klok slaat: Poetin draait politiek aan de gaskraan en loopt met zakken vol geld om zich "in te kopen" in wat hem zint. En dat was nu weer EADS! Deze natie van grote ingenieurs in de lucht- en ruimtevaart wil weer vol meedoen en ziet dus kansen bij Airbus en haar moeder. Er wordt al jaren samengewerkt aan vele projecten en met vrucht. De vrachtversie van de A320, en de wijsheid voor de A350 zijn maar enkele voorbeelden.

Nu is Shell weer op scherp gezet in het Sakhaline 1 project en hetzelfde dreigt voor Exxon mbt het Sakhaline-2 project. De gigantische investeringen van de westerse olieboeren en de enorme risico's daarbij doen eenieder opschrikken nu Rusland plots eisen stelt als nooit tevoren.

En het is de Staat waarmee men te maken heeft: het nieuwe sovjet-capitalisme. De energiecrisis deed de groei naar 6,5% springen, en gaf de Russen weer macht en aanzien. Dus herzagene ze snel en hard hun beleid. Dat lijkt langs vier assen te zijn georganiseerd:

1. Herstel van haar aziatische invloedssfeer; dat gaat lekker met haar gaspipelines en het opkopen van Europese distributeurs.

2. Vestigen van gaskartels; zoals de samenwerking met het Algerijnse Sonatrach laat zien.

3. Koppeling van energieprijzen en buitenlandse politiek.

4. Retour op een hoge plek in de werelddiplomatie met proliferatie van kernenergie/-wapens en energiechantage.

De desastreuze buitenlandpolitiek van Bush c.s. helpen daarbij zeer. En meer dan ooit moet Europa goed opletten: de Russen zijn niet op de eerste plaats kooplui, maar vooral machtspolitici. Dus moeten we een scherp

oog houden op (de zeggenschap over) onze industrie en op onze energie-afhankelijkheid! Tijd voor een Europees buitenlands industrie- en energiebeleid.... Solana moet hard gaan werken, nadat de Fransen en Duitsers in Parijs Poetin waarschuwden dat ze "het" hadden begrepen.

XENOFOOB RUSLAND

Een radicaal nationalisme groeit in Rusland, bepaald gestimuleerd door Poetin en de zijnen, die hierin een herlevingsenergie voor een nieuw Rusland zien. Dit tot groot verdriet van de tientallen minderheden die te lijden krijgen onder racisme en xenofobie. Geweld tegen minderheden neemt jaarlijks met 20/30% toe en een minderheid van 18% der Russen wil dat alle vreemdelingen onmiddellijk vertrekken. Amnesty International waarschuwt al jaren tegen deze ontwikkelingen waarin de skinheads een grote rol spelen. De jeugd dus ook en vooral. Het "beest in de mens" dat we ooit rond zagen trekken, zo'n 50 jaar geleden, is niet dood. Het sliep maar is weer gewekt. En niet enkel in Rusland.

GEORGIË KRIJGT STRAF

Poetin is keihard tegen "afvalligen". Na de gaskraan dicht te hebben gedraaid volgt nu een handelsboycot. Nadat er Russische officieren uitgezet werden voor spionage. Ook de stortingen van veel geld van Georgiers die in Rusland werken is opgeschort! De president die oranje wilde en ook nog bij de Nato gaan, ziet nu zwart. Iedereen weet al jaren dat als je de beer Poetin ergert, dan krijg je groot gedonder. Imperialisme van het reinste soort!

Het conflict heeft ook duidelijk erg persoonlijke trekjes. Poetin wil Saakachvili zijn nek breken, dat is zeker. Experts zeggen dat Poetin deze kwestie tot voorbeeld voor anderen wil maken: keihard zal hij laten zien waar Rusland zijn strepen trekt en met alle middelen. Daarbij zullen de 700 Georgiërs die uit Rusland werden gesmeten nog maar een kleinigheidje zijn. Het wordt dus (weer) een koude winter....

Mogelijk ook nog in Europa. De Russische beer is los.

ZUID-AZIË

BETALEN IN MANILLA

Soms zijn de emerging countries echt verrassend bezig. Zo zijn de Filippijnen de kampioen van geldtransacties per SMS en mobieltje dus. De 28 miljoen telefoonbezitters betalen veel per SMS en hun mobieltje is dus eigenlijk hun elektronische portemonnee en kan ook wereldwijd geld overmaken langs deze weg. Cash kan ook worden opgehaald bij de vele partners van de banken fast-foods, bibliotheken, apotheken, leningsbedrijven, geldautomaten. Voor en land met een eilandinfrastructuur van 7000 eilanden een ware zegen. Kosten? De bank vraagt 1% ongeveer en 4% via buitenland. Er vliegen al 200 miljoen financiële SMS-jes door de lucht in dit land. Voorbeeldje voor vele westerse landen met cheques en andere ingewikkeldheden?

INDIA VIERT FEEST EN KOOPT ALLES

India viert een groot traditioneel feest en vol flair en energie. Niet allen nog, maar toch steeds meer "rijken" dromen van vele mooie luxe goederen die in de winkels blinken. Met een groei van 9%, waarvan 64% uit de interne consumptie komt, en 20% meer omzet in electronica, sieraden en witgoed. Voor dit feest verwacht men veel te verkopen: 2 miljoen TV's, 500.000 DVD-spelers, evenveel koelkasten en 100.000 microwaves. En anti-stress ballen in zilver en dure pennen, de mode-cadeau's van de middenstand.

India boomt en dat merkt ook de buitenwereld die grote indische bedrijven enorme aankopen ziet doen in steeds meer sectoren. De lijst doet schrikken: Videocon neemt fors deel in Daewoo (Korea); Corus (Ned) accepteert de koop door Tatra; Suzlon koopt Eve Holding (België); Ranbaxy koopt de farmaceut Terapia (Roemenië) en Reddy koopt Betafarm (Duitsland). Allemaal enorme deals waarbij we Mittal ook nog wel weten: staal op de wereld is gewoon indisch geworden. Maar er is nog veel meer van

electronica tot zeevracht, India stikt van de centen en investeert in Europa, waar het nu goed kopen is.

Ook schreef ik al eerder hoe het opvalt dat succesrijke firma's op wereldschaal (Hewlett Packard, Hotmail, Vodafone en Sun Microsystems worden geleid door indiërs, en met daverend succes. Zij die nog denken dat India het land is van goedkope handjes moeten snel schakelen: straks werken ze zelf voor een indische baas zoals al veel anderen in Europa! Hier is niets mis mee natuurlijk, met een and dat zijn vleugels uitslaat. Maar als je kijkt vanuit evenwicht in de economische toekomst wordt het toch wat benauwend met ook nog die russen en chinezen en... die arabieren die "ons" opkopen. Europa wordt mondiaal.

OOST-AZIË

ROZEN UIT PEKING

De tulpen kwamen altijd al uit Amsterdam, maar de chinezen gaan dat ook al veranderen. Het wil de bloemenexport tussen nu en 2010 verviervoudigen; de VS en Nederland staan hoog op hun lijstje. De regering subsidieert stevig tot woede van westerse fabrikanten, maar ze weten dat de bedreiging levensgroot is. De bottle-neck is nu nog het ontbreken van genoeg koelvervoersruimte. En voor u het verkeerd ziet: 90% (!) van de prijs komt "eraan te zitten" binnen de VS en Europa...!

EN OOK WIJN UIT PEKING

Ja de chinezen gaan ook in de wijn. Mondavi importeert al wijn uit Californië en bottelt het "à la chinoise" in Peking.... Echt waar. Maar er is een eigen productie die bewonderenswaardig goed is, zeggen kenners. En wel voor 10 tot 80 (!) dollar de fles. Echte stevige concurrentie voor de Bordeaux, want er is een groeiende wijnbouw in een gebied dat zeer op de Bordeaux-streek lijkt. Nu is China zelf nog geen wijndrinkend land, men drinkt er nu graag sterke drank: de baijiu. Wijn zit nu op twee glazen per chinees per jaar, Frankrijk zit op 55 litertjes. Dus er valt nog wat te verkopen. Fransen zoals Remy-Cointreau investeren al stevig hier en ook wordt er uit

Chili en Spanje en Argentinië al stevig geïmporteerd. Voor prijsjes van 50 cent per liter en vrac. En nu we de chinezen wat beter kennen zien velen in enkele jaren een snelle groei van "wijn in China"; met veel geld uit het (wijnproducerende) buitenland ook. Want de chinese markt is een walhalla.

NOORD-KOREA, CHINA EN WIJ ALLEN

Niemand weet wat 9/10 betekent; wel alles over 9/11 niet? Welaan 9/10 was de dag van de Noord-Koreaanse kernplof en ook de dag dat Azië zijn geopolitieke toekomst ZELF in de hand nam. Niemand kon het verhinderen maar nu gaat de regio het zelf regelen en... enkel zij zijn er toe in staat zonder oorlog etc. Daarom was 9/10 gedenkwaardig. Het eruit gooien van alle VS-bases uit dit gebied is slechts een kwestie van tijd. De nieuwe VN-secretaris is ook al een Zuid-Koreaan...

Buurvrouw China bemoedert Noord-Korea al heel lang, maar nu is het kind wel erg stout geworden. China en Zuid-Korea willen de noordelijke broeders met zachte dwang aan economische hervormingen doen geloven.

Een revolutie zou een rap zijn: de vluchtelingenstromen zouden de burens ontwrichten, dus moet het "doucelement". Daarom is China ook terughoudend aangaande de sancties en zoekt het in grote pressie op de top van dit buurland. Ook zijn de economische interesses en belangen van de burens niet gering. En om zoals Bush dan maar binnen te donderen; dat doe je niet bij burens. Zullen ze luisteren? Niets is zeker ook al verzorgt China 98% van de energie-behoefte en wordt het land, waar duizenden de honger dood sterven, ook met voedselhulp gesteund. China wil het zelf oplossen dus maar loopt enorme risico's met de gekken met hun raketten en mogelijk nu ook een kernbom. De eerste les voor China als nieuwste grootmacht; ze staan effe voor aal. En Bush c.s. kijken toe, en het is goed nog een te repeteren naar wie precies.

Welaan, een land dat al 18 jaar internationaal crises veroorzaakt: 1989 eerste nucleaire crisis, 1998 raketcrisis,

2002 weer uraniumverrijking en in 2003 stapte het land UIT het non-proliferatieverdrag. Overigens nogal eens op dezelfde momenten als Pakistan en India nucleair gingen. In Azië is het nu losgeraakt; iedereen wil nu nucleair zelfs Japan en het gebied wordt EEN atoombom. Daarbij moet goed worden beseft dat dit land een groot arsenaal ballistische raketten heeft. Niet de nieuwste maar wat dacht u van de Taepodong-2 die tot 17000 km vliegt, Australië, Canada en Rusland in bereik. Zijn broertje vliegt maar 2500 km maar raakt daarmee het OostAzië. En ze dragen met gemak 1-1,2 ton boem-boem..

Dit land drijft (via China!) handel met wel 108 landen ter wereld en is enorm rijk aan grondstoffen. Steenkool, ijzererts, zilver, platina, titaan, molybdeen, magnesieten, koper, fosfaten en ook zand, gips, marmer en talk. U voelt al daarom China zo geduldig is met de baas aldaar. Sancties zijn er al jaren: financiële en ook leveringsstop van olie door de VS. Dat heeft China dus opgelost. De 22 miljoen inwoners zijn straatarm, behalve de top die zwelgt in weelde. En een andere specialiteit is het namaken van duur merkgoed, iets dat ook China wel kent. Frankrijk kent dit land als groot consument van cognac en armagnac. Er bestaat een "Divisie 39" die enkel handel drijft voor de top en die de top doet baden in weelde. Ontaard communisme.

Deze loslopende wolf baart veel zorgen, om te beginnen in de regio en vooral nu voor China die zich heeft opgeworpen als degene die het zal regelen. We zien dus een beginnende wereldmacht in zijn eerste bezweringscrisis; in competitie met de andere gigant de VS. Let's see.

JAPAN VERLIEST GROEI DOOR GRIJS

Al 25% van de Japanners is ouder dan 65; in Duitsland idem en in Nederland is dat 14% . De prognoses doen schrikken: 2035 32% en 2050 36%...En economisch groeien met grijze oudjes gaat hartstikke slecht. Ze hebben veel vrije tijd en "kosten" veel geld en intussen is er geen jeugd om de pit erin te houden. Dat begint in Japan nu pijn te doen.

Want de jonge gezinnen zijn de motoren in onze economieën; oudjes consumeren diensten en geen goederen, althans weinig. Dus de kosten van de arbeid gaat omhoog, onvermijdelijk. Men wil de vrouwen eer gaan inzetten en verschillende industrieën die kinderspullen maakten zijn al in de problemen. Een groot industrieel land gaat ons voor; studieveld voor verantwoordelijke politici c.s. Want er valt daar iets te leren.

NOORD-AMERIKA

FORD: GROTE SCHOONMAAK

Alan Mulally, 61 jaar, gaat de bezem hanteren bij Ford, nadat hij dat met groot succes deed bij Boeing. Deze laatste is wel zo'n 6 keer kleiner dan de gigant Ford, maar Mulally is geen bang jongetje.

De bijna failliete auto-reus, met 300.000 werknemers, 110 fabrieken, heeft een noodbehandeling nodig en er werd al een ontslaggolf van ... 30% aangekondigd voor de VS. In het land van het liberale kapitalisme is het management even goed (of slecht) als elders. Maar de garanties voor de ontslagenen en de gepensioneerden, daar zit het verschil met Europa. Nog wel.

DE VERKIEZINGEN: WIE WEET HET?

Nog even en George krijgt zijn beoordeling van het volk. En Irak is het hangijzer in het debat. George lijkt verloren en de democraten lijken te gaan winnen. Toch moet je met dit simplisme oppassen, want Amerikanen zijn primair patriotten die hun land niet in gevaar willen zien komen. En George maakt al terugtrekkende bewegingen mbt Irak, niet? Amerika kiest altijd voor power en de etnische en de religieuze kant zijn ook steeds erg belangrijk. Op 7 november valt het doek en zal George weten of zijn laatste rondje nog enige vreugde voor hem zal brengen. In elk geval heeft dit land een enorme les gehad en hopelijk ook geleerd.

Er kan een soort vergelijking met Frankrijk worden gemaakt: ook hier is het voor insiders nog maar de vraag of de polls gelijk krijgen. Zie het referendum over Europa...

En zelfs Nederland lijkt onvoorspelbaar. Oude wijsheid telt niet meer.

BOEING DOET DE VS-GRENZEN ERBIJ

Een contract van 2 miljard dollar is er en nu gaat het helemaal los. Wel 9700 kilometer elektronische barrière langs de grenzen van Canada en Mexico wordt geïnstalleerd. Binnenkort de eerste 45 km bij Mexico. Er komen 1800 torens (25 à 60 meter hoog) te staan met radars en camera's en andere slimmigheid. Ook onbemande vliegtuigjes vol electronica gaan rondvliegen; zij volgen een verdachte zo'n 10 kilometer of 90 minuten.

De VS gaat op potdicht, op slot. Als wij naar de VS willen kan mijn ega er wel in met haar numerieke paspoort (net nieuw) maar ik moet een visum aanvragen...

En stiekum over de groene grens gaat straks ook al niet meer; je krijgt en vliegtuigje achter je aan. Nog even en die gaan ook nog schieten als je niet binnen 10 minuten met en amerikaans vlaggetje zwaait of het volkslied zingt. The land of the free gaat hermetisch dicht.

OPTIMISME VAN JOSEPH STIGLITZ

Hij is niet zomaar een econoom: Oud-adviseur van Clinton, Nobelprijs en neo-Kenesiaan en, hij gelooft in een andere wereld. Multilateraal en niet onder Amerikaanse suprematie. Hij is het eens met veel protesten van anti-mondialisten maar gelooft in het goede dat erin zit. Hij wijst op het goeie van de ontwikkelingen in China en India; al ziet hij best de armoede en de verschillen. Maar deze worden snel kleiner zegt hij. En hij herinnert aan de snelle stijging in landen als Zuid-Korea en Taiwan: toen ook kleine wondertjes en nog helemaal "on top". Hij noemt Washington hypocriet en arrogant en wijst op het rare protectionisme (zie om Unolocal en China). De VS stellen de eigen zekerheid boven die van andere landen; dat kan niet.

Hij wil een betere effectiviteit van de wereldheerschappij zien en redeneert dat interdependentie dwingt tot samen optreden. Maar de instituties zijn zover nog niet en mentaal mankeert er ook nog wat

aan; ook de democratie in het internationaal overleg is slecht. Hij herinnert eraan dat de VN tegen de aanval op Irak was omdat een meerderheid dat niet wilde. Pikant is dat hijzelf toen vóór deze oorlog was....

Graag zou hij nu Hillary helpen in haar presidentsrace, maar ze heeft hem nog niets laten weten. Want Stiglitz is nu, gezien Irak, niet echt brandschoon..

Maar hoe dan ook blijft de opinie van iemand van zijn kaliber de moeite van het vernemen waard! Dus daarom ook hier.

DE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN

De laatste prognoses over de VS-economie zijn wat benauwend. De winsten dalen, de loonkosten stijgen, ook de produktiviteitsstijging remt af. In het onroerend goed is het ook niet lekker. De beurs reageert al, dus dit alles is niet goed voor de club van George, die in de economie zijn sterke punt zag.

Maar het FMI ziet voor 2007 enorme groei. Hele wereld +4,9%, VS 2,9%, Frankrijk (!) 2,3%, China 10%, Afrika 5,9%, Azië 8,6 en de Russen zelfs 6,5. Maar ook zij zien de VS achterblijven en zijn bezorgde daarover. Want zonder de ronkende VS-motor is het lastiger, in de hele wereld. Afwachten?

Tja, en afwachtende lees ik dan dat inderdaad de bouw instort (die is goed voor 1,5% van het BNP) en dat betekent 4 jaar lan 500.000 huizen minder bouwen. Maar de salarissen gaan per jaar met 8% omhoog en de koopkracht met 4 à 5%. En daarom stort de zaak niet in door de onroerend goed crisis. De economen in de moderne wereld hebben het niet gemakkelijk; de mondialisatie en de menselijke gedragsverandering zijn nog niet goed doorgrond... voer voor wetenschappers dus.

DE AU-PAIRS ZIJN NU CHINEES!

In Connecticut (VS), kwamen 170 au-pairs voor instructies bijeen; de nieuwe kindermisjes van de rijke Amerikanen. En nu blijken de Chinese dames erg in te zijn geworden: immers China heeft de toekomst en zij kunnen de kids vast wat mandarijn leren niet? In 2004 was er vraag naar één Chinese en nu plots al 1400. De dames zijn

hoog opgeleid en willen het om te leren hoe zij hun eigen business kunnen opstarten, later, in hun vaderland. De wereld is een commercieel dorp geworden.

DE IMMIGRANTEN FINANCIEREN HUN THUISLAND

Drie van de vier immigranten in de VS sturen geld naar huis, het ligt in de orde van 45 miljard \$. Nu is dat 51% meer dan in 2004! Het zijn vooral de latino's; 7% van de bevolking en 50% van de immigrantenstroom. De oude route via Californië naar de eindplaats is niet meer in zwang: men reist direct naar de werplek, waar die ook moge zijn. Vooral Texas, Florida en New York, naast Californië. De reconstructie van New Orleans heeft ook een enorme toevloed doen ontstaan: veel handwerk. Daaronder zijn er wel 55% clandestien gearriveerd. Uit deze regio komt dit jaar nog 200 miljoen \$ naar de spaarpot van de families thuis. Amerika de constante verwondering van onze wereld.

..... UIT HET INTERNE PENTAGONNIEUWS

VS-GEOPOLITIEK

China en regio.

Amerikaanse rapporten beschuldigen China van technische steun op grote schaal bij het nucleaire gedoe. Er werd veel geld mee verdiend door bedrijven. Nu moet China dan ook maar blussen en het lijkt te helpen: geen olie meer óf weer praten.

Oefeningen

24 landen, onder leiding van de VS, deden mee in het oefenen van onderschepping en controle van schepen in de wateren net 20 mijl uit de Iraanse kust. En men zoekt niet naar verboden vruchten.

Noord-Korea

Een Amerikaanse generaal ontkende keihard dat er al gepland en geoefend wordt voor een aanval op Noord-Korea. En wij geloven hem allemaal niet meer. Leert het Pentagon dan nooit zich niet zo belachelijk te maken?

WARPLACES

Irak

Oktober 2006: 103 dode GI's, het maximum tot nu toe. Het enorme aantal burgers dat de lucht in vloog wordt geschat op meer dan 1000 per maand... gedode terroristen niet meegeteld, of course.

De Britse burgers die in Basra op de Engelse bases werkten zijn geëvacueerd. De aanvallen met zwaar materieel noopten daartoe. Daar was het ooit zo rustig en zagen we Britten snoepjes uitdelen aan jongetjes. Dat is nu wel over.

De Iraakse politie is volop met milities geïnfiltrerd en dat maakt het allemaal erg link: feind hört mit.

Training van politie en leger in Irak is dor de rampzalige veiligheidssituatie praktisch onmogelijk geworden: dat schiet dus niet op. Amerikaanse legertop klaagt dat de regering in Irak nauwelijks besluiten neemt om de partijen te scheiden cq te kalmeren. En ze waarschuwen de politiek dat een streefdatum bekend maken voor terugtrekking een moordpartij zonder weerga zal veroorzaken. Geen loze kreten weten we nu.

Het wederopbouwbudget staat nog grotendeels op de bank: niemand durft een schop te pakken want dan wordt je neergeknald. Tactiek van verschroeiende aarde maar dan net iets anders.

De Iraakse oorlog lijkt steeds meer op de Vietnamese "eindstrijd"; en velen denken dat de opstandelingen dat beeld opnieuw aan de wereld willen tonen een terugtrekkende GI's maar in paniek vluchtende!

Afghanistan

Het aantal Nato-doden groeit ook stevig. Dan entje hier dan daar, maar steeds meer enkelen door roadside-bombs. Een copie van Irak is ontluikend; geprolongerd succes. Opbouwen? Wat dan, met wie dan en hoe dan? Het aantal gedode Taliban loopt wekelijks ook al in de honderden lees ik. En er zijn zelfs ook gewonden en gevangenen.... Voor Guantanamo? Dat komt zo nooit leeg.

GUANTANAMO

Het leger laat vrolijk weten dat de boeken van Agatha Christie (in arabisch en chinees) zeer populair zijn in dit kamp. Er wordt enorm veel van uitgeleend. Eindelijk een wat ander bericht.

Hoeveel de Koran wordt uitgeleend stond niet in het bericht. Of is dat opruiende litteratuur?

.....

DE MUUR DER SCHANDE

De muur tussen Mexico en de VS zal 1200 km lang worden en ze is dubbel. Mexico is er zeer beledigd over, deze tweede handelspartner van de VS en zijn grootste olieleverancier. Per minuut komt er nu één Mexicaan binnen: 500.000 per jaar dus. Het is jammer dat er met de Mexicanen niet een immigratie-accord is gesloten, dat zou deze schande onnodig gemaakt hebben. Intussen werken er miljoenen Mexicanen voor 5 dollar per uur in het zwarte circuit en dat levert woekerwinsten op!

Weet je het niet meer? Bouw een muur. Berlijn, Israël, Marokko, en nu ook de VS. Middel-eeuwse methoden om de vijand buiten te houden. De vooruitgang is in de achteruit gezet!

PEIL AMERIKAANSE UNI'S DAALT

Het aantal hooggediplomeerden in de VS daalt en de kosten van een hogere opleiding zijn ook erg hoog geworden. In de groep 35-64 jarigen zijn de Amerikanen wetenschappelijk nog wereldtop maar helemaal niet meer in die van 25-34 jaar. Vooral in de exacte en technische wetenschappen is het slapjes zoals ook in Nederland bijvoorbeeld. De drommen hoogopgeleiden in China en India dreigen velen. Een studie liet zien dat de idee dat deze studenten brave gedisciplineerden zijn en niet echt slim en creatief is een ernstig misverstand. Dus nu geachte westerlingen, aan de slag, we moeten het straks met weinigen verdienen en die moeten dan wel echt kunnen meeknokken in de "haute technologie".... Bien sur!

AMERIKAANSE SOCIAAL-ECONOMISCHE PERIKELEN

Het hedge fund Amaranth ging plat op de bek. Verloor 65% van zijn kapitaal in gasspeculatie en dat was... 9,2 miljard (!) dollar. Zoals steeds verdienen anderen van Wallstreet daaraan, volgens het bekende spreekwoord: de een etc.... Maar er zitten aardig wat "groten" ok negatief vast aan dit verlies: Deutsche Bank, Golman-Sachs, en Citigroup. Dit versterkt de idee in de bankwereld dat er veel meer aan risicobeheersing moet worden gedaan. Want de cowboys van het kapitaal zijn niet de voorzichtigsten...

Ach er is wel vaker, ook in Europa, ruzie tussen ziekenhuizen/specialisten en verzekeraars. Maar nu ook in de VS: maar hier gaat het er keihard aan toe. Een complete media-oorlog is bezig intussen. De slachtoffers van deze strijd zijn patiënten en dokters, want behandelingen moesten worden gestopt omdat ziekenhuis en (betalende) verzekeraar niet meer samen wilden doorgaan. Een complete machtsstrijd over de rug van de onschuldigen komt maar niet tot een einde. Het kapitalistisch blinde gedrag is nu ook "usance" in de gezondheidszorg, een van de meest kwetsbare sectoren in maatschappijen met steeds meer "grijs op straat". We zijn nergens meer echt veilig.

LATIJS AMERIKA

EQUATOR: MILJONAIR TEGEN CHÉ-ADEPT

Eind november ook hier verkiezingen in tweede ronde: een miljardair, pro-VS en anti-Chavezman traden in het strijdperk. In de eerste ronde stond de rijke met 27% lichtjes boven de socialist met 22%. De socialist roept nu al dat er gefraudeerd wordt omdat de rijke cadeau's rondstrooit. Citaat van de Chavez-man: Bush de duivel noemen is een belediging voor de duivel! In welk kamp komt Equator terecht in het gespleten Zuid-Amerika?

ORTEGA FOR PRESIDENT IN NICARAGUA

Ouwe Daniel Ortega, de sandinistische rebel van vroeger maakt een kans weer president te worden op 5 november. Een nachtmerrie voor de VS, deze adept van Chavez. In Equator is er ook een pro-Chavez kandidaat met kansen op 26 november en deze zaken kunnen in landen als Costa Rica, Salvador en Guatemala ook linkse gevoelens waker maken. Rice doet het al dunnetjes in de slip, als ze denkt aan deze nieuwe koude oorlogssituatie maar nu zonder Rusland. Fidel lacht, ook al doet dat een beetje pijn. En Chavez wrijft zich in de handen. Oude rekeningen uit de tijd van de Amerikaanse big stick policy vragen om betaling. Dat komt de VS echt niet best uit nu.

PANAMA: NIEUW PARADIJS

Even opletten: Geen belasting betalen over buitenlands inkomen, 50% reductie op notariskosten, 25% op vliegtickets, 25% op restaurantrekeningen, 20% bij de dokter, 15% minder betalen in het ziekenhuis en ook nog 10% minder voor medicijnen. Dat moet een paradijs voor gepensioneerden zijn, en zeker voor Amerikaanse. Dat is dus Panama, waar je ook als gringo met een glimlach wordt onthaald. De OG-projecten, hoge woontorens en bungalows vliegen uit de grond. Er zijn geen hurricanes dus Florida loopt al wat leeg hierheen. Als slechts 40.000 van de 72 miljoen gepensioneerde Amerikanen (in de komende 12 jaar) komt zullen 20 miljard dollar in de economie worden geïnjecteerd. En de panamezen spreken, geheel vrijwillig, engels uit beleefdheid.

En nu gaan ze ook nog 5 miljard steken in verbreding van het Panamakanaal! Deze 80 km lange gang die 26 uur neemt om erdoor te komen voor maximale breedtes van 32 meters gaat naar 49 meter breed. Daarmee kan het tonnage per jaar verdubbelen en dat is goed voor het BNP dat nu al oor 80% uit de kanaalinkomsten bestaat. Prijs voor een oversteek: 50.000 à 200.000 €, dar kunnen die 5 miljard \$ wel mee worden terugbetaald.

En de "nieuwe bezetting van Panama" door de VS-toeristen is een vreedzame. Gelukkig kan het ook verkeren.

WAAR IS FIDEL?

Cuba is een zoemende geruchtenpot, want niemand ziet of hoort over Fidel. Geen nieuws is goed nieuws? Dat wordt betwijfeld nu de baas niet opdook bij het jaarlijkse congres van de Arbeiderscentrale, waar hij nooit eerder ontbrak. Kenners zeggen dat hij, inden maar even mogelijk, daar zijn opwachting zou hebben gemaakt. Goede bronnen zeggen dat op 21 oktober Chavez plots in Havana verscheen.... Om afscheid te nemen van zijn idool? De officiële verklaringen zijn optimistisch en broer Raoul doet alsof hij alles in de and heeft. Zullen we ons toch maar voorbereiden op een spoedig afscheid? Van een fenomeen en een tijdperk.? Nee dus, plots ziet de hele wereld na 40 dagen stilte, Fidel zijn kantje lezen op TV en zelfs zonder hulp lopen.... Boem, weg alle speculaties. Maar gelooft u echt dat dat filmpje recent was? Fidel krijgt de allure van Bin Laden, zeker ook voor onze George!

OCEANIË

Het rommelt ook hier nu Australië zijn politiek in deze regio aanpaste, die van financiële steun van de omringende landen. Dat betekende namelijk ook de ogen sluiten voor corruptie en beroerd bestuur. Finito.

De nieuwe premier van Papoua-Nieuw Guinea, speelt het nu hard tegen Canberra op de laatste conferentie van de Eilanden in de Pacific, waar hij zijn ongenoegen ventileerde. Een laatste incident was de bezetting van het regeringskantoor van de Salomonseilanden door het Australische leger om een medewerker te arresteren die werd verdacht van seksueel misbruik van kinderen. Da's nogal fors niet? De rust op de wereld bestaat nergens meer.

MAGHREB-NABIJE OOSTEN

DE EMIRATEN: LANGE AFSTANDS-KAMPIOEN

Al 14 miljoen passagiers vliegen er jaarlijks met hun en de plannen voor 2012 zijn.... 53 miljoen. Ze kopen massaal de grote afstandsvliegtuigen om hun capaciteit te verdriedubbelen; ze willen 45 A380's hebben. Vóór Air France, Lufthansa en BA dus.

En Dubai werd een centrum voor toerisme, architectuur en vestigingsplek bedrijven. De groei van verkeer naar de Emiraten is ca 15% per jaar. Maar dit alles was te onbekend dus kochten ze Arsenal en maken ook reclame op Formule1 circuits nu. Omdat ze enorme belastingfaciliteiten kennen zijn hun kosten wel 20% lager dan die bij de concurrenten als Air France en Quantas. Een geslaagd olielandje dat ook na de olie wil blijven.

APPEL VAN 20 IRANIËRS

Intellectuele iraniërs (in het buitenland natuurlijk) hebben een appel in de franse pers doen verschijnen. Daarin stellen ze het antisemitische gedrag, de mensenrechtenschendingen en de financiële steunoperaties aan terroristen aan de kaak. En ze roepen de VN op zich hier tegenover op te stellen. De stem van de geëxileerde minderheid klinkt en moet worden gehoord. Ook al zijn er ondertekenaars bij die onder de Sjah en zijn regiem niet helemaal de brand-schoonsten waren.

ÉÉN GOEIE MOLLAH

Eindelijk ook een goed bericht uit Iran: er is een luidruchtige mollah die luid roept dat de geestelijken corrupt zijn en dat religie van politiek moet worden gescheiden. Helaas, hij werd met groot politiegeweld gearresteerd, nadat hij zich als de verwachte profeet uit de koran uitgaf. Vele mensen probeerden zijn arrestatie met geweld te voorkomen, maar dat werd drastisch verhinderd. Hoe het verder ging is niet bekend. Wel doken bij de EU brieven op waarin zijn adepten repten over de "dictatuur van de (andere) mollah's ". Een verzetsstrijder of een zwakzinnige?

EGYPTE WIL OOK NUCLEAIR

Van het een komt het ander zeker in het MO; nu gaat Egypte zijn nucleaire activiteiten herstarten. Want zijn "leiderschap in het gebied" wordt bedreigd door Iran. En een arabisch leider hoort op vandaag nucleair onderlegd te zijn. Washington zag het al zitten en dus gaat deze staat die het non-proliferatieverdrag tekende en die een voorstander was van een denuclearisatie van het MO in een andere positie. Meer olie op het smeulende vuur.

ALGERIJE HERVINDT ZIJN ARABISCHE WORTELS

President Bouteflika was zeer westers gezind en zelfs een vriend van de VS. Toen moest hij worden geopereerd, hij kreeg het enorm aan de stok met Frankrijk over het koloniale verleden (een echte franse stommitieit!) en toen nam ook zijn afkeer van de daden van de VS toe. Dat deed hem terugkeren naar zijn religieuze wortels, die van de islam. Dus worden nu dagelijks op de staatsradio de vijf gebedsmomenten weer uitgezonden, werd Frans op school als verplicht vak afgeschaft en nog wat andere zaken veranderden. Demonstratie van een andere koers, want hij wil de toenemende populariteit van Amedinedjad ook in zijn islamitische kring beantwoorden. Dus keert hij hen zijn religieuze gezicht toe en neemt afstand van "het westen". En dat is niet goed voor "ons".

MAROKKO WIL RAFALES HEBBEN

Twaalf franse Rafales ziet Marokko wel zitten voor 2,5 miljard €. Ook Saoudi-Arabië en Abou d'Ahbi zien deze jagers wel zitten. Want Algerije kocht Russische jagers aan, 65 Migs, en dat viel wel op in Rabat. Ook werd de huidige luchtvloot al wat gemoderniseerd maar om partij te zijn moet er nu nieuw spul in de lucht. Het wordt weer een stevig bewapend spulletje in de Arabische wereld en de verschillen zijn goed te zien. Frankrijk doet weer goede zaken, na verlies van de algerijnse klant.

ANARCHIE IN GAZA

De spiraal van geweld stopt maar niet. De veiligheidstroepen van Abbas raakten

slaags met Hamas en hoe: doden, gewonden en gebouwen in de fik. Hij kreeg ze weer "rustig", maar de anarchie zit diep. Crisis en armoede en wanhoop: volk zonder hoop.

ALWEER EEN MUUR

Na de muren in Berlijn, Israël en de VS nu weer een plan voor een muur van 900 km tussen Saoedi-Arabië en Irak. Om de terroristen tegen te houden. Maar hun gedachtegoed stopt niet bij deze muur... daarover moet de regering van de Saoedi's snel gaan nadenken.

TERREUR IN ALGERIJE

Recent een politieke moord door een terreurgroep gelieerd aan Al-Qaida. Na de amnestie is er helaas een radicale opleving in dit opkomende land, tot diep verdriet van Bouteflika. Deze spreekt weer over "het terrorisme uitroeien" en er vielen bij een gevecht al weer dertig doden. De zoon van een radicaal van het eerste uur is "verdwenen" en men vreest dat hij deel uitmaakt van een groep van 800 opstandelingen, die steun van buiten krijgt. Wat een ellendige ontwikkeling voor een land dat net wat vrede en vooruitgang had gevonden. Van Bouteflika wordt nu veel stuurmanskunst gevraagd! Net zoals in ... Marokko.

PARLEMENTAIRE SCHOONMAAK IN MAROKKO

Bij de opening van het parlement ontbraken 17 leden; ze kregen dringend het advies niet te komen. En zich dagelijks bij de politie te melden. Want tegen hun loopt een aanklacht: ze kochten stemmen. Door niet te komen zijn ze nu niet onschendbaar geworden, daarom ging het dan ook. Een netwerk van lokale en centrale politici werd opgerold die 100.000 euro rondstrooiden om stemmen te krijgen. In het land is hiervoor veel steun voelbaar: men ergert zich al jaren aan de enorme corruptie. Bravo Marokko!

CHIRAC, ARMENIË EN DE TURKEN

Chirac was weer op goede voet te zien in contact met zijn collega van Armenië. En hij

deed ook mee aan de herdenking van de genocide die nu zelfs Nederland en "haar" turken afsplitst. De baas van Armenië nam afstand van de houding van Georgië tov Rusland, als vriend van dit laatste land. En over Iran, de burens van Armenië ging het ook. De leider verzocht Chirac de dialoog aan te houden met Amadinedjad, Maar in Frankrijk waren ook enkele politici niet zo blij met dit alles: de minister van Handel van Turkije dreigde al met Een economische boycot van Frankrijk! Het wordt steeds gezelliger in de diplomatie niet?

MARINE LE PEN IN ISRAËL

Als je vader vaker werd veroordeeld voor antisemitische uitlatingen mn over de Shoah en je bent zijn dochter (ook politiek, FN dus) dan ligt een bezoek aan Israël niet voor de hand. Maar ze gaat als lid van de Europese delegatie, en dat scheelt. Waarom? Wel om doucement wat gas terug te nemen op het antisemitische imago van de FN. Marine spreekt zelf over "nos compatriottes juifs". Eigenlijk is het simpel: ze haat de Arabieren zo erg dat ze nu de Joden positief herontdekt. Wie gelooft dat nog?

ISRAËL EN IRAN

Israël denkt dat het Westen het atoomgevaar van Iran sterk onderschat en moet dus alleen nadenken over een strategie hiertegen. Als het moet zullen ze met of zonder accord van de VS luchtaanvallen uitvoeren op de nucleaire installaties; maar die zijn nogal verspreid in dit grote land en diep ondergronds. En weer een misser, zoals in Zuid-Libanon, dat is niet leuk. Ook de reactie in de (moslim)wereld zal niet mals zijn.... Het kwaad komt denken velen van de terugtrekking uit Zuid-Libanon in 2000 en nu blijkt ook de terugtrekking uit Gaza al weer een ramp. Het zit Israël bepaald niet mee, de twijfels en de gevaren zijn voor hen enorm.

ISRAËL SLAAT FORS RECHTSAF

Beitenou is de nieuwe partij in de regering Ohlmert met Liebermann als vice-president. Voor: Strategische Zaken... Deze club is een groot tegenstander van verlaten van

gebieden maar wil eerder gebieden onderling afruilen. En dan gecorrigeerde twee staten naast elkaar. Niemand verwacht een verbeterde relatie met de palestijnen met Lieberman at charge, maar wie weet, nu de libanese crisis aantoonde hoe ver het de facto is gekomen. De dagen na de kater zijn nu aangebroken, ook voor Lieberman en de zijnen.

ISRAËL WEIGERT GELEERDE PALESTIJNEN

Vliegen van en naar de Palestijnse gebieden gaat via het Israëlische vliegveld Ben Goerion. Maar als je teruomt weigert Israël de uitreizenden het inreisvisum. Een hoge functionaris van de Palestijnse autoriteit, geboren in Jerusalem, verloor ooit zijn verblijfsvergunning aldaar en werd stateloos.

Hij verkreeg wel later een zweeds paspoort en vernieuwde steeds braaf zijn uitreisvisa. Maar nu mag deze econoom van naam zijn land niet meer in. Hij is bepaald niet de eerste en enige: het geldt voor honderden beter opgeleide palestijnen. Hun diploma's van prestigieuze Amerikaanse, Europese universiteiten maken op Israël geen enkele indruk en ook niet hun buitenlands paspoorten. Rechten van de mens? Niet voor de "betere palestijn" dus?

ISRAËL: TSAHAL LIKT ZIJN WONDEN

Het militaire fiasco van het leger heeft enorme gevolgen; de arrogantie viel plat op haar gezicht. He kon het leger zo weinig weten van de enorm gevaarlijke bewapening van de Hezbollah? Of w de top het wel en hield het "voor zich"? De wapens van Chinees-Iraanse makelij waren echt bedreigend en de nieuwste tank (Israëlisches fabriek) kon er niet tegen. Hezbollah werd in een klp een geducht tegenstander; een enorme schok. Ook de intelligence aanpak van Israël is een ernstige lacune gebleken; arrogant geworden verwaarloosde men menselijke waarneming op het Zuid-Libanese terrein. Vertrouwen op grote wapens dus, geleerd van de Amerikanen, die in Irak weer ondervinden dat daarop alles zetten geen winst oplevert. Kortom er

gaan koppen rollen en, de mythe van het overmachtige Israël is stuk, ook in de boezem van Tsahal. Superioriteitscomplexen zijn levensgevaarlijk!

DE TALIBAN ZIJN VOLOP TERUG

Vijf jaar na de Amerikaanse verjaging zijn ze er weer volop; de Taliban. En de helft van het land is al weer in volle oorlog. Ze zitten vooral in het grensgebied met Pakistan en zwermen daarvan uit. Islamabad helpt hieraan stevig mee, zoals ook vroeger al gebeurde. Dat de Taliban geen wortels in de bevolking zouden hebben, was ook weer zo'n Amerikaanse fout toen, en nu blijkt hun ongelijk opnieuw. De Europeanen die er nu vechten, na de Russen en de Amerikanen, zullen ok nog gaan begrijpen dat er tegen stammen en hun cultuur wordt gevochten. En dat zijn als altijd verloren wedstrijden. Zijn wij nu ook "dom en arrogant" geworden? Het regiem in Kaboul kantelt al en het opiumgeld vloeit in stromen. Het Westen doet het hoe dan ook knap fout, tot grote vreugde van de fundamentalisten. Na Irak nu dus toch (weer) Afghanistan? Arme uitgezonden soldaten die aan "opbouwwerk" moesten gaan doen. Ze bouwen slechts kerkhoven.

CORRUPTIE REGERING IRAK

Al 100 miljoen \$ verdween in Irak, hulpfinanciën dus. Wel 88 regeringsfunctionarissen en 15 oud-ministers doen eraan mee: 400.000 barrels olie en 1200 tankwagens verdwenen naar Syrië door toedoen van het Olieministerie alhier. Twee Amerikanen van bedrijven hier die alarm sloegen zijn.... Vermoord. Ene Ziad Cattan, oud-minister van Defensie is de kampioen; hij loopt nog rond hoor!

Tja de chaos is niet enkel militair maar ook moreel; wat wilt u?

TRENDS/TECHNOLOGIE

DE NIEUWE HD-TV

Op de Salon van Berlijn was al het nieuwe Op Tv etc. gebied te zien en opviel dat de nieuwste TV's geen recorderfunctie hebben. De wildgroei via het net deed de filmboys dit "arrangeren" met de TV-

fabrikanten. Want er moet via pay-tv geld verdiend worden, dus verhuurt Hollywood cs enkel de nieuwe films aan hen en dat betekent dat opnemen via "open air" weinig gevraagd gaat worden. Dus.... TV kijken wordt erg mooi, maar voor het moois moet extra betaald worden. De wet van behoud van ellende, ook hier!

GEMENOID-1: EEN KLOON

Zo heet het robotische evenbeeld van een japanner en op de foto is het smashing! Echt zijn copie. In uiterlijk, stem, zijn blik, en gezichtsuitdrukkingen. Waarom? Wel om de reacties van echte mensen op zo'n "ding" nauwkeurig te kunnen bestuderen. Want zegt deze top-ontwerper van robots, daar ligt de wijsheid voor de volgende robot-generaties. U begrijpt dat ik ooit mijn robot stuur om koffie te drinken.... En soms is dat (voor mij) een verademing. Nog even en we leven eeuwig!

EEN ELECTRISCHE PEDALO-BOOT

Met zijn zessen erin en voortbewogen op zon en op pedaalkracht. Overigens maar twee kunnen tegelijk pedaleren! De pedalen laden de batterijen op en voor noodgevallen zijn er ook nog roeiriemen en een mast met zeil. Een mooie luxe boot overigens die glijdt en niemand stoort. Het wordt weer mooi op het water.

WANDELEN OP MARS

Nasa heeft drie jaar geleden twee robotjes die moedig over de rode planeet kruipen. En ze sturen prachtfoto's zegt men. Het bewijs voor « water op Mars » is nog niet geleverd, helaas. Maar men gaat moedig verder tot ze zijn uitgeput en zwijgen. Want de europese sonde komt er ook aan... Concurrentie kent geen grenzen.

SKYPE GADGETS

Als u Skype (het telefoonsysteem) draait op een Mac dan is er nu een « gewone » draagbare telefoon vor in uw huis die rechtstreeks communiceert met uw PC en U kunt dus bellen vanuit uw tuin met Skype.

Het ziet er fraai uit , maar ik vond nog geen prijs. Tja u telefoneert over Uw PC voor bijna nop gewoon als u al jaren deed ; mobiel en uit de tuin. De zegeningen van het Internet zijn oneindig, wij gaan het ook proberen.

DE HYBRIDE MOBIELE TELEFOON

Orange brengt de hybride, een telefoon die bij u thuis via Internet (Wifi) werkt en verder weg via GSM. Dus een apparaat en één nummer; dus eentje die zelf "schakelt" als u zich verplaatst. Kosten? Die van de livebox, en 40 euro/maand voor 4 hybride telefoons. Bellen wordt steeds leuker en eenvoudiger en zelfs de alzheimerpatient kan ermee overweg straks. Alweer vooruitgang.

USB MET VINGERAFDRUK

JET FLASH heet ie en hij leest uw afdruk om te openen of om te sluiten. Zonder uzelf dus geen toegang. Je kunt er ook al je vele passwords opzetten die je dan nergens anders hoeft te bewaren. In twee capaciteiten te krijgen 1 of 2 giga-octets. Prijs 49 euro. Maar besef ook dit: pas op met uw vingertjes!

AY-ONE: BEVEILIGINGSWONDERTJE

Siemens maakt hem dit generale beveiligingsapparaatje dat van alles kan bewaken. Beweging, geluid, trilling, licht van alles alarmeert dit schijfje dat je overal kunt neerleggen. En hij kan u opbellen, er zit een GSM in. U kunt ook hem opbellen en luisteren wat er met of bij hem gebeurt. Dus ook uw babysitten of oma bewaken. Zelfs de temperatuur kan hij bewaken ook in oma's kamer bij een hittegolfje. Einde 2006 is ie te koop. De slechteriken krijgen het weer wat lastiger.

NAVIGATIEFOEFJES

Tom-Tom (nederlands!) is de beste en de goedkoopste zegt men, maar nu is de strijd losgebarsten. Wie stopt de meeste foefjes in zijn navsystem? Nieuw: radarkaarten, meteoberichten,MP3 speler zijn er nu ook op te vinden. En Michelin gaat verder en u kunt er restaurants,hotels en toeristische info op vinden. En de markt is nog groeien-

de, slechts 6% van de potentiële kopers is in Frankrijk voorzien.
U kunt nooit meer wegraken, Big Brother reist met u mee!

HUUR EEN HYBRIDE

De hybride komt sterk IN, in de huursector. Hertz verhuurt veel Toyota Primus, veel vraag ernaar en hij kost weinig vanwege de overheidssubsidies erop. Komend jaar rekent men al op 30.000 huurders van een hybride. En langs deze weg maken vele mensen eerst kennis met dit nieuwtje alvorens kopers te worden.
De hybride zit in de lift.

EEN HAARWAS-MACHINE

Aqua Vibro 90 heet ie. Een ding waarin u uw hoofd moet steken bestuurd door een computertje. Hij wast uw haar zeker weten, maar geeft ook en passant een heerlijke hoofdmassage. Met geprogrammeerde waterstraaltjes. Een enorm succes in Japan en binnenkort komt het ook in Europa. Waarom is dit weer niet eerder uitgevonden? Toen ik nog veel haar had bijvoorbeeld? Het leven is wreed.

DE FRANSE RIKSHA

Hij is er de cyclo-pousse. Met elektrische en pedalaandrijving. Achterin twee zitjes en voorop één voor de zwoeger/bestuurder. In Lyon loopt ie al en binnenkort ook in Grenoble en Nice. Nee, geen chinezen voorin, gewoon “blanken”, die zich droog (want hij is overkapt!) in de stad willen verplaatsen en gevoel voor milieu hebben. Hij is te huur: 1 euro/km. Uitgevonden door studenten en eigenlijk een soort omgekeerde bakfiets, dacht ik toen ik hem zag. Want als student verhuisde ik altijd per gehuurde bakfiets. Zonder electrohulpmotortje overigens. En u kunt ermee tot voor uw deur komen; als uw student dat voor u wil doen, natuurlijk. In geval er onder de studenten te weinig animo zou zijn dan zullen ongetwijfeld de chinezen worden opgetrommeld. Zo krijgen we die fransen toch wel ooit op een of andere fiets...f

BIECHTEN NA DE DOOD

Dat kan niemand, maar een franse paleopatholoog probeert uit allerlei gegevens nog geheimen aan beroemde doden te ontfuselen. Hij onderzoekt de schedel van Descartes, de harten de franse koningen (staan op sterk water!), beroemde mummies etc. En zijn bevindingen schrijft hij op. Een van hen is: “De penis van Lodewijk XVIII had een zo nauwe voorhuid dat hij nooit kan hebben gemasturbeerd”. Dat moest u toch even weten niet?

ECONOMISCHE DETECTIVE-BUREAU'S

Ze zijn er echt en ze bespioneren “op aanvraag” uw concurrenten, uw personeel etc. Maar in Frankrijk nooit politieke spionage, zeggen de bazen. In de VS is dat wel het geval. En ze gebruiken “nooit” illegale methoden natuurlijk. De EU is ook geregeld opdrachtgever daar waar het bijvoorbeeld gaat over “ontoelaatbare concurrentie en afspraken”. Maar de grote ondernemingen zijn bijna ok allemaal klanten.

Natuurlijk zijn hun facturen hoog; zeker die van de vijf grotere bureau's in Frankrijk met fraaie namen. Een wijsheid van een van hun bazen: “In regeringskringen is er tegenwoordig geen plaats meer voor louche praktijken. Men behoort transparant te zijn”. Een pak (steen) valt van mijn hart; dat is goed nieuws...

HOP, ALWEER EEN BOEK!

Met Hop kunt u en eigenlijk dus iedereen zijn eigen boek schrijven. Dit programma doet alles voor onervaren schrijvers behalve het bedenken en het schrijven zelf natuurlijk. Het was eerst gericht op kids hier in Frankrijk maar ook de groten vallen er op. Op www.cyberlude.com ziet u hoe het werkt. Mijn kleinkids en ik schrijven elk samen een boek; ik zal nu toch eens kijken of HOP mij ook kan helpen... U hoort nog van me.

EEN REDDEND CAISSON

Het drijft en weegt 400 kilo en bevat alle moderne technologie: GSM, WIFI, Serveur, wateranalyse-apparaat, afstandsziekenbehandeling, data-uitwisseling etc. Alles wat bij een ramp waarbij alles uitviel nodig is voor eerste hulp en coördinatie. Het ding

kost 150.000 euro en is volgens tests in staat in de eerste uren honderden mensenlevens te redden. U kon het zien op het feest van de wetenschap in Toulouse en het werd bedacht door de Franse overheidsresearchers CNES. Goed idee niet?

TOPICS/CAPITA SELECTA

OVER LIBANON (2) (Of: Israël en burenen)
(Voortbouwend/reagerend op het ingezonden stuk van lezer C. in EDITIE 22-06, naar aanleiding van een stukje in EDITIE 21-06)

Wie weet het? Niemand natuurlijk, want er zijn er teveel die het eens moeten worden over wat er gebeurde in 60 jaren conflict. Dus mijn insteek is ook slechts “beter begrijpen door discussie”. Daarnaast zijn er enkele relevante feitelijkheden die ik ook wil toevoegen. Mijn positie is lijkend op die van lezer C., om meerdere redenen, ook persoonlijke, ben ik een “oude” vriend van Israël. Maar ik ben nu wel in ernstige “gewetensnood” geraakt. Dat als aftrap voor mijn bijdrage.

Uit het betoog van lezer C., neem ik, wat m.i. zijn “kernpunten” als leidraad:

1. De liefde voor de waarheid.
2. Tussen Israël en zijn burenen is er sprake van een padstelling.
3. Israël is de onbetwiste legitieme oplossing van het joodse vraagstuk na de shoah.
4. Een oplossing zal nog eeuwen vereisen.
5. Tot aan “de oplossing” moeten ze, door de VN, militair van elkaar gescheiden worden.
6. Mijn positie.

AD: 1: De liefde voor de waarheid. C. dus en mij ook, maar niet iedereen. Een keuze is vereist inzake iets als oorlog, altijd, in de politiek dan. Zelfs neutraliteit is een keuze. Zie Nederland in Hitlers tijd: het zweeg en was tot 10 mei neutraal.

AD 2: DE PADSTELLING

Mijn vraag is of de door C. geschetste padstelling, intussen (helaas), niet erg fors is verbreed: “Israël contra zijn burenen” werd vrees ik “Joden/VS tegen arabieren” en het is nu al “het westen tegen de moslimwereld” geworden. De padstelling heeft dus geopolitieke trekjes gekregen. De bemoeienis van Iran c.s., en daardoor ook Rusland en China, maakte het oude speelveld Israël + VS—Arabisch burenen—Europa veel groter. Het was natuurlijk al lang een VN-kwestie van groot gewicht, maar nu is de betrokkenheid van de boven genoemden veel groter en anders geworden. Dat kwam, recenter gezien: door 9/11, toen kwam Afghanistan, toen Irak (onernigheid in de VN!), toen Iran/Syrië (en Hezbollah in Zuid-Libanon), recent ook nog Noord-Korea (al 60 jaar door de VN gescheiden van het Zuiden) en nu opnieuw Afghanistan (Westen =Nato tegen Taliban+ moslim-fundamentalisten). Deze gecompliceerde padstelling is m.i. dus de ECHTE, als we over Israël en de arabieren nadenken. Een VN-probleem dus van orde 1, zoals ook C. terecht opmerkt.

AD 3: LEGITIMITEIT

Geen twijfel mogelijk: de toenmalige splinternieuwe VN koos voor Israël in 1947. Zij het voor een land waarin arabische en joodse inwoners zouden samenwonen als ook 2000 jaren geleden. Volkenrechtelijk loud en clear besloten dus; al was er in de VN nauwelijks één arabier te bekennen toen. Maar dat liep helemaal niet goed af, dat samenwonen, en daarmee ontstond het Palestijnse vraagstuk. En deze vluchtelingen of (vrijwillig?) geëxileerden leefden vanaf dat moment in erbarmelijke omstandigheden, groeiden in aantal en radicaliseerden. En geen VN kon, bleek intussen, dat oplossen. Eigenlijk was hun oplossing dus mislukt, of onhaalbaar gebleken.?

Uiteraard vinden de palestijnen niets legitiems aan deze toestand temeer omdat, uiteraard om stevige redenen. Want Israël bleef ook nog gebieden bezetten, waar nu enige verandering (?) in komt. Overigens was dit in alle opzichten CONTRA de desbetreffende VN-resoluties: Israël geloofde (met de VS?) niet in de kracht van de VN en deed de was zelf. Anders gezegd: trok zich

(ook) van VN-resoluties niets aan.
Volkenrechtelijk FORMEEL niet ook juist dus.

En let wel: de Shoah was een Europees drama, geen Arabier deed daaraan mee. Overigens is "ons Europees antisemitisme" , ook dat van vandaag nog, gebaseerd op een "neerkijken op joden", (minderwaardigen). Dat was in de grote Arabische (Joodse) diaspora nergens het geval: daar zag men de joden vooral als slimmer en handiger (dus als "de beteren"). De Katholieke Kerk was ook in vele opzichten de religieuze vijand van de joden: daarover kan ik zelf intussen boeken schrijven (zelfs eentje over het Comtat Venaissin, waar ik nu woon en dit gebied was 600 jaar pauzegebied) . Dus Israël na de Shoah had niks van doen met de Islam contra de joden. Daarom zegt Amadinedjad uiterst gemeen: waarom nemen we niet een stuk Europa om daar Israël te herbouwen; het is immers een Europees trauma? Zet dat maar tegenover de Arabische Palestijnen die Israël moesten (?) verlaten na 1948.

Dus volkenrechtelijk is Israël legitiem ja, natuurlijk. Maar zeker niet gedragen door een essentieel en groot deel van de direct betrokkenen; tot op vandaag helaas. De (militair) sterkste "won", na enkele stevige oorlogen die vrede met een aantal Arabische staten opleverden. Maar niet met alle. Ik denk uiteraard dat terugdraaien echt geen optie is: er moeten dus twee (buur)staten komen. Wat eigenlijk, onder Arafat, bijna leek te lukken. Maar nu zitten we toch weer met een pot internationaal gestoofde peren in de VN-maag!

AD 4: EEUWEN ZULLEN NODIG ZIJN

Dat lijkt me zeer duidelijk; zie Joegoslavië, Korea, Duitsland en burenen, Japan/China en zijn burenen.... Veel pijn, dood en misdaden op schaal vereisen minstens 3 generaties om te apaiseren (zie nu weer de Armeense kwestie na bijna 100 jaar). En wie moeten vreedzaam leren leven naast elkaar? Welaan de geëxileerde Palestijnen of beter gezegd hun (klein)kinderen etc. , allen geboren buiten "hun staat Palestina" (zie ook "onze" Molukkerskinderen, onze eigen

eerste terroristen) en de vele Joodse immigranten uit de hele wereld (maar vooral uit Europa en de VS), die kwamen en nog steeds komen, bijna ook allen geboren buiten Israël

Ad 5: EEUWEN MILITAIRE SCHEIDING VAN DE BUREN IS NOODZAKELIJK

Een scheiding in een mondiale wereld en dan van één land en de rest van zijn omgeving, is uiterst tricky en nauwelijks voor te stellen. De VN-bewaking van de Israëlische noordgrens met Libanon toonde aan dat dit alles niet één raket tegenhield. Zeker ook niet omdat die uit Noord-Korea kwamen en door Iran wat werden opgepoetst. Militair/technisch is dat uiterst moeilijk gebleken, ondanks patriotsystemen. Dus moet het vooral POLITIEK gefikst worden en dus ook in de VN. En natuurlijk, zoals nu nog veel uitgebreider met meer VN-ers (vooral uit Euro-pa!) als grensbewakers. De Zuid-Libanoncrisis heeft in Israël DE schok veroorzaakt: men kan militair niet zo veel tegenhouden als werd gedacht... Iets dat ook de Amerikanen nu (weer, na Vietnam) leren in Irak en Afghanistan (waar ook Nederland dat nu aan het leren is). En dan zie ik Noord-Korea waar na zestig jaren (!) scheiding en isolement ons de raketten, gelukkig nog zonder atoomkoppen, om de oren vliegen. Met duizenden VN-soldaten op de grens; die zelfs ooit ook bemand was door Nederlandse militairen.

En wat te denken van ex-Joegoslavië en nu, van het referendum in Servië over Kosovo (ook al omringd door de VN)? Ik zie hier erg troebel en weet bij God niet wat dit alles brengen zal.

Maar ik ben het dus met C. eens, dat enkel de tijd deze padstelling kan "oplossen".

AD 6: Mijn positie.

Wat veroorzaakt dit alles in mijn mind? Ik vrees dat een grote klap, een grote dreun, iets indrukwekkends/vreselijks op grote schaal, DANWEL EEN CRISIS WAARBIJ HET ERGSTE NOG MAAR NOG NET KAN WORDEN BEZWOREN, slechts de verandering zal kunnen inluiden.

Alsdan zullen de positiekeuzes van ons allen (in de VN of daarbuiten, helaas) bepalend zijn voor wat er nog aan bloed en tranen gaat vloeien. Dan gaat het echt om leven en dood, niet enkel van Israël en/of haar burens, nee, van ons allemaal. En heel dichtbij.

En dan betalen wij allen, zeker ook Europa, de laatste facturen van een vreselijke genocide, die we vol schrik en afschuw probeerden te vergoeden door het joodse, grotendeels (ook) door ons vermoorde volk een eigen veilige staat te geven. Meer tragiek heb ik zelden in wat ik van historie weet, gevoeld. Ook denk ik, dat de geschiedenis nogal wat "bewijs" voor mijn bange vermoeden oplevert.

En dan, maar heel lang hierna, komt "alles" in het Midden-Oosten weer goed, no doubt. Anders gezegd: ons "eigen padstellingsprobleem", wordt in de toekomst nog erg levend, als wij WEER echt moeten kiezen, zoals we voor neutraliteit (!) kozen in de jaren vóór de tweede wereldoorlog, terwijl Hitler haat predikte en MEIN KAMPF al begon uit te voeren, en de joden in grote haast wegtrokken naar een nieuwe diaspora. Ook de katholieke Kerk leek er niets tegen te doen; ze zweeg. Denk ook nog eens aan ons aller schrik toen (door de VN goedgekeurde) bommen neerdaalden op het koppige Servië, dat van geen ophouden wilde weten en Belgrado liet platgooien.

Ik woon tegenover ex-Serviërs uit Bosnië, die me daarover nog wel eens aanspreken. Zij begrijpen het nog steeds niet... en zien in Bosnië, als de VN weg zou gaan van de door haar omcirkelde Servische Republiek in Bosnië (een enclave in Bosnië), de pleuris onmiddellijk weer uitbreken. Ik hoor deze mensen die aan de dood ontsnapt en hun grotere kinderen En ik geloof ze echt en heb begrip voor hun onbegrip.

De oplossing zal dus komen tijdens een nieuwe machtsstrijd op globaal nivo en met een totale reshuffeling van onze rammelende wereldorde. En daarin spelen de VN

vooral nog nauwelijks een echte krachtige rol. De heer zij ons genadig, ons allen dus.

Wie geeft mij meer hoop dan ik blijk te hebben op een "mooi" vervolg? Graag, want ik bevind me met mezelf in een ware padstelling.

Leon, nov. 2006

PS 1: Inderdaad namen Hezbollah (en nu weer Hamas) Israëlische soldaten gevangen. Dat gebeurt overigens wederzijds al jaren: Israël neemt burgers, politici en zelfs parlementsleden gevangen om ze later om te ruilen voor gevangen soldaten. Deze "sport" is al jaren van beide kanten bezig.

PS 2: Israël is een westers land en zeer bedreven en getraind in image-building en mediabehandeling. Dat is nog erg onbekend voor de "burens". Dat maakt het voor ons Europeanen ook dubbel lastig. Zie het gebruik van fragmentatiebommen door Israël, eerst ontkend nu opgebiecht. Dat staat haaks op de "cleane en preciese oorlogsvoering" die Israël pretendeerde. Amnesty International veroordeelde intussen beide partijen, terecht.

PS 3: Wie de oorlog BEGINT is altijd hoofdschuldig aan het erop volgende moorden en vernietigen. Dat deed nu weer Hezbollah, duidelijke zaak.

.....

**ZIE HIER HET ACTUELE
GEOSTRATEGISCHE SCHAAKBORD VOOR
GEVORDERDEN EN BETROKKENEN :**



IRAK **IRAN**
 + **AFGHANISTAN**
 +
 arabische wereld
 (soennieten+ sjiïeten)
 +
 Islamitische regio in Oost-Afrika

KNIP HET UIT EN MARKEER DE ZETTEN DIE ZULLEN VOLGEN ; DAT ZAL HARD WERKEN WORDEN.

.....

DE CENTEN VAN DE FRANSE VAKBONDEN

De franse staat stort jaarlijks via subsidies etc. zo'n 400 miljoen € in de vakbondskassen voor het wel en wee van hun "maatschappelijke taken". En de EDF heeft een eigen kas van ook 400 miljoen die uit de stroomfacturen van de fransen wordt betaald door de EDF-bazen. Overigens loopt naar de besteding daarvan en pikant onderzoekje van staatswege. Nou staat er in de desbetreffende wet een criterium van representativiteit natuurlijk. En daar zit nou echt wel wat pijn. In 1946 waren er 5 miljoen vakbondsleden en nu zijn at er 1,9 miljoen... Dat is dus ernstig achteruitgegaan terwijl de arbeidsbevolking flink steeg. De vakbonden vaardigen mensen af in de Prud'hommes-colleges, een soort arbeidsrechtspraak waaraan werknemers en werkgevers deelnemen bij lokale arbeidsconflicten. Aan deze verkiezingen is te zien hoe "zwaar" en vakbond weegt in het maatschappelijke verkeer en dat zou je dus aan de staatsbijdrage moeten relateren niet? Dat ziet er als volgt uit: De CGT heeft een gewicht van ca 32%, ontvangt 75 miljoen contributies en dat is 34% van haar budget; de CFDT doet 25%, vangt 69 miljoen en dat is 25% van het budget; De FO scoort 18% en inkasseert 35 miljoen en dat geeft 57% budgettair; dan nog de CFTC die 12 miljoen contributie heeft en voor 10% meetelt, budgetdeel uit contributie 40%. Welaan dat is een nogal dolle boel geworden niet? Iemand zegt: de vakbonden zijn de enige instituties waarvan de wet geen

transparantie eist.. assez comfortable, n'est ce pas?

Op de 1,9 miljoen vakbondsleden tellen we dan ook nog ruim 1 miljoen ambtenaren, meer dan 50% dus. Enkel in de textiel, de metaal en de scheepsbouw zijn de vakbonden nog werkelijk iets in termen van aantallen leden. Verder is het uiterst dun in de privé-sector. De representativiteit in europees verband vergeleken geeft als lijstje: Zweden 80%; België 60%; Italië 35%; UK idem; Duitsland 25%; Nederland 20% Spanje en ook de VS 10% et voila La France met 8%!

En ook is een leuk cijfertje dat terwijl e CGT nog maar eenderde an haar leden overhield sinds 1970, ging het aantal vakbondsvertegenwoordigers in de ondernemingen omhoog met een factor 5. Dat geeft veel stof tot denken en dat nu ook buiten de vakbonen.

Want onderzoeken en discussies alom doen deze malle toestand nu ten volle boven komen en de pijn en de angst van de bestuurderen begint zichtbaar te worden. Er is helemaal geen Thatcher nodig om wat te saneren, de rechter kan met de representativitets-clausule in de bestaande wet het vakbondsgebouw drastisch terug snoeien. Simple comme bonjour.

Maar zo kan dat natuurlijk niet echt. Hoe lang gaat deze anomalie, die Frankrijk mede blokkeert nog duren? Dat is niet zo lag meer voelt iedereen.... Een volgende regering zal ook hier iets MOETEN ondernemen. Maar in de programma's staat hierover nul en niks. Dat is helaas typisch voor dit verrassende land, dat de rem op zijn neergang niet kan vinden en doorkraakt met zijn oude machinerie.

Gelukkig ben ik geen vakbondsbons en ook geen politicus, nee zelfs geen kiezer. Maar ik snap wel dat hier een tijdbom tikt, en eentje van allure. Dus: Allons enfants de la patrie, le jour du jugement arrivera! Syndiquéz vous!

HET ONGELOFELIJKE FRANSE PENSIOENPROBLEEM

Jospin, de PS-voorman die in 2002 zo enorm afging in de verkiezingen, zei recent bij de PS-zomer-universiteit, dat zijn partijvoorzitter Hollande een ernstige fout maakt toen hij tegenstemde tegen de hervormingen die UMP-er (rechts) Fillon doorvoerde in 2003. En dat was eindelijk een socialist die eens de waarheid sprak over dit ongelofelijke probleem. Want, elk Europees land heeft zijn pensioenproblemen, maar La France, heeft een echt ongelofelijke puinhoop in statu nascendi op dit gebied. Gelukkig heeft het ook het hoogste geboortecijfer van Europa..... Een gelukje bij een echt ongeluk. Dit ter introductie van een "echte verhaal à la française", die gelukkig (?) ook hier zeldzamer worden.

1. Huidige toestand en historie.

Zonder hervorming van formaat zal de Franse pensioenlast de komende jaren met 25 à 30% stijgen. Niemand weet hoe dat betaald moet worden en ook niet hoe om te gaan met de enorme verschillen in pensioenrechten die er zijn gegroeid. Tijd voor een historisch plaatje dus. Bismarck "vond" ooit in 1889 het pensioen uit en daarna volgden andere landen. De Fransen, toen vooral agrariërs, zagen het niet zo zitten: die mensen verkochten hun land en hoeveel en dat was hun pensioen. Zelfs de vakbond de CGT stemde tegen de eerste pensioenwet in 1911. Want toen kwam er maar 5% van hun leden boven de 65 jaar uit. Pas in 1945 kwam er een algemeen ouderdomspensioen en toen moest iedereen premie gaan betalen. In 1950 kreeg je aan het einde maar 28% van je laatste salaris maar in 1971 (rijk Frankrijk toen) werd dat ca 50%. Daarnaast werd er per sector nog een eigen aanvullend pensioen opgetuigd en zo kwam je aan 70 à 80%. Let wel: alles op basis van een omslagstelsel. Niks kapitaaldekking dus! Dus de pensioenmaat is niet gerelateerd aan wat je aan premie betaalde maar aan de activa aan premie ophoesten. Dus de demografie is essentieel en de solidariteit van de generaties. Zoals de AOW in Nederland en ook veel andere landen. Maar

daar is dit een basispensioen en daarop komt een sectoraal pensioen op basis van kapitaaldekking.

2. De vooruitzichten.

De demografische ontwikkelingen zijn natuurlijk tot het probleem geworden, ook hier. In 2020 staat tegenover één actieve ook één gepensioneerde. In 1980 was dat nog 4 op 1; in 1945 was het 15 op 1. In 2000 waren er 12,6 miljoen mensen ouder dan 60 jaar en dat zijn er in 2050 25 miljoen. In 2000 staan ook 40 oudjes (> 60 jaar) tegenover 100 personen van 29-59 jaar.

In 2050 staan er 80 oudjes tegenover diezelfde 100 jongeren.

Voilà, le problème.

Om dat gat te vullen zou je bijvoorbeeld de BTW moeten verdubbelen..... u weet dat Angela (om dezelfde soort reden) de Duitse BTW drie punten omhoog deed. En dan met 60 op pensioen blijven gaan lijkt een sprookje als elders 65 gewoon is en zelfs op plaatsen naar 67 en meer wordt gegaan. Maar er is nog meer explosiefs!

3. Een gigantische ongelijkheid.

Er bestaan in Frankrijk 538 verschillende pensioenregelingen, ook in het algemene ouderdomspensioen is het ZEER verschillend! Nu maakte iemand het simpele sommetje per "sector" dat luidt: hoeveel pensioen krijgt iemand nu zelf, voor elke euro premie die hij ooit afdroeg (voor de toenmalige gepensioneerde)? Dat geeft het volgende mozaïekje:

Een gewone arbeider ontvangt: per betaalde euro na pensionering 1,04 euro.

Een leidinggevende van de SCNF:.....3,16 euro;

Een verpleegster 1,83

Een onderofficier4,8

Is dat variatie of niet? De arme sloebers betalen dus de riantere pensioenen in het land van de "égalité en fraternité". En wie waren er dus tegen de hervormingen in 1995 (Regering Juppé) en in 2003 (regering Raffarin)? Inderdaad, de grote ambtenaren/overheids-vakbonden..... Enkel de CFDT (Chereque) was moedig in 2003 en stemde vóór!

Dus is er nu nog nauwelijks iets hervormd, vlak vóór de verkiezingen van 2007.

4. Het stoppen van de gaten

De "locale tekorten" zijn voor bijvoorbeeld de RATP (overheidsvervoersbedrijf Parijs) 22 miljard denkt men. Voor de SNCF (overheidsspoorwegen) ligt het op 103 miljard. Al in 2006 moest er uit de "algemene middelen =belastingen" een SOLIDARITEITS-bijdrage van 2,5 miljard voor de SNCF worden gestort.

En nog een mooie: de ambtelijke 20% van de beroepsbevolking is goed voor 60% van het nationale tekort! Rekening aan de werkende belastingbetaler dus (ook de ambtenaar natuurlijk). En een ander leuk weetje is dat de wettelijke werkgeversbijdrage aan de premie nog nooit door een van deze werd betaald....

5. De pensioenen in de zon en in de politiek. Sinds 1952 zijn de pensioenen overzee 35%, soms 50% en zelfs 75% hoger dan "in het thuisland". Compensatie voor de ontberingen zo ver van huis. Zo'n 100.000 ambtenaren genieten er al van. Dus laten sommige rijksmedewerkers zich drie maanden vóór hun pensioendatum overplaatsen naar Guadeloupe of iets anders fraais en hup je krijgt +35%!

Er schijnen er zelfs te zijn die door adresvervalsing aan een plusje van 50% kwamen: ze waren nooit overzee actief, maar gaven wel een overzee-adresje op. Geen controle, dus simple comme bonjour!

En dan de parlementariërs met twee of drie "mandaten" (parlement + burgervader+ ...). Die vangen gewoon de som van de pensioenen! En gaat mijnheer dood, dan krijgt madame gewoon de hele poet tot ook zij naar de eeuwige jachtvelden gaat. Waarom ween wij dit nu pas?

6. Ter afronding.

U begrijpt, het minste zou moeten zijn dat de premie gebaseerd zou worden op de gestegen levensverwachting. Zoals in andere landen bv in Zweden waar de premie rechtstreeks gekoppeld is aan deze stijging. Heb je dus niet genoeg jaren dan moet je tot je 70^e verder gaan. Vrijwillig natuurlijk. Men heeft daar dus niet EEN pensioenleeftijd!

De PS heeft bij de behandeling van de hervormingen van Fillon geroepen dat zij deze TERUG zouden draaien als ze wonen en, dat er geen sprake zal zijn van een hogere leeftijd voor pensioen dan de 60 jaar van nu!

Was dit cynisme, onnozelheid of gewoon demagogie? De komende tijd zal het leren en Jospin gaf al aan wat hij ervan vond: een flinke fout dus!

7. Kwalificaties van enkele mooie pensioenregimes.

Banque de France:	Champion, de l'or.
EDF (electriciteit)	Siphonage
Overzee-ambt.	Vie d'or sous cocotiers
SNCF (spoorwegen)	Hypocrisie totale
Volksvertegenwoord.	Le jackpot
RATP (vervoer Parijs)	En plus:
-un treizième mois (13x pensioen per jaar)	
Nabestaanden(van ambt.)	Vol du privé
(dit cado betaalt het particuliere bedrijfsleven)	

En de rest? Welaan dat zijn zo ongeveer de sloebbers die betaalden en weinig toucheren zullen. De dommeriken die het fraaie gelag moeten lappen en die dus ook nog straks solidair de gaten moeten stoppen....

8. Enfin

Welaan dat dit zo kan doorgaan is natuurlijk "impossible". Dat aal blijken als de belastingen opnieuw fors omhoog moeten hier; dan breekt de pensioenpleuris uit. En mogelijk komen dan de rianten eerst stevig aan de beurt..... en dan de sloebbers ook nog.

Enfin EGALITÉ ET FRATERNITÉ!

Als u, zoals wij hier belastingen betaalt dan wordt het nog zwaar weer. Tenzij je in Nederland belastingplichtig bent op grond van het Frans-Nederlandse fiscale verdrag. Dan ontspring je deze paso doble, althans voor zover het de inkomstenbelastingen betreft.

Oh, oh, ma chère France , à la retraite on danse.

UITKERINGSFRAUDE FRANKRIJK

Tja natuurlijk komt dat ook hier voor, al lag het zoals heel vroeger ook in andere landen, in de politiek lastige, incorrecte hoek. Maar nu wordt , mede door grote tekorten en stijgende uitgaven, de bel geluid. En dat is altijd schrikken dus. Er zit veel fraude hier omdat de diverse over-heids- /uitkeringsadministraties niet of nau-welijks zijn gekoppeld. Daardoor kun je in diverse regio's gewoon dubbel beuren als je handig bent. Een mijnheer kreeg, rondreizend door heel Franrijk, zo kinder-bijslag voor 115 kinderen, bleek na gericht onderzoek. Anderen kregen WW op 4/5 plaatsen door vervalste ontslagpapieren te tonen. En natuurlijk is ook hier het bijstand vangen en WW erbij, een sport. Er zijn nu al hele misdaadsyndicaten ontdekt in de agglomeraties die op grte schaal frauderen met valse namen en valse bedrijven /adressen etc. Vaak geleid door goed "geïntegreerde" buitenlanders, zegt men, die hun discipelen het veld in sturen om te beuren.

Er is ook een levendige handel in valse papieren en formulieren, die je tegenwoordig met een PC en goed programmatje prachtig kunt namaken. Dat verdient zeer goed blijkt.

Ook zijn er dokters die iemand "gemakkelijk" ziek verklaren tbv een ziektekas-uitkering; de betrokkene werkt intussen zwart stevig door en ...beurt soms elders ook nog WW. Een druk baasje dus. Ome dokter vangt ook wat hoor. En dan de specialisten die een schoonheidsoperatie declareren als een "gewoon snijwerkje", dat wel betaald wordt. En de laboratoria (voor onderzoek van bloed, zweet en tranen) doen ook mee: onderzoeken op de factuur knallen die niet zijn gebeurd of via een goedkope (minder exacte) methode. Kassa alom.

U begrijpt dat de kastekorten in dit land enorm zijn, en niemand snapt wanneer de plof komt. Intussen moet er steeds meer geld op tafel, ook voor fraude. Controle? Jazeker, er zijn controleurs. Maar hun aantallen zitten in de orde van 1 op 10 à 20.000 uitkeringstrekkingen, dus dat houdt niet

over. Er zijn tienduizenden "verdachte dossiers" die zich hoog opstapelen. De laatste ontdekking is dat nogal wat europese gasten zich stevig laten betalen, want, ben je frans ingezetene (europeaan), ouder dan 25 jaar en zonder middelen, dan kan je naar een loket om te beuren. In de Dordogne en ook Zuid-Oostelijk, zijn er nu aardig wat Anglais, Hollandais etc. ontdekt die, overigens legaal meedoen. De wet moet nog worden gerepareerd. Deze mensen kregen een verblijfsvergunning eerder, op basis van (toen) voldoende eigen inkomsten. En dat kan veranderen...

De onhervormbare overheid met zijn archaisch administratief systeem, dat zo blijft omdat ook de vakbonden altijd alle remmen intrappen, betaalt zichzelf tot aan failliet. De prijs voor onhervormbaarheid is dus ook dat oplichters uit de belastingruif meeprofiteren, op flinke schaal, en zonder echt gepakt te worden. Als de overheid niet slimmer blijft dan de schurken, betaalt de burger. Ook hier en elders natuurlijk ook. Maar de aanpak van dit akelige lek uit de staatskassen is nog maar net begonnen.

DE VS IN GROTE TWIJFEL (van vóór de verkiezingen)

In november zijn er de mid-term verkiezingen en spant het erom. De Amerikanen lopen over van de twijfels. Zou je ook niet als je de onderstaande "zorgenlijst" ziet? Tegenover de exploderende bedrijfswinsten staan ze, die zorgen. Wat moeten de kiezers er van denken?

Dit zijn de Amerikaanse zorgen:

1. Een bedreigde middenstand.

De OG-markt daalt, de schuldenlast stijgt, en de systemen voor gezondheidszorg en pensioen zakken weg. Voor hun is er weinig pret te verwachten.

2. Het auto-imperium stort in.

Ford, GM en Chrysler worden zwaar bedreigd op hun interne markt; met name door Toyota, nummer één. De Amerikanen verloren niet hun geloof in de onderneming maar wel dat in hun bestuurders. De auto-

vakbonden die in 1978 nog 1,5 miljoen leden hadden, hebben er nu nog 600.000.
3.De aanzwelling van de latino's maakt de zwarten (en blanken) bang.
In 2050 zijn er 100 miljoen hispano's, 24% van de bevolking dus. Al in 2005 ging het aandeel blank in 31 van de 50 grote steden onder de 50%.

4.De ouderenverenigingen zijn zeer machtige politieke lobby's.
De Vereniging voor Senioren telt 36 miljoen leden en torpedeerde al vele pensioenaanpassingswetten. In 2030 is 1 op 5 ameri-
kanen boven 65 en nu is dat nog maar 1 op 8. In de pensioenfondsen en privé-pensioenregelingen zit 13.000 miljard dollar (BNP= 12.000 miljard). Aantal gegarandeerde pensioenfondsen (ondernemingen) was in 1985 nog 112.000 en nu 30.000.
5.De zakenbanken op Wall-Street doen de financiële wereld ontvlammen.

Er zijn vele nieuwe methoden en technieken ontwikkeld in de financiële wereld die mondiaal werkt. Het overzicht over doen en laten, risico's en de overheidsbeheersing zijn in het geding.

6. De burgemeesters hebben grote ecologische zorgen.
De vroege vaders van 31 van de 50 grote steden maken zich vel zorgen over hun gasuittoot en het broeikas-effect. Ze bestrijden de anti-Kyoto houding van de regering.

De VS zijn verantwoordelijk voor 25% van de gasuittoot en ze zijn slechts 5% van de wereldbevolking. Eén Amerikaan consumeert twee keer zoveel energie als een Europeaan.

Welaan, een spannend en deprimerend lijstje. Waarop terrorisme en Bin Laden cq Al Quaida nog niet eens voorkomen! En ook niet de oorlog in Irak en ook niet het zeer zwaar tanende aanzien van de VS in de wereld. Wij wonen in een land (Frankrijk) waar het lijstje ook niet best is, maar hier gaat net vóór de verkiezingen alles net iets beter.... (werkeloosheid, groei). Maar veel blijft verborgen, m.n. de enorme tekorten in de sociale fondsen en de diepe sociale kloven in de banlieue's. Maar hier zegt men nog:

“Het gaat niet best met Frankrijk, maar best redelijk met de fransen”. Zit daar het verschil?

En hoe is het met Nederland? Daar is het economische plaatje erg roze en lijken de zorgen beperkter. De verkiezingen zullen het leren; eerst in de VS, dan in Nederland en dan in Frankrijk. De uren der waarheid zullen slaan.

ENKELE CIJFERS VS;

Kamer van Afgevaardigden

Senaat:

231 republ.

55 republ.

201 democr.

44 democr.

1 onafh.

1 onafh.

Min. 15 zetels nodig voor democr. meerderh. en

6 zetels meer nodig voor meerderh. senaat

STOP DE GLOBALISERING!

In een boek, genaamd Terra Cognita, staat de kreet: DE WESTELIJKE GLOBALISERING MOET WORDEN GESTOPT!

Economische, culturele en communicatiesystemen, mogen maximaal de omvang van de “eigen wereldcultuur” hebben. Deze verbijsterende boodschap werd opgeschreven door ene Heer Groeskamp (Ned.), auteur van om reisboeken.

Hij citeert eerst wat geleerden als Hoolbroke en Huntington en belooft dan dat (wereld?)conflicten er niet zouden zijn als er geen globalisering zou zijn geweest. Immers deze globalisering is eigenlijk het exporteren door het westen van het westerse systeem over de hele wereld en bijgevolg het bedreigen/vernietigen van andere (wereld)culturen. VN, IMF en Wereldbank drukken hun ons systeem op met geld als tegenprestatie. En eigenlijk is de islamitische wereld nu nog de enige die zich daartegen met hand en tand verzet.

Hiervan moest ik even bijkomen; wij drukken “hun” dus plat en moeten daarmee stoppen! Wij “testen de grens van de mens” en hebben die nu dus gevonden. Zo.

Is hier een angsthaas aan het woord, die wil dat we de wereld verkleinen en elkaar met rust laten? Weet hij niet dat de wereld steeds en grote botsing van culturen is geweest (bv de barbaren uit het noorden die heel Zuid-Europa overvielen)? En beseft hij dat “de culturen”het daar eerst over “eens” moeten worden? Denk daarbij aan Oost-Azië dat compleet leeft van onze aankopen! Ziet U China al “stoppen, nadat het dat precies honderden jaren deed onder introverte keizers?

Of heeft Groeskamp hier een punt? Zijn we niet inderdaad bang geworden voor elkaar (xenofob)? Zijn we niet buiten ons eigen incasseringsvermogen gekomen? Zijn we blind en overmoedig geworden en halen we in te hoog tempo de wereld overhoop? Kortom: Hebben we een “menselijke grens” bereikt?

Een schokkende, maar intrigerende gedachte.

Einde 19^e eeuw was er ok een globalisatiemove die eerst zeer veel welvaart leek te brengen, omsloeg en eindigde in een wereldoorlog. Zou Groeskamp dat ook weten en bedoelen? Hij zegt het niet. Maar hij maakt zijn therapie des te duidelijker: De (paar?) wereldculturen moeten de begrenzing vormen voor de “organisatie van onze wereld”. En die moeten elkaar onderling met rust laten. We trekken ons allen terug in de eigen (wereld)cultuur en leven vredig verder.

De analyse is tempting, de therapie lijkt nogal gekunsteld, “wishfull thinkerig”. Een soort bezweringsformule. Is dit niet gewoon een angstig, naïef idee? Of nou net een geruststellende oplossing, die echter moeilijk/niet realiseerbaar is?

Leert de historie niet heel iets anders? Dat de wereld verder kwam door uitwisseling tussen de culturen? Dat geen land een “oorspronkelijke bevolking” heeft eigenlijk? (Frankrijk= de franken!)? Of zit zijn truc in de definitie van “wereldculturen” (culturele eenheden van grote schaal, zoals ook Huntington bedoelt).

Tja dacht ik toen. Het lijkt wel “te laat”als je ziet wat zich op de aardkloot afspeelt. Of moet het toch alsnog om de VREDE te bewaren? Dat is nog eens wat anders dan “integratiebeleid! En dat betekent ook een volledige stop aan immigranten “uit de andere wereld-cultuur”. WIJ blijven thuis en sluiten de gordijnen. We hebben geen boodschap meer aan zaken als Darfoer, dat is voor anderen, uit de “eigen cultuur” (die elkaar vermoorden). Willen we dat omdat er anders een wereldoorlog komt en er dan nog meer doden vallen?

Ik geloof niets van de gedebiteerde therapie, maar acht de analyse wel erg waardevol. Dus zou ik denken, dat de westerse wereld haar missioneringsdrang en haar culturele arrogantie meer zou moeten bedwingen. Want dat “anderen” daar bang van worden en agressief, dat kan ik intussen wel zien. Maar ik geloof dus niet in: Bewaar de vrede en blijf thuis, bij uzelf dus. Dat is een naïeve utopie, gebaseerd op angst en xenofobe gevoelens.

Maar Mijnheer Groeskamp heeft wel “een punt”gescoord. Ook bij U?

Leon, oct. 2006.

Na lezing NRC, sept. 2006:
GLOBALISERING LEIDT TOT OORLOG.

DE SCHIJNDOOD VAN DE EUROPESE NATIE?

(naar Pierre Manent, Frans filosoof en generatiegenoot van 62 jaren)

En deze Pierre dacht na en zei:

Statement 1:

Al eeuwenlang kenden we het fenomeen van de “toenemende gelijkheid” (afname ongelijkheid). Maar nu lijkt iets anders dit te hebben overvleugeld. We worden nu bedreigd door een confrontatie die we niet (meer?) verwachtten en die veel verder reikt dan de sferen van politiek en spiritualiteit.

Statement 2:

Dat komt door de opkomende islam en de ineensstorting van het proces der Europese eenheid. Onze eigen staten verzwakken meer en meer maar wat Europa daarvoor in de plaats zet is uiterst onzeker. Ook de oude links-rechts tegenstelling lijkt totaal versleten. Europa is voor het definiëren van ons nieuwe perspectief onvoldoende gebleken. En omdat onze politieke partijen ok geen perspectief formuleren hebben ze hun plek van vertegenwoordigers verloren.

Statement 3:

Na et dubbele “nee”, is er geen enkel initiatief of inspanning zichtbaar geworden. Europa ligt stil. De politici begrijpen ook hun kiezers niet meer en ze zullen nog veel verrassingen te verduren krijgen en dus, wij ook.

Statement 4:

Bijgevolg ontstaat het “Engelse Europa”; een vrijhandelszone zonder een politiek kader. Daarin heeft een Solana (Minister van Buitenlandse Zaken Europa) geen plek. Het nationalisme herneemt zijn plek en van de Europese instituties is weinig te verwachten.

Statement 5:

We mogen enkel hopen dat Europa “ontstaat” ondanks zichzelf tussen de krachten uit de VS, China c.s., en de Moslimwereld. Dat kan mogelijk nog “iets” van ons maken.

Statement 6:

De politici wijzen voortdurend op onze krimpende plek in de wereld en laten hun volk bang achter. Dat weigert, blind voor de nodige veranderingen, en volhardt in onbeweeglijkheid. Dus geen perspectief en geen hoop.

Statement 7:

Wereldhandel en mondiale communicatie creëren geen nieuwe maatschappijen. Op Internet zie je de toenemende eenzaamheid aan de pedofilie aldaar, het negativisme en de complottheorieën. Er zijn vele “virtuele gemeenschappen” intussen.

Statement 8:

De “democratische zachtheid” van ons recente verleden maakt voor ons elk geweld en elk risico onverdragelijk. Angst overheerst en verlamt ons. De VS leeft collectief in angst en Europa is nogal naïf.

Vanwaar kwam de overtuiging dat alles via tolerantie en openheid oplosbaar was? We zien de “vertus viriles” die bij machtsuitoefening horen niet meer.

Statement 9:

Onze toekomst is, vrees ik, duister. We gaan helemaal niet naar een eenwording van de wereld. Het ontpolitieke tijdperk gaat ten einde. Europa is nu nog onze enige redding. Maar in de Libanonkwesie zagen we weer hoe Frankrijk, de oude koloniale vader, het moest oplossen en niet Europa. Samen lukte weer niet en net nu die eenheid zo nodig is! Dat is helaas nu Europa.

Statement 10:

“We zwalken op een zee tussen de kust van onze eigen natie en die van Europa”. Ik zeg niet dat we elk Europees project nu moeten laten zitten, maar Europa alleen is onvoldoende om een nieuw politiek perspectief te definiëren.

Dit is het decor achter het boek: La raison des Nations (Gallimard, 2006); zijn laatste boek over zaken als “vrijheid”, “democratie” etc. Pierre Manent heeft hier een punt, denk ik.

IKEA (Ik En de Ander)

Als je in een Frans dorpje woont verandert er weinig: alles is als vroeger en vooral vertrouwd. Winkeltjes met vriendelijke mannen en vrouwen achter toonbanken die je bedienen. Ze praten tegen je, vragen wat je wilt en kouten over van alles. En soms sta je wat te wachten in de rij, wat babbelend met anderen; tijd zat!

Af en toe kom ik even in de echte wereld van nu; zoals vandaag. Ik ben op een Woonboulevard in Nederland op een ochtend. De auto staat tussen een enorme hoeveelheid blik op een parking als een voetbalveld. Er voor, een grote platte doos, met schreeuwende grote borden en grote openingen. Door de poorten van het consumerisme gaan stromen tweevoeters naar binnen en komen door een andere poort weer beladen naar buiten. Een

onderdeel van de huidige wereld waaraan ik heb meegebouwd; ik zie ahw een eihen "schepping". Maar wat roept deze plotse confrontatie nu voor gedachten en emoties op? Nou toch wel het nodige, en dat alles is nog al verwarrend van aard. Ik begeef me nu in het labyrinth van de economische groei, meezappend in de karrenduwende mensenstroom. Allerlei maten en gewichten aardwezens , allen bevangen door dezelfde drift: ze willen waar voor hun zuur gescoorde geld. Ze veranderen in een school rondzwemmende roofvissen die te keer gaan in hun aquarium vol roofbaarheden.

Je loopt door een soort maquette van onze wereld; een expositie van alle dagelijkse spulletjes waarmee we ons gaarne omringen. Spulletjes om neer te zetten in onze huizen,ergens op te hangen of op te bergen in weer andere sulletjes die daarvoor gekocht zijn. Tientallen hebbedingetjes worden gegrepen, betast en beloerd, in het karretje gedumt en gaan op weg naar het offeraltaar, de kassa. Soms raken ze vermoeid op hun pad en maken een stop in het Zelfbedieningsrestaurant. Daar leen je tegen betaling een leeg kopje, wat je dan onbeperkt mag voldoen bij automaten waaruit lekkernijen vloeien. Je gaat even zitten en aanschouwt de stroom medemensen die voorbijtrekt en die je mag bekijken en beoordelen. Hier hebben ze geen Tom-Tom nodig; immers alles waar ze langs lopen kan (achteraf gezien) hun doel heten; ze kopen impulsief voor de voet weg. Niets boodschappenlijstjes nee op impulsen uit je driftsysteem die seinen: dit moet je pakken! Neem het toch. En hun handen pakken alweer iets nieuws om hun geluk te vergroten. En ze glijden voort tussen de andere barracuda's.

Nog even door het magazijn, een soort Twintower vol hoog opgestapelde spulletjes, die je uit hun hoogte schijnen te bekijken en je vragen: moet je mij ook niet meenemen? Aan de kassa worden de offers geplengd, de kar wordt leeggescand . En ratelend verschijnt het bonnetje , je "vergeten " boodschappenlijstje nadat je je plastic spaarpotje aan de zwijgende dame gaf. En

de winkelende bekijkt zijn score: aha, weer hoger dan vorige keer, alles is nog prima en OK.

Opgelucht gaan ze naar hun rijdend blikje, en rijden in de stroom naar hun eigen doos alwaar ze de buit uitstrooien tussen de vele andere zaken die ze eerder scoorden. Ze vullen nu hun privé consumptie-maquette met het goede van hun wereld.

En dan kijk je naar je platte buis en ziet: IKEA; blijf niet thuis dromen, kom, en vervul uw wensen!

Je beseft nog niet dat je al lang in het aardse paradijs bent. Nee, pas in het hemelse paradijs zul je dat straks beseffen als je uitrust op IKEA-BEACH.

++++
++++