

LE PROVENCAL

EDITIE 21-06

>100 LEZERS, IN 7 LANDEN

SPEETJENSML@WANADOO.NL
HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.INFO

INHOUD

REDACTIONEEL

2

.VOORAF:
.MOTTO'S, ONE-LINERS, WIJSHEDEN
.INGEZONDEN.

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

5

.L'EXCEPTION FRANCAISE 5
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE
-Wat ? De 40-urige werkweek ?
-Wat is er Nederland loos?
AFFAIRES EN VERKIEZINGSSTRIJD
NOS GROS MOTS
NOS BONHEURS FRANÇAIS
ONVERANDERBAAR FRANCE ? MYTHE ?
WIJNCRISIS ? MAAR NIET IN INDIA
BASKENLAND, DE NIEUWE PROVENCE 8
DE PRIJS VAN DE FRANSE DOKTER
DE FRANSEN VERANDEREN !
POLITIEK EN VACANTIES
XYLOGLOTTE SUR LE TOILE (Internet)
PENSIOEN GAT FRANKRIJK
AOÛT FAIT BOUM ! (Corsica)
EEN FERRY-OORLOG (Sncm)
DE VOITURETTE IN DE LIFT (mini-auto)
.ALLEDAAGS UIT DE MIDI. 10
BACH'S FLASSAN BLUES (Bachconcert)
LES AROMES DE SEFARAD (joodse muziek)
.LE JOURNAL MORMOIRONAIS. 13
CURSUSJE SNOEIEN (wijnstruiken)
PAPPI ET MAMMI (opa en oma)
.COIN DES POËTES. 16
BARUCH SPINOZA (Nederjoods filosoof)
EN PARLANT DE BACH (Over Bach)
KERK OP DE ROTS (ingezonden)

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN.

17

.GESCHIEDENIS VAN MORGEN? 17

ALGEMEEN.

BETERE SCHIETVESTEN!
IEDEREEN ZIJN EIGEN KRANTJE!
DE PRIJS VAN EEN JAARTJE EXTRA

SOLIDARITEIT CONTRA VERGRIJZING
DODE HULPVERLENERS
DE BIG MAC STANDARD
VIJF JAREN TERREURAANSLAGEN

OLIE (en andere energie), WATER 20

EEN KLEINE OLIEQUIZ
MAURETAANS GAS VOOR LA FRANCE
EEN PLAATJE VAN DE OLIEPRIJSGEKTE
STARRE ENERGIEPRODUCTIE (kernenergie)
IRAK GAAT ONS REDDEN
RUSSISCH GAS VOOR ISRAËL

RELIGIES 23

EEN VROUW ALS BISSCHOP
WONDEREN: OVERAL EN ALTIJD AL
EEN FATWA TEGEN BOTOX

AFRIKA 23

DARFOUR: HONGER, MOORD EN DOOD
AFRIKA ZIET DE CHINEZEN ZITTEN
VERKIEZINGSGEDONDER IN KONGO
KAMEROENS PLATTE MEISJES

WEST-EUROPA. 24

GEHEIME VLUCHTEN:EURO- PARLEMENT SPREEKT
EUROPA GAAT OP STILSTAND
STRAATSBURG BLIJFT GEWOON OPEN
BELGIË IN TWEEËN?
ANGELA (en Duitsland) IN DE PENARIE?
EUROPEES VLUCHTELINGEN VANGEN
DE MEMOIRES VAN SCHRÖDER
DE VIKINGS WEER IN SPANJE?
HUISJE IN FRANKRIJK? OPSCHIETEN!
WIJNCONSUMPTIE: DE WAARHEID
BOSBRANDEN Z-EUROPA: PYROMANIE
BRITSE SCHULDENLAST
2000 KOFFERS ZOEK (Engeland)

OOST-EUROPA 27

ALGEMEEN
DOODSTRAF IN POLEN?
WRIJVING SLOWAKIJE-HONGARIJE.
PASJE TERUG IN OEKRAÏNE
TSJETSJENIË'S NIEUWE MAN
COLLABO'S IN ROEMENIË
HOE GAAT HET MET SERVIË?

ZUID-AZIË 29

HET NIEUWE INDIA

OOST-AZIË 29

HARVARD IN CHINA
CENSUUR OP DE CHINESE TV
DE MISDAAD REGEERT IN CAMBODJA

NOORD-AMERIKA 30

AMERIKAANSE KRUISTOCHT (gokken op internet)
VS: DIVERSEN (uit de Pentagonbronnen)
VS: VERDEELD OVER CHINA

DE LIEFDE VOOR DE VS
 LUCHTTAXI'S IN DE VS
 GEORGE AAN HET PROTECTIONISME?
 INTEGRATIELES

LATIJS-AMERIKA 33

EEN OVERZICHT VAN DE LA-ECONOMIE

OCEANIË 34

AUSTRALIË TERUG OP OUDE STERKTE

MAGRHEB--NABIJE-OOSTEN 34

ZIE OOK BIJ "TOPICS" : DE FRANSE VISIES

EEN JOURNALIST IN OORLOG (p's weblog)

NOG EEN FRANSE BENADERING (Libanon).

NASRALLAH: DE WINNAAR

AFGANG VAN ISRAËL?

PROFITEERT SYRIË?

ANTI-EUROPESE GEVOELEN (Turkije)

VERBOD MENSENRECHTORGANISATIE (Iran)

TRENDS/TECHNOLOGIE. 35

EEN MOBIELTJE VAN 35000 DOLLAR

BESMETTE MOBIELTJES

ALLES OVER GROTE AVONTUREN

STARRE ENERGIEPRODUCTIE (kerncentrales)

EET UW VLIËGEN OP

MODERNE UITVAART

VLINDERTJES TELLEN

ULM-VLIËGEN WEER POPULAIR

TOPICS-CAPITA SELECTA 39

DE TOREN VAN BABEL (4)

DE TOREN VAN BABEL (5; MSN-taal)

FRANSE VISIES OP ISLAM EN LIBANON 42

-DE VISIE VAN EEN MO-EXPERT

-DE VISIE VAN EEN HOOGGELEERDE 43

OVER EUROPA:

-WIL EUROPA WEER WAT?

-DE DEMOCRATIE VAN DE LEEGTE?

-IERLAND:EUROPA 'S WONDERTJE 44

DES WERELDS GANG:

- DE CRISIS VAN DE MONDIALISATIE?

-OP WEG NAAR EEN WERELDRAMP?

DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL 2

(PERMANENT TOEGEVOEGD)

Bladen/Kranten

Frans

Le Point; L'Express; Challenge ; L'Expansion; Le Figaro; Le

Canard Enchaîné; et plus.

Duits

Der Spiegel (af en toe)

Nederlands

Volkskrant; NRC (toegezonden se-lectie)

HP de Tijd

Limburgs Dagblad (selectie)

TV/Radio/Satellieten/Internet

Frans

France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP;

Duits

N-TV; DW; vele anderen

Engels

CNN; SKY;

Pentagon nieuwsbron (satelliet:indirect)

OVERIGE

Al Jazeera (engels)

Euronews (engels/Duits)

Arte (Duits/Frans)

Weblog "Onze man in Libanon" van Peter Speetjens (De
 Standaard). Per sept. Gaat P. naar Algerije!

Weblog www.amadjinejad.ir

++++
 ++++

REDACTIONEEL

***VOORAF**

DE LEZERS VAN LE PROVENCAL:

Onder het motto "Ken je lezers" maakte ik enkele kleine statistiekjes van mijn publiek - voor zover ik dat weet natuurlijk- en dat is zo voor ca de helft van U allen.

Allereerst de verdeling naar "activiteitsgraad":

Gepensioneerd	43%
Niet-gepension.	49%
Onbekend	7%:
Totaal	100%

NB: En met excuus voor de terminologie, ik weet dat "pensionados" zeer actief kunnen zijn!

Het is geen erg "exacte" afspiegeling van onze wereld, maar dat komt vanzelf ooit wel goed!

En dan nog de verdeling naar beroep/ "branche" :

ICT	7
Medisch	12
Industrie	11
Op. Bestuur	12
Advocatuur cs	11
Journalistiek	5
Onderwijs	14
Handel	7
Consultancy	5
Overheid	9
Onbekend	7
Totaal	100 %

Een leuke spreiding, dacht ik zo. Een kleine analyse vertelt: "Openbaar bestuur, Overheid en Advocatuur cs" scoren samen

32%; "Industrie, Handel, ICT en Consultancy" zijn tweede met samen 30%. Dan volgt "Onderwijs" en "Medisch" met (samen) 26%; en er komt zelfs 5% uit de journalistiek!

P.S.: En ik heb mezelf NERGENS bij meegeteld dus, (haha).

Zo nu weet u wie er "mee"lezen, en ik weet (voor ca de helft van U), wat beter naar wie ik mijn teksten toestuur.

TOEGEVOEGD: EEN BRONNENOVERZICHT
Aan het einde van INHOUDSOPGAVE, treft u voor het eerst een overzicht aan van de bronnen waarop mijn berichten berusten. Althans de meeste van deze bronnen. Uiteraard komt ook nog veel voeding uit het lezen/ raadplegen van boeken, discussies met de omgeving, etc. Maar het is altijd goed om te laten zien waar de "wijsheid" wordt opgedaan. Voila! Als ik zou "liegen", dan kent u nu ook de rest van de commissie!

Het onderdeel L'EXCEPTION is uitgebreid met een vast rubriekje "NOS GROS MOTS". Het geeft u een indruk van de minder fraaie franse woorden en expressies. Dus wat bijvoeding voor echte francofielen.

Onder TOPICS wordt het reeksje onder de titel: "De toren van Babel" nog even voortgezet. Leuk dat wat verder verkennen van een onderwerp. En ik nodig iedereen daartoe gaarne uit!

TENSLLOTTE

Wij hebben hier nog mooi weer, al zijn de temperaturen overdag (27-30 gr.) wat lager dan normaal. En we betalen de droogte met veel mistral en dus ook een wat frisser zwembad (22-24 gr.). Maar als we de westelijke meteo's zien, en ook in de rest van Frankrijk, zijn we stil en dankbaar.

De vijgen zijn al zoet en verdwijnen in de confiture-potten. Onze muscaatdruiven zijn blauw en deels al eetbaar; maar de zon moet nog een finale tik geven om ze

superzoet te maken. En dan: oppeuzelen en productie van vele liters druivensap.

Ons filmfestival sloot af, na 5 dagen en 20 films met een openluchtvoorstelling bij ons meertje. Een geweldig succes met honderden bezoekers. Het dorpse cultuurbudget is hier nog substantieel.

De "rentrée" (de herstart), ook van de politiek, is hier begonnen en de regering deelt fors cadeau's uit. Vanwege de aankomende verkiezingen in 2007 natuurlijk. De verkiezingsstrijd is nu hier, net als in Nederland, op toeren aan het komen. Dat wordt weer mooi cabaret.

En de erfenis van ene Pim is in Nederland wel erg verdeeld geraakt aan de rechterkant van het spectrum. Maar er valt nu wel wat te kiezen.....

+++++

*MOTTO'S, ONE-LINERS, WIJSHEDEN

-Motto's

Segolène (topkandidaat PS) zei recent:

"Je me sens portée par une esperance collective, par une ferveur collective." (Ik voel me gesteund door een collectieve hoop , door een collectieve drang)

Er werd zonet bij haar ingebroken en ze verklaarde, dat de inbraak haar niet in verlegenheid bracht..... Ze heeft dus "niets" te verbergen? We zullen zien.

-One-liners

"Politiek is nooit veel viezer, dan de kiezer." (Van Leon S. speciaal voor Alexander van D66)

Enkele uitspraken van Nasrallah, de grote man van Hezbollah:
"Ik erken niet het bestaan van de staat genaamd Israël; ik beschouw haar als onrechtvaardig en illegaal."

"We moeten niet voor onze overwinning vrezen, ze zal er komen voor alle Libanezen, van alle religies, en in alle regio's."

-Wijsheden.
Vanwege de vakantie het thema: "opa's en kleinkinderen".

Eerst twee chinese:
"Laat je kleinzoon de dingen doen die hij graag doet."

"Je moet zelf zien te groeien, hoe groot je grootvader ook is."

"Grootvader zijn betekent dat men nog éénmaal in de spiegel mag kijken: en zie, het kind in ons is weer ontwaakt." (R. van Dijk)

"Geen idealer vader dan een grootvader." (H.Mulisch)

"Grootouders behandelen hun kleinkinderen minder streng, zij weten dat het toch niet helpt."

++++
++++

*INGEZONDEN

*EERST WAT INGEZONDEN MOPJES
(met dank aan lezeres L.).*

Drie engelse pensionado's, met oude oortjes, spelen golf. Zegt de een: "Windy, isn't it?"

"No", antwoord de tweede "It's Thursday". En nummer drie reageert met: "So am I. Let's have a beer."

Twee oudere dames rijden in een dikke Amerikaan en kunnen nauwelijks over het dashboard heen kijken. Op een kruispunt zeilen ze door "rood". De vrouw op de passagiersstoel denkt bij zichzelf: "Dit gaat niet goed; we passeerden net rood."

Even later gaan ze weer door rood en de mevrouw is er zeker van dat het licht op rood stond, maar ze blijft stil en laat het er bij.

Maar ze wordt wel erg nerveus. Dan gebeurt het opnieuw: weer door rood dus. En ze zegt tegen de chauffeuse: "Mildred, we gingen al drie keer door rood. We hadden wel dood kunnen zijn!"

Mildred draait zich naar haar toe en zegt geschrokken: "Oh God, ben IK aan het stuur?"

Van lezer J., lezer uit de States kwam het volgende binnen:

"Lately I have become rather pessimistic about the world situation, and find it difficult to decide which lessons of history to apply. My youngest daughter who runs a library in a small town in New Hampshire, was a history major in college. I told her this was a good education because she would learn to make decision with insufficient information! I like your edition for one thing, I read about situations that are never covered here."

Dear J. , thanks for your message. I agree about the confused world situation we have. Perhaps one lesson from history is, that in periods of important changes, history can't help us to much. And now we have also the problem of being "overwhelmed" with information, which adds to confusion. But

the world will turn on; all this happened before. But at what cost?

OVER DE NIEUWE LAY-OUT:

Van lezer J., uit het land van mijn vaders, ontving ik nog de volgende mening:

Leon, de "twee kolommen" van je editie vind ik persoonlijk prettiger lezen. Dus wat mij betreft zo laten en wie anders wil, daarvoor vond je al een gepaste oplossing.

Dit was de laatste reactie die ik op de nieuwe lay-out (sinds editie 19-06) ontving en ik nodig U nog te reageren. De stand is nu: een duidelijkere méérderheid vóór "de twee kolommen" ! Ik wacht nog verder af tot en met EDITIE 21-06, alvorens te salderen.

De volgende korte "berichtjes van ontvangst" van Editie 20-06 mocht ik ook nog registreren:

-“Dank voor je nieuwe uitgave van Le Provençal. Daar zul je toch wel veel werk aan hebben.” (L+J, Ned.)

-“Dank voor Le Provençal, we gaan weer genieten van de sappige verhalen.” (A+B,Fr.)

-“Ik ga mijn laatste jaar in, maar aarzel om te stoppen. Maar als ik de berichten van Leon lees, dan is verhuizen naar Frankrijk of Zambia ook niet gek. We zullen zien.” (T+S;Ned.)

-“Dank voor de nieuwe editie. Hij staat uiteraard nu zonder lay-out wijziging, weer on-line. Weer een fraai exemplaar en wat een productie (!), 43 pagina's. Doe je nog wel eens iets anders? Weet je trouwens wel wat dat kost om dat te hosten (ha,ha).” (J; Fr.)

-“Net je nieuwe Provençal goed ontvangen Leon. Dank je voor zending.” (J+L; Ned.)

Goed dit alles te horen, zo prompt na verzending. Dat geeft de burger (weer) moed (en ook nog pret). En, Le Provençal maken houdt mij "van de straat".

++++
++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

L' EXCEPTION FRANCAISE

L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE

WAT ? DE 40-URIGE WERKWEEK ?

Ja, dat is een aanbeveling in het concept-programma van het. CDA ! Nadat Wouter al riep dat de AOW-ers premie moesten betalen, de pensioenleeftijd naar 67 moest, gaan we nu dus ook terug naar 40 uren bij de baas. Iets wat mijn generatie nog heeft zien verschijnen als groot sociaal goed. Wie nu nog volhoudt dat het met die vergrijzing wel losloopt is het zelf schuld als ie straks tot 70 jaar werkt, 45 uur per week en dan na zijn 70-e ook nog een kleinere AOW krijgt !

U , de trouwe lezer, weet het : sinds twee jaren waarschuw ik u al voor al deze noodzakelijke fratsen en liep dus voor de (politieke) muziek uit. Nu is het woord aan de kiezer !

WAT IS ER IN NEDERLAND LOOS ?

Uit een dik pak krantenkoppen van een regionale krant maakte ik deze bloemlezing « van een afstand » :

-Files bij de huisarts ! (Wij zijn nu het afvoerputje zegt een arts)

-Italiaanse toestanden op het Binnenhof (Den Haag lijkt op de Brunssumse raad

-Dolend Nederland (Ayaan, Gümus, Kalou etc.)

-Alle hens aan dek : vrouwen aan de slag (Grote tekorten in zorg en onderwijs)

-Zorgboer : nieuwe business (50 euro/dag bij opvang gehandicapte op boerderij)

Over de AOW en de vergrijzing :

-Ouderen langer werken

-Extra bezuinigingen vanwege de vergrijzing

-Volgend kabinet kan niet om AOW heen

-Later met pensioen

-FNV : AOW wel belasten

-WW-premie kan omlaag (tbv AOW)

-Investeer in verpleegkundigen
Zou Wouter dan toch kunnen rekenen ?

Over het racisme :

Krantenkoppen :

- Veel Nederlanders zijn afkerig van islamiet/allochtoon
 - Racisme bedreigt de democratie
 - Aanpassen of oprassen
 - Twijfel over de inburgeringswet
- Nederland, land van tolerantie en humanitair recht bestaat niet meer? Ons bezoek uit Nederland vertoonde de laatste jaren al « houdingsveranderingen » die wij niet zo snaptten. Blijkt het nu een volksontwikkeling te zijn?

De laatste GPD-enquete toonde :

- > helft van Nederland is islamofob
 - 50% vindt allochtonen prettige mensen
 - 52% vindt allochtone leraar/collega OK
 - 47% vindt autochtone partner beter
 - 30% vind allochtonen onmisbaar in de economie
 - 80% ziet het racisme toenemen
- Maar ook : « slechts » 20% is ECHT racistisch, 73% niet.

Dus de tendens is gevaarlijk, maar niet alles is verloren. En te weinigen snappen dat Nederland economisch nog vele allochtonen nodig zal hebben ; de enige medicijn tegen de vergrijzing !! En wie legt dat uit ? Niemand !

Over Limburg (mijn geboortegrond) :

- Flair en vlaai gaan samen !
 - Pensioenvallei Limburg (echt overdreven schat ik in ; ik werkte ooit bij het ABP)
 - Verduurzaming van Limburg (Laat Nedcar auto's/bussen maken op biobrandstof/ Laat de vrachtwagens van Venlo daar op rijden, /DSM kan bio-ethanolafabriekjes maken : maak van bedreigingen kansen !)
- DUS LIMBURG TIMMERT AAN DE WEG, MAAR AAN WELKE NU PRECIES?*

MOET LES PAYS-BAS DE FRANSEN NIET MEER ?

In 2005 kwamen er 6% minder ollandais bij Marianne op bezoek. Terwijl er meer

vakantiedagen te “besteden” waren in Nederland. Het Limburgs Dagblad publiceerde op een vals toontje dat er een nieuwe film over Chirac is verschenen waarin zijn 40 jaren worden “nagemeten”. En daar komt Jacques uit als draaikont. Nou zou dat gebeuren met elke politicus die 40 jaar blijft, waar dan ook niet? En er vallen ook wat voorbeelden zoals tegen Spanje's toetreding in 1986 maar nu vóór Turkije en tegen scherpere controle op het verkeer en nu supporter van de maatregelen van Sarko. Nou ja. De twee journalisten van de film zouden geen beschadigingsplannen hebben, wordt gemeld. Want alles wat ze tonen zijn de feiten. Beetje flauw je daarmee te verdedigen: zeg gewoon dat Jacques met pensioen moet.

VERKIEZINGSSTRIJD EN AFFAIRES

-AFFAIRES

NU OOK DE PS!

Welaan het was even zoeken maar nu heeft ook de PS (links) zijn aankomende affaire. Betrokkenen: een ambtenarenpensioenfondje, en hun bestuurderen zoals Jospin, Danielle Mitterand en ook Francois Hollande (huidige alg. secretaris). Dit fonds “verhuurde” gebouwen (waarin was belegd) voor vriendenprijssjes aan vele linkse clubs en dat mag natuurlijk niet van het EIGEN reglement. Het zal geen raketaanvallen op links opleveren, na Clearstream en de japanse rekening van JC, maar het houdt het hier wel wat leuker. En iedereen weet dat het niet de laatste zal zijn want verkiezingstijd=witwastijd!

VERKIEZINGSSTRIJD

PS: WIE WORDT DE KANDIDAAT?

Eind september wordt er gekozen en dus is nu de tijd van gerommel en geduw tussen de kandidaten begonnen. De drie zijn Segolène Royal (ze scoort zeer hoog!), haar vriend Francois Hollande (secr. PS) en Dominique Strauss-Kahn (econoom, meest liberale van de drie). En dus is het ook nu tijd om handjeklap te doen dwz te proberen of je een collega tot “niet-meedoen” kan bewegen om zijn achterban over te nemen. Op het abominabele programma ligt geen

enkel accent, de poppetjesoorlog is "aan". Droef gezicht, maar de realiteit bij links. De andere "extreme" linksen zijn onderling en met de PS hopeloos verdeeld. José Bové gooide weer een maisveld plat om de krant te halen: hij probeert mensen te lubben door ze bang te maken voor het nieuwe, en neemt daarvoor genetische manipulatie van voedsel. Reactionair en anti-progressief. Hopeloos. Hoe loopt dit af in 2007?

PROGNOSE 2007 VAN EEN KENNER

Een bekend demograaf/socioloog werd naar zijn profetie gevraagd en hij sprak:

"De bedreiging van een overwinning door het Front National bestaat. Op vandaag voorspel ik een tweede verkiezingsronde tussen de PS en het FN." Dat is effe schrikken dus. Want we hadden zoiets al tussen rechts en het FN.

Hij maakt een analyse waarbij hij vooral benadrukt dat de middenklassen zich, na veel teleurstellingen, niet meer door de "elite-klasse" laten leiden. Ze zwerven en gaan op eigen wieken dus. En, zegt hij, dat gesnater tussen de twee grote partijen, dat interesseert enkel de journalisten maar niet de lezers. Hij geeft Sarko geen echte kans, omdat de fransen echt anti-liberaal zijn en blijven. Daarom wint dus wel de PS in eerste ronde. In Frankrijk wordt al een halve eeuw telkens weer de vorige regering weggestemden gaat met weer terug naar die ervóór. Dat is een feitelijk rijtje.

Ik concludeer een beetje dat er nu een chaos is uitgebroken in het politieke denken. En dat er sprake is van grote bitterheid. En wraak en boosheid leidt zelden tot een wijs besluit. Dus Le Pen krijgt nog een leuke oude dag.

NOS BONHEURS FRANCAIS

Ons grote geluk hier; het vervolg:

-ons fête votive (naamsfeest van het dorp) ter ere van Saint Laurent. Drie dagen dansen, boulen en.... vuurwerk à la fin. En ook nog kermis.

-onze nieuwe "halle" (overdekte markt-plaats) met zijn gerestaureerde trappen, weggetjes en muren in natuursteen. Het

levenswerk van bestuurders, ook hier dus, net zoals de franse presidenten doen.

-de naturel groenten van "Schuhmacher", die zo heet. Omdat ie zo hard bij ons de bocht omscheurt, op weg naar zijn tuin. Zijn dikke, kromme maar o zo lekkere tomaten. En zijn meloenen. Mmmmm.

-ons quartierbijeekomstje, de regelmatige burenonthoening dus, in de vorm van een stevig apero. Moppen, racisme, en flauwe kout, zoals het hoort.

-Tommy, de hond van de franse achterbuur, die zo huult van vreugde als je komt en daarbij schudt als ware hij net in het water geweest. Chèr Tou-tou.

NOS GROS MOTS

Een nieuw rubriekje voor hen die ook wat meer van de vulgaire kant van het Frans willen weten. Excuus dus op voorhand, het wordt "chaud". Zie ook de chansons van Brassens, die hierin goed zijn weg vond. We doen het alfabetisch en dus begint het bij de "A".

-Als iemand "abruti" tegen u roept, is dat geen compliment (sufferd). En "andouille" is niet veel beter (sukkel).

-"âne bête" is ook niet aardig; wij zeggen "stom rund". "Arsouille" is erg hard; wij zeggen "schoft".

-Een "averton" is moeilijk te vertalen maar het lijkt op "misbaksel". "Armoire à glace" kan een compliment zijn; bij ons "kracht-patser".

Sof ar for now!

ONVERANDERBAAR FRANCE?MYTHE?

Duhamel, een kritisch onafhankelijk journalist alhier ergerde zich weer eens aan verkeerde beeldvorming. En hij maakt een inventaris van wat in dit land WEL veranderde en plaatste dat tegenover het beeld dat er "politiek correct" over bestaat. En daaruit kwam tot mijn "genoegen" iets wat ik al jaren hier proef: de werkelijkheid van het "kapitalistische" Frankrijk, wat moderniseert en wereldwijd investeert en scoort tegenover het "communistiche", mn de overheidsdienaren/vakbonden en sommige politieke partijen die "antiliberalisme preken, kapitalisme

verfoeilijk vinden en dus voor “hun” publiek de valse schijn van een franse uitzondering ophouden. Frankrijk op de bres tegen blind liberaal kapitalisme.

Alain zegt het uiterst duidelijk:

De politici en hun vazallen (ook veel journalisten!) moeten zich schamen en zouden eindelijk eens de fransen over het echte Frankrijk van de twee gezichten moeten vertellen. Hij beschrijft de kwaal erg treffend:

“La France est considerablement liberalisé en 25 ans. Mais si le pays croit qu’il n’est pas reformable, c’est que l’ensemble de ses dirigeants sont des réformateurs honteux”.

Ik vertaal het niet, dit is te mooi gezegd zo. Maar ik ben het hier dus 100% mee eens. Gelukkig is het dus ook nog eens zo..... voor ons allen hier.

WIJNCRISIS? MAAR NIET IN INDIA!

U weet al van alles over de grote Europese wijn crisis, vanwege teruggevallen interne consumptie en de “nieuwe landen”. Nu is ook India flink aan het wijn verbouwen geslagen in de buurt van de technologiestad Bangalore. Daar wil de jonge, rijke elite best een glaasje drinken dus Grover Vineyards en anderen doen hun best. Michel Rolland, DE Franse wijnadviseur loopt er al rond en Veuve Cliquot (champagnehandel etc.) is er ook al bij. De exportquote zal binnenkort 30% zijn.... En wie moet het afnemen? Wel..... Frankrijk zegt de eigenaar van Grove, er zijn daar duizenden Indiase restaurants en daar wil men dit produkt wel. En in New York werd een eerste professionele preoverij al een succes. Weet u wat proost is in het Hindi? Niet nodig, cheers kan ook wel.

BASKENLAND: DE NIEUWE PROVENCE?

Natuur, de zee en de hoogten dat was altijd de succesformule hier in de Provence. Maar de Provence raakt vol en wordt erg duur. Dus is nu het Baskenland bij de Pyreneeën de nieuwe toeristische ster aan het worden. Want alle moois van Cannes c.s. is daar ook te vinden, al is het zonnetje er wat schaarser. De prijzen vliegen al omhoog: maal twee tussen 1998 en 2006. Huizen in

Saint Jean de Luz met zeezicht zijn al onbetaalbaar nu. Er wordt af en toe 7000 euro/m² betaald..... Cote d’Azur, Cannes bijvoorbeeld ligt op “slechts” 6000. Dus zoekt u Frans geluk voor een mooie prijs.... Op naar de Basken. Een probleempje is het Baskisch, maar troost is dat geen enkele Fransman Baskisch spreekt behalve de autochtonen daar. So English will do!

DE FRANSEN VERANDEREN!

Hij/zij wordt groter, ronder en krijgt grotere voeten; dat gebeurt er met de fransen. Kwestie van genen en van levensstijl zegt men. Enkele cijfertjes: In 30 jaar werden ze 5,5 cm groter, overigens is dat achterin het Europese peloton! De vrouwtjes zijn maar 2 cm gegroeid sinds 1970 en zijn nu gemiddeld 163 cm. De Nederlanders zijn niet meer de grootste van Europa (met 184 cm), tussen Kroatië en Bosnië is een alpengebied waar men 185,6 cm haalt. De fransen dus helemaal achterin met 178 cm. De schoenmaat is twee punten gestegen sinds 1960; er wordt ook in La France op grotere voet geleefd. En dan “le poids”: de mannen aten er 5,4 kilo bij, en de dames 1,8, in 30 jaren, dat wel.

Dus er is nu ietsje meer kans dat ik hier een spijkerbroek kan kopen en schoenen; maar voor mijn épouse gaat er weinig veranderen, helaas! Wij doen ons uiterste best met integreren hier, maar wat betreft lichaamsbouw gaat het dus hartstikke fout. Ze moeten Verdonk maar eens hier laten regeren dan is dat zo geregeld: de immigranten (wij dus) gewoon eruit! Klaar!

DE PRIJS VAN DE FRANSE DOKTER

Ze zeggen: “Wij hielden ons aan de afspreken”. En zie, de consumptie van geneesmiddelen zakte met 6% en ook het ziekteverzuim daalde met 3,4% meer dan met de regering was afgesproken. En nu moet de regering financieel over de brug komen; over hun brug natuurlijk. Want de ene euro consultverhoging sinds 2005 is niet meer genoeg. En de specialisten kregen ook al meer dus nu ok de huisartsen. Het is onontkoombaar: medische hulp is steeds meer (ook) een kwestie van geld!

POLITIEK EN VACANTIES

Het volgen van de vacantie van politici is een franse sport; uiteraard moet (een deel) in La Douce France plaatsvinden: verplicht!

Uit onderzoek van L'Express blijkt nu dat links en rechts duidelijk verschillen, ook in hun vrije tijd.

Links: 25% cote d'Azur en 6% Normandië.

Rechts: 17% in Bretagne; 35% in Aquitaine.

L: 41% bij hun familie; 20% bij vrienden.

R: 16% in het tweede huis; 14% in clubs.

L: op Corsica

R: in de Luberon

L: 28% met Segolène; 14% met Besancot (LCR)

R: 28% met Sarko; 10% met Marie Alliot-Marie (min. Defensie).

Zo nu is de ziel van de politici weer eens geröntgend ook terwijl ze bruinen. Politiek is anders dan al het andere.

XYLOGLOTTE SUR LE TOILE

Nieuwe woorden bedenken is een nieuwe sport op het net uitgaande van griekse en latijnse "wortels". Iemand die meerdere talen spreekt is hier polyglotte en xyloglotte zijn, is een taalspelertje zijn. (xylo= hout, glotta=taal; dus houten taal=onzintaal). Dus U moet woorden van acht lettergrepen verzinnen waar twee voldoende waren.

Enkele voorbeelden: bovinodermiste=peau de vache (koeienhuid)

Magdalenolacrymal= depressief zijn

En u mag geen grieks en latijn in het nieuwe woord mengen! Interdite.

Vroeger op school deden wij zoiets ook wel in het Duits: Eisenbahnknotenpuntohinundherschieber= een wisselbediener.

Met taal spelen is zo leuk omdat een mens van taal aan elkaar hangt. En al spelende ontstaat de schoonheid van de taal vaak en dan heet het poëzie.

En een van de beoefenaars stelde voor om met het ploufisme te gaan beginnen. Om 6 over 8 op 7 juni startte het in Lyon, Parijs, Bordeaux en Toulouse. Met het in het water gooien van een steentje. Et ca fait "plouf".

Wat is het toch leuk om gek te doen niet; dat serieuze lijkt toch nergens op!

U ziet het; de taal beweegt overal op het net/in de techniek: MSN-taal, SMS-taal bij de jongeren en nu ook nog xyloglotteren. De mens kent geen grens.

PENSIOENGAT FRANKRIJK

Vele fransen gaan met pensioen, zoals elders in Europa. Komende 15 jaar 50% (!) van de franse ambtenaren, stel je voor. En nu komen dus de gevreesde problemen tgv het uitblijven van de pensioenhervormingen. Let wel: Frankrijk heeft GEEN kapitaal-dekkingsstelsel: dus pensioen wordt betaald uit jaarlijkse premie-inkomsten.... En nu komen dus de cijfers los: 2001 nog een plus van 1 miljard in de kas, 2004 equilibre, 2005 t/m 2007 (prognose): -2, -2,2 en -4 miljard.... Enige troost: de WW zakt iets in hier; dus de belasting van de overheidspot door fondstekorten neemt daar iets af. Er staat voor 2007 een hervorming op stapel, maar elk nadenkend mens weet het: de pensioenpleuris gaat uitbreken...

AOÛT FAIT BOUM!

In augustus komen alle kolonistoren van het franse vasteland naar hun 2^e huis in La Corse; dus is er veel werk aan de winkel voor de Corsicaanse seperatisten. En dus vlogen er drie gebouwen in de lucht in een weekje; wat overheid en wat particulier (=Parisien). De heer Talamoni van de Onafhankelijkheidspartij zei: "Het is niet realistisch te verwachten dat de activisten ophouden met hun gewapende actie!".

Waarvan acte, nu al tientallen jaren, tot groot verdriet van een meerderheid van de Corsicanen overigens.

Advies: ga in juni en september op vakantie op Corsica, dan zijn n.l. de bommenleggers op vakantie in Parijs etc

EEN FERRY-OORLOG

De SNCM gaat, na haar privatisering, weer sterk in de lift. Deze toko was praktisch failliet en had een enorme schuldenlast; ze werd gered door veel inspanningen van de overheid en anderen. Ze werkte zelfs samen met een vroegere concurrent de CMN. En

die kreeg het gros van de Corsicaanse subsidies. Nu heeft CMN besloten verder te wilknen met de andere Corsica Ferries... Bittere verrassing voor SNCM, die echter via een aandeelhouder ook 45% van Corsica Ferries bezit. Dus nu is de strijd opnieuw gestart op de oude keiharde manier. Nu gaat het dus over subsidies.....

DE VOITURETTE IN DE LIFT

U ziet ze hier wel vaker, de piepkleine auto'tjes, waarvoor geen rijbewijs nodig is. Omdat er steeds meer mensen geen rijbewijs meer hebben/krijgen (bv omdat ze een gebrek hebben of het kwijtraken). De verkoop steeg vorig jaar met ca 13%. Per 30.000 verkochte exemplaren komen er zo'n 12000 in Frankrijk op de weg. Ook als alternatief voor de linke scooter komt het op en het loopt maar 50 km/uur (met wat rommelen ook 80 hoor!). Ze zijn weinig bij ongelukken betrokken, maar nu wil Brussel toch een soort "test" gaan eisen. Ik zie ze vooral als een soort overkapte rolstoel, al is dat hier niet echt nodig. Overigens als je ze s' avonds van achteren nadert vraag je je even af of je toch teveel op hebt. Want ze zien er dan wel komisch uit. Maar, lach niet, als de brandstofprijs blijft stijgen zit u er zo in.

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

BACH'S FLASSAN BLUES

Het loopt vol in het 13^e eeuwse kerkje van het kleine Flassan aan de voet van de Ventoux. Want vanavond is Bach aan de beurt en wel met inzet van cello's en een vibrafoon. Deze ongewone combinatie is bedacht door Ladislav (Szatmary), Illya en Rachel die nu nog nerveus rondrennen en alles checken. De heiligen in goud gepakt kijken rustgevend toe, van St.Rochus tot Marcus en zelfs Jeanne D'Arc staat in onze buurt. Het licht valt nog door de mooie gebrandschilderde ramen en wordt bijgestaan door wat kunstlicht, ietwat amateuristisch aangebracht door de jonge artiesten. De muziek zal worden geproduceerd voor de stenen altaartafel ,

enkele pupitertjes en natuurlijk de vibrafoon, dat is alles.

Het programma is deze keer, wat "lichtere Bach muziek", na de prachtige maar zware uitvoeringen van de vorige jaren. Want onze Ladislav, ca 35 jaren oud, van geboorte Tsjech maar nu Frans, is een groot muzikant maar ook een begaafd organisator. Er is geen entrée maar wel een zeer aandoenlijk klein foldertje waarop staat "waarom er wordt volstaan met vrijwillige bijdrage aan de kosten". De tekst is uiterst fijnzinnig en "sympa" en demonstreert het mentale dat achter deze concerten zit. Het is vol, er staan zelfs mensen achter ons en dus gaan we beginnen. Ladislav legt in rap en speels Frans zijn programma uit na velen, waaronder monsieur le Maire, uitvoerig te hebben bedankt. En daar komt ook Illya naar zijn vibrafoon en het wordt doodstil. We beginnen met de zo'n vijftiental "inventions", een soort korte muziekstukjes die Bach schreef voor zijn zoon en tweede ega. Ook het Ave Maria (Bach/Gounod) gaan we horen en dan nog iets uit de suite voor orkest Ré-Majeur en de sonate voor cello en clavecimbel BWV 1027. Zo'n twee uurtjes Bach gaan klinken op een manier die instrumentaal een verrassing wordt. Maar oh wat mooi! Wat is het dat hun muziek oproept, Bach à la Mozart of omgekeerd? Melancholie met vrolijkheid gemengd op een wonderlijke manier. De vibrafoon heeft een indrukwekkend effect op de kleur van de muziek en nooit eerder hoorde ik dit (jazz)instrument met zo'n variatie bespelen. De versmelting van de klanken, bereikt samenvloeiend je oren via de oeroude stenen, een superbe akoustiek. Een klanken onderdompeling waarin je jezelf dreigt te verliezen maar waarin Bach ook duidelijk tot je lijkt te spreken. Een traploze swing van droef naar blij en weer retour. Bipolaire muziek vind ik. En experts beweren dat Bach een zeer eloquent iemand was en dat zijn muziek "lijkt te spreken". Een soort patriarchaal troostend geluid, vol mededogen, hoopgevend zonder sentimentaliteit. En oh zo sterk sturend en meeslepend. De artiesten doen het in

toenemende mate expressiever, Ladislav meteen en Illya en Rachel nemen wat tijd om los te raken.

Aan het uitblijven van “applausvergissingen” kun je vaststellen dat het internationale gezelschap in meerderheid uit ervaren concertbezoekers bestaat. De kracht en het enthousiasme van het applaus is daarom een echter teken van de muzikale kwaliteit die hier tussen de wijnvelden wordt tevoorschijn getoverd.

Tijdens de korte pauze lopen we even over het naastliggende dorpsplein dat onder de sterrenhemel met warm oranje-achtig licht wordt bestreken temidden van e eeuwenoude panden er omheen en in de erop uit komende steegjes. Dan weer naar Bach en co en als het laatste stuk is verklonken komt het daverende applaus en “the begging for more”. Natuurlijk krijgen we toegiften, meerdere, want de vreugde over hun succes straalt af van de gezichten van deze kameraadschappelijke groep. Één toegift is een eigencompositie van de vibrafonist en is een wonderlijke mix waarin iets van “take five” van Dave Bruback doorklinkt als je op de structuur let. We hoorden hem ooit “live” in Maastricht en daar moet ik aan denken nu, Vreemd? Het doet me ook denken dat Dave mogelijk van Bach hield, andersom zou ook niet kunnen natuurlijk. Ik wil daar nog eens op gaan letten bij muziek luisteren, neem ik me voor. De artiesten omhelzen elkaar, de laatste keren buigend voor hun publiek, dat (zo’n 130 man sterk) zeer opgetogen is. Maar eens is het op en de kerk stroomt leeg. Het mandje vult zich met biljetten, en terecht.

Buiten kom je dan hup in de rust van een slapend dorpje terecht en loopt door de steegjes naar je auto. Men is stil om je heen en dat past wonderwel bij wat je mindset is na deze muziek. Ladislav en co zijn in veel opzichten “echten” en wij zijn er weer in augustus 2007. Inch Allah, natuurlijk.

LES AROMES DE SEFARAD

De synagoge is vol, vrouwen en gekeppelde mannen uit vele winstreken. Verzameld om, in het kader van het joodse muziekfestival in Carpentras, het trio Sefarad te horen, dat voor ons een 25-tal “alledaagse liederen” zal gaan brengen, verzameld uit de sefard (El Andaluz; isla-mitisch Spanje) en de sefardische diaspora, daarna. Ze gaan, zegt het program over geboorte, jeugd, verloving/huwelijk, legendes en ook droefenis... over het leven dus.

We zijn stevig “gecontroleerd” bij de ingang, extra mogelijk vanwege de oorlog in Libanon. Maar dat was ook al eerdere jaren nodig, weet ik, van mijn andere bezoeken. De synagoge straalt in zijn oude pracht; trots, want het is de oudste van Europa, bewezen van 1369, maar ook veel eerder waren hier joden, al van na de tempelverwoestingen.

Dus de Carpentras’s e joodse gemeenschap was niet sefardim en niet askhenaze, al kwamen er ook (mondjesmaat), na de progroms joden uit het noorden en oosten (ook uit Amsterdam) en uit het zuiden, joden van elders naar hier. Het heiligdom staat midden in het oude ghetto dat ooit ommuurd was, afgesloten en, vanwege ruimtegebrek een tijd zelfs tien woonlagen hoog. Uit de nu geopende ramen op de etage zie je nog gedeelten van de omliggende huizen. In de kelders zijn nog twee bakkerijen en het rituele bad (mikvé) te bezoeken, wat ik al deed ergens eind zestiger jaren. Geboeid als ik steeds was over de historie van het joodse volk. Immers, het toont als niets anders, hoe culturele en religieuze verschillen leiden tot vervolging en moorden. En de laatste, officiële moordpartij, startte van staatswege in nazi-Duitsland, in mijn geboortjaar 1942. Ik werd geboren aan het Wolfseinde in Beek, waar de meeste beekse joden woonden, in een huis waaruit ook joden werden opgepakt toen ik daar in de wieg lag. En, er zijn aanwijzingen dat mijn grootmoeder van vaders kant, joods bloed had. En mogelijk een sefardim-achtergrond had.

De voorzitter van de joodse culturele vereniging in Carpentras heet ons welkom en introduceert het Trio. Dan komt Nora

(Ulsterman), spaanse sopraan, op in een mooie moorse jurk, blauw met goud, en buigt voor haar publiek waarbij haar lange krulharen zwaaien. Dan zien we Ernesto (Wildbaum) violist en Ricardo (Barcélo) die gitaar speelt ook verschijnen. En men begint meteen: de hoge soprano is erg mooi en expressief en haar mimiek is zuidelijk onderstrepend, een mooi gebalanceerd maar ook levendig schouwspel ontrolt zich. Nora heeft duidelijk een zeer geschoolde, ervaren stem en zingt met overtuiging en veel invoelen van de bedoelingen in de teksten. Alles uiteraard in Judeo-espagnol, een merkwaardige mix van spaans met wat Jiddische klank; zoals Desde oy la mi madre laat zien. De liederen zijn kort, veelal van middeleeuwse eenvoud en je hoort ook maghre-biaanse/arabische elementen, mooi melodieus, speels en toch met vuur. Er blijken ook twee liedjes uit Marokko in het repertoire te zitten.

Joodse cultuurkenners stellen dat het trio waarschijnlijk erg dicht komt bij de wijze waarop deze liederen tijdens de periode van hun ontstaan zijn gezongen qua tekst en muziek; een compliment dus.

Na enkele liederen wordt herkenning merkbaar in het publiek: er wordt ritmisch meegeklapt en naast mij zit een jonge man, die de maat meetikt met zijn voet en zelfs een slaapliedje meeneuriert. Ik vraag hem in de pauze of hij het repertoire al kende. Nee, is het antwoord, maar zijn grootmoeder was van sefardische komaf en zong dat vroeger voor hem en zijn broers/zussen. Later zie ik dat hij moeite krijgt zijn tranen te bedwingen, ook elders in het publiek is emotie te zien.

Wie weet waar die vandaan komen kan.....

Een van de liederen wordt tevoren toegelicht: de spaanse violist legt het lied in rammelend engels uit aan een dame uit het publiek die het in Frans weergeeft. Het gaat over een stoute rebbe die een goede stem had en die een keer s'nachts een joods liet zong op de minaret van de moskee naast de synagoge in Serajewo. Dat levert wat amusement op in het publiek, mogelijk omdat het raakt aan de wisselende verhouding van de beide religies vroeger en nu.

Na ongeveer twee uurtjes is het klaar, maar het applaus is zo stevig dat er twee toegiften volgen. De drie buigen diep voor hun publiek en we verlaten de synagoge.

Ik koop de CD van het trio en krijg ook een aanplakbiljet los van de entree-dame dat over dit 7^e joodse muziekfestival gaat. Om op te hangen in mijn museumpje in de cuisine d'été.

Ik loop tussen een aantal bezoekers door het oude centrum langs de oude ghettogrens naar de parking; onderweg ontdekken er een aantal dat ze hun keppeltje nog dragen en dat wordt dan, ietsje geschrokken, snel afgedaan en in de zak gestoken. Dan zie ik plots waardoor deze actie wordt opgeroepen: er komt ons een oude arabier tegemoet met zijn typische fez-achtige muts op het hoofd. En dat roept reflexen op, nog altijd dus. Eigenlijk merkwaardig denk ik dan: de joden waren hier al begin van de jaartelling als minderheid in land dat langzaam christelijk werd. Later worden ze in de pausenperiode in Avignon vervolgd; de paus was hun wereldlijk heer, want het Comtat Venaissin was van de paus. In de 2^e wereldoorlog ging praktisch de hele joodse gemeenschap hier naar de gaskamers en nu, komen de joodse minderheid en de Arabische minderheid elkaar tegen in het zuiden van Frankrijk. Beiden allochtoon gebleven.... That's life?

JOURNAL MORMOIRONAIS

CURSUSJE SNOEIEN

Nee, grote wijnboeren zijn we niet met onze 300 voeten Muscat d'Hambourg. Deze bleven staan nadat we huis, zwembad en tuin in de oude wijngaard hadden neergepoot. Want, dachten we, wat is mooier dan een tuin vol wijnstruiken? En het oogsten van de enkele honderden kilo's muskaat, heerlijke tafeldruiven overigens, is leuk, zeker als ook nog blijkt dat je er ook goed druivensap van kunt maken. Dus werd besloten dat we micro-wijnboer zouden worden en de stokoude struiken in leven zouden proberen te houden. Niet zo

gemakkelijk, want er gingen er ook elk jaar een paar dood.

Tja dan moet je dus naar de expert. Ene Michel, die een flink areaal muscaat exploiteert aan de zuidkant van ons dorp, werd ingeschakeld. We kenden hem van een eerste ontmoeting ooit toen ik hem Rietveldstoelen zag staan maken in zijn loods niet ver hier vandaan. Maar dat is een ander verhaal (dat u mogelijk ook al las). En Michel vond het prima, dat zo'n ouwe Hollander zich interesseerde voor zijn wijnvak. Dus sprak hij: "Kom maar langs als ik snoei in de winter, dan leren we jou dat wel". Hij had, bij een etentje hier onze struiken bekeken en gemompeld dat ze een echt voorbeeld waren van parijse snoeikunst. En dat is echt heel ernstig. Zo kwam het dat ik op een mooie winterdag in zijn velden stond, hij gewapend met zijn pneumatische snoeischaar, ik met de handen op de rug: ik moest eerst een uurtje luisteren en kijken. En ik kreeg uiterst deskundig les! Want deze wijnboer heeft vele kwaliteiten, zelfs pedagogische. Hij legde ook goed uit waaróm je dingen wel/niet moest doen en dat maakt het erg interessant. Na een tijdje zei hij: "Welaan nu jouw examen", en hij overhandigde mij de snoeischaar. Eén hand op de rug houden om je vingers niet af te knippen en in de andere het instrument dat met enorme snelheid en kracht, na een druk op de knop zijn snoeibeweging uitvoert. Je voelt dat het gevaarlijk is. Michel verhaalt van de collega's met minder vingers dan bij de standaarduitvoering hoort. En daar ging ik, zo'n grote struik te lijf, en weer een en nog een. Als ik aanzette voor de snoeisnee wachtte ik heel even om Michel de kans te geven om "non" of iets anders te roepen en zo de verminking van een mooie muskaatstruik te voorkomen. En zo mocht ik er wel 30 of zo doen en de leermeester toonde zich niet ontevreden. Hij nam het weer over en repeteerde nog eens wat finesses en toen mocht ik weer even. Voor we een apero'tje namen ging hij nog even in zijn hoogste versnelling en ik telde (beroepsdeformatie!) dat hij er zo 3 à 4 per minuut deed, dus bruto zo'n 210 stuks per

uur oftewel in een 10-urige werkdag 2100 stuks.

Dat vertelde ik hem bij het apero en we rekenden even uit hoelang dat was voor zijn 10 hectaren. Hij was verbaasd dat ik had geteld en ik kreeg de kans hem een klein lesje arbeidskunde van de oude stempel te geven. En zo rekenden we nog wat meer: wetenschappelijke bedrijfsvoering werd dus ook nog even het onderwerp.

En zo werd ik gereed gestoomd voor mijn eigen snoeioperatie, die ik met veel plezier deed, maar dan met ca 1 struik per minuut natuurlijk. En toen Michel langskwam voor een etentje, toen mijn struiken uitliepen en al vrucht toonden, liepen we door onze wijngaard en hij sprak: "Tiens Leon, tu aura des grandes grappes, tu l'a très bien fait." En dat was erg leuk om te horen.

Intussen adviseert hij mij ook met chemische behandelingen en zelfs met "nieuwe struiken kweken" op de plekken waar een oudje het leven liet. Dat doe je door twijgen niet af te knippen in de winter, maar ze omlaag te buigen,-ze vastlaten aan de moederstruik-, en een deel in de grond leggen terwijl je het puntje er laat uitkomen. Zo krijg je wortelvorming aan het deel dat onder de grond zit. Later knip je de "navelstreng" door en zo begint een nieuw wijnleven. Mooi toch?

Voor een paar struiken was dat te laat, ik kende toen het trucje nog niet. Maar daarvan ontspringen aan de oude wortel wel wilde wijnstruiken. Die laat ik dan ook groeien, ze geven wel geen druiven, maar hun mooie groen vult de gaten in onze wijngaard. Een beetje nep maar het gaat om een goed doel niet?

Zo rommelt deze Hollandse wijnboer wat aan onder curatele van Michel, en onze wijngaard staat er puik bij. Dank zij Michel vooral en U ziet ook nu weer, dat de "domste boeren ook hier de grootste druiven (kunnen) hebben". Zo heeft de Heer dat gewild en we schikken ons dus in dit lot. Komt u eind oktober in de buurt? Kom kijken naar onze oogst, proef de druiven en ons vruchtensap, AOC Le Brillhas.

PAPPI ET MAMMI (grootvader en grootmoeder)

Zo heten wij in Frankrijk ; in Nederland is het omi (want er zijn er nog drie andere) en opa (want ik ben gewoon nog de laatste). Zo is verschillen de namen in twee culturen en nu, na weer zo'n heerlijk bezoek van de kleinkinderen, sla ik weer aan het filosoferen. Op een (quasi) sociologisch, historisch en pedagogische manier; gewoon wat ge-amateur of course.

Vroeger waren "les grand" de thuis-blijvenden, die zorgden voor huis en kleinkids terwijl hun kinderen zwoegden op het land etc. Babysitten, koken, vuurtje stoken, vee voederen en ook reparaties uitvoeren....., en natuurlijk ook de potager (groentetuin) doen dus.

Dat was de ongeschreven rol en bijdrage van "les grands", waarbij het natuurlijk zo was dat de familie , - veelal drie generaties- , bij elkaar woonden. Les Grands waren ook in vele zaken de raadgevers de doorgevers van ervaringen en dus ook naar kinderen en kleinkinderen de hoeders van normen en waarden. Ze leverden dus diverse uiterst nuttige en noodzakelijke bijdragen in morele en ook economische zin aan hun familie. En deze mechanismen bestaan nu nauwelijks meer. Nee , integendeel, de oudjes worden nu enkel duurder en duurder, zijn continu op vakantie en leven veelal ver van hun (klein)kin-deren. Intussen is de discussie over dit, ons moderne patroon, weer in volle gang!

Er wordt politiek veel gepraat over de kosten van de vergrijzing: pensioen en ziektekosten, en er zijn grote problemen met normen en waarden (verval?). De commercie weet nu al dat de budgettaire situatie "omkeert": de ouderen (50+) worden de grote (rijke) besteders en de jeugd wordt relatief een kleinere groep. Ook het langer doen werken, het langer ingeschakeld houden van de ervaren oudere is al een nieuwe trend.

Dus de paradox is er: oude pappi en mammi komen weer volop in de belangstelling en iets terug in oude positie. Zelfs Wouter B. ontdekte bij zijn AOW-gebabbel dat hij veel oudere kiezers heeft en er nog meer krijgt.

Opnieuw ontstaat er een soort "tussenperiode", waarbij de zaak maatschappelijk weer eens op zijn kop lijkt te gaan. Alles uiteraard afhankelijk van zaken als het "algemene welvaarts-nivo etc.". Want zou er (onverhoopt) een trendbreuk (recessie en/of oorlog) ontstaan, dan is de "natuurlijke tendens" natuurlijk gebroken. Steeds een voorwaarde van betekenis bij elke "vooruitkijkerij". Deze "swing", doet zich ook nog voor, in een periode, waarin de wereldmacht totaal verschuift in economische en politieke zin. En waarin een creatieve, dynamische, innovatieve aanpak onze (eco-politieke) positie op de aardkloot sterk gaat bepalen. En daarmee ook onze welvaart. Een eisenpakket dat nogal "jong" klinkt, terwijl de jongeren in de minderheid komen en de oudjes alle "aandacht" gaan opeisen. Daarin lijken nogal wat paradoxen verborgen dus.

Hieraan moest ik denken, al spelend en discussiërend met onze kleinkinderen, op vakantie bij "mami et papi" in de franse zon. Want de kids weten dat we oud zijn en ouder worden en beseffen dat het ééns afloopt. En zij vragen zich als pubers al af hoe dat dan zal gaan. Natuurlijk beseffen zij slechts ten dele de achterliggende discussie met zijn spannende maatschappelijke, economische en politieke lijnen. Maar ze denken ook over "morgen", over het "morgen" van hun grootouders en dus ook over dit alles in de context van hun toekomst.

Dat leidde overigens tot een vermakelijk spelletje over de "erfenis", te weten dus, ons huis hier. Want ze zien hoe wij hier samen genieten, en vragen zich af hoe dat "straks" dan zal zijn. Zijzelf? Met hun kids?

Wat zijn grootouders eigenlijk nog in deze tijden? Wel daarover hebben we een filosofietje ontwikkeld. En wij vinden de grootouders niet gewoon "een ander soort ouders", maar eigenlijk een soort van "ontscherping" van de rol die de ouders als opvoeders spelen. Want de laatste zijn, bij pubers zeker, een soort negatieve en

betuttelende vertegenwoordiger van de klasse der volwassenen. Wij grootouders kunnen, vanwege de afstand en de andere positie, laten zien hoe de volwassen wereld eigenlijk is als..... de puberale periode voorbij is en zichzelf tot volwassenheid zijn gekomen. Wij geven hen dus demo's van het volwassen leven , waar pubers die er een nog wat onscherp beeld van (kunnen) hebben. Wij ontscherpen dus, we leggen uit en we trekken ook strepen natuurlijk, maar dan "onafhankelijker" en niet gehinderd door de wedstrijdsfeer die de puberopvoeding vaak kent.

Dit zien we dus als onze "toegevoegde waarde" en we zien het zeker niet als een idealere opvoeding. We tonen een stukje van het plaatje na de woelige pubertijd. Daarbij hebben we overigens de grootste lol, zeker als we ook de rol van de ouders etc. af en toe samen met hen doornemen. U kunt er verzekerd van zijn dat we steeds weer ontdekken hoe veel deze kids nadenken, hoe scherp ze analyseren en ook hoe verward ze soms zijn. Ze zijn gewoon "volwassenen in een crisis"; bezig met een zoekpartij naar HUN waarden en opvattingen.

Kortom ze verkeren in een complex keuzeprocess. En bij keuzes moet je iemand altijd alternatieven tonen, vooruit leren kijken, voor's en tegen's leren zien en ze vrij laten in hun reacties.

Dát mogen doen met kids, waar je van houdt, is bijna nog mooier dan vader en moeder zijn.

U heeft dat nog niet geprobeerd of het is nog niet aan de orde? Wel dan wacht u nog veel moois. En u leert zoveel van deze samenspraken: het zal U verbazen.

Ook het past helemaal in het afscheid nemen van de wereld, omdat goed afscheid nemen alleen kan, als je in vrede leeft met die wereld. Een wereld, die mede het resultaat is van je eigen gerommel op deze aardkloot. Want dat is het: slechts gerommel, maar meestal wel met de beste bedoelingen.

++++
++++

COIN DES POETES

Over Baruch Spinoza (*A'dam 1632 - +Den Haag 1677), nederlands filosoof, die rabbi wilde worden, maar uit de synagoge werd gezet. Hij hield van de "rede", schreef o.m. Principes van de filosofie van Descartes, en was humanist. Zette zich af tegen het rabbijns jodendom en stond scheiding van kerk en staat voor. Zijn werk is door velen bestudeerd en hij geldt als een "verlichte". Voor sommigen is hij een marraan (= bekeerde, die stiekem jood blijft) in elk geval is hij een "afvallige".

BARUCH SPINOZA

Terwijl de as nog nagloeide van de zijnen,
Vluchtte Isaac Espinoza,
Van Lissabon tot over de Rijn,
Want het heilige geloof kwam hem te na.

Michaël kwam ter wereld in woelige tijden,
En deze kreeg van zijn Deborah,
Baruch, wiens naam rijmde,
Op de naam van de thorah.

Het hoogste goed van de mensheid,
Is zijn verstand, de rede,
En dat werd zonder dubbelzinnigheid,
De gouden regel van elk van zijn beden.

Want haat is onwetendheid,
En liefde is wijsheid.

Lionel Levy
Vert.: Leon Speetjens, 2006.
Uit: La Lettre Sepharade, nr. 57

Na veel mooie Bachmuziek , moest een poging gewaagd worden om over al dit moois eens te "poëziëren".

EN PARLANT DE BACH

Paternale klanken die doen vertrouwen,
Uitnodigend en ook leidend,
Vol vrijheid maar ook met discipline,
Droef en ook gelukkig,
Emoties oproepend,
Binnen duidelijke kaders.

Vragend om inzicht, om analyse,
Dwingend tot denkend ontdekken,
Maar ook verschaffing van troost,
En niet-sentimenteel mededogen,
Verwondend soms maar ook direct
balsemend,
De angsten voor morgen verjagend.

Eerlijk, recht door zee,
Met een humane balans,
Pacificeert en eist verdraagzaamheid,
Onnavolbaar bouwend aan,
Een mooie wereld van emoties,
Samengebonden met rede.

Bach: equilibriste réputé
Heraut d'un paradis,
Du paix et du raison.

Alors, tais toi et écoute.

LEON; août 2006.

Een gedicht over de oude kerk in ons dorp,
dat uit de pen vloeide van goede vriend C.,
tijdens/na een bezoek alhier.

KERK OP DE ROTS

Zij staat daar hoogste punt te zijn
En wijst naar boven als
De doorn van een roos
Die weet dat pure schoonheid
Door haar eenheid geurt

Aardse doornen en hemelse roos
Zijn hier in echt verbonden
In eeuwige trouw met ringen
Van een heilige stilte der bezinning
Op de rand van laag en hoog
Van staan en hijgen
Van hier en daar

En in de muren zitten

Eeuwenoude schimmels van gebeden
En stenen dampen traag hun wierook-
geuren
En stoelen zijn gevlekt van tranen
Bij het scheiden door de dood
En het teisteren van de nood
Maar ook het welkom van de doop

Oh plaats van stille antwoorden
Op wanhoop van geschreeuwde vragen

Van vriend en lezer C. (2005)
Een ontroerende en treffende impressie van
onze kerk (minstens) uit de 11^e eeuw. Merci
!

++++
++++

VOOR GLOBETROTTERS & FILOSOFEN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

BETERE SCHIETVESTEN

De huidige schietvesten zijn niet echt 100%,
helaas, en er wordt tegenwoordig weer fors
op tweevoeters geknald. Dus moet de
technologie meehelpen om oorlogvoeren
minder dodelijk te maken; voor militairen
dan...

Nu is er een nieuwtje: een schietvest met
een vloeistoflaag erin die hard wordt bij een
kogel impact. Onmiddellijk en dus snel
genoeg om een "gat" te voorkomen. En
daarna wordt ie weer vloeibaar, voor de
volgende dreun. Het tijdperk van de sterke
draden die nu in deze vesten zitten gaat
voorbij. Koop uw aandelen dus nu van
Armor Holdings (VS) want die gaan
omhoogvliegen. De grote politiek help
daarbij nu weer een handje.

IEDEREEN ZIJN EIGEN KRANTJE

Tja, ik ben lang niet de enige met een "eigen
krantje". In Frankrijk barst het van de
"namaak Canard Enchainé". Ik zag er zo'n

twintig in een tijdschrift en was onder de indruk en jaloers natuurlijk. Le Satiricon, Ravi, Poivre Rouge, hun namen zijn prachtig. Maar de meesten proberen ervan te bestaan natuurlijk. Welaan ik biecht het nu maar op: ik sta clandestien geregeld op het station van Avignon en verkoop Le Provençal aan Ollandais. Want wie dat zijn zie ik meteen, echt waar. Het probleem is dat dit volk gelijk begint te pingelen en daar baal ik van. Net als de collega's schrijf ik ook wat U niet leest bij veel "officielen"; wij zijn de "luizen in de pelzen" of gewoon grappenmakers. Maar waarom zou u nog wachten? Geef uw frustraties en ergernissen bloot, laat u ervoor betalen en u zult zien dat het oplucht. Ik doe het (voorlopig?) nog voor niks hoor!

En, het WEB 2.0 is er nu ook, zeggen de vakmensen "symbolisch". Web 2.0 is namelijk een wijze om aan te geven dat het web zich heeft ontwikkeld tot een heel breed medium, veel breder dan vroeger, bij "1.0" werd gedacht. Men had vroeger vooral documenten/tekst op het oog maar intussen is het van alles geworden: beelden, video, muziek, spraak ; het kan niet op. De bloggekte is intussen een uiterst sterk groeiend fenomeen geworden.

De wereld wordt overspoeld met een enorme informatiestroom die steeds verder aanzwelt en dat alleen al leidt tot geheel nieuwe fenomenen, services en culturele ontwikkelingen. Het "de weg weten daarin" is al een beroep en er ligt daar ongetwijfeld een enorme potentiële industrie te wachten. Dus ik zal nog ooit Le Provençal gaan uitbesteden aan een "editingclub" die alle geintjes voor me uit gaat halen. En daarnaast moet ik dan nog een soort van documentatieclub inzetten die er voor zorgt dat mijn infostroom up to date en volledig genoeg blijft. Het wordt pvd nog werken!

Nog een tip: de blog van Amedjinedjad is er ook al! In perzisch, arabisch en engels en binnenkort ook in Frans. U kunt daar ook uw gram kwijt!

Ga naar website www.ahmadinejad.ir en u kunt zijn geblog zien en reageren.

DE PRIJS VAN EEN JAARTJE EXTRA

De vraag is geen nieuwe maar in alle ziekenhuizen een dagelijkse. Hoe ver gaat de dokter c.s. nog om de patient nog wat levensduur te gunnen? Want alles is schaars, mensen en middelen en dus ook de financiële middelen. Dus de facto nemen dagelijks honderden artsen, in overleg of anders, het besluit iets (nog) wel of niet meer te doen. En mensen sterven eerder dus. De kwaliteit van het verder leven afwegen tegen de kosten etc. daar komt een zieke en ook een arts niet meer langs.

Nu vroeg de minister van Volksgezondheid in Nederland een advies hierover en Hij kreeg het eerste. Een jaartje langer leven mag, ... maar het mag niet duurder worden dan 80.000 euro is de gedachte. Tenzij u het zelf wilt/kunt betalen natuurlijk.

Hiermee zijn we midden in een onvermijdelijke publieke/politieke discussie die de vergrijzing, de medische vooruitgang en de materiële aspecten oproepen. Een al oudere discussie, met veel griezelligheid, als we denken aan het staatsgedrag op dit punt bij het Derde Rijk van Adolf. Daar hadden ze dat "opgelost", tot groot afgrijzen van alle beschaafden.

Uiteraard bepaalt geld/welvaart in 2/3 van de wereld de levensduur al heel lang, maar nu bereikt dit fenomeen ook het "rijke westen". De luxe van leven zonder grenzen gaat ons nu ook echt ontvallen.... Nu zal het ook aankomen op wat er van de grondvesten van "de joods-christelijke basis van onze beschaving" over is gebleven. Hoe ligt dit eigenlijk in andere beschavingen, die op b.v. islamitische basis of Hindouisme? Dat begint me nu ook driftig te interesseren.... Immers als ik kan kiezen kies ik die beschaving waar ik het langst "mag" leven. Want in b.v. India kost een jaartje extra gewoon een fractie van die 80.000. Dus oudjes van europa: emigreert naar de best passende beschaving als het gebrek toeslaat. Mogelijk is er een "where you can live for ever". Helpt u mij even mee bij de keus?

In katholiek Polen (en ook andere landen) wil men de doodstraf wel weer invoeren, maar dat is iets heel anders dan bovenstaande discussie, toch? Of gaat het daarbij

eigenlijk ook om de eerbied voor het leven cq de grens voor de mens bij levensvragen? En in Frankrijk is euthanasie verboden en hebben we wel het hoogste aantal suicides? En abortus, dat is in de VS een hot item. Sorry, dat ik er even met de klompen doorloop; maar het wordt wel weer allemaal erg verwarrend.

SOLIDARITEIT EN VERGRIJZING

Er bestaat een Stichting Senioriteit Nederland in Venray. En uit die hoek komen de one-liners: "Solidariteit verdwijnt door overmaat aan vrije tijd." en "Een solidaire samenleving vergrijst niet." En zo iets trekt dan echt even mijn aandacht.

In 1762 zei Rousseau al "dat het in een staat waarin de bevolking vergrijst slecht toeven is." Welaan daarheen zijn we snel op weg, zeker in een provincie als Limburg in Nederland. Het CPB zegt echter dat het nationale inkomen op peil zal blijven door de stijging van de arbeidsproductiviteit. En daarin ziet de bovengenoemde Stichting een onderschatting van formaat. De vergrijzing heeft, zegt ze, een diepere oorzaak. Namelijk dat de mens bang is geworden voor nieuw leven, voor ondernemingsrisico, beperking van vrijheid en zekerheid, voor buitenlanders en ook voor Europa. Daarmee valt de nieuwe generatie echter in een zelf gegraven put.

Dus: solidariteit kan worden teruggebracht door..... vermindering van de vrije tijd! Nederland werkt per jaar 500 uur minder dan Amerikanen en ook Britten. Overigens, werden we door veel vrije tijd nou gelukkiger?

Dus u begrijpt het: ik ben zelf het slechtste voorbeeld als U de opinie van deze Stichting leest. Want enkel solidaire en voldoende grote deelname op de arbeidsmarkt kan de gevolgen van de vergrijzing oplossen.

Mijn conclusie: mijn sabbatical leave is weldra voorbij; ik moet dus weer aan de bak. Anders zal ik straks onverzorgd aftaaien ergens in een hoekje tussen die andere grijsaards. Er is één lichtpuntje: de Fransen hebben nog een "produktie" van 1,93 kind/vrouw en daardoor is het geschetste probleem hier niet zo groot. Nee,

de werkeloosheid daalt hier nu zelfs omdat er zoveel mensen met pensioen gaan. Maar of er dus geld is voor nieuwe arbeidsplaatsen in de zorgsector, dat is in Frankrijk "pas evident". De Wet van behoud van ellende, achtervolgt me al een leven lang! Wat nu te doen?

DODE HULPVERLENERS

In Afghanistan, Darfour en Shri-Lanka is het een "eer" een blanke westerling te hebben vermoord, en dat is dan veelal een hulpverlener. Na de Amerikaanse inval in Irak is het imago van deze helpers ernstig geschaad en op veel plekken moeten ze stoppen en vertrekken. Moeten ze dan ook onder VN-bescherming hun werk gaan doen? Dat wordt afgeraden want ook de blauwhelmen hebben een imago dat niet erg positief is.

Waarom kon George cs niet luisteren naar enkele Europeanen die hem bezwoeren niet in de aanval te gaan? Nu moet hij zeuren om hulp te krijgen in Afghanistan, Irak en Libanon! Zou hier nu iets uit geleerd zijn of is het al te laat? Als Nederland naar Uruzgan gaat, dan moeten we beseffen dat ook wij ons solidair verklaarden met de oorlog in Irak! Het is hoog tijd om te stoppen met blind volgen van partijen die niet datgene doen wat wij hoog in het vaandel schrijven (of schreven?), maar om druk uit te oefenen op hen die doorschieten in gedrag.

DE BIG MAC STANDAARD

Een Big Mac kost gemiddeld 35 minuten werken, wereldwijd gemiddeld. Omdat dit hapje wereldwijd exact gelijk te verkrijgen is, werd het de vergelijkingsstandaard voor onderzoekers. Een kleine impressie: een Big kost in LA 11 minuten werken (voor de consument!), 21 in Parijs en Stockholm en 1,5 uur (!) in Bogota of Nairobi.

De Big Mac Standard, maat voor het liberale-democratische gehalte in de wereld? Tja, wie standaardiseert heeft de halve wereld, u ziet het weer eens. Canard à l'orange kun je hier niet voor nemen niet? En zelfs een zakje patat is niet te gebruiken;

maar bij een pizza wordt het al beter. Maar dan wel een Amerikaanse.

VIJF JAREN TERREURAANSLAGEN

Vanaf 9/11 tot recent op 8/10 (ziet u het toeval?), de dag van het oprollen van het bommenlegger-scomplot!), gingen bijna 5 jaren voorbij met zo'n 40 aanslagen. Van Marokko tot India en van Rusland tot Indonesië. En met duizenden onschuldige doden van alle kleuren, geloven en culturen. Ik vond in een tijdschrift een wereldkaart van het terrorisme waarop alle dreunen staan met hun dodenaantallen, de plekken en de methoden. Een afschuwelijke prent.

En nu is de hele luchtvaart in de alarmtoestand. De psychologische en economische effecten zijn veel groter dan ooit verwacht. Dit terrorisme is de kwaal van onze tijd geworden.

En nu zijn mensen als Jimmy Oxley hoogleraar scheikunde in Rhode Island nodig om na te gaan hoe je kunt controleren op vloeistoffen om explosieven te maken. En hij vertelde:

-Je kunt explosieven opsporen met machines. Maar er moeten apparaten doorontwikkeld worden, want er zijn ca 300 gevaarlijke vloeistoffen in dit vlak. Maar vooralsnog zal het gebruik ervan veel fouten oproepen en dus veel last. De in Engeland gevonden stoffen zijn daarbij belangrijk uitgangspunt.

-Dit alles is niet nieuw; de Palestijnen gebruikten deze stoffen al voor explosieven. M.n. waterstofperoxyde en aceton, als basis voor het zg TATP.

-Bij het beoordelen hiervan is het van belang te weten dat waterstofperoxyde nodig is in hoge concentraties, meer dan 60% , en dat is niet zomaar te koop.

-Tegen terroristen die in een vliegtuig een bom willen maken is tenslotte goed opletten onderweg erg belangrijk.

-Als de nieuwe flessenscanner klaar is, die de inhoud van flessen checkt zonder ze te openen, zal alles beter gaan. Tot dan is het lastig.

Intussen is de kofferindustrie al bezig met het ontwerpen van nieuwe handbagagetassen etc.; doorzichtig en met bepaalde indeling. En de winkels op vliegvelden denken ook al na over wat te doen. Flesjes met inhoud verkopen vóór de controle is lastig, maar deze spullen verkopen bij het verlaten van het vliegveld is weer lucratief. Immers velen kopen het pas dan ná hun vliegreis. En zo gaat de wereld weer eens op zijn kop, door een portie gekken die hun misdaden verkopen met een beroep op hun geloof. Een ware kruistocht is begonnen.

Ach, bij mij helpen die flesjes toch niet meer zo, het verandert weinig. En scheren kan ook electrisch. En een beetje meer zweetlucht en wat minder parfumpjes is ook niet dodelijk. Maar de schrik zit er definitief in. En daarom gaat het.

OLIE (en andere energie), WATER

EEN KLEINE OLIE-QUIZ

Rondom "olie" is al veel inkt gevloeid en dat zal nog wel even duren. Soms kun je iets tegenkomen dat tot een goed inzicht en/of overzicht leidt. En dat bracht mij tot deze idee van de 10 quizvragen over "olie". Daar gaan we:

1. Is er nog genoeg olie?

Ja roepen de Arabieren, en produceren hun barreltjes voor 3 \$ kostprijs. En beweren dat tot 2045 nog te kunnen doen.

Nee, zeggen vele anderen en doelen op de groter wordende vraag van de opkomende landen en zetten een kruisje rond 2015 à 2020.

2. Hoe groot zijn nou die reserves?

Wel er wordt nu als meikevertjes gezocht en de "grote olieboeren" lijken stabiele reserves te rapporteren, behalve SHELL wat zakte en nu op topspeed zoekt. Overigens wordt er steeds meer genationaliseerd etc. dus de vraag is ook WIE WAT heeft. De optimisten zeggen dat men jarenlang een onderwaardering van 30% toepaste. Maar beursboys vinden dat erg raar omdat de reserves heel sterk je beurswaarde bepaalt.

In elk geval zegt TOTAL ca 8,50 \$ nodig te hebben om een barreltje vol te krijgen.

3. Het bitumineus zand van Alberta dan?

In Canada ligt een “mer à boire” aan dit zand en in Venezuela zit een zeer grote partij zeer zware olie in de bodem.

Hoeveelheden van de omvang die Saoudi-Arabië nog heeft, beweert men.

Een barreltje olie uit het Albertazand heeft een kostprijsje van ca 30 \$. Dus 8 à 10 keer de huidige kostprijs. Dus de vraag is natuurlijk wat het kost om deze olie te winnen en uit deze “onze brandstof” te maken.

4. Er is een grote hoeveelheid “goedkoop” gas!

Gas is de toekomst, zonder twijfel, zegt van der Veer van SHELL. En van gas kun je LPG maken om auto's op te laten rijden en zelfs benzine kun je er mee maken. In Qatar bouwen SHELL, EXXON en CHEVRON al een stevige fabriek om uit gas benzine te maken.

Een barrelequivalent gemaakt uit russisch gas kost ca 21 \$. Europa zit dus eigenlijk bovenop het Russische gas, maar vreest de geopolitieke stunts van Poetin, bij te grote afhankelijkheid. Hij draaide al politiek aan zijn kraantjes.

5. Kernenergie is HET alternatief.

Een barrelequivalent uit kernenergie kost ca 18,50 \$; dus ongeveer de prijs van het Russische gas. In elk geval zijn er nu al ca 28 kerncentrales in aanbouw: 2 in Europa, 4 in China, 6 in Japan en 8 in India. En Duitsland heroverweegt zijn sluitingspolitiek, idem Engeland en ook in Nederland moet de discussie open. Want in kernenergie zit onze gas-onafhankelijkheid van de oosterburen.

6. Steenkool is de energie van morgen.

In de VS zit 25% van alle steenkool in de wereld: Saoudi-Arabië op steenkoolgebied. Het is geen erg frisse brandstof, maar theoretisch moet je er ook liquide brandstoffen uit kunnen maken. Zoals bij het gas.

Een barrelequivalent zou wel eens ca 30 \$ kunnen kosten, dus wat duurder dan bij gas.

7. Er valt nog enorm te bezuinigen.

Californië gaat nu echt vol op zonne-energie en bespaart daarmee andere brandstoffen.

Het barrelequivalent is echter 68 \$ nu. In vele landen daalt het brandstofverbruik van auto's; in Frankrijk ca 1% per jaar. De hybride auto en de “stop and go” auto worden zuiniger en zuiniger. Sommigen roepen dat het wel 25% minder kan!

8. Speculeren doet de olieprijs stijgen.

Dat is onmiskenbaar waar; men schat het effect op ca 15 \$ per barrel. Dat is dus zo'n 20%! Het aantal overgangen van “eigendom” in de keten is groot: 1, oppompen, 2. transport oleo-duc, 3. transport per tanker, 4. raffinage en 5. transport naar de pomp. En iedereen wil wel wat en doet dus wat.

9. China's vraag naar olie blijft doorstijgen.

Het effect van de chinese dorst op de prijs schat men op wel 10 \$. China verbruikt nu al meer dan Japan en slokt al de hele productie van Venezuela op. Daarom MOET China aan de kernenergie. Hier, bij de emerging countries, zit nog een enorme potentiële verrassing!

10. De biobrandstoffen zijn een teleurstelling.

Ze kosten nog 60 \$ per barrelequivalent en om de huidige dorst te lessen moet je zo'n 50 miljoen hectaren bebouwen in Frankrijk, dat een totaaloppervlak heeft van 55 miljoen hectaren. Per hectare kun je ca 1 ton hydrobrandstof produceren. Zweden gaat op bio voor 100% omdat ze zoveel bos hebben; ze zijn een exceptie dus.

En wat is dus de conclusie?

-Er is niet één geruststellende weg.

-Er wordt nu enorm veel geprobeerd en dus verschuift het probleem steeds.

-De betekenis van de emerging countries is enorm: hun speed is bepalend voor de omvang van het probleem in de tijd.

-De geopolitiek wordt een uiterst belangrijke factor; de wereldmachten vormen zich op basis van de olie en gasvlekken op onze globe. Dus wie zelf niets heeft, moet een vriendje zoeken met energie anders gaat ie plat.

-Het menselijk vernuft zal ons uiteindelijk wel weer redden, maar de vraag is langs welke weg en, na welke troubles?

-De kernenergie zal voor de kortere termijn MOETEN en bezuinigen is politieke topprioriteit geworden. Dus er gaan een hoop dingen tegelijk gebeuren en de situatie schuift voortdurend. Maar goedkopere brandstof aan de pomp is voorlopig voor mijn generatie zeker, een mooi sprookje.

MAURETAANS GAS VOOR LA FRANCE

Er werd door GDF een contract getekend voor exploitatie nadat in dit land olie werd gevonden. De fransen leiden ook het locale personeel op. Afrika blijkt ook bodemschatten te hebben en nu is Frankrijk de eerste hier. De verhoudingen zijn schokkend: het BNP is 1,5 miljard dollar en de omzet van GDF is 15x hoger. Baasje boven baas. De herovering van Afrika gaat verder.

STARRE ENERGIEPRODUKTIE

Een kerncentrale heeft vele voordelen en enkele stevige nadelen natuurlijk. Met de hittegolven van onze tijd blijkt er daar een bij te komen: de plotse hoge electravraag kan je niet met kerncentrales bedienen, dat schakelt te langzaam op en af. Dus moest La France met zijn 80 centrales in het buitenland electra bij kopen in de hittegolf (airco's, koelingen) en niemand leek dat te snappen! Dus moet er nu geld op tafel om NAAST de kerncentrales voldoende "flexibele capaciteit" te bouwen voor deze uitschieters... Die zijn er overigens hier ook in de winter omdat veel fransen electrisch verwarmen hier. Daartoe is er al jaren het systeem dat je een mooie KWH-prijs krijgt als je bereidt bent 23 dagen per jaar óf hele dure KWH's te betalen óf het stroomgebruik te beperken. Daarom hebben hier veel mensen een openhaard, de flexibiliteit zit dus dan in de schoorsteen van de

consument. Tja het altijd weer ingewikkelder dan je denkt en dat is lastig in de (energie/milieu)politiek waar eenvoud troef is.

EEN PLAATJE VAN DE OLIEPRIJSGEKTE

Tja er lijkt weer een crisisje bezworen en dus zakt de olieprijs weer wat. Standard & Poor, bekend amerikaans economisch buro, zagen de prijs gaan naar 250 dollar/vat! Als, Iran de straat van Ormuz zou blokkeren, waar 20% van de olie langs komt. Enkele maanden geleden voorspelden collega's een retour naar 60 dollar/vat, maar het werd op 11 augustus een record: 78,60 dollar. Tja wat moet je hiermee?

Bij de olieboeren was het pijplijnincident in Alaska (BP) een heel merkwaardige gebeurtenis. Een verroeste (slecht onderhouden!) pijpleiding klapte... BP riep eerst een volledige stop af, maar kreeg zoveel gedonder dat ze nu op 50% zijn gegaan, tijdens reparatie. De amerikanen eisen nu een onderzoek. Wat steekt hier nu achter? Vele raden en weinigen weten. En hoe kan het dat zo'n renommé "vergat" zijn pijpen op tijd schoon te maken?

Er wordt gefluisterd dat de canadese regering, die jaarlijks 2 miljard \$ rechten beurt, BP zwaar onder druk zette met haar oorspronkelijke "nul"-besluit.....

Gelukkig opende Shell een nieuwe oliepijp in Nigeria en (ook gelukkig) kon de VS de olieproductie in de Golf van Mexico weer opdraaien tot "maar" 20% minder dan vóór Katrina. En in de VS gaat het "driving season" begin september ten einde en dan neemt de druk wat af. Maar weer één incident, waar dan ook en het gedonder begint opnieuw, door echte tekorten en, door speculatieve bewegingen. Alle automobilisten van de wereld hangen nu aan het touwtje van de speculanten en booswillige politici: dus, automobilisten op deze wereld, verenigt U!

Tot nu toe is de "economische schade" tgv olieprijsstijgingen nog beperkt gebleven..... maar dat kan natuurlijk niet blijven duren.

Wel de EU gaat de wijnplas omstoken in ethanol, dus gaan er hier nu wijnboeren stiekempjes "alambiques" (stookapparaten)

inzetten om de rooie en de rosé om te vormen in Marc (eau de vie). En dat kiepen wij dan in onze tank. Welaan een litertje slechte rosé kost hier minder dan 1 euro “los”, kostprijs. Tja en u weet wat u aan de pomp betaald niet?

IRAK GAAT ONS REDDEN

Nu 1,9 miljoen barrels, voor de oorlog 2,5 miljoen. Dat is de olieproductie van Irak. De minister van olie gaf ons (en zichzelf) weer wat moed door te verklaren dat , vooral door buitenlandse investeerders in te zetten, de produktie in 2010 best naar 4 miljoen barrels kan en voor 2012 zelfs naar 6 miljoen.

Intussen ontploft het land tijdens een burgeroorlog en durft geen westerling zich er te vertonen. Immers als de boze geesten de olieproductie van Irak laag houden wordt de greep van anderen, zoals Iran en ook Al Qaida op de olieproductie en dus op ons in politiek opzicht, groter. En dan kan het grote spel bv rond kerntoepassingen in Irak beter worden gespeeld..

Olie het smeermiddel van de macht.

RUSSISCH GAS VOOR ISRAËL

Het plan ligt er , om de pijnpijn van Rusland naar Turkije door te trekken -door de Middellandse Zee natuurlijk- naar Haïfa. Want Israël wil niet energie-afhankelijk zijn van zijn “onvriendelijke burenen”. Poetin krijgt dus zelfs “greep” op energieverzorging van een van de sterkste bondgenoten van de VS. Wie had dat ooit kunnen denken. By the way, Turkije is ook accoord!

RELIGIES

EEN VROUW ALS BISSCHOP

In Nevada heeft de anglicaanse kerk een die hen zal helpen; nu Jesus dus. Natuurlijk is hier ook wel wat bijgeloof bij en is het niet allemaal religieuze overtuiging. Maar de scheiding tussen politiek en sport was al verdwenen en nu geldt dat dus ook voor de religies. Voetbal, spiegel van onze wereld.

WONDEREN: OVERAL EN ALTIJD

Ik las een artikel waarin vele “wonderen” uit vele landen, religies en vele perioden werden opgesomd. En dat is altijd

indrukwekkend. Mensen deden dingen of zagen dingen die veelal niemand kan (en vaak ook nu nog kan) verklaren. Een van de vreemdste vond ik de uitverkiezing van de huidige Dalaï Lama in 1937. Zoals eeuwig gebeurde, zocht een religieuze commissie de opvolger van de regerende en vond een jongetje in de bergen dat bijzonder was, velerlei tests doorstond en dus werd gekozen. Deze respectabele figuur vertelt dat hij als kind al droomde Dalaï Lama te worden en zich “helemaal op zijn plek te voelen”. Deze headhunting methode leverde al eeuwen erg goede bestuurders op voortkomende uit een bepaalde clan, maar verder uit simpele milieu’s. Niemand kan het echt verklaren.

En dan zijn er rijen van andere wonderlijkheden, zoals iemand die 50 jaren enkel de hostie tot zich nam en dat overleefde. Tja, wat moet je hiermee.

Uiteraard zou het geruststellend zijn als wonderen bestaan en kunnen worden “afgeroepen”. Dus wat meespeelt is de hoop van velen in grote problemen, op een oplossing met hulp “van boven”. En vaak blijkt dat hoop en sterke wil mensen uiteindelijk redden; dat deden ze dan zelf, maar hun gedrag dwong het geluk af.

Laten we hopen dat er ook politieke wonderen bestaan, want daaraan hebben we vooral nu in het Nabije Oosten, echt behoefte. Aan de klaagmuur wordt er al om gesmeekt...

EEN FATWA TEGEN BOTOX

Botox gebruik je onder meer om je schoonheid te vergroten (?) maar ook voor serieuzere medische toepassingen. De muzelmanse autoriteiten uit Malaysië hebben over deze stof nu een fatwa uitgesproken. Waarom? U denkt misschien aan de toepassing als schoonheidsmiddel vnl bij de dames (want daarvan zie je met een burka toch niks), nee, omdat er een stof uit de varkensbody in zit. Ja, konsekwent zijn ze die “wat zwaardere” moslims!

AFRIKA

DARFOER: HONGER, MOORD EN DOOD

Oostelijk Soedan, is al jaren in strijd met Kartoem en recent werd er een (zoveelste) wapenstilstand gesloten tussen regering en rebellen. Maar zoals al zo vaak werd nu weer de alarmklok geluid: er dreigt massale sterfte en er is massale slachting in dit gebied. Niemand kijkt er nog naar, nu Iran, Libanon etc. alle aandacht opeisen. Maar kinderen, vrouwen en mannen sterven met de duizenden op vreselijke wijze, dat is de werkelijkheid. De 7500 afrikaanse soldaten konden weinig doen, men zegt dat er nu 17.000 VN-ers nodig zijn in dit gebied zo groot als Engeland. Maar Kartoem weigert de VN toe te laten.... En nu? Wel, denk aan Joegoslavië, Bosnië, etc. We bombardeerden Belgrado toch ook om de volkerenmoord daar te stoppen? Ja toch? Ach, hoorde ik al vaak zeggen: "ze" doen het toch zelf? Ja, maar de "ze" die sterven (kinderen en vrouwen) zijn toch moeilijk als schuldigen te zien?

De wereld wordt weer opgeroepen tot noodhulp, En denk eraan, het gaat om Oost-Afrika, buurland van Somalië, waar de radicale islam nu heerst. En de andere buur, Tsjaad, gooit de westerse oliemaatschappijen eruit... Europa wordt eigenlijk "uit Afrika gedrukt". En dat is strategisch gezien voor alle Europese bureaus een groot verlies.

AFRIKA ZIET DE CHINEZEN ZITTEN.

Afrika en China zijn cultureel gezien zeker niet verwant, maar de honger is sterker. Afrika wendt zich teleurgesteld af van Europa en ook het westen, want hun aandeel in de wereldhandel is nog steeds maar 2%!!! De Chinezen "houden" van Afrika vanwege haar grondstoffen en omdat de Chinezen niet moraliseren maar gewoon handeldrijven en betalen en... veel cadeau's geven! Nu dreigt dit continent opnieuw vechthebied te worden in de nieuwe "koude oorlog" VS contra China c.s. zoals het dat eerder was tussen Rusland en de VS. Op korte termijn is de komst van de Chinezen financieel een zegen, maar de vraag is wat het op langere termijn betekent. En Europa laat het maar gaan; of krijgen we nu "even" geen kans bij onze bureaus? Of dwingt Afrika

ons nu via de Chinezen om hun echt serieus te nemen? En hun een eigen economie te geven waarin grondstoffen verwerkt worden ter plekke?

Arrogantie wordt altijd bestraft, je ziet het weer eens. Te grote overmacht, te grote onbalans is altijd levensgevaarlijk geweest in de wereld. Want die gaten worden altijd gestopt met alle middelen... En waar zijn onze Ghandi's, Mandela's, Jezus Christus "sen", en de Sadat's, Rabbin's en Johannesen??? Wat deden we met hun erfenis?

VERKIEZINGSGEDONDER IN KONGO

De eerste verkiezingen na 40 jaar lukten op zich wel in eerste ronde, al moest de VN-macht stevig meehelpen de rust te bewaren. En zonder doden ging het natuurlijk niet. Joseph Kabila, de zoon van de oude, lag aan kop met 45% de Bemba (vice-president) kwam slechts op 20%. Beiden hebben hun hulpjes hier en daar wat laten rondknallen natuurlijk. Nu komt de tweede ronde op 29 oktober.... En laten we bidden dat er geen staatsgreep/ burgeroorlog komt vóór die tijd. Want Kongo heeft een bloedtraditie; ook een stuk Afrika dat rijk is aan grondstoffen en aan bloedvergieten. Traditie.

KAMEROENS PLATTE MEISJES

In dit land maar ook in Togo, Benin, en Guinee proberen de moeders wanhopig "het vrouw worden" van hun dochters te "verhullen". Ze passen daartoe nogal drastische en pijnlijke methoden toe om de ontwikkeling van de borsten van hun jonge dochters te remmen. Waarom? Wel om ze te behoeden voor een erg vroege zwangerschap, dan wel geweldsgedrag van de mannen. Het gaat in Kameroen om zeker 24% van de meisjes, en het fenomeen breidt zich nog verder uit. En het is in alle bevolkingslagen te vinden, in alle regio's en alle stammen. Niet zelden leidt deze moederlijke ingreep tot verminkingen en erger.

Sexualiteit is een groot taboe in de gezinnen hier en voorlichting is dus ook nauwelijks te vinden. De staat weet dit alles, maar greep nog niet in. En enkele verlichten zeggen dat

het hoog tijd wordt de voorlichting op de scholen een adequate plek te geven.

Tja, u ziet het, en wij klagen over de kleine criminaliteit in het westen. Hoe moet je dit nou noemen; en ik doel vooral op het ongeremde gedrag van de afrikaanse mannekes? Al weet ik genoeg van "onze" Middel-eeuwen om een historisch voorzichtig oordeel te vellen. Een kwestie van "beschaving" dus, een beschaving die elders ook wel wat scheuren vertoont als ik lees over groeps-verkrachtingen etc. in de westerse landen. Voorlichting is dus niet het enige aspect.

WEST-EUROPA.

GEHEIME VLUCHTEN: HET EURO-PARLEMENT

Op 6 juli liet het europarlement de VS weten dat de onderzoekscommissie over dit onderwerp verder zal gaan. Men vond al meer dan 1000 geheime vluchten sinds 2003. Meer dan 14 eurolanden hadden iets "samen" met de VS cq CIA. Niet Frankrijk, hoor je. Tja, dat is nog eens wat anders dan de geldsmijterij in Straatsburg...

EUROPA GAAT OP STILSTAND?

De uitbreidingen met Roemenië en Bulgarije zullen mogelijk voorlopig (in 2007 of 2008) de laatste zijn, dus Kroatië en.... Turkije moeten maar wachten? Is dat wat Baroso bedoelt als hij het heeft over eerst eens opnieuw kijken naar de Grondwet en de bestuurlijke organisatie? Europa vraagt om een time-out!

STRAATSBURG BLIJGT GEWOON OPEN

De (vooral) Nederlandse actie om de onzin van Straatsburg te stoppen is geheel er naast gegaan. Er kwamen 0,5 miljoen handtekeningen en dat is zo iets als 0,5%. Niemand werd er warm of koud van wel 250.000 Nederlanders (dat is dus nog geen 2%) en de democratie zegt dan : nee dus. Alleen zijn de fransen nu nog giftiger op de narcostaat Nederland en vind ons "kruideniers". Dat is ten onrechte maar een grote daad van visie kan je "Straatsburg" ook niet noemen... onnederlands armoedig dan?

BELGIË IN TWEEËN?

Dit onderwerp Vlaamse autonomie komt in het parlement ter sprake op verzoek van het Vlaams Belang. Deze partij vind de huidige machtsverdeling en financiële verdeling ondemocratisch en wil dus van Wallonië af. 175 jaar.... Nadat ze afscheid namen van de Nederlanden. Ach ze halen het niet de Vlamingen en ook de Belgen willen in meerderheid nog samen blijven. Maar het is wel een droef gezicht niet?

ANGELA (en Duitsland) IN DE PENARIE?

Al eerder sloeg twijfel toe over Angela en haar Grosse Koalition, maar nu komt er veel gegrom ook uit de CDU. Haar hervormingskracht is te klein zegt men.

Lichtpuntje is dat voor het eerst in 15 (!) jaren de werkeloosheid lichtjes daalde. Nu nog steeds op 10,5 % (2005: 11,5%; europa gem. 7,8%) terwijl buurman Frankrijk naar 9 % ging. Maar iedereen weet dat er in beide landen veel mensen met pensioen gingen: de vergrijzing redt nu (nog even) de politiek? Overigens leeft het patriotisme op in Duitsland vooral na de wereldkampioenschappen voetbal. Helmut begon al met de vlag weer "op te poetsen" en nu is steeds meer trots op vlag en vaderland te bemerken. Ook extern optreden van de Bundeswehr is weer mogelijk. Na 50 jaren en bijna twee generaties is de 2^e wereldoorlog ver genoeg weg. Twee generaties is een kengetal lijkt het: die zijn nodig om iets echt te vergeten (en/of te vergeven). Zowel in Duitsland in positieve zin als op vele plaatsen in negatieve zin: neem de radicale islamjongeren die twee generaties na hun immigrerende ouders hun ongenoegen over een mislukte integratie stevig laten merken. Opvallend. De overdracht van normen en waarden heeft iets met "twee generaties". Voer voor sociologen?

En dan de demografie nog! Voor het eerst sinds 1946 is het aantal geboorten onder de magische grens van 700.000 gevallen. 686.000! Eerdere jaren nog 715 en 712.000 ; dus het negatieve overschot werd dus zelfs 144.000! Ondanks de vele immi-granten

dus. Op deze manier zijn er rond 2050 1/3 oudjes van 65+ in het Grosse Vaterland. En dat is economisch Eine Katastrophe! Duitsland moet haar grenzen helemaal open zetten, misschien wat selectief dan, maar vooral snel!

EUROPEES VLUCHTELINGEN VANGEN

Voor 3,2 miljoen per jaar wordt er nu gejaagd op zwarte klandestienen die naar de Canarische Eilanden komen op wrakke boten. Samen met Spanje, die het probleem alleen niet oplossen kan. Sinds begin 2006 kwamen er al 16.000 het proberen, twee keer zo veel als vorig jaar. Het blijft dweilen met de kraan open zeggen de autoriteiten. 4 schepen, 1 vliegtuig en 1 heli-copter. Afrika stroomt leeg en Europa verouderd rap. Maar er is geen match tussen wat Europa zoekt en wat er bij de burens vertrekt..... een tragiek die Europa nog zwaar gaat opbreken. Het is heel jammer dat we nu onze burens, waar de groei van de bevolking enorm is, niet kunnen (of niet willen?) helpen.

DE MEMOIRES VAN SCHRÖDER

Het vlot niet echt met het gereedkomen van Gerhard's memoires. Hij kreeg al een miljoen voorschot om zijn huis op het eiland Borkum te verfraaien, maar nu wordt de uitgever ongeduldig. En maar 25% van de Duitsers vinden zijn vertrek erg. Zou ook hij ten leste nog grote geheimen gaan uitleggen, zoals Günther al deed? Of weten we het al van deze topman van Gazprom?

DE VIKINGS WEER IN SPANJE?

!0.000 noorse residenten wonen er al in Alicante. Na de Duitsers en de Engelsen nu die andere barbaren uit het noorden ook hier in de zon. Ze wonen in een noorse kolonie en alles gaat op Oslose tijd en Spaans spreken is niet nodig. De rijke Noormannen zijn gepensioneerd uit de oliebranche en hebben de nodige cash om hun wereld te maken daar. De huizen zijn volledig aangepast aan alle eisen en geschikt voor gehandicapten. Het goedkopere vliegen is een andere zegen. Er komen nu zelfs ook..... noorse

bejaardenhuizen met noors personeel in Alicante. Zuid-Europa wordt het grote bejaardentehuis van de EU! Wij zien het ook hier en Spanje gaat zo mogelijk nog sneller omdat het leven er goedkoper is.

Dus dames, heren verplegers/artsen: kom naar uw eigen opa's en oma's in de zon, verzorg hen en.... Pik ook een zonnestraaltje mee. Niet schijlecht toch?

Senoriales bouwt al enige tijd complete bungalowparken voor oudjes in Frankrijk. Aangepast wonen, beveiligd en van alle services voorzien kunt u er uw dagen sluiten onder "gelijkgestemden". Nu gaat deze firma dat ook aanbieden in de Dominicaanse Republiek: al vier Franse dorpjes van 400 huizen met 1000 man personeel (in totaal) inclusief Franse medische zorg. En Tunesië, Marokko en Egypte staan ook al op papier! Uit marktonderzoek blijkt dat 800.000 Fransen uit Frankrijk weg zouden willen naar francophone zonnige plekken. Oud Europa moves alle kanten op de Fransen naar Afrika, de noord-Europeanen naar Frankrijk, Italië en Spanje wat een gesjouw. Dat wordt nog een stevig potje integreren dus. Enkel voor de ontvangende partij natuurlijk, want opa en opa zijn eigenlijk gewoon in een gekloond soort thuis, ver weg van hun geboorteplaats. En last van 2^e generatieproblemen heb je met deze "onvruchtbaren" niet echt meer.... Of is dat te optimistisch gezien? U begrijpt het: ons volgende adres wordt laten we zeggen, Marakkech?

HUISJE IN FRANKRIJK? OPSCHIETEN!

Het loopt storm in heel Frankrijk; overal noord-Europeanen die stenen willen kopen. En de prijzen zijn weer eens vertrokken naar onbekende hoogten. Perigord, Corrèze en Creuse zijn ook al aan de beurt nu ook al is het temperatuursverschilletje wat groot met het zuiden. De Limousin en de Dordogne zijn al hartstikke duur intussen: Engelsen en Hollanders zijn het schuld. Toch zijn de verschillen voor een vergelijkbaar huis tussen deze streken vaak nog 40/50% ! Klein huisje in de Dordogne 250.000 euro, een grote, mooie al 500.000. Hier in de buurt is het zelfs praten over huizen al duur

geworden! Maar we zien toch nog hollandais arriveren die fabelachtige bedragen lappen hier. Frankrijk dat nee zij tegen Europa wordt zelf Europa. En de Hollandais, ook nee-zeggars, komen hen opzoeken. Een nieuwe europese alliantie is aanstaande! Tel daar de nogal "anti-europese" engelsen, die hier massaal rondrennen bij en u moet me nu wel geloven. Europa begon met Frankrijk en Frankrijk IS nu zelf Europa, maar dan anders.

WIJNCONSUMPTIE: DE WAARHEID!

Sinds dertig jaar zakte in Frankrijk de wijnconsumptie naar 55 liter per kop. (de helft van die van 10 jaar geleden!). Maar Frankrijk staat nog op 1 met Luxemburg als 2e! Dan Portugal met 52 litertjes, dan Italië met 50 en dan Kroatië en Slovenië met 44. Zwitserland 40, Spanje 33. Dit is de europese top-tien.

Alleen Argentinië doet in deze rangen, met 31 liter, nog een pietsie mee. Wijn is nog steeds de drank van de "oude wereld", maar of "in vino veritas" nog wereldwijd geldt? Ik betwijfel dat.....

BOSBRANDEN Z-EUROPA: PYROMANIE!

Dit jaar was het vooral Spanje en Portugal; er branden hele provincies af. En, het merendeel is ook daar aangestoken. In Frankrijk was het tot nu toe wat rustiger dit jaar en de cijfertjes zijn: in 2004 2827 (1062 veroordelingen) ; in 2000 waren er dat nog 1800. De straffen zijn hier intussen enorm: bij doden levenslang en "zonder doden" 150.000 euro boete.

Wat bezielt die mensen? Wel er zijn steeds opnieuw brandweermannen onder.... En in Spanje waren het eigenaren van brandblusfirma's die werk moesten hebben. Andere motieven ? Men treft vaak mensen aan die stevig wraak willen nemen op de overheid of "de mensheid". Zinloos geweld dus; alarmkreten met vuurwerk. Alweer een maatschappelijk probleem. Laten we hopen dat het meer gaat regenen. Door afsluiting van hele gebieden en inzet van extra-mensen kon dit jaar de balans er beter

uitzien.... Maar het was vooral niet zo droog.

BRITSE SCHULDENLAST

De huizenrijzen zijn zo hoog dat velen tot over de oren in de schuld steken bij Tony. En de energieprijzen vliegen ook de pan uit. Sommigen betalen aan woonlasten en schuldaflossing ... al 90% van hun salaris! Dit jaar gingen al 50.000 families failliet in dit land. Velen gaan dus naar het buitenland wonen, gepensioneerden (mil-joenen al in Spanje!) zonder genoeg geld en zelfs al 25% van de < 25-jarigen denkt aan emigratie. Her Majesty moet eens met Tony cs gaan praten.

2000 KOFFERS ZOEK!

Op vliegvelden verdwenen 2000 koffers de laatste weken.... En dan vraag je je af hoe dat is gegaan. Wel natuurlijk is er een hoop de verkeerde kant opgegaan; ik had ook wel eens een koffer in Japan toen ikzelf in LA was. Niks nieuws. Maar 2000 in zo korte tijd? Er zijn natuurlijk diverse koffers "onderzocht" , dwz gewoon opgeblazen. Anderen zijn zodanig gemaltraiteerd dat je ze niet meer terug kan geven. En anderen worden, om redenen van nieuwsgierigheid (verdenkingen dus) ook niet geretourneerd. De rest is gewoon gejat door personeel dat wat wilde bijverdienen: de een zijn "dood" is de ander zijn brood.... Ik ga effe niet vliegen en moet ik toch dan neem ik een ouwe tas, papieren ondergoed, ouwe spijkerbroeken en T-shirts en niks in flesjes. Wel goede boeken, maar die gaan dan niet over "de systematische ontwrichting in onze wereld". We betalen allemaal een stevige prijs voor een politiek die niet zo best was. Een historische factuur.

OOST-EUROPA

ALGEMEEN

Oost-Europa wordt steeds meer xenefoob en ultra-rechts; de democratische partijen verliezen terrein. Zie Bulgarije, Roemenië, Servië, Tsjechië, Polen... Sinds 1989 verloor elke regerende partij de verkiezingen, wat aangeeft dat teleurstelling over de "veranderingen" een belangrijke

factor is. Onpopulaire hervormingen, hyper inflatie, een korte democratische historie en onwennige politieke cultuur zijn debet.

West en Oost zijn dus mentaal nog stevig “gescheiden” door een muur en men is relatief erg amerikaans georiënteerd (anti-communisten). Gezien de restauratieve tendenties in West-Europa zal Europa verder rechtsaf slaan. Hopelijk zal niet artikel 6 van het Europees verdrag onder druk komen waarin de basis van de Europese unie verwoord staat (beginselen van vrijheid, democratie, rechten van de mens, rechtsstaat, etc. En Rolf Bierman ze ooit al: “Deze mensen zijn van binnen even kapot als hun huizen”.

DOODSTRAF IN POLEN?

De nieuwe poolse president gaf de pers te kennen vóór herinvoering van de doodstraf te zijn; zoals een meerderheid van het poolse volk overigens. Zijn broertje moest als premier gauw wat blussen want dit soort opvattingen zijn bepaald tegen de EU-idee over wat en hoe. Dus een populistisch broederlijk nummertje eigenlijk. In Polen heeft de bevolking overigens veel meer vertrouwen in de EU dan in de eigen regeringsinstanties. Dus moet er af en toe wat populair geaai komen om meer in de smaak te vallen. Na 10 jaar in de EU is hun “integratie” nog niet bepaald een succesje.

WRIJVING SLOWAKIJE – HONGARIJE

Nieuwe sociaal-democratische regering in Slowakije en er is al gedonder met de burens. Want zeggen de Hongaren, er was op het net een anti-hongaarse video te zien, waarin zij de radikale Slowaken negatief en gevaarlijk typeren. Oude ressentimenten, zelfs uit de WO II. zijn hier onder andere debet aan. Oost-Europa ontwaakt en dat gaat gepaard met wennen aan elkaars onhebbelijkheden. En dus geeft het af en toe burengedonder. Ach, de belgen gingen ook al onvriendelijk met ons hollanders om en zelfs met onze Balkenende!

OEKRAÏNE: EEN PASJE TERUG?

De president de oranje revolutionair met het kapotte gezicht moest eieren voor zijn verkiezingsgeld kiezen: hij moest zijn oude rivaal als premier benoemen. Men gaat nu voor een regering van nationale eenheid. Dat betekent wel streven naar EU-lidmaatschap maar zachtjes aan met het NATO-lidmaatschap. Dus een knievalletje voor Poetin met zijn grote gasvoorraad. Tja realiteit en revolutie gaan niet altijd vlekkeloos samen. Iedereen leert op zijn beurt.

TSJETSJENIË’S NIEUWE MAN

De positie van premier Kadyrov wordt in dit kapotte land snel sterker. In 2008 gaat de helft van de 50.000 geleverde russen naar huis en zijn de resterende mannen er evenveel dan het eigen “leger”. Nu nog de controle inpikken over de olie-industrie en dat is niet zo moeilijk omdat al 51% aan een russisch staatsbedrijf toebehoort. Hij is Poetins vriend en wordt 50/50 gehaat/geliefd in eigen land. En, over enkele maanden, heeft hij de vereiste leeftijd (30 jaar!!!) om president te mogen zijn. Hij wandelt met een eigen tijger, heeft spelen en drinken al verboden en hij moedigt de polygamie en de sluier aan. Dus u weet uit welke hoek bij hem thuis de wind waait. Bij Poetin’s zetbaas!

COLLABO’S IN ROEMENIË

Collabo’s zijn zij die stiekum met de Securitate, de geheime politie, samenwerkten tijdens het oude commi-regiem aldaar. Nu de dossiers van deze club openbaar werden was het bijltjesdag: 1000 personen, journalisten en politici vooral, staan nu op de zwarte lijst. De meest populaire afgevaardigde stond er ook bij.... Het land raakt nu verder in tweeën verdeeld ; verwerken van dictatoriale regimes verslindt altijd velen en na vele jaren. De mens is zwak en het geweten wordt vloeibaar onder grote druk.

HOE GAAT HET MET SERVIË?

Wel, wij horen enkel dat ze “weigeren” Madlic en Karelac uit te leveren aan del Ponte in Den Haag. Dus zijn ze in Europa outcast. Maar ze kruipen economisch weer

langzaam op, de VS-investeringen aldaar nemen snel toe. En ook anderen doen mee. Het toerisme bracht in een jaar 15% meer op en de handelsrelaties met Kosovo en Montenegro ontwikkelen zich snel. De Business Council van dit land, gevestigd in Washington, laat weten: "Servië is de springplank van de Balkan, met een goed opgeleide bevolking en een acceptabel belastingsysteem." Dit ook sterk verdeelde land, probeert zich aan het verleden te ontworstelen, maar de 8000 doden van Sebrenica zijn nog niet vergeten. En de bombardementen op Belgrado ook niet. Wij hebben (uit Bosnië) gevluchte overburen die van origine daar vandaan komen en als je met ze praat zie je dat haat wel twee generaties nodig heeft om te slijten. Wie oorlog begint betaalt een enorme rekening in de volgende generaties, die je niet even met wat dollars voldoet.

ZUID-AZIË

HET NIEUWE INDIA À LA VS

Op 3 uur van de armenwijken van Bombay worden compleet nieuwe moderne steden gebouwd voor duizenden die van de stijgende welvaart profiteren. Vooral uit de ICT komen ze, de duizenden gezinnen. Hun wijken in deze steden lijken wel uit de VS overgenomen: groen, open, ruim en vrolijk. Er zijn daar ook de nodige repatrianten uit de grote diaspora, waarvan velen uit de VS en andere westerse landen.

De projecten schieten uit de grond en veel bewoners zeggen dat ze nooit hadden gedacht nog ooit zo in India met hun gezin te kunnen wonen. Iedereen is zich er overigens bewust van hoe vele landgenoten nog in krotten in de buitengebieden van de grote steden wonen moeten. Er is onmiskenbaar hoop en positieve stemming in dit land dat ooit China in groei zal passeren. Het begin is gemaakt.

OOST-AZIË

HARVARD IN CHINA.

Op de Uni Tsinghua in Peking is het een internationale boel. Studenten uit vele landen komen naar de "crème de la crème" van de chinese studenten. Al ouder en al

langer prestigieus, werd deze Uni volgens amerikaans model hervormd. En er werden professoren uit Harvard, MIT en Stanford gehaald. Vooral hooggeleerde chinezen uit de VS werden dus teruggehaald. En de businessman uit de grote industrie lopen er de deur plat: Bill Gates, Coca Cola bazen en nu ook Europeanen zoals de hoge baas van AXA. Want daar je gezicht laten zien is de kiem leggen voor expansie bij de top van de chinese natie van straks. En de Board van dit Instituut? Welaan: de bazen van Wall-Mart, Sony, Golman-Sachs, Meryll-Lynch, Renault en Axxa, naast de burgemeester van Peking, de baas van de nationale chinese bank en de bestuurders van Harvard, MIT etc. Die chinezen houden niet van half werk en die wereldindustriëlen zien China best zitten.

Het chinese wonder is breed en groot.

CENSUUR OP CHINESE TV

Een minister greep in en nu zijn diverse kinderseries uit het westen verboden tussen 17 en 20 uur. Daarna moeten de kids onder de wol liggen. Ook werd onfatsoenlijke kleding verboden. Uit onderzoek bleek dat de kids vooral japanse en Amerikaanse series leuk vonden; slechts 20% zagen wat in de chinese, nogal moraliserende kinder-TV. En dat kan niet vind de minister!

DE MISDAAD REGEERT IN CAMBODJA

De Minister van Binnenlandse Zaken werd door de premier Hun Sen ontslagen en hij vluchtte onmiddellijk naar het buitenland. Daar deed hij een boekje over het misdadige regiem, dat groot is in drugshandel etc. en democratische bewegingen met geweld onderdrukt. De minister Heng Pov was ook geen liefde maar had toch genoeg toen het te gek werd. Hij verteld hoe er handgranaten werden gegooid in demonstrerende menigten bij vreedzame demonstraties. Alles begon met een coup in 1997 en daarna werden nog wat politieke tegenstanders vermoord; overigens allemaal militairen. En zo suddert het voort in dit arme land. Niemand weet hoe deze duivelscyclus van despoten kan worden gestopt... Heng Pov loopt, ok in het

buitenland, het risico te worden vermoord. Geen enkel land is geïnteresseerd in wat er gebeurt hier: er is geen olie of andere mooie dingen, dus daar over democratie gaan oren, dat zie je Bush c.s. niet doen. Maar vroeger of later zal ook dit land in een chaos geraken waarin alle oude rekeningen worden vereffend. Het voorstadium van al het andere; een ijzeren wet, lijkt het.

NOORD-AMERIKA

AMERIKAANSE KRUISTOCHT

Er kwam een wet die on-line gokken zal verbieden. En er wordt gejat en gestraft. De hoogste baas van een brits bedrijf werd in Dallas gearresteerd op een tussenstop omdat hij een internet-gokbedrijf heeft. De schrik zit er bij de internetfirma's in deze sector stevig in en de juridische strijd begon al. Loterijen en paardenkoersen zijn wel nog mogelijk via het net. En ook roulette en bacara is nog in 47 staten mogelijk. De wereld heeft dit nog niet echt begrepen.

VS: DIVERSEN (uit Pentagonbronnen)

GEOPOLITIEK VS

-Israël krijgt modernere wapens van de VS om de precisie in de luchtaanvallen op te voeren.

-In Australië werd een proefbombardement met Stealth-bombers met kernkopbommen uitgetoet op een bomoefenterrein daar. De planes vertrokken van Guam, gooiden hun last af en keerden terug. Een oefeningetje voor....

-Het Pentagon bestudeert de gemaakte fouten in Irak en Afghanistan; men zou dat ook eens kunnen vragen aan franse MO-experts. Die wisten het al vóór de oorlog begon. En laten we hopen dat dit helpt mbt Iran en Syrië!

-De Mossad (Israëls geheime Dienst) heeft de Hezbollah-dreiging compleet onderschat. Ze zijn niet de enigen.

-In het Congress is de politieke onenigheid over Irak sterk aan het toenemen. En dat maakt de VS-positie extern bepaald niet veel sterker.

GUANTANAMO

-Het militaire recht wordt aangepast omdat Bush nog steeds wil doordrukken de gevangenen van Guantanamo te laten oordelen door militaire rechters. Ondanks het verbod daarop van zijn eigen Hoge Raad.

WAR PLACES

-Afghanistan

Het geweld neemt nu ook in het westen toe. Afghanen in het officiële leger krijgen 4 \$ per dag; bij de Taliban 12 \$. Daarom is er nog al veel animo voor een Taliban-dienstverband.

Colombië levert nu hier ook adviezen af door het sturen van drugsspecialisten. Want zij weten van alles van lokale drugsbaronnen.

Nato-officieren verklaarden dat er nu ook Taliban zich "verschuilen" onder de burgerbevolking. À la Hezbollah en de Iraakse rebellen. Dat is geen toeval vrees ik. "Den totalen Krieg" door Hitler was een eerste voorbeeld van deze tactiek.

President Karzai wil geen volgende termijn volmaken zei hij tegen de buitenlandse pers. Dat zal veel extra onrust geven.

-Iran

Amadjinedjad bezocht de oud-USSR republiek Tadjikistan om er een verdrag over toerisme en cultuur af te sluiten. Allah export dus.

Ook worden de banden Noord-Korea-Iran steeds verder aangehaald. Noord-Korea heeft nl interessante raketten voor Iran in de verkoop.

En een regeringsofficial zei al dat bij een aanval van Israël en/of de VS op Iran, de raketten op Tel Aviv zullen neerdalen. Ze zijn door Nasrallah uitgetest!

In Libanon zijn gedode strijders aange troffen van de Iraanse Revolutionaire Garde. En ook zijn er honderden raketexperts uit Iran die helpen; ook met afvuren zegt Israël. De katoesjha-raketten van Hezbollah zijn zo ouderwets dat de moderne anti-raketwapens ze niet kunnen onderscheppen! Daarom bleven ze op Israël neervallen.

De Hezbollah zijn uiterst goed getraind en georganiseerd; een kenmerk van het Iraanse leger zegt men.

-Venezuela.

Chavez krijgt honderden miljoenen aan vliegtuigen en geweren van de russen. Voor als de amerikanen komen!

-Pakistan

Men bouwt wel een erg grote kernreactor waarmee je wel 50 atoombommen kan maken, jaarlijks. Nu dat opviel laait de discussie op.

-Liberia

Vanuit hier liet men heel wat uranium terugvliegen naar Rusland vanwaar het eerder kwam en uit "diefstal" was verkregen. Genoeg voor een paar kernbommen zegt men. En zegt de huidige macht daar: Liberia was dichtbij het klaarmaken van een echte kernbom. Het armste land in Afrika!

-Somalië

Men maakt zich hier klaar voor de oorlog: radicale moslims in de hoofdstad tegen het "officiële" leger. De volgende brandhaard?

-Noord-Korea

China bevroor Noord-Koreaanse bankrekeningen en kreeg daarvoor dank van de VS. De geruchten van VS-troepenvermindering in Zuid-Korea zijn door het Pentagon tegengesproken.

-Irak

Tussen de irakse regering en de VS nemen de meningsverschillen over essentiële zaken snel toe; o.m. over de Libanese kwestie. Ook over het Amerikaanse optimisme mbt verbetering van de veiligheid in Irak is er onenigheid. In juli was er een "top" van 110 dode burgers per dag.

Nu is "The battle for Bagdad" opnieuw begonnen met het inzetten van 4000 extra troepen in deze stad. De oorlog is nog steeds niet gewonnen!

De rebellen in Bagdad zetten nu steeds vaker goed getrainde snipers tegen de GI's in.

De sectes en de militias vechten steeds meer tegen elkaar en dat heet: burgeroorlog!

Al 1500 doden vielen door een hoofdschot, een methode van death-squads; hieronder ook 3 GI's.

De stemmen verheffen zich over het splitsen van Irak in twee delen....m.n. bij de sjieten.

Het proces tegen Saddam c.s. is afgesloten: de uitspraak komt op 16 oktober 2006. Saddam was niet op de laatste zitting; hij saboteert verder. Intussen zijn er ook nieuwe beschuldigingen tegen hem ingebracht. Wordt dus vervolgd!

Als iemand in Bagdad een geüniformeerd persoon ontwaart is ie weg. Want de meeste criminelen en rebellen lopen nu zo gekleed daar rond. Zeer verwarrend.

Al 10.000 oude Baath-aanhangers die voor de overheid werkten en ontslagen werden (grote Amerikaanse fout!) zijn weer in dienst genomen bij overheden, ministeries etc.

De heropbouw van Irak en Bagdad gaat niet vooruit: de veiligheid is ernstig in het geding. Zo wordt de bevolking ontevredener en vertrekken "de besten".

Velen willen naar de VS.

Een echte guerilla-taktiek, die de VS toch nog van eerder kennen?

Tenslotte: Bush verklaarde teleurgesteld te zijn over het achterblijvende support van de bevolking van Irak.

VS: VERDEELD OVER CHINA

Dor de Amerikaanse industrie loopt een scheuring over China. De grote industrie is vóór een open relatie met dit gigantenland maar de kleinere industrie vreest de chinezen. En ze lobbyen beiden stevig in Washington natuurlijk. De ruzie is stevig in de NAM (National Association of Manufacturers), waar de groten de meeste dollars bijdragen overigens. China zet alles op de kop, gaat echter gewoon zijn gang en geeft iedereen het nakijken. Want ze zijn een wereldmacht: en ze zeggen op z'n amerikaans: If you don't join us w'll leave you behind.... En dat kan niemand zich permitteren bij 25% van de wereldbevolking....

ONZE LIEFDE VOOR DE VS

Tja, als je de volgende koppen ziet, geknipt uit Nederlandse kranten (dank beste T.) dan

snap je dat er echt iets aan de hand is met de liefde voor de VS in onze wereld. Als aftrap een paar van die koppen:

“VS groter gevaar voor de stabiliteit dan Iran of China”.

“Wereldwijde antipathie tegen supermacht VS.”

“Welkom in de nieuwe wereldwanorde.”

“Strategie? Amerika heeft geen strategie.”

“Vorm een kring van hoorns tegen de rondsluipende leeuwen.”

Tja hoge bommen vangen veel wind en politie-agenten zijn niet altijd geliefd, dat was eeuwig zo. Maar nu lijkt het alsof de hoge boom zijn gedrag niet meer kan uitleggen aan de meeste mensen, ook niet meer aan realisten die snappen dat de wereld niet vol zit met enkel lieverdjes. Dus wat het ook mag zijn, de VS hebben hun antwoord op de nieuwe toestanden echt niet gevonden, in tegendeel. Ze lijken echt “total loss” en zelfs oorzaak te worden van wanorde en gevaar. En hun slagkracht helpt niet meer, of althans niet op termijn, dus komt het aan op “waar je voor staat”. En daar zit ‘m nu de kneep. De VS hebben de indruk gegeven te zeggen dat ze voor een betere wereld staan, maar zondigden stevig tegen humane regels en uitgangspunten. En dan komen er altijd anderen die het exploiteren en zeggen dat zij de betere waarden hebben. En zij brengen die voor het voetlicht met veel geweld tegen onschuldige mensen.... Terroristen heten ze. Ze moeten gestopt worden, met geweld. Maar daarna begint het probleem: wat wendt je als grote voorbeeld dan zelf voor middelen en methoden aan? En daar ligt nu de oorzaak van het liefdesverlies..... sommigen zien het echte verschil niet meer tussen de VS en “slechterikken” en dat geeft een enorme schok. Daar verlies je vriendschappen mee.

“The problem is a moral one, I’m afraid.” En dat is een heel moeilijke zaak; en met geen kernkop op te lossen.

En, tenslotte, wij allen die de VS volgden op hun weg, zijn gewoon medeverantwoordelijk en moeten nu “onze vrienden” helpen door ze te “beleren” en hun te steunen bij het vinden van een andere koers.

“That’s where friends are for.”

Voor een aanzet tot een andere keurs moet u het nieuwste boek van Madeleine Albright lezen: “De macht en de almacht: Over Amerika, God en de toestand van de wereld.” En er gaat een (nieuwe) wereld voor u open. Madeleine heeft een Frans-achtige voornaam, maar ze is Amerikaanse en ze was de vroegere “Condi Rice”.

LUCHTTAXI’S IN DE VS

Nee niet voor de bobo’s, die hebben al lang eigen jets. Nu kunnen ook de Amerikanen met 70 tot 300.000 \$ per jaar door de lucht per taxi. Eclipse Aviation wil nu goedkope jets (1,5 miljoen \$) laten bouwen en straks met zo’n 500 daarvan “op aanvraag” gaan vliegen. Boeken via Internet natuurlijk en per vlucht(deel) zijn er 4 plaatsen. Het vliegveldennet in de S is zo dicht dat het moet kunnen. Of ze ook de zwart-gele geblokte kleur krijgen is nog niet bekend. Uit zijn onderzoek blijkt dat tussen elke twee middelgrote steden dagelijks een “markt” is van 5 à 15 businessmen die vlug reizen willen. En dat is genoeg.

GEORGE AAN HET PROTECTIONISME?

De grens naar Mexico wordt bemuurd, het leger gaat er op wacht en binnenkomen in de VS lijkt op het toegang vragen tot een middel-eeuwse ommuurde stad. Lou Dobbs, een prestigieuze CNN-er heeft het elke avond over “broken borders”, verlies aan arbeidsplaatsen aan India etc., en treedt openlijk en hard in het voetspoor van de Nobelprijswinnars als Stiglitz en Samuelson die het beiden hadden over de negatieve gevolgen van de onbegrensde vrijhandel. Hij gaat ook tekeer tegen diverse vrijhandels accoorden zoals Alena (noord-Amerika) en Aleac (VS-Centraal Amerika). En het enorme handelstekort van 800 miljard (8,5% van het VS-BNP) spreekt boekdelen. Dobbs zegt: “The American way of live”, wordt door de vrijhandel bedreigd en verstoord, maakte een rel over Dubai Ports dat in de VS vele havens wilde overnemen en idem over CNOOC dat Unolocal (olie) wilde overnemen, nadat IBM-PC’s in Lenovo (chinees) veranderde. In de VS is

het politiek nu wel bekeken dat: autoroutes, audiovisueel, onroerend goed, waterdistributie etc. niet door een buitenlandse eigenaar kunnen worden beheerd. Dobbs zegt: Ja dat is protectionisme maar het is bescherming van "ons" Amerika!

En Bush wordt nu openlijk opgeroepen zich op bilaterale handelsovereenkomsten te richten met goede beschermende afspraken, iets dat deze schokte maar dat hij nu wel moet meemaken. En de invoerrechten op canadese hout, quota's voor staalproducten, etc. spreken duidelijke taal.

En in de WTO is er ook niets gekomen van liberalisering van de agrarische handel, de VS was daar mordicus tegen en handhaaft zijn protecties.

Toch is de VS-export tussen 1994 en 2004 met 63% gestegen, (al is het exportdeel van de VS-productie slechts 10% van het totaal en bijv Canada heeft 42%, Duitsland 28%). De grote bedrijven groeiden meer dan 10% in omzet en maakten 18% meer winst. Dit zijn de andere kanten van de negatieve gezangen van Dobbs. De politici moeten dus oppassen met de economische profeten met patriottische kenmerken.

INTEGRATIELES VAN DE VS

Een adviseur van Chirac bestudeerde de Amerikaanse integratie, een historie van honderden jaren. Hij vatte samen:

-De VS volgt een zeer pragmatisch integratamodel met een patriottische inslag. Vaderland, vlaggeceremonieel, eedaflegging, Amerikaanse helden vereren. Straight and simple.

-Toch is er nu ook bij hun een crisis: armoede, uitvallers op school, minderhedentegenstellingen en ook een hoge clandestiene immigratie die onrust oproept.

-Het Franse model in vergelijking: De Fransen krijgen nu pas door hoe lastig integratie eigenlijk is. Taal, cultuur, ras zijn weerbarstige zaken en er zijn geen goed opgeleiden hierin waardoor de gemeenschappen in cummunoturisme

verzeilen. Met hoge werkloosheid en een instortende moraal en hoop.

-De mening van de huidige Amerikaanse overheid dat de staat hier niets te doen heeft enkel de kerken en andere maatschappelijke organisaties, deelt de adviseur duidelijk niet. Te liberaal.

-Wat kan Frankrijk ervan leren? De pragmatische vooraf en de decentrale aanpak. Immers in Frankrijk komt alles van heel boven en daarna raakt alles verdoemd en verdrinkt. En acceptatie van verschillen toestaan, binnen grenzen. Om harde confrontaties te mijden inclusief het verdwijnen van patriottisme.

-Wat is verwerpelijk? De kansongelijkheid, de positieve discriminatie (werkt niet), de quota-regelingen (leiden enkel tot maffiapraktijken), onvoldoende scholing (bron van veel onrecht).

In de VS ook in republikeinse kring, is er een fors debat over de illegalen en dus de immigratiewetgeving. In LA was er een protestdemo van 500.000 clandestienen die bang zijn geworden. De wet voorziet in een 1000 km lange muur tussen Mexico en de VS, in een "uitgenodigde werving van immigranten" en een halt aan de hispanjoolse overstroming. Maar dat stoppen van het goedkoopste arbeidspotentieel stuit ook op rechtse weerstand natuurlijk. Feit is dat 62% van de Amerikanen minder immigranten willen; zeker nu blijkt dat er al 11 miljoen illegalen zijn. Het debat gaat voort. Ook een beetje Fort VS dus.

LATIJS AMERIKA

EEN OVERZICHT VAN DE LA-ECONOMIE
Het BNP is een maat voor het economische nivo en voor de grote Latijns Amerikaanse landen geeft dit:

Brazilië 558 miljard \$

Argentinië 144

Venezuela 104

Colombia 92

Chili 89

Totaal 987 miljard \$; inclusief de kleineren ca 1100 miljard.

Ter vergelijking; even groot zijn:

Spanje	964
Ned.+Belg.	906
Canada	970
Rusl./Polen/	
Tsjech/Hong.	1000.

En, de hele groten:

VS	11.750
Euroland	9.203
China	1601
Korea	667
India	654

Uiteraard is hun groei van groot belang en daar moet u rekenen met ca 5-6% (à de VS) in LA en in Euroland 3-4%. China en buren raakt meer het 8-10% groeinivo.

M.n. Brazilië wordt steeds meer in één adem genoemd na de Nieuwe Grote Vijf: De VS, Japan, Europa, China, India.

Dit geeft u even een globaal plaatje.

OCEANIË

AUSTRALIË TERUG OP OUDE STERKTE

Het eilandje Norfolk wilde geen belasting betalen en dus wensten zij afscheiding van Australië. Geen wonder; ze zijn de afstammelingen van de muiters van de "bounty". Na 8 maanden moesten de 2000 inwoners capituleren voor de harde economische wetten, hun failliet dreigde.

Dus moesten ze met hangende pootjes naar Canberra en die sloot ze weer in haar armen, maar wel MET belasting natuurlijk.

Australië werd weer dus 40 km² groter.

Dat dit nou niet kan met Corsica, dat is nou echt onze pech!

MAGHREB-NABIJE OOSTEN

EEN JOURNALIST IN OORLOG

Ik lees de weblog van journalist Peter Speetjens, die ook Le Provençal krijgt toegezonden. Zijn day-to-day verslag van mensen die in Beiroet doorleven, terwijl het geweld zich om hen heen voltrekt.

Hij verhaalt over de opinies die hij hoort in de (internet)kroeg; over de overvliegende drones die alles filmen voor Tel Aviv; over de Pacmantype-oorlog met joysticks en computers; over de mensen die enkel nog ver weg willen uit dit land; over zijn bezoeken aan de puinhopen bezaaid met huisraad en ander eigendom van ex-bewoners; over de Israëlische censuur; over de Israëlische waarschuwingen vlak vóór een aanval en over een gesprek met een (francofiele) christen, anti-Hezbollah, die Le Pen sympha vindt. Kortom berichten uit het dagelijkse leven in een modern oorlogsgebied die je de schok geven van de enorme ellende naast de demonstratie van het gewoon proberen door te leven, het gewoon overleven.

Ik herinner me nog goed dat hij een jaartje geleden schreef over mogelijk weer eens een andere plek op de wereld opzoeken; met meer actie. Nu zit hij weer in het oude echte gevecht namelijk dat van de contrasterende waarheden die al zo vaak in de historie van Libanon hun rol opeisen. Peter hou het hoofd koel en hou het ook op een veilige plek. Ik let op jou en de bewoners van Beiroet, door op je weblog te lezen hoe het er van daaruit uitziet. Dus: sterkte en ga door.

Ik las ook de bergen heftige reacties op Peter's weblog en dan besef je weer eens hoe diep de wonden zijn die in een halve eeuw zijn geslagen bij alle partijen in dit conflict. De teksten weerspiegelen vooral wanhoop over wat er nu WEER gebeurt, en ook de enorme paranoia die zelfs gewone lezers ontwikkeld hebben over de berichtgeving van beide zijden. Er is dus niet zo iets als de ENE waarheid, het zijn er twee, die beiden ook verdedigbaar zijn. De gigantische problematiek van de betrouwbaarheid van berichtgeving/media komt ook steeds opnieuw boven bij het lezen van deze reacties. Is dus zo'n weblog dus eigenlijk niet nuttig? Ik denk van wel, want vóór je jezelf begeeft in oordelen is het nodig dat

je kennis neemt van de discussies aan beide zijden en minstens van de “wijze waarop ze verlopen”. Dat laat zien hoe diep wederzijds het leed is en hoe groot de belangen zijn. En daarom is het zo goed dat Peter, wonend en werkend in Libanon, als Nederlander de moed heeft vanuit “de andere kant” te berichten. Het gaat dus niet om “zijn” gelijk/ongelijk, maar wel om enig evenwicht in de geluiden van beide kanten. Overigens is een verdedigbaar oordeel vormen voor een leek nauwelijks meer te doen: de bergen van tegenstrijdigheden en de wirwar van emoties zijn zo groot dat het voor de meeste onmogelijk is te kunnen “kiezen”. Ik lees dit alles dus vooral om te blijven begrijpen, dat DE waarheid niet (meer) bestaat, en dat het beginnen van een (gewapend) conflict ook het begin van leed, chaos en haatvorming is.

Maar wat ik erg ging “haten” was het anoniem reageren; iemand die dat doet is NIET het lezen waard en op voorhand enkel verdacht. Toch moet ook dit worden gepubliceerd; het bestaat en hoe!

Als je een saldo probeert te trekken uit dit alles, is het bij mij vooral de schrik over de ernst van dit conflict en de zekerheid dat het vloeien van bloed nog maar is begonnen.

God (Jaweh) moet dus maar eerst eens met Allah aan één tafel!

Leon.

Laatste nieuws:

Peter schreef zijn laatste bericht over Libanon op 30 aug. En hij vertrekt nu naar Algerije en daarna Turkije. Zijn laatste stukjes verhalen van de terugkeer van de gevluchten, de enorme ravage, de enorme steun aan Hezbollah en de begonnen wederopbouw. Ook heeft hij het over voorspellingen om hem heen die een heet vervolg beloven en mogelijk nu een oorlogssituatie met Iran. Zijn voorlaatste stukje heet: Brief aan Begin, de vroegere in 1983 overleden premier van Israël. Hij verhaalt over het verleden

van Begin, die in de tweede helft 40-er jaren vele bommen legde in vele steden, waarbij vele burgers de dood vonden. En dat heet nu een terrorist. Het kan verkeren, niet zozeer in methoden, maar wel in benamingen. Ik leerde een hoop van zijn blog; van zijn teksten en zeker van de tientallen reacties. Die laatsten geven een scherp beeld van de mate van oorlog in de geesten van hen, aan beide kanten van dit enorme conflict.

Zijn afscheid van Beiroet doet hem duidelijk enige pijn, maar zijn laatste woorden zijn: op naar Algerije!

Peter het ga je (weer) goed; ik volg je op veilige afstand!

EEN FRANSE BENADERING

De fransen zijn weer internationaal even “on top”. De VS moeten wel (Bolton!) met de fransen onderhandelen om iets te bereiken. Iets wat Bush c.s. niet wilden bij de Irak-crisis. Maar de fransen zijn ambigu omdat ze Frans zijn (dat is nu even een voordeeltje) en omdat ze de peter zijn van het land van de Ceders. Zo sprak Douste Blazy (fr. Minister) met dezelfde woorden als de libanese president, behalve waar het ging over de beruchte “boerderijen van Chaaba”. Want Parijs wil Hezbollah in geen geval zijn alibi laten voor het militair zuidelijk van de rivier Litani blijven. En verder wil Parijs dat de “vijandelijkheden direct stoppen, beiderzijds waarna een internationale troepenmacht gaat optreden.

Maar Bush wil een wapenstilstand verbinden met het arriveren van een internationale troepenmacht.

Een tweede element van verschil Parijs-Washington is de rol die Iran, volgens Parijs moet spelen in de stabilisatie van de regio. En Frankrijk zal een leidende rol in de internationale troepenmacht moeten vervullen, dat is onontkoombaar gezien de posities maar voor dit land ook erg riskant. En die risico's moeten nog beter worden afgedekt. Frankrijk in zijn element, diplomatiek à la française en grote kenner van het Nabije Oosten. Er wordt weer even naar JC geluisterd, nu de bommen nog steeds dagelijks knallen in Irak!

NASRALLAH: DE WINNAAR

Hij is bepaald niet zo'n schim als Oussama ben Laden, maar een duidelijke leider met een enorm charisma die grote trots opriep bij de zijnen. Men herinnert zich zijn speech op 14 juli voor TV, toen hij aan het einde zei: kijk allemaal richting zee en daar vliegt nu onze raket op weg naar een Israëlisch oorlogsschip. En het was waar, het ding deed het schip ploffen. Daarmee was het wonder aangekondigd.

Hij werd in 1960 in Beiroet geboren, ging op zijn 15^e naar Irak om theologie te studeren, en ontmoette ook Khomeini. In 1980 ontsnapte hij dor vakantie aan een aanslag op de zijnen in Irak en vertrekt naar Libanon waar hij een radicale groep opricht; daarna komt Hezbollah.

In 1999 vervangt hij de vermoordde leider Massoui, hij is dan 31. En hij is erg onafhankelijk in zijn opereren ook naar Iran en Syrië. Gehuwd, had 4 kids (een zoon stierf in de strijd) en een erudiet man.

Velen noemen hem de nieuwe Nasser, de vroegere Arabische leider uit Egypte.

Nu moet Nasrallah verder, na de wapenstilstand en hij weigerde al te ontwapenen. Ok, in het libanese leger gaan is prima, het is voor > 50% sjiiïsch. Ohlmert, zijn tegenspeler, wordt politiek afgerekend na zijn foute aanpak. Hij kan de 4000 raketten niet uitleggen en ook niet de logistieke puinhoop bij het offensief. Er was voor velen geen voedsel en ater en zelfs ontbraken kogelvrije vesten en nachtkijkers. Rijke vaders van jonge Israëlische militairen kochten die voor hun zoons en lieten ze bezorgen!

Ohlmert krijgt het zeer zwaar en idem zijn partij Kadima. Met hem gaat Perez in de pan. Nethanyahu, de oppositie, is al op oorlogspad. Verlies voor de huidige coalitie is al aanzienlijk. Dus wie komt na hen? De duiven of de haviken? Van beide soorten zijn er gegadigden, en nu is vergissen erg gevaarlijk geworden.

DE AFGANG VAN ISRAËL?

De mythe van het onoverwinnelijke Israël is sterk tanende, Olmert's ster schittert nog maar zwakjes. Dit is een opsteker voor de radicale islam, zonder twijfel. Sharon in coma zag het kennelijk aankomen toen hij zijn Gaza-ontruiming doordrukte. De echte discussie over haar toekomst zal nu in Israël losbarsten: een nieuw realisme is verschenen. Alle landen die Israël steunen, met name de VS, zullen hun positie moeten herzien. De nieuwe sjiiïtische voorman heet Nasrallah, door kenners al eerder gemeld als groot strateeg. Ook de interne machtsstrijd soennieten-sjiiïeten zal hierdoor gevoed worden. Deze veldslag lijkt niet door Hezbollah te zijn gewonnen, maar ze gaan wel een oorlog winnen. Opnieuw blijkt dat blind militair geweld niet op kan tegen psychologische weerstand. Geesten kun je niet platschieten.

Is het einde van de "dolle hond strategie" in zicht? Gaat Israël nu dan toch "inburgeren" in de Arabische wereld? Omdat een westers land in het Midden-Oosten, volgens sommigen, niet werkt? Krijgt Israël eindelijk oog voor wensen en eisen van zijn buurlanden? Deze vragen borrelen op buiten en ook binnen het "belofde land". Na zoveel bloedvergieten in 50 jaren moet ééns de les getrokken worden, een pijnlijke? Maar een die vrede mogelijk maakt?

PROFITEERT SYRIË?

Assad en zijn land proberen uit hun isolement te komen waar ze diep in zitten, sinds het vertrek uit Libanon en de moord op Hariri. En sinds de fransen hen hebben afgeschreven... Nu willen ze weer partij zijn bij het oplossen van de libanese crisis; immers zij kunnen Hezbollah onder druk zetten. Vele Europese landen/diplomaten zijn al weer aan de praat met Assad en de zijnen: Duitsland, Italië, Spanje etc. Een soort van rehabilitatie à la Libië?

Hun "hulp" kost dus ook wat: niet meer bedreigd worden en weer politiek-economisch mee mogen doen. De interne oppositie zou dat graag zien want nu wordt ze fors onderdrukt en zit veelal in het gevang. Maar vooralsnog speelt Frankrijk op Iran, van waaruit het denkt veel meer greep

op Nasrallah te kunnen krijgen. De diplomatieke manoeuvres zijn in volle gang de VS en Frankrijk voorop..

Een herrangschikking van de hele boel is onderweg.... Maar ook (eindelijk) een structurele oplossing? Inch Allah?

VERBOD MENSENRECHTEN ORGANISATIE

In Iran is ze nu verboden de organisatie aangevoerd door Nobelprijswinnaar mevr. Chirin Ebadi. Want zegt een minister ze gaan buiten hun boekje en organiseren persbijeenkomsten over Iran in het buitenland. Dit verbod is een klap voor de oppositie die nu veel juridische steunmogelijkheden verliest. Tja als je Amadinedjad zo hoort verbaast dit niet echt. Een slecht teken, alweer.

ANTI-EUROPESE GEVOELEN

Turkije lijkt islamitisch af te glijden omdat de EU zo "moeilijk" doet over toetreding. Volgens een studie van de Universiteit van Istanboel zou 60% van de turken al twifelen aan die aansluiting. Dat komt Erdogan niet echt gelegen, ook al is hij ook religieus. Een minister zegt dat gematigden en liberalen in zijn land anti-amerikaans worden en ook steeds meer anti-EU. Zou dat doorgaan en zou Brussel verder aarzelen, dan zou Erdogan wel eens kunnen omzwaaien en een theocratische republiek gaan nastreven. En dan zal de "tegenstand" die uit legerkring komt tegen zoiets wel eens gebroken kunnen worden. Is de EU zelf een islamitisch front aan het versterken nu?

TRENDS/TECHNOLOGIE

MOBIELTJE VAN 35.000 DOLLAR?

Luxe kent geen grens; dat past bij de mens. Dus na uw Ferrari, onderzeeër, vierde kasteeltje is er nu voor hunkerenden het echt dure mobieltje. Van 5000 tot 35000 dollar krijgt u er al een met de "supertoets: CONCIERGE". En 24/24 krijgt u een mooie stem die u vraagt wat er gedaan kan worden voor u. En alles kunt U vragen: no limits, en waar u ook maar bent. Van vliegtickets tot gezelschap of een body-guard. U ziet het

dat absoluut geluk bestaat en, het zelfs al te koop is.

BESMETTE MOBIELTJES

Uw mobieltje is een waar microbennest! Een engelse Universiteit telde honderduizenden beestjes in die dingen. Alsof u elke dag 50 keer uw schoenzool tegen uw oor zou drukken; want daar lijkt het op. De warmte van de batterij stimuleert de reproductie ok nog. In een ziekenhuis bleek dat 96% van de mobieltjes van verplegers flink besmet waren ook met linke bacteriën. In verschillende ziekenhuizen staan mobieltjes op de lijst van gevaarlijk besmette voorwerpen. Tja, nu moet de industrie er wat aan gaan doen: men gaat beginnen met een anti-bacteriële verf en adviseert om het mobieltje met antiseptische doekjes schoon te maken. Tja, eerst waren het de elektrische golven en nu de kleine beestjes. De wet van behoud van ellende blijft van kracht. Advies: neem uw mobieltje op met een handschoen en doe een condoom over uw oor!

ALLES OVER GROTE AVONTUREN

Avonturen zoeken is ook van alle tijden: de mens haat verveling. In 1938 werd de Eiger beklommen door twee Oostenrijkers, Fosset deed recentelijk van alles, Tor Heyerdahl voer met de Kon Tiki (een hoop riet eigenlijk), de oceanen over, etc, Heel hoog, heel laag, heel lang, heel snel; maar allemaal ook heel gevaarlijk. Over het "sociale avontuur" werd nog nooit "boek gevoerd". Niet spectaculair genoeg, al zijn moeder Theresa, Abbé Pierre en anderen wel wereldbekend geworden. Maar iedereen kent om zich heen wel enkele kampioenen uit deze sector die geen krant zag zitten. Ik heb ons lijstje al vaker gemaakt en was onder de indruk van wat "de medemens om onze hoek" aan hulp en onbaatzuchtigheid verrichtte. Maar helaas, dat is niet meer zo in, gevluichte mensen eruit smijten, zelfs kids als het moet, dat gooit hogere ogen nu. Maar dat lijkt maar zo, de "echten", ze zijn er nog... Kijk maar eens goed over de heg! Want daar zit HET probleem bij ons allen.

EET UW VLIEGEN OP!

U gelooft het niet maar insecten zitten boordevol met proteïnen en ander goed spul en zo'n 140-0 soorten op de wereld zijn prima eetbaar. En ze hebben ook geneeskracht: in de 16^e eeuw al ontdekte een legerarts dat je bepaalde beestjes op de wonden kon zetten die alle gevaarlijke beestjes opaten waardoor amputaties konden worden voorkomen. In een aantal hospitalen wilde men hier weer mee beginnen met zowel patiënten als personeel hadden er grote moeite mee.

In Australië, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika en Oceanië wordt intussen ok in restaurants lekker insectueus verder gesmuld. U ziet het: wij zitten met onze vooroordelen onze eigen gezondheid in de weg. Menselijk?

MODERNE UITVAART

Een modern nederlands uitvaartburo doet het allemaal wat lichter, desgewenst. Afscheid nemen in een "groetkamer", met veel licht en zo mogelijk zon. Of vervoer van de kist naar het kerkhof/crematorium met een rouwfiets. Dus de kist op een aangepast aanhangwagentje. Ook kan de overledene op een koelbed liggen ipv in de kist.

Kortom de dood krijgt een wat ander aanzien bij deze modernen. Nu zijn er de laatste jaren nogal wat aparte uitvaarten geweest van zangers en artiesten dus we zijn wat gewend.

Ik denk dan, laat de dode maar niet meer zien na zijn overlijden (als men afscheid van hem/haar kon nemen!), cremeer in uiterst kleine kring. En laat dan later de as (deels) uitstrooien op een plek die de vertrokkenne lief was, en nodig daarbij eenieder uit die dat zou willen bijwonen. Dus enkele weken na de dood, als iedereen weer kan denken en voelen. Dat doet m.i. meer recht aan wat er echt gebeurd is, aan een echte nagedachtenis van de overledene, en het wijst er ook op dat het leven verder gaat. En dan ook geen speeches en zo, iedereen weet toch wel wie hij/zij was niet? En farizeïsme wordt vermeden. Maar wel met muziek die de overledene mooi vond en/of een gedichtje dat hij liefhad of zelf schreef.

Of een verhaaltje van zijn hand. En daarbij mijn part ook een stevige neut.

Dat brengt mij, denk ik, dicht bij een vertrokkenne dan die andere heavy stuff. Want de dood is toch niets nieuws? En de anderen gaan toch "gewoon" verder leven? Maar natuurlijk, iedereen vooral op zijn eigen manier.

VLINDERTJES TELLEN

Al 13000 personen meldden zich om mee te tellen aan het aantal vlinders in hun tuin. Het natuurmuseum had om vrijwilligers gevraagd over heel Frankrijk, maar u moet wel internet hebben. Tja en u moet de belangrijkste soorten, zo'n 28, wel kennen. Waarom dit alles? Wel men wil gegevens omdat de vlinders in aantal verminderen en daar is men ongerust over.

Dus ik zit binnenkort met mijn vlindernetje in de tuin, ach nee, vangen mag niet. Dus eerst maar het vlinderboekje op de website bestuderen en dan, gewapend met potlood en papier, op wacht tussen de stokrozen. Tja zulke dingen krijg je als je gepensioneerd bent, en ik weet nu dat er nog 12.999 anderen meedoen. Gezellig en nuttig. Ons levens-motto! En graag mét vlinders.

ULM-VLIEGEN WEER POPULAIR

Daar vlieg je dan boven de volle autoroute op 500 meter en je verbruikt de benzine van een reisje per Twingo! Dat kan met een Ultra-Light vliegtuigje. Het gaat met 120 km en een stuk veiliger dan bij de eerste types. Nu zijn er in Frankrijk al 13.000 amateurs en in 1998 waren het er nog maar 4000. Maar 20 uren les en je vliegt veelal ook nog met een echte parachute. Het spulletje kost 10.000 euro, een prijs voor een occasie middenklasser. Dus even op een rijtje:

- hij is één-persoons, dus alleen vrijzellen.

- reiskosten zijn gelijk aan autorijden

- geen files, 125 km/uur is echt gemiddelde

- natte, koude boel buiten het mooie seizoen

- vrij als een vogeltje, geen files en mooi uitzicht

Het is dus ook een alternatief voor een motorfiets, waarmee het hier ook goed

toeren is. En het aantal vliegveldjes in het zuiden is redelijk groot.

Ik ga dus opstijgen, denk ik even, en de aardkloot eens van boven bekijken. Gaat het fout dan land ik in uw zwembad hangend aan mijn parachute. En mijn ULM-metje ligt dan op uw dak Sorry.

Nou ja, ik weet het nog niet echt.

++++
++++

TOPICS-CAPITA SELECTA

DE TOREN VAN BABEL (4)

DE TALEN VAN ONZE WERELD

In vervolg op/als reactie op vorige artikeltjes van diverse auteurs leek me het volgende nog de moeite waard.

In het excellente (franse) boek: Le Défi du Monde, vond in , in het kader van de bespreking van mondialisatievraagstukken, een interessante tabel van de Amerikaan Samuel Huntington. Hij laat zien welk % van de wereldbevolking een bepaalde taal spreekt, in 1958 en in 1999 (40 jaar later). Allereerst wat gecijferd dus (en enkel over de belangrijkste talen):

Taal	%	+/-
Mandarijn	15,6→15,2	(- 0,4%)
Engels	9,8→ 7,6	(- 2,2%)
Russisch	5,5→ 4,9	(- 0,6%)
Hindi	5,2→ 6,4	(+ 1,2%)
Spaans	5 → 6,1	(+ 1,1%)
Duits	4,2→ 2	(- 2,2 %)
Arabisch	2,7→ 3,5	(+ 0,8 %)
Bengali	2,7→ 3,2	(+ 0,5 %)
Frans	2,5→ 2,1	(- 0,4 %)
Locale talen*	44→ 46	(+ 2 %)

(* Locale talen = talen die minder dan 1 miljoen mensen op de wereld spreken.)

Welaan wat zegt dit lijstje?

-Mandarijn en engels zijn de "diksten".

-Vervolgens ziet u dat er steeds meer differentiatie aankomt en dat de Europese talen praktisch allemaal verliezers zijn. M.n. Duits en Engels. U weet dat, b.v. in de VS het Spaans "over" het Engels heen groeit!
-Arabisch, Hindi en Spaans zijn de groeikampioenen, de demografische ontwikkeling weerspiegelt zich in deze cijfers.
-Vele talen zitten onder een 6% aandeel.
-De lokalen zijn de grootsten en ... groeien!

Omdat Latijn en Grieks geen levende talen zijn, komen ze niet voor; en ook Esperanto is zo bescheiden dat het niet is vermeld. Ook lijkt het dat de mondialisatie (nog) weinig "concentratie" oproept en de groei in het lokale aandeel spreekt dus boekdelen: nog verdere differentiatie dus! M.a.w. de toren van Babel wordt hoger en er komen drastische verschuivingen aan waarbij Europese talen zakken, conform de voorzienbare demografische ontwikkelingen. Uiteraard volgt hier niet uit dat het invoeren van één universele taal onzinnig is, maar wel komt de vraag op of mensen niet hun "eigen taal" meer willen benadrukken als een soort tegenwicht tegen de mondialisatie. Behoud van identiteit tegenover eenheid van taal en cultuur dus.

Tenslotte hoorde ik van een Engelsman dat er een website is waar je elke tekst kunt doen vertalen in wat je maar wilt. Gratis en direct. U begrijpt dat ik deze site aan u zal doorgeven zodra ik meer details heb. Of je ook in het Esperanto kunt vertalen weet ik nog niet, ik vrees...
Maar nu kwam bij mij wel de gedachte op om (een deel) van Le Provençal eens te laten vertalen via deze website! Als service voor mijn Duitse en Engelse lezers!
En ik ben zeer benieuwd hoe een stukje "Le Provençal" vertaald zal worden...
Welaan; dus een wereld met één communicatietaal lijkt verder weg dan ooit. Ziet U Amadinedjad en Nasralla al instemmen met iets anders dan Perzisch/Arabisch in hun "landen"? De psyche van de naakte aap belet nog wel eens een puur logisch/rationeel gedrag. En bij taal, kom je aan

“nationaal” en cultuur en daarom wordt nu al (weer) flink gevochten. Maar desondanks kan Brussel HET voorbeeld geven in het Europese parlement. Want die 20 werktalen (voor 25 landen) blijft erg idioot. De VN met zijn zes werktalen voor een kleine 200 landen oogt al wat beter. Wat denkt U ervan? Teleur-gesteld?

Naschrift:

Ik liet een proeftekstje vertalen mbv www.appliedlanguage.com/free. Nederlands naar engels, als eerste proefje. Hierbij het resultaat; eerst de Hollandse tekst en daaronder staat het directe “resultaat”.

“Wat is het toch een waardeloos weer, geen zon, alleen regen en wind en hartstikke koud. Ik ga weer naar de Provence en laat de boel verder zitten. Ik hoop dat er iets zinnigs uit mijn vertaalopdracht komt. We zullen het zien.”

De website vertaalde:

“What is nevertheless it a worthless weather. No sun, only rain and wind and hartstikke. I weerga to the Provence and late the affair further to sit. I hope that something comes sensible from my translation task. We the zien.”

Ik ben geen Engelsman, maar dit deed toch mijn lachspieren wat aanspannen. En mijn idee om Le Provençal er eens “door te gooien”, (om er engels van te maken), is best leuk voor een 1 april nummer. Nu zijn er nog veel meer “vertaal”websites via Google en Altevista te vinden. Mogelijk is deze eerste hit geen echt goeie. En mogelijk is Nederlands → andere taal, niet het sterkste nummer. Enfin, u kunt nu zelf ook wat experimenteren en, beste W. zoek eens naar Esperanto! Wie weet.

DE TOREN VAN BABEL (5)

HELP, IK LEER MSN-TAAL!

Als u ook kleinkinderen heeft, is het u mogelijk al overkomen. Dat u een mailtje,

SMS-je of, (chattend via MSN) tekst kreeg toegezonden in een soort geheimtaal. Want via toetsenborden en display's is het gewone taalgebruik te lang, te traag en ook niet echt spannend, vind onze jeugd. Bij mij ging de inwijding als volgt:

Mijn kleindochter van 11 jaar, schreef me een mailtje waarin ze merkwaardige woorden gebruikte en me erbij schreef dat dit MSN-taal was. Ik keek ernaar en besepte dat ik de nu wel helemaal achter de loop van de nieuwe wereld aan slofte; ik voelde me totaal UIT dus. De taal waarin de nieuwe mens communiceerde was mij geheel onbekend, het begin van het einde en een totaal isolement dreigde dus. Daarom vroeg ik haar om inlichtingen en ze gaf me een beetje MSN-bijles.

En trots mailde ik het volgende aan haar terug: wt th hl, k zl ff lten sien dt k kuzies kn gven xxxx, luf ya, toto doegie zzz. Zow! Trots verzond ik het om als antwoord te ontvangen, dat ik nog niet helemaal op nivo was. En ze gaf nog wat extra-vocabulaire: Knzj= kan niet zonder jou; hvj= hou van jou; wjnmk= wil je nooit meer kwijt; ff=effe/even; zow=zo en jep= ja. Gezien het onlogische en niet-konsekvente in deze reeks is MSN-taal dus een echte taal; want elke taal heeft dit toch? Als kenmerk En zo ben ik nu aangesloten bij the new wave, want ik spreek hun taal! Laat de rest van mijn leven nu maar komen.

Dan lees ik, bijna op het zelfde moment, de historie van de beroemde Academie Française, 350 jaren jong, opgericht door ene Richelieu, kardinaal. Dit instituut van naam en faam, met tientallen hooggeleerden bewaakt de ontwikkeling en het correcte gebruik van de Franse taal. Elke week op donderdagmiddag 15.00 uur, gaat men in discussie en zo wordt nu gewerkt aan de 8^e versie van het Franse woordenboek. En, het wordt steeds meer werk. Sinds de laatste versie, die 35.000 woorden omvatte is er nu een versie op komst met wel 10.000 woorden meer. Maar het zijn dus enkel de officiële Franse woorden, ook voor moderne begrippen en zaken, die wij in Nederland maar overpikken uit het engels.

Bijvoorbeeld: E-mail is in officieel Frans courriel (courri(er) el(ectronique)), het web is uiteraard het toile d'araigné (spinneweb), en zo gaat het verder. Niet dat er één fransman zich hieraan houdt, nee, enkel de leden van de Academie natuurlijk. Een gewone fransoos zegt en schrijft mël als hij mail bedoelt.

U ziet, overall heeft de technologie het van de taalzuiverheid gewonnen, al probeert Frankrijk zich nog manmoedig te verzetten tegen deze ondergang. De dictatuur van kleine schermpjes en dito toetsenbordjes heeft ons in haar macht.

Tijdens de franse rellen bleek ook dat de spreektaal al helemaal was gewijzigd; de meeluis-terende politie (mobieltjes aftappend) kreeg van allerlei dingen te horen die ze niet snapten. Men had een complete geheimspraak ontwikkeld waarin politie, molotov-cocktail etc. geheel eigen namen hadden gekregen. Hartstikke lastig. Zoals de amerikanen in de Pacific-oorlog deden toen ze een kleine Polynesische stam inzetten, om op al hun radioverbindingen in de strijd, de communicatie te doen in hun taaltje dat verder geen hond, ook geen japanse, kon verstaan. Het werkte voortreffelijk, en dat deed het nu ook in de banlieu's.

Bij dit alles maakte ik me echt wel wat zorgen over de taalvaardigheid van mijn kleinkids, die dus de hele dag andere talen gebruiken in hun verkeer. Aan hun taalgebruik in mails etc. zag ik ook wel wat schokkends, af en toe. Dus verzong ik een list en stelde beiden voor om, samen met mij, een boek te schrijven. Zij verzongen het verhaal, met wat suggesties mijnerzijds, we verzongen de namen van de mensen en dieren in het boek en we namen zelfs een schuilnaam aan voor de auteurs. Dat vonden ze wel wat dus. Bijgevolg schrijven we nu twee boeken, zij doen per hoofdstukkie een aftrap, ik plak het netjes in het steeds vorderende boek in, en zo gaan we voort. Prachtig! Want niet alleen krijg ik wat pedagogische kansen op taalgebied, ook krijg ik een blik in de denk- en leefwereld van mijn kleinkids. En daar leer ik

erg veel van. Zeker van de discussie die ik er af en toe aan vastknoop.

Dus. Lezers, wilt u contact met de wereld van Uw kleinkinderen dan schrijf iets samen met ze, waarbij zij hun wereld inzetten. Als u op uw oude dag wil weten waar de wereld heengaat, dan kan ik het U aanbevelen. En stel u bescheiden en luisterend op; want U bent nu de leerling!

Het is overigens erg leuk, erg nuttig en ook nog een unieke kans om over en weer te leren.... Allemaal vliegen in dezelfde pedagogische klap. En ook nog effectief. Schiet ik dus af en toe naar uw idee wat te ver door in een kinderlijke kijk op de wereld of gebruik ik woorden die u niet in van Dale ziet staan, wel, dan ben ik besmet door de vooruitgang. Een ziekte waaraan alle jonge mensen lijden. En waaraan je niet sterft; want dat gebeurt eerder als je NIET besmet wordt.

Red uzelf dus! K mst t ff n U kwt.

FRANSE VISIES OP ISLAM EN LIBANON

1.DE VISIE VAN EEN FRANSE MO- EXPERT (Bernard Guette)

Tel Aviv lijkt wel in Californië; deze stad die zich eigenlijk gewoon afkeert van het Palestijnse probleem, die hen willen vergeten, ja het hele Midden-Oosten willen vergeten en die graag verder leven achter hun chinese muur.

Toe het ontvoeringsincident kwam wisten ze niets beters dan massaal aan te tonen hoe sterk ze militair wel waren. Boem, pats en klaar. Het zou een kwestie van dagen zijn zei men. Maar het werd een nachtmerrie, die nu, na meer dan 35 dagen nog voortduurt.

En Hezbollah was de psychologische winnar en ook Iran versterkte zijn positie aanzienlijk in de regio. Zelfs de oude Arabische regimes werden verzwakt en de

radicalisering nam toe zowel bij sjiiiten als Soennieten.

Hezbollah kan enkel nog in het libanese leger worden opgenomen, weet iedere expert, en het blijft dus eigenlijk gewapend en wel bestaan. Het libanese leger is zelf al 50% sjiiitisch!

En dus blijven ze gewoon de baas, zeker in Zuid-Libanon.

Hierdoor is Iran gearriveerd aan de israëlische grens en minder dan ooit weten de grootmachten hoe nu nog de ambities van Iran kunnen worden getemd. Zelfs een palestijns-israëlisch accoord zal nu de regio niet meer stabiliseren.

Het enige wat nog overblijft is te trachten Syrië en Iran uit elkaar te drijven of,-en dat is veel waarschijnlijker-, met Iran een accoord sluiten over hun nucleaire ambities.

Wie deze slag won is nu wel erg duidelijk.

2.INTERVIEW MET EEN FRANSE HOOGGELEERDE (ook auteur en moslim)
Zijn boek "Anti-prediking" komt snel uit en een bekend statement van hem is: "De radicale islam is de meest absolute vorm van fascisme die de menselijke geest voortbracht."

Hij begrijpt de diepe wonden van de moslims in de wereld erg goed; de hegemonie van het westerse denken dat hen overspoelt. Maar het westen nu dood wensen, dat gaat hem veel te ver.

Hij zag de radicale islam uitbreiden de laatste 20 jaar. En ook de bewering ontstaan dat "God de politiek bepaalt", op basis van één Koranzinnetje: "De macht is aan God".

Het westen en de gewone islam zijn beide de gegijzelden van de radicalen geworden. Binnen de islam is de strijd enorm. Maar hoe kun je daar met rechtvaardigheid tegen strijden als je "bondgenoten in het westen" op geen enkele wijze helpen? Zie de huidige VS-politiek.

De machthebbers in de moslimlanden hebben onvoldoende interne beschaving en de scholing in deze landen is abominabel.

En de officiële leerboeken zijn allen "quasi-radicaal" getint.

Moet je nou optimist of pessimist zijn?

Wel Hitlers Rijk hield het maar 15 jaar uit en elke geweldadige beweging verliest "at the end". We moeten ons dus geestelijk met alle middelen blijven verzetten zoals we ooit ook deden in de tijd van de Verlichting. Dat is nu ons lot geworden, voor langere tijd.

(Samengevat interview)

OVER EUROPA

1.WIL EUROPA WEER WAT?

Langzamerhand wordt beseft dat het laten sudderen van de status quo, riskant is na het daverende "nee". Om het verder bergaf glijden te voorkomen, moet, vinden sommigen, zij het aarzelend, naar de Europese instituties, de grenskwesties en de toekomst, worden gekeken.

Chirac is weer aan het lobbyen en ook Angela doet mee, en ze hadden het over een Europese minister van Buitenlandse Zaken en een stabielere presidiëring. En over een "sociale opknapbeurt" voor de grondwet, iets van tegenwicht voor het huidige liberale.

En de Turkijekwestie gaat langer duren dus Maar even laten sudderen. De Balkanuitbreiding moet meer prioriteit hebben, wordt er gevonden. Goed voor Kroatië, Bosnië, Macedonië die hierbij gesteund worden door "buurman" Oostenrijk, de nieuwe voorziter. En het rearch- en innovatiebeleid dan? Wel Chirac toetert overal de roem van de Europese projecten rond, Airbus 380, Galileo, Ariane V, maar zwijgt over de hoge landbouwrekening. Tot 2008 echter, dat weet hij heel goed.

Kortom het lijkt of Europa weer wat beweegt en... dat de hoofdrolspelers gaan wisselen: Merkel en (Portugal) zijn al nieuw, Blair zal gaan, Chirac MOET gaan, en verder weg zal ook George opgevolgd worden. Nieuw bloed doet normaal gesproken goed toch?

Hoop doet leven en zolang er nog leven is, is er nog hoop, zijn nu als wijsheden van toepassing. .. Geloof U met mij mee? Veranderingskundigen zullen zeggen dat je nu even "low key" moet blijven over de grondwet as such, maar je kunt wel gewoon dingen "apart" doen die er in staan. En mogelijk blijkt er toch een visionair op te staan in de nieuwe gelederen. Tony mislukte, al was hij even hoopgevend. Merkel lijkt een visionaire en moedige dame, maar ligt thuis in de sloot. De dochter van Kohl komt uit het oosten... waar de wijzen altijd al vandaan kwamen . Maar dan moet de SPD niet de "Grosse Coalition" intussen opblazen natuurlijk. Maar er valt weer wat aan goede wil te zien, gelukkig. Zeker nu met Iran zou, eensgezindheid in Europa, mogelijk samen met de VS en, waarom ook niet, Rusland, erg noodzakelijk kunnen blijken te zijn op kortere termijn. Tweede kans dus, na eerste lessen. Maar ja, het is allemaal koffiedik van ouwe koffie. Sorry.

2.EUROPA : DE DEMOCRATIE VAN DE LEEGTE?

Uit een boekje van een franse filosoof over europa. Elf euro wijsheden onder de titel : " La raison des nations » (Reflexions sur la democratie en Europe). Hier zijn gedachtengoed, in kort bestek ,voor U:

1. In de huidige desolate toestand rond Europa moeten denkers voorgaan op de politici. (Bravo, eens!)
- 2.De huidige europese democratieën zijn in slechte conditie. Vermoed, verward en onbewegelijk
- 3.Een ware democratie kan zonder soevereiniteit niet bestaan en de huidige politieke systemen lijken te veel olichargische trekjes te krijgen.
- 3.De landen zijn gereduceerd tot lokale regeltjesmakers, rechtbedelers. De kracht van de echte vertegenwoordiging is dus verdwenen. Zelfs volken die uit Europa voortkwamen (VS en Israël) keren ons de rug toe.
- 4.De verwaarlozing van de eigen historie en de pijlers waarop de staat rust, zijn alom aanwezig. De opkomst van de islam toont

onze morele zwakte aan mbt ONZE waarden en normen.

5.Europa zal zonder fundamentele herbezinning een utopie worden.

Aldus Pierre Manent.

Ik vroeg me af of Pierre nu TERUG wil naar oude concepten of dat hij VOORUIT wil naar nieuwe ideeën over een vitaal gefundeerd Europa. Dat werd me niet erg duidelijk. De diagnose deel ik maar het beetje therapie is me wat vreemd.

Oude waarden als nationalisme (bv Servië), een staat gekoppeld aan religie (zie Polen bv) dat zie ik als nogal gevaarlijk.

Wat denkt U ervan? Is er behoefte aan een nieuwe morele herbewapening , maar op welke basis? Humaniteit, mensenrechten etc. ?

Is dat wel genoeg voor het "huidige volk"? Ik betwijfel het. Als ik nu kijk en luister.

Dus moet er nog stevig ge-unfreeze en gemoved worden, voor enige saldering kan beginnen. It will take some time !

3.IERLAND : EUROPA'S WONDERTJE

De kleintjes doen het vaak goed in Europa.... behalve België. En ik heb het over economie dus. Ierland was meer dan honderd jaar emigratieland en nu : ... 1950-60 : -400.000 en 1990-2000 : +160.000 ! Want er is een groot tekort aan arbeidskrachten in dit jonge land. Zowaar 38% is jonger dan 25 jaren. Sinds 1922 was het ach en wee in het land maar vanaf 1975 ging het omhoog. Velen kwamen : Pfizer (farma), Google (ICT), Intel en E-Bay. Dublin zit ook vol met jonge Zuid-Europeanen en ook oostelijken. Polen heeft al 120,000 mensen gestuurd. De werkeloosheid is 4% en het geboortecijfer is hoog ; het rijkste land (was Luxemburg !). En het BNP/kop is nu 39.000 euro ; he twas in 1990 11.000 ! De arbeidscondities zijn riant evenals de voorzieningen, zoals Nederland in de 70-er jaren. Op de universiteit wordt al aan je getrokken en op je werk zijn stropdassen niet een must, maar cantines en sportvelden zijn er te over. De Staatsschuld is 28% van hetBNP, het tekort 0,6% en de consumptie stijgt met 5%

per jaar. Ierland bewijst dat jong en klein tegenwoordig vaak rijk is. De premier zei het plastisch : We hebben hier een mooie omelet gebakken zonder een eitje te breken. Een opmerkelijk resultaat en een voorbeeld voor andere landen. Denk aan het Midden-Oosten (Tunesië en Marokko vooral) die hebben jeugd zat, maar een achterlopend onderwijsstelsel en een beperkte democratie. En dat laatste remt de progressie. Maar dat jong en small beautiful is lijkt weer aangetoond : dus Europa, pas op je vergrijzing !

DES WERELDS GANG

1.DE CRISIS VAN DE MONDIALISATIE?

De (tweede) mondialisatie begint hier en daar twijfels op te roepen , en o schrik, zelfs flinke bij de kampioen van het liberale model, dus de VS. Hetzelfde gebeurde met wat wel de eerste mondialisatie heet, die van tweede helft 19^e eeuw tot 1914, toen die smoorde in WO I. ook toen kwam er een ontploffing van de wereldhandel (Suezkanaal 1869!),een verdubbeling van de handelsvloot, rondvliegend kapitaal en enorme toename van reizen/transport, en toen ook via het spoor. De wereldhandel ging zes keer over de kop tussen 1860 en 1914!

Het duurt tot 1970 om dat handelsniveau enigszins te evenaren, na de grote depressie van de 30-er jaren en de terugkeer van het protectionisme. Uiteraard was het westen toen het glanzende middelpunt van “de boom” en dat is nu fallicant anders geworden. Europa lijkt meer een zakke verdediger dan een grote, aanvallende speler.

Dus we hebben best wel veel oude ervaring om uit te putten. Hoog tijd om dus nu eens goed te kijken naar de steeds duidelijkere nare kanten en ook naar de remmende reacties in vele landen. Een rijtje:
-de wereld lijkt flink te disfunctioneren, terrorisme, privatiseringen, financiële schandalen waardoor de staat weer op moet gaan treden, nadat ze zich terugtrok.
-de Wereldhandels organisatie (WTO) opgericht in de 90-er jaren, lijkt te zijn

uitgespeeld; steeds meer landen regelen hun handel bilateraal en trekken zich van de WTO niks meer aan.

-overal nieuw protectionisme, steeds meer bij overnames van bedrijven (Arcelor-Mittal; Endesa-E.ON; CNOOC-UNILocal etc. En China wil zelf zijn TGV, zijn eigen kerncentrales en vliegtuigen construeren. Rusland wil de VS-investeringen beperken;...

Twee sectoren, de textiel en de elektrische apparaten liggen nog totaal open; energie, grondstoffen en gezondheid worden steeds meer tot afgeschermd gebied. Zie met name de olie/gas manoeuvres van Chavez, Morales en ook Equator in de richting van nationalisatie.

En de enorme schaarste die de opkomst van de Aziatische en Zuid-Amerikaanse giganten tot gevolg heeft voor de grondstofschaarste. De toename aan staalbehoefte in China was in 2005 gelijk aan de huidige behoeften van Duitsland en Frankrijk samen.

Bij de “grijze grondstof” , de kennis/de hersenen, is de verandering ook totaal. Hoog-opgeleiden waren in 1950 nog slechts 1% van de wereldbevolking en ze kwamen voor 89% uit Europa. In 2008 is het al 2% en, Azië neemt een snel stijgend aandeel in de vorming van gediplomeerden. India levert er nu al meer af (MBA-nivo) dan de VS! De onderaannemers van vroeger zijn nu de echte grote aannemers en het westen verdwijnt snel uit het centrum van de wereld. Ook de handelsrelaties verschuiven fors: Brazilië levert sinds 2000 vijf keer zo veel meer soja, suiker, kip, vlees en koffie aan China, India en Rusland. Tweederde der consumenten uit de middengroepen komen al uit de opkomende landen.

Dit zijn opvallende ontwikkelingen van nu, een patroon van verschuivingen en ook reacties, die aangeven dat de tijd van HET ENIGE EN LIBERALE WERELDMODEL nog niet is gekomen. Andere modellen zoals het dirigistische van China en Rusland en, mogelijk ook, het religieus-liberale economische model (Iran bijv.) zouden wel eens naast elkaar kunnen gaan functioneren. Dus over hoe het morgen zal

uitzien is de discussie verre van gesloten, ze begint pas. Zeker is dat een ding blijft: de snelle verandering, daar moeten we maar mee leven.

2. OP WEG NAAR EEN WERELDRAMP?

Mak en Kohnstamm, nederlands auteur resp. politicus, stelden zich deze vraag en antwoordden: "Tenzij we oog houden voor de ander". Immers in de (inter)nationale politiek is het "Wij" en "Zij" denken volop aanwezig op vandaag, terwijl we weten dat inleving en samenwerking echt meer opleveren.

Ene John Lukacs, schreef al in 1999, dat de nu volgende 50 jaren, nieuwe barbarijen zullen opleveren, dat Middel-eeuwse onveiligheid zal terugkomen, en dat er schaduwen over de levens van onze (klein)kinderen zullen komen.

Alles wordt nu geperst in een polariserend schema, zoals aan de vooravond van 1914, toen de dialoog verloren ging. Het is toen en nu niet een strijd van "goed" tegen "kwaad", maar van het ene gelijk tegen het andere (zie nu weer Israël-Palestina/Hezbollah).

Het lijkt op de oude koude oorlog, maar nu zijn er ook nog veel onberekenbare spelers in het veld zoals Noord-Korea, Japan, Iran en Pakistan, India. De moord op de Oostenrijkse kroonprins in Serajewo deed in 1914 zomaar alles ontploffen, in no time.

Na WO II zagen we, in dat Internationale Instuties nodig waren, VN, WHO, etc. . Die lijken nu "verloren", na Irak, en wat volgde is het "WIJ/ZIJ denken", dat velen ook overal op plakken (op de VS, de islam, etc.). Er is geen evenwicht der machten meer, precies op het moment dat de strijd ontbrandt voor de grondstoffen, markten, de klimaatveranderingen, de epidemieën, en de beste religie.

Een te grote machts-onbalans, krachtsverhouding wordt steeds ruw gecorrigeerd in onze wereld... Daarom nu ook VS/Westen contra radicale islam, etc. Is er in 100 jaar dan niets bijgeleerd? Dat zou triest zijn en het lijkt onwaarschijnlijk. Want de mens is misschien wel tot het goede geneigd, maar niet onder alle

omstandig-heden. Helaas... Daarom is politiek en diplomatie onontbeerlijk en dus zeker niet "vies". Het WIJ/ZIJ denken, dat is vies en levensgevaarlijk! Wie roept dat "politiek vies is" handelt onverantwoordelijk en kent zichzelf ook niet erg goed. Dus, beoordeel de wereld en begin bij jezelf....

++++
++++