

# LE PROVENCAL

## EDITIE 20-06

>100 LEZERS, IN 7 LANDEN  
WANADOO.NL

SPEETJENSML@

WWW.SPEETJENS.INFO

HOSTED

BY:

## INHOUD

### REDACTIONEEL 2

.VOORAF:  
.MOTTO'S, ONE-LINERS, WIJSHEDEN  
.INGEZONDEN. 4

### VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN 4

.L'EXCEPTION FRANCAISE 7  
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE  
FRANRIJK KRABBELT WAT OP ?  
CRISIS IN HET FRANSE (publieke) HOSPITAAL ?  
ONTSLAGEN BIJ DE ASSURANCE MALADIE ?  
CRISIS IN DE WIJN EN DE LAVENDEL  
RIJK IS IMPOPULAIR ?  
AFFAIRES EN VERKIEZINGSSTRIJD 10  
DE NEERGANG VAN DE FRANSE AUTO-INDUSTRIE  
NOS BONHEURS FRANCAIS  
MINDER PILLEN EN..... MINDER FARMA-OMZET  
BERCY MOET ' OM ' (min. Financiën)  
ZIDANE : HET FRANSE ANTI-DEPRESSIVUM 13  
INDUSTRIËLE STOELENDANS  
LA FRANCE TRANQUILLE (medicamenten)  
LES CARTOUCHES FRANÇAISES (Ecologie)  
LA POSTE IN VERANDERING  
VAN REPRESSIE KOMT MISDAAD ?  
DE HEILIGE ZONDAGSMAALTIJD  
.ALLEDAAGS UIT DE MIDI. 15  
MICHEL:HOMME HORS DU COMMUN  
.LE JOURNAL MORMOIRONAIS. 17  
MET VIJF ARABIËN IN EEN KERSENBOOM  
.COIN DES POËTES. 18  
GELUKKIGE LIEFDE BESTAAT NIET

### VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN. 20

.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

### ALGEMEEN.

WIJ KIJKEN NIET NAAR GOOGLE-EARTH!  
RIJKER EN RIJKER  
VS ZIJN RIJK EN EUROPA HEEFT VRIJ  
DE HELE FAMILIE WEER IN EEN "GEHUUCHT"?  
WERELDHANDELSORGANISATIE: HOE VERDER?  
RENAULT-NISSAN REDT GM? 22  
POWERPLAY OP DE G8  
EUROPA: DE DUIJS-FRANSE ALLIANTIE  
GRATIS VLIEGTICKETS?  
HET BROEIKASEFFECT GAAT NU GELD KOSTEN  
ZWEMMEN IN DESJOYAUX 24  
NELIE GEEFT VERBALEN  
EEN OPVOLGER VAN DA VINCI CODE?  
EUROTUNNEL: HOE VERDER?

### OLIE (en andere energie), WATER 24

WATERNIJD IN EUROPA  
(Zie ook "Topics,Capita"; Het blauwe goud)  
EINDELIJK EEN SCHONE MOTOR?  
HET KLEINE KOEWIT VAN POETIN  
VERTRAAGDE KERNREACTOR

### RELIGIES 25

EEN VROUW ALS BISSCHOP  
REORGANISATIE IN HET VATICAN  
DE PAUS KOMT HELPEN  
DE TWAALFDE MAN  
MAAGDELIJKHEIDSVERZEKERING

### AFRIKA 26

XENOFOBE KOORTS IN DE KONGOLESE REPUBLIEK?  
ZUID-AFRIKA: DE ZWARTE BOOM.  
DE WESTELIJKE SAHARA  
EEN "FOUTE" BANK VOOR MALI  
ETHIOPIË WORDT BANG VAN SOAMALIË  
HOLLANDE (PS) BEZOCHT ALGERIJE

### WEST-EUROPA. 27

PROGNOSE EUROPESE ECONOMIE  
ESPAGNA MOVIDA (Spanje)  
PIJNLIJKE HERVORMINGEN (Duitsland)  
EUROPEES BELLEN

### OOST-EUROPA 28

OEKRAÏNE: LOULIA ONDERHANDELT OPNIEUW  
ROEMENIË, HET POLEN VOOR FRANKRIJK  
MACEDONIË: DE VOLGENDE?

### OOST-AZIË 30

CHINA: KORT MAAR KRACHTIG...  
KOREAANSE INNOVATIEKAMPEN  
GAAT NOORD-KOREA OP ONS SCHIETEN?

DE ZUID-KOREANEN: DE ECHTE TECHNOFIELEN E-BAY KRIJGT EEN DOUW	
<b>ZUID-AZIË</b>	<b>29</b>
SHRI LANKA :WEER EEN NIEUWE BURGEROORLOG? OP ZIJN INDISCH (opkomend India) KACHMIR:STEEN DES AANSTOOTS	
<b>NOORD-AMERIKA</b>	<b>31</b>
ZIJN DE AMERIKANEN ONGEZOND? CHOMSKY DE REBEL WIE IS NOU DE BAAS? (Mexico)	
<b>LATIJS-AMERIKA</b>	<b>33</b>
LINKSE WRIJVINGEN KIRCHNER RUZIET MILITAIR (Argentinië) LULA GAAT OP NAAR DE VERKIEZINGEN (Brazilië) HAÏTI: ARISTIDE DE HELD DER ARMEN	
<b>OCEANIË</b>	
Bijna niets aan de hand?	
<b>MAGRHEB--NABIJE-OOSTEN</b>	<b>34</b>
VOORAF: DE GROTE FIK! HEZBOLLAH WORDT "BURGERLIJKER" (Libanon). BOUTEFLIKA WIL NOG EEN RONDJE ALGERIJE LAAT DE FRANSEN LINKS LIGGEN FRANSE INVESTERINGSBOOM (Marokko) RELIGIEUS CORRECT WONEN (Turkije) EEN "ANDERE" VISIE OP IRAN KOEWEIT; GEEN VROUW IN HET PARLEMENT DUBAÏ ZOEKT HET ZEER HOOG	
<b>TRENDS/TECHNOLOGIE.</b>	<b>36</b>
DOE JE WAS MET IONEN PC's VOOR DOMBO'S TECHNO THERAPIE SCHERP ZIEN MET GROENTEN BAGAGE CHIPS EEN ONDERZEEËR ALS SPEELTJE ENKEL VOOR JEUGDIGEN AMATEURJOURNALISME	
<b>TOPICS-CAPITA SELECTA</b>	<b>38</b>
KLIMAAT: OP NAAR DE APOCALYPS? WATER:HET BLAUWE GOUD	
INGEZONDEN: DE TOREN VAN BABEL (2) DE TOREN VAN BABEL (3) ONTWAKEN IN DE PROVENCE+MUZIEK HELP IK VERVEEL ME TRANSPORT:HET FRANSE SPOOR DA VINCI CODE DE WERELDECONOMIE	42

++++  
++++

## REDACTIONEEL

### \*VOORAF

We beleven weer bange uren, een beetje zuidelijker vallen doden en gewonden en zijn duizenden op de vlucht. Het Parijs van het Oosten en vele andere Palestijnse en ook joodse steden worden gebombardeerd. De schrik is groot en velen spreken al over de proloog van WO III. Of die van WO I van de 21<sup>e</sup> eeuw.

Gelukkig konden wij genieten van vakantie met onze kleinkinderen, en ook van vele culturele evenementen waaronder veel muziek. Klassieke en ook joodse. En er kwamen en komen vele vrienden ons opzoeken. Hopelijk wordt dit alles geen schaars geluk in de nabije toekomst...

Le Provençal "groeit" nog in vele opzichten. Zie hier:

1. In de kop kon u zien dat Le Provençal ook een host heeft gevonden op de website van een "ver" familielid, die ook woon-achtig is tussen de wijn-struiken van de Provence. Op die site ziet u mogelijk nog meer interessants staan (zie bv de "mee-reisservice").

2. Onder "Ingezonden" treft u ook de vermelding van een blog aan van lezer T. , journalist, en sinds lang woonachtig in Beiroet. Hij voorziet lezers van directe info en is een connaisseur van dit land en zijn burens. Zeer aanbevolen!

3. Het aantal lezers ging naar ca 115, een kleine groei. Uiteraard weet ik niet precies van allemaal echt lezen of wie nauwelijks/niet. Maar de reacties zijn vele en erg plezierig.

4. "INGEZONDEN" werd deze keer flink "dik", vanwege de "kolommen-discussie" en omdat een lezer "inhaalde" over meerdere edities. En er werd ook inhoudelijk gereageerd

op een item door meerdere lezers.  
Erg leuk!

5. De enquête-idee voor de lezers suddert nog; ik had niet veel tijd om erover na te denken.

En nu op weg naar de 25<sup>E</sup> editie...  
jowel binnenkort passeren we twee jaar verschijnen!

Veel leesplezier toegewenst en onderdruk niet uw neiging om de pen te pakken en uw (on)genoegen te ventileren. Dus "you better spit it out", voor een goede gezondheid.

Groet Leon.

#### \*MOTTO'S, ONE-LINERS, WIJSHEDEN

##### -Motto's

Elie Wiesel (Frans auteur): "Hezbollah en Hamas zijn banger voor vrede dan voor ellende in hun volk".

Een palestijnse journalist van naam: "De Israëliërs doen een haat ontstaan in de harten van onze kinderen, die daar minstens een eeuw zal huizen."

Madeleine Albright(ex-minister Buitenlandse Zaken VS): "Ik ben erg bang dat Irak onze grootste ramp wordt sinds Vietnam".

##### -One-liners

Schulz, baas van de Europese socialisten: "De fundamentele waarden van de EU zijn onverenigbaar met de ideeën van de rechtsen in Tsjechië. "

Jacques Chirac, recent, tegen Tony Blair: "Sinds ik 32 ben zit ik al in de regering. Ik ben er steeds gebleven, de regeringen wisselden, maar ik bleef bij het meubilair".

##### -Wijsheden.

"De geschiedenis leert dat de geschiedenis ons weinig leert over de toekomst". Daar peins ik nu stevig over!

"Gezond leven bestaat voor een belangrijk deel uit doen wat je eigenlijk niet wilt doen en niet doen wat je eigenlijk wel zou willen doen". Daarom is dus oud worden zo moeilijk!

##### Uit Mormoiron:

In ons warme dorp hangen de laatste tijd vreemde teksten en tekeningen. Knokige handen met een uitgestoken wijsvinger en ook fraai geschilderde plakaten met Chinese wijsheden! Dus hier is de eerste die ik las:

" Qui voit le ciel dans l'eau, voit les poissons dans les arbres".

(Hij/zij die de hemel in het water ziet, ziet ook vissen in de bomen).

En ook nog deze: "Pensez a lui qui a planté l'arbre dont vous mangez les fruits".

("Denk aan degene die de boom plantte, waarvan u nu de vruchten eet").

En dat zijn ware en wijze woorden; al is het wat moeilijk bij olijfbomen, die pas na 40 jaren stevig beginnen te produceren. Daarvoor geldt dus echt: "Regeren is vooruitzien" en ook "ken uw eigen roots".

++++  
++++

## \*INGEZONDEN

### OVER DE NIEUWE LAY-OUT:

#### EERST "DE UITSLAG".

*Er waren 4 "gewone" reacties op de nieuwe lay-out en wel, verdulleme dus: twee vóór en twee tégen. Dat is een moeilijke uitslag in democratische zin.*

*Tenzij U mijzelf meetelt en mijn lezer T (en adviseur mbt "twee kolommen"), want dan wordt het plots VIER vóór en TWEE tégen. Dus hier mijn voorstel*

*ik wacht nog op verdere reacties tot de verschijning van EDITIE 22-06 om definitief te besluiten en geef u intussen een (technisch) compromis aan. Want U kunt met enkele clicks gewoon weer naar één kolom "terug", desgewenst.*

#### RECEPT:

*click op BEWERKEN, klik dan op KOLOMMEN en klik vervolgens op het EEN TEKSTKOLOM-icoontje). That's all.*

\*\*\*

### DE AFZONDERLIJKE (lay-out) REACTIES.

*Een eerste spontane reactie op de nieuwe lay-out van editie 19-06 van trouwe lezer en ook "een mijner geestelijke voedster-vaderen", chère T.:*

*Editie 19-06 is goed en wel gearriveerd. Ziet er overigens puik uit met die*

*kolommenindeling, leest veel prettiger. Alvast de complimenten met de vormgeving!*

*Dank, beste T. en dus ook aan mijn lay-out adviseur B.*

\*\*\*

*En ook een wat andere reactie van een lezer aangaande de nieuwe lay-out. Inclusief een mooie technische tip:*

*Ik scroll liever door een één-kolomstekst, want met de nieuwe opmaak moet ik iedere keer terug naar boven om de tweede kolom te kunnen lezen en dat schiet niet op bij de 44 pagina's die verwerkt moeten worden. Overigens kon ik de twee kolommen op mijn PC weer terugbrengen naar één kolom, dus het leed was gauw geleden.*

*Leon, ik hoop dat je nog lang in veel tijdschriften/kranten de stukken van medemensen blijft bestuderen op weg naar een nieuw Utopia. Het blijft boeiend om bij jou te lezen hoe de wereld werkelijk in elkaar zit.*

*Beste W., dit is een prachtige reactie.*

*Hieraan kun je zien kunt dat in sommige beroepen, vooral in die waar veel papier omgaat, anders wordt gelezen dan door de "gemiddelde krantenlezer". Zoals nu blijkt, is dat zo in "jouw juridische wereld", en het was ook zeker zo in "mijn vroegere wereld" het adviesvak, alwaar regelmatig grote stapels tekst moesten worden geconsumeerd. Daarom nam ik vroeger ook een cursus "snellezen", waardoor ik ook nu heel veel meer tekst per dag kan lezen dan vele anderen.*

*Gelukkig voor ons allen heeft de PC ook dit probleem weer opgelost. Dus, middels een druk op de (juiste) knop: "Voor elck wat wils". En jullie editor blijft er ook nog a happy guy bij! Splendide!*

*Overigens zijn er nog zo'n viertal andere juristen die Le Provençal lezen, dus ik ben nu extra benieuwd!*

*Wat je algemene "lof" betreft, is die wat veel voor mijn gerommel, maar ik ben er wel erg blij mee! Ik blijf dus mijn best doen.*

\*\*\*

\*\*\*

*Lezer J., ook uit de Provence, schrijft over de twee-koloms opzet:*

Beste Leon, alle moeite ten spijt is de nieuwe editie door de 2 kolommen voor mij niet leesbaarder geworden. Uitgeprint mogelijk wel, dat kan ik me ook voorstellen, maar als je zoals ik, van het scherm leest, moert je steeds heen en weer scrollen tussen de kolommen. Wat mij betreft dus weer terug naar het gewone formaat. Sorry Leon, het staat natuurlijk los van de inhoud die natuurlijk zeer lezenswaardig blijft.

*Beste J. dank voor je openhartige reactie. Overigens was het wijzigen van de lay-out eigenlijk weinig extra werk en, het terugbrengen naar 1 kolom is ook een kwestie van enkele muisklicks. Zoals je kunt zien zijn de meningen verdeeld, maar er is denk ik een oplossing om eenieder tevreden te stellen. Inderdaad zijn er ook mensen die (gedeeltelijk) printen en anderen die "schermlezen". Dus zet ik op de techniek en maak een keus als ik alles overzien kan.*

\*\*\*

*Lezer M., vader van lezer en journalist T., die verblijft in Beiroet, schrijft:*

Le Provencal ziet er inderdaad heel professioneel uit in vergelijking met de uitvoering van voorheen. Ik lees de krant steeds met veel plezier, niet alles, want dat is te veel, eigenlijk zoals ik dat met elke krant doe. Je loopt er door en je pikt wat je wilt lezen.

Het is erg handig dat de tekst in twee kolommen is onderverdeeld. Het is dan mogelijk om de tekst een beetje te vergroten en dat leest prettiger. Je hebt inmiddels een hele lezersschare en het zal ongetwijfeld zo zijn dat er voor ieder de nodige artikelen in staan die interessant zijn.

*Beste M. dank voor je opinie over de twee kolommen en de vriendelijke andere woorden. Dat geeft me weer alle moed en doet goed. Al blijft het gewoon een grapje dus.*

NOG MEER "INGEZONDEN":

*Lezer W., vader van journalist P. die bericht vanuit Libanon, seinde mij het volgende. Mogelijk wil ook U "hot stuff", rechtstreeks uit Libanon lezen op de blog van zijn zoon:*

Ik wil je wijzen op een blog die staat op de internet-uitgave van "De Standaard"; deze wordt elke dag geschreven door mijn zoon vanuit Libanon. Er staan inmiddels 4 stukjes in. Het gaat hem (lezer P. dus ook!) naar omstandigheden goed. Hier de betreffende link: <http://standaard.typepad.com/onze-man-in-libanon>

*Beste W., doe P. de hartelijke groeten en vraag hem goed op zichzelf te passen daarginds. Ik volg het hier permanent over 6 news-channels en ik wordt hier behoorlijk ongerust van. Wat een verdieping van dit conflict, voor generaties opnieuw. En dat nu Libanon er bovenop leek te komen.*

\*\*\*

*Lezer W. uit het zeeuwse land, reageerde (ook), en uitvoerig, op het artikeltje "De toren van Babel": (zie Editie 18-06)*

Zijn tekst staat integraal afgedrukt in het onderdeel "TOPICS, CAPITA-SELECTA", onder de titel: "De toren van Babel (2)". W. zeer bedankt voor deze reactie en ga zo door! Gaarne geplaatst, beste W.!

\*\*\*

*T., lezer van het eerste uur en ook een van mijn "voedstervaderen" (mbt Nederlandse publicaties) reageerde op de vier laatste edities en deed dat zeer uitgebreid en deed me echt blozen. Ik volsta hier met een bloemlezing van zijn commentaren.*

Als opmerkingen vooraf: Volgens mij zit er zoveel materiaal in je stukken dat je zo lanzamerhand wel kunt gaan bloemlezen. En dan doel ik met name op de poëzie (juweeltjes) en de couleur locale die je zeer

treffend weet te beschrijven. De andere stukken zijn niet minder interessant, maar hebben een meer tijdgebonden karakter, en dat leent zich niet zo voor een boekwerk. (Idee: een bloemlezing cadeau voor de lezer die een nieuwe lezer aanbrengt.)

Tweede opmerking betreft de lay-out: de kolommenindeling leest aanzienlijk plezieriger. Mijn complimenten!

Opmerkingen over Editie 19-06

-Outiror en Les vérités de Jojo, zijn iets voor de (hierbovengenoemde: Red.) bloem-lezing!

-De Judaskus komt in: al jarenlang bedenk ik telkens weer, als ik de Mattheuspassion van Bach hoor, dat Judas eigenlijk de enige echte mens is die in het verhaal optreedt. De andere individuen zijn alleen maar goed of edel en zijn niet echt menselijk zwak. Dat denk ik al jaren en op een of andere manier heb ik het gevoel dat Judas al 2000 jaar door de kerken in de hoek is gezet als gezamenlijke zondebok. Dat gevoel wordt een beetje onderbouwd in de berichten over het Judas evangelie. Eindelijk een beetje recht voor een verdoemde. Zou trouwens ook iets voor een chanson van Brassens zijn (of is dat er al?).

-Kastenrijd India: goed verhaal!

-Globale fluxen: Kun je me aangeven waar je dit hebt gelezen? Een zeer interessante beschouwing.

-De Olie: Ook weer een juiste analyse en conclusie en vooral bemoedigend in deze tijden van beroerde ontwikkelingen.

*Beste T. , geweldig van je zo'n interessante opinies en ook wat bemoedigend commentaar. Je idee voor een bloemlezing als "nieuw abonnée-cadeau" is echt geweldig "commercieel" en ook gewoon leuk! Daar ga ik over denken dus.*

*Je "ingezonden" was 4 A4-tjes lang en ik heb ik een aantal uitgebreidere commentaren/ aanvullingen geplaatst in CAPITA/TOPICS. Ook omdat ze (deels) aansluiten op het daargeplaatste artikeltje van een andere lezer (W.) over ESPERANTO.*

*Hieronder vermeldt ik nog enkele kortere reacties, omdat ik zo ijdel ben. Que Dieu me pardonne!*

*Editie 16 t/m 18*

-Wat ik me bij veel van de actuele artikelen afvraag, is hoe je toch aan al die cijfermatige onderbouwingen komt. Ik ben zelf een cijferfreak en raak altijd zeer gebouwd als dingen met feiten en data zijn onderbouwd. Dan kun je ze zo mooi doorrekenen en verderdenken.

(De fransen journalisten zijn echte feiten/cijferfreaks, en ik (zoals jij!) ben een ingenieur. Verder heb ik een massa actuele franse naslagwerken die zeer helpen. Desgewenst kun je nog meer van mij te weten komen. Ik ga overigens aan een volgende editie, onderaan, mijn bronnennoemen).

- Notre chère Justin disparaît. Als ik dit lees dan denk ik dat Brassens, had hij dit gehoord, er onmiddellijk een prachtig chanson van had gemaakt! Ik heb je eerder bericht dat schrijft zoals Tati filmt. Dat is weer zo'n verrassende franse slag die je je eigen hebt gemaakt. Heel mooi! (ik kleur nu dieprood red.).

-Allah dans la vigne. Een verzuchting mijnerzijds, begrijpen wij het kerstverhaal niet meer of zijn we echt van God los. Al die moderne politici die wijzen op de joods-christelijke wortels van onze cultuur, die op de trom slaan dat NL vol is en dat we illegalen moeten uitwijzen, zitten wel met kerst in de kerk en luisteren naar het verhaal van de herberg die geen plaats had voor Maria en Jozef. Ik weet dat het een verhaal is, maar een verhaal met een diepere wijsheid, waar nog maar weinig mensen zich iets van aantrekken. Onlangs stond er een bericht in een krant dat een baby van amper één jaar was uitgewezen (ouders beide legaal in NL en met papieren) omdat de baby niet de juiste papieren had. Verdonk overtrof haarzelf.

-Onze spelonk: Een juweel van een gedicht!

-Portée: alweer een pracht gedicht!

*Beste T. , ik stel je moeite zeer op prijs en dank voor de appreciatie. Ik hoop nog veel aanvullingen van je te ontvangen, want dat is een van mijn bedoelingen met deze hobby.*

++++  
++++

## VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

### L' EXCEPTION FRANCAISE

#### L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE

Hier enkele berichtjes uit een regionale krant in Nederland die handelen over "La France":

Uit een brits onderzoek blijkt (weer?) dat het franse winkelpersoneel nors, niet behulpzaam is en weinig verstand van zaken heeft. In tegenstelling tot vooral Duitsland! Maar er stond nergens in hoe Nederland scoorde! Wel dat is niet aardig hoor; nu Frankrijk er "bovenaan" uitkwam. Mijn ega liet ook ooit alle boodschappen op de kassaband liggen en vertrok toen een Nederlandse bediende zich lompjes gedroeg.

Wij vragen U begrip voor de uitzonderlijke problemen van de franse bediendes: hun land loopt over van de toeristen die nergens wat van snappen, zeer rammelend Frans spreken en soms zelfs engels (!) en dat alles ook nog bij hoge temperaturen. Gaat u er maar eens zelf "aan staan"!

Ook lees ik in de vaderlandse pers dat mijn as niet in een potje op de franse schoorsteenmantel mag. Wordt verboden: óf in de publieke "asmuur" óf uitstrooien. Nou was ik dat laatste al van plan om te voorkomen dat mijn resten ooit nog voor God-weet-wat gebruikt worden. Dus geen opa's, oma's en andere geliefden in een potje bij de haard. Zou Nederland dit gaan volgen? Want waarom de fransen dit nu gaan doen stond niet in de Hollandse krant. Dus moeten de aspotjes van franse residenten maar weer in Nederland op de schoorstenen, voorlopig. Zo komt opa weer thuis dan.

(Met dank aan lezer H. die voor me knipte uit het Limburgse)

#### FRANKRIJK KRABBELT WEER WAT OP?

Er is wat licht aan het einde van de tunnel zichtbaar: de groei 2006 lijkt 2,25% te kunnen halen, de werkeloosheid daalt naar de 9% en, sommigen hopen dat het consumentenvertrouwen zal stijgen. Of het iets van doen heeft met de aankomende verkiezingen? Dat is wel zeker, maar niet waar is het dat er enkel geknoeid werd met cijfertjes. Dus de deskundo's zien "verbetering", of beter gezegd een "afremming van de verslechtering". En dat is goed nieuws en legt een zware last op de partijen die in 2007 de verkiezingen gaan winnen.... Want om dit land weer in de rij te krijgen is veel inspanning en politieke moed vereist.

#### CRISIS IN HET FRANSE HOSPITAAL?

Nog gisteren was Frankrijk met zijn medische verzorging "onbetwiste top", nu wordt er gesproken over een opstapeling van problemen. Sociale fricties, bureaucratie en budgettaire chaos, dat zijn de kwalen. Enige explicaties, waarbij zij aangetekend dat het hier gaat over de PUBLIEKE ziekenhuizen! Want 1/3 van de ziekenhuizen in Frankrijk zijn privé en daar gaan de dingen anders:

1. De 35-urige werkweek heeft het aantal werkdagen per verpleegster/-er zodanig verlaagd dat er nu daverende tekorten zijn. Dus grote chaos en service foetsie. Slechts twee van de drie AAN TE VULLEN arbeidsplaatsen tgv de 35-uur zijn vervuld.

2. Er zijn te weinig handen aan het bed en het aantal studenten medicijnen/verpleging liep terug met een factor TWEE sinds 1984! De jongeren willen zich zelfstandig vestigen en niet in het ziekenhuis werken. En het stikt dus van de uitzendkrachten. Een angstig perspectief bij een aanstormende vergrijzing!

3. La France kent 23 medicijnmannen/-vrouwen per 100.000 inwoners en dat is twee keer zo veel als in Zweden. Het europese record van 1/3 privé-ziekenhuizen betekent ook dat 70% van de chirurgische



ingrepen aldaar plaatsvindt. Dus fransen worden voor 12/3 der operaties "privé" geopereerd! Artsen werken daar ook veel liever want ze zijn veelal mede-eigenaar.

4. de bestuurlijke kracht in de publieke ziekenhuizen is uiterst klein en de zeggenschap van een bestuur met de burgemeester als voorzitter werkt zelden goed. En de zaak zit ook hier muurvast: elke verandering wordt door vakbond en personeel geweigerd; het beeld van de publieke organisaties in Frankrijk.

5. De organisatie, de effectiviteit is bedroevend; iedereen doet een beetje wat ie leuk vindt. Opleiding, onderzoek, medicijnen voorschrijven en ook arbeidstijden, men regelt het onderling of niet en de klantgerichtheid is veelal zoek. Wij horen geregeld afgrijpselijke verhaaltjes van patiënten die eten misten en wier operatie vijf keer werd herpland.

6. Het zwarte geld van de dokters is, tgv het wat merkwaardige systeem, een probleem. De wet beperkt voor jezelf werken naast een ziekenhuisjob, tot twee halve dagen per week. Maar de betaalde declaraties laten zien dat het per specialist neerkomt op een complete job.... Dus de dokter incasseert dubbel: een voor zijn job in het publieke ziekenhuis en NOG een keer voor zijn geschnabbel op grote schaal en buitenwettelijk. Wie pakt het aan? Het invoeren van geautomatiseerde systemen mislukte al vaker, misschien om te veel inkijsjes in hun doen en laten te voorkomen?

7. Medicamenten worden soms amicaal verstrekt. Sommige medicijnen kunnen enkel via het ziekenhuis worden betrokken. Vooral de nieuwere waarvan de prijs "vrij" is. Dus de factuur voor medicijnen via het ziekenhuis gaat jaarlijks met 15% omhoog. Dat gaat boven het budget dus moet de staat extra budget besteden aan de medicijnverstrekking via de normale weg. Er is dus een groot medicijnlek.

8. Bijna-faillissementen zijn overal, 3 van de 4 publieke draaien met enorme tekorten. Laatste jaar 700 miljoen euro tekorten, extra geld van Parijs dus 140 miljoen om omvallen te voorkomen. De kwaliteit van het

financieel management is ernstig onder de maat.

9. De oninbare schulden zijn nogal hoog; velen worden behandeld zonder dat ze hun identiteit hoeven te tonen laat staan hun verzekering. Anderen gaan op valse namen en valse polissen. Dus zijn er enorme hoeveelheden oninbare facturen. Sinds 2000 zegt men werd 1 miljard euro oninbaar verklaard.

10. Frankrijk heeft de meeste medische instellingen per hoofd van de wereld: 3200 voor 63 miljoen inwoners. Dus 1 per 20.000 inwoners oftewel twee keer zo veel als het Europees gemiddelde!

Het aantal privé-klinieken ging omlaag, maar het aantal publieke ziekenhuizen bleef gelijk. Dus de overheads en de verliezen door veel te kleine schaal, zijn enorm geworden. Als er ergens een piepklein ziekenhuis dreigt te worden gesloten, brult iedereen en het blijft pen; Met te weinig geld, kennis en kwaliteit dus.

De kwaliteit van de zorg "fragiliseert enorm" om het op zijn francillistisch te zeggen.

Welaan, u begrijpt waar wij heen gaan als we wat krijgen. Maar tja, wordt je van de straat geschraapt dan lig je voor je het weet in een publiek ziekenhuis. Pas als je bijkomt en weet wat je hebt (als je nog bijkomt dan!) kun je een transport naar een privé-kliniek vragen. Want die zijn meestal "gespecialiseerd". U ziet het, ook in deze sector is er nog heel veel werk voor organisatie-adviseurs. Die Frankrijk weinig heeft, omdat er niets verandert wordt. Daarom ben ik ook hier met pensioen...

#### ONTSLAGEN BIJ DE ASSURANCE MALADIE (Ziektkostenverzekeraar)

De forse bezuinigingen op medische zorg en medicamenten leiden nu ok tot vermindering van arbeidsplaatsen bij de administratie van de ziektekostenverzekering. Op 81000 plaatsen moeten er in 5 jaar 4500 verdwijnen. In principe door vertrekkenden slechts deels te vervangen. En met efficiencymaatregelen en automatisering kan er nog veel meer verbeteren. Tja de bal is aan het rollen en het startte



met het massale vertrek van ambtenaren in Frankrijk. Zo ontkwam elke regering hier na 30 jaar aan ontslaan om bezuinigingsredenen. Ten koste van enorme tekorten, dat wel. De burger betaalt dus toch weer.

## CRISIS ROND WIJN EN LAVENDEL

Eerst maar *de wijn*.

Brussel stelde voor om 400.000 hectares wijnvelden te rooien, van de 3,4 miljoen Europese hectaren in totaal. In de Vaucluse, hier bij ons, staat zo'n 50.000 hectaren en dat doet (nog) vele leven. De wijnboeren hier zijn woedend en zien er niets anders in dan het begin van een massale sanering op dit subsidiegebied. En ik denk dat ze daarin gelijk hebben; Brussel heeft genoeg van de wijnplaspas en wil op de remmen. En dat iemand in Brussel ook nog bedacht dat je druivensap (om wijn te maken....) zou kunnen importeren dat deed de Franse deur dicht. Druiven van elders, niet met Franse zorg verbouwd, zonder veel regels en normen, en daar dan wijn van maken in het land van Chateau D'Yquem? No way. En dat ook nog terwijl de wijnconsumptie mondiaal toeneemt? (In Frankrijk nam het met 50% in 10 jaar AF!), dat is te gek voor woorden. Maar al deze woorden verhullen helaas niet dat de Fransen met wijnmaken (in de lage en de middenmoot) de boot economisch hebben gemist en nu geconfronteerd worden met de Europese subsidiebetalers die geen zin meer hebben om het feestje te betalen. En dat kon iedereen zien aankomen. Wij zullen dus al gauw veel meer wijnvelden zien verloederen, boeren zien stoppen en wijncaves zien omvallen. De crisis heeft nu zijn top bereikt en wij moeten ons dus voorbereiden op veel sociale onrust en verdriet in deze streek. Want de Fransen veranderen eerst nadat ze heel erg kwaad zijn geweest, in diepe wanhoop vervielen en alle moed hebben verloren. Als inwoners van een mooie wijnstreek zijn ook wij dus getroffen, helaas. We leven mee maar begrijpen wel waarom. De Franse positie in Europa is erg verzwakt.... en nu wordt het grote mes erin gezet, zoals o.a. Blair eerder

al wilde. En Nederland zit hier ook op te wachten en vele anderen. Het tijdperk van Franse suprematie eindigt dramatisch; in een gerooit wijnveld.

De "koning van de beaujolais" die werd veroordeeld omdat hij de AOC-regels overtrad, laat zien hoe het Franse systeem vastzit aan starre regels. Deze wijnmaker verwerkte druiven die (deels) uit een ander AOC-gebied kwamen in zijn AOC, die daardoor werd vervalst. In de nieuwe landen is deze regel onbestaand, je bekijkt het maar dus. De regels, die er zijn om de belangen van de consument te beschermen, interesseren de huidige wereldconsumenten geen bal. Die willen enkel rood, rosé of wit en een cepage weten. En dat geeft heel veel vrijheid! Dus is de INAO (wijnorganisatie AOC-wezen), echt aan zet.

DE EU besloot intussen om miljoenen liters wijn tot bio-ethanol om te veromen en daarmee komt mijn eerdere visie (weer?) eens uit. Rosé in je tank is goedkoper dan diesel! En nog wel 3 miljoen Franse en 2,6 miljoen Italiaanse! En Spanje en Griekenland willen ook meedoen. Men is het nu beu in Brussel en wil het wijnbudget verlagen met 500 miljoen euro per jaar.

Dat gaat tot een nieuwe Franse revolutie leiden; nu tegen Jacques. Kan er nog wel bij?

Troost is dat ook in Sydney de oogst zo groot was dat er een miljard liter in de ramsjtank zit. Dus lagere prijzen en .... Verzoeken om overheids hulp! We drinken te weinig in deze wereld; ook al de schuld van de groeiende islam. Dat die Mohammed 'm niet lustte is toch wel erg jammer; maar kwam door de slechte voorbeelden van de Europese kruisridders die geregeld totaal laveloos waren. Zo zie hoelang slechte reputaties je dwars kunnen zitten!

Nu ook nog even *de lavendel*.

In Parijs was er een manifestatie geheten "L'Essence de Provence" en daar ging het ook over lavendel. Een spreker had de moed de Franse regering te tackelen in aanwezigheid van de minister van Landbouw. Hij wees erop dat "het merendeel van de toeristen in de Provence

lavendel noemde als mooiste begroeing, meer dan er denken aan olijfbomen en oude stenen”.

En om deze belangrijke inkomstenbron te behouden moest, zei hij. De subsidie op lavandelverbouwing in het z.g. “middengebergte”. Hij voegde er nog aan toe dat voetbal en ook Airbus veel minder van belang waren. De minister beloofde toen maar +5% subsidieverhoging, waarvan hij natuurlijk in Parijs weer de helft probeert terug te krijgen van zijn collega van Toerisme. Een lavendelveld in het gebergte is inderdaad een van de mooiste dingen die er zijn, en nu pas weet ik, dat de lavendel bij Sault er enkel kan staan met een stevige rijkssubsidie. Dus met een paar euro van mijn belastingbetaling. Ik had het moeten weten: only the sun is free!

#### RIJK IS IMPOPULAIR?

Tja wat is eigenlijk rijk? Voor daarop in te gaan moet u weten dat In Frankrijk slechts 14% de rijken bewondert. Rijk is bij 28% van de fransen al degene die 3000-5000 euro p. mnd binnentilt, en bij 31% een inkomen van 1000-3000 euro). In termen van vermogen vindt 20% je al rijk indien je tussen 100.000 en 300.000 euro bezit en 60% als dat nog meer is. Dus hieronder vallen een groot deel van de eigen woningbezitters.

De franse vermogensbelastingen zijn van dien aard dat de grote vermogens (mn bedrijven/aandelenbezitters) veelal al naar het buitenland vertrokken, velen zeer tot hun spijt zeggen ze. En veel economen zeggen dat de “anti-rijkdom”-opvattingen in het overheids-apparaat en (deels ook) in de politiek een van de oorzaken zijn van de gebrekkige economische dynamiek in dit land. Marianne vindt rijken eigenlijk een beetje een ordinair volkje, dat je hoogstens kunt benutten om wat eurotjes uit te knippen. Veel minder heerst hier de overtuiging dat veel rijken ook veel rijkdom (welvaart) voor de anderen betekent. Het communistische verleden van dit mooie land liet diepe sporen achter waardoor men nogal eens in oude groeven blijft hangen.

#### AFFAIRES EN VERKIEZINGSSTRIJD

#### -CLEARSTREAM

Het is even stil op dit front, justitie maalt maar het is niet ten einde. Afwachten dus.

#### -DE VERKIEZINGSSTRIJD

De leden van de PS keurden het verkiezingsprogramma goed met 85% vóór! Helaas was de opkomst landelijk maar zo'n kleine 45%. Het programma is in de ogen van elke rechtgeaarde econoom een ramp zonder weerga en zal Frankrijk nog meer in de diepte doen zinken. Hun DSK (Dominique Strauss-Kahn, econoom en ook presidentkandidaat) zwijgt en zit thuis stil te wenen. En Segolène gaat rond, staat op kop, en trekt zich (gelukkig) niets van haar eigen programma aan... Dat is overigens gebakken olv haar partner Francois Hollande, eerste secretaris PS. Als je dit allemaal ziet begrijp je dat er geen linkse fransman meer is die er nog maar een eindje touw aan vast kan knopen. Met hen heb ik nu al medelijden.

Maar het ziet er toch naar uit dat Segolène links bovenaan blijft, naast Sarkozy de rechtse krachtpatser. Die moet nu wat remmen omdat blijkt dat veel fransen wat nerveus worden van zijn kordaat optreden!

Segolène Royal en Sarkozy gaan gelijk op in de polls en Sarko begint nu zeer serieus rekening te houden met zijn linkse vrouwelijke rivaal. Want ze graast vrolijk op zijn terrein: de versterking van de ordehandhaving, de 35 uur “terugdraaien” en dat zal niet het einde zijn. En nu zegt ze vóór het homohuwelijk te zijn, waardoor Sarko zich expliciet ook hierover moet uitspreken.

Het vinden van de juiste toon is nu eerste opgave en Sarko besloot ook al een boek te publiceren, zoals ook Segolène deed. (Boek Sarko: zie verderop). De idee dat Jospin zijn tegenstander zou worden in 2007 is nu wel versleten denkt eenieder. Dus nu gaat mogelijk voor het eerst een vrouw tegenover een man in de ring in Frankrijk. Vrouwelijke charme en elegantie tegenover mannelijk machogedrag en grote kracht. Inhoudelijk zijn ze beiden geen economiespecialisten al was Sarko ook even minister van Financiën. Experts zeggen dat Segolène vooral het terrein

waarop gevochten zal gaan worden sterk zal gaan bepalen, dat lukte haar nu al voortdurend ook in de hoek van de socialistische collega's. Sommigen zeggen dat vechten tegen een vrouw Sarko's zwakke plek wel eens kon blijken te zijn. In het land van Marianne gedijt vooralsnog Segolène het allerbeste; al is er sprake van een afnemend verschil in de polls. En het linkse kamp lijkt verdeelder dan ooit: fataal zeggen nu al vele waarnemers. In de polls haalt links nergens de streep van 50%; het zit rond 45%.

Er wordt gefluisterd dat Chirac (eind juni) een soort van "tijdelijk pact" heeft afgesloten met Sarkozy en de Villepin, een soort van wapenstilstand om in elk geval vooralsnog "samen" te strijden tegen links en niet luidruchtig "onderling te rollebollen" in de eigen gelederen. Het is een pact voor beperkte tijd dwz de komende maanden en zolang er geen politieke knallen komen zoals: nieuwe feiten rond Clearstream, japanse bankrekeningen, trucs van "dame Segolène" etc. De oude vos heeft weer wat orde in zijn meute gecreëerd door elks voordeeltje hiervan goed te stipuleren (ook het zijne!) en zo stapsgewijs op te trekken tot de situatie weer vereist: "Ieder voor zich en Dieu voor ons allen". Intussen hield Jacques twee interviews waarin hij stoïcijns volhoudt dat zijn regering goed functioneert. Maar 80% van de fransen zeggen niets meert in hem te zien in 2007 en ook dat ze in meerderheid niet meet luisteren naar zijn rede's. Jacques zal afscheid moeten nemen....

Sarko deed een boek verschijnen (Temoignage geheten) dat best indruk maakte omdat het toont hoe zijn ideeën zich ontwikkelen en ook zijn politieke personality en zeker zijn onafhankelijkheid laat zien. En het narcisme van deze politieke ster is er ook, maar elke politicus, zeker bij Marianne's club, is een pure narcist. You have to be. Nicolas kortom timmert flink aan de weg. Het boek is DE vakantiebestseller hier!

DE VILLEPIN

Hij werkt als een paard en probeert in grote wabhoop alle schade te herstellen en hoopt kennelijk nog op kandidatuur volgend jaar. Maar de indrukwekkende lijst aan besluiten heeft ook een andere kant: ze kost geld! En al zijn fraaie mooie dingetjes zijn niet gefinancierd..... Plannen voor voorzieningen voor ouderen, jongeren, restaurateurs(!), wijnboeren, kinderbescherming en nog veel meer kosten tot nu toe ca 2,3 miljard euro die NIET in de begroting zijn gedekt! Deze "cheques en bois" uitgeschreven uit kiezersliefde worden uit eigen portemonnaie (extra) betaald straks. En dan roept hij ook nog dat het begrotingstekort eindelijk omlaag moet. Een politicus in verkiezingstijd is ook hier dus even niet toerekeningsvatbaar. En zijn erfgenaam Sarko kijkt met lede ogen toe...

#### NOS BONHEURS FRANCAIS

Nog meer bonheurs, zonder einde is de mijn lijst:

-MERDE. Wilt u netjes "merde" zeggen dan zegt u gewoon "zut". Komt van het engelse "out", via "ut" en toen kwam er iemand op "zut". Zo gaat de schuttingtaal door Europa! Door deze tip bent u in staat maatschappelijk te stijgen in de achting der francais. En het klinkt ook veel beter dan die Hollandse drie-letter woorden, niet?

-GUILLLOTINE. De guillotine is, denkt u bepaald geen "bonheur francais" ? Maar toch, nadat deze was uitgevonden door een duitse (!) clavecimbelbouwer, ene Tobias Schmidt, werd het apparaat gehumaniseerd door dokter Guillotine en later nog door ene dokter Louis. Die zorgden ervoor dat u uw hoofd pijnloos kwijtraakt. U weet het, de doodstraf wordt hier niet meer uitgevoerd, maar een meerderheid aan fransen wil wel weer terug. En dan komen ook de volksnamen als La Louison of La Louisette of nog mooier La Veuve (de weduwe) weer in roulatie. De topinzet van dit tuig lag, zoals bekend rond 1795, toen was het een ware kunst je hoofd erbij te houden.

DE NEERGANG VAN DE FRANSE AUTO-INDUSTRIE

Na andere landen (VS, Duitsland, Engeland) is ook in Frankrijk nu de neergang van de grote franse autofabrieken en hun toeleveranciers goed merkbaar. Het hele spul verdwijnt naar, Oost-Europa, Zuid-Amerika en Azië. In 2002 werkten er nog 130.000 mensen in deze industrie in Frankrijk, in 2010 zijn er dat nog maximaal 110.000. Een onderzoekje liet zien dat de laatste zes maanden de onderdelenindustrie in Frankrijk, met kleine stootjes, 7500 banen liet verdwijnen naar het buitenland. En dat gaat door....

Dus we moeten ons voorbereiden op het gaan rijden in auto's, met onderdelen, die (bijna) helemaal buiten Frankrijk zijn gemaakt. De Logan, die in Frankrijk veel succes heeft, is er een voorloper van. Goed, goedkoop, merk Dacia=Renault en gemaakt in Roemenië.

Een grote industriële trots verdampt, tegelijk met een grote agrarische trots (de wijnbouw); de grote shift is steeds beter zichtbaar en een "gewoon" dagelijks verschijnsel geworden. En iedereen weet dat hier niets aan te doen is; Frankrijk en anderen moeten het in "andere dingen zoeken" en dat heet veranderen en dat is hier een verdraaid moeilijke sport.

Let wel: Renault gaat nu samenwerken (= eigenlijk helpen!) bij GM..... De Europese groten rijken nu al de oudste giganten de helpende hand. Dus met Renault, zetel in Parijs, maar mondiaal bedrijf, is niks mis. Wel met zijn industrieel gedoe in Frankrijk.

#### MINDER PILLEN EN....MINDER FARMA-CEUTISCHE OMZET

De medicamentenconsumptie van de Fransen is nog steeds legendarisch maar dalende door de stevige bezuinigingsingrepen van de regering. Dat is nu ook te zien aan de omzetten van de Franse grote farmaceuten als Sanofi. Deze derde grootste (!) ter wereld meldt probleempjes terwijl de stijging in de uitgaven voor de gezondheid daalt. Van vroegere stijgingspercentages van boven de 10% naar recent enkele procenten. En zeggen sommigen, de Fransen zullen nu nog gezonder worden dan ze al waren. Maar

een stuk werkgelegenheid moet van iets anders komen. Gelukkig is er nog de vergrijzing.

Op het moment dat bovenstaande ontwikkeling zichtbaar wordt verscheen er ook een rapport over de relatie wetenschappelijk onderzoek en farmaindustrie. De helft van hen verklaart (deels) in opdracht te werken van de pillendraaiers. Ook worden steeds meer medici ingeschakeld bij reclame-activiteiten en uiteraard wordt er met manna gestrooid om de pen van de dokter tot het schrijven van de namen van de producten van de mannastrooiers op de receptbriefjes. Dit alles komt in Frankrijk nu meer in de kijker nu de kostenbestrijding zo veel accent moet krijgen. Want de uitgavenstroom wordt in sterke mate bepaald door de aanbieders van zorg en bijbehorende producten. Iemand zei dat als je de manieren van de noordelijkere medici zou eisen van de Franse vakbroeders de kosten van het medische gebouw dramatisch zouden dalen, zonder schade voor de gezondheid alhier. Leuke gedachte maar zo werkt het niet. De lange weg van mentale hervorming van de medische kaste is begonnen. Geen easy job!

#### BERCY MOET 'OM'

Bercy heet het ministerie van Financiën alwaar le Breton de scepter zwaait. De zaak moet op de schop zei hij en nu heet zijn algemeen secretariaat van 100 man "een task force". Dat ruikt sterk naar de managementstijl en aanpak van ene Margaret Thatcher ooit. Onze Thierry was al vaker een groot veranderaar, maar waar hij nu aan trekt is wel erg zwaar. Bonne chance!

#### ZIDANE HET NIEUW FRANSE ANTI-DEPRESSIVUM

Ook al speelt hij zijn laatste dagen, gaf een flinke kopstoot en komt het pensioen eraan: Zidane kan nooit meer stuk in de harten van de Fransen. Wat niets vermocht te bewerken deed deze stille kracht. Zidane doet wat geen politicus voor elkaar krijgt: Hij geeft de moed terug, en geeft geluk, door risico's te

nemen en zich op te offeren. Zo spreekt de reclametop over dit fenomeen, zoon van de Maghreb.

Of hij wint of verliest, hij mobiliseert een enorm elan, zegt een ander.

Zijn formule? Hij staat voor andere waarden, bescheidenheid en eenvoud. Een verademing in een land waar de breuk tussen elites en het volk groter wordt. Zijn succes is niet gebouwd over de rugen van anderen.

Zoiets gezegd krijgen klinkt euforisch; maar ik kan me aan de juistheid ervan ook niet onttrekken.

Zinedine Zidane HET grote anti-depressivum voor de franse natie.

### INDUSTRIËLE STOELENDANS

Groot gedonder bij EADS (Frans-duits concern) leidde tot het ontslag van de hoge franse baas. En dus werd de vacature opgevuld door Louis Gallois, de hoge piet van de SNCF (vroeger echter ook al EADS-er), en toen werd er nog wat doorgeschoven van de RATP naar de SNCF en van de politiek iemand naar de RATP. Een stoelendans met een stevige vinger erin van de minister van ping-pong. Of Angela cs daarmee erg blij zijn is niet bekend; want de oude liefde tussen beide landen op industrieel gebied schijnt wat te zijn bekoeld. De franse regering heeft kennelijk een management development programma in de la liggen. Wie volgen?

### LA FRANCE TRANQUILLE

Fransen en medicamenten, dat is erg speciaal. Uit recent onderzoek blijkt opnieuw dat 20% van de fransen tranquilizers slikt. Twee keer zoveel als het europees gemiddelde. De Prozac ging van 84 miljoen euro omzet (1980) naar nu 543 miljoen!

Verder blijkt de wijze van innemen erg verkeerd. Antidpressiemiddelen neemt men kort in en tranquillizers lang; precies verkeerd om dus.

Waarom dit alles vraagt men zich weer eens af? En men noemt de onvoldoende opleiding op dit punt van de huisartsen. En ook onvoldoende psychiatrische

zorgcapaciteit. Er is nog wat werk aan de farmaciewinkel.

### LES CARTOUCHES FRANCAISES

Erg actief in het ecologische zijn onze medeburgers niet echt. Nu blijkt ook nog dat er in Frankrijk slechts 10% van de oude inktpatronen (printers) wordt ingeleverd ter recycling. Dat is elders, bijvoorbeeld in Duitsland 25%! Dus 54 van de 60 miljoen inktpatronen werden directement à la poubelle afgevoerd. De regering dringt nu opnieuw aan op andere gewoonten.

### LA POSTE IN VERANDERING?

Ik las dit als troost, vlak nadat ik, bij een klacht over de late tijdschriftenbezorging, een postdame aan de telefoon kreeg die sprak: "Mijnheer, ik kan niets voor u doen. U moet maar wachten tot we zijn geprivatiseerd!". Echt waar. Ik was geheel uit het veld geslagen door deze enorme wijsheid. Want ze gaan "privé" de Poste en de voorbereidingen intern. Onder de kreet "de nieuwe postmedewerker" zijn in volle gang. In 2009 komt het examen, dan begint de moordende concurrentie. Intussen gebeurt er al veel; wij zagen plots een subkantoorje gebouwd worden in ons Postkantoor alwaar een jonge Yup plaatsnam. Hij is de "nieuwe postman", vlot in het pak, gelaptopd natuurlijk en vol met nieuwe producten. Want de Postbank is er nu ook. Niet lang meer en de overlijdensmededelingen op het postkantoor aangeplakt zullen er niet meer zijn. Want de Post verliest zijn sociale functie van dagelijkse ontmoetingsplek, dat is nu nog enkel de bakker en de Presse (krantenwinkel). Nieuwe tijden....

### VAN REPRESSIE KOMT MISDAAD?

Sinds de radars massaal het franse land bevolken en de verbalen met duizenden rondvliegen worden ook vele punten van het rijbewijs afgeknabbeld. Immers Frankrijk kent een puntensysteem.... En op=op (en dan nieuw examen!).

Hierdoor is er een levendig nieuw bedrog ontstaan, het "overnemen" van de puntenaftrek van iemand die "krap zit". Je

verklaart gewoon dat JIJ in die auto door rood reed of 140 km/uur en jij krijgt de aftrek in je boekje. Dus soms wordt de hele familie afgegraasd om een rijder in hoge nood te “depanneren”. Dat levert dan ook weer een levendige champagnehandel op. U begrijpt dat dit bedrog nauwelijks valt te bestrijden dus zal het blijven.

In 2005 werden 33.000 fransen zonder rijbewijs gepakt, in 2004 waren er dat nog maar 10.000. En het aantal verkeersdoden daalde ook drastisch. Tja, een steviger repressie schijnt toch wel wat uit te halen, ondanks de claim van sommige deskundigen dat het met “mentaliteits-campagnes” beter zou gaan. Nu gaat het wat beter met de schatkist...

#### DE HEILIGE ZONDAGSMAALTIJD

In Frankrijk is het familiale zondagsmaal een der heiligheden, vanouds. Moeder kookt speciale dingen, de familie eet samen en uitgebreid en wast daarna af (de dames dan (terwijl de mannen de wereld (verbaal) redden. En ook uitnodigen in familiekring vor de maaltijd is dus een oude goede gewoonte. Gezin en bonne bouffe, een echt Frans verbond. Welaan, dat begint nu ook hier te veranderen, zij het, aarzelend. Het brunchen kwam natuurlijk ook hier in voor de late verrijzenden. Maar, vergeleken met Engeland (iets wat fransen graag doen), is Frankrijk nog een bastion van behoudendheid in deze. Het individualistisch eten is aldaar heel gewoon: alleen, kant en klaar en snel, dus.

Bij Marianne is de tijd om de maaltijd te prepareren is in enkele tientallen jaren terug gegaan van 60 naar 48 minuten, en dat is erg weinig. U ziet, conservatieve gemeenschappen hebben ook wel voordelen! Mogelijk is het hiergenoemde zelfs een groot voordeel en ligt La France hier al vóór op de rest omdat ze niet veranderden. De wet van de voortstuwende achterstand dus...

++++  
++++

## ALLEDAAGS UIT DE MIDI

### **MICHEL : HOMME HORS DU COMMUN** (Michel, een buitengewone man)

Wel, soms ontmoet je mensen die iets van het leven maken, die hun talenten niet laten verslonzen en er iets leuks en/of goeds mee doen. Maar eerlijk is eerlijk toen wij hier 10 jaren geleden aankwamen had ik niet de verwachting dat er een boer zou kunnen bestaan die stoelen maakt van Rietveld en nu ook nog spaanse belcanto zingt van ene Escobar, een spaanse grootheid. En daar buiten rijdt ie op zijn tractor etc. voor de produktie van zo'n tiental hectaren muskaatdruiven (tafeldruiven), want daar komt zijn dagelijkse brood (nog) vandaan. Ik liep ooit langs een schuur van hem alwaar hij een echte Rietveldstoel stond te monteren en ging uiterst verbaasd op hem af; want daar moest ik het fijne van weten. En toen vertelde hij me dat deze al de 10-de of zo was; zijn (duitse) buurman had hem ooit de tekening en een schaalmodel gegeven, en hem gevraagd om er enkele voor hem te maken, want onze Michel is een handig houtbewerker.

En daarna maakte hij er nog maar een paar voor eigen huis, want hij vond de stoelen erg mooi. En zo kwam het dat ik hem enkele boeken gaf van Rietveld's ontwerpen voor tafels, kasten en lampen. En daar ging Michel toen dus ook mee aan de gang. We raakten bevriend met Michel en zijn ega Mireille en bezochten elkaar al vaak. Hun boerderij, van hoge leeftijd maar geheel gerestaureerd met alles erop en eraan, zelfs een groot zwembad, ligt op een heuvel met schitterend zicht op Mormoiron en de Mont Ventoux. Een plaatje.

En daarom komen wij vanavond, snikheet in juli, aan in Morières d'Avignon, alwaar de culturele vereniging een avond organiseert onder het fraaie motto: Espagna Movida (Vooruit Spanje) of zoiets.

We betreden een hof van een groot dorpshuis, waarvan de tuin vol staat met gedekte tafeltjes en de keuken en de sejour (woonkamer) open staan. Het is er al lekker druk; het zal op gaan lopen tot zo'n 50 deelnemers. Twee dames, van niet onhandige achtergrond, organiseren het geheel: een etentje, een modeshow, een schilderijenpresentatie en..... spaanse bel canto gezongen door, jawel, onze Michel. Toen hij me van zijn zangerscarrière vertelde en ik verbijsterd hoorde dat hij, in enkele maanden tijd, al veel optrad, een aardige prijs won in Narbonne, voor de radio zong aldaar, en toen naar Duitsland werd besteld (door een spaanse club daar) om voor 250 mensen zijn Escobar-repertoire te zingen, en ons toen ook nog uitnodigde voor de volgende avond in Morières dacht ik: dat wil ik absoluut meemaken.

Deze kleine, gezette man, die vorig jaar nog een stevige bypass-operatie onderging wilde ik nu echt wel eens zien optreden. En dat hebben we in alle geuren en kleuren beleefd. Michel zingt mbv een microfoon en een versterker, waaruit de muziektrail klinkt. Het eenvoudige gereedschap nog van de beginnende reizende artiest.

Het gaat van start met een welkomstwoordje van een der dames; zij was vroeger ooit stewardes. Zij stelde de artiesten, dwz de kunstenaars (schilderen/ plastic), de mode-ontwerpster en natuurlijk Michel (als zanger), aan ons allen voor. Terwijl het programma zich ging ontvouwen zouden wij dus ons dinertje nuttigen in de tuin.

Nou is een door fransen georganiseerde avond met enige programmeringsproblematiek erin een belevenis voor iemand als ik, komende uit het organisatievak. Want van enige organisatie (vnl duidelijke taakverdeling en coördinatie) is hier dus absoluut geen sprake. Eén diepe oorzaak van de chaos zag ik meteen: de beide organiserende dames speelden beiden voor kapitein, renden dus tegelijk alle kanten uit, botsten tegen elkaar, en tegen de hulpkrachten, foeterden en werden langzaam echt wanhopig.

Maar voor de franse genodigden doet dat eigenlijk niets toe, zij bekijken het gedoe

even, zien de ravage, en bedienen zich vervolgens maar gewoon zelf, terwijl het commando-duo onderling strijdt om de macht. En zo blijft het dus toch uiterst gezellig, krijgt iedereen zijn bordje vol en ook nog zijn glaasje rood of rosé op tafel. Als je heel eerlijk bent geloof je eigenlijk toch nog dat anarchie de beste staatsvorm zou kunnen zijn.

Daar komt de mode-ontwerpster, die ons wat vertelt over haar werk en dan het defilé aankondigt. Een tiental schoonheden loopt rond, in werkelijk prachtige creaties en toont alle schoons aan het volk. Een geheel van aangenaamheid dat, zo vertelde ze ons, in enkele demonstraties zou worden opgevoerd. Applaus klinkt en, terwijl wij verder smikkelen, stelt Michel zich, bescheiden, voor aan zijn publiek. En hij begint met zijn eerste lied; spaanse volksmuziek uit de omgeving van Almeria (zuid-Spanje), waar onze Michel tot zijn 5<sup>e</sup> jaar leefde.

En de verbijstering slaat bij mij opnieuw toe: dit is geen amateuristisch gerommel, dit is echt goed zingen en uiterst origineel. Iedereen kijkt met wat verbazing naar de kleine man met de mooie stem, veel decibellen ook nog en een presentatie die in niets aan wijnstruiken doet denken. Hij kan er echt wat van, en is zelf een en al enthousiasme.

Wij zitten aan zijn "fantafel", bij twee oudere Mormoironezen, zijn zuster en zijn oude moeder en laten op luide wijze horen dat wij ook zijn fans zijn. Behalve mijn ega en ik, beiden van Limburgse/Rijnlandse cultuur, zijn allen aan onze tafel van afkomst spanjaarden. Maar niemand valt dat op. Bruine huid, grijze kop, en wat avondschemer en, daarenboven hebben we hebben allemaal ook al wat flesjes weggespoeld. In deze omstandigheden kan ik zelfs voor een volbloed arabier doorgaan. Nu komen de mooie dames weer op en tonen elk een kunstwerk van madame Capel, spaans van afkomst, waarvan we ook al schilderwerk in de sejour konden bewonderen. Deze lopende tentoonstelling, uitgevoerd door fraaie dames, is echt een origineel idee.



Nu weer onze Michel, daarna weer de modeshow en zo gaan we vanaf de entrée, via het koude buffet naar het dessert, intussen een en ander wat besproeiend met rood en rosé uit Morières.

Michel speelt intussen ook steeds meer de rol van animator/presentator en zingt het ene lied na het andere. Deze man heeft artiestenbloed, dat is zeker. Hij krijgt vele ovaties en er wordt stevig meegezongen door vele aanwezigen die hun spaanse afkomst niet verloochenen. Om ons heen paso dobles en god weet wat nog voor andere spaanse danspassen.

Daarna komt de tombola en er worden dus eerst kaartjes uitgereikt, wat een eeuwigheid duurt. Dit mede omdat er na een uur alles weer moet worden geverifieerd, omdat de ene helft van het opperbevel, ernstig twijfelt aan de correcte aanpak van haar collegabestuurder.

Maar het graaien in de hoge hoed kan dan toch beginnen en de dame roept: Soixante-Quatre. Verbijsterd hoor ik het aan, want het is nu minuit (middernacht) en ik werd daarnet, op 2 juli, nú dus, .... 64 jaren jong. Nog verbijsterender is, dat een van onze tombolakaartjes ook nummer 64 is..... Dus zo wint mijn ega wint de fraaie gouache van de spaanse schilderes. Ze haalt de prijs op onder applaus en ik krijg mijn eerste verjaarscadeau.

Het is erg mooi: en natuurlijk een fragment uit een spaans stierengevecht.

Ik riskeer om de kunstenaressen, heel spaans en ook mooi, te vragen achterop wat voor mij neer te schrijven, wat ze graag doet. Als ze dat klaar heeft, krijg ik ook nog de kans een mooie foto van haar te maken voor een van haar andere kunstwerken.

En voor het eerst wordt ik frans gekust door een spaanse kunstenaressen na middernacht, op een zwoele zomeravond. En terwijl Michel weer een fraai lied zingt van Pablo Escobar.

Dat een mens dat , op mijn leeftijd, nog mag meemaken! De avond gaat langzaam ten einde, Michel zingt zijn laatste lied en we nemen afscheid van de mensen aan onze tafel, de gastvrouwen en de artiesten. En

dan gaan we terug naar Mormoiron door de zwoele nacht.

Gelukkig voor mij mag ik het andere fan-echtpaar in hun auto volgen; want er wordt even verder een dorp half omgegraven zonder dat er adequate wegomleggingsborden zijn geplaatst. Onze vriend uit Mormoiron kent de weg blind, zegt ie. Dat laatste blijkt niet geheel waar, als we plots tussen een menigte zingende fransen vaststaan, bij een wegafzetting: want Frankrijk won net van Argentinië in het kader van de wereldkampioenschappen voetbal. Dus feest in het dorp.

Alles loopt natuurlijk goed af en onze gids hervindt de weg naar ons dorp, alwaar we om 3 uur s' nachts afscheid van hen nemen. Bonne nuit, Violette et Maxime!

Zo gaat dat hier dus op zomeravonden, als je maar fan bent van Michel O., de beste vertolker van het repertoire van Pablo Escobar op deze aardkloot!

\*\*\*

++++  
++++

## JOURNAL MORMOIRONAIS

### MET VIJF ARABIËN IN EEN KERSENBOOM

Ik moet bekennen dat ik vroeger nooit gedacht heb ooit nog eens kersen te plukken in de Provence samen met vijf arabieren. Mijn fantasie was nooit ondermaats, maar dit zou ik nooit hebben verzonnen. En toch sta ik hier met mijn emmertje op het kersenveld van vriend Jean-Pierre en zoon Cedric en pluk wat edelfingers van een boom waarin ook vijf arabieren op korte ladders hun arbeid verrichten. Enkelen ken ik een beetje, omdat ze ook werk aan de wijngaard deden naast Le Brillhas en dan maak ik als buur altijd even kennis met zo'n ploegje. Ze spreken allen Frans van wisselende kwaliteit, en kakelen het liefst in het arabisch. Een riedel, een mengelmoes van "rare" geluiden die voor mij een totaal abracadabra zijn en

blijven; al kan ik het intussen zelf wel beetje nadoen.

Ik besef, dat wij met zijn zessen eigenlijk allemaal “gastarbeiders” zijn, in een vreemd land, werkend “voor” de franse baas. En dat verbind de mens, hoe dan ook.

Ik krijg een emmer mooiere kersen aangeboden van een “arabe”, want boven in de boom (au cime) zijn de beste kersen te vinden, zegt ie, en zij staan op hun ladders. Een erg vriendelijk gebaar en eigenlijk is onze ervaring met deze mensen nou precies dat: uiterst correct, vriendelijk, timide maar bepaald niet bang om met je te praten. Uiteraard wel pas nadat jij de eerste stappen zette, want ze voelen zich hier (helaas klopt dat ook echt) niet bepaald geliefd.

We praten wat over werken en leven in het buitenland en ik vertel van de marokkaanse immigranten en hun kids in Nederland. Tot mijn verbazing weten ze van onze problemen met die (K)-marokkanen, hun van hun onaangepastheid, hun drugshandels en hun verblijf in de gevangenis. En ze zijn daar flink negatief over: dat hoort niet! U moet wel even weten dat “mijn” kersen-arabieren ook allen marokkanen zijn; de vroegere algerijnen zijn hier steeds minder te vinden. Ik durf nu ook wat te zeggen over mijn bewondering voor de opkomst van Marokko en de aanpak van hun jonge koning c.s. aldaar. Dat frappeert hun en ze zeggen dat de fransen die zij kennen daar maar heel weinig van afweten. Ze zijn overigens niet blind optimistisch over wat in Marokko gebeurt, zien nog een lange weg te gaan, maar beseffen wel dat dit zo moet gaan.

De boom is leeg, de werkdag eindigt (19.00 uur!) en ze brengen hun laatste emmers naar de sorteertafel waar Jean-Pierre en zijn zoon werken. En daar krijg ik een nummertje vrij gesprek Marokko-Frankrijk. Opening: “Ach weet je Leon, wij houden hier niet zo van die arabieren”, zegt J.P. luid en duidelijk bedoeld om me te choqueren met al die arabieren om me heen. Maar ik ken dit gedoe al en antwoord: “Oh, ik wist niet dat het arabieren waren ik dacht eigenlijk meer aan Spanjaarden of zo”.

Luid gelach om me heen. De meest extroverte en erudiete van de arabieren zegt dan:” Tja wij arabieren zijn de uitvinders van het racisme, maar we wisten niet dat dit zo besmettelijk was. Want als je die fransen hier bezig hoort....!”

En terwijl het zo heen en weer gaat, besef je dat er simpelweg een alledaags gesprekje loopt tussen een paar culturen, tussen allemaal aardige en vreedzame mensen, elk met zijn eigen achtergrond. Bij elkaar gebracht door de nukken van onze wereld. Niks gek gevoel, afkeer of afwijzing of gevoel van willen ontlopen. Gewoon open, plagerig gedoe in een groepje tweevoeters, dat totaal geen hostile gevoelens onderling koestert.

Een beeld dat vele westerlingen zich niet eens kunnen voorstellen, erger nog, waaraan ze zelfs geen deel zouden willen nemen. Geen zin in die onprettige, wat onwennige, mogelijk zelfs angstige emoties. Als ik dan aan de integratiediscussies denk, en aan de inburgeringscursussen en what have you, moet ik eigenlijk wat lachen. Want een toevallige, gewone ontmoeting in een dagelijkse setting met personen uit drie culturen toont weer eens hoe gemakkelijk het communiceren kan zijn. Ver weg van de verwrongen beelden en vooroordelen gebaseerd op informatie die ten onrechte overal op wordt geplakt en daardoor beangstigend en vervormend werkt; killing voor elke communicatie en menselijke ontmoeting.

Ik voel me hier geen seconde niet op mijn gemak en ik zie dat dit voor allemaal geldt. Dus moet Rita Verdonk en haar familie eens gewoon in de Provence kersen komen plukken, als test voor een dergelijk onderdeel in de inburgeringscursus in Nederland en dat dan vervolgens ook propageren aan de autochtonen. Want elke Nederlander kan, als hij/zij dat wil, een stukje ervaring als het mijne simpel beleven.

En hij/zij zal daarna dan voelen hoe belachelijk die interne kramp eigenlijk is, die enkel ontstaan is door dingen te verwarren en door niet gewoon zelf te communiceren, met aanwezige medemensen die onze

europese zuiderburen zijn en die ook enkel ,gewoon, gezond en vredig willen leven. Zo eenvoudig is het dus om de groei van de foute idee en verkeerde indruk te voorkomen (of te verjagen).

Bepaald geen hoogstandje, dat ook nog, (als je het breed wilt zien), bijdraagt aan een vrediger verstandhouding tussen mensen. Zoals ene Ruud ooit op TV mocht roepen: "Laat je toch niet gek maken man!"

Door zélf te communiceren met de mensen om je heen laat je het wel uit je hoofd om te gaan denken dat "zij" enkel kwaad willen, heel anders zijn en alleen maar van "ons" willen profiteren. En het is een feit: de provencaalse wijnboer kan nu nog net leven omdat hij arabieren vind die voor een prikkie zijn oogst willen plukken. Anders zou hij zelfs niet naar het mooie Marokko op vakantie kunnen gaan. En zo is het toevallig ook wel.

++++  
++++

## COIN DES POÈTES

Met enkele "amateurs de Brassens", vertalen we zijn chansons en ik had de eer zijn chanson op een tekst van Louis Aragon te mogen vertalen. Dat viel in de smaak en het idee erachter is dan ook best fraai. Dus geef ik het ook hier weer, voor u.

### GELUKKIGE LIEFDE BESTAAT NIET

Niets behoort de mens toe,  
Niet zijn kracht, niet zijn zwakte , zelfs niet zijn hart,  
Als hij dat zou denken, moet hij beseffen,  
Dat zijn schaduw, met de armen open, een kruis vormt,  
En als hij zou denken het geluk te hebben gepacht,  
Valt het in duigen,  
Zijn leven is een vreemde, pijnlijke tweespalt.

Gelukkige liefde bestaat niet.

Zijn leven is dat van een soldaat zonder wapens,  
Die men uitrustte voor een ander lot,  
Waarom heeft het zin om s 'morgens op te staan?  
Voor hen die s 'avonds ontredderd en radeloos zijn,  
Zo is ons leven, bedwing uw tranen,

Gelukkige liefde bestaat niet.

Mijn mooiste, dierbaarste, verscheurende liefde,  
Ik draag je in me als een gewonde vogel,  
En niemand bemerkt het, die ons ziet gaan,  
Zeg het me na in de woorden, die ik aaneen vlocht,  
Maar die meteen uitdoofden in je grote ogen,

Gelukkige liefde bestaat niet.

Er rest te weinig tijd om nog te leren om te leven,  
Onze verbonden harten betreuren in de nacht,  
Welk ongeluk genoeg is voor het kleinste lied,  
Wat er aan spijt moet worden gevoeld voor de kleinste rilling,  
Wat er aan tranen moet aanzwellen voor het zingen voor de klank van de gitaar,

Gelukkige liefde bestaat niet.

Liefde zonder smart is niet te vinden,  
Liefde zonder verwonden is onmogelijk,  
Liefde verliest altijd eens haar glans,  
Zowel mijn liefde voor jou als voor het vaderland,  
Is een liefde die niet kan leven zonder tranen,

Gelukkige liefde bestaat niet,  
Maar ze is onze liefde, die voor elkaar.

TEKST: LOUIS ARAGON

(OOK OP MUZIEK VAN GEORGE  
BRASSENS BESCHIKBAAR)  
VERTALING: LEON

LEON juli 2006

\*\*\*

## REFLECTIONS OF ME (grand-children)

Een antwoord dat je al kent,  
Ontsproten aan een denkwijze,  
Die insleet in jezelf,  
In your way of doing,  
A reflection of me.

Een gebaar dat frappeert,  
Vertrouwde motoriek,  
Die jouw ledematen al lang kennen,  
Your way of moving,  
A reflection of me.

Een woede die erg bekend voelt,  
Een vertrouwde explosie,  
Die al meer verbrandde dan je had,  
Your own way of being bad,  
A reflection of me.

Een liefkozing die doet verlangen,  
Naar mooie momenten,  
Die het leven je schonk,  
Your new gift from live,  
A reflection of you.

Een prachtig levensgeschenk,  
Dat je toekomt op je levensavond,  
En dat je niet meer verwachtte,  
At the edge of your life,  
A reflection of lifetime.

Een glimp van eeuwig leven?  
Waarin je niet echt wil geloven?  
Dat zich nu weer opdringt?  
And that makes hope, peace revive,  
A reflection of HIM?

All this, in the mirror  
Presented by my grand-children.

Please, let it be so,  
Let this be,  
MY own dot in eternity.

++++  
++++

## VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

### GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

#### ALGEMEEN.

WIJ KIJKEN NIET NAAR GOOGLE-EARTH!  
Iedereen kijkt tegenwoordig vanuit grote  
hoogte naar zijn have en goed via Google-  
Earth, maar sinds vandaag 23 juni doen wij  
echt niet meer mee. Want wij hebben nu  
ons "eigen" Geoportail om te kijken en dat is  
veel gedetailleerder dan die wazig  
gemaakte Googleplaatjes! Ja, echt war,  
wazig gemaakt vanwege de Amerikaanse  
wet op het terrorisme! En ons Geoportail is  
enkel wazig waar het om militaire dingen  
gaat en ook als je Jacques z'n kasteel in de  
Corrèze wil bekijken. Staatsgeheim,  
naturellement!

Toen wij het direct na opening, even wilden  
proberen, was natuurlijk de website  
overbelast; heel Frankrijk wilde onze tuin  
etc. even zien. Dus moesten we nog even  
wachten.

Ook voor U dus: surf naar [www.geoportail.fr](http://www.geoportail.fr)  
en zoek Mormoiron (postcode 84570) in de  
Vaucluse (84).

Kijk aan de noordzijde van het dorp waar de  
wijnvelden beginnen (Ventoux, Bedoin) en  
langs de D14 die Mormoiron noordelijk  
verlaat. En daar ziet u ons dan in alle gloire,  
Le Brillhas vanuit het hemelse paradijs.  
Twee bejaarden en twee katten bewegen  
zich traagjes voort. Óf tussen het groen der  
wijnstruiken, óf in het blauwige water van de  
piscine.

En al die lege flessen achter ons huis, die  
zijn uitgedronken door dorstige hollandais  
and what have you! Ook ons splinternieuwe  
zwembadalarm kunt u zien; erg nodig omdat

we nu al vijf keer een bezoeker uit de pool moesten trekken die dacht dat ie in de badkamer was. Het verplichte alarm is overigens verplicht voor kleine kids, maar bij ons gebeurt enkel iets met licht slingerende bejaarden.

Dit alles ziet u dus WEL op Geoportail (made in France) en NIET op Google-Earth! Want wij zijn geen terroristen.

Nu ontstond er ook nog een prachtige rel rond de "beveiligingsmaatregelen" rond dit systeem. De militair geheime gebieden zijn nl gewoon WIT gelaten..... Waardoor iedereen nu ook weet WAAR die gebieden zijn. Dus weet je nu MEER dan vóór deze website! De militairen hebben met het schaamrood op de kaken bekend gemaakt dat ze nu deze gebieden WEL gaan laten zien, maar wat "aangepast". Na deze mededeling lacht eenieder zich echt dood, omdat Google Earth ze gewoon ongeretoucheerd toont. Dus nu iedereen weet WAAR ze zijn is alles mooi te bekijken. Ik zie nog wat adviesterreinen liggen bij het franse ministerie van Defensie!

#### RIJKER EN RIJKER

Een statistiekje van het aantal miljonnairs in de wereld toont dat zowel in de VS, Azië als Europa hun aantal sterk stijgt. Normaal in een wereldeconomie die als geheel aanzwelt en ook als er nieuwe landen zijn als China, India etc. De armoede in zijn geheel daalde dan ook, maar in enkele gebieden was die daling niet erg indrukwekkend. Politieke instabiliteit is daarvan een grote oorzaak en ook handelsbeperkingen. Opvallend is overigens dat het relatieve aandeel van de oude (familie)fortuinen in het "wereldfortuin" (ca 55%) constant blijft.

De gemiddelde omvang van een miljonnairsfortuin verdubbelde ongeveer in 5 jaar net zoals het aantal. Dus eigenlijk loopt alles "als vanouds". Zij het dat de verschillen wel stevig toenemen tussen de definitie van arm (ca 1 dollar/dag inkomen) en rijk (?????? \$).

#### DE VS RIJKER EN EUROPA MEER VRIJ?

Het is al jarenlang een vraag: waarom zijn de Amerikanen zo veel rijker dan Europa in doorsnee? Wat is hun trucje?

Nou, een punt is zeker het aantal weken dat wordt gewerkt per jaar in de diverse landen, te meten aan het aantal vakantieweken per jaar. De VS staan daar op 4 weekjes...., Italië en Duitsland praktisch op 8 en Frankrijk en Engeland op 7. Tja en dan snapt iedere econoom dat dit een groot verschil is van importantie. Andere geleerden wijzen ook op het grotere fiscale afroomeffect in Europa op "extra-inkomen" in vergelijking tot de VS. En een leuke verklaring is dat een Amerikaan zich wel wacht lang met vakantie te gaan.... Want, zijn familie en vrienden zijn allemaal toch aan het werk? Dus samen langer vrij, lukt niet. Ach de vraag is hoe dit zal gaan lopen nu de opzwellende vergrijzing begint.... Want de statistiek is dan om zeep als er tot op hogere leeftijd wordt gewerkt in de oude landen, want die plannen zijn zeer concreet in Europa. Langs die weg zullen we de VS een beetje in gaan halen...

Tja, "helaas" staat de barometer op méér arbeidsvreugde en minder vakantiepret, tenminste als zo iets zou afhangen van .... De duur van beide bezigheden. Ik kan dat nu echt niet eer beoordelen; want ik werk stevig met veel pret maar krijg er wel niks (meer) voor betaald! So what!

#### DE HELE FAMILIE WEER IN EEN GEHUUCHT?

Om ons heen hier zijn ze er met de dozijnen de kleine hameau's waar vroeger hele families in drie generaties samen woonden. Zelfs in een oude ruïne van een Romeinse villa die hier vlakbij is uitgegraven zie je de gefaseerde aanbouw aan een eerste huis met een behuizing voor de families van de kids etc. Een levenswijze die berustte op de basis van alle solidariteit via de familie. Zorgen voor elkaar van wieg tot graf zonder een staat of iets dergelijks, nee gewoon onder bloedverwanten. Dat wordt nu op enkele plekken in Frankrijk opnieuw geprobeerd. Al is het wel niet noodzakelijkerwijs een groep van verschillende generaties uit één familie.

Iedereen die er aan mee wil doen moet een charta tekenen. En uit diverse landen komen er geïnteresseerden kijken naar dit experiment. Frankrijk telt al 13 miljoen grootouders, 2 miljoen overgrootouders, 30.000 over-overgrootouders en in 2020 zal de groep 60+-ers die van <20 overstijgen in getal. Via een internetsite worden diensten gevraagd-aangeboden in een breed pakket. Eerder al berichtte ik van een opzet in Enschede (Nederland) waar in een buurt hetzelfde idee door de gemeente was gelanceerd. En ik moet ook denken aan de resorts in Florida waar ladingen ouderen achter hoge muren samenwonen met een indrukwekkend servicepakket. Maar daar gaat het om een duurbetaalde service-opzet, een soort van woon/leefbedrijf voor ouderen. Het experimenteren met de wereld van morgen is begonnen en, als je de paniek ziet over te hoge kosten voor pensioenen en zorg, is zeker dat we het hier niet hebben over utopische Libelle-verhalen. Nee, de economische werkelijkheid zal ons ertoe dwingen onszelf te redden via een systeem van meer solidariteit. Te beginnen onder ouderen als groep en daarna verder.

In de 70-er jaren waren wij ooit even bezig met de idee om samen met vrienden een kasteel te kopen en daar dan met 4/5 gezinnen samen te leven. Met veel gemeenschappelijke voorzieningen, maar op basis van ieders zelfstandigheid als familie. Maar naarmate de vormgeving duidelijker werd ook op papier, werd de vrees voor een "foute afloop" dat ook. Het ging dus als een nachtkaars uit... Zouden we dan toen toch gelijk hebben gehad, al was het toen om geheel andere redenen van ideële aard: minder dubbelingen in spullen, minder energieverbruik en meer autonomie en onafhankelijkheid van de "overheid en zijn bemoeizucht". Wie weet wat we nog gaan zien!

#### WERELDHANDELSORGANISATIE: HOE VERDER?

De onderhandelingen zijn uiterst taai en weinig opwekkend. De Amerikanen, de Europeanen en de "nieuwe landen" worden

het nergens meer over eens. De facto is het de strijd tussen liberalisme, protectionisme dus, een strijd tussen de eigen (nationale) beschermingsbelangen en het openstellen van de grenzen voor elkaars producten/dienste. Dus eigenlijk zie je in deze club de "stand" van de wedstrijd : liberalisme-protectionisme. En denk dan maar niet dat de VS en Europa de liberalen zijn..... De subsidiering en douaneheffingen van deze delen van de wereld zijn niet voor de poes! Tot grote ergernis van de "emerging countries". Dus de baas van deze VN van de handel, ene Pascal Lamy, heeft het erg moeilijk, net als zijn "gewone VN-collega". De wereldhandel is iets van 10.000 miljard dollar, waarvan 31% komt van de "emerging countries". En, al 50% van de wereldhandel geschiedt op basis van "regionale of bilaterale akkoorden". En de subsidiestromen in de rijke landen liggen in de orde van 290 miljard dollar per jaar.

Zo'n foto'tje is illustratief voor de werkelijke status van de werelddesamenwerking en de echte toestand als het gaat over de ideologische etiketten-plakkerij onder de kreten democratie, (economische) vrijheid en mondiale samenwerking.

Wilt u iets zien van de "toestand van de wereld"? Kijk dan naar de "resultaten" van een VN en een Wereldhandelsorganisatie. En dan ziet u de werkelijkheid van vandaag en ook de kloof tussen de goede wil en de weerbarstigheid van de werkelijkheid. Bon courage Pascal (Lamy, voorzitter en Fransman). Want de laatste onderhandelingsronde in Geneve eindigde met een beschamend resultaat. Het tijdperk van de bilaterale verdragen is definitief begonnen waarbij Europa ook fors meedoet. De hoop op "eerlijkere wereldhandel" is vooralsnog ver de bodem ingeslagen. En als wereldhandelsverdragen versplinteren is dat ook zo voor politiek en de vrede, helaas.

#### RENAULT-NISSAN REDT GM?

Tja het klinkt als een roman, maar het schijnt te gaan gebeuren. s'Werelds grootste en Amerikaanse autofabrikant, het monument GM, gaat samen met Renault-Nissan, maar eigenlijk moet je zeggen wordt

mogelijk gered door de "franse Goshn" (Grote baas van Renault-Nissan). De drie samen zijn goed voor 23 miljoen auto's per jaar, gevolgd door Toyota met 8 miljoen. Maar een eenvoudig samen-voeginkje wordt het niet: Goshn zal dat weer moeten doen, die ook Nissan, ooit in de prak, weer op de been hielp. En hij heeft een stalen reputatie maar ook die van Golden Boy. Vele fransen voelen zich er goed bij: het bedrijf Renault uit Parijs ging op weg in de grote wereld en behoort nu bij de grootste ter wereld. Dat klinkt als een sprookje.

#### POWERPLAY OP DE G8

Ze was deze keer in Moskou en dus sleep Poetin de messen. Hij zette zwaar in op zijn nieuwe rol als super-energieboer, als partij bij het Iranconflict en de strijd tegen het terrorisme. Met de EU zijn er energiespanningen, sommige senatoren in de VS willen de russen UIT de G8 hebben en zeker niet toelaten tot de Wereldhandelsorganisatie. Het officiële thema van de G8 is de zekerheid van de energievoorziening, en iedereen snapt waarom. Gazprom koopt overal en altijd de gasbedrijven op in heel Europa en wordt wel erg groot. Daarmee wil Rusland voorkomen dat Europa zich onttrekt aan het Russische monopolie. En Poetin nodigde ook India en China als gasten uit op de G8. De Russische beer staat weer recht overeind. Grootste klanten (export) van Rusland nu? Duitsland (27%), de VS 15%), Italië(15%), Frankrijk en Engeland (beide 10%). Alles draait tegenwoordig om DE schaarste in de wereld, de energie!

#### EUROPA: DE DUITST-FRANSE ALLIANTIE

Niets is er van over, ondanks de handkussen van Jacques aan Angela. Geen enkel initiatief, geen consultaties: de relatie is "uit". Nu ook nog groot gedonder over DE grote Duits-franse onderneming EADS en Angela wacht wel op de verkiezingen in La France in 2007 en op haar voorzitterschap van Europa in dezelfde periode. Als ze er tenminste nog is als Kanzlerin tegen die tijd.

#### GRATIS VLIEGTICKETS?

Nee, geen tijdelijk stuntje van een low-cost mij'tje, maar mogelijk echt binnenkort. Ryanair die in Europa enorm concurreert, (vooral Air FRANCE –KLM), bezit ook hotels, autoverhuurbedrijven, etc. en denkt dus aan arrangementen waarbij de vlucht "gratis" zal zijn. Wat niemand van de groten zag aankomen deed Ryanair. Easyjet c.s. samen met de eigenaren van kleinere regionale vliegvelden. Aldaar willen regionale bestuurders wel wat verdienen in hun regio en hun dure vliegvelden oppeppen. En dat gaat steeds beter. En ook de groten, zoals Marseille-Provence, moeten de concurrentie bestrijden van de TGV en bouwen dus "goedkope terminals" voor low-costers. Geen winkels, geen airconditioning en zo maar wel goedkoop vliegen. Marseille-Rome voor 25 euro? Niet gek hè? Ik vloog al vele malen Marseille-Amsterdam met Basiq Air voor 20 euro +tax. En dat komt nu massaal terug op vele plekken. Een revolutie die gaat slagen want het hek is volledig van de dam. Straks dus reünietje in Marakkech voor mensen die Europa wijd wonen; daarvan kennen wij er intussen al heel wat. En waarom dan niet ook een appartementje op meerdere plekken als je kunt reizen voor fooiengeld? Het wordt toch nog leuk in Europa ondanks de hoge barretprijzen. Eindelijk weer mooi nieuws.

#### HET BROEIKASEFFECT GAAT GELD KOSTEN

Hogere temperaturen en kortere winterperioden zijn ook dure grapjes, merken nu vele bedrijven. In het noorden van Canada waar diamantmijnen zijn, werd in de winter alle transport over bevroren waterwegen gedaan met trucks. Dat gaat nu fout want de hogere temperatuur maakte het onmogelijk. Gevolg langer en duurder transport. Nu heeft men dus een reuzenhelikopter van Russische makelij aangeschaft voor de noodzakelijke logistieke capaciteit.

Elders moeten hele dorpen naar het noorden verhuizen omdat het er te warm werd en hun bestaan afhangt van de koude. De zalm in de Youkon sterft aan een beestje



dat gedijt in het warmere water. In de staat Maine gaan miljoenen hectaren pijnbomen verloren omdat ze niet groeien in het te warme klimaat van nu.

In Mali is het regenseizoen zo kort dat oogsten bijna onmogelijk is geworden. En in China verbreidt zich een ziekte, veroorzaakt door een wormpje, zeer snel omdat de temperatuur in een groot gebied steeg.

Na Katrina en Rita weten we ook wat eea betekent voor de oliewinning in de Golf van Mexico en de zwakke dijken van New Orleans en anderen. En de EU voorspelt in Europa grote droogteperioden

De stemmen voor een mondiale crisisbeheersing à la Kyoto worden dan ok sterker...struisvogelpolitiek begint NU veel geld te kosten. Dus er treedt een andere situatie in: het wordt echt (commercieel) duur, de energie wordt (deels) krap en duur (dus besparen), en het aantal rampen door extreem weer neemt toe. De wal begint het wereldschip te keren. Helaas niet door Green Peace), al hielpen ze natuurlijk wel.

Het spel is nu bloedserieus politiek van karakter geworden. Dus nu wordt het ook "smeriger", maar nu in de menselijke verhoudingen dus. Onontkoombaar.

#### ZWEMMEN IN DESJOYAUX

Zo heet de grootste Europese zwembad-fabrikant en het gaat hem beregoed. Iedereen wil zo'n plas fris watertje nu de zomers tropisch zijn geworden. De grootste in Frankrijk en Europa besteedt nu ook meer geld aan research, want de concurrentie wordt wakker. De export is al 35% van de omzet naar 85 landen! Groeiërs? Het Midden-Oosten, Oost-Azië, En er zijn al 200 verkooppunten. En wij zijn het eens: een Desjoyaux-badje is zalig en nogal wat beter dan andere merken die we hier ook 5 jaar hadden. Hun filtratietechniek is gewoon superieur waardoor chemicaliëngebruik afneemt, en ook het waterverbruik (minder filterspoelen). Dus goedkoop en milieuvriendelijk. Ik maak nu reclame omdat ik al 4 zwembaden "verkocht", via hun systeem van parrainage (het peterschap). En dus stikken we ook van de Desjoyaux-spulletjes. Ook leuk hoor, maar die fraaie

gesmede barbecue is het toch niet. Die gebruiken we als tafelvuurplischotel. Echt goed. U gaat dus steeds beter begrijpen waarom in de Provence een zwembad in de reeks zit van telefoon, internet en auto: zonder lukt het hier niet! En in Noord-Europa? Idem!

#### NELIE GEEFT VERBALEN

Microsoft kreeg weer een boete want ze deden niet genoeg aan "openheid" volgens "ons" Nolie. Een boete van 280 miljoen euro dus. Kassa. Maar de club uit de States gaat in hoger beroep.... Een toenemende concurrentie? Ja, maar vooral tussen de EU en grote moloch-en... Dat bedoelden we eigenlijk niet, toch?

#### EEN OPVOLGER VAN DA VINCI CODE?

Een Britse schrijfster deed Labyrinth verschijnen dat qua opzet erg past in de Da Vinci mode. Het gaat over de ontdekking van twee skeletten in een grot bij Carcassonne, waar ook een altaar staat en een labyrinth is. Het heeft alles van doen met de catharen, speelt rond 1209 en dus gaat het tenslotte weer over het vinden van de Graal. Compleet met ook nog een love-story rond de archeologische dames die erin voorkomen. Dus let op Kate Moss, Engelse, die het in Dan Browns spoor gaat proberen.

#### EUROTUNNEL: HOE VERDER?

Een rechtbank in Parijs moest besluiten tot "surseance", omdat er opnieuw een oplossing moest komen voor de 9 miljard verlies. Grote en kleine aandeelhouders moeten het nu opnieuw zien eens te worden over schuldsanering. De laatste kans om een failliet te vermijden..... Niemand staat dit fenomeen te redden, want een fysieke verbinding Europa –Engeland is het laatste waar men nu nog in gelooft. Symboliek.

#### **OLIE (en andere energie), WATER WATERNIJD IN EUROPA**

Zie "Topics" voor een update over het "Blauwe goud en bijbehorende goudkoorts" in Europa!

#### EINDELIJK DE SCHONE MOTOR

In Atlanta draait ie , de motor die alles verbrandt. Hij spuugt nog maar 1 ppm SO<sub>2</sub> (partikel per miljoen) uit en 10 ppm CO<sub>2</sub>. Dat lukte door brandstof en lucht gescheiden in de cylinders te blazen en de verbranding verloopt ook op lagere temperatuur. Dus nu is een eenvoudige motor zonder katalysator nauwelijks vervuילend meer. Dat is goed nieuws, zelfs voor Schwarzenegger, met zijn Hummers. Helaas het is "slecht" oppoetsen van "oude techno" , en het vereist olie. Pech voor Arnold dus.

#### HET KLEINE KOEWIT VAN POETIN

In West-Siberië ligt "Poetins kleine Koewit"; dat 60% van de Russische oliebehoefte kan leveren. Het werd dan ook een economisch modelgebied voor Rusland: Gemiddeld maandsalaris 676 euro (2x zo veel als russisch gemiddelde), slechts 20% armen, prijzen op Moskou's nivo, flinke bevolkingsaanwas, gemiddelde leeftijd 29 jaar, werkeloosheid praktisch nul. Een derde werkt bij de drie grote Russische olieboeren die veel doen voor de streek op cultureel gebied maar ook door een fonds te steunen voor "allen". Elk kind heeft er een spaarrekening en krijgt op zijn 18<sup>e</sup> 5000 dollar studiebeurs, en er is regelmatige steun voor sociale projecten. Moderne hospitalen, sportfaciliteiten you name it. De hoofdstad groeit jaarlijks met 2500 inwoners. Dissonanten? De corruptie is er nog steeds en de milieubelasting is stevig en niet onder controle.

Dit gebied en ook andere delen van Siberië zijn de startpunten van een zich uitbreidend net van olie- en gaspijpen. Een dikke stroom gas en olie gaat intussen vanuit Rusland (vooral) westwaarts. Een soort tegenzet van Poetin op de "politieke omcirkeling van Rusland door Europa". Want de liefde die ontbreekt voor Poetin en zijn land wordt "afgedwongen" met leveringsrestricties en prijspolitiek . En daar-toe is Klein Koewit een van de bronnen. Chacun a son tour, dus.

#### VERTRAAGDE KERNREACTOR

Frankrijk bouwt in Finland zijn eerste "nieuwste" EPR-reactor en.... Heeft nu al 12 maanden vertraging. Dat is niet zo goed voor dit franse pilotproject dat de hele wereld in de gaten houdt. Vooral China, India en .... De VS. In 2010 moet ie draaien, en dan hoopt Frankrijk ook al heel ver te zijn met haar eigen EPR in Bretagne. Areva werkt zich uit de naad, zeggen ze. Maar politiek heeft geen boodschap aan technische problemen, die bestaan daar niet.

#### RELIGIES

##### EEN VROUW ALS BISSCHOP

In Nevada heeft de anclicaanse kerk een vrouw tot bisschop beroepen. De eerste in de VS. Nadat ook al ooit een homo bisschop werd in deze kerk. De dame, oceanografe en piloot zal laten zien dat de onbegrijpelijke argumenten van diverse religies om vrouwen uit ambten te weren echt op de schrothoop kunnen. Wanneer maken de gelovigen in deze Kerken daaraan nou eens gewoon een eind, na zo'n 20 eeuwen?

##### REORGANISATIE IN HET VATICAN

Het duurde even, maar nu begon het met de vervanging van de Staatssecretaris , de woordvoerder en de gouverneur van Vaticaanstad. Allemaal " aanhangers" werden op die posten benoemd en nu kan de echte Benedictus-tuning dus gaan beginnen. Redde wie zich redden kan!

Het pausschap toont presidentiële trekjes: macht is overal macht, niet?

##### DE PAUS KOMT HELPEN

Het homohuwelijk mag in Spanje tot afgrijzen van de spaanse kerk. Een der "ergste aanvallen op het gezin in eeuwen" heet het daar. De paus komt nu op het weekend van het gezin in Valencia steun verlenen aan de verontwaardigde kerk in een land waar 75% het eens is met het homohuwelijk. Maar de kerk is geen democratische instelling, ze is van een andere orde. Intussen zijn er al 4500 homohuwelijken gesloten, tussen mensen die ook gewoon van elkaar houden. En dat mag nu ook buiten het geniep.

Wie had dat ooit gedacht van het land van Franco?

#### DE TWAALFDE MAN

Zo luidt de kop van een artikel dat gaat over religie in het voetbal. Want velen zagen dat de Heer (in zijn vele gedaanten) werd aangeroepen of bedankt bij het optreden op het voetbalveld. Frank Ribery (Fr.) reciteerde de Fatiha, het eerste vers uit de Koran, met zijn handen naar zijn gezicht gedraaid. Na de victorie van Ghana knielde ene Kingston met gestrekte armen langdurig voor de goal. Na de eerste goal van Saoedi-Arabië knielde de hele equipe met hun gezicht naar Mekka en de braziliaanse vedetten spreken bij elke gelegenheid over de Heer die hen zal helpen; maar Jesus dus. Natuurlijk is hier ook wel wat bijgeloof aan de orde en is het niet allemaal religieuze overtuiging. Maar de scheiding tussen politiek en sport was al verdwenen en nu geldt dat dus ook voor de religies en sport. Voetbal, spiegel van onze wereld.

#### MAAGDELIJKHEIDSVZERKERINGEN

Drie engelse nonnen verloren hun verzekering. Ze wilden, indien ze onbevlekt zwanger zouden worden, een uitkering van 1 miljoen pond om de teruggekeerde messias een nette opvoeding te kunnen geven. Voorwaarde van de verzekeraar was dat de nonnen wel de onbevlektheid zelf moesten aantonen... Nu heeft de verzekeraar, vanwege veel protest uit de katholieke hoek, de polissen uit de markt genomen. Ik geloof van dit bericht uit een Limburgse regionale krant echt niks... Dit is een en al ketterij!

#### AFRIKA

##### XENOFOBE KOORTS IN DE KONGOLESE REPUBLIEK?

Wat zal er gebeuren na de verkiezingen van 30 juni? Velen vrezen een opleving van de xenofobe koorts in dit land leidend tot nieuwe massaslachtingen. De VN stuurde een groep van 18.000 soldaten om rust te stimuleren en een getal van 4 miljoen doden in de recentere historie te voorkomen. Maar wie kan er iets verstandigs over zeggen of

wie is in staat het oude spel te voorkomen? Arm Afrika, weer in angst voor morgen. Intussen verliepen de verkiezingen onder toezicht "redelijk" en er wordt nu dus geteld. Vol verwachting klopt ons hart.

#### ZUID-AFRIKA: DE ZWARTE "BOOM"

Twaalf jaar na het einde van de apartheid zijn de zwarten in dit land stevig economisch aan de bak en dat is goed te merken. De nieuwe middenklasse, 10% van de bevolking maar wel 43% van de koopkracht en tussen 35 en 50 jaar oud, vormt de ruggengraat van de eco-boom. De meeste banken hebben een charta aangenomen, BEE genoemd (Black Economic Empowerment) om de emancipatie van zwart te stimuleren en dat werkt. Niet alles is OK natuurlijk, met een werkeloosheid van 40% in de ghetto's en 28% als landelijk gemiddelde. Er is een betalingsbanknetwerk in opbouw met betaalbonnetjes uit automaten op 12-volts voedingen en op basis van mobiele telefoons. En in vijf jaar gingen 2 miljoen zwarten de armoede-drempel over naar omhoog en het aantal gebruikers van electra ging van 41 naar 75% in 10 jaar. Kortom: er is hoop in dit land dat laat zien dat een zwarte economie kan draaien en groeien en dat democratie, zij het van afrikaanse makelij, werken kan. Hoe dan ook een gidsland in dit continent.

#### DE WESTELIJKE SAHARA

Dit gebied is steen des aanstoots tussen Algerije en Marokko en er vecht al vele jaren een rebellengroep Front Polisario geheten. Vele voorstellen voor autonomie en referenda van VN-zijde werden door Marokko afgewezen, maar dat is nu helemaal veranderd. Maar Algerije staat op een referendum omdat het daarin eigen voordeel ziet; Marokko beweegt langzaam naar een politieke oplossing van dit gebied waarover het de facto de scepter zwaait. Een kans op duurzame vrede in noordwestelijk Afrika is groeiende. Goed voor allen.

#### EEN "FOUTE BANK" VOOR MALI

Een bank voor Mali, clandestien en gevestigd in Parijs had een geldstroom van ca 100 miljoen euro in vijf jaar. Het geld dat door "runners", in de Franse Malinese gemeenschap werd opgehaald om naar Mali te worden gezonden liep via deze geheime, niet-geregistreerde en niet gecontroleerde bank. De biljetten werden bij de Banque de France omgeruild voor coupures van 500 en 1000 euro en werden dan in Mali gedistribueerd met een speciaal systeem van manuele overdracht. Commissies van ca 3 à 10% werden gevraagd. Deze methode, die geheel op een ouderwets systeem van onderling vertrouwen berustte is nu ten einde: een dozijn gerants werden vastgezet. Let wel: elk jaar worden 2,5 miljard euro van Frankrijk naar Mali overgemaakt, alles tezamen. Vitaal voor dit arme land.

#### ETHIOPIË WORDT BANG VAN SOMALIË

Het leger ligt al breed aan de grens, tanks en manschappen, om het overwaaien van een islamitische staatsgedachte uit Somalië te keren. Sinds 2004 is de overgangsregering aan de macht met steun van de VN en hun chef spreekt moedig over zijn (te) grote militaire overmacht. Maar de chef van de radicale islam bij de burens landgenoten al op tot de "heilige oorlog" tegen de burens. En zo begon het al heel vaak bij niet beëindigbare conflicten. De grote arm van de radicale islam heeft alle belang bij een flinke fik in Oost-Afrika, net naast de wat vredigere Maghreb en de gematigde Arabische staten in de regio. De Amerikanen gingen hier al weer flink op hun gezicht en nu zijn de Ethiopische burens aan de beurt. Regeren is vooruitzien.

#### HOLLANDE (PS) BEZOCHT ALGERIJE

Ja de "baas" van de Parti Socialiste van Frankrijk ging op bezoek hier om "electorale redenen?". Hij was heel slecht voorbereid en verklaarde dat Frankrijk zich moest excuseren voor hun wetstekst (al teruggenomen overigens) over het koloniale verleden, een grote stommitieit van de UMP. Hollande maakte erg weinig serieuze indruk, het was een treurig nummertje. Voor iemand

van dit nivo en die ook nog kandidaat wil zijn voor het presidentschap is deze vertoning een afgang. Hij kan het dus inderdaad beter aan zijn vriendin Segolene overlaten.... Of, nog beter, thuisblijven?

Francois is bepaald niet het symbool van het internationale gezicht van la Grande France! En dat weet nu iedereen.

#### WEST-EUROPA.

##### ONGEZOND VOEDSEL IN DE EU

Het aantal meldingen van ongezond voedsel is in Europa stijgende. Wel 5% stijging in 2005 van de klachten (3158 gevallen), waarvan er wel 500 gingen over pistachenootjes uit het M.O. Verder zat er het nodige ongezonds in vis (20% meer), vlees (18% meer) en kruiden (11% meer).

Of het voedsel nu slechter is of dat het controlesysteem beter is; dat is nog een discussiepunt. In elk geval is het bovenstaande geen reden om op voedselkwaliteit de controle te verminderen, liever niet dus!

##### ESPANGA MOVIDA

Het prestatieijstje van het Spanje van de laatste tien jaar is niet mis:

-Groei, al 5 jaar rond 4% en laatste jaren rond de 3%.

-Werkeloosheid: ging terug van 23% (1996) naar nu 7%.

-Begrotingstekorten van 3,3 % (1996) naar recent + 1,1% (overschot!).

-Buitenlandse investeringen 40-50 miljard euro.

En dan nog het aantal bouwvergunningen in 2005: 800.000, meer dan Frankrijk, Engeland en Duitsland samen. U ziet, men spreekt met recht van Espagna Movida (Spanje Vooruit). Zelfs in de wijn timmeren ze stevig aan de goede weg: Frankrijk hangt al 5 jaar rond 5,5 miljard euro, Spanje steeg van 1 naar 2 miljard en.... Gaat door.

En de Spaanse investeringen in buurland Frankrijk liegen er ook niet om.

Dit alles bewijst weer eens dat een land, dat was ingeslapen en verlamd, door jaren van despotisme, herleefde en nu behoort tot de dynamiek van de EU. Na de conservatieve president kwam de rode Zapatero, die zo wijs was (net als Blair!), om het goede van

zijn voorganger niet aan te tasten en door te gaan met een pragmatische/intuïtieve koers. Echt een nieuwe manier van politiek bedrijven, aangepast aan de 21<sup>e</sup> eeuw.

De kerk heeft haar stevige greep op de Spanjaarden verloren, de (echt)scheiding van Kerk en Staat is nu wel compleet, tot groot verdriet der clerus en ok Rome. Frankrijk kijkt met jaloezie naar dit succes en ze kunnen het eigenlijk niet geloven. Want hier moet het hele werk eigenlijk nog beginnen.

De (vele) fransen van spaanse afkomst, wij kennen er hier enkele, zijn trots op hun “vernieuwde” vaderland. Toch moet Brussel worden gewaarschuwd: blijf dus af van de spaanse stieregevechten! Want sommige stokoude tradities blijven...for ever.

#### PIJNLIJKE HERVORMINGEN

Angela deed ze flink pijn onze noorderburen, met haar hervormingsvoorstel voor de .... ziektekosten. Dat verdacht veel lijkt op het kindje van Hoogervorst, die daar al college over gaf in Berlijn. Echt waar! Want deze post is nu 140 miljard euro in Duitsland en dat fietst uit de klauw. Financiering door premie-verhoging voor verzekerden en werkgevers en door een bijdrage uit de belastingpot (niet Hoogervorst's idee dus).. En over een paar maanden komt de BTW-verhoging van 3 punten... Zonder dit alles? Geen tekort onder de 3% grens van Brussel. Und dass gibt's natürlich nicht! Na het voetballen dus toch de (dubbele) kater. Zij die Hoogervorst gek vonden, moeten nu toch zijn idee nog eens vanuit de demografische realiteit herbeoordelen, en Duitsland loopt in demografische problematiek echt voorop.

#### EUROPEES BELLEN

De EU wil de grote telefoonjongens in Europa aanpakken die grote winsten maken op internationaal bellen. Terecht: europa propageer je niet door grensoverschrijdende communicatie stevig duur te maken! Het lijkt erop dat de tarieven gaan HALVEREN, want de winstquota wordt op 30% (!) gemaximaliseerd. Dus lezers, binnenkort kan ik u Le Provencal in het

buitenland gewoon aan de telefoon voorlezen... En dan kunt u gelijk reageren.

#### OOST-EUROPA

##### OEKRAÏNE: LOULIA ONDERHANDELT OPNIEUW

Loulia Timosjenko volgde Viktor op en gaat opnieuw over de gasprijs onderhandelen met Moskou. De prijs is nu 95 dollar voor 1000 m2, opgehoogd na ruzie vanaf 50 dollar en alles bij een commerciële prijs (voor gewone klanten) van 160 dollar. Deze dame is energie-expert en zakenvrouw, en, dus zijn er harde onderhandelingen te verwachten. Als Poetin nu opnieuw aan de gaskraan gaat rommelen, zal half Europa, dat aan dezelfde gaspijp bengelt dat weer gaan merken. Dus het gaat er opnieuw om spannen, ook omdat het NATO-lidmaatschap van Oekraïne meespeelt. Maar Loulia heet niet voor niks “de ijzeren dame”. En Poetin mag ook niet aan haar blonde vlechten trekken!

Intussen lukt het mooie Loulia niet om een coalitie te vormen; de onduidelijkheid en de stilstand persisteren vooralsnog. Intussen weet u dat de “oude pro-russische politicus”premier gaat worden, een uiterst verwarrende toestand. Poetin lacht en Oekraïne weet dat democratie een moeilijk systeempje is!

##### ROEMENIË, HET POLEN VOOR FRANKRIJK

Er zijn er al 60.000 in Frankrijk en zo'n 10.000 werken hier zwart. Ze komen als toerist en blijven, werken zwart, sturen geld naar huis en gaan weer terug. Roemenië ontvangt jaarlijks 12 miljoen euro van deze immigranten die voor 50 euro per dag (8 uur) werken en voor 24 euro's per dag krijgen ze logies met een hap eten. En ze sturen dan ook nog vaak 1000 euro naar hun familie. Intussen is hun bijdrage aan het BNP al 3,5% geworden en het in beslag nemen van paspoorten door de poolse douane van hen die te lang zonder vergunning “wegbleven” mag ook niet meer. Vooral om de corruptie bij de douane tegen te gaan. Van de 22 miljoen Roemenen werken er een groot deel in het buitenland.

Van hen 33% in Italië, 20% in Spanje, 10% in Duitsland en 7% in Frankrijk. Zo begint een entree in de EU van Oost-Europeanen bijna altijd. Dus de poolse loodgieter kreeg al gezelschap van een Roemeense handlanger.

#### MACEDONIË: DE VOLGENDE?

Het piepkleine land (2 miljoen inwoners), hield verkiezingen en werd nauwlettend door de EU gevolgd. De nationalistes hebben ook hier de sociaal-democraten verslagen in een praktisch vlekkeloze verkiezing bij dit EU-kandidaatland. Dus er lijkt nog een kleintje te gaan arriveren. Het wordt tijd voor een federatie van lilliputters in de EU. En Europa verlegt zijn oostgrens weer wat en nadert zo buurland Rusland opnieuw. Dus: toch tot elkaar veroordeeld!

#### ZUID-AZIË

##### SHRI LANKA: WEER EEN NIEUWE BURGEROORLOG?

Kolonel Karuna, die zich in 2004 terugtrok, is weer in zijn rol van opstandeling (binnen Tamil Tijgers) terug. En zijn "broeders" beweren dat de officiële regering hem bewapent om hen te bevechten. Want 4 jaren praten van de officiële Tijgers met de regering heeft tot niets bruikbaar geleid, dus keert de rebellie weer, en daarom werd Karuna van stal gehaald door de regering om zich in de broederstrijd te mengen, eigenlijk namens de regeerders dus Spookbeelden van de bloedige burgeroorlog komen terug: onder meer de 65000 doden. De arme burgerbevolking lijkt opnieuw een lijdensweg te wachten.

##### OP ZIJN INDISCH

Lakshi Mittal kreeg na 5 maanden, en alle tegenwerking, Arcelor toch te pakken. En daarmee werd Mittal veruit de grootste staalboer ter wereld. En zijn stijl, vriendelijk, geduldig maar o zo vasthoudend en slim, werden symbolisch voor de werkwijze van de Indiërs, nieuwe stijl. Hij zei: "India is een van de veiligste en attractiefste landen ter wereld voor buitenlandse investeerders". Waarvan China acte kon nemen.

Guigaon, bij New Delhi, is India's lab bij uitstek: vol met ingenieurs, ICT-ers en financiële experts. Hier wordt het nieuwe van India bedacht door jongeren van 25-30 die nu al hun fortuin maakten. Salarissen van 10.000 euro's per maand zijn geen zeldzaamheid. Ze leven uiterst mondain, veel gebeurt met de golfstick in de hand en uiterst effectief en aangenaam.

Bangalore is DE high tech town, 6 miljoen zielen, het indische Silicon Valley, economisch Mekka.

Het medische telecentre is een fraai voorbeeld van hoe Indiërs hun kansen grijpen. Dit centrum krijgt via internet per dag 400 radioscans binnen en deze worden, met zelf verbeterde apparatuur geanalyseerd en het resultaat gaat razendsnel terug. Naar de VS, Engeland en Singapur vooral. Kosten per verrichting 70 dollar; foutenkans 0,2% (3% is normaal elders). Een hoge medische dekundigheid, supergoede service op basis van de allerbeste technologie; zo doe je zaken in de 21<sup>e</sup> eeuw. De high-tech sector groeit met 30% jaarlijks, en voor 1000 MBA-plaatsen staan 400.000 kandidaten in de rij. India is al het model voor Zuid-Azië, onbetwist.

Bombay (financiële pool), Hyderabad (Silicon Valley) en Madras (call-centers) zijn andere polen van explosieve ontwikkeling.

Het absorberen van een luxueuze westerse leefstijl in een totaal andere traditie kost kennelijk nauwelijks moeite hier in dit land van ruim 1 miljard inwoners. Gemiddelde levensverwachting is al 64 jaar (!) bij een BNP/per inwoner van 650 \$ per jaar. Daarmee zit er nog 26% onder de armoedegrens, maar dat verandert rap. Het analfabetisme is met 39% ook nog stevig maar ook hier wordt snel veranderd. Voor 82% Hindoe, 12% moslim en 1,5 % christen; dat is de indische bevolking waar vrouwen relatief probleemloos leven en steeds meer hoog stijgen op de ladder.

De regering heeft als slogan: Hervormen, Prestaties.... óf.... sterven! Zeer duidelijke taal, die nu begint te passen bij enkele grote landen in ..... Europa!

India kent vele goeroes en seminars, cursussen die op geestelijke evenwicht zijn

gericht. Boeken van enkele grote goeroes kennen miljoenen oplagen en seminars worden druk bezocht. Ook zijn er wekenlange trainingen waarbij geen enkel genotmiddel (thee, koffie, alcohol) wordt genuttigd, vegetarisch wordt gegeten en veel aan mystieke training wordt gedaan. Daar wordt breed gebruik van gemaakt (ook steeds meer door niet-Indiërs) en dito voor betaald. Gouroumania is hier echt IN.

Tja, wat leert dit soort berichtjes nu? Wel, ik zie eraan hoe snel en intensief wij zullen worden geconfronteerd met de sterke kanten van andere culturen en normen/waarden systemen. Na de harde confrontatie met hun economische drive en dynamiek, komt ook hun cultuur (en die van andere grote aziaten) "naast" de westerse te staan.... Een soort "stille veldslag" over de basis van menselijk (samen)leven, geloven en ethisch handelen; tussen grote wereldmachten/regio's. Oftewel de echte duurttest voor de westerse cultuur, die zo lang leading was en onaantastbaar leek. Angstig? Wel dat waren deze nieuwe volken toch ook toen wij hen onze cultuur en geloof brachten? L'Histoire se repète, maar nu in omgekeerde zin. Leer Hindi en Chinees en u heeft een voorsprong! .

#### KASJMIR: STEEN DES AANSTOOTS

De aanslagen van Bombay bedreigen het vredesproces India-Pakistan over Kasjmir. Want de plegers zijn islamfanaten uit deze regio en voeren tegen New Delhi een heilige oorlog. Er is weer oorlogszuchtige taal te horen aan beide zijden en opnieuw blijkt dat de radicale islam alles probeert het gebied van instabiliteit te vergroten. De hoopvolle vredesonderhandelingen van 2004 liggen in de poeier.

#### OOST-AZIË

##### **CHINA: KORT MAAR KRACHTIG....**

**De economische groei in het tweede kwartaal van 2006 was 11,3%; ruim 3% hoger dan verwacht. Zo zal dit land spoedig nr. 4 op de wereldlijst zijn vóór Japan. Steeds meer doet de regering aan sociale programma's. Pas op met te denken dat "het sociale de chinezen wel**

#### **zal doen afremmen". Dat is europees wishfull thinking!**

#### KOREAANSE INNOVATIEKAMPEN

Al eerder werd hier geschreven over de speciale manier waarop oost-aziatische landen hun innovatie en modernisering aanpakken. De staat, samen met bedrijfsleven en burger aan de gang met denken, maken en testen van nieuwe dingen. Alles ten dienste van aller groei en welvaart; en alle handen ineen dus. Nu zijn er weer de innovatiekampen uitgevonden, waar artiesten, economen en ingenieurs in een uiterst simpele setting worden "opgesloten" om nieuwe dingen te bedenken, multidisciplinair, brainstormend, evaluerend en in hoog tempo. Soms wel zes weken aan een stuk. En de resultaten zijn er. De TV waarvan sommigen denken dat ie is uitgemolken, werd onder de loep genomen en er resulteerde een nieuwe TV die er schitterend uitziet, technisch hoogwaardig functioneert met groot bedieningsgemak: kortom helemaal op de klant gefocusseerd ontworpen. En hij verkoopt als warme broodjes.

Deze "kamp-aanpak" heeft al vele sterke resultaten opgeleverd op velerlei gebied. Samsung bouwt nu een groot nieuw "kamp", waar veel mensen samen kunnen werken aan een project, met sportfaciliteiten en een simpele hotelfunctie. Plan voor volgend jaar is om er zo'n 2000 personeelsleden projectgewijze te laten werken in perioden van ca 6 weken aan zo'n 90-tal project-ideeën. Een van de resultaten is al geweest dat Samsung op TV-gebied Sony van de eerste plek in de VS verjoeg. De eerste minister, een dame overigens, bemoeit zich zelf met zulke nationale successen.

Zoiets zie je in Europa eigenlijk alleen met voetballen. De aziaten verstaan de kunst die nationale swing op te roepen, gewoon om met zijn allen samen geld te verdienen om het allemaal betere te hebben. Zonder eerste nadruk op wie wat krijgt of mag/moet, eigenlijk een gerichte inspanning om samen verder te komen. En dat dus ook nog zonder oorlog of vijand. Want die techniek kennen wij westerlingen (en andere0 al eeuwen om



het volk in eenheid ten strijde te laten trekken. Voer voor nieuwendenkende politici?

#### **GAAT NOORD-KOREA OP ONS SCHIETEN?**

Tokio, Seoul en Peking kijken met gemengde gevoelens naar de vreemde toeren van dit land, dat overigens ook al de aandacht trok van Iran en .... Het Venezuela van Chavez. Rebel of s'werelds dorpsgek? Ze hebben 1 miljoen soldaten en een hoop wapentuig dat is zeker. En nu dreigen ze met het afschieten van een Taepodong 2-raket die de VS kan bereiken. De lente die er eerder leek is plots weer voorbij en iedereen schrok. De president leidt zo duidelijk de aandacht af van de vele interne problemen, dat is zeker, maar tja hoe ver gaat hij? Zuid-Korea doet het kalmpjes aan, maar maakte wel duidelijk dat hun economische hulp niet verder blijft gaan als de dreigementen blijven/toenemen. Misschien heeft Roo Moo hun echter nu al weer zijn doel bereikt namelijk op "gelijke basis" praten met de grote VS.

#### **DE ZUID-KOREANEN: DE ECHTE TECHNOFIELEN**

Samsung: Nummer 2 op gebied van productie van mobieltjes; Pantech nr. 7 en LG nr. 1 voor TV-apparaten, dat maakt indruk.

Maar wat echt indruk maakt is hoe dit land van 48 miljoen inwoners hier arriveerde en hier wil blijven staan. Dichtheid mobieltjes: 80% (!) en dichtheid Internet (hoge snelheid) 74%. Een land vol glasvezelkabel, elk huis heeft een aansluiting. Met als nationale sport: het vinden van "bugs" (dus foutjes) in de nieuwste apparatuur en/of software. En met een tophitlijst voor de vinders op het internet; een hoge eer om erop te staan.

Nieuwe toepassingen komen in razend tempo op de markt, vliegen de winkel uit, worden massaal gebruikt en getest. Spelletjes, muziek, video alles vliegt over de kabels, een heel land in de ban van moderniteit.

Zij die nog steeds niet willen begrijpen waarin de slaperigheid van europa nou zit, moeten de vergelijkingen met dit land, China

en India maar eens eerlijk maken. Onvergelijkbaar in vele opzichten. De nieuwe mens is toch geel en is verre van mongools!

#### **E-BAY KRIJGT KLAPPEN**

Tja, wat niemand lukte is gebeurd in Zuid-Korea waar E-Bay van een Yahoo-dochter flinke klappen kreeg. In een razend tempo verloor het marktaandeel omdat de G-market een beter concept lanceerde. En haar ster stijgt en E-Bay is buiten adem. De productcyclus bestaat niet meer, lijkt het. Of hij is nu uit te drukken in nanoseconden. Asia is coming on topspeed!

#### **NOORD-AMERIKA**

##### **WIE IS NOU DE BAAS?**

In Mexico duurt het geruzie over de verkiezingsuitslag voort tot eind augustus het hooggerechtshof stelling zal nemen. Het verschil van 0,5% heeft veel achterdocht gezaaid omdat de zittende regering (van Fox) een politieke vriend is van de winnaar. Obrador krijgt de straten nog steeds vol met zijn protestbetogingen. Nu dus Mexico in verkiezingsproblemen; wat zullen we gaan zien in november bij de burens?

##### **ZIJN DE AMERIKANEN ONGEZOND?**

Ze geven aan gezondheidszorg het meeste in de wereld uit, maar hun gezondheid is zeker niet de beste. Hun zwakke sociale stelsel, zeggen experts, verklaart deze paradox. Amerikanen doen weinig aan preventie maar des te meer aan genezingsinspanning ná het ziek worden. En natuurlijk wordt het gemiddelde zo omlaag gehaald door de "arme onderlaag". Een andere verklaring kan zijn dat ze, met hun 46 uur per week gemiddeld, en ook nog hard werkend, overdrijven en de gezondheid schaden.

Niets is zomaar even waar: de (gemiddeld) rijksten ter aarde zijn niet zomaar de (gemiddeld) gezondsten! Europa heeft zo zijn voordeeltjes met zijn wat socialere model. Laten we dat zo houden door.... Wat meer te gaan werken!

## GEOPOLITIEK VS

### -AFRIKA

De VS zullen gematigde moslimgroepen in Ethiopië moeten gaan steunen als ze willen voorkomen dat de islamisering in het buurland overslaat. Intussen heeft Ethiopië al een sterke troepenmacht aan de grens staan en spreekt harde oorlogstaal.

### -NOORD-KOREA

Japan stelt in haast anti-raketsystemen op, geleverd door de VS. Intussen krijgt Zuid-Korea steeds meer onenigheid met de VS over de Noord-Koreaanse crisis! It slips out of their fingers..

### -EUROPA

In Tsjechië wordt hard gestudeerd op de mogelijkheden om aldaar raketbases te vestigen van het Amerikaanse leger. Dit Europese land wordt een VS-foothold, zoals eerder al anderen in Oost-Europa. Het Europees buitenland beleid is nog niet zo evident.

### -IJSLAND

De oorlogen dwingen tot interne bezuinigingen door het Pentagon. Daarom werd besloten de Amerikaanse bases op IJsland te sluiten. Groot protest aldaar; maar het defensieverdrag blijft echter ongeschonden.

### -RUSLAND

Op de G8 kwamen diepe meningsverschillen met de VS over het MO boven. En Rusland was plotseling tegen een eerste ontwerp-resolutie over de libanese brand. Chavez kreeg steun van Poetin in zijn droom om DE grootste macht in het Latijnse Continent te worden en werd door Iran gedecoreerd! De groten rollebollen al weer eens stevig over het toneel.

## WAR PLACES

### -Afghanistan

De steun van de bevolking aan de Taliban is in het zuiden veel sterker dan iedereen vermoedde. Men is zeer teleurgesteld in Karzaï, die nauwelijks slaagt in hulp bieden en , laat staan, perspectief. En daar gaat Nederland nu "helpen". Het overnemen van de taken aldaar van de VS lijkt nog lang niet het beoogde effect te sorteren.

### -Irak

Ondanks de vele inspanningen is er de lijn van geweld en dood nog steeds stijgend in Irak. En ook het gezondheidssysteem klapt in elkaar in het land, niet in het mist omdat artsen die "de vijand" helpen worden bedreigd! De mislukking was nog nooit zo duidelijk. Hoge Sjijitische godsdienstige leiders riepen op tot kalme in eigen gelederen.... Wanhoop alom.

Zelfs de koerden in het noorden, die hun eigen gang gaan, worden daarbij steeds ruwer gestoord door soennitische rebellen.

De nieuwe Premier van Irak, amerikaans troetelkind, veroordeelde de israëlische acties in Libanon met kracht en Al Sadr de radicale Sjiïet riep op tot het vormen van een hultroep voor de vertsterking van de Hezbollah- broeders in Libanon.

### -Guantanamo

Er blijkt nu dat de eerste gevangenen aldaar een 10 jaar oude Al Qaïda-manuel, m.n. hoofdstuk: "Wat te doen bij gevangenneming" uitvoerig werd gebruikt in dit gevang, om weerstand te organiseren tegen de bewaarders. Al Qaïda is op zijn amerikaans georganiseerd!

## CHOMSKY DE REBEL

Wereldberoemd linguïst en de grootste intellectuele tegenstander van de Bush-regering. En hij neemt geen enkel blaadje voor de mond, deze "Elvis van de universitaire wereld": het is pats en boem. Enkele uitspraken: "Amerika is een eilandcultuur. De aanslagen hebben de geesten geopend voor wat gaan nadenken over de rest van de wereld en hun eigen maatschappij".

En deze: "Er gebeuren enorm veel narigheden in de wereld, maar wel in de richting waarin de wapens zijn gericht. Zoals altijd zijn het Europa en de VS die de anderen vernietigen. Stel je voor dat Al Quaida het Witte Huis zou hebben gebombardeerd, de president had gedood en een dictator had geïnstalleerd. En ook nog 100.000 mensen hadden gedood en mogelijk 700.000 hadden gemarteld. Dan was het mogelijk om ook een echt terroristisch centrum geworden."

Chomsky heet “thuis”, om dit soort uitspraken, ook wel “de ayatollah van de anti-amerikaanse haat”.

En dan nog deze: “De Amerikanen begonnen te snappen wat ik bedoelde en toen kwam de aanval op mijn persoon door de intellectuelen. Want zij zijn diep van binnen oneerlijk en zijn de steunpunten van de zittende machten.”

En over Bush: “Hij plaatste zichzelf aan het extreme van het politieke schaakbord en wordt nu breed door de publieke opinie uitgespuugd. Nu lees je in respectabele kranten dat zijn agressief militarisme de wereld naar een Apocalyps voert.”

Hij voert de meest gevaarlijke regering aan in de Amerikaanse geschiedenis.”

Maar ook: “De VS is mijn land en men geniet hier een onbeperkte vrijheid van meningsuiting en er is enorm veel creativiteit. En wat hier gebeurt heeft al altijd een zeer grote impact op de hele wereld gehad.”

En daarmee heeft Noam zich weer eens een echte Amerikaan getoond: hij houdt van zijn land en gelooft in beter. Maar hij wacht dat niet werkeloos af.

## **LATIJS AMERIKA**

### **LINKSE WRIJVINGEN**

De omslag naar links in dit werelddeel was duidelijk, maar de wrijvingen tussen het radicale castrisme en de gematigden nam steeds meer toe. Chavez en Morales zijn, ook in Mercosur (economisch verbond) de radicalen maar ze stoten op de Lula's, Kirchners en Bachelet's. Ook Uruguay en Paraguay zijn niet op radicaal spoor. En nu is Castro plots ziek geworden en spoorloos, vlak voor zijn 80-jarige feestje. En zijn broer zwijgt vooralsnog.. Chavez zal het moeten overnemen en hij wil dat dolgraag... Maar of hij veel steun zal krijgen is de grote vraag. Wel van de Russen en de Iraniërs, dat spreekt!

### **KIRCHNER RUIZET MILITAIR**

Kirchner en zijn regering staan aan het begin van de processen tegen de vermoede misdaden van militairen in het vorige regiem. De wetten maken nu vervolging mogelijk en de amnestie uitgesproken door

voorganger Menem zijn twijfelachtig geworden. Dus nu woedt er een prestigeslag van een oud soort: zijn de militairen of de politici de baas, als het er op aankomt? In Zuid-Amerika jarenlang een spannend stuk geschiedenis. Nu in herhaling.

## **LULA GAAT OP NAAR DE VERKIEZINGEN**

Ongeveer gelijk met de VS zijn er ook in Brazilië verkiezingen in oktober. En Lula gaat weer meedoen verwachten velen: zijn scores in de polls zijn 63%! Dat kan George met 23% niet evenaren.

Er was wel een akelig financieel schandaal waar 40 directe medewerkers bij betrokken bleken, maar dat is hem nog niet te zwaar aangerekend. Deze socialist met het goeie gevoel voor de eisen van een mondiale wereld waar kapitalisme troef is en waarin je dat enkel kunt verzachten. Eigenlijk goede voorbeelden voor westerse socialisten! De tijd dat zij bij ons het socialisme “afkeken” lijken voorbij.

## **ARISTIDE: HELD DER ARMEN**

Net als in Mexico ook hier op Haïti, al twee maanden crisis na het aantreden van een nieuwe president. De armen eisen op straat massaal de terugkeer van Aristide, in exil in Zuid-Afrika. Hij blijft het struikelblok nadat hij werd verjaagd; de rust in dit doodarme land wil maar niet terugkeren. Al veel te lang.

## **OCEANIË**

Uit het zuiden niets nieuws.....? Ik hoorde enkel dat onze franse burens naar Nieuw-Zeeland op vakantie willen, en dat is een waar wonder! Daar moet ik het bij laten.

## **MAGHREB-NABIJE OOSTEN**

### **DE GROTE FIK**

**Het brandt middenin het grote kruitvat en hoe. Als je ziet wat de TV-satellieten uitspugen aan gruwelen in Libanon, Israël en Gaza zakt je alle moed in de schoenen. Het zoveelste failliet van de diplomatie. Een grote mix van krachten**

die worden gevoed vanuit Iran, Syrië en Al Qaida en het westen en waarvan Hamas en Hezbollah en Israël de uitvoerders zijn. Vlak vóór de Amerikaanse verkiezingen, middenin de nucleaire Iran-crisis en parallel aan de burgeroorlog in Irak. Een mooi plaatje waarbij iedereen nu echt bang wordt. Israël slaat toe als vanouds in de geest van de stervende Sharon en probeert weer het probleem te beheersen met zone's, wapens en economische vernietiging. Een heilloze weg net zoals de agressie van haar tegenstanders. Europa zal het nu echt moeten oplossen want GI's in Libanon, dat is niet meer te vertonen. Zelfmoord voor de gehavende Amerikaanse reputatie. Weer een test voor de "eenheid" van Europa in haar blik op de wereld. Frankrijk speelt weer solitair zijn eerste viool, als peetvader van Libanon. God helpe ook Brussel dus.

Het Pentagon bracht onder meer nog het volgende naar buiten over deze crisis:

-Israël is met zijn amerikaans raketmateriaal in staat een stevige klap- via de lucht- aan Iran toe te brengen.

-De steun van de gematigde Arabische landen aan Hezbollah is nauwelijks te horen, maar de situatie is uiterst gevaarlijk ook in dit opzicht.

-Westerse leiders vragen Syrië om mee te helpen de libanese oorlog te remmen, m.n. de Hezbollahzijde. Assad herwint aan prestige... En dat zeker ook in eigen land waar men sterk twijfelde aan hem.

-Hezbollah heeft minstens 10.000 raketten. Daaronder Lange afstand-raketten verkregen van Syrië en Iran. Dit bezit was bij de VS NIET bekend... CIA etc. opnieuw in verlegenheid?

-Hassan Nasrallah, groot strateeg en de sterke man achter Hezbollah, wordt door vele experts gezien als DE nieuwe leider in dit gebied in de Sjiiitische fracties. Man of the future, zegt men. Nu opgedrukt door Iran.

**Intussen daalden honderden raketten op Israël, vele doden ook hier, en werd Tel Aviv bedreigd. Als dat gebeurd ga ik verhuizen naar Oceanië... echt link. Laten we bidden....**

HEZBOLLAH WORDT "BURGERLIJKER".

(NB: Geschreven vóór de explosie; en doet dus komisch aan)

De sjiïeten van Hezbollah zijn in het parlement en worden door steeds meer andere politieke groeperingen als serieuze politieke factor, ook voor stabiliteit, gezien. Sinds het vertrek van Israël uit Libanon (2000), ontpopt zich deze groepering als een belangrijke politieke en ook sociale speler in dit land. De zuidzijde van Libanon, grenzend aan Israël, wordt militair beheerst door de Hezbollah, en het is daar relatief rustig, al was er in mei nog een raketaanval op de burens. Deze groep steunt op de grootste gemeenschap in Libanon, de sjiïeten. En zij zijn de enige politieke partij die nog een gewapende militie hebben. Formeel zijn zij niet ontwapend omdat Israël een 18-tal boerderijen van Chebaa niet wilde teruggeven bij vertrek. Dus is er nog sprake van Israëlië bezetting dus.... Velen zijn bang dat de Iraans-Amerikaanse kwestie van nu Hezbollah zal reactiveren in hun strijdvaardigheid. Maar hun opperhoofden verzekeren dat zij enkel nationale doelen nastreven. Ze zijn gelieerd met de christelijke groepering van generaal Aoun, die dan ook verklaart dat Hezbollah nooit tegen anderen dan de Israëlië wapens opnam. Maar er is wel degelijk een soort van godsdienstig leiderschap vanuit Iran en er komt 200 miljoen dollar jaarlijks vandaar. Want de vele sociale diensten van Hezbollah zijn uiterst gewaardeerd en van groot belang voor de lokalen. Het helpen van de armen is een veel toegepaste methode in radicale kring, zoals ook bekend van Al-Qaida. Hun televisiezender heeft landelijk ook toenemend prestige en ze spelen het parlementaire spel zeer goed mee. Hun macht en aanzien als volwassen politieke partij zijn stijgende. Libanon blijft voor velen een essentiële factor bij het bepalen van de politiek in het kruitvat dat

deze regio is. En dat speelt zeker op internationaal nivo, waar het gaat over Israël, Syrië, Iran, Irak en Libanon. Want zeker de VS herinnert zich de chaos in Libanon in de grote uiterst bloedige burgeroorlog aldaar.

De toekomst van dit land is sterk bepaald door de ontwikkeling in de regio om hen heen. En als politieke en militaire factor is Hezbollah, de partij van God, iets om goed rekening mee te houden. De eindrapportage over de Haririmoord, die weer vertraagd is, is een eerstvolgende gebeurtenis die in dit verband van belang is, ook al gaat deze op de eerste plaats over de Syrische betrokkenheid.

#### BOUTEFLIKA WIL NOG EEN RONDJE

Bouteflika wil de Grondwet doen aanpassen, waardoor hij een derde termijn als president zou kunnen bemachtigen. De man die ziek lijkt krabbelt op naar een nieuwe ambtsperiode lijkt het. En op de achtergrond speelt mee dat het "andere geheime machtscentrum", het leger dus, door sommigen als een anachronisme wordt ervaren. Tot 2009 wordt er nu dus weer gemanoeuvreed in dit land, want dan zijn er weer verkiezingen. Modernisering aanstaande of .... oude koningsneigingen?

#### ALGERIJE LAAT DE FRANSEN LINKS LIGGEN

Algerije boomt en er is een enorme activiteit gefinancierd uit de verkoop van olie en gas. Frankrijk is, natuurlijk, en gezien de historie nog steeds de grootste leverancier van dit land (zo'n 22 % van de importen komt er vandaan). Maar het aandeel daalt en dat van, jawel, China stijgt snel, nu al 7% (was 0 in 1999) en de andere grote is de VS, dat eerst wat zakte (11% in 1999) maar nu weer klimt naar ook ca 7%. En de mogelijkheden in dit land zijn enorm te noemen. De chinese winkels en producten (ook al auto's, de Cherry's) zijn overal zichtbaar, en niet te vergeten hun investeringen in de oliebusiness. Rumsfeld komt tegenwoordig daar op bezoek en de VS bouwt een enorme zeewater-ontziltingsfabriek bij Algiers. Een bezoek van een franse

delegatie kort geleden leverde weinig op. En de onhandige buitenlandse politiek van Frankrijk (mn over zijn koloniale geschiedenis) maakte de verhouding met Parijs echt tot een probleem. De afgrijpselijke koloniale oorlog van de zestiger jaren, de oude haat en het wantrouwen, spelen nog steeds een te grote rol. Frankrijk, groot europees land met veel relaties hier, verliest zijn afrikaanse markt. Europa laat de andere grootmachten deze uiterst interessante buur van ons, alweer eens links liggen. En hulp van Frankrijk, daar is weinig van te zien, integendeel. Een geopolitieke stommitieit van formaat gaat maar verder!

#### FRANSE INVESTERINGSBOOM

In Marokko lukt het wel; al 39 groten in de franse industrie zijn er neergestreken. In nauwe samenwerking met de Marokkaanse regering en haar flamboyante ontwikkelingsaanpak. Een groeicijfer van 7% is dan ook wel iets, 3x dat van Frankrijk. Frankrijk krijgt een pluimpje want 50% van de 10 miljard euro die er van buiten werden geïnvesteerd kwam uit het land van Marianne. En de rijke Arabische landen zijn ook van de partij. Mohammed heeft er verstand van. Of Rita Verdonk er een tweede huis mag kopen weet ik niet, maar velen uit West-Europa doen dat nu. Aan de nieuwe Côte d'Azur!

#### RELIGIEUS CORRECT WONEN

Turkije heeft ook al een welvarende middenstand en je ziet er steeds meer fraaie residenties verschijnen in de grote steden. Goed beveiligd, met gebedsruimte, cafetaria, sportruimten, parkings, winkels, een beetje zoals amerikanen, vooral ouderen, willen wonen. En het kost een lief centje hoor en de onroerend goed goeroes verdienen er stevig aan. Turkije is op weg naar een modern land, met veel kapitalisme en met ook de gewoonten daarbij passend. Maar ook "religieus correct", ook dat is een onderdeel ervan. Een model voor de nieuwe rijken in de islamitische landen in opkomst.

#### EEN "ANDERE" VISIE OP IRAN

(NB: Geschreven vóór de explosie, dus een wat komisch gevoel bekruipt u)  
Iran maakt een hoop problemen, dat is geen nieuws. Maar een ding moet, ondanks de radicale leiding van nu, goed worden onthouden. Dit land heeft een lange “westerse” geschiedenis en stijl; velen wachten op de “ommekeer”. Experts zeggen dat er een weg is om de Amedjinedjad’s de wind uit de zeilen te nemen: fors investeren, veel handelsbetrekkingen en intensieve, brede internationale relaties. Daarmee kunnen de aanwezige “westerse krachten” opnieuw worden gemobiliseerd en daarmee is de jeugd te winnen voor een streven naar welvaart, welzijn en het laten liggen van het religieus radicalisme. Dus in geen geval isoleren, sancties etc.,. Dat is slechts koren op de radicale molen. De internationale politiek werkt op basis van gecamoufleerde handigheid en nooit op basis van eerlijke, open stellingnames en duidelijkheid.... Een moeilijk dilemma voor de politici.

#### KOEWAIT: GEEN VROUW IN HET PARLEMENT

Vrouwen mochten stemmen en gekozen worden in Koeweit. De meest populaire kandidate kreeg slechts 1500 stemmen, helaas. Met 58% der bevolking als vrouwen is dit een stevige teleurstelling. En de islampartij werd sterker, wat niet zo best is voor de dames. Er is dus wel wat veranderd, maar nog niet genoeg. In Koeweit blijft de man the boss, ik ga emigreren.

#### DUBAÏ ZOEKT HET ZEER HOOG

Er komt een hotel met 600 kamers en van 320 meter hoog in Dubai. Zoals bijna alle torens ontworpen door Franse architecten en dus niet door de VS-kampioenen. Vanwege hun elegantie in het ontwerp. Het is een commercieel project maar wordt ook gezien als een symbool van de verlegging van de zwaartepunten in de wereld als het om spannende, spectaculaire architectuur gaat. Architect Francis Gambert krijgt nog veel werk in olieland.

#### TRENDS/TECHNOLOGIE

#### DOE JE WAS MET IONEN

Voor 549 euro heeft u er een, een wasmachine die alles kraakwit wast op lage temperatuur, dus zonder iets te koken. Samsung heeft het patent: twee zilveren plaatjes die zilverionen produceren zorgen voor ideale desinfectie, het doden van de bacteriën. Geen geurtjes meer en alles wit. Het einde van OMO en CO is in zicht. Nog even en u kunt ook onder de ionendouche, zonder water, ideaal voor Zuid-Frankrijk in de zomer. Ik hoop wel dat je er niet wit van wordt want dan moet ik opnieuw beginnen.

#### PC's VOOR DOMBO'S

Voor de echte “NULS” (Frans woord voor nietswetters) is er nu een nieuwe PC die alles doet wat een eenvoudig mens met een pc wil doen, maar dan veel simpeler. Een soort van huishoud-pc dus; een paar knoppies en een paar mogelijkheden maar. Voor 690 euro kun je met simpele klikjes op het net, tekstbehandeling doen, en je fototjes bekijken. De dingen die een groot deel; van de (veelal oudere) PC-gebruikers ermee doen en verder is het hun worst. Eigenlijk de emancipatie van de PC. Want wees eerlijk, u doet toch ook uiterst simpel uw brievenbus open om een briefje oid eruit te pakken, of neemt uw foto-album uit de kast en slaat hem open om te kijken? Er is dus een markt voor speciale uiterst eenvoudig bedienbare PC's. En die markt wordt ook aangeboord met apparaten waarin zitten opgeborgen de TV-functie (Inclusief registratie van TV-programma's), de audio-functie om uw muziek (via CD, DVD, MP-3 speler etc) af te spelen, Mail te ontvangen en te verzenden, en ook de telefoonfunctie. Alles via de telefoondraadjes en een internettoegang. De toekomstige amusement- en communicatiedoos voor het hele gezin, mogelijk op iedere kamer, voor elk gezinslid. Pas dan is de technologie aangekomen op het nivo van de auto: je stapt erin, start en rijdt. Enige technische kennis die is vereist? De benzinemeter aflezen en kunnen tanken. That's it.

Met de Ordissimo PC kunt u een gedeelte van dit alle nu al kopen; een begin dus. De portable kost 950 euro..

#### TECHNO THERAPIE

Zeven programma's heeft de Cyber Relax om rond uw ogen uw acupunctuurplekjes te masseren. U zet hem op en 20 vingertjes doen het werk, bloedcirculatie verbeteren, spiertjes kietelen. En intussen luistert u naar zoete muziek. Dit alles is te verkrijgen voor 69 euro.

U zat te lang voor Uw beeldscherm? Wel u hangt uw Pearl, de draagbare masseur, aan uw USB-port en hangt hem op die plek (kabel is 1,80 meter) waar u het meest klem zit. De trillinkjes verwennen uw rug, verjagen uw stress en schaam u niet om het te doen in de business-class. U bent dan "top of the class" zeker weten. Voor 9,90 euro, voor nop dus.

U ziet het, ons aardse paradijs wordt een techno-drome. Ik hou u op de hoogte.

#### SCHERP ZIEN MET GROENTEN

Na het 10 jaar volgen van 2500 personen in Sête is het wel zeker: hij/zij die groen eet zal altijd goed blijven zien. Heeft te maken met ophoping van caroteen dat blauw licht bestrijdt dat kennelijk fotochemische reacties uitlokt die schadelijk zijn. Dus het einde van de brillenmanie is in zicht en de opticiens wordt aangeraden strategische allianties met de groenteboeren aan te gaan. Het oude flauwe mopje dat worteltjes goed voor de ogen zijn (omdat er zelden konijnen met brilletjes werden gezien) is dus toch waar. De volkse wijsheid kent weer eens geen grenzen.

#### BAGAGE CHIPS

Sinds 4 juli krijgt u bij KLM-Air France een label met chipje aan uw bagage gehangen. Om te beginnen op de reis Amsterdam-Roissy. Weg met de barcode's nu alles met IRF. Deze techniek maakt het mogelijk mbv antennes uw chipje te lezen waar het ook maar langskomt. Dus weet je steeds waar je bagage zit of langskwam. Dus een alleen gelaten koffer kan nu (na inchecken) worden geïdentificeerd op afstand. En de kofferdief

kan je zo volgen. Ook zie je straks dat een onverlaat je koffer in de plane naar Tokyo stopte terwijl jij gewoon naar Marseille bent gevlogen. Kortom Big Brother is watching you and.... your luggage. Voor jaloerse echtelieden komt er nog ooit een service om de route van de koffer van hun wederhelft te doen traceren.

Nog beter zal het zijn als we allemaal bij het afknippen van de navelstreng van staatswege worden gechipt. Dat zal later enorm helpen om je memoires te schrijven!

#### EEN ONDERZEEËR ALS SPEELTJE

In Dubai is hij nu gevestigd, een mijnheer waarbij u uw eigen onderzeeër kunt bestellen. De familie Mittal (die van Arcelor etc.) hebben er ook eentje voor hun vrije tijd. Hij kan 3 passagiers hebben, heeft 10 uur autonomie, duikt 30 meter diep en vaart (electrisch) 3 knopen. Vanaf zo'n 30.000 dollar tot 500.000 (voor 20 personen) kunt u er eentje krijgen. Intussen is er de nodige militaire belangstelling en ook van overheden (kustwacht, douane etc.) En de leverancier mijnheer Jaubert ziet zijn koren gaan bloeien en met hem een rijke sjeik die 50 miljoen in zijn winkel pompte.

Dus, bent u uitgekeken op uw Ferrari, uw zeiljacht uw derde huis en uw privé-jet, dan is er goed nieuws. Go under water, man!

[WWW.FOREVERSAFE.COM](http://WWW.FOREVERSAFE.COM)

Voor 39 euro per jaar kunt u op het net al uw data laten bewaren; supersafe! Ook uw foto's, muziek, films natuurlijk. En nog iets: U kunt middels toegangscode al uw vrienden en bekenden zo maar toegang geven tot uw "internetkluis". Dus u hoeft ze zelf niks meer te sturen en, .... Ook zij hoeven van u niets meer te bewaren. Behalve dan hun password!

Als mijn kluisbeheerder in Nederland dit leest gaat dat geld kosten. Want zwager B. is al jaren, voor Le Provencal mijn "kluis" en al één keertje moest hij me redden toen een virus of een stommitetje mijn data onbereikbaar maakte. Dus dat hoeft nu niemand meer te gebeuren zo lang het internet werkt.

We leven in een levensgevaarlijke, superbeveiligde wereld: en dan klopt de

“Wet van behoud van ellende” weer. Kent u die ook?

#### ENKEL VOOR JEUGDIGEN

Er is een ringtone die enkel < 30 jarigen kunnen horen te verkrijgen. Dus onhoorbaar voor de ouderen met al versleten oorcapaciteit. Zo kan je SMS-en en chatten per mobieltje in de klas etc. Dit trucje is ook omgekeerd aanwendbaar: je laat de +17kc-toon schallen uit speakers op plekken waar “jonger straattuig” zich pleegt op te houden en veegt zo de plek schoon! De techniek heeft altijd twee kanten; in dit geval twee goeie!

#### AMATEURJOURNALISME

Er komen steeds meer website's waarop eenieder zijn foto's/video's kwijt kan en weer anderen uit deze pool kunnen plukken naar hun gading. Op sommige komen dagelijks duizenden filmpjes binnen en zijn de websites al 5 miljoen pagina's groot. Tot nu toe was alles gratis maar nu zijn er al enkele die auteursrechten uitkeren aan hen wier product werd gebruikt door derden. Een soort E-bay voor beeldmateriaal dus. Het wordt big business!

De vele opnamen na de treinexplosies in Londen, die de politie opvroeg aan de makers, maakten duidelijk hoe waardevol scoops van amateurs kunnen zijn. Wel nu is er dan ook bij sommige kranten al een website waarop u uw scoopfoto/film kunt sturen. Wordt ie geplaatst dan krijgt u ook nog salaris. In iedereen schuilt in toenemende mate, dus een journalist.... U ziet het zelfs een heel klein beetje aan de schrijver dezes.

++++  
++++

### TOPICS-CAPITA SELECTA

#### KLIMAAT: NAAR DE APOCALYPS?

Onder dit soort koppen lees ik regelmatig “klimaatverhalen”, net als U, neem ik aan. Na 30 jaar geluiden uit enkel de ecologische hoek gaat nu de politiek ook inzien dat er

een probleem zou kunnen komen. De grote rampen, m.n. stormen en overstromingen, waarbij die van New Orleans, hebben nu toch aangetoond hoe gevaarlijk en ook kostbaar een klimaatontregeling zou kunnen worden. Afkalkende poolkappen, stijging van de zeenivo's en de temperaturen lijken nu dichterbij.

Wel ik ga hier geen betogen houden over hoe waar of onwaar de berichten zijn. Vanuit mijn bescheiden historische kennis weet ik dat er eerder en vaker , en “slechts” honderden van jaren geleden, ernstige klimaatproblemen waren, die weer bijtrokken. Ze duurden overigens wel tientallen jaren.... Dus de overheid kan niet gewoon effe afwachten.

Aan deze paniek zitten goeie dingen , vooral het herontdekken (nu op politiek nivo), van de opwarmingsproblemen. Uiteraard nu sterk gestimuleerd door de olieschaarste/-duurte, als je wat cynischer kijkt. De VS lopen hierbij ook nu weer voorop; gevolgd door het resterende westen. De opkomende economieën zijn een factor van snel toenemende betekenis; er is dus zelfs naast een strijd om grondstoffen en markten ook een strijd om WIE er moet bezuinigen op energiegebruik om ecologische redenen, waarbij China, India c.s. lijken te “zeggen”, doen jullie dat maar eerst, wij zijn nu (pas) aan de beurt om welzijn en welvaart te beleven.

Zo komt ook het klimaatprobleem in een scherpe relatie te staan met de geopolitieke ontwikkelingen. Dit had de Club van Rome, op deze wijze niet direct zien aankomen.

De mensheid ontkomt er dus opnieuw niet aan de mogelijkheden en de problemen in onderling overleg op te lossen, als iedereen tenminste heeft begrepen dat gewelddadige manieren ook niet erg veel vreugde brachten.

De mensheid staat opnieuw voor een geweldige uitdaging, het redden van zichzelf. Dat zal lukken, dat bewijst de geschiedenis, maar de vraag is altijd wie, waar en hoe de rekening moeten betalen.

Dus, zie het breed en in termen van geschiedenis, werk verder aan een verstandige benadering en draag elk een



steentje bij. De belangrijkste bijdrage lijkt mij voorsnog het bestrijden van de onverschilligheid en de ongeïnteresseerdheid die de huidige samenleving kenmerken en ontwrichten. Dus werken aan het sociale klimaat gaat vooraf aan oplossen van de "andere" klimaat-problemen.

\*\*\*

### **WATER: HET BLAUWE GOUD**

Kun je ijsbergen aanslepen om genoeg water te krijgen? Grapje? Nee, Thames Water in de UK bestudeert dit vanwege de droogteproblemen in dit land. Er zijn nl gebieden waar minder water aanwezig is dan in Soedan.

Frankrijk kent het beperken van watergebruik al jaren, maar nu moet Engeland er ook aan geloven.

De VS kent een dagelijks verbruik per hoofd van 450 liters, Europa 150 en Afrika (ten zuiden van de Sahara) 20 liters. Voor het produceren van 200 gram katoen heb je 1 m<sup>3</sup> water nodig; idem voor 3 kilo papier en 5 kilowattuur stroom. Veder is het wereldgebruik voor ca 1/3 voor huishelijk gebruik, 1/3 voor de industrie en idem voor de landbouw en het totaal steeg van 1000 (10 miljoen m<sup>3</sup>) naar 4000 nu in 2020 zal het 5000 zijn.

In uw huishouden gaat 40% op aan douchen etc., 20% aan sanitair verbruik, 12% aan uw wasgoed, 6% voor de tuin en het wassen van het blik en dan nog 6% aan koken, 10% aan de afwas en voor de rest ook nog 6%. Zo nu weet u waaraan u die 150 liter per hoofd/per dag besteed!

Maar het barst ook van de wateroverlast, zoals in Noord-Duitsland, het stroomgebied van de Donau en elders. Dus waterproblemen zat. En voor ca 1 euro per dag wordt de 150 liter phoofd/pdag aan de meeste europeanen geleverd; nog wel dus. Een droom voor het grootste deel van de mensheid elders op aarde. De eerste doodsoorzaak in de wereld is: slechte (drink)waterkwaliteit; zo'n 3 miljoen medemensen per jaar. En vergeet niet dat water ook DE sleutel is voor economische ontwikkeling... Bij voldoende water zou de

groei van de wereldeconomie ca 1% hoger zijn.

Dus duidelijk is dat bij een gebruiksverdubbeling per 30 jaar en een groei van de wereldbevolking tot 9 miljard er een probleempje aankomt van een stevige geopolitieke orde. Vandaar dat in Le Provençal, vanaf het begin "OLIE en WATER " samen in één rubriek worden behandeld.

En er zijn ook nogal wat waterconflicten.

Het water van de Jordaan, de Euphraat, de Tigris en ook de Indus bijvoorbeeld zijn inzet van toenemende ruzies in omliggende landen. En de VN heeft daar haar zorgen over.

Want het water is natuurlijk slecht verdeeld, net als de olie etc. Slechts 10 landen (ca 5% van het totaal) hebben 2/3 van de wereldwater voorraad. Een lijstje van huidige waterdisputen:

-De VS en Canada discuten over het water van de Grote Meren

-De grootste onderwater voorraad van Latijns Amerika (Guerani) dreigt ernstig vervuild te raken en dreigt "op" te raken.

-De Baltische Zee raakt snel vervuild door afwateringen.

-De Aralzee (o.m. bij Kazachstan) moet worden gered met dijken en dammen.

-De Ganges is enorm vervuild; 300 miljoen indiërs leven er direct van.

-In Ethiopië heeft slechts 22% van de bevolking wat water.

-Algerije bouwt een enorme ontziltingsfabriek om de stad Algiers van water te voorzien.

Wel 70% van de aarde is met water bedekt, maar het betreft voor 97% zout water. De facto wordt nu slechts 1% van de totale waterhoeveelheid nu pas door de mens gebruikt.

Enorme groei van de watervraag, enorme vervuiling anderzijds zijn dus een wereldprobleem van de eerste orde aan het worden. Dus de technologie moet ons te hulp komen, om te beginnen met de bezuiniging op het verbruik.

Landbouwgebruik kan ver teruggedrongen, ontziltingskosten zijn sterk gedaald, maar de doelstellingen worden niet gehaald. En, het

kan niet anders, de corruptie in de waterindustrie is er ook al. FMI en Wereldbank hebben daarover al hun zorgen en, de politieke instabiliteit is ook een negatieve factor omdat contracten en programma's ten onder gaan bij wisselingen van de politieke wacht.

Het gemiddelde factuurbedrag voor "water" in Frankrijk, op jaarbasis is ca 374 euro. 172 euro (bijna 50%) zijn voor productie /distributie van drinkbaar water, 35% voor waterafvoer/-zuivering en de rest, een kleine 20%, is belastingen etc. Maar daarmee zal het in de toekomst echt niet gaan lukken.

Tja, als ik dit tot mij neem, in de hete zomer, en ik zie ons groentetuintje, de rest van de tuin van zo'n 2000 m2 en de koele zwemplas, dan besef ik hoe afhankelijk ook wij hier zijn van water. Niet enkel om te drinken, maar ook om een beetje lekker en fris te kunnen leven. Daarom heb ik al waterreservoirs voor regenwater van 3000 liter en een extra-voorraad in onze pool van 50.000 liter. Voor als het helemaal fout gaat....

Mijn droom van een dikke pijpleiding van hier naar Nederland, l'waardoor we s'nachts wijn naar het noorden pompen en overdag regenwater naar het zuiden moet toch maar eens getest worden op "haalbaarheid". Al twijfel ik wat omdat ik weet dat 90% van de wijn uit water bestaat. En dat water komt uit onze bodem en uit onze hemel.... Dus we moeten de wijnproductie hier wel effe bij ons waterverbruik tellen niet! Daar denkt nou weer niemand aan. En dan ook nog dit: 12% van de wijn is alcohol toch? Daar kun je automotoren op laten lopen. Dus we kunnen de druiven ook nog gebruiken om biobrandstof mee te maken.

Dat die politici daar niet op komen!

PS: Intussen besloot de EU heel wat wijn tot bio-ethanol om te turnen voor onze vierwielaars; het gaat dus beter!

\*\*\*

(INGEZONDEN DOOR NIEUWE LEZER W.)

## DE TOREN VAN BABEL (2)

Het artikel van deze naam (EDITIE 18-06), waarin staat dat bij de EU in Brussel vertegenwoordigers van 25 landen zich uitdrukken in 20 officiële werktalen (zodat men 5000 taalexperts in dienst heeft), terwijl de VN met 191 landen volstaat met 6 werktalen, brengt mij op mijn stokpaardje, om zo snel mogelijk op alle lagere scholen in Europa Esperanto als verplicht vak in te voeren.

Over enkele jaren spreekt dan iedereen zijn eigen taal en Esperanto. Eisenhower wilde dat idee al doorvoeren begin jaren vijftig, maar dat is toen helaas niet gelukt, anders sprak nu iedereen naast zijn/haar moedertaal ook Esperanto en was er geen sprake van een Babylonische spraakverwarring. Ik las dat het computerprogramma Systran werkt op basis van .... Esperanto! Dus elke (automatische; red.) vertaling van taal X naar taal Y loopt via een basisvertaling naar Esperanto. Die informatie was voor mij nieuw (hij kwam uit L'Express van juni j.l. : red.) en mogelijk herinnert zich je ega (van de redacteur dus: red.) dat ik altijd veel van taal heb gehouden (juristen hebben de taal ook hard nodig). Laatst heb ik wat gelezen over de geschiedenis van het Esperanto in een boekje van taalkundige Marc van Oostendorp, dat ik iedereen ter lezing kan aanbevelen. Het loont de moeite om je te verdiepen in deze kunsttaal (ISBN 90 253 3682 5), die al ruim een eeuw verwondering en bewondering wekt en die in Warschau is ontwikkeld door de Joodse oogarts Lezer Zamenhof. Misschien herinnert men zich nog dat Kees van Kooten en Wim de Bie deze wereldtaal zelfs via een Teleaccursus aan de man hebben willen brengen. Nederland was dan ook met Willem Drees een van de centra van Esperanto. Misschien kan een van de lezers van Le Provencal onze minister van Onderwijs (ook een Limburgse) ervan overtuigen dat zij de jeugd Esperanto laat leren op de lagere school? De volgende generatie hoeft zich dan maar in twee talen uit te drukken.

#### NASCHRIFT REDACTIE:

*Beste W., een echt en warm pleidooi van iemand die overtuigd is van het prachtige van Esperanto. En dank voor de uitgebreide aanvulling van mijn informatie over dit fenomeen. Dat Europa iets als Esperanto zal moeten gaan invoeren lijkt me duidelijk als je ziet hoe bijvoorbeeld deze zaken werken in de VS en ook landen als India en China! De VS: Meer dan 50 staten met één (werk)taal; China resp. India met mandarijn resp. engels als werktalen naast tientallen dialecten/regionale talen.! Mijn kleinkinderen zijn overigens verzeild geraakt in SMS- en MSN-taal, waarover ik binnenkort nog wat zal schrijven. Je ziet daar ook de grondidee om een eenvoudiger “universele” taal voor “electronische communicatie” te hanteren. Dus om andere redenen dan in jouw betoog voor Esperanto, maar toch. Uiteraard mag ik hier niet spreken van een echt serieuze vergelijking Esperanto—MSN-/SMS-taal!*

*Wat “onze minister” betreft heb ik vernomen dat zij (i.p.v. Esperanto) het Maastrichts tot wereldtaal wil verheffen. En dat weigeren zelfs de niet-Maastrichtenaren in Limburg te accepteren!*

*Een idee zou zijn om via Systran een nummer van Le Provençal eens te “vertalen” in Esperanto, zodat we allen kunnen zien hoe dat eruit ziet. Want als iedereen van onze internationale vriendenkring Esperanto zou spreken (en ik dus ook) dan zou het lezers aantal gemakkelijk kunnen verdubbelen. En Le Provençal zou de eerste en enige (?) Esperantokrant zijn. Een uitdagende gedachte*

*Veel dank voor je interessante bijdrage!*

\*\*\*

*De onderstaande bijdragen zijn alle reacties op artikelen in Le Provençal, EDITIES 16-18 van de hand van lezer T.*

\*\*\*

#### **DE TOREN VAN BABEL (3)**

Ook hier mijn suggestie van het Latijn (zie hierna; red.), maar dat zal politiek wel niet haalbaar zijn. Nee, ik ben realistisch genoeg om in te zien dat we dit pragmatisch zullen moeten oplossen. Laten we niet lang zeuren

en drie talen invoeren voor de EU: engels, Frans en Duits en daarmee basta (hé dat is Italiaans). Die drie talen moeten voldoen voor de discussie en besluitvorming in de EU. Wetgeving en communicatie met de burgers worden verzorgd in de eigen landstalen door de eigen regering, maar dan wel betaald door de EU. En de parlementariërs die krijgen natuurlijk uitgebreid taalonderricht in engels, Frans en Duits (betaald door de EU). En de Engelse, Franse en Duitse parlementariërs die die cursussen natuurlijk niet nodig hebben, die gaan in de tussentijd iets nuttigs doen, bijv. sociaal werk of praten met kiezers in andere landen of zo.

*(Nog een “taal” reactie over het artikeltje dat berichtte dat er in Duitsland stemmen opgaan voor 100% Duits)*

De klassieke oplossing voor dit Babylonische probleem is om iedereen vanaf zijn zesde jaar Latijn te leren. Je leert dan niet alleen een universele taal (die al meer dan 2000 jaar leeft) waardoor iedereen naast zijn eigen taal tevens een gezamenlijk taal kent, maar je raakt ook van jongsaf aan betrokken bij onze culturele wortels

\*\*\*

#### NAAR AANLEIDING VAN:

#### **“ONTWAKEN IN DE PROVENCE” en “MUZIEK”.**

Mooie muziek is er al eeuwen, maar de mens had lang niet de mogelijkheid om die muziek te horen waar het hem het beste uitkwam (bijv. jullie in dat prachtige huis aan de voet van de Mont Ventoux). De eerste methode die daartoe werd gevonden stamt overigens uit de tijd van Beethoven. Hij heeft zijn symfonieën bijv. gearrangeerd voor piano. Doel daarvan was om de muziek ook uit te voeren als je niet het nodige grote orkest beschikbaar hebt en ze op die wijze ook te populariseren. Een verworvenheid die verder ging met band- en plaatopnames en tegenwoordig nog verder gaat, want zelfs als jogger kun je nu met je i-pod alles perfect horen onder atletische

omstandigheden. Misschien moet er nog een onderwater i-pod komen voor het ultieme geluk van de zwemmer (of is die er al?).

Over Kamermuziek.

Dat is zo'n bijzondere muziek, ook door de plek waar deze wordt uitgevoerd: meestal een kleinere ruimte. De mensen zijn daardoor nauwer en zelfs fysiek betrokken bij de muziek en bij de makers, de emotie is voelbaarder en het publiek veel meer geraakt en enthousiast. En de muziek is zoveel spannender dan de grote muziek (symfonieorkesten, opera's). Ik geloof dat het Haydn was die zei dat hij in een strijkkwartet alles moest zeggen in 16 snaren ('. 16 Saiten. ') en dat is voor componisten een hele puzzel. Moon en ik werden zo'n 15 jaar geleden geraakt door de kamermuziek en met name het strijkkwartet, en die liefde is niet meer overgegaan. Waar dat kan, gaan we luisteren en vooral beleven. Zo is er elk jaar in juli een kamermuziekfestival (Orlando Festival) in Kerkrade. Overdag zijn er workshops en masterclasses in de oude abdij Rolduc en 's avonds zijn er concerten in het theater of op Rolduc. En dat is een twee weken durend feest: wanneer je ook maar op Rolduc komt, overal hoor je muziek vandaan komen van allerlei ensembles die repeteren of uitvoeren en iedereen, zowel musici als toehoorders, heeft plezier. Als je daarbij telt dat zeer gerenommeerde musici hieraan deelnemen, dan begrijp je dat wij in juli in Kerkrade zijn.

\*\*\*

OVER:

### **HELP IK VERVEEL ME.**

Ik realiseer me dat je in je zuid-Franse zetel de hele wereld meervoudig langs ziet komen in nieuws, cultuur en opiniepagina's. Een belangrijke inspiratiebron voor je krant. Het probleem van de Duitse bevolkingsafname is al trouwens oud, Günther Grass schreef in 1982 het boek 'Kopfgeburten, oder die Deutschen sterben aus'. een zeer lezenswaardig boek over een jong stel dat worstelt met de vraag of men al

dan niet kinderen wil en dat afgezet tegen de bevolkingsontwikkeling van de toenmalige bondsrepubliek. Je analyse over de structurele oorzaak van het maatschappelijke wangedrag (verveling) is juist. Een andere belangrijk aspect van de beschouwing is identificatie. Dat is m.i. iets wat voortdurend over het hoofd gezien wordt bij het huidige debat over integratie. Jonge moslima's bijv. willen zich tonen in hun identiteit en dragen (natuurlijk vrijwillig) een hoofddoek. Ik denk absoluut dat dat gerespecteerd dient te worden (ik ben overigens wel tegen het dragen van burqa's op straat, omdat ik vind dat je ieders gezichtstrekken moet kunnen zien). Wil integratie slagen dan moet er aandacht en respect zijn voor identiteit. Ik ben Europeaan, maar ook Nederlander; ik ben Nederlander, maar ook Limburger. En dat kun je willekeurig voortzetten. Ik vind dat ieder het recht heeft om naast zijn formele nationaliteit zijn eigen identiteit (oorspronkelijke andere nationaliteit, geloof, levensvisie, .) moet kunnen uitdragen en beleven (zonder overigens anderen naar het leven te staan). T.a.v. die minister van normen en warden, denk ik dat zo'n minister vooral over de waarden moet nadenken en daar een debat over op gang moet brengen en ons daarvan bewust moet maken. Normen zijn er al zo veel en daar wordt al zoveel mee geschermd, zonder dat men meestal begrijpt welke waarden daaronder schuilen. d.. De (economische) toestand van de wereld: Met name de opmerking dat alles onder voorbehoud is van politieke stabiliteit, brengt Bertolt Brecht in gedachten (man van vele grote wijsheden), die in de 'Dreigroschenoper' schrijft 'ja mach nur einen Plan; sei nur ein großes Licht; und mach dann noch 'nen zweiten Plan; geh'n tun sie beide nicht. '. We proberen de wereld altijd weer stil te zetten (en dat werkt ook goed om te modelleren) maar de wereld is weerbarstig en doet het toch telkens weer anders dan in ons model.

\*\*\*

OVER:

## TRANSPORT EN M.N. HET FRANSE SPOOR

(Lezer T. was vroeger ook NS-er)

Het imago van de Poolse luchtvaartmaatschappij (LOT) was destijds ook nogal beroerd. Vele Polen merkten smalend op: 'fly or fly not, but don't fly LOT.'. Dat roept onmiddellijk associaties op met andere vliegfirma's en slagzinnen die daarvan verbasterd kunnen worden. Nee, ik zal nu niet melig worden. Eigenwijs op zijn Frans, roept spoorherinneringen op. Zowel Spanje als Rusland bouwden indertijd (zo'n 150 jaar geleden) hun spoorwegnet en hielden daarbij rekening met de mogelijkheid dat ook buitenlandse legers door een spoornet gemakkelijker kunnen optrekken. Dus besloot men de spoorwijdte groter te maken dan die andere landen (zo'n 2 i.p.v. 1,5 m). Daar hebben we nu nog 'plezier' van: enorm oponthoud aan de grenzen omdat mensen of goederen moeten overstappen, of dure constructies van schuivende wielen en moeilijke installaties om treinen toch te laten doorrijden aan de grens. Normalisatie is een groot goed, maar wel voor visionairs.

\*\*\*

NOG EENS:

### DA VINCI CODE

Eens met je analyse. Ik vind de DVC een zwaar overgewaardeerd boek. Inderdaad het is spannend, maar dat zijn wel meer boeken (Simenon, Christie, Havank, .). Het is een op een zeer Amerikaanse leest geschreven boek: telkens weer die 'cliffhangers' aan het einde van een hoofdstuk (geschreven om te verfilmen voor de tv met het oog op de reclameblokken) en zeer uitleggerig. Ik weet heus wel dat het Louvre een paleis was en nu museum is en dat in een museum schilderijen worden tentoongesteld. Nee dan vind ik Henning Mankell beter schrijven, die besteed veel meer aandacht aan karakterontwikkeling en maatschappelijk relevante aspecten in zijn overigens ook zeer spannende boeken.

\*\*\*

OVER:

### DE WERELDECONOMIE

Wat betreft de (economische) toestand van de wereld: Met name de opmerking dat alles onder voorbehoud is van politieke stabiliteit, brengt Bertolt Brecht in gedachten (man van vele grote wijsheden), die in de 'Dreigroschenoper' schrijft 'ja mach nur einen Plan; sei nur ein großes Licht; und mach dann noch 'nen zweiten Plan; geh'n tun sie beide nicht.'. We proberen de wereld altijd weer stil te zetten (en dat werkt ook goed om te modelleren) maar de wereld is weerbarstig en doet het toch telkens weer anders dan in ons model.

++++  
++++