

LE PROVENCAL

EDITIE19-06

>100 lezers in 7 landen speetjensml@wanadoo.fr

INHOUD

.REDACTIONEEL

2

.VOORAF
.MOTTO'S, ONE-LINERS
.INGEZONDEN.

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

4

L'EXCEPTION FRANCAISE 4
L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE(Bos/ Bolkestein)
AMNESTIE VAN CHIRAC (affaire Drut)
AFFAIRES EN VERKIEZINGSSTRIJD
PROFIEL VAN DE FRANSE JEUGD (vlg Luc Ferry)
LE PROJECT SOCIALISTE
LOOG DE VILLEPIN ?
OUDEREN AAN HET WERK?
OP EEN MOOIE PINKSTERDAG
DE MUGGEN VAN DE CAMARGUE
DE MOEDIGSTE VAKBOND (CFDT)
DE NIEUWE BURALISTEN
PARIJS, DE HEL
MARIANNE HEEFT OLIE !
DE WERKELOOSHEID DAALT.

.ALLEDAAGS UIT DE MIDI. 10
OUTIROR (rijdende winkel)
ST.MAARTEN IN DE BIEB

.LE JOURNAL MORMOIRONAIS. 12
LES VERITÉS DE JOJO (Jojo's wijsheden)

.COIN DES POËTES. 14
OLD FRIENDS (A long time ago)
EEN MOOIE TEKST

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN.

15

.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

HEDGEFUNDS NIEUWS
ISS LIGT PLAT (ruimtevaart)
PAUL POETST BIJ DE WERELDBANK
MICROSOFT GAAT FORS IN DE RECLAMEBUSINESS
OVERVOLLE HEMLEN
HOGE BOMEN VANGEN VEEL WIND
ANTI-KANKER TABAK
PROZAC OP JE ACHTSTE!
HET MYSTERIE VAN DIANA'S DOOD

BOEING OOK IN DE ELEENDE

OLIE (en andere energie), WATER 18

WATERNIJD IN EUROPA
ENERGIE UIT ZEESLANGEN
OLIE VIA DE VEILING
WATERSTOF: OOK AL DE TOEKOMST?

RELIGIES

DE EVANGELISCHEN RUKKEN OP
JUDAS KOMT "IN"!

.AFRIKA

AFRIKA EN JAPAN
DE ONDERGANG VAN GUINEE.
SPANNINGEN IN KONGO KINSHASA

WEST-EUROPA.

20

PROGNOSE EUROPESE ECONOMIE
AIRBUS LIJKT WEL EEN BIJENKORF
HET EUROPESE KOPPEL BEKOELT
(Duitsland/Frankrijk)
OOST- EN WEST-EUROPA LIJKEN OP ELKAAR
PENSIOENLEEF TIJD IN EUROPA
DE DOKTERS VAN EUROPA (crisis bij de artsen)
FREE IN DE AANVAL (Internet/telefonie)
ILLEGALEN IN EUROPA
MARX IS WEER "IN"?
EURONEXT-NYSE: GAAT HET HUWELIJK NIET DOOR?
RUN OP DE NATO (Georgië, Oekraïne)
MERKEL MOET HET NU ECHT LATEN ZIEN
TONY'S GEVANGENISSEN LOPEN OVER (UK)

OOST-EUROPA

DE MINIMUMLONERS UIT HET OOSTEN (Polen)
ROEMENIË HEEFT OOK ZIJN AFFAIRES
SLOWAKIJE GAAT NAAR LINKS
TSJETSJENIË VEILIGER?
TOPOLANEK WINT IN TSJECHIË

OOST-AZIË

27

EEN CHINEES ONTDEKTE AMERIKA!
CHINA REMODELLEERT?
CHINA-JAPAN: OUDE VIJANDEN

ZUID-AZIË

RUMSFELD DOET ZUID- EN OOST-AZIË
KASTENSTRIJD IN INDIA
SINGAPOER: MONDIAAL OPLEIDINGSCENTRUM

NOORD-AMERIKA

BETAALT EXXON NOG PENSIOENEN? (VS)
KLANDESTIENE MEDEWERKERS? OEI! (VS)
OEFENEN MET DE TURKEN (VS-Army)
GUANTANAMO BAY(VS)
DE INGEKORTE GENEEFSE CONVENTIE (VS Army)
GEOPOLITIEK (VS)
WAR PLACES(VS)
CHECK UW PERSONEEL! (VS)
WALL-MART GAAT BIO (VS)
GAAT MEXICO LINKSAF?
DE ABORTUSSTRIJD WORDT STEEDS HEFTIGER(VS)

LATIJSN-AMERIKA

32

DE ROZE GOLF
CHAVEZ VERKOOPT F-16'S EN REIST (Venezuela)
DE AS BOGOTA-BUSH

OCEANIË

OCEANIË IN DE WOELIGE BAREN

MAGRHEB--NABIJE-OOSTEN

34

MAROKKO SCHOOLT ZIJN VROUWEN
NIEUWE PIJPLIJN OPEN (Turkije)
MAROKKO, MEKKA VAN DE CALL-CENTERS
PLAN B VAN BOUTEFLIKA (Algerije)
FEMINISME IN KOEWEIT

TRENDS/TECHNOLOGIE.

MOED IN TOPSPORT (Zeezeilen)
SIMULEER UW EIGEN KLIMAATJE
RODEO OP DE AUTOWEG
DIE ARME MANNEN
KEES MOET AAN DE PIL
GESOL MET JE AS
2,5 LITERTJES OP 100 KM
HYBRIDE SCOOTERS
GOLFBALRADAR
WONDERLIJKE USB-KEYS

.TOPICS-CAPITA SELECTA.

38

GLOBALE FLUXEN: MONDIALISATIE-SPOREN
DE GENIEËN DIE HET NIET WILLEN ZIJN
DE OLIE MAAKT ONS SLECHT
GAAT CHINA CRASHEN?

+++++

+++++

REDACTIONEEL.

*VOORAF

De zomer is hier echt losgebarsten; het zwemwater bereikte al de 30 graden. We gaan snel op naar onze jaarlijkse Sahara-periode. De wijn trekt er zich overigens niets van aan; met zijn diepe wortels tot in het water, staat alles er groen bij.

Nederland struikelde alweer eens over Verdonk en haar verrassende kunstjes, en ook weer over de onervarenheid van een wanhopig D66, dat zichzelf nu dan toch opblies. Het volk schudt het wijze hoofd... maar is nog bedroefder over het verliezen van de wedstrijd

tegen Portugal. Als je de gang van zaken in Den Haag beschouwt, zie je het spiegelbeeld van een chaotische, verweerde maatschappij. Een soap zonder echte pret. De nieuwe verkiezingen, na de Lubberiaanse lijmpoging, zullen het politieke landschap echt gaan opschudden, en terecht. En nu komt ook nog Uruzgan er ook nog aan, terwijl de Britten méér manschappen gaan st want het loopt daar stevig uit de hand. Volgende affaire?

Bush vertoont, vlak voor de verkiezingen mea culpa-achtige move's, maar zijn inzichten komen wel erg laat. In Frankrijk stijgt intussen de verkiezingskoorts verder en hier werd het volk prettig verrast door het opgekrabbelde franse voetbal. Bravo Les Bleus! Zo heeft weer iedereen het zijne en gaat het leven gewoon verder. Wij amuseren ons met ons bezoek en maken ons op voor de jaarlijkse ontvangst van de kleinkinderen. En wij wensen U een mooie zomer en vakantie toe en ook veel leesgenot.

*MOTTO'S EN ONE-LINERS:

" De socialisten praten te veel over de kandidaatstelling en te weinig over hun programma's"(Francois Hollande, eerste secretaris van de franse PS –Parti socialiste-). En hij kan het weten want zijn levensgezellin, Segolène, deed tot

nu toe praktisch niets aan “haar” programma”; dat huwelijk staat dus nu onder grote druk!

En “onze” Segelène, (kandidate 2007), zei recent tijdens haar campagne bezoeken: “La société te dit ce que tu dois faire”. (De maatschappij vertelt je wel wat te doen).

En, “Je refuse d’être infantilisée par des questions qui sous-entendent que je ne connais rien, que je ne suis que le résultat d’une bulle médiatique”. (Ik wil niet langer voor onnozel worden neergezet via vragen die ontspruiten aan de gedachte dat ik niks weet en dat ik slechts drijf op een publiciteitshype).

En over Le Pen zei een opinie(test)deskundige: “Le Pen recueille entre 13/24% des intentions de vote, les chiffres les plus forts jamais atteints hors campagne”. (Le Pen staat in de peilingen nu op 13/14%, een getal dat nog nooit eerder -ruim vóór de verkiezingen- door hem werd behaald.)

Een bekende spaanse anti-terrorisme onderzoeksrechter zei: “Guantanamo is een belediging voor landen die het recht respecteren. Een plek als Guantanamo Bay zou onmiddellijk moeten worden gesloten”.

Wie volgt? Gelukkig volgde intussen het Amerikaanse Hooggerechtshof, en verbood deze “rechtsgang”. Goed dat Amerika nu zichzelf gaat corrigeren, het werd tijd.

++++
++++

*INGEZONDEN

Post uit Malta, van twee nog nieuwere lezers en goede vrienden uit onze “jeugd”; de zestiger jaren dus.

Hier in Malta is het inmiddels 23 graden, blauwe lucht en prachtig licht. Wij hebben weer lustig gelezen in de nieuwsbrief uit de Provence. Het klinkt heel goed , zoals je de Provence en jullie stekje beschrijft.

Beste H. en J., dank voor de vriendelijke woorden en intussen weten we dat jullie hier kwamen kijken en verifiëren of jullie indrukken klopten. Nu is het jullie beurt Malta aan de Provençal lezers te verkopen.

Uit het Limburgse land kwamen warme berichten van hoop en vriendschap. De tekst die goede vrienden voor ons schreven klinkt als een waar gedicht; balsem voor zielen in de zon. U leest haar in de Coin des Poètes. Chères amis, zeer bedankt! (zie Coin des poètes onder: “EEN MOOIE TEKST”)

Een ver familielid, ook wonend in de Provence en al langer lezer van Le Provençal, schreef een berichtje en deed een leuk nieuw voorstel. Hier zijn berichtje:

Dag Leon,
Ik heb weer met belangstelling je laatste editie gelezen. Ik laat hem altijd even liggen

, want het is een heel pak, en daar moet ik altijd even voor gaan zitten nietwaar? Ik heb op onze familiesite www.speetjens.info nu ook een link gemaakt naar LE PROVENCAL, direct onder de link METEO.. Etc.

Beste J., dank voor je bericht en voor de link naar LE PROVENCAL op de familie-website www.speetjens.info. Ja, het geabonneerd zijn op Le Provençal, betekent hard werken!

Ik vermeld hier ook gaarne voor alle lezers jouw andere website www.meerijden.nu, waar eenieder die zich tussen Frankrijk en Nederland wil verplaatsen, een plekje kan vinden óf een plekje kan aanbieden (in een auto natuurlijk). Zie de site voor details!

++++
++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

L' EXCEPTION FRANCAISE

AMNESTIE VAN CHIRAC

Chirac veroorzaakte grote opschudding dor een goede bekende, een vroegere topsporter (ene Drut), amnestie aan te bieden. Nadat hij ter gevangenis was veroordeeld in een corruptie-affaire in een scholenorganisatie. In zijn eigen partij en daarbuiten was het gegrom groot: wat doet hij nou weer? Mensen uit zijn omgeving weten het al: nu Jacques zijn laatste dagen als president slijt, gaat hij nog wat cadeau's uitreiken aan trouwe vrienden. Want als president kun je dat, als gewoon staatsburger is dat niet zo gemakkelijk. En de eindstreep is in zicht. Er komen dus nog meer verrassingen.

AFFAIRES EN VERKIEZINGSSTRIJD

-CLEARSTREAM

Een nieuwe naam duikt op, ene Yves Bertrand, vroegere chef van de

Inlichtendienst. Hij ontving al in 2003 de eerste CD met de Clearstream listings erop. En hij had enkele stevige aanvaringen, al in 1995, met ene Sarkozy. Toen hij als baas van de Inlichtingen opstapte bood men hem de functie van hoofd van EADS aan, de Frans-Duitse onderneming waar Gergorin , de klokkenluider, vice-president was. Yves ontkent natuurlijk alles en roept dat eea gewoon akelig toeval is. Maar journalisten weten ook dat hij al een jaar geleden, voor de kermis echt begon, bij Sarko moest komen en daar de kast stevig kreeg uitgeveegd. En niet omdat ie stiekem in zijn kantoor had gerookt, zegt men. Intussen gaat het onderzoek verder....

Intussen werd ook Lahoud door justitie opgeroepen voor verhoor nadat hij het ziekenhuis (voor behandeling tegen een depressie) had verlaten. En Gergorin vertelde dat hij de brisante listings heeft gekregen van een ex-medewerker van het buro Arthur Anderson, een grote accountantsgroep, dat ook voor EADS (oa Airbus) werkte. De chaos lijkt dus steeds groter te worden. Wie speelt er nu met wie? En de man van Arthur-Anderson geeft toe de listings te hebben "meegenomen" en aan Gergorin te hebben gegeven. Wordt vervolgd.

-JAPANSE BANKREKENING VAN CHIRAC

Het lijkt stil over dit onderwerp maar dat is slechts schijn. De Canard enchainé houdt de kwestie, die in onderzoek is, scherp in de gaten. Een politiek verband tussen de Clearstream-affaire en deze verdenking wordt bepaald niet uitgesloten. De overeenkomst is: beschadiging van politici vplgens het principe; oog om oog, tand om tand.

-OLIE VOOR VRIENDSCHAP

Het VN-programma heette "Voedsel voor olie", maar werd door sommigen anders "uitgelegd", en kreeg spottend de naam "Olie voor vriendschap". De fransen die zich voor hun gunstige opinie over Saddam/Irak, stiekem met veel olie lieten betalen, zijn allemaal object van gerechtelijk onderzoek. En onder hen zijn zeer hoge diplomaten en politici. Ook andere landen hebben inwoners die hieraan meededen... In de franse

verkiezingen speelt deze affaire nog geen rol, maar dat was tot voor kort met Clearstream ook zo. Dus nog maar even afwachten.

-DE VERKIEZINGSSTRIJD

Segolène.

Advies aan Segolène Royal. Ze moet aan haar imago en verschijning schaven zeggen de goeroes. Ze oogt te rigide, te bazerig (en dat klopt ook, want dat is ze), ze moet meer lachen en lossen en grappiger worden en haar kleding, die sober is, moet toch wat frivoler en levendiger. Als ze dat nog verandert kan ze mogelijk nog hoger scoren dan de 62% binnen haar partij. De andere presidentskandidaten zoals, de eerstvolgende op de hitlijsten, Dominique Strauss-Kahn (DSK) komt nu niet verder dan 22%! Dat zijn klappen in die club, dat is schrikken voor al die "elephants". Maar nu treedt de fase in van "het project van de PS" (het politieke programma van de partij), de inhoud dus, en daar ligt mogelijk Segolènes zwakke stee. De baas van de PS (haar ega jawel!) riep al hardop dat elke kandidaat dit program hoort te omarmen en dus niet vrij mag klussen erbuiten. Maar dat riep Francois de dag nadat Segolène een nogal controversiële aanpak (militaire opvoedingskampen voor ontspoorde jeugd) als idee lanceerde en daarmee graasde in de weiden van de rechtse kandidaat Sarko en zeker niet in het PS-programma.

Dat gaat nog spannen in huize Hollande-Royal, want Mevrouw Segolène heeft geen reputatie van een makkelijk bestuurbaar politiek projectiel. Hun 4 kinderen houden hun hart al vast.

Het linkse project is intussen door iedereen bestudeerd en ook economisch doorgerekend; rechts spreekt over 115 miljard hogere uitgaven, links over "maar" 35 miljard. Betitelingen als een catastrofe voor Frankrijk's toekomst zijn niet van de lucht. En in elk geval zal links aan de macht dus NOG hogere belastingen gaan eisen en dus ook nog een nog hoger begrotingstekort veroorzaken. Brussel staat al klaar voor het opleggen van malse boetes bij de volgende overschrijding. Wat gaat Segolène hiermee

nu doen? Want zij zit er ook mee in haar maag.

"Olifant" Jospin meldde zich ook al onder het motto: als slechts IK de linksen kan verenigen, sluit ik kandidaat zijn voor het presidentschap niet uit.... Alsof Frankrijk iets wijzer wordt van "vrede" in de linkse gelederen!

Perikelen van rechts.

Rechts is altijd al een politieke duiventil geweest en ondanks de UMP (een samenraapsel op rechts waar Sarko president van is) blijft het een versplinterd gedoe. De UDF wilde al niet meedoen en is nu de facto al oppositie geworden met Bayrou. En voor de rest valt men steeds meer over elkaar heen nu, zie de kwesties met Suez-Gaz de France (fusie als wapen tegen vreemde overnames) van nu, die weer de enorme verdeeldheid laat zien. Ook het steeds wilder om zich heen slaan van de Villepin maakt de rechtse gelederen bepaald niet rustiger. En intussen woedt de Clearstream-affaire verder, een kwestie die laat zien hoe groot de persoonlijke haat kan worden in het rechtse kamp. Arm Frankrijk: een lamme linkse oppositie en een rechtse duiventil. Wie is dus de derde die met het been op sjouw gaat? Inderdaad, Le Pen?

Chirac sprak op TF2 over zijn regering en zo. Hij noemde het lijstje van opdrachten aan zijn kabinet olv de Villepin en constateerde simpelweg dat aan alle punten naar tevredenheid was gewerkt. Dus waarom de Villepin nu wegsturen? De interviewende journaliste was zo verbijsterd dat het hele interview journalistiek een grote farce werd. Het land bleef in opperste verbijstering achter. Nu gaat Chirac ook nog zeggen dat de franse "foot"-prestaties ook te danken zijn aan de Villepin; ik zeg het U!

NOS BONHEURS FRANCAIS

Nog meer bonheurs, zonder einde is de lijst: -Het pianospel van Somaliov, onze melancholieke rus, die zoveel pech had. In zijn eigen onafgebouwde concertzaal, en zonder bouwvergunning aangelegd. De akoustiek stoort er zich niet aan.

-Onze gloednieuwe "halle", een openluchtmarktje naast de mairie. Een

verfraaiing van het oude kapotte centrum. Mooie nieuwe muren, trappen een fonteintje in natuursteen, alles naast de nieuwe sociale woningbouw onlangs ook gerealiseerd. Eerbied voor het oude vermoeide dorp. Wat duur, maar mooi toch? -Onze gekozen burgervader, die mij al bijna drie jaar lang beloofde iets te ondernemen tegen de waterboer die me bij de aanleg gevoelig tilde. Hij is in dit soort service niet erg fanatiek, zegt men hier, en voor zijn herverkiezing vreest hij niet. Want zijn vader was verzetsopperhoofd in de regio tijdens de 2^e wereldoorlog, en dan ben je levenslang onaantastbaar. Têtu, ongenaakbaar, heet dat, ten onrechte overigens.

PROFIEL VAN DE FRANSE JEUGD

Luc Ferry, filosoof en politicus (oud-minister van Onderwijs bv) werd aan de tand gevoeld over zijn kijk op de franse jeugd. Hij kan het weten want hij botste ook enorm met het onderwijs en niet op z'n minst met de jeugdigen IN dat onderwijs. Hij deed controversieel, wilde hervormen en vloog eruit. Niet verwonderlijk, hij was in enkele jaren al minister numero 4, die dat overkwam. Dus hij heeft een echte mening over de "fleur der franse natie". Luister naar hem:

-De franse jeugd is bang, angstig om risico te nemen en heeft geen durf en initiatief meer. Ze verschuilen zich onder het bannier van de "anti-mondialisten" en de "anti-liberalen" omdat ze doodsbang zijn voor veranderingen en experiment.

-Ze is dus conservatief te noemen, eigenlijk nog conservatiever dan hun ouders. Omdat ze zijn opgevoed door profs die elke verandering afwijzen uit angst voor hun hachje en omdat ze dan hun visie en opvattingen mogelijk voor andere, modernere zouden moeten inleveren.

-Hun angst hangt samen met de angst dat hun diploma geen werk oplevert. Maar waren de jeugdigen dan ook zo bang in 1914 en 1939? Dat denkt hij niet dus. Maar inderdaad is de aansluiting van hun diploma's en studie-inhoud op de werkelijkheid buiten erg slecht. En dat is

weer tengevolge van de volslagen ontkoppeling van de profs van de moderne werkelijkheid.

Vele faculteiten openen voor de afgestudeerden geen enkele goede toekomst en voeden hen op tot een anti-ondernemersinslag en wereldvreemdheid.

-Of het systeem nu veranderbaar is, weet hij niet. Maar zo gaat het niet lang meer goed, dat is zeker. Maar ik ben niet degene die ze kan bekeren; ik sta voor hen in het verkeerde kamp. De marge tot verandering is in deze sector voor de politiek erg smal, tot groot ongeluk van dit land.

Wel tot zover de oud-minister en hij zegt niet echt iets verassend nieuws: hij stak deze mening nooit weg. En kreeg daarvoor straf. Maar als ik zo langzamerhand overzie hoe vaak deze analyse al gemaakt werd en hoe weinig er veranderde (zie de opstand rond de CPE) dan begin ik echt te geloven in een ernstig disfunctionerend onderwijssysteem in het schone franse land.

En wie de jeugd niet heeft, heeft ook niet de toekomst..... Of moet je in Frankrijk zeggen: Wie de franse jeugd heeft kan geen kant meer op? Dat is wel een erg nare variant niet?

Laten we hopen dat Luc Ferry overdrijft.... We zullen het zien na de verkiezingen.

LE PROJECT SOCIALISTE

Het conceptprogram van de Parti Socialiste is er; dus nu zijn de beschietingen geopend. Van de eigen aanhangers, de presidentskandidaten en de rest van Frankrijk. Deze partij had als oppositie jarenlang enkel kritiek en was zonder ook maar één echt tegenvoorstel. Maar nu moet het.

En het geraas is groot van alle kanten. Cookies voor de PS-ers zijn er natuurlijk zoals verhoging van het minimumloon, belastingverlaging voor de laagbetaalden en dito verhoging voor de betere inkomens, belastingheffing op moeilijk, vuil werk, minimumpensioen, extra-belasting op dividenden en, renationalisatie van de EDF! Een rijtje van mooie dingen voor de

mensen, ontroerend naïef bijna. Geen enkele maatregel om de droeve financiële toestand van het vaderland aan te pakken, de ziektekostenverzekerings tekorten te verminderen of de werkeloosheid echt aan te pakken. Pensioenhervormingen? Geen spoor van te zien.

De zakenwereld wind zich niet op; ze verwachtten ook niets anders en dat is ook de toon van de politieke/economische journalisten. Een soort medelijden over zo veel wereldvreemdheid. Het renationaliseren van de EDF, overigens onmogelijk in Europa, is onbegrijpelijk en puur spelerei voor de radicale vleugel, die na discussie dan gewoon hoort dat Europa het nooit zal toelaten.

Kortom een heel boek vol gemiste kansen dat helemaal niet lijkt te passen bij de opvattingen van de topkandidaat Segolène Royal, die flirt met een wat liberaler socialisme à la Blair. Niemand snapt nu eigenlijk hoe het zit in de PS, de verwarring is zeer groot. Helaas is deze groepering de allerlaatste die het land uit de modder kan trekken....en iets als een Duitse grote coalitie is ten enenmale ondenkbaar.

Alleen superoptimisten of dombo's kunnen noch met echt vertrouwen naar de race van 2007 kijken en dus zal het land van Marianne nog meer hekkensluiter worden als tot nu toe. De interne discussie in de PS zou nog een verrassing moeten opleveren, een wondertje dus. Zo niet dan is er slechts droefenis die ons rest.

LOGG DE VILLEPIN ?

De boekenstroom over Clearstream barst nu los en het laatste exemplaar zette vijf kerngebeurtenissen achter elkaar en constateerde bij alle vijf dat de Villepin had gelogen..... Feitelijk had gelogen over zijn agenda en ontmoetingen.... En bijna tegelijk komt de beruchte journalist Dennis Robert, zeer goed thuis in politieke kringen en zeker in de Clearstreamkring, kwam ook met een boek. Hij wordt zeer gevreesd, vooral omdat tot nu toe niemand hem kon stoppen ook al werd dat geprobeerd met zware middelen. Dit alles is dus brisant nieuws als het gaat over de premier, een

kandidaat voor de presidentsverkiezing in 2007 en , ook om een politicus waarvan velen dachten dat hij zeer betrouwbaar was en van hoge morele standing! Nu de affaire tot ontknoping komt, waarbij Sarko c.s. er geheel brandschoon vanaf komen, kan het bijna niet anders dan dat de dagen van de premier zijn geteld. En dat de glorie van ene Sarko aanstaande is. Het politieke slagveld is zichtbaar nu de kruitdampen optrekken. En wat zien we? Twee kandidaten van formaat uit het rechtse en linkse kamp, die inhoudelijk eerder elkaar iets naderen dan vervloeken, en ook nog een vrouw en een man.

Gloort er nu toch ergens de dageraad waarin links en rechts iets samen kunnen? Zoals overigens, tot mijn verbazing, ene Bayrou (rebel uit het rechtse kamp) nu openlijk propageert. Die Grosze Koalition nu ook in Parijs? Als dit gebeurt vóór 2010, en ik ben nog in leven dan eet ik op de markt van Mormoiron, drie kilo knoflook op zonder een druppeltje pastis te nuttigen! (Die neem ik dan wel TEVOREN in!). D' accord?

OUDEREN AAN HET WERK!

Het aandeel van ouderen (55-64 jaar) in de arbeidsmarkt moet omhoog zegt de Franse regering. Het deel is hier 37%, het laagste van Europa en moet in 2010 50% worden. Maar de deskundigen wijzen op het probleem om de mentaliteit echt te veranderen na zo veel jaren van "zo vlug mogelijk stoppen". De enkele maatregelen die nu worden voorgesteld zullen niets veranderen; er is veel meer tijd en druk nodig. Italië is met 30% (!) in Europa koploper, Duitsland doet 39%, de UK 56%, VS 60% Japan 63% Europa is een eiland geworden. Hiertegenover staan wel de voornemens in een aantal landen om de pensioenleeftijd op te krikken, waarbij 67/68 jaar het goed doet. In Frankrijk hoort men dit met afgrijzen, en niemand durft ook maar één stapje van dit soort te zetten. Het zit muurvast.

OP EEN MOOIE PINKSTERDAG

Tweede Pinksterdag is de dag der solidariteit sinds 2004 na de dood van vele

oudjes door de hitte. De ondernemingen zouden hun "winst" die er kwam doordat iedereen "gratis" zou werken, storten aan de staat. En die zou daarvan ouderdomsvoorzieningen financieren. Dat bepaalde dus het parlement. Maar nu, de tweede keer al, werkt slechts 40% der fransen en de werkenden zijn kris-kras door sectoren en regio heen te vinden; de chaos is enorm. Omdat er geen enkele eenheid is komen er nu zelfs economische problemen in plaats van solidariteit! Er werd die dag zelfs GESTAAKT tegen deze solidariteitsdag! De regering staat weer voor paal en gaf toe dat "er enkele aanpassingen aan deze wet nodig zijn". Heel Frankrijk interesseert dat geen laars en iedereen doet gewoon wat hem/haar goeddunkt. Zoals de CPE, een meerderheidsbesluit ten onder ging gaan nu ook de ouderenvoorzieningen in de prak. Zo gaat dat in dit gespleten land, waar goed overleg tussen belangenbehartigers niet mogelijk is en een parlement geen prestige meer heeft. Tja en nu ook nog Clearstream...

DE MUGGEN VAN DE CAMARGUE

De muggen in de Camargue zijn rotbeesten die al jaren het toerisme doen afschrikken. Langer geleden werd er ooit een vliegje door de bilogen hier geïmporteerd, dat helaas niet de muggen opat, maar meer de wijnboeren tot diep in het noorden van de Provence. Ik werd ook stevig door dit zwarte krengetje gebeten. Maar nu is er het plan ze weer eens met een bepaald insecticide te lijf te gaan, tot grote schrik van sommige biologen. De 4 miljoen die dat gaat kosten kunnen beter worden uitgegeven aan medicijnenontwikkeling tegen ziekten die deze muggen kunnen verspreiden zeggen de deskundo's. Want men is, bij klimaatwijziging, bang voor malaria en nog erger hier. Wetenschap tegenover politiek en commercie. En lange tegenover korte termijn: ik denk dat ik weet wie wint.

DE MOEDIGSTE VAKBOND

Chérèque heet de opnieuw verkozen baas van de vakbond CFDT en zijn herverkiezing hing aan een dun draadje. Want zijn maatschappelijke moed in de pensioenkwesitie etc. kostte hem leden, terwijl hij nou net MEER leden voorspeld had. Het is een zegen dat hij nu toch doorregeren mag, en zijn programma is werkelijk het meest hoopvolle document dat ik in franse vakbondskringen ooit zag. Deze man demonstreert de juiste balans tussen persoonlijke moed en verstandig manoeuvreren. Op langere termijn zal hij, als rechtvaardigheid nog bestaat, de grootste vakbond in Frankrijk aanvoeren. Nu zijn het er 800.000 en een echte stijging is niet te zien; ik denk dan ook meer aan de grootste op termijn, mogelijk met minder leden dan nu. De CGT zit nog fors verstrikt in zijn interne machtsspelen en heeft dus nog steeds geen tijd voor het arme Frankrijk en zijn problemen. Dus, bravo Chérèque!

DE NIEUWE BURALISTEN

Tja de buralisten, de franse tabakverkopers met staatslicenties, verliezen omzet omdat de staat het roken zeer duur maakte. Dus zoeken ze naar diversificaties want de staatshulp ter compensatie, blijft niet eeuwig. En dus is al meer dan 50% van de omzet afkomstig van andere zaken als lotto en andere kansspelen, boeken, kranten, bloemetjes en ook condooms. Onze dorpsburalist doet hieraan volop mee, al zag ik de condooms nog niet liggen. Een eeuwenoud instituut ontkomt ook al niet aan de veranderingen en het geheel losgekoppeld worden van staatstaken en – zaken, lijkt niet meer ver. Mogelijk is het een idee om postzaken in te voegen en daarmee het sluiten van alle services in de kleine dorpen te voorkomen. Want de vertrouwde "TABAC" moet eigenlijk in het dorpsbeeld blijven; rondom dit soort zaken is een dorpje georganiseerd, zou je kunnen zeggen.

PARIJS, DE HEL

Sommigen, critici van de huidige PS-burgervader, spreken over de "hel van Parijs". Verkeerschaos, luchtvervuiling, grote woonproblemen, en ook zeer hoge

werkeloosheid zijn de grootste ergernissen. Die worden nu, vlak voor de herverkiezing van het gemeentebestuur, breed uit gemeten. De strijd is begonnen in deze wereldstad die herhaaldelijk van links naar rechts wisselde. Een der beroemdste burgervaders was de heer Jacques Chirac, die er nog een gerechtelijk onderzoek aan over hield. Parijs, het sprookje, lijkt wat voorbij, zeker nadat duizenden auto's uitfikten in de banlieu's. Niet echt IN Parijs, zeggen de fransen, maar het was wel erg dichtbij en niemand is er zeker van dat het ook niet ooit in het oude Parijs zal gebeuren. Want de Bastille staat nog altijd "intra-muros", niet vergeten!

MARIANNE HEEFT OLIE!

De franse staat geeft weer exploitatievergunningen uit om olie op te pompen: 5 in 2005 en in 2006 ook weer minstens zo veel. En er wordt 9 miljoen vaatjes geproduceerd per jaar, 1% van de geïmporteerde hoeveelheid. Dat kan met een vatprijs van 70 dollar en een kostprijs van 15 à 25 dollar. En 25 ondernemingen verdelen de koek van 350 miljoen dollar, waaronder Vermillion, die oude putten kocht van ESSO. En er zijn ook maatschappijtjes die eigendom zijn van de groten der olie: TOTAL en CONOCOPHILIPS. Dit nieuws trof me, en ik ben nu in gesprek met een olie-expert om te bezien of ergens in mijn 3000 m2 een putje kan worden geslagen. Als het lukt open ik een pomp voor de deur aan de D14. Voor smeerolie dan wel. Want het grote aantal fietsers maakt het mogelijk om een flinke druppel smeerolie te verpatzen; meer dan ik zou verkopen aan vierwielaars. Een echte niche-markt dus. ,

Dus nog even en kom uw ketting smeren en neem tegelijk een glaasje pastis ter smering van de oude botten.

DE WERKELOOSHEID DAALT

Trots stond het overal te lezen: eindelijk daalde de werkeloosheid. Het aantal werkelozen daalde 200.000, maar het aantal nieuwe jobs groeide met slechts 58000; dus dank aan de oudjes. Immers het aantal fransen dat met pensioen gaat begint stevig

te stijgen. Borloo's claims dat het komt door zijn maatregelen zijn helaas niet erg waar; de demografie helpt gewoon. En vanaf nu zal dat versnellen. Frankrijk op weg naar een werkeloosheid onder de 9 %, sinds jaren, dank zij de vergrijzing. Een europees verschijnsel dat ook Duitsland zal gaan helpen. Nou ja helpen? De problemen komen nu te liggen bij de pensioenen en ziektekosten.... want het franse pensioenprobleem en de tekorten bij de ziektekostenverzekering zijn enorm! Dus de lege staatskas zal het opnieuw moeten ontgelden. Minder werkelozen en meer problemen. Als je te laat verandert kom je van probleem in probleem. Ook Nederland roept alweer dat er 15 miljard extra moet worden bezuinigd na 2007.... Wat al lang wordt geweten. De demografie moet gewoon worden opgevaardeerd!

++++
++++

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

OUTIROR

Als ik, veel te vroeg, kom aanrijden, staat de enorme vrachtauto al op de Place de la Liberté. Op zijn zijkant staat in gigaletters OUTIROR, dat is de firmanaam, en die komt waarschijnlijk van outils (gereedschappen) en nog wat anders. De chauffeur/verkoper is druk doende om zijn waren uit te stallen en zijn rijdende winkel verkoopklaar te maken. Het ding zit berstensvol technische en huishoudelijke spulletjes, waar vooral de oudere dorpsbewoners op af komen. We kregen uiteraard eerst allemaal een catalogus met een aankondiging van de grote dag in onze brievenbussen. En zowaar, het klopt, hij staat er dus.

Ik parkeer en ga naar de vrachtwagen alwaar één grijze meneer, zittend op een keukentrapje, wacht op de aftrap. En dat vertelt hij me als ik hem heb begroet. Dus ik ben lekker de tweede vandaag, dan is het zo gepiept dus. Dat denk ik, onnozele étranger!

We kouten wat terwijl de chauffeur, ontevreden grommend en zwetend, zijn aanloop neemt. Dat gekout wordt uitgebreider, als de andere klanten arriveren. Voor 99% oude, grijze mannen, die allemaal een ingevuld lijstje in hun hand klemmen.

Zo'n wachtrij, waarin dus sprake is van lotsverbondenheid, is bij uitstek een communicatieplek voor de korte duur. En, als je een beetje meedoet is het ook echt lachen.

Er zijn vrolijke mannetjes, ook sombere en ook, -een internationaal verschijnsel dus-, mannen met veel extrovertie en het nodige narcisme. Een goed geklede met blitse zonnebril, is luid aan het woord en bespreekt het politiebeleid met betrekking tot te hard rijden. Hij vindt het maar waardeloos, al die radars en die bonnenschrijverij: geldklopperij van Chirac c.s., waartegen je alles mag ondernemen. Zo vertelt hij ons, dat het gooien van een golfballetje tegen zo'n radarkast langs de weg, erg effectief schijnt te zijn. Die klap van zo'n balletje uit een rijdende auto, daar kan dat spul niet echt tegen. Als ik hem vraag of je, al niet al bent geknipt vóór de bal er tegenaan knalt, schrikt hij duidelijk. Zou dat dan kunnen, vraagt ie verontrust? Wel, zeg ik, natuurlijk alleen als je te hard kwam aanrijden. Dus dan zien de juten naast je snelheid en je kenteken ook nog je hand met het balletje erin, dat zal ze bevallen. En dan ben je dus echt de klos, denk ik.

Hij schakelt gauw over op een geheel ander onderwerp: zijn grote talenkennis. Ik heb nog niet zo veel gezegd, dus hij hoorde nog niet dat ik geen echte fransoos ben en dat maakt overmoedig. Hij spreekt, engels, wel dat stelt niet veel voor, al is het zeer verschillend van het frans. Duits is ook al niet zo ingewikkeld als het frans en, vervolgt hij, ik spreek ook nog spaans, italiaans en wat portugees. Er staat ontzag te lezen in de ogen van alle toehoorders, die ongetwijfeld naast hun provencaals maximaal een beetje correct frans spreken. Ik vraag hem hoe hij aan die talenkennis komt, en hij verhaalt over de vele bazen in

de hele wereld die hem wel moesten aanstellen.

Tja, dan wordt je natuurlijk heel nederig en ik besluit iets heel anders aan te snijden. Ik neem dus de politieke actualiteit: Clearstream (Clairestrimme, heet dat hier). Het nieuwste schandaal in de politieke UMP top. Dan barst hij pas echt los: die politici zijn zakkenvullers, die enkel aan zichzelf denken en al het belastinggeld zelf inpikken. En die de Villepin; die leek zo netjes en nu haalt hij toch wel erg vuile trucjes uit. Sarko komt er beter af, ook al zette hij wel overal die verdomde radars neer. Hij is tenminste duidelijk en gaat er flink tegen aan. En Chirac? Wel de gebaren en de gefronste wenkbrauwen, spreken een vocabulaire die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Weg ermee, zo ongeveer.

De chauffeur is zo ver en de eerst aangekomen grijsaard geeft zijn briefje af. En nu begint het gedonder dat ik niet zag aankomen: de extroverte praatjesmaker vertelt mij, dat ik er wel al stond toen hij kwam, maar dat hij al veel eerder bij de auto was komen kijken en dat de chauffeur dat wist. Dus dadelijk was het zijn beurt. Ik was plat, maar had niet echt zin om op mijn strepen te gaan staan. Toch vroeg ik hem welke regels hij nu eigenlijk toepaste. Welaan zijn eigen regels natuurlijk en die waren duidelijk en golden absoluut in deze situatie. Dat je geen nummertje kon trekken dat was immers niet zijn schuld!

Ik keek om me heen naar de anderen, die wat besmuikt wegkeken. Niemand waagde zich aan deze luid kraaiende "bavardeur" (praatjesmaker) dus. Intussen was klant één afgewerkt en hup, daar stak hij zijn briefje al uit naar de chauffeur. Die keek benauwd en afwachtend, Ik besloot dat ik de mooie dag zo wilde houden, en liet hem begaan.

Dus hij werd bediend door de chauffeur, zei het met tegenzin, zo te zien. Hij kreeg zijn spulletjes, betaalde en verdween. Terwijl de chauffeur nu mijn spullen verzamelde, barstte de steunbetuigingen aan mij los. Wat een brutale vlerk, wat een voorkruiper en wat kletste ie toch veel. Niemand leek hem nu nog te zien zitten en allen vonden zijn optreden echt zeer ongepast. Ik hoorde het

aan en zei dat ik deze mooie dag niet had willen bederven. Dat vonden ze allemaal “très sage”, ik betaalde en vertrok, na een luid au revoir.

Terwijl ik terugreed dacht ik na over de mentale structuur van het talenwonder. Hoe krijg je zoiets nou voor elkaar en hoe durf je dit eigenlijk? Zou hij nog nooit een afstraffing hebben gekregen? En zou hij daarom zo driest zijn? Voer voor de psychologen.

Thuis zou hij waarschijnlijk tegen zijn ega zeggen, dat hij zo'n sukkelige étranger even de franse suprematie had laten voelen. En die vent trapte ook nog zonder protest in zijn smoesjesgedoe. Incroyable toch? Dit alles bedenkend, maakte ik nu toch maar een ferm voornemen voor een eventuele volgende keer. Als ik hem nog eens zou aantreffen bij Outiror zou ik hem eerst vertellen over de nare gewoonte van belgen om steeds onterecht vóór te kruipen. En dat ik dat nooit pikte, en dan stevig trammelant maakte, om mijn recht te verkrijgen. En daarna zou ik vertellen, dat ik lang vóór hem bij de vrachtauto was, ja, zelfs deze auto had zien arriveren! En dan zou ik aan de chauffeur vragen.... Is het niet mijnheer? U weet het toch nog wel? En dan zou de chauffeur zeggen : Mais oui, sûrement monsieur! En dan zou ik mooi vóór hem geholpen worden.

Ach, wat een kinderachtig gedoe dacht ik toen. Zo laat je je toch niet meetrekken? Dat moet anders, meer spitsvondig, grappiger. En toen wist ik het! Ik zou op het kritieke moment tegen hem zeggen.... He, kijk daar , iemand geeft een schop tegen de zijkant van je auto en hij rent hard weg. Hij is nu al de hoek om. En dan zou hij er natuurlijk heen rennen om de schade te bekijken en de dief te pakken. En dan kon natuurlijk rustig vóór hem gaan; immers afwezigen verliezen hun beurt, ja toch?

Als hij dan terug zou komen, zou ik zeggen, dat ik hoopte, dat hij geen al te grote deuk in zijn auto had gevonden. En ook dat ik, bij een volgende keer, als ik minder haast had, ik natuurlijk mee zou rennen om de dader te grijpen. Want dat hoort zo in en beschaafde wereld; je helpt elkaar en zo stop je dan dit

soort wangedrag, door eensgezind tegen het onfatsoen en het onbeschofte stelling te nemen. Want beschaving moet je soms afdwingen door gezamenlijk te demonstreren wat fatsoen eigenlijk is. Zo hoort dat, zou ik zeggen, ook als je iets staat te kopen bij Outiror. En de omstanders en de chauffeur zouden dat allemaal beamen, met een glimlach.

Zo, mijn plan is gemaakt; ik kan niet wachten tot de volgende OUTIROR-dag.

ST.MAARTEN IN DE BIEB

Tja, de wereld is klein en dat bleek weer eens toen ik ontdekte dat een neef de geschiedschrijver was geworden van het eiland Sint Maarten, dat half nederlands, half frans is. Hij schreef twee prachtige boeken over de historie en de cultuur van dit eiland waar hij al meer dan 40 jaren woonde en werkte. Nu werkt hij aan een boek over de Bokkenrijders, waarin hij breed aandacht geeft aan de regio, de geschiedenis en, aan het proces tegen een voorvader dat eindigde met de galg. Ik kreeg een exemplaar en toonde dat trots aan de besturende dames van de dorpsbibliotheek van Mormoiron. Die waren echt verrukt, met name van de prachtige vormgeving (ontelbare foto's, kaarten, tekeningen, documenten) de kleurenpracht en de compleetheid van dit boek. Dus beloofde ik hen de auteur te vragen voor een exemplaar om in de bieb te plaatsen. Immers het boek is ook de geschiedenis van Saint Martin, en, ik zocht overal, er is geen ander boek te vinden. Dus mijn neef vulde een gat in de Nederlandse en de franse geschiedschrijving. En dat moet aan het volk worden getoond.

Dus nu prijkt dit fraaie boek in de bieb van ons dorp; ik bood het aan met een kort curriculum van de auteur en het bestuur zal blijk geven van hun waardering voor de geste en het werk, dat is in bewerking.

Zo bleek weer eens dat vele dingen in de wereld zich raken op verassende wijze. En de dorpelingen kunnen zich nu laven aan de beschrijving van de rijkdom van hun land,

omdat een hollandais, uit liefde voor zijn tweede vaderland, jarenlang werkte aan stuk gemeenschappelijke historie. Zo hoort het; demonstratie van het begrip en respect dat volken onderling moeten vertonen. Daarvoor moet neef J. dan ook hier, uit naam van heel ons dorp, bedankt worden. Bravo!

++++
++++

JOURNAL MORMOIRONAIS

LES VERITÉS DE JOJO (Jojo's wijsheden).

De ouders van Jojo ontvluchtten het Spanje van Franco, die communisten overhoop schoot, en ze kwamen daarom naar Frankrijk, waar de internationale rode broeders hen ontvingen. Dat had hij me ooit verteld, toen hij nog in ons toenmalig buurtje woonde, vóór hij zijn huis voor een exorbitante prijs aan een onwijze buitenlander verkocht, als tweede woning. Het dorp sprak schande over deze transactie en Jojo werd afgeschilderd onmiddellijk als een grote, onbeschaamde kapitalist. Die reputatie-omslag werd definitief toen hij een zeer fraaie villa met zwembad+witte terrassen bouwde aan de andere kant van het dorp. Het definitieve bewijs dat hij van kamp was gewisseld! Ook zijn visie op de gekleurde, geïmmigreerde medemens klopte met die lijn, want van liefde en solidariteit met de armen en onderdrukten had zijn credo niets meer te maken. Er moest een groot slot op de franse poort en als dat kon moesten de afrikaanse gasten zo snel mogelijk naar huis toe. Dus hij werd gepositioneerd in het kamp van het Front National of nog erger. Dit was mijn beeld van de Jojo, die ik s'morgens vroeg ontmoette bij de openbare water tapplaats waar ook ik met een aanhanger geregeld tuinbesproeiingswater kom halen, net als Jojo dus.

En we raakten in gesprek over de meer dan zorgelijke staat van de franse natie: de hoge werkeloosheid, de aftocht van de franse industrie naar goedkope landen, de torenhoge inkomens van (beurs)speculanten en bobo's en de toenemende armoede. Jojo had nogal wat klachten en zorgen over nu en morgen. En uiteraard vervolgde hij, zonder aarzeling met een scala aan te nemen maatregelen om alles weer te maken zoals het hoorde. Ik verwachtte dat hij weer zou komen met het bezuinigen op de ww-uitkeringen cq bijstand van het gekleurde volksdeel dan wel met hun uitzetting nadat ze een boete voor hun bedrog hadden voldaan. Maar nee, zijn betoog had een geheel onverwachte teneur.... Alle lonen moesten omhoog, de huren omlaag, de werktijd verkort en een verbod op fabriekssluiting moest meteen worden uitgevaardigd en de woekersalarissen en dito winsten moesten met 90% worden belast natuurlijk. Plots zag ik wat er aan de hand was: Jojo was weer van kamp gewisseld, in de stroom van maatregelen ontdekte ik de lijn van Marie-George Buffet, de baas van de franse Parti Communiste. Dat was het dus. Hij was terug in de moederschoot der partij en verkeerde weer in de warme omarming van de camarades. Terwijl allen dit zinkende schip verlieten was Jojo weer aan boord gestapt, onverschrokken als vroeger. Alles werd definitief bevestigd toen hij al schetterend het portier van zijn (tweede) bagnole opentrok en van de stoel een oud beduimd boekje viste. Hij drukte het in mijn hand en sprak: "Eh voila, lis ca, et tu comprendra mieux, tout est dedans". (Lees dit en je zult het beter snappen, alles staat erin). Ik draaide het boekje met de rugkant boven, dat doe ik altijd met oude boekjes. Want daar vind je meestal de uitgever. En inderdaad er stonden nog vier andere boekjes aanbevolen van dezelfde communistische uitgeverij uit 1936. Te koop voor een paar francs. Op de voorkant stond de zwaarwichtige titel: LE STANDARD D'OR (de Gouden standaard). En onderwijl raasde Jojo verder over Bush die met goudvoorraden de wereld

manipuleerde en dollarbiljetten drukte en rondstrooide; de clou ontging me enigszins, moet ik bekennen.

En toen herinnerde ik mij dat hij die geniale invalshoek ooit eerder noemde in een gesprek jaren geleden, Jojo hield zijn litteratuur bij! De communisten wisten al altijd klonk het, dat het kapitalisme zichzelf zou opvreten, een kwestie van tijd gewoon. En dan was de proletarische heilsstaat ons aller redding. En ze deden het nu echt, richten alles al speculerend en graaiend, ten gronde over de bezwete rug van de kleine man. Alles werd weer helder.

Ik was over de verbijstering heen en besloot me over te geven. In deemoed liet ik Jojo zijn betoog afronden. Het gesprek liep ten einde mijn tank was vol.

Jojo zei nog: "Hé Leon, ik ga weer naar het noorden wonen, bij de oude kameraden, en verkoop mijn huis. Weet jij misschien zo'n buitenlander die een tweede huis zoekt met flink wat slappe was?" En hij noemde zijn vraagprijs: 500.000euro...

Ik sprak: tja Jojo dan moet je echt op zoek naar zo'n buitenlandse kapitalist en wel vóór ze allemaal failliet zijn". Jojo keek wat fronsend en sprak: "Maar ik mag zo'n rotzak toch wel zijn geld afpikken? Dat heeft hij toch zijn hele leven ook bij anderen gedaan?"

Dit treffende argument deed me afscheid nemen en ik zag, wegrijdend, in mijn spiegel Jojo de slang in zijn watertank doen en ik dacht: daar staat Jojo die 6 jaar geleden voor zijn huis 4x de aankoopprijs (van drie jaar eerder) beurde en nu weer 2x zo veel wil scoren dan de betaalde bouwprijs. En zijn bijdrage aan de ondergang van het kapitalisme was in een klap duidelijk, Geniaal!

Dus, wilt u iets meer snappen van s'werelds kwalen, ga dan s'morgens tuinwater tanken. Dan kunt u nebenbei wijsheid tanken, ook gratis, uit de eerste hand, en van een herboren lid van de PC.

Ik denk ook over partijwisseling intussen, maar pas na de verkoop van mijn huis en net vóór de ineensstorting van "those bloody bunch of capitalists". Weet u wanneer dat gaat gebeuren? Want dat weet ik niet ,

eigenlijk. Bel even als u me kunt helpen. En zoekt u nog een leuk huis in Mormoiron; ik weet er een dat te koop staat. De eigenaar wil snel verhuizen om persoonlijke redenen.

++++
++++

COIN DES POÈTES

Naar aanleiding van ontmoetingen met vrienden uit het verre verleden; van bijna een leven later. En het is uiteraard vooral aan hen opgedragen. Salut : J, H, P en H.,

OLD FRIENDS (A long time ago)

Weer kunnen kijken,
In de vertrouwde ogen,
Waarin oude beelden weerspiegelen,
En samen weer ontdekken,
Hoe we het leven leefden,
a long time ago.

Hervinden wat verzonken leek
Maar wat nooit werd uitgewist,
Putten uit het grote labyrint,
Met zijn kruispunten en pleinen,
Die er nog zo bekend uit zien,
Zoals toen,
a long time ago.

Zien wie we vroeger waren,
Via de oscillerende fluxen,
Die er tussen ons heen en weer gaan,
En je wederzijds verbazen,
Over de metamorfosen,
Toch zo anders nu, dan,
a long time ago.

Vreugde, warmte, ook wat verdriet,
Kleeft aan het hervondene,
Aan de momenten en aan de mensen,
Aan de verloren gewaande wereld,
Die toen zo onaantastbaar leek,
Toen,
a long time ago.

De herinnering weeft ketens,
Van schakels die elkaar hervinden,
Grote en kleine, die opnieuw vastgeregen,
Reiken van TOEN naar NU, naar
VANDAAG,
Zonder echt aankoppelbaar te zijn,
Because ,from
a time so long ago.

Elk voelt in zich ook bovenkomen,
Dingen die de ander nooit wist,
Geheimen van lang geleden,
Die altijd geheimen zullen blijven,
Omdat ze enkel toebehoren aan,
a long time ago.

Aan beide zijden wordt geijkt,
Het TOEN versus het NU,
En een soort oordeel komt op,
Over onze afgelegde wegen,
En dan gaan de gedachten uit,
Naar het vervolg,
Op naar weer een:
a long time ago?

Tenslotte is er dankbaarheid,
En het mooie gevoel,
Want "vroeger" verzekert ons,
Dat vriendschap in zijn kern,
Nooit verloren gaat en blijft voelen,
Zoals:
a long time ago.

Leon, juni 2006.

Merci mille fois, mes amis d'antan!

De onderstaande tekst is zo mooi, dat er ook voor anderen hoop en troost uit kan worden geput. Dus voor wie het kan/wil voelen en waarderen, hier de mooie woorden die goede vrienden ons deden toekomen. Voor ons zijn ze als een prachtig gedicht.

EEN MOOIE TEKST

Vrees niet,
Wees gelukkig in het moment,
En met kleine dingen,
Die grote wonderen zijn.
Identificeer je niet,
met de werking van het ego,
Dat altijd meer wil,
En de verwachtingen,
projecteert naar de toekomst,
En angst heeft,
Omdat die wel eens uitkomen,
En die komen nooit (helemaal) uit,
En daarom is er angst.
Vrees niet, want de mens is veel meer,
dan zijn ego,
Werk aan "zijn" en niet aan "hebben",
Dat vereist een mindswitch,
En als de knop is omgezet,
opent zich een fantastische wereld,
Een kwantumsprong!

C., juni 2006.

Dank je, beste vriend C. ,en ook trouwe lezer, die af en toe voor ons, (en nu dus ook voor U) tapt uit een vat met enkel goede wijn, die niet bedwelmt maar juist verheldert en verzacht.

++++
++++

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

HEDGEFUND NIEUWS

De 6900 hedgefunds die er wereldwijd bestaan, verloren in mei tussen 6 en 9 % van hun waarde. Dit is een zakgeldbedragje van 65 à 95 miljard euro. U ziet, ook in het nieuwe kapitalisme is niets onaantastbaar. De vlucht in het goud kondigt zich al aan.

ISS LGT PLAT

Het International Space Station, zou HET symbool worden van internationale samenwerking in de ruimte, maar een ongeluk en de nieuwe wereldorde, beslisten anders. Het afbouwen van dit immense ruimtestation, dat nog pas net is begonnen, is nu opgeschoven naar 2010. Zestien deelnemende landen, waaronder Rusland, de VS, Europa, Japan, Canada en Brazilië; ze weten allen niet meer hoe verder te gaan. Op 400 km hoogte is het erg stil geworden nu de Amerikanen, na het shuttle-ongeluk niet verder wilden; slechts 40% van de bouwdelen is naar boven gekomen. Het geheel dreigt nu al te verouderen en de kosten stegen explosief. Een dozijn vluchten zou voldoende zijn om alles boven te krijgen, maar de Amerikanen willen na 2010 niet meer met de shuttles vliegen, en de geplande opvolger vliegt niet vóór 2014! Nu ik dit schrijf is een shuttlevlucht twee keer uitgesteld vanwege het weer, hopelijk komt hij overal heelhuids aan.

U ziet het wordt tijd dat China zich er mee gaat bemoeien.... Immers een droom gaat in rook op, hij was niet bestand tegen een flinke tegenslag, tegen exploderende kosten en vooral niet tegen gebrek aan enthousiasme en bekoeling van politieke vriendschappen. Want we leven in een tijd waarin alles razendsnel verandert en daar kan een lange termijnplan niet goed tegen. Zo wordt ISS nog het symbool van de bekoeling van vriendschappen... Een triest resultaat.

PAUL POETST BIJ DE WERELDBANK

Wolfowitz werd de baas bij de Wereldbank en was echt van plan de daar heersende corruptie en twijfelachtige gewoontes op te ruimen. En dat lijkt hij waar te maken. Één miljard aan leningen werd bevroren omdat er iets niet deugde met de geldbesteding wat ook weer protest opriep van sommige westerse landen met politieke belangen. Zijn voorganger had de enorme corruptie al wereldkundig gemaakt en noemde het "de kanker". Per jaar worden 22 miljard

uitgegeven en het is verre van simpel om het allemaal te controleren. Maar Paul, een oude havik in het Pentagon, is keihard en niets ontziend. Volgens de Afrikaanse Unie is er voor 148 miljard aan corruptie op het zwarte continent. Dus wordt er gereorganiseerd intern en maatregelen van interne controle ingesteld. Hij weigerde een rekening van een hotelkamer à 8000 dollar per nacht te betalen van de Kongolese president, en probeert nu een bijna geregelde schuldkwijting voor dit land van 9 miljard terug te draaien. Want de corruptie en de olie-opbrengsten rechtvaardigen dit niet in zijn ogen. En Paul liet de journalisten de hotelrekeningen gewoon zien! De Fransen zouden het anders, willen maar weten dat zij Wolfowitz deze job lieten krijgen, om zelf Pascal Lamy op de stoel van de Wereldhandelsorganisatie te zetten. In september komt Paul met meer bevindingen en een plan en de Fransen lubben nu, om hem een beetje onder controle te krijgen, onze schoonpoetser. De VS zijn de meest kritischen als het gaat om disfunctioneren van Wereldbank en ook de VN: en het is ook hoognodig! Zij betalen ook veruit het meeste aan de spekpotjes.

MICROSOFT GAAT FORS IN DE RECLAMEBUSINESS

De reclame business on-line, daar zit een enorme nieuwe poet denkt nu ook Microsoft. Van operating systems en zoekmachines etc. nu dus in de reclamebusiness, het is ook altijd weer wat nieuws bij die snelle jongens. Ze moeten hard op het gas om Google en Yahoo in te halen die al stevig boeren in deze sector. En nu Yahoo en Ebay ook nog samen gaan werken begint het wat te pressen bij de Microsofters. Hun markt is 470 miljoen internetters, da's niet niks. Wat ze nu verdienen in deze sector is nog weinig en komt voor 99% via hun produkt MSN. Het web hapt nog pas 4% van de publiciteitsmarkt weg nu, in de mediasector is dat veel meer, wel 20%. Dus nu gaan de vier kanonnen met z'n allen en in felle concurrentie deze groeiemarkt op. Ach zoiets zijn ze wel gewend eigenlijk. En

Microsoft liet al eerder mooie stunts zien.
Aandeelhouders opgelet dus!

OVERVOLLE HEMELEN

Boven ons hoofd loopt het uit de hand, het krioelt er van het vliegend tuig. Niet enkel dat van de groten en de low-cost company's, maar ook van een enorme vloot aan privé-jets. Business people, artiesten, politici en gewone rijken, wonen en werken over de hele wereld en moeten dus van A naar B kunnen scheuren. En nu zijn er dus files op en om de vliegvelden; tot grote ergernis van verkeersleiders en natuurlijk passagiers. Men schat dat het aantal vluchten in de laatste tien jaar verdubbelde en het gaat nog door. Al 10.000 Amerikaanse ondernemingen hebben privé-jets. De kleine ultra-lichte jets zijn veelal van Franse (Dassault) en Amerikaanse (Netjets) komaf en ze kosten en lieve 8-15 miljoen dollar. Maar als je het uurtarief van een topmanager uit zou rekenen (bv 6 miljoen/jaar voor ca 3000 uren werk= ca 20.000 euro) kan hij daarvoor wel wat rondvliegen. De baas spaart ook nog hotel en restauratiekosten, want hij pit en eet aan boord. Uiteraard zijn er ook goedkopere oplossingen zoals de luchttaxi, die je per karwei huurt en de "time-sharing jet", dus een jet met meerdere eigenaren/gebruikers.

Wel deze "boom" zorgt nu voor de noodzaak van grote investeringen om de verkeersleidingen en hun systemen aan te passen op deze drukte. De ruzies over "voorrang" zijn er al overal, en er wordt ook al heel wat dure kerosine vervlogen als je in de lucht rondjes moet draaien omdat monsieur le er aan kwam scheuren en vreselijke haast had.

Dus ook in de hemel wordt het (voor)dringen, zoals op de autowegen en ook al in de ziekenhuizen en poli's. Zorg dus dat u lid wordt van een "voorrangclubje", maar het lidmaatschap is niet goedkoop en, u moet natuurlijk eerst een jet(je) hebben.

HOGE BOMEN VANGEN VEEL WIND

Booz Allen Hamilton onderzocht het en kwam met cijfertjes. In onze speedy world verliest 15% van de grote ondernemingen

jaarlijks zijn baas..... wereldwijd dus. In Europa is het 25% en dat is niet weinig dus. Ze zeggen dat 1/3 moet gaan om redenen van (wan)prestaties en 1/5 vanwege fusies of overnames. Samen dus 50% wat betekent dat andere 50% een "normaal" verloop zou zijn dus in 7% der gevallen. Gezien de vertrekpremies die meestal contractueel worden betaald moeten we niet direct in tranen uitbarsten bij dit leed, maar dat elk jaar 1 op 4 ondernemingen zijn top wisselt was voor mij toch wel een denkertje. Maar toen ikzelf even telde hoe vaak ik wisselde in de 20 jaren dat ik "voor een baas werkte", kwam ik op zes wisselingen van plek, dus één keer per drie jaren. Uiteraard steeds omdat ik er een zootje van maakte En daarom werd ik na 20 jaar zelfstandig voor nog zo'n 10 volgende jaren. En toen was het (overigens gedwongen door narigheid), al voorbij en zocht ik de eeuwige zon op. Zo'n Booz-statistiekje nodigt uit tot persoonlijke statistiekjes en dan leert de mens weer eens wat.

ANTI-KANKER TABAK

Wel dat we daar niet eerder op kwamen! De farmaceuten zijn ver gevorderd met een tabakje dat een anti-kanker medicijntje bevat. Je maakt dus "gewoon" tabak uit menthol, basilicum, lavendel enz. die genetisch is ontdaan van schadelijkheid; het ei van Columbus. Via de genetische manipulatie van planten, die op grote schaal onderzocht wordt in de parfum- en ook de voedingsmiddelen-industrie kwam iemand op het idee om de schadelijke moleculen in tabac te verwijderen en, beter nog, om moleculen te genereren met een gezonde werking op ons lichaam. Kunnen we dan toch nog afkomen van die vele doden ten gevolge van het roken? Is het denkbaar dat ik, vroeger een enorm verstokte roker, weer mijn saffie kan gaan roken zonder gezondheidsrisico's? Wel, het zal de wereld niet redden maar een gaulloise blijft voor mij nog altijd een versnapering. Nu slechte eentje per maand dus. Maar er gloort weer hoop!

PROZAC OP JE ACHTSTE!

Het Europese Instituut voor het medicament verlegt de grens voor Prozac gebruik naar 8 jaar. Lang werd er getwijfeld omdat het zelfmoordrisico met dit medicament erg toeneemt, weet men. De regels voor toediening bij kinderen zijn overigens streng: bij zeer ernstige depressies en pas na diverse psychotherapeutische sessies. En zeer nauwe bewaking tijdens gebruik. De farmaceuten ontwikkelen nu een variant, die wat minder risico's voor de lichaamsgroei meebrengt.

Tja, de wereld gaat vooruit niet? Of moet je dit net niet als vooruitgang zien? Maar het helpen van een superdepressief kind lijkt me voor hem en zijn omgeving, een must , mogelijk ook een zegen. Maar ik griezelen er toch wel een beetje van.

HET MYSTERIE VAN DIANA'S DOOD

Het zal nooit stoppen, de speculatie over haar tragische dood. Zoiets wordt een industrie en dus is er weer een boek. Het enige wat mij daarin intrigeerde is dat niemand kan verklaren waarom de analyses van het bloed van de chauffeur zo'n enorm hoog gehalte aan koolmonoxide toonden. Zo veel dat het onmogelijk is voor iemand daarmee normaal te functioneren, laat staan met 200 km/uur auto te rijden, wat echt is bewezen dus. Dus ontstaat de vraag of het bloedmonster wel van monsieur Paul zelf was. En waarom deze manipulatie? Wel om het hoge alcoholgehalte in dat bloed te "construeren" is dus een bloedmonster genomen van iemand die gestikt is (bv bij een binnenbrand) nadat hij enorm veel had gedronken. En het verhaaltje van een dronken Paul als chauffeur was de fraaiste verklaring voor het knallende ongeluk.

Verder is er het gegeven, dat de Mercedes enkele weken vóór het ongeluk was gestolen; let wel deze auto hoorde tot het Ritz-autopark en de kans dat Diana daar ooit in zou zitten was groot. Haar verloofde was nl Ritz-eigenaar en kwam er vaak logeren. De auto was twee weken verdwenen, toen teruggevonden en daarna moesten diverse reparaties om aan het ABS-systeem en de stuurbevestiging worden uitgevoerd. Toeval of?

De vader van Dodi gaat nog steeds door met onderzoek, want hij was en is overtuigd van een misdadige opruiming. Reden? Wel een huwelijk van een engelse prinses van deze status met een islamiet, en dus een mogelijk islamitisch nageslacht zou voor het Britse koningshuis cs onmogelijk zijn geweest. Dus zou de regering cq het Koninklijk Huis zijn overgegaan tot een moordaanslag.... Ook niet direct te geloven, en daarom gaat het zoeken en gissen gewoon door. Zoals de moord op Kennedy, die recent weer voorpaginanieuws was. Ook vol met merkwaardige raadsels.

BOEING OOK IN DE ELLENDE?

De 787 Dream-liner levert nu even wat nachtmerries op. Want er zijn stevige bouwproblemen met de carrosserie-delen van plastic versterkt met carbon. Deze keuze maakt het ding ze lekker licht en zuinig. Airbus gaf ook al vertraging toe met zijn A380 en Airbus donderde 25% op de beurs. De 350 stuks in bestelling zijn dus nog niet klaar, al was gezien de revolutionaire bouwtechnologie wel e.e.a. aan problemen te verwachten. En nu zijn dus beide reuzen in de leveringsproblemen gekomen, toch nog gerechtigheid. De klanten krijgen het nu ook moeilijk en de boetesommen zullen ook extra moeten worden gefinancierd. Straks vliegen WIJ nog voor nop!

OLIE (en andere energie), WATER WATERNOOD IN EUROPA

De waterprijzen in Europa verschillen sterk. Denemarken met 5 euro/m³ en Italië met 0,75 euro. De Belgen zijn zelfs duurder dan de fransen met 3 resp. 2,75 euro.

In vele landen schiet hij per jaar 5-8 % omhoog en per regio binnen een land zijn enorm grote verschillen. En in europees waterland wordt ook steeds meer naar schaalvergroting in de winning en distributie gestreefd. RWE (Du) kocht Thames Water (UK) en er zijn andere waterreuzen die zoeken naar overnames. Zoals in electra en gas en zeker ook telefonie.

Om aan de kwaliteitseisen van Europa te kunnen voldoen in 2015, moeten nogal wat verbeteringen in veel landen worden gerealiseerd, ook in Frankrijk. Want goede waterkwaliteit is essentieel voor de menselijke gezondheid; daar mag Brussel zich qua normstelling best mee bemoeien. Intussen is het hier in de Provence kurkdroog en we wachten wat verontrust op de volgende branden. Na een drietal hopen we maar dat er wel genoeg bluswater is. Nou ja, de blusvliegtuigen “scheppen” het uit de Mediterranée, en daar zit nog wel wat.

ENERGIE UIT ZEESLANGEN

Grote rode, ronde slangachtige kokers dobberen ten noorden van de Portugese kust op 10 km vanuit het land. Zo'n 150 meter lang en 3,5 meter diameter. De golfslag doet ze bewegen en dat doet weer hydraulische zuigers moven, binnenin. De daardoor opgewekte oliedruk drijft dan weer een generator aan en hup, er komt 2,25 Megawatt vrij, genoeg voor 1500 huishoudens.

Wie de golfslag heeft, heeft de toekomst. U ziet het de mens is niet te stoppen.

Ach denk ik dan, zet er nog wat grote windmolens tussen en dan kun je zo energiekusten maken, die niet vervuilen en die onuitputtelijk zijn. Maar ik weet dat dit niet alle problemen oplost. Maar met Iran en zo in deze wereld, moet je maar denken: alle kleintjes helpen.

OLIE VIA DE VEILING

China en Italië betaalden een vermogen voor hun concessie in de diepe wateren vóór Angola. Ze boden 3,1 miljard dollar voor sociale projecten. De groten doen vaak niet mee en wachten op retour naar normale verhoudingen. Ook in Mexico, Libië en Nigeria werd al diep in de buidel getast; Zuid-Korea lapte daar 350 miljoen dollar. Exxon en Mobil zitten er vlak bij en betaalden “maar” 120 miljoen. Veel olieboys denken dat Sinopec (China) en Eni (Italië) te veel betaalden en zien lage rendementen. Maar alles hangt natuurlijk af van de prijsontwikkeling. En wat er bij schaarste gebeurt weten we ook al langer,

bijvoorbeeld van de onroerend goedmarkten. De toekomst leert wie (on)gelijk heeft en als je emerging bent kun je je niet permitteren zonder olie te komen te zitten, zeker niet als je tot wereldmacht lijkt geroepen.

WATERSTOF: OOK AL DE TOEKOMST

Waterstof is er genoeg en je kunt er van alles mee doen: verwarmen, aandrijven etc. En er is genoeg van, water splits je mbv electriciteit en je verkrijgt waterstof. En die electriciteit kun je weer maken met kernenergie, zon en wind. Ook decentraal, dus ter plekke, dwz zonder grote complexe transportsystemen. Waarom rijden we dan al niet lang op deze schone brandstof? Wel er zijn al de nodige auto's etc. in Europa en Californië die testgewijze op deze brandstof rijden. Maar er zijn nog veel technische problemen op te lossen en die oplossingen lijken nog erg duur. De opslag van het spul om 400 km autonoom te kunnen cursen met een auto, is er een van: je moet het spul nogal samenpersen om genoeg aan boord te kunnen meenemen. En de tank maken van staal is een te zware oplossing, dus moet er gezocht worden naar licht materiaal. En je moet ook in de vloer van de auto een grote platte tank bouwen, dus er zijn heel andere auto's nodig. De materialen die nodig zijn om de brandstofcel te maken zijn ook erg duur. Die brandstofcel is nodig om warmte en dus electriciteit te maken van waterstof en zuurstof; en de waterstof-auto heeft dus een electromotor.

Kortom: ingenieurs hebben het over 30 à 40 jaren, vóór we economisch kunnen zoeven op waterstof. De huidige waterstof wordt overigens voor 90% uit... olie etc. gemaakt!

U begrijpt, dat deze technologie voor de verdere toekomst veel belooft, maar ons nu, voor wat betreft het aankomende “gat”, niet echt kan helpen. En dat is ook het geval voor zonne-energie en windenergie. Zij die op dit punt nog “groen” denken, moeten dus hun fiets in ere gaan herstellen en toch maar eens gaan wennen aan wat meer kerncentrales.... Helaas, maar waar!

RELIGIES

EEN RELIGIEUS PRETPARK

De Amerikaanse creationisten hebben een groot park ingericht om tegengas te geven tegen het darwinisme en "hun" creationisme aan te prijzen. De markt is groot want ca 42% van de Amerikanen gelooft in een schepping door God's hand, slechts 38% ziet meer in Darwins idee. Maar 64% wil graag dat beide visies in het onderwijs aan de orde komen.

Wist u dat al in 1925 in Texas een verbod gold op het onderwijzen van Darwin's theorie? Het "proces van de aap" tegen een leraar was toen al voorpagina-nieuws. In 1987 is dit soort wetten door het Hoogerechtshof uiteindelijk verboden. Nu zijn er opnieuw machtige lobbies en instellingen die trachten het darwinistisch denken uit te roeien. Musea en pretparken worden nu ook al ingezet om de massa op andere gedachten te brengen. Op basis van een erg letterlijke interpretatie van de bijbel en de scheppingsdaad. En u weet dat ook George aanhanger is van het "intelligente ontwerp" en dus anti-darwinist. Als je ziet wat voor hel er nu in Irak is ontstaan, een complete bloeddorstige burgeroorlog, dan geloof ik eerder dat Darwins lijn nog evolueert en kan me niet voorstellen dat het opperwezen dit drama zou appreciëren. Maar in de pretparken gaat het daar niet over, natuurlijk.

DE JUDASKUS KOMT "IN"!

Judas was geen rotzak, blijkt nu weer uit de laatst gevonden rollen en zijn rehabilitatie is in volle gang. Dus in onze dictionaires moet nogal wat gerepareerd worden zoals Judasrol, Judaskus, een Judas zijn, etc. Er zal nog wel meer te voorschijn komen, logischerwijze, omdat veel van onze kerkopvattingen berusten op interpretaties dan wel duidingen die in de perioden lang geleden "beter uit kwamen". Zo ging dat met veel historische gebeurtenissen, soms werden hele misdadige gewoon "weggepoetst". Geen land gaat daarbij vrij uit. En dat is nu ook voor de Kerk het geval, en het sluit ook aan op mode's als Da Vinci Code etc. die op heel eigen, en ook niet zo

vlekkeloze wijze, de geschiedenis van de Kerk c.s. een stevige draai geven. U kon weer eens zien hoeveel pijn dat nog steeds oproept. Na duizenden jaren. Moge dit ons dan leren, dat "vervalsing der historie" uiteindelijk, veel later, tot traumatische toestanden kan leiden voor ons nageslacht. Dus dames en heren prudentie!

AFRIKA

AFRIKA EN JAPAN

De Japanse premier zei het weer: "Ik zal onze bijdragen aan Afrika verdrievoudigen in de komende drie jaren". Maar zijn minister van Financiën vond het toch wat veel die 1,25 miljard dollar en trapte op de rem. Waarom dit gedoe? Wel, Japan wil een zetel in de Veiligheidsraad en dan is steun van de Afrikaanse landen niet onbelangrijk! En, Afrika wordt steeds meer een grote leverancier van grondstoffen die schaarser worden. Daarom deze fraaie beloften bij zijn bezoek aan Ethiopië, kort geleden. Want wie de poet heeft, wordt geaaid, door alle groten der aarde, ook Japan. Maar niet alle politici in Tokio hebben dezelfde mening,.... nog niet.

DE ONDERGANG VAN GUINEE

Een land vol natuurlijke rijkdommen, leeggebloed door conflicten krijgt opnieuw een periode van grote crisis. Hun president, 72 jaar oud, is zo ziek dat hij op volkomen chaotische wijze het land bestiert maar niemand durft hem aan te pakken. Dus vrezen velen dat het toch weer gaat uitdraaien op coups en oorlogen, zoals eerder bij een "fin de regne". Dit land waar 49% onder de armoedegrens leeft (was enkele jaren geleden 40%!), waar in een schoolklas 250 kinderen zitten en 49% ondervoed is, is rijk aan goud, bauxiet, ijzer en diamant. Maar de belastingontvangst uit deze exploitaties is zeer klein, corruptie en bedrog zijn de oorzaak. Vooral een bauxietcontract met Rusland lijkt schandalig. En de clans en de rivalen spelen hun spelletjes en onder hen is ook de zoon van de president. De 9 miljoen inwoners moeten maar apathisch, arm en ziek afwachten wat

de toekomst gaat worden. Een rijk land gaat ten onder: een oud Afrikaans recept...

SPANNINGEN IN KONGO KINSHASA

De EU gaat dit land helpen bij zijn a.s. verkiezingen. Op 30 juli moet er uit 30 kandidaten een president worden gekozen, de eerste keer weer sinds 1987. De EU stak al meer dan 400 miljoen euro in opleiding van politie en hervorming van het leger en nu stuurt men nog 500 soldaten om voor rust te zorgen. Iedereen is bang dat de verliezers hun verlies niert zullen accepteren en dan in rebellie verder gaan, zoals al zo vaak. De rijke gebieden zijn echte kruitvaten vol met milities uit Oeganda en Ruanda. De opstand zal mogelijk weer worden opgestart via de aloude etnische rellen, dat werkte altijd al. Een test van de uiterst fragiele democratie, mee overeind geholpen door de EU dient zich aan. Laten we maar duimen...

WEST-EUROPA.

PROGNOSE EUROPESE ECONOMIE

Dure olie, vertraagde groei in de VS, te hoge belastingen, hogere rente, onvoldoende produktiviteitsverbetering en een hoge eurokoers zullen het groeitempo in Europa in de loop van 2006 opnieuw remmen. Europa zit in een volgersrol en is dus speelbal van de golfslag die de economische reuzen van de groei produceren. Een rol die we maar lastig van ons af kunnen schudden, want ze kleeft aan de vermoeide mentaliteit van het "oude continent". Het zal de kunst worden de volgersrol uit te leren buiten. Dat kan Europa van kleine landen, als Nederland, leren. Dus moet Jan-Peter, samen met andere vlotte dwergen, maar een Europaclubje van "small and smart" gaan vormen, om de vermoeide Europese reuzen te adviseren wat te doen... In het Scandinavische zitten een paar goeie collega's toch?

EUROPEES BETALINGSVERKEER 2008

Zo'n 7000 bankbedrijven (in de eurozone), zijn zwaar aan het klussen om in 2008 aan te sluiten op een flinke stap in het

elektronische betalingsverkeer. Weg dus met cheques en cash bij het betalen. Het zal een positief effect op de groei hebben denken ze in Brussel (+0,5%) en bespaart zo'n 20 à 30 miljard per jaar. Nu nog wordt voor 30% geld overgemaakt met stortingsbiljetten, 11% met cheques betaald, 32% met de bankkaart en 26% automatische afschrijvingen. Brussel zet de bankwereld onder druk en deze moet grote investeringen aangaan om per 1-1-2008 te kunnen meedoen. De zwakkere broeders moeten zich dan maar aansluiten door allianties met de reuzen. Want wachten kan dan niet meer.

AIRBUS LIJKT WEL EEN BIJENKORF

In 2006 levert Airbus meer dan één vliegtuig per dag af en einde 2005 waren er 4100 stuks aan 225 klanten in de wereld afgeleverd. Nou hoor ik u denken, nou ja, dat afleveren is niet zo moeilijk toch? Je vliegt er gewoon mee weg wel? Dat klopt maar zo'n duur dingetje wordt bij aflevering hartstikke plat gecheckt door mensen van de klant. Dus elke dag zijn er equipes uit de hele wereld die komen en gaan om te keuren. En klopt alles dan komt de verlossende champagne op de tafels en vliegen de dollars door de financiële netwerken in de wereld. Terecht als er zo'n 3000 punten zeer precies zijn gecheckt. En bij de bouw wordt er veelal al elke week een overzicht van de stand van zaken "per plane in aanbouw" naar de klant gezonden. Er staan nu nog 2200 airbussen op de afleverlijst voor een bedragje van zo'n 175 miljard euro. Lekker omzette. En stel u gerust ze hebben ook al een vlucht gemaakt, die nieuwe eigenaren, vóór ze afnemen. Om diefstal te voorkomen krijgen ze dan maar weinig brandstof en ze moeten hun dure vliegeniershorloges inleveren als onderpand. Want stel je voor..... Ach u gelooft me al niet meer.

HET EUROPESE KOPPEL BEKOELT

Aan alles kun je het zien; de aloude Europese tandem Duitsland-Frankrijk, loopt uiterst stroefjes. De droom is voorbij, lijkt het. Voorbeelden te over: Euronext zonder

de Deutsche Börse ingepikt door de NYSE, grote herrie in de top van EADS (o.m. Airbus) waaraan ook de Clearstream-affaire (Gergorin was zeer hoog bij EADS!) geen goed doet. Angela wacht zonder meer de verkiezing in Frankrijk in 2007 af. En, in het Europa van de 25 is het lang niet zo gemakkelijk voor de twee, om de bazen uit te hangen, die tijd is voorbij. En beide landen zijn economische hekkensluiters ná Italië, ook geen vreugdevol plaatje. De oude motor van Europa ligt plat en dat merkt iedereen; een reshuffling van de macht binnen de EU is aanstaande. Wie gaan HET doen in de toekomst?

OOST EN WEST (EUROPA) LIJKEN OP ELKAAR

Als je onderzoekresultaten ziet naar vraagstukken als: "Iedereen voor zich", versus "Niemand (sociaal) in de steek laten" in de wereld, ontdek je dat de Europese oost-west verwantschap veel groter is dan vermoed en natuurlijk in vergelijking tot de VS. Onze cultuur, onderwijssystemen, problematieken en normen en waarden zitten RELATIEF vrij dicht bij elkaar. En dat doet vermoeden dat de nog verdere uitbreiding van Europa niet moeilijker zal blijken dan die indertijd met Spanje, Griekenland etc. Zo gezien bestaat er toch wel een Europa als je bereid bent af te zien van wat meer details in vergelijkingen maken. Immers, Polen heeft over het Europa van morgen (helaas?) vergelijkbare opvattingen als er zijn in Duitsland, ja zelfs in Nederland en ook Frankrijk. Dit zou Europa zich beter moeten realiseren en vervolgens streven naar een minder ambitieus maar meer pragmatisch en naar BUITEN gericht Europa. More fit for the battles to come!

PENSIOENLEEFTIJD IN EUROPA

Zoals was te verwachten beweegt het stevig in pensioenland: Groot-Brittanië gaat in de toekomst naar 68, Duitsland spreekt serieus over 67 en zoiets hoor je ook in Nederland. En daar ook nog, het mee laten betalen van 65+-ers aan de pensioenpremies. Tja MIJ verbaast het niks en dit is pas het begin. De

Engelsen moeten eraan geloven in.... 2044, maar daar geloof ik niets van. Immers, nu al zijn er 12 miljoen Engelsen met een zorgelijk laag pensioenrecht. En velen moesten al naar de Spaanse zon vluchten om met minder hoge kosten te kunnen genieten van hun nadagen. Het paradijs blijkt minder groen dan gedacht. Wacht u voor meer!

DE DOKTERS VAN EUROPA

In Duitsland verhuizen steeds meer artsen naar Groot-Brittanië, Zwitserland en Scandinavië. Want de mensen zijn over de hele wereld "hetzelfde" dus de dokter is internationaal. Waarom? Wel er is groot gedonder over werktijden, interne verhoudingen in ziekenhuizen en het salaris. Ze willen maar liefst 30% er bovenop! Dat ligt bepaald niet lekker in een land dat vergrijsd en enorme tekorten in de gezondheidszorg ziet komen. Ze staakten al en gaan dat mogelijk weer doen. De Franse huisartsen zijn ook in een strijd gewikkeld met hun overheid over.... Meer geld. En een van hun machtige vakbonden kreeg de discussie weer open over de nu in uitvoering zijnde modernisering. Dit gewoon ook bij een failliet Ziektekostenverzekeringssysteem met 40 miljard schuld en een jaarlijks tekort van 10 miljard. Ook in Nederland was het al stevig bonje bij de plannen van Hoogervorst. De Europese dokter is dus in een crisis beland op het moment dat de gezondheidszorg de grootste inspanning aller tijden wacht. Er zullen in heel Europa nog vele veranderingen nodig zijn om de gigantische omslag in volume en dus in werkwijze te realiseren. De medicijnmannen moeten nog meer topsport gaan bedrijven dan ze al deden. Van hun zal erg veel aanpassingsvermogen worden gevraagd. Troost? Kijk maar eens naar de industrie in haar mondialisatieslag, want daar is sprake van een continue verandering... en dat wacht de dokters nu ook. Ontsnappen kan niet echt meer. Te laat. De patiënten wensen U sterkte.

FREE IN DE AANVAL:

Free is een Internetbedrijf en “vond” de Free-Box uit waarmee je ook kunt telefoneren en TV kijken. Nu al niks nieuws meer, het aanbod hiervan is al breed. Maar dit kleintje op telefoongebied heeft nu iets anders in mind en dat beroert de telefoonboys and girls. Stel u voor een Freebox met WIFI (gewoon een antenne erop waarmee u draadloos data kunt uitwisselen met allerlei apparaten en ook met een mobiele telefoon. Dus u bent thuis , pakt uw mobieltje en u belt via de box over het net.... En dus niet via de paal van de telefooncompany. Als u weet dat 40% van de gesprekken met mobieltjes thuis geschiedt en wel 70% (straks) in de buurt van een Freebox (nieuwe stijl), dan snapt u wat Free wil uithalen. Mobiel bellen over het snelle Internet via hun box! Een probleempje is, dat er eerst een mieltje gemaakt moet worden waarmee je “gewoon” met een telefoonprovider draadloos kunt bellen (als je ergens bent waar geen Freebox hangt) en voor de rest via de WIFI-faciliteit van de Freebox. Dat is toch nog wel een duur grapje , het onwikkelen van zo’n two way-ding (GSM+WIFI). Maar Free gelooft in de haalbaarheid en als u weet wat ze al eerder flikten dan zouden ze wel eens kunnen slagen in hun stoute plan. Dus, koop even geen nieuw mobieltje of sluit geen nieuw abonnement af..... Wacht even en ... be Free!

ILLEGALEN EN EUROPA

Het aantal illegalen wordt in Europa geschat op 3 à 8 miljoen, zo’n brede schatting geeft het probleem al aan. De asielstroom ging tgv beperkende maatregelen fors achteruit, nu is dat nog ca 225.000 per jaar, een daling van 46% in 4 jaar. Fort Europa is er dus op papier, maar de linies zijn lek. Waar zijn de lekken? Wel eerder vertelde ik over de ranse lekken in de franse gebieden ver weg (maar ook op Sint Maarten, Nederland!) en verder zijn hot spots Malta en Griekenland en ook de Canarische eilanden. Frankrijk is nog asieland nr. 1 en 40% komt uit Azië, en 25% uit Afrika en ook 25% uit Oost-Europa (Nigerië, Somalië, Kongo en

Algerije resp. Servië, Rusland en Montenegro). Zuid-Europa draagt de enorme last, financieel en ook moreel, van deze stroom Hoe moet dit nu europees gezien? Wel, de engelsen bepleiten centra BUITEN de Eu van waaruit uitzetting zou moeten gebeuren, mede betaald door Brussel. Dat betekent dat de last compleet wordt verschoven naar niet-EU landen..... een wat enge symboliek. De demografische neergang begint nu echter ook wat te knagen bij diverse landen maar hoe krijg je nou enkel in je land binnen “wat je nodig hebt”? Zie dus Sarko in Frankrijk, met zijn nieuwe voorstellen, die overigens ook overleg met de emigratielanden inhouden. Waarom zou dat niet (ook) kunnen? Deze manier die respect toont voor de afrikaanse problemen is op de lange duur toch een goede zaak? Want je enkel “pragmatisch en egoïstisch” verweren en alleen op de repressietour gaan is niet erg netjes, naar onze donkere burens toe. Zie ook, wat zo’n “pragmatiek” nu oplevert voor de VS, nu Guantanamo en illegale gevangenen en transporten het imago van de VS totaal verwoesten. Terrorisme was ook daar “at the end”, geen excuus voor rechteloosheid. Lessen om te onthouden!

MARX IS WEER IN

Voor velen is de naam Marx gewoon simpelweg verbonden aan misdadig en/of dom communisme en basta. Zij die Marx ooit echt lazen weten dat deze wetenschapper een zeer knappe analyse maakte van zijn tijd en prognoses die er niet om logen. Want ook nu weer in de tweede mondialisatie-golf zijn er vele inzichten over kapitalisme, een ontwikkeling naar een wereldbrede politieke macht en naar de gevolgen van een geglobaliseerde economie uiterst actueel. Dat zegt niet “Jan met de pet” (zoals ik), maar wel enkele economen/filosofen van naam zoals Attali en Hobsbawn. Dus herlees uw oude exemplaar van DAS KAPITAAL, met de ogen van vandaag en ook U zult mogelijk ook begrijpen dat deze geniale man rehabilitatie verdient. Niet dat hij ALLES “goed had”, maar als dat het criterium zou

zijn, mogen de meeste geleerden op de klungellijst. Mogelijk wordt Marx dus nu ook veel geld waard zoals Rembrand, van Gogh, Cezanne en wie niet? Dus, lees uw boekje snel, bewaar het, want het gaat straks weg tegen veel meer dan een ramsj-prijsje! Zijn eerste deel van Das Kapital, werd gepubliceerd in 1887, bijna 120 jaar geleden. Dus in 2087 zal zijn werk worden herdacht in Londen, waar het ook werd geschreven, Wedden? En op zijn graf aldaar komen dan weer bloemen te prijken.

EURONEXT-NYSE: GAAT HET HUWELIJK NIET DOOR?

Erg laat, zijn nu Europese politici in stelling gegaan over deze voorgenomen verbintenissen waarbij de Deutsche Börse alleen achter blijft. Chirac laat nu (pas) weten dat hij vóór een ander huwelijk, van Europese snit zou opteren. En ook in NYSE-kring komen er nu tegenkrachten aan het woord. Maar de Amerikanen hebben 59% van de aandelen Euronext en zij zijn dus een beetje de baas daar. Toch wordt er nu weer getwijfeld aan de ogenschijnlijk duidelijk lijkende afloop. Dus toch nog "Europa eerst?".

RUN OP DE NATO

De Hoop Scheffer zit moeilijk nu Oekraïne aan de NATO-deur klopt. En er kwam ook al een VS-oorlogsschip op bezoek in dit land. Alles tot grote ergernis van buurman Rusland. Ook Georgië wil nu meedoen en beide landen versterken ook nog hun banden met Moldavië en Azerbeidjan. Dus de Hoop roept moedig dat deze aanvragen door hem niet als anti-russisch worden gezien.... Maar wie gelooft hem dat? In Rusland zet dit alles kwaad bloed en we weten dat een kwaad Poetin gewoon je gaskraan dicht zetten kan. Energie afknippen, de nieuwste straf!

MERKEL MOET HET NU ECHT LATEN ZIEN.

Na haar indrukwekkende gang over de wereld moet Angela nu intern aan de grote schoonmaak samen met haar grote coalitie. En zoals verwacht valt dat helemaal niet mee; ze schijnt ook over te gaan tot

pappenen nathouden. Drie grote veranderingsprojecten liggen in coma: de gezondheidshervorming, belastingverlaging voor de bedrijven en de federatieve hervorming. De exportstijging gaat verder maar levert nauwelijks intern voordelen op. De toename van de consumptie met 0,3% is teleurstellend en komt geheel voor rekening van het anticiperen op de 3% BTW-verhoging volgend jaar. Nauwelijks salarisverhogingen en dus een dreigende daling van de koopkracht. De krachtproef van de Grooze Koalitie is begonnen en nu moet Angela doen wat Schröder niet meer lukte. Wonderen bestaan niet, ook al is het WK een echt feestje, so far. Intussen zijn de problemen over de ziektekosten (!) al zeer groot!

TONY'S GEVANGENISSEN LOPEN OVER

Tony ontkomt er ook niet aan: zijn gevang zit boordevol. De directeurs van deze etablissementen hebben aangekondigd binnenkort elke toelating te gaan weigeren. Er zijn zo, n 78.000 gevangenen, in Frankrijk zijn er 59.000 en ook daar zit het mudjevol en zijn er grote problemen. Verscherping van de straffen speelt overal een grote rol in deze toename en de staat heeft te weinig geld en/of tijd om zijn beleid te betalen. Want meer gevangenen is een dure sport. De tabloidpers stort zich op de rechters die te mild straffen en nu op de onhoudbare toestanden in de gevangenen. De moderne welvaartsstaat begint vast te lopen in zijn eigen bijverschijnselen, in praktisch elk westers land.

Want er komen steeds meer armen en gevangenen; drop-outs van het systeem, symbolen van de nadelen van onze koers.

OOST-EUROPA

DE MINIMUMLONERS UIT HET OOSTEN

De jonge Polen zijn overal, vooral in Londen zijn er veel te vinden. Werkers met een goede reputatie die nu al twee jaar in stromen arriveren in the UK, en ook in Ierland en Zweden Stelt u zich voor dat er sinds mei 2004 al 330.000 Polen officieel in

Groot-Brittannië arriveerden. Ze werken in de hotels, fabrieken en ook de landbouw en beginnen ook al in bejaardenhuizen, creches en thuiszorg hun werk te vinden. En zelfs een loodgieter is in Engeland nu snel te krijgen. Ze zeuren niet over werkomstandigheden, werktijden en salaris en van de 400 euro per week die men verdient gaat een groot deel naar Polen naar de arme familie.

Onze westerse maatschappij draait kennelijk enkel beter als er mensen te vinden zijn die met souplesse, inzet en weinig capsones de gaten stoppen. In Europa, in de VS en zelfs bij de rijke olielanden waar de armen der wereld al jaren alle dirty work opknappen. Een zachte, moderne vorm van slavernij. Helaas, hebben veel hautaine Europeanen niet door dat zij het zullen zijn die over 20-30 jaren tot deze rondreizende workforce zullen behoren. Zoal nu al is te zien in Duitsland, waar werkelozen in de hotels van Zwitserland en Oostenrijk zweten. Het gaat verkeren, helaas, voor onze nazaten. U gelooft het niet? Laten we hopen dat u gelijk krijgt.

ROEMENIË HEEFT OOK ZIJN AFFAIRES

Een lesje in money-making: U koopt voor schrotprijs (290.000 euro) twee roestige fregatten en knapt ze op voor 168 miljoen euro. En dan verkoopt u die aan het Roemeense leger via een tussenpersoon die flink met omkoopgeld om zich heen strooit; zo'n 10 miljoen euro, niet schjlegt. Nu is er een gerechtelijk onderzoek naar dit gedoe en het geld vloog via fiscale paradijzen al naar de gelukkigen, die het aldaar ophaalden en even na-telden. Nu is de Roemeense beau-monde toih wel een beetje in paniek; maar men zegt dat ook justitie wel wat geld kan gebruiken. Het zal dus wel weer loslopen.

Tja, en in Moldavië, buurland lgt een grensstadje dat met duizenden inwoners per maand groeit. Omdat het op minder dan 30 km van de grens ligt van het land dat de EU zal binnen gaan. Want als de overgang van Roemenië een feit is, moet een Moldavieër een visum hebben om Roemenië in te

komen. Een appartementje "zonder wat dan ook erin" kostte voorheen 3000 euro en nu 30.000 euro. Een maanloon zit op ca 80 euro... Europa krijgt dus ook nog zijn portie Moldaviërs, kent u er al een?

SLOWAKIJE GAAT NAAR LINKS

De "kleine draak van centraal Europa", bijnaam van het economisch exploderende Slowakije, ging tot ieders verbazing van een rechtse premier terug naar een linkse. Ondanks hoge groeicijfers en veel buitenlandse investeringen, toegejuicht door de EU en de Wereldbank..

Robert Fico, sociaal democraat, zegt naar links te willen. Nu moet hij wel nog eerst een regering vormen en dat zal hem nog wel wat doen bijdraaien. Het kleinste land van de EU vestigt weer eens de aandacht op zich.

TJETSJENIË VEILIGER?

Na Al-Zaquiri's dood riepen de VS en de irakse regering dat zijn dood zou helpen om Irak veiliger te maken; niemand gelooft het. Nu werd ook Soudaleiev gedood de hoogste rebellenleider tot grote vreugde van Kadyrov en zijn Russische vrienden. Iemand verraadde hem voor 1500 roebels (50 euro), een stuk goedkoper dan de 20 miljoen dollar voor Al-Zaquiri. Maar de seperatisten lieten al weten niet te stoppen maar zelfs de hele Kaukasus als hun slagveld te gaan zien. Hun heilige oorlog kenden we al, hun taaiheid is legendarisch en dus moeten Kadyrov en Poetin erg goed blijven uitkijken. De factuur zal binnenkort arriveren.

TOPOLANEK WINT IN TSJECHIË

Hij zou geen charisma hebben en evenmin veel visie, zeiden zijn tegenstanders. Maar hij stuurde de socialisten in de oppositie en won met zijn democratische burgerlijke partij. Dit is een liberale partij opgericht door Václav Klaus. Maar het gaat er toch om spannen, want het aantal zetels is praktisch gelijk aan dat van de oppositie. Hoe zou het toch komen dat ook weer hier links en rechts zo gebalanceerd in een bevolking lijken te bestaan? Genetisch bepaald? Het

antwoord op deze vraag zal Topolanek niet veel helpen. Wensen we hem succes!

ZUID-AZIË

RUMSFELD DOET ZUID- EN OOST AZIË

Rumsfeld moet wat positieve punten scoren en ging dus op goodwill reis naar Zuid-Azië. In Vietnam sprak hij bewonderend over hun economic boom en, meer in stilte, over onderlinge militaire relaties, nu 31 jaar na het einde van de Vietnamoorlog en 11 jaar na herstel van de betrekkingen. Want buurman China ontplooit zich als grote militaire macht en dat maakt de VS c.s. nerveus. Hij doet nog veel meer landen aan waaronder Indonesië, waar hij ook over terrorisme en militaire zaken zal praten.

Ook al zijn Afghanistan en Irak bepaald geen successen van onze Donald, het leven gaat door en er zijn nieuwe gevaren op komst. Dus moet je nieuwe bondgenoten vinden, als poortwachters, als oren en ogen en als plek om leger en materiaal te stallen. Daarom gaat Rumsfeld op sjouw voor de baas.

KASTENSTRIJD IN INDIA

Al vele "systemen" die discrimineren hebben wij in onze generatie gekend: het nazisme was de ergste, het apartheidssysteem was ook al taai en wreed, de Amerikaanse rassenstrijd volgden we ook en we hoorden eerder van het eeuwenoude kastensysteem in India. Het Hindoeïsme kent 5 kasten, waarvan de laagste de "onaanraakbaren" zijn. Een religieus gebaseerd maatschappelijk systeem, dat uitgaat van predestinatie van de mens. Nu heeft de indische minister van onderwijs voorgesteld de quota's voor de laagste kasten op federale universiteiten, medicijnenfaculteit en ingenieursopleidingen van ca 25% naar ca 50% te vergroten. Positieve discriminatie dus: lage kasten gaan vóór de anderen.

De studenten en ook sommige politici zijn nu in de straten en protesteren luid hiertegen. Zij zijn voor een systeem dat capaciteiten als uitgangspunt neemt voor toelating tot het hogere onderwijs. Het voorstel ligt nu bij de Hoge Raad; de

regering kreeg 2 maanden om het toe te lichten. Maar hoe dan ook zal deze regering het invoeren vóór het nieuwe schooljaar start, denken velen.

Weer blijkt dat in een deel van onze wereld een religie pertinent "discriminerende" opvattingen kent, die in strijd zijn met de "rechten van de mens" en zeker met de westerse democratie-perceptie. En weer zien we regeringspersonen manoeuvreren om de veranderingen te realiseren, stapsgewijze, om de maatschappij niet te destabiliseren. Zie de marokkaanse koning mbt de positie van de vrouw, zie Tunesië idem, Egypte, Algerije en anderen maar ook de landen waar het omgekeerde gebeurde of gebeurt. Zoals in Afghanistan (Taliban), Somalië (sharia-invoering in de hoofdstad). Maar zie ook de uitglijders in de naam van terrorisme van DE pleitbezorger der democratie (Guantanamo Bay, geheime vluchten/martelingen). En ook Peking, met zijn expliciete censuur (internet o.m.), daarbij technisch geholpen door de groten van de ICT, (als Microsoft, Yahoo), moet je hier noemen. En, om compleet te zijn ook de rechtse Nederlandse protestanten die de vrouw en de man maatschappelijk geen gelijke posities toekennen (bv de plaats van de vrouw in de politiek). En wat dacht u van de Katholieke Kerk waar het gaat over het priesterschap voor de vrouw?

Een waaier van ongelijkheid leert ons over de historische veelheid van opvattingen, vaak religieus gebaseerd, waar wij westerlingen "gauw klaar mee zijn". Gewoon niet acceptabel en snel veranderen, klinkt het dan. Natuurlijk moet iedereen vechten voor zijn opvattingen, waarden en normen, maar steeds meer komt de vraag op HOE je dat moet doen. Het vasthouden van een neerziende houding, arrogante geponeerde gelijkheidsbeginselen en onbegrip voor degenen die met veranderingen bezig zijn is voor het westen eigenlijk passé. We zullen zelf met meer begrip en inzicht moeten opereren, moeten leren leven met meerdere waardesystemen en meer onszelf afvragen hoe wij aan onze huidige set waarden en normen komen, die volgens vele andersdenkenden choquerend zijn. Zoals

onze "omgang met ouderen en de seksualiteit van de vrouw" vanuit de islam, en een materialisme zonder grenzen inclusief het laten verpauperen van zwakken en zieken....

De komende tijden zullen in het teken staan van de strijd om opvattingen, waarden en normen, op een wereldwijde schaal. En daarbij zal het feitelijke beeld dat een land/regio toont een belangrijk discussiepunt zijn. En dan heeft eenieder nog een hoop werk te doen. Ook India.

SINGAPOER:

MONDIAAL OPLEIDINGSCENTRUM

Het is slechts 20 bij 30 km en telt 4,5 miljoen inwoners. Maar ligt in het midden van de driehoek Sydney-Tokio-New Delhi en dus is meer dan de helft van de wereldbevolking minder dan 4 uur vliegen van hen verwijderd. En, de economieën van de burens China en India groeien met +10% per jaar. En daarom wil dit staatje de topuniversiteit van de nieuwe wereld worden. Men wil 150.000 studenten en onderzoekers aantrekken van de 50 miljoen om hen heen. En meedoen aan de vorming van 100.000 managers. Het aandeel van opleidingen in het BNP dat nu ca 1,8% is zal naar 5% gaan... Dus nu worden alle grote scholen in het westen opgepoord een dependance te openen in dit aparte landje en vestigt men wereldwijd buro's en agenten om dat te bereiken. En men werkt aan het bouwen van een campus van 20 hectaren voor een bedragje van 220 miljoen. En het gaat hun lukken; elke prestigieuze club komt eraan of is er al. Uit Europa en de VS. En men denkt ook aan de luxe die erbij hoort voor de studenten ter plekke en ook aan korte vacaties naar de mooie steden en plaatsen op enkele uren reizen van deze stadsstaat. Hun lange termijnplan gaat tot 2018. Singapur een belangrijk deel van het nieuwe centrum van de wereld.

OOST-AZIË

CHINA REMODELLEERT?

De grootste dam ooit is gereed in China en daarvoor moesten miljoenen mensen en hun rechten gewoon wijken: het algemeen belang ging zonder mededogen voor. Maar nu zijn er toch tekenen dat de revolutie op vier pijlers moet gaan bijregelen. Ook al is een middenklasse van 300 miljoen mensen en daarboven 150 miljoen mensen die de armoede vaarwel konden zeggen in zo'n land dat van heel ver komt bepaald niet niks. De boerenopstanden (87000 incidenten per jaar!), de enorme milieuproblemen, de sociale ongelijkheid doen nu de leiders omzien naar een bijstelling van hun wonderlijke ontwikkelingsmodel. Zonder echte ophef zijn nu sociale kwesties en milieu een regeringsprioriteit geworden en dat is ook in hun budgetten te zien. Ook betere overheidsadministratie, commerciële regelgeving krijgen nu meer aandacht. De nieuwe slogan van de communistische Partij: "Nieuwe campagne, nieuw socialistisch land" drukt een verandering uit terwijl de groei van meer dan 10% blijft doorgieren. De studentenopstand van Tiananmen lijkt haar echo eindelijk te horen. Zij die hierop zaten te wachten omdat dit de concurrentiepositie zou afzwakken moeten echter oppassen: of dit gigantische land met zijn geweldig elan zich zal "gedragen" zoals wij westerlingen denken, kon wel eens een echt geval van fout modeldenken blijken. Onze modellen zijn misschien wel niet zo geschikt voor de omvang van deze economie, de mondialisatie als totaalbeweging en mogelijk ook niet voor de chinese "homo-economicus". Dus, pas op met vooroordelen en verkeerde plaatjes plakken.

CHINA-JAPAN: OUDE VIJANDEN

Peking maakte een toenaderingsgebaar na 14 maanden ijsigheid. Hi Jintao nodigde de japanse ambassadeur uit voor onderhoud van 20 minuten. En hij bekende dat hij best naar Japan op bezoek wilde komen, als aan bepaalde condities zou zijn voldaan. Bedoeld werd dat de japanse premier nooit meer officiële bezoeken moet afleggen aan het japanse heldenkerkhof waar de

vroegere oorlogshelden liggen. Zoals de Koreanen ziet China hierin een provocatie, dit eerbetoon aan de vroegere veroveraars. Ook als is dat nu 30 à 40 jaar geleden, men is het niet vergeten. En ook ziet men gaarne dat de japanse geschiedenisboeken op een andere manier verhalen over deze agressieve oorlogen. Zo, de opvolger van de japanse premier die binnenkort vertrekt heeft al zijn eerste probleempje. De burens zullen hem scherp in de gaten houden...

NOORD-AMERIKA

BETAALT EXXON NOG PENSIOENEN?

EXXON verdient ze op het moment best wel. Maar zijn pensioenkassen zijn op een laag peil, veel te laag. Wel 12 miljard dollar ontbreken om de aanstaande betalingsverplichtingen na te kunnen komen. Nou dan moet je gewoon bijstorten uit je gigantische winsten toch? Nee niets daarvan dat wil men niet doen en ... is men wettelijk ook niet verplicht. En, zeggen ze, als er omgekeerd ooit een excedent in de pensioenkas zou zitten (niet te verwachten voorsnog) mogen ze dat er namelijk wettelijk er ook niet uithalen. Zo, dat gezegd hebbend vinden ze dat nu de wetgever eerst aan zet is. En die is erg voorzichtig omdat men bang is dat uit de kassen plukken wel erg link is. Dus arme gepensioneerden van EXXON, luchtvaartmijnen en staalboeren in de VS, jullie vroegere bazen zullen niet jullie pensioenen volledig betalen. Een harde liberale wet. En geachte europeanen, denk nu niet dat u buiten schot blijft..... Verschillende pensioenfondsen van bedrijven lieten in Nederland al weten: eventuele toekomstige pensioentekorten niet automatisch uit eigen middelen te zullen aanvullen. Eea conform een akkoord met de vakbonden bij, bijvoorbeeld, DSM, AKZO en enkele banken. Zorg dus zelf voor een appeltje voor uw dorst! Andere tijden.

KLANDESTIENE MEDEWERKERS IN DIENST? OEI!

Er komt een nieuw identificatie-systeem voor de Amerikaanse werkgevers om

precies te kunnen checken of een sollicitant ja dan nee klandestien is. En als dat er is, zal het in dienst hebben van klandestienen erg duur worden, dat is zeker. Want er komen ook 50 keer meer inspecteurs dan nu het geval is. Straks moet elke sollicitant de screening ondergaan die na 9/11 elke verdachte persoon ondergaat bij de Interne Veiligheidsdienst. En die is nogal grondig. En de aanmaak van een niet te vervalsen sociale verzekeringskaart is ook gestart. Fort Amerika timmert alle gaten dicht; niemand die wat mankeert of gevaarlijk is, komt er nog in. Het aantal boetes zal voorsnog stijgen van 200 naar 10.000 , maar zal na implementatie van het nieuwe systeem dalen, verwacht men. En, naast dit sophisticated gedoe bouwt George ook nog een lang en hoog hek aan de zuidelijke grenzen met Mexico. The land of the free

OEFENEN MET DE TURKEN

De VS oefent samen met de turken, en het gaat daarbij onder meer om een mogelijke raketaanval vanuit Iran af te weren. Ook hoe de afschietbases kunnen worden gevonden en geneutraliseerd. Regeren is vooruitzien, zeker nu Iran opnieuw niet erg meewerkt ondanks de sanctiedreiging. De turken, die "wij" als niet al te betrouwbare islamieten zien, zijn NATO-partners! En vrienden van de amerikanen. Dus europa, realiseer je deze situatie goed. Als Iran gaat schieten, is de NATO involved..... En daar horen veel landen bij.

GUANTANAMO BAY

In dit geheimzinnige kamp waren plots 98 hongerstakers waarvan er 6 dwangvoeding kregen. De onrust is er groot lees ik. Twee werden er ternauwernood gered van een zelfmoordpoging met medicamenten, die ze bij elkaar spaarden van mede-gevangenen. Regelmatig worden er gevangenen naar hun land van herkomst teruggezonden, als dat land ze tenminste wil ontvangen en verder op ze let. Je hoort er slechts sporadisch wat over, maar "mijn" Pentagonnieuwsbrief spreekt er elke keer over. Ook over enkele chinese moslims die, omdat China ze niet terug wilde, naar

Albanië zijn gestuurd. Dat daarvoor geld kreeg. De twee lopen nu zonder toekomst rond in dit land..... Conventie van Geneve? Wat is dat eigenlijk?

Dit kamp komt nog ooit op de rol van het Internationale Gerechtshof in Den Haag.

Intussen lees ik dat het aantal hongerstakers weer terug is op 18, zonder verdere toelichting overigens.

De drie recente zelfmoorden met lakens etc. zijn een feit dat hard aankomt in de VS en daarbuiten. Drie mannen van rond de 25 wilden niet verder. Ze camouflerden hun eigen ophanging door dit achter opgehangen was te doen, terwijl ze in hun bed een "pop" legden die hun aanwezigheid daar moest suggereren. Ze bleken overigens niet te weten dat er een afspraak was met hun advocaten en één van hen wist niets van het besluit dat hij naar "huis" zou gaan. Uit Saoedi-Arabië en Yemen, waar er twee vandaan kwamen geloofde de familie enkel in moord of zelfmoord tgv marteling. De religieuze handelingen na hun dood werden verricht door een 5-tal islamieten die daartoe voor de Amerikanen werken in Guantanamo Bay. Zij zorgden ook voor de fatwa (religieus besluit) die nodig was om de begrafenis 24 uur uit te stellen voor autopsie en ander onderzoek. De gevangenis werd overigens voorlopig ook gesloten voor alle journalisten, "om onderzoeksredenen".

De Bosnische regering bekende intussen dat ze 6 verdachte algerijnen uitleverden aan de VS en die stopte ze in Guantanamo Bay. Steeds meer van dit soort incidenten komt nu boven.

Intussen oefenen de geallieerden van de VS enorme druk op Bush uit om deze plek van onrecht snel te sluiten. Intussen liet hij in Wenen weten dat te gaan doe; datum onbekend overigens. Een afvaardiging van de Afghaanse regering is in Guantanamo om te bezien welke gevangenen naar hun land terug kunnen. En met een dozijn andere landen wordt ook gepraat.

Eerder was er ook nog een opstootje, toen bewakers op Koranboeken schoten, op zoek naar contrabande.

Toelichting: de soldaten mogen de Koran niet met hun handen aanraken...maar wel erop schieten?

DE INGEKORTE GENEEFSE CONVENTIE

Een deel van de tekst uit de Geneefse Conventie is geschrapt uit de Army Manuals, tot grote woede van het Foreign Departement. De gewraakte tekst gaat over "vernederende en onderdrukkende behandeling van krijgsgevangenen". Het Pentagon heeft, zonder veel overleg, deze hinderlijke teksten maar weggelaten. Dit doet je wat huiveren over de "checks and balances" in de boezem van de Amerikaanse regering. Gezien de rellen over "gevangenen/arrestanten" in de diverse warplaces, kun je dit niet echt goed begrijpen. Of net wel?

GEOPOLITIEK VS

-Pentagon. De maximumleeftijd voor actieve dienst in het leger is van 40 naar 42 jaar opgetrokken. Er is een grotere pool van potentiële soldaten nodig.

-Iran. Dit land mag wel (Amerikaanse) reservedelen hebben voor hun verouderde Boeingvloot, als ze meewerken aan de laatste voorstellen overgebracht door de EU. Dat liet Bush Brussel weten. Overigens bestudeert Iran nauwkeurig de acties van Noord-Korea; daar is kennelijk iets van te leren.

-Syrië. Er vlogen 4 israëliëse jets over het paleis van Assad. Gewoon om hem te waarschuwen met zijn hulp aan de Hamasregering. Zijn ramen zitten er nog in.

-Bolivië. Morales beschuldigde de States dat het agenten, vermomd als studenten, naar Bolivia zond. Groot protest van Condoleezza Rice volgde.

-Venezuela. Ondanks het geschreeuw is er nu toch een nieuw anti-drugsprogramma rond tussen de VS en Chavez. Inclusief plaatsing van radarsystemen ter opsporing.

-Australië. Rumsfeld bedankt bondgenoot Australië op zijn bezoek aldaar. En Indonesië kreeg te horen dat de aloude restricties op militaire hulp zijn opgeheven.

Want het grootste moslimland ter wereld moet je te vriend houden.

-Taiwan. Dit land heeft zijn defensieplan klaar, inclusief wat te doen bij nucleaire aanvallen. Samen met de VS werd gestudeerd en gedacht en nu mogen de chinezen komen. Al hoopt niemand dat.

-Somalië. De CIA maakte weer enorme tactische fouten in Somalië, waardoor de moslimmilities eigenlijk geholpen werden in hun opmars. De geplande poging van de gevluchte gesubsidieerde warlords, om Mogadishoe weer te heroveren; daar geloven maar weinigen nog in. Nu is er koortsachtig overleg VS-Europa gaande om een nieuwe policy te ontwikkelen. Dat wilde de CIA absoluut niet, tot, nu blijkt, dat hun aanpak jammerlijk mislukte. En de Somaliërs vluchtten weer, zoals al jaren; richting zuiden en westen.

-Oekraïne en Georgië. Rusland acht opname in de NATO van Georgië en Oekraïne een "kolossale geopolitieke verschuiving". Daarmee geeft Poetin aan hoe groot zijn gram is. Het westen moet nu echt "ballen tonen", als Rusland de weglopers gaat straffen! Intussen protesteerden Russische Oekraïners tegen de aanwezigheid van 200 VS-militairen, die er een oorlogsspel voorbereidden voor juli a.s. . Zij zijn de interne, russisch gezinde oppositie tegen de toenadering Oekraïne en VS. Gesteund door Poetin, of course.

- Georgië. Hier is sprake van verhoging van zijn defensiebudget en de VS traint het leger en organiseert het. Dit tot grote ergernis van Moskou dat zint op handelsembargo's. Een belangrijke belasting van de relatie VS-Rusland is hier aan het ontstaan. Intussen trainen soldaten in Georgië met Amerikaanse instructeurs om in Irak te gaan helpen.

-China. Washington gaf 4 Chinese firma's een handelsverbod voor de VS omdat ze onderdelen leverden voor het Iraanse raketprogramma. Dat was best lastig omdat de VS China nu erg hard nodig heeft bij het temmen van Iran.

-Japan. De VS stellen nu ook Patriots op in Japan gezien de Noord-Koreaanse toestanden. En ze verklaarden dat er op

Guam voldoende gear staat om een raketbeschieting van Noord-Korea te neutraliseren.

WAR PLACES

*Afghanistan

In Afghanistan zal het geweld van de Taliban gaan oplaaien omdat er taken worden overgedragen van het VS-leger naar NATO-troepen. Dat meldde de Afghaanse ambassadeur in Washington. De Nederlanders wacht dus ook een warme ontvangst. Daar zal nog veel politiek geharrewar over komen; hoe zal Wouter, als ie wint, daar mee omgaan?

De Britse troepen moeten binnen een jaar de Taliban in het zuiden terugdringen, anders zal hun steun bij de bevolking afkalven. Ook Tony heeft zorgen daar. Intussen hoor je van toenadering tussen de Taliban en de bevolking, de weg naar "Iraakse toestanden" is gevonden en dat geeft zorgen voor het vervolg. Nu wil president Karzai de stammen weer bewapenen in het zuiden om de Talibanopstand te keren. En hij trok zich ook niets aan van bezwaren tegen voorgedragen politie-officieren, die wilde of kon hij niet meenemen in zijn benoemingsbesluiten. De chaos in de maatschappelijke structuur en organisatie van dit archaïsche land is voor ons ondoorgrondelijk en lijkt steeds opnieuw tot gevaarlijke ontwikkelingen aanleiding te geven.

Intussen stuurt de UK 1000 soldaten met spoed naar het zuiden, het offensief van de Taliban is hevig. Condoleezza probeert intussen overal te verkondigen dat Karzai nog steeds volledige greep heeft op de problemen in zijn land.

*Irak

.De regering. Het ministerie van Gezondheid in Irak valt onder een sjiietische minister van de club van Moqtada-al-Sadr, die het volstopt met zijn volgelingen. Zo worden ministeries vertegenwoordigers van belangengroepen. De nieuwe premier krijgt aan deze segmentering nog zijn handen vol. De gevangenen zijn intussen vol met sjitisch personeel dat zijn geloofsgenoten

zonder proces vrijlaat. Ook al vermoordden ze vele soennieten. De Amerikanen lukt het nauwelijks dit tegen te houden. Gevaarlijk element in een groeiende burgeroorlog.

.De stad Bagdad juni 2006:

1 uur per dag water, 4 uur per dag electra en geen riool; 3 jaar na het einde van de oorlog en miljarden dollars verder. En de uittocht van alles wat kan is in volle gang. Enkel de vechttjassen blijven achter. Een zeer droeve situatie voor honderduizenden Irakezen.

De kosten van het doden van een mens zijn in Bagdad 2,40 \$ omdat daar nu een "round" AK-47 munitie, op de zwarte markt, nog maar 0,30 \$ kost. Geleverd door de oost-europese landen....

.Al-Zaquiri: de Amerikanen kwamen eerst zijn geestelijk leidsman op het spoor en volgden hem wekenlang. Hij werd verraden door iemand binnen de eigen organisatie voor veel geld. Zo wisten ze van de ontmoeting in een boerderij in het dorp noordelijk van Bagdad. En de F16 deed de rest.

.Washington

George gaf aan 42 buitenlandse soldaten uit 24 (!) landen, het Amerikaanse staatsburgerschap, vanwege bewezen diensten in Irak. Ik realiseer me nu dat de VS eigenlijk ook een Vreemdelingenlegioen hebben, zoals Frankrijk. Dus je kunt je ook de VS binnen vechten als je wil; als je tenminste de oorlog overleeft. En dat is niet niks, helaas.

Het betalen van Iraakse journalisten als beloning voor positieve berichtgeving wordt nu ook, van hogerhand, opgeschort omdat "dit de geloofwaardigheid van de berichtgeving aantast".

Een wijze maatregel.

Intussen is er grote gespletenheid in de democratische gelederen: Kerry eist dat de VS in een jaar uit Irak vertrekken; Clinton wil dat niet zo zeggen. Een verscheurd land in grote moeilijkheden.

BUSH OP ZIJN DIEPTEPUNT

Het kan bijna niet meer slechter met de populariteit van Bush, binnen en buiten de States. Hij zit op hetzelfde diepe punt als

indertijd zijn vader en in de internationale scene is de VS echt in de problemen; de reeks schandalen opnieuw in het leger en mbt geheime gevangenschappen en gesjouw met gevangenen eindigt niet. De geweldsspiraal in Irak draait door en Afghanistan wordt opnieuw een kruisvat. En het temmen van Iran wil ook niet lukken, door een fundamenteel prestigetekort.

Nu houdt hij zich enkel nog vast aan zijn economische resultaten en benoemde een nieuwe minister van Financiën, een echt zakenkanon. Afkomstig van Goldman Sachs. Maar ook daar rommelt het nu: stijgende rente, inflatie en benzineprijzen. Ook op zijn laatste successterrein ziet het er somberder uit...

Bush gaat zijn vader achterna en leerde dus weinig van diens fouten.... Op naar de verkiezingen in november dus: uiterst belangrijk voor de VS en... de rest van de wereld. Zijn laatste Europees offensief in Wenen, lijkt een wanhopige poging te redden wat kan....., drie maanden vóór de verkiezingen.

CHECK UW PERSONEEL!

Een firma in de VS kunt u opdracht geven permanente checks uit te voeren op de gedragingen van uw personeel. Hun misdrijven, hun verkeersovertredingen, hun wanbetalingen, geldigheid van hun papieren, drugsgebruik etc. Want 1 à 2 van uw personeelsleden heeft jaarlijks wel een "dingetje gedaan", blijkt. En tegen betaling van "maar" 1 à 2 dollar per te checken persoon krijgt u wekelijks oneffenheden gemeld. Er zijn nogal wat klanten, die echter niet graag hun naam genoemd zien. Wat wel te zien is dat VERIFIEDPERSON, zoals het bedrijf heet, een stijgende ster is. Na 9/11 is er toch echt iets geknakt in de VS, want vooral daarna wordt alles en iedereen gecheckt. Because Big Brother has become afraid? En daarom houdt hij U in de gaten.

WALL-MART GAAT BIO

We go "organic" zegt de voorman van deze gigantische winkelketen in en buiten de VS. Zo'n 1,2 miljoen werknemers, die 25% van de VS levensmiddelenmarkt bedienen eisen

nu ook van hun grote leveranciers (Kellog's, Pepsi etc.) dat ze "bio gaan". Ook aan de prijzen moet gewerkt worden, maar ook zijn er al lobbyisten bezig om de regeringseisen mbt het label "organic" hier en daar wat te versoepelen. Dat is de weg die alles gaat in dit unieke land dat eerder vele krissisen en veranderingen aankon. Nu ook in de levensmiddelenhandel dus?

GAAT MEXICO LINKSAF?

Links en rechts staan in de peilingen gelijk in Mexico , op 2 juli zijn er verkiezingen. Vincente Fox, de aftredende is van rechtse signatuur en deed het verre van slecht; behalve dat hij onvoldoende werkgelegenheid wist te creëren voor zijn 52 miljoen onderdanen. En Obrador, de linkse kandidaat is erg handig al noemen velen hem een groot gevaar voor Mexico. Hij wil met grote infrastructuurprojecten de werkgelegenheid opkrikken. Nu de burens, de VS, hun immigratie gaan aanpakken zijn de linkse kansen natuurlijk des te groter en Washington is ongerust. Nu ook nog een linkse directe buur, met al die latijns-amerikanen nog zuidelijker die ook al een links blok tegen de VS vormen, dat is geen mooie optie. De experts zeggen dat links veel beter communiceert en dat Obrador, een knappe strateeg, het spel gaat winnen. Bush lijkt uiterst ongelukkig op het einde van zijn laatste termijn.... Op het moment van schrijven maken beide kandidaten ruzie over wie heeft gewonnen, nog even tellen dus, maar dat kan de besten gebeuren.

MINDER VAKANTIEKILOMETERS

De amerikanen moeten nu aan de pomp ook stevig lappen met hun 8-pitters. Ze verkorten hun vacaties, zoeken naar aanbiedingen waarbij ze korting krijgen op verblijfskosten naar rato van de motorinhoud (!), en anderen gaan kayakken. De klap voor de VS-economie is schat men 500 miljard dollar. Enfin is ook voor onze Amerikaanse vrienden de oliecrisis begonnen en zal niet meer ophouden. Niemand ontsnapt aan een eindigende voorraad, ook al ben je s'werelds grootste. En nu dus allemaal in het kleine auto'tje!

DE ABORTUSSTRIJD WORDT STEEDS HEFTIGER

"PRO-LIFE UTRA" heeft een duidelijke naam en gedraagt zich er naar. In Zuid-Dakota demonstreerden vrouwen voor behoud van hun abortusrechten, maar dat ging niet gemakkelijk. De Assemblee daar had nl vóór een abortusverbod gestemd terwijl de federale wetgeving dat ongeldig maakt. De enige abortuskliniek aldaar wordt bewaakt als Fort Knox en de artsen die aborteren worden wekelijks ingevlogen omdat geen enkele locale arts durft mee te doen. Levensgevaarlijk want PRO-LIFE waakt! Oproepen tot onthouding, vergelijkingen van het aantal "doden" van Holocaust met abortusklinieken dit alles is onderdeel van de fanate propagandamachine. Het Hooggerechtshof heeft via Bush meer conservatieve rechters en ook is bekend dat Karl Rove, adviseur van Bush, het rechtse deel van de Republikeinen aanvuurde in een herziening van de abortuswet. Democraten spreken van "een monster dat Bush door zijn politiek deed ontsnappen" en dat nu nog moeilijk te temmen is. Maar de democraten, ook Hillary Clinton, zijn verre van duidelijk in deze kwestie zoals ze dat ook zijn over de oorlog in Irak. In Zuid-Dakota wordt binnenkort een referendum georganiseerd over abortus, het benodigde aantal stemmen hiervoor werd door PRO-CHOICE (de tegenhanger van PRO-LIFE) verzameld. Restauratie alom, zeker ook in de VS.

LATIJS AMERIKA

DE ROZE GOLF

Na het koloniale kwamen de dictatoren, denk aan Peron, Pinochet en Batista. Nu is LA met uitzondering van Guyana, Suriname en Colombia een soort links laboratorium. Chili is daarbij, met Uruguay een uitzondering, daar regeert midden-links. Het overgrote deel in oppervlak/inwoners is óf progressief links, zie Brazilië en Peru) óf populistisch links , zie Venezuela, Equator, Bolivia, Argentinië. Paraguay is nog een dictatuur oude stempel. Dat is zeer ruw

geschetst de huidige prent. De echte VS-vriend is nog Colombia.

Integratiedromen à la Simon Bolivar zijn er niet breed: Chavez probeert wat, maar het blijft vooralsnog bij allianties, samenwerkingsverbanden. Mercosur

(Argentinië, Uruguay, Paraguay en Brazilië) verwerd na een mooie start tot een simpele douane-unie. CAN (Bolivië, Columbië, Ecuador, Peru en Venezuela) is er ook, maar Chavez liep laatst kwaad weg.

Dan is er nog Alena (Canada, Mexico en de VS) dat de VS wilde uitbreiden tot ALCA. Maar gezien de omslag ging Bush maar op de bilaterale tour. Verdragen met Chili, Dom. Republiek, Peru, Colombia, en mogelijk later nog Paraguay en Uruguay. En Chavez probeeret het nu met ALBA. Drie tendenzen vallen op:

-Teleurstelling over het goede van het liberalisme vooral bij de armen.

-Ontwaken van de indianen, de echte autochtonen, al jarenlang onderaan.

-Democratische verkiezingen in de meeste landen, met partijen en parlementen.

Chavez zou graag de nieuwe Castro zijn, maar hij scoort niet bij iedereen. Bij Colombia helemaal niet, Peru ook niet echt, Chili is voorzichtig, idem Argentinië, maar bij Bolivië, Uruguay en Ecuador zit ie wel goed. Toch is hij toonaangevend voor het herwonnen zelfvertrouwen ten opzichte van de VS, zijn brutale en niets-ontziende optreden heeft een soort van corrigerende werking op de historische gevoelens.

Hoe dan ook is LA in opkomst, handelt ook wereldwijd en is ver weg van de tijd van de Big Stick Policy van de Amerikanen.

CHAVEZ VERKOOPT F-16's EN REIST

Chavez wil nu Russische straaljagers omdat de VS hem geen wapentuig meer verkopen zal. Dus doet ie zijn oude F-16's in de ramsj en hij bood ze al aan aan Iran! De VS wees er op dat contractueel gezien voor deze verkoop toestemming van het Pentagon nodig is. Dat was Chavez even vergeten natuurlijk.

Ook kondigde hij zijn reisagenda aan: hij wil op bezoek in Rusland en China. En alsdan wil hij ook even langs bij Iran en Noord-

Korea. Een kind kan zijn agenda invullen zoals U ziet. Fidel lacht en rookt een extra Havana!

DE AS BOGOTA-BUSH

Uribe kreeg 3 miljard dollar van Bush om de verkiezingen te winnen; voornamelijk voor een flinke uitbreiding van het leger. Want in Colombia vechten de VS met de lokale regering tegen een enorm drugsprobleem en Uribe verdiende hier punten, ook bij zijn kiezers. Met 62% won hij in de eerste ronde, overtuigend. Daarmee werd, gelukkig voor Bush, voorkomen dat Chavez zijn vriendje op de troon kon zetten en zo het anti-amerikaanse front in Latijns Amerika kon versterken. De komende vier jaar zijn echter verre van eenvoudig, maar de kansen van Uribe zijn groot. Samen met Peru vormt Colombia het pro-amerikaanse duo in Latijns Amerika. Uitzonderingen.

OCEANIË

OCEANIË IN DE WOELIGE BAREN

En ik maar denken dat het over het algemeen mooi en rustig was in dit grote waterige deel van de wereld tussen Zuid-Amerika, Australië/ Nieuw Zeeland en Philippijnen etc. Helemaal niet dus en als je de strategische ligging beter beseft kun je zelf verzinnen dat de wereldmachten daar huishouden. Australië en Nieuw-Zeeland zijn zo'n beetje de "zetbazen" van de VS daar, maar denk niet dat China en ook Taiwan (!) dit gebied mijden. No way.

U kent wel zo'n beetje de mysterieuze namen die palmen, wit zand en blauw zee en luchten suggereren: Melanesië, Federale Staten van Micronesië, Salomons Eilanden, Fidji Eilanden, Samoa, Tonga, Marshall Eilanden..... en er "om" heen Hawaï, Guam, Frans Polynesië (Tahiti) en natuurlijk Oost-Timor. Een bak vol veelal ministaatjes, waarvan sommigen echte bedelstaten zijn, die nu ook volop geraakt worden door de mondialisatie en vooral ook door de daarmee samenhangende machts- en invloedstrijd. De wateren aldaar zitten vol met vissen en ander fraais uit de natuur maar vooral ook met onderzeeërs en ander

drijvend oorlogstuig. Enkele opwarmertjes: de film Da Vinci Code werd verboden in Samo (christelijk), Wellington stuurde een Yemeniet weg die vliegles nam om Al-Quaida te helpen, De moslims van de Fidji-eilanden waren ook zeer boos over de deense Mohammedkarikaturen en zo is er nog wat meer. Met name de strijd van China en Taiwan (zijn afvallige provincie) valt sterk op: erkenning van Taiwan, cadeaux van China, omkoping om vriendjes te worden of te blijven met één van twee, alles gebeurt er. Zoas ook in Afrika. Ook de vlootoefeningen van de VS en vrienden enerzijds en China-Rusland anderzijds zijn er te beleven. Guam is een grote voorraad drijvend en duikend marinematerieel. En de stijgende zeespiegel bedreigt zeer ernstig het voortbestaan van enkele eilandstaatjes. Tuvalu, 12000 inwoners gaat verdwijnen in de golven en Kiribatu is al onder water gegaan. En in de fragiele, arme staatjes is de democratie niet erg ontwikkeld, de corruptie wel en zijn veel staatjes te klein om zelfstandig te blijven. M.n. Australië probeert administratief/politioneel hier en dar wat te assisteren, zeker als het intern tot flink gedonder komt zoals op Oost-Timor en de Fidji-eilanden. Ook etnisch-religieuze conflicten zijn hier niet onbekend, helaas. Dus onze idee dat aldaar de laatste vluchtplaats is voordat we definitief het eeuwige paradijs in kunnen gaan, moeten we eigenlijk vergeten. Naarmate het geopolitieke duwen en trekken toeneemt zal ook hier het gerommel groter worden. Dus geloof het of niet maar het zijn dus niet enkel de reisburo's die dit gebied met allerlei middelen in de gaten houden; heel wat militaire ogen en oren staan aldaar wagenwijd open. Vooral om de bewegingen van de "groten" op de voet te volgen. Er is op aarde geen paradijs meer, enkel nog Le Brilhas. En zelfs daar hangen camera's om de boze broeders en zuster op tijd te zien.

MAGHREB-NABIJE OOSTEN

Palestina en Israël zijn weer "als vanouds" in een krachtmeting verzeild

geraakt. Weer op het moment dat praten begonnen was. Palestijnse parlementariërs komen nu, na gevangenneming, voor een Israëlische rechtbank, geen electra meer in de Gaza-strip en nu begint het grote lijden opnieuw voor de bevolking daar. De wereld ziet opnieuw een escalatie zonder einde en een enorme militaire overkill van Israël. De democratisch gekozen Hamasregering is ook niet in staat haar volk vrede te brengen. Er werd te veel, te vuil en te lang vermoord en dat wordt altijd betaald met generaties van bloed. Intussen is de escalatie op zijn top en schoot Israël de halve Gaza-strip weer in de puin. De ontvoerde soldaat leeft nog en ook de 60 gevangen genomen Hamas bestuurderen. De wereld kijkt vol afgrijzen toe; het wordt weer buigen of barsten. Het Oude testament regeert.

MAROKKO SCHOOLT ZIJN VROUWEN

De eerste "morchida" zijn afgestudeerd aan de imamschool om te assisteren als katechist in het godsdienstonderwijs in dit land. En deze vrouwen leren een tolerante en open versie van de islam, op scholen, in gevangenissen en in verenigingen. Hun onderwerpen: Koran, humanoria, pedagogie, recht en.... de nieuwe Marokkaanse familiecode. Deze gaat uit van de juridische gelijkheid van man en vrouw. Iets voor het integratie-onderwijs van mevrouw Verdonk? Het ministerie van islamitische zaken wil de bedienaren van de 42.000 moskeeën ook deze opleiding laten volgen. Maar deze vrouwen zijn geen imams zegt de minister, want die functies zijn strict gereserveerd voor mannen. Het merkwaardige daarbij is wel dat deze regel nergens in de heilige geschriften is te vinden. Overigens exact zoals bij de katholieke Kerk, alwaar de bijbel etc. ook niets zegt over vrouwen of mannen in de dienst des Heren. Bravo dus, Marokko on the move!

NIEUWE PIJPLIJN OPEN

De nieuwe pijplijn van Azerbeidjan, via Georgië en Armenië die uitkomt aan de

Middellandse Zee in Turkije loopt sinds kort op toeren met zijn 1800 km lengte.

Erg duur maar nu kun je olie van buiten het Midden-Oosten direct tanken in de Middellandse Zee; strategisch van enorm belang voor het westen. Ze wordt ook wel "de nieuwe zijderoute" genoemd, omdat vroeger de zijde naar ons toekwam over eenzelfde traject. Met 1 miljoen barrellen per dag is dit alles best interessant, ook voor Turkije dat zo'n 150 miljoen dollar rechten vangt. Er komen er meer: Turkije zelf wordt aan de Europese gasvoevoer aangesloten via Griekenland en in 2008 komt er een line van Egypte naar Turkije voor gasvoevoer. Door dit alles zit Ankara weer in het middelpunt van belangrijke toevoerroutes voor de VS en Europa.

Helaas is er nog een contract met de Russen dat Turkije verplicht 65% van zijn gas vanuit Rusland te betrekken en weer een nieuwe pipe-line onder de Kaspische Zee gaat Russisch gas naar Italië en Griekenland brengen. De pipeline-velddslag met gas en olie is van grote geopolitieke betekenis en Turkije ligt veelal op een strategisch kruispunt van deze lijnen.

Dit land van 70 miljoen inwoners, 11% werkloosheid (= Duitsland!) en een 6% groei is sterk op weg een grotere handelspartner van Europa te worden (nu al 53% van de Turkse handel=Europa). Iedereen voelt aankomen dat aansluiting van Turkije bij de EU onontkoombaar wordt; gewoon een kwestie van "reaal-politik". Opnieuw blijkt dat de energiestromen DE politieke factor zullen zijn voor de komende 25 jaren, wereldwijd.

MAROKKO, MEKKA VAN DE CALL-CENTERS

In India stikt al van de call-centers voor het anglofone deel van de wereld; big business aldaar. Maar het ander Mekka is nu ontegenzeggelijk Marokko geworden, waar men goed met de Franse taal weet om te gaan. Dus die niche wordt nu door hen ingepikt. Er zijn al 180 van deze centra en 25.000 werknemers die gemiddeld 450 euro/mnd vangen. Ter vergelijking: de bijstand in dit land is 180 euro! Bijna alle

Franstalige call-centers zijn uit Europa vertrokken naar dit land, waar het gemiddelde uurloon 1 euro is (Frankrijk: 11,5). Casablanca is het centrum en men verwacht dat in 10 jaar een omzet van 1,5 miljard euro in deze sector zal zijn gerealiseerd en werk voor 100.000 mensen. En de Marokkaanse regering heeft ook de telefoonmarkt nu geheel losgelaten om tot een prijsverlaging van 20% te kunnen komen. Het gaat steeds sneller, ook in dit land, zonder een druppeltje olie en poefje gas. Heb je geen olie dan moet je ideeën hebben, is een geveugeld woord hier. In het noorden van het Afrikaanse continent is de dynamiek relatief sterk geworden, voorbeeld voor hun zuiderburen?!

PLAN B VAN BOUTEFLIKA

Bouteflika is ziek en ook al zou hij graag doorregeren hij moet rekenen met een andere weg. Hij benoemde een nieuwe premier, de oude was in ongenade gevallen. De nieuwe is de chef van de FLN, de grootste partij, heet Belkadem en is 61. Hij heeft een flinke politieke carrière achter de rug, ligt goed bij het leger, is religieus en is voorstander van dialoog met de geestelijken. Maar gezien de interne krachtenverdeling is een "Bouteflika-lijn" ná diens verdwijnen, niet zonder meer zeker. Dus daarom werkt Bouteflika versterkt aan zijn plan B; de periode ná zijn dood.

FEMINISME IN KOEWEIT

Koeweit, 2,6 miljoen inwoners (waarvan 900.000 autochtoon), 10% oliereserve van de wereld en sinds 1961 Onafhankelijk en met een parlement. In dat parlement was tot voor kort geen plek voor vrouwen. Maar nu mogen ze zowel kandidaat zijn als kiezen, voila!

In 1999 lukte deze vernieuwingsstap niet vanwege de islamoppositie, maar in 2005 ging het net goed. Overigens is ook Bahrein van de partij, Qatar, Abou Dhabi en Dubai bewegen op het punt vrouwenrechten ook steeds meer. In Saoedi-Arabië zijn vrouwen van kiesrecht uitgesloten. Dus Koeweit tinnert aan de weg en dat is nu te zien omdat eind juni de verkiezingen waren.

Verschillende dames voeren zeer moedig campagne onder grote bedreigingen en druk. Maar ook zijn steeds meer vrouwen op de campagneplaatsen te vinden en tonen waar ze staan. Onderwerpen als scheiding van Kerk en Staat staan openlijk ter debat en op de meetings komen dames in jeans zonder hoofddoeken. EWN er zijn ook steeds meer mannen die achter de vrouwencampagne staan. De baas van Jazeera Airways deelde zelfs gratis vliegtickets uit voor dames die zich wilden verplaatsen tussen de acht grotere steden in het kader van de verkiezingen. In olieland beweegt iets, het begint bij de (rijkere) kleintjes en de groten kijken vooralsnog toe.

TRENDS/TECHNOLOGIE

MOED IN TOPSPORT.

De ABN-AMRO-2 verloor een bemanningslid dat overboord sloeg in vliegende storm. Mbv GPS vonden ze hem terug, helaas levenloos. En ze zeilden buiten de wedstrijd in droefenis verder. Maar enkele uren later horen ze dat de spaanse Movistar in de problemen zit en varen erheen. En ze redden de bemanning en gaan naar Engeland. De franse kapitein Josse is de stille held in grote droefenis bij aankomst. Deze prachtige sport eiste al eerder mensenlevens en alle technologie ter wereld vermag niet om dat te voorkomen. Maar hielp wel het lichaam van de verdrinkene te vinden; zoiets doen in vliegende storm is enkel mogelijk met de moderne GPS-middelen. Het aloude zeemansgraf raakt nu wel uit de tijd....

SIMULEER UW EIGEN KLIMAATJE

Op de campus van de "uni" van Montpellier kan dat nu: elk klimaat kan daar worden geïmiteerd via een voorziening die 4 miljoen kostte. En alle Europese onderzoekers mogen er gebruik van maken. Enkele voorbeelden: Een onderzoeker wil weten hoe een flinke temperatuurstijging uitwerkt op koolstof in de bodem. Wel, hij transporteert 5 kuub aarde uit dat gebied naar Montpellier en ze imiteren exact het

klimaat dat hij wenst. Een ander wil een mini-woud testen? Wel 30 kuub aarde en vegetatie en daar gaat ie. Alles parameters kunnen worden geïmiteerd en wel in 28 experimenten tegelijk. Het Ecotron belooft veel voor ecologisch onderzoek. En wilt u weten wat uw ideale klimaatje is? Wel ga erheen, maak uw landje, stel de weercomputer in zoals gewenst en ga liggen in uw zon en in uw windje. Ik zie hier grote toeristische mogelijkheden, ik vertrek naar Montpellier.

RODEO OP DE AUTOWEG

Stelt u het zich voor: drugssmokkelaren racen met 250 km/uur over de A62 achtervolgd door de superflics ook in een sportauto. Deze schieten met speciale traangaskogels de achterraut stuk van de boevenauto. Dat gebeurde gewoon laatst in maart alhier. Audi's C5, Mercedessen ML 4x4 zijn zeer getapt bij de boeven en worden door de flics bij de tolpoortjes eruit gepikt en scheuren maar. Nieuwste truc? Wel, een dubbelganger, eenzelfde auto met gelijk nummerbord om de zaak te verstieren. De politie spreekt van een quasi-militaire aanpak, met meerdere auto's, communicatiemiddelen en bewapening. Zo wordt er in zes uur 1000 km gescheurd met drugs uit Zuid-Europa naar het noorden. Maar ook UIT het noorden komen deze "go fasts" aanrijden naar het zuiden, ook uit Nederland. U bent dus gewaarschuwd als u in uw donkere C5 Audi weer eens lekker hard wil scheuren naar de Côte d'Azur. De superflics scheuren mee, u verliest uw achterraut, u moet janken van het traangas en dan heeft u ook nog geen heroïne aan boord? Rij dan gewoon Ford en doe niet zo maf!

DIE ARME MANNEN

De natuur heeft ze niet verwend, de mannen. Want hun erecties zijn niet gewild maar gewoon onbestuurbare reflexen! De norandrenaline blokkeert elke erectie en die kan enkel door sexuele drift worden opgeheven. Is die geblokkeerd is door stress, pessimisme etc., dan is de mannelijke penis gewoon op slot. U begrijpt

het: mannen zijn gewoon impulsgestuurde voortplanters die er niks aan kunnen doen dat ze opgewonden raken. Deze inzichten zijn de basis voor Viagra ontwikkelingen en zullen de juridische inzichten in allerlei zedendelicten al spoedig ook gaan beïnvloeden. Doet denken aan een klein mopje. Een dronkelap komt in een bar, bestelt whisky en gooit die hup in het gezicht van de barkeeper. Deze smijt hem woest buiten en roept: Halve zool laat je eens nakijken! Dat doet onze gek en na maanden wandelt hij weer deze bar binnen. De barkeeper herkent hem en vraagt terwijl hij weer een whisky inschenkt: Was je onder behandeling? Jazeker, is het antwoord en, hup, de whisky vliegt weer in de ogen van de barman. Deze grijpt de klant opnieuw, en schreeuwt : Wel potverdrie, schaam je je niet? De behandelde zegt, timide: Dat is nu net het verschil, nu ik behandeld ben door de shrink, schaam ik me niet meer!

Tja die rechters krijgen het niet gemakkelijker in de toekomst!

KEES MOET NOU AAN DE PIL

Tja het is zover, de farmaceuten vonden het uit: de pil voor kerels. Een pilletje erin en ze zijn zwangertechnisch gezien volkomen ongevaarlijk! Er worden gewoon nauwelijks spermatozoïden gemaakt en dan is de vruchtbaarheid voorbij. En stopt Kees met de pil, dan kan ie weer "zeugen" na zo'n drie maandjes. Al 1500 Keesjes probeerden hem en maakten er geen enkel klein Keesje bij. Bravo, de emancipatie van de vrouw is aardig compleet geworden.

Maar tja, eigenlijk moet Kees en zijn ega veel meer kindjes maken om Europa te redden. Dus of dit nu weer vooruitgang heet, ik weet het niet meer. In Duitsland moet je deze pil gewoon stervensduur maken, ten dienste van het Vaderland. Muss sein!

GESOL MET JE AS

Het is een chaos rondom wat wel en niet kan met de as van dierbare overledenen. En er is geen enkele wettelijke regeling in Frankrijk waar het nu de spuigaten begint uit te lopen. De urnen liggen in vuilnisbakken, of gewoon op het trottoir, grote herrie in

families over de bestemmingen van de as van opa, as verpakt in sieraden, en dat bij al 24% crematies na overlijden alhier. Dus krijgt de as een juridisch statuut nu waarin zal staan dat "als de overledene zelf niets heeft bepaald rond zijn as, zal deze worden bijgezet in een familiegraf, of een herinneringstuin die op de kerkhoven moet worden aangelegd. Vrede dus, ook voor uw asselijke resten. Ik wordt uitgestrooid (hoop ik) op de Ventoux (bij mistral 100km/uur), In Beek in het veld naast de Stationsstraat en natuurlijk op Le Brilhaas. Hoeveel precis waar is zaak van de nabestaanden. Als ze op de Ventoux beginnen bij mistral weet ik zeker dat alles ongewild zal wegvliegen en zal dalen in de Middellandse Zee en mogelijk zelfs in de Magreb. Dat wordt dus een verlate vorm van integratie.

2,5 LITERTJES OP 100 KM

Drie wielen, twee zitplaatsen achter elkaar en het slurpt 1 op 40. Het heet de CLEVER = Compact Low Emission Vehicle for Urban transport en heeft een motortje van 220 cc dat op Stadsgas loopt! Hij kan 100 km/uur en is ontwikkeld met EU-subsidie. De prijs zou kunnen liggen tussen 7 à 14.000 euro's. Hij doet sterk denken aan de MBW-Isetta's en andere duitse tweezit-auto's uit de zestiger jaren. Ik heb er nog ooit als passagier in gezeten in mijn studententijd en weet hoe benepen het was om op de autoweg dan een vrachtauto te passeren. En het lawaai was oorverdovend. Dat laatste is niet meer het geval en het ding ziet eruit als een uiterst sophisticated maanwagentje. Tja, en dan straks nog de hybride-variant met pedalen erin, voor de sportievelingen die onderweg de accu's willen volfietsen. Ik ga patent aanvragen.

HYBRIDE SCOOTERS

Het zat er in: een scootertje met twee motoren een thermische en een electromotor. Vespa heeft er nu een vol met accu's en electronica, die erg weinig vervuult. Bij het optrekken gaat u electrisch, op constante snelheid laadt de thermische motor de accu's op. Het verbruik daalt met 20% tov de gewone versie van de Piaggio.

En, hij kan ook s'nachts aan het stopcontact en dus kunt u helemaal electrisch. En geluid maakt ie nauwelijks. Nu maar hopen dat ze de stroomfactuur niet hoog gaan opjagen....

GOLFBALRADAR

U bent dat gezoek naar uw verdwaalde golfballen natuurlijk ook zat. Want u slaat die dingen ook niet elke keer gewoon in hun "hole". Dus als u nog geen Tiger Woods bent dan ziehier uw redding: de golfradar. U moet allereerst golfballen met een chipje erin kopen. En ook een handzaam radartje dat radargolven uitzendt. Treft zo'n golf uw zoekgeraakte bal, dan reageert de chip in de bal en op uw schermje ziet u een signaal dat sterker wordt of zwakker, afhankelijk van uw looprichting. En natuurlijk piept ie ook nog. En, hij "ziet" uw bal op 9 à 30 meter.... terreinafhankelijk natuurlijk. Ook is er voor gezorgd dat enkel UW bal antwoord, want anders loopt u maar achter de ballen van anderen aan. Alleen leuk als u een tekort aan ballen zou willen aanvullen. Dus alle golfnarigheid is weer opgelost. Natuurlijk zit er ook een nadeel aan: u loopt nu veel minder. En velen beweren dat het gezonde nou net in dat lopen zit. Geheel uit eigen creativiteit geboren heb ik nog een leuke tip voor U: maak ook een golfbal aan uw sleutelbos vast. Dan slaat u meerder vliegen in een (golf)klap. Maar kijk wel uit dat u nou niet uw sleutelbos gaat wegmeppen! Nog even en u kunt achter uw beeldscherm golfen, heerlijk zittend met een koel glaasje. De technologie zal ons allen redden, golfers of niet.

WONDERLIJKE USB-KEYS

Wilt u numerieke TV kijken met uw PC? Wel koop een passende USB-key, plug hem in en klaar bent u. Er zit zelfs een mooi antennesysteemje bij voor moeilijkere plekjes mbt de ontvangst. Voor 70 Euro is het gebakken en, in Frankrijk betaalt u, als u enkel ZO TV kijkt geen luister en kijkgeld! Echt waar! De Firma Pinnacle levert hem en op <http://tnt.niv2.com> kunt u zien waar het kan. Ik ga dit ook doen als de Ventoux zijn numerieke spriet krijgt, einde 2006!

En er is nu ook een key om met uw laptop uw eigen routesysteem te maken. Key met GPS erop,-ook wel de GPS-muis genoemd-, en uiteraard een bijpassend programma en kaarten database. Bij FNAC koopt u het voor 170 euro. Tom-tom kwaliteit voor de helft van de prijs! U moet dan wel uw laptop in uw auto meetrone, maar dat deed u toch al, is het niet?

++++
++++

TOPICS-CAPITA SELECTA

Globale Fluxen: De Sporen van de Mondialisatie

Hoe klein onze wereld is geworden is prachtig te zien als je de "fluxen" die er over heen gaan, met verschillende snelheden, op de globe ziet afgebeeld. Transport van personen en goederen, kapitaal- en datastromen, en, wat meer toegespitst, energie-/grondstoffenstromen en natuurlijk ook.... emigratie-/ en vluchtelingenstromen. Een treffende illustratie van mondialisatie en globalisatie, die ik vond in een franse uitgave van kwaliteit!

Natuurlijk hangen deze fluxen onderling sterk samen: de ene roept soms gewoon de andere op.

Bijvoorbeeld: de emigratiestromen en (een deel van) de geldstromen.(Emigranten sturen namelijk veel geld naar huis, naar hun familie. Idem voor communicatiestromen.). En de dikste stromen en hun koppelingen zijn natuurlijk economisch van aard. Helaas vond ik geen gegevens over ... wapenstromen.... Helaas, want dat is altijd erg illustratief in relatie tot vluchtelingenstromen en geldstromen.

In dit verband is het aardig om te vertellen dat het woord "barbaren" (overvallers van landen met slechte manieren) komt van barbaros en dat betekende vroeger simpeltjes "vreemdelingen". Mijn eerste provencaalse buurman, kon het niet laten mij te herinneren aan de komst van de vele barbaren uit het noorden! En dat moest ik

wel antwoorden dat die mensen meestal ook de nieuwste dingen meebrachten. De ergste reactie was daarop dat Frankrijk = Rijk der Franken, en dat die kwamen uit ... de germaanse regio's! Als hij overigens iets deed wat niet goed lukte, of als hij sprak over iets "onbehoorlijks", dat zijn zoons hem flikten, kwam er een taal uit die ik zonder overdrijving kon omschrijven met "barbaarse geluiden".

Een enorm deel van de mensenstroom over de globe ontstond in de historie, omdat mensen ergens werden eruit gegooid (of ze vertrokken vanwege geweld of honger), en dan arriveerden dan of vredig op een nieuwe plek, of, ze bevochten die nieuwe plek. De flux van het geweld en de ellende, die nog steeds bestaat, en zelfs nog groeit.

Een erg aparte mensenstroom was die van de slaven, eigenlijk een goederenstroom, want het was koopwaar in die tijden. Daar deed ieder beschaafd land ooit aan mee en vandaar ook die grote kleurenmix in sommige landen.

Een vluchtelingenkaartje van 1999 deed me stil worden van de schrik: allemaal het gevolg van vele conflicten! De toestand van de wereld gaat sterker spreken met zo'n fluxenkaart voor je; het doet je het een beetje meebelevan. De stroom van landen als Mexico, Pakistan, Afghanistan, Algerije en Egypte naar Europa, de VS, Canada, en Australië is enorm. Tussen 1950 en 2000 ging de stroom NAAR Europa, van 4 miljoen naar 20 miljoen. Duitsland ontvangt de meeste 7 miljoen, dan Frankrijk met 3,5 miljoen, UK met 3 miljoen en de rest van Europa met ca 1 miljoen.

De menselijke fluxen vertellen het meest direct over de omvang van ellende van de mensheid. En de relatieve rust die wij dachten te beleven (tot voor kort) dus, gedurende ca 50 jaren, is grote schijn. Nu begrijpen we pas goed wat die mensenflux inhield.

De transportflux door de lucht.

Die groeit met 5% per jaar. De dikste stroom is die tussen New York, Los Angeles en Hawaï, die van NY, Parijs, Londen en dan

die van M-O, Zuid-Azië en China. Dan komen NY naar Zuid-Amerika.

De "dikste" transferplekken?

Londen (>100 miljoen); NY, Chicago, Tokyo, Atlanta, La, Parijs, Dallas, Frankfurt, Houston. De VS is hier sterk vertegenwoordigt, mede door grote interne stromen.

De kosten van vliegen zijn enorm gedaald en de reissnelheid is enorm veel hoger. Mede door de low-cost companies. Overigens zit intussen de hemel stikvol vliegblik en de overlast van grote vliegvelden is enorm geworden. De VS dekt 1/3 van het wereldverkeer in de lucht; 24 van de grootste luchthavens zijn amerikaans.

En de fluxen over het water?

Dik zijn: Oostkust VS \leftrightarrow Noord-Europa; M-O \leftrightarrow Oosten VS/Noord-Europa/Zuid-Amerika; Japan/Zuid-Korea \leftrightarrow Westkust VS/Oostkust en VS/Oostkust \leftrightarrow Zuid-Amerika. De grote havens: Singapore; Rotterdam; Sjanghai; Honk-Kong; Antwerpen; Long Beach.

Zeetransporten zijn tegenwoordig enorme stapels containers op schepen; 50% van alle goederen gaat nu zo op reis: 5 miljard ton per jaar. Daarvan is 2 miljard ton olie, 2 miljard producten en 1 miljard grondstoffen. Nog wat details: 0,5 miljard ton zijn kolen, idem ijzererts en 0,25 miljard ton granen.

De kapitaalfluxen dan nog.

Die gaan tegen de draairichting van de aarde in: Europa \rightarrow VS \rightarrow Japan \rightarrow China \rightarrow Europa is de stroomrichting. Door liberalisering en krachtige financiële (data)systemen is er nu een enorme kapitaalbeweging draaiende. De beurzen zijn hierin vitaal, en de groten zijn: NY—Londen—Tokyo—Honk-Kong—Parijs—Frankfort—en dan nog de kleintjes als Toronto, Zürich. Tussen 1995 en 2000 ging de omzet van de zes grootste beurzen een factor ZES omhoog! De fiscale paradijzen liggen op de equator (goed weer en veel geld gaan altijd samen) en verder op de

noordelijke helft. Ook DE paradijzen voor Al Quaida en de maffia's ...

Ook nog wat over de datafluxen.

Vooraf die via internet. Het aantal servers (knooppunten) ging van 0,5 miljoen stuks in 1995 naar 93 miljoen in 2000 en 162 miljoen in 2002.

De volume-indexen (excl. TV en telefoongesprekken) gingen ook sterk omhoog: In Noord-Amerika van 43 (1998) naar 119 (2002); Europa van 32 naar 68; Zuid-Amerika van 2 naar 12; Oost-Europa van 2,5 naar 10; Azië van 19 naar 67. Veelal meer dan verdubbelingen in bijna 5 jaar!

Nieuwe fluxen.

Dat zijn de pijplijntransporten van olie en gas, vooral vanuit Rusland en door de Kaukasus. Dat leverde Poetin al de bijnaam GASPOETIN op, vanwege zijn krachtvoetbal met de gaskranen. Overigens mijdt je zo de afhankelijkheid van "politiek verkeerde poorten", maar je moet veelal wel weer over "andermans grond": dus weer toegenomen afhankelijkheid.

En wat valt (U?) nu op?

Wel, op de eerste plaats, de plaats tussen die fluxen van het zwarte continent. Heb je geen plek in een flux: dan ben je straatarm. En rijk wordt rijker: de dikke fluxen nemen ook het meest toe in de rijke regio's. Vervolgens de toegangspoorten tot ander werelddelen zonder eigen havens etc.. Zij zijn dus extra-afhankelijk van de anderen met "zee-poorten". Zo is Nederland van enorm belang voor een groot achterland via Rotterdam. Ook de enorme onderlinge afhankelijkheid tussen regio valt op in de fluxrepresentaties.

Dat geflux laat verder ook de grote afhankelijkheid zien van regio's en landen. Dat heeft positieve kanten: afhankelijk maakt voorzichtig; maar er is ook ook negatiefs: één ten onder betekent allemaal ten onder.

U ziet het; het is gebeurd, we zijn als nooit tevoren van elkaar afhankelijk geworden. Het westen slaat nog wel de maat maar het

oosten komt zeer sterk op. En daar tussenin zit eigenlijk het Nabije en het Midden-Oosten "ingeklemd" lijkt het. En als je klem zit ga je je verweren niet? En, als je zwarte goud dan ook nog even superbelangrijk wordt en daarna snel aan betekenis gaat verliezen, wel dan, wordt je een beetje bang voor je eigen toekomst. Omdat je mogelijk, na uitputting van je rijkdommen, het onderspit zult gaan delven.

Een flux die ik niet in de plaatjes zag was de "religieuze flux": al lijkt deze wel een beetje te raden. De Islamflux naar Europa en Afrika, is een dikke. Nieuw christelijke kerken (evangelischen) naar Afrika en ook binnen de VS. En een erg dunne flux van het "overige" christendom in de wereld.

Ik zag recent ook een spotkaartje van Europa 2015 met daarop:

HET	MOORSE	EMIRAAT
was Spanje		
HET	ALBANISCHE	SULTANAAT
was Italië		
ISLAM. REPUBLIEK NIEUW	ALGERIJE	
was Frankrijk		
NOORD-PAKISTAN		
was Engeland		
NIEUW		TURKIJE
was Duitsland		
AUSTRO-HONGAARS	CHRISTELIJKE	
DEMOCRATISCH RIJK		
was Oostenrijk-Hongarije		
PRINSDOM		POLEN
was Polen		
BOSNISCH		SULTANAAT
was Bosnië		
GROOT		TJSETSJENIË
was Rusland		
EURO-INDONESIË		
was Nederland		
BELGISTAN		
was België		

En overall MacMohammed's (fastfoods); de euro met erop een islamitsche slager. En natuurlijk ook het openingsscherf van Windows in het arabisch met arabische iconen.

Genoeg onzin, wat leren de fluxen ons verder? Ze maken ook pijnlijk duidelijk hoe ongelijk de welvaart is verdeeld over de wereld en dat roept extra-spanningen en ook weer reactieve fluxen op.

De manoeuvreerruimte van elk land is eigenlijk veel kleiner geworden door de uiterst grote afhankelijkheden. Politici moeten beseffen dat ze een marge hebben die mede door de fluxen wordt bepaald. Eigengereidheid wordt afgestraft. Bekrompenheid leidt tot ernstige achterstand.

De economische en culturele kolonisatie vanuit het westen is op een hoogtepunt. Het gevoel van vermalings door bv de oosterse culturen met name de islam is evident. En ook valt op dat China en India geen vermalingsgevoel kennen omdat... ze economisch op stoom zijn, veel westerse cultuurwaarden schijnen over te nemen en... niet via religie de strijd hoeven aan te binden. Niet verwonderlijk als je geloof op een lijn staat met je wereldlijke opvattingen, staatsorganisatie en dagelijks leven.

Wilt u meer weten dan kan ik u publicatie en herkomst geven; het geïllustreerd boek, gemaakt naar TV-uitzendingen van de duits-franse zender ARTE, is echt het lezen waard. Iets voor wereldburgers of zij die het willen worden.

Voor de liefhebbers:

Hier nog een nader detaillering van de mondiale OLIEFLUXEN over 25 jaar (in miljoen ton):

	1973	1984	1998
Rusland-Europa:	49		89
120			
MO-Europa			: 513
50+110		70+130	
MO-Japan			: 216
220			
MO-Zuid-Amer.			: 0
35		30	
Zuid-Am.-VS		: 156	117
165			

Afrika-Europa		:	0
48+82	100+40		
Afrika-VS		:	0
22	70		

Legenda: Achter + , staat het transport via het Suez-kanaal; de rest gaat dus om Kaap de goede Hoop.

DE GENIEËN, DIE HET NIET WILLEN ZIJN.

De een leest in negen talen, de ander kent 12000 boeken echt van buiten, en weer een andere tekent uit zijn hoofd, in groot detail, de plattegrond van Londen. En dan nog eentje: die leerde piano spelen in één dag. Deze uitzonderlijke prestaties van autistische medemensen doen steeds opnieuw mensen verbazen en tot verder onderzoek aansporen.

Een bekende uit deze groep van uitzonderlijke medemensen schreef in haar boek: "Ik kan eigenlijk nauwelijks normaal leven, mijn leven is zo triest. Het is droevig en veroorzaakt veel pijn, maar er is ook de geur van cederhout". Dit kennelijk erg fraaie boek is geschreven door een Duits meisje dat tot haar 23^e als achterlijk werd bestempeld. Tot een verzorgster bij toeval ziet dat ze kan lezen en schrijven op een PC! En na haar Duitse boek schreef ze ook de Franse en Italiaanse vertaling ervan en tot ieders stomme verbazing is ze erg ver nu met Russisch, Arabisch, Grieks en zelfs Swahili. Maar ze is uiterst moeilijk handelbaar en erg depressief, deze dame die nu een roman schrijft en een gedichtenbundel. En een pure autodidact dus.

De neurowetenschappers raken steeds meer geïnteresseerd in deze speciale mensen, en ontdekten, met name via onderzoek bij ene Kim veel nieuwe inzichten over de hersenwerking bij de autisten. Kim leest tegelijk twee pagina's (een met elk oog) en reproduceert deze foutloos na 8 seconden. Hij las altijd alles al en kent nu 12.000 boeken van buiten. En hij rekent uit zijn hoofd alles uit van de eeuwigdurende

kalender, en de artsen zien dat zijn capaciteiten, nu na 54 jaren, nog verder toenemen. Maar hij kan nog steeds niet voor zichzelf zorgen.

Matt Savage is zes jaar en leerde in een dag piano spelen. Hij componeert jazz en zijn eerste album verschijnt binnenkort.

Er zijn ook "wijze autisten" dat zijn exemplaren die zelfinzicht hebben en wel toegankelijk zijn voor gewone communicatie.. En via hen ontstaat nu meer zicht op het functioneren van hun breinen. En die schijnt totaal anders te zijn dan onze manier van denken en hersengebruik. Hun perceptie is kennelijk qua intelligentie superieur aan de "normale".

Een wetenschapper zegt hierover: "Hun hersens zijn identiek qua opzet, maar ze gebruiken niet dezelfde gebieden als wij doen bij een bepaalde taak. En de verbindingen tussen hersendelen zijn anders, dus de relatiestructuur lijkt afwijkend van de onze". Anderen ontdekten een te hoog testosterongehalte, een te grote "mannelijkheid" dus.

Het onderzoek loopt internationaal op hoge toeren omdat het erg veel leert over hersenfuncties en natuurlijk ook over de "begrenzings" die normale mensen kennen vergeleken bij hun ongelukkige "debiel ogende" medemensen. Vaak verklaart de afwijking hoe iets eigenlijk werkt.

Een wereld die fascineert en die mogelijk veel kan blootleggen over de ontwikkeling van de mens... dus over wat Darwin al zo bezig hield. En voor de creationisten onder ons zijn het eigenlijk foutjes in het intelligente design, of, zijn wij eigenlijk die foutjes?

DE OLIE (en het gas, etc.) MAAKT ONS SLECHT

"De vloek van de olie", is een veel gehoorde uitdrukking van hen die zien hoe het (vooral) in armere landen, waar plots olie/gas werd gevonden er aan toegaat. En zeker nu olie/gas etc. van dag tot dag schaarser worden door toenemende vraag en stagnerende productie/aanbod.

Plots ontstaat er die economische gemakszucht (potverteren op de korte termijn) samen met enorme corruptie en al dat geweld, want plots wil elke arme zijn deel hebben en snel. Dat wordt nog gestimuleerd door de afnemers (zonder eigen olie) die alles doen willen om bovenaan de lijst van klanten te komen, dus ook dictatoren steunen en alles omkopen zo nodig.

De wat meer ontwikkelde nieuwe "oliel/gaslanden" gaan onmiddellijk op de geopolitieke/ economische machtstoer . Zie vooral Rusland en ook Iran. Of, nog erger, ze gebruiken hun positie ook om radicaal gedachtengoed/ extreme religieuze opvattingen op te dringen of te stimuleren waar het maar kan. Dus het mechanisme is, dat de "bezitters van het goud" en de "behoefteigen naar dat goud" elkaar in onfatsoen en immoreel gedrag de loef lijken af te steken.

Ach, de voorbeelden zijn er met de tientallen, en niet alleen rond "olie/gas" , maar ook daar waar het gaat om toegang tot gigantische nieuwe afzetmarkten cq goedkope arbeid-markten.

En al veel langer.... Zie Bush (senior), Chirac en anderen die goede vrienden waren met Saddam omdat hij veel olie had en wapens behoefde. Iedereen kent de beelden van hartelijke omhelzingen van al deze machthebbers. Een moordzuchtig dictator was DE grote vriend van het dorstige westen. Zie ook China en Rusland mbt Iran: pas na veel druk deden ze mee aan sanctiedreiging tegen leverancier Iran. En dan Microsoft, Yahoo etc.? Ze leverden de spullen voor het gigantische internetfilter aan de (internet)port van China om "democratisch opruiende geluid" uit de datastroom te filteren. Daarmee het ondemocratische regiem, dat zoveel te bieden heeft, plezierend en sterkend. En weer China, dat olieboer Soedan steunde in de VN toen het de schuld kreeg van de ethnische zuiveringen in Darfoer/Tsjaad!

Wel ik neig er bij dit soort verhalen altijd toe maar weer eens bij de kuren van "het dier mens" te rade te gaan. Dus bij zijn driften

zowel individueel en in groepsverband. We kennen het allemaal, de ratrace, het grote ecocentrisme en ook het racisme. Dat laatste wordt dan vaak "ingezet" om onze jalouzie naar anderen (ik heb niet zoveel als de ander) te verbergen door de schuld daarvan niet bij onszelf te zoeken maar bij de "vreemdelingen" die gewoon alles schuld zijn". Het laatste "racisme-onderzoek" in Nederland schokte toch heel wat mensen; ja toch? Dus het achterliggende mechanisme van "de olievloek" kennen wij eigenlijk ook erg goed.

Om ons heen lijkt het animale, onbeheerste gedrag het steeds meer te winnen van zaken als mededogen, begrip voor andere culturen, en zeker ook de hulp aan zwakkeren en onderdrukten. Omdat ook wij in een "olievloek toestand" terecht kwamen? Omdat ook wij de plotse welvaart zo snel en zo maximaal mogelijk naar ons toe willen trekken? Als het moet ook ten koste van anderen? U en ik kennen de schrijvende voorbeelden tot hoog in onze gelederen toe. Wel als we dan begrijpen hoe het allemaal komt is de relevante vraag hoe je er van af komt cq hoe je het een beetje kunt beheersen, liefst tezamen. Helaas moet je dan allereerst constateren dat de olieschaarste pas begint; en het wordt nog veel erger. Dus er is eigenlijk ook nog wat haast. Onafhankelijkheid, afstand kunnen nemen van de "economische chantage" is een denkbare weg. Dus het oliegebruik sterk remmen. Maar dan is de vraag of de opbrengst van het remmen snel genoeg opwegen kan tegen de exploderende vraag van de nieuwe economieën. Zo niet dan blijven we chantabel en zwakjes.

Voorbeelden uit de geschiedenis dringen zich op. Duitsland in diepe economische ellende gedompeld na WO I, kwam ook overeind als een wonder en was tien jaar later de baas in Europa. En hadden we hen toen niet even eerder met geweld gestopt dan was het duizendjarige rijk ook nog wel even door gegaan. De rekening van deze periode in leed en dood was enorm; maar het "moest" voor een deel, om het te stoppen.

Dus moet er tegengeweld worden gebruikt? Irak is een schrijnend voorbeeld van de chaos die wordt geproduceerd als je ondoordacht gewoon de boosdoener met grof geweld opruimt. Een burgeroorlog met honderden doden per week is en blijft nog lang, het droeve gevolg.

Nee dus, het moet met een soort "morele herbewapening"; we moeten ons niet laten chanteren, niet meedoen aan dictatoriaal gedrag etc. en de gevolgen daarvan, op een houtje bijten dus, "gewoon" maar accepteren. Dus het stoppen van het kwaad, door te overtuigen, door betere normen en waarden te demonstreren. Ghandi-achtig reageren dus...

Maar ja, daarop lijkt het ongeduldige volk bepaald niet te staan wachten, integendeel, en dus kan ook geen politicus het wagen dit voor te stellen.

We zien in de hoek van filosofen, schrijvers etc. al steeds meer mensen die zich tegenover onze rat-race-richting opstellen. Met analyses, zelfonderzoek, hardop denken en goede vragen lanceren. Moeten we hun toehoren en met hen meegaan in nieuw inzicht en begrip?

En moeten we dat doen met een groep van landen met dezelfde opvattingen? In Europa is helaas nu eerder het tegendeel van "samen op pad" te zien; de verwarring is compleet.

Denk je nog wat maten groter bijvoorbeeld aan de VN dan wordt je toch ook wat wanhopig. Dus hoe moet het dan wel?

Ik geloof erin, dat HET in onszelf moet beginnen en dat de voorhoede de filosofen en schrijvers zijn, die scherp observerend ons de spiegel voorhouden. En ik denk in toenemende mate te zien, dat uit deze hoek een goed geluid komt en krijg de indruk dat men daar wat terrein wint. Enkel een innerlijk gedragen inzicht van "dit moet anders", gebaseerd op een analyse van waar het fout liep en dat zich via een soort voorhoede verspreid, daar zal het vandaan moeten komen. Zoals de Verlichting tot ons kwam, zoals Luther begon in de ontspoorde

katholieke Kerk; ach er zijn veel meer voorbeelden. We weten hoeveel tijd het nam, hoeveel pijn het deed en ook hoeveel bloed er bij werd vergoten. Helaas.

De mens is tot het goede geneigd, als er om hem heen een net van "sociale/medemenselijke controle" functioneert, dat hem afhoudt van zijn zwakten. Dat is wat we zien ver van ons vandaan maar ook dagelijks, dichtbij, om ons heen. Dat terugvinden, die setting opnieuw herstellen dat is wat nodig lijkt. Let wel, voor we de vorm vinden en het in meerderheid eens zijn over de richting, zal nog veel olie zijn opgepompt. Dus er is geen tijd te verliezen.

Daarom lees ik met veel genoegen in veel tijdschriften/kranten uit meerdere landen de stukken van medemensen die het bestuderen van "de naakte aap" als hoofdbezigheid hebben. En dan zie ik me al snel weer in die boom zitten, met die banaan en denkend aan een volgende. Kent u dat gevoel ook? Wel dan kom op, dan gaan we naar een nieuw Utopia.

GAAT CHINA CRASHEN?

Steeds meer mensen, die de enorme sprong van China zien, vragen zich af of "dit wel goed gaat aflopen". Dit land in zijn enorme boom, doet verbazen, verwonderen en ook steeds meer huiveren. Snel groeiende sociale ongelijkheid, dictatoriaal optreden van de overheid, onderdrukking van vrijheden, welaan het bekende patroon dat voor westerlingen het voorportaal is van de "omslag, gedonder of revolutie". Dus het westen is in grote twijfel geraakt vanuit zijn waarden, normen en historie kijkend naar deze gigant. Maar de vraag is natuurlijk of "onze maat bij de beoordeling" wel de maat is die hier geldt! Is China mogelijk ook in dit opzicht "een uitzondering"?

Want opgepast! Ook al groeien in dit land enorme interne tegenstellingen, het gaat nog steeds, voor iedereen zichtbaar stevig

omhoog, op naar (nog) beter. En, zoals ook indertijd in Nederland en ook Duitsland NA de WO II, was de grootste ellende niet in staat ons te ergeren omdat het elke dag beter ging. Er was een enorme hoop!

Daarom is de chinese overheid nu ook bezig aan een enorm publicitair politiek intern offensief. Voor de rijken dus kado's (nog meer rijkdom maar ook status en macht) en voor de armen (betere) voorzieningen en demonstraties van wat ze kunnen bereiken. En natuurlijk ook "spelen" (de Olympische zelfs) en wat "vijanden" (Japan vooral) om alles wat samen te binden. De nieuwe chinese grandeur dus, het aloude westerse recept van vroeger toch?

Dus is vraag één of "onze maat" wel de juiste en passende is bij dit erg aparte volk met een geheel andere cultuur en historie. Waarvan niemand eerder ook maar had gedacht dat het zo hoog kon stijgen.

Ook moeten ons eerlijk afvragen of we niet een beetje aan "wishfull thinking" doen als we China zien "omvallen". Dat stelt ons namelijk wat geruster en geeft ons een adempauze of zoiets. Maar angst en onbegrip zijn de vijanden van het correcte oordeel!

Goed begrijpen wat daar gebeurt betekent op de eerste plaats dat we onze hautaine, arrogante positie, opgebouwd in vele eeuwen, moeten durven verlaten. Gaan staan NAAST China cs en zonder oogkleppen, vooroordelen en paternalisme kijken en oordelen.

En, ons herinneren aan onze eigen ongelooflijke geschiedenis en opbouw naar het culturele, economische centrum van de wereld van "gisteren". En zien wij dan niet iets van onszelf terug in China c.s.?

Het zou dus goed kunnen dat wij China c.s. niet goed begrijpen door een "verkeerd" referentiekader te gebruiken. Zoals een wijze ooit zei : "East and West , never the two shall meet".

Ach ik weet het natuurlijk ook niet maar heb wel vaker ervaren dat observatie vanuit de hoogte, met een gekleurde bril op en ook nog met de schrik in de benen, niet vaak

leidden tot een goed oordeel en zeker niet tot een goede leiddraad voor eigen gedrag. Dus eerst even goed calibreren en ook goed in de eigen geschiedenis kijken. Want gelooft er nu werkelijk wel een westerling dat ONZE cultuur mogelijk aan zijn laatste rondje bezig is? Want de verwarrende discussie over “normen en waarden” waar we niks mee kunnen, onze eigen ontsprongen, wijzen bepaald niet op een beoordelaar die uit degelijke kennis en ervaring zijn oordeel opbouwt. En let wel, er zijn heel wat anderen die WEL geloven dat wij op onze laatste benen lopen , maar die wonen dan ook niet “in the west”.

++++
++++