

# LE PROVENCAL.

EDITIE 18-06

>100 lezers in 7 landen  
[speetjensml@wanadoo.fr](mailto:speetjensml@wanadoo.fr)

## INHOUD

### 3. REDACTIONEEL.

.VOORAF:

.MOTTO'S

.INGEZONDEN.

## 6. VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

### 6. L'EXCEPTION FRANCAISE

PRESIDENTSVERKIEZINGEN 2007.

.DE PARTIJEN EN HUN KANDIDATEN

.AFFAIRE-NIEUWS : CLEARSTREAM EN EEN JAPANESE REKENING

CHIRAC PRIKT EEN VORKJE MET BARROT?

SARKO GAF EEN LESJE IN MALI

L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE (Sint Maarten/Saint Martin ; Ayaan)

NOS BONHEURS FRANÇAIS

NIKS FOUT MET FRANSE SALARISSEN

WERKLOOSHEIDSTATISTIEK: EEUWIGE REL

REL OP PRIJSUITREIKING (Universiteiten)

MOHAMMED EN HET ZIEKENHUIS

MARINE (Le Pen) ZIET ER PATENT UIT

VINGERS WIJZEN NEGATIEF (naar het franse onderwijs)

IMMIGRATIEBELEID MOET ANDERS (Frankrijk en anderen)

CFII, HET FRANSE ANTWOORD OP CNN

BOEING'S FRENCH TEAM

LE PEN VÓÓR DE DOODSTRAF

### 14. ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

WOUTER HEET DAVE (W. Levenbach)

ALLAH DANS LA VIGNE (Allah in de wijngaard)

SAUNIÈRE, RENNES EN DA VINCI CODE : HOT !

### 18. LE JOURNAL MORMOIRONAIS.

FILOSOFIETJES

WIJ ZIJN ALLEMAAL AFRIKAANSE BROEDERS EN ZUSTERS (over stambomen)

### 20. COIN DES POËTES.

PORTÉE (Gedragen)

## 21. VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN.

### .GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

#### ALGEMEEN.

KILT DE OLIEPRIJS DE GROEI?

WIE ZIJN ER DE BAAS IN 2015?

DON'T WORRY: DE KOUDE OORLOG KOMT TERUG!

DE NATO ERGERT RUSLAND

DARWIN HAD WEL ERG GELIJK

RENAULT-NISSAN SAMEN MET FORD/GM?

ARCELOR-MITTAL-SEVERSTAL

#### OLIE (en andere energie) EN WATER

GRONDSTOFFPRIJZEN VLIEGEN DE PAN UIT

STOP EEN BOS IN UW TANK (Zweden)

BRAZILIË LEEFT VAN ZIJN EIGEN OLIE

ELECTRISCHE RACE-AUTO'S

EEN GLAASJE ZEEWATER, MIJNHEER?

WATERJACHT

ARME OLIEBOEREN

#### RELIGIES

EEN PAUS VAN ONZE TIJD

CHINA SPEELT VOOR PAUS

## AFRIKA

JACHT OP BLANK WILD (Zuid-Afrika)  
DARFOER EN TSJAAD (Soedan/Tsjaad)  
LIBERIAANSEN BETALEN IN NATURA (Liberia)  
SOMALIË: KRITIEK OP DE VS?

## WEST-EUROPA

EUROPESE FISCALITEITEN  
EURONEXT IS VOOR DE AMERIKANEN  
HET DRAMA ITALIË  
CYPRUS MOET WEER ÉÉN WORDEN TOCH?  
NATO EN EU  
TONY HEEFT WEER RECHTSRADICALEN  
VAKBONDEN? GOED VOOR DE WERKGELEGENHEID.  
ANGELA BEMOEIT ZICH MET IRAN (Duitsland)  
POLEN: DE LOW-COST REGIO VAN FRANKRIJK.  
DE TOREN VAN BABEL STAAT IN BRUSSEL (EG)  
CLANDESTIENE IMMIGRATIE IN EUROPA  
EUROPA VOLGENS MERKEL  
VVD ZOEKT ZICHZELF (Nederland)

## 33.OOST-EUROPA

OEKRAINE: IMPASSE?  
BALTISCHE ENERGIE  
SERVIË BOERT ACHTERUI  
MONTENEGRO BIEDT BASES AAN  
MOSKOU GLIBBERT OPNIEUW IN DE KAUKASUS  
TERUG NAAR DE KOUDE OORLOG? (Rusland)

## OOST-AZIË

CHINA WORDT GROOT IN AFRIKA?  
CHINA SPIONEERT ER STEVIG OP LOS  
BOBO'S IN HET GEVANG (Zuid-Korea)  
DE RIJKE KIDS VAN HO TSJI MINH (Vietnam)  
DE VS WIL VREDE MET NOORD-KOREA (Noord-Korea)

## ZUID-AZIË

INDIA: DE INGENIEURSFABRIEK

## NOORD-AMERIKA

LATINO'S REBELLEREN (VS)  
HET PERSONEELSBELEID VAN GEORGE (VS)  
GUANTANAMO BAY (VS)  
ITALIË VALT AF IN IRAK (VS)  
DE INGENIEURS VAN MEXICO

## LATIJSNS AMERIKA

CHAVEZ, DE EXTREMIST (Venezuela)  
MORALES PIKT HET GAS IN (Bolivië)  
HET PANAMAKANAAL MOET BREDER (Panama)  
COLOMBIA:DE LAATSTE DER MOHIKANEN

## 40.OCEANIË

OCEANIË EN DE NATO (Australië/Nieuw-Zeeland)  
MILITAIRE HULP IN OOST-TIMOR (Australië/Nieuw-Zeeland)

## MAGRHEB—MIDDEN-OOSTEN

IRAKS KOERDISTAN  
RUMSFELD MOET BLIJVEN (Irak)  
BRIEF AAN DE GROTE SATAN (Iran)  
GELD VIA DE ACHTERDEUR (Palestina)  
ONRUSTIG AFGHANISTAN  
EERSTE MINISTER IN ONGENADE (Algerije)  
ZOON MOEBARAK HOOG ONTVANGEN (Egypte)

## 43.TRENDS/TECHNOLOGIE

DE INTELLIGENTIE ZIT IN UW VINGERS  
EEN INTELLIGENTE OVEN  
I K DENK DUS IK SCHRIJF  
GEPROGRAMMEERD AFVALLEN  
BANKIEREN NEW STYLE: DE ING BOBO-BANK  
DE SORBONNE VAN ABU DHABI  
DE MODE IN DE UITVAART  
HUWELIJSSTATISTIEK  
DE DOLFIJN PIEPT GEWOON "JAN".

HET EEUWIGE DIGITALE LEVEN  
LEKKER POETSEN MET NANODEELTJES  
ROBOTDAME EVA

#### 46.TOPICS-CAPITA SELECTA.

LAND ZOEKT PEDAGOGEN (Over Frankrijk)  
DE WAL ZAL HET (franse) SCHIP MOETEN KEREN (Over Frankrijk)  
NIEUW-EUROPA: DE ARMOEDIGEN EN DE (ZORG)BEHOEFTEGIGEN (blik op morgen)  
ZIEKENHUIZEN ZIJN VOORAL CONFLICTORGANISATIES

++++  
++++

#### REDACTIONEEL.

##### \*VOORAF

Uiteraard is er weer aandacht voor “onze” schandalen, want deze stories gaan maar verder en worden steeds grimmiger. Dit alles kan grote gevolgen hebben in het rechtse politieke kamp , maar is ook in het algemeen een nare zaak, die extremisme in de kaart speelt. In Parijs en omgeving plofte het ook weer even: brandende auto’s en stevige kloppartijen. Frankrijk schrikt dan altijd weer even op.

Het aantal lezers van dit krantje groeide, wat rustiger dan onze wijnstruiken, die stevig in het groen schieten. Ook de palmbomen, de kruidenplanten en het andere groen pakt zijn kans om groot te worden, vóór de grote droogte invalt. Kleuren op Le Brilhas, fris groen afstekend tegen het blauw van het zwemwater. En ook de eerste stokrozen meldden zich al!

De kersen worden door de boeren geplukt en ver onder de echte kostprijs verkocht; alles is nog slechter dan in 2005. Via bevriende “paysans” kunnen ook wat plukken, zoveel we maar willen...

Mijn bevoorrading met goeie artikelen uit Nederlandse landelijke en regionale kranten loopt fantastisch; dank aan de attente vrienden die voor me “opletten”. Ook werd mij een echt Pentagon-nieuwsbulletin (dagelijks!) aangeboden dat via satelliet (aan beperkt publiek) wordt verzonden. Dat demonstreert weer eens hoe enorm breed de VS in de wereld aanwezig zijn, fysiek en “qua intelligence”. Dus deze bron zal ook in deze krant zijn uitwerking vinden.

Zoals, in het noorden, was hier de temperatuur wat te laag en door een lange mistralperiode werd dat nog scherper geaccentueerd. Nu is de warmte retour en kan het zwemwater weer naar prettiger temperaturen opklimmen. Ik hou van deze aparte wind, maar de meeste fransen vinden het een vloek en verstoppen zich dan ook binnen als hij blaast. Hun humeur lijdt er ook sterk onder, en hun lontje wordt dan superkort. Ik broei nog op mijn idee voor een “lezers-enquête”; misschien moet het nog wat rijpen in de zomerzon.

Het bezoeken seizoen is stevig van start gegaan, vrienden duiken op vanuit alle landen en bezoeken, over en weer, zijn dagelijkse kost. “Gezellig” zeggen wij dan, en dat kun je niet goed in het Frans vertalen, bleek me. Zoals steeds dank ik U voor uw reacties en roep u weer op te reageren, in welke zin dan ook. Tenzij u vindt dat met (pré-)pensioen zijn, ook voor uw grijze massa geldt. Dat mag, maar het is wel wat dufjes. En werkt u nog aan ONS pensioen, dan bent u volledig geëxcuseerd, natuurlijk! First things first.

Veel leesplezier,

LEON

\*MOTTO’S EN ONE-LINERS:

“Als je te lang aan de macht blijft in onze democratieën, eindig je met een schop onder je kont”.  
(Auteur, hoofdredacteur Express Giesbert, over Chirac; en ook denkend aan Kohl, Schröder, en Blair straks).

Enkele regeltjes uit recente speeches van Sarkozy:

“Rechts is er niet om te zeggen dat ze helaas geen linkse politiek kunnen volgen. In Frankrijk is alles al geprobeerd, behalve de dingen die echt werken”.  
(Sarkozy, recent)

“Waar zijn de franse Collin Powell’s?” en ook : “Op school moeten eenvoudige maatregelen worden hersteld: bijvoorbeeld dat kinderen opstaan als de meester de klas binnenkomt”.

“Les éléphants courent moins vite que les gazelles” (Segolène Royal, presidentskandidaat PS 2007; Olifanten rennen minder snel dan gazelles)

“Ce qui manque à la France, c’est d’avoir des individus qui osent” (de patron van Auchan; In Frankrijk ontbreekt het aan mensen met lef)

++++  
++++

*\*INGEZONDEN*

### **Een nieuwe informatiebron.**

Le Provençal put nu ook uit een dagelijkse nieuwsbrief van de “Privatly owned Army Times Publishing Company “die zelf weer put uit het Early Bird Current News, een continu-nieuwsdienst op satelliet van de Armed Forces Information Service van het Pentagon, VS. Een duitse vriend, ex-militair met internationale carrière, wonend in de Provence, geeft hem dagelijks aan me door. Danke sehr, M.!

Nu, na zo'n 15 stuks zeer uitgebreide, wereldwijde newsletters te hebben gelezen, is mij duidelijker geworden hoe breed gespreid de amerikanen aanwezig zijn over de wereld en ook hoe breed hun geopolitieke informatievergaring is. Uiteraard is dit een VS Army bron, en is het, zoals bij elke bron zaak je te realiseren dat er grote belangen meespelen van imago etc. Maar dat is meestal het geval , dus ik pik mijn graantjes mee uit deze stroom. En bijgevolg U , als u deze krant leest, ook. Uw “nieuws” komt dus nu uit de volgende bronnen: ca 4 franse weekmagazines, twee duitse, Nederlandse kranten (internet), een tiental internationale nieuwszenders (w.o. Al Jazeera engels) uit een 8-tal landen en diverse radio/tv-nieuwszenders.

\*\*\*

*Trouwe lezer A. hier vlakbij, uit de bergen, volgt ook de affaires in zijn 2<sup>e</sup> vaderland en stuurde een luchtig commentaartje op deze toestanden.*

Clearstream is, zoals altijd in het frans, een “tongtwister”. Ze (de fransen) spreken het uit als: Clairestream. Zou die Corbeau (de klokkenluider) nu ook een dame zijn?

*Beste A., het klopt wat je dacht. Corinne la Belle, is een bekende dame uit het marseillaanse milieu en heet in de wandeling inderdaad “cor-beau”. Of ze verwant is met Claire Stream is nog in onderzoek. Mogelijk is de laatste iemand uit “ The French Connection”? . Dank voor je scherpzinnig onderzoek: zo komt de onderste steen echt wel boven!*

\*\*\*

*Een mopje van lezeres L., dat eigenlijk thuishoort in de rubriek RELIGIES. Maar daar mag eigenlijk niet gelachen worden, dus plaatste ik het hier (enigszins verkort).*

A young baptist preacher announces to the congregation that he will not renew his contract and is moving to a larger one that will pay him more. There is hush and no one wants him to leave. Leroy, a car dealer, stands up: "If the preacher stays, I'll provide him with a new sedan every year and his lovely wife with a minivan to transport their children.

The congregation sighs and applauds.

Maurice, entrepreneur and investor, stands and says: "If the preacher stays, I'll double his salary and establish a foundation to guarantee the college education of his children".

More sighs and applause.

Mrs. Ella, 70 years old, stands and announces: "If the preacher stays, I'll give him sex!?"

There's a hush. The preacher blushing, asks: "Mrs. Ella, whatever possessed you to say that?"

Mrs. Ella answers: "I just asked my husband how we could help, and he said....."Screw him!

*"Beste L., er zijn mensen die zeggen dat het vaak ook in de kerk slechts gaat over erg aardse zaken. En jij toont dat nog eens aan, met een knipoog. Dank voor de pret.*

\*\*\*

*Een mopje van een vriend uit de Provence, van duitse komaf; die deze streek steeds beter leert kennen.*

S'avonds bij het diner, vraagt de jongste aan haar (franse) vader: "Papa waarom zie je steeds zo rood?"

"Wel mijn kind, het is zomer en op mijn Mobylette (de brommer) krijg je veel zon en daar wordt je rood van."

Het dochtertje lijkt niet echt overtuigd en zegt: "Maar in de winter ben je toch ook zo rood?"

"Ja, mijn kind, maar dan is het koud. En rijdend op mijn Mobylette is het erg fris en daarvan krijg je een rood gezicht."

Nu is het moeder, die toehoorde, genoeg en ze pakt de pastisfles en laat die zien aan hun dochtertje en zegt: "Hier, geef je vader zijn Mobylette!"

*Ter completering moet worden gezegd dat je ook van wat "rouge" een flink rooie kop kunt krijgen, maar dat kan het bruin van de zon, aardig camoufleren. Dus moet je het zonnebaden goed synchroniseren met het wijn proeven. Dat is best te leren en er zijn dingen in het leven die mij minder goed lukken. Dank M., voor je "bonne histoire".*

\*\*\*

*Een vriend, Nederlander en Frans ingezetene, stuurde mij een doorzendbrief die luidde:*

L.S.

Zoals de meeste bekend, bestaat binnen het Europees parlement een ingeburgerd gebruik als gevolg waarvan één maal per maand het volledige Europese parlement met alle medewerkers en een bijna complete kantoorinventaris voor enkele dagen verhuist van Brussel naar Straatsburg. De enige reden hierachter is dat Frankrijk dit o graag wil. 99% van de rekening- op jaarbasis ongeveer 200 miljoen euro- wordt toch betaald door de andere aangesloten landen.

Thans hebben een aantal europarlementariërs van verschillende partijen en uit verschillende landen een actie op touw gezet om aan deze belachelijke geldverspilling een eind te maken. Zij

hebben hiervoor één miljoen handtekeningen nodig zodat dit onderwerp op de agenda van de Europese Commissie kan worden gezet.

Binnen twee dagen zijn er een kleine 25000 handtekeningen binnen maar dit moeten er dus één miljoen worden.

Surf daarom naar: [www.oneseat.eu](http://www.oneseat.eu) en zet je handtekening zodat we met zijn allen een eind maken aan deze waanzinnige geldverspilling.

*Wel , natuurlijk moet deze onzin nu eens ophouden, al was het indertijd een compromis dat heel Europa goedkeurde! Maar helaas, de burgemeester van Straatsburg weent over dit initiatief dat hem veel inkomsten kost, en de vele personeelsleden die hieraan werken en de vele toeleveranciers (aanzienlijke hoop werkgelegenheid) zijn ook minder in hun nopjes met dit plan. De stemming rond "Europa" is op dit moment zodanig kritisch, dat dit wel eens zou kunnen gaan lukken; in elk geval wordt dit lachen. Nu nog enkele tientallen werktalen en een trein vol tolken schrappen, en dan ook nog "god weet wat ook weggoaien" en het gaat ons (in Europa echt beter..?!).*

*Het moet natuurlijk gewoon gauw gebeuren en zo ziet u maar weer: ook Europa heeft zijn "Betuwelij" (en bijna kreeg Nederland ook nog een zweeftrein naar Groningen om snel aldaar een pilsje te kunnen nemen). Je dit alles realiserend, snap je beter op welke processen en krachtenspel dit soort ogenschijnlijk belachelijke zaken berust. De "homo economicus" bestaat, maar de "homo politicus" ook, en veelal wint numero twee! Op europees en op landelijk niveau.*

*PS: Geachte B., wel even oppassen met onze franse compatriotten hè! Leg het ze maar eens eerst heel voorzichtig uit, het ligt "très sensible".*

++++  
++++

## VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

### . L' EXCEPTION FRANCAISE PRESIDENTSVERKIEZINGEN 2007

Ze is losgebarsten dus daarom deze voorlopig vaste rubriek, die u op de hoogte zal houden over het verkiezingsgeweld. U bent verzekerd van veel pret en verbazing.

#### • DE PARTIJEN EN HUN KANDIDATEN

De PS heeft veel kandidaten en ideeën maar absoluut geen duidelijk socialistisch "project" (=programma). Dat komt omdat er niet voor één kandidaat is gekozen, de conferentie vorig jaar over het project mislukte en elke aankomende kandidaat bezig is met een boek te doen verschijnen over hoe hij/zij "het" ziet. Machteloosheid en verwarring dus. Een typisch frans pré-verkiezingsbeeld: het wemelt van de kandidaten en van de onduidelijkheid over politieke keuzes. De fransen worden er wanhopig van en "kiezen" dus vooralsnog maar de meest aardige, originele of meest "nieuwe". Daarom ligt onze Segolene nu flink voor: onbeschreven vrouwelijk blad.

Het ene boek na het andere verschijnt van de hand van de PS-kanonnen: DSK (Strauss-Kahn), Lang, Hollande publiceren hun denkbeelden, in Frankrijk schrijven de politici. In Nederland deed Pim dat en Terlouw, maar de laatste voor kids. En als je hun geschriften inkijkt valt de "noordelijke oriëntatie" van de auteurs op. Omdat het anglo-saksische model taboe is gaat men te biecht in het Skandinavische, ook veel beter van politieke kleur dus. En alle drie verwerpen ze het radicale linkse gedachtegoed, pragmatiek dus vóór ideologische extremiteit. Segolene gaat ook wat publiceren gebaseerd op een lange gedachtewisseling met fransen via het internet.

Komt na de vacaties. Intussen is de vraag of deze oude gewoonte van boeken schrijven het nog wel doet in het huidige Frankrijk..... De tijd zal het leren en Segolène kan van alles "leren" van de drie die haar voorgingen in schrifturen. Dom is ze niet toch; deze dame kijkt de kat uit de bomen. Intussen kwam er het concept-programma van de PS en Segolène liet zien wat ze daarmee doet. Ze lanceerde een eigen aanval op de "35-urige werkweek", de heilige koe van de oude PS en ze propageerde opvoedingskampen op militaire leest geschoeid. Dus ze graast op het terrein van Sarkozy. Een eerste confrontatie van de twee waarschijnlijke presidentskandidaten heeft plaats gehad. In de PS is er nu bij de "olifanten" echte paniek zichtbaar, want de populariteit van Segolène neemt maar toe...

- DE AFFAIRES

Affaires horen hier sinds mensenheugenis bij alle verkiezingen. Modder gooien en personen vernietigen is inherent aan verkiezingsstrijd. Vooralsnog zijn er nu twee affaires: Clearstream en Chirac's japanse rekening. In 1980 speelde er een rond Giscard D'Estaing, rond Mitterrand in 1993 en in 1995 was Baladur aan de beurt. En rond Chirac hangt al jaren affairelucht. Dus u bent weer getuige van een franse exceptionele traditie.

*.Clearstream*

Al in 2003 begon het: zakenlieden en politici zouden bij Clearstream (clearing-organisatie voor banken, gevestigd in Luxemburg) geheime rekeningen hebben voor duister geld. Het onderzoek resulteerde in 2005 in de conclusie: allemaal valse geruchten en daarmee leek het afgelopen. Maar nu blijkt dat toen de minister van Binnenlandse Zaken, ene de Villepin, opdracht zou hebben gegeven aan de geheime dienst om toch maar ene Sarkozy eens goed te checken in Clearstreamverband. Deze bewering komt NU pas, in 2006 boven tafel en .... De bok is vet. Sarko dient een smaadklacht in tegen "X" en twee onderzoekrechters beginnen. De belangrijkste ministeriële kluzen werden al gelicht en er lopen verhoren. De Villepin ontkent en Sarkozy roept om gerechtigheid. De straat ziet het als een ordinaar potje "pootje lappen" tussen twee concurrenten voor 2007 binnen het rechtse kamp. De gemoederen zijn uiterst verhit en de PS c.s. proberen van alles om de crisis op te jagen. Hoofdredacteur Giesbert (Express) spreekt openlijk van een frans Watergate, dat is geen swahili dus.

Ik las in L'Express het letterlijke protocol van het verhoor van twee onderzoekrechters van generaal Rondot, die dit deden n.a.v. de klacht die Sarkozy indiende tegen "X" wegens smaad. De onderzoekers stellen vragen aan de hand van de papieren (aantekeningen van gesprekken van Rondot met diversen w.o. de Villepin cs) die in beslag werden genomen in zijn tweede huis bij een recente huiszoeking. Rondot werkt voor Defensie en eerder voor Buitenlandse Zaken toen de Villepin minister was op dit departement. En sinds 2003 werkte hij solitair aan de Clearstreamkwesitie. Wat je nu leest in dit uitgelekte proces-verbaal van 10 kantjes is een beetje ongelofelijk. Het laat zien hoe de politieke top en zijn geheime medewerkers bezig zijn met mensen van velerlei allooi. Zoals met ene Lahoud, Libanees informaticus, broer van iemand die officier is bij de libanese geheime dienst. Hij doet van alles en zegde vooral veel te weten van de geldstromen in het terrorisme. Zo kwam hij in het Clearstreamsysteem de namen en rekeningen (en transacties) tegen van diverse franse zakenlieden en politici. Dat was 2003 al. Ene Gergorin, van EADS (Moederbedrijf van o.m. Airbus. \*). Zie een profieltje van deze Gergorin hier beneden)) kende hem en bracht hem in contact met Rondot. Die liet Lahoud in zijn auto via zijn laptop demonstreren hoe hij binnendrong in het Clearstreamsysteem: overtuigend vond Rondot toen. En daarna komen er wel 10 vergaderingen van Rondot c.s. met de Villepin; Rondot brengt ook via een hoge medewerker Chirac op de hoogte en zo gaat het dan maar verder met pikanterieën in de aantekeningen van Rondot. En daarin staat dan ook plots de naam Sarkozy die op zo'n meeting wordt genoemd en waarbij Rondot persoonlijke aantekeningen opschrijft die nu brisant zijn geworden. Want hij begreep toen al dat de Villepin erg in Sarko's eventuele betrokkenheid was geïnteresseerd. En daarmee is het nu herbegonnen: Sarkozy diende nu een klacht in wegens smaad tegen ene "X". Waarom nu, want Sarko wist er ook al van in 2003! Wel omdat nu bleek, nadat de papieren van Rondot door justitie in beslag waren genomen, dat de

kwestie, die in 2004 officieel als een nepzaak werd gesloten, niet zo erg gesloten was. Pikanteriën alom: Lahoud, de computeraar, werd gearresteerd voor iets heel anders en, .... op last van minister Villepin bevrijd. Want hij was toen aan het werk voor deze in de Clearstreamzaak. En Lahoud had ook enkele keren contact met een machtig journalist ene Dennis Robert, die ook al contacten over deze kwestie had met hoge politici. Het verbaal is een spaghetti van spannende dingetjes, suggestieve aantekeningen, geheugenprobleempjes van Rondot enzovoort. Deze olievlek is nog niet tot stilstand gekomen..... afwachten wat volgt dus. Brisant.

En jawel, Gregorin bekende in de pers dat hij de eerste "listings van Clearstream" in de publiciteit bracht, daar stonden nog geen namen in van politici toen. Dus hij is de "begaamde en gezochte klokkeluider" die Sarko doet zoeken, maar helaas NIET van de lijsten waarop diens naam stond. Althans dat bekende hij "nog" niet.

Intussen werd Gergorin opgesloten voor verhoor, Lahoud zit in een rusthuis (totaal afgeknapt zegt men), Rondot werd door de onderzoekrechters opgeroepen en opgehaald omdat hij niet vrijwillig wilde komen. Kortom het is me een gedoe, op weg naar de ontknoping. De achterliggende affaire van de "fregatten voor Taiïwan" wordt nu ook weer in de pers opgerakeld. Immers, de gelden op de Clearstreamrekeningen van diverse politici zouden komen van omkoopgeld in deze beruchte staatsaffaire. Daarin waren Total, Dumas (de president van de grondwetsraad!) al gewikkeld en trad ook al op "Le putain de la Republique", een dame, maîtresse van Dumas, die stevig uitpakte over erg duistere en dure zaakjes. Het wordt nog heel leuk dit Clairstreamgedoe. Sarko wacht intussen niet en gaat er landelijk stevig tegenaan; als een bulldozer. De Villepin vecht voor zijn politieke leven, als een leeuw. Dus weer: Wordt vervolgd..

En het vervolg is dat Gergorin intussen bekende alle "listings" aan de onderzoekrechter te hebben verstrekt, en hij benadrukt dat in deze documenten ook namen staan die NIET zijn vervalst! Grote consternatie weer dus. Gergorin mocht uit hechtenis, de advocaat van Lahoud blijft zeggen dat zijn client er niets mee van doen heeft en generaal Rondot zei, heel geheimzinnig, dat "men een te groot kostuum voor hem had gemaakt". Pardon? Dit is de stand met Pinksteren: wordt vervolgd.

Een ex-medewerker van Arthur Anderson pikte de lijsten van Clearstream in bij een accountantsonderzoek aldaar verklaarde hij ná verhoor; toen verklaarde Lahoud dat hij met die lijsten knoeide (hij zette er de namen van de franse politici op?) en Gergorin dropte ze in de politieke sferen. Dat iss vandaag (10 juni) de opvatting van de onderzoekrechter. Dus Sarko 's. treft geen blaam en de schuldige van smaad is gevonden. Nu blijft de bange vraag over: wie gaf opdracht om dit zo te doen? Deze vraag is politiek nu het meest brisant. Dus: wordt vervolgd...! . *Chirac's japanse rekening.*

Le Canard Enchainé publiceert dat Chirac in Japan 300 miljoen francs op een persoonlijke rekening heeft staan. Dat slaat stevig in en ook nu ontkenning en gebrul alom.

\*) Profieltje Gergorin

Hij is uiterst intelligent, brillante intello, expert in internationale relaties, speelde een hoofdrol in het ontstaan van EADS, maniak in spionagezaken, vice-president (voor strategie) bij EADS, en, hij was enkele keren even uit de roulatie om psychische redenen. Een kenner van de vuilnisbelt van de Republiek, zeggen sommigen.

CHIRAC PRIKT EEN VORKJE MET BARROT

Barrot is een frans afgevaardigde in Brussel , een europees commissaris wel te verstaan. En sinds enkele weken luncht hij met afgezanten van grote Sfinx Chirac. Of hij al ZELF met Chirac een vorkje prikte, recent dan wel, is niet helemaal helder. Maar in de gangen neemt men deze persoon uiterst serieus als potentieel opvolger van de geblutste Villepin. Want Jacques kan deze eigenlijk niet langer handhaven. En Barrot ligt ook lekker bij Sarko zegt men. En als u weet



dat zelfs nu al de huidige regeringswoordvoerder Copé openlijk zei dat Chirac straks de UMP-kandidatuur van Sarkozy zal steunen, dan weten we wel hoe de haas loopt. Plan B is in volle constructie, nu nog de timing en de argumenten, die gehaald kunnen worden uit .... Het Clearstreamgedrag van de Villepin? De politiek is een hard vak omdat de politici zulke ongelooflijke medemensen zijn. Zo Le Provencal weet al wie de nieuwe premier wordt. Monsieur Barrot. En er komt een vacature in de Raad in Brussel, voor wie? Nee, niet voor de Villepin, die gaat eerst een tijdje vissen in Canada.

#### SARKO GAF EEN LESJE IN MALI

Sarkozy werd door betogers als racist uitgescholden toen hij in Mali op bezoek was om zijn wet op de immigratie toe te lichten aldaar. Zijn ambassadeur had geprobeerd de betogers weg te jagen: tevergeefs. Ook al hield hij ze voor dat Sarko de volgende franse president zou kunnen zijn. Onverstoorbaar deed Sarkozy hier en ook in Benin zijn woordje ter toelichting en ter vermindering van de vijandigheid over zijn wetsvoorstel. Hij zei ook liever een nieuwe periode in de frans-afrikaanse verhoudingen te zien beginnen. Op terugreis via Marokko deed hij alles daar ook nog eens over en laat zo zien hoe hij zich druk maakt voor de verhoudingen met Afrika. Hij zet zijn maniertje hiermee alvast hier, voor later.

#### L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE

Sint Maarten.

Het eiland Saint Martin/Sint Maarten is deels frans, deels nederlands. Het franse deel was gewoon een stukje van de unit GUADELOUPE, een ander frans en groter eiland dichtbij. Wel dat gaat nu veranderen: frans Sint Maarten wordt een apart stukje Frankrijk, losgemaakt dus van Guadeloupe. Na dertig jaar werken is het nu gelukt zijn aparte plek en historie recht te doen. In 1955 kreeg het nederlandse deel al een redelijk autonome status, bijvoorbeeld dat het niet aan de Europese wetgeving is gebonden. Daarom kwamen er hier al vele investeerders opduiken en bleef het franse deel achter met zijn 30.000 inwoners waarvan de helft "vreemdelingen" zijn. Hun raad wordt eind dit jaar gekozen en dan kan er onder ander gesternte gewerkt worden. Een lokale politicus, ene Louis-Constant Fleming (echt franse naam!) ziet de toekomst glorieus, liberaler, welvarender en met meer werkgelegenheid dan enkel die bij de overheid. Ik hoorde uit directe bron dat de moeder van deze Louis ook wel de "koningin van Saint Martin" heet. Daar waar Nederland en Frankrijk directe burens zijn, en waar ik al meer over las omdat een symphatiek familielid er al lang woonde en werkte, en, er een prachtig (historisch) boek over schreef, moest ik dit ook even aan u melden. Wie weet wordt Saint Martin (niet in the fields) nog ooit één eenheid; dat zou recht doen aan de huidige wereldsituatie en aan de historie van dit boeiende eiland. Advies: ga er kijken; of, beter wacht even tot deze stap van verzelfstandiging aan franse zijde functioneert!

Ayaan Hirschi Ali.

Onder de kop "Welcome Ayaan", staat in de franse pers het ongelooflijke verhaal van het paspoortgedoe rond Ayaan. Men spreekt ook over "une mauvaise coup porté par la ministre à l'integration" (een rotstreek uitgehaald door de minster van integratie). De bewondering voor Ayaan druipt er weer af, maar ook de afkeer over de Amerikaanse toekomst van Ayaan. Nederland begint voor velen een mysterieus land te worden, ook voor mij.

#### NOS BONHEURS FRANCAIS

Nog meer « bonheurs », want ze zijn ontelbaar :

-Mormoironais te zijn en niet een inwoner van een van onze buurdorpen, is een van onze bonheurs. Want ze zijn eigenlijk een beetje vreemd en gek en dat kun je zien aan hun bijnamen. Venasque : Les loups (de wolven) ; Villes-sur-Auzon : Les Estubassia (zij die geen lucht krijgen) ; Flassan : Les Darus (de koppigen) en Methamis ; Les badaïres, (de aangapers). U begrijpt dat het hier niet anders is dan in andere landen op het platteland. Want vreemdelingen ,

ook die van dichtbij, zijn maffierikken en daar moet je dus mee uitkijken. Mormoiron dat zijn de goeien, de enigen. Dorpsculturele verhoudingen van vroeger ; hier nog echt levend.

-Het « Feest van de wijn en de wijngaard », eind mei, het begin van het commerciële wijnjaar. Feestjes, proeverijen en gezelligheid, ondanks de crisis.

-Het horen slaan van onze kerkklok, elk (half)uur. En bij elke begrafenis, doop en huwelijk : het ritme van het plattelansleven in bronzen geluiden gevat.

-Muziek te beluisteren, theater of film te zien in ons cultuurpaleis de « Hangar de Lamy ». En lekker te zitten in de wijnrode fauteuils van Max (wethouder cultuur), die we overigens zelf betaalden.

-Onze bibliotheek « Lire et connaître », schatkamer van de franse literatuur en historie, waar mijn uitleenkaartje staat onder « Leon », omdat mijn familienaam voor fransen wel swahili lijkt.

#### NIKS FOUT MET FRANSE SALARISSEN

In 1996 was het franse en het duitse salarisniveau aardig gelijk Maar sinds 2003 loopt het dramatisch uit elkaar. En dan anders dan U mogelijk denkt: in Duitsland ging het flink bergaf sindsdien en in Frankrijk ging het flink bergop. Nou ja flink; maar het verschil liep sinds 2003 op tot wel drie procent in het voordeel van de fransen. Dus terwijl in heel Europa ook salarieel de remmen werden ingetrapt ging het in Frankrijk, land met een enorme staatschuld, een verslechterende concurrentiepositie en een rammelende export nog wat omhoog. Een echte exception dus; en vooralsnog een leuke om te horen voor de franse citoyens. Tot nu toe gaat alles nog wel prima!

#### WERKELOOSHEIDSTATISTIEKEN: EEUWIGE REL

Uiteraard wordt nu door sommigen nog eens goed naar de ww-cijfertjes gekeken, nu de enorme jeugdproblematiek m.n. in de banlieues zo dominant de politieke scene bepaalt. Tja en dan blijkt steeds weer hoe “men” cijfertjes gebruikt om te rommelen of te manipuleren. Want liegen met statistieken gaat veel beter dan zonder.... In Frankrijk is de jeugdwerkeloosheid zegt men alom 23%, knalhoog dus. Maar wat werkelijk die 23% zijn is het deel van de jeugd dat niet op school zit of dat voortijdig (zonder diploma) de school verliet! Dat is natuurlijk zeer zorgelijk en doet hen de zwakke partij op de arbeidsmarkt zijn/worden. Maar de jongeren uit deze categorie die echt WW genieten zijn maar 7,8%.... En het europese cijfertje hiervoor is (gemiddeld) 8,2%! Dus het probleem is met inachtnaam van deze exactheid natuurlijk niet echt kleiner, maar toch is er zo een flink verschil. 23 of 8% werkelijke werkeloosheid oogt heel anders. Hierop doelde de CPE, die jongeren zonder diploma en wel/niet werkeloos, aan een job probeerde te helpen, waarin opleiding was ingebouwd. In een soort leerlingstelsel dus.

Dit details worden in de politieke trammelant gelijk vermoord en een verstandige discussie over het echte probleem is onmogelijk door dogmatische en bevooroordeelde partijen die over straat rollen. Het verstand op nul en handelen vanuit de spelonken van de onderbuik. Blijft dat monsieur de Villepin zijn zaakjes slecht heeft voorbereid en uitgelegd en dat is helaas een oude gewoonte in de franse politiek. Krachtdadig (anderen zeggen impulsief/stunterig) maar uiterst onhandig en macho-achtig. En de ene macho roept altijd op tot knokken met de andere, dat is een oude natuurwet. De wetenschappelijke statistiek legt het dan al gauw af tegen dom geschreeuw en niet graag willen nadenken. Want dat laatste gaat in de stilte van de studeerkamer en niet in de turbulentie van de straat. Maar het is wel veel minder leuk. Daarom aandacht dus voor de cijfermatige werkelijkheid; maar enkel voor niet-macho's.

#### REL OP PRIJSUITREIKING

Alles liep best leuk op de uitreiking van een wetenschappelijke prijs tot een franse hooggeleerde die op Princeton (VS) werkt, de winnaar vragen stelde. Ze vroeg: is het niet vreemd dat er 4 van de 5 franse prijswinnaars ... in het buitenland werken? Antwoord: omdat de franse faculteiten de “gelijkheidsziekte” hebben (de besten mogen dat vooral niet laten merken). Terwijl in de VS

moet worden geknokt om tot de besten te horen en om hun privileges te krijgen. Volgende vraag: waarom hebben 40% van de economie wetenschappers In Frankrijk sinds 1969 geen enkele wetenschappelijke publicatie gedaan? Het tumult dat ontstond was groot en nogal wat renommés spraken schande van wat er was gezegd. Maar er waren er ook die dit de spijker op z'n kop vonden. Egalité is prachtig en mag heilig zijn, maar als je excellent zijn verbied, dan beschadig je je eigen vak en uiteindelijk ook je land. Want de excellenten vertrekken naar een plek waar je mag, ja moet, excelleren.

#### MOHAMMED EN HET ZIEKENHUIS

Een gynaecoloog in een frans ziekenhuis en zijn medewerkers worden bedreigd omdat ze ..... moslimvrouwen behandelen. Het waren de mannen van vrouwelijke moslimpatienten. Toen een man voor zijn dochter een maagdbewijs eiste, dat werd geweigerd ontstond een handgemeen met de arts. Alles omdat in een deel van de moslimkring het medisch behandelen van moslimvrouwen door mannelijke artsen niet getolereerd wordt. Sommige artsen durven zelfs agressies niet meer aan te geven, uit angst voor represailles. De wet van Allah tegen die van Hippocrates. Ook zaken als bidden, eetgewoonten zijn naast de lichamelijke aspecten punten van onenigheid in ziekenhuizen. En elke intentie tot medisch ingrijpen bij een opgenomen moslima moet eerst worden voorgelegd aan de echtgenoot. Waarom dit alles nu in toenemende mate, terwijl dit alles in Marokko en Tunesië etc. vele jaren geschiedde zonder noemenswaardige problemen. De aangescherpte geloofsbeleving in een deel van de moslimgemeenschap is van dit alles de oorzaak.

Een oplossing is soms om interventie te vragen aan een religieuze autoriteit vóór begin van de behandeling. Kortom, behandeling van sommige moslims (vrouwen én mannen, door een vrouw!) is soms gewoon aanleiding tot hevige conflicten. Met nadruk wordt er op gewezen dat de moslims die deze problemen veroorzaken vooral Pakistani, Afghanen zijn en zelden magrhebiens. Met andere woorden, het zijn vooral de moslims die uit de erg traditionele streken komen en niet eerder in aanraking waren met de westerse medische wereld.

En nu pas snap ik ook, dat Mohammed in zijn tijd niet had kunnen worden behandeld door een vrouwelijke arts. Omdat die er destijds niet waren (en zelfs nu nog in bijvoorbeeld Afghanistan niet zijn), was er toen nooit een probleem. De Taliban, die opleiding van vrouwen verboden uit traditie, hebben de oude gewoonten weer opgefrist en nu merk je dat ook in de westerse medische wereld. Op naar speciale moslimziekenhuizen in Europa? Het ziekenhuis met de Koran?

De botsing van culturen/religies heeft zijn zeer scherpe kanten en doet beseffen hoe immens groot die verschillen, ook nu weer, zijn. Dit is een deel van de tol die voor een wereld zonder grenzen betaald moet worden.

#### MARINE LE PEN ZIET ER PATENT UIT

Marine de blonde dochter van DE Le Pen heeft zich laten opkalefateren. Kilo's eraf, nog wat geheime dingetjes en ze oogt als een fraaie, wijze politica. Gereed voor de verkiezingsstrijd en de plaatsstrijd binnen de partij. Er verschijnt ook nog een boek van haar, binnenkort. En over uitnodigingen in de pers heeft ze niet te klagen, heel anders dan haar gevreesde vader. Dus er is een imagoshift bij de FN op til. Alle gespeculeer over opvolgen wuift ze weg: bij de FN kiezen de leden zegt ze! Haar grote concurrent Gollnitsch, ex-hooggeleerde, heeft nu forse concurrentie bij de opvolgingsstrijd. Het is weer eens gedemonstreerd: mooier, blonder en slanker doet het gewoon beter in de politiek. Wouter Bos in Nederland, Berlusconi in Italië, Segolène Royal in Frankrijk en nu ook weer Marine. Let op haar in de komende verkiezingsstrijd.

De polls laten nu zien dat de FN in enkele maanden van 8 naar 12% sprong. In 2002 kreeg hij feitelijk 17% en moest in tweede ronde met machtsvertoon worden gestopt! Als het linkse en/of het rechtse blok meer dan 20% halen in de eerste ronde is hij verder kansloos, maar de

verdeeldheid in die kringen doet velen al huiveren. De fransen zeggen: Van het ongeluk van anderen maakt Le Pen honing. (Faire son miel des malheurs des autres). Zo is het maar net. Marianne let op uwe zaak, anders doet Marine (Le Pen) dat wel.

Intussen spreekt men in politiek Frankrijk van het "langzame vergif"; met de laatste affaire is nu het geloof in de politici wel helemaal onder nul gezakt. En dat gaat de balorigheidsreactie van de kiezer opleveren: een proteststem uitbrengen op hen die altijd al tegen alles waren, de ultra's. Rechts en links dus, daar wordt nu het heil gezocht nadat alle teleurstellingen zijn geconsumeerd. Het volk gaat de politici straffen en daarmee helaas ook en vooral zichzelf. Maar wat moet het dan nu anders doen?

#### VINGERS WIJZEN NEGATIEF NAAR HET FRANSE ONDERWIJS

Het gaat niks goed in het franse onderwijssysteem. Welke prestatie maat je ook aanlegt het is allemaal flut. Waaraan ligt dit toch? De vakbonden weten het natuurlijk: gewoon te weinig budget. Meer pegels erin en hup daar gaat alles beter. Maar niemand gelooft hun nog, na zovele jaren. Het roer moet dus echt om. Dat zeiden al vele ministers vóór de huidige en de meeste van hun lieten het bij woorden en gezellige wijzigingen. Enkelen gingen er tegenaan en .... vlogen er dus gewoon uit. Want kom niet aan de onderwijzers/leraren in deze sector, zij weten het gewoon beter en staken elke vernieuwer gewoon plat. Daarbij worden de leerlingen en masse mee ingezet, want die denken zoals de meester het hun heeft geleerd. De hoge jeugdwerkloosheid heeft nogal wat te maken met dit onderwijssysteem dat niet aansluit op de huidige behoefte. Maar aanpassen aan "kapitalistische eisen uit het bedrijfsleven"? Ondenkbaar, dan liever arm en zonder werk.

Zo dobert het hele spul dus voort: velen stappen op zonder diploma, zij die het afmaken zijn voor 25% werkloos en de "afnemers" klagen en roepen dat het zo niet kan. Het zit muurvast. De geringe bereidheid tot veranderen in Frankrijk zit voor een belangrijk deel in het onderwijssysteem waar veranderen al vele jaren geldt als verwerpelijk. Meer van hetzelfde, dat kan en moet, maar kritiek ter harte nemen en eens goed nadenken waar het "anders moet". Dat is teveel gevraagd.

De laatste studentenstaking tegen de CPE toonde weer eens haarfijn aan dat het onderwijs HET grote loden blok is aan het mooie been van Marianne. Inertie kan dus worden geleerd, dat bewijst Frankrijk ons allen. Zeer tragisch, eigenlijk misleiding van de jeugd die op deze wijze de toekomst nooit zal hebben.

DE PS en consortie weten dat in het onderwijs een enorm groep politieke aanhangers zitten en zo zijn ook de linkse politici opgesloten in een inert systeem. Dodelijke coalitie tegen de vooruitgang. Genoeg gezanikt: zie onder Topics een samenvatting van een recent artikel dat heet: LAND ZOEKT PEDAGOGEN. ( L'EXPANSION april 2006). Het is me uit (het franse deel) van mijn hart gegrepen!

#### IMMIGRATIEBELEID MOET ANDERS

Een nieuwe immigratiewet kwam zeer recent in discussie in het franse parlement en deed veel stof opwaaien. De kerken en andere organisaties vonden het principe van "de gekozen immigranten" (dus enkel toelaten wie "plaatsbaar" is) verwerpelijk en het veroorzaakte in linkse en humanitaire/religieuze kring een schok. Auteur van dit wetsvoorstel is Sarkozy, die hiermee zijn positie mbt dit onderwerp duidelijk neerzet , één jaar voor de presidentsverkiezingen. Want in Frankrijk is het aandeel "op economische gronden dwz om er te werken" in de immigrantenstroom slechts 12%, zie hiertegenover Denemarken met 50%, UK met 35%, Duitsland met 19% en de VS met ... 8% (!).

Nu is zijn voorstel bepaald niet nieuw als je naar andere landen kijkt. Canada kent een echt puntensysteem waarin leeftijd, beroepservaring, taalkennis hoog scoren. En dus zie je veel hoogopgeleide economische immigranten aldaar. Groot-Britannië heeft iets soortgelijks; een puntensysteem voor hoog-gekwalificeerden en een soort "vacature-gevullingsbeleid" voor lager-

danwel niet-geschoolden. Italië en Spanje hanteren een quotasysteem: kwalitatieve plafonds per land en beroepsgroep en bestemmingsregio's. Denemarken verscherpt nog zijn systeem van "selectieve immigratie" en daar daalden de toelatings-aanvragen sinds 2002 met 80%! Duitsland schuift ook op, net als Nederland: een "toelatings-/integratie" examen, eventueel na een (zelf betaalde) cursus. De VS kennen ook een stevige politieke rel over immigratie en vooral de clandestiene, voor 50% uit Mexico. Het op stapel staande wetsvoorstel voorziet o.m. in Legaliseren van clandestienen met een drie-jarlijks visum, nadat er wel 2000 dollar boete voor illegaal aanwezig zijn is gelapt en nadat duidelijk is dat de betrokkene engels spreekt. Dus Sarko schaart zich in de rij van landen die op de rem gingen cq gaan. Het woord is aan het franse parlement, waar men nadenkt terwijl Sarko naar Afrika reisde om op vele plekken persoonlijk uit te leggen wat hij bedoelt en zo de "gossip" minder kans laat. Positiekeuze is voor links niet eenvoudig omdat veel van haar gematigde achterban stilletjes wel genoeg heeft van de "hoge" immigratie alhier. Wat gezien de werkelijke cijfers NU niet meer echt waar is overigens. Wat anders is het probleem van de clandestienen, maar dat regel je niet effe bij wet als je de grens beter wil controleren. En dan vooral de grens ver weg in de DOM-TOM, de buitengebieden van Marianne. Want daar zijn de grenzen goed lek.

#### CFII, HET FRANSE ANTWOORD OP CNN

Toen de Villepin namens Chirac de VN toesprak op het hoogtepunt van de Irak-crisis net vóór de oorlog, begrepen de fransen dat ook zij een CNN moesten oprichten om wereldwijd te worden gehoord met hun opvattingen. En dus is die nu in opbouw: eind 2006 moet ie de lucht in, wereldwijd. Zoals dat hoort, was er mbt de oprichting grote bonje in omroepeland; zoals ook nederlanders traditioneel kennen en ook de brits zijn er wel goed in. Helaas een budgetje van 80 miljoen euro maar, 70 journalisten, en daarmee moet er worden geconcurrereerd met Al Jazira (budget: 110 miljoen), Euronews (40), BBC World (480), CNN (186), TV5monde (91) en Deutsche Welle (265) dat zal dus niet meevallen. Maar geen angst hety gaat vooral in het engels buiten het francofone gebied of course. Klein duimpje komt eraan, om de franse grandeur nog een facelift te geven. Ik ga kijken, sure, U ook?

#### BOEING'S FRENCH TEAM

Boeing maakt stevig lawaai vanuit haar franse vestiging die er sinds 2003 al in Parijs is. In het land van Airbus willen ze terugvechten. En ze zeggen en beloven nooit meer "arrogant" te zijn zoals vroeger. En ze gaan ook kantoren in Engeland, Duitsland, Italië en Rusland openen, zelfs in Madrid komt er iets. En ze willen ook R&D en productie vestigen in Europa dus bijdragen aan hoogwaardige werkgelegenheid. En vooral willen ze hun nieuwste succesnummer de 787 (verlengde versie) aan de man brengen nu de A350 veel te laat gaat verschijnen. En waarom ook geen 787 voor de franse luchtmacht? In de VS vliegt men in het leger veel 787. Yves Galland is de franse baas, en hij wijst er fijntjes op dat diverse franse bedrijven aan het 787 program leveren: Dassault, Thales, Messier-Bugatti en Michelin, en dat zijn niet echt kleintjes dus. Dus Airbus weet nu hoe het moet: op naar New York c.s. Eén vlucht met de A380 en alle benodigd personeel voor de States is gearriveerd, daar moet die 787 toch wel drie keertjes voor op en neer!

#### LE PEN VÓÓR DE DOODSTRAF

Naar aanleiding van twee recente kindermoorden demonstreerde Le Pen en een groep van zijn aanhangers. Getooid met een wit scherp verklaarde deze: "Van iemand die andermans bloed vergiet moet ook het eigen bloed worden vergoten". Dus als hij president zou worden zal de guillotine van zolder worden gehaald. Het is duidelijk dat er een flinke portie fransen dat met hem eens is. Oog om oog, tand om tand; het oude bijbelse principe herleeft. De beschaving ontwikkelt zich verder.

++++  
++++

## ALLEDAAGS UIT DE MIDI

### WOUTER HEET DAVE

Nee, het gaat niet over Wouter Bos, maar over ene Wouter Levenbach. Hij woont al meer dan 40 jaren in Frankrijk en de laatste jaren in L'Isle sur la Sorgue, hier vlak bij. Hij is in Frankrijk al heel lang erg beroemd als zanger en presentator en is franser dan de fransen. Hij heeft een fraaie stem die doet denken aan het verongelukte idool Jean-Francois; Dave is overigens ook zijn kleine blonde als hij was. Hoe wordt een Utrechenaar die Wouter Levenbach heet nou zo'n perfect geïntegreerde fransman? Dat is mij natuurlijk niet bekend, maar omdat Nederland nooit op een franse TV komt, is hij, weet ik; hij is ons echte boegbeeld in dit land. Beroemder dan Jan-Peter! En daarmee hebben we geluk, dat is zeker. Hij wordt altijd van stal gehaald als er WEL iets over Nederland te doen is bijvoorbeeld als euthanasie (in Frankrijk verboden) besproken moet worden. En dan is Wouter erg goed, als hij vertelt hoe zijn oude moeder via euthanasie overleed, enkele jaren geleden. Zijn uitleg was een echte prestatie van formaat.

Ook doet hij hier altijd het verslag van het Euro-songfestival; hij is zanger en buitenlander, dus hem kiezen is dus logisch. In de vele franse talkshows, die er in Frankrijk al waren vóór ze zo heetten, is hij geregeld te gast. Daar hij laat dan zien hoe sterk hij er in is geslaagd een franse ziel te ontwikkelen, waarvoor hij zeer bewonderd wordt hier. Want een buitenlander die echt frans wordt, moet een groot kunstenaar zijn, dat is hier ieders mening. Ik kijk meestal als hij te op TV te zien is en ben ook onder de indruk. Want niets herinnert aan een hollandse kaaskop. Behalve als het gaat om maatschappelijke onderwerpen, zoals ook homosexualiteit (onze Dave is namelijk ook "PD" ). PD is hier de wat negatieve benaming voor dit verschijnsel.

Dave bewijst zeer overtuigend dat je, ook al heet je Levenbach, geheel geïntegreerd kunt raken, ook in zo'n aparte cultuur als de franse. Dus is hij een soort voorbeeld voor ons; en hij geeft ons moed. Helaas zijn er ook hier veel hollanders die niets van hem weten, immers zijn chansons worden zelden of nooit in Nederland ten gehore gebracht. Zeer jammer, maar dat is met bijna alle franse chansonniers, die ik erg waardeer, het geval. Omdat frans als taal uit is en ook omdat voor de jeugd engels de enige vreemde taal lijkt te zijn. En omdat Frankrijk in toenemende mate een merkwaardig, onbegrijpelijk land, is geworden. Zeker voor vele jongere hollanders.

Dave, onze stille ambassadeur, doet zijn best hier, en redde al enkele malen ons land van een werkelijk al te dol imago. Zoals laatst die italiaanse minister Nederland afschilderde als een soort halve nazi's die mensen lukraak doden! Echt ongelofelijk en nogal goedkoop.

Als dat ook weer eens iemand hier zou proberen te doen, zal Wouter hem beleren. Dan komt hij in stelling. Wij zien hem wel eens inkopen doen of antiek kijken in Isle sur la Sorgue, waar we lang woonden. Dan kun je gewoon goeiedag tegen hem zeggen en dan lacht hij vriendelijk en wat ondeugend. Voor een zestig jarige is hij zeer jong van geest en uiterlijk. Hij wordt dus fit honderd in de provencaalse zon. En dan komt ie weer in de krant. Alleen in Frankrijk natuurlijk.

### ALLAH DANS LE VIGNE (Allah in de wijngaard)

Ongetwijfeld heeft de profeet, die in Arabië leefde, en nooit een wijngaard zag, nooit vermoed dat zijn volgelingen de wijngaarden van de christenen ooit zouden bewerken. In christelijke landen, ver van Mekka.

Want dat is nu in Zuid-Europa op grote schaal het geval, omdat de wijnboeren "goedkope" immigranten, inzetten moeten om hun exploitaties nog enigszins rendabel te maken. Zoals de land- en tuinbouw dat op vele plekken moet doen. Want autochtonen zijn niet zo gek op zwaar werk in weer en wind voor weinig geld, ja zelfs voor zwart loon.

Het bestaan van de wijnboeren hier is rechtstreeks bedreigd op het ogenblik dat deze immigranten zouden weggaan, wat een Le Pen zelfs zou willen. En de noodzaak van hun arbeid wordt nu nog groter, nu de EG de subsidiestromen naar de wijnbouw zal gaan couperen. Daarom steekt hier overal het zongebrende bruin uit boven de zwarte wijnstokken en de groene bladeren van de grenache en de syrah. En dit fenomeen leidt tot verrassende gebeurtenissen, zoals ik u ga vertellen.

Moslims moeten per dag minimaal vijf keer Allah danken in gebed, op hun knieën, op een kleedje, en gericht naar Mekka. Dus heeft een landarbeider hier naast water en wat brood, ook een tapijtje en een "boussole" (kompas) bij zich op zijn werk. En nu weet u voldoende om het vervolg goed te kunnen plaatsen.

Op een prachtige winterdag, strak blauw, met een Ventoux met witte muts op de top, drinken wij onze koffie zo om 10.30 uur. Zittend op de bank voor het grote raam dat de Mont Ventoux showt in zijn grote pracht liggend tussen honderden wijnvelden. Wij wonen in een zo'n wijnveld.

Terwijl we voorzichtig aan de hete koffie slurpen zien we een auto in de wijngaard op zo'n 500 meter bij ons vandaan. Niets vreemds want nu wordt de wijn gesnoeid, in de maand januari.

Maar wat gebeurt er achter de auto? Wat betekent dat bewegen van iets dat we vaag zien? We nemen onze kijkers van de vensterbank waarop er velen staan; hele oude, maar ook moderne met veel power. En warempel, twee noord-afrikanen zitten geknield op een tapijtje en zwaaien met hun bovenlichaam. Het duurt even voor het muntje valt: we zijn getuige van de verering van Allah door twee discipelen die hun wijnwerk even onderbreken. Plots zien wij iets dat hier voor ons allochtonen, veelal verborgen blijft in onze openluchtmoskee, vóór Le Brilhas.

En meteen komt de herinnering aan de vroege jeugd in Limburg, alwaar we in de zomer met alle buurtkinderen in een paardekoetsje, door onze oude buurvrouw werden meegenomen naar een kruis tussen het gewas, om daar de rozenkrans te bidden. Geknield voor de stervende Christus; onze "Allah".

En je beseft weer de prominente plaats die ons geloof toen had in het dagelijkse leven, zo'n 50 jaartjes geleden. God werd gediend, de hele dag: ochtendgebed, bidden voor de maaltijden, avondgebedje en dus af en toe ook nog de rozenkrans in het veld. Op zondag ook nog de twee missen en het "lof" (de middagvespers). Tel u even mee en u ziet dat die vijf keer van onze moslimbroeders eigenlijk nog beperkt zijn. En ook de stevige preken van onze "imams" pastoor en kapelaan zie en hoor ik nog. Sprekend over de geboden en de vele leefregels en zondigheden, zoals de hadith en de sharia bij de moslimgelovigen.

Wat zal de toestand dan zijn over nog eens 50 jaren? Bij de moslims in Frankrijk is 25% niet meer praktizerend. Zal de islam dezelfde weg gaan als de christelijke geloven?

Of zullen wij dan religieuze minderheden zijn, wij christenen en joden, en onze God moeten aanbidden in het geheim, buiten de publieke ruimten? Want s'mensen geschiedenis kent haar eeuwige loop met als enige zekerheid de constante verandering.

Laten we dus maar een algemene regel breed tot ons aller wijsheid maken: "Niets blijft, alles stroomt". Dat zou de huidige en de toekomstige radicalo's wat kunnen kalmeren, misschien. Helaas trof ik dit niet aan in het verkiezingsprogram van ene Wilders uit Venlo. Een generatie verder dan ik en nu tamboerend op de joods-christelijke tradities van het westen. Moet in onze grondwet, zegt hij. Ik ben ook voor een nieuw artikel één, maar dan wel een heel ander.

Terug naar onze "arabes", die nu zijn uitgeden. Ze rollen hun kleedje op en gaan aan het snoeien. Je vraagt je af hoe zich ónze nazaten mogelijk ooit zullen voelen als gastarbeiders in India, werkend op de velden daar, en stiekem de rozenkrans omklemmend. Laten we maar hopen dat de Heer ons dan genadiger zal zijn en weet te bereiken dat de "ongelovigen" rondom ons, het ons dan niet te lastig zullen maken. U kan zich dit niet voorstellen? Nou ik ook niet zo direct, maar ik oefende maar vast dat gevoel even. Moet Wilders cs ook eens doen, vergroot zijn wijsheid. Zeker weten.

## SAUNIÈRE, RENNES EN DA VINCI CODE: HOT!

Nu de film Da Vinci code uit kwam staat de wereldpers er weer vol mee en is ook de katholieke Kerk in het geweer, o.m. via zijn gerenommeerde Opus Dei genootschap. Want de massa geniet van de “beschuldigingen” en de “onthullingen” via Da Vinci Code, net zoals dat in de 70-er jaren gebeurde met de lawine van boeken over Rennes-le-Chateau en zijn rijke pastoor Beringèr Saunière. En zoals de jongeren Potter verslonden doen hun ouders dat met de mystiek en de suspense van Da Vinci Code en de volgende boeken. En onze Dan, het genie die de oude “onthullingen” uit de 70-er jaren nieuw leven in blies in de vorm van een soort detective, krijgt zijn geld niet meer op. Helaas voor de drie engelse auteurs van Rennes-le-Chateau, die Brown al twee keer dagvaardden wegens plagiaat en het proces verloren. Arme Henry Lincoln, een van de drie, die ik persoonlijk leerde kennen in Rennes, en die op zijn oude dag een potje knaken best kan gebruiken. Maar, zijn boek van 5 jaar geleden over een nieuw aspect van Rennes, is ook brisant, al kreeg het weinig publiciteit. Mogelijk is Dan het al aan het bewerken op de Bahama's. Titel: The star of Rennes-le-Chateau. Meer vertel ik hier nu niet; even geduld dus. Dan verkocht 5 miljoen Da Vinci's, miljoenen van zijn vervolgböeken en maakte een 500 miljoen dollar budget film over zijn schrijfsel. Ach hij nam continu loopjes met historische werkelijkheden en fantaseerde er wat bij. Maar hij zij ook nooit dat alles “echt” was toch? Maar nu de lezers neigen naar het allemaal “geloven” en dus bij de film zeker ook, komt Rome in de aanval en zet alles in als tegenwicht, zelfs Opus Dei. Wat een prachtpubliciteit voor Dan en de zijnen niet?

Maar nu toch wat onjuistheden/incompleteheden etc. die nu door religieuzen en godsdienstsociologen en historici worden voorgehouden aan het grote publiek en die in boeken en tijdschriften worden gepubliceerd. Dus die hebben nu ook wat van Dan's gefantaseer.

Iedereen blij. Ik noem U enkele kritiekpunten:

\*de Prieuré de Sion, die werd opgevoerd als een uiterst geheim genootschap, werd opgericht bij notariële acte in 1959 door ene Plantard. Hij beweert af te stammen van de franse merovingische koningsstam en had daarvoor deze Prieuré nodig. Gewoon bedrog van 50 jaar oud, opgepikt door velen en .... Ook door Dan B.

\*Pastoor Beringèr, die schatrijk werd en waaromheen de meest dolle verhalen ontstonden. Schat gevonden, geheim ontdekt, chantage van de Kerk? Nee zeggen sommigen hij pleegde gewoon valsheid in geschrifte met de “verkoop” van heilige missen op grote europese schaal. Deze bewering is overigens voor mij nieuw, want hij stond hiervoor terecht in de kerkelijke rechtbank en... werd officieel hiervan vrijgesproken! Dat weet ik weer zeker. Dus het begint alweer opnieuw!

\*Leonardo da Vinci werd opgevoerd als vroegere grootmeester van de Prieuré zoals ook Newton en andere hoge geleerden en hoge pieten. De groten uit de geschiedenis leden van een geheim genootschap, zoals de vrijmetselarij. (Waar Dan nu al mee bezig is met een nieuw boek!) Da Vinci was een homo en er zijn mensen die beweren dat de vrouwelijke uitstraling van Johannes op het schilderij, die door anderen als Maria Magdalena wordt aangeduid, komt omdat Leonardo gewoon zijn lieve vriendje model liet staan bij het penselen! Alweer een boek dus.

\*Maria Magdalena, getrouwd met Jesus en moeder van zijn kids! Dat is tegen het zere been van de Kerk. De Kerk die de heidense perioden die haar voorafgingen en waarin veel vrouwelijke goden voorkwamen wilde vermorzelen met een duidelijk eeuwig patriarchaat. De man (weer) voorop dus. Vandaar de maagd Maria, en de prostitué Maria Magdalena..... en het wegpoetsen van de vrouwelijk sexualiteit. Koren op de hedendaagse molens van de emancipatieclubs en de dolle mina's.

\*De Dode Zee rollen die in 1946 werden gevonden en die nu pas echt helemaal zijn geanalyseerd. Niet, zoals Dan beweert, het eerste christelijke geschrift, maar wel een “afgekeurd” stukje evangelie. Een der apocriefe evangeliën, waar de Kerk niet mee te koop liep omdat ze van “afwijkende sekten in het vroege christendom” kwamen. Dat mochten we niet weten, toen.



\*de godheid van Jezus, bestreden door het Arianisme, en dus later nog aangezet met de constructie van de heilige Drie-Eenheid. Waar Dan ook wat gemakkelijk mee omgaat, zeker wat zijn jaartallen betreft.

Dus komen we weer op het superrecept van Dan: Suspense van de detective, complotten van de machtige Kerk, bedrog van de domme gelovigen, vrouwenhaat in de kerkgeschiedenis en veel geheim gedoe en codes etc. Dan had en heeft een fijne, modische neus dus: in deze tijd waarin twijfel aan alles bestaat, de religies weer in het middelpunt staan en de restauratie (oa retour op de emancipatoire weg) lichtjes toeslaat. En dat met een quasi-historische saus, een bestaande Kerk in Parijs (waar nu Dan Brown-excursies voor geboekt worden!) prachtige fictie toch?

Het doel heiligde de middelen..... en dat was prima voor Dan Brown's portemonnee. Zoals eerder een Peter Mayle dat met de Provence deed en stevig scoorde. Ik zeg het u, deze weg zal verder worden vervolgd, door Brown, nà Brown en door anderen. En ik hou het ook voor U in de gaten. Toch een profetie mijnerzijds: Het boek over het geheim van Rennes herverschijnt binnenkort onder de titel: The star of Rennes-le-Chateau.

(wordt vervolgd)

++++  
++++

## JOURNAL MORMOIRONAIS

### FILOSOFIETJES

De aanleiding tot dit stukje tekst komt uit een interview met TV-mens Chris Zeegers en , net zoals dat eerder via hem gebeurde, trof het me. In elk geval was het geen dom kijkcijfergeklets, wat hij zei. Deze globetrotter brengt meer over op mij, dan veel anderen lukte en lukt. Daarom, je weet het maar nooit, geef ik het op mijn manier door. Vanuit de cuisine d'été, op een warme namiddag, tikkend op mijn laptopje. Rijp en groen door elkaar; daar gaat ie:

"Reizen is beleven. Je moet in de catacomben van het vreemde willen afdalen. Dan ontvang je de genade van de verwondering als je niet primair reist met de pretenties van de buitenlander. Je moet de ziel van een land kunnen "voelen" zonder haar meteen te willen benoemen".

"In Singapore, of all places, begreep ik plotseling waar ik met mijn leven heen wilde:want snapte ik, verandering is noodzakelijk voor ontwikkeling. Dus zoek naar verandering en wordt ontvankelijker voor jezelf".

"Ik zit vol gedachten en niet vol rotzooi".

"Het gaat nooit om de bestemming , het gaat over onderweg zijn. Onderweg zijn is verlangen, je moet een zwerver blijven".

"Het menselijke tekort moet geaccepteerd worden. Sterker nog, omgaan met onvermogen voegt iets toe aan je innerlijke vrijheid".

"Wat straal je uit, wat haal je samen binnen. Dat is bepalend voor geluk."

"Een huis dat altijd in verbouwing is geeft sommigen juist rust. Kabbelend leven is geen leven. -Drijf op sfeer en gevoel. De randvoorwaarden daartoe scheppen is de kunst.Hou van mooie dingen maar slaap ook tevreden op een matje als dat moet".

"Denken aan je toekomst, slaat nergens op. De toekomst bepaal je niet nu, die kiest haar eigen vorm in de loop van de tijd".

"Ik ben net zo weinig nederlands als ik frans ben; ik voel me eigenlijk een vogel".

"Kankerende nederlanders, dat is een vorm van zelfontkenning. Dat is enkel schreeuwen om zichzelf enig bestaansrecht te geven.

" Verdriet is mooi. Alle schoonheid ontstaat uit intensiteit. Wat is het leven anders dan balanceren tussen weemoed en passie"?

“Niet alles is deelbaar. Weemoed is het bijvoorbeeld niet. In relaties moeten de golfengtes elkaar haarfijn raken”.

“De stilte in jezelf vinden is het grootste geluk. Dat is de ultieme uitdaging, het onbegrensd naar de stilte in mezelf zoeken. Alleen daar ben je onkwetsbaar en durf je kwetsbaar te zijn. Liefde is het geluid van de stilte die je elkaar toelaat”.

Tja, waarom raakt me dit nou toch zo? Het is de herkenning natuurlijk. Ik las een stukje dat iets over mij leek te zeggen. Dus wie is nou die Zeegers? Ik heb geen Zeegersen in de familie, tot ca 1500 terugkijkend. Dus dat is het niet. Ik zou willen dat ie mijn broer of zo zou zijn, maar dat kan ik niet regelen. Ach, misschien is wat hij denkt echt mooi, maar niet zozeer wat hij IS of doet? Immers de beste pedagogen slaan hun kinderen, toch?

Wat kan het ook eigenlijk schelen, het gaf herkenning, inspiratie. En ik kon u wat tekst aanbieden die mogelijk ook U iets zei. Laat dat horen dan, en als we het eens zijn dan gaan we samen eens een pilsje drinken met die Zeegers. Want een leuk clubje van gelijkgestemden, dat is nooit weg toch? Laat van u horen. En als u weer eens een gedichtje van me leest, dan zou het bovenstaande U ook te binnen kunnen schieten.

Een goed gesprek is mooi, een goed interviewverslag dus ook. Ik hou Zeegers een beetje in de gaten. Spreekt u hem, hoort u van hem: geef me en seintje.

Voor het oprichten van een Zeegers-fanclub is het nu nog te vroeg, maar mogelijk komt die er ooit nog. Ik doe mee.

\*\*\*\*

WE ZIJN ALLEMAAL AFRIKAANSE BROEDERS EN ZUSTERS (over stambomen)

Als U opletend mijn teksten las over Afrika, weet u dat ik dit arme, ongelukkige continent een warm hart toe draag. En ik erger mij geregeld aan de m.i. wat lakse rol van Europa naar onze grote zuiderbuur. En toen kwam mij een artikeltje onder ogen uit de hoek van de genetica. En dat tro9f me een beetje. Dus geef ik het, met mijn commentaar, aan u door.

Nee, bij de titel spreek ik niet overdrachtelijk, maar feitelijk. Want het is nu onomstotelijk bewezen: 75000 jaar geleden kwamen wij uit Afrika. Mogelijk vanwege een pigmentziekte, dus we moesten wel, om niet te verbranden. Dit spectaculaire nieuws komt van Stanford University, een prestigieus Instituut. En ook het Pasteur-instituut deed mee aan dit genetisch onderzoek. Slecht nieuws voor racisten dus.

Omdat 75.000 jaar geleden een genmutatie plaats vond, waarna de mens zonder problemen broccoli en spruitjes kon verdragen, kon men ook de move Afrika-Europa uit een grijs verleden, op het spoor komem. Veel ziekten komen voort uit genmutaties en daardoor kun je de bevolkingsbewegingen op de wereld in kaart brengen. Blinden hebben bijvoorbeeld een specifieke genafwijking en daardoor weten we nu dat elke blinde in Zuid-Europa afstamt van een zweed die 2700 jaar geleden leefde.

Een op de 12 ierse mannen (3 miljoen dus) stammen, weet men via gengegevens, af van de ierse koning Niall die rond 400 ná Chr. leefde. Hij was een sexueel driftig manneke en daardoor zijn nu 22% van de Noord-Ieren zijn nazaten, ook 17% van de schotten, en 2% van de New Yorkers. Ze heten O'Neills, O'Galaghers etc. Leuk hè?

Nog eentje: 16 miljoen aziaten (tussen zwarte en japanse zee) stammen af van ... Gengis Kahn. Die had ook al zes vrouwen en was die op zijn tochten ook niet al te trouw. Dus heeft ie ook een grote familie nagelaten.

Al eerder schreef ik hier over de ontdekking dat 50% van de Oost-Europese joden (de Ashkenazes) afstammen van .. slechts vier joodse vrouwen/moeders. Die kwamen via Italië naar Oost-Europa weet men nu. Mazzeltov dus.

Als ik nu naar onze eigen familiestamboom kijk, het trotse werk van ene Hans uit mijn familie, dan lees ik dat ik afstam van ene Peter Spetiens, die in de 16<sup>e</sup> eeuw in Schimmert rondwaarde. Zo'stamboom geeft op indrukwekkende wijze een familiehistorie weer. En nu weet ik ook nog,

dat veel vroeger, mijn voorvader een mooie zwarte afrikaan was met kroeshaar. Een bijzonder gevoel.

Het zal daarom zijn, dat ik al langer pleit voor méér aandacht van Europa voor Afrika, onze zuiderbuur in grote nood. En nou blijkt me dat ze gewoon familie zijn, onze voorvaderen komen er vandaan.

Zie ik nu die arme afrikanen tegen die hekken klimmen rondom de spaanse enclaves in Marokko, dan weet ik dat zij ook familie zijn. Ze willen gewoon op familiebezoek komen en wij weigeren hun dat dus !

Dus Rita Verdonk loopt het risico dat ze een ver familielid uitwijst, terug naar Soedan. Tja dat de wereld klein is, wordt nu wel heel duidelijk. En mij is helderder, waarom ik steeds naar het zuiden wilde en wil. Want na een reisje Tunesië wil ik nu gaan wandelen in Marokko in de woestijn. Op zoek naar familie van Peter Spetiens uit Schimmert.

Ik hou U op de hoogte van mijn ontdekkingen aldaar. Om verkeerde conclusies te voorkomen: ik zal niet alle familieleden die daar zijn mee terug nemen, want daarvoor is bij ons geen plaats genoeg. Gelukkig hebben ze dat niet tegen onze voorouders gezegd, die met die pigmentziekte; dan waren wij er nooit geweest. Het pijnlijke blijft dus dat wij mogelijk "familie" terugsturen naar hun Afrika, alwaar ze nu zullen omkomen door de honger, de oorlog of door de aids. Andere tijden.

Ach dit heeft allemaal geen zin, natuurlijk. Enkel vanuit het zicht van de eeuwigheid. En op deze manier iets bekijken, is echt helemaal UIT. Basta.

++++  
++++

## COIN DES POÈTES

Tussen hoop en vrees zwevende, kwam dit ooit op een stukje papier terecht.

### PORTÉE (Gedragen)

Niet weer alleen moeten gaan,  
Niet opnieuw eenzaam daar staan,  
In de woeste wind,  
Die plots om me heen raast,  
En die dreigt me te verpletteren.

Waar komt hij vandaan?,  
Wie deed hem zijn ketenen af?,  
Op het moment waarop,  
Mijn dekking zo verzwakt was,  
En mijn zicht zo troebel.

Geen handen die me beroerden,  
Die me geruststelden,  
Die me wilden dragen,  
Naar een vallei van rust,  
Waar stormen hoog over vluchtten.

Geen zekere, trouwe handen,  
Die me wilden optillen,  
Die me licht maakten,  
Die me deden voelen en die zeiden,  
Kom, rust uit, laat je dragen.

Waarom blijven ze niet voor altijd ,  
Waarom verdampt hun aanraking?,  
Want zij zijn mijn echte redding,  
Als de tsunami's weer komen,  
En alle goeds wordt overspoeld.

Ze behoren mij niet toe,  
Want ze doen hun balsemende werken,  
Op zo vele trieste plekken,  
Buiten de groene oases,  
Daar waar de zandstormen geselen.

En ik zie mijn eigen handen,  
Ik weet wat ze kunnen doen,  
Als de stormfuries ontwaken,  
Voor een mens die zich aan me vastklampt,  
In de grote wanhoop van zijn onmacht.

Laat onze handen ineenvloeien,  
Ze in elkaar verstrengelen,  
Want ze zijn ervoor geschapen,  
Om in klemmend verband,  
De drenkelingen te dragen,  
Ons allen te redden.

I tend you my hand,  
Give me yours,  
And we'll carry each other,  
For ever,  
Promised.

Leon, april 2006.

++++  
++++

## VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

### GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

#### **ALGEMEEN.**

##### KILT DE OLIEPRIJS DE GROEI?

De afhankelijkheid van olie is in de afgelopen decennia, na de schaarstelessen eerder, stevig afgenomen. En sommige landen slagen erin hun olie-import te begrenzen door nu en straks alternatief te doen mbt hun energie-producties. Dat is een dus. Twee is de oproepen tot zuinigheid in verbruik, daar is nog veel te halen, nu zelfs in de VS een topic. Maar is dit alles genoeg om het feestje te laten verder gaan?

Daarover zijn de vakgenoten wel wat tegenstrijdig als je zo wat rondleest en –rondluistert. Vaak hoor je: elke 10 dollar barretprijsstijging kost enkele tienden procentpunten groei. Zeker is dat we met blijvende en nog verder stijgende olieprijs moeten rekenen, dus wat is het nou? Wel allereerst dit: de resultaten van de huidige capaciteitsinvesteringen komen over drie jaar eraan,

maar de afname-groei (m.n. van China c.s.) is er anderzijds ook. En de verkoopsaldi bij de producenten, daarvan wordt stevig bij ons ingekocht, ook mooi toch. Er is zelfs een stevig spaartegoed aan oliedollars. Dus valt het allemaal wel mee? En de produktiviteitsstijgingen in de ondernemingen liegen er ook niet om en daarmee compenseert men de duurdere olie in de kostprijs ook aardig. Wel erg belangrijk is het op peil houden van de consumptie dus het laag houden van de rente op leningen. Dat hebben veel nationale banken goed gesnapt en zij waken dus voor een groeibreuk, door de rente laag te houden.

Omdat er zoveel tegelijk verandert hebben ook de economen moeite om hun orakels wat te tunen op de nieuwe tijden. Maar er wordt snel geleerd en enkele heilige stellingen zijn al in stilte verlaten. Bij een nieuwe wereldeconomie horen ook nieuwe economen. Eigenlijk logisch niet? Ik herinner mij nog het opschudding veroorzakende boekje in Nederland van de 60-er jaren met de titel: ACH, DIE ECOMEN MET HUN HEILIGE KOEIEN....Nog steeds actueel?

### WIE ZIJN ER DE BAAS IN 2015?

Volgens Jacques Attali, beroemd frans schrijver/historicus/journalist (zijn boek 1492 is een juweeltje) zijn de nieuwe wereldbazen Venezuela, Rusland, Saoudi-Arabië en Iran... Zij vergaren grote schatten met hun olie/gas en dan ben je "the boss". Venezuela leidt de latijnse club en het verzet tegen de VS, Rusland strooit met pijplines en speelt het monopoliespel op energiegebied europees al hard, Saoudi-Arabië kan makkelijk wat economische problemen oplossen van Egypte, Palestina en blijft dominant in de regio en Iran zal snel een rijke olie en kernmacht zijn. Dat kan dus leiden tot een revolterend Latijns Amerika (tegen de VS), een arabische wereld die afstand neemt van HET westen, en een Rusland dat Europa domineert. Dus, als deze landen het ooit op een accoordje gooien dan zal er veel anders worden, voor het westen dan wel te verstaan!

Europa zal zich gauw met Rusland, de VS en Latijns Amerika moeten verstaan en ook hierom is het des te meer van belang dat Frankrijk zich herkrijgt in het belang van europa.

Tja het is een visie die uitmondt bij iets frans, wat niet zo lekker ligt in Europa van nu, maar Attali geeft toch wel aardig wat stof tot denken.

Hij laat voor de afwisseling Azië effe weg, zonder dezen was het hem al erg genoeg kennelijk. Het moet gezegd: Attali heeft verstand van : "fin des regnes" , einde van machtsconstellaties dus, want hij bestudeerde er diverse, als historicus. Dus werp dit alles niet gelijk van u weg.

### DON'T WORRY: DE KOUDE OORLOG KOMT TERUG!

Eindelijk weer terug naar de oude duidelijkheid: één duidelijke vijand in het oosten, waar we allemaal samen tegen kunnen zijn. Dick Cheney gaf Poetin er op zijn baltische tour flink van langs aangaande zijn chantagepolitiek op energiegebied met de oude deelstaten. En nu sprak Poetin in zijn state of the country, ook over de kameraad wolf die om het oude Rusland sluipt. En had het over Iran, energiepolitiek en de diverse "oranje-bewegingen". En in stilte weet de goede toehoorder dat er nu weer een stevige robber wordt geknokt over het schaarse uranium. Omdat Rusland veel kerncentrales erbij moet en in de oude sovjetrepublieken als Kazhakstan veel uranium zit is er weer gedrang tegen de amerikanen, die ook veel uranium willen. En ook in Kirgistan zit het nodige. Dus daar ligt nu oude battleground in koude oorlogstijl voor beide oude vijanden. Verder gaan de russen Venezuela ook de wapens leveren die dit land door een embargo niet meer van de VS krijgt. Want wapenhandel is ook een oud ruziepunt: met wapens koop je vrienden. Ook gaan de russen weer flink geld stoppen in het aloude russische "ex-rodé" leger; dat kan nu ook als je zoveel energie kunt verpatsen tegen schitterende prijzen. Dus, landgenoten, de koude oorlog komt weer terug, wereldwijd. Helaas is er nu nog een derde kandidaat in het koude oorlogland, de chinezen. Dat maakt het wel wat ingewikkeld.... Want China en Rusland zijn ook echt burenen...

## DE NATO ERGERT RUSLAND

Kroatië, Macedonië en Albanië zijn al in de koers naar een Nato-lidmaatschap in 2008 en er willen er nog wel meer meedoen. Oekraïne en Georgië kloppen ook ongeduldig aan de poorten. Ze liggen strategisch en vertrouwen buurman Rusland niet zo erg, zeker niet ná zijn escapades met het gas. En hun bevolkingen zijn in meerderheid vóór en willen hun democratie en autonomie “beschermen”! Poetin ergert dit zeer, hij was al zeer boos over Nato-optreden in Kosovo, Afghanistan en Irak en nu ook nog in zijn achtertuin Nato-leden. Het Nato-parlement kwam bijeen in Parijs om het allemaal eens te bespreken. En de presidenten van Georgië, Azerbeidjan en Armenië werden als toehoorders uitgenodigd. Die van Armenië bedankte voor de eer ; hij was verhinderd. De Russische beer gromde.

## DARWIN HEEFT WEL ERG GELIJK

Uit onderzoek van de paleontologen blijkt dat de lijnen van de chimpansees en de mensen zich pas “scheidde” zo’n 5,4 miljoen jaren geleden en men dacht tot voor kort dat dit 7 miljoen jaren eerder gebeurde. Ook was er een periode van “gemengd gedoe” (ai!) van ca 4 miljoen jaren. Helaas voor de evangelischen in de VS is dit ook nog ontdekt door de Harvard Medical School, die wel wat prestige hebben in deze zaken. Dus verbaasd u zich over menselijk gedrag, herlees de “Naakte aap” van Desmond Morris, eet een banaantje en doe niet zo arrogant. En dat onbedwingbare gevoel om in bomen te klimmen is niks gevaarlijks; zo zijn we gewoon (nog).

## RENAULT-NISSAN SAMEN MET FORD/GM?

De alliantie Renault-Nissan wil verder in de States. Want deze club heeft de centen om beiden op te kopen (GM 11 miljard, Ford 10 miljard: oorlogskas 25 miljard). Maar Renault heeft niet echt producten voor de Amerikaanse markt en Nissan zit daar al goed. Maar de managementproblemen in deze States-auto-giganten zijn voor Renault een mogelijkheid om Ford bijvoorbeeld in Europa te helpen met zijn glijdende positie. Vooralsnog roept grote baas Ghosn, dat hij vooral kijkt naar Latijns-Amerika en Azië (grootgroeiers). Maar Ghosh werkte al eerder als succesvol manager in de States, bij Michelin, en is gek op de Amerikaanse stijl. Dus Amerikanen opgepast jullie oudste industrie “goes Europe” (somewhat dan wel!).

## ARCELOR-MITTAL-SEVERSTAL

De jacht op Arcelor, Europees staalbedrijf is in volle gang en begon met een dreigende overname door Mittal (vestigingsplaats Rotterdam, Indische eigenaren). Dat was niet naar de zin van Arcelor en die zochten vervolgens de fusie met Severstal (Rusland). Daarmee wordt Arcelor-Severstal de grootste ter wereld ná Mittal. Maar Mittal geeft niet op en gfaat toch op aandelenjacht dus daar wordt bepaald wie waar de baas wordt. De kwestie deed al veel stof opwaaien en is illustratief voor de mondialisatie: voor je het weet ben je Amerikaans, Russisch, Chinees of Indisch of weet ik wat. Een gedachte waaraan medewerkers en vakbonden, zeker in Frankrijk, erg moeten wennen. En op de achtergrond spelen nationalistische en geopolitieke factoren ook mee. Zeker als het gaat om grondstoffen of product met een wereldwijd massaal verbruik. De aandeelhouders gaan nu beslissen wie hun het beste bod doet. En dan ... ga je gewoon verkassen. Mittal heeft intussen zijn bod uitgebracht.

## **OLIE (en andere energie) EN WATER**

### GRONDSTOFFPRIJZEN VLIEGEN DE PAN UIT

De grondstofprijs index ging van -10 naar +40 tussen mei 2005 en mei 2006 (basis 1996=100); dat is niet mis. Aluminium verdubbelde, nikkel +35%, zink + 225% (!), koper maal twee het is ongelooflijk. Komt door de exploderende wereldvraag. De industrie probeert van alles om zijn

bevoorrading zeker te stellen en de kostprijsstijging tegen te gaan. De vliegtuigindustrie vecht om het essentiële titanium (voor landingsgestellen), Airbus gaat van 4 naar 8000 ton titaan vanwege de A380-productie. In de grondstofhandel en de mijnbouw is het een gedoe van jewelste om aan de bak te komen of te blijven, met name in Canada en Rusland waar veel bedrijven zitten die hiervan leven. En diefstal en bedrog in deze productie en handel nemen sterk toe: de aloude koperdief is weer op pad gegaan. Deze tendens drijft de industrie tot verdere produktiviteitsverhogingen om de kosten te beheersen, want prijsverhogingen (eindproduct/halffabrikaat) is bij de grote mondiale concurrentie nauwelijks een optie. En geopolitiek is de grondstoffenbusiness belangrijker dan ever!

#### STOP EEN BOS IN UW TANK

Tja, de Zweden willen snel van die olie af en zetten in op ..... hun bossen. Al in WO II werd op hout gereden, maar toen m.b.v. een hout gasgenerator, achter de auto op een aanhanger werd meegevoerd. Het verstookte hout gaf gas en dat ging in de carburateur. Er is in ons dorp nog een boer met zo'n oude vrachtauto die af en toe op hout gestookt langs tuft. Nee, de Zweden willen uit de glucose die in hout zit via fermentatie ethanol maken en daarop loopt een benzine-auto best. Al tienduizenden auto's lopen zo in dit land, en, in de benzine wordt nu al 5% ethanol bijgemengd. Helaas hebben ze niet genoeg bos om alles te laten rijden: voor 500 liter ethanol moet je twee ton hout verwerken. Maar de hoge olieprijs en de geopolitieke toestanden hebben Zweden ertoe gebracht om nu al 25% aan energie te winnen uit biomassa en waterkracht. Dat is zeer hoog. De olie-afhankelijkheid ging van 77% terug naar 34 %. Zo daar kan Bush een puntje aan zuigen.

In Duitsland kan uit 1,5 miljoen hectare bouwland 10% van de ethanol worden geproduceerd. In 2020 zou men zelfs 3,5 miljoen hectare kunnen nemen en dan is 25% gedekt.

De EG heeft als streven om in 2010 tot 5,75% bijmengen van biomassa-product te komen. Een begin.

En dan is er nog iets; de afval van de celluloseproductie uit hout kan zeer goed voor verwarming en electra-productie worden ingezet. Kost 8 euro per megawattuur. Kolen 9,5... Uit wilgen gaat dat ook lekker en die zijn er veel in Duitsland. Dus zeggen sommigen: de dagen van de energiebonken zijn geteld. Energieproductie wordt vooral een lokale aangelegenheid uit lokale biomassa.

Saab, Ford en Volvo maken al bio-ethanol auto's en er zijn al 450 tankstations voor E85. Een SAAB model haalt 180 PK uit bio-ethanol, 30 PK meer dan uit benzine. Een automobilist kan 177 euro per jaar aan brandstof sparen (minder belasting) en de auto is slechts 400 euro duurder. Technisch is het dus geen kunststuk meer en het ombouwen op ethanol van de pompen etc. is ook eenvoudig. Veel eenvoudiger dan bij gas!

En u ziet het: landbouwgrond wordt weer veel waard; opgelet dus!

#### BRAZILIË LEEFT VAN ZIJN EIGEN OLIE

Er worden nu al 1,9 miljoen barrels olie in Brazilië opgepompt uit de diepe wateren. Dat zijn er al 100.000 méér dan het land zelf verbruikt. Petrobras, hun olieclub, riep dat al trots de wereld in. Een handelstekort van 10 miljard op dit punt in de 80-er jaren sloeg om in een overschot van 3 miljard nu. Er moet wat lichte olie worden geïmporteerd omdat men daartoe de raffinagecapaciteit nog niet voldoende beschikbaar heeft; dat gaat veranderen dus. En dan is dit land voor een 15-tal jaren geheel zelfverzorgend geworden. Er wordt gesproken over nieuwe vondsten in diep water en er wordt hard gewerkt aan energie-alternatieven. Gas, waterkracht, kernenergie en ethanol natuurlijk. Om ook NA die 15 jaar onafhankelijk te blijven.

Nederland heeft ook veel gas; zou JPB deze Braziliaanse weg ook niet kunnen kiezen? De facto verkopen wij al veel gas en kopen olie, dat gaat natuurlijk ook. Ik zou niet weten of onze

energie-handelsbalans in evenwicht is. Vooralsnog zijn wij echter technisch gesproken oliebedelaars en blijven dat nog wel even. Duidelijk wordt dat meer landen zich uit de MO-wurggreep van de oliekraan willen losmaken. Voelt veel beter aan.

### ELECTRISCHE RACE-AUTO'S

In Silicon Valley is het opmerkelijk nieuws, twee Amerikanen zien brood in elektrische race-auto's. Niet voor Jan avec la casquette natuurlijk want zo'n ding doet ongeveer 400.000 dollar. Eerste prototype: eind 2006! Tja, stel het je voor een geluidloze race-auto die aan het stopcontact moet. Niks meer tank-pitstops dus, alleen maar bandenwissels. En dan geen scheurgeluid? Of toch maar een speakertje met fake-gebrul? Is dit eigenlijk wel leuk? Niemand kan toch horen dat je oerendhard gaat? Nou gaan die energiefreaks ons ook nog aan de leuke racesport klungelen. À propos je kunt nu toch al 200 km ver komen met enkel batterijen; de Toyota Primus (Hybride) komt met volle tank en hybride aandrijving 550 km ver. Het schuift dus op. Als het racen met elektriek iets wordt zijn we allemaal voor we het weten aan het stopcontact! Wie had dat nou tien jaar geleden gelooft? Ik niet. Pinault, Frans groot-industrieel, gelooft er ook in. Hij komt ook met een elektrische auto en kiept daarvoor een hele kist goudstukken uit. En als hij dat doet..... dan klopt het, meestal.

### EEN GLAASJE ZEEWATER, MIJNHEER?

Veolia is een Frans bedrijf dat groot is in ontziltingstechniek. Dus het bouwen van grote ontziltingsfabrieken vooral aan de kusten in onze wereld en dichtbij grote bevolkings agglomeraties. Er zijn twee systemen: Distillatie (zeewater verdampen en dan weer opvangen zonder zout) En osmose, een soort van filtertechniek. Bij de eerste werkwijze moet je het water weer remineraliseren voor gebruik. Dus techniek twee heeft de toekomst zegt men. Let wel: 40% van de wereldbevolking woont aan de zee op minder dan 70 km van de kust! En onze wereldwatervoorraad is voor 95% zout water. Tussen nu en 2010 zal de productie van 53 naar 85 miljoen m<sup>3</sup> per dag stijgen, goed voor zo'n 350 miljoen mensen. De Arabische staten en de VS zijn de beste klanten nu, maar China, India en de landen rond de Middellandse Zee zijn veelbelovende mogelijkheden. Dus groeit de concurrentie fors, Veolia krijgt flink tegenwind van General Electric (VS) en de Zuid-Koreaans Doosan. En er komen er nog meer aan..

### WATERJACHT

RWE uit Duitsland een hele grote op energiegebied heeft het nu ook op water gemunt. Thames Water (Groot-Brittannië) willen ze kopen. De dansen om water, electriciteit/gas, telefoonservices is Europees op zijn minst en zelfs hier en daar wereldwijd, bezig. De tijd van het locale waterfabriekje is echt voorbij; idem voor gas/electrica en , heel lang geleden zelfs, de telefoon. Dit alles is definitief een internationale business geworden. De overheid verliest elke greep op zijn elementaire voorzieningen.

### ARME OLIEBOEREN

Recordwinsten alom bij alle grote internationale olieboeren; zo hoog, dat er regeringen zijn die er meer belasting over willen gaan heffen. Vooralsnog profiteren de aandeelhouders: de zes groten investeerden in 2005 voor 71 miljard en keerden voor 74 miljard dividend uit (cq kochten aandelen in). Zonnige toekomst dus? Nee in het geheel niet, ook al zijn hun reserves vooralsnog gigantisch. Want, ze verliezen terrein; de nationalistische olielanden leggen steeds forsere beperkingen dan wel regels op of nog erger , nationaliseren de boel. Dus hun problemen zijn van politieke aard, ook van markttechnisch, omdat de vraag enorm veel harder groeit dan de productie en, van strategische aard, hun vervangingsgraad (welk deel van de opgepompte olie wordt gecompenseerd door nieuwe vondsten) daalt steeds verder onder de 100%. Tja dan zit je niet echt lekker op termijn niet?



Wat trends en tendensen.

De vrije toegang tot reserves daalde van 85% naar 16% tussen 1960 en nu.

De vervangingsgraad was voor bijna allen boven 100% tussen 1990 en 2004 en is vanaf 2005 tot 2010 naar verwachting voor allen onder de 100%. Dat betekent dat er krimp op het program staat voor elke grote olieboer. Krimp in volume dus.

Het nationalisme slaat ruim toe in bijna alle olielanden. Van groot naar klein zie je ruwweg het volgende:

-Afrika en Midden-Oosten (1350 equivalenten in reserve): Libië heeft zeer strenge aanbestedingsregels nu; Nigeria idem en eist veelal deelname van een locale partner in de exploitaties. Saoudi-Arabië zet zijn eigen Aramco op de eerste plek en laat de dure en risicovolle exploitaties over aan de grote internationalen.

-Vroegere Sovjetunie (465 equivalenten): Kazakstan laat de eigen olieclub eerst beoordelen als er sprake is van aan- of verkoop van contingenten/projecten. En eist 50% participatie in de off-shore exploitaties.

-Latijns Amerika (160 equivalenten). Boliviaë nationaliseert nu alles en zet hoge belastingheffingen op exploitaties; Venezuela heronderhandelt al zijn contracten en eist een meerderheidsbelang voor de nationale club en Equator heronderhandelt ook alle overeenkomsten.

-Azië. (120 equivalenten) China en India maken ruzie over de reserves in Soedan en Kazhakstan en zelfs in Iran. Ze zoeken nu al steeds meer naar samenwerking om geen prijsoorlog af te roepen. Intussen daalt de hoeveelheid opgepompte olie drastisch, mede omdat de "nationalen" minder produceren dan de groten. Iran's productie, die geheel genationaliseerd is, daalde van 7 miljoen barrels per dag naar nu 4 miljoen! En de totale OPEC-productie ging terug van 38 (1979) naar 32 miljoen.

De kostprijs verdrievoudigde ook al, omdat de olie nu veelal van dieper dan 3000 meter komt of op andere, moeilijke plekken moet worden gewonnen. Als er binnenkort ook uit bitumineus zand moet worden geproduceerd gaan de kosten verder oplopen. Dus dalende rendementen in zicht. Ook goed personeel is schaars waardoor projecten vertragen. De russen hebben het stevig aangepakt en leiden jaarlijks 1500 technici op; intussen zijn er 8000 in opleiding. Ach, de kassen zijn nog goed gevuld, maar de investeringen daalden naar 71 miljard totaal terwijl de dividenduitkering en aandeleninkoop opliepen tot 74 miljard. Zo kun je natuurlijk niet door blijven gaan. De vraagtoename is twee keer zo groot als het totaal van nieuw ontdekte reserves en de produktiviteitsstijging is onvoldoende om de vraagtoename te compenseren.

Kortom, zit u "in de olie" dan bent u gewaarschuwd, dan komt ook U in politiek en financieel woelig water in de nabije toekomst.

Dus tijd om de bakens te verzetten en , waarom niet, te investeren in alternatieve energieproductie of in fast-food ketens? En, let op, enkele europese regeringen denken aan het extra belasten van de gigantische winsten van de olieboeren. Maar dat zal niet lang kunnen omdat er zwarte wolken aan den einder zichtbaar zijn. De oliebusiness wordt een zorgelijkere business. Na vele glorieuze jaren. Niets blijft, alles stroomt.

## **RELIGIES**

### **EEN PAUS VAN ONZE TIJD**

Benedictus verkocht toen hij paus werd een auto..... een Golf GTI. Dat viel nogal op, maar nu wordt het nog erger. De paus draagt schoenen van Prada en Geox en zonnebrillen van Bushnell. Dienstauto's blijven echter BMW en Mercedes natuurlijk. Hofleverancier worden in het Vaticaan is uiterst gewild en als je dat aanvraagt moet je eerst een proefprodukt sturen. Na ampel onderzoek kan het "OK" worden en dan mag je vanaf dat moment gratis leveren. Nu ontdekte iemand dat de chef van de persdienst in het Vaticaan lid is van het ethisch comité van .... Geox. Begint het gedoe nu ook al in het Vaticaan? Pas op, raak je als leverancier in

opspraak dan wil de paus NIKS meer van je hebben hoor! Ook niet gratis. Benedictus, een kind van zijn tijd.

#### CHINA SPEELT VOOR PAUS

De gesprekken over normalisatie van de relatie China-Vaticaan zitten even plat. China heeft twee katholieke kerken die van Rome en die van Peking. En nu is er door Peking een bisschop benoemd in China zonder enig overleg met de paus; die dat recht in de kerk alleen voor zich reserveert. Waarom? Wel het schijnt een waarschuwing te zijn aan het adres van de roomse kardinaal Joseph Zen van Hong Kong. Deze spreekt nogal hardop over de mensenrechten in China en over vrije verkiezingen en dat moet je bij de pekinezen niet doen. Dus laten ze effe aan Rome voelen dat zij hun discipel moeten temmen; anders ....  
Tja zelfs de paus moet met China op gaan passen.

#### AFRIKA

##### JACHT OP BLANK WILD

In het land van Mandela worden blanke boeren verjaagd en vermoord; vooral boeren van nederlandse en engelse komaf. In 12 jaar hadden er meer dan 9000 aanvallen plaats op boerderijen en al 1700 van de actieven (43000) zijn vermoord. Het begint met dreigen om de boerderij in handen te krijgen; doe je niet mee dan wordt het echt gevaarlijk. Het begint uit te lopen op een soort burgeroorlog in sommige gebieden. En de angst onder de blanken is groot en ze lopen zwaar bewapend door het leven. De regering heeft een policy van grondherverdeling; in 2014 moet 30% in zwarte handen zijn. De 71000 aanvragen voor vergoeding van de boeren die grond afstonden vorderen nauwelijks. Vaak worden bij de overvallen boeren en familie op afschuwelijke wijze afgemaakt en alles wordt gestolen. Men organiseert burgerwachten en hulpacties en langs de N1 naar Johannesburg staat een enorm groot wit kruis met er om heen vele kleine witte kruisjes, 1150 stuks. Dit symboliseert de gedode boeren en is als protest bedoeld tegen de geringe bescherming door de overheid. De zaak verhard dagelijks en veel bloedvergieten, zoals in vroegere dagen, lijkt aanstaande. Dit locomotiefland van de Zuid-Afrikaanse economie (BNP 30% van heel Afrika onder de Sahara) groeit economisch 5 % per jaar, grote producent van goud en platina, maar ook met een werkeloosheid van 40% en 11% levend met minder dan 1 dollar per dag. Er zijn 4,4 miljoen blanken (ca 10% van de bevolking van 47 miljoen), een handvol Indiërs en een grote meerderheid zwarten.

De tijden van de apartheid zijn sinds 1990 voorbij, maar nu zijn er toestanden die daaraan herinneren, maar dan, lijkt het, andersom dus. De nazaten van onze voorvaders uit ca 1650 hebben het zeer moeilijk. Ze vochten als leeuwen tegen de engelsen eind 19<sup>e</sup> eeuw en werden door Nederland gesteund (Paul Kruger) . Nu is dat ondenkbaar, niemand zou het opvallen. De droom van een geweldloze overgang is wreed verstoord; opnieuw blijkt dat generaties voorbijtrekken voor een soort rust en vrede mogelijk is. Het dier mens heeft een olifantsgeheugen voor zijn onderdrukingsgeschiedenis.

##### DARFOER EN TSJAAD

Tja, ze zijn het ook zelf schuld, hoorde ik laatst iemand verzuchten en hij doelde op de aankomende "killing fields" in deze gebieden. De "politiek" in deze regio maakt al generaties ruzie, na hun onafhankelijkheid. Duidelijk hopeloos gedoe dus.

Maar wat nu dan? Moet je ze elkaar laten uitmoorden, via geweld, honger en ziekten? Ze "het" maar eens laten voelen dus? Tja waar deze opstelling vandaan komt is wel te snappen; maar als je de honderdduizenden (vooral vrouwen en kinderen) ziet creperen weet ik dat dit niet zo maar gelaten moet worden. Onschuldigen niet helpen is crimineel. Durf het maar eens om te draaien: als de hele internationale diplomatie niet in staat blijkt dit probleem politiek op te lossen, dan doet de wereld toch ook iets fout. Bijvoorbeeld de massale wapenleveranties en de strijd om

de soedanese olie en, de nu ook al fundamentalistische strijd tussen christenen en moslims aldaar. De wereld vecht gewoon een deel van zijn conflicten uit op hun grondgebied en daar zijn ZIJ niet verantwoordelijk voor toch? Oud denken? Wel, humanitas is altijd het enige wat resteert nadat het geweld voorbijtrok daar weten wij europeanen toch historisch ook alles van? En, als we de donkere vluchtende mensen niet in onze landen willen zien, dan moeten we iets doen of/en laten in onze relaties met hen? Is dat niet waar het om gaat in onze hoogdravende "rechten van de (mede)mens"? Niet schuldig betekent echt ook niet onverantwoordelijk.

#### **LIBERIAANSEN BETALEN IN NATURA**

De meisjes in Liberia willen naar school, eten en beschermd worden. Dat is in hun land uiterst schaars en dus moeten ze het, straatarm als ze zijn, kopen. En betalen doen ze met sex; vanaf 8 jaar al. Nu de allesverzengende burgeroorlog drie jaar geleden stopte probeert de nieuwe presidente orde op zaken te stellen. En ze moet aanzien hoe hulpverleners, blauwhelmen, onderwijzers kinderen misbruiken, men schat het op 50% (!) van alle meisjes die erin betrokken zijn. Ze willen leven en naar school, geloven nog in morgen en ik vraag me af hoe dat nog mogelijk is in zulke toestanden. Eigenlijk past hier bewondering en enorme kwaadheid op de medemensen die niet zozeer helpen maar die tot beesten verworden in de sociale jungle van Liberia. Het eerste zelfstandige, vrije afrikaanse land.....

#### **SOMALIË: KRITIEK OP DE VS?**

In Somalië lopen moslimstrijders rond uit Pakistan en het Midden-Oosten; ticket betaald door Al Quaida. De VS mixen aldaar dus ook stevig mee en kregen veel kritiek op hun steun aan enkele lokale warlords, die de moslims bevechten. Het aantal doden daar loopt intussen ook al; in de honderden en de situatie wordt steeds instabieler. Mogadishoe kennen we nog wel van heel lang geleden toen er gekaapte vliegtuigen landen met gijzelaars. Nu is er daar ook een burgeroorlog met een sterk Al Quaida cq fundamentalistisch sausje. Intussen hebben de moslimgroepen de hoofdstad ingenomen en de sharia ingevoerd. De VS c.s. zijn zeer ongerust, hun politiek van steun aan de warlords is mislukt al hopen ze op succes in een contra-offensief. Zo niet dan is de sharia en aanverwanten nu stevig geland op de afrikaanse oostkust. De olievlékwerking gaat verder.

#### **WEST-EUROPA.**

##### **EUROPESE FISCALITEITEN**

Tja, hoe zit het met de belastingheffing in Europa? De BTW is nog wat verschillend en idem de vermogensbelasting, vennootschapsbelasting en vele anderen. Maar nu even over de inkomstenbelastingen, en we vergelijken hier het toptarief.

Bovenaan: de scandinaviers met 52/59%, dan komt Nederland (52%) en dan de Belgen, Oostenrijk en Slovenië (50%). Et voila dan Frankrijk met 48 %, Italië met 45%, Duitsland 42%, etc. De laagsten zijn Cyprus, de baltische Staten, Malta (35%) en wat forser weer Luxemburg met 39%.

Dat is nog een mooie waaier in Europa en als je zo kijkt moet je dus balt , cyprioot of maltees worden. Ik ga vertrekken dus. Gezien de snelle wijzigingen van tegenwoordig kun je beter in een boot of camper domicilie nemen en wat rondsjouwen. Misschien kun je wel een reisschema ontwerpen waarbij je nergens belasting betaalt omdat je overal bent? Daarom zijn die gitanes zo'n zorgeloze types. Zo zit dat dus.

##### **EURONEXT IS VOOR DE AMERIKANEN**

Euronext is de club van de beurzen van Parijs, Frankfort, Brussel, Amsterdam en Lissabon en die wordt nu mogelijk eigendom van de NYSE (Beurs New York). Maar de aandeelhouders moeten wel nog instemmen met dit vergevorderde plan. De prijs die NYSE biedt is echter moeilijk te weigeren. En lukt dit dat wordt Euronext-Parijs een vooruitgeschoven post van NYSE. En dat komt de fransen wel mooi uit, nu de europese krachten onvoldoende bleken om, met ook

Londen, iets samen op te tuigen. Londen gaat nu samen met Nasdaq, denkt men. Er is dus in Europa gaan echte onafhankelijke (van de VS dan) plek op financieel gebied en zullen de Deutsche Börse, Spanje en Italië zich nog veel eenzamer gaan voelen. De internationale financiële powerplay is weer eens door de anglo-saxons gewonnen. Eurpa weer op zijn smalst, omdat Parijs en Berlijn elkaar niet meer zoeken. Tekenen des tijds.

#### 100% DUIJS

Op een berlijnse school werd in 2005 de regel: in pauzes en op schoolexcursiesmag enkel Duits worden gesproken. Resultaat: 20% meer inschrijvingen. Nu staat dit in een turkse krant, de (turkse) leerlingen klagen luid en turkse organisaties dreigen met processen. Niemand over de grens hoorde van de plannen van Verdonk om vreemde talen spreken op straat te verbieden. Als je over dit alles effe goed nadenkt schrik je je rot van de defensieve zwakte van onze cultuur die zich op uiterst xenofobe wijze verzet tegen een handvol buitenlanders... De verlichting is echt overleefd; we gaan terug naar de donkere Middel-eeuwen en hebben het zelfs niet meer in de gaten.

#### HET DRAMA ITALIË

Op 13 mei 2002 tekende Berlusconi voor de TV, bij een notaris, het "contract met de Italianen". Met 5 programapunten. En dat maakte indruk dus hij won. En hij voegde toe zich niet meer herkiesbaar te stellen als na zijn regeerperiode twee punten NIET zouden zijn gehaald. Nu vijf jaar later de afrekening: 60% van de plannen is gehaald waaronder een verlaging van de werkloosheid van 9,1 tot 7,5%. Maar de economische indicatoren publieke schuld enorm, hoge prijzen, lage groei, allemaal erg zorgelijk. En zo ging Berlusconi met een schokkend narcisme de verkiezingen in; tegenover Prodi. En hij viel op zijn gezicht, zij het maar net. Arme Prodi moest laten hertellen, kreeg geen felicitatie en moest lang wachten. Zijn meerderheid lijkt erg fragmentarisch en niet voldoende om de vereiste krachttoer te maken. Dus zit ene Berlusconi met zijn miljarden weer te wachten op de volgende politieke crisis. Italië de "zieke man van Europa", weer opnieuw. Merci Berlusconi c.s.

#### CYPRUS MOET WEER ÉÉN WORDEN TOCH?

Hoe moet het nu verder met dit eiland twee jaar na intrede van een deel in Europa en de weigering van de Griekse inwoners om de twee delen samen te voegen? Dus het door Turkije bezette noordelijke deel in te voegen, zoals de VN voorstelde en wat niks werd. 80% van de bewoners zijn Grieken en 88% van het oppervlak is "Grieks" dus de tweedeling laten bestaan is te gek voor woorden. Dat zegt de president Papadopoulos. Stel je voor twee Europese commissarissen in Brussel voor dit eiland. De Turkse regering leek Kofi te steunen, maar men werd het niet eens. De druk van Turkije voor snelle besluiten was te hoog, vindt Papado. Er moet een totale herintegratie komen, alle andere oplossingen zijn onzinnig. En hij zegt ook niet slachtoffer te willen worden van de belangen van de groten der aarde. Groot-Brittannië heeft bases hier, de VS zijn vóór Turkse toetreding tot Europa, dus moet de VN, met meedoen van Frankrijk, Rusland en China voorstellen ontwikkelen. Dus moet Turkije niet de kans krijgen de kwestie weg te schuiven en ze moet een nieuw VN-voorstel accepteren.

Tja, Europa lukt het niet in eigen achtertuin over dit opmerkelijke gedoe een accord te bereiken. Terwijl ze er veel belang bij hebben en met Turkije praten over eventuele toetreding. Nou moet de VN dit oplossen en dus gaat de hele machtsclub er zich tegenaan bemoeien. Dat zal het bepaald niet eenvoudiger maken. Europese krachteloze diplomatie?

#### TONY HEEFT WEER RECHTSRADICALEN

Met nazi's hebben ze niks van doen, zeggen ze. Maar er kunnen alleen blanke leden zijn, dat wel. En ze zijn voor een referendum over "de islam", dat kan niet, maar de gemeenteraadsverkiezingen zullen dat wel in zich gaan dragen, daarvan zijn ze overtuigd. Ze

zijn zeer verontrust over de grote stroom moslimimmigranten die onmogelijk kunnen worden geïntegreerd.

Lang was er van radicaal rechts in Groot-Brittannië niet veel te horen, in tegenstelling met andere Europese landen. Dat lijkt nu te veranderen mede door de toenemende vreemdelingenangst in de "working class". In de grote industriesteden zit hun aanhang. De uitzondering Engeland lijkt ook op dit punt voorbij te zijn.

#### NATO EN EU

De NATO heeft de verdediging van zijn leden tot doel, indertijd vooral tegen communistische aanvallen. Toen op 9/11 de Twin Towers instortten werd voor het eerst ingezien (en gehandeld) tegen de nieuwe vijand: het internationale terrorisme. De NATO bevindt zich dan nu ook in Afghanistan, Darfour en Pakistan. Zelfs ook om humanitaire hulp te bieden bij rampen. Is de NATO nu de "concurrent" van de EU? Is dit alles politiek verwarrend omdat de deelnemers aan beide verbanden deels gelijk, deels verschillend zijn? Denk aan bijvoorbeeld Turkije, Roemenië. En ook de idee tot uitbreiding van de NATO naar het oosten, Oekraïne en Georgië bijvoorbeeld. En denk dan aan de rol van Rusland bij de ontwikkeling richting westen van deze landen, waarbij zelfs economische sancties (gasleveringen) niet werden geschuwd. En dan Turkije en Griekenland en de kwestie Cyprus? De Amerikanen, lid van NATO, kijken zeer precies naar de bewegingen van en rond de EU. En de Fransen hebben zich recent verzet tegen het houden van een discussie tussen beide groeperingen over het internationale terrorisme. Vanwege het Amerikaanse optreden in de wereld, dat laatstelijk zo negatief oogt en waarmee identificatie niet altijd zo best of zelfs ongewenst is.

Nato, EG, VS, en dan natuurlijk ook de VN; een complex plaatje als historisch restant van de westerse hegemonie in een veranderende wereld.

#### VAKBONDEN? GOED VOOR DE WERKGELEGENHEID!

Dat is de conclusie van een studie naar het verband vakbondsterkte (organisatiegraad) en nivo van de werkloosheid. In Scandinavië is een organisatiegraad van 70-80% geen grapje en daar is de werkloosheid laag. Heel anders in Spanje, Frankrijk en Italië waar het omgekeerd is. Dus sterke partners die op nationaal niveau goed samenwerken en overleggen zijn goed voor de economie van een democratisch land. Dynamiek en coöperatie zijn gediend bij grote, machtige en ook "slimme" vakbonden. Deze conclusie trokken velen eerder geheel omgekeerd. Weer eens blijkt dat het boerenverstand niet alles goed aanvoelt. Dat laat een studie van een Franse econoom in overheidsdienst gewoon duidelijk zien. Dus de suggestie is: laat de CGT maar groeien en maak ze op hoog niveau medeverantwoordelijk; klinkt heel anders dan de huidige toestand alhier.

#### ANGELA BEMOEIT ZICH MET IRAN

Angela weet dat Duitsland de tweede grootste handelspartner van Iran is. En dus let ze goed op degenen die denken over een embargo al strafmaatregel. De chemie, de machinebouw en de constructie-industrie smeken haar om hulp. Wel 5000 ondernemingen doen groot zaken met Iran, en zeker nu de export stijgt is het des te belangrijker geen politieke ongelukken te maken. Dus lobbyt Angela druk met Bush en bespreekt met hem hoe ze allemaal (ook China en Rusland) op een gematigde lijn kunnen doorgaan; dus ze wil nu vooral tijd winnen. Dus nu blijkt plots dat Europa via Duitsland eigenlijk ook stevig in het Chinees/Russische kamp thuishoort! Heeft zij de Iraanse president mogelijk gevraagd die brief aan Bush te schrijven? Je weet het maar nooit met Angela; voor geen kleintje vervaard.

#### POLEN: DE "LOW COST REGIO" VAN ..... FRANKRIJK!

De Poolse telefoonclub TP is al in 2000 door France Telecom opgekocht. Maar Nu exporteerde de Fransen daar hun fameuze sociale model echt niet naartoe: ze ontsloegen 50% (!) van de

bezetting van dit bedrijf. Van 67000 terug naar 27000, zonder dat het bedrijf minder omzet maakte, integendeel. En ontslaan is in Polen een peuleschilletje, niemand kijkt er van op. Als ze dat in Frankrijk zouden doen was het land te klein.....

Ook Deutsche Telekom deed zoiets in Slowakije.: de bezetting ging terug van 13000 naar 4000. En ook weer in Polen gooide Accor (Frans) er 5000 van de 9000 uit bij Orbis, dat ze eerder kochten. En Pernod-Ricard idem bij Wyborra: nu nog 250 van de 700 werknemers over. De poolse economie wordt op gigantische wijze geherstructureerd en in hoog tempo. En de arbeidsmarktflex is maximaal daar, daar is een CPE kinderspel bij. De werkgever is de baas in dit land met 17% werkeloosheid (37% bij de jeugd). Toch is de desillusie bij veel polen groot, stel het je maar even voor. En opnieuw blijkt dat niet iedereen zijn eigen wetten elders nog kent!

## DE TOREN VAN BABEL STAAT IN BRUSSEL

Ik hoorde al eens van iemand uit Brussel van de daar heersende kakafonische toestanden en nu het naar 25 landen gaat moet dat nog veel erger worden. Stel je voor 25 landen, 20 officiële werktalen en .... 5000 taalexperits in dienst. Ter vergelijking de VN: 191 landen en .... Zes werktalen. Maar Europa vindt het hanteren van de taal van elke inwoner een democratisch must.... Maar iedereen weet dat het kiezen van minder werktalen grote ruzie op zal leveren m.n. bij de ...fransen en Duitsers. Daar knijpt het. Horde u ook dat Chirac wegliep toen een Fransman die een hoge job voor Brussel kreeg Engels sprak in zijn maidenspeech? Dat vond hij ongehoord!

Stelt u zich voor dat er ca 380 taalcombinaties zijn en daar komen er nog 200 bij. Ter illustratie: van Iets naar Grieks, van Iets naar Deens, etc. Elke Europeaan betaalt jaarlijks 2,20 euro aan dat vertaalfenomeen mee en, het aantal nieuwe vacatures in de vertaalclub in Brussel stijgt naar 900! Malta arriveerde in 2004 en iedereen dacht dat "zij" in het Engels zouden gaan werken. Nee dus, in het Maltees. I.p.v. 8 tolken zijn er nu 80 nodig. En voor het Gaëlic moesten er ook tolken komen: men vond er wereldwijd maar drie. En dat alles terwijl er bijna geen ier in Brussel rondloopt die deze fraaie taal zelf spreekt of verstaat. De regio-erkenning gaat ook op werktaalgebied in stijgende lijn; het wordt echt babeliaans. Sommige tolken moeten, bijvoorbeeld voor Catalaans, zes weken voor de vergadering "besteld" worden! Volgend jaar roemeens en bulgaars erbij, dan de Balkanlanden met Kroatisch, Bosnisch, en Servisch terwijl deze allen ook één taal verstaan. In 2005 werden er 1 miljoen pagina's vertaald; in 2004 waren er dat nog 750.000. Soms wordt er getrukt en wordt er eerst enkel in bijvoorbeeld Engels, Frans of Duits vertaald en later van daaruit in andere "exotische" talen. Maar dat leidt tot veel gehannes.

Dus zijn er best mensen die naar één werktal toe willen en dat zal dan geen Frans worden..... Maar tolken houden ook hun hart vast als er een Franse afgevaardigde begint en na enkele Franse zinnen zegt "dat hij/zij nu verder zal spreken in het Engels". Want het vertalen van steenkolenengels of scholieren engels is ook geen grote pret.

Ach waarom niet elektronisch dan? Wel dat gebeurt al voor zo'n 40 talen met het programma Systran. Maar nu kwam er een concurrent die werd gecontracteerd en er ontstond grote ruzie. Nu loopt er een arbitrage want er zit iets fout met de Systranrechten. De ingenieurs van Systran zijn nu toch maar begonnen met het toevoegen van 20 nieuwe talen aan het programma. Alweer Babylonische spraakverwarring maar nu tussen inkopers en juristen. Dat is wel de ergste. Uiteraard begrijpt u dat de computer niet alle vertaalwerk kan overnemen, er blijft veel verificatie en foutoplossing nodig. Iemand vertelde mij ooit, toen ik in het computervak zat, dat Systran werkt op basis van.... Esperanto! Dus dat elke vertaling van taal X naar taal Y loopt via de basisvertaling naar Esperanto. Voordelig? Wel dan hoeft je enkel modules te maken VAN elke taal NAAR Esperanto..... en ... andersom. Dat schijnt efficiënter te zijn dan andere werkwijzen. Of het (nog) klopt? Ik weet het niet; geef me een seintje als u het weet. Dan ga ik Esperanto leren en on-line vertalen vanuit de Provence ten behoeve van het Brusselse Babylon.

## CLANDESTINE IMMIGRATIE IN EUROPA

Dat die er is is onbestreden. Maar nu studeerden de fransen op hun grenzen in de DOM-TOM ( Departement cq Territoire Outre Mer= overzee) en deden angstige ontdekkingen. Zo ver bij Parijs vandaan gaat er van alles erg fout. Uit de vele vondsten haal ik wat te voorschijn voor u: Mayotte, een frans eiland uit de Commoren (Indische Oceaan) kent al 45000 klandestienen. Het aantal geboorten aldaar steeg met 50% in 10 jaar en jaarlijks met 10%. Ca 70% van de moeders hebben geen correcte papieren. Dus 5200 op de 7600 bevallende moeders....

Dan is er ook nog Guyana, buurland van Suriname. Het BNP per bewoner is daar 13 keer hoger dan in Suriname en zelfs 39 keer dat van de Dominicaanse Republiek. Dus zijn er 30 à 50.000 klandestienen aldaar, dat is ca 25% van de bevolking. En uit Brazilië komen er ook grote stromen naar steden Kourou en Cayenne, die voor Frankrijk erg belangrijk zijn (ruimtevaart) en die bedolven raken onder arme immigranten.

De Antillen dan, uit de Dominicaanse Republiek komen ze per boot naar Guadeloupe visa's niet nodig. Nu komen er maandelijks 600 personen via vliegtuigen aan in de Dominicaanse Republiek en nemen dan de boot naar Guadeloupe.

En het ergste is het op Saint Martin, waarvan een helft (Sint Maarten) nederlands is. (Dus u weet het nu: Nederland grenst aan Frankrijk!). De grens tussen beide landen is hier uiterst poreus en de nederlanders vragen geen enkel visum. In Saint Martin zijn 45% van de zieken niet-fransen en dat geldt ook voor 70% van de patiënten van gynaecologen. En voor driekwart van degenen die zeroositief zijn ook al.

Zo dat geeft u een indrukje van deze lekke boel. Laat Rita dat dus niet horen! En ook niet de gevolmachtigde minister van .... Ja die! Europa is superlek op exotische plekken in de wereld, restanten van onze wilde koloniale tijden.

Sarkozy schat het aantal klandestienen in Frankrijk op ca 200 à 400.000. De registratie van het aantal behandelde zieken zonder geldige papieren is 150.000, want voor de behandeling van deze mensen is er in Frankrijk een wettelijke regeling: een tijdelijke carte de sejour voor de duur van de behandeling. Dat is dus 0,4% van de totale franse populatie, Niet erg hoog: Italië spreekt van 1,2% en Spanje van 1,6%. De VS zeggen 3,6 % te scoren. De stijgingen lijken echter overal groot te zijn, met name ook het aantal zieke mensen dat behandeling zoekt.

Lijkt het nou niet of al die maatregelen die wij horen uitleggen niet erg effectief zijn? Want dit alles geeft de indruk dat Rita c.s. dweilen met de kraan, ver weg dat wel, wijd open.

Wie zei er ook weer dat de vele ingrepen om de stromen te beperken niet echt zullen helpen: want de arremoeude, de oorlogen en de slechte medische behandeling blijft in de wereld voor miljoenen mensen een realiteit. Daar deden we weinig aan en doen er nog minder aan. Dus krijgen we flink bezoek. Wat zou U doen in soortgelijke omstandigheden? Emigreren toch?

## EUROPA EN MERKEL

Angela hield een grote speech in het duitse parlement en kon niet "om" de desolate toestand van Europa heen. Duitsland is nl volgend jaar 6 maanden voorzitter in europa. Tja en wat zei ze nu? Europa moet dichterbij de burger, minder regeltjes (een kwart kan weg), en, de huidige impasse moet overwonnen worden. Danke Schön Angela. Maar slechts 52% van haar landgenoten ziet nog iets in Europa, tegenover bijvoorbeeld 70% in Nederland. Ach ze wacht natuurlijk op het opvolgen van Chirac, Bush en het vertrek van Tony. En wachten is nooit erg indrukwekkend.

Intussen zegt 37% (!) van de europeanen niet meer rond te kunnen komen; de polen zeggen dat zelfs voor 62%, de Portugezen idem en ook de nederlanders voor 22%. Teken des tijds: europa in de wereldwijde concurrentieslag bouwt "sociaal wat af" en de liberale tendens doet de vrijheid van inkomensvorming toenemen en dus vergroot de kloof rijk-arm zeer snel. Dat is helaas het enige antwoord dat oud europa weet te geven nu de grote economische test plaats vindt. De onderkant betaalt altijd de factuur in os "liberale" systeem; niemand vond tot nu toe iets beters.

Europese nieuwe realiteiten. Ook in het grote vaderland, Duitsland. Dat weet Angela als de beste.

#### VVD ZOEKT ZICHZELF

Het moet gezegd: de nieuwe procedure voor verkiezing van de lijsttrekker is democratisch gezien een opsteker. De interne tweespalt qua idee en stijl is nu duidelijker dan ooit zichtbaar en dat is winst. En het is ontegenzeggelijk aan Rita te danken dat er geen enkele twijfel meer is over de geest der splitsing die heerst: "echt liberaal" tegen "neo-conservatief". Na Wiegel (neoconservatief nu) en Bolkestein (de echte liberaal) wordt nu uitgevochten wat men is cq wil zijn. De leiderschapscrisis die er al lang waren verhulden nog, nu niet meer. Dus het echte profiel van de VVD gaat nu vlak voor de verkiezingen vastgesteld worden. Dat is ook tbv coalitievorming een goede zaak.

Nu is het wel de vraag of de VVD nog één club blijft of dat er een schisma zal ontstaan: Rita en aanhang (à la Pim Fortuyn) enerzijds en de liberalen (onder Marc) anderzijds? Iets voor verloren rechtse D66-ers die zoeken? En mogelijk ook wat aanhang voor de PvdA van Woutertje? Och je denkt wel eens simpeltjes het volgende: D66 weg, VVD splitst in "LPF-deel" en echt liberaal deelt. Wilders heeft weer een thuis de LPF is er weer ECHT en D66 blaast zich eindelijk op. Duidelijkheid van deze tijd. Ik teken ervoor! Het uur van de waarheid voor de VVD is er nu al; dat voor de PvdA komt er snel aan. Zie het gerommel over de AOW en de hypotheekafrek. Nieuwe tijden doen opruimen. Moet.

De daadkracht van Rita was duidelijk; nu mag ze echt laten zien wat ze inhoudelijk aan leiderschap heeft. En van de LPF-perikelen weten we wat er kan gebeuren met simplisten. Intussen bleek dat Marc won en dat Rita nu achter hem gaat staan: een zucht van verlichting is hoorbaar in de VVD-top en gekreun bij de anderen... Dit was op het randje, maar de VVD-ers in het land zijn het hier niet mee eens. De crisis in de VVD is dus nog niet bezworen.

#### OOST-EUROPA

##### OEKRAÏNE: IMPASSE?

De nieuwe burgervader van Kiev is een Zevende Dag Adventist, een schatrijke weldoener en iemand die stemmen heeft gekocht? Hij predikt het millionairisme: Verdien uw eerste miljoen, is zijn leus. Maar hij loopt aan het touwtje van de mooie Yulia Tymochenko, die deelneemt aan de coalitiebesprekingen en in de Kievse gemeenteraad veel te zeggen heeft. In dit oranje-achtige land lopen heel vreemde vogels rond. Wordt vervolgd dus.

##### BALTISCHE KERNENERGIE?

De 25 Europese staten willen één energiepolitiek, maar nu nemen de balten het initiatief al weer. Deze gehaasten willen onafhankelijker worden van Russische energielevering gezien de laatste grappen op dit gebied vanuit Moskou. Dus willen ze snel een nieuwe kernenergiecentrale uiterlijk 2015 en Areva (Frankrijk) lacht alweer. En men wil zich via kabels en via Polen verbinden aan het westerse energienet (en met Zweden, Finland). De Russen proberen intussen de Litouwse raffinaderij op te kopen, Gazprom biedt stevig. De voorbode van een spannend energetisch cabaret zijn er; Europa zal het nog lastig krijgen in het Oost-Europese spanningsveld, waar de oude slachtoffers alles doen om van de Russen af te komen.

##### BULGARIJE EN ROEMENIË KOMEN ERAAN.

Ze komen er waarschijnlijk bij op 1 januari 2007 deze landen van 9,4 % werklozen (Bulgarije) resp. 7,7 % (Roemenië). Vooral Polen en Groot-Brittannië zijn sterke voorstanders van hun snelle entree. Ze groeien aardig zo rond 5/6% Maar zitten op 1/3 van het Europees gemiddelde als het gaat om inkomen per hoofd. Dichtbij Italië en Turkije, dus aardig strategisch voor de EG. Roemenië is het land van de spaga, dwz daar moet je voor alles betalen, zwart wel te verstaan en aan overheidsambtenaren. Een sport in dit land van 22 miljoen inwoners, die onuitroeibaar



lijkt. Deze “parallel – economie is 30% van het nationaal product, zegt men. En ook hier zijn al geregeld politici beschuldigd van flinke corruptie.

Bulgarije is niet veel anders: maffia alom. Laatste jaren zo'n 70 moorden op klaarlichte dag: opruimertjes. De rechterlijke macht is zo mogelijk nog corrupter dan de rest. Dus we weten weer wie er aan komen. Natuurlijk weten we dat deze landen na een jarenlange uiterst corrupte communistische en grote armoede en achterlijkheid in deze toestand belandden. Er is dus stevig werk aan de EG-winkel. En hun stijl, o.m. hun liefde voor de VS, zal ook nog even opletten worden. We krijgen weer een spannende oostgrens.

#### SERVIË BOERT ACHTERUIT; MONTENEGRO NIET?

De toetredingsbesprekingen van dit land en de EG zijn uitgesteld omdat nog steeds geen uitlevering van Mladic plaatsvond. Hun vertegenwoordiger in Brussel voor deze gesprekken nam, zeer teleurgesteld, ontslag. Er is een groot gevaar van verdere radicalisering in de hoge politiek aldaar, zeker nu eind mei het referendum over eventuele onafhankelijkheid van Montenegro plaats vond en dat is gerelateerd aan een eventuele zelfde stap van Kosovo. Servië, is nog steeds een radicaal, nationalistisch land vol met rancunes en dromen over een Groot-Servische Rijk. Maar dan moet dat nu buiten Europa en met wie dan wel? Hopeloze zaak. Montenegro stemde over onafhankelijkheid van Servië. Met zijn 675.000 inwoners, 4% groei en 19% werkeloosheid. Dit piepkleine landje wil alleen verder en de buitenlandse investeerders trappelen al. Europa wil minimaal 55% voorstanders, om een toetreding te kunnen gaan bezien. Dit Zwitserland van de Balkan, met zijn enorme toeristische potentieel, belooft veel. Ze beweren geen ethnische problemen te hebben en zeggen dat de Kosovo-kwestie enkel Servië en niet hen aangaat. Maar in de eigen boezem zit een servische groep die sterk aan het verleden hecht en een liberale groep, aangevoerd door nieuwe rijken waarvan de huidige premier Dukanovitsj de kampioen is. Deze laatste heeft een uiterst bedenkelijke reputatie als zakenman en deed/doet alles wat de Heer verboden heeft. De Balkan lijkt vol te zitten met maffieuze leiders en recente historie op dit terrein. Dus is de EG nog wel voorzichtig.

Dit oude prinsdom uit de 14<sup>e</sup> eeuw, daarna geregeerd door koning Nicolaas die in 1918 wordt verjaagd door Servië en later onderdeel van de Joegoslavische Republiek, wil nu (opnieuw) op eigen benen staan. En vooral weg van Servië, blok aan het been van de nieuwe toekomst. De uitslag was nipt 55% (55,4%) en dus gaat Montenegro zelfstandig verder en is kandidaatlid voor de EU. Nu maar hopen dat de grote teleurgestelde Servische minderheid hiermee wil leven zonder rebellie. Want we weten wat daarvan kan komen. En Servië kreeg weer een forse les. Wat de sterke man aldaar betreft: Djukanovic is een aparte. Hij was in zijn jeugd fanatiek communist, was nog in 1991 een groot aanhanger van Milosevic tijdens de diverse oorlogen, en koos in 1997 tegen Milosevic. Daarna boog hij diep voor de eisen uit Brussel en nu heeft hij zijn zin met toetreding tot de EU. Maar velen vrezen dat ie nu toch op zal moeten krassen omdat de nieuwe generatie wil afrekenen met de oude maffieuze bendes, de schandalen en echt opnieuw willen beginnen. Maar geen nood, onze Djukanovic heeft zijn schaapjes al lang op het droge en zal verder ook niet slecht boeren in een nieuw Montenegro.

#### MONTENEGRO BIEDT BASES AAN

Als Montenegro los gaat van Servië dan mogen de Amerikanen en de Russen aankloppen om een basis aan de Aegaeïsche Zee, maakte dit land bekend. Dat is nog eens een echt westerse commerciële aanpak. Dit dwergstaatje wil echt snel opstijgen in de vaart der volkeren en paait nu ook al de groten der aarde. Of Europa hier nu op zat te wachten? Ik weet het niet. Maar iedereen met geopolitiek inzicht wil wel wat militair ijzerwerk in dit landje hebben staan of drijven. Dichtbij het grote kruitvat. Het bieden kan nu beginnen!

#### MOSKOU GLIBBERT OPNIEUW IN DE KAUKASUS

In drie republieken, buren van Tsjetsjenië, vielen weer vele doden bij aanslagen. Een minister en zijn lijfwachten stierven in Ingenië en in Dagistan werden grote hoeveelheden wapens en explosieven gevonden die deden denken aan de bewapening voor de aanslag op de school in Beslan in 2004. Het lijkt erop dat de russen hun Vietnam hebben gevonden en dat ze hoe dan ook zullen moeten gaan denken aan politieke oplossingen in dit brandgebied. Maar daar is Poetin in zijn sterke weg omhoog echt niet mee bezig. Dus vooralsnog: nog meer geweld komt eraan.

#### TERUG NAAR DE KOUDE OORLOG?

Tja dat is wat overdreven maar de experts vinden, dat zo vlak voor een G8 bijeenkomst, weer eens moet worden opgemerkt dat de relatie Rusland-VS op zijn slechtst is sinds 20 jaar, sinds Gorbatsjov dus. De oude positiestrijd in de wereld is weer opgelaaid maar nu doet ook China stevig mee. Er is ook iets te merken van een coalitie China-Rusland tegenover de VS, dus gaat mogelijk het ijzeren gordijn vervangen worden door een flink te verlengen chinese muur. Europa zit, zoals ook "vroeger" er weer lekker tussen; op naar de protesten over kruisraketten dus in Nederland?

#### ZUID-AZIË

##### INDIA: DE INGENIEURSFABRIEK

"Het begin van een brede operatie van herverdeling van de kaarten van de intelligentie" is begonnen, zegt een bekende franse groot-industrieel. En India laat dat als de beste zien; het staat in "levering" van wetenschappers/onderzoekers op plaats nummer 1 in de wereld. Vóór de VS, Duitsland, Taiwan, Japan, en Frankrijk komt op plaats 8. China is nu "slechts" op plekje 11, maar gaat erg snel en zal binnenkort Frankrijk ook passeren.

Op de campus van het Indian Institute of Technology (het ITT, zie het indische MIT) een der topscholen, werkt men volgens het elitesysteem: van de 300.000 kandidaten mogen maar 5000 kandidaten beginnen. Hun afstudeerders werken op topposities in s'werelds beroemdste industrieën en hebben een uitstekende reputatie, zeker zo goed als de hogescholen in de VS en Europa. Een verschil is dat ze in India eerder specialiseren dan elders. Steeds meer is er uitwisseling van docenten en studenten tussen India, de VS en Europa en engels is de taal, die de indiërs overigens zeer goed moeten beheersen. De studenten in India krijgen een beurs van maandelijks 5000 roepies (100 euro). Hun aanvangssalarissen liggen tussen 500.000 en 1 miljoen roepies, 10.000 à 20.000 euro, wat een zeer fraai salaris is in dit land. Zo komen er 500.000 ingenieurs van hoog niveau jaarlijks aan de eindstreep, iets meer dan in de VS. Dat is niet noodzakelijkerwijs een slechte boodschap voor het westen cs, want de tekorten aan ingenieurs om te arriveren aan 2/3% (van het BNP) onderzoeksbudget, een norm om in deze wereld mee te komen, zijn enorm. De Europese Commissie schat haar behoefte op 700.000 onderzoekers, uitgaande van 3% BNP, voor 2010. In de VS moeten er tot 2010 1 miljoen ingenieurs extra opgeleid worden. Japan ziet ook al tekorten. Dus de vraag is groot en wordt nog groter.

"Wij verdienen beter dan eenvoudige toeleveranciers te zijn", is een gevleugeld woord van een nieuw, jong indisch bedrijf dat hoog scoort in technologische innovatie. Er zijn er nu meerdere en ze draaien op nauwe samenwerking met professoren en studenten van hogescholen. Met grote resultaten met wereldwijd aanzien. In informatietechnologie en ook materiaalkunde, beide terreinen van hoge strategische betekenis.

Maar ook zijn er in India protesten nu de regering het beruchte kastensysteem wil openbreken en ook de lage kasten tot hoog onderwijs wil toelaten onder het motto: "De verdienste en niet de kaste moet je lot bepalen". Dat veroorzaakt grote onrust in dit anderzijds ook zeer traditionele land. De regering is voorzichtig want dit onderwerp leverde eerder al rebellie op. Want een

ingenieur met een lemen potje onder zijn kin om in te spugen (om de grond niet te verontreinigen!), tja, dat is toch even wennen.

Uiteraard is China de andere aankomende hoogvlieger in deze sector, met 600.000 ingenieurs en 2,5% van het BNP voor onderzoek. Al zeer vele R&D afdelingen van alle wereldbedrijven hebben er instituten intussen.

De nieuwe vragen die dit alles nu oproept kan men als volgt samenvatten:

1. Welke gedragsregels zijn nodig in en wereld waarin de natuur schaars en duur wordt en human capital overvloedig zal zijn?
2. Hoe de vrede te bewaren in een enorme concurrentie rond schaarse middelen?
3. Hoe omgaan met sterk stijgende behoeften, meer en meer willen dus, terwijl er nooit genoeg voor iedereen zal zijn in psychologisch opzicht?

Want we weten dat : "Altijd méér", zal leiden tot radicaal gedrag, strijd en bloedvergieten.

Daar liggen, humanitair gezien, onze echte nieuwe uitdagingen.

Tot slot: Mexico wordt in dit soort berichten in de pers zelden genoemd; dus lees ook onder NOORD-AMERIKA het artikeltje over de mexicaanse ingenieursstroom!

## OOST-AZIË

### CHINA

**WEETJE: China's export van elektronica-producten is stevig groter dan die van de hele VS. De laatste viel terug, terwijl China explosief blijft stijgen. Het break-evenpunt was al half 2004 bereikt.**

### CHINA WORDT GROOT IN AFRIKA

Nu al voor 37 miljard handel tussen deze twee en al 130.000 chinezen leven in Afrika (2000 500!). China op zoek naar grondstoffen en afzetmogelijkheden en dan is Afrika veelbelovend. En ze strooien kado's rond, bouwen infrastructuur en stellen geen politieke eisen. Gemakkelijke mensen, dat zijn het, zeggen de afrikanen. Al 20% van de chinese olie is afrikaans en ze nemen er ook veel hout af. Kameroen, Soedan, Nigeria, Angola, zijn nu de belangrijkste landen waar chinese firma's zaken doen. Handel maar ook flinke infrastructuurbouwwerken met vele chinezen die ter plaatse werken. Ook zijn er klachten: in Senegal werd de chinese goedkope concurrentie niet erg op prijs gesteld. China heeft de nieuwe markt Afrika, ons buurcontinent dus, stevig in zijn greep. Dat zullen we nog (te laat) merken, wij europeanen. Het negatieve imago van Afrika dat er bij ons heerst, daar heeft China helemaal lak aan. Business first. Daarom steunden ze al herhaaldelijk in de VN de zaak van Soedan, tegen het westen in, dat de vrede in Darfoer probeerde te redden.

### CHINA SPIONEERT ER STEVIG OP LOS

DE VS bemerkt een toenemende spionage-activiteit van China m.n. op technologisch/economisch gebied. Het congres debatteert daar intern al uitgebreid over. De Amerikaanse douane pakte al 2500 illegale apparatuurtransporten die in dit kader pasten in 2005. Natuurlijk zit hier ook een militair aspect aan. Ach, de VS zijn zelf uiteraard het grootste spionagebedrijf ter wereld, al heel erg lang. Nu moeten ze dus wat van het budget besteden aan "contra-spionage". Ook een erg oud vakgebied.

### BOBO'S IN HET GEVANG

In Zuid-Korea zit de hoogste baas van Hyundai Motors wegens corruptie in het gevang. Grote consternatie, nu blijkt dat hij 85 miljoen euro inzette om politici en anderen om te kopen. In 2003 ging een andere hoge in het cachot voor misbruik van publiek geld en in 2005 moesten twee leidinggevenden van Samsung er aan geloven. De regering nam al eerder maatregelen om verdere uitglijders te voorkomen, maar die zijn dus niet geweldig. Maar hun economie lijdt

nauwelijks onder deze toestanden blijkt steeds opnieuw in dit land dat nr. 10 is op de lijst van BNP's in de wereld. En hun export stijgt met twee-cijferige percentages: 2005 nog 12,5%. Chung Mong-koo moet nu voor de kast en het land zag dit al eerder. Kwaad en goed, vaak dicht bij elkaar, sinds eeuwen.

#### DE RIJKE KIDS VAN HO TSJI MINH

De snel opkomende welvarende klasse gooit heel wat oude tradities over hoop. En de communistische apparatsjiks laten steeds meer ruimte voor ondernemers, zoals de chinese broeders al deden. De economische groei is geen chinees boven-10%-score maar al meer dan 7% sinds 2002 mag er ook zijn. Een rijke middenklasse komt snel op en consumeert op zijn westers. De buitenlandse investeringen door investeringsfondsen bedroegen al 900 miljoen dollar met rendementen van 40%. En al 1,5% verdient per maand boven 1000 dollar en dat zal snel naar 7% gaan denkt men. En dus groeit het individualisme en kruipt Vietnam langzaam in dezelfde voor als grote broer China, overigens ook een buurman. De chinese ziekte is erg besmettelijk.

#### DE VS WIL VREDE MET NOORD-KOREA

Nieuwe geruchten willen dat dit moeilijke land weer nieuwe raketten gaat proberen. De VS worden er erg moe van en willen graag een gesprek aangaan over een vredespact, en dan de wapenstilstands-overeenkomst van 1953 (!) opheffen. Maar alleen als ze willen onderhandelen over hun nucleaire programma natuurlijk. En daarbij willen Rusland, Iran en Cuba ook wel een rolletje spelen. Als je je realiseert op hoeveel plekken de VS aanwezig is als "peacekeeper" of iets anders zeggen steeds meer mensen, dan begrijp je hoe groot de hoofdpijn is geworden van George. Het zit echt tegen dus.

#### NOORD-AMERIKA

##### LATINO'S REBELLEREN (VS)

Op 1 mei riepen ze "de dag zonder immigranten" uit en gingen en masse de straten op. Protesterend tegen mogelijk nieuwe immigratiewetten. Ze toonden hoe sterk zij de economie van de states de facto bemannen. Menselijke ketens in New York, in Chicago 600.000 mensen in optocht door de straten. De stem van 50 miljoen latino's werd luid hoorbaar al zijn ze nog maar 8% van het electoraat. Immers er zijn 11 miljoen klandestienen waarvan veel jongeren. Maar ze zeggen: Vandaag zijn we in de straten, en morgen zullen we stemmen! En, 80% van de latino's woont in de 10 bepalende staten voor de presidentsverkiezingen: even noteren George c.s. Dus de politici kregen een waarschuwing en moeten goed nadenken bij hun wetgevende arbeid, zeker bij de nieuwe immigratiewetten.

Het nieuwe Amerika wordt zichtbaar zoals ook lezer Joe uit de VS laatst schreef in zijn artikel CHANGE. De VS worden nog latijnsler dan de paus. En bij dit alles moet U weten dat onze George een echte texaan is met een persoonlijke, grote zwakte voor het latijnse. Hij spreekt spaans, houdt van de latijnse cultuur en dus doet het hem meer pijn dan u misschien wist om nu de stroom vrienden fors af te remmen. Want George is ook maar een mens tenslotte.

##### HET PERSONEELSBELEID VAN GEORGE (VS)

Het zit hem niet erg mee, in het algemeen dan, maar ook zeker bij zijn personele beleid. Nu weer herrie over de nieuwe baas van de CIA die "op z'n kop moet" na de foute informatie over Irak etc. Michael Hayden, generaal bij de luchtmacht, werd intussen aangesteld na veel tumult. Want een actieve militair baas van de CIA? Je ruikt Rumsfeld al weer. En ook nog degene die alles weet en deed in het beruchte telefoon etc. afgetap! Want de NSA werd door hem geleid toen dat gebeurde.... Het Pentagon ook de baas van de CIA én ook nog iemand wiens eerdere

werk zwaar onder vuur ligt benoemen, dat is wel erg veel gedonder oproepen. Maar we zijn wat gewend, want George moest al enkele keren benoemingen schrappen. Natuurlijk is er niet gewoon sprake van een foutje in het beleid, maar is dit alles onderdeel van de machtsstructuren binnen de Amerikaanse regering en haar organen. Rumsfeld, die ook zwaar negatief scoort nu Irak een echt drama is geworden, lukt het toch weer zijn pionnen te droppen? Haydn vraagt om ruimte en begrip om de CIA weer op juiste toeren te krijgen en benadrukt zijn onafhankelijkheid. Hij weet dat het Pentagon al langer heel wat intelligence-taken startte en eigenlijk overnam van de CIA!

De laatste stuiptrekkingen van de regerende clan van George? Deze benoemingen zijn overigens niet automatisch afgedaan bij een regeringswissel. En daarom gaat het. Regeren is vooruitzien, ook al regeer je later niet zelf meer!

#### GUANTANAMO BAY

Er worden regelmatig gevangenen naar huis gestuurd na jaren en zonder enige vorm van proces. Enkel natuurlijk naar landen die hun weer zullen aanpakken zoals Saoedi-Arabië dat 16 onderdanen retour kreeg. Er zitten nu zelfs 5 chinese moslims (!), die meevochten, in Albanië, omdat dit het enige land was dat ze wilde ontvangen. Tegen "vergoeding natuurlijk. Ze zijn er gedumpt en zwerven rond. En in het gevang waren er weer 4 zelfmoordpogingen. Iedereen die kan oordelen weet dat Guantanamo hoe dan ook ooit een zeer vervelend staartje voor de VS zal krijgen. Ik krijg nu dagelijks een militaire nieuwsbrief van het Pentagon waarin zeer regelmatig meldingen staan van terugsturen, wegsturen van gevangenen en het voorkomen van zelfmoordpogingen (er zijn ook geslaagde overigens). In alle stilte probeert de VS Guantanamo op te ruimen, dan hoef je ook geen lastig proces te gaan voeren, wat je imago enorm zal bezoedelen...

#### ITALIË VALT AF IN IRAK

Niemand verbaast het dat Italië nu, met zijn nieuwe regering al aankondigt zijn 2700 soldaten terug te gaan trekken. Nog zonder tijdplan overigens. Deelname aan de Iraakse toestand is intussen door Italië als zeer fout van Berlusconi getypeerd. Tja nieuwe bezems vegen schoon zelfs tot in Irak. Maar het is stil rondom dit punt: iedereen zag het aankomen.

#### DE INGENIEURS VAN MEXICO

Mexico leverde al 5 miljoen illegale goedkope arbeidskrachten aan de VS en daardoor neigen wij weer eens te denken aan het "arme", achterlijk Mexico. Maar let op: sinds ruim 5 jaar "produceert" Mexico méér hoogwaardig opgeleide ingenieurs dan ..... de hele VS zelf! Al 450.000 kwamen er en ze werken, in Mexico, voor 20-35.000 dollar; dat is 30% minder dan in de VS, Canada etc. Dus trekken veel R&D organisatie over de grens bij Arizona om aldaar hun research te organiseren. En ook al hun fabrieken zoals het canadese Bombardier (vliegtuigen). GE, Honeywell, Raytheon en General Motors ze zijn er al allemaal. En deze ingenieurs zijn prima opgeleid door de slimme aanpak van de Mexicaanse regering die het afkeek van India, China en Oost-Europa (Polen bijvoorbeeld). En het buitenlandse gedeelte van de ingenieursopleiding betaalt de regering ook nog. Een ware successtory met een grote spin-off op termijn voor werkgelegenheid in industrieën uit het buitenland, gevestigd in Mexico! Experts waarschuwen voor een gevaar: dat deze ingenieurs niet meegroeien en tot "wegwerp-ingenieurs" worden, door de moordende technologische vooruitgang. Maar ook deze waarschuwing is begrepen, en het enthousiasme en de inzet en trots van deze jonge flitsende Mexicanen doet veel goed aan het imago. Het beeld van de slapende Mexicaan onder die levensgrote sombrero moeten we gauw vergeten. En naast die miljoenen arme, ongeschoolde illegalen in de VS is er al een groep die volkomen legaal concurreert met de bloem van de Amerikaanse ingenieurs. The world is changing bloody fast.

#### LATIJS AMERIKA

## CHAVEZ DE EXTREMIST

Zijn kreet: Lafaard, Moordenaar, Alcoholicus en Untermensch doelt op George Bush en is regelmatig op de nationale TV te horen. Ook “de as van het goede” (latijns-amerika dus) en Condoleance Rice zijn fraaie van zijn kant. Wat moet je nou echt van deze blaaskaak denken? Populist en macho, zeker weten, maar anderzijds verre van gek zeggen insiders. Een pragmaticus van nivo op economisch gebied ook. Dus een complexe persoon, die minder bijt dan ie blaft. En voorlopig kan de oppositie het geheel schudden: Chavez zit muurvast in het zadel en dat zal over 6 maanden (verkiezingen) nog wel zo zijn. Venezuela heeft nu, met de hoge olieprijs, moeite met zijn cash uit te geven. De armen eten beter uit de staatskeukens, de maaltijden op school zijn gratis, de medische zorg werd veel beter door cubaanse artsen te “importeren”, maar er is nog steeds veel corruptie. Chavez moet overigens niks van zijn eigen ambtelijk apparaat hebben, hij werkt het liefst langs hen heen. Ook nu hij de grote olieboeren dwingt tot toelating van de staat in hun lokale ondernemingen, in meerderheidspositie dus. En hij timmert aan de latino-weg samen met anderen in Zuid-Amerika. Zo symboliseert hij de nieuwe onverschrokkenheid van Zuid t.o.v. Noord en dat is een opsteker voor de arme bevolking die zich jaren onderdrukt voelde. Er zijn vele wegen om uit het slop te kruipen, deze is zeer luidruchtig, wat schokkend maar bij goed observeren is duidelijk dat er geen gek aan het stuur staat. Intussen moet George stevig incasseren, ook uit zijn achtertuin en van zijn grote olieboer. Een tijdperk gaat voorbij: de big stick kan worden opgeborgen. Chavez was weer erg boos over het wapenembargo dat de VS afkondigde; voor hem dus geen F16's meer. Dus koopt ie wat meer pief-paf-poef-tuig bij de russen, oude vrienden van Fidel. Tja wie kaatst moet de bal verwachten.

## MORALES PIKT HET GAS IN

Troepen bezetten de gasfabrieken van Petrobas, Total en anderen in opdracht van de president. De eigendom moet overgedragen worden naar een staatsbedrijf, dat is beslist. En er zit heel veel gas in dit land, 1550 miljard kuub de grootste voorraad van Zuid-Amerika. De maatschappijen hebben 180 dagen om het contract te tekenen, ondanks protest van bijvoorbeeld Spanje. Deze manoeuvre schikt de olie/gasmarkten, zeker ook omdat Chavez ook al dit kunstje uithaalde, althans zo ongeveer. De hoeveelheid spelers op de mondiale energiemarkt neemt toe en daarmee veranderen ook de policies in deze sector. Energie is oorlog, dat blijkt zeker ook in Zuid-Amerika. Het westen laat de ene veer na de andere in de olie- en gasgebieden. A changing game. Overigens kwam Morales het zelf in Brussel nog eens uitleggen, want de EG wil de banden met Latijns-Amerika aanhalen en dat wil Morales ook best graag. Want hij wil meer “doen” met anderen dan ... de VS en wil ook de geopolitieke positie van zijn land en zijn regio oppoetsen. Daar mag je niets kwaads in zien toch? Dat doet elk westers land elke dag over de hele wereld.

## HET PANAMAKANAAL MOET BREDER

Verzadigd is dit kanaal dat in 1999 door de VS werd “teruggegeven”, nadat dit land er over regeerde sinds 1914. Voor 5 miljard moet het groter worden, een derde set sluizen erbij krijgen, want er staan files. Uiteraard tegen hogere tolbetalingen na de beëindiging van het werk in 2014. Er wordt in Panama (3 miljoen inwoners) over dit plan een referendum gehouden, want er zijn inwoners die hierin de oplossing zien voor grote werkeloosheid (40.000 arbeidsplaatsen) maar ook anderen die bang zijn voor de grote schulden en voor verdere armoede. Tweederde van de Amerikaanse export gaat hier doorheen, dus er is een stevig economisch aspect aan de orde. Maar nog belangrijker lijkt het geopolitieke aspect, want de nieuwe bredere sluizen kunnen supertankers schutten. En dat geeft Chavez bijvoorbeeld de mogelijkheid zijn olie ook aan vele anderen te verkopen en ... minder aan George bijvoorbeeld. En dus ook aan de klanten in Azië. Tja, zal dat die arme Panamezen nou wel of niet een zorg zijn? Ik zou zeggen, Peking, trek

open die portemonnaie en lap wat yuans voor de goede zaak. Ik wacht op een berichtje in deze zin.

#### **COLOMBIA: LAATSTE DER MOHIKANEN?**

Oribe won met grote overmacht de verkiezingen voor een tweede keer. Deze rechtse president maakte furore door zijn fanatieke jacht op de marxistische FARC-rebellen in zijn land. En hij is trouwe bondgenoot van de VS in de strijd tegen de drugs-maffia, die nauwe banden heeft met de FARC. Dit buurland van Chavez en Morales is zo ongeveer de laatste vriend van de VS in Zuid-Amerika. Of dus de rust lang in dit opkrabbende land zal overheersen mag worden betwijfeld. Voornamelijk wil 62% van de kiesgerechtigden de huidige koers; ook al een uitzonderlijke score in deze regio. Oribe, bon courage.

Intussen blijkt dat ook in Peru nogal wat tegenstand is in de bevolking tegen het optreden van Chavez. Ze steunen af op verkiezingen en Chavez bemoeit zich wat al te nadrukkelijk met ZIJN voorkeurskandidaat. En dat gaat velen te ver, ook omdat deze radicaal als gevaarlijk wordt gezien voor rust en vrede. Het lijkt er op dat Oribe een medestander in zijn eenzame positie krijgt, nu hij de verkiezingen lijkt te hebben gewonnen. De kaarten in het zuiden zijn weer even geschud.

#### **OCEANIË**

##### **OCEANIË EN DE NATO**

Wel de VS wil dat "onze" NATO zijn invloedssfeer snel uitbreidt in het zuiden (en oosten). Om de Chinezen en de Russen "democratisch" in te sluiten". Op dus naar de Stille Zuidzee. Gedacht wordt aan participatie-overeenkomsten met Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea. Bush is hier sterk vóór maar Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië zijn er erg voorzichtig mee. Onze veiligheid moet eerst gediend zijn, en instappen in wereldwijde machtspolitiek wordt aarzelend gezien. De VS willen ook dat Europa in de NATO veel meer geld uit gaat geven en Jaap de baas, wordt onder stevige Amerikaanse druk gezet.

Na 9/11 zijn Australië en Nieuw-Zeeland al actief ingestapt in het westerse verband, maar het moet veel verder reiken vindt de VS. Dus het Amerikaanse punt is gemaakt; nu moeten de Europese leden bezien of zij, middels de NATO intenser willen meemixen in het geopolitieke machtspeel. De wereld is erg groot geworden en de gevaren kunnen ook van heel ver komen. Wat te doen dus?.

##### **MILITAIRE HULP IN OOST-TIMOR**

Oost-Timor is in woelig water geraakt net als voor zijn autonomie. En net als toen riep de president de hulp in van zijn burens Australië en Nieuw-Zeeland. Want een ontslagen deel van het vroegere rebellenleger is in opstand en schiet op alles wat beweegt. En iedereen weet waartoe ze in staat waren voor de vrede. Onrust in een land waar het net pas beter ging, ogenschijnlijk. Ook Portugal, de oude kolonisator, spreekt zijn verontrusting uit en daar weten ze wat ze bedoelen! De politie-agenten van Oceanië zijn in actie gekomen. Intussen is de staat van beleg afgekondigd en gaan voornamelijk de rellen door. Krachtvoetbal van een gevaarlijk type.

#### **MAGHREB-NABIJE OOSTEN**

##### **IRAKS KOERDISTAN**

Sinds 1991 was dit deel van Irak de facto eigenlijk al autonoom onder westerse bescherming. Nu heeft het bij verrassing een regering gevormd op 7 mei; men werd het plots zeer snel eens daar, na 15 jaren. De stabiliteit gaat via de koerden die 20% van de bevolking van Irak uitmaken. Men werd het eens over de oliebelangen van Kirkoek, ook dat nog!

Iedereen blij? Nee dus: Turkije kijkt angstig toe en vreest spin-off naar hun koerden en ook Iran doet samen met Turkije, immers, zij zijn sjiïet net zoals de meerderheid van de Iraakse

regering...en bevolking. Het is nog niet allemaal voor elkaar, ook niet in het irakse noorden. Ondanks de "nieuwe eenheid" bij de koerden onderling. Intussen blijkt hoe moeilijk de nieuwe premier het krijgt met de irakse regering. Het ministerie van Gezondheid is bij een sjiïet geland en dus zijn alle medewerkers aanhangers van Moqta-el-Sadr de nogal radicale bobo. Dat belooft ministeriële oorlog binnen de regering...

#### RUMSFELD MOET BLIJVEN

Nou, of hij straks blijft als Minister van Defensie is nog maar de vraag: zijn kaarten liggen slecht. De man die de Irak-oorlog al na drie weken had gewonnen, zegt nu dat hij niet ziet dat er in 2006 Amerikaanse troepen naar huis zullen kunnen gaan. Dat hebben ook de iraki's door: de middenstand aldaar zoekt op steeds grotere schaal een goed heenkomen elders in de wereld. Het aantal nieuw uitgegeven paspoorten ligt al op 2 miljoen en ook de academische opleidingsverklaringen worden steeds meer opgevraagd en gekregen. Nodig om in het buitenland een (goede) baan te kunnen vinden. Het gezonken schip wordt verlaten. De incidenten en de doden in Irak zijn niet meer te tellen, ondanks het goede nieuws dat er eindelijk een nieuwe regering is gevormd, (al is er nog wat herrie over enkele posten), zal de rust niet erg snel wederkeren. De VS zit muurvast zoals ooit eerder in Vietnam. Het vertrek van daar kan ik met nog zeer goed herinneren. In paniek en tot grote verbijstering van de hele wereld. Met de laatste veronderstelde moordpartij op onschuldige burgers door marines is een nieuwe, erg gevaarlijke kwestie opgedoken die, vrezende velen, niet zonder gevolgen voor de militaire top kan blijven. Dit "nieuwe My Lai" zou Rumsfeld wel eens de kop kunnen kosten. Een offer van George om de republikeinse positie nog enigszins te redden... want de tijd dringt.

#### BRIEF AAN DE GROTE SATAN

Sinds 1980 zijn er geen diplomatieke betrekkingen meer tussen Iran en satanniek Amerika. De Zwitserse ambassade in Iran doet in noodgevallen hand- en spandiensten en zorgde dat de brief van de Iraanse president Khatami George bereikte. Maar de Satan zag er niets in om te antwoorden; de brief was niet to the point. Is het daarmee voorbij met een "toenadering"? George liet weten: I will make my position clear to Iran. I have never and will never read an 18-page letter.... Want de brief somt een enorme rij op van Amerikaanse daden die loodrecht staan op hun principes en schone idealen. En ook zonder deze brief te lezen kunnen wij ook wel een flink deel van de puntjes opsommen. En Iran schrijft ook: wanneer gaat de VS het eens anders doen; want de hele wereld is hun optreden langzamerhand wel moe geworden. Wat haalt deze manoeuvre uit? Niemand weet het, iedereen hoopt toch op een verandering. En iedereen haalt er zijn standpunt uit: de valken zien hierin de angst van Iran en anderen zien enkel weer een tactisch grapje van de Iraniërs. Aan democratische zijde wordt steeds harder een pleidooi gehoord voor dialoog. Zouden de Zwitsers het nog druk gaan krijgen? Grote Satan zwijgt vooralsnog. Maar we weten allen dat Iran zelf, op zijn minst, trekjes vertoont van een "kleine" Satan. In dit land zijn er nogal wat politici en burgers die graag een herstel van een dialoog, ook al zou die satanisch zijn, zouden zien. Zoals indertijd lukte onder Bill Clinton; maar het CNN-interview met Khatami (toen president) leidde tot niets. Maar mogelijk zijn zelfs de religieuze leiders, die niets zeggen, het in stilte eens met een hervatting van de dialoog. Steeds opnieuw wordt de gewone man eerst tijdenlang van hot naar haar geschud en dan plots, als uit het niets, praten de belligerenten weer. Tactiek, heet dat. Overigens zijn de experts niet zo bang voor het dichtdraaien van de Iraanse oliekraan, hun dreigement. 85% van hun exportwaarde is olie-gerelateerd en 65% van de staatsinkomsten ook. En de regering wil de salarissen omhoog doen en moet ook de benzineprijs subsidiëren. Want de benzine wordt (uit Iraanse olie) geproduceerd in het buitenland, dus geïmporteerd. En bij dit alles komt ook nog 12% inflatie. Amadjinedjad heeft de oliepoet hard nodig! Reaalpolitiek erwünscht?



Recent zijn “de groten”, inclusief China en Rusland, het nu toch eens over een set stevige economisch/politieke sancties tegen Iran, nu komt het uur der waarheid wel erg dicht bij. Laten we hopen dat Amadinedjad ook boerenverstand heeft.....

#### GELD DOOR DE ACHTERDEUR

De donoren van Palestina besloten toch maar wat geld naar de arme palestijnen te sturen, maar niet naar de regering maar enkel naar de president.... Dus wel aan Fatagh maar niet aan Hamas, en iedereen weet waarom. Ook Israël zal de geïnde douanerechten betalen via deze weg. Zo wordt voorkomen dat Palestina echt in hongersnood gaat raken. En zo wordt nog eens duidelijk gemaakt, ook aan de palestijnen, dat ze niet van alle wallen kunnen eten zonder gevolgen. Dit alles zou kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen, waarin Fatagh weer een meerderheid zou krijgen. Alle ingrediënten voor een flinke hoop interne trammelant in Palestina zijn aanwezig. Hamas moet kiezen.... Maar ze hebben bewezen taai te zijn. En de arabische donateurs zouden wel eens kunnen gaan bijstorten maar dan wel via de (Hamas)regering.. Het is een dolle maar vooral ook droeve boel daarginds. Intussen laaide de onderlinge strijd hoog op: doden en gewonden. Nu heeft de president een ultimatum gesteld: óf overleg en een regeling vóór een bepaalde datum, óf, er komt een volksbreed referendum. Abbas verhoogt de druk want zijn volk gaat honger en ziekte tegemoet. Intussen is de datum van het referendum bepaald op 31 juli, onder groot protest van Hamas. Er vallen doden in de onderlinge rellen Hamas-Fatagh en Israël wil wel met Abbas praten zegt Ohlmert. De spanningen lopen hoog op en ook Al-Quaida liet al weten dat het referendum moet worden geboycot. Het spel wordt nu echt spannend: tot 31 juli is nog lang, er kan nog veel gebeuren vóór deze dag.

#### ONRUSTIG AFGHANISTAN

Recent waren er de zwaarste gevechten tegen de Taliban sinds 2001. Zelfmoordaanvallen, Al Quaida recept en dus meer dan 100 doden. Ook waren er stevige gevechten tussen ordetroepen en Taliban waarbij de eerste canadees sneuvelde. De molla Omar zei het al: “Door onze zelfmoordaanvallen zal Afghanistan spoedig een brandende hel worden voor de vreemdelingen”. Toch besloot Canada weer tot 2009 in Afghanistan mee te doen. Nederland gaat daar ook extra meedoen en zal in iets gaan belanden dat Iraakse trekjes krijgt. Dit recept bewijst in Irak zijn effectiviteit, elke dag; en wekelijks honderden doden... Intussen is de polemiek ook in Nederland al weer gaande over de Nederlandse uitzending. En de onrust in het zuiden neemt toe; de bevolking steunt de Taliban aldaar, hoor je. Het tweede Irak lijkt nabij..... terwijl Iran succesvol, hoog spel speelt met het aan olie verslaafde deel van de wereld. De executie van Al-Zaquiri zal slechts weinig veranderen in Irak; de burgeroorlog daar is niet primair een Al-Quaida aangelegenheid.

#### EERSTE MINISTER IN ONGENADE

Hij mocht zijn politieke regeringsverklaring voorlezen in het parlement. Want hij zou hebben gefraudeerd bij de laatste verkiezingen volgens de grootste partij de FLN. De eerste minister zwijgt want hij kent de werkelijke reden van de toorn van de president. Toen deze in Parijs in het ziekenhuis lag, sprak hij over zichzelf als opvolger, en dat maakt je niet geliefd. Nog erger is dat hij zich verzet tegen een grondwetswijziging die een derde termijn van Bouteflika mogelijk maakt. Omdat de eerste minister vrienden heeft in het leger is de president nog voorzichtig; velen wijzen overigens op een opvallende verandering in zijn gedrag na de ziekenhuisopname, achterdochtig is hij, zegt men. Bouteflika, de zoveelste die niet weg wil “and wants to reign for ever”.

#### ZOON MOEBARAK HOOG ONTVANGEN

Zijn vader zegt regelmatig dat Egypte geen monarchie is; omdat zijn zoon een flitsende carrière maakt is dat ook wel nodig. Hij, de 43-jarige, ging op bezoek in Washington en werd door

Condoleezza, Cheney en zelfs Bush ontvangen, een duidelijke geste. Deze liberale, amerikaans opgevoede econoom ligt moeilijk in zijn land, helaas ook bij het machtige leger. Hij, Gamal, verklaart nu zelfs "geen kandidaat te zijn voor de verkiezingen in 2011". Niemand die hem gelooft. Gaan we terug naar andere tijden waarin het presidentschap erfelijk wordt? De VS ziet er weinig kwaad in..

## **TRENDS/TECHNOLOGIE**

### **EEN INTELLIGENTE OVEN**

U laadt een recept van internet op een USB-stickie en zet hem op uw nieuwste oven. Nog wat intikken over gewicht, bevroren of niet etc. Uw stukje vlees o.i.d. er in en daar gaat hij al. En u eet ,wat later als ie piept, een mooi receptje. Ik wachtte hierop al jaren, omdat ik zelfs een ei kapot kook. Nu kunt u dus ook komen eten als mijn ega niet thuis is. En, let wel, zelf gekookt he!

### **IK DENK, DUS IK SCHRIJF**

Toen ik dit nieuws las sprong mijn hart over. Eindelijk kun je tekst maken door gewoon tekst te bedenken en dus zonder toetsenbord. Je doet een soort neurologisch petje op met vele contactpuntjes, prikt dat ding aan je PC en het kan beginnen. Helaas bleek dat je nu nog enkel de cursor kan doen bewegen door te denken van: omhoog, omlaag, rechts en links. Want de meetcontactjes op uw hoofd krijgen dat uit uw hersenpan gepeuterd hoor! Het gaat nog wat langzaam maar het gaat. En u kunt zo ook letter vóór letter aanwijzen met de cursor en dus zonder toetsenbord schrijven. Bij de eerste keer duurt het twintig minuten om uw hoofd te tunen met de software, want de schedels zijn natuurlijk niet standaard bij de mens.

Het is pas het begin zegt men, maar voor gehandicapten is dit iets apart niet? Draadloos kunnen ze nu van alles, zonder vingergebruik: gewoon cursortje "denken". Ook videogame spelers kun je ermee plezier en mogelijk ook mobiele telefoon. Stel u voor, met dit apparaat weet uw mobieltje straks of u aanspreekbaar bent (mentaal dan) en kan zodoende "besluiten" niet op te nemen maar te zeggen"ik ben nu te druk, bel straks nog even" of iets anders natuurlijk. Tja, nog maar even en zo'n ding krijgen babies al op om hun ouders te sturen zonder brullen. Echte vooruitgang toch?

### **GEPROMGRAMMERD AFVALLEN**

Een platte buik en fraaie borsten zonder chirurgisch gedoe? Dat kan via producten en een PC-programma van de firma Kate Winslet. Cellulitus, rimpels en littekens verdwijnen als sneeuw voor de zon. U zet wat door de PC aangestuurde prikkelelectrodes op de lelijke plekjes en hup het kan beginnen. Chinese acupuncturisten werkten samen met automatiseringsingenieurs en dermatologen en dan krijg je dus iets moois. Vanaf de eerste sessie van 1,5 uur al resultaat! En als de PC je oogkleur weet en ook je huidlook, geeft ie feilloos aan wat je erop moet "smeren". Ook dat nog. 12 sessies 1200 euro, één 120 en u kunt alles vinden op [www.sbssystems.fr](http://www.sbssystems.fr) en als u wilt help ik met vertalen. Voor een prikkie!

### **BANKIEREN NEW STYLE: DE ING BOBO-BANK**

Na het philo-café, de supermarkt voor ongehuwden nu een nieuw soort bankkantoor in Parijs. Een zg concept store, die breekt met de traditionele bankcultuur. Design meubilair, TV, beursnieuws-beleggingsresultaten op schermen, Internet acces natuurlijk en drankjes bij de vleet. ING wil hiermee zijn jonge flitsende clientèle laten zien wat "hun" stijl is. Een ding blijft hetzelfde: voor leningen moet u ook hier rente betalen.

### **DE SORBONNE VAN ABU DHABI**

De eerbiedwaardige Sorbonne , uit 1257, heeft een filiaal voor 200 studenten in Abu Dhabi geopend. In een schitterend gebouw kunt u vele cursussen die ook door de parijse professoren

worden gegeven hier volgen. De campusdirecteur hoopt hier in 2007 met 1500 gasten de 750<sup>e</sup> verjaardag van deze uni te mogen vieren. Alles wel in het frans: noblesse oblige!

#### DE MODE IN DE UITVAART

De urn van een geliefde op de schoorsteen: hopeloos ouderwets! Een amerikaans bedrijf zet de as van uw geliefde chemisch om in industriediamant. En die laat u dan aan uw ringen en armbanden zetten. Kost 3000 à 20.000 dollar. Of uw as wordt gemend met beton bij het maken van een grote holle bal die later in zee dient als huisvesting voor een fraaie vis. U ligt dan dus op een "cimetièrre marin". Ook heel wat moderner. Of u zoekt het hogerop en laat uw as wegknallen met een der vele raketten die opstijgen naar de ruimte. U mag voor een leuk bedrag, 7 gram van de as meegeven. Een volgende vlucht bevat 200 ascapsules onder meer die van ene heer Roddenberg, de createur van de TV-serie STARTREK. Let wel: uw capsuultje gaat omhoog naar de sterren, daalt later naar de dampkring en dan verbrand u voor de allerlaatste keer: helemaal dus. Wees dus wijs en nodig niemand uit voor zo'n saaie crematie of begrafenis met priesters en wijwaterkwasten. Helemaal uit!

#### HUWELIJKSSTATISTIEK

In de noordelijke landen vertrekt 98% van huis vóór zijn 25<sup>e</sup> jaar en slechts 10% van de paren trouwt op het stadhuis. Vier van tien vrouwelijke 50+-ers trouwden nog nooit. Heel anders in Zuid-Europa: 98% van de jongeren vertrekt thuis pas ná het 25<sup>e</sup> levensjaar en leven gaan pas NA het stadhuisbezoek samenwonen. Opvallend is Polen: daar is de statistiek op dit gebied als ware het een zuidelijk land. Dat zal, gezien de koers aldaar, wel niet gauw gaan veranderen.

#### DE DOLFIJN HEET GEWOON JAN

Natuurlijk hebben dolfijnen in pretparken een naam; maar dat ze zelf ook hun namen hebben en kennen das toch wel kras. Want de wetenschap bewees recent dat elke dolfijn zijn eigen piepgeluidje heeft en dat identificeert hem tussen de andere. Ongelooflijk toch? De researchers namen de piepgeluidjes op de band op en zonden ze uit in het water. En ze bemerkten dat bij een bepaalde piep een deel van de dolfijnen duidelijk reageerden en naar de geluidsbron ging. Dat waren de groepsleden van de dolfijn die dit bepaald piepje had voortgebracht. Ze herkenden dus hun familielid aan zijn specifieke geluid. Tja de wonderen en de wereld.

Wel ik was jarenlang uniek herkenbaar aan mijn snurkgeluid; tot een KNO-er dat geluid drastisch dempte, middels zijn lancetje. Nu ben ik dus een ordinaire snurker tussen anderen geworden, niks aan eigenlijk. Want je wil je toch onderscheiden niet? Zoals een dolfijn dus. Wel mensen snurk ze of piep ze, dan weten we tenminste wie U bent.

#### HET EEUWIGE DIGITALE LEVEN

Bert van Dam heeft in de gaten gekregen welk doel ikzelf met Le Provencal nastreef. Hij creëerde de website ETERNITY-4ALL waarop iedereen zijn levensverhaal kan zetten en , na betaling van 250 euro, ook nog voor "eeuwig". Stel u voor uw leven in 4 a4-tjes, met foto's en filmpjes en geluid. Uw verhaal over uzelf dus, voor het menselijke nageslacht. Narcisme van het reinste soort, of gewoon altruïsme? Want de meeste stories zijn echt onthullend en recht voor de raap, zegt Bert. Dus doorgegeven "levenservaring/-wijsheid"?

Wel Bert belegt uw 250 euro in een fonds dat door een Stichting wordt beheerd. Om voor eeuwig ruimte in de cyberspace te kunnen "betalen" dus. De info wordt op 3 continenten bewaard om ook bij continentale rampen niets verloren te laten gaan. Stichtingsbestuurderen zijn hooggeleerden uit de ethiek, de organisatiekund en theologie, dus het oogt degelijk. Och ik denk dat mijn geschrijf in Alledaags, Journal Mormoironais en ook Coin des Poètes wel een glimpje laat zien van mijn persoontje. Niet expliciet maar meer als een soort zoekplaatje

dus. Gebrek is ,dat “ik” ooit verdwijnt en dan verdwijnt ook Le Provençal.... Tja is dat dan jammer, of een zegen? Dus ga ik toch maar eens over ETERNITY-4ALL nadenken en ik beloof u dat u een cookie (van mijn deeg natuurlijk) krijgt bij het aanklikken van mijn story. OK? Of moet ik de lezers ook 250 euro vragen om hun verhaaltjes in de krant te zetten? Ach waar ben ik mee bezig; na mij zoeken ze het maar mooi uit!

#### LEKKER POETSEN MET NANODEELTJES

Tja dat schuurde prima, zo’n poetsmiddel op basis van nanodeeltjes. En dan die mooie film die achterbleef en de tegeltjes zo mooi tegen het vuil beschermde. Maar, ai, al 97 poetsers kwamen in het ziekenhuis terecht en nu is het vliegenvlug van de markt gehaald in Duitsland. Ze gaan mogelijk toch dwars door de huid naar binnen, zo piepklein zijn ze, en mogelijk kruipen ze diep in onze longen. Er is koortsachtig een onderzoek aan de gang en nu zal blijken of de tegenstanders van deze producten nu, onverhoopt, toch hun gelijk krijgen. Want er zijn steeds stevige tegenstanders opgedoken van dit nieuwe gedoe. Tja in onze razende wereld is de praktijk kennelijk nog de enige bewijsplek om gezondheidsrisico’s te ontdekken. Is mogelijk toch wel erg link. Voer voor warenkeurders.

#### ROBOTDAME EVA

In Korea is ze gemaakt onze Eva, die spreekt en gezichtsmimiek kent. Vocabulaire is 400 woorden maar ze vreugde, woede, en droefenis tonen dank zij de minimotertjes onder haar siliconengezichts huid. Ze kan nog niet lopen; ze zit gewoon nog. En ze gaat u straks ontvangen in publieke gebouwen en zo, musea etc. en, ze kan ook uw kinderen voorlezen. Straks weten we nog niet meer of de persoon die ons bedient ene mensch is of een stalen truus. Maar daar weet ik wel wat op!

++++  
++++

### TOPICS-CAPITA SELECTA

#### LAND ZOEKT PEDAGOGEN

De franse studenten waren trots toen ze de “conservatieven” hadden verslagen. De gehate CPE was van de baan. Maar er zijn slechts verliezers, geen winnaars. En vooral jongere verliezers. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat de franse jeugd best wel verantwoordelijkheid wil dragen en risico’s zou willen nemen maar ze hebben geen echt idee hoe je dat in deze tijd moet “vertalen”. Hoe kan dat toch?

Wel heeft hun wel ooit iemand uitgelegd hoe een moderne markteconomie werkt? Dat liberalisme niet gewoon iets dom, kapitalistisch dat enkel ongeluk brengt voor iedereen? Hun is geleerd dat de staat ons beschermt en voor ons zorgen moet, dat is hun ingeprent. Rechten opeisen en verdedigen is een dagtaak, een diploma moet werk garanderen, en werkgevers zijn enkel domme conservatieven die enkel winstbelust zijn en niet te vertrouwen..... dat is hun systematisch voorgehouden. En de staat die kan alles als er maar de goede (linkse) politici zitten. Dat zeggen hun “gidsen”, hun huidige pedagogen. En echte pedagogen die de huidige nieuwe wereld kunnen uitleggen zijn er nauwelijks in dit land in onderwijs, in de journalistiek en .... in de politiek. Hier zit een groot probleem in dit land en het zal niet eenvoudig zijn de opvoeders te heropvoeden. Dus roept de schrijver van een artikel in Expansion op te zoeken naar de echte pedagogen om de jeugd te redden en daarmee Frankrijks toekomst.

Nu, na 10 jaren rondkijken in dit land, zijn onderwijs, zijn pers en zijn politiek , en, niet te vergeten, de vele discussies met franse ouderen en jongeren, ben ik ervan overtuigd dat dit echt waar is en een ernstige franse ziekte is. Het land van de revolutie, de Verlichting, dat ooit alles op zijn kop zette en door een wereld werd nagevolgd ligt hopeloos in de modder. De wet van de remmende voorsprong? Is het gewoon dat? Dat is toch erg droevig?

\*\*\*

### **DE WAL ZAL HET (franse) SCHIP MOETEN KEREN**

Raymond Barre (82 jaar) was om ooit een sterke franse president en sprak stevige taal in een recent interview. Hij heeft veel gezag en ik hecht aan zijn opinies. Een overzicht om La France (nog) beter te kunnen begrijpen.

-Gaat Frankrijk ten onder? Nee Frankrijk zal ooit weer opstaan als het weer risico's durft te nemen en zijn inertiecrisis overwonnen heeft. Zie de grote ondernemingen die het schitterend doen, ... maar dan vooral in het buitenland, helaas.

-Zijn de politici blind of mankeert het aan de wil? Politieke moed ontbreekt in dit land, tegen de brede meningen durven in gaan en niet op te geven als er moet worden doorgedrukt. En niet de macht van de straat accepteren, zoals recent weer gebeurde.

-Wat moet je denken van de huidige oppositie? Even was ik hoopvol, bij het europese referendum. Maar de PS-leiders vielen terug in hun oude groef. Het is erg om aan te zien. In Duitsland vroeg Schröder het volk toen hij tegenwind kreeg. En zie, de grote coalitie is er; men tracht de enorme problemen samen op te lossen. Dat is een grote les voor ons fransen.

-Men moet de fransen dus dwingen offers te brengen voor een betere toekomst? De achterstand MOET worden ingehaald en dat zal grote offers vergen. Maar pas als de wal fors geraakt wordt zal dat lukken. Er is geen andere weg. Geen makkelijke boodschap in verkiezingstijd? Het kan pas bij/na de verkiezingen, niet nu. Als links die wint is er een slag verloren en wint rechts dan moet ze zich niet meer door de straat laten dwingen. Als de wal wordt geraakt en een nieuwe politieke elite opstaat.

-Welke harde waarheden moet men de fransen nu voorhouden? Dat de franse economie in puin ligt, dat ze boven hun stand leven, dat ze meer en harder moeten gaan werken, en dat hun koopkracht eerst gaat dalen. En dat dit alles onontkoombaar is.

-Wat te doen tegen de werkeloosheid? De werkeloosheid is in dit land STRUCTUREEL. De flexibiliteit op de arbeidsmarkt ontbreekt geheel, de sociale lasten zijn veel te hoog, en het onderwijs slaat de plank al vele jaren mis. Zoals De Gaulle ooit schreef: "Wat heilzaam is voor de natie zal niet zonder boe-geroep gedaan kunnen worden en ook niet zonder verlies aan electoraat".

Aldus de nestor van de franse politiek, erkende autoriteit die uit lange ervaring zijn land in detail kent.

\*\*\*

### **NIEUW EUROPA: DE ARMOEDIGEN EN DE (ZORG)BEHOEFTIGEN**

Het "oude" Europa verandert razend snel, het valt niet meer te ontkennen, de armoede neemt toe en de "grijsaards" vragen meer en meer (dure) zorg. Op de arbeidsmarkt zijn uitzendburo's de baas en velen werken al part-time. In de internationale actualiteit is in heel Europa hetzelfde aan zorgen aan de orde en in discussie: een overzichtje van de laatste maanden uit enkele landen.

-FRANKRIJK

-----  
Grote (jeugd)werkeloosheid en dito armoede bij 40% van de banlieue-jeugd, algemeen gemiddelde jeugdwerkeloosheid 26%. Ze lieten en laten fors van zich horen, de jeugdigen, zeker nu de regering de arbeidsmarktflexibiliteit voor de jeugd wil invoeren. Voedselbanken zijn

er hier al 10 jaar en zwervers bij de vleet. Pensioenen zijn onder hevig protest een pietsie getransformeerd alsmede de gezondheidszorg. De financiële tekorten zijn enorm: in de komende 7 jaar gaat 50% van de ambtenaren met (vroeg!) pensioen op basis van een ... omslagstelsel! Het cumulatieve tekort in de gezondheidsverzekering is naar richting 50 miljard aan het gaan, laatste jaarlijks tekort was "maar" 11,5 miljard. Iedereen weet dat het hele spul zal ontploffen: immers Brusselse maxima van het cumulatieve begrotingstekort 65% is bereikt. Ziekenhuizen werken met geleende miljoentekorten, hoe lang nog zo? Het is wachten op de big bang. Intussen is 1 op 5 uit de werkende klasse arm, dat was voor 30 jaren nog 1 op 10. De Service à la Personne (Thuishulp) is er nu al in 4 miljoen gezinnen en nog eens 4 miljoen willen het ook graag. En U weet al van de 26% arme jeugdigen.

#### -DUITSLAND

Niets is onzekerder dan "Die Rente" (ons pensioen) kopt een weekblad. De nivo's zijn al bevroren (is bij inflatie dus achteruitgang), de pensioenleeftijd gaat naar 67 jaren. De artsen staken voor 30% (!) meer salaris, zijn zeer onzeker over morgen. De helft van hen gaat al uit het vak nu en het tekort moet al met Oost-Europese artsen worden opgevangen. En dan te weten dat nu pas 25% 65+er is en dat gaat in enkele tientallen jaren naar 50%!

Al 1,3 miljoen pensioenen worden in het (goedkopere) buitenland uitgekeerd, dus de staat mist al miljarden aan BTW etc.. Dat loopt in 2025 op naar 4 à 7 miljard. Ten gunste van vooral Spanje en andere warme zuidelijke landen.

De artsenstakingen in dit land doen ook een wrang boekje open over ....de ziekenhuisorganisaties. Het zal U niet bevallen, maar Hoogervorst gaat in Duitsland zijn interessante systeem uitleggen.... Holland loopt VOOR!

Elk 7<sup>e</sup> kind in Duitsland is arm; in de grote steden al 1 op 3. Allemaal Harz IV kinderen, dus van werkelozen met minimale uitkering. Wilt u meer horen? Kijk op woensdagavond naar de duitse WDR: Hart aber fair, heet het programma. Een van de allerbeste die ik ooit zag!

#### -GROOT-BRITTANNIË

De werkeloosheid is beperkt maar de gepensioneerden zijn ook al naar Spanje aan het vluchten. Ook Tony moest nu bekennen dat het niet goed gaat. En het gezondheidsgedoe is ook al geen vetpot. De (jeugd)werkelozen zijn er maar beperkt, maar Chirac sprak spottend over de "petits boulots" (de kleine klusjes) economie in het UK. De kift gewoon. Dus hier is het wat beter, maar ook hier ziet men bang vooruit. Intussen werd in dit land beslist dat de toekomstige pensioenleeftijd naar 68 jaar gaat, een eurpees unicum, vooralsnog.

#### -NEDERLAND

Een beetje engels verhaal ,zij het dat wij al Hoogervorstbehandeling ondergingen. Ook niet omdat de winter veel sneeuw had! De discussies over de AOW zijn volop aan de gang: over enkele jaren is het raak. Of premiebetalen voor AOW-ers, of bevrozing of zelfs remmen voor hen die MEER dan de AOW krijgen. Zeker weten, in politiek Den Haag is niemand die dat niet al lang beseft. Zie nu dus Woutertje Bos al. Tja volgend jaar verkiezingen.... en Wouter kan ook niet zijn bankbiljettenpersje aan zetten straks. De WAO hervorming hadden wij al onder fors protest en de huisartsen zijn ook al stikkwaad op de foute regering. Ook de Nederlanders in Spanje (en ook Frankrijk in mindere mate) zijn woest vanwege de AWBZ-greep en weten ook dat in Spanje minder geld wordt uitgegeven om te eten etc. Hard nodig voor sommigen.

En dat zal niet minder gaan worden.

#### -DE VS

Hier gaat het economisch voor de wind en er zijn weinig werkelozen. Armen zijn er overigens behoorlijk wat, eigenlijk al lang in dit land met minimaal sociaal vangnet. Het aantal arme illegalen is in de states ook al 12 miljoen, zegt men. Deze armoe staat in geen enkele statistiek. Het aantal mensen zonder ziektekostenverzekering is altijd al schrikbarend, vanuit onze optiek gezien. De pensioenen in de vlieg- en de auto-industrie leidden al tot faillissementen/ontslagen. Ook door hun dure ziektekostenverzekeringen. Zelfde gedonder, zij het dat de VS nog in

omvang groeien door immigraties. De zwarte jeugs is voor 50% werkeloos en 75% gat zonder papier van school.. Dus bij George is het niet slecht, maar als je beneden zit is het ook geen Florida.

En let op: de VS kent de laagste uurlonen van het westen, ze werken daar veel meer uren dan elders.... Het komt allemaal niet van niks dus.

Welaan, dit is een redelijk actueel plaatje in vogelvlucht over de grootste landen van Europa + Nederland+ de VS. Gelijk beeld en gelijke trends, met lokale afwijkingen, mn in Frankrijk. Meer armen, de kloof arm-rijk groeit snel, onbetaalbare zorg, te weinig kids en een rammelende gezondheidszorg. De welvaartstaat wordt elitair.

Hoe dat kan? Wel de wereldwelvaart wordt herverdeeld: de vroegere armen zijn ontwaakt en doen ons schrikken van hun power. En ze beconcurreren ons met goedkoop product, lage uurlonen en (gelukkig) bombarderen ze ons met goedkope spullen. Komt wel goed uit bij alle andere problemen eigenlijk. Eigenlijk is het gewoon rechtvaardig na zoveel jaren van ontwikkelingshulp. In Afrika cs gaat het niks goed dus komen ze van daar naar ons om wat welvaart te halen. En wij barricaderen de deuren: fort Europa.

Dus mensen we gaan naar een relatieve welvaartsherverdeling toe... en dat zou voor het oude westen wel eens een (relatieve) inleverpartij van 25% kunnen betekenen. In salaris cq uurverdienste, in pensioen en in beperktere of duurdere zorg. En meer, langer werken. Gelukkig zien dat sommigen ook al aankomen vandaar goedkope kleine auto's (soms uit Roemenië, zie de Logan) en ... we kunnen de goedkope aziatische spulletjes kopen. Helaas is de energie op hol geslagen dus daar ook flink op het verbruik bezuinigd worden...

Ach we gaan natuurlijk niet zo maar dood, maar wie denkt dat het beter wordt of wel weer beter wordt, moet naar de dokter. Als er dan tenminste nog een dokter is die daarvoor zijn bed uitkomen kan of wil. Denk aan onze ouders en dan weet u wat ik ongeveer bedoel.. Met EEN verschil: hun perspectief was mooi en hoopvol, het onze onzeker en wat grijsjes.

Maar we hebben, bv 60 jaar geleden , wel meer overleefd. Niet allemaal, maar ja dat kan ook niet.

De 21<sup>e</sup> eeuw wordt de eeuw die lijken gaat op de eerste helft van de 20<sup>e</sup>, maar dan mogelijk wel een eeuw lang. Dat hebben we ook al overleefd dus, nu onze (klein)kinderen nog, die dat niet echt kennen. En daar zit nu de echte pijn.

Maar u weet het: geld maakte al nooit gelukkig, zie onze jeugd van vandaag. Dus gewoon doorgaan, de geschiedenis gaat gestaag verder en straks staat het bovenstaande in onze geschiedenisboekjes. Hopelijk dan en , God verhoede, niet wat heel anders. Zoals we meemaakten in ..... 1940, ook na grote problemen in de duitse economie.

Gelukkig is Angela goed protestant.

\*\*\*

## **ZIEKENHUIZEN ZIJN VOORAL: CONFLICTORGANISATIES**

Het is een oude waarheid: in professionele organisatie is er bijna steeds en permanent herrie tussen de professies enerzijds (en vaak ook onderling nog) en de topmanagers. Een goede bekende die een leven lang ziekenhuisdirecteur was zei ooit: ik ben net een brandweerman in ploegendienst, ik ren dag en nacht rond om brandjes in de samenwerking te blussen. Wel ik werkte ook, als adviseur, in enkele ziekenhuis(re)organisatieprojecten en moet zeggen: daar kun je als organisatieprofessional je tanden echt eens inzetten. Want ziekenhuizen zijn hybride-organisatie, eigenlijk tweekoppige monsters, Het medische deel= de medische staf (de verzameling van zelfstandige specialisten) en de "rest", en dit geheel moet dan door EEN Bestuur/directie worden aangestuurd. Ze zijn dus de facto een zonde tegen de "eenheid van organisatie", het zijn twee organisaties eigenlijk die knap lastig zijn verweven. Dat leidt tot het volgende nederlandse statistiekje:

Bij 4 van de 10 ziekenhuizen liggen de specialisten overhoop met het Bestuur en in 3 van de 10 is er een loopgravenoorlog tussen specialisten en (para)-medisch personeel. Overigens werkt ik ook IN en later VOOR een grote overheidsorganisatie met een flinke club verzekeringsmedici en arbeidsdeskundigen. En wat was daar het geval? Ook bonje tussen de medici en de “para”s. Het heeft dus alles van doen met de verhoudingen tussen twee nivo’s van professionals met (deels) een gelijk vakgebied. De hogen en de lagen in hetzelfde vak bevechten elkaar. Zoals ik dat bijvoorbeeld ook zag in ontwerp- en researchorganisaties, dus in de “ingenieurswereld” (en ook organisatie-adviesorganisaties!), dus er zijn parallellen genoeg.

Mar in ziekenhuizen spelen de specialisten (die niet in loondienst werken) ook nog ondernemertje. En hun BV-belangen staan wel eens haaks op de “grote NV-belangen” van de ziekenhuizen. Dat maakt het nog pittiger en meer geldgericht, die conflicten.

Tja die ziekenhuizen gaan nu moeilijke tijden tegemoet: een grote groei in volume en een enorme druk op de middelen (en op efficiency). Dus maak uw borst maar nat ziekenhuiswereldje!

De gebrekkige communicatievaardigheden van veel medici is een ook al jarenlang aangewezen zwakte en er zou dus gewerkt worden aan maatregelen in de opleidingen. Ik vraag me altijd al af op het hierom echt gaat. Ik geloof meer in een mentale vorming, omdat de conflicten en de gebrekkige communicatie voortkomen uit... enorme verschillen in mentaal opzicht.

Ondernemersgedrag van tientallen professionals dwars door een “publieke dienstverlenende organisatie met ideële doelstelling” heen, is een cultuurclash en niet primair een communicatieprobleem. Dus moet er aan DIT verschijnsel in de opleiding gerichte aandacht worden besteed. Een persoonlijke menig dus, die door een minderheid wordt gedeeld.

Hiermee samen hangt de soms verbijsterend geringe maatschappelijke oriëntatie en inzicht bij de hoogbelaste specialisten: maatschappijvreemdheid en nauwe vakgerichtheid zonde scope. Dat is zorgelijk bij mensen met zo’n grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Elke ondernemer hoort een redelijk zicht op de maatschappij om zich heen te hebben waarin ook “zijn” personeel dan wel zijn collega’s leven. Zo dat hoge woordje is er ook uit en ik hecht eraan te zeggen dat dit ook geldt voor andere professionele disciplines van nivo: vakidioten zijn er overal natuurlijk.

De laatste maanden haalden al diverse ziekenhuizen fors de krant: Nijmegen, Boxmeer, Utrecht en anderen. Dat kan niet zo blijven in het belang van ons allen, het moet “om” en nu meteen. Daarbij komt dat je als organisatiedeskundige met ervaring in veel typen organisaties werkelijk verbluft bent over de uiterst gammele veiligheidssystemen in deze etablissementen. Een auto die van de band rolt is “doodgecontroleerd”, en andere producten ook. Al bijna honderd jaar normale praktijk. In het ziekenhuis gaan de patiënten soms zelfs “dood” bij gebrek aan veiligheidssystematiek en kwaliteitscontroles. En ook daar zit een punt van de gammele communicatie tussen specialisten en (para)medici. Een verblijf, twee keer, in ziekenhuizen als patient dus, schokte me werkelijk door compleet gebrek aan zekeringssystemen op kwaliteits-/veiligheidsgebied.

Ook de “produktie-organisatie” was een verbazend iets. Alle al lang bestaande kennis in de industrie ging aan het ziekenhuis voorbij: volle wachtkamers, wachtende volksstammen en maar heen en weer naar het ziekenhuis. Enorm dure boel. En dat terwijl er al een halve eeuw bewezen wijsheid was om zo te organiseren dat je wachttijd minimaliseert. Dat werd al in begin 20<sup>e</sup> eeuw bij telefooncentrales, waar ook wachttijdproblemen waren, door ene Erlang opgelost. Maar dat was in de ziekenhuiswereld onverkoopbaar: zij waren speciaal, die inzichten golden niet voor hen. Dit conservatieve milieu liet hele landen jarenlang wachten en wachten en verspilde maatschappelijk gezien kapitalen. Not there problem!

Dus in de nabije toekomst zij de Heer ons (de patiënten) genadig, en moeten we hopen dat de Heilige Geest inspiratie zal geven aan de top en de professionals in ziekenhuizen...



Maar omdat uiteindelijk de Heer over leven en dood beslist, zeggen gelovigen, is er voor hen nog alle hoop. Medici aller landen, bezin u op uw hoge taak en herinner u uw eerste, hippocratische plicht. Noblesse oblige!

In Nederland zijn er nu enkele "verlichten" die het beter willen doen onder het motto: "Sneller beter". En er zijn nu al enkele ziekenhuizen waar de wachtkamers leeg zijn, de specialisten glimlachen en de patiënten tot 2/3 van hun wachttijden "verdienden". Kost NIETS meer, is enkel een kwestie van slim organiseren en willen veranderen. Ik zag het op de Nederlandse TV en moest terugdenken aan mijn eenzame betogen in ziekenhuizen, alwaar ze enkel misprijzend keken naar die mijnheer die maar niet begreep hoe "speciaal zij wel waren". En al die nieuwlicherij dat was iets voor die ordinaire produktieboeren uit de industrie, maar niet toch voor die schone witte jassen? Conservatisme dat ons allen veel heeft gekost! Maar ook hier dringt nu dus de "verlichting" toch door. After all! Dat geeft weer wat hoop.

++++  
++++