

INHOUD

3. REDACTIONEEL.

.VOORAF:

.MOTTO'S

.INGEZONDEN.

6. VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

6. L'EXCEPTION FRANCAISE

L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE (Bos en Bolkestein)

DE VAUCLUSE VOOROP IN DE WIJN

DE WIJNCRISIS IN DE LANGUEDOC

NOS BONHEURS FRANCAIS

IN DE POLITIEK ? WORDT STUDENTENLEIDER!

CLEARSTREAM : NIEUWSTE FRANSE AFFAIRE

FRANS BIOMETRISCH PASPOORT

KOSTEN KERKHOF

ECHTSCHIEDING EDF-GDF

EASYJET JAAGT DE HUIZENPRIJZEN OP

10. FACTUURTJE VAN DE SNCM

INTERNET VERKIEZINGSSTRIJD

DE LAATSTE FN-BURGERVADER

FRANCE INTER: DE RADIO VAN DE BANLIEUES

CONCURRENTIEVERVALSERS OP DE BON

MAROKAANS OPBELLEN

OP NAAR 2007 (PC, UMP)

HET FRANSE SPOOR

EIGENWIJS OP ZIJN FRANS

GEDONDER OVER ENGELS SPREKEN?

2006: KURKDROOG WEST-FRANKRIJK

ONDERZOEK NAAR JEANNE D'ARC

OPPEPPER VOOR HET TOERISME

13. ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

CRISE DE NERFS (zenuwcrisis)

CLEANING UP YOUR LIFE

18. LE JOURNAL MORMOIRONAIS.

L'ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-ANGLAIS (frans-englse culturele club)

20. COIN DES POËTES.

ONZE SPELONK

NOOIT

EEN ANDER LEVEN

23. VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN.

23. GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

GOOGLE OP ZIJN BEKJE?

MICROSOFT SPEELT VOOR GOOGLE

ANTECEDENTEN UIT GOOGLE (bij sollicitaties)

VIRUS ZONDER GRENZEN

GEEN LAGELONENLANDEN MEER?

OLIE (en andere energie), WATER

WIE PROFITEERT VAN DE OLIE?

MOEILIJKE TIJDEN VOR MILIEU-ACTIVISTEN (Kernenergie)

FRANSE ENERGIE: "ON TOP"

BESPAREN OP ELECTRA

WAAR BLIJFT ONS WATER?

2006: KURKDROOG WEST-FRANKRIJK

RELIGIES

DE EVANGELISCHEN RUKKEN OP

WET TEGEN GODSLASTERING
ALLAH CONTRA HIPPOCRATES
CONDOOMS EN DE KERK
DE KERK EN DE MENSENRECHTEN (Rusland)
JUDAS WAS NIET FOUT!

28. AFRIKA

CHINA OVERVALT AFRIKA
ONRUST IN TSJAAD
BIN LADEN IN SOEDAN
SENEGAL: 20 JAAR HERRIE
VOORZICHTIG IN COTE D'IVOIRE
KONARÉ CONTRA SARKOZY (Commissie voor de afrikaanse unie)

WEST-EUROPA.

EUROPA EENS OP ENERGIEGEBIED
EN, EUROPA NU EENS OVER DEFENSIE?
WIE WIL DE EURO NOG?
NEW YORK TIMES: HET OUDE CONTINENT ZIT MUURVAST
AUTO-INDUSTRIE: RICHTING OOST-EUROPA!
EUROPA EN GEORGIË
ARME OUDJES EMIGREREN
PASPOORT-EXAMEN
POLEN EN EUROPA
POOLSE PRIESTERS VOOR HET WEEKEND
SPEELDE SCHRÖDER VALS? (Of net goed?)
TEST VOOR ANGELA
F-16's VOOR ROEMENIË (uit Israël)
DE BRITS RENNEN WEG
GEPENSIONEERDEN TEGEN ONS TONY
BERLUSCONI MAAKT HERRIE

OOST-EUROPA

MONTENEGRO OOK AL?
DE OOSTELIJKE WIJNOORLOG
WIT-RUSLAND: HET OUDE RUSLAND
TJCHETCHENIË: DE RUINES DIE BLEVEN
LOGAN: OOST-EUROPA VALT AAN

OOST-AZIË

EEN CHINEES ONTDEKTE AMERIKA!
HET CHINESE BANKSALDO
CHINA REDT DE (VS)-ONDERDELENINDUSTRIE
CHINEES PATRIOTTISME
CHINEES ZAKENDOEN
CHINESE INGENIEURS TEGEN AMERIKAANSE JURISTEN
TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN (China)
HANDEL IS HANDEL(China)
DE STILLE STRIJD TEGEN JAPAN (China)
VIETNAM IN DE LIFT
KOREA DOET AAN HIGH-TECH DOPING

36.ZUID-AZIË

KARACHI'S CHIQUE WIJKEN (Pakistan)
TIBET KIEST EEN PARLEMENT
THAKSI TREEDT AF (Thailand)
NEPAL: EEN KONING IN PROBLEMEN.

NOORD-AMERIKA

AMERIKAANSE FOIE GRAS
BUSH ONTVING HU JINTAO (China)
DE VS NEEMT LONDEN OVER
HAVENBEVEILIGING OP ZIJN AMERIKAANS
BUSH KLEM IN HET IRAAKSE ZAND
WERKELOOSHEID ISZWART(VS)
WAAROM VERDWIJNEN DE INDUSTRIEBANEN? (VS)
AL JAZEERA KOMT NIET AAN DE (engelse) BAK (VS)
CALLCENTERS MET EEN AMERIKAANS ACCENT
BRAINS FOR THE STATES
ILLEGALE IMMIGRATIE: ZEGEN OF VLOEK?(VS)

42.LATIJS-AMERIKA

HET ANDERE LATIJS AMERIKA
LATIJS AMERIKA OPGELET!
THE MEXICAN MIDDLE CLASS (Mexico)

PERU: EEN INCA AAN DE MACHT?
COLOMBIA: ONTVOERING EN ROMANCE?
CHAVEZ: DE OLIEKONING (Venezuela)

OCEANIË

Niets aan de hand?

MAGRHEB--NABIJE-OOSTEN

KRUITVAT LIBANON
SAOUDI-ARABIË WIL NOG NIET KOPEN
VLIËG EMIRATES!
SYRIË IS KOEST?
IRAN SPEELT HOOG SPEL
IRAN: EN "HUN" VISIE (inside)
HAMAS IN MOSKOU (Palestina)
EEN PALESTIJNSE KADIMA
WEL KABINET NU? (Israël)
TURKIJE GAAT OP KREDIET
ALGERIJE-RUSLAND-VS en BOUTEFLIKA (en.. weer een gasbel)
ALGERIJE-FRANKRIJK: TRAMMELANT
DE STRIPBOEKEN VAN EGYPT
DE KOPTEN ZIJN ANGSTIG (Egypte)
PREMIER MOEST AL WEG (Irak)

49.TRENDS/TECHNOLOGIE.

DE INTELLIGENTIE ZIT IN UW VINGERS
VS GADGET RUNS
VIRUSACHTERVOLGING VIA DOLLARS
WINDMOLENS VOOR DE STAD.
HIFI-STOEL
VOLG UW KOTERS
MINISATELLIETJES
POTPOURRI VAN HEBBEDINGETJS
KIJKEN MET INSEKTENOGEN
A380: ERUIT IN 90 SEKONDEN
OVER DE OCEAAN PER VLIËGER
SUDOKO DE NIEUWE VERSLAVING
TANDARTSEN IN 7500 VÓÓR CHRISTUS?

52.TOPICS-CAPITA SELECTA.

In de reeks: WIE IS HET ALLEMAAL SCHULD?
-OUD EN JONG
-KWAAL VAN ONZE TIJD: HELP IK VERVEEL ME
-ALS DE MENS ZICH MET DE SCHEPPING BEMOEIT
GEDACHTEN DIE BEKLIJFDEN
BEWEGING BIJ DE FRANSE AMBTENAREN

+++++

REDACTIONEEL

*VOORAF

Opnieuw een politieke affaire; nu heet het Clearstream. Een moordende broederstrijd in de rechtse top met als acteurs de Villepin, Sarkozy, Chirac en natuurlijk hun companen. Niet schrikken: dit soort affaires hoort hier bij de verkiezingsstrijd. Politieke journalisten zijn in hun nopjes; de kiezer kijkt nogal misprijzend of zelfs geërgerd toe.

Het lezersaantal steeg opnieuw, op weg naar (wie weet) 150? Ach, voor mij is het niet echt meer werk maar wel echt meer vreugd. S.v.p. help me wat mee.

In Nederland leek het alsof de lontjes nu op franse lengte zijn aangekomen. Wat een geduw en gepers in dat verkeer. Mogelijk namen ollandais wraak op een Frans nummerbord, na hun onfrisse vakantie-ervaringen alhier, vooral ook in het verkeer. Het is hun vergeven.

Onze computers en satellietssystemen zijn weer op nivo en technisch weer gezond. We kunnen nu 500 stations kijken wereldwijd, wat sterk overdreven is, maar sommigen "nieuwen" zoals Al Jazeera in het engels, dat wil ik echt gaan bekijken. U zult het misschien zelfs bemerken! Ik broei wat op de idee om een klein enquêtetje te houden onder de lezers. Gericht op het inventariseren van uw opinies en wensen (en ergernissen), bij het bladeren en lezen in Le Provençal. Gewoon een beetje feed-back dus om de koers te checken en bij te stellen. Uiteraard mag U anoniem reageren of diect per mail. Ik ben blij met elke reactie en kan al wat concluderen bij een respons van ca 15 à 20. U hoort nog wel verder. Deze editie geeft weer wat meer keus, zoals het een krant serieze betaamt. En iedereen die wat kwijt wil in proza of poëzie of gewoon uit ergernis of teleurstelling, is uitgenodigd dat te doen. Alles wordt geplaatst, behalve stukjes die het leven van uw redacteur c.s. in gevaar brengen. Dus doe uw best, ik ben altijd benieuwd.
Veel leesplezier toegewenst,
Leon.

*MOTTO'S 17-06:

"Eén dag komt de grote plof. Elk ongelukkig voorvalletje kan leiden tot massieve mobilisatie en ontwrichting" (citaat uit franse weekblad L'Express).

"Als je te lang aan de macht blijft in onze democratieën, eindig je met een schop onder je kont". (Auteur Giesbert over Chirac; en denkend aan Kohl, Schröder, en Blair straks).

"Sarkozy had gedacht dat de val van de Villepin later zou komen. Nu is hij ongerust omdat hij de laatste is die Chirac zal overleven op rechts". (Sarko-minister- en Villepin-premier- zijn beide kandidaat voor de presidentsverkiezingen 2007). PS: dit citaat is van vóór Clearstream!

"Chirac lijkt de incarnatie van rechts in Frankrijk, maar hij is eigenlijk links en hij verpersoonlijkt nu ook de franse ondergang". (ook Giesbert)

" Er moet met spoed een numerieke francofone bibliotheek komen, opdat het mogelijk blijft het franse weten en kunnen overal in de wereld te raadplegen". (De franse bibliofielen in Parijs, zie ook L'exception francaise)

"Kinder, Kirche und Küche" , de 3-K's in Duitsland. Dus terug naar de kinderrijkdom, het geloof en de boezem van het gezin (met de huisvrouw als spil). Dat is ons voorland; er zijn veel ergere dingen.

+++++

*INGEZONDEN

Post uit Malta, van twee nieuwere lezers en goede vrienden uit onze "jeugd".

Hier in Malta is het inmiddels 23 graden, blauwe lucht en prachtig licht. Wij hebben weer lustig gelezen in de nieuwsbrief uit de Provence. Het klinkt heel goed , zoals je de Provence en jullie stekje beschrijft.

Beste J.en H., lente dus ook op Malta. Leuk dat jullie "lustig" konden lezen en, ik hoop op een mooi stukje van jou uit Malta om de lezers bij te praten over dit intrigerende eiland. OK?

Twee nieuwe lezers reageerden uiterst flatteus op de vorige editie, hún eerste. Zie hier hun relaas (verkort):

Ik lees graag van papier, dus dacht ik snel even een afdruk te maken. Dat was schrikken geblazen. Maar de schrik sloeg om in verbazing en daarna in bewondering, toen ik alle pagina's hadden gelezen. Dat was niet alleen koppen snellen , maar ik heb daadwerkelijk bekeken welke zaken de redactie zoal interesseert. Ik kreeg een rondleiding, niet alleen door Frankrijk, maar over de hele wereld en het ene nieuwsitem was nog interessanter dan het andere, niet in de laatste plaats door het deskundig commentaar van de redactie. Ik kan dus alleen maar veel complimenten richting Frankrijk verzenden. Uit het "Geluid van de stilte" blijkt overigens dat de aspiraties van Leon verder reiken. Dus sterkte met het voorbereiden van de volgende editie.

Beste W. en E. , ik kleurde sterk bij zo veel vriendelijke lof, maar vond het natuurlijk leuk dat jullie het waardeerden. Dus weer klanten erbij. Inderdaad moet ik jullie aanraden eerst de inhoudsopgave te printen en daarna "selectief" te zijn in de keuzes. Al is het natuurlijk geweldig dat iemand de hele Provencal uitleest. Ik ga er dus nog meer mijn best op doen. Merci!

+++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

L' EXCEPTION FRANCAISE

L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE
-WOUTER BOS ALS FRANSE PIN-UP

Onder de titel: de linkse lente, schrijft men hier over de hernieuwde opkomst van de socialisten in Nederland. Bos en van Hulten, en Rotterdam natuurlijk worden opgevoerd als pragmatisch, niet-ideologisch links die het in 2007 gaat maken. De jalouzie over zo'n jonge, jeugdige linkse club is groot en de vergelijking met de franse PS is bepaald onflatteus voor de franse broeders. Er is ook geen bal aan onderling contact, wordt beaamd..... Alles wat de PS dogmatisch afwijst lijkt in Nederland socialistisch accepté te zijn, schrijft men spijtig. Zeker het flexibele ontslagrecht wat hier nu de straat in brand zet: al 20 jaar geleden geregeld lees je dan. Een liberaal-sociaal beeld wordt geschetst maar niet dat 80% van de allochtonen PvdA stemde.... waarom ontbreekt zo'n uiterst pikant item? Nederlandse of franse omissie? Hoe dan ook onze flitsende nieuwe premier Bos staat op het front; un beau garçon.... De suggestie is om hier ene Chirac of andere bejaarden naast te zetten..... maar men schrijft het niet expliciet. U ziet het maar weer: EEN ideologie en toch totaal andere invullingen mogelijk. Een les voor alle ideologen: niets is eeuwig of eenvormig, de wereld draait. Maar Nederland was weer eens in de plus in de franse pers, dat zie je weinig hier maar.... wel steeds meer! Opgelet: de immigratie naar Nederland van hier zal gaan stijgen! Nederland in de francofonie? No way.

-BOLKESTEIN SPREEKT VAN ZICH AF

Vlak voor de nieuwe europese top werd "onze Frits", de schrik van links Frankrijk, eens flink aan het woord gelaten. En wie Frits wat kent weet wat dat betekent. Daar gaan we:

*Bent u nog boos op de fransen? Nee hoor, ik hou van Frankrijk ik ben hier gehuwd. Ik heb altijd met open vizier gevochten en zeg enkel dat democratie geen zaak is van bange mensen zonder moed.

*Waarom zijn Frankrijk en Wallonië zo tegen uw "directive"? Dat is een kwestie van aderverkalking die wij in de jaren 80 in Nederland al te boven kwamen. Alle cijfers in Europa tonen aan dat Frankrijk de ontwikkeling heeft gemist, zeer jammer. De fransen zijn allergisch voor vernieuwing en verandering. Ze houden niet van concurreren in de "administration", terwijl gelukkig , het franse bedrijfsleven stevig zijn gang gaat met investeren in het buitenland, verkoop van hun grote producten wereldwijd (kernenergie, TGV, Airbus etc). En de laatste negatieve opmerking van Chirac aan het adres van Blair (hij met zijn kleine jobjes voor de zwakken) is een gotspe als jezelf 40% werkeloosheid hebt onder de banlieue-jongeren. (slik).

*Is Frankrijk Europa's zieke man? Nee, dat is Italië, maar Frankrijk glijdt ook af. In Brussel wint het Duits weer terrein.

*Is de uitbreiding naar 25 te vlug gegaan? Jawel, en nog verdere snelle uitbreiding is niet OK. Chirac en Schröder hebben dat niet goed gezien. Het oude duo is nu stuurloos: iedereen wacht op 2007 resultaat in Frankrijk. De verwarring in Europa is te groot. De ambitie voor een federaal Europa is dood, dat is de waarheid. We moeten ook nu niet verder dan markt en samenwerken gaan. Intussen moet de onzin in Brussel, zoals een wet tegen te dikke mensen, echt ophouden. Men moet reëel zijn en versterken wat er nu is.

*Welk Europa prefereert U? Het huidige met verbeteringen. Bijvoorbeeld moet Polen er beter bij gehaald worden. En zeker geen protectionistisch Europa zoals de fransen lijken te willen, terwijl ze hun producten wel wereldwijd willen verkopen. Dat is niet erg cartesiaans niet?

Zo haalde onze Frits, desgevraagd, nog eens even zachtjes uit. En hij heeft niet echt ongelijk, weten nu steeds meer fransen... Retraité Frits gaat weer naar zijn franse vakantiehuis en belt indien nodig een poolse loodgieter. Basta.

DE VAUCLUSE VOOROP IN DE WIJN !

Ja we zitten hier niet (meer) stil en gaan er tegen aan. Tegen de wijncrisis dan wel te verstaan. Niks dat AOC-gedoe, met de Vins de Pays lukt het beter. Minder regeltjes en dus snellere aansluiting op de gewijzigde wereldmarkt voor wijn. Niet dat alle problemen zijn opgelost maar het gat is gevonden nu. Andere cepages komen in de flessen: merlot en marselan . Eenvoudige dagelijkse wijnen voor de moderne vlotte mens zoals de nieuwe landen al ontdekten. En met trots vermeld ik dat onze cave coöperative Terra Ventoux in de voorste gelederen strijdt. Met

anderen als Domaine du Bon Remède (Mazan), Clos des Patris(Caromb),Domaine de lesCamarettes(Pernes-les-Fontaines) zijn er ook bij en anderen in de Luberon. Eindelijk een beter geluid, een geluid van hoop en verandering. De tijd van het navelstaren is voorbij lijkt het en dat is op het nippertje. Nu nog de centjes op orde krijgen, want ze staan hier knap in het rood (en ook in de rode wijn dus).

DE WIJNCRISIS IN DE LANGUEDOC

Consumptieval, buitenlandse concurrentie, druk op de prijzen vanuit de grote inkopers en nu ook een massief fraudeschandaal. Vooral de Languedoc zit zeer zwaar in de problemen en de paniek en de sociale onrust groeien explosief. De staat wordt te hulp geroepen maar wat kan die er aan doen nu? Zo'n 24.000 wijnboeren slapen slecht en wanhopen. Dat is niet de eerste keer: de Languedoc heeft een historie van wijncrises omdat dit land zo sterk breed afhankelijk was en is van de wijn-monocultuur. Nog steeds. Ooit waren er grote opstanden, kwam het leger en werden betogers doodgeschoten. Slechts dertig jaar geleden vielen er nog twee doden bij rellen in de Corbières en de stemming lijkt op die van deze laatste periode van opstand. De eerste wijnvaten zijn ook nu al leeggestroomd, de kranen werden door ontevredenen geopend. Er zijn al 5 wijnboeren begraven na een geslaagde zelfmoord.

De fransen vielen in consumptie terug van 60 naar 33 miljoen hectoliters in veertig jaar en men verwacht nog een terugval van 25%. De opgebouwde exportposities worden nu door de nieuwe landen bedreigd en nu is het weer zover dat er wijnbouwland zal moeten worden gerooid, op grote schaal. Zoals ook in de Bordeauxstreek eerder. Bij de grote coöperaties, goed voor 70% van de productie, is het ook hommeles. Men herinnert zich het sluiten van 1/3 van de 550 bestaande in 1990 toen het ook al fout ging. Experts denken dat er slechts 150 zullen overleven deze keer. Er zijn natuurlijk ideeën hoe het verder moet gaan, bijvoorbeeld, degenen die een wijn willen produceren die slechts 6 à 9 % alcohol heeft. Is dat nog wel wijn, vragen sommigen zich af?

De overheden proberen van Brussel toestemming te krijgen om op korte termijn 4 miljoen liters te destilleren van de enorme wijnberg. Uiteraard tegen een mooie prijs, gegarandeerd door de EG. Want de nieuwe oogst vereist ruimte in de opslavaten, die hier en daar nog helemaal vol staan. Enkelen, de gelukkigen, kunnen hun wijnvelden als bouwgrond verkopen, rond Montpellier voor wel 400.000 euro per hectare. En toucheren ook nog een premie van 6000 euro per hectare. Zij ontspringen de dodendans.

In wijnkringen zegt men dat er snel duidelijkheid moet komen en vooral in de oude vakbonden is al stevig herrie ontstaan. Maar welke heilsboodschap is er nog redelijkerwijs te geven? De klappen worden in september verwacht als de nieuwe oogst arriveert; dan is het ongeluk zo duidelijk dat niemand meer rustig zal blijven.

Onze coöperative, Terra Ventoux, is ook in het rood gedoken, maar vecht met anderen voor een bestaan in de Vin de Pays, dus aansluitend op de huidige wijnmodes van de nieuwe landen. Ze hebben in elk geval begrepen dat nieuwe wegen vereist zijn, anders wacht ook hen de zakelijke dood. Het fraaie uitzicht over onze wijnvelden, zal het nog lang zo blijven? Hoeveel zal er "en friche" (laten liggen dus) gaan de komende jaren?

Het mooie land zal een deel van zijn groene gezicht verliezen, zoals eerder. De slinger des tijds.... Onverbiddelijk en trefzeker zullen de zwakken geplet worden.

NOS BONHEURS FRANCAIS

Er komt nooit een einde aan ons kleine geluk hier. Ter overtuiging weer het vervolg van de lofzang op la Nouvelle Patrie. U mag overigens ook meedoen hoor!

-Onze AOC's: Côtes du Rhône, Côtes du Ventoux en Côtes du Luberon..

-Onze twee "Labels Rouge": Herbes de Provence (kruiden) en "Muscat du Ventoux (Muskaat tafeldruiven). PS:Le Brillhas staat er middenin!

-Drie IGP's (productgaranties) : Le Melon de Cavaillon (heerlijke meloen); Le Petit Épeautre de Sault (tarwe uit Romeinse tijden) en "L'Agneau de Sisteron" (lamsvlees).

-En dan ook nog: Truffes de Richerenches; Ail de Piolenc; Fruits confits D'Apt; Agneau du Ventoux; fromages de chèvre du petit et grand Luberon; fraises de Montoux, Papalines D'Avignon; Berlingots de Carpentras; nougat de Sault (en niet van Montelimar !)...

Kortom zie de gids: Savourez le Vaucluse (of La Vallis Clausa (de gesloten vallei, de Romeinse naam).

IN DE POLITIEK? WORD EERST STUDENTENLEIDER!

Hoe kom je snel op een leuke plek in de Franse politiek? Wel, wordt studentstakingenleider, volledige garantie. Er zijn vele voorbeelden en de linkse jongeren kennen die dus. Niet vreemd dit alles in een land waar politiek een beetje wordt verward met protesteren en staken. De studentenleiders bij de "manifs" en stakingen rond de CPE zijn dus binnen 5 jaar toppers in een der linkse partijen, let maar op. Zij zijn nl direct aangestuurd door linkse politici in hun actietijd en bewezen dus al volop diensten. Dat mag en is volledig democratisch maar het zou toch wat meer bekendheid moeten krijgen via de pers. Dus werd aan de leidertjes van NU gevraagd of ze later in de politiek wilden. En zie het antwoord dat ze gaven toont al hun geschiktheid ervoor: de eerste zei: "In de politiek? Ik nooit!" en de tweede zei: "nee hoor, ik wordt strafpleiter". U ziet het ze zijn NU al in de politiek... Goede leerschool gehad.

CLEARSTREAM: DE NIEUWSTE FRANSE AFFAIRE

Clearstream is een bankbedrijf uit Luxemburg en al jaren geleden was er een rel over computerlijsten van dit clearingsbedrijf waar dagelijks gigantische geldstromen worden gecleard. Dat betekent dat de heen en weer reizende centen tussen de vele banken aldaar worden "gesaldeerd" en de saldo's worden vastgesteld op alle aanwezige bankrekeningen. En in zo'n grote geldhoop kun je als bedrieger ook meeliften als je de trucjes weet. Dus speciaal voor geheime betalingen uit corruptie en witwassen. Wel, een klokkenluider deed een lijst verschijnen waarop een flinke hoeveelheid namen uit het Franse zakenleven en ... de politiek voorkwamen. Le Provençal behandelde dit al in 2004 weet U het nog. Het liep met een sissertje af, er was stevig vervalst in die lijsten. Dus de genoemden, waaronder Sarkozy, gingen vrij uit. Echter nu is gebleken, althans dat zegt nu een hoge oud-generaal, dat de Villepin, toen minister overwoog of opdracht gaf, tot een onderzoek van de geheime dienst tegen zijn grote rivaal Sarkozy. En Sarko hoorde dat recent en diende een officiële klacht wegens smaad in tegen "X"; waarvan hij schijnt te weten dat de Villepin er iets mee van doen had. En, voila de grootste rechtse rel sinds lang is geboren. De Villepin, stevig aangeslagen door zijn CPE-avontuur ligt nu echt plat op de rug. Links en rechts valt over hem heen en hij roept: ik ben onschuldig. Maar twee onderzoekers kwamen al op diverse ministeries enkele documentkluizen leeghalen: stel je voor op de kamers van ministers. Ook MAM, de dame van Defensie ook grote Sarko-concurrent, kreeg justitieel bezoek. Het onderzoek loopt; de oppositie eist het aftreden van de Villepin en deze laatste verliest nu alle kans op kandidatuur in 2007. Dat komt Sarko, die stil blijft, goed uit. Dus in de UMP gaat het nu om broedermoord, een onvervalste. Wordt e.e.a. bewezen uit onderzoek dan zijn de rechtse rapen gaar.... Mogelijk ook die van de president, die... zwijgt.

Het is een uiterst smerige aanblik wat hier gebeurt: de politici laten een beeld zien dat vele malen erger is dan de meest negatieve oordelen tot nu toe. De 2007 verkiezingen zullen in vele opzichten een uur van de waarheid worden. Maar van wiens waarheid?

FRANS BIOMETRISCH PASPOORT

De Franse vakbonden wonnen hun krachtvoetbal bij de Staatsdrukkerij. De privé-onderneming die zou worden ingeschakeld om de nieuw paspoorttechnologie te leveren. Maar dat werd

oorlog. Na 8 maanden verzet mag de oude drukkerij nu zelf alles doen en ze roepen dat deze nieuwe paspoorten er over 5 weken zullen zijn. De vele fransen die de VS nauwelijks meer in konden zijn helemaal niet gerust over dit optimisme!

KOSTEN KERKHOF

U weet van het gesleep met de wrakkerige Clemenceau.... van Frankrijk naar Turkije (bijna) , toen weer van Frankrijk naar India (ook bijna) en toen toch maar naar Brest in Frankrijk. De rekening wordt nu opgemaakt van dit echec: 5 miljoen extra-kosten voor asbestverwijdering, 1,3 miljoen voor sleepboten en 11 miljoen schadevergoeding voor de firma die het ding had ge- en verkocht. Totaal zo'n 17 miljoen dus die arme Marie (Alliot-Marie), de minister van Defensie, op haar conto kreeg. Daarmee was haar kandidatuur voor het presidentschap vanuit UMP wel bekeken. Ook op de schroothoop dus.

ECHTSCHIEDING: EDF-GDF

GDF moest samen met Suez omdat de Italianen (Enel) Suez wilden inpikken. Dus haastig werden de beide gasgiganten (frans-belgisch) samengebracht en moest EDF scheiden van GDF, nog niet heel lang geleden waren zij gehuwd. Hoge politiek dus; energie-oorlogje in Europa. Maar er zijn 60.000 werknemers die voor beide oude echtelieden werkten en nu is moeder vertrokken. Waarheen met hen nou? Commerciële, technische en administratieve mensen zijn nu in grote onzekerheid gestort. Maar eerst moet Brussel nog zijn OK geven aan het politieke monsterverbond. Het personeel moet nog even wachten. Frankrijk ontdekt nu hoe snel tegenwoordig met dat rondvliegend kapitaal, je nationale trots wordt gekocht als ware het een occasie.

EASYJET JAAGT DE HUIZENPRIJZEN OP

Het low-cost vliegen heeft enorme effecten op de Franse huizenmarkt, mn de mij-en die van Engeland naar Frankrijk vliegen. De Engelsen met hun mooie pond willen graag in West-Frankrijk een tweede huis om later hier hun pensioen op te peuzelen. Maar dat weekendgereis met de auto cs is natuurlijk te vermoeiend dus is er een enorme low-cost vliegmarkt. Een soort van taxibedrijf met straalvliegtuigen dat je voor weinig geld bliksemsnel naar la douce France brengt en terug. Maar dat gemak jaagt dan weer de prijzen van de huizen op , een spiraal die stevig draait. Waren jarenlang de transacties maximaal 300.000 nu is een boerenschuur al te koop voor 500.000 als ie mooi ligt. Het steeg in enkele jaren 30% zegt men. In West-Frankrijk, maar ook in de Alpen en (minder) in het diepe oosten, loopt het storm. Over 20 jaar woont half Engeland ook al in Frankrijk. La France wordt de facto de Europese kern, omdat heel oud Europa er straks in de zon zit. In ons dorp hier zijn er al 10 noordelijke nationaliteiten en ze zijn al met z'n 20% de Eskimo's op zoek naar de zon. Voor ons een prachtige situatie, maar vele dorpelingen zien dit alles met verontrusting aan. De wereld is klein en iedereen wordt andermans buurman, maar om te beginnen enkel voor het weekend en de vacaties. Il faut changer , mes chères patriottes!

FACTUURTJE VAN DE SNCM

De SNCM werd verkocht na vele problemen, stakingen en politiek gedonder. De kopers Veolia en Butler mogen nu wat facturen indienen conform koop contract. In 2005 werd dus 30 miljoen euro verlies bij elkaar gestaakt, en eerdere verliezen moeten voor 113 miljoen ook al door Parijs worden gecompenseerd. En er is groot achterstallig onderhoud op een paar grote boten, ook te betalen door Parijs. En dan sluit de rekening met een stevig bedrag voor de herkapitalisatie van dit leeggelopen bedrijf. Maar daar kijkt eerst Brussel nog naar.

Kortom, de staat kocht uiteindelijk "vrede", raakte eindelijk af van een verziekt bedrijf maar krijgt nu de schandelijke factuur. Alle Fransen betalen nu weer voor een vrolijke bedrijfsvoering met veel corruptie. Kassa!

INTERNET VERKIEZINGSSTRIJD

Er is een politiek oorlogje via Google en het internet uitgebarsten. De UMP (Chirac, Villepin, Sarkozy) kocht de sleutelwoorden "Segolene Royal, DSK, Banlieue, of CPE en deze leiden u dus naar de UMP-site. De wraak van links was zoet: ze vroegen hun aanhang om dag en nacht op deze woorden te cliken waardoor de factuur voor de UMP flink opliep. Immers je betaalt Google per klik; 2 eurocent. Nu is het trefwoord DSK (linkse politicus) weggehaald door de UMP. Pikant is dat NIEMAND de naam Chirac "kocht" bij Google; dat spreekt boekdelen.....

DE LAATSTE FN-BURGERVADER

De allerlaatste FN burgervader stapte uit de FN na een knallende ruzie met baasje Jean-Marie. Ze liep ook over naar de concurrent de Villiers over zoals alle anderen voor haar. Nu heeft Le Pen geen burgemeester meer in zijn club.... Hij lijkt veel steun in de lagere politiek te verliezen maar pas op met zijn volkssteun. Het dorp van de afvallige burgervader vindt het allemaal zozo; want de burgervader is "une fille du coin" en dat blijft ze. Omdat elke presidentskandidaat in Frankrijk 500 handtekeningen moet verzamelen uit de politiek om geldig te mogen kandideren zal Jean-Marie nog wat last krijgen. Vrijwilligers vóór dus.

FRANCE INTER: DE RADIO VAN DE BANLIEUES

Een scholiere, Lydia genaamd en uit een banlieue, neemt dagelijks van 6 tot 21 uur het woord op deze radiozender. Ze spreekt over haar leven daar, haar opvattingen en de dagelijkse gebeurtenissen. Haar onthullingen blijken een schok te zijn: geloven wat zij zegt over haar dagelijkse leven (en dus dat van 1 miljoen of zo anderen) schokt werkelijk. Het andere Frankrijk op het toneel, eindelijk. En pas op, het is bepaald geen linkse praat en revolutionair, nee, ze spreekt gewoon over iedereen en alles wat haar stoort en bedreigt. Zonder Parijs kleurtje erop. Bravo France Inter, die de werkelijkheid die zo lang verstopt werd een stem geeft.

CONCURRENTIEVERVALSERS OP DE BON

De Raad voor de Concurrentie deelde zeer forse boetes uit aan tientallen bedrijven in Frankrijk. De lijst van beboeten schokt werkelijk, wat een akelige foto van de "unfairness" van het bedrijfsleven. In de luxe-producten hoek waren de boetes wel 800.000 tot 3 miljoen euro en zelfs enkelen meer dan 10 miljoen vanwege jarenlange prijsafspraken onder elkaar. Het onderzoek was erg lastig maar had succes. Enkelen gingen in hoger beroep, de meeste betaalden snel. De liberale voorvechters zijn zelfs uiterst protectionistische bezig, in het geniep. Nu zult u de prijzen van vele artikelen zien ineens dalen.... Geloof U het?

MAROKAANS OPBELLEN

Binnenkort komt ook Maroc Telecom zich als "goedkope telefoonclub" vestigen in Frankrijk. Ze zien het wel zitten hier vooral de magrhebiaanse markt, dus de noord-afrikanen die hier als ex-immigranten verblijven. Na de islamitische cola nu de magrhebiaanse mobieltjes. Geen paniek: u kunt ook andere talen dan arabisch spreken over "hun" telefoonnet. Voor de geheime dienst wordt het gemakkelijker: ze hoeven alleen nog Maroc Telecom af te tappen: alle terroristen op een hoop. Eindelijk.

OP NAAR 2007

MAM (Marie Alliot Marie, minister van Defensie, UMP) timmert weer wat aan haar weg naar 2007. Na de bavure met de Clemenceau overlegt ze nu met vakbonden over de vele franse problemen en, ze liet weten blij te zijn met hun "openheid, gewetensvolle opstelling, en toegankelijkheid". Dat is een schop onder de derrière van de Villepin, die met hun niet tevoren overlegde bij zijn CPE. Marie verrast ons allen, maar haar ster staat nog laag.

De andere Marie-George Buffet (Parti communiste) roept ook dat de linkse eenheid voor 2007 best nog kan komen. Ze wil, zegt ze, niet concurreren met Besancot (LCR) en Bové (Verts) en

hamert op samen de verkiezingen in. Maar de PS ziet het echt niet zitten, vooralsnog. De 140.000 communistische leden en 10.000 communistische gemeenteraadsleden in Frankrijk zijn wel bejaard, maar zijn nog een stevige factor. Maar of we deze Marie als minister in een volgend kabinet zien? Ik denk het niet.... Maar weten doe ik het ook niet. Segolene Royal (PS) is namelijk bepaald geen communistische type.

Nu de ster van Segolene zo sterk stijgt begint men hier en daar aan een contra-offensiefje tegen deze dame. Heel voorzichtig, want degene met de hoogste poll-resultaten die moet je niet openlijk vloeren als je uit dezelfde partij komt. Dat deed Douste-Blazy, minister van Buitenlandse Zaken wel in een debatprogramma op TV. Daar werd pijnlijk duidelijk dat ze veel van Frankrijk weet maar weinig van de rest van de wereld. Dat is toch wel lastig als je president zou worden van een groot Europees land.

Het aapjes kijken op TV is weer flink begonnen en de streken lijken meer op die van de vossen. Of de hyena's?

Intussen is in de PS de beschadigingsactie tegen Segolene begonnen, het gaat er niet zachtjes aan toe. Segolene moet nu ECHT het verschil eens tonen, met name inhoudelijk. Of is er in Frankrijk ook sprake van een "Wouter-effectje". Niks inhoudelijks zeggen maar intussen lekker scoren? Intussen heeft Segolene wel al laten weten dat haar project (zo heet hier een programma) zeker een "socialistisch programma" zal zijn. Dat was een echte verrassing dus. Aan rechterzijde is de broedermoord nu open te bewonderen. De Villepin moet zich mogelijk verantwoorden voor een katerachtig onderzoek van staatszijde tegen Sarkozy. Een stokoude affaire, die opgezet was, werd opnieuw genomen om Sarko te doen struikelen. Als dit waar zou zijn dan ligt Villepin vol op zijn gezicht: exit dus. En met hem mogelijk ook MAM (Marie Alliot-Marie). Dat ruimt lekker op, maar wie moet de Villepin opvolgen als hij NU zou moeten vertrekken? Het wordt superlastig voor Sarko en voor heel rechts. Het uur van de waarheid nadert. In de coulissen wacht een hele tweede generatie rechts op de laatste titanenvoorstelling. Zij weten het: ooit moeten zij de troep opruimen. Hopelijk op een fraaiere manier. Zou dat (nog) kunnen?

HET FRANSE SPOOR

Vanaf 1 april (!) mag iedereen de SNCF op "hun"spoor beconcurreren, dus nu begint de krachtproef daar ook. De winst was er best bij het personenvervoer van de SNCF (het Franse staatspoor) 1,3 miljard netto in 2005, bravo Louis (Gallois). Deze baas gelooft in een modern renderend spoor met een sociaal personeelsbeleid. Dat is goed nieuws dus. Maar met het goederenspoor ging het, ondanks vele miljoenen staatshulp helemaal fout.

En op 2010 is er ook open concurrentie met het personenvervoer.... Dus Louis moet op het gas. Ondanks de fraaie winstcijfers heeft het spoor hier een beroerd imago. Behalve de goddelijke TGV dan. Onze Franse vrienden zeggen: ga niet met de trein je komt te laat of je komt er nooit. Het stakingslijstje van de SNCF was tot voor kort gigantisch. De komende stakingsgolf zal dit lijstje weer verpesten, ook de recente verbeteringen.

EIGENWIJS OP Z'N FRANS

De Franse nationale bibliotheek besloot begin 90-er jaren, als enige ter wereld om de boekenverzameling te scannen (beeldcopie) en niet om ze numeriek vast te leggen. Al eerder besloten ze tot: een Secam TV systeem (rest van de wereld PAL)en, dit is er NU nog! Ze besloten ook tot eigen nucleaire macht (buiten de Nato, is intussen stilletjes afgevoerd), hun telefoonstekkers en stopcontacten zijn een plaag voor immigranten als wij; kortom de Fransen deden vroeger ALLES op hun manier en dus alleen. De laatste was dus de digitalisering van de bibliotheken... Nu zijn ze hopeloos uit de boot gevallen met al het wereldwijde GeGOOGLE (op de numerieke tour dus). Verlies van Franse taal, cultuur nu, bedreiging door de Anglo-Saksen dus. En weer zien we dat de eigenwijsheid en de economische achterloperij dit land met al zijn moois de das weer om doen. De cultuurexperts schreeuwen nu: er moet met SPOED een

francofone numerieke bibliotheek komen.... In een land dat financieel bankroet is. Iets te laat, heel erg jammer.

GEDONDER OVER ENGELS SPREKEN?

Tja onze Sjaak werd zo boos dat hij in Brussel de zaal verliet toen de oud-president van de Franse werkgeversclub zijn maidenspeech in... het Engels hield. Nadat hij ook nog zei dat Engels toch eigenlijk DE businesstaal was, wat gewoon klopt. Maar Frans is ook een officiële EG-taal in Brussel en ook de nieuwe (Franse) voorzitter van de Europese werkgevers hoort dus Frans te spreken. Hoort.... nou ja? Dus Sjaak verliet demonstratief de zaal tijdens de inauguratie van mijnheer Seillère. Franse demo.

En pas geleden kreeg General Electric Medical Systems een boete van 580.000 euros in Frankrijk. Ze weigerden hun manuals in het Frans te verstrekken in hun fabriek in Frankrijk. Dat op basis van de Wet van Toubon, die dit sinds 1994 voorschrijft. Zo hoort dat ook.

2006: KURKDROOG WEST-FRANKRIJK

Net zoals in 1986, 1992 en 2002 zal er watergebrek zijn in het westen van Frankrijk: de winter gaf te weinig water. Nog niet zo droog als Afrika maar toch penibel. Er is daar ook veel waterintensieve landbouw en, de landbouw verpest veel grondwater met pesticiden. Dus geen grasmat bewateren, zwembadje vullen of autowassen straks. Wij hier zijn beter af: er is nog wel steeds een lage grondwaterstand maar de winter gaf wat meer water dan vorig jaar. U ziet weer waarom water en olie in Le Provençal zo dicht bij elkaar staan. Schaars, duur en reden tot gedonder.

ONDERZOEK NAAR JEANNE D'ARC

De relieken die van Notre Jeanne zouden zijn, worden nu onderzocht op echtheid: de vroomheid op de proefstand. Na 600 jaar wordt carbon-14 onderzoek en ADN-test gedaan. Zijn de botresten wel uit de 15e eeuw? Zijn ze wel van een vrouw? En zijn ze wel uit het verbrandingsvuur afkomstig? De Engelsen, die haar op de brandstapel zetten, wachten met spanning af. En de 15 Fransen die beweren van Jeanne af te stammen zijn zeer boos: ze worden NIET in het onderzoek betrokken. Want hun stamboom-bewijs is flinterdun. Jeanne stierf op 19-jarige leeftijd zegt het verhaal.... Van wat de kerk verwacht is niets bekend. Want als al die heiligenrelikwieën zouden worden getest houden ze maar 50% van deze over. En ik denk dat dit dicht bij de waarheid zal liggen. We wachten af.

BRETON DE GOOCHELAAR

Het tekort in 2005 was toch maar 2,9% sprak Breton. De minister van Financiën en lichtte het toe. Een enorme schuifpartij van cijfertjes barstte los met aan het einde... jawel die 2,9%. Nou zijn niet alle journalisten sukkel en al gauw was de truc gevonden. Erg eenvoudig in hoofdlijnen: je verhoogt de belastinginkomsten en laat de uitgaven ongemoeid en dan krijg je een kleiner tekort. Maar dat van de burger stijgt... De schande die Brussel aanwijst, nu al jaren, bij de Franse tekorten wil Breton nu eens niet. Maar helaas het cumulatieve tekort dat maximaal 65% van het BNP mag zijn zal groter zijn in 2006. En daar gaat ie weer in de fout. Het kan ook niet anders in een onhervormbaar land.... waar de straat probeert te regeren.

OPPEPPER VOOR HET TOERISME

De hele wereld zag op TV de brandende auto's, de schreeuwende studenten/ vakbonden en de kloppende agenten en ... erger dan dat. Maar het Maison de la France hield gewoon op 4 april haar promotiestart van Frankrijk. Hun nieuwste motto: "France: a unique rendez-vous", (nee, ik typte alles goed!). En voegde er aan toe: "art de vivre (!) et le charme de ces rencontres". Want

men wil nog meer dan de 75 miljoen toeristen van 2005 kunnen ontvangen in 2006. Waaronder 3 miljoen Amerikanen. Of ze bang zijn voor terugval? Nee riep de een; oei riep de ander. En op de TV kwamen er al mensen die vertelden dat boekingen werden geannuleerd; en niet wegens ziekte. Uiteraard zal alles een effect hebben, maar wie kan dat schatten? Frankrijk is intussen ook al een der duurste bestemmingen. Maar de imagodreun zal niet echt gaan helpen, for sure. Verdere schade wordt voorspeld: groeivermindering (0,1-0,2%) , en ook consumptievermindering. The Economist schrijft over een blind Frankrijk, The Sun schreef "Don't go to Paris" en er was nog meer. CNN vergeleek de rellen met die op het plein in Peking! En de economen zeggen dat nu nog meer ondernemingen zich verder buiten Frankrijk willen verder ontwikkelen.

VERBORGEN ONTSLAGREDEKENEN

Er wordt stevig ontslagen in dit land. Door vertrek van bedrijven naar het buitenland natuurlijk, maar nu blijkt dat ontslag wegens onvoldoende prestatie DRIE keer hoger is dan ontslag om economische redenen.... De arbeidsgerechten telden dat en constateerde dat deze reden nu 40% vaker wordt opgegeven dan in 2001. Maar het kan zijn dat de werkgevers rommelen natuurlijk. En dan zijn er nog de stille afscheidjes, die met een zakje euro's worden geregeld. In 20% van de ontslagen is er een proces, wat erg veel is. Zelden leidend tot herstel natuurlijk. Toch wordt je nu voorzichtiger met de getallen die in politieke discussies worden "misbruikt" om de schade van de mondialisatie te "bewijzen". Wie weet het echt?

++++
++++

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

CRISE DES NERFS (Zenuwcrisis)

Eindelijk spreekt de officiële mediateur van de Republiek tot ons allen; tot ons, de gemaltraiterde "vaches citoyennes" (burgermelkvee). Hij publiceerde een boekje over zijn dagelijkse ervaringen, geheten "GUIDE DU BON SENS" en deze titel is prima gekozen. Al vaker verhaalde ik U op persoonlijke strubbelingen met de lokale overheden/publieke diensten, maar nu is er eindelijk wat algemeen bewijs te vinden. Dat het dus niet enkel ons betreft. Nee, verre daarvan! Allereerst enkele kreten uit het artikel in Express, dat dit boekje bespreekt:

- Elk onderdeel van de Franse overheid is er op uit de afstand tussen burger en zichzelf zo groot mogelijk te maken. Dat is puur gericht op het imponeren van de "citoyen" (burger).
- Een citaat uit een overheidscontact waarbij de ambtenaar spreekt tot een buitenlander die wat van vaders Staat wil: "Luister mijnheer, als u wil dat uw klachten worden behandeld moet u die in viervoud schriftelijk indienen. Indien het geen Frans is, moet onze officiële vertaaldienst dat vertalen". (NB: tegen betaling uiteraard!)

En Monsieur Delevoye, de ombudsman, vervolgt met een aantal grepen uit zijn praktijk:

- *Een mevrouw stuurt haar adreswijziging in en ontvangt als reactie een formulier om dat nog eens "netjes" op te schrijven. Helaas is dat aan haar OUDE adres gezonden, waar zij niet meer bij kan. Als men niets meer van haar hoort wordt haar uitkering ingetrokken.
- *Een andere mevrouw moet haar "etat civil" (bewijs van in leven zijn etc.) overleggen bij haar pensioeninstantie. De ambtenaar constateert dat ze als overleden te boek staat. Een grote schok! Maar de grootste schok komt pas, als het 6 maanden duurt om de kennelijke fout in deze dienst te herstellen. Intussen: pensioen NUL.
- *Een buitenlands correspondent van een Engelse krant vestigt zich in Parijs en vraagt daar kindergeld aan voor zijn koters. Hij moet van elk het geboortebewijs overleggen, dat is normaal.

Dat komt uit Engeland dus moet dit complexe stuk, (met kids naam en zijn geboortedatum) officieel worden vertaald. En dat duurt 8 maanden.... Hij betaalt natuurlijk.

*Dezelfde correspondent moet ook een verblijfsvergunning hebben, en moet wel 10 keer terugkomen naar de prefectuur, steeds om te vernemen dat er weer een ander document "bij" moet komen. Als hij zegt nu te willen weten of het dossier compleet is, wordt hij uitgescholden. Wij weten hier al lang dat elk document dat je moet hebben, hier diverse reizen naar het loket betekent en ook vele maanden: elke keer moet een ander document worden geproduceerd. Een klein overzichtje met daarop alle vereiste documenten (ligt wettelijk nl vast) is nooit te krijgen. Het aantal km dat zo per jaar in Frankrijk extra wordt gereden (en de brandstofkosten, en/of de telefoonkosten) moeten in de miljoenen lopen.

Maar de overheid zat niet helemaal stil, dit alles horend en ziende. Enkele pogingen tot verbetering waren tot nu toe:

*Men publiceerde een boekje "Le petit decodeur" geheten, waarin het ambtelijk jargon voor gewone stervelingen wordt vertaald. Het aanpakken van de auteurs van de hiërogliefen schoot niemand te binnen. Je moet toch ook ergens beginnen.

*Er werd een centraal informatienummer ingesteld, 3939. Dat blijkt slechts bij 40% der burgers bekend. En als je daar telefonisch je vraagje los laat, en het wordt ook maar ietsje ingewikkeld, dan volgt meteen de verwijzing naar de regionale dienst, naar de expert, en dat betekent: bezoek brengen (na afspraak) en maanden wachten op een antwoord. De oplossing is erger dan de kwaal.

*In 2005 mocht iedereen zijn belastingaangifte per Internet doen en dat leverde meteen 3,7 miljoen inzendingen op. Gevolg? Een totaal verstopt overheidsnetwerk, niets lukte. Grote boosheid bij velen en de staat moest de fatale einddatum van inzending zelf verleggen.... Nu is verklaard dat voor 2006 10 miljoen aangiften verwerkt kunnen worden...., maar hoeveel er per tijdseenheid kunnen worden verwerkt, dat weet niemand. En dat terwijl HET probleem is, de grote prop, die op de laatste twee dagen voor sluitingsdatum opkomt.

"Mooier kunnen we het niet maken maar wel gemakkelijker", de slogan van de nederlandse belastingen, laat hier nog wel even op zich wachten.

*De premier (!) kondigde vol trots aan dat enkele diensten ook s'avonds tot 20.00 uur open zouden zijn, en dat op EEN avond in de week. Maar het gewissel met de gekozen avond was zo groot dat niemand het nu nog serieus neemt.

* Ook werd trots bekend gemaakt dat er vanaf NU een aantal overheidsdiensten PER TELEFOON konden worden bereikt! Als je die belde komt er een stalen Mina (een computer) die 10 vragen stelt met zijn metallieke stem en als je dan tien cijfertjes hebt ingedrukt volgt de tekst: "Helaas is de gevraagde ambtenaar nu niet bereikbaar. Svp later terug bellen". Dat is dan het enige dat overblijft voor de arme burger. Resultaat: het werd nog slechter. Omdat de armen de telefoonkosten niet konden betalen, volgde er van hun zijde groot protest. De reactie was prompt: in de ontvangsthal van de betreffende dienst werden telefoons opgesteld, waarmee je GRATIS de ambtenaar, 15 meter verder werkend achter de muur, kon bellen. Eureka! Dit betekende wel de armen zich eerst naar het kantoor moeten verplaatsen, aldaar gratis konden bellen en ook dan te horen kregen dat ... de betrokken ambtenaar er niet was.... Men is nu maar teruggegaan naar het oude systeem: dus gewoon langskomen, niks meer per telefoon.

Frankrijk ligt qua toegankelijkheid van overheidsdiensten, volgens een EG statistiek, op de 10e plaats, achter diverse Oost-Europese landen.... Het aantal wetten/regels dat verscheen, steeg in de laatste 10 jaar met 50%, het totale aantal bestaande wetten/regels, werd in 40 jaren 4 keer zo hoog. Dus probeert nu de minister van Budget de aanwas af te remmen, maar het tegendeel wordt bereikt... Boze tongen zeggen dat het vanaf nu "vanzelf" beter zal gaan, omdat vanaf nu tot 2012 50% (!) van de franse ambtenaren met pensioen zal gaan. Dus zal de wets

/regelproductie "vanzelf" ineensstorten wegens afwezigheid van ambtenaren. Een trefzekere "methode".

Nog een verbeteringsactie:

Er zijn intussen in 1800 diensten certificeringsactiviteiten lopend (ISO-kwaliteitscertificering dus). Hoopvol! Alleen betekent een certificaat enkel hoe de werkwijze MOET zijn, en niemand, (behalve de arme burger), weet echt hoe de praktijk is (gebleven).

Geen nood er is ook nog de "Charte Marianne"(de Marianne charta)! Dit is een officiële intentieverklaring, die bij een dienst aan de muur hangt, en waarin plechtig wordt verklaard dat "de klant voorop staat en kan rekenen met correcte, snelle behandeling". Ik heb ze intussen op ons postkantoor aan de muur gelezen, deze fraaie charte, en noemde dat feit onlangs, toen een pakje uit Nederland na 3,5 weken nog niet bij ons was. Vanwege de stakingen/acties. De vriendelijke klachtenmeneer (!) wist niets van deze charte af en verklaarde met stelligheid dat ik me vergiste of dat ze "gek" geworden waren! Op deze charte staat bovenaan: de klant is koning.... Echt waar.

Een persoonlijke ervaring was de volgende. Na een inbraak in ons huis kon ik maar geen afspraak tot stand brengen met de door de verzekering (een half staatsbedrijf) aangewezen expert: hij was en bleef onbereikbaar. Bellen met mijn lokale verzekeringskantoor hielp ook niks. Toen ontving in een fraaie folder van het hoofdkantoor van deze verzekering; ze gingen nu "de klant in het centrum plaatsen. De klant werd koning!" Een fraaie verklaring van de hoofddirecteur in het blad verzekerde de serieuzeheid van het voornemen. Aha, dacht ik en belde mijn lokale verzekeringskantoor: Pardon? Waar had ik zo'n tekst nou toch vandaan? Uit hun eigen magazine? Dat was hun geheel onbekend. Ik bleef verslagen achter en schreef maar een mooi epistel aan de hoofddirecteur zelf in Montpellier. Het antwoord kwam "al" 3 weken later, mijn klacht zou worden behandeld door... mijn lokale verzekeringskantoor. Dat schoot echt in mijn verkeerde keelgat en weer schreef ik een episteltje onder het motto: inacceptable! Warempel, toen kreeg ik een dame aan de telefoon die namens de baas een afspraak wilde maken en ... op korte termijn. Ze kwam en ik kreeg geheel ongevraagd, een korting van 10% op mijn verzekeringspremie. Echt waar.... Op de vraag of "alles" vanaf nu beter zou gaan, zuchtte de dame en sprak:" Monsieur pour arriver là, il nous faut du temps, vous savez." (Om dit te bereiken hebben we tijd nodig, weet U). En dat klopte, weet ik intussen.

Ik deed hetzelfde ooit na het lezen van eenzelfde plechtige verklaring van de EDF (stroomboer), langer geleden, te lezen in haar klantenmagazine. Ik had toen bij de huisbouw met hun een stevig probleem, waardoor ik mijn bouw moest platleggen. Ik kreeg na stevig protest een lokale baas op bezoek die me verbijsterd aanhoorde en die de hem voorgelegde tekst van zijn eigen superbobo, duidelijk voor het eerst vol verbazing las.... Pas toen ik hem verzekerde een brief aan zijn superbobo te gaan schrijven als hij niet gauw het vereiste voor mij deed, kwam het enorme apparaat in actie. Razendsnel en indrukwekkend.

Nu is het hoog tijd een der geplaagde ambtenaren aan het woord te laten:

Het is een "intake-ambtenaar" die de klanten moet doorverwijzen. Ze zegt zich rot te schamen om vaak aan bezoekers te moeten vertellen, dat ze weer naar huis moeten en ...telefonisch vandaar een afspraak moeten maken met de gezochte persoon. Want de dienst werkt enkel op rendez-vous....

Daarna vertelt ze over de regen van wets/regelwijzigingen die niemand meer kan bijhouden. Lang na verschijning van nieuwe wetten/regels, is er een update-bijeenkomst alwaar een chef de nieuwe teksten, urenlang voorleest. Dan nog 10 minuten vragen beantwoorden en dan zegt hij: bon courage (doe je best). Nog erger vindt ze, dat sommige burgers de nieuwe teksten WEL kennen en dan blijkt op pijnlijke wijze het complete disfunctioneren van hun dienst. Affreux! Wij zijn hier de kop van Jut, zegt ze met droevige blik.

Inderdaad, als je deze arbeidsbeleving leest wordt je toch echt moedeloos, en je beseft de vicieuze cirkel waarin veel diensten verkeren. Dus begrijp je ook, de desolate toestand waarin de dienaren zichzelf bevinden. Tientallen jaren organisatieverandering zijn hier nog te gaan. En de burger moet geduld hebben en de vele verbeteringsclaims die politici uitspreken gewoon maar negeren. Want de verandering bis nu pas een VOORNEMEN in de top van de overheidsorganisaties: nu komen die miljoenen bazen, cheffes en uitvoerders nog aan de beurt. Uit eigen ervaring weet ik wat dit betekent, zeker in een overheid die binnenkort geen cent meer te makken zal hebben.

Geachte oud-collegea (organisatie-adviseurs), in dit land ligt een enorme hoop advieswerk op u te wachten. Maar wapen u wel met de scherpste middelen en een zeer dikke huid, want het wordt ook uw vuurdoop! De enige troost is, dat u vele facturen mag beschrijven voor u kunt vertrekken, want een levenswerkje wacht U.

Ik wil u graag helpen bij het aangeven van "commerciële opportuniteiten" met naam en toenaam van de procuratiehouders. Is dit een aanbod of niet? En ik zal dan ook graag voor u fungeren als testpersoon, vóór, tijdens en ... ná de veranderingsaanpak!

Zo, als u zich als niet-frans ingezetene in uw land ook vaker aan uw overheid ergert, dan heb ik u nu wat getroost door middel van vergelijken. Let wel, ter compensatie van deze levensproblemen hebben wij hier wel de mooie zon, het lekkere eten en drinken en de tijd om ons te ergeren. Ook niet niks hoor!

CLEANING UP YOUR LIFE

"Life is just a fistfull of peanuts, tastefull but not to important". Ik weet niet hoe ik aan deze kreet kom, waarschijnlijk zelf verzonnen. Zoiets schiet in mijn hoofd als ik weer eens sta op te ruimen, de vele dozen etc. door mijn handen laat gaan, vol met zaken die uit vorige levensfasen stammen. Wie veel verzamelde en behield, krijgt at the end ook veel op te ruimen. Dat is mij nu weer knap duidelijk, als ik in een wei in Zuid-Limburg sta en in een ijzeren ton de papieren verbrand die hoorden bij ons bv-tje dat, einde 2005 uit de officiële registers is geschrapt, na 20 jaar trouwe dienst. De fiscus eist namelijk een bewaartermijn van de financiële stukken van 10 jaar; dus kan er nu flink verfikt worden. De ouwe facturen, overeenkomsten, betaalpapieren etc. verbranden traagjes in de ton en ruiken nu echt niet lekker. Ongetwijfeld van de computerdrukinkt... Ik sta urenlang kruiwagens vol te verbranden van de uit vele dozen opgediepte papieren die lang hebben gerust op een eeuwenoude zolder, wat noordelijker dan hun crematieplaats. En zo verbrandt een mooie periode uit je leven. De namen op de papieren doen een filmpje afspelen op het grijs van je hersenen.

Tja, de peanuts van Pilots bv (zo heette het cluppie) branden en gaan in rook op. Het meest denk ik nu aan de vele mensen bij de klanten waarvoor of waarmee ik werkte, er waren zeer mooie en ook zeer spannende exemplaren bij. Hoe zou het met hen zijn? Velen zullen intussen ook in rook zijn opgegaan, denk ik.

Deze verbrandings-operatie werd voorafgegaan door enkele andere, soortgelijke. Bij elk van de vele verhuizingen moest er worden geselecteerd en opgeruimd. Zeker toen wij ooit van een joekel van een limburgse boerderij verhuisden naar een modern huis en bleek hoe verzamelziek wij waren geweest. De oeroude schuur zat vol met van alles; zelfs een drietal Renault 4's lagen in onderdelen op de schuurzolder, boven het cafétje dat we er in bouwden. Wachtend op inbouw in een der R 4's die in de familie rondreden.... Er bestond zelfs ooit een "viertje" dat uit wel vier oude familiekoetsjes was samengesteld, herinner ik me. Veilig? Natuurlijk!

En er was nog zoveel meer te vinden. Toen de boerenhof werd verkocht bood ik, zeer smiechtig, de hele schuurinhoud aan aan de kopers. De erbijhorende bouwmaterialen gaven de doorslag en natuurlijk mijn "prijs"; gratis, voor de HELE schuurinhoud.... Deze koper bouwde in de schuur een kunstgalerie en ontdekte zijn vergissing pas, toen containers vol moesten worden gestort als afval.... Hij kwam ooit een pakketje in bruin papier bij mij afgeven met de woorden: "dit geef ik je graag terug omdat je het gemist zal hebben..." Toen ik het opende zaten daarin een 15-tal kentekenplaten van de vele vierwielers die wij of zelf hadden of die indertijd onder de sloophamer waren gevallen." Ons leven in auto's gemeten, zeer komisch". De blik in zijn ogen straalde nog de vermoeidheid uit van het leegruimen van de grote schuur uit. Arme Joske! Daarna volgde de operatie "Provence" en moest bijna alles wat er was, worden opgeslagen. Nou ja, alle antieke meubels werden per container naar de VS verscheept omdat ze aldaar door een antiquair waren gekocht. Vele andere meubeltjes met beperkte "valeur", stonden enkele dagen te kijk voor iedereen die wat wilde en waren snel verdwenen. De rest, de kern waarvan we geen afscheid wilden nemen gingen voor 10 jaren op een grote limburgse zolder en verhuisden deels naar de Provence. Aldaar verhuisden we ook al 3 keer alvorens in Le Brillhas definitief te landen. Definitief?

Eigenlijk begonnen wij zo'n 5 keertjes een nogal nieuw leven en daar hoorden dan ook nieuwe, andere spullen bij. Onze bibelots (snuisterijen) vertellen dus elk wat uit deze fasen en ik hing er vele op in onze cuisine d'été, die eigenlijk mijn kleine museumpje is geworden. Vol schilderijen, foto's (van geliefde mensen en huizen) en een wanorde aan rare dingetjes. Iedereen kijkt met een wazig mengsel van eerbied en verbazing altijd door het deurtje van de buitenkeuken. Enkel onze katten, die er ook hun rijkje hebben vinden het zeer gewoon al die gekke dingetjes.

Gelukkig wordt ik steeds ook vaak getroost door bezoeken aan mensen die eenzelfde verzamelkwaal hebben, sommigen veel erger dan ik. Dat geeft herkenning.

Dus lezers, u ziet dat opruimen eigenlijk therapie is, een herleving/herbeoordeling van je levensweg. Met vele pieken en dalen, but "never to much dull moments". En je snapt dan pas echt, dat leven een avontuur is, (of moet zijn), en dat het leven eindigt als het avontuur eindigt.... Tja en daarna enkel blijft je troep achter, je dierbare rommel.

Dus begon ik eraan twee dingen te werken voor de toekomst: wat kan/moet nou echt WEG en, wat zal ik nu (of later) aan wie (doen) aanbieden om te behouden? En dat is een zowel smartelijke als een leuke exercitie. Smartelijk is vooral het afscheid nemen, en (soms) het weggooien. Leuk is het weggeven van dingetjes aan hen, waarvan je vermoed, dat ze die leuk vinden of gewoon gebruiken kunnen. En als je die mensen dan later bezoekt zie je eigen spullen staan; klokken, kasten, camera's, fietsen.... zonnepanelen, betonnen tuindieren... weet ik veel. Ze leven voort in goede handen: recycling dus. Van dingen die ik nog niet kan missen probeer ik nu voor mijn executeur testamentair (nog te zoeken), een lijstje te maken. Wie moet wat aangeboden krijgen? Mijn principe is dat de interesse voor het spul de bestemming bepaalt en dat heeft vaak weinig met waarde te maken. Bijzonder pas ik dan op bij mijn dierbare boekenverzameling, vooral het franse deel, mijn cameraverzameling en de kleine maffe bijzonderheden die ik her en der samenraapte. Al doende passeren de mensen om je heen de revu vanuit een speciale optiek: wat zijn hun passies? En wat is, in essentie, de relatie tussen ons?

En dat is ook weer therapie, therapie van afscheid nemen, eigenlijk, van een begin van rouwen. Oefenen in sterven eigenlijk. Waarbij je beseft dat het afscheid nog onbekend is, niet wanneer het zal zijn en ook niet wie van wie afscheid zal nemen, is bekend.

Dus ben ik er nu pas achter gekomen wat het nut van verzamelen is. Dat zit dus eigenlijk in het afscheid ervan nemen, in het je afvragen hoe je er aan kwam, en nadenken over aan wie je het zal geven vóór of na je vertrek. Het is het spoor van je geklungel op deze aardkloot, beter gezegd, het deel dat je ervan achterlaat, nog beter gezegd, het deel dat je ervan WIL achterlaten. Dus vrienden, verzamel om straks voldoende spulletjes te hebben om uw laatste therapeutische gang te kunnen gaan; u bent nu gewaarschuwd. Tenzij u natuurlijk dit allemaal

ijdele onzin vindt en gewoon alles laat liggen tot uw kist het pand verlaat en aan de erfgenamen over laat waar u blijft. Uzelf, uw stoffelijke resten, en uw "milieuverontreinigingen", die soms mooier zijn dan uzelf. That's life.

Dus krijgt u straks wat uit mijn rommeltje, dan weet u wat er achter steekt: wij hadden dan samen "wat speciaals". En u erft dan de last om later, op uw beurt, ook op te ruimen. En dan hoop ik maar dat u dan met het "geërfde" in uw hand, eventjes aan "ons" zal denken. Zo, nu voel ik me al veel beter; sterkte dus!

++++
++++

JOURNAL MORMOIRONAIS

L'ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-ANGLAISE

Dat is nog eens een deftig titeltje niet? Deze vereniging bestaat hier in Carpentras en wij zijn al langer lid van dit zeer illustere gezelschap. Hoe zit dat nou; we zijn immers hollanders? Wel eigenlijk kan het dus NIET, maar wij spreken zo goed engels dat de franse leden denken dat we engelsen zijn en zo rammelend frans dat de engelsen denken.... dat we fransen zijn. Voordeel van internationale gezelschappen, haha. Er zijn nu zelfs enkele Duitsers (!) lid van deze club van autochtonen en allochtonen, en ook al denen.

De club heeft iets van de "stiff upperlip style" gemixed met de franse zwierigheid. Onze presidente, een ex-apotheker met tweetalige opvoeding (vader engelse reder in Marseille, moeder frans), spreekt beide talen vloeiend en doet dat met engelse "wit" en franse eloquentie. Een waar boegbeeld voor dit gezelschap. Haar ega, ook ex-apotheker, is frans en spreekt zijn engels wat zwakker. Zijn eruditie en charme maken dat ruimschoots goed en ik laaf me gaarne aan zijn kennis van historie en van de streek en het leven.

We hadden de enorme eer om bij haar thuis te worden uitgenodigd in haar fraaie home te Carpentras. Samen met twee engelse vrienden dus geheel volgens de oude etiquette. Het was prachtig: heerlijke hapjes met champagne, mooie conversatie, tijdens deze "six à huit" (van zes tot acht) dus dit apero. Conversatie in twee talen, onderwerpen dagelijks en cultuur en bepaald gezellig en humorvol. Trefwoord: stijl. Hun huis is ook en plaatje van mooie spullen uit de hele wereld: pa was reder, vandaar. Het echtpaar bezit ook nog een huis met tuin+pool in Mormoiron, just for fun en wij zien hen ook bij de pianoconcerten van Samolotov in ons dorp.

De avond verliep erg leuk en we leken te zijn geslaagd. Dwz we mogen hen nu ook uitnodigen, zonder afwijzingssmoezen te hoeven verwachten. Zo gaat dat in een superbeschaafd milieu van oudere datum.

Kijk je door de verpakking heen dan zie je twee prachtige mensen, met veel internationale ervaring en wijsheid die ook nog zeer gastvrij en vriendelijk zijn.

Nu onze club dus.

We eten geregeld samen in een resto en dan rammelen de glazen. Bartender Tom, oud-antiquair, schenkt de apero variërend van pastis tot whiskey. Vooral de laatste keer, op St.Patrick'sday, is het raak: veel whisky en ook ierse muziek en af en toe een iers danspasje. We hebben ook een echte SIR als lid, oud-diplomaat en groot bewonderaar van de old iron lady (Thatcher) waarvoor hij ooit werkte. Her Majesty gaf hem dan ook de SIR-titel mede omdat hij ooit werd ontvoerd en bedreigd als diplomaat in het Midden-Oosten. Hij hield tijdens het diner een levensverhaal en vertelde met veel humor en understatement wat stories uit de diplomatiek worldwide. Erg leuk. Dan de vragen: of hij niet erg bang was geweest? Well, in fact ...no, because I think those people know about vthe power of the british diplomatis and other services.... Dat is nog eens een antwoord niet?

Ik had ook de eer hem commentaar te vragen over de actuele toestand Iran, Iraq en de olie. Hij gaf zeer handig zijn visie en ook nog een interessante visie, Bravo dear Christopher!

We doen ook altijd een spelletje, op z'n frans eigenlijk. De laatste keer moeten we hoofdsteden van 25 europese landen correct weergeven op ons papiertje. Dat valt niet echt mee hoor, maar er waren na check toch meerdere goede oplossingen. Dus loten voor de prijs. Veel gelach en gedoe, een beetje conform de alcoholstand. Mijn ega won ooit de eerste prijs bij het raden waar welke kaas vandaan kwam; uiteraard enkel engelse en franse kazen, dat spreekt.

Bij het St.Patricksfestje was er een hoedenwedstrijd, iedereen kon een met groen (ierse kleur) versierde hoed maken en een duitse mevrouw won. De Sir met een groene klimmershelm kreeg een tweede plek; wat hij niet zwaar betreurde, ook al betrof het hier een vroegere vijandelijke natie. Wij hadden gewoon een groen olijftakje opgedaan: vrede!

Na de koffie sukkelde het feestje naar zijn einde en dan begint de afscheidskusceremonie die doorgaat tot op de parking. Het geloop en gemanoeuvreeer op de parking tonen aan dat er een mix aanwezig is van Alzheimer (lichtjes) en alcohol; het zg AA-syndroom. Men verdwijnt daarna toeterend richting huis hopen dat de gendarmes thuis zitten. En wordt je aangehouden dan is het advies spreek en versta zo slecht frans dat de agenten in wanhoop opgeven. Want die spreken geen woord over de grens zoals al "onze leden" wel doen. Bye, bye , friends/amis, à la prochaine.

++++
++++

COIN DES POÈTES

Enkele gestolde gedachten uit een inferno dat ik ooit ontmoette. Bij hervinding, wat later, kon ik de (eerder geschreven) woorden pas weer aanraken. Omdat hun temperatuur was bekoeld en mijn greep wat vaster was geworden. Dat kon door een mooie vriendschap. Dank mon chère C.!

ONZE SPELONK

In ons zit een diep gat,
Gapend, zwart en donker,
Giftige dampen stijgen omhoog,
En wreed gegrom komt van anderen.

Het werd lang geleden in ons geslagen,
Niet door een ongeluk, nee, door onvermogen,
Tot behoeden, koesteren en tot liefhebben,
Zoals velen onder ons overkomt,
Die nergens schuldig aan zijn.

Op het gat rust een dik deksel,
Met veel kracht en energie daar neergelegd,
Geboren uit wanhoop en levensdrift,
Een kleine kier is geopend,
Daaruit steekt een vreemde klauw.

Het deksel is lichter geworden,
En verschoof van zijn plek,
Door donkere krachten, die wonnen,
En die niet wilden wijken,
Toen moest het gevecht dus plaatsvinden,

Onontkoombaar.

Nu moet de oude krocht worden gedempt,
Met wat ons ooit werd ontstolen,
Met genegenheid, warmte mededogen,
Vele tonnen zullen er nodig zijn,
Van hulp, zwijgend luisteren en veel tranen.

Maar zoveel medicijn is niet meer te koop,
Want deze vulling is zo schaars,
Omdat zo velen het behoeven,
Dus ging het op de bon,
Zoals binnenkort de olie.

Dat moeten we accepteren,
Want het is duidelijk en logisch,
Maar een armlengte ónder onze breinen,
Gaaf het flink tekeer,
Dwingend, niet-aflatend en wreed,
Ontembaar als een verslaving.

Toch moeten wij vergeven,
Aan allen die ons ooit wilden helpen,
Maar die moesten opgeven,
Omdat tijd en moed hen ontbrak,
Of omdat we te lastig waren,
Met onze complicaties en onze tekorten.

Dus wat ons zuchtigen nog rest,
En wat we moeten accepteren,
Is dat de spelonk zal blijven,
Tot ze geheel wordt gedempt,
Met de liefde die dood heet,

So get down, lions,
Henry, vergeet ons niet,
En verlos ons,
And kill the fire,
It's frightening.

Leon, 10-05

Isabelle uit Quebec, beeldschoon van buiten en van binnen, zingt deze verzen , zoals geen ander dat voor mij kan doen. Een ware balsem voor oor en hart.

NOOIT (Jamais)

Als ik terugkijk op mijn leven,
Als ik weer bij je terug kom,
Zoals de golven eeuwig doen,
Als ik weer terugkom bij jou,

Zeg dan nooit dat het te laat is.

Want ik kom van zo'n verre reis,
Om de hemel in je ogen weer te zien,
En de stille schoonheid van je gezicht,
Ik raakte aan de snaren van de tijd,
En liep over andere planeten,
Ik ging tot het einde van de wind,
Maar vond bij jou het ware einde.

Honderd keer ging ik om mijn aarde,
En dronk van alle fonteinen,
Ik raakte aan het hart van het licht,
En niemand hield me tegen,
Waar ik ook was en waar ik ook ging,
Je voetafdrukken zag ik overal,
En dus zal ik je nu bekennen,
Dat ik nooit verder kwam dan JOU

Als ik ontwaak uit mijn herinneringen,
Als ik binnenkom na mijn zwerftocht,
Als ik vandaag bij je terug kom,
Om de stilte te doen schreeuwen,
Zeg dan nooit dat het te vroeg is,
Om over de eeuwigheid te spreken,
In mijn muziek en mijn verzen,
Want ik zong altijd enkel over JOU.

Naar het chanson : "JAMAIS", van Elisabeth Boulay.
LEON maart 2005.

Nog een mooie, gestolde emotie van de stembanden van Isabelle Boulay. Een boodschap van eeuwige hoop.

EEN ANDER LEVEN

Als we opnieuw kunnen beginnen,
Omdat ons nog een kans wordt gegeven,
Dan doe ik alles om je te helpen,
En zeg ik je: ik begin weer vooraan,
Want ook ik hoop op een ander leven,
Maar zal het allemaal wel genoeg zijn?
Ondanks wat ik je nooit heb gezegd?

Vertel me zachtjes,
Waar kan ik je vinden?

Ik wil enkel een ander leven,
Om de voorzienigheid te kunnen danken,
Want zonder jou zou ik nog geloven,

Dat het lijden bij de geboorte hoort,
Nu wil ik twee bloemen in een vaas,
Naar de hemel boven ons sturen,
Omdat die wilde dat wij elkaar vonden.

Vertel me zachtjes,
Waar kan ik je vinden?

Hij die alles bestiert,
Zal ik graag vragen,
Om het maximale,
Om een dubbele eeuwigheid,
Om het doormaken van nog een leven,
Samen, wij met elkaar.

Het zijn geen wensen uit een film,
Geen wensen zonder fundament,
Want het betreft de band tussen ons beiden,
Het is een moment van ommekeer,
En alles is oprecht en kostbaar,
Als een waar geloof,
En als dat er is, zal ook alles opnieuw kunnen.

Vertel me zachtjes,
Waar ik je kan vinden?

Mijn mooiste ogenblikken van geluk,
Kwamen allen tijdens de stilten,
Terwijl ik aan je dacht,
Dus zeg me waar je nu bent,

En zeg het me zachtjes,
Waar vind ik je?,
Waar ben je?
Waar in deze grote stilte,
Die er is, als ik aan je denk.

Naar het chanson: UNE AUTRE VIE van Isabelle Boulay
LEON, februari 2005

++++
++++

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

GOOGLE OP ZIJN BEKJE (Beurskoers)

Hun verwachte groei was wat lager dan eerder ingeschat en dat zeiden ze netjes publiek. Pats, de koers ging onderuit en ze werden in 20 minuten 11 miljard dollar minder waard. Dat was de eerste botsing met de harde financiële wereld van deze groeigigant. En nu blijkt ook nog dat ze hun belastingafdracht verkeerd berekenden, ai! Hun financiële goeroe had thuis heel wat uit te leggen. Google moet nog veel leren van ... de beurs en de fiscus. Van de rest weten ze alles al. Maar ook hun wacht nu de concurrentie, die goed wakker werd. De wonderkinderen blijken toch mensen te zijn.

MICROSOFT SPEELT VOOR GOOGLE

De concurrentiestrijd is moordend tussen de I-mastodonten en Microsoft besloot zijn nieuwe versie van Windows, Vista genoemd, een jaartje uit te stellen. Want ze hebben het zeer druk met de Googlelaars te beconcurreren op hun terrein. Wel 20 nieuwe diensten, deels met Google-trekjes, kwamen op de markt. In de markt zegt men dat Microsoft nu eindelijk de strategie van Google heeft gesnapt.

ANTECEDENTEN UIT GOOGLE

Tja bij solliciteren toon je de beste kant en camoufleert de zwakheden. Normaal en de werkgever moet het maar uitzoeken niet? Wel dat doet hij ook en wel door uw "Google-profiel" op te sporen. Dat is simpelweg uw gereis over het internet via Google want dat wordt vastgelegd.

Nu dus gauw de adviezen om u te beschermen tegen deze piraterij:

Neem een fake-naam en skip uw eigen naam als u op het net gaat.

Pas op met scherpe teksten (My space heeft die n.l. ook bewaard)

Verifieer uw profiel (bij ZABA-research of Argali)

Pas op met een blog!

Zo ik weet nu dat ik niet meer aangenomen zal worden bij diverse werkgevers of, eigenlijk, weer wel bij anderen. Dat is dus nu mijn geheime wapen; ik neem gewoon mijn profiel mee bij het sollicitatiegesprek! Ook doen dus, zo krijgen we ze wel plat.

VIRUS ZONDER GRENZEN

Het internationaal terrorisme krijgt hulp, van een grenzeloos virus. Een nieuwe grenzeloze dreiging is er plots die de internationale gemeenschap in elkaars armen jaagt. Want het vogelvirus besmette ook al honden en katten en, de deskundo's zeggen dat dit wijst op een weg naar ..overdracht tussen mensen.... In 25 jaren zijn er al 38 virussen etc. die eerst enkel dieren bedreigden, ook al gevaarlijk voor de mens. Door transformatie/aanpassing van deze virussen. Je moet je toch niet voorstellen dat straks miljoenen mensen ziek worden zoals nog in 1918 met de spaanse griep (6 miljoen doden!), de pest in de Middel-Eeuwen (gigantische sterften).... en wij dus nog steeds geen antiserum!

Cynici zeggen nu dat enkel zo'n ramp de mensen zal doen inzien dat de VN een belangrijkere rol moet gaan spelen en dat we moeten stoppen met andere tegenstellingen. Helaas toonde vele oorlogen eerder het gelijk van deze cynici aan... wij weten er nog van zelfs. Na enorme klappen, intens verdriet en vele doodzieke medemensen wordt het dier "mens" weer echt mens. Niet eerder kennelijk. Dit was "the human way, for ages".

U zult het meemaken: Bush die weer zegt: "we got him". En hij bedoelt Bin Laden die overleed aan de vogelgriep. In de bergen van Pakistan, dichtbij zijn eigen kippenhokje. Want Bin lust geen varkensvlees.

NELIE IS DE TOP

Ons Nikkel Nelie zoals de franse pers haar noemt, heeft veel prestige in Europa. Ze ligt in dezelfde lijn als onze Bolk, die heel Frankrijk tot afgrijzen bracht met zijn liberale nieuwlichterij. Nelie staat te boek als "dur"; dat betekent keihard en niet duur dus. Zij heeft een zeer grote onafhankelijkheid wat zeer essentieel is voor een economisch scheidsrechter. Ze wordt gewaardeerd voor haar grote ervaring in zaken en voor haar uitstekende networking. Allemaal eigenschappen die een frans europeaan veelal niet heeft. Ons vaderlands prestige in Europa dat kwam/komt van Duisenberg, Bolkenstein en nu , van ons Neelie. En we hadden al van den Broek, Loesewies van der Laan en op een heel andere plek Luns en nu ... u weet wie ik bedoel! Waar een klein landje groot in is? Wel in een paar slimme ollanders die in europa laten zien hoe het moet! Een prima reputatie toch.

GEEN LAGELONENLANDEN MEER?

Over 5 jaar zijn die er niet meer zegt Prof. Foppen met stelligheid. Europa stelt zich veel te DEFENSIEF op, vindt hij, en is daardoor slachtoffer van de globalisering geworden. Slecht, angstig immigratiebeleid en niet-tijdige hervormingen. Frankrijk is in Europa het slechste voorbeeld , alles zit daar vast, geen hervormingen en een erg lage produktiviteit. En veertig Bijlmers...een ramp, een tijdbom. Zie Scandinavië die hun sociale stelsel erg efficiënt organiseerden, onverkokerd, duidelijk, waar ook de burgers de overheid nog vertrouwen en bereid zijn te betalen voor sociale zorg. Bravo, Scandinavië dus. En die delocalisaties dan? Over 5 jaar is dat afgelopen, zegt ie, de technologie neemt toe en als de loonkosten dichter bij elkaar komen is verplaatsing nauwelijks meer interessant. Dus Foppen ziet onze bedreiging in ons slechte beleid, onze kramphouding en ons slecht georganiseerd sociale stelsel en niet in de "lage lonen" . Visie en "ontkramping" is dus het antwoord; we zijn het (weer) zelf schuld. Een ander geluid dus, waarvan ik me wel afvraag of Foppen alle hoeken en gaten van de nog arme globe goed op een rijtje heeft. En ik vraag me ok af op welk welvaartsnivo bij ONS wij aankomen op een soort nieuw evenwicht westen en nieuwe landen. Zie de versnellende armoede in Europa bij vooral oudjes en slechtopleiden..... Ik vrees dat het trefpunt van de balans ergens is waar onze welvaart mogelijk in totaal niet zorgwekkend is maar wel in haar verdeling tot grote problemen zal leiden. Zo'n 25% minder koopkracht, daar ga je niet van dood, maar dan moet je wel gaan fietsen en kun je niet echt meeswingen in de vaart van je eigen volk. Dus, ik pas even op met Foppen....maar zijn benadering is zeer nuttig; bravo Foppen dus.

OLIE (en andere energie),WATER

De prijzen van de grondstoffen zijn hoog en stijgen door. Gekoppeld aan de stijgende omvang van de wereldhandel (2006:+ 7%). T.o.v. 2001 is het prijsnivo eind 2005 al 20% gestegen. En dit is pas het begin: schaarste alom.

WIE PROFITEERT VAN DE OLIE?

Pétrodollars zeggen de fransen; wie incasseert ze? Nu de prijs per vat al drie jaar in de lift zit, is dat een interessante vraag geworden. Wel de OPEC-landen profiteerden natuurlijk en incasseerden een overschot dat ging van 31 naar 218 miljarden (1999 tot 2005), dat van Rusland van 33 naar 87; alle exporteurs samen 350 miljard in 2005. En een flink deel komt in roulatie, de olielanden consumeren en investeren ermee. DE import vanuit de EG ging dus 80 miljard omhoog, we zijn 25% van hun import in totaal. Extra in 2005: 25 miljard dus. Niet slecht niet? Al moesten we dat ook MEER betalen voor onze olierekening.

De grootste profiteur is Duitsland dat zijn export zag omhoogspringen met 6 miljard naar een totaal van 26 miljard. Helaas gaat Frankrijks export slechts heel bescheiden omhoog tot nu toe. In Saoudi-Arabië ging het echter met 26% omhoog, maar dat was inhalen van de eerdere teruggang. En dat terwijl de saoudi's 90 miljard extra te besteden hadden. Zo werkt de

economie op wereldschaal: kopen en verkopen en opletten. Dus u krijgt misschien wel uw salaris van een deel van het benzinegeld dat u vorig jaar extra aan de pomp moest betalen, via Uw baas dan wel, natuurlijk.

MOEILIJKE TIJDEN VOOR MILIEU-ACTIVISTEN

Tja kiezen is moeilijk en de realiteit is niet altijd wat je politiek uitkomt. Dat is nu voor milieu-activisten ruim het geval nu broeikas-effect en luchtvervuiling door gebruik van fossiele brandstoffen strijdt met de "schone" kernenergie. Twintig jaar ná Chernobyl is de hervatting van kernenergie volop aan de orde. Niet uit milieu-liefde maar om economische redenen: de olie/gas prijzen dus. En de schaarsten. Uit enquetes blijkt dat 50% van de Fransen vóór kernenergie is, 36% tegen. Dat is maar goed ook omdat er nu de nieuwste EPR-reactor wordt gebouwd in Normandië en omdat de huidige 58 (!) reactoren moeten worden vervangen. Dat geeft overigens bergen nucleair afval ... waarheen daarmee? Zelfs in Duitsland dwingt de realiteit nu herziening van hun sluitingsprogramma, de politiek rommelt al aan in die richting, nu zonder groenen in de regering. Nederland idem. En in de rest van de wereld is de discussie enkel nog over wie levert aan wie en hoeveel gaat dat kosten. China, Turkije en waar niet moeten tientallen reactoren hebben; en vlug. En de uraniumhandel en -politiek is al stevig wakker: speculatie en jacht alom. Andere tijden. Ik ga mijn schuilgeldertje maar vast graven. Niet voor de Russische aanval maar voor Tsjernobyl II. Onontkoombaar.

FRANSE ENERGIE: ON TOP

Kernenergie is sterk in de lift en de Fransen zijn er keigoed in. Wij hebben dan ook 85 van die kernketels en 85% van onze stroom komt daaruit. Bush, Peking, India, China, Rusland kortom iedereen jaagt op deze energiemogelijkheden en alles wat erbij hoort. Kennis, uranium, opslag van afval, het is een enorm lucratieve markt geworden. Areva, een Frans staatsbedrijf is de grote club hier en in de hele wereld. In de VS hebben ze een dochterbedrijf en daar is nu de eerdere staatssecretaris van Energie van Bush de baas geworden. Bravo Areva. Spencer Abraham heet ie en hij heeft zeer veel industriële ervaring. Hij was het die Bush "hielp" bij zijn standpunt tav ITER, het kernfusieproject dat nu vooral in Caderache (Zuid-Frankrijk) komt. U ziet het weer eens: voor wat hoort wat.

BESPAREN OP ELEKTRA

Tja eerst leek het een geintje zo'n zaklamp op elleboogenergie. Dus een lamp die je met knippen voedt (2e wereldoorlog Amerikaanse uitvinding) of zoals nu, even vol zwengelt voor uren gebruik. Dat laatste kan voor 29,50 euro al. Ik heb al jaren een zwenkelradotje dat met zonne-energie wordt geladen of met zwengele, werkt echt prima. Kijkshop 25 euro. Uw thermostaat van de verwarming op afstand bedienen? Geen probleem. Via de telefoon kan u uw verwarming op elke stand programmeren waar u ook nog bent (of blijft). Iets prijziger 325 euro.

En dan al die electronica die op "de waakstand" staat! Overigens een beruchte brandoorzaak! Koop nu een apparaat dat u aan uw stopcontact doet en dat voelt als alles op uit staat en schakelt helemaal af. Zet u wat aan dan hup en u krijgt weer jus lekker zuinig en veilig. 20 euros; u haalt de prijs eruit in een jaartje.

WAAR BLIJFT ONS WATER?

Wereld waterconferentie in Mexico. U gelooft het niet, Europa heeft 5000 m³/inwoner/perjaar en Afrika ... 6000. De VS 12000 overigens. De 8 miljoen Londenaren moeten al jaren zuinig doen met water in de zomer. In totaal is er al voor 40 miljoen Europeanen een watertekort. In Oost-Europa is het ook bar maar daar komt het door achterstallig onderhoud en slechte spullen. De waterprijs moet omhoog om alles OK te krijgen, maar hoe doe je dat bij armoede?

In Bretagne en Normandië is verontreinigd water door landbouwgiften een groot probleem; de toeristen hebben in de zomer niet genoeg water. Stijgende temperatuur en minder regenval zijn algemene oorzaken in Spanje, Portugal, Zuid-Italië en Frankrijk. Vooral in Spanje is het mis, 37% te weinig regen alweer.

De statistiek toont dat er in 1950 17.000 m³/inwoner was en in 2025 denkt men nog maar 5000, dat is alarmerend. Nog wat info:

-1,4 miljard (15%) heeft op de wereld GEEN drinkwater

-2,6 miljard hebben geen riool cs.

-Slechts 5% van de publieke middelen gaat naar watervoorziening en 12% gaat naartelecommunicatie!

U begrijpt waarom al altijd een rubriek WATER in Le Provençal stond. Natuurlijk ook omdat wijzelf waterproblemen kennen. We hopen altijd maar dat we genoeg water voor het zwembad hebben, de prijzen zijn al hoog genoeg. Want 38-40 graadjes zonder zwembad gaat niet echt lekker.

Misschien moeten we de wijnoverloed in onze zwembaden kiepen: zwemmen in de rosé dus. De prijs van een liter rosé daalt door de overloed en wijn bestaat voor 90% uit water. Of we leggen een pipe-line aan van Holland naar de Provence en dan maar pompen. Overdag water van noord naar zuid en s' nachts rosé in omgekeerde richting. Dan hoeven jullie de dijken ook niet te verhogen. Is dat een deal?

RELIGIES

DE EVANGELISCHEN RUKKEN OP

En op 3 mei zijn er presidentsverkiezingen dus. Het protestantisme is in Frankrijk maar 2% van de bevolking en de "oude clubs" zakken wat af. Daarentegen scoren de ook hier aanwezige evangelische christenen (o.m. de zevende dag's adventisten) steeds beter. Dus moest de federatie van protestanten nagaan of deze nieuwe club "erbij mocht". Na lang studeren en delibereren mogen ze nu meedoen, mede omdat hun jeugdig en enthousiaste geloofsbeleving vernieuwend kan werken in de protestantse gemeenschap in Frankrijk. Helaas is niet opgevallen dat deze "Bush-Kerk" gewoon een ordinaire infiltratie van de VS is in het "oude Europa". Chirac: en garde!

WET TEGEN GODSLASTERING

Een meerderheid hiervoor zal er niet zijn, maar een groepje UMP-parlementariërs gaat een wetsvoorstel indienen tegen godslastering in Frankrijk. een beperking van de vrijheid van meningsuiting dus. Ook karikaturen moeten er onder vallen natuurlijk. Een van hen "heeft geen zin in een wereldwijd godsdienstconflict en zegt ook te wonen in een regio met veel islamieten... En daar is hij ook burgervader. En die wordt in Frankrijk gekozen en de islam kiest rechts in dit land. Zo zit het dus in het land van de scheiding van Kerk en Staat. Schuivende panelen.

ALLAH CONTRA HIPPOCRATES

In Frankrijk en ook al andere landen zijn er regelmatig conflicten in ziekenhuizen en/of bij specialisten-huisartsen. De echtgenoten van te behandelen moslimvrouwen eisen enkel vrouwelijk personeel aan het bed van hun ega, willen dat alle communicatie tussen dokter en patiënte via hun verloopt of worden boos als er geweigerd wordt een maagdviering voor hun dochtertje te geven. Daarbij zijn forse bedreigingen geen uitzondering. Voor sommige artsen erg onbegrijpelijk omdat ze vroeger in Marokko en Algerije deze problemen met moslims nooit hadden. De radicalisering is kennelijk de oorzaak van deze verharding. Ook zijn er personen die in het medische beroep werken die hun religieuze praktijken (bidden, bijbelstudie etc.) deels op hun werk willen kunnen doen en ook dat komt wel eens in de knoop met de dagelijkse praktijk. Doktertje etc. zijn valt niet meer mee; is zelfs gevaarlijk in sommige ziekenhuizen. De wettelijke voorschriften botsen ook expliciet met de religieuze/culturele gewoonten. De kerk en staat

(openbare services) principes botsen met regelmaat en blijken nauwelijks op te lossen. Veel artsen weigeren dat ook langer mee te maken en stellen zich hard op. Het komt al voor dat religieuze autoriteiten in bepaalde gevallen te hulp worden geroepen door de patient en/of de medicus. Erg ingewikkeld allemaal. Het blijkt uit een verkenning dat het hier zelden magrheb-moslams betreft, vaak komen de problemen voor bij pakistaanse/afghaanse en turkse patienten. Soms moet zelfs de hulp worden ingeroepen van de officier van Justitie als de patientenrechten (veelal van een vrouw) strijden met de eisen van de godsdienst cq de echtgenoot. Overleg tussen justitie en wijze mannen van moslimzijde is niet zelden noodzakelijk om uit een impasse te komen.

Tja ik vroeg me af of het christendom ook ooit dit soort problemen had met de medische vooruitgang, dat zou eigenlijk, logischer wijze zo ooit moeten zijn geweest toch? De vooruitgang is heel vaak strijdig geweest met de religie en botste met oude opvattingen. Maar in Frankrijk wil men toch niet overgaan tot de stap van ziekenhuizen etc. per religie al zijn er natuurlijk christelijke en joodse hospitalen. Dus toch de voorbode van het islamitische hospitaal? Maar, anderzijds kennen we nu ook vele voorbeelden van medisch handelen dat kerken/religies verbieden niet? Abortus, euthanasie zijn de duidelijkste voorbeelden en het aantal ethische kwesties neemt met de dag toe in de medische wetenschap. In deze zin is de botsing waar dit stukje over begon zo oud als Methusalem en dus mogelijk zelfs ouder dan Hippocrates. Dus eeuwig en des mensen...?

CONDOOMS EN DE KERK

Het leek er even op dat de katholieke Kerk ging "opschuiven". De aartsbisschop van Milaan had met een bioloog in de krant een balletje opgegooid tot grote consternatie van de hiërarchie. Binnen de pauselijke Raad werd er al gewerkt aan een document betreffende voorbehoedmiddelen dus de boodschap was getimed. En al in 2005 zei een kardinaal dat in speciale situaties een condoom zou moeten mogen. Dacht hij aan drugs of nog erger? Daneels zei in La Stampa ook al eens dat er gevallen zijn waarin "een seropositieve man zijn vrouw verplicht een seksuele relatie te onderhouden". Vooralsnog is er stilte in de hoogste kring. Zou de Kerk op haar hoge leeftijd Nu dan toch nog opschuiven? Het valt te betwijfelen denk ik, eerder andersom.

DE KERK EN DE MENSENRECHTEN

De russische orthodoxen willen de democratische wildgroei gaan aanpakken: Euthanasie, abortus, homo-huwelijk alles moet op de schroothoop. Dat maakte de aartsbisschop Alexis II bekend in aanwezigheid van Poetin, een fervent gelovige. Ze zien hierin een missie voor Rusland in de 21^e-eeuw! Het 10^e concilie dat recent plaats vond had dit normen/waarden herstel als hoofdthema. De toeloop tot dit concilie uit staatsferen was enorm. Kerk en Staat zien dezelfde restauratie als gewenst, zoals nu ook in Polen. Het westerse liberalisme moet bestreden worden, daarover is eenieder het eens. De weg terug begint dus in het oosten van Europa, ook in het deel dat in de EG zit of wil. Het oude Europa krijgt het mentaal nog heel zwaar. Andere tijden dienen zich aan.

JUDAS WAS NIET FOUT

Er dook een oeroud evangelie op in New York, 66 vellen papier in zeer slechte conditie in een bankkluis. Na omzwervingen in de "handel" enkele eeuwen lang en opgekocht door een zwitserse antiquaire. Na 1700 jaar staan de andere, officiële evangelies mbt Judas effe voor paal: hij zou op verzoek van Jezus hem hebben verraden. De tekst is in het koptisch en is er een van vele die de laatste 65 jaar opdoken. En mogelijk niet de laatste dus. Het Vaticaan is nog niet in paniek, maar de aanhangers van een niet-letterlijke bijbelhantering winnen veld met dit soort van ontdekkingen. Straks blijkt ook nog dat Judas niet dertig zilverlingen kreeg maar dertig miljoen en dat die gebruikt werden om de jonge kerk een financiële injectie te geven bij haar

expansie. Overigens was het dokument in een deplorabele staat en zal het, na restauratie, worden tentoongesteld in een Egyptisch museum. Dicht bij de kopten dus.

AFRIKA

CHINA OVERVALT AFRIKA

Zo'n 150 jaar geleden streden Rusland en Europa om de macht in centraal Azië. Nu is er een machtsstrijd gaande in Afrika tussen het westen en de chinezen. Ook al in de 70-er jaren waren de chinezen hier diplomatiek actief maar nu zijn ze er echt. Als echte grootmacht op jacht naar grondstoffen met hun president voorop. Op bezoek in Marokko, Kenya, Nigeria stonden op het lijstje en chinese ondernemingen dringen aan. Er wordt enorm geïnvesteerd en geschonken en geëxporteerd ook. De handelsstroom is tussen beiden met 35% toegenomen in 2004/05. En de afrikaanse bossen gaan en masse naar Peking; in november is er een afro-chinese top. In Soedan speelt China ook al een speciale rol, steunt Karthoem tegen Tsjaad... Maar nu gaan ok zij snappen hoe gecompliceerd Afrika is, no doubt. Intussen is weer eens helder hoe Europa het bij zijn grote buur laat afweten: ruim baan voor China en de VS. Daar krijgen we nog spijt van.

ONRUST IN TSJAAD

Idriss Deby pleegde in 1990 een staatsgreep en nu lijkt hij zelf aan de beurt. Enkele verwanten doen samen met rebellen ergens bij de grens met Soedan en er is nu grote onrust. De president komt niet meer in het publiek, is bang voor moord en is geïsoleerd. Zelfs het leger, vnl zijn eigen stam, is tegen hem. Op 3 mei zijn er presidentsverkiezingen waar Soedan zich wel mee wil bemoeien lijkt het. Daaraan willen de grote partijen overigens niet mee doen. Nu wil Idriss een offensief starten in het oosten, als zijn leger nog mee wil doen. Tsjaad tussen Libye, Soedan, Somalië en Niger is ook weer eens in de afrikaanse politieke mallemlen geraakt en dat zal weer leiden tot veel leed. Op 13 april moest het leger al een aanval uit het oosten afslaan, met succes, maar de positie van Deby verbleekt. Frankrijk probeert hem overeind te houden, maar niemand gelooft er nog in. Het middendeel van het afrikaanse continent is en blijft een kruisvat op de scheidslijn van islam en andere gelovigen. En zie hierboven ook nog de rol van Peking in dit conflict.... Nieuw-kolonialisme in oude zakken?

BIN LADEN IN SOEDAN

De djihad nu ook in Soedan, in Darfour. Bin Laden meldde zich om de Amerikaanse kruisvaarders daar te bestrijden en hun olieacht te frustreren. Na Afghanistan, Irak en Palestina nu dus Darfour. Immers Soedan is voor 70% moslim en dus voor 30% ongelovig, christen zelfs. Dat is dus spekkie naar zijn bekkie, zeker nu het westen daar wanhopig probeert de Arabische milities tegen te houden in hun optreden tegen arme burgers. Bin Laden was er ooit al toen hij miljoenen investeerde in trainingskampen daar en ook in hulp en landbouwprojecten. Maar daarna werd hij verjaagd door druk van de VS en de Saudi's. Dus nu revanche. Na 300.000 doden, 2 miljoen vluchtenden nu de djihad waarbij flink tegen Tsjaad geageerd zal worden. Het westen, nu al in grote verlegenheid, met de onmogelijke toestand, gaat weer eens op een proefstand. Bin Laden kan geen inzicht ontzegd worden in de keuze van zijn plekken van optreden. Het zal weer spannender worden en gemener: strijd tussen oude vijanden en alles ten koste van vele onschuldigen. Oud recept: de macht krijgen heeft geen maximumprijs.

SENEGAL: 20 JAAR HERRIE

Na een oorlog met de rebellen kwam Vieira weer aan de macht in 2005. Het leger van Guinee-Bissau dat Senegalese rebellen, olv ene Sadio, steunt viel met zware wapens zijn hoofdkwartier aan. Nu blijft het leger aan de grens tot "alle rebellen zijn verslagen" zegt Vieira.

Ook zijn er zorgen over spanningen in Gambia en Guinee, alwaar de regeringen zwijgen op het internationale vlak. Intussen zijn de humanitaire organisaties erg ongerust over deze stilte... Een nieuw drama tekent zich af, vrezen velen. Ook hier is er geen zicht op stabiliteit.

VOORZICHTIG IN CÔTE D'IVOIR

Na het grote debacle in dit land waarbij de ca 140 franse bedrijven vertrokken en 8000 fransen vluchtten, probeert Frankrijk nu weer "terug te komen". De premier Konan Banny roemt zijn pacificatiesucces maar niet iedereen is blij en overtuigd. Maar de economie ligt op zijn gat en geld om de 40.000 ambtenaren te betalen is er nauwelijks. De consumptie stortte al 30% in elkaar. De verleidingskunsten worden nauwkeurig gevolgd, maar vooralsnog is men aan de franse kant zeer voorzichtig. Allemaal pas geleerd.

KONARÉ CONTRA SARKOZY

Hij is de voorzitter van de Unie voor Afrika en stelt zich op tegenover "sommige landen die vijandelijke immigratie-wetten maken". En hij doelt o.m. op Sarkozy in Frankrijk met zijn "immigration choisi". (selectieve immigratie). Want het zwarte continent verloor al 4 miljoen gediplomeerde afrikanen aan Europa. En nog eens zoveel elders in de wereld. Braindrainage dus. Elk jaar betaalt men in Afrika 4 miljard dollar om enkelen weer terug te halen, maar er verdwijnen er jaarlijks 25.000 zegt hij. Tja, dat is niet best en een ramp voor Afrika. Maar als je de immense onveiligheid in dit continent ziet snap je er wel wat van. Wat moet je op het kerkhof met een mooi diploma? Konaré moet de discussie over de oorzaken harder voeren met zijn leden, dat is nodig.

WEST-EUROPA.

EUROPA EENS OP ENERGIEGEBIED

Het is positief, dit nieuws. Europa heeft een beleid op energiegebied. Dat was hoog nodig, zeker na de russische gascapriolen. OK het zijn nog voornemens maar toch. De OPEC en POETIN krijgen straks EEN europees standpunt te pruimen en EEN onderhandelaar. Goed voor broeikas effect, energiebezuiniging, differentiatie van energiebronnen, zekerstelling van energievoorzieningen kortom ook veel energie-efficiency. Hiermee komt er ook een europees standpunt naast (of tegenover?) dat van de VS te staan, en dat verhoogt de druk in de juiste richting. Dit is praktisch Europa, samen een tegen collectieve dreigingen en ook helder in standpunt mbt wereldproblemen. Brussel: ga zo door.

Airbus heeft het weer moeilijk tegenover Boeing, met name mbt de verkopen van de A340 tov die van de 777. Komt omdat de laatste energetisch gedacht de betere is nu: twee ipv vier motoren. Enkel de A340-600 doet het beter, Boeing verklaarde al de leiding op de markt weer terug te hebben. Europa contra de VS, maar nu als concurrenten op een wereldmarkt. Niks verkeerd mee, om de beurt.

EN, EUROPA NU EENS OVER DEFENSIE?

De laatste enquête hierover in europees verband doet hoop herleven. Meer dan 53% vindt een europese defensie een goed idee. De bedreigingen zijn er volop, het terrorisme voorop met 67%. Maar ook de strijd om de grondstoffen wordt door 53% genoemd. In Frankrijk vindt men de meesten die eea zónder de VS willen doen gebeuren. De Duitsers zijn het meest positief (90%), de Britten scoren 75% vóór. En zij vinden ook dat het defensiebudget flink omhoog moet.... De anderen zijn veel zuiniger; ontbreekt het hun aan fighting spirit? Europa, het borrelt weer wat.

WIE WIL DE EURO NOG?

Slovenië is van de 10 nieuwen het land dat zeer dicht bij de maastrichtse criteria is aangekomen en dat dus zal binnentreden... met de euro! Hoera dus, de eerste komt eraan. Dit Zwitserland van de Balkan heeft sinds 1991 hard gewerkt en nu zijn zaken op orde. De 9 andere daar ligt het wel wat anders. De kleintjes, behalve Malta en Cyprus, zijn er het dichtste bij, de groteren

zien nog weinig mogelijkheden om hun financiën op z'n maastrichts te temmen. Immers dat vereist nogal wat sociale ingrepen om de kassa op orde te krijgen. Iets wat overigens nu Duitsland en Frankrijk niet lukt, ai, ai. Hongarije is er slecht aan toe, maar is met Slovenië, de enige die ook de euro wil. Polen ziet het niet zo zitten, Tsjechië idem, Letland en Litauen zijn er ook nog niet en twifelen ook aan de euro-overgang. Het zou dus kunnen gebeuren dat de niet-eurolanden in de EG in aantal aanzienlijk gaan toenemen in de toekomst. De slechte condities van de grote Europese economieën geven voor velen aan, dat de euro het niet is. En de meeste volkeren willen, zo spreekt de man in de straat, liever "hun eigen geld" behouden. De veranderingen in de EG zullen mede worden opgeroepen door het toetredingsproces van de nieuwen. En de machtige positie van de stichters van Europa, daar is weinig meer van over. Ze overtuigen niet meer. De idee is dus slechts een zwakke drijfveer, wat trekt is de markt en de ontwikkelingssubsidies. Europa struikelt nog voor het volwassen worden kan. Al dit geeft aan dat het heel anders moet in Brussel.... Waar het nogal stil is, voorlopig.

DE NEW YORK TIMES: HET OUDE CONTINENT ZIT MUURVAST

De NYT is niet onze grote vijand en schreef medelijdend over de onmogelijkheid van de Europese "economische groten" (Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje) uit het slop te komen. Politiek onmogelijk zegt men. Er is wat hoop in Duitsland maar het is een labiele hoop. Frankrijk zit zeker tot en met de presidentsverkiezingen begin 2007 muurvast en Italië is politiek in een echte dip gekomen. Machteloze politieke constellaties, onbegrip, en ongefundeerd blind "optimisme". De rekening van ons verleden en onze onbeweeglijkheid komt eraan. Wij allen gaan die betalen. En de NYT is niet de enige die dat weet; maar zij schrijven het leesbaar voor iedereen wel op. En ook nog zonder leedvermaak.

EUROPA EN GEORGIË

Einde maart verkiezingen en Loutsjenko ontving de Europese commissaris voor buitenlandse zaken om te praten over een aanvraag voor aansluiting bij Europa. Hij sprak dat het niet kan om een van de grootste Europese staten met een enorme geopolitieke betekenis links te laten liggen. De commissaris sprak: we willen nog veel verbetering zien in het economische en juridische domein en ze dacht: Zou deze man het wel halen bij de verkiezingen, nu de oranje erfenis zo verfromfraaid lijkt.

AUTO-INDUSTRIE: RICHTING OOST-EUROPA

Peugeot sluit een Engelse fabriek, Volkswagen kondigde 20.000 ontslagen aan in Duitsland. Peugeot investeert ook 350 miljoen euros in Tsjechië terwijl Mercedes ook werkt aan 9000 ontslagen.... De trek naar het oosten van Europa is in een onstuitbare golf begonnen. Redenen? De marktgroei en natuurlijk de lagere kosten (loonkosten, vestigingskosten en vaak ook belastingen). In Frankrijk broeit het ook, maar is men uiterst bedacht op grote onrust. Maar de uurlonen in Roemenië en Frankrijk zijn in een verhouding 1 op 46! Dus daarom is die Logan ook hier zo'n succes. En de groeiende welvaart in het oosten maakt de markt aldaar veel interessanter dan in het grijze westen, ook dat nog. De enorme prijsstijging van grondstoffen (in enkele jaren +20%), noodzaakt extra de lage kostenlanden op te zoeken en vanwege logistieke eisen gaan nu ook al de toeleveranciers naar het oosten. Want voorraad houden is bij autofabrieken uiterst impopulair. Gaat dus alle assemblage van autos van west naar oost? Nee, zegt men, de transportkosten van gereede auto's maken dat onwaarschijnlijk. Vooralsnog gaat de productie van de kleinere wagens oostwaarts en op de kostprijs van deze auto's met kleine marge is daar een extra-marge van 4% te halen. Zeer interessant dus. Maar bij een groei van 4% klimmen de salarissen ook 4/5% zegt men. Dus het inhaaleffect komt eraan. Veranderingen gaan in de moderne open economie snel, zeer snel en de mens "moet" volgen. Flexibiliteit is HET toverwoord. Onze (klein)kids zullen dat ervaren als niemand vóór ons.

ARME OUDJES EMIGREREN

Spanje is stevig goedkoper dan de rest van Europa en zeker de UK. En de pensioenen in de UK houden ook niet over. Daar en nu ook al in Duitsland worden de pensioenen bevroren/gekort..... ook ons voorland! Dus emigreren nu vele engelse grijsaards naar goedkope landen: een pensioenverzekerings onderzoek laat zien dat 45% (!) erover denkt te vertrekken. Het gaat vooral om de zg vaste kosten in het UK, die veel hoger zijn dan in vele andere landen. De levensmiddelen prijsverschillen zijn minder het punt. En natuurlijk: arm zijn in de zon is beter dan in de motregen. Even een lijstje wat hierbij hoort:

Wekelijkse voedingsuitgaven in Europa (voor een standaardmandje spullen): Spanje 19 euros/week; VS 21, UK 23, Frankrijk 26, Australië 26, Canada 27 en Cyprus 30.

Dus zijn de britse bestemmingen nu: 31% Spanje, 19% Australië, 14% Frankrijk, 8% VS en de anderen 6%. Geld is dus niet alles, maar is noodzakelijkerwijs wel erg belangrijk geworden. Emigratie uit armoede is voor jongeren uit arme landen noordelijk en voor ouderen uit (vroeger) rijke landen zuidelijk. Het oude Europa kan worden zo het best worden geschetst.

PASPOORTEXAMEN

Ja binnenkomen en nog meer dat is voor niet-europeaanen ook in de duitse landen een opgave geworden. Als je niet-europeaan bent, natuurlijk. Elk land uit de Bund doet het op eigen manier en sommige examens zijn op z'n zachtst gezegd wel erg komisch... of tragisch? Een quizz lijkt het wel! Enkele vraagjes:

-Welke duitse natuurkundige heeft in 1895 een revolutionaire medische vinding gedaan?

- Wat vond Otto Hahn uit in 1938?

-Uw zoon vertelt u dat hij homo is. Wat is uw reactie?

-Denkt u dat de vrouw de man moet gehoorzamen en dat deze haar mag slaan?

-Wat gebeurde er op 9 november 1938 en op 9 november 1989?

De gewone duitser wordt dit zelden gevraagd, slaat met regelmaat zijn ega en je mag je afvragen wat de antwoorden zouden zijn, als die er al zijn. Uiteraard hopen de Länder op deze wijze enkel hooggeleerde islamieten van niet-fundamentalistische snit binnen te halen.

Wilt u nog meer weten? Op www.hessen.de onder Unser Einbürgerungskonzept staat het hele examen. Succes ermee.

De Groenen zijn woest hierover en er is zelfs EEN minister die vindt dat eea geüniformeerd zou moeten worden in Duitsland.... Der Liebe Gott ,sei uns genädig.

POLEN EN EUROPA

Polen is de echte luis in de europese pels, en voorstander van een enkel "economisch" Europa en behoud der naties. Daarom is Polen ook voor Turkije, Georgië en Wit-Rusland IN Europa. En het roept op tot een "ENERGIE-NATO" (ik zei al vaker: energie is oorlog) en doelt dan om op de onbetrouwbare rol van het gasrijke Rusland. De nieuwe poolse president waarschuwt wel vaker voor de "aartsvijanden" Rusland en ... Duitsland. En hij wil alle restjes uit de communistische periode "ausradieren" en daarmee ook de corruptie. Hij spreekt over het landverlies in het oosten (aan Rusland), en zijn afkeer van de "vertriebenenherdenking" in Duitsland (om de Sudetenduitsers). Betaal ons eerst maar eens de oorlogsschade zegt hij. Angela was al gauw bij hem en ze kunnen wel samen door een deur, gelukkig. Want Angela snapt dat de poolse, Deense en Engelse, (en Nederlanse?) opvatting over europa's toekomst wel eens leading zouden kunnen worden. Frankrijk is afgebrand en Angela moet opnieuw kiezen zegt ze. Dus toch een Groot-Europa maar dan enkel een economisch verbond? De beurt aan Nationalistische pragmatiek; ons hachje redden en geen politieke sprookjes meer, dat lijkt de koers. Dat fluistert de nieuwe europese wind.....

POOLSE PRIESTERS VOOR HET WEEKEND

U leest het goed, na de loodgieters nu ook al de priesters uit Polen. De bisschop van Aberdeen regelde priesters die vrijdags uit Polen wegvliegen, de biecht afnemen, dopen, de mis doen en zondagavond weer terugvliegen. Er is in Polen een ware boom aan priesterstudenten meer dan 7000 studenten al. En de polen leren engels hoor! Dus gelovigen maak U op voor de gehuurde priester, die op leasebasis uw kind doopt en uw mis leest. Helaas, de penitenties zullen erg dik worden want in Polen straft de heer veel harder.

SPEELDE SCHRÖDER VALS (of net goed)?

Schröder was tegen de Amerikaanse inval in Irak, duidelijk. Maar nu zijn er sterke geruchten dat de Duitse geheime dienst de Amerikanen het verdedigingsplan van Saddam voor Bagdad in handen speelden. De New York Times weet het zeker en Angela is als de dood voor een parlementaire commissie; dat is buskruit voor de grote coalitie! De minister gaf al toe dat er toen wel geheime agenten van Duitse huize daar zaten, maar die waren er enkel om Duits bezit te beschermen. Tja gelukkig weten we niet altijd alles.

Overigens wordt Schröder nu snel echt "een baasje" in Europa. Hij was al opperhoofd bij de grote Russische gasclub en nu is ie ook Rothschild Boy geworden. Hij moet de deuren in Turkije, het MO, China en Oost-Europa openen voor deze financiële gigant. Och zo'n man is natuurlijk een goeie en hij heeft heel wat alimentaties te betalen niet? Het was effe slikken om een rood baasje zo te zien verder gaan. Maar Wim Kok ging toch ook niet in een bejaardenhuis werken? Enzovoort... Wie denkt dat linkse politici niets op hebben met het groot-kapitaal vergist zich: dit zijn dagelijkse realiteiten in hun werk. Wouter was al bij Shell dus die doet het vooralsnog "omgekeerd". Je kunt beter maar wat snappen van zakendoen.... zie Frankrijk waar dat heel dun gezaaid is....

TEST VOOR ANGELA

De reisdagen over de wereld, waarop ze veel indruk maakte, zijn voorbij. Nu dus het zware interne werk voor "Eiserne Angela". De landsverkiezingen gaven haar coalitie een steuntje in de rug, maar toch. Gezondheid, arbeidsmarkt, energiepolitiek liggen op de plank. Franse toestanden worden niet verwacht, maar stilletjes zal het niet verlopen gezien de diepte van de noodzakelijke ingrepen. Na de artsenstaking krijgen we nu ook "Hoogervorstpolitiek" en dat zal pijn doen. Per jaar ook hier 7 à 8 miljard tekort in de zorgsfeer. Terwijl de artsen al staakten voor 30% meer! En ook de ambtenaren willen meer eurotjes, want deze jarenlange gewenning kan niet zomaar worden afgeleerd. Ze is taai Angela, maar ze zal nog walletjes onder de ogen krijgen. Brussel loert ook al op het weer te grote tekort....

F-16's VOOR ROEMENIË

Tja de Roemenen willen wel bij Europa en zijn wat Amerikaans qua orientatie (zoals ook de Nederlanders eigenlijk). Dus willen ze wel wat F-16 straaljagers, maar dan wel okkasies. Die heeft Israël wel in de aanbieding dus de deal is gefikst. De oude Migs van Roemenië zijn nu ook in de aanbieding... iets voor Iran? Ik zie wel geld in zo'n deal nu.

DE BRITS RENNEN WEG

In Frankrijk verscheen een boek: "Au secours, les Anglais nous envahissent". (Hullup, de Engelsen overvallen ons!) en het handelt op komische wijze over de ladingen Engelsen die Frankrijk binnenrennen. Gepensioneerden en 2e huiszoekers. Immers over het plasje vliegen, danwel het tunneltje nemen is een fluitje van een pence. Het westen van het land van God zit al flink vol. Rennen ze gewoon naar de zon? Of hebben ze de buik vol van good old England en nu ook van our Tony. Vele armen rennen naar Spanje omdat Frankrijk te duur is, de wealthy gaan naar de Franse westkust en de Provence. Hier stikt het intussen ook van de Anglais en daarom werden wij ook maar lid van de Frans-Engelse culturele club. Funny guys these English and they are somewhat thirsty also. Oud Europa moved rond over de open grenzen en zoekt het

maximum voor het beschikbare geld. Dat wordt nog veel erger weet iedereen die denken kan. Dus wij wachten op nog veel engelsen, Duitsers en Belgen...en zelfs Denen. Europa ligt in Zuid-Frankrijk.

GEPENSIONEERDEN TEGEN ONS TONY

De pensionado's in Engeland gingen massaal de straat op want hun pensioenen blijven achter. Na de beurskrach 2002 is het kapitaal van hun pensioenfondsen stevig geslonken. Sinds 1946 nog niet voorgekomen...Tja en 875 euro voor een echtpaar, 570 voor een vrijgezel is in good old England geen vetpot. Ook al diverse ondernemingen hadden pensioenproblemen. En men schuift stevig op: Pensioenleeftijd omhoog, middelloonberekening ipv eindloon, tja zo gaat dat. En steeds meer Engelsen kiezen, als ze dat kunnen, om zelf hun pensioen te regelen.... of niks te doen natuurlijk. En nu moeten al 10% van de verzekerden langer blijven werken dan "voorzien" was. Ook Tony komt niet langs enorme vergrijzingsproblemen en ziektekostenproblematiek. En waarom ook hij niet? Wel het is een Europees probleem. Dus ook Le Provençal, redacteur is met pensioen al 10 jaar (schande), zal zich nog vaak over dit onderwerp buigen, onontkoombaar.

BERLUSCONI MAAKT HERRIE

Hij deed het weer; nu met de werkgevers. De kritiek van enkelen op zijn economische beleid op een bijeenkomst voor de verkiezingen deed hem tot de volgende aanbeveling komen: "Neem minder vakantie jullie en werk harder". Zo dat is dat. Van een topman die zich daarover opwond zei hij tot de andere bestuursleden: "Uw president heeft een zenuwcrisis, jullie moeten er iets aan doen". En een laatste: "Een werkgever kan niet links zijn. Is hij dat dan zitten er bij hem lijken in de kast". Daarmee was Diego Della Valle bedoeld, opperhoofd van Tod's luxe artikelen. Berlusconi toont zijn echte inhoud: patje-peeër.

En , het kon niet uitblijven, er werd een film over hem gemaakt, genoemd : De Kaaiman. Een fantasieverhaal, maar iedereen weet dat Berlusconi is bedoeld. Uitgekomen net voor de verkiezingen, heeft de film de woede van rechts opgeroepen. Nu begint Berlusconi, zo is hij, elke meeting met: Ik ben de kaaiman en ik vreet communisten. Zo dat is duidelijke taal. Nu heeft hij verloren en weigert Prodi te feliciteren. Niemand kan nu nog ontkennen dat een onbetrouwbaar soort handelaar zo lang Italië bestierde. Maar let wel: ca 50% zag hem nog steeds zitten.... Dat is wat mij verontrust.

Prodi erft een puinhoop zeggen experts: groei onder elk ander land, tekort 2006 4,1%, cumulatieve staatsschuld 105% van het BNP (kampioen!), export in het slop, tja dan weet U het wel. Het privé-vermogen van Berlusconi ging van 6 miljard in 2003 naar 12 miljard in 2005; niet slecht! Geen enkele relatie natuurlijk tussen beide zaken. Italië stevent af op een Argentijnse toestand van insolventie. Hoe arme Prodi, met zijn kleine labiele meerderheid en politieke lappendeken dat allemaal wil rechte trekken is HIJ JC en niet zijn voorganger. Die dat zo ongeveer claimde. Berlusconi zit echter gewoon de volgende crisis af te wachten en glimlacht: want hij had zo'n 50% bijna de laatste keer. Italië is politiek weer op drift.

OOST-EUROPA

MONTENEGRO OOK AL?

Dit stukje vroeger Joegoslavië, nu onderdeel van Servië, wil het ook al alleen proberen. Dat zal haar ontwikkeling bevorderen zegt de president. DE EG is zeer kritisch hierover, helaas. Dit land heeft een tekortje van 2%, een inflatie van 3% en een toerismegroei van 22%. De EG wil zeker 55% van de inwoners zien stemmen vóór Europese aansluiting/zelfstandigheid. Dat vindt de president wel erg veel en zegt hij, is dat ook wel wel zo bij de huidige Europese landen? Gewetensvraagje.

DE OOSTELIJKE WIJNOORLOG

Als u de politiek wil begrijpen dan zie hier: zelfs met wijn kun je oorlogje spelen; economisch oorlogje dus. Dat leren nu Moldavië en Georgië die beiden Rusland's vrienden niet zo zijn. Ze maken in deze landen wijn, mogelijk weet u dat. En de russen zijn veruit hun beste klanten. Nou ja, waren eigenlijk. Want Poetin grijpt, na het gas, nu de wijn in zijn kraag. Reden? Wel de wijn bevat pesticiden en dat verdraagt de russische maag niet. Dus 80 resp. 90% (!) van de wijnexport ligt op zijn gat. En ook het georgische mineraalwater deugt plots niet meer; exportstop. Olie, gas en nu de wijn, inzet van geopolitiek geschaak, tot grote ontsteltenis van de "bevrijde oost-Europeanen. Bevrijd? Tja het is maar hoe je het bekijkt. Binnenkort zult u bij de grootgrutter dus de wijn uit die landen tegen dumprijzen zien staan. Advies? Kopen die spullen en.... Laat de wodka maar staan. Kijk even op het etiket want er wordt ook in Zweden etc. "wodka" gemaakt. Die mag u natuurlijk wil inslikken. En die pesticiden dan? Wel neem na elk glaasje rood een zweeds glaasje vodka en er gebeurt helemaal niks met U. Ik durf het niet te schrijven, maar de franse export naar Rusland gaat nu aantrekken. De een zijn dood is de ander etc. Eeuwige wet en dat omdat de macht regeert als een humanitair blind beest. Machiavelli is springlevend.

TSCHETCHENIË: DE RUINES DIE OVERBLEVEN

Dit land is platgeschoten, leeggelopen en compleet geruïneerd. Op vele plaatsen is er gewoon geen licht en water, nog steeds niet. De achterblijvers steunen geheel ontmoedigd toch maar de nieuwe president, goed bevriend met Poetin uiteraard. Alle echte tegenstanders zijn dood, invalide of gevlucht. Daarom zijn de cybercafés, er zijn er maar enkele, zo vol: low-cost bellen over het net met de vele gevluchten over de hele wereld. Opa's en oma's worden voor de webcams geplaatst om met hun nog onbekende kleinkinderen te spreken en ze te zien..... een totaal , ook sociaal gezien, verwoest land. De prijs van het behoud van het russische imperium; Joegoslavië (Servië) is er niks bij. Dus zien we ooit nog Poetin gedagvaard worden in Den Haag..... maar pas als het russische gas op is. Eerder lukt echt niet. (Anti)-Terrorisme en gas/olie zijn DE garantie voor immuniteit geworden, wereldwijd.

LOGAN:OOST-EUROPA VALT AAN.

De LOGAN is echt fraai, een van onze kennissen heeft er een gekocht. Onder Renaultvlag verkoopt ex-Dacia deze auto's in vele Europese landen en concurreert stevig op prijs. De Dacia-fabriek in Roemenië werd door Renault overgenomen, helemaal omgebouwd en gemoderniseerd en er vielen vele ontslagen. Van 28000 terug naar 12000, daarna, steeg het weer wat. Er wordt veel aan opleiding en vorming gedaan en nu is de dagproductie gestegen naar 450 auto's, komende van 150. En dan HET verschil: maansalaris is nu 200 euro, een ingenieur krijgt 400 à 450 euro.... maar er worden meer mensen aangenomen , de jaarproductie gaat al naar 200.000. Omzet 1,2 miljard waarvan 1/3 export. De auto-industrie in Europa anticipeert simpelweg op de komende, of beter verdergaande salarisdalingen, en als Oost en West elkaar dan tegenkomen, heeft de Logan al positie op de hele markt in Europa. Vooruitziende blik, de auto-industrie was altijd al goed in vooruitkijken... Weet u nog dat ik er ruim een jaar geleden over schreef? Nu loopt hij al stevig in de franse verkopen! Tempo, want de wereld verandert snel.

ZUID-AZIË

KARACHI'S CHIQUE WIJKEN

Ja U hoort het goed, Karachi heeft zijn puissant rijken, gewoon in arm Pakistan met zijn fundamentalisten, all-over. De maffia, het geweld, de fundamentalistische universiteit en de groot-industrie en de schatrijken zitten in dezelfde stad van 15 miljoen (= Nederland). De rijken spreken engels, dat hoort zo, wonen in paleizen en rijden niet zelden Rolls Royces en leven uiterst decadent zonder charia. En ze doen ook veel aan liefdadigheid natuurlijk. Een

middeleeuws aandoende samenleving die uiterst explosief is geworden. Politiek is hier een zaak van rijke families en niet voor/door het volk. Nergens voor nodig. Wat Marx ooit was voor armen lang geleden is nu Al Qaida en/of het fundamentalisme. Dat is eigenlijk niet zo vreemd toch?

TIBET KIEST EEN PARLEMENT

Al 59 jaar houdt China Tibet bezet, maar de Dalai Lama weet van geen ophouden. Sinds 1962 doet hij een parlement kiezen via 53 bureau's verspreid over de wereld. Daarna kiest dit een regering van 7 ministers. Er zijn 82000 kiesgerechtigden ingeschreven. De Dalai Lama spreekt overigens tegenwoordig al van de wens "naar een grote autonomie" voor het bezette Tibet, onder "beheer" van China. Want hij weet als geen ander dat de wereld nu tegen China niets kan/wil ondernemen. De economische motor van de wereldgroei kun je niet frustreren. Petje af voor deze leider die nooit zelf in Tibet leefde.

THAKSI TREEDT AF

Hij won de verkiezingen maar gezien de onrust trad hij toch af. Een partijgenoot neemt over om de eenheid in het land te behouden. En niet vanwege zijn corruptie en nepotisme dus. Ach, men begrijpt dat hij op de achtergrond zijn stroman zal souffleren. Immers in corrupte landen werkt dat zo.

NEPAL: EEN KONING IN PROBLEMEN.

Maoïstische rebellen stoken tegen de nepalese koning die ook wel erg autoritair begon te opereren. Na dagenlange opstootjes gaf hij toe dat er een nieuwe premier en regering zou komen. Sinds 1990 is er al interne oorlog met rebellen van communistische komaf. Zoals eerder ook in Bengalen en centraal India gebeurde. Zij waren het niet eens met de democratische weg die de officiële communisten kozen en werden rebels. De experts zijn nog helemaal niet gerust op een echte ommekeer van de toestand. Ook omdat de koning niet de handigste is. Dus het gerommel bij de bureaus van China blijft nog even?

OOST-AZIË

EEN CHINEES ONTDEKTE AMERIKA!

Het kon niet uitblijven: een chinees ontdekte het buskruit en niet ene Schwartz en nu blijkt ook dat Amerika door ene Zheng He is ontdekt. Tussen 1405 en 1433 en lekker vóór Columbus in 1492! Dat blijkt uit een oude kaart uit 1768 die een copie zou zijn van eentje uit 1418. Zeker deze mijnheer heeft bestaan en reisde de wereld rond onder de Ming dynastie. De kaart wordt nu op waarheid onderzocht... Columbus draait zich om in zijn graf en George wordt alweer nerveus. Men fluistert dat hij in zijn free hours nu chinees studeert en dat er wordt gezocht naar bewijzen dat de Sioux al heel lang geleden China ontdekten en Zheng uitnodigden om langs te komen.

HET CHINESE BANKSALDO

Stand nu 853 miljard dollar, 35 miljard meer sinds eind 2005. Dat gaat lekker! Japan is nu van de kampioenstroon gestoten... Bush wil opnieuw revaluatie van de yuan, die veel te laag zit. De kleine opwaardering van 2% van de Yuan, kort geleden, is peanuts. It's a changing world. De chinezen bezitten met de jappen praktisch de hele staatsschuld van de VS en dus... zij betalen de facturen van Irak.

CHINA REDT DE ONDERDELENINDUSTRIE

Het gaat niet goed met de Amerikaanse autobouwers, dus ook niet met de onderdelenfabrikanten. De Mid-West zit vol met deze ondernemingen, ook wel "the rust belt" genoemd. En nu is er bedacht dat de chinezen mogelijk ook deze business kunnen redden, omdat ze zo'n grote autofabrikant gaan worden. En ook de Zuid-Koreanen cs. Stel je voor: de Amerikaanse parts-

industry gaat werken voor de chinezen en kan zo overleven. Dus probeert men zeer intensief hele ondernemingen te verkopen aan Geely en Chery Automobile. Ook Harley Davidson ziet de chinese markt en begon een offensief daar, want China bezit nu al 50% van het motorpark van de wereld. Men wil nu dat de burgervader van de stad Ningbo op een Harley gaat rijden, als eerste. China de redder van de oudste en machtigste auto-industrie ter wereld, dat zag niemand voor zich, 10 jaar geleden.

CHINEES PATRIOTTISME

Patriotisme is "in"; In Frankrijk en de VS vecht de regering mee tegen ongewenste bedrijfsovernames te verhinderen en zelfs op te roepen "eigen producten" te kopen. Dat doen de chinezen al jarenlang anders, zoals ook de Zuid-Koreanen overigens. Daar stelt de regering een centraal projectenplan op waarin de economische speerpunten worden vastgelegd. Als richting voor chinese investeringen (kopen bedrijven) en in technologie dus, en geldend voor iedereen. En, ook de gebieden waarop de chinezen de buitenlanders niet zonder meer hun gang mogen laten gaan bij overnames etc. Dan moet er SAMEN geïnvesteerd worden dus en uitwisseling van technologie/know-how is dan uitgangspunt. Ander patriotisme; veel intelligenter eigenlijk.. . Op deze lijst staat: Kernenergie, Transport, Water en Olie natuurlijk. Daar staan voor Frankrijk en anderen dus lekkere hapjes op Areva/Westinghouse, Airbus/Boeing zijn belangrijke voorbeelden. Een geleide economie met een enorme vrijheid van handelen: strategische planning op regeringsnivo in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De NV China toont het moderne zakendoen. Daar zou Brinkhorst toch ook eens over moeten nadenken voor zijn industriebeleid. In plaats van het af en toe omdraaien van de subsidie-portemonnaie, op aanvraag, dat spreekt. Maar dit soort "anti-liberalisme" mag niet in Den Haag; toch zal dit niet lang meer standhouden.... It's obsolete; gooi weg die oude concepten of reviseer ze. En snel.

CHINEES ZAKENDOEN

Chinezen zijn dynamisch, ondernemend en plukken de dag. Elke dag dus. Dat staat haaks op het westers zakendoen waar contract ,contract is. Bevroren afspraken dus. De chinezen zeggen: de wereld beweegt constant dus ook onze relatie, maar dat gaat vele westerlingen echt te ver. Cultureel verschilletje. Ook met Japanners werd 25 jaar geleden veel gezocht naar een passende communicatie. Immers dezen zeggen, net als de chinezen, nooit "NEE" in directe zin. Dus gaf een DSM-manager (een van mijn vroegere klanten) een lezing met als titel: "De 50 manieren waarop een japper "nee" zegt en "ja" bedoelt". Dat was een daverend succes. Nu de chinezen zo ongeveer de maat slaan in de gigantische westerse aanbodraces is hun manier per definitie de "betere". Aanpassen dus heren!

En er is nog iets heel vervelends dat nu vooral de fransen dwars zit. Leveren van producten kan in China niet als niet ook de know-how meekomt. Dat eist men bij kerncentrales en vliegtuigen, maar dat roept twijfel op: Je bouwt je eigen concurrentie immers!

Toch heft Airbus maar ingestemd met een montagelijijn voor de A320 in China; maar Areva (kerncentrales) aarzelt fors. De amerikanen schijnen soepeler te zijn dus is er paniek. Want het gaat om enorm grote belangen hier: VS contra Frankrijk ook nog! Nu hoort men dat eerst de kop van de baas Anne (Lauvergnon) gaat rollen; ze wordt mogelijk niet herbenoemd binnenkort. En Giscard d'Estaing gaat nu ook een colloquium voorzitten in Peking over duurzame energie. En daar zal hij het aldaar niet bij laten, vreest men in de VS. China dicteert zijn voorwaarden en het westen rent zich rot. Zo hoort het ook gezien de machtsverhoudingen, de omgekiepte dan, wel te verstaan.

CHINESE INGENIEURS TEGEN AMERIKAANSE JURISTEN

De communicatie tussen de regeringen cs van deze beide landen loopt erg stroef: men praat vanuit erg verschillende percepties/achtergronden. De chinezen zijn allen van origine ingenieurs, erg pragmatisch en doelgericht; de amerikanen zijn vooral juristen en gericht op een

heel ander wereldbeeld. En dat raat erg lastig en geeft gauw achterdocht en misverstanden. De chineze snappen ook niet dat de VS , zo'n hoog gestegen land in hun ogen, het water bij New Orleans niet kon keren en ook andere gelijksoortige dingen. Bij de bombardementen in Belgrado, werd indertijd de chinese ambassade per ongeluk plat gesmeten wat China niet kon snappen. Vergissing? Onmogelijk!

In diplomatieke kring maakt men zich zorgen over deze lastige communicatie tussen twee wereldmachten. Je snapt niet dat er niet gewoon een beroep wordt gedaan op de industrial engineers van het europese type (bij voorkeur opgeleid in Eindhoven), waar ingenieursmentaliteit werd opgesierd met veel maatschappelijk/sociaal/juridisch kijken naar de mensheid. Eindhoven moet snel en filiaal openen in Peking. Sorry voor de "andere ingenieurs", ik bedoel het niet kwaad.

HANDEL IS HANDEL

De chinezen executeren veel meer veroordeelden dan George doet. Maar daar wordt je doodgeschoten, meestal. De organen van deze geëxecuteerde mensen zijn dan al voor veel geld verkocht aan een ziekenhuis dat ze (ingebouwd) doorverkoopt aan rijke westerlingen. Amerikanen, Australiërs, Japanners, Engelsen en Israël's zijn de klanten. Ze lappen per geval 40 à 50.000 euro.... de nabestaanden van de doden krijgen overigens ook wat geld. De erfenis van de betrokkene dus. Dit alles schokt ons lichtelijk niet? Ik weet niet of de VS en anderen eenzelfde praktijk hebben, behalve mogelijk het medisch toerisme dan? Ik weet nu waar ik een nieuw levertje kan halen dat waarschijnlijk niet onder drank leed, enkel wat opiumschade dus. Tja dit is het nieuwste kapitalisme: wie rijk is leeft het langst! Dat is tenminste oude duidelijkheid.

TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN

Ja het is zover, in China zijn er te weinig (gekwaliceerde) mensen en de salarissen stijgen dus. Bent U als manager recent gedumpt? Wel in China zijn nu zeker 75.000 managersposities tekort. Effe "goeiedag" in het chinees leren en u kunt naar Peking gaan werken. Doet chinese ervaring op en u bent zo weer terug in Europa als grote baas van een chinees bedrijf aldaar. Gratis adviesje, beste mensen! Aan de kust is de druk het hoogst daar wordt nu ook het meest verdiend, naar achteren wordt het minder. Gemiddeld maandsalaris is echter nog maar 160 dollars, dus wordt er door de bedrijven nog zat verdiend. China in opmars wordt steeds meer een westerse staat met zijn plussen en zijn minnen. Such is life.

DE STILLE STRIJD: CHINA TEGEN JAPAN

De japanners zaten vroeger nooit stil. Vóór 1945 namen ze al een flink stuk China en Korea in, later kwam half Oost-Azië nog. En de oude ressentimenten herleven: in tijden van zwakte en onzekerheid herleeft het nationalisme. China was eerst boos over de plek van de japanse bezetting in de nieuwste geschiedenisboeken en over het bezoek van de japanse premier aan een nogal controversieel oorlog herdenkingsmonument. Protesten in de straat en veel politiek geschreeuw. Natuurlijk heeft het alles van doen met de opkomende macht van China en het gegeven dat Japan een VS-vriendje is. Intussen is de handel tussen beide landen stevig aan 't groeien, dat ook. En China is tegen een zetel voor Japan in de Veiligheidsraad. Kortom de strijd om de macht in de regio is volop aan de gang gekoppeld aan de wereldpolitieke ontwikkelingen. China komt dit gedoe wel goed uit want een externe vijand van vroeger, dat leidt mooi af van de interne onrust en problemen. Een oud recept. Nooit is een land sterker en eendrachtiger dan op het moment dat DE vijand kan worden aangewezen. Nu maar hopen dat het bij retoriek blijft en het wapengekletter uit zal blijven.

VIETNAM IN DE LIFT

Intel bouwt een groot bedrijf in Vietnam en er komen in hoog tempo steeds meer bedrijven hierheen. Mede omdat steeds meer van hen Vietnam boven China en Maleisië prefereren; nog

lagere salarissen, goed opgeleiden en een sterke groei. Groeiplaatje hier ook: +8,5%. Vietnam heeft nu ook aan de eisen van de wereldhandelsorganisatie voldaan en investeert miljarden in wegen en vliegvelden. Nike, Nidec (Japan) investeren al hier en het totaalpakket in 2005 was 5,8 miljard, een jaarsprong van 41%. Alle delen van Zuid-Azie zijn nu stevig ontwaakt en de regio wordt DE economische boom van onze eeuw. Op dus naar Ho Tsj Min stad.

KOREA DOET AAN HIGH-TECH DOPING

Voor een aparte industriepolitiek moet je in Zuid-Korea gaan kijken. De staat speelt stratego in zeer nauwe samenwerking met industrielen en... met de man in de straat. En niet met het maken van fietsen, nee met echte high-tech: Na Finland s'werelds beste op telecomgebied! Hoog opgeleide arbeid, consumenten die zeer gek zijn op het nieuwste/laatste, en uiterst competitief. Deze sector is een derde van hun export en ze maken zich ook al op voor biotechnologie. Stelt u zich voor: de staat stimuleert sterk dat iedereen een robot in huis neemt...en snel internetdebiet..... een joint venture van bewoners, overheid en industrie.... iets voor Brinkhorst?

JAPAN BOUWT AAN ZIJN VERDEDIGING

Het leger wordt gereorganiseerd in Japan in overleg met vriend de VS. Ze moeten nu namelijk ook taken BUITEN het eigen territorium leren uitvoeren. Samen met de VS-troepen in deze sector natuurlijk. Een versterkte samenwerking wil vooral Koizumi, maar nu er wat familieschandalen werden ontdekt krijgt hij tegenwind. Dus even wachten tot na de verkiezingen.... Bush moet dus even geduld hebben. En China en Korea kijken verontrust toe. En denken aan vroegere tijden.

BANGKOK IS ONRUSTIG

Nadat een beeld was verwoest door een gek waren er flinke betogingen in Bangkok en de koning moest crisisberaad houden. Het was verkiezingstijd en 100.000 mensen gingen de straat op betogen tegen de premier Thaksin die in de steden geen aanhang heeft maar drijft op het platteland. En hij zal weer gaan winnen zeggen deskundo's. Het wringt al lang ook in dit mooie land. Want de sterrekundigen zijn daar belangrijk en die zien foute boel. Zijn opvolger komt uit zijn eigen partij dus houdt ie eigenlijk de touwtjes gewoon in handen; achter de schermen.

NOORD-AMERIKA

AMERIKAANSE FOIE GRAS

Ja, de foie gras (ganzenlever) DE franse delicatessen is steeds meer in bij de Amerikanen. Dat komt ook omdat een franse immigrante deze import oppakte en dat schiet omhoog. Zij was dan ook de telg uit een foie-gras geslacht alhier, wilde weg van pa en ma, en landde in de import van het familieproduct. Op zijn Amerikaans hoor, en zonder ping-ping van de familie. Natuurlijk doet ze ook in magrets/confit de canard en dat gaat ook al prima dus. Ze zegt: " de groei in de gastronomie is hier veel hoger dan in ... Frankrijk!" Zo dat kan Sjaak zich weer eens in de oren knopen! Straks krijgt ie op een gala-hap Amerikaanse foie gras geserveerd. En wat doet ie dan?

BUSH ONTVING HU JINTAO

U kent Hu niet? Wel hij is de baas in China en ging op bezoek bij George, nadat Bill Gates hem had gefêteerd! En het ging natuurlijk over het groeiende handelstekort en de lage koers voor de yaun. Maar de Chinese baas laat zich de wet niet voorschrijven, dat hoeft hij ook niet meer. Hij bestelde spullen voor een slordige 16 miljard dollar, please. Een revaluatie zou overigens ook voor de Amerikaanse consument, die enorm veel goedkope Chinese spullen koopt, niet best zijn: koopkrachtverlies! Wall-mart is de grote verkoper van Chinese import. En dan de contrabande, de illegale namaak van buitenlands product. China erkent geen octrooi etc; bijgevolg is

bijvoorbeeld 70% van de software op overheids-PC's in China illegaal. Daarom moest Bill Gates ook effe met Hu buurten natuurlijk. Maar China, de grote nieuwkomer, gaat zijn eigen weg en is niet meer te intimideren. Dat zijn ook voor George de nieuwe realiteiten. Het kan verkeren en nu is het zover. In 2005 nam het handelstekort met China in de VS toe met25% (40 miljard dollar). Spreekt voor zich.

DE VS NEEMT LONDEN OVER

De beurs van Londen wordt beloerd door de twee Amerikaanse beurzen en andere Europese beurzen knijpen hem ook al. Want Londen heeft interessante klanten en die willen de Amerikanen meer in hun greep krijgen. Dus nu begint ook, logischerwijze, het opkopen van de tempels van het kapitalisme door andere tempels. Zo krijgen we nog een grote kapitalistische tempelorganisatie die de wereld eigenlijk al "bezit". Of beter gezegd het wereldse vermogen bestiert. Konkurrentie voor de paus maar dan van wereldse soort. De oude tijden van de paus en de keizer komen er weer aan. En ook het einde van de scheiding van Kerk en Staat. Verschil is dat de beursklanten nu veel islamieten zijn, dus een nieuwe kruistocht zit er niet direct in.

HAVENBEVEILIGING OP ZIJN AMERIKAANS

In Hong-Kong wordt het nu getest: een container controle systeem dat er 400 per uur doet. En zeer rigoureuus ook nog. Slechts 5% van de huidige containers in Amerikaanse havens worden gecheckt nu. De technologie om veel meer te doen is Amerikaans van oorsprong, maar is als eerste verkocht aan Hong-Kong. De VS- autoriteiten staan nu wat beduusd te kijken, zeker na de poging de grote havens te kopen door Dubai-Ports. George lette niet goed op, hij heeft geen tijd en geld meer, door Irak en zo. De markt voor deze systemen is minstens 1,5 miljard euro per jaar. Daarvan steken de Amerikaanse bedrijven nu wel het grootste deel in hun zak. Bravo.

BUSH KLEM IN HET IRAAKSE ZAND

Na drie jaar gelooft nog maar 40% in Bush en zijn Irak-avontuur. Ook in de eigengelederen krijgt hij nu klappen. Na de orkaantik, de havenverkoopplannen en nu weer een massaslachting door marines, zijn vele partijgenoten boos. Dus de democraten beginnen te geloven in een mogelijke herovering van de macht.... Maar ze zijn erg voorzichtig met een te forse aanpak van de president. Want in de VS geldt de volgorde eerst vaderland en eenheid en dan pas echt mekaar te lijf gaan. Dit land is nl in oorlog, daar wringt het. Maar 10 miljard per maand voor Irak is ook "no peanuts".

WERKELOOSHEID IS ZWART

Niet te geloven: 50% van de jongere zwarten is werkeloos, cijfers die ook in Franse banlieues zijn te vinden. Een recente studie laat ook zien dat 65% van de zwarte jongeren hun studie afbreken en dat stijgt naar 72% zegt men. Bij de Hispanos en blanken is het 34 resp 19%. Zwart gaat snel bergafwaarts en Latino is coming up. Als integratieresultaat is dit voor Amerika geen echt succes.... en dat al heel lang. Een noodlot?

WAAROM VERDWIJNEN DE INDUSTRIEBANEN?

Ondanks de hoge economische groei verdwijnen steeds meer industriële banen in de VS. Plus 5 miljoen banen erbij maar ook 1,5 miljoen industriebanen minder in twee jaren. Waarom is deze industrie van nu 15 miljoen banen op zijn laagst qua werkgelegenheid sinds 50 jaar? Natuurlijk is er een effect van delokatie naar Azië en is er het grote handelstekort maar dat verklaart dit verschijnsel niet echt. Het blijkt dat het vooral de produktiviteitswinst is die dit veroorzaakt. Computers, communicatietechnologie en robots, die doen het. Een sprong van 24% is recent weer vastgesteld. Een groot verlies aan industriewerkgelegenheid is wereldwijd te bemerken. En deze trend is nog lang niet afgelopen zeggen specialisten. Een nieuwe industriële revolutie is gaande.

AL JAZEERA KOMT NIET AAN DE (engelse) BAK

Dit succesvolle nieuwsbedrijf vindt geen medewerkende organisatie in de VS alwaar ze in het engels willen gaan zenden en dus een echt alternatief worden voor CNN en BBC etc. Niemand wil hun distributeur worden met als argument dat "er al teveel zouden zijn.....". Nu is er slechts een kleiner satellietbedrijf bereid mee te doen: Echostar Communications. Maar de familie Thanie uit Qatar laat zich niet stoppen en hebben als groot gasland zat pegels. Want hun arabische zenders hebben 48 miljoen kijkers en ze zoeken dus verder naar belangrijke anchor-journalisten in het engelse taalgebied. Ook wordt nu gezocht naar distributeurs in India, Australië, Frankrijk en Duitsland. Al Jazeera blijft gewoon optimistisch en niet zonder reden. Met BBC is al een begin van samenwerking in aantocht.

Ik kan ook Al Jazeera kijken op mijn satelliet maar ik snap niks van arabisch, helaas. Maar de beelden geven wel een indruk van hun keus. En waarom niet kennis nemen van de mening van een "tegenpartij"? Dat is toch ook liberaal en democratisch? Er wordt beweerd dat de VS tijdens de Irak-oorlog, serieus overwogen om de zenders van Al-Jazeera te bombarderen omdat ze de fraaie beelden van CNN over de war verstoorden met heel andere plaatjes. Daarom zijn ze gehaat in de VS; no good sports those americans? Ik vond deze zender nu op mijn nieuwe satellietsysteem, in het engels en ik ga kijken. Sure.

CALLCENTERS MET EEN AMERIKAANS ACENT

Veel amerikanen willen niet meer praten met callcenters in India et. Ze zijn daarvoor te chauvinistisch in het land van de liberale kampioenen. Want dat steelt banen toch? Wat nu doen om deze goedkope oplossing toch (stiekem) te behouden? Wel ze proberen over te gaan op mailen en chatten; dus de klant stuurt zijn vragen schriftelijk in, en hup, klaar. Je merkt er niks van op deze manier, dat je respons uit Bangalore komt. Overigens zijn er steeds meer jongere Amerikaanse klanten die meestal zo al communiceerden. De oudere amerikanen, daar zit dus de probleemkern, die willen geen "fout" accent horen aan de telefoon. Nu wordt er zelfs gepoogd de indische operators op te voeden in engels met een bostons accent! Allemaal nodig want als je indische op je callcenter hebt zitten dan breng je het imago van de company in gevaar, echt waar. De globalisatie kent toch zijn grenzen.

BRAINS FOR THE STATES

Zeer vele knappe koppen uit Duitsland en Frankrijk gaan naar de VS. Deze jongeren willen af van oude chefs en instituten en te weinig middelen. Bijna 46% van de franse onderzoekers maakt dat ie weg komt.... en van de 11000 Herr und Frau Doktors uit Duitsland gaat ook al 10% die weg. De kapitalen die de staat voor hun studies betaalden zien geen rendementen in hun vaderlanden. Het oude Europa is bezig zijn intellect te exporteren omdat het aan dynamiek en jeugd mankeert. Waarschuwing van formaat.

ILLEGALE IMMIGRATIE: ZEGEN OF VLOEK?

De senaat studeert erop, het grote illegalenprobleem in de VS. Tussen 1989 en 2005 steeg het aantal van 2,5 miljoen naar 11 miljoen. Mogelijk zelfs 20 miljoen. Economisch zijn er nogal wat voordelen weten de industriëlen: salarissen ongeschoold werk lekker laag; geen banenconcurrentie in de geschooldenhoek, lage productiekosten, extra-consumptie en intussen ontwikkelt zich Mexico (van de overgemaakte immigrantencheques voor thuis) tot een beter lopend buurland. Tja, dat deze mensen rechteloos zijn en dus staatkundig goedkoop, dat is wel wat pijnlijk maar ze zijn ook illegaal gekomen niet? Alweer blijkt dat welvaart gebaseerd kan zijn op de ellende van een deel der bevolking. Dit fenomeen was tijdens Marx al ruim aanwezig en is nooit verdwenen. Het verschil? Het huidige proletariaat is illegale immigrant. Ook in vele

europese landen hoor! Zelfs binnen de EG. Zie de poolse loodgieter etc. Kenmerk van onze liberale/neo-kapitalistische tijd, die echter ook op termijn welvaart scheppen kan.

LATIJS AMERIKA

HET ANDERE LATIJS AMERIKA

In LA is een andere tijd aangebroken; het lijkt goed ontwaakt, democratisert, zet zijn autochtonen in de regeringen, bloeit economisch sterk op en lijkt af te rekenen met zijn neo-koloniale periode. Een ruk naar links zoals eerder? Nee dus, een ruk naar nationalisme, indian power en economische opleving onder leiding van zelfbewuste autochtonen. De oude partijen zijn afgedankt, nieuw populisme ontwaakt en hoop gloort weer. Ook is de aloude westerse invloed ten einde; immers uit het westen kwamen de kolonialen en later ook de communistische idealen. Velen zien in deze vroegere westerse invloed de blokkade op de ontwikkeling van dit continent en spreken nu van echte "bevrijding". Nu kan ook LA de weg gaan van China en India cs.

Zijn de "cocalero's" gevaarlijk? Men denkt van niet, de nieuwe machthebbers lijken verstandig om te gaan met het coca-verleden van hun landen. Lula in Brazilië bijvoorbeeld, liet de oude rechtse hervormingen gewoon bestaan en, bouwde er op voort. Zoals Blair ooit deed en nu ook Bachelot lijkt te doen in Chili. De armoede is er nog maar wordt snel minder, heel hoopvol. Peru had recent haar verkiezingen; en dat is spannend bij deze 2e coca-producent ter wereld na Colombia. De helft van de peruanen verdient nog minder dan 2 dollar/dag... en 1 miljoen gezinnen leven ervan. Men zegt in LA: Van de coca kun je niet leven, maar het maakt wel het leven dragelijk en je kunt er mee OVERleven..

In de achtertuin van de VS is echt wat aan de hand en men zal opnieuw, maar nu echt, rekening moeten houden met een heel nieuwe toestand. Het "oude" westen krijgt nog een emerging continent erbij, waarmee moet worden samengewerkt op geëmancipeerde wijze. De nieuwen heten: Lula, Chavez (plots ook geen vriend van Kamp), Morales, Bachelot (een dame en Vasquez....

LATIJS AMERIKA: OPGELET!

Het geplande offensief van George naar latijns-amerika ging niet door vanwege 9/11 en wat erna kwam. Maar Latin America wachtte niet.... de veranderingen gingen zeer snel. En de chinese president was er ook al 4 keer op bezoek; George werd aldaar uitgefloten. De nieuwe regeringsleiders gaan linksaf, onder leiding van Chavez (Venezuela) en Castro... En de autochtoonse indiaanse bevolking komt aan de macht. De armen dus, die niet veel op hebben met de rijke amerikanen. En daarnaast gaat het economisch ook steeds beter in vele LA-landen. Dus hun positie wordt steviger ook op het wereldtoneel. Een continent in de VS-achtertuin ontwaakt en neemt vooralsnog geen vriendelijke houding aan naar broeder VS. Hier past ook even een energieplaatje: Venezuela heeft 6,5% resp. 2,4% van de olie/gasvoorraden in de wereld. Mexico: 1,2% resp. 0,2%. Maar de VS blijken een stevige handelspartner te zijn en te blijven... je kunt niet langs s'werelds grootste economie. En dat is eigenlijk ook maar goed, als enig tegenwicht.

THE MEXICAN MIDDLE-CLASS

De jonge mexicaanse middle class krijgt stevig meer geld en geeft dat ook uit. Ze verdienen rond 8000-50.000 dollars en ze zijn al met z'n tien miljoen, in dit snel opkomende land. Dat waren er 5 miljoen in 1992. De onroerend goed sector boomt en er wordt stevig gekocht en gefinancierd. De Amerikaanse banken zijn al stevig ingestapt en vele anderen zien met grote verwachtingen de rijkdom bij de burelen toenemen. Leningen, creditcards en Wal-mart zijn al de grenzen over. Ook de autoverkopen stijgen stevig; goed voor de noodlijdende Amerikaanse auto-industrie. Dit land met zijn vele economische crises lijkt nu definitief de drempel over te

gaan. Het tijdperk van meer "latin hegemony" is aangebroken, in de VS en in de latijnse regio. Het beeld van de slapende mexicaan onder de enorme sombrero kan in het museum.

PERU: EEN INCA AAN DE MACHT?

Tot voor kort dacht niemand aan Ollanta Humala, inca-afstammeling en presidentkandidaat. Gepensioneerd militair, 43 jaar, en Chavezbewonderaar. Hij ligt wat voor op de zittende president Garcia, tot elks verrassing. Peru gaat mee in de rij van veranderingen in Latijns Amerika... Een tijdperk lijkt voorbij te zijn, voor Peru. Maar nog even de uitslag afwachten dus. Hij wil de chinese importen aanpakken, de chileense ondernemers (de burens) remmen en coca oppeppen. Hij was beroepsmilitair, ook gezant in Parijs en zijn familie is fervent aanhanger van "Inca's eerst". En is tegen Chili, dat ooit oorlog voerde tegen hen (1880). En zijn landgenoten zijn voor 73% aanhangers van een sterke man regering; hun politieke ontwikkeling is zwak. Verrassingen in aantocht in dit ontwakende land?

COLOMBIA: ONTVOERING EN ROMANCE?

Ingrid Betancourt werd jaren geleden tijdens haar politieke campagne ontvoerd, samen met haar campagnedirecteur Clara Rojas. Het baarde en baart nog veel opzien. Algemeen wordt aangenomen dat Clara vrij mocht even later maar verkoos bij Ingrid te blijven. Solidariteit dus. Nu zijn er sterke geruchten dat onze Clara in love is met een der FARC-opperhoofden en daarom bleef. Grote verwarring bij de mensen die zich over deze rotstreek flink opwonden en nu nog geregeld actie voeren. Of zou de FARC nu weer eens een van haar befaamde manipulaties onderweg gezet hebben. Maar om WAT te bereiken dan? Als het waar is komt er over enkele jaren een fraai, opzienbarend en romantisch boek uit. Titel: I was weak, fell in love with Farc. Bestseller!

CHAVEZ, DE OLIEKONING

Hij eist nabetaling van achterstallige belastingen en een ander exploitatiecontract van alle buitenlandse oliemaatschappijen in zijn land. Hij eist deelname in meerderheid van het staatsoliebedrijf bij Total, ENI, EXXON-MOBIL die geen keus hebben. En hij staat sterk onze Chavez met zijn prima relaties met China, dat gek op olie is. En hij herhaalt wekelijks naar de VS de dreiging om de kraan voor hen dicht te draaien. Nou zijn er olieboeren erg benauwd dat dit voorbeeld Atgrentinië of Libye ook goed bevalt. Bij olie hoort namelijk ook olievlekwerking toch?

Olie is macht is positie laat een landje als Venezuela zien aan de machtige VS.

OCEANIË

Uit het zuiden niets nieuws.....?

MAGHREB-NABIJE OOSTEN

KRUITVAT LIBANON

Beiroet leeft tegen de angst in, dynamiek, verstikkend vereer en vele luxewinkels. Dubbele vestiging, de hele goeie: een winkel in West (moslims) en nog een in Oost (christenen cs). Maar de onzekerheid, de angst voor nieuwe ellende is er alom; het kan snel veranderen weet men.

De politieke scheidslijn is niet zozeer moslim-christen, maar eigenlijk pro- en contra-Syrië.

Na de aanslag op Hariri moesten journalisten, politici en schrijvers er aan geloven. De onderzoekscommissie van de VN naar de Hariri-moord loopt nog steeds en over de betrokkenheid van Syrië is iedereen op fluisterton. De ministers komen nauwelijks buiten hun huizen, reizen met body-gards en vergaderen op geheime plekken. Nadat Syrië zich onder druk in 2005 terugtrok bleven er velen toch hier: ruim 500 van de geheime dienst zegt men, 20% van de bevriende politici, waaronder de Hezbollah. Geregeld vindt men wapenopslagplaatsen en -transporten. De palestijnse kampen puilen uit van het schiettuig.

Niemand wil die oorlog, ook niet de sjieten in het zuiden, waar het er uit ziet als in Iran. Zij vertrouwen de soennieten niet. Een algemene samenspraak met alle partijen, Christenen/Maronieten/Grieken/ Orthodoxen/Armeniërs/ copten= 40%; Soennieten, sjieten, Druzen, Alouiten = 60% verdeeld over 17 gemeenschappen (4 christelijk, 11 moslims), over de kwestie met Syrië, de Palestijnse kampen en Hezbollah, mislukte jammerlijk. In de coulissen rommelen Iran en Syrië, en eenieder houdt zijn hart vast. Dit land weet als geen ander wat burgeroorlog betekent. Je ziet het aan hun bestuurlijke inrichting : de president (nu Lahoud) moet een maroniet zijn, de premier een soenniet en de voorzitter van de Assemblee een Sjiet dat spreekt de nodige boekdelen. En de burens zijn Israël en Syrië, Iran is niet ver..... en dat maakt het bepaald niet gemakkelijker.

SAOUDI-ARABIË WIL NOG NIET KOPEN

Chirac deed alles in de aanbieding: het grensbeveiligingssysteem en de levering van franse Raffale vliegtuigen. Maar de Saoudi's lachten en "bougarden"(komt van bouger) niet. Nee, zij willen geen spullen maar willen samenwerking en gezamenlijke ontwikkeling/bouw. Voor de tijd NA de olie, natuurlijk. De meegerisde industriëlen waren teleurgesteld natuurlijk en ze hoorden de machthebbers prijzen voor hun "modernisering op democratisch gebied". Dus dat moet heel anders daarginds als je iets wil verkopen. Dictating times are over!

VLIEG EMIRATES

De vliegrij van Dubai, Arabische Emiraten is in weinig jaren een superdikke geworden. Staat wereldwijd op plek 10. Voila. Dubai Ports wilde ook al de havens in de VS opkopen wat ze lieten na amerikaans protest....Overigens zijn vele andere wereldhavens al in hun handen. Kortom Dubai heeft nog iets anders dan olie; ze zijn zeer goed in grote business. En nu moeten ze voor 37 miljard dollars nieuwe dikke vliegtuigen gaan kopen; dus de deur wordt daar nu plat gelopen. Wie? U kent ze. Ze zijn nu de grootste koper ter wereld. Van nu 80 grote kisten gaat het naar 150 in 2012. Hun inrichting en service aan boord zijn de besten ter wereld, onbetwist. Dubai wordt een exchange-point op vlieggebied tussen Europa/VS en het oosten. Big business. Het is zeer goed dat deze arabieren zo van onze klandizie afhankelijk zijn en (nog meer) worden en we verdienen er ook nog een leuk centje aan. Goed voor de vrede, en misschien minder voor ons marktaandeel. Een mens kan niet alles hebben.

SYRIË IS KOEST?

Assad houdt zich ogenschijnlijk koest nadat zijn eigen vice-premier openlijk zei dat hijzelf opdracht gaf Hariri te vermoorden. Hij is een verwend impulsief manneke die er weinig van snapt, zegt men. Waarom hij niet doet zoals Khadafi en speelt hij vriendje met de VS? Wel omdat bij hem niks te halen valt zelfs geen invloed in Irak. Hij denkt zelfs weer ooit in Libanon de baas te worden.... hij is dus gevaarlijk. Iran is dat voor de rust in Libanon nog veel meer, vrezende velen.. Zelfs met Chirac die hem betuttelen wilde heeft hij nou ook ruzie. Er is intern steeds meer oppositie tegen hem en het leger zal hem niet meer redden, zegt de oud-vice-premier in zijn interview. Bachar's dagen zijn geteld? Maar die van de vice-premier denk ik ook.

IRAN: HOOG SPEL!

De radicale iraanse president maakt iedereen doodsbang; in en buiten Iran. In Iran zijn er nogal wat pragmatici die hun land zien instorten, economisch en at the end ook , politiek. Want er wordt hoog spel gespeeld in de crisis die Irak veroorzaakte, die Syrië en Libanon splitst en die nu de Hamas bovenaan bracht. Want de iraanse president wil nu de onbetwiste sjiiitische leider worden en de facto dan ook nog 2/3 van de oliestroom (Iran en zuidelijk Irak) gaan beheersen. Een angstig vooruitzicht. Iran wees alle "hulp op nucleair gebied" van Europa en Rusland af en wil gewoon de bom maken. De VS sloten een nucleair samenwerkingscontract met India en tonen hoe het ook kan. En, maken dus een trouwere vriend vlakbij de rebelse sjiiitenleider.

En daar staat nu de Veiligheidsraad weer..... er is (nog) meer eensgezindheid dan rond Irak , maar het zit niet echt lekker. Iedereen weet nog van het Iraakse "oil for food-program" dat als sanctie-uitlaatklep een ramp werd. En intussen groeit ook nog de tegenstelling soennieten-sjiïten, in Irak is dat zeer link. Maar tot op zekere hoogte koren op de Saoudische oliemolen. Immers deze soennieten willen wel wat meer pompen als Iran de kraan dichtdraait. Maar iedereen weet ook dat zij het gat nooit alleen kunnen volpompen. Onmogelijk. Zo is er door de fouten in Irak, een levensgevaarlijke mix van olie, godsdienstige tegenstellingen (binnen de islam) en geopolitieke haatverhoudingen (westen-arabische wereld) ontstaan. Syrië en Libanon kijken toe en Hamas stapte ook al in dit drama. George heeft iets gemaakt dat niemand meer de baas kan. Ook Djihadinedjad niet, vrezen sommigen. Allah zij ons genadig! Intussen riep de Veiligheidsraad Iran op om te bewijzen dat haar bedoelingen niet fout zijn: 30 dagen tijd dus. Antwoord: vlootoefeningen, raket afschieten met akelig groot bereik en oorlogstaal. Dit is overigens anders dan Irak, want het iraanse leger is geen clubje rommelaars, dat weet iedereen. Krachtvoetbal aan beide kanten... geopolitiek cabaret, vooralsnog met losse flodders. Intussen blijkt dat Iran zich niets aantrekt van de 30 dagen termijn en dat het Atoomagentschap fors alarm sloeg. Nu gaat het dus echt spannen en experts zeggen dat Iran de bom zal hebben in 2008! Aan de barrelprijs ziet de hele wereld wat Iran met ons zal doen als wij moeilijk gaan doen: dan gaat ie naar 85 of 100 dollar. En weg is onze groei! Want 10 dollar omhoog kost ca 0,4 punt groei bij de meeste westersen. En hun dollarrekening maakt een korte afknijperij best mogelijk; men heeft een oorlogskasje hoor. Dan zijn er ook nog China en Rusland; de eerste moet de olie en de tweede levert kernenergietechnologie. En zij gaan niet met George en het westen mee hoor; ze kunnen zelfs onze exportplekken innemen als wij "economisch gaan straffen". WIJ krijgen dus dan de straf zelf. Het boycotwapen is bot door de olie, dus onbruikbaar. Wie denkt nu niet (opnieuw) dat George de messen slijpt en een aanval wil? Met de desolate toestand in Irak en zijn grote impopulariteit is dat niet logisch, inderdaad. Maar machtspolitiek heeft eigen logische wetten. Tenslotte nog de iraanse olieexport: VS 95 miljoen ton, Europa 200 (inclusief GB), Azië 220; Afrika 20 en Zuid-Amerika 30. U weet nu wie dus de echte klappen zal krijgen. Wij en 65 miljoen iranezen gaan een onzekere toekomst tegemoet. Dagelijks worden 3,8 miljoen barrels verscheept..... En nu een brief van Iran voor George? Jawel! Maar hij liet al weten niet erop te willen reageren. Spelletjes alom.

IRAN:EN "HUN" VISIE

Onze visie is onze kracht zegt de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van Iran. Hij is beroepsdiplomaat en deed veel westerse klussen. Hij opent zijn interview met: "praten in een klimaat van wederzijdse bedreiging werkt niet". Dat dachten wij ook al. En hij vervolgt met te wijzen op de verdeeldheid in de Veiligheidsraad: China en Rusland hebben enorme belangen in/met Iran. Iran baalt van de autoritaire/politie-agenterige manier van de Amerikanen, die hun willen dwingen. En zie hun eigen verleden in Irak, met de Sjah en nog veel meer kennelijk niet meer. Schandelijk om dat te vergeten nu! Dan Israël, een niet-legitieme staat voluit gesteund door het westen en buurman met een atoomwapen. Stel het je maar zelf even voor! En Iran, het lijdt geen twijfel, wil de revolutie exporteren zoals de VS democratie en ander fraais. Of Iran zich op lange termijn nu niet beschadigen zal? Hij antwoordt: Jullie beschadigen je imago en je belangen al lang, op korte en op lange termijn! Zo dat verraste ons niet, maar anderzijds kan je weinig inbrengen tegen de opmerking dat andere landen zich altijd al eenzijdig meester maakten van wat mocht en niet mocht in dit land. Al vele tientallen jaren.... nu is er een factuurtje te betalen dus. Oh Lord (of Allah), give us wisdom! Nu gaan de VS en Iran toch eens praten verluidd het. Dit interview geeft mij niet echt veel hoop op iets moois. Afwachten dus.

Ook de secretaris van de iraanse Veiligheidsraad gaf een interview en zei o.m. :

-Het is waar dat we de binnenkort gaan centrifugeren, maar dat is vertrouwelijke info die volgens de regels niet openbaar gemaakt mag worden (!). En, de inspecteurs komen toch kijken binnenkort?

-De islam verbiedt het kernwapen zegt U. Toch gelooft niemand U. De inspecteurs vonden geen enkel bewijs dat we wel een bom maken dus waarom is er dan ongeloof? De vrienden van de VS mochten allemaal hun bommen maken en de "marines" doden burgers in Irak.

-Het idee om in Iran een internationale verrijdingsorganisatie te zetten is niet zo slecht. Dan kunnen wij ons vreedzaam onderzoek tenminste voortzetten. We zouden dat met bijvoorbeeld Frankrijk (!) als partner kunnen doen, of met Duitsland en Rusland. Maar dan moeten de leveringscontracten wel worden nageleefd.

-Omdat we geen bewijsbare fouten maakten moet de veiligheidsraad met dit idee wel overtuigd zijn, vinden wij. Het westen moet ophouden een conflict te forceren; dat loopt slecht af voor henzelf.

En hij besluit met: "Wij willen de garantie geven dat onze nucleaire activiteiten vreedzame bedoelingen hebben".

Historiekeners krijgen visioenen van Chamberlain en München en ene Adolf: na vele beloften en handtekeningen begon hij zonder verklaring een wrede oorlog. Resultaat 12 miljoen doden. Nu pas zestig jaar geleden. En de VS maakt onvermoeibaar zijn bombardementsplannen voor Irak: wie niet horen wil krijgt bommen!

HAMAS IN MOSKOU

Grootse ontvangst door Poetin van de Hamasleiders; ze zijn nu echt on top. Bush riep moedig dat hij de communicatie Poetin-Hamas wel nuttig vond. En Poetin deed ons allen het plezier om hardop te zeggen dat Hamas Israël moet erkennen. Waarop Hamas het had over "land (terug) voor vrede". Dat hebben we al twintig jaar geleden gehoord van ... Fatagh! Er zit dus toch beweging in Hamas, en , in de russen die hun koren zien bloeien. Ten koste van het westen. Geopolitiek spel en hopelijk nu de weg van de (v)rede! De wereldmachten bestuderen hun kaarten voor de volgende ronde.

EEN PALESTIJNSE KADIMA?

Kadima is de nieuwe partij van Sharon, die de verkiezing inging. Het rechtse machtsblok van straks werd het niet met een kleine 30%. Dus ook hier coaltievorming met de socialisten en met de russische partij (facisten, hoor je zeggen!).

Hamas kreeg niemand mee in haar regering en misschien is dat nu ook beter. Hun lawaai is nl omgekeerd evenredig met hun opportunisme en ze snappen dat het volk allereerst eten en minder armoede wil. En Hamas pleegt nu geen politieke zelfmoord; no way. Het westen is hun nu (financieel) ook veel liever dan de steun van Iran. Dus alles hangt aan de israelische verkiezingsuitslag en regeringsvorming en de reactie daarop van mn Egypte en Jordanië, (de gematigden). Die zullen, nu er geen forse Kadima-overwinning kwam, afwachten, maar dan waarschijnlijk toch op een "palestijnse Kadima" kunnen aandringen dwz Hamas en Fatagh samen in de regering. De twee oud-regeerders van Fatag (de veiligheidsministers) zijn hierbij mogelijk de kandidaten. Nieuwe mannen en machten? Nieuwe kansen. Ook voor het arme palestijnse volk. Eindelijk zou het anders kunnen gaan? Inch Allah. De eerste plannen over terugtrekken en waar niet zijn door Olmert al afgegeven.... maar zijn kleine overwinning maakt hem relatief zwakker om deze massa- "verdrijving" gemakkelijk uit te voeren. Het is er niet eenvoudiger opgeworden en afwachten is nu het devies. Zoals de wereld al 50 jaar moet doen....

Intussen is de spierballentest Hamas-Fatagh vol bezig, om te beginnen over benoemingen van personen. Egyptische diplomaten bemiddelen stilletjes en arabische rijke broeders wapperen met miljoenen dollars steun nu de VS en de EG niet willen storten op bankrekeningen van Hamassers. We horen niet heel veel maar de interne strijd is hevig. En dat zal weer tot

zelfmoordacties in Israël leiden onvermijdelijk. Intussen lijdt het palestijnse volk en beziet haar eigen politieke keuze. En Iran, niet geliefd bij de soennitsche palestijnen, loert op een kans om het conflict op te stoken met in de vuist een pakje dollars. De palestijnse kwestie, nu al 50 jaar oud, is in een volgende fase. Maar het lijkt déjà vu.

WELK KABINET NU?

Kadima zat lager dan verwacht alsook de Arbeiderspartij. Dus er moeten er meer meedoen, twee kleintjes denkt men. En daar is de kleur nogal afwijkend van. De grote puzzel met zeer hoge inzetten gaat beginnen. Intussen is Sharon onwetend van het vervolg en blijkt Olmert ook flink op de Hamas te knallen, om de aandacht niet te verliezen. Aan beide zijden is het nu intern hommeles, pas hierna kan er weer naar elkaar gekeken worden. Maar je hoort dat dit al stiekempjes gebeurt, ondanks de hoge muur en de grote kreten. Ach beter stiekem dan helemaal niet toch? Intussen is de regering Olmert aangetreden, we zullen het zien.

TURKIJE GAAT OP KREDIET

Het aantal creditcards in Turkije steeg in twee jaar enorm en nu zijn er de eerste slachtoffers van de te grote schulden. In Turkije zijn al enkele enorme zeer luxueuze warenhuizen, waar Londen en Parijs bij verbleken. In Istanbul al meer dan een dozijn. De koopkracht van de turken stijgt snel en zelfs het minimumloon gaat fors omhoog. En lenen kan ook al gemakkelijk en de huizenprijzen in Istanbul krijgen de trekjes van de andere Europese hoofdsteden. In twee jaar + 40%!

Maar nu zijn er ook al 300.000 families met te hoge schulden en er zijn al zelfmoorden gemeld van wanhopige mensen met financiële problemen. Kortom: Turkije wordt gewoon een Europees gedoe met Europese problemen. Dat schuift over 10 jaar wat gemakkelijker dus.

ALGERIJE-RUSLAND-VS EN BOUTEFLIKA, EN ...WEER EEN GASBEL.

U weet het nog dat Algerije vroeger goed bevriend was met de Russen tijdens de koude oorlog in Afrika/Midden-Oosten? In concurrentie met de VS, het Westen? Ook Egypte en Syrië, Libye en Iran waren op dit spoor. Nou dat is dus niet afgelopen hoor. De Algerijnen hebben besloten om hun Russische gevechtsvliegtuigen opnieuw in Rusland te kopen voor 3,5 miljard dollar. Hun 4,7 miljard schuld aan dit land werden kwijtgescholden. Viola! Ook raketten en tanks werden gekocht voor enorme sommen. Nou hadden de VS al eerder goed zaken gedaan met de olievelden in het zuiden en daar wordt dan ook HUN bewakingssysteem geïnstalleerd. Tegen terroristen natuurlijk. Bouteflika verklaarde: Wij kopen waar we willen, iedereen mag ons aanbiedingen doen. Straks worden de fundamentalisten in Algerije eerst opgespoord met Amerikaanse apparatuur en vervolgens beschoten met tanks en vliegtuigen uit Poetins fabrieken. De wereld wordt gecompliceerd niet?

En nu Bouteflika, wel hersteld zegt men, maar toch aangeslagen, terugkeert in de dagelijkse politiek, toont hij zich geloviger dan ooit. Hij gaat op bedevaart naar Mekka en maakt grote haast met de bouw van een gigantische moskee. Groter dan die van Hassan in Casablanca dus. En tot ieders grote verbazing liet hij Staracademy, een programma geïmporteerd uit Frankrijk, van de TV halen. Zou hij in Parijs in het ziekenhuis dan toch bijna Mohammed hebben gezien? Allah heeft hem gewaarschuwd dat zijn leven niet eeuwig duurt en dat hij nog wat verplichtingen heeft. Iedereen is nu gewaarschuwd!

Maar er is ook exciting news: een nieuwe gasbel van 20 miljard m³. Dat maakt dit land tot nr 3 als exporteur. Een kwart gaat nu al naar Europa en er worden gazo-ducts gepland naar Spanje (via Marokko) en Italië (via Tunesië). De Italianen en Spanjaarden zijn hier de exploitanten voor de ruim 700.000 m³/dag. Algerië's ster gaat stijgen en dit land gaat flink meeblazen in de

komende jaren. Niet slecht voor de immigratie naar europa zeggen sommigen, of net wel? De opvolging van Bouteflika wordt nog heel belangrijk! Ook voor de burens, Europa inbegrepen.

ALGERIJE-FRANKRIJK: TRAMMELANT!

Het hoog geprezen vriendschapsverdrag werd nog steeds niet getekend; na de stomiteit van het franse parlement bij het koloniale historische rapport, bevroor de vriendschap compleet. De gewraakte tekst wordt al lang herzien en de excuses zijn aangeboden maar de minister van Buitenlandse Zaken kreeg de zaak weer niet rond. Men zegt dat Bouteflika gewoon wacht tot Chirac er niet meer is: dat zal in 2007 wel gebeuren. Deze les zal Frankrijk zich nog lang heugen: oude kolonies zijn uiterst gevoelig voor vergoelijkking van het verleden, dat hoort een parlement toch te snappen?

DE STRIPBOEKEN VAN EGYPTE

Jalila heet ze, de superwoman in een egyptische stripserie. Haar missie? De heilige stad Jerusalem tegen de boze Zios (ziet u het?), en er zijn ook boze tegenkrachten uit eigen kring. De uitgever benadrukt dat het niet om arabische strips gaat maar om "Midden-Oosten strip". En hun religieuze achtergrond blijft verborgen benadrukt hij. Meer dan 30.000 exemplaren per maand gaan naar Saoudi-Arabië, Golfstaten en zelfs de VS. En ook in Israël verkoopt het. Is dit nu een goeie truc om de wereld daarginds via gematigde, mystiekere strips te ontscherpen? Om het grote conflict in een kleinere verpakking te showen? Dus iets slims van iemand die relativering zoekt? Of toch niet? Verwarrend geheel. Jalila zwijgt op deze vragen. Maar zeker is dat ook kleine moslims graag stripboeken lezen, zoals de kids from the west... Nu nog de hamburgers en alles is kits.

EGYPTE: DE KOPTEN ZIJN ZEER BANG

De Kopten, 10% christenen van de bevolking van 74 miljoen, zijn erg angstig geworden. Want de aanval van een gek (zegt de regering) op drie kerken waar gelovigen baden, wordt als een duidelijke islamitische actie beleefd. Vooral in Alexandrië is het zeer onrustig, stad van veel fundamentalistisch gedoe. Er zijn geregeld burgeroorlogjes daar tussen beide religies en er viel al een dode en al 21 gewonden. Recent opnieuw 43 gewonden en 70 arrestaties. Het blussen van de godsdiensthaat is een grote klus geworden voor de regering van Mubarak. Op de achtergrond? Wel het destabiliseren van de gematigde regering door fundamentalisten en Het platdrukken van de koptische minderheid, die in de regerings- en zakenkringen een stevige positie inneemt en daar vecht tegen de groeiende fundamentalistenmacht. Bin Laden is overal waar wat te destabiliseren valt; dus ook hier.

PREMIER MOET AL WEG

Condoleezza kwam het hem zeggen; de pas benoemde premier kan beter gaan; niemand wil hem. Haar protegé is nu al opgebruikt, deze gematigde sjiet. Hij is zwak maar wat wil je in dit land met een burgeroorlog eigenlijk? Dus straks moet het weer opnieuw onder hoogspanning; dat schiet dus niks op. De democratie in Irak? Het gaat nog wel even duren en intussen 100 doden per dag. En, jawel, hij is nu al weg en heeft een opvolger, ook sjiet. Hooggeleerd, conservatief, iran-gezind in religieus opzicht, sterk anti-Saddam (dus OK voor de Koerden) en ook syrische affecties. Hij hielp de amerikanen bij het opruimen van de Baath-partij, maar is verder in Irak geen oude bekende voor het land. Deze man, die vóór de islamitische republiek is, gaat nu een regering vormen. Mogelijk kan deze buitenstaander dat klaar spelen, wat een bekende in dit verscheurde land, niet kan. Intussen betaalt Sjors per maand 10 miljard dollars aan zijn avonturen in Irak. Het begint nu echt te knijpen... .

TRENDS/TECHNOLOGIE

DE INTELLIGENTIE ZIT IN UW VINGERS

Ik plan een enquête onder mijn lezers om even snel en gemakkelijk te verifiëren wat ik al lang weet eigenlijk. Namelijk dat dezen allen bovenmatig intelligent zijn. Nou is dat goed meten niet zo simpel, ingewikkelde intelligentietests dat doe je niet zomaar even. Maar de wetenschap maakt het nu zeer eenvoudig; je kunt het meten aan de vingerlengte! Even een metertje en een rekenmachientje ; u meet eerst de lengte van uw tweede vinger en uw pink en dan deelt deze lengtes op elkaar. Ligt het resultaat tussen 0,90 en 0,92 dan moet u dat stil houden, zit U tussen 1,04 en 1,06 dan mag dat zeer luid gezegd worden. Onzin? Volgens een wetenschapper ligt het zo: als u in de foetustijd veel testosteron kreeg groeiden uw vingers op speciale wijze en ook uw intellectuele capaciteiten! Zo zit dat.

Maar nou is er nog een probleempje: dit fenomeen geldt enkel voor de rechterhand van de mannen. Dus ik begin met hen en we zijn op voorhand eens dat de dames ons sowieso overtroeven. Heren, ik wacht op uw anonieme resultaten zodat ik een statistiekje over u kan publiceren. Mijn kengetal? Dat geef ik u retour als ik het uwe heb ontvangen; in vertrouwen natuurlijk.

VS-GADGETS RUNS

De Amerikanen lopen flink vóór op het kopen van de nieuwste gadgets, maar als je ca 30% meer te besteden hebt dan een Europeaan kan dat ook. En dit verschil wordt snel groter. Zo kopen Amerikanen uiterst dure en intelligente GPS-systemen die het overal doen (2000 euros), Koelkasten met intelligent vriessysteem, geurenbestrijding IN de kast, en speciale frisheidssystemen voor groen en fruit (erg duur). En IPOD afspelers dwz complete zeer fraaie en hoog-kwalitatieve audiosystemen om uw IPOD muziek af te spelen thuis (1100 euro). De moderne hoog-verbruikseconomie draait in de VS nog voort terwijl hij in Europa in een lagere versnelling draait. Uiteraard wordt alles op krediet gekocht, no problem. Dus weg met uw koelkast en GPS. Pas enkele jaren oud, doet het nog goed? Daarover gaat het hier niet.

VIRUSACHTERVOLGING VIA DOLLARS

Dollars vliegen over onze wereld; elektronische maar ook groene flappen. Enkele Duitsers hebben al jaren een website waarop je het biljetnummer van een dollarbiljet kunt melden met zijn verblijfplek. Dat grapje liep uit de hand en nu is er een compleet bestand waarin de reisjes van vele biljetten kan worden gevolgd vele jaren al. Al van 500.000 biljetten is de rondreis bekend inclusief verblijftijden. En wat moet je er nu echt mee? Wel deze inzichten blijken zeer nuttig voor inzicht in virusverspreiding over de wereld; immers aan een biljet zat altijd een (wel of niet besmet) mens vast. Snapt u hem?

WINDMOLENTJES VOOR DE STAD

Vijf meter hoog en drie meter breed zijn de verticale windmolentjes die met een wind van 20km/uur redelijk stroom leveren. Tot 10% van de stroomconsumptie van bv een bureau of flat kan er veelal mee worden opgewekt. Ook elektronische reclameborden kunnen ermee worden gevoed. Straks elk zijn eigen windmolentje.

Ooit in Jabeek op onze boerderij maakte ik een windmolentje van een wasmachine onderdeel en een autodynamo van een dikke Amerikaan. En ik voedde er drie accu's mee. TBV verlichting van binnenplaats en schuren, via een apart net. Grapje natuurlijk, maar het werkte. Toen waren er geen goede molentjes te koop, nog niet. Bij een forse storm donderde mijn molentje van de grote paal, kapot gewaaid. Ecologisch rampje. Einde van een droompje. Dus nu kan ik weer modern verder, ik denk er echt over. Mistral zat hier.

HIFI-STOEL

Stelt u het zich voor: u zijgt in uw luie stoel, zo'n hele hoge met "oren". En u drukt op het knopje en fraaie muziek klinkt uit die oren voor uw oren. Hoogste kwaliteit. Er zit in de stoel ook nog

een ruimte voor een versterker of voor uw I-Pod of MP-# speler, of course! Dit geluk kunt u verwerven voor slechts 2150 euro. Une bagatelle.

VOLG UW KOTERS

Abonneer U op een service die u per internet kan vertellen waar uw koters zich NU bevinden. Op 150 à 300 meters nauwkeurig en voor 15 euro kunt u 25 keer hun plekkie opvragen. Dat kan omdat een mobieltje contact heeft met de dichtstbijzijnde paal en die heeft een GPS-code. Dat wordt door de firma uitgezocht als.... u bewijst dat uw koters het hiermee eens zijn natuurlijk.... U moet ze wel verplichten om hun mobieltje aan te laten staan. Daar zit zoals u het snapt het lek; maar dan weet U wel dat ze iets uitspoken of... dat hun batterijtjes leeg waren. Tja niks is perfect.

MINI-SATELLIETJES

Ze wegen 25 kg en zijn zo groot als een TV. Er zijn er drie in een baan om de zonne-erupties, die de communicatie op aarde verstoren, te onderzoeken. Ook onderzoek naar het aardmagnetisch veld is een plan. Ze zijn met een Pegasus-raket uit een straaljager naar boven geknald, eenvoudig en goedkoop. De baan ligt tussen 300 en 4600 km van de aarde. Dus nu aan het werk heren (en dames!).

POTPOURRI VAN HEBBEDINGETJES

Wat dacht u van het volgende:

-Een microwave met TV-scherm op het deksel? Met ingebouwde DVD-speler? Voor 600 euro kijkt u DVD-tjes terwijl U kookt. Voila, maar niks laten aanbranden!

-Een zaklampachtig ding dat een videocamera is, waarmee u ruim een uur filmen kunt wat U wil en dat voor maar 2500 euros.

-Een GPS-apparaat met een thermo-numerieke detector. Hij vindt elk voorwerp dat een chipje heeft binnen 15 meter en geeft de positie aan. Waar het voor dient? Wel om uw kinderen terug te vinden; voor slechts 350 euro. Hardstikke goedkoop.

-Tenslotte een magnetron die omhoog open gaat dwz hij gaat op pootjes staan als u er iets in wil stoppen of uit wil halen. Dus druk op het knopje, hij gaat 40 cm omhoog en u kunt het kippetje fileren. Geen verbrande vingertjes meer dus. Wat duur, helaas: 2700 euro.

KIJKEN MET INSEKTENOGEN

In Marseille keek een onderzoeker (een neuro-wetenschapper), jarenlang in de ogen en het brein van de insecten. En wat hij zag was geweldig. Deze ogen maken het de kleine domme beestjes mogelijk om zonder enige moeite razendsnel rond te vliegen zonder iets te raken... Dat vond hij opmerkelijk voor beestjes met slechts 1 miljoen neuronen; mens: 12 miljard) en dus maakte hij een robot die vliegt met een kunstmatig insectenoog. Een zg facet-oog dat rondom kijkt. Zonder radar, hoogtemetingen GPS etc vliegt de helikopterachtige robot nu rond en raakt niks. Hardstikke goed en ook nog goedkoop. Toyota en Eurocopter willen er mee verder. Dus straks piept uw auto vanzelf als u ergens, rondom U, te dichtbij komt. En vliegt de helikopterpiloot insekterig rond. Dus vanaf nu mag U geen vlieg meer kwaad doen...

A380: ERUIT IN 90 SEKONDEN!

Een legertje vrijwilligers moest het doen voor een maaltijd en 60 euro per persoon. Let wel: 873 mensen moesten over 8 uitgangen binnen 90 seconden uit een A380 vluchten. Over van die roetsbanen 8 meter naar beneden dus. Spelletje? Guinness Book of Records? Nee, veiligheidstest geëist door de internationale luchtvaartautoriteiten. Dus uiterst serieus. Sommigen met poppen in hun armen (baby's) en enkelen met bemanningskleding aan natuurlijk. Enkele ingehuurd kwamen van filmstuntburo's, dat schijnt te mogen dus.

Let wel : een A380 heeft 16 uitstapgaten, dus men probeerde het met de helft! Tja die mensen waren natuurlijk goed tevoren geïnstrueerd en gingen niet in paniek. Er brandde ook niks en ze vielen niet omlaag etc. Toch kan men uit deze proef het benodigde leren en oordelen. Maar voor U geldt : geen paniek trappen als het U ooit wordt voorgesteld, kalmpjes aan. Want anders.... Tip: neem een van de andere 8 gaten, dan bent u alleen! Vlieg ze.

OVER DE OCEAAN PER VLIAGER

Men neme een simpele rubberboot (6 bij 2 meter) voorzien van een vlieger (kite-technologie) gaat een franse dame de atlantische oceaan over in juni. Het ding is een grote hoop nieuwe vondsten en technologie. De menselijke zucht naar avontuur is een grote stimulans voor de technologie-ontwikkeling, blijkt opnieuw. Formule ! racing, para-penting, zeezeilen en nu zeevliegeren. De naakte aap kan het niet laten. Gelukkig?

SUDOKO; DE NIEUWE VERSLAVING

Iedereen speelt het zegt men mij. Ik zag het een keertje, en inderdaad het is een individualistisch spelletje. Want in dit punt steekt het succes zeggen deskundo's. Een spelletje voor globaliserende nomaden op zoek naar nieuw vastigheid. Van dit type zijn er tientallen spelletjes , vroeger bij grieken, romeinen, arabieren en chinezen. Sudoku betekent in het japans: het unieke cijfer. Een wereldspel, want er is geen taal nodig. Kan overal en je doet het alleen. Ook goed voor oudjes die geestelijk fit willen blijven. Sudoku geeft vastigheid u vind altijd een leuke oplossing, het is ordelijk. Onze wereld van egoïsten, autisten, conservatieven en angstigen kan vluchten in een numerieke schijnwereld. Heavy niet? Dit lees ik als typering van Sudoku, door een franse psycholoog; hij doet zelf ook veel aan sudoku.

EROTIEK BIJ CHRISTIE'S.

De erotiekverzameling van ene Nordmann (+ 1992) komt op de veiling. Nee geen recente vieze boekjes en zo maar oude erotische boeken, manuscripten en prenten. De manuscripten doen 80 à 120.000 euro en de kleinere dingetjes 10 à 20.000 en simpele prentjes 1000 á 1500. Vraag is natuurlijk of er ter plekke veel eindkopers zullen zijn bij het bieden of dat er alleen stromannetjes met telefoon aanwezig zullen zijn. Want rijke viezerikjes tonen zich niet zop graag als zodanig aan het volk. Als u een boekie wil hebben tell me. Ik ga voor een mooie courtage met valse snor in de zaal zitten voor U. No problem. En voor u het dingetje krijgt wil ik het eerst lezen. OK?

TANDARTSEN UIT 7500 VÖÖR JC?

Tja uit gebitsonderzoek aan skeletten uit die tijd, is nu wel zeker dat er flink geboord werd in de kiezen van onze voorvaders in het neolithicum. Gaatjes van kleiner dan 1 mm diameter zeggen de onderzoekers met onverholten trots. En wat er dan in ging? Wel teer of dierlijk materiaal denkt men. In Pakistan bij de Indus vond men een necropool met deze verrassingen. Een gaatje boren met zo'n primitief boortje duurde maximaal een minuutje ontdekte men bij proeven. Nu vraagt men zich nog af hoe de patiënt werd verdoofd tijdens dat geboor.. Moet wel een doffe dreun met een harde hamer zijn geweest of enkele litertjes jajem? Want nu dit is ontdekt kan dit toch later ook wel blijken niet. Zou er ook al verschil tussen particulier en fondspatienten zijn geweest? Of had Hoogervorst toen ook al een voorganger? Best mogelijk!

++++
++++

TOPICS-CAPITA SELECTA

VERVOLG VAN: "WIE IS "HET " ALLEMAAL SCHULD?", een reeksje essays.

OUD EN JONG.

Kinderen lezen niet meer; ze hangen voor de buis en er komt geen boek meer in hun handen. U kent deze veelgehoorde verzuchting en zorg. Zeer slecht voor hun vorming, etc., etc.

Wel luister dan even naar het volgende:

Harry Potter boeken werden in miljoenenoplagen over de hele wereld aan kids verkocht.

Een bevestiging, dat weer over is? Welnee, er zijn diverse "opvolgers", pillen van 400 pagina's die over de toonbanken vliegen in de hele wereld. Bijvoorbeeld:

Christopher Paoli uit de VS schreef Eragon en verkocht eerst 10.000 stuks en daarna, 4 miljoen exemplaren. En de film is er ook al. In 2004 ook in de VS verscheen Het geheim van Akehenaton, in 2004. Nu al in 24 talen verschenen en oplagen van 100.000 –den. En nog een: in 2005 verscheen in Frankrijk De wereld van Ewilan en deed nu al 350.000 exemplaren in Frankrijk.

Wie nu nog beweert dat de jeugd niet leest, heeft dus geen zicht meer op zijn kinderen en/of kleinkinderen. Nee, grootvaders lezen niet meer.... Wat hun kleinkinderen lezen. Dat heet een generatiekloof dus. Foei dus opa's en oma's en Ouders!

Het zijn de moderne avonturenboeken, denk aan Arendsoog en Winnetou, Dik trom en vele andere. Gelukkig zoeken onze jonge soortgenoten ook naar het geheimzinnige, het avontuurlijke, het heldendom kortom naar "voorbeelden" in hun leven. De normen en waarden discussies worden kennelijk gevoerd zonder in deze literatuur te kijken: daar wemelt het van helden met uiterst duidelijke opvattingen over "hoe te leven" en " hoe je te gedragen". En het gaat ook nogal eens over "vandaag", met daarin dan een flinke scheut mystiek à la Jurassic Park en dat soort films en boeken. Weg dus van dat gewone, al bekende, zelfs vervelende van "de ouders". Ze willen in hun, betere wereld leven....onze kids. Nou worden die boeken geschreven door nu 25-35 jarigen, dwz de generatie direct na ons opa's etc. Daar wordt dus toch de brug geslagen, want zij werden door ons opgevoed.

Kortom, lezers, wilt u uw (klein)kinderen begrijpen dan lees eens wat anders dan Le Provençal en de boeken van Dan Brown..... Hoho, ziet u het nu ook? Dan Brown's succes is familie van de successen van de huidige mondiale jeugdschrijvers.... Want de mystiek, het onbegrijpbare, het avontuur, het onbekende zijn in.... En kennelijk voor alle drie levende generaties..... Na deze ontdekking voel ik me veel beter, er ligt dus toch een brug van gisteren naar morgen. En onze kids bouwen aan overmorgen, waarin we terug moeten naar mystiek, geestelijke waarden, spiritualiteit, etc. En dat hebben wij weggeduwd in onze run.... En onze kids hebben het dus al teruggevonden.

Dieu soit beni dus! Wij hebben niet alles goed gedaan maar zullen niet geheel vervreemden.... Gewoon goed om u heen kijken en, in de boekenkast van uw kleinkinderen. En natuurlijk in hun DVD-kast. Lees, kijk en u loopt het risico verlaafd te raken aan "hun" wereld.

Nu is er nog maar een probleem voor mij: hoe kom ik zover dat mijn kleinkinderen Le Provençal gaan lezen en die LEUK vinden? Wel ik ben begonnen met elk der beide kids een boekje te schrijven. Zij geven de onderwerpen/de tekst, ik help. Moet u ook doen het is FANTASTISCH! En u snapt zoveel meer van hun zorgen over onze wereld. De evolutie is springlevend!

KWAAL VAN ONZE TIJD: HELP IK VERVEEL ME (en dus misdraag ik me)

IK VERVEEL ME, DUS IK MISDRAAG ME, is denk ik een passende ouverture hier.

In L'Express van februari, Der Spiegel van maart en de NRC van januari 2006 stonden artikelen over kinderen en over verveling als groot probleem van deze tijd. Toevallige gelijktijdigheid van

publicatie (?) in drie landen, zeer opvallend door de gelijkloendheid van analyse van eenzelfde problematiek. En allen refereren aan recente geruchtmakende boeken: In Duitsland het boek: "DAS METHUSALEMCOMPLOTT"(!). Vergrijzing en modern kind zijn de nieuwe topics geworden, europa-breed.

Enkele inswingers:

"WAAROM MAKEN KINDEREN NU DE DIENST UIT?"

"WAT BIJ JONGEREN HET MEEST IN HET OOG SPRINGT IS DE TOTALE ONVERSCHILLIGHEID JEGENS DE SAMENLEVING DER VOLWASSENEN"

"WAT OPWINDEND IS? JE MISDRAGEN, CRIMINEEL OF SADISTISCH, AUTOCHTOON OF ALLOCHTOON".

"HET MODERNE BESTAAN IS VERVELEND. WERKEN IS, GROSSO MODO, SAAI".

"WE VERLEERDEN DE ONGANG MET KINDEREN, DUS HET OPVOEDEN

" KINDEREN ZIJN BUITENAARDS GEWORDEN"

"HET ESSENTËLE VOOR GOED VERDER LEVEN, ZIJN WE KWIJTGERAAKT"

"HET KIND ALS LUXE-ARTIKEL , ALA ACCESSOIRE VOOR MENSEN DIE AL HET ANDERE AL HEBBEN"

" WIE BELEBT MANN BRÜDERLICHKEIT OHNE BRÜDER"

"DE VOORBEELDFAMILIE KENNEN WE ENKEL NOG VAN DE TV"

"WAT MOET JE KIDS EIGENLIJK LEREN. COSMETICAKENNIS?"

U kent mij en dus neem ik u even mee naar het verleden, toen we (nog) geen tijd hadden ons te vervelen. En ik schets u ook wat trends van TOEN naar NU, en naar MORGEN:

-In 1750 stierf 30% van de kids vóór het 1e levensjaar en 50% (?) stierf vóór het tiende.

-Van 1750-1995 daalde het aantal doodgeborenen tot 1/100-e en de kindersterfte tot .. 1/60-e.

-De vrouwensterfte en kindersterfte is dramatisch gedaald. Voor 200 jaar hield men van 10 kinderen slechts 5 in leven. Een kind behouden was uitzonderlijk. Ook werden 40% van de kinderen aan hun lot overgelaten, door verwaarlozing, ziekten en armoede. Vóór 1960 was 40% van de kids gewenst; dat is nu 82% (mn door contraconceptie).

-Het aantal kinderloze vrouwen in Duitsland: 1941: 14%; 1951: 16% en 1961: 21% en nu al boven de 30%. Aantal echtscheidingen steeg met 50% tussen 1991 en 2004; daarvan waren 50% met kinderen.

-Aandelen (Duitsland) van 0-15 jarigen resp. >65 jarigen in de bevolking: 1950 23% resp. 9,7% en in 2050 (prognose) 12% en 27%.

Nu is de ontstane situatie dus in grote lijnen:

-Kids bepalen grotendeels de mode en zijn van grote invloed op familiebesluiten.

-Kids zijn relatief zeldzaam; de vroegere massaproductie bestaat bijna nergens meer.

-Het kind is nu vooral gepland en gewenst en niet meer het geschenk van God.

-De familiestructuur is omgeklapt: niet de familie krijgt een kind, maar het kind bepaalt de familie. Het kind is middelpunt en heeft een uitvoerig arsenaal aan rechten.

-Het individu gaat vóór het collectief. Het gewenste kind moet dus voor alles zijn "IK " ontwikkelen. Niet de trots op familie staat voorop, maar het kind komt zelf op de eerste plaats. En de ouders verloren enorm aan autoriteit; verbieden werd onmogelijk. Het kind is ook niets schuldig aan zijn ouders.

-Een "gewenst kind" zijn garandeert overigens geen levensgeluk. Maar ook het gewenste kind is tot vertrek bestemd. Maar de confrontatie met de harde buitenwereld wordt te lang uitgesteld en de kids doden hun tijd met spelletjes, en gaan hun eigen weg.

-Mede hierom is ook de jacht op de roots zo belangrijk geworden. Men wil weten of men als kind gewenst was.

- Afnemende geboortecijfers duiden op grote vereenzaming van onze kids.
- De vergrijzing betekent niet alleen een zwaar financieel probleem, maar doet ons ook de liefde, het samenleven verliezen, die verdwijnen met de ondergang van het gezin.
- Een enorme verandering heeft er in het gezin plaatsgevonden met grote gevolgen voor opvoeding en ook de mentale ontwikkeling.
- "Wij" zijn straks oud en met velen. "Zij" (de jongeren) zijn met weinigen en niet goed in staat om te leven: het beeld van Europa in 2050?

KORTOM; In onze huidige manier van leven overheerst de verveling en het ontbreken van echte uitdaging echt drama. Dat leidt bij jong en oud tot "een surrogaat zoeken" hiervoor en dus tot wangedrag, agressie en sensatie zoeken. Het wegstoppen/opbergen van de kinderen in de huidige 24-uurs economie, gepaard gaande aan een enorme materiele verwenning, doet elke begeleiding naar zingeving in het leven voor jongeren verdwijnen. En daarom zitten we met agressieve, lompe, aso-ouders en dito kinderen.

Dat was toch al altijd zo, dat ouders op hun kinderen, op de jeugd, afgaven? Plato zei al dat opvoeden "temmen" was en sprak: De jongeren groeien op voor galg en rad, opgejaagd door hun genitaliën.

En Thomas Roozenboom schrijft: "Kinderen en jongeren gedragen zich of ze het middelpunt van de wereld zijn, ongeremd, lomp en egocentrisch; van opvoeden hebben de ouders geen benul, van verwennen "des te meer."

Een beetje analyse:

De structurele oorzaak van het huidige maatschappelijke wangedrag is "verveling". Werkelijke gevaren bestaan niet meer, we moeten het doen met surrogaat-uitdagingen (excessen/extasen). Dat komt door de vooruitgang; verveling is het produkt van wachten op iets, zonder te weten waarop je wacht en, nog belangrijker, zonder alert te hoeven zijn op gevaren en echte risico's. Dus willen we "hoogwaardige avontuurlijke vacaties", een kick op straat beleven, gevaarlijke sporten bedrijven en excentriciteit nastreven.

Middels een mix van pedagogische gemakszucht en angst voor onzekerheid worden de kinderen systematisch onderschat. Of, eigenlijk beter gezegd nog, verwaarloosd. Ze worden zo voorbereid op een werkzaam leven waarin diezelfde onderschatting wordt voortgezet.

We zijn (verkeerd) omgeprogrammeerd. We hebben aan fundamentele zaken gerommeld. De staat probeert wat stuk is nog te repareren, maar de trein is op stoom en vertrokken. De "trainingsplek gezin", is niet meer, naastenliefde en emotie worden niet meer thuis geleerd /beleefd.

Al 250 jaar geleden zag Adam Smith: "dat de algemene overvloed" gevaar inhield en bepleitte "onderwijs om de vatbaarheid voor misleidingen en bijgeloof" te voorkomen cq te bestrijden. (als compensatie-gedrag voor verveling dus).

Willen we het beter doen voor onze kids dan moeten we:

- een veilige beschermde jeugd geven (is niet een verwende jeugd!) met veel intimiteit
- ze gefaseerd loslaten en hun stimuleren tot sociale en intieme contacten met medemensen
- stop de 24-uurs economie die onze kinderen verwaarloost.
- ons leven is ontdaan van drama dus moeten we "vluchten" bijvoorbeeld in de kunst, waar intellect en creativiteit een toevlucht vinden waarvoor in de realiteit geen plaats meer is. Want in kunst etc. gaat de uitleving van onze vindingrijkheid niet ten koste van anderen...

Dat moeten we ook aan onze kinderen tonen/leren.

In gewoon bargoens:

Het leven is nauwelijks meer link, gevaarlijk en het "dier mens" heeft daaraan behoefte. Dus maken we ons leven spannender, gevaarlijker meer dramatisch. We creëren die elementen zelf. En zorgen zo weer voor zingeving aan ons leven: overleven in strijd tegen gevaren, uitdagingen.

De huidige moslimreconquista (herovering) heeft vooral ook demografische oorzaken. En waarom zouden Turken in Duitsland zich met dit land identificeren? De Duitsers doen het immers zelf niet meer!. Wij, onze kids en onze kleinkids lopen achter elkaar aan met verlies aan kennis, inzicht en vaardigheid.

Adviseer dus aan je kleinkinderen: trouw, begin jong met kinderen, laat er veel komen en ... redt zo jezelf! We moeten "opnieuw" denken, maar het ingezette programma loopt al af.

Als nagerechtje de gedachten van ene Taylor, Canadees filosoof, waarvan men beweert dat hij ook in Nederland een must is onder intellectuelen; ik had hier nog nooit van hem vernomen overigens. Zijn analyse is het doorschieten van het individu en het ondergaan van sociale verbanden en sociale controles. Hij predikt een versterking van het communitarisme dus en dat betekent dat de overheid zich WEL moet bemoeien met wat GOED is voor de onderdanen. Terug dus naar de paternalistische staat, zoals bij de Islam en eigenlijk ook de opvatting vanuit de meeste godsdiensten.

Dus naar een "minister van normen en waarden" overdreven gezegd. Op naar méér sociale druk en minder individualisme. Meer bemoeienis met ieders levenswijze, meer dwang in de richting van het gewenste sociale gedrag, het algemeen goede. De gemeenschap retour in het centrum van de levensregulering. Beelden van een rijk en rooms leven schieten dan door mijn gedachten. Deze visie, gelezen in Elsevier van eind 2005, op naam van Taylor is een heel andere dan hierboven. Geen enkele verwijzing naar de neergang van de gezinsfunctie, de aloude leerschool voor het sociale aspect van samenleven. Dus ook geen pleidooi voor herstel van dat gezin, voor meer kinderrijke gezinnen en strijd tegen vergrijzing.

Waar het elkaar raakt is de constatering dat onze sociale vaardigheid en onze gemeenschapszin zijn verdwenen en dat die terug moeten komen. Waar het uit elkaar loopt is de historische achtergrond, het kleine gezin, het eenzame kind en het verlies aan de kweekvijver voor sociaal gedrag, het gezin met kinderen.

Interessant visieverschil is dat: Taylor wijst naar de overheid, naar meer communitarisme en de eerder genoemden (uit drie landen) wijzen naar herstel van de plaats van het gezin, de aloude sociale kweekkas.

U begrijpt dat een communitaristische weg in Frankrijk, land van scheiding van Kerk en Staat en plek van super-individualisme, de tweede oplossingsrichting niet zal pruimen. Alhoewel Sarkozy er al eens over mompelde, als opgeworpen balletje dus. Vooralsnog zit Frankrijk met Duitsland vooral op de tour van "herstel van het gezin". Oost-Europa, m.n. Polen, zit fors op beiden! En communautair EN het gezin!

Ik zeg U: mij ging bij het lezen van deze artikelen echt een aantal malen een licht op! U ook? Laten we blij zijn dat er nu gespit wordt naar de oorzaken van "onze malaise", dichtbij onszelf en rondom onze "nieuwe waarden". Want zelfkritiek en erkenning van "fouten" is zoals steeds het begin van beter. De vloer is gereed voor nog meer van dit soort analyses en discussies. Ik zie

hierin vooral hoop: de veranderingsfase die "on the move" heet (na de unfreeze) staat vol in de schijnwerpers. Meer kan een mensheid nu (nog) niet doen.

ALS DE MENS ZICH MET DE SCHEPPING BEMOEIT...

De studies en prognoses over het de ontwikkeling van de wereldbevolking zijn niet van de lucht. Ach zei laatst iemand, wat mot ik er mee? Ik ben er toch niet meer als het "omklapt"? Daarbij vergat de betrokkene dat het "omklappen" al flink bezig zal zijn over 15 jaren. Dan ben ik (hoop ik) 78 jaren, mijn kids ca 50 en mijn kleinkinderen... ca 25! Dat is toch knap dichtbij, denk ik dan. De belangstelling voor dit fenomeen komt vooral omdat, behalve in Frankrijk, heel Europa in moordend tempo vergrijst natuurlijk. Samen met Rusland, Oost-europa (allemaal ex-communisten) en vooral ook Japan! Immers in de 20^e eeuw waren voorbehoedmiddelen en abortus in veel landen voor velen bereikbaar en werden de oudjes stokoud door betere verzorging en medische kennis. En dat leidt dan weer tot zorgen over pensioenen, verzorgingskosten en ook tot dreigende welvaartsveranderingen.

Wist U dat ook de chinezen in 2025 (over 19 jaar dus) qua bevolkingsopbouw in grote problemen gaan komen? Immers zij deden staatsgestuurd aan demografische beheersing met hun 1 kind-wetje. En dat lukte zo goed, dat ze nu ook in de val zitten. Men beweert dat nog vóór China in zijn geheel welvarend zal zijn, de afglijding om demografische redenen al zal beginnen. Ongelooflijk toch? En beseft U ook dat dit zal gebeuren rond dezelfde tijd, ten zuiden van India (bv Shri-Lanka), in de grote steden van Zuid-Amerika, Noord-Afrika en zelfs Turkije. Dat is niet niks dus.

Waar zitten de groeiers met veel jeugd dan? Wel, in de arme landen van nu, Midden-Oosten, Pakistan, en vooral centraal-Afrika. En de VS hebben een zo grote (clandestiene) immigratie van latino's, dat zij de dans lijken te gaan ontspringen.

Gezien dit alles is een goede vraag waarheen vluchtelingen zullen gaan en ook de emigranten. We weten nog goed dat Italianen, Spanjaarden, Portugezen en Grieken in de 70-er jaren naar het noorden kwamen, Nu zijn ze zelf "de slachtoffers" van massieve, veelal clandestiene immigratie. Idem in Mexico, in Marokko, in Zuid-Algerije en Zuid-Tunesië.

Kortom de wereldbevolking blijft massaal over de aardbol stromen, zoals het ook al millennia ging. Niemand ontkomt aan de moves.

En, het evenwicht mannen-vrouwen is ook een probleem: in China en India komt men al 50 miljoen dames tekort. In Zuid-Korea is er door echografie-toegang, en voorkeur voor jongens, een overschot aan mannelijke kids ontstaan. Ook om andere sociaal-religieuze redenen dreigt het mannen overschot scherp toe te nemen 200 miljoen in 2025.

Een andere tendens, nu al goed op dreef in Singapoer, is het "kweken" van intelligente kids. De overheid geeft premies aan intelligente, hoog-opgeleide vrouwen om hun moederschap te stimuleren. Immers, de economie van de toekomst is een kennis-economie en vereist veel intelligente mensen om welvarend te blijven.

En velen vrezen dat de "hyperselectie" - het aansturen op intelligente nakomelingen- ook in het westen zal toeslaan. Beïnvloeding van wie wel/niet geboren wordt en sturing van de conceptie is iets wat over niet lange tijd algemeen te zien zal zijn.

De voortplanting zal in de toekomst worden geregeerd door kwaliteitscriteria.... Ook al is dat iets wat nogal haaks staat op onze joods-christelijke beschaving.

Dus wij zullen in toenemende mate gaan beleven, dat de "ontwikkeling" van de bevolkingstoename gestuurd zal worden door individu en overheden. Want (intellectuele) kwaliteit en samenstelling van de bevolking, zullen in onze eeuw en daarna bepalend zijn voor de welvaart, de positie en dus het aanzien van de landen c.q. regio.

In een flitsje denk je dan even aan wat Hitler c.s. ooit voorstond en zelfs praktizeerde met zijn stimulering van arische bevolkingsgroei. En ook hij was bezig in voor het opruimen van oud, invalide, ziek, Omdat hij beter wilde worden dan andere landen door een "betere duitse mens". Niets wat komt is ons vreemd dus.

Is dit een schrikbeeld? Dat het een enorme invloed zal krijgen is onbetwist. Hoe ver het zal gaan ligt aan ons zelf. En dat de mens altijd zijn (nieuwe) mogelijkheden benutte, ten goede en ... ten kwade, is ook niet nieuw.

Wat ik wel jammer vind is dat ik zo laat ben geboren, want wat zou ik graag willen blijven kijken, in grote verbazing dan wel verbijstering, naar het ongelooflijke avontuur van de mens op zijn aarde.

En wat me steeds meer opvalt is dat ik zo weinig politici zie nadenken over onze toekomst en over wat wij wel/niet zouden moeten willen. Normen en waarden discussie, alweer dus. Maar dan niet alleen over het spreken met twee woorden en het opstaan voor "grijs" in de tram!

GEDACHTEN DIE BEKLIJFDEN

Het navolgende vond ik grotendeels in een interview met TV-mens Chris Zeegers. En , net zoals dat eerder gebeurde, trof het me. In elk geval is het geen dom kijkcijfergeklets, wat hij zegt.

Deze globetrotter brengt meer over op mij dan veel anderen met hoge kijkcijfers lukt. Daarom - je weet het maar nooit- geef ik het aan U door.

Daar gaat ie:

-Reizen is beleven. Je moet in de catacomben van het vreemde willen afdalen. Dan ontvang je de genade van de verwondering, als je niet primair reist met de pretenties van de buitenlander.

-Je moet de ziel van een land kunnen "voelen" zonder haar te willen benoemen.

-In Singapore begreep ik plotseling waar ik met mijn leven heen wilde:want snapte ik, verandering is noodzakelijk voor ontwikkeling. Dus zoek naar verandering en wordt ontvankelijker voor jezelf. Waarom Singapore? Ik weet het niet.

-Ik zit vol gedachten en niet vol rotzooi.

-Het gaat nooit om de bestemming , het gaat over onderweg zijn. Onderweg zijn is verlangen, je moet een zwerver blijven.

-Het menselijke tekort moet geaccepteerd worden. Sterker nog, omgaan met onvermogen voegt iets toe aan je innerlijke vrijheid.

-Wat straal je uit, wat haal je samen binnen. Dat is bepalend voor geluk.

-Een huis dat altijd in verbouwing is geeft sommigen juist rust. Kabbelend leven is geen leven.

-Drijf op sfeer en gevoel. De randvoorwaarden daartoe scheppen is de kunst.Hou van mooie dingen, maar slaap ook tevreden op een matje, als dat moet.

-Denken aan je toekomst, slaat nergens op. De toekomst bepaal je niet nu, die kiest haar eigen vorm in de loop van de tijd.

-Ik ben net zo weinig nederlands als ik frans ben; ik voel me een vogel.

-Kankerende nederlanders dat is een vorm van zelfontkenning. Dat is enkel schreeuwen om zichzelf enig bestaansrecht te geven.

-Verdriet is mooi. Alle schoonheid ontstaat uit intensiteit. Wat is het leven anders dan balanceren tussen weemoed en passie?

-Niet alles is deelbaar. Weemoed is het bijvoorbeeld niet. Maar in relaties moeten de golflengtes elkaar haarfijn raken.

-De stilte in jezelf vinden is het grootste geluk. Dat is de ultieme uitdaging, het onbegrensd naar de stilte in mezelf zoeken. Alleen daar ben je onkwetsbaar en durf je kwetsbaar te zijn. Liefde is het geluid van de stilte die je elkaar toelaat.

Geen Plato, geen Nietzsche maar toch touching. Althans voor mij, op dat moment. Nu mag U het zeggen.

BEWEGING BIJ DE FRANSE AMBTENAREN

De Villepin moest wel iets doen aan de overheid(suitgaven) en dus naar de grootste uitgavenpost, de ambtenarensalarissen kijken. Die kosten zijn 55% van het budget! Maar hij doet het stillekens, "à petits pas". Hij zei: "De gemeenschap hier is bang geworden; het land wordt door angst beheerst". Een echt unieke aanpak, die elders nooit is vertoond, is het resultaat: vriendelijk, langzaam en stilletjes.

Hij kijkt aan tegen 5,3 miljoen ambtenaren (2,7 bij de staat; 1 bij ziekenhuizen; 1,6 lokale overheid) plus nog 1,2 in de sociale diensten. Totaal 6,5 miljoen, 25% van de beroepsbevolking en dus 10% van de totale bevolking. Europees gemiddelde: 6%. Let wel: de Spoorwegen, EDF/GDF; RATP (vervoer) zijn hier nog niet bijgeteld, maar de lasten, mn de pensioenlasten, zijn wel voor de overheid.

Hoe dit kan? Historie dus, maar ook recente stijging. In 20 jaar steeg het ministerie van Landbouw met 8% in personeel en de boerenbedrijven gingen voor een derde dicht. En Frankrijk heeft meer ambassades dan het UK, en meer consulaten dan de VS!

Van 1982 tot 2003 kwamen er 960.000 ambtenaren bij, de meesten onder links (lagere werkeloosheid!). Jospin deed + 17.000 en rechts remde een beetje: -5300 in 2006, -7400 in 2005, -4300 in 2004 etc.

Nu is er een "historische kans": Er komt een enorme pensioneringsgolf aan, de helft gaat in ca 10 jaar met pensioen. Dus roept Sarko: een op de twee NIET vervangen (leidt tot ca - 25% van het bestand). De Villepin durft dit nu niet en zei nog niks over de 20.000 die dit jaar met pensioen gaan; want 2007 is verkiezingsjaar! Nu gaat hij stilletjes slechts op 10% niet vervangen.

Tja, ik weet uit eigen ervaring dat "niet vervangen van vertrekkenden" een wat komische wijze van reorganiseren is: alsof zij die weggaan de "slechten" zouden zijn. Nee, de structuren moeten worden aangepakt: wat kan/moet er weg aan taken en eenheden? Modernisering en efficiency-aanpak zou moeten.

Maar in dit land waken de machtige vakbonden en dus doet de regering snelle, stille audits; zo'n 20 per maand. Vooralsnog komt daarover weinig naar buiten....

Dan is er ook nog actie op beloningsgebied: het aloude bevorderingsmechaniek is afgebogen; men experimenteert met merit-rating. Dat zijn premies bij goed functioneren. Minder ambtenaren die beter betaald worden, zegt Le Breton. (En die harder werken bedoelt hij). Maar het huidig management hoefde nooit eerder te beoordelen en ... durft dat nu dus ook niet. Er is een exemplaar van een chef in een staatsresearchbedrijf die in zijn unit: "enkel briljante geleerden" meldde!

Tot nu toe zijn hier de vakbonden stil, maar iedereen wacht op het moment dat het onderwijs wordt aangepakt: dus de terreur van de "professeurs" (leraren). Dit corps van 1 miljoen heeft elke verandering so far gekeeld; kostte al diverse ministers van kwaliteit het politieke leven! Dat is elders heel anders gegaan en nu nog: in UK 38 naar 40 uren voor gelijk salaris: niemand blij maar tja.

De bonden spreken enkel over tekorten aan verpleegsters, transportmedewerkers (onveiligheid), over te weinig leraren op "moeilijke" scholen en praten liever niet over de ravage die de 35-uur/week maatregel al jaren aanrichtte. En politiek links steunt hen: let wel 57% van alle fransen zijn of ZELF ambtenaar of hebben een familielid dichtbij als ambtenaar. Een politiek blok van formaat dus.

In UK, Nieuw-Zeeland reorganiseerden overheid en vakbonden samen met de oppositie! Idem in Scandinavië en Canada: 25% van de functies weg in 3 jaar. Zweden ging van 400.000 naar 200.000 ambtenaren sinds 1990; en weg ambtenarenstatus. Een puik omscholings-werkzoekstelsel hielp daarbij. In Zwitserland zijn ook geen "ambtenaren" meer; gewoon een

privé-status nu. Nederland en zelfs Italië zijn daar ook dichtbij nu. In Denemarken hebben top-ambtenaren een contract voor max. 5 jaar.

In Frankrijk is er jaarlijks nog het nationaal concours ; een ambtenarentoelatingsexamen. In 2003 gingen 1,2 miljoen (!) jongeren daarheen en dat waren er slechts 640.000 in 1992. Voor een bepaalde dienst kwamen 29.000 kandidaten en er waren 500 plaatsen. 75% van de franse jongeren wil naar de ambtenarij; niet verwonderlijk bij een jeugdwerkeloosheid van 25 %, al meer dan 20 jaren! Vele hoogopgeleiden hebben kleine baantjes bij de overheid: zekerheid eerst!

WAT LOCALE ANECDOTES over ambtenaren?

-een ambtenaar knipoogt door één oog langzaam te openen. (ouwe bak niet?)

-de verkeersagenten in Parijs zitten op koude, gure dagen in bibliotheken en warenhuizen tot de dienst "over" is.

-een politiechauffeur reed 2 jaar op een grote dienstauto en had al die tijd geen rijbewijs.... dat was wegens drinken afgepakt.

-dienstauto's zijn familietaxi's en transportvoertuigen voor groter inkopen.

Kortom: weinig nieuws, maar of dat nu elders ook nog op grotere schaal gebeurt? Ik betwijfel het.

Nog wat statistiek voor liefhebbers:

OVERHEIDSDIENST (de groteren)

| | |
|--------------|----------------------|
| Onderwijs | 1,2 miljoen plaatsen |
| Defensie | 0,4 |
| Econ. Z/Fin. | 0,2 |
| BIZA | 0,2 |
| Verkeer/Wat. | 0,15 |
| Justitie | 0,07 |

UITBREIDINGEN 1982-2003:

| | |
|-----------------|------|
| Locale overheid | +42% |
| Ziekenh | +28% |
| Staat | +14% |
| Totaal | +24% |

Lager Onderwijs: +12% personeel en -5% kleerlingen in 5 jaar.

Kwaliteit frans onderwijs: op plek 14 volgens OECD.

PENSIOENVERTREK

2005: 71.000; 2008: 81.000; 2010: 80.000; 2013: 76.000; 2015: 75.000 etc. Imposante verloopcijfers; honderduizenden in enkele jaren.

INTERNATIONALE VERGELIJKINGEN

KOSTEN OVERHEID IN RELATIE TOT BNP

54% van het BNP in Frankrijk

35%in de VS

40%.....in Europa.

DATUM EIGEN INKOMEN (dag waarop je alle overheidslasten hebt voldaan)

Europa (gem) vanaf 25 mei

De VS 7 mei

Frankrijk 18 juli. (als francais werk je een half jaar om je overheidslasten te verdienen)

KOSTEN BALSTINGINNING (in % van belastinssom)

| | |
|-----------|------|
| Europa | 1,2% |
| VS/Zweden | 0,5% |
| Frankrijk | 1,6% |

Zo, nou bent u weer even bij over het franse ambtenarendom. Net op tijd voor de grote veranderingen? Laten we dat hopen.

+++++

+++++