

LE PROVENCAL.

> 100 lezers in 7 landen

EDITIE 16-06

speetjensml@wanadoo.fr

INHOUD

REDACTIONEEL.

.VOORAF:
.MOTTO'S
.INGEZONDEN.

5.VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

.L'EXCEPTION FRANCAISE

ZIE OOK TOPICS: WORDT DE STEKKER ER OPNIEUW UIT GETROKKEN? (een persoonlijk journaal)

L'EXCEPTION (FRANCO-)HOLLANDAISE:

- UN ROI CORSE

- MARIAGE À TROIS

NOS BONHEURS FRANCAIS

DE VILLEPIN HEEFT "PECH " (de CPE)

OPA IS GEMEEN

KOPEN OP HET NET

DE PARTI SOCIALISTE HEEFT GEEN PROJECT

PRESIDENTSKANDIDATEN

GEMENE MUGGEN OP LA REUNION

DE POOLSE VAKBONDSBESTUURDER

GESLEEP MET DE CLEMENCEAU

CREATIEF BOEKHOUDEN (Begrotingstekort)

10.ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

DIE VERDOMDE MISTRAL

EXPANSIEDRIFT IN DE BROCANTE-BUSINESS

12.LE JOURNAL MORMOIRONAIS.

ONTWAKEN IN DE PROVENCE

NOTRE CHÈR JUSTIN DISPARAIT (Onze Justin overleed)

DAN BROWN (Da Vinci Code) IN COURT

14.COIN DES POËTES.

HET GELUID VAN DE STILTE

IK ZOU WILLEN (naar Elisabeth Boulay)

15.VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN.

.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

ISLAM TEGEN ISLAM

KUSSEN: OPGEPAST!

GEWELDIGE GENEN?

DE WERELD IN BNP'S

ONVRIENDELIJKE OVERNAMES

BEURSGOEROES AFGEBRAND

MODERNE LOGISTIEK: EEN KWESTIE VAN UREN

WOORDJE VAN NELIE KROES

BETAALDE E-MAIL

POLITIEK OP HET INTERNET

RONDVLIEGENDE VIRUSSEN

ARBEIDSCONTRACTEN

EUROPA VERLIEST DE AANSLUITING MET DE VS

DE ENERGIEKAART VAN EUROPA

OLIE (en andere energie), WATER

DE FINNEN LEUREN MET HUN ENERGIE

ZEEWATERENERGIE?

JACQUES HEEFT ZAT KERNCENTRALES

KIJK OP OLIE

BLACK-OUTS: GEEN STROOM MEER

RELIGIES

FRANS MANIFEST TEGEN DE FUNDAMENTALISTISCHE ISLAM
GODSDIENST-OORLOGEN
ONGELDIGE HUWELIJKEN
451 MILJOEN EURO (Kerkegeld).
NIEUWE KERKPRINSEN

AFRIKA

KHADAFFI HEEFT ZORGEN.(Libye)
WE GAAN AF IN DARFOUR(Soedan)
DAT GOEIE OUWE KONGO
BENIN: EEN BANKIER ALS PRESIDENT?
WADE: BOOS OVER FRANSE TERUGTREKKING (Senegal)

24.WEST-EUROPA

WOORDJE VAN NELIE (KROES)
FINKIELKRAUT ONDER VUUR
ROTTERDAM : HET SOCIALE LABORATORIUM?
DUITSLAND EN FRANKRIJK UIT BALANS
POLEN SABOTEERT EUROPA
KOSOVO ZELFSTANDIG?
BERLUSCONI WIL NOG EEN RONDJE
EEN ENERGETISCH HUWELIJK (GDF-SUEZ)
BROWN LOOPT ZICH WARM (UK)

OOST-EUROPA

ORANJE DOWN? (Oekraïne)
SLOBO IS HEENGEGAAN (Servië)
ARMENIË CONTRA AZERBEIDJAN
WIT-RUSLAND: EUROPESE DICTATUUR
HOOG SPEL IN DE KAUKASUS

OOST-AZIË

KOREA: NOORD WERKT BIJ ZUID
CHINEZEN EN DE AUTO

ZUID-AZIË

KOIZUMI'S LAATSTE MAANDEN (Japan)
INDIA EIST ZIJN PLEK
CORRUPTIE IN INDIA
VERKIEZINGEN IN THAILAND

NOORD-AMERIKA

OPINIES UIT DE STATES:
DARWIN EN DE WETENSCHAP.
OORLOGVOEREN IS ERG DUUR

LATIJSN-AMERIKA

COCA FOR THE PEOPLE (Bolivia)
FARC VERDIENT VUIL GELD (Colombia)

OCEANIË

RUSTIG? OF TE VER WEG?NEE, FEEST!

31.MAGRHEB--NABIJE-OOSTEN

DUBAI KOOPT ALLE HAVENS
CASINO'S VOOR DE TURKEN
ANKARA IS AMBITIEUS
BOYCOT TEGEN IRAN
SOCIALE ONRUST IN IRAN
HAMAS KRIJGT BIJLES
GOEDKOPE ARBEID IN JOODSE KOLONIE
COMLOT IN LIBANON
ISRAËL: QUO VADIS?

TRENDS/TECHNOLOGIE

BIG BROTHER WILL TAKE CARE OF US(vergrijzing)
DE GASTROBOT
HIGH-TECH BOEKEN
VEILINGTRENDS
NANOTUBES (nieuwe materialen)
ALLE ELEKTRONICA IN DE PLOMP

34.TOPICS-CAPITA SELECTA.

WORDT DE STEKKER ER OPNIEUW UITGETROKKEN? (Crisis in Frankrijk).
HOE LEEST ONS BREIN?
DE TOESTAND VAN DE WERELD (terugblik 2005)
CARTOONS VAN HET WESTEN (of, alles moet opnieuw)
GAAT HEEN EN VERMENIGVULDIGT U (Of; welkom geachte immigranten)

++++
++++

REDACTIONEEL

*VOORAF

Hier staat het land weer te fikken. De brandende auto's en gebouwen, dat is erg; maar de brandende geesten dat is het eigenlijke hele erge probleem. Wie deze brand kan blussen, weet niemand weer. Frankrijk komt aan zijn explosie toe. We bibberen mee met onze franse vrienden.

In Nederland zingt het CPB en het kabinet het economisch halleluja! Proficiat kabinet dus. Groei weer richting 3% en dit is de nieuwe mammon; werkeloosheid ook weer 0,5% omlaag. Natuurlijk is dit gewoon prima nieuws, maar, opgelet, het is wel nieuws voor de korte termijn. Dus moet je hopen dat deze "korte termijnverdiensten" ook voor de lange termijn worden benut.... Dit is in de politiek niet populair, helaas, zeker niet kort voor verkiezingen.

Bij Le Provençal leidden nieuwe aanmeldingen (en twee opzeggingen , reden: geen tijd), tot een lezersstand van ruim boven de honderd. Bereikt in de 1,5 jaar dat dit krantje verschijnt. De "lezersmix" wordt ook steeds internationaler en gemelangeerder, wat het allemaal nog leuker maakt. Dus gaan we door en, vraag ik U : laat u niet onbetuigd. Zoals bij alle maatschappelijke groeperingen is er ook bij de Provençal-lezers sprake van een aantal meer "extroversen" en van een wat meer ingetogen, zwijgzamer deel. Wat overigens niets negatiefs hoeft te zeggen over hun appreciatie en plezier.

Hier slaat de lente nu hevig toe, de wijnstruiken zijn gekortwiekt, de blauwe bloempjes staan al weer op de rozemarijn, de stokrozen komen weer te voorschijn en de vogeltjes en hagedissen hebben het zwaar met onze jongste kat, de grote jager, Rebbedepke. Een vertrouwd beeld; de wereld moge dan wel veranderen, de natuur doet dat veel langzamer, gelukkig. Zo blijft het dagelijks leven nog wat vertrouwd voor ons, belegen zielen.

We gaan zeer kort op bezoek in het vaderland en zullen, via onze expert aldaar, onze electronische uitrusting nu eens drastisch moderniseren. Maar ik constateer dan toch maar even dat de "Wet van behoud van ellende" nog steeds geldt, ook in het internettijdperk. Foute boel blijft dus bestaan, maar de fouten treden nu wel met electronische snelheid op en hebben een

enorme actieradius. Ons aller computers zijn nu al 5% van hun werktijd bezig met het opsporen van virussen, het killen van SPAM en het herstellen van gordiaanse knopen waarin ze zelf geraakten. In het IC vak heette zoiets vroeger: een hang-up! Je zou je er soms zelf van ophangen. Mogelijk treft u in deze editie nog enkele naweeën aan van de dataclash in Le Provençal's gelederen. Het zij me vergeven. Veel leesplezier en tot gauw.

LEON

*MOTTO'S 16-06:

" Elke rechtse partij benut de voorgevel van de extreem-rechtse partijen."(uit de franse verkiezingsstrijd;van Jack Lang, PS)

"Uiteindelijk zullen we ons de woorden van onze vijanden niet herinneren, maar wel het zwijgen van onze vrienden." (Martin Luther King)

+++++

*INGEZONDEN

Er waren weinig ingezonden reacties, de falende techniek liet ook bij sommige lezers zijn sporen achter. De editie 15-06 was nl geschreven op een oude laptopje met WORDPAD. Dat heet upwards compatible te zijn met WORD, maar dat blijkt niet overal te kloppen.

Onze amerikaanse lezer Joe, kreeg het hem toegezonden exemplaar niet geopend; met een nieuwe zending gaan we het nog eens proberen. Enkele adressen bleken niet correct omdat ik oude files met adressen moest gebruiken. Er wordt nagezonden! Kortom hetwas (en is nog) een zootje bij Le Provençal. Geen nood, we zijn doende alles een facelift te geven! Maar u moet nog wat geduld hebben.

Van twee nieuwe lezers ("teruggevonden" vroegere bekenden) die pendelen tussen Antwerpen en Malta, ontving ik de volgende reactie:

"Wij hebben met veel plezier je KRANT gelezen. Ik schrijf het met hoofdletters, omdat dat zeker wel mag voor iets dergelijks met die omvang. Overigens is het voor ons erg leuk je stijl van schrijven en praten erin terug te vinden. Veel geestige puntjes. Hoe frekvent wordt deze krant gestuurd? En hoe doe je het?"

Beste J. en H. , prachtig dat de eerste KRANT jullie beviel. En schokkend dat ik zo weinig veranderd ben in bijna 40 jaren. Schrik niet, de KRANT komt maandelijks.... en hoe ik het

doe? Wel dat snap ik vaak zelf niet. Maar ik vind het wel erg leuk! Dus, tot gauw, elektronisch, lieflijk, te Antwerpen of te Malta. Ik ben gek op vooruitgeschoven posten van beschavingen, en Malta is er ook een. Dus schrijf ons over het leven op het aloude, strategisch gelegen Malta! Graag!

Van een lezeres van het eerste uur, en een vriendin van heel vroeger, kreeg ik, nadat zij van onze computercrash vernam, het volgende berichtje en een aanbod:

Beste Leon, ik zend je hierbij de nieuwsbrief van het Europees parlement, die krijgt mijn baas altijd en ik kan je in Brussel opgeven als je dez wilt ontvangen. Ik blader je nieuwsbrief altijd eerst snel door om te kijken of er iets persoonlijks in staat en hoe het met jullie zelf gaat. Sommige items vind ik leuk, andere interesseren me minder eerlijk gezegd, mag hè? Groetjes.

Beste A., leuk om een reactie te krijgen. Natuurlijk moet je enkel dat lezen wat je bevalt, de meeste kranten werden vroeger ook al gebruikt om de kachel mee aan te maken, niet? Helaas, moet ik je even waarschuwen dat ook al lijkt een stukkie soms persoonlijk, dat is niet altijd echt zo. Want ik wil geen tabloid-press worden, dat moet jij ook maar niet erg vinden. En dank voor je aanbod mij te doen abonneren op de nieuwsbrief van het Europees Parlement! Leuk aanbod!

Van een trouwe lezeres die Nederland en Saint Martin als woonplaats wisselt een vrolijke noot:

An amish boy and his father were in a mall. They were amazed by almost everything they saw, but especially by two shiny, silver walls that could move apart and then slide back together again. The boy asked, "What doest this be father?" "The father (never having seen an elevator) responded, "Son, I hath not seen anything like this in my life, i doeth not know what it is".

While the boy and his father were watching with amazement, a fat old lady in a wheel chair moved up to the moving walls and pressed the button. The walls opened and the lady rolled between them into a small room. The walls closed and the boy and his father watched the small circular numbers above the walls light up sequentially. They continued to watch until it reached the last number began to light in the reverse order. Finally the walls opened up again and a gorgeous 24-year-old blonde stepped out. The father said quietly to his son.... "Go getten your mother.

"Dank voor deze leuke mop, beste H., en ook dit illustreert dat de mens altijd menselijk blijft ook al is hij superreligieus zoals de Amish. Dat is in deze tijden een geruststellende gedachte. En het illustreert hoe stories, net als beeldende kunst en muziek boodschappen overbrengen kunnen zonder verkeerde bijwerkingen.

++++
++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

L' EXCEPTION FRANCAISE

L' EXCEPTION (FRANCO-)HOLLANDAISE:

-UN ROI CORSE

Tja, dat Nederland nu een monarchie is, na de Bataafsche Republiek, is aan een corsicaan te danken; ene Napoleon. In 1795 werd onze republiek door de "Patriotten" om zeep geholpen gesteund door.... de uitvinders van de revolutie en de republiek. Immers in 1789 werd de franse koning een kopje kleiner gemaakt, en Napoleon pootte in 1806 zijn jongere broer in de lage landen. En die noemde zich : koning Lodewijk. Een corsicaan regeerde over Holland, niet te geloven. Uiteraard heb ik dit verhaal steeds paraat als de franse vrienden hun republikeinse uitvindingen (te) hoog prijzen..... Ik vertel dan, dat wij Ollandais allang republikeins waren vóór de franse revolutie, en, wel potverdrie, dat even later na de franse revolutie, Napoleon onze republiek weer terug drukte naar de middeleeuwen.... Dat komt dan wel hard aan, want de meeste fransen weten echt niet waar Napoleon overal uithing en wat hij aanrommelde. Maar en, eerlijk is eerlijk, de Lage Landen waren toen ook al niet zo belangrijk als b.v. Rusland. Nou ging dat broertje zeer ijverig te werk; hij wilde geliefd worden deze 28-jarige. Dat ging niet meteen, maar wel nadat er twee rampen plaatsvonden. De eerste was een kruittontploffing met 150 doden in Leiden.... (u ziet het, nu wij van "Enschede "weten": er is dus niets nieuws onder de zon). Toen nog een watersnoodrampje en Lodewijk putte zich uit in hulp, sjuowde zelf één zandzak en strooide met dukaten voor de getroffenenen. Hij had dus niets van Bush, die in New Orleans niet eens wilde komen kijken, laat staan betalen! Lodewijk wordt zeer populair en zoals zijn oudere broer, verandert hij veel en introduceert modernere systemen. Maar hij wilde na een tijdje niet meer naar broerlief luisteren; hij was echt hollands geworden dus. Dat liep fout af, hij moest eruit en wij werden gewoon een stukje van Frankrijk van 1810-1813; ingelijfd. Nog voor Hitler dat nadeed dus.

Hij was in een ding zeer onhollands, hij zette vele peperdure paleizen en verblijven neer met prachtige inrichtingen. Zoals.... Paleis Soestdijk, waar wij ook al eens een prins hadden wonen die ook stevig van slappe was hield en die zelfs zijn banktegoed wat ophoogde, met Amerikaanse dollars, die wat zwartjes bleken te zijn. Maar ook bouwde hij het Rijksmuseum, ook niet slecht toch?

Als hij moet vertrekken naar Wenen, zet hij nog gauw zijn zoon op de troon, maar oom Napoleon ziet dat anders. Lodewijk sterft in Florence, ver van klompen en windmolens. À propos, de onenigheid met zijn broer had te maken met de engelsen, de aartsvijand van Napoleon. Want hij wilde de hollanders verbieden met ze te handelen en dat kan je met de chinezen van Europa echt niet maken. En dat snapte Lodewijk prima... Maar zelfs toen hij ze versloeg, ze landen potverdrie op Walcheren, was zijn broer nog niet voldaan. Ongehoorzaamheid is bij echte Corsicanen iets on-acceptabels, behalve nu, als het om de franse overheid gaat.

Ziet u dus af en toe franse toestanden in Nederland, dan weet u waar dat vandaan komt. Ziet u nog ergere dingen, besef dan dat onze koning ooit corsicaan was. Dat maakt je dolblij toch met Willem-Alexander en zijn moeder, met Maxima en met JPB. Ja toch? Of zoekt u ook meer avontuur bij uw overheid?

- MARIAGE À TROIS

In Le Figaro staat de foto onder deze kop waarop twee (stevige) dames en een heer in bruidstenu worden getoond. Dit 100% heterogene huwelijk werd in Nederland gesloten en zoiets doet de fransen (in meerderheid) vol afgrijzen toezien. Na het homo-huwelijk, vrij drugsgebruik, nu ook nog dit. De details zijn sappig: het enorme drie-persoonsbed wordt beschreven, het "geluk" van de drie die hier enkel moois in zien, de verwachtingen mbt kinderen, kortom alles wordt nagemeten in deze totaal schokkende setting.

Een SGP-er uit ons parlement mag fulmineren: "dit is de truc om achterom de polygamie in te vieren" roept hij. Mevrouw Halsema die het niet kan schelen of er nou twee, drie of twintig mensen trouwen....en dan ook nog de koningin.

Immers zij gaf ooit een hoge onderscheiding aan onze Heyboer (met zijn drie engelen) en zou toen hebben gezegd: "Uw speciale levenswijze heeft het culturele leven in ons land verrijkt". Hierop durft de Figaro-redacteur zelfs geen commentaar te geven, zo ontzet is hij. En hij denkt aan Jacques Chirac die aan zo'n figuur het "Legion d'Honneur" zou moeten uitreiken? Impossible.

Nederland het laatste liberale land of ... het neo-liberale land met laatste abberaties en al veel restauratie? Wel vraag hun mening aan uw (klein)kids over dit huwelijk en bereid u voor op een klein shockje! Vertel ons hier wat u wijzer werd.Doen!

NOS BONHEURS FRANCAIS

Nog een rijtje, want ze zijn verre van uitgeput:

- ons dorpskrantje "Le petit Mormoironais"; het dufste en het charmantste ter wereld
 - ons fraaie strandje in het groen
 - ons lokale vliegveld
 - onze Hangar de Lamy; culturele pool van ons dorp
 - Nicolas, onze postbode met nimbus
 - de ochtend op een mistraldag
 - onze Muscat d'Hambourg (tafeldruiven)
 - de sprookjesachtige kleuren rond de Ventouxop op in de opkomende winteravond.
- (wordt vervolgd)

DE VILLEPIN HEEFT "PECH".

(zie ook TOPICS : " Wordt de stekker er opnieuw uitgetrokken?", voor nadere analyse)

Helaas, ondanks een heroïsch gevecht over jeugdcontracten die leken te helpen, ging de werkeloosheid in Frankrijk WEER omhoog. De inzet van Villepin voor zijn verkiezingsplek lijkt te mislukken, en daarmee ook die van Chirac. De plaag van Frankrijk is niet op te lossen lijkt het. Elke econoom met drie jaar opleiding kan je vertellen waarom dit in Frankrijk al ruim 25 jaar HET probleem is. Maar de oplossing is "politiek gezien not done". Dus laxisme en "laisser faire". Je zult hier maar jong zijn en willen werken: 25 % vindt niks, een echte ramp dus. De 2007 verkiezingen zullen nu die van de wanhoop worden en niet van de glorende hoop! Helaas. Dus alle reden om eens in detail te kijken naar de CPE.

CPE=Contrat Premier Embauche= Eerste arbeidscontract, zo heet het meest controversiële onderwerp in de huidige franse politiek. Uitvinder is de premier, de Villepin, als bestrijder van de (jeugd)werkeloosheid. Na de grote rellen van 2005 moesten immers de jongeren zonder diploma's en zonder fraaie achtergrond cq werkervaring aan het werk komen. Dat leek ook een beetje te lukken mn in de PME's (het kleine bedrijfsleven), maar nu is de beer los. Links heeft mn de studenten opgeroepen te protesteren tegen dit "wurgcontract". Wurg, hoezo?

Wel het contract is voor twee jaar en een mix van werken/opleiding en..... je kan op elk moment ontslagen worden in deze periode. Dat is gedaan om de kleine ondernemer, waarvoor EEN personeelslid erbij al gauw twintig procent uitbreiding is, over de drempel te trekken. Minder overwerk bij de aanwezige werknemers, in ruil voor een extra-arbeidsplaats. In Nederland kijkt hier geen mens van op. Hier zijn enorme manifestaties en stakingen georganiseerd: studenten voorop. Waarom zij? Wel zij zijn jong en bang voor werkeloosheid natuurlijk en, wat echt erger is, ze zijn opgestookt door hun leraren die zoals bekend allen links zijn (PS, LCR, PCF, etc). De universiteit, plek van universele benadering, is in Frankrijk geheel links gepolitiseerd. Degenen die de universalis moeten prediken, prediken liever slechts EEN geloof. En zo wordt in dit land het spook van 1968 opgeroepen; toen verjoegen de studenten ooit Charles de Gaulle op een haar na. Daar ligt dus sindsdien een echt frans trauma bij alle politici. De allerhoogste bedoeling

van links is om de Villepin, ook presidentskandidaat 2007, te beschadigen en daarmee de linkse inrit te openen. Zeer duidelijk en doorzichtig.

En dan zien wij op TV een groepje studenten de staking op een uni voorbereiden. Er is een meeting van radicale studenten en de leraren en men "besluit" te staken. Iedereen gaat zijns weegs; de studenten barricaderen de ingangen (tegen studiewilligen!) en een deel van de docenten gaat gewoon college geven. Voor de studenten die NIET willen staken. Want ze zijn "student en geen politicus" zei er een. Ze geloven niet meer in de radicale frasen die al tot 30 jaar hoge jeugdwerkeloosheid leidden. Een zeer ondemocratische situatie waar niemand tegen optreedt.

Nu hebben, tot overmaat van ramp, ook enkele grote werkgevers de CPE niet "echt hun keuze" genoemd. Daarmee is de Villepin in de rug geschoten. Boze tongen beweren dat dit weer komt van werkgevers die liever Nicolas Sarkozy als winnaar 2007 zien. Kortom het gezonde verstand is zoek in een situatie die echt een catastrofe is voor dit land. En opnieuw zie je hoe onveranderlijk dit land blijft, hoe ondeskundig het onderwijs is en hoe verpolitiekt en dogmatisch Marianne's jeugd is opgevoed. In Europa een echte exception française!

Laatste nieuws: de Sorbonne werd door studenten bestormd en de politie sloeg er op los.....

1968-achtige TV-beelden waren te zien. Psychologische oorlogsvoering.

En toen kwam zwarte zaterdag: de massale oproep tot demonstreren tegen de CPE, voor velen DE laatste krachtmeting voor de Villepin. Op weg naar nog een nieuwe minister-president vóór 2007?

OPA IS GEMEEN

OPA is frans voor "onvrijwillige overname". Vele grote ondernemingen in Frankrijk, zelfs de "franse trots", zijn bedreigd door overname-overvallen. Als je een (stevige) meerderheid van de aandelen hebt, ben je eigenaar en de baas. Nu blijkt dat de protecties niet zo kloppen dus is er nu groot gejammer. Arcelor is prooi voor een Indische onderneming (Mittal) en Danone voor een beleggingsfonds. De regering stelt zich patriottisch op maar vertelt niet dat Frankrijk zelf enorm investeert in het buitenland en vele bedrijven overnam! En ook is niet zo helder dat de franse "groten", BUITEN Frankrijk veel groter zijn dan binnen de grenzen. Is mede bereikt door.... overnames. De economische werkelijkheid wordt in dit land niet te duidelijk geëtaleerd: dat schaadt het imago van Frankrijk. Het oude beeld moet (nog) prevaleren.

KOPEN OP HET NET

Nu al 8,3 miljard wordt via het internet uitgegeven; via telefoon en de post nog maar 5,8 miljard. In 2004 was het kruispunt al bereikt. Weer een consumptie verschuiving deels naar het buitenland. Zo zie je dat de grote move ook in Frankrijk plaats vindt: de stille revolutie.

DE PARTIE SOCIALISTE HEEFT GEEN "PROJECT"

Wij noemen het een programma, de fransen een project. Maar de oppositie, de PS, krijgt niets op tafel. Een demo van ongelooflijke armoede in de politiek alhier. De angst voor de vakbonden spreekt hier weer eens. Een commissie buigt zich er al lang over: maar de interne verdeeldheid nekt elk resultaat. De kiezer wordt opnieuw het slachtoffer! Speelt dit rechts in de kaart? Lastig te zeggen, want een PS-dame ene Segolene Royal scoort zeer hoog.... zonder enig project!

PRESIDENTSKANDIDATEN

Segolene Royal heet ze; en haar kandidaatsster stijgt snel. Ze staat op de hoogte van Sarkozy en de Villepin voor de presidentsverkiezingen 2007. Deze moeder van 3 kids, verwekt door haar vriend, de hoogste uit haar partij, de Parti Socialiste, was nog nooit in een regering. Ze was raadgeefster van Mitterrand en is president van een region en is dus eigenlijk een onbeschreven blad. En dat is nu haar VOORDEEL, zij deed nog nooit iets verkeerd en dat trekt aan, hier.

Ervaring in de politiek is dus.... negatief, tengevolge van de grote teleurstelling in diezelfde politiek. En waar Segolene voor staat? Niemand weet het volslagen mistig. Dit toont weer eens aan hoe slecht het is met de politiek in La Douce France. En in de Parti Soc. wordt het nu wel zeer verwarrend, vele kandidaten en verdeling van stemmen is straks dodelijk. Rechts is het ook druk en zelfs in de radicale hoeken struikel je over de kandidaten. Democratisch leuk beeld? Of uitdrukking van de wanhoop van een land?

GEMENE MUGGEN OP LA REUNION

Al 100.000 besmetten op dit franse eiland dichtbij Madagascar met ca 775.000 inwoners. Het aantal stijgt explosief en per dag. Een piepklein mugje prikt je en geeft je het virus dat je immobiel maakt en erg ziek. Men vreest dat het einde 2006 80% van de bevolking zal zijn. U kunt zich de ramp wel voorstellen op dit toeristeneiland van grote schoonheid. Men rekent op 1 miljard aan kosten. Geen serum aanwezig, dus niemand kan je beschermen. Zieken krijgen nu gewoon paracetamol voor de pijn en de koorts. Er wordt nu door 3600 man op de muggen gespoten, iets dat eerder men was "vergeten". Wel 200.000 woningen etc. worden nu behandeld, veel te laat, curatief dus en niet preventief. Want de oorzaak schijnt te zijn het verwaarlozen van de preventieve muggenjacht; de overheid was dus te laks. U ziet we zijn in het virustijdperk aangeland, al lang door virologen voorspeld! Na Al Qaida nu dat weer. Of zou Bin Laden in virussen doen nu? Niet serieus natuurlijk; maar velen geloven het al.

DE POOLSE.....VAKBONDSBESTUURDER (niet de loodgieter)

Het ongelooflijke gebeurde: de communistische franse vakbond CGT werkte samen met de superkatholieke Solidarnosc. Want een pools bedrijf leende polen uit in Frankrijk alwaar deze polen tegen zeer lage lonen werkten en zeer slechte condities (moesten) accepteren. En waar werkten deze mensen in Frankrijk? Wel bij EDF, de grootste CGT club van Frankrijk! Het zelfde EDF dat recent 135 man ontsloeg bij de overname van een electriciteitsbedrijf in Polen.... en er zijn saneringsplannen die opnieuw grote ontslagen eisen. En de winst van EDF, ook die gemaakt in Polen, moet er komen om de gigantische pensioenverplichtingen van franse EDF-ers te kunnen betalen. Europa wordt ook al een erg komisch geheel! Het wordt hoog tijd de hypocrisie te stoppen.

GESLEEP MET DE CLEMENCEAU

Het vroegere vlaggeschip van de franse marine was op sleeptouw op weg naar India, om in stukjes te worden gezaagd daar. Maar in dit vliegdekschip zat nog veel asbest, link spul! In Frankrijk mag niemand meer werken hiermee, dus hup naar India. Dat werd door vele milieuclubs nu onmogelijk gemaakt. Het wrak mocht eerst niet door de Rode Zee, toen weer wel en nu verbood het indische hoge Hof de gevaarlijke sloop. Ernstig gezichtsverlies voor la grande nation: Jacques C. nam de zaak toen maar zelf in de hand. Nu komt het wrak terug naar Brest; kosten van het gesleep: enkele miljoenen. En nu moet 50 ton asbest in Frankrijk uit dit schip worden gesloopt. Hoe moet dat nou weer?

Dan de VS, die dumpten al diverse vliegdekschepen met asbest in de diepten der oceaan..... wat ze nu ook niet meer durven. Er wordt op ze gelet! Nu was er al een deel van het asbest weggehaald dat aan onderdelen kleefde die men eraf haalde. Maar nu weet de marine niet waar DIE asbest is gebleven....zoek geraakt! U ziet het goedkoop werd duurkoop! En stiekumpjes werd een blamage. Stevige les!

CREATIEF BOEKHOUDEN

Brussel keek met veel wantrouwen naar het franse begrotingstekort 2006, en vond curieuze zaken. De 2,9 % (max. 3%) kwamen met kunstgrepen tot stand o.m. door verkoop van staatsbezit (autoroutes oa). En het optimisme van de fransen over hun groei, 2,25%, gelooft

niemand. La Grande Nation moet nu plaatsnemen in de rij van de grieken, italianen etc. die al jaren rommelen met hun cijfers. De experts zeggen dat de discutabele trucjes ca 0,3% betreffen: dat wil zeggen dat de fransen, zonder minder groei, eigenlijk nu al een echt tekort van 3,2% hebben. En dat is beboetbaar. Dit alles toont aan hoe hoog het water aan de franse lippen staat.

EEN ENERGETISCH HUWELIJK

Twee franse energiereusjes werden EEN reus met hulp van de regering. GDF , staatsgasbedrijf en SUEZ , frans-belgisch energiebedrijf (privé) gingen samen om niet opgegeten te worden door een italiaans bedrijf en ook omdat een overval de regering om energiepolitieke redenen en om psychologische helemal niet uitkwam. Het europese energieplaatje vormt zich, iedereen beweegt want energie wordt HET strijdveld van de komende decennia, wereldwijd, daarom. Frankrijk zette zich met gas nu stevig op de europese kaart!

++++
++++

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

DIE VERDOMDE MISTRAL!

Ons departement trok 300.000 euro uit voor hulp aan onze trufficulture. Om onderzoek middels proefvelden te gaan doen. Waarom? Wel het gaat niks goed met de truffels hier. De productie zakt enorm, nog ca 40 ton nu. En dat was, heel lang geleden, wel 1500 ton...

Catastrophe en dus Action!

Nou is er in de loop der tijden al heel wat afgerommeld rondom truffels; ik schreef er ooit al eens eerder over. En eind 19e eeuw liet de franse regering namelijk een onderzoek doen , dat werd gepubliceerd. Ik vond ooit het boekje daarover, en ik zeg U : het is zeer gemakkelijk. De hoeveelheid bijgeloof en sterke verhalen zijn ontelbaar. Echte T.T. (TruffelTovenarij) dus. Nou moeten ze dat niet opnieuw gaan doen, ofschoon ik best zo'n nieuw boekje zou willen lezen. De hoofdoorzaken van de lage producties lijken wel bekend: grote droogte in bepaalde maanden en dan ook nog veel mistral; die extra droogt. Dus meer nattigheid en minder noordenwind is waarom het gaat? Dat is niet zo eenvoudig op te lossen, dan. Al wordt er al jaren in truffelkwekerijen, water gegeven einde lente en nog eens in juni zegt men mij. En dat helpt wel. Maar ja, water gaan geven op de enorme hellingen van de Ventoux, hoe doe je dat? En tegen de mistral inblazen zie ik ook nog niet gebeuren.

Dan blijft er nog maar een oplossing over: het aantrekken van echte regenmakers! Daarvoor zijn Noord-Amerikaanse indianenstammen bekend, zoals u mogelijk weet. Voor een kistje vuurwater krijg je dat best voor elkaar; en mogelijk zelfs ook met wat pastis. Een slokje en een dansje en hup, daar drupt het al. Nee, vertelde men mij, niet zo dus. Er is namelijk een incubatietijd tussen dans en regenbui, die enkele weken duurt. En, nog erger, er is geen enkele garantie op de pogingen; alleen een inspanningsverplichting. Daar heb ik, en u ook, denk ik wel ervaring mee. En daar steek ik geen pastis in dus. Misschien is het denkbaar ze te laten delen in de truffelooft van het beregende gebied?

Zou deze suggestie gevolgd worden dan is het mogelijk, dat u binnenkort een Indiaan kult zien staan dansen op de Ventouxhellingen tijdens de bewateringsperioden. Dan hoeft u dus niet de SAMU SOCIAL te bellen. Ziet u dit tafereel buiten deze perioden, en zeker in februari, dan is het een verdwaalde carnavalsvierder , en die zijn, zoals bekend, geheel ongevaarlijk.

U bent nu weer op de hoogte en gewapend met voldoende kennis en inzicht. Dus eindig ik met een verzuchting: Oh, truffe, ne nous quitte pas!

EXPANSIEDRIFT IN DE BROCANTEBUSINESS.

Elke mens en elk beroep heeft zijn eigenaardigheden, dat is niets nieuws. Zo is er zelfs in de brocanterie sprake van enige business-dynamiek en ook dat kan ook hier tot problemen leiden.

Dat bleek in een dorp niet ver hier vandaan, waar een antiquair/brocanteur zijn waren aan de man brengt. Hij oefent dit beroep uit volgens de hiervoor ongeschreven regels. Dat betekent: pas openen na 10.30 uur, nadat een drietal pastis zijn omgekiept in de plaatselijke kroeg, Want je moet prepared zijn in dit harde metier, waar wachten op de klandizie zeer lang kan duren en zeer sterke mentale kracht vereist. En dan nog maar niet te spreken van de vele domme vragen van klanten die moeten worden beantwoord en.. dat ellendige gepingel. Afschuwelijk. Dat kan je maar enkele uurtjes harden, daarom dicht om 12.00 uur voor apero, lunch en siëste . Dat is dan de hartversterking voor openen om 15,30 tot ca 19.30 uur. Dan is er weer apero-time.

Zo nu bent u op de hoogte van de stress en de burn-out risico's , die in dit nobele beroep op de loer liggen. En dan krijgt de arme drommel het ook nog aan de stok met de lokale overheid.

Parbleu. Dat ging zo:

Zijn winkel grenst aan trottoir in de winkelstraat, is wat klein en dus stalt hij ook wat spul uit op trpttoir en in de goot. Het mooie weer hier laat openluchthandel ruim toe. Dat deed onze Bruno al vele jaren, in vrede.

Tot de dag dat een lokale bestuurder hem bezocht om mede te delen dat er, vanwege parkeerchaos, gesmeedde hekken langs de trottoirrand zouden komen. Ook voor zijn winkeltje dus... en dus moest hij zijn spullen voortaan binnen houden... Onze Bruno had die dag al eerder pech gehad; zijn ega had op hem gefoeterd over drankmisbruik, de lokale kroeg was om onbegrijpelijke redenen dicht en dus functioneerde zijn corpus niet optimaal en Nou dit ook nog. Dus gaf ie de adjoint-maire een grote bek en alles ontaardde in een stevig conflict. De bestuurder waarschuwde dat hij elke keer bij overtreding een waarschuwing krijgen zou en daarna een verbaal. Bruno brulde dat hem dat niks kon schelen. En bij vertrek was er dus sprake van een stevige patstelling.

Bruno kreeg een forse rem op zijn zakelijke expansiedrift gezet en dat was een te grote zakelijke beperking natuurlijk. Hij zou zijn commerciële vrijheid tot de dood verdedigen, dat nam hij zich voor.

Zo begon de oorlog. Nadat er gaten waren geboord om de stalen hekken in te zetten, vond Bruno op een ochtend het hek op zijn stoep. Vroeg geplaatst, tactisch goed gezien dus van die gemeente. Bruno trok het hek eruit en zette zijn spullen neer op het trottoir/de weg. En daar was de prinsemarij. Hem werd opgedragen de spullen weg te nemen en het hek te herplaatsen. Dat weigerde hij natuurlijk. Dus kreeg ie een bon.

En dat ging zo enkele weken lang..... en Bruno's schuld bij de staat steeg snel. Dat werd toch wel lastig, ervoer onze Bruno, dus moest er iets op gevonden worden.

En, op een dag kwam Bruno op het politieburo en deed aangifte van diefstal van het gemeentelijke hek voor zijn winkel.... Het was op een ochtend spoorloos verdwenen, sterk niet? Wie doet nou zoiets? Bruno was ook zeer verbaasd. De agenten kwamen kijken, maar wat moet je daar? Ze zetten de opsporingsmolen in eeuwige beweging en gingen hun verdere gang.

Bruno dacht, geen hek, dan kunnen mijn spullen tot er een nieuw komt, toch wel op trottoir en straatrand niet? Onzinnige redenering, maar, in de franse cultuur een hele bekende.

En, Bruno kreeg geen politiebezoek meer, en er kwam ook geen vervangend hek.

En zo kwam het dat alleen Bruno "parkeert" op de stoep c.s., tussen twee nog aanwezige hekken in de straat. En dat wordt gedoogd, al heel lang.

Volgens de roddel in het dorp zou Bruno mogelijk zelf het hek hebben verdonkeremaand, ja zelfs verkocht aan een collega. Als een antiquiteit natuurlijk, oud smeedwerk uit de 19e eeuw. En, zegt men, Bruno kreeg er een mooie prijs voor, en ... wacht ongeduldig op het nieuwe hek. Business zonder grenzen, daar gaat het tegenwoordig om. En Bruno is zeer trendgevoelig gebleken.

DAN BROWN (Da Vinci Code) IN COURT!

In deze krant stond in 2005 het artikel: Kende Dan Brown Beringer Saunière? Daarin maakte ik melding van grote overeenkomsten tussen boeken van een engels trio, en het beroemde boek

van Brown (Saunière was een beruchte schatrijk geworden dorpspastoor uit Rennes-le-Chateau; en deze naam staat ook in Da Vinci Code).

En wat lees ik nu? Onze "Dan", moet in Londen voor de kast wegens diefstal van intellectuele eigendom. Van wie? Wel, van twee van de engelse drie, (Leigh en Baigent) die vele boeken schreven over deze thematiek. Zo'n 30 jaar geleden en ook toen al in 30 talen vertaald.

Maria Magdalena, als ega van Jezus, hun dochter die uiteindelijk de franse Merovingers mee tot leven bracht: dit alles was geen nieuws van onze Dan zelf. Gewoon "geleend" bij de heren Leigh en Baigent (en Lincoln). En dat kan zo maar niet.

Ook al won Dan al een proces hierover in de VS, nu is het bewijs wel erg massaal. Als hij over enkele maanden verliest, is de in produktie zijnde film ook in gevaar. U begrijpt, het gaat intussen om enorme sommen, en dan wordt het spannend.

Nu is verder ontdekt dat niet alleen de naam Saunière in Dan's boek wordt "geleend", (als tribuut aan het boek van Lincoln over Rennes-le-Chateau?), maar dat er ook iemand in voorkomt met de naam: Leigh Teabing. Een gewetenloze wetenschapper.

Nu is het niet erg ingewikkeld om de naam Leigh te herkennen, maar na wat lettergepuzzel, wordt Teabing al snel Baigent. Charmant niet? Beide auteursnamen dus in Da Vinci Code!

Wel, dit charmante gebaar, is ernstig mislukt. Immers de heren staan nu in slagorde opgesteld in een gevecht over "de waarheidsvinding rond Jezus". De christelijke naastenliefde gaat nu dus even in de koelkast.

En ik verzeker U, dat ook Henri Lincoln (als ie nog leeft), ook nog gaat aanklagen, waarbij ik hem, tegen leuke commissie natuurlijk, best wil helpen. Want ik weet nog wel een paar leuke dingen die in dit beeld passen. Omdat ik bijna alles las van de drie heren, uit fascinatie, en al lang geleden. U zult zien ik krijg hier nog ooit wat voor terug. Ik hou u op de hoogte.

++++
++++

JOURNAL MORMOIRONAIS

ONTWAKEN IN DE PROVENCE

Nog maar vaagjes herinneren we ons het "ontrusten" in Nederland, nu al 10 jaar geleden. Midden in de nacht, sprintje voor douche en ontbijtgedoe, in het rijdende blik en hup, vol gas de file in. En daar kon je dan even bijkomen, luisterend naar wat ons in de wereld s'nachts weer was overkomen.

Daaraan hier nog denken is een gotspé, eigenlijk. Want hoe anders vergaat het ons hier (nadat Le Brillhas was opgericht en haar geen werktuigen meer attaqueerden), het ochtendgebeuren is geheel onthaast.

Soms al om zes uur, tenminste als de avond ervoor niet eindigde met vrolijk drankgebruik met vrienden, zet mijn ega ons satellietsysteem aan en bereiken mijn slaperige brein geluiden in diverse talen. Een rondje wereld is aan de gang, Sky, Cnn, BBC, Deutsche Welle, TV5 (frans) en uiteraard, later ook, het oude vaderland met RTL en Nederland 1.

Van onder de wollen dekens bekijken we al die zorgelijke gezichten van nieuwslezers, die gelukkig soms ook wat te lachen hebben. De pretschoppers zijn vooral de Sky-boys en -girls; ik weet niet waarom. We noemen het "ons NNN-rondje" (Nieuws, Narigheid en geNeuzel).

Uiteraard horen en zien we veel dubbel en dat is niet vervelend omdat je kunt zien hoe verschillend men omgaat met hetzelfde setje feiten; afhankelijk van hoofdgelooft (commercieel/overheidszenders) en bijgeloof dwz het orientatieverschil tussen bv CNN en Deutsche Welle (het nieuwe westen en het oude Europa).

We kozen al lang geleden voor de volgorde: eerst de narigheid van ver weg en dan de narigheid van dichterbij. Erg irrationeel maar wat verwacht u van twee oudjes na tien jaar Provence?

Na ruim een half-uur is de nieuwsronde gemaakt en dan kijken we naar het geneuzel op Goede morgen Nederland en TV5. Want het geneuzel toont ons wat het vaderland moveert en TV5 toont ons alles over eten en ingrediënten en dranken en over culturele items. De essenties in het culturele verschil Nederland-La France.

Maar ook zie je dat Nederland erg ver om zich heen kijkt de wereld in en dat de fransen veelal stoppen bij Rungis (het etenswaren centrum in Parijs).

Dus wij kunnen uit onze sponde dagelijks een culturele rondreis afroepen over de wereld, iets wat steeds opnieuw interessant blijft.

Er komt veel inspiratie uit deze vroege activiteit en al vele lettertjes in le Provençal vinden hier hun oorsprong. Ook de verschillen in feitenpresentatie is erg leerzaam en natuurlijk de selecties. Het maakt je voorzichtig met geloof in de media. Met name op hoogtijmomenten in het werelddrama, zoals de Golfoorlog, 9/11, New Orleans, Pakistan etc. is het uiterst leerzaam de diverse landen te horen en te zien bij hun "verslaglegging". Een soort bloemlezing over de distributie van de waarheden door de internationale media...

Kortom wij beginnen onze dag breed en uiterst serieus en gaan dan verder in de kleine wereld van Le Brillhas en Mormoiron. Prozaische dingen als koffie zetten, kachel schoonmaken en ..aanmaken, hout halen, as uitstrooien, en daarna de persoonlijke verzorging volgen nadat is gebleken dat wij toch niets meer kunnen doen aan alle wereldtoestanden. En als de echte zonnestrallen binnenvallen door de geopende luiken, is het vrede in de wereld en lijkt er niets gebeurd te zijn.

Dan is het tijd voor mooie muziek: uit eigen verzameling of uit de satellietradio. Want alle goede klassieke zenders hebben we "onder de knop".

En als we dan de machtige Mont Ventoux zien staan met zijn witte muts op, dan vragen we ons af of al die narigheid wel echt gebeurd is. Zouden we het gedroomd hebben dan?

Ach eenieder zijn rijtjes, maar wij tekenen voor ons methodiekje van "dik/zwaar naar dun/licht".

We bevelen het ook U aan.

NOTRE CHÈR JUSTIN DISPARAIT (*Onze beste Justin is heengegaan*)

In de krant dankte Francine en haar zonen alle belanstellenden bij de dood van haar man Justin. Hij stierf in zijn eigen koninkrijk La Jasse des Barberis, ver van zijn Corsicaanse geboortegrond. Maar dicht bij zijn brebis en de adelaars van de Rocher de Cire. Een leven als herder, levenskunstenaar, ontembaar anarchist, ongenaakbaar grondbezitter en zelfs filmacteur is geëindigd; ik schrok bij het vernemen ervan.

Zijn rol als herder in de Pagnol- film maakte hem "wereldberoemd" en zo werd hij tot de "chouchou" van de beau monde alhier. Hij verbleef tot zijn laatste zucht in zijn eeuwenoude, zeer gehavende boerderij, waaraan een bezoek iedereen sprakeloos deed zijn. Een sprookje.

We leerden Justin al in 1976 kennen omdat wij bij zijn burens een Gite huurden in de vacaties. Dat was ook in the middle of nowhere, 5 km van Justin verwijderd. Dus we waren voor de begrippen hier, tijdelijke naaste burens.

Hij nodigde ons, en onze bezoekers, ooit uit met hem en zijn paard te gaan wandelen. Het was een uiterst gemêleerd gezelschap dat de Gorges de la Nesque introk, hollanders, fransen en een groep kids; uit de halve wereld afkomstig. Een babylonische gebeurtenis. Justin voorop, met pikzwarte nooit gereinigde hoed, stevig klein postuur, naast het paard volgeladen met proviand. Een toeristisch avontuur in de hitte, met corsicaanse liederen in een verborgen kerkje; het maakte veel indruk. Zijn siësta-ligging was bijzonder: lang uitgestrekt, handen gevouwen op het corpus, en besmuikt hoofdeksel op zijn gezicht. Dat moest wel na de overvloedige lunch vol lekkere dingen en met natuurlijk een stevige rode neut. En later maakte hij een gedicht ter ere van mijn ega, de oude deugniet, en daarbij voegde hij een adelaarsveer.

De laatste jaren hoorden we af en toe wat over zijn wel en wee via een andere herder (op retraite) en begrepen dat hij nu alleen met zoon woonde en vreemdelingen niet meer zo erg zag zitten. Hem opzoeken had dus een risico, want zijn karabijn was altijd geladen en daarop

vertrouwde hij enkel nog, ten leste. Justin had geen gendarmes nodig: hij zorgde zelf voor verdediging.

Er is nog een video waarop ik op zijn paard zit, met zijn karabijn in de hand. Daarop staat ook dat hij het paard op de derrière sloeg waardoor het spoorlags vertrok dwars door de rotsen. Met mij erop, zeer geschrokken, de hals van het paard omklemmend en als een raket door de garigue vliegend. Gelukkig wist het paard de weg terug naar het gierende gezelschap; aan het schudden van de camera is te zien, dat mijn filmende ega "very amused" was. Ik hield er slechts een shock en een halve hernia aan over: want wat kon ik nou met wilde paarden?

Ook denk ik terug aan zijn tijd als restaurateur. Hij ontving de gasten, entertainde, serveerde, kiepte je glas boordevol, en zijn ega (wiskundeprof op een college) deed de cuisine. Geen grande cuisine, veel legumes (cru) met dikke zwarte vliegen doorspekt, veel rouge, een onduidelijk hoofdgerecht en dan ... zijn eigengemaakte onvolprezen brebiskaas! Het devies was stevig doorspoelen, dan ging het er goed in en dat zorgde ook voor lage papillaire smaakwaarnemingen. De pret was grenzeloos!

Justin heeft het financieel en qua levensduur niet ver geschopt, helaas. Hij rust nu bij zijn familie in Monieux, op een fraaie dodenakker. Helaas vernam ik te laat van zijn begrafenis. Deze moet uniek zijn geweest denk ik; zoals hij zelf was.

Een onafhankelijke ziel, exponent van het wilde landschap, in zijn rol van spannende buurman, ging retour naar zijn schepper. En het zou me niet verbazen als Justin een vriend van God was, ook omdat hij wist dat God corsicaans is. Stof voor een nieuwe Da Vinci Code dus. Achter bleven zijn familie, zijn paard, zijn karabijn, zijn brebis en zijn Rocher de Cire en zijn fraaie gevleugelde bewoners. En wij allen, zijn burens, vrienden en bewonderaars. Justin ligt vast op de film; op de echte en op mijn video, maar vooral ook in onze memorie. De laatste der provencaalse vrijstaathouders is niet meer. Wat eeuwig blijft is de diep ingekerfde herinnering aan zijn verschijning en zijn onnavolgbaarheid.

Justin, free soul, requiescat in pace. Adieu.

Justin stierf in januari 2006 in La Jasse des Brebis te Monieux.

++++
++++

COIN DES POÈTES

Na lezing van een interview met (de nederlandse) TV-ster Chris Zeegers, kwam dit bij me boven. Deze mens imponeert me door zijn visies. Dat geeft hoop.

HET GELUID VAN DE STILTE

Op zoek gaan naar de stilte,
Die diep in je leeft,
Is een zoektocht naar geluk.

Daar waar jouw stilte woont,
Ben je niet te kwetsen,
Maar durf je wel kwetsbaar te zijn.

Liefde is dan ook de stilte,
Die je elkaar toelaat,
Zonder enig voorbehoud.

Stilte is de vriend van verdriet,

Intens verdriet werd schone stilte,
Die ligt tussen passie en weemoed.

Stilte kent geen coördinaten,
En heeft geen bestemming,
Ze is bevriend met onderweg zijn.

Verandering vergroot je stilte,
Voortdurend reizen verdiept ze,
En in de mega-stilte vindt je jezelf.

Dus ga in je eigen catacomben,
Waarin je stilte woont,
Die je de ware vrede geeft.

Please, let me be in love and peace,
In the land that silence is,
And let's meet there.

Leon, febr. 2006.
Met dank aan Chris Zeegers

Het volgende (franse) chanson van Boulay is zo mooi, dat ik het MOEST vertalen. Dus geniet mee:

IK ZOU WILLEN

Goed dat er sneeuw bestaat,
Goed dat er regen is,
Maar ik zou willen dat God ons beschermt,
Dat hij iets DOET.

Goed dat er mensen zijn,
Goed dat er engelen bestaan,
Maar ik zou willen dat God vergeeft,
Dat hij ANDERS wordt.

Goed dat er vlakten zijn,
Goed dat er wind is,
Maar ik zou willen dat God begrijpt,
Dat hij HET begrijpt.

Goed dat er vrijheid is,
Goed dat er verbondenheid bestaat,
Maar ik zou willen dat God helpt,
Dat hij HET weet.

Ik ken geen andere aarde,
Geen ander licht,
Ik ken geen ander gebed,

Al zou ik het graag willen.

Ik ken geen andere hel,
Geen andere woestijn,
Ik ben ook niet meer kwaad,
Ik zou alleen willen,
Graag willen,
Dat God bestaat.

Chanson: Je Voudrais van Elisabeth Boulay.
Vert.: Leon S., nov. 05

.
++++
++++

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

ISLAM CONTRA ISLAM

Sjiïten en Soennieten zijn de twee grootste islamstromingen en ze moeten elkaar al bijna 1500 jaar niet. De Soennieten zijn wereldwijd in de meerderheid, maar de sjiïten hebben m.n. in het Midden-Oosten een stevige kluit. Aanvoeder is Iran nu en Al Zaqiri gebruikt nu deze geloofstegenstelling ook in Irak om het (olie)land te destabiliseren. Ook raffinaarderijen opblazen in het soennitische Saoedi-Arabië is een nieuwe actie. Onze olie zit, gelukkig?, voor ca 50/50 onder soennitische resp. sjiïtische bodem. De bekende fundamentalistische "Frères", zijn sterk in opkomst en ze zijn soenniet. Dus de interne machtsstrijd ontwikkelt zich snel. Alleen moeten we goede begrippen dat één fout onzerzijds deze broeders onmiddellijk in elkaars armen jagen zal, samen dus TEGEN het westen. Dat is zeker het geval als Bush cs iets slechts zouden doen tegen het sjiïtische Iran! In het M-O is alles mogelijk; een complex kruisvat.

KUSSEN: OPGEPAST!

De wereldgezondheidsorganisatie zei het al, echt waar. Contacten.... voorzichtig. Want er is geen serum tegen de vogelgriep. Dus breekt het echt uit dan krijgen we "oude tijden" terug, denkend aan de pestepidemieën in de wereld cq de spaanse griep in begin 20e eeuw. Uiterst beperkte mobiliteit en 1 miljard doden (stel je voor!); dat zou kunnen gebeuren, zeggen ze. Afstand houden zal vooral in Zuid-Europa niet zo gemakkelijk lukken. De moderne wereld die dacht zijn toekomst te kunnen beheersen herontdekt de krachten der natuur en zijn eigen zwakten. De individualistische mens krijgt zijn zin: enkel nog bellen, mailen en niet meer lijfelijk ontmoeten, daar gaan we heen, geholpen door virtuele werelden op computers.

GEWELDIGE GENEN?

Tja, de psy....gogen moeten het toch maar onder ogen zien: geweldadige aanleg zit in de genen! Let wel: de aanleg! Gewelddadig ZIJN komt veelal door omstandigheden, ervaringen; kortom aangeleerd gedrag. Nu is er helaas niet één zwart gennetje dat het agressiegeen heet, lees ik. Verschillende van de 30.000 genen hebben ermee van doen. Een canadese

onderzoeker haalde uit tweelingenonderzoek, dat de invloed van de kindheid voor 30-50% verantwoordelijk is voor agressief gedrag. Maar anderen weerspreken dat weer. Dus het moment dat we onze geweldadige maatschappij kunnen apaiseren, door wat chemie in het drinkwater te doen is nog ver weg. Voorlopig dus toch maar meer blauw op straat, en fit blijven om snel te kunnen wegsprinten: als U aan de beurt bent.

DE WERELD IN BNP'S (Bruto Nationaal Product)

Het actuele rijtje is:

1. de VS 11,8 (duizend miljard dollar) --- 2. Euroland 9,2 --- 3. Japan 4,6 --- 4. Duitsland 2,7 --- 5. UK 2,1 --- 6. Frankrijk 2 --- 7. Italië 1,6 --- 8. China 1,6 --- 9. Spanje 1 --- 10. Canada 1 --- 11. Australië/ Korea/India 0,65 --- 14. Brazilië/Mexico 0,55-0,65 en dan Nederland op 16 met 0,55 --

- 17. Rusland 0,55, etc. De Turken? Wel 0,3 zoals Taiwan. Had u dit rijtje zo gemaakt? Let wel dit is de status quo, niet de groei. Want dan staat er in het rijtje eigenlijk alleen Azië en Zuid-Amerika en Oost-Europa.

Goed om jaarlijks even te kijken niet? En Nederland prijkt staat best fraai, goed zo Peter!

ONVRIENDELIJKE OVERNAMES

Tja, dat is een mondiale sport geworden. Jagen op de aandelen van lucratieve bedrijven, om daar na wat stevige ingrepen veel rendement te halen. Dan de waarde van het bedrijf flink opjagen, t.b.v. een lucratieve verkoop daarna. Nieuw is dat de nieuwe landen als China en India, met veel cash, stevig mee doen. "Oud-Europa" wordt nu zelfs onvriendelijk opgekocht; en dat voelt zuur aan. Enkele one-liners ter illustratie:

-In hun jacht op technologie en distributiekkanalen, vinden de nieuwe landen in acquisities vooral hun groei. (China, India, Brazilië en Mexico vooral)

-De kwestie van de nationaliteit van een bedrijf is een onzinnige. Mittal Steel toont het aan: hoofdkantoor in Nederland, eigenaar een indische familie, die woont in Londen. Mittal is marktleider in staal op de wereld!

-Mittal heft in vele landen bedrijven overgenomen en een uitstekende sociale reputatie! Uitbreiding, verbetering, geen ontslagen in Frankrijk, Mexico, de VS en Roemenië tonen dit aan. In Frankrijk zelfs met instemming van de vakbonden. India, een sociaal voorbeeld voor Europa?

BEURSGOEROE'S AFGEBRAND

Drie universiteiten volgden de verhalen en prestaties van beursgeleerden en deden drastische uitspraken. Deze mensen kletsen uit hun nekken: want hun prestaties blijken helemaal niet beter dan Jan met de pet dwz dan het gemiddelde in de beurswereld. U kunt het ook dus. Op 100.000 traders blijken er ook maar 1500 beter te presteren dan het gemiddelde. En maar 24 maakten goede prognoses per maand, gemeten over een kalenderjaar. Dat is dus voor veel blaaskaken een zware klap en.... ik voel me nu ook wat beter. Sinterklaas bestaat op de beurs dus ook niet. Ook ontdekten ze dat de meesten alleen adviseren over firma's die in een cirkel van 180 km straal bij hun vandaan zijn, lekker in de buurt dus. Zo die mythe is weer doorgeprikt. Heeft u ook zo iemand waaraan u betaalt? Dan weet u wat nu te doen!

MODERNE LOGISTIEK: EEN KWESTIE VAN UREN!

Dell de grootste PC-verkoper liet weten slecht s met TWEE uur voorraad te werken....dat is minder dan een halve dag verkoop. Fabrieken met bijna niks on stock. Het systeem bracht enorm veel geld in het laatje. En Valeo (auto-electronica) bracht het aantal logistieke kleunen terug met 2/3 en de transportkosten met 50%.

De moderne IC technologie maakt dit alles mogelijk en dat staat tegenover dat kruislingse gesleep met allerlei producten: de slatransporten van en naar Nederland bv kruisen elkaar op de Route du Soleil. Gewoon blijven lachen dus! Free trade.

WOORDJE VAN NEELIE (Kroes)

Ons Neelie sprak: "Ik ben tegen nationale kampioenen (bedrijven, red.). En ook tegen Europese kampioenen. Maar ik ben vóór wereldkampioenen..... met hun basis in Europa!" Ze is, tot afgrijzen van de Fransen, nog niets veranderd. Zij wil dan ook geen vacatiehuis in Frankrijk zoals "Den Bolk". Dat is nl gevaarlijk!

BETAALDE E-MAIL

100 miljard SPAM-mails per dag; 2/3 van alle mails is "ongewenst". Dat is de tol van een "open net". Nu willen Yahoo en AOL naar betaling voor mails, om de stroom af te dammen. Dus u moet, als u als bedrijf wil mailen gaan betalen. Zo kan de troep worden verminderd hoopt men. Er zullen dus twee soorten mailstromen ontstaan betaalde en onbetaalde. De aloude postzegel is weer terug. En er is weer een sprookje minder.

POLITIEK OP HET INTERNET

De Franse politieke partij UMP (Chirac cs) kocht van Google al de rechten op de namen van de politieke tegenstanders! Elke keer als iemand naar zo'n naam zoekt krijgt hij een onbedoelde link naar de site van Sarkozy, de tegenstander voor 2007. Nu gaat de PS in de tegenaanval en vraagt hun leden dit veel te doen, om dat de UMP dan veel moet betalen aan Google, maar nu krijgt Sarkozy vanwege de hoge omzet, bonussen. Flauw he? Eerlijk is eerlijk, de PS was begonnen.... De politiek schuwt ook geen moderne middelen om de tegenstander te treffen. Of deze manier een waardig politiek debat bevordert, dat is moeilijk te geloven.

RONDVLIEGENDE VIRUSSEN

Ze vliegen door de lucht, die virussen. In vogels en muggen, of course. Maar ook in zilveren vogels, in vliegtuigen. Wetenschappers toonden aan dat het nu maar 24 uur duurt om een virus van land naar land te vervoeren. En dan nog 24 uur om het daar breed te verspreiden bijvoorbeeld van de west naar de (Amerikaanse) oostkust. Angstaanjagende gedachte. Vroeger in de pesttijd bouwde men hier ooit een muur om onze regio, om mens en dier buiten te houden. Hielp niet omdat de pestbacterie via ratten overkwam en die vinden wel een gaatje. De Spaanse griep van 1918 doodde 6 miljoen Europeanen, stel het je voor. Toen was de bevolking de helft van nu. Dus..... Wel we wachten dus gewoon op een vliegverbod cq een eis dat je voor boarding zult worden onderzocht. Koorts of wat anders: niet mee! En u moet doen dus niet twee uur voor vertrek al aanwezig zijn maar 4 uur of zo. Het biometrische paspoort van George helpt daartegen ook al niet. Het zal wel de luchtvervuiling verminderen, zoveel minder reizen. Tot nu toe moest je dus enkel een paspoort hebben, straks ook nog een medische verklaring van max. 48 uur oud. De natuur gaat onze problemen nu zelf oplossen. De wereld wordt weer kleiner gemaakt. Geruststellend toch?

ARBEIDSCONTRACTEN

De gouden arbeidscontracten en CAO's zijn verleden tijd, behalve voor topsporters en topmanagers. Een contract dat moeilijk te verbreken is is "uit de mode". Dat komt omdat de beweeglijkheid van markten zo groot is geworden dat het aangaan van verplichtingen vol risico is. Het tempo is hoog en het gevecht voor het bestaan van de ondernemingen is erg toegenomen. Economisch logisch, vanuit sociale verworvenheden helemaal niet. Maar de markt is "de wereld" en een onderneming en zijn personeel zijn lokaal. Dat wringt. De overheid (wij allen dus) moeten een vangnet leveren/betalen voor de ongelukkigen, maar gouden vangnetten, dat gaat ook niet meer. Immers de lasten daarvan zitten in ons bruto-netto traject en begrenzen het vrij besteedbaar inkomen. En ook gaan de beloningen omlaag, vaak via uitbreiding van werkuren tegen gelijk salaris. Dat is voor de toekomst echt de lijn. Want wij gaan integreren met de goedgekope lonen landen en dat is in gewoon Nederlands: zij stijgen (vaak vanuit bittere armoede) en wij dalen (vaak vanuit grote welvaart) en we komen elkaar ergens dan wel "tegen".

Maar op welk nivo of beter gevraagd HOEVEEL LAGER dan ons huidige nivo. Voorstel: schaf de ontwikkelingshulp af en laat de arme landen importeren zonder barrieres. Dat is veel fatsoenlijker.

Een leuk statistiekje is dat van het percentage procedures ná ontslag in Europa: Frankrijk 25%; Duitsland 22%; UK 7%; Finland 5%; Ierland 3,5%; Italië 1,6 % en de VS 0,03%. Cijfertjes die spreken... Oude en jonge (welvarende) landen vlak naast elkaar.

EUROPA VERLIEST DE AANSLUITING MET DE VS

Sinds 1995 is het gemiddelde inkomen in de States 30% uitgegroeid boven dat der Duitsers dus dan weet u hoe het tov anderen in Europa zit. Hoe kan dit nu eigenlijk? Economen zeggen:

-Europa heeft onvoldoende produktiviteitsstijging geboekt

-Europa heeft zijn reacties op de terugval van de groei "sociaal begrensd", en is daardoor blijven steken

-En de Europeanen hebben gekozen voor vrije tijd en genoeg en de Amerikanen voor inspanning en werken.

Samengevat dus, hangt Europa stevig aan zijn verworvenheden en ziet niet in hoe deze betaald moeten worden. Dus is de aanpassing aan de wereldwijde verandering in oud Europa veel te gering en te traag. De Amerikanen hebben de bakens al stevig verzet, met om als gevolg minder overheidstaken en meer armoede/minder overheidshulp. Want dat is de loden bal die aan de Europese benen hangt.

Maar hoe verkoop je een volk nu dat eerst de armoede komen moet om de rijkdom te herverwerven? De armen moeten eerst slikken om weer wat te kunnen terugkrijgen. Dat gaat in een sociale democratische gemeenschap heel moeilijk en dan zijn de Amerikanen toch weer de ondernemers en de pioniers zonder erg veel mededogen. Het passende spreekwoord is dus: Zachte heelmeeesters maken stinkende wonden. Zie de toenemende voedselbanken in Europa.....

DE ENERGIEKAART VAN EUROPA

De hergroeping in de energiewereld is in volle gang wereldwijd. Want wie energetisch wat voorstelt stelt straks ook politiek-economisch wat voor. Olie/gas, kernenergie, uranium transportfaciliteiten (leidingen/pipelines/raffinaaderijen/kerncentrales): daarop wordt nu jacht gemaakt. Een actueel plaatje van energiebedrijven in Europa, op basis van beurswaarde is: EDF (Fr) 81 miljard; GDF+SUEZ 72 (Fr.); E.ON 66 (D); Enel 44 (It); RWE 41 (D); Endesa 30 (Sp); Iberdrola 25 (Sp); Gas naturel 12 (Sp).

In dikke totalen: Frankrijk 153; Duitsland 107; Spanj 67 en Italië 44. Dat zijn de huidige dikkertjes en u ziet ook wie er niet/nauwelijks meetellen.

Maar er is ook een snel schuivend wereldlijstje, nog veel spannender dus!

OLIE (en andere energie), WATER

EEN PERSOONLIJKE BOODSCHAPJE

Het moet maar eens aan de orde komen: wat doet die halffranse Leon cs eigenlijk zélf op energiegebied? Wel wij wonen in het land van de zon en maakten dus grote ramen aan de zonzijde in een huis, dat zeer goed geïsoleerd werd. Dat betekent dat je enkel 4 maanden moet bijverwarmen, mn s'avonds. Dat doen we veel met hout dat ik zelf zaag in houtwallen van wijnboeren. Ons kacheltje en een aanzuiging met ventilator in het slaapgedeelte kan het huis helemaal verwarmen, behalve een der badkamers. Die wordt verwarmd op olie door ons CV-systeem: vloerverwarming in het woongedeelte en radiatoren in het slaapdeel. Dus we KUNNEN geheel op olie als het niet anders kan en als we de houtkachel niet kunnen aanvullen. Zo, dat is de bottom-line, in de winter!

In de zomer houden we alles potdicht tegen de hete zon en slagen erin om ca 8 graden verschil tussen buiten en binnen te halen. Uiteraard s'nachts de frisse buitenlucht naar binnen halen,

anders wordt het een oventje. Op deze wijze verwarmen wij met ca 3 á 4 kuub hout en 200 liter stookolie ons huis. En uiteraard ook de electra voor de verwarmingspompen en de luchtaanzuiging horen erbij.

Kosten bij aankoop van de brandstoffen: 200 euro hout en 120 euro olie + wat kilowatts= kleine 400 euro per jaar. U moet er wel stevig wat zweetdruppels bij optellen omdat bomen zagen en houthakken echt werken is. Dat doe ik ca 8 weken per jaar zo'n 40 keer, enkele uren lang.

Ons warm water komt voor keukengebruik uit de fluitketels op onze kachel, in de winter dus. Verder voor douche en totaal in zomertijd uit een elektrische boiler. Zonne-energie zou beter zijn, maar toen wij 8 jaar geleden moesten besluiten was dat in dit land van zon een nouveauté! Nu verandert dat langzaam: in ons dorp van 2000 zielen zijn denk ik maximaal 10 huizen met zonnewaterverwarming!

Zo dat waren wij dus "energetisch gezien".... we pasten het principe toe: werk je warm en voorkom verspilling door bv isolatie. U weet nu ook waarom de franse huizen luiken hebben! Tegen zon en koude!

Nu nog het vervoer. Te voet en de fiets: niks mis mee als de oude botten moeten bewegen. Maar hier is nauwelijks openbaar vervoer, dus, zonder auto: impossible! Na enkele werkbeesten 4X4 's als een Defender, voor de bouwtransporten, ging ik over op een Peugeot 307 HDI, 130 pk. Gehuurd op twee jaars termijn, dat kan hier. Zodat ik elke twee jaar de nieuwste technologie (en verbruikscijfers) kan inzetten en dat is nu wel een punt: de autofabrikanten vechten om auto's met lage verbruikscijfers nu.

Of dat echt lukt? Dat zal moeten blijken, maar ik lees wel dat Peugeot nu een 307 heeft op hybridebasis met dieselmotor: verbruik 1 op 30! Dat is grofweg een verbetering met ruim 50%.

Wanneer hij te koop is? Dat is over twee jaren of later, afhankelijk van de olieprijs!

U ziet het de een gokt op de beurs de ander op zijn auto.

En hier is nog een ander schaarste-probleempje aan de orde: het drinkwater! Stervensduur want zeer schaars. En dat is een punt, als je een zwembad van 50 m3 op peil moet houden. Dus moeten wij ons ook richten op waterzuinigheid!

Daartoe ga ik nu Willem-Alexander er bij halen en desnoods laten we een leiding uit Holland aanleggen tot hier. Want ons pakken ze niet. Is alles geprobeerd dan boren we gewoon tot we olie of gas vinden; zo ver is het Midden-Oosten toch niet weg?

En wat doet U?

DE FINNEN LEUREN MET HUN ENERGIE

Frankrijk kijkt niet noordelijk zei de zeer francofone Minister van Buitenlandse Zaken van Finland. Hij wees op de fraaie energievoorraden van zijn land en vroeg of de fransen geen investeringen aldaar wilden doen. Finland, vol gas, en buiten de EG. Nou zijn de fransen kennelijk toch al wat aan het rommelen in de Barentssee, dus waarom ook niet bij de Finnen? Verder werd ook de manier van spreken van Poetin geleend, die het heeft over "de christelijke energie uit Rusland". Tegenover de islamitische uit het Nabije-Oosten! En Finland heeft dus ook christelijke energie, die niet uit Rusland komt. Want toen Poetin de pijp dicht deed door Oekraïne, ging in Frankrijk de kachel ook plots op laag. Pijnlijk ontwaken in besef van (te) grote afhankelijkheid! Het schijnt dat de fransen nu toch wel eens willen verder praten met die finnen. Want ze hoorden ook dat die finnen 'm best lusten en, ze hebben een nogal grote wijnplas in de aanbieding. Gas tegen wijn, het nieuwe finse-franse ruilprogramma!

ZEEWATERENERGIE?

Ter introductie een mooie one-liner: "Of er wind opkomt kun je vaak niet eens één uurtje van te voren zien aankomen, maar de gigantische zeestromingen zijn al duizenden jaren aanwezig en zeer voorspelbaar". Iets over wind- contra zeewaterenergie.

Tja het is energie wat de klok slaat nu. En nu hoor je ook ECHTE verhalen; bijvoorbeeld dat windenergie, toch erg teleurstellend blijft en ons niet uit de brand zal helpen. Maar dat schijnt

ZEEWATER wel te kunnen. Wel dat deden we al lang met stuwdammen en eb/vloed centrales, vooral ook weer in Frankrijk en andere landen met hoogebergten. Nu wordt duidelijk dat de zeewater-energie een veel hoger rendement kent dan de wind. Men ontdekt dat onder de zeeoppervlakte zeer sterke stromingen/waterbewegingen zijn, die continu en zeer krachtig zijn. En voorspelbaar en zeker. Dus wordt er nu volop geprobeerd: in de East-River in New-York bijvoorbeeld, waar een zestal turbines onder water stroom produceren. In Noord-Portugal idem en daar praat men over stroomopwekking voor 15.000 gezinnen. Kortom het Midden-Oosten moet gaan uitkijken. Beter gezegd, er komen steeds meer alternatieven rond 2015-20 als de oliestroom in de knoop raakt. De VS en de Fransen zijn steeds actiever op het gebied van vervangende energie die ook zeer schoon is. De mechanische opwekking mbv natuurkrachten is opnieuw in de lift. De natuur gaat ons (weer) helpen. Waarom hoor je hierover nou zelden iets bij milieufreaks die niet veel verder komen dan zonne-energie en windmolens?

JACQUES HEEFT ZAT KERNCENTRALES!

Areva (frans kernenergiebedrijf) staat er ook in Turkije goed bij: ze krijgen waarschijnlijk de order voor 3 nieuwe EPR kerncentrales. Want die dingen in de VS gaan kopen ligt niet zo goed daar en Rusland heeft niet zo'n goeie spullen. Maar ach de Fransen zijn sterk tegen Turkije in Europa.... maar er is voor kernenergie geen echt alternatief. Weer een voorbeeld temeer waarbij de energiepolitiek haaks staat op de "andere" politiek. Zonder energie kun je niet tegen iets zijn; want lege magen dat schiet ook niet op.

KIJK OP OLIE

Olie is voor de helft nodig voor transport en voor de andere helft voor verwarming en als grondstof voor de chemische industrie. En die olie wordt duur en raakt op. Dus weer naar de steenkool, maar alles "ombouwen" duurt even. Zeker als je naar schone vergassing wil. Dus eerst bezuinigen, hybride-auto's en kernenergie. Duurt ook even hoor: een kerncentrale bouwen neemt tien jaar zegt men!

En dan vervolgens naar waterstofauto's.... en klaar is kees? Nee, want om waterstof te maken heb je veel stroom nodig en dus kernenergie? En om kernenergie te produceren heb je ... uranium nodig, een grondstof die... u raadt het al: ook beperkt is!

En dan nog het kernafval? Waarheen ermee? De nieuwe reactoren produceren er minder van, maar het moet worden opgeborgen voor duizenden jaren. Dus moet dat spul diep onder de aarde. Hier wil men het onder de wijnvelden van de Drome stoppen; groot gebrul bij de wijnboeren. Terecht, want wie wil nou een Cotes du Rhone die bovenop kernafval groeide? Dus eindigen we bij wind, zon en water? Wel als er niets anders meer kan, zal dat moeten. Maar dan is er weinig energie beschikbaar dus.... Kernfusie is de eind-oplossing dus. Geen afval wel linke soep bij productie. Want de zon nadoen is niet eenvoudig. Dat gaat nu toch gebeuren hier in Caderache. Daar wordt nu 10 miljard euro geïnvesteerd in een onderzoeksinrichting. Economische injectie van formaat hier. Als ie het goed doet men het u berichten, over 30-50 jaren. Dus niet ik. Wilt u mij dan svp postuum nog even gerust stellen? Merci.

Nog wat over olie op dit moment. Het is weer even wat stiller op het oliefront; een tijdelijk nieuw evenwicht is er bereikt. De olie tbv transport is op een stabiel nivo, de industriële vraag stijgt nog en, de Chinese vraag is wat minder sterk stijgend. Het aanbod is beter omdat Nigeria, Algerije en Saoedi-Arabië nieuwe putten in exploitatie namen. En de Golf van Mexico herstelt zich van de orkaanklap.

Maar als Iran zou stoppen, zijn er per dag 1 miljoen barrel minder en dat kan zelfs S.A. niet bijpompen. Helemaal stoppen kan ook Iran zich niet permitteren want het westen is nodig om de grote gasreserves te doen exploiteren. Dus zolang het "zo" blijft is de barrel 55-60 dollar waard. Maar het rommelde alweer in Nigeria...., in Saoedi-Arabië ploften een raffinaarderij bijna en in Irak lijkt het op burgeroorlog. Al Zaquiri is, zegt men, zeer actief, en wil nu de olie afknijpen waar het kan. Leuk beeld.

BLACK-OUTS: GEEN STROOM MEER!

In de laatste warme zomer ging in Italië en een deel van Frankrijk alles op zwart: overbelasting! Omdat er door steeds stijgend energieverbruik een krapte is ontstaan en, bij temperatuuruitschieters naar boven en beneden, plots heel veel meer electra wordt gevraagd, blijkt dat het kerncentralepark in mn Frankrijk niet SNEL genoeg kan volgen. Want om een flinke stap omhoog te maken moet je bij kerncentrales wel even ca 24 uurtjes wachten. Andere centrales (olie/kolen/gas) zijn veel flexibeler. Dus moet nu op diverse plekken (om in Frankrijk) een aantal "conventionele centrales" worden bijgebouwd vanwege piekreactievermogen. Door dit soort grensgedoe gaat de electraprijs nu al weer omhoog. Steeds als de grenzen worden bereikt moeten wij meer gaan betalen; zie ook bij de olie en het uranium. En niet te vergeten het gas, zie enkele maanden geleden! Niets staat stil en geen enkel idee is simpeltjes. Dat wind- en zonne-energie hier niet zullen helpen is wel duidelijk. Pieken vallen niet altijd overdag.... en , bij grote kou is er lang niet altijd veel wind. Parbleu wat jammer!

In Frankrijk kopen steeds meer mensen een stroomgenerator: een generator met een... benzinemotor eraan. Die kan bv 15 uur, 2 KW leveren, een kleintje. Daarmee kan je dan je koelkast, je TV, je PC en wat kl;eine lampjes laten functioneren. Al is een kaarsje op de warme zomeravond veel leuker. Maar daarmee kun je niet koelen. Dus ga ik een kelder maken! Terug naar de zelfverzorging in piektijden.

RELIGIES

GODSDIENSTOORLOGEN

Die waren er altijd al maar nu worden ze ook gevoerd met olie en gas coupures. Economisch dus. God wordt gediend door de energieleverantie naar de ongelovigen af te knippen. Daar waar Staat en God één zijn, Iran cs) is een boycot een dubbelsnijdend zwaard. In Iran heeft de buitenwereld enorme investeringen, verkoopt enorm veel auto's en gevechtsvliegtuigen wel voor 10 miljard nu al, alleen door Franrijk al. Dat lijkt op 355 miljard export niet veel maar als je al een handelstekort van 25 miljard hebt is dat niks lekker. De eventuele getroffen: Airbus, Peugeot/Renault etc. Maar dan de kerncentrales, die leverde tot nu Rusland en straks? Frankrijk? Allah gaat veel geld kosten. Religie en economie zijn sterk verweven geraakt. U begrijpt nu ook beter waarom de rubrieken: OLIE en RELIGIES zo dicht bij elkaar staan in Le Provençal!

ONGELDIGE HUWELIJKEN

Er wordt wat afgetrouwd ook door gescheiden mensen. En wil je de zegen van de kerk over het tweede (derde?) huwelijk, dan moet je eerdere verbintenis ongeldig worden verklaard. En dat kan. Wel 93% van de aanvragen werd kerkelijk goedgekeurd.... Dat vindt Benedictus nu te veel, is uit de hand gelopen. Dus op de rem.

Als u hoog bent (adellijk of regeringsfiguur) dan is er voor u een speciale afdeling; het voetvolk moet naar de gewone rechtbank in Rome. De verdubbeling van de ongeldigheids aanvragen in 25 jaren spreekt voor zich niet? Wilt u weer huwen voor de kerk dan krijgt u het nu moeilijker. Ik ken een oud geval van dichtbij waar een huwelijk ongeldig werd verklaard. Daar werd even stevig gedoneerd voor een of andere heilige en het lukte. Een der twee zwijgt gewoon terwijl de ander een beetje liegt en bingo! Kerk en handel waren nooit ver van elkaar verwijderd; nu wordt uw ongeldigheidsverklaring dus gewoon NOG duurder! Kostenvergoeding om het celibaat overeind te houden. Want onder de priesters heb je deze problemen niet; wel hele andere!

FRANS MANIFEST TEGEN DE FUNDAMENTALISTISCHE ISLAM

Nou ja, ook Ayaan tekende het! Maar verder vooral fransen. Het begint met: "Nadat we het facisme, het nazisme en het stalinisme hebben overwonnen, moet de wereld nu afrekenen met een nieuwe totalitaire bedreiging: de fundamentalistische islam."

En dan vlamt het stevig door, om te eindigen met: " Wij pleiten voor het wereldwijd toepassen van de vrijheid van meningsuiting, opdat de kritische geest zich op alle continenten kan manifesteren tegen alle misbruik en dogma's. We roepen alle democraten en vrije geesten op om ervoor te zorgen dat onze eeuw die van het Licht blijft en niet die van de Duisternis zal worden."

Dat zou je toch ZO tekenen? Of moet je oppassen met de "methodes" die sommige ondertekenaars erbij als toelaatbaar veronderstellen? De MORAL REARMEMENT IS BACK....., het morele verzet organiseert zich in het westen tegen de boze stromingen van onze tijd. Frank Howard (VS), die zo'n pamflet etc. ook ooit deed verschijnen tegen het opkomende communisme zal zich in zijn graf vergenoegd omdraaien! L'Histoire se repete; volkeren sta op tegen het nieuwe ideologische kwaad!

451 MILJOEN EURO

De ontvangsten in de franse kerken stegen in Frankrijk in 10 jaar met 44%. 1,5 miljoen gezinnen gaven gemiddeld 130 euro per jaar in 2004. Er is een ommekeer zegt de financiële bisschop. U zult nu ook snel zien dat de betere bourgognes weer in de lift komen; de curés hebben weer wat slappe was. Maar, zonder gekheid, de kerk is in alle (moeilijke) tijden de echte hoedster van het volk geweest. Restauratie volgt altijd op chaos en angst. Zekerheid troef..

NIEUWE KERKPRINSEN

Benedictus maakte zijn keus voor aanvulling van het kardinalenclubje. En hij is afgestapt van het systeem van de automatische benoeming; nu moet je het (bij hem) verdienen. Daarom nam hij uit Frankrijk nu ene Jean-Pierre Ricard. Nee, niet vanwege zijn relatie met de pastisfamilie, nee omdat deze hem al aardig hielp met het weer "opnemen" van extreem-rechts in de moederkerk. En de bisschop van Hong-Kong werd kardinaal vanwege zijn inzet voor de godsdienstvrijheid in China. Zo het personeelsbeleid van Benedictus is weer helder.

AFRIKA

De zorgen om dit zwarte continent blijven enorm. Mensen sterven massaal zonder ophouden in eindeloze burgeroorlogen. En ook WIJ kunnen hen kennelijk niet stoppen, enkel straffen..... De les die Bush nu leert in Irak, moeten wij nog leren in Afrika.

KHADAFFI HEEFT ZORGEN

Khadaffi mocht weer meedoen nadat hij spijt had betuigd van zijn terroristensteun en een schadevergoeding betaalde aan terreurslachtoffers. Nu is hij weer westelijke vriend en probeert zijn weg te vinden in het verwarrende midden-oosten en afrika. De betogingen rond de Mohammed-karikaturen liepen bij hem stevig uit de klauw; de oproerpolitie kwam op 11 doden en 70 gewonden, recent. De woede was vooral zo groot omdat een italiaanse minister een T-shirt droeg met een gewraakt cartoon erop. U moet even weten dat Libye ooit een italiaanse kolonie was! De president moest met dit politie-optreden weer aantonen dat hij de grote baas blijft. De economie is erg aarzelend en armoe is troef, en, 84 fundamentalisten werden vrij gelaten uit jarenlange gevangenis (Freres muselman) om zijn democratische gezindheid aan te geven. Nu wijst hij maar op de italiaanse kolonisatieperiode die alle elklende van nu nog steeds schuld is.

Waarnemers zien een staatsman in volledige verwarring, over welke weg hij moet gaan. Zwalkend tussen zijn nieuwe status van fatsoenlijk staatsman ook voor het westen, zijn onvermogen het land te ontwikkelen economisch en democratisch, moet worden verwacht dat hij opnieuw een labiele factor wordt vlakbij een explosief gebied. Buur van Egypte, Soedan en Algerije, is hij het draaipunt geworden van westerse invloed en fundamentalistisch krachten. Daartegen lijkt hij niet echt opgewassen.

WE GAAN AF IN DARFOUR

Darfour , het westen van Soedan is groter dan Frankrijk. Al jaren, maar vooral de laatste drie jaar...zijn hier al 2,5 miljoen mensen gevlucht en 300.000 mensen gingen dood. Daarnaast plundering en verkrachting. Ondanks 8000 soldaten uit de afrikaanse vredesmacht. Nu moet de UNO toch gaan ingrijpen maar de regering bezweert dat nog niet te doen: we komen wel tot een vergelijk met de rebellen, zegt ze. Niemand gelooft het. Wat hier plaasvindt is gewoon een forse genocide: de arabieren uit het noorden verjagen en vermoorden de afrikaanse (agrarische) bevolking uit racistische motieven. Het afrikaanse Joegoslavië zegt men hier. Onze Tony krijgt het ook niet klaar en moet aanzien hoe de hongersnood toeslaat. Een catastrofe die we al eerder niet konden stoppen, of, enkel met bombardementen (Belgrado). Deze wereld is racistisch en gewelddadig en niets en niemand kan het stoppen. Vooral op de afrikaanse scheidslijn arabieren-zwarte afrikanen, van west naar oost is het raak. Islam contra de rest, alweer.

DIE GOEIE OUWE BELGISCHE KONGO

Ooit was dit rijke land privé-eigendom van de belgische koning, echt waar. En daarna kwam de bevrijdingsstrijd en daarna erg veel burgeroorlogen. Alle onderdrukte tegenstellingen werden nu met modern wapentuig uitgevochten. En dat duurde al eindeloos: ook hier omdat een deel, Katanga erg rijk is aan grondstoffen. Nu zijn er weer eens verkiezingen in juni. En dat gaat gedonder geven, weet men. Dus gaan nu 500 duitse militairen met 500 franse collega's al vast poolshoogte nemen. Onder duits eindkommando, want de fransen zijn "uit" in Afrika. Er zijn nu al 2500 fransen uitgezonden hier door de EU. Zonder onze wapens kunnen de meeste afrikaanse landen de democratie niet hanteren. Wij konden ze dat niet "leren", of wilden dat niet, zie de koloniale tijd en zijn opvattingen. Nu blijkt ook hier dat het leren lang duurt en veel bloed kost. Het lijkt wel de geschiedenis van.. Europa, weet u nog hoeveel eeuwen (tot zelfs 50 jaar geleden), wij elkaar onderling bevochten? Niet vergeten hoor!

In Den Haag is nu ene Lubanga opgesloten voor misdaden tegen de mensheid. Hij was een der beulen in Kongo en moet nu voor het gerecht. Dat is nu het verschil met vroeger: oorlogsmisdadigers worden nu door de "beschaafde wereld" berecht, buiten Afrika. Hun eigen oorlogsrecht hebben wij uitgeschakeld. WIJ blijven beschaafd verder? We zullen het nog zien....

EEN BANKIER ALS PRESIDENT? (Benin)

Verkiezingen in Benin in West-Afrika; ook behept met de beruchte noord-zuid tegenstelling in eigen land dat in dit deel van Afrika traditie lijkt. Noorden islam, zuiden christelijk dus. De zittende president is niet meer herkiesbaar en nu kon een outsider via veel kleine partijtjes opererend de eerste ronde winnen met 35,6 %. Hij werkt voor de West-Afrikaanse Ontwikkelingsbank, maar politiek een onbeschreven blad. Nu de tweede ronde nog. De vrienden van de zittende president zijn zeer ontevreden. Hopelijk veroorzaakt dat geen gewelddadige ingreep. Afwachten dus.

WADE:BOOS OVER FRANKRIJKS TERUGTREKKING(Senegal)

President Wade zei het hardop met spijt in zijn stem. Franse ondernemingen keerden zich af van dit land en de chinezen en indiërs verdringen zich aan de voordeur. Grondstoffen wachten op exploitatie in Senegal. India wil 1 miljard investeren in haven, spoorweg en ijzerfabriek. China biedt nog meer. Tata de indische busfabrikant verdrukte Renault op dit gebied en Peugeot wordt nu hier geïmporteerd uit ... Iran en niet meer uit Frankrijk. Het oude, inzakkende Europa trekt zich terug uit ook dit land en de nieuwen vechten voor hun plek. Wade zegt het zo: Wij zijn een arm land, maar ook een grote markt. Dat heeft ie dus goed begrepen. Europa laat Afrika over aan China en India, ongelooflijk.

WEST-EUROPA.

WOORDJE VAN ONS NEELIE (Kroes)

(Zie hiertoe "ALGEMEEN", hierboven)

FINKIELKRAUT ONDER VUUR

Deze filosoof/schrijver is zeer bekend in Frankrijk en ook daarbuiten. Hij gaf een interview over slavernij, gezien vanuit onze tijd, en zei terloops (en desgevraagd) iets over de recente franse rellen. En hij sprak: "Men wil de rellen reduceren tot hun sociale dimensie, een opstand van jongeren tegen discriminatie en werkeloosheid. Het probleem is dat de meesten zwart zijn en/of arabier met een ilamitische achtergrond". Dit was genoeg om een hel van (valse) kritiek op te roepen..... een joodse filosoof, die nogal eens verzet toonde tegen linkse intello's die alles sociologische "goedpraten", leek zich nu te begeven in... het racistische kamp! Een heerlijke kluit voor de "vijand". Een journalist van Le Figaro verkocht de eerste knal en sprak over racisme bij deze man. Dat moest ie later van zijn bazen terugnemen met excuus. Maar intussen viel heel intellectueel Frankrijk over hem heen: vriend en vijand. En dan kun je zien wie echt "onafhankelijk denkt", zonder last en ruggespraak van partij of clan en..... wie dat niet durft. Kortom de reacties, die zeer pijnlijk waren, zeiden meer over de reagerenden dan over Finkelkraut. Eén reactie is de moeite van het vermelden waard: "Fienkielkraut is een geniaal iemand, erudiet, maar ook onhandig. Daardoor krijgen tegenstanders veel kans om hem te besmeuren, ook de pers dus".

De filosoof zei op dit alles: "Ik ben geen slachtoffer. Ik ben in de positie van een verdachte, maar krijg het recht om me te verdedigen". Gentleman forever.

Ik volg deze man in geschreven pers en op TV, waar hij schittert door scherpheid van analyse. Vele wetenschappelijke autoriteiten werden door hem al betrappt op rammelende statements.

Ik zat onlangs vlak bij hem te luisteren naar een concert tijdens de joodse muziekdagen in Carpentras. Veel mensen sparen handtekeningen van sportsterren en artiesten; ik voelde de verleiding om hem zijn "signature" te vragen. Maar ik durfde het niet, te ongewoon. Dat spijt me nog steeds, want ik had graag erbij gezegd dat ik hem bewonder voor zijn onafhankelijkheid, eerlijkheid en kwetsbare opstelling.... iets wat tegenwoordig in de huilende meutes erg schaars is. Zo'n man moet steun voelen, hij en geestelijke verwanten van hem, zullen ooit onze wereld moeten redden. Dat is voor mij zeker. Bravo Alain.

Lezers, wees zuinig op de vrije geesten, ze zijn uw vrijheidsgarantie op lange termijn. Voor de korte hebben we ... politici.

ROTTERDAM: HET SOCIALE LABORATORIUM

In de franse bladen staat Pastoors uit Rotterdam, breed lachend en verhalend over "zijn sociale laboratorium". In deze stad met 45% aan allochtonen zegt hij is een geheel nieuw beleid mbt intgratie, criminalliteitsbestrijding etc. gerealiseerd. Ik ga u daarover hier niet onderhouden en meldt U enkel dat de angstige fransen, na de grote stadsrellen, met hoop en bewondering kijken naar Rotterdam, het labo! Een one-liner van Marco: "De islam is geen godsdienst zoals de andere. Ik wil dat het ze dat in de toekomst wel zal zijn". Wie wil dat niet? Maar is Marco daarnaar op weg nu de verkiezingen hem niet beloonden en hij aan de kant kwam te staan? Wie van ver komt kan veel verhalen en nu moet hij maar weer eens worden geïnterviewd, ná de uitslag.

DUITSLAND-FRANKRIJK UIT BALANS

De Duitsers zijn franrijk's eerste exportklient: 28% van hun Europese export gaat er heen en 15% van de totale export. De export naar Duitsland steeg in 2005 slechts 1,3% echter de import uit Duitsland steeg met ca 8%! De huidige kampioen in export is Duitsland en het gaat voort. De weg omhoog?

POLEN SABOTEERT EUROPA

De nieuwe poolse regering strooit graag zand in de Europese machine. De nationalistes aldaar moeten niets van een politiek Europa hebben! Polen, economisch liberaal en zeer religieus; eigenlijk zoals een moslimland. Dan wel zoals China, Zuid-Korea, communistische landen.... Kerk en Staat naderen elkaar in Polen, tot grote posthume vreugde van wijlen paus Johannes Paulus. En daar gaan we met een kleurrijk Europa verder. Polen, 38 miljoen inwoners, 17 % werklozen, 4% begrotingstekort en staatsschuld 44% van het BNP.

KOSOVO ZELFSTANDIG?

De 2 miljoen inwoners van Kosovo willen in meerderheid los van Servië. Tot groot verdriet van de 80.000 resterende Serven aldaar; de meesten zijn al lang gevlucht. Dat is de tol van een zeer agressief en repressief Servië langer geleden. En, Kosovo is grotendeels Albanisch dus moslim. Serven zijn orthodox-katholiek. De geallieerden maakten 13 jaar geleden een einde aan de groot-Servië regimens met bombardementen en nu mag Servië enkel nog op goede voet verkeren met Europa als het de oorlogsmisdadigers uitlevert. Wij hebben hier Bosnische bureaus, die aan de dood ontsnapten door te vluchten. Ze zijn servisch en zeer verbitterd en zeer orthodox. Hun land heeft hun verjaagd, de moslims zijn de moordenaars. Discussie is door mij even geprobeerd maar onmogelijk gebleken. Hun kids groeien op in bewustzijn van een sterk goed-fout beeld.

Het komt voorlopig niet goed in Bosnië en Kosovo en ook niet in Montenegro. Versnippering om ethnische redenen. Wel Kosovo in Europa en Turkije niet? (Beide voor 95% moslims!). Tja het wordt nog lastig! Want er moet nu worden begonnen aan de toekomstvraag voor Kosovo nu onder VN-toezicht met veel soldaten. Want zonder hen gaat men elkaar direct weer te lijf. Restanten van het Ottomaanse Rijk dat in 1918 pas verdween. Eergisteren komt terug. L'Histoire se repète!

BERLUSCONI WIL NOG EEN RONDJE

De puissant rijke Berlusconi moet op verkiezingstournee. Daarbij heeft ie wat voordelen, m,n, op TV. Omdat veel TV-clubs zijn eigendom zijn kreeg tegenstander 4 uurtjes laatste week en hijzelf leek wel permanent op TV. Lijkt maar zo, zei hij nog. Nu trekt deze uiterst rijke (en corrupte zegt men) man de aandacht met zeer eigen one-liners. Hier enkele van de opvallendste:

"Deze nieuwe wetten zijn absoluut legitiem, maar zouden ze dat niet zijn, dan ging het om 3 of 4, dus slechts 1% van alle wetten". (Dit was zijn antwoord op de beschuldiging dat hij enkele wetjes had doen maken om ZELF niet te kunnen worden veroordeeld!)

"Terwijl ik me om het algemeen belang bekommer doe ik dat ook voor mijn eigen belangen. Dat is toch geen interesse-conflict?"

"Kom in Italië investeren! Wij hebben de prachtigste secretaresses". (Tegen een groep Amerikaanse bedrijven).

Intussen gaat het onze B. niet zo goed, hij staat in de polls gelijk met tegenstander Prodi. Dat ergert hem en zo schoot hij uit in een TV-interview met een topjournaliste. Heel Italië zag hem vertrekken tijdens de uitzending. Nu koos een van zijn ministers voor het beschimpen van Nederland met zijn euthanasiebeleid; nazi-praktijken zei deze. Groot gedonder en na druk zei Berlusconi dat zijn minister "privé" had gesproken. Iedereen kent zijn denigrerend optreden richting Jan-Peter; schandelijk.

Geef mij Peter maar, geen spoor van eigenbelang en verrijking. Maar in Zuid-Europa (en China) is dit erg ouwerwets gedacht! We wachten af wie gaat winnen.

BROWN LOOPT ZICH WARM

De minister van Financiën in Engeland loopt zich warm. Hij reist veel, spreekt zich uit over internationale kwesties want hij moet proberen Tony op te volgen... in 2009 of eerder? Deze stugge schot heeft geen overgroot charisma te bieden en tegenover de mooie Cameron (Tories)

slaat hij een bleek figuur. Of hij Downingstreet 10 ooit zal bewonen: niemand weet het zeker, ook hijzelf niet, zegt men. Maar Tony is nu persona non grata bij al 67% van zijn landgenoten en dan is de vraag of hij 2010 nog halen kan. Gordon in de ring dus.

OOST-EUROPA

ORANJE DOWN?

Oekraïne koos en de oude communisten werden weer redelijk groot. Gelukkig bleef ook oranje, verdeeld, nog op het toneel. De grote oranje voorman viel diep, ik schreef eerder over zijn echec. Poetin wrijft in zijn handen, oranje is niet zo zijn kleurtje. Afwachten hoe het verder gaat en geen bemoediging voor de oranje-achtige Wit-Russen, helaas. Sommige revolutie duren jaren.

SLOBO IS HEENGEGAAN

Zijn wijze van vertrek lijkt te passen bij zijn levenswijze: controversieel en altijd oorzaak van meningsverschil en geweld. Wat hij in de geschiedenisboeken nalaat is iemand die altijd de verkeerde oplossing koos, steeds opnieuw niets-lerend, nooit compromissen sluitend. Hij deed, na de valse rust van de periode Tito, een vroegere periode ontwaken: die van 1912-1913. Toen waren het Oostenrijkse- Hongaarse Rijk, de Ottomaanse macht en de greep van de russische tsaren de oorzaak van een bloedige strijd op de Balkan, de ontmoetingsplek der invloedssferen. Vele doden en nog meer vluchtenden toen ook al.

Slobo deed hetzelfde met als invalshoeken de breuk van de slavische en de latijnse beschaving, de orthodoxe en de katholieke kerken en de islam contra de christelijke relegies.

Hij had geen enkele boodschap aan grenzen, soevereiniteit van volkeren, en zeker niet van internationaal recht cq mensenrechten. En zo werd hij tot brandstichter, massamoordenaar, supernationalist en groot-(privé)profiteur. Vreedzaam leven , naast elkaar, is op de Balkan weer voor generaties om zeep geholpen; voor de Kroaten, de Serven, De Bosniërs de moslims en de Albanezen van Kosovo. Een tragisch en droef resultaat.

We zullen dus toch nog lang aan Slobo denken al zullen enkel de oudere serven wenen op zijn graf in de tuin van zijn geboortehuis. Slobo blijft de held van deze haatdragende, oudere minderheid en gelukkig, vooralsnog, niet van de jongere generaties.

Het toeval wil dat wij hier in de buurt bosnische serviërs hebben die in 1993 moesten vluchten; ze waren op een haartje na vermoord. Door de moslimkrachten natuurlijk. Hun visie op hun lot schokt werkelijk al is er iets van te snappen. Het Groot-Servische ideaal was voor hen legitiem, zie de geschiedenis zeggen ze. Fel anti-islam, historiebewust, orthodox en bereid tot strijd blijven ze. Discussie is onmogelijk, zeker met een Hollander die iets te maken heeft met de Sebrenica kwestie; een zeer pijnlijk moment. En de overdracht aan hun zoon die ver van dit alles groot groeide is schrikken: hij kan je exact uitleggen wat het gedachtengoed van Slobo was, terwijl hij slechts twee jaartjes in zijn oude vaderland leefde. De eerste twee dan ook nog. Voor onze franse voordeur zien we hoe de haat zich propageert; een lucifer en het brandt opnieuw. Dus pas op met nieuwe Slobo's in die regio. Zij die het dodelijke mechaniek van ressentiment, angst/xenofobie, religieus fanatisme en onwetendheid weer in gang zetten. DE mix van elke oorlog.

Laten we hopen dat Servië in de Europese club komt, en ook Kosovo en Bosnië... Dan zit de nieuwe Tito in Brussel straks. Durven wij dat aan? Of bombarderen we liever, later, zoals we moesten doen op Belgrado ten tijde van Slobo?

Tja, Europees denken valt niet mee, de broeders zijn niet allemaal hetzelfde geaard.

ARMENIË CONTRA AZERBEIDJAN

Er is een armeense enclave in Azerbeidjan waar duizenden christelijke grafstenen zijn vernield, een actie tegen de christelijke armenen. Chirac nodigde beide landen, Azerbeidjan en Armenië uit in Parijs over dit conflict te praten; dat gesprek leverde niets op. De spanningen lopen op; de

defensie-uitgaven lopen beiderzijds al op. Een aloude kwestie, de armeense, waartoe ook de genocide door Turkije moet worden gerekend, ontwaakt. De facto een ethnisch conflict met religieuze aspecten.... islam contra christendom.

WIT-RUSLAND: EUROPESE DICTATUUR

Loukachenko heerst over 10 miljoen onderdanen op oud-russische wijze. Dit orthodoxe land met ook Russen, Polen en Oekraïners erin, wordt sinds 1994 autoritair geregeerd. Een enclave tussen Polen, Rusland, Oekraïne en de Baltische staten die, behalve Poetin, niet zo veel zien in deze neocommunist. Men zegt over hem: Hij heeft de klok stil gezet in zijn land. In Bielo-rusland bent u dertig jaar terug en u ziet een regiem à la Bresjnev. Persbepotting, oud autopark, weinig reclameborden, en de baas is in het westen niet eens welkom. Isolement dus à la het oude Roemenië.

In dit land praat je enkel in je eigen keuken over politiek, je leeft onder censuur. Het land leeft vooral van de enorme smokkelactiviteiten alles is illegaal geïmporteerd, computers, wodka, sigaretten, patronen, etc. Louchenko zwijgt en Poetin helpt hem. Want hij is de laatste brave van toen. Aan de grens van Europa... De schrik voor oranje revoluties is bij Loukachenko redelijk groot en dat deelt hij met de Russische buur(beer). Nu is hij verkozen met 82,6% der stemmen: een oud-russische uitslag die door de oranje-oppositie wordt betwijfeld. Ook de EU en de VS twijfelen er ernstig aan. Dus ging de oppositie naar het centrale plein in Minsk om haar tenten op te slaan: kopie van buurland Oekraïne. Maar hun aanhang werd buiten de camera's opgepakt door de KGB en dus besloot de oppositieleider even te stoppen. Maar de toon werd gezet: de oppositie toonde zich, de wereld kijkt toe en dus gaat er iets beginnen. Een laatste communistisch bastion gaat in de ramsj. Hopelijk zonder bloedvergieten en beter dan in Georgië.... De EG en de VS hebben de uitslag al veroordeeld en sancties beloofd, de oranjeklanten twijfelen wat te doen, want de gevangenen zitten vol met medestanders. En daar mogen ze geen TV kijken....

Intussen zijn er tegen Wit-Rusland westerse sancties, de oppositie zit in de bak maar het verzet groeit. Larten we hopen dat er geen vuile oorlog zal ontstaan, zoals zo vaak in deze omstandigheden. Denk aan Chili en Argentinië...

HOOG SPEL IN DE KAUKASUS

Poetin speelt hoog spel door de "afscheidende landen", als Georgië en Azerbeidjan onder druk te zetten met alle middelen om ze in zijn kamp te houden of terug te krijgen. Het gebied is een groot explosievenhuis met onopgeloste conflicten als: Zuid-Ossetië, 1000 doden-60.000 vluchtelingen-afgescheiden van Georgië en gesteund door Rusland; Abkhazië, Idem mbt Georgië-10.000 doden-250.000 vluchtelingen en ook gesteund door Rusland; Hoog-Karabakh, afgescheiden van Azerbeidjan-wil bij Armenië- 25.000 doden-1 miljoen gevluchten en alweer Poetin die ze helpt. Het ligt dicht bij de olielanden van het MO en samen met dit gebied mag je het best HET wereldkruitvat noemen. Zeer link!

OOST-AZIË

KOREA: NOORD WERKT BIJ ZUID

Een Noord-Korea verdient gem. 1800 dollars jaarlijks; ben je zuiderling dan is het 20300 dollars(!). Noord-Korea, tot voor kort "deel van de kwaaie staten", gaat het economisch niks goed. Dus mede onder bemoediging van China heeft de president alhier nu toestemming gegeven tot een enclave in zijn land waar de zuiderlingen hun fabrieken neerplantten en elke dag (vracht)auto's mensen en de spullen heen- en terugbrengen. Men maakt er laagtechno-producten voor een maandloon van ... 50 dollar per werknemer. Dat is de HELFT van het Chinese maandloon. De enclave loopt gesmeerd: 6000 nu maar de planning voor 2012 is 725.000 werknemers. Noord-Korea pikt zo'n 500 miljoen dollar per jaar in van deze enclave; een zeer stevige financiële injectie. De president heft ook heel timide hervormingen ingevoerd: een

incentive systeem voor enkele staatsfabrieken (prestatiebonussen). Zo wordt het noorden gemasseerd met kapitalistische olie en vult zich Oost-Azië steeds verder met fabrieken die producten uitspugen met kostprijzen die een droom zijn. De welvaartsdrang overwint elke ideologische tic schijnt het. De vader van de huidige president, Kim Jong-Il, en zijn leermeesters Marx en Engels kreunen in hun tombes. Andere tijden.

Toch moet je oppassen met te groot optimisme. Iran ging ook snel een westerse koers en is nu de kwaai nucleaire pier. Ja zelfs DE angst van haar regio en de wereld! Zomaar in een jaartje.

CHINEZEN EN DE AUTO

Liefst 84% van de chinezen die een auto koopt doet dat voor de eerste keer; in de VS is dat 1%. Na de VS en Japan is China nu al de grootste automarkt ter wereld; groei 12% per jaar. En de chinezen schijnen uiterst kritisch hun auto te kiezen en zijn beruchte prijs/prestatie vergelijkers. De concurrentie is moordend en bijgevolg: al 100 chinese fabrikanten strijden er met 10 buitenlandse. De europeanen hebben het er echt zwaar en zoeken naarstig naar een marketingconcept dat scoort. Toyota en Nissan schijnen op dit moment de meest belovende, mikkend op service en klantenbinding. GM heeft Volkswagen onttroond qua marktaandeel en de grote chinese fabrikant Geely schijnt ook gevonden te hebben hoe je in China marketen moet. Het is kapitalistisch druk op de in de toekomst grootste automarkt ter wereld. Niemand mag hier ontbreken. Straks rijden wij hier in modellen die voortkwamen uit de grote chinese serieproductie en plots hoor je de boordcomputer praten, in ... het chinees. Dat wordt schrikken.

ZUID-AZIË

KOIZUMI'S LAATSTE MAANDEN

Hij vertrekt met veel privé-schandaalgeruchten, deze wonderdokter der japanse economie. Zijn familie scheen flink te profiteren. Maar 2,8 % groei na zoveel moeilijke jaren was een zegen. Geliefd was hij nooit en zo zal hij ook niet eindigen. Daarvoor is hij te eigenzinnig en te excentriek. En ook hij is degene waarmee de sociale breuk, de opkomst der armoede begon in Japan. De grote vriend van de VS gaat in september met pensioen. Wie volgt?

INDIA EIST ZIJN PLEK

India laat geregeld merken dat het er is en dat het mee wil doen. Dit land heeft echter ook een energieprobleem: 70% van de olie is import en ook gas zal nu op grote schaal uit Iran komen (via een nieuwe pipe-line). Dus de afhankelijkheid is groot en dat doet vrienden zoeken met dezelfde problemen, zoals de VS. Deze laatsten zoeken ook tegenwicht tegen de chinese gigant dus ging Bush in India buurten. Sinds 1974 heeft India een atoomwapen, nadat het de bedreiging voelde van Pakisten en China. Maar het proliferatieverdrag tekende India nooit..... zoals Pakisten, dat het ook nooit ratificeerde! Toch bood Bush aan op nucleair gebied samen te werken, zoals Rusland deed naar Iran: ziet u de move? Of dit alles erg konsekwent is? Wel, zelfs veel amerikaanse congresleden vragen zich dit af. Maar wat moet Bush nu daarmee in deze complexe machtsstrijd over energie en wapens, wereldwijd?

CORRUPTIE IN INDIA

Zeven deelnemers aan de moord op een serveerster in een restaurant werden vrijgesproken. Na een proces van zeven jaar. Want een van hen is de zoon van een minister en hij was boos geworden toen het meisje hem weigerde een glas te serveren op die beruchte dag. Alle getuigen trokken hun getuigenissen terug, onder druk. Nu eist de oppositie revisie. Dit demonstreert ook hoe corrupt politie en justitie ook in dit land zijn. Bos zei dit ook en toen kreeg ie last! Want hij wordt premier en ik niet.

VERKIEZINGEN IN THAILAND

Hij leek onaantastbaar Thaksin de eerste minister. Maar nu moest hij toch de assemblée ontbinden voor nieuwe verkiezingen. Velen waren kwaad op de corruptie en demonstreerden. Maar hij weet dat "het platteland de premiers maakt en dat de stedelingen ze vernietigt", dus is hij gerust over de uitkomst. En velen weten dat hij terug zal komen. Democratie is ook niet ideaal dus. Maar toch beter dan alle andere brouwsels.

NOORD-AMERIKA

OPINIES UIT DE STATES:

DARWIN EN DE WETENSCHAP

In Amerika vechten steeds meer wetenschappers tegen het darwinisme; c.q. de evolutieleer. Zoals dat ook al van islamitische zijde gebeurt. Fundamentalisme?

Een van hen is Michael Behe, biochemicus in Pensylvanië. Hij is ook lid van het roemruchte Discovery-instituut, dat het "intelligent design" verdedigt als tegenhanger. En daar legt men zowaar een relatie Marx en Darwin, beiden "materialisten" zegt men. De oude MacArthy, anti-communist bij uitstek, is weer terug? Men wil de materialistische wetenschap vervangen door een wetenschap op basis van christelijke waarden.....

Ze beweren dat de schepping te complex zou zijn voor een "toeval" en dus moet er een opperwezen bij betrokken zijn. Dembski, een wiskundige, is een andere medestander.

Maar, er zijn ook tegenstromingen. Shipman, een antropoloog, stelt simpelweg hier tegenover dat de theorie van het "intelligent design" gewoon geen wetenschap is. Donald Wise, een geoloog, helpt hem met wat humor, een heeft het dus over het "niet-intelligente ontwerp". Hij somt op wat er in de schepping, ook aan de mens, allemaal "fout" is. Overbodige organen en zo. Dus moet je een eventuele schepper van slordigheid en ondeskundigheid betichten, als je de redenering van de tegenstanders volgt.

Maar voor vele universiteiten is de tijd van grappige reacties voorbij; ze nemen de tegenstand van de creativisten steeds serieuzer. En zij pakken het aan met herhaling van eisen mbt het wetenschappelijke gehalte van geschriften en theorieën.... Discovery Institute voldoet daar niet aan..... en die zijn nu woedend.

De vele geleerden die door de Kerk cs op de brandstapel werden gezet, omdat ze een theorie zonder bewijs omkegelden met wetenschappelijk bewijs, is dichterbij dan U denkt.

Ooit hoorde ik uit de mond van een eminent natuurkundige (hooggeleerd) op een lunchbijeenkomst dat hij slechts weinig te laat was, omdat hij, staande voor de gesloten slagbomen van een overweg, hevig bad tot zijn Heer. En zie de bomen openden zich.... Ik dacht even dat hij een grapje maakte, maar ik werd beleerd. Hij was een fanatiek christen en geloofde in de almachtige. Tot op spoorwegniveau. Een eminent natuurkundige.....

OORLOGVOEREN IS ERG DUUR

Voor 2007 moet het VS-defensiebudget met 7% omhoog. Sinds 2001 steeg het met 48% (!). Terrorisbestrijding en strategische bedreigingen afwenden. Voor Irak moet er nu 50 miljard bovenop en voor Afghanistan 70 miljard. De uitgaven voor Landbouw, Transport, Milieu en Onderwijs dalen; ook 4% minder voor federale budgetten. Altijd al was oorlogvoeren duur en de burger moest betalen. Toch is het begrotingstekort in de VS 2,6% van het BNP dus 354 miljard. Er zijn plekken waar dat anders is, zonder oorlogen. De economische power van dit land is wel duidelijk!

LATIJS-AMERIKA

COCA FOR THE PEOPLE

Ja voor de coca, nee tegen de cocaïne, zegt Morales de nieuwe boliviaanse baas. De coca staat sinds 1961 op de zwarte lijst in de VS. Het is de troost voor de arme hongerige bolivianen; zij kauwen de bladeren al eeuwenlang. De burens Brazilië zijn echter is, na de VS, de 2e

cocaïne-gebruiker ter wereld. Colombia is de andere grote producent. Morales vecht nu als een leeuw voor een normale plek van coca-producten in de wereld. Want er zijn ook nuttige toepassingen, maar daartoe moet hij meer kansen krijgen. De VS hebben het met hun zuidelijke achtertuin niet gemakkelijk: coca-dreiging uit Bolivia, olieverzuizing met Venezuela en uiterst lage populariteit in de meeste landen. De tijden van "the big stick policy" lijken terug te komen.

FARC VERDIENT VUIL GELD

Veediefstal bracht 22 miljoen dollar op, narcoticahandel 11 miljoen en losgeld van ontvoeringen 37 miljoen. Dat is de "omzet" van FARC, de guerillabeweging in Colombia. En uiteraard is er geen jaarrekening en geen accountantsgoedkeuring. Deze geweldadige club, die na tientallen jaren nog niet getemd werd, gaat ongehinderd zijn gang in dit verscheurde land. Misdaad als nationale sport, het lijkt wel Italië.

OCEANIË

RUSTIG? OF GEWOON TE VER WEG? NEE, FEEST!

Ik vindt maar weinig nieuws uit dit werelddeel. En van daaruit bemoeit men zich relatief weinig met de grote wereld. Toch is het de buur van vele interessante landen en een westerse springplank. De tijd van tropisch Nederland lijkt voorbij, behalve in het toerisme. En, steeds meer ook, de emigratie..... van Nederlanders. Veilig ver weg van het volle landje dat teleurstelde?

AUSTRALIË

Maar nee, het is feest! Nederland kwam 400 jaar geleden voor het eerst in Australië aan land. JPB is er op bezoek en keek F1 zag ik. Flitsende jongen. Wat hij verder met de premier daar besprak, buurman van bv Indonesië, en ook grote bondgenoot van de VS laat zich enigszins raden. Maar natuurlijk kwam ook de kroketten-import naar dit werelddeel aan de orde. Vaderlandse weemoed is tegenwoordig een nog groter goed dan vroeger.

MAGRHEB--NABIJE-OOSTEN

DUBAI KOOPT ALLE HAVENS

DUBAI is al een belangrijke havenstad en daar is ook de onderneming Dubai Ports World gevestigd. Deze club kocht al de havenbedrijven in New York, Baltimore, Philadelphia, Miami, New Orleans, New Jersey en ook in Engeland al. P&O een bekende in zeetransport is ook al van hun. En ook in Duitsland, België, Hong-Kong en Australië zijn ze al "binnen". En ze willen echt veel verder en een grote greep krijgen op de wereldtransportknooppunten voor zeetransport op de aardbol. Geld zat om te kopen dus.

Opnieuw grote onrust bij het Amerikaanse congres, dat zich druk maakt over "veiligheidsrisico's". En over de enorme machtsgreep natuurlijk van een land dat zo dicht "op de olie" zit. Het oosten, overal actief, dynamiek van topnivo en verrassend voor de westerse kapitalisten. Ze worden met eigen wapens aangepakt nu. Times are changing.

De Bush-regering werd gedwongen in te grijpen, en nu is de deal even uit de lucht. De VS is gewaarschuwd: dit is globalisatie dus.

CASINO'S VOOR DE TURKEN

Het Turkse Las Vegas is tegenwoordig op Cyprus. In het weekend gaan veel Turken op het Turkse deel stevig aan het spelen. Weg van Istanbul waar dit niet populair is. Want de Islamieten hebben in Turkije het gokken de nek omgedraaid....mede vanwege de maffiatoestanden er om heen. Dus nu komen er jaarlijks 400.000 Turken spelen en geven 40 miljoen euro uit. Dus naast de "off-shore" banken daar aan het water, spelen de Turken godsdienstig ongestoord hun gokjes. Allah ziet niet alles; pardon, de "strengere variant" van Allah ziet het niet. Want Mohammed was een half leven een zeer goede zakenman.... en die houden wel van een gokje!

ANKARA IS AMBITIEUS

Zou u drie jaar geleden hebben geloofd dat Turkije zich bemoeit met het conflict Palestijnen-Israël? Ne toch? Wel Hamas is er op bezoek geweest bij deze met Israël bevriende staat. En Israël liet al weten hun bemoeienis positief te waarderen. De turken in de rij der groten, VS, Rusland, Iran, Europa..... u ziet hoe het kan verkeren met landen die wij in Europa met veel schrik en twijfel bekijken. En die in onze club willen komen. Ik zie hierin ambitie van Turkije en zwakheid van het westen en dus zeker Europa. De kaarten liggen heel anders.

BOYCOT TEGEN IRAN?

Het blijft spannend rond Iran. De Veiligheidsraad moet mogelijk sancties gaan overwegen. Nou weet eenieder wat een boycot vaak betekent: de bevolking wordt getroffen en het regiem kan zijn falen nu verstoppen achter deze boycot. Zie Cuba en Irak. En onze olie dan en een oorlog dan? Niemand kan zich dit voorstellen met het irakese voorbeeld in het geheugen. Nu moet er vooral opgelet worden op de stijgende spanning tussen de sjiïten (om Iran) en de soennieten, zie Irak nu. Daar zit een iraanse zwakke plek. Het westen, de mogendheden, moeten nu richten op de economische afhankelijkheid van Iran mbt het buitenland en op beveiliging van Iran tegen de soennieten. Het westen als arbiter tussen de twee islamrichtingen? Het begint erop te lijken, zie nu al Irak, ook een grote olieboer!

Nu lijkt het erop dat ... de VS en Iran samen toch gaan praten.... terwijl China en Rusland, de iraanse fanclub, toekijken. Zo werkt de Veiligheidsraad incognito.

SOCIALE ONRUST IN IRAN

Busconducteurs gingen in Teheran de straat op: protest tegen een inhouding op hun salarissen. En zij willen een onafhankelijke vakbond terug. De politie trad keihard op: 1300 gearresteerden waarvan er nog 600 vastzitten. Amadinedjad heeft meerdere gezichten; één is het autoritaire.

HAMAS KRIJGT BIJLES

De macht brengt veel lasten mee dus zijn de Hamasleden al overal het radicalisme aan het "sussen". En, Hamaskader gaat al op (economie)bijles, echt waar! Want het moet nu beter scoren dan Fatag, maar nu op economisch gebied. Dus worden de kopstukken geconfronteerd met de harde (financiële) werkelijkheid. Wie betaalt Palestina nu?

Overzichtje:

281 miljoen komt van Europa
220 van Europese landen
250 van de VS
197 van de arabische landen
50 via Israël (douanerechten)

Dus ca 750 miljoen komt van het westen, + Israel= 800 miljoen vanuit "de westerse hoek". En slechts ca 200 miljoen komt van de "broeders". Het tekort dat moet worden gedekt is ca 1,1 miljard per jaar. Hamas zelf schijnt nog veel zakgeld te krijgen van Saoudi-Arabië. Zo u heeft nu het HAMAS-huishoudboekje gezien.

GOEDKOPE ARBEID IN JOODSE KOLONIE

Een grote ultra-orthodoxe kolonie in bezet gebied heeft veel bedrijven aangetrokken om haar vrouwen te laten werken. Want de mannen bestuderen de hele dag de Torah. Gezinsgrootte: gem. 7 kids. Moet er toch met enkele mannen erbij worden gewerkt dan worden de arbeidsplaatsen religieus correct gebouwd. Dwz de dames zitten in werkplekken met hoge schotten er omheen. De beloning van (vooral) de dames is niet daverend: 15% boven het minimumloon. Maar 23% van de Israëliërs is ultra-orthodoxe en leeft onder de armoededrempel ! Als de religie je leven is, hoeft de mammon niet gediend te worden. Staat dat ook in de Torah?

Weet ik niet; het staat zeker niet in de Koran en is ook zeker geen chinese ideologie. Vreemd genoeg zijn de meeste orthodoxe joden uit de VS afkomstig, waar rijk zijn zeker geen zonde is. Gecomplieerde plaatjes.

COMLOT IN LIBANON

Arabische kranten beschuldigen Chirac ervan dat hij een task-force opzette in Parijs om de libanese president te doen vallen. Deze pro-syriër, grote vijand van de Hariri's (de vermoorde politicus) en ook van de Druzen, moet weg van zijn stoel. Maar het libanese leger steunt hem nog stevig. Het gerommel en getruceer in deze regio loopt op volle toeren: Iran, Syrië, Hamas, Irak , Israël en ... Libanon, van oudsher een politiek kruidvat. Er gaan weer koppen rollen!

ISRAËL: QUO VADIS?

De verkiezingen zijn geweest , bedroevende opkomst, vooral omdat de jeugd geen politicus meer vertrouwt. Kadima werd niet helemaal de eer die sommigen aan Sharon verwachtten, ze zijn maar ca 30 van de 120 zetels en moeten dus samen met de socialisten en De nieuwe russische groepering scoorde hoog: hun ideeën zijn fascistisch aangaande de arabieren, zegt men.

De bevolking, 5 miljoen jooden, 1,3 miljoen arabieren en 0,3 miljoen "overigen" wachten nu op de vorming van een nieuwe regering, in dit door eeuwige conflicten getekende land. Vaststelling en implementatie van DE grenzen is het politieke hoofdpunt en dat betekent dat weer honderduizenden joden hun clandestiene nederzettingen moeten gaan verlaten. Weer een burgeroorlog dus. De geweldsgeschiedenis van dit land en zijn burens is eigenlijk ongelofelijk en moet wel leiden tot ernstige misvormingen. Vergeet nooit dat enkele burens dit land gewoon zouden willen vernietigen en dat Israël zich daartegen met ALLE middelen, ook zeer discutabele, verzet. Op de verkiezingsdag werd, o merkwaardig lot, ook de nieuwe Hamas-regering officieel geïnstalleerd. Nu gaat het er dus op aan komen. Kans is er dat een soort "vrede" gaat verschijnen, op basis van totale scheiding Israël-Palestina zelfs door een muur. Weg ermee, uit het zicht dus. De palestijnse drive is de armoede en de ellende oplossen waarin dit land verkeert, geheel ingekapseld door Israël. En alle moves zullen worden gezouten met gerommel van minstens Iran en de ontwikkelingen in Irak.

Wie hier nog vredessoep van kan koken, ik weet het niet.

Intussen is Sharon in coma en nu zal zijn dood en begrafenis wel eens snel kunnen volgen.... Dan zijn nieuwe gezichten en nieuwe kansen aan de orde. Maar in dezelfde chaos als zo veel jaren...

TRENDS/TECHNOLOGIE.

BIG BROTHER IS TAKING CARE OF YOU

In Twente is er een "hotspot voor zorg en technologie". Ze werken daar aan een concept voor de vergrijzende nederlandse bevolking waarbij "burenhulp" en "ic-technologie" als reddende combinatie worden gezien. De gemeenten, de zorgverzekeraars, de zorgverleners en de Universiteit ontwikkelen ideeën en concepten voor het tijdperk van "grijs en dement". Stel u zich voor een wijkje waar een bosje demente bejaarden alleen en zelfstandig wonen, bewaakt door technologie (camera's, netwerk, beeldschermen voor buurtcommunicatie, etc.). Via het beeldscherm communiceren ze over gaan wandelen, hulp, boodschappen doen, zorgnieuws, en bieden hulp aan cq vragen die. De camera in huis en alarmsystemen zorgen voor een verpleger om opa op te zoeken die s'nachts naar buiten liep en nu verdwaald is en oma kan haar gewonde hand via een camera aan de verpleegster/de huisarts tonen om te weten wat ze verder moet doen.

Waarom deze inspanning? Wel de gemeenten worden direct zorgverantwoordelijk en zien de bui hangen: een onbetaalbare zorgvraag komt eraan en als het niet lukt een hoge efficiency en lagere kosten te realiseren, dan wordt het een verloederde, zielige boel in de wijken vol met

oudjes. Daarom deze denkpartij waarin ook wordt gedacht over EEN centraal sociaal-medisch dossier per zorgconsument en toegankelijk voor alle zorgverleners medisch en sociaal. Dit om de coördinatie en beheersing van alle zorg te kunnen garanderen.

Big Brother blijkt dus toch onze redder ipv onze bedreiging, want van een mentale omslag (onderlinge-, burenhulp) en van massale inzet van technologie zullen wij ouderen het moeten hebben. So Big brother will take care of you en het begint deze keer in Twente. De wijzen komen dus toch uit het oosten. Dus: emigreer naar Twente!

DE GASTROBOT

Dat is een combinatie van gastro en robot en het is 8 cm lang en potlooddik. Het heeft aan beide uiteinden een stel wietjes en ook een kleine camera. Sneetje in uw buik, gastrobot erin en hij gaat rondrennen in maag en buik en sturt reisfoto's naar het beeldscherm van de dokter. Klaar? Dan komt ie eruit en wordt gecleand. En u weet hoe het binnenin uitziet.

Nasa ziet er veel in voor hun astronauten. Dan kan je in hun buik etc. kijken als ze daarboven zijn. Dus als u over een jaartje uit het ziekenhuis komt en u voelt iets rondlopen daarbinnen, dan is de gastrorobot nog bij U En dan zet u de TV aan en u ziet wat ie daar doet.

HIGH-TECH BOEKEN

De nieuwe franse Larousse encyclopedie heeft op vele pagina's kleine blauwe vierkantjes. Je kunt er een optische lezer op houden en dan zie je op een scherm (via DVD of Internet) een filmpje, muziek etc. als extra over het onderwerp dat je opzocht. Dus een ouderwets boek met nieuwe beeldschermtechnologie. De blauwe vierkantjes kunnen je zo 70 miljoen extra outlooks geven als aanvulling. De firma die het ontwikkelde verwacht 10 miljoen/jaar omzet over 4 jaar. Lek he? Het vertrouwde boek met een technologische verrassing. Voor opa en zijn kleinkind.

VEILINGTRENDS

E-Bay, daar koop je alles, al bekend natuurlijk. Maar nu wat leuke details voor hen die exclusiviteiten zoeken (en kunnen betalen). Kauwgummetje (gebruikt!) van Britney Spears.... 14.000 dollars; ooglapje van Mosje Dayan 75.000; het sjerp van de Dalai Lama 1500 euro's. Wie van mijn lezers durft te bekennen dat hij meebod en het wel/niet verwierf? Want de bidders schijnen uit alle hoeken en gaten te komen. Ik ga over 10 jaar het originele manuscript van de eerste La Provençal veilen; u kunt ze vast gaan sparen; tot dan.

NANOTUBES

Tweehonderd keer zo sterk als staal, superlicht en dus belooft het de revolutie in de micro-electronica, transport en geneeskunde. Een beeldscherm van enkele millimeters dik met prachtige beelden, gemaakt van nanobuizen uit carbon. Goedkoper, zuiniger in energie, betere stroom en warmtegeleiding maken het mogelijk een PC zo klein als een rijstkorreltje te maken. In de Tour de France werd al 3000 km gereden met fietsen (Phonak cycling) die slechts een kg wegen, dwz het frame dan. En biologen zien dat je er analyse-apparatuur mee kunt maken van zeer kleine omvang waardoor ook een druppeltje bloed voldoende zal zijn voor honderden analyses. Maar het meeste wordt verwacht van de beeldschermtoepassing. En al vlug, vlak nadat 1 miljoen LCD schermen werden verkocht. Na de plasma schermen, de LCD nu de nanotubeschermen. Maar er zijn geleerden die niet geheel gerust zijn op de milieu-effecten en evt. gezondheidsrisico's.

Deze vondsten zijn resultaten van de nanotechnologie dwz onderzoek van materie op molecuulnivo. Al wat wij al zagen in films over ruimtevaart met wonderapparaatjes, beaming, scherpjes overal is bijna werkelijkheid. Da Vinci zou het plezieren.

ALLE ELEKTRONICA IN DE PLOMP

Uw mobieltje, I-Pod, numerieke camera en zelfs toetsenbord; u kunt het zo in het zwembad pleuren. Niks schade als u het in verpakkingen stopt die tot meters diep waterdichtheid garanderen. Voor enkele honderden euros kunt u de wereld verbazen door al telefonierend, al I-poddend en al fotograferend in uw zwembad te duiken. Ze zullen stikjaloers naar u kijken! Sure.

++++
++++

TOPICS-CAPITA SELECTA

WORDT DE STEKKER ER (WEER) UITGETROKKEN? EEN JOURNAAL

Ter inleiding

Vanwege de bizarre sociale actualiteit, begin ik dit journaal, vanaf dinsdag 21 maart 2006 en schrijf elke belangrijke dag een stukje erbij. Dus U leest wat ik elke keer dacht, de ontwikkelingen volgend.

Al tien jaar volgen en beleven we "the french way of live", en zijn we, met de andere concitoyens, slachtoffers van de woeste sociale baren, nu de volkswoede weer toeslaat. Sinds vele weken nu al weer, zijn we getuige van de neerwaartse spiraal in de relatie regering en (een deel) van het volk. Want nu is het "spel": wie is er eigenlijk de baas in dit land?

Wel, in een parlementaire democratie is dat natuurlijk de volksvertegenwoordiging. Niet in dit land, denken sommigen dus, want ook al werd de CPE (=wet Nieuw jeugd arbeidscontract) met een normale meerderheid in het parlement aangenomen, "de straat" eist nu dat de premier de wet terugtrekt.... Een onduidelijke radicale minderheid (?) schreeuwt dat en dus: weg ermee, anders..... gaat de stekker uit dit land.

Het is waar, de premier verraste vriend en vijand met deze wet, en overlegde tevoren (officieel) met niemand. Niet met de vakbonden, niet met de werkgevers en ook niet met de jeugd, de studenten. Dat mag maar, het was niet zo handig. Zijn argument: anders zou het aanpakken van de jeugdwerkeloosheid onder de ongediplomeerden (40% werkeloos!) nog langer gaan duren. En dat is ook weer waar, als je weet hoe hier "overleg" gewoonlijk verloopt!

Nu zijn de rapen dus weer echt gaar, en velen zien in hun nachtmerries mei 1968 al terugkomen. De radicalere studenten, flink aangevuurd door hun radicale leraren (en frans links/communistisch), staken, sluiten faculteiten af en gaan de straat op. En dan begint het gooien met stenen, dranghekken, molotov-cocktails als vanouds en de CRS chargeert en slaat er op. En dat alles vlak voor het begin van de schoolexamens.

Wij zien radicalo's voor de camera's uitleggen dat de kapitalisten nu wurg-arbeids contracten proberen te introduceren en andere studenten verklaren huilend voor de camera's dat hun ouders een verlengde opleiding niet kunnen betalen, als ze hun examen nu niet kunnen doen. Verscheuring alom: land, jeugd en ouders, tegenover elkaar.

Na de rauwe opstand eind 2005 in de banlieues (veelal allochtoonse jeugd overigens) is dit nu de opstand van de autochtone jongeren. Tragisch, want nu willen de studenten die WEL een diploma zullen halen een arbeidscontract tegenhouden voor jongeren die al 3-6 jaar werkeloos zijn en geen enkel papier hebben. De kansvollen staken "tegen" de kanslozen, al zien zij dat niet in.

EINDE ULTIMATUM

Nu ik dit gedeelte schrijf, is het de dag waarop het ultimatum aan de premier is afgelopen. Het aanbod van de premier om nu wel te overleggen over AANVULLINGEN op het wetsvoorstel

werd even aangehoord, maar eindigde al snel met "njet". Donderdag dus alweer immense landelijke demonstraties in heel het land en volgende week dinsdag algemene nationale staking. Let op de naamgeving: niet ALGEMENE staking (=alles plat), maar nationale staking (op elke plek in Frankrijk een stukkie platlegging). Waarom dit woordenspel? Wel in het sociale jargon is "algemeen" veel "zwaarder dan "nationaal. De vakbonden zijn SAMEN, eensgezind, dat dit nu de keus moet zijn.... "dank" zei de minder radicale vakbonden, als de CFDT en anderen.

Om alles goed te kunnen plaatsen, moet u weten dat in mei 1968, toen Parijs brandde, president Charles de Gaulle in een militaire helikopter het land verliet richting Baden-Baden. In deze duitse stad was toen (koude oorlogtijd) nl een groot frans legergarnizoen. Politieke vrienden konden zijn vlucht maar net voorkomen en hij trad af. Een toestand die zijn weerga (nog) niet eerder kende.

Ik kan u verzekeren dat NU veel fransen nu zelfs met grote angst terugdenken aan die revolutietijd van 1968, die ook historische beelden oproep van de afgezette en gedode monarchen en andere bobo's in 1789! Vooral arme kleine en eenvoudige fransen dus.

Intussen hebben we al al weken lang gesloten uni's en scholen, demonstraties en forse kloppartijen (met gewonden en arrestaties) en een totaal ontwrichte postverzorging. Dat is de aanloop naar alles wat nog gaat komen: het revolutievirus waart hier nu rond.... Wij hebben al vele jaren strategische voedselvoorraden in onze opslag en ik heb altijd al 100 liter diesel thuis. U lacht nu een beetje, denk ik. Maar al twee keer "echt" en drie keer "bijna", moesten wij onszelf complimenteren met onze voorzienigheid. Toen de logistiek (het transport) hier eerder plat ging en de distributiecentra bezet waren, hadden wij nog "wat achter de hand", nadat de winkels leeg waren en de pompen "à sec".

Want de zaak plat drukken is hier een zeer deskundig beoefende sport van een hoog nivo: 1,5 week en een west-europees land als Frankrijk, ligt op zijn derrière. Dan staan de bezetters achter hoge stapels brandende pallets en autobanden, soms met doeken gemaskeerd tegenover de CRS bij de distributiecentra. Grimmig en macht uitstralend. En de angst waart rond.

Dus dit is nu, 21 maart 2006, hier de toestand en ons vooruitzicht. In een der grootste Europese landen met enorme sociale problemen en een daverende gezagscrisis. Nee, wij zijn niet echt bang, maar zien wel de angst bij de fransen om ons heen, en dat doet ons echt verdriet.

Koel geanalyseerd moet je zeggen dat dit eigenlijk al lang werd verwacht; de koers naar een stevige maatschappelijke clash is al tientallen jaren geleden ingezet. Alle kleuren regeringen deden er aan mee. Nu lijkt de ontknoping dus nabij.

Hiermee is NIET gezegd dat dit enkel naar en negatief is, nee. Mogelijk is dit de crisis die moet worden beleefd vóór dit land en volk beseft hoever het is gekomen. Hierbij is helaas geheel onduidelijk welke politieke macht op zal staan na de grote chaos. Wie gaat het voortouw nemen in de rokende puinhopen?

De premier gaat nu op "Thatcherkoers" , hem blijft niets anders over. Wet terugnemen kan niet en is zijn politieke einde. Zal Chirac nu wel aftreden? Ik ben er niet zeker van: mogelijk "wint" de Villepin cq de regering, na langdurig gedonder, deze krachtmeting. We wachten het maar af.

Wij zien hier elke dag een sociodrama van formaat zich afwickelen, dat nauwelijks meer romantiek ademt. Een heel land echt in de war en een grote clash der opinies en opvattingen; nationaal breed dus. Elke dag kijken we en luisteren we diverse keren naar de laatste ontwikkelingen.....en leven mee tussen hoop en vrees, samen met de franse vrienden, die het niet gemakkelijk hebben.

DE DAG NA DE GROTE STAKING/BETOGINGEN

De wereld zag het opstandige, vechtende Frankrijk op deze zwarte dinsdag en dacht ook aan eind 2005, toen Frankrijk in brand stond. wekenlang. Een verward en verscheurd land onder leiding van politici die alle vertrouwen verspeeld hebben.

De krachtmeting gaat verder, de Villepin wil praten over aanpassingen/aanvullingen, maar de gesprekspartners willen EERST het CPE-wetje van tafel. Hoog spel dus.

Mogelijk komt er de volgende Deus ex Machina als oplossing van de impasse, doordat de Constitutionele Raad zich binnenkort uitspreekt over de grondwettelijke toetsing van de CPE-wet. Als die afwijzend is, dan is er plots een "oplossing", want dan moet de wet weg en mogelijk opnieuw. Chirac rekent daarop, zegt men hier, en zwijgt.

Tot dit moment blijft het hier explosief en na de uitspraak begint ook iets, wat erg moeilijk zal zijn. Deze kwestie is hoe dan ook vitaal voor de verkiezingen in 2007 en de weg daarheen.

Of er enkel negatieve gevolgen zijn valt m.i. te bezien.... ik voel ook dat er "flink geleerd" wordt... Steeds meer mensen beginnen intuïtief te snappen dat deze manier van omgaan tussen politici en volk, haar tijd heeft gehad. De wal moet toch ooit hier het schip keren en hopelijk is het deze wal en niet een andere....

Nu, op de dag NA de boodschap, zijn dit mijn gedachten. En nu weer wachten dus.

NA DE CONSEIL D'ETAT

De Conseil (Gronwetsraad) verklaarde dat de CPE geheel conform de Grondwet is tot grote teleurstelling van links, vakbonden en studenten. Dus werden ze nog woester. De overheid eist heropening van universiteiten en lycea; nu moet de CRS dus eventueel bezetters weggagen.

Donderdag is er weer een grote actiedag de CPE moet van tafel. Chirac spreekt op TV vrijdagavond om 20.00 uur. Hij lijkt kalm, maar is niet overtuigend meer. Ook al geeft hij aan dat er twee wijzigingen zullen komen: proeftermijn van twee naar één jaar en de werkgever moet een reden voor ontslag opgeven. Maar de CPE wordt door hem "getekend" en er wordt enkel wat gewijzigd na breed overleg dus. Dit wordt algemeen als een affront gezien; De president moet gewoon doen wat de straat zegt, verdorie! Na zijn speech van 15 minuten breken in vele steden weer vernielingen en gevechten uit. In de Sorbonne wordt veel vernield en gestolen. Het kabinet komt bij elkaar en de Villepin en de zijnen zeggen de twee door Chirac voorgestelde wijzigingen te gaan aanbrengen na overleg. Vasthouden dus. Intussen is de PS intern zeer homogeen: de grote interne herrie is even opgeschort. Ik kijk zondag's mijn lievelingsprogram Ripostes, alwaar kopstukken discussiëren. De PCF secretaris gaat flink onderuit als ze moet uitleggen waarom zij dit alles WEL democratisch vindt. Een minister legt ferm uit hoe het z.i. zit en laat op pijnlijke wijze zien hoe ondemocratisch het spel wordt gespeeld. De wetenschappers en journalisten spreken over 25 jaar degradatie en regeren door de straat. Het beeld van dit Frankrijk wordt tijdens de discussie steeds desolater. Nu weer op naar stakingsdag op dinsdag 4 april.

NA 4 APRIL

De zaak ging weer geheel plat, al zijn er steeds meer vechtpartijen van mensen die gewoon willen werken en ouders/studenten die willen dat de scholen open gaan. Immers de eindexamens komen er aan! De tegenstanders zijn er nu ook steeds meer... Ook op TV te zien dan... want hier is de TV nogal links en krijg je zelden een goed beeld van de werkelijke toestand. Het lijkt erop dat de TV-bobo's nu toch ook wat tegenstanders laten zien, omdat ook zij rekening houden met een overwinning van ... de regering? Op het uitstekende programma "C dans l'air", volg ik een discussie waarbij Frankrijk wordt geplaatst "tegenover" de rest van de wereld, mede door buitenlandse correspondenten te laten vertellen hoe men ter plekke tegen de franse toestanden aankijkt. Een schokkend totaalbeeld: Frankrijk wordt achterlijk, conservatief gevonden. Onbetrouwbaar en gevaarlijk. Chirac is geheel afgebrand zeker in europees verband,

Frankrijk gaat op de laatste rij in de klas. En men is bang voor effecten op het toerisme... Een nogal droeve boel wordt geshowed.

De vakbonden spraken na elkaar met een delegatie uit de UMP (meerderheid Chirac) en komen naar buiten om te roepen dat ze bij hun eis bleven: CPE terugtrekken, maar ook zeiden wat ze dan WEL willen. Dat is al beter dan eerst, toen ze niet wilden praten. Schuift er iets?

De straat is weer onrustig: afgesloten wegen en spoorbanen, (her)bezete scholen/universiteiten en arrestaties en geknuppel. Sarko komt s'avonds zijn CRS op de Place d'Italie feliciteren. Het moet gezegd: de CRS-aanpak is uiterst effectief: vaststellen wie het ergste raddraait, uitval van stillen en oppakken van het racaille en vastzetten en snel veroordelen. Tot 8 à 12 maanden gevangenis... Er zijn al velen nu vastgezet en dat verdunt de gelederen van de "casseurs". Dus vooralsnog een geslaagde repressie, mogelijk een lichte opschuiving en zo komt Pasen eraan. Vacantie in het parlement en op de scholen.... afkoelingsperiode of? De twijfel is groot; het land balanceert op een richel.

Vanaf donderdag 6 april tot zondag 9 april.

De UMP-parlementsleden delibereren over de wetstekwijzigingen en stellen dus een discussievoorstel op voor maandagmiddag met vakbonden, werkgevers en ook studentengroeperingen. Intussen gaan de acties dagelijks verder: afgezette wegen en sporen, (her)bezettingen van uni's en scholen, en s'avonds knuppelen met de CRS. Ook vele woedende automobilisten, reizigers, ouders/leerlingen, die volkomen vast zitten. Verhit gedoe.

Le Pen is op TV en lacht: zijn koren staat te bloeien. Hij vindt dat de Villepin gelijk heeft (!), de straat regeert niet hier zegt ie. En Chirac en de rest zijn slapperikken. De jongeren (mn de studenten) zijn misleid door hun linkse leraren zegt ie, een schande!

En de straat zit vol met gevaarlijke bendes roept hij; als dit maar niet erger uit de hand loopt. De vos preekt de passie... Ik betrap mer erop dat ik het grotendeels met zijn woorden eens ben.... En dat doet me vrezen voor de presidentsverkiezingen van 2007.... want de laatste keer, werd le Pen het net niet..... omdat links Chirac stemde om hem tegen te houden!

De krant moet op het net, dus ik stop dit journaal. Maandag ga ik naar Nederland. Ik zoek een veilig heenkomen (grapje).

VOOR Pasen de apotheose? Op Goede Vrijdag of Witte donderdag? Nee toch niet op Bloody Sunday?

HOE LEEST ONS BREIN?

Een proefje : waarom hefet u weinig porbelmen om dze barbles te lzeen?

Nou omdat uw hersens een woord vooral "lezen" (herkennen) via de eerste en laatste letters; U leest dus een woordbeeld en niet letter voor letter. Dat is voor mij een geluk omdat ik nog wel eens uitglijd op het toetsenbord en u echte onzin krijgt voorgezet. Gelukkig leest de spellingscontrole op mijn PC wel letter by letter. Nu even niet omdat ik wordt gedwongen te werken met WORDPAD dat zoiets moois niet kent. Maar nu ik weet hoe uw hersens werken maak ik mij geen zorgen meer hierover.

Dus smijt naar believeen de letters door elkaar het doet er nauwelijks toe. En nu snap ik ook die SMS-taal van de kids, al laten die vooral letters weg, en dat zijn soms ook begin- en eindlettertjes.

Wat is die mens toch verrassend geschapen en knap als informatieverwerkend fenomeen! Ik zal dus gebruik blijven maken van uw knapheid om mijn zwakten te compenseren.

DE (ECONOMISCHE)TOESTAND VAN DE WERELD NÚ (en wat voor 2006?)

Ene Hilterman hield zeer lang geleden een zondag's radiopraatje onder dit soort titel. Maar toen had hij weinig werk: de wereld was "het westen" en de rest behoefde maar twee minuutjes. Dat is nu wel effe anders; sommigen zeggen zelfs dat het nu eigenlijk al echt omgekeerd is! Ik begin met een eenvoudig staatje over 2005 per continent/regio en in een bepaalde volgorde.

LEGENDA: (BWP=bijdrage aan het wereldproduct 2004/Bevolk. =Aandeel wereldbevolking 2004/Aandeel wereldgroei 2005/ Groei 06=de gemidd. econ. groei per regio verwacht in 2006).

REGIO	AAND. BWP 04	BEVOLK.	AAND. W-GROEI 05	GROEI 06
WEST-EUROPA	31,3 %	6,2 %	17,5 %	2%
NOORD-AMERIKA	31,1	5,1	29,6	3,3
OOST-AZIË	20,3	32,7	29,4	4,2
LATIJS AMERIKA	5	8,5	6,5	3,7
OOST-EUROPA	3,7	6,4	5,9	5,2
MAGREB/NABIJE O.	3,4	6,4	4,7	4,7
ZUID-AZIË	2,2	22,8	4	6,7
OCEANIË	1,8	0,5	1,2	2,8
AFRIKA	1,3	11,3	1,3	5,3
TOTALEN	100	100	100	nvt

Wat ziet je aan zo'n duf lijstje?

Wel, de westelijke regio met kleine bevolkingsaandelen (samen maar 11%) produceren ... ruim 62% van de wereldproductie in 2004. Bravo? In de groei 2005 doen ze samen 47%.

En, Oost- en Zuid-Azië hebben samen 55% van de wereldbevolking, produceren (nog maar) 23% van alles, maar deden aan groei in 2004 33%. De tendens is onmiskenbaar.

Ook zag ik-tot mijn lichte verbazing-, dat Oost-Europa en Latijns Amerika relatief erg op elkaar lijken: Bevolkingsaandeel rond 7%, BWP-aandeel rond 4% en groeiaandeel rond 6%. Maar vergist U zich niet in de toekomstige bevolkingsgroei: dat zal een gat gaan trekken tussen de latino's van Zuid-Amerika en onze oosterburen!

En Oceanië heeft maar een-twintigste van de bevolking van Afrika, maar is verder gelijk daaraan in groei 2005 en ook... Oceanië heeft een BWP-deel dat 50% groter is dan dat van de Afrikanen. Weer DE schok en HET drama van onze tijd: Afrika.

Als je je realiseert dat de bevolkingsomvang van Eurpa sterk daalt (is nu maar ruim 6%) en je zet daartegenover Azië met ruim 55% (!), dan besef je dat zij een factor 10 groter zijn en in een enorme swing zitten. Hun groei aandeel is nu al 33% en het onze... 17,5%..

Noord-Amerika lijkt ook erg op West-Europa, bevolking iets kleiner (maar dat zal snel gelijk zijn), aandeel BWP in 2004 gelijk, maar qua groei is Noord-Amerika ons aan het dubbelen.

Dit alles illustreert voor mij hoe snel de verandering voortraast en, dat de relatieve achterblijvers zijn en blijven.....Afrika (op een afgrijselijke manier afgehaakt) enWest-Europa ook, maar dat dan gezien in termen van plaatsverlies!

Wie zegt "het oude Europa" krijgt akelig gelijk. En wie spreekt over een centrumverschuiving naar het oosten kun je niet meer tegenspreken.

Besef ook even dat Oost-Europa, onze directe buur, (Rusland, plus alles tussen dit land en West-Europa) samen met West-Europa ruim 12% van de wereldbevolking is (maar dalend!), nu nog gelijk aan Afrika.... en dat zij slechts 1/5 zijn van totaal Azië.

Afrika is het dubbele van West-Europa in bevolking en groeit veel harder dan Europa inzakt; en zij zijn onze (straatarme) directe buren.

Tenslotte: de som van West- en Oost-Europa en Afrika is 24% van de wereldbevolking (nu gelijk aan Zuid-Azië) en tel je daar Noord-Amerika bij dan.... kom je aan kleine 30% en dat is nu ongeveer Oost-Azië. Een flauw optelspelletje? Nou dat moet niet te snel gezegd worden. Bevolkingsomvang is cruciaal voor economische en militaire macht. Als je de Veiligheidsraad of een (VN)wereldparlement (denk aan het Europese parlement) zou samenstellen conform bevolkingscijfers, dan weet u nu hoe dat eruit zou zien... En Europa maar jammeren over wel/niet toetreding van Turkije? Wat dan? En waarom niets gedaan met Afrika? En nu ook nog aarzelen aangaande Oost-Europes uitbreiding van de EU? Europa lijkt wel een verwend kind dat een mooiere fiets wil en veel ijsjes maar waarvan vader nog enkel een goed banksaldo heeft dat echter snel opraakt. Sorry voor de vergelijking geachte lezers.

Maar kijkend vanaf de maan naar beneden ziet het er zo toch wel uit. Vertelt u dat even aan uw kinderen, als ze weer de nieuwste telefoon willen, maar liever niet weet ik veel. Mijn generatie heeft nu makkelijk praten, ik zeker ook, maar laten we met Europa redden wat gered moet en kan worden. Voor onze kleinkinderen dan...!

Dan nog de verwachting voor 2006.

De geschatte groeicijfers 2006 hierboven zijn regiogemiddelden. West-Europa heeft de laagste groei: 2%. Gelukkig is de groei in Oost-Europa stevig: komt het westen ook ten goede. Oost-Azië is ogenschijnlijk laag, maar China zelf is echt 8-9%, Japan is de helft daarvan. Afrika is hoog, maar dat komt door de olie/gasexporten, waarvan de opbrengst niet in de staatskassen schijnt te vloeien. De Zuid-Aziatische regio groeit het hardst.... Opnieuw blijkt de aparte positie van West-Europa in deze groeivoorspellingen.

Uiteraard is alles onder voorbehoud van politieke stabiliteit (Iran bijv.), geen olie ellende door calamiteiten, en geen grote rampen/terroristische aanvallen van het soort 9/11.

Enkele specificaties voor 2006:

Wereldgroei 4 %; Euroland 1,8 %; VS 3,3%; China 8,5%. Groei wereldhandel 8%.

De oliekoers zal niet stevig oplopen in 2006 (ca 55 dollar vatprijs), omdat er nieuwe putten in produktie komen, de chinese importen wat bescheidener groeien, en de afhankelijkheid van het westen kleiner wordt. Maar dat de koers relatief hoog zal blijven is wel zeker. Let wel, de olie zal echt op zijn over enkele jaren.... Dat verandert niet hiermee.

De euro blijft rond 1,25 dollars

De schuldenlast op vele plekken is enorm alles bij elkaar 10.000 miljard dollar. Dat is het nationale product van de VS gecumuleerd sinds 1994. De staatsschuldkampioen blijft de VS met 120% van het BNP. Deze zich voortzettende consumptie op krediet trekt produkten aan vooral uit Azië en veroorzaakt vervolgens handelstekorten die hun weerga niet kennen, m.n. in de VS (750 miljard dollar, 7% van het BNP).

De aziatische banken hebben een poet van 1500 miljard dollar schulden, gedekt door staatsobligaties van de debiteuren. Zolang de aziaten meer vóór- dan nadelen zien aan dit labiele spel, gaat het nog "goed". Zien ze ooit minder de noodzaak om bijvoorbeeld de VS, als trekker van hun groei, te "helpen" dan zal dat daar pijn doen. Vele luchtballonnen, gefinancierd met leningen, zoals onroerend goed met hoge prijs nú, zullen dan ooit spatten. Het onroerend goed zal licht doorstijgen globaal gezien, maar de grote swing is er niet.

Dus 2006 blijft doorbalanceren op hetzelfde wiebelende evenwicht, geen der grote desevenwichten zal worden opgelost. Maar dat is natuurlijk enkel uitstel tot een volgende keer....

Dus de wereld blijft spannend zonder in een catastrofe te geraken, denken de meeste waarnemers. Uiteraard, onder de aanname dat er niet weer iets zeer ingrijpends gebeurd met grote werking. En daarvan hebben we de laatste jaren al het nodige overleefd. En. Europa vervolgt zijn weg.... En blijft steeds verder achter op anderen. Europa is enkel bezig met geldzaken en (nog) steeds niet met strategie en een strategische budgettering. Alsof het de lange termijn al heeft opgegeven. De nieuwe europeanen, Merkel, Brown of..., en in Frankrijk ????? zullen het moeten doen. De oude politici hebben het wel gehad. Dus is er ook weer Hoop!

CARTOONS VAN HET WESTEN (of: Alles moet opnieuw?)

Dank zij mijn nederlandse voedingslijn (Volkskrant/NRC) van een trouwe lezer, ontstond deze inspiratie , onder deze actuele titel. Na lezing van o.a. "Mensenrechten zijn nog te veel westers" en "De nieuwe wereld vraagt om nieuwe omgangsvormen" (NRC/VOLKSKRANT).

MIJN cartoon kan ik helaas hier niet voor u tekenen; dus een beschrijving: Een bejaard blank, europees echtpaar dat droef en onbegrijpend voor zich uit staart, en met als onderschrift: "Zullen we dan toch maar moslim worden?" (Alternatief onderschrift: " De europese beschaving: RIP 2006").

Immers, dat is DE boodschap in deze twee artikelen van B.Oomen en M.Zeeman. En dat doet mij goed, omdat het toont dat in de nederlandse intello-hoek weer open en realistisch wordt gedacht. Het begin van elke verandering, immers, begint met erkenning van een nieuwe realiteit. Pas dan kan de fase "move" in een veranderingsproces beginnen, dus als de "unfreeze" voorbij is. Ik geef u de highlights met wat commentaar.

"De vrijheid van meningsuiting is geen onwrikbaar brok graniet. Een nieuwe discussie tussen de culturen en randerde een nieuwe dialoog moet de weg zijn naar een nieuwe visie op dit zo fundamentele uitgangspunten van onze westerse cultuur. Deze discussie moet "nederig" gevoerd worden dwz in het volle besef van en de sterk gewijzigde posities van "het westen" en "" de anderen". Dus, de wereld moet op de schop op zoek naar een "nieuwe wereldcultuur".

"Het westen is niet meer "leading"als het gaat om fundamentele uitgangspunten als: de mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, etc."

De facto is het westen al lang aan het "opschuiven", zie de VS mbt Guantanamo Bay, de geheime gevangenis (met onbekende en gemartelde gevangenen) in Europa, Yahoo/Google die China helpen bij hun internetcensuur.

In naam van de strijd tegen het terrorisme zijn de fundamentele mensenrechten al "geofferd". En ook restauratie van "oude waarden" alom: zie de opvattingen over homo's, abortus, sex buiten het huwelijk bij de evangelische christenen en ook veel katholieken. Die daarmee terecht komen bij de opvattingen van de islam! Een morele convergentie dus.

Verdere ivoren torenposities , dogmatische opstellingen van het westen, zijn niet langer verstandig omdat dat uitgroeien zal tot een "oorlog" ipv een "clash".

In 1948 werden de mensenrechten geformuleerd onder voorzitterschap van een amerikaanse presidentsvrouw Eleanor Roosevelt, in nauw overleg met een fillippijn, een iraniër, een panamees, een egyptenaar en een libanees. En op basis van een studie van de normen en waarden in de chinese, de islamitische, de hindoestaanse en de christelijke culturen en rechtsopvattingen kwam men tot de bekende formulering. Dus een werelaanpak, waarbij ook Ghandi was betrokken.

KERNWAARDE waar het allemaal om draaide: "Dat mannen en vrouwen (!) over de hele wereld het recht hebben op een leven dat vrij is van angst voor armoede en onzekerheid".

Dit resultaat was lang dienstig maar nu moet dat opnieuw getoetst worden gezien de nieuwe globale realiteit. De westerling is in toenemende mate een MINDERHEID aan het worden, vanwege de opkomst van anderen en de vergrijzing/ontkerkelijking in datzelfde westen. Dat geldt dus ook voor de democratie die Bush wil verkopen aan alle landen, met overigens, steeds minder succes.

Gelukkig blijkt ook dat er wereldwijd al langer wordt nagedacht over deze nieuwe formuleringen/benadering. De Nederlandse Adviesraad voor Internationale Vraagstukken schreef al:

"DE MENSENRECHTEN ZIJN UNIVERSEEL, MAAR NIET UNIFORM. DAAROM MOETEN WE NU KIJKEN NAAR ALLE GEDACHTENONTWIKKELINGEN IN ONZE WERELD, DIE AL VOLOP PLAATSVINDT."

Deze "procesbenadering" ipv de keiharde confrontatie (à la Verdonk cs) is de enige juiste weg, denk ik. Maar hoe deze te organiseren? Onder wiens "leiding/sturing"? De VN natuurlijk? Maar moet dan niet eerst de VN worden "herzien". Zie bv de samenstelling van de vaste leden van de Veiligheidsraad.

Wij de kinderen van de "Verlichting" en het "humanisme" en de nazaten van de revoluties zijn nu niet leading, maar zijn eerder degenen die moeten slikken. Denk echter ook aan het feit dat de godsdienstvrijheid nu voorwaardelijk wordt "verleend en geclausuleerd" door hen die zelf ongelovig zijn! Zoals de celibataire Kerk de huwelijksmoraal voorschrijft.

En de voorvechters van onze vrije meningsuiting verschuilen zich en zoeken dekking achter een schijngarantie. Hun uitgangspunt is een wereld die NIET meer bestaat, een wereld met gesloten, nationale culturen en met als communicatiemiddel enkel de aloude PTT. Zie onze rechters worstelen met dit fenomeen; zij kunnen ons ook al nauwelijks meer "helpen". Een wereld vol transnationale migratie en communicatie is toch een vaststaand feit!

Dus wat is ONS lot?

Wij moeten uit onze toren naar beneden, van onze ponteneur af. We zijn niet meer de BAAS maar vertegenwoordigen slechts één der mogelijke opvattingen in deze nieuwe wereld. En we moeten weer gewoon vechten voor onze overtuiging net zoals alle anderen, maar niet vanuit een verheven elitair standpunt. Op gelijk nivo dus!

Dat doet pijn, dat is echt wennen en veranderen. En helaas, het komt er nu echt op aan en we krijgen dus nog MEER angst en onzekerheid te verstouwen.

Vanuit dit perspectief moet je dan ook kijken naar de westerse vergrijzing; we moeten nazaten hebben om onze discussie te kunnen voeren, want het wordt hoog tijd. En realiseer u dat uw (klein)kinderen al lang over vele zaken heel anders denken dan onze generatie. Dus de switch is ook al in eigen gelederen begonnen. Gelukkig?

Deze zekerheid is voor mij de enige die blijft: het grote denwerk moet worden "overgedaan" vanuit de positie van één partij binnen het mondiale geheel. Dus mouwen op, hersens op scherp en verstand op wijs.

Onze troost? Wel het is de zoveelste keer in de wereldgeschiedenis dat dit gebeurt; lees uw geschiedenisboek maar na. Lees ook en vooral de culturen die de flex niet meer hadden en dus spoorloos verdwenen. En omdat WIJ toen "wonnen" via Verlichting, humanisme, revolutie, reformatie.... what had we!

En tot slot:

NOT ONLY THE ISLAM IS HERE TO STAY, BUT ALSO THE INTERNET.

GAAT HEEN EN VERMENIGVULDIGT U (ÓF, WELKOM GEACHTE IMMIGRANTEN!)

De bekende bijbelse slogan gericht op instandhouding van de soort. Vóór de anticonceptiva was dat geen groot probleem, enkel oorlogen en hongersnoden en de pest waren soms niet bij te houden. Zeker in Frankrijk ooit, maar nu meer in Afrika. En, zeggen sommigen, omdat Frankrijk ervaring heeft met “onderbevolking”, is het nu het enige land met een redelijk geboortecijfer in Europa. Want Frankrijk weet als geen ander, dat een te kleine bevolking cq een met “verkeerde opbouw” je economisch in de ellende stort. En nu zijn vooral de Duitsers (en ook de Japanners!) nogal benauwd over hun extreem lage geboortecijfer; in Duitsland heeft 30% van de echtparen geen kids....geboortecijfer nul dus.

De nieuwe minister van familie zaken in Duitsland (goeie bal Angela!) heeft zelf zeven(!) kids, is bloedmooi en ze ziet het bevolkingsprobleem erg scherp. Let op deze von der Leyen.

Maar demografie is een specialisme, dus het woord aan de deskundo's:

-Blijft de wereldbevolking nog groeien?

Jazeker, van ca 6,5 miljard nu, wel in afnemende snelheid, groeien we nog tot 9 à 10 miljard in 2050. Let wel: niemand is zeker van de chinese bevolkingsomvang... 1,3 of 1,5 miljard nu? Idem voor Afrika.

Sinds 1900 toen het 1,6 miljard was dus X 3,5! Bravo! En dan de levensverwachtingen: 1900 25 jaar, 1970 50 jaar en 77 jaar in 2005 en dat is zeker niet de grens. Uw kleinkinderen worden gemiddeld wel 100 is de prognose. Die moeten dus al op 25 jarige leeftijd pensioenpremie gaan betalen en...werken tot....75-80 jaar.

Maar, voorlopig groeit de wereld nog ...met 45%, dus er moet nog effe veel eten op tafel.

-Klopt deze prognose wel?

Demografie is geen exacte wetenschap; want afhankelijk van s'mensen gedrag en de wetenschappelijke en economische vooruitgang. Maar nu 50 jaar vooruit rekenen kan aardig betrouwbaar dus de vergrijzing is goed te berekenen en de groei/afname ook wel. Ter illustratie: in 1970 waren er nog 2,1 kids per vrouw en nu eerder 1,2...

In vele landen zijn nu voor het eerst in de historie minder <15 jarigen dan er > 65 jarigen. Japan, Italië, Duitsland, maar niet in Frankrijk. De “op de kop gaan” van de bevolkingspyramide zal enorme gevolgen krijgen....Die liggen politiek echt niet zo lekker, blijkt eigenlijk al....Zie de problemen nu en de snel toenemende geluiden over langer werken, meer premie heffen, gezondheidszorgtekorten /reorganisaties, failliete ziekenhuizen (Duitsland en Frankrijk).....In de VS (div. Associations) en Duitsland (de grijze panters....geen turken hoor! En wel 1 miljoen leden) zijn nu politiek al stevig machtig aan het worden. We gaan op weg naar een nog geheel onbekend fenomeen in de menselijke geschiedenis...

En, u gelooft het niet, de arme landen als China en Zuid-amerikaanse, ook de Maghreb lopen het risico...oud te zijn, vóór ze welvarend zijn! Dat moet Rice ze even vertellen toch?

-Europa gaat dus demografisch inzakken?

De babyboom is op....overigens was deze enkel een plus in de winnende landen; dus niet in Duitsland, Italië, en Oost-Europa. Vanaf “de pil”(1965) zakten de geboorten in Europa stevig in, nu zijn we op het maximum en dan gaat het bergafwaarts. Van nu 730 miljoen (incl. Rusland) gaan we naar 500 miljoen in 2050 en dan is de wereldbevolking dus 8 à 9 miljard. Oftewel we zijn nu 12% van de wereldbevolking en dan ...6%. Zonder omkering van deze tendens...is het teloorgaan echt niet ondenkbaar, dat kwam eerder echt wél voor.

-En Frankrijk is weer de uitzondering?

Dit land lag al vanaf de revolutie achter in Europa op bevolkingsgebied. De omvangrijke immigratie hielp ons er bovenop, vooral na 1920 toen de VS de deuren sloten voor de immigranten. Frankrijk is gered door de immigratie....laat Le Pen en De Villiers het niet horen....Let wel: de Spanjaarden, Italianen en Oost-Europeanen reddden ons, de Noord-Afrikanen waren in de minderheid in deze. Na de oorlog had Frankrijk, mede door de bevolkingspolitiek, een grote babyboom en bleef, op Ierland na, de geboortekampioen van

Europa! Leve Clemenceau dus! Maar, ook Frankrijk zit op 1,8 en de "norm" is 2,1... Zonder de huidige immigratie (Afrika) zou het 1,7 zijn....

-Dus is immigratie de enige redding?

In 1945 waren er 5 miljoen "nieuwe fransen" op totaal 45 miljoen: 9% dus. Nu is dat 14 miljoen op 62 dus 20%. Vandaar onze goede positie tov Italië en Spanje!

Dus immigratie was substantieel en zal voor een goede toekomst..... opnieuw op grote schaal moeten. Politiek effe lastig te verkopen aan het volk.

-Maar de vergrijzing lost wel de werkeloosheid op?

Als dat zo duidelijk was zou Frankrijk in 2002 al minder werkeloosheid moeten hebben... maar ca 6 miljoen nieuwkomers vonden toen geen baan. Want veel ouderen vertrekken uit.... "verdwijnde beroepen". En bij de ambtenaren is er zoveel financiële pensioenproblematiek, dat de open plaatsen niet volledig worden opgevuld en dat zal nog erger gaan worden.

En, nog wat wijsheid, economische groei komt vooral door... jonge gezinnen. Die consumeren alles nog, de ouderen hebben alles al... of willen niks meer. Zie de VS, immigratieschuif vol open, nu 2 miljoen per jaar.... doet de groei boomen.

Dus Europa moet zijn grenzen openen voor..... de immigranten die wij nodig hebben.... selectieve immigratie dus. Om een civilisatieclash.... te voorkomen.... We moeten dus erg oppassen met de franse arabische gekleurde immigratievoorkeur en... met verkeerde nostalgie naar het oude (Afrikaanse) imperium....

-Dus ook hier pessimisme?

Niet zonder meer. Duitsland wel, dat heeft al 25% gepensioneerd dus 20 miljoen. Dat zal daar niet meevallen. Frankrijk start beter en kan zich nog wel redden. En ze zijn historisch al vaker gewaarschuwd... dat helpt wel. En, wist U dat 70% van de Nobelprijzen naar... de VS gaat? Brain attraction?

Tja, en dan denk ik, na vertering van deze wijsheid aan mijn kleinkinderen. Zij wendden gelukkig al aan veel kleuren omzich heen, maar we zijn dat fenomeen, deels ongewild en uit angst, mooi negatief aan 't kleuren. En we suggereren hun, dat het "zonder kan en moet". En dat is dus gewoon een leugen... tenzij we de andere leugen willen laten bestaan, dat het op den duur qua welvaart best zal lukken, ook zonder "gekleurde/andersuitziende" medemensen. Waar zijn de politici die dit durven zeggen in 2006 een verkiezingsjaar? Misschien Job uit Amsterdam..... want hij wil de boel zo graag bij elkaar houden.... ook na zijn pensioen toch?

Dames en Heren in de politiek, Wilders is een Limburger (immigrant), Hirsi Ali is uit Afrika en de burgemeester van Nuth is een mooie bruine man (Surinaams bloed dacht ik). En, de nieuwe anglicaanse bisschop van Birmingham..... is een Afrikaan. En, Ghijzen mocht toch ook zo maar binnen in IJsland? Dus kom op, niet zo flauw doen..... Ze bijten niet, ze verdienen straks uw pensioen. Zo is dat!

En nog iets, zorg, waar dat nog kan, dat uw kids kroostrijk worden, en, vraag U af hoe u dat alvast in de opvoeding van uw kleinkinderen in doet bouwen. Regeren is vooruitzien! En U regeert nu dus ook eventjes op mijn geschrijf; ik ben zeer benieuwd.

++++
++++