

# LE PROVENÇAL.

EDITIE 14-06

speetjensml@wanadoo.fr

## INHOUD

### REDACTIONEEL.

-VOORAF

-INGEZONDEN

### 7.VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

#### 7 -L'EXCEPTION FRANCAISE

NOS BONHEURS FRANCAIS  
HET POLITIEKE EFFECT VAN DE RELLEN  
DE POLITIE OVER DE RELLEN  
DE BESTE HAAN: DE GAULOISE DORÉE  
FRENCH CNN  
DE ZAAK GING WEER PLAT  
VLIEGEN VOOR DE ARMEN  
HUWELIJKSE MOORDEN  
IMMIGRATIECIJFERS  
FRANKRIJK GROEIT!  
PILLEN EN OUDJES  
FRANSE BEDRIJVEN IN DE VERKOOP  
PETJE AF VOOR LA POSTE  
CULTUUR EN MOED  
HOGE PIET TEGEN DISCRIMINATIE  
BRAVO VOOR HET ARBEIDSBURO  
TUSSENBALANS REGERING VILLEPIN  
SCHULDEN? WELKE BEDOELT U?  
FRANSE TOKKIES OP TRANSPORT  
AANDEEL EDF IS EEN ZAKKERTJE  
ONTSLAGEN? NIEUWE BAAN OP 15.000 KM!  
DE PC IS DE KLUTS KWIJLT  
SCHOLEN:RELLEN TEGEN NAAMSWIJZIGING

#### 15 -ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

SAINT CLOU EN SAINT MORS  
SAMOLIOTOV SPEELT MOZART  
DE THEORIE VAN DE GELIJKTIJDIGHEID

#### 18 -LE JOURNAL MORMOIRONAIS.

PRIMEUR 2005  
EEN KAAL DORP

#### 21 -COIN DES POËTES.

VERDRIET OP DE FIETS  
ILLUSIES  
FINISHEN  
DICHTBIJ (To Close)  
ZONDER TITEL  
GEDICHTEN BIJ EEN OVERLIJDEN  
AFSCHEID (à dieu?)  
HET WAS WINTER

### 30 VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN.

-GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

#### ALGEMEEN.

DE DEMOCRATIE ZAL HET DJIHADISME OVERWINNEN  
AIRBUS GAAT NAAR CHINA  
VERGRIJZENDE WELVAARTSTATEN  
POLITIEKE LEIDERS KNAPPEN AF  
BOEREN : NOORDEN EN/OF ZUIDEN?  
EEN NIEUWE POLITIEK IN BOLIVIA?  
ZELMOORDGOLF IN COLOMBIA  
PC'S VOOR DE ARMEN  
QUAERO; DE BETERE GOOGLE

**OLIE (en andere energie)**

PIPELINE POLITICS (complete tekst geplaatst onder Topics)

**RELIGIES**

HERBOREN: JONG, HIP EN GELOVIG  
DE BEDREIGINGEN VAN DE ISLAM  
TRAMMELANT OVER DE KATHECHISMUS

**AFRIKA**

BILL SNAPT IETS VAN AFRIKA  
FRANKRIJK GAAT AF IN AFRIKA  
DE OORLOG VAN DE ARMEN  
STAATSGREEP IN TSJAAD?  
EEN DEMOCRATIE IN CONGO?  
45 JAAR OEGANDA  
NIGER: NIEUWE HONGERSNOOD?

**EUROPA.**

Zie ook TOPICS: Verbeter Europa, begin bij uzelf?  
DE ONDERGANG VAN HET WESTEN  
EUROPA IN HET VACUÛM  
DE BRITSE UITZONDERING  
BINNENKORT: OORLOG MET BELGIË?  
DE R&D RUN OP OOST-EUROPA  
CRIMINEEL GROOT-EUROPA  
RIJKE TANTES IN ROEMENIË  
ECONOMISCHE GROEI?  
DE EX-DDR RUKT OP IN DUITSLAND  
EINDELIJK VOORUITGANG IN BOSNIË?  
SCHRÖDER GAAT IN HET GAS  
NEE TEGEN GAZPROM (UK)  
POLEN SLAAT RECHTSAF  
LATINO-GANGS IN SPANJE  
TONY FILMT IEDEREEN(UK)  
DOGNAPPING( UK)  
POLITIEK EN AMOUR GAAN NIET SAMEN(België)

**40 CHINA/INDIA en Azië.**

HET ANDERE CHINA (tekst te vinden onder onder Topics)  
LENOVO GAAT NAAR NEW YORK  
SOCIALE RELLEN IN CHINA  
SPIELBERGFILM VERBODEN (China)  
MENSENRECHTEN IN CAMBODJA

**VS.**

*ZIE OOK: "CHANGE , ONDER TOPICS!*  
GESCHOOLDE ARBEID IS NIET TE VINDEN  
GUANTANAMO BAY IN EUROPA?  
MEXICO HET SCHATJE VAN DE VS  
WALL-MART CONTRA DE VAKBONDEN  
WIE LICHTTE BUSH OP MET IRAK?  
GAAN GM, FORD EN CHRYSLER FAILLIET?  
CHAVEZ PLUNDERT VS-BANKEN  
ABRAMOFF STROOIDE MET DOLLARS  
AUTORIJDEN PER UUR

**MIDDEN-OOSTEN EN ISLAMLANDEN.**

DE MOSLIMBROEDERS VAN EGYPT  
PALESTINA: HAMAS WINT GEMEENTELIJKE VERKIEZINGEN  
DE VUILE HANDEN VAN SYRIË  
IRAN EN ZIJN RUSSISCHE VRIENDEN  
HIP HOP IN IRAN KAN NIET MEER  
IRAN DREIGT VERDER  
KOEWEIT DEMOCRATISEERT?

**KAUKASUS**

NAZARBAEV KRIJGT 90%  
LOULIA

**LATIJS-AMERIKA**

WOMAN ON TOP IN CHILI

**47 TRENDS/TECHNOLOGIE.**

DUBBELEVEN: EEN EEUWIGE TREND?  
DE I-UNIT UW AUTOTJE  
CHECK DE TEKST

ARCHIMEDES ZAT IN DE WAPENINDUSTRIE  
BEL UW EIGEN PC, MOBIEL  
GEHEIMZINNIGE STRALING  
HET WONDER VAN DE ARRACHIDE  
BATTERIJTJES UIT RIOOLWATER  
PROGRAMMA 'S VOOR VERGEETACHTIGEN  
DE VIRUSPROTECTIES WORDEN GEHACKED!  
PAS OP: EEN BIJ HERKENT U!  
MOOI VOOR EEN PRIKKIE!  
ASTEROÏDE WEGTREKKEN

#### 51 -TOPICS-CAPITA SELECTA.

CHANGE (van Joe, uit de VS)  
INGEZONDEN REACTIE OP DE STORY OVER "LEERS".  
VERBETER EUROPA (en begin bij jezelf!)  
HET ANDERE CHINA  
HET WEER VAN VROEGER.

++++  
++++

## REDACTIONEEL.

### \*VOORAF

We "ontdekten", dat we al tien jaren in de Provence rondspringen; een mijlpaal werd gepasseerd. Over onze integratie-inspanningen hier, kon U al het nodige lezen. Dus U begrijpt dat we willen blijven.

Ons jaarlijkse pak sneeuw (in 24 uur gevallen) kwam, en .... verdween binnen één dag ook weer. Onze olijfbomen en de palmen moesten tegen afbreken -door de enorme sneeuwlast- beschermd worden.

Er wordt nu ook wat hout gezaagd, in de houtwallen tussen de wijnvelden van een bevriende wijnboer. Voor de winters die nog zullen komen, en, het houdt je ook een beetje in vorm.

Om ons heen wordt de wijn gesnoeid, de vele tienduizenden struiken.

Midden in een stevige wijncrisis, en ook nog andere crises. Vanuit ons raam zagen we twee moslims, - die hier de wijn snoeien-, op hun kleedje tot Allah bidden, tussen de wijnstokken. Als je dan de gedachten bespeurt die bij je opkomen, besef je hoe erg het al uit de hand gelopen is. Dit tafereeltje heeft zijn vroegere vredigheid verloren. Natuurlijk begrijpen we, dat deze arme donders wel andere problemen hebben, dan het in de fik steken van deense ambassades!

De hele wereld lijkt in een "cartoon-oorlog" gewikkeld. Drie partijen: het westen, de moslimfundamentalisten en de "gewone" moslims strijden.

De cultuurclash is er nu, en openlijk. Gelukkig nog (vooral), via verhit debat. Het verdere verloop zal aantonen, welke cultuur de meeste innerlijke beschaving heeft. Wie weet, leidt dit alles toch tot iets goeds, zoals: meer interne duidelijkheid bij de islam en een flinke herbezinning op de "waarden en normen" van het westen.

En ik hoop ook, dat de vele stukjes die U aan kon treffen in deze krant over dit onderwerp onder "Religies" en "Islamlanden", U kunnen helpen bij het begrijpen van wat er gebeurt.

Deze editie werd een echte dikke wintereditie; veel keus dus.

Ik wens U veel leesplezier, en ..... laat van U horen!

Leon.

\*MOTTO'S 14-06:

"WANTROUW DIEGENEN, DIE GENOEG GELOOF HEBBEN OM ANDERSDENKENDEN TE HATEN, MAAR TE WEINIG OM DE EIGEN GROEP LIEF TE HEBBEN". (Jonathan Swift).

"WIJ PRATEN OVER DE PROBLEMEN VAN DE (FRANSE) VOORSTEDEN, MAAR DE ECHTE BANLIEUES ZIJN DE LANDEN IN HET ZUIDELIJKE DEEL VAN ONZE WERELD". (José Bové, anti-mondialist en leider van de franse boerenfederatie)

++++  
++++

## \*INGEZONDEN

*De redactie vergiste zich in de vorige editie, inde nationaliteit van twee nieuwe lezers. Een attentieve andere lezer zag dit, en gaf me gelukkig een seintje. De groei maakt dus nu al slachtoffers; de bureaucratie slaat toe, ook bij Le Provençal.*

*Beste V. en F., ik verklaar hierbij dat jullie niet uit België afkomstig zijn maar uit Nederland; en vraag excuus. Gezien de "oplopende"spanningen tussen beide landen, is een correcte vermelding van nationaliteit des te belangrijker! Excusez moi alors! En, vooral tot spoedig.*

\*\*\*

*Uit de States ontving ik een doorwrochte bijdrage van lezer Joe. Een interessant onderwerp en met directe waarnemingen van veranderingen aldaar. Het is opgenomen onder : TOPICS en heet "CHANGE". Thank you very much, Joe!*

\*\*\*

*Ik ontving een nieuwjaarsgroet en een reactie van lezer P. , internationaal opererend journalist, op dit moment vanuit Libanon:*

*Ik heb je krant even snel doorgebladerd. Erg leuk! Lekkere ironische ondertoon. Dat houdt een mens op de been, nietwaar? Ik zal hem zeker nog eens wat langer openslaan, maar ik moet nu even aan mijn .....(zijn huidige artikel; red.).*

*Beste P., dank voor je reactie en vriendelijk oordeel. Kijk ook maar even of mijn geschrijf over Libanon/Syrië c.s. ergens op slaat. Veel succes met je ambitieuze projecten, ik zal ze straks gaarne lezen. En, wees voorzichtig "out-there"!*

\*\*\*

*Ex-collega en goede vriend T. schreef na lezing van Le Provençal in de trein:*

Je gedichten vind ik treffend. Vooral dat over de kwaadsprekerij trof me. Ik moest denken aan de aria "la calugna é un venticello"( Die Verleumdung sie ist ein Lüftgen"- De barbier van Sevilla, Rossini). Het is een basale ervaring en gevoel dat je hier zeer herkenbaar verwoord hebt. Andere in dit rijtje zijn de miskennis, de ontkenning,..... Dat brengt me op het idee: zou er een relatie bestaan met de 7 hoofdzonden (luiheid, trots, toorn, gulzigheid, ontucht, hebzucht en afgunst)? Ik weet het niet; moeten we later maar eens uitzoeken.

*Beste T., mijn dichterij is nog erg "vers" en ik raakte er "toevallig" in verzeild. Nadat ik de raad ooit kreeg, enkele dingen uit mijn verleden eens onder woorden te brengen. En daarna werd ik voor eeuwig gegrepen door het dichten, dat me even goed doet, als luisteren naar levende klassieke muziek. Een late, maar daarom niet minder geweldige ontdekking. Een mens is inderdaad soms te jong om te leren.....*

\*\*\*

*Het trouwe lezersduo C. en J. schreef het volgende:*

Ik heb weer enorm genoten van je gazetten-"levenswerk". Dit allemaal op te schrijven en natuurlijk vooraf te lezen, te bestuderen en te analyseren moet toch wel veel voldoening geven en Alzheimer-waar je aan refereerde- op zo veilig mogelijke afstand houden. Overigens wil mijn ega graag wat meer informatie uit Mormoiron en de Provence in de gazet. NB: Zie ook TOPICS voor de reactie van J. op " Leers".

*Beste vrienden, dank voor de schone woorden. En inderdaad; de krant geeft veel voldoening. Vooral omdat ik merk dat een aantal mensen iets mee kunnen, en, zeker ook, als anti-Alzheimertraining. Dus roep ik jullie op, goed op beide aspecten te letten, en me te waarschuwen als het fout gaat! En, chère C., ik zal Mormoiron en omgeving niet vergeten!*

\*\*\*

*Het volgende berichtje werd door mijn kleindochter ingestuurd. Ze liet me al eerder gedichtjes plaatsen en , stuurde er nu weer eentje. Zie dus ook de Coin des Poètes. Hier komt Zoë:*

De redacteur van deze krant heeft een kleindochter. Die schrijft ook in deze krant en ze is net 11 jaar. Ze heeft het van haar opa en haar vader, dat ze zo goed kan schrijven en dichten. Ze wil haar opa graag helpen met de krant en wil later ook journalist worden. Ze komt in de zomer altijd bij haar opa in de Provence op bezoek en dan gaat ze veel dingen bezoeken, en zal daar dan ook stukjes schrijven over die vakantie en andere dingen. In de zomereditie dus.



*Lieve Zoë, dank je voor je grote hulp. Je vergat nog te schrijven dat je nu ook nog een echt boek schrijft, waar opa bij mag helpen. Geweldig! De lezers weten nu eindelijk hoe opa zo productief kan zijn, hij wordt gewoon goed door jou geholpen. We gaan samen zo door dus! En de lezers weten nu ook dat er nog meer eigenschappen dan "de schrijverij", erfelijk zijn in onze familie.*

\*\*\*

*Een trouwe lezer, francofiel en medicus, die mij in het verleden bijzonder heeft gesteund en geholpen, -als medicus, maar vooral ook als mens-, schreef me het volgende:*

*Graag wens ik u en de uwen een goed 2006. Ik geniet altijd van uw epistels en ben jaloers op uw talent. Hartelijke groeten en wellicht tot ziens in La douce France.*

*Geachte Professor de L., zeer bedankt voor uw wensen en de lovende woorden. Mijn bloeddruk steeg ervan, maar nu op plezierige en gezonde wijze. En 2006 zou nog leuker zijn, als we samen een goed glas zouden kunnen drinken op Le Brillhas! Alors, à bientôt!*

\*\*\*

*Mijn vriend A., schrijver, overtuigd provencaal en truffelcourtier, laat ons weer genieten van een fraai (internationaal) mopje. In het engels deze keer, want hij is van origine belgisch (echt waar!) en hij schrijft ook zomaar mooie franse boeken. Mijn excuses aan de ierse en de franse lezers...*

Jacques Chirac, The French Prime Minister, was sitting in his office, wondering what kind of mischief he could perpetrate against the United States, when he was interrupted by a telephone call.

"Hallo, Mr. Chirac?" a heavily accented voice said. "This is Paddy down at the Harp Pub in County Sligo, Ireland. I am ringing to inform you that we are officially declaring war on you!"

"Well, Paddy," Chirac replied, "this is indeed important news! How big is your army?"

"Right now," said Paddy, after a moment's calculation, "there is myself, me cousin Sean, me next door neighbour Seamus, and the entire dart team from the pub. That makes eight!"

Chirac paused. "I must tell you, Paddy, that I have one hundred thousand men in my army waiting to move on my command."

"Begorra!" said Paddy. "I'll have to ring you back!"

Sure enough, the next day, Paddy called again. "Mr. Chirac, the war is still on. We have managed to get us some infantry equipment!"

"And what equipment would that be, Paddy?" Chirac asked. "Well, we have two combines, a bulldozer, and Murphy's farm tractor."

Chirac sighed, amused. "I must tell you, Paddy, that I have 6,000 tanks and 5,000 armoured personnel carriers. Also, I've increased my army to one hundred fifty-thousand since we last spoke."

"Saints preserve us!" said Paddy. "I'll have to get back to you!"

Sure enough, Paddy rang again the next day. "Mr. Chirac, the war is still on!" We have managed to get ourselves airborne! We've modified Jackie McLaughlin's ultra-light with a couple of shotguns in the cockpit, and four boys from the Shamrock Pub have joined us as well!"

Chirac was silent for a minute and then cleared his throat. "I must tell you, Paddy, that I have 100 bombers and 200 fighter planes. My military complex is surrounded by laser-guided, surface-to-air missile sites. And since we last spoke, I've increased my army to two hundred thousand!"

"Jesus, Mary, and Joseph!", said Paddy; "I'll have to ring you back."

Sure enough, Paddy called again the next day. "Top o' the mornin', Mr. Chirac! I am sorry to tell you that we have had to call off the war."

"I'm sorry to hear that," said Chirac. "Why the sudden change of heart?"

"Well," said Paddy, "we've all had a long chat over a bunch of pints, and decided there's no foo-kin way we can feed two hundred thousand prisoners!"

*Beste A., deze mop zou de diplomatieke relatie tussen La France en Ierland ernstig kunnen beschadigen. En, zoals bekend, wordt in diplomatieke kringen nog steeds (hier en daar) in het Frans geconverseerd. Zou men boos worden, dan beroepen we ons gewoon op een*

*onjuiste vertaling van jouw story in het frans. Afgesproken? Ik hoop nl niet in Les Beaumettes te moeten in Marseille, daar is nl geen TV in de cellen, waar je met zijn vijven zitten moet.*

\*\*\*

*Een nieuwe lezer, zeezeiler en hervonden oude (studie)- vriend H., schreef na zijn eerste krantje:*

Je krant leest trouwens lekker weg, en tussen de regels voel ik wel aan dat jij de wereld ook kritisch blijft bekijken. Wat dat betreft is er niet veel veranderd: ik meen me te herinneren dat we indertijd in de Demos-sociëteit ook veelvuldig de wereld op de korrel namen onder het genot van gestrijk vocht. Ook wij houden Frankrijk in de gaten via TV5. De manier waarop je het Frankrijk van nu afspiegelt komt aardig overeen met de indruk die wij kregen. Trouwens ook met die van onze Bretonse kennissen. Parijs is daar ook niet populair.

Je hebt een fraai verhaal in je krant staan van die duitse vrienden die door het franse .....gajes werden geplukt. Ik ben altijd gezegend geweest met een gezond wantrouwen voor dat volkje ( Red.: juristen cs). Immers, wie niet zo best meekon komen op school, moest maar de alfa-richting volgen,. Dan kon je nog altijd jurist worden, en dan moet je vervolgens wat verzinnen om brood op de plank te houden. Een generalisatie, dat weet ik wel, maar toch?

*Dank je zeer beste H., voor je positieve en fraaie reactie. Inderdaad we zijn beiden niet echt veranderd als ik zo je commentaren lees. Maar enig chauvinisme is zelfs echte ingenieurs (die van Eindhoven; Red.) niet vreemd, toch? Ik bemerk ook dat de gevolgen van het intensieve Bokma-gebruik uiterst beperkt zijn gebleven (bij jou dan)b En let op met je onroerend goed-escapades in Bretagne: het wordt al gauw "ontroerend goed (fout)". Je staat op mijn abonnée-lijst!*

++++  
++++

## VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

### L' EXCEPTION FRANCAISE

#### NOS BONHEURS FRANCAIS

Een tweede eruptie van een (zeer persoonlijke), geluksbeleving !

- Onze cave coöperative (en zijn charmante personeel)
  - Onze verbazingwekkende mistral (als je van echte wind houdt!)
  - Onze nieuwe "halle" (openluchtmarktje in aanbouw), dat veel cachet zal geven aan de aloude dorpskern.
  - Le Mont Ventoux, challenger voor de een en beschermer voor de ander.
  - Ons strand, La Plage des Salettes. Zwemmen in de natuur, met zict op de Ventoux.
  - Onze Police Municipal: stoer en afstandelijk.
  - Ons internationaal buurtje;diversité et amitié.
  - Le Brilha; elke steen was ooit in mijn handen.
  - De viognier (witte wijn) van Domaine des Hautes Brigières (Mormoiron)
  - Le Petit Mormoironais: het suffigste en charmantste dorpskrantje ter wereld.
  - Tommy, de bull-dog van buurman Claude: de gentillesse in persoon.
  - De koude winterochtenden aan de Coste Froide (de kouwe kant) van Mormoiron
  - De lage zonnebaan in de provencaalse winter: je kan haar bijna aanraken.
- Wordt vervolgd...

#### HET POLITIEKE EFFECT VAN DE RELLEN

De UMP (rechts, partij van Sarkozy) meldt dat men nu de grens van 200.000 sympatisanten overschreden heeft. En er zijn meer dan 1000 leden bijgekomen en dat is stevig in franse verhoudingen. Nicolas, is president van de UMP, en scoort hiermee enorm. Zo ziet u het: ferm en duidelijk optreden op momenten van grote maatschappelijke angst, levert steun op. Dat weet Sarko als geen ander en hij weet ook, dat deze steun niet vanzelf blijft..... Dus moet hij nog een jaar er tegenaan.... Maar dat is hem wel toevertrouwd. Toch de nieuwe president van Frankrijk? Moeilijk te raden.

#### DE POLITIE OVER DE RELLEN

Een maand na het begin van het grote gedonder ligt er al een rapport van de politiediensten; Sarko laat er geen gras over groeien. En dus was er een grote politieconferentie; want het bedrukt...de angst voor "morgen weer" zit er stevig in. Wat leerde de politie van zijn waarnemingen en analyses? Voila, een samenvatting voor U.

-De rellen waren een test voor nieuwe ideeën...die in juli 2005 al werden geselecteerd!

-De spontaniteit van de relschoppers heeft verrast en ook de grote snelle spreiding: 9000 voertuigen en 96 gebouwen en...in heel Frankrijk.

-grote aantallen deelnemers en zeer gewelddadig: veelal werd er geopereerd in groepen van 200 jeugdigen.

-Twaalf agenten gewond, enkelen ernstig. Elf schoten, en zelfs Jeux de Boulesballen werden gegoid...

-De groepen concurreerden onder elkaar... er was dus geen coalitievorming.

-Geen echte hoofrol van moslimfundamentalisten en ook niet voor radicaal links/rechts.

-De politie wisselde van tactiek: geen frontenslag, maar opereren in kleine snelle groepen van agenten om ze te pakken. Ook geen gewone wapens maar flashball, schijfgeweren en pistolen met (groene) verfkogels. Daarnaast veel film, foto's (tbv kleding als identificatie) en werden er 1230 ADN-sporen vastgelegd (bewijs/identificaties). Dus: guerilla-achtig en "slim" opereren van de politie.

-3000 arrestanten vanaf 10 jaar....; 640 opgesloten waarvan 100 minderjarig. Motieven? Vernielen om het vernielen, geen politieke eisen e.d.

-PC's in beslag genomen (bij huiszoekingen), Daarop vaak films over ...stadsguerilla's! Zeer intensieve ondervragingen leverden vele oplossingen van eerder gepleegde misdaden.

-de rellen zijn vaak carrièrestartpunt voor misdaaduitoefening; velen waren bekenden en men loste veel oude zaken op via de arrestaties.

-De verloren gebieden (waar de politie nooit meer kwam; te gevaarlijk) zijn teruggepakt en worden niet meer verlaten. Want een klap en het gebeurt wéér! Politie weer zichtbaar op de straat.

Uiteraard gaat dit rapport niet over de oorzaken, nee, enkel over de techniek van ordehandhaving, de repressie. Dat is ook hartstikke nodig, veiligheid en burgerbescherming zijn vitaal bij de huidige angsten. Maar nu moeten anderen, met een rapport komen over wat zit erachter en... wat er preventief moet worden gedaan. Maar dat is "politiek", dus veel lastiger en vooral vol met onenigheid, verschil in zienswijze. Het is ook zeer pijnlijk, dit te moeten doen na dertig jaar praten, wel weten en ...gewoon laten! En dat bij alle partijen.

#### DE BESTE HAAN: DE "GAULLOISE DORÉE"

Dit pure inheemse hoenderras raakte geheel in het slop; te weinig vlees en eieren en, deze hanen maken een krijsend geluid. Niks voor moderne bio-boys dus, en....tja, dan sterf je uit. Maar gelukkig greep een amateur-fokker op tijd in, en hij rommelde zo lang tot hij weer een fatsoenlijke kip en haan terug had. En, hij deed het sperma invriezen, het rust nu op – 200 graden. Voor eeuwig gered voor de mensheid...

Deze patriot deed dit alles niet zomaar, want de historie van dit ras is indrukwekkend. De romeinen noemden de Galliers naar dit ras. Boze tongen beweren dat de keus werd gemaakt vanwege het nogal rare geluid, maar er is een fraaiere verklaring, te weten de vechtlust van het ras. Dat klinkt al beter niet? Haantjes de voorsten dus. Toen La France in de 14<sup>e</sup> eeuw tot grandeur kwam, werd deze haan het symbool van de natie. Overal zag je hanen, op munten, staatsstukken en als decoratie. Door een wonder overleefde hij de franse



revolutie, maar de kleine Corsicaan (Napoleon), koos toch voor de adelaar. Die verhuisde later naar de noordelijke burens, de Duitsers. Na Napoleon kwam hij weer in zwang, want de haan won na hem zelfs van de Duitse adelaar. Toegegeven, met nogal wat Amerikaanse hulp.

Op een van de daken van Le Brilhas, staat een ijzeren haan, zelfgefabriceerd uit plaatijzer. Hij staat daar niet te lummelen, nee het is een echte windhaan. Hij ziet er wat opgeblazen uit, maar dat zag ik pas toen ik er van beneden naar keek. Vangt ie ook wat meer wind, dacht ik, ook al vindt ie dat mogelijk niks leuk. Hij wordt vaak bekeken, het meest door buurman Marc, die altijd wil weten waar de wind vandaan komt. En onze haan doorstond al honderden dagen forse mistral en is dus nu TÜV-geprüft.

Onduidelijk is voor mij wat nu exact de verhouding is tussen de mooie Marianne en de gaulloise dorée. De vraag lijkt me te link om hem aan onze Franse vrienden te stellen, te nieuwsgierig. Dus ik kan eigenlijk geen gefundeerde keuze maken, al koos ik ooit, ruim dertig jaar geleden voor een dame die Hahn heette. Maar die is van Duitse komaf, dus meer een adelaarstype. U bemerkt het al: ik raak nu helemaal in de war.

Dat gebeurde niet met een oud-directeur van een Utrechts bedrijf dat ik vroeger goed kende. De oprichter heette Hendrik Anton Hidde Nijland, afgekort: HAHN. Toen de Duitsers ongenood Utrecht bezetten, was het hem genoeg en hij veranderde de bedrijfsnaam in COQ (Frans woord voor de haan). Dit is echt waar, het bedrijf bestaat nog steeds, in Utrecht, en maakt ook nog steeds hoogspanningsschakelaars...

U ziet over hanen is altijd en overal veel te doen.....soms zelfs veel te veel.

#### FRENCH CNN

Jazeker, 25 jaar na CNN, 14 jaar na de BBC en al weer 10 jaar na Al-Jazira gaat La France nu ook een internationale Franse zender oprichten "à la CNN c.s". In 2006 gaat het beginnen met zo'n 140 journalisten en een budgetje van 95 miljoen Euro. Begint te stralen naar Europa, Afrika en het MO, daarna ook naar de Amerika's en Azië. De club wordt bestierd door...TF1 (commercieel) en France Television (het staatsbedrijf), dus, is er nu stevige bonje. Want wie is nou eigenlijk echt DE baas? In de strijd mag alles, dat is traditie als kapitalisten en "de publieke diensten" hier op de vuist gaan. Dus hebben alle journalisten van France Television al gezegd hun producten niet te willen zien op de nieuwe zender op grond van "intellectuele eigendom". Ook al zijn ze al gemaakt met belastinggeld, de "nieuwe" moet maar zelf alles maken dan wel er stevig voor lappen in....het buitenland. Dat gaat lastig worden met 95 miljoen. Ach, denk ik dan, bel gewoon John de Mol, en alle ellende is weg. Anders wordt deze CNN-tegenhanger een doodgeboren kindje.

#### DE ZAAK GING WEER PLAT

Mogelijk hoorde U van de 45-dagen staking van het marseillaanse stedelijk vervoer....omdat de gemeente de nieuwe tramway wilde oprichten op privaat-publieke basis. Dat pruimen ze hier niet, de vakbonden. Dus alle marseillais moesten het maar 1,5 maand uitzoeken met hun gereis. Het einde? Er kwam geen enkele eis uit; de (rechtse) burgervader hield stevig voet bij stuk. Enorme ergernis en financiële schade om puur ideologische redenen. Eerder dit jaar ging SNCM (veerdienst Marseille Corsica) ook al plat, men kaapte zelfs een veerpoot! Na enorm gedoe werd ook deze strijd voor behoud van de publieke dienst verloren. SNCM kreeg ook een private eigenaar, nadat de staat jarenlang enorme bedragen lapt om ze op de been te houden. Ook deze duidelijk ideologische actie mislukte en eind november kregen we de (kortere) SNCF-staking, de spoorwegen dus. Ook staken vanwege "privatisering", wat helemaal niet waar was. Want wat wél was aangekondigd is, dat op het Franse spoor straks ook anderen mogen rijden. Concurrentie dus, geëist door Brussel. De SNCF baas gaf wat duiten weg en het stopte, vooralsnog, maar zelfs de Franse president verklaarde op de TV dat hij "nooit" tot privatisering zou overgaan. Intussen is het kapitaal van EDF open, en 5 miljoen Fransen kochten aandelen.....de grote beleggers waren gereserveerd, want iedereen kent de enorme "slecht gedekte" pensioenverplichtingen van dit bedrijf. De enige waar het veranderen wel gaat en stilletens is La Poste. Ik las dat de baas van deze club, een legendarische veranderaar hier, mogelijk Gallois bij de SNCF opvolgen

gaat. Dat wordt zijn masterpiece dan, dat is zeker. Want cheminots (spoorboys) iets afpakken was nog nooit mogelijk in Frankrijk.

Maar, ook al kilt dit gedoe dit land, ik kan best begrijpen dat de werknemers geen privaat gedoe in de buurt willen....Want dan zul je pas goed de enorme verschillen zien in salaris, pensioen, werktijden etc. tussen de publieken en de privaten! En dat wil toch niemand die een baan met honderden privileges heeft....ook gekregen van vaders staat, in betere tijden. Het zit hier historisch muurvast... En ik sla weer wat extra diesel in....om te kunnen rijden als niemand het meer kan. Want dat was al enkele keren een verstandig beleid, is gebleken. Een mens moet gewoon voor zichzelf zorgen hier....

#### VLIEGEN VOOR DE ARMEN

In 2006 gaan we in Frankrijk tol betalen op vliegtickets; tol voor de armen in de wereld. Jacques stelde het voor, en begint nu maar zelf. Op intercontinentale vluchten +40 dollar; transits natuurlijk vrij van tol. En binnen Europa +20 euro (business class), 2/3 euro voor de arme toeristen. Dat brengt 200 miljoen in het laatje, een druppeltje in de zee. De vluchtelingen uit Frankrijk hebben er geen last van, zij komen te voet, kruipen per ladder Europa binnen en dat alles zonder een ticket. It's a mad world.

#### HUWELIJKSE MOORDEN

Of het veel is weet ik niet, geen cijfers genoeg. Maar elke 4 dagen sterft een vrouw omdat haar man haar vermoordde cq verwondde. En elke 16 dagen een getrouwde man. Dat is ongeveer 100 vrouwen en 25 mannen jaarlijks. De regering alhier is erg geschrokken en zoekt naar maatregelen. Dat wordt dus lastig.

#### IMMIGRATIECIJFERS

Beeld uit Frankrijk:

-125.000 visa

-168.000 nationaliteitsverleningen

-102.000 familieleden (herenigingen); 70% uit Afrika (veel Algerije/Marokko). +2,5% tov 2004; eerder =9% en 21,5%.

Sarko komt in 2006 met een hele nieuwe immigratiewet, met daarin veel over huwelijken, dubbele nationaliteiten, familiehereniging. Juridisch vol met haken en ogen in onze open, humanistische cultuur... Of is het daarmee nu afgelopen? Europa gaat op slot. Maar iedereen weet dat Europa aan alle kanten lek is. Niet op de laatste plaats in de franse DOM/TOM, de buitengebieden, zoals frans Guyana, Mayotte, Nouvelle Caladonie etc. Dus zullen de straten zich blijven vullen met illegale vluchtelingen... En dat zie je niet in de cijfertjes! Troost is dat de massale, clandestine latino-immigratie in de VS ook niet wordt geteld, maar aldaar in feite "officieus" best wordt geapprecieerd als bevolkingsaanwasfenomeen!

#### FRANKRIJK GROEIT!

De laatste cijfers geven 1,94 voor het gemiddeld aantal kids per franse vrouw; een plusje want in 2004 was het nog 1,92. Europa: 1,5 ! Allen Ierland, 1,99 is hoger. En het aantal laatst getelde inwoners is 62,9 miljoen. Slechts 16,2% is ouder dan 65 hier; Duitsland 25%. En de gemiddelde levensverwachting is voor dames 83,8 jaren en voor mannekes 74,9.

Strategisch gezien is Frankrijk zich dus het beste aan het wapenen voor welvaartschansen op lange termijn. Want groei schijnt nauwelijks te lukken als er te weinig gezinnen zijn; zij zijn de motoren. Waar wachten jullie nog op Hollandais? Want als jullie straks ook nog in grote getale hier gaan wonen, dan is het helemaal klaar. JPB: onmiddellijke emigratiestop dus!

#### PILLEN EN OUDJES

Oudjes eten veel pilletjes; dat is te snappen. Maar dat is ook gevaarlijk...als je hoort dat 25% van de ziekenhuisopnames (>85 jaar) door medicijnfouten komt. En ook boven 65 is het nog al wat ,ca 15%). Fransen gebruiken veel pillen, dat is traditie, maar hun systeem is erg

gevaarlijk, blijkt nu, voor de oude, zieke mens. Ongewild wordt zo de gemiddelde levensverwachting beperkt: een beetje "medicinale euthanasie" dus. Ik ben ook al wat ouder maar leerde met weinig pillen te leven. Onze franse vrienden staan daarover, en over ons geringe doktersbezoek, zeer verbaasd. Ze zien het als een beetje achterlopen eigenlijk. Nou dat blijkt niet altijd waar dus.

#### FRANSE BEDRIJVEN IN DE VERKOOP

Men is angstig in Frankrijk, want er zijn veel kopres op de markt om franse bedrijven over te nemen. Dus grote, renommé's. Dat kwetst hier het nationale gevoel...terwijl de fransen zelf stevig overnemen in andere landen in Europa en vooral ook de VS. In Engeland is dit al lang en op grote schaal bezig en niemand is daar ontzet over. Het patriotisme steekt de kop op en het "isolationisme" ook. Maar dat enkel in de politiek en bij het grote publiek, het bedrijfsleven is daaraan voorbij, het leeft al in 21<sup>e</sup> eeuw. Twee voorbeelden: Nissan werd opgekocht door Renault, en, EDF koopt zich moe aan energiebedrijven in heel Europa... Maar dat mogen de gewone fransen niet weten..Schizofrenie die remt wat zou moeten, dommage!

#### PETJE AF VOOR LA POSTE!

Bailly heet de stille maar zeer effectieve veranderaar van deze oude Service Public alhier. Een waar monument, zeker à la campagne, en vooral voor de ouderen en minder mobiele onder ons. Want per 1 jan. 2006 gaat de post stevig bankieren: kredietverlening van leningen tot hypotheek. Er is hard gewerkt aan de verandering, waar de gerenommerde banken hier nogal smalend over deden. Ten onrechte lijkt het nu.

De grote magiër die eerder al de RATP (Parijs vervoer) omkeerde, gaat zijn gang, communiceert als geen ander en wint steeds opnieuw vertrouwen. Van personeel, vakbonden, politici (mn lokalen) en van de staat. Hij schijnt al genoemd te worden om Gallois van SNCF (Spoorwegen) op te volgen. En dan moet je een geweldenaar zijn.

Hij zet zijn 17.000 kantoren vol in, kweekte 11.000 gemotiveerde managers en heeft al 6000 nieuwe financiële adviseurs opgeleid voor de nieuwe producten.

Ook ging het personeelsbestand omlaag met 17.000 plaatsen (5%) en...daalde het ambtenaren aandeel bij la Poste met 27.000, en dat is 14%. Kortom, minder personeel, minder ambtenaren en intern duizenden voor nieuwe functies opgeleid. En, de omzet per werknemer steeg. Ik kan U uit ervaring zeggen dat dit record voorbeeldig is, zeker in Frankrijk. De vijandigen in de vakbond murmelen: "hij breekt systematisch de oude functies (de echte metiers genoemd) af...en dat moet ik als een groot compliment aan zijn veranderingsresultaat toewijzen. Wij nederlanders weten nog alles van "rondjes rond de kerk", bij de privatisering der spoorwegen. Dat was echt "oud metier" vasthouden!

Hij enthousiasmeert zijn mensen voortdurend, geeft schouderklopjes, en schuift ook met geld bij goede prestaties. Er is nu een groot project onder handen om de oude postkantoren te faceliften, prachtige opzetjes, die in dorpen gecombineerd worden met winkels en de angst voor het verdwijnen wegnemen. Dus hij heeft een zeer goede pers bij lokale bestuurders die dat schrikbeeld bespaard blijft. Zijn optreden leidt ook tot hulp "van boven" : de Staat wil hem wel 2 miljard aan pensioenverplichtingen "afnemen". Minder schuldlast om beter door te kunnen groeien. De minister is Breton, die ook zo'n stunt uithaalde met France Telecom... ze zien elkaar zitten.

En, wat zeer verbaast is, dat hij "de bise" (de vriendschapskus) mag geven aan Marie-George Buffet de "baas" van de PC (communistiche partij). Een werkgever die dat mag.....is een museumstuk in Frankrijk. Bij leven dus al.

De aanval op de post gaat natuurlijk komen. Als de markt voor concurrentie >50 gram opengaat. De denen kochten de belgen recent en schijnen al aan de noordgrens te staan om binnen te rennen. Dat zal knokken worden...want in Europa zijn meer sterren op dit gebied. Maar Bailly gaat gestaag verder...

Wij zijn al jeren klant bij La Poste. Vriendelijk volk in het lokale postkantoor, die zich meegeren met je (en meehelpen), als "die uit Marseille" (de oude hap dus), weer eens iets stoms met ons deden. Dus vive La Poste, aan ons zal het niet liggen; wij zijn supporters!

## CULTUUR EN MOED

In Vaison (La Romaine !), een stadje niet ver van hier, doet men zijn naam eer aan. De geschiedenis wordt daar niet verhuld of verbogen. Want de bewoners zijn eigenlijk oude romeinen, gepensioneerde soldaten die in Gallië bleven hangen. En aldaar organiseerde de culturele vereniging een conferentie rond het thema: "Al Andalus, d'Aristotele à Thomas d'Aquin". Michel Corcia gaat spreken over hoe de inzichten van Aristoteles zijn geïntegreerd in de drie monotheïstische godsdiensten, door, Averroes, moslim, filosoof etc.(uit Cordeba), Maïmonide, jood, filosoof etc (ook uit Cordeba) en Thomas van Aquino, theoloog, dominicaan uit Italië. Hij spreekt dus over de grote bijdrage van de moslimcultuur aan de Europese christelijke cultuur op alle gebieden. De Sorbonne heeft, bijvoorbeeld, 4 eeuwen lang op de belangrijke bijdragen van Averroes. Waarom is dit opmerkelijk zult u vragen? Wel een onderwerp als dit nemen, getuigt van moed, in dit anti-moslim klimaat. Want geschiedsverhulling danwel vervalsing moet voorkomen worden; dat zijn methoden die we maar al te goed kennen met beruchte gevolgen...Hitler en kornuiten zijn maar één bekend voorbeeld. Dus hulde aan Michel Corcia die zijn nek uitsteekt en die op een klein plekje in Frankrijk Europa herinnert aan zijn joods/christelijke en islamitische culturele wortels...vanuit Al Andalus, waar dat 700 jaar gewoon was. Heeft U dat gehoord bij de ruzie over de tekst in de afgeschoten Europese grondwet? Niemand wilde ook maar een syllabe horen van de relaties met de islam in het verleden. Als ik turk was zou ik het hardop zeggen... bij iedere onderhandeling over toetreding.

## HOGE PIET TEGEN DISCRIMINATIE

Louis Schweitzer is ex baas van Renault, hoge Piet dus. Hij wilde wat meer doen dan feesten en werd bezielde voorzitter van "de Hoge Autoriteit de Lutte contre les Discriminations et pour L'Egalité ". Zo! Hij wil discriminerende fransen opsporen zoals radars de snelheidsmaniakken te pakken nemen, zegt hij. De vergelijking zij hem vergeven....hij is echt sportautogek. Dus men inventariseert over heel Frankrijk waar en wie discrimineert.... En we weten dat hij dus echt wat te doen heeft.... Laten we hopen dat zijn oprechte verontwaardiging over dit kwaad, overslaat op meer "hoge en lage pieten". Maar dan wel vlug...

## BRAVO VOOR HET ARBEIDSBURO

Elke medewerker van de Franse arbeidsburo's krijgt een eenmalige premie van 150 euro. Voor de "voorbeeldige wijze waarop ze gewerkt heeft aan het verlagen van de werkloosheid". Dat wekte enige verbazing...., want dat liep nou net niet zo daverend, zo'dertig jaar lang. Er zijn zelfs meerdere buitenlandse firma's ingezet om moeilijke werklozen te bemiddelen tegen "no cure no pay" tarieven (6000 euro per geplaatste). En dat bleek erg goed te gaan, zij het, dat alle bemiddelden men op vrijwillige basis meededen. Maar, niet zeuren, de Villepin wil alvast laten zien dat hij niet alle hoop aangaande zijn ambtenaren heeft verloren. En, je brengt zo nog eens onder de publieke aandacht, dat de werkloosheid inderdaad wat daalde. Maar wel erg weinig; statistici zeggen "niet-significant" dus mogelijk gewoon toeval. Dominique doet zijn best; gevecht tegen de verkiezingsklok, januari 2007... en hij is waarschijnlijk kandidaat.

## TUSSENBALANS REGERING VILLEPIN

Hij is zes maanden aan de bak en 1 op 2 Fransen zijn gematigd positief over hem. Meer op basis van onbekendheid dan op ervaring overigens. Deze man heeft nl geen politiek verleden: hij werd nog nooit door het volk ergens voor gekozen; onbezoedeld dus ook. Maar zijn resultaten zijn niet daverend: de claim dat de werkloosheid daalde met 0,5% werd door experts uitgekleed. Kwestie van rekenmethode: het hielp niks dus. Zijn optreden bij de SNCM staking was beter; hij ging nauwelijks opzij en de CGT viel op haar gezicht. Zijn optreden bij de rellen verdronk in de massieve show van zijn concurrent Sarkozy. Hij probeerde de wijze uit te hangen, maar moest toch de avondklok instellen. Hoe dan ook het

ergste moet nog komen: de aanpak van de monstrueuze tekorten op alle plekken in zijn land, mogelijk het implementeren van Brussel's wijziging van de landbouwsubsidiëring, .....en, wie weet nu nog een boerenopstandje blussen.

Zijn ruzies met Sarkozy, zijn minister van Binnenlandse Zaken, m.n. over immigratiebeleid worden steeds luider. Kandidatenoorlog natuurlijk; beiden willen wel president worden over goed een jaar. Sarkozy is erg cool en zelfverzekerd en nogal "vrij" op zijn terrein, Villepin zit in de rol van verzoener in zijn kabinet en in zijn land. Dat oogt minder sterk voor Jan met de pet.... Wie gaat dit winnen? Frankrijk?

#### SCHULDEN? WELKE BEDOELT U?

Thierry Breton, de minister der Franse pecunia zaaide wat technocratische verwarring. Niet alleen 1167 miljard euro staatsschuld die in 2005 nog als geleend geld werden geteld maar hij sprak nu over 2000 miljard, de schuld die je krijgt, als je bij de geleende ping-ping ook nog de verplichtingen in de toekomst telt, waarvoor je immers ook zult moeten lenen. Voorbeelden? Wel het opdraaien voor de nog komende ongedekte uitgaven voor ziektekosten, de sloop van vele kerncentrales (en het opslaan van zeer veel radioactief afval), en de grote pensioenverplichtingen aan de overheidsdienaren. En dat schokte menigeen.....de staatsschuld zal dus ook nog het dubbele worden? Laat Brussel dat maar niet horen... En u begrijpt nu met mij, waarom Thierry zo jammerde toen de Europese Bank zijn rentevoet ietsje verhoogde... Want als deze voet 1 % stijgt, zullen de lasten van deze schulden van, 1 miljard in 2006, naar 4 miljard in 2009 stijgen.... En reken je op 2% dan is dat 1,5 resp. 8,5 miljard lasten jaarlijks. Ik ben blij dat ik alleen last heb van de Nederlandse staatsschuld.... Al weet ik het natuurlijk niet zeker.... Vluchten kan niet meer. Betalen wel. In het schuldooffensief werd ook fijntjes nagetrokken wie welke schulden eigenlijk.... Schuld is; politiek gesproken dan. Er was een foto te zien van Breton le ministre, die een kolomgrafiekje vasthoudt waarop de schuldopbouw is te zien. En zijn viage erachter spreekt boekdelen. Enkele dikke en amusante posten: pensioen met 60 jaar (echt waar hier hoor; sinds 1983!) 200 miljard euro, uitbreiding ambtenarenbestand (sinds 82) 120 miljard euro en de befaamde 35 uur (1999).... 100 miljard euro. Dat zijn 420 euro schuld die "links" uitvond en dat is ruim 1/3 van de huidige schuld... Voila de factuur...aan links. En dan het grafiekje waarin je ziet dat de lasten van deze staatsschuld (2005) al 40 miljard zijn, en, dat slechts voor onderwijs méér wordt uitgegeven. En dan het staatje met de Europese landen en hun schuldtoename tussen 1995 en 2004: Frankrijk wint met 10,5 % van het BNP, Duitsland met 9,4% en Griekenland (!) met 0,6%....Alle anderen verminderen de schuld, waarbij Nederland en België stevig in positieve zin opvallen. Deze zijn bij de beste vier in Europa. Zo, nu heeft u een beetje beeld van de anti-schuldcampagne alhier, die bedoeld is als warming up voor bezuinigingen..... eigenlijk de eerste in meer dan 10 jaren. Wat Nederland grommend en kafferend onderging, moet nu door het Franse volk worden ervaren! Dat zal nog gedonder gaan geven, beste mensen. U hoort er nog meer over. Ter relativering: Frankrijk heeft een staatsschuld van 65 % van het BNP (europalimiet 60%) en de VS heeft er een van ..... 120% van hun BNP.... Tja, normen en waarden zijn verschillend, ook in de algemene economische politiek.

#### FRANSE TOKKIES OP TRANSPORT

Als je je rot gedraagt in een buurt wordt je ook in Frankrijk elders heen gebracht. Het loskoppelen van een probleemgezin van de oude omgeving, dat zou helpen. Natuurlijk vooral in de oude buurt, maar ook voor de nieuwe plek. Uit onderzoek blijkt nu dat deze verwachting onzinnig was. Het helpt nauwelijks. De kwaai jongeren gaan gewoon langdurig "op bezoek" bij oude bekenden en zetten hun misdadige praktijk gewoon door. Waar dat niet meer lukt beginnen ze gewoon opnieuw in hun volgende woonplek.... Negen van de tien acties is dus mislukt en het kostte hopen geld. Ook hiermee is duidelijk dat we aanlopen tegen een fenomeen dat we niet goed begrijpen en dus niet kunnen oplossen. Je vraagt je dan even af, of de multiculti-sociologen, waaraan ons land zoveel adviezen vroeg, die ook niet erg bleken te kloppen, nu niet zijn best moet doen om onafhankelijk, mogelijk niet-politiek-correct advies te geven. Gewoon om ook hun imago wat op te poetsen en om ons

verder te helpen.... Zijn de sociale wetenschappers ook al de weg kwijt? Of durven ze niet meer? We moeten het maar weer eens hebben over “de maatschappelijke (ir)relevantie van de wetenschap, zoals in de eind zestiger jaren...

#### AANDEEL EDF IS EEN ZAKKERTJE

Kortgeleden ging EDF op de beurs: 4,7 miljoen fransen kochten het aandeel voor 32,56 euro. Maar omdat institutionelen niet volgden, ging het zaakje even onderuit naar nu rond 27 euro. En dat is beter zeggen de experts. Intussen incasseert EDF van de cliënten dus al weer eens 25 miljoen extra... Waarom gebeurde dit? Wel de steun ook van de banken was bij uitgifte “stevig”, dus ging ie hoog weg. De professionals weten van de grote verplichtingen voor pensioenen, afbreken van oude kerncentrales en nog zo wat. Nu kondigde men ook al aan dat 6000 vertrekkende pensionado’s niet vervangen gaan worden... geen wonder. Maar de timing daarvan is naar SNCF gekeken wel erg dom, immers CGT kan de EDF annoncering nu verzilveren in stakingssteun aldaar. Het oude spook van de service public zal EDF nog even achtervolgen. Ik kocht nog geen aandelen EDF, ik betaal voorsnog de hoge rekeningen, voorzien van een stevige belasting voor Staat, regio, departement en gemeente. En, ik lap nog voor de kas van de ondernemingsraad alwaar ze, hoorden we recent, onder andere stevig voor buiten de deur aten. Echte overgang naar een gewoon bedrijf zal nog wat rechtbuigen vereisen.

#### NIEUWE BAAN OP 15.000 KM AFSTAND; ÓF ONTSLAG

Een condoomfabriek in Frankrijk met japanse eigenaren ging dicht: verhuizing van de productie naar Malaysië. De werkgever die het betreunde, bood een nieuwe baan aan, toch wel netjes niet? Maar die baan was op 15.000 km afstand in Malaysië, 8 uur/dag en 48 uur/week, 300 dagen werken/jaar, voor maandelijks ca 1150 euro. En de vakbond wist ook nog dat het eventueel aannemen van de baan juridisch in dat land niet eens kan. Hoe komt een baas hier nou op?

Tja, dat weet niemand, maar de economische redenen voor verplaatsing springen wel direct in het oog in een land waar je 35 uur per week werkt, zo ongeveer 215 dagen per jaar, en voor veruit het driedubbele. Zouden werkgevers tegenwoordig zich zo willen excuseren? Dat moet het zijn, toch? Hoe moet je anders een vertrek uit dit mooie land uitleggen? Dan moet er toch wel veel TEGENOVER al dat lekkere eten en drinken en al die cultuur staan. En dit geintje is nu al diverse keren uitgehaald in Frankrijk; zou het toch een soort van “opvoeding of demonstratie” zijn? De CGT is in elk geval ziedend.

#### DE PC IS DE KLUTS KWIJT

De Parti Communiste heeft pijn aan haar atlas van het gedraai van links naar nog verder links. Rotkwaaltje, zeker zo vlak voor de verkiezingen. Traditioneel gaat de PC in een soort coalitie met de PS (de socialisten), die niets willen weten van ultra-links natuurlijk. Maar de patron van de PC (mevrouw Buffet), vindt die Olivier Besancot (postbode en aanvoerder van de LCR=Lige des Communistes Revolutionnaires) zo leuk. Dus wat nu te doen? Ze beloofde Olivier dat ze hem een plekje in de linkse groep zou bezorgen, samen met haar dus en de PS. Maar dat kan zich geen mens voorstellen. Marie-George moet opschieten of oppassen want anders wordt ze geïsoleerd en moet dan ook nog extreem-linkser worden. In het linkse kamp kan men niet meer linksaf slaan omdat zoveel kiezers uit angst rechtsaf willen.

#### SCHOLEN: RELLEN TEGEN NAAMSWIJZIGINGEN

Een dertigtal lycea in de Languedoc hadden mooie streeknamen en een onverlaat wilde die wijzigen in namen van grote fransen (politici, auteurs vooral). De president van de regio wenste dat hoogst persoonlijk en hij is van linkse signatuur. Overigens, hij mag dat van de wetgever! Maar zijn oekase uit de blauwe hemel leidde tot grote woede op die scholen bij leerlingen en personeel. De nieuwe borden werden zelfs met catalaanse en provencaalse namen overgeschilderd. De president roept nu dat er reactionaire krachten aan het werk zijn. Daarbij toonde hijzelf geen echt voorbeeld van democratische gezindheid dor namen zonder enig overleg te doen wijzigen. Deze Monsieur Frèche, was blij met de arrestatie van een

jeugdige leerling van een Lycée technique, die een bord demonteerde. En deze jongeman was gewoon bezig met zijn practicum! Frèche heeft duidelijk geen technisch inzicht.

++++  
++++

## ALLEDAAGS UIT DE MIDI

### SAINT CLOU EN SAINT MORS.

U weet waarschijnlijk niet echt wat dit is, ook niet in de vertaling; die is De Heilige Spijker en Het Heilige (Paarden)bit. Zegt nog niet zo veel, maar als U denkt aan het kruis van Jezus, dan zou U wel iets met die spijker kunnen, niet? Wel nu bent U op het goede pad. Nog een stapje verder; en van zo'n oude gesmede spijker heb je, als je wat metaalbewerkingsgave hebt, dan snel ook een paardenbit. Natuurlijk zijn beide voorwerpen heilig, dat spreekt. De eerste stap is gezet.

Maar het wordt nog beter. Ga mee naar Constantinopel alwaar keizer Constantijn zich bekeert tot het (oprukkende) christendom. Zijn ega ging hem hierin vóór ; hij volgde braaf. Zij verkreeg op onbekende wijze een relikwie: een spijker van het kruis van Christus! Zoiets zou op vandaag miljoenen waard zijn; denk maar aan het beroemde doek in Italië met het aangezicht van de lijdende Christus.... Toen Constantijn, weer eens ten strijde trok,- dagelijkse kost in die dagen- besloot zijn liefhebbende ega hem een mascotte mee te geven. Zij liet de spijker omsmeden tot een prachtig bit voor zijn paard. Het ziet er fraai uit, elk jaar, hier in de kathedraal Sint Siffrein in Carpentras. Op 27 november.....dat is gewoonte alhier sinds...1420.

Nou ligt Carpentras niet direct naast Constantinopel al zou je, als je de vele moslims hier ziet, dat wel kunnen denken. (Immers: "Istanbul was Constantinopel", luidt de tekst van een american song). Nou zijn we er bijna: een kruisvaarder uit de buurt van Carpentras – die, en passant- mogelijk meedeed aan het uitmoorden van de joodse gemeenschap van Monieux-bracht het mee naar huis en gaf het aan de bisschop van onze Kathedraal. En daarom zit ik jaarlijks in de Vespers van Saint Siffrein op 27 november...want wat daar dan gebeurt is eigenlijk ongelooflijk. Wij allen worden bijvoorbeeld stevig gezegend-vanaf een balkon hoog in de kathedraal- met het Heilige Bit en mogen het daarna ook nog kussen. En, niets zal ons daarna ooit meer overkomen; hoogstens te vroeg naar het paradijs gaan. Daar kan je toch niets tegen hebben? Ik herinner me dan weer, dat ik vroeger ook relikwieën, in de vorm van kleine stoffen rondjes, kreeg opgespeld; om me te beschermen tegen kwaad, onheil. En daarom kan ik dit nu nog schrijven.

Ze treft me elk jaar opnieuw, die schitterende (katholieke) ceremonie, van 500 jaren oud. Opgesmuikt met muziek door een koor (Schola Elzear Genet) , een kamerorkest en solisten en natuurlijk een grote groep clericalen. Wereldlijken in prachtige kazuifels, de Dominicanen van La Madeleine (klooster naast ons, van uiterst rechts-katho-signatuur) en zelfs enkele leden van de Penitent Noirs (een soort van bidclub uit de katho-traditie). Een ware middel-eeuwse setting op een middagje in 2005. Met goddelijke muziek uit de 15-16<sup>e</sup> eeuw en wat later (Palestrina-achtig, La Lande-lijkend, voor de kenners). Een ware droomsetting voor een gemankeerde historicus, liefhebber van sacrale muziek en bovenal romanticus (in vrije tijd). Authentiek tot in het detail, zonder entree: gewoon overweldigend.

Geleid door de pastoor, een ware erudiet, een gelovige, een vechter voor de Kerk en bovenal – voor mij- iemand die preekt op een bijna poëtische wijze in het mooiste frans dat ik ken. Zo mooi als de Villepin -de franse premier- kan schrijven. In een woord schitterend voor een oud-katholiek en vooral de ouwe francofiel, die ik ben.

Tijdens deze "dienst" kan ik helemaal wegdromen....naar de kerken van mijn jeugd, naar de duisternis en de geheimzinnige litaniën die de gelovige massa onverstaanbaar opzegde:

BIDFRONS.....en dat duizend keren. Ze zeiden natuurlijk "Bid voor ons", na elke heilige die de pastoor aanriep. Maar ik, 8-jarige, dacht meer aan een "front" waar werd gebeden.( Want het was kort na de oorlog) Ik snapte er dus niks van, maar de hele boel maakte grote indruk op de kleine jongen daar in die donkere kerk in Beek, Zuid-Limburg. Dat gevoel van power,

dat de kerk en de ceremonie uitstraalden, dat grote ongenaakbare, bijna angstige, hervoel ik weer tijdens die vespers in Carpentras. En ik begrijp dan wat dit alles voor verpletterende indruk moet hebben gemaakt op die ongeletterde middeleeuwen, verzameld in de kerkenbanken.

Alsof de almachtige dicht bij komt, de donderpreek van de Dominicaan weer klinkt vanaf de preekstoel: niet te veel (naasten)liefde, maar vooral over het ontzag voor God (en de pastoor). De eerbied voor het hoge, het krachtige cement van de katholieke maatschappij, in 1500 en ook nog in 1949.

Ik herinner mij hoe het was, wat ik mooi vond en ook, wat ik begon te wantrouwen, ja, waar ik zelfs een afkeer van kreeg. Dit alles gebeurt met me, in de kathedraal van Carpentras, 2005, tijdens de Vêpres.

Na afloop ga ik naar buiten door de Porte des Juifs, de in-/uitgang voor bekeerde joden. Immers het ghetto was om de hoek en als je de hoge extra-belastingen of de gevaren niet meer kon (ver)dragen, was een bekering je redding. Vaak een valse, een pragmatische overgang naar hetatholicisme, dat gevierd werd met een enorme feestelijke en plechtige ceremonie. De overwinning van het ware geloof!

Een tastbare herinnering aan een fundamentalistische, integristische periode: de Staat was de Kerk en vice versa. Zij die dat nu weer willen, moslims bijvoorbeeld, snappen niets van deze diepe overeenkomst in een "enigszins vijandig geloof", als het christelijke. Maar de fundamentalistische katholieken in Zwitserland, de conservatieve methodisten en...de kerkbezoekers in La Madeleine van Lefèvre, snappen het des te beter. Ze willen zo een morele vuist maken tegen een – voor hen- agressief geloof, dat de samenleving verontrust. De kruistochten hebben we vandaag niet echt meer; maar de achterliggende strijdgevoelens en intoleranties des te meer. Zo keren we allemaal terug naar gisteren; ik naar mijn vroege katholieke herinneringen en, katholieken en moslims, naar de tijden van de kruistochten. Die speelden zich af vóór de Sint Siffrein werd gebouwd....Maar het Heilig Bit, weet er nog alles van!

\*\*\*

### SAMOLIOTOV SPEELT MOZART

Schrijvend, terwijl ik ook luister naar een pianoconcert van Mozart in de cuisine d'été, gaan mijn gedachten terug naar gisteravond. Daar zaten we dan in een halfafgebouwd concertzaaltje, in een sfeervol oud pand, op de top van heuvel waarop Mormoiron is gebouwd. Vóór ons de zwart glanzende vleugel, aan de muur een russische affiche met een concertaankondiging uit Moskou, en erboven een tekening van een russisch stadje met veel kerken erop.

Er staan stoelen van zeer diverse komaf en twee banken van hoge leeftijd, en, ook een grote potkachel. Want het is buiten koud en hier is geen (andere) verwarming en ook nog geen electra.... Onze gastvrouw, de vriendin van Valéry Samaliotov, vertelde ons dat ze nu al ... tien jaar procedeert tegen architect en aannemer over hun onjuiste bouwwijze, waardoor de bouw moest worden stilgelegd... De molens van de (franse) vrouwe Justitia hebben veel vakantie, malen traag en staken zelfs af en toe. Ze wilde er nu niet meer over vertellen; dus snel op naar de mooie dingen.

De twintig bezoekers zitten als Valéry opkomt, in mooi zwart gekleed. Hij wordt even ingeleid: conservatoriumdocent in Moskou, ook muziekreseracher, en dus uitvoerend pianist. "Zijn" orkest is uiteen gevallen vanwege geldproblemen, helaas. Het zit kennelijk even niet mee voor deze mensen, in de harde wereld.

Als Valery op de kruk gaat, naast zijn vriendin, zitten wij op de banken, met vrij zicht op de artiest, die gelukkig wel stevig belicht wordt. Ik had n.l. via een kaartje in de bus, gereserveerd; werd teruggebeld en vroeg toen om "eerste rang" En dus zitten wij op de eerste rij te glunderen.

Want ik hou er zeer van, om de muziek te horen en ook de motorische virtuositeit te zien: schoonheid in klanken en perfectie in techniek versterken, dan mijn schoonheidsgevoel. De vrolijke sonatine begint, speels, dartelend, van overwegend lichte allure. Maar toch ook op geniale wijze verbonden met diepere emoties, eronder liggend. Zoals –zegt men- , de



componist zelf ook was gebakken. Het wegdromen in de klankenstroom kan beginnen terwijl ik door mijn oogleden de mooie bewegingen over de toetsen kan zien, en , het expressieve, wat droevige gelaat van onze artiest. Het ogenschijnlijke gemak van spelen bedriegt zeer, de inspanning blijft verborgen, zoals vaak bij topsport. Perfectie binnen een bereik dat voor de gewone sterveling enkel met zeer veel, zeer zichtbare inspanning betreden kan worden. Ruim een uur lang horen we Mozart in zijn diversiteit, waarbij de meer melancholieke, ingekeerde onderdelen, erg veel indruk maken. De russische afkomst van Valéry valt te bespeuren.

Dan is het tijd voor een enthousiast applaus en bloemen. Valéry buigt naar zijn kleine publiek, loopt zelfs even achter de vleugel, om daarna weer "op" te komen. En er komen enkele mooie toegiften. Dan is het afgelopen; wij lopen naar voren om even met de zeer fit ogende artiest te praten. Hij spreekt russisch-frans, zwaar, met rollende r's maar uiterst charmant en aimabel.

We dachten nu naar Le Brilhas te gaan voor het aperitief etc., maar nee, het aperitief is ter plekke. Zeer snel gaan de stoelen aan de kant en komt er een tafeltje met drank en hapjes. Het gezelschap is "très melangé", qua afkomst en achtergrond en de gespreken zijn geanimeerd. Om half acht nemen we afscheid en lopen via de basse-cour van de oude boerderij onder de poort door , alwaar de gastvrouw afscheid van ons neemt. We reserveren vast voor het Liszt-concert over drie weken, voor z'n zessen nu. En weer op de bank vooraan natuurlijk.

Als we door de koude avondlucht de weg naar beneden lopen door het oude dorp, voelen we de sfeer nog van daarnet. We vervolgen met een klein dinertje met onze vrienden, een goed vervolg op de mooie start van de avond.

Het zijn telkens kleine wonderen, deze "toedieningen" van schoonheid en virtuositeit, waartoe de mens gelukkig ook zeer goed in staat is. Deze paisible vorm van intense communicatie is telkens weer een bron van goed gevoel, van het ervaren van harmonie. Dus eindig ik met: Make music, not war. Maar, ik respecteer ten volle eventuele andere prioriteiten, indien u dat verkiest!

Naschrift: Ik stuurde Samoliotov een frans gedicht over Mozart's muziek, dat ik maakte. Hij belde , ontroerd, en dankte er zeer voor ; zo ook zijn vriendin. We zien hun beiden weer voor een concert met werk van Liszt. Een prachtig vooruitzicht.

\*\*\*

#### DE THEORIE DER GELIJKTIJDIGHEID.

Daar had ik nog nooit van gehoord, en het lezen erover bezorgde me rode oortjes. Ik ben een redelijk doorgewinterd statisticus; ooit gaf ik enkele college(-onderdelen) statistische kwaliteitsbeheersing op de THE, nadat ik afstudeerde bij Philips op eenzelfde problematiek. En dan lees je dit.

Er is al eeuwen een volksgevoel dat zegt : "een ongeluk komt nooit alleen" en "twee ongelukken trekken het derde aan" (een Frans gezegde). Maar dat is wetenschappelijk (statistisch) gezien nogal onzin.

Nou was er in 1900 ene Kammere, een bioloog, die na veel studie, begon te geloven in de wetmatigheid van reeksen: dus, dat "gelijke zaken" de neiging hebben zich samen te laten zien. De beroemde natuurkundige Koestler, schreef een boek hierover, en onderschreef de conclusies van de bioloog. Zelfs Albert Einstein was onder de indruk van zijn vondsten, maar had er geen verklaring voor. En alsof alles dat niet genoeg is kwam Ernst Jung, de psychoanalyticus , samen met Wolfgang Pauli, nobelprijswinnaar natuurkunde, tot het formuleren van een soort wetmatigheid: "In het universum bestaan er krachten die relaties aanbrengen tussen wezens, dingen en gebeurtenissen, op basis van hun betekenis en gelijkenis, en niet door een oorzakelijk effect." Ikzelf hoorde ook al eens ""Things tend to go wrong" e.d. Tja en wat moet je hier nou mee? Eerst maar enkele sterke verhalen, ter illustratie:

-In 1915 kwamen twee 19-jarige soldaten tegelijk een Duits hospitaal binnen met longontsteking. Beiden vrijwilligers en in de Silezië geboren. En...ze heetten allebei: Franz Richter. Zo.

-Lincoln en Kennedy waren, met exact 100 jaar verschil, beiden president van de VS. Ze werden beide op vrijdag vermoord, met een kogel in hun hoofd. Hun opvolgers heetten beide Johnson. En hun secretaresses dan:...Lincoln heette de secretaresse van Kennedy en...Kennedy heette die van Lincoln. De daders waren ook exact honderd jaar van elkaar verwijderd geboren en stierven beide op gewelddadige wijze voor hun proces. Nou, nou. En er zijn er veel meer, soms vertellen mensen elkaar urenlang "toevalsverhalen". Erg spannend en onderhoudend. Ik heb er zelf (natuurlijk) ook een:

-In februari 1996 betrokken wij een appartement in de Provence, in L'Isle sur la Sorgue. Ik ging op verkenning in het aangrenzende bos en vond op 50 meter van onze plek een open plaats tussen de bomen, waarop ooit een kleine tent had gestaan, getuige de resten van doek en aluminium tentpalen die er nog waren. En ook lagen er de resten van een rugzak. Alles van een zeer goed merk. En toen ontdekte ik op de rugzakresten een naambandje in zwart geborduurd met de naam : ..... Hahn. Zo heet mijn echtgenote en, voorwaar, dat is geen echt franse naam. Ik maakte een foto van de plek, nam alle resten mee, en liet het aan mijn ega zien. Die was niet weinig verbaasd. Later toonde ik het aan onze huisbaas, die huisarts was, en die meteen mee ging op detailonderzoek. Hij vond niets aan verdere aanknopingspunten en schatte dat die spullen er ca 5 jaar hadden gelegen. Ook checkte hij nog even bij de gendarmerie: niets bekend daar. Raadsel of toeval?

Ik bedacht eerst: wij zijn toch ook in Frankrijk waren gekomen, dus waarom een andere Hahn dan ook niet? Niks toeval dus. En toen dacht ik: ik kijk eens in het telefoonboek van Avignon. En jawel: er stonden twee personen met de naam Hahn in. Dus dat hielp me wel tot de rede terug te keren.

Nog steeds als we het verhaal vertellen en de gevonden spullen tonen, zie je mensen lichtelijk op tilt gaan, zeer amusant. En dan komen hun verhalen. Dus heeft die vondst veel nut gehad eigenlijk. Amusement.

Maar, nou toch, wie was nou die Hahn die zijn tent en rugzak achterliet in het bos? Kent u hem/haar? Dat zou namelijk toch wel helpen.

Schiet het U te binnen, dan hoor ik het heel graag.

++++  
++++

## JOURNAL MORMOIRONAIS

### PRIMEUR 2005

U kent uiteraard de Beaujolais primeur, een klassieker. Maar tegenwoordig maakt ook elke Cave Cooperative alhier zijn "primeur". En die was onlangs te proeven. Deze dag, vlak na de vendange (druivenoogst), is eigenlijk een klein feestje van de coöperatieleden zelf, maar natuurlijk mag "het dorp" ook komen. Ik ging er s'middags even heen en zag, op de parking al de traditionele "castagnado" ; dat is het roosteren van kastanjes, die bij de primeur worden opgepeuzeld. Dus ook een seizoensprodukt.

Binnen is het gezellig vol en ik sluit aan in de rij voor een eerste slokje. Het geurt fruitig, en het proeft toegankelijk en fris. Niet zo lekker dacht ik als in 2004, toen waren diverse vrienden die we een flesje gaven, erg te spreken over "onze" primeur. Ik zie verschillende bekende "têtes" (koppen) boven het publiek uitsteken en begin bij een goede kennis die wijnboer is. Hij doet groot in tafeldruiven (muscaat) en ook een beetje in wijndruiven. Hij is net uit het ziekenhuis: vijf by-passes. U ziet het, zelfs een provencaalse wijnboer kan dat overkomen. Maar Michel is een taaie; afstammeling van spaanse gastarbeiders.

We babbelen over de primeur en dan zegt ie: "Ga mee, buiten staat een wonderlijke oude auto". Dus op naar buiten, en daar staat ie, een Citoën uit 1925, met ....rupsbanden achter...lets zeer speciaals verneem ik: dit exemplaar deed ooit mee aan de megatocht van Frankrijk naar China. Dus over de Himalaya: dwz de auto werd daartoe helemaal gedemonteerd en op draagdieren geladen. Over de bergen werd ie weer gemonteerd en

hup, op naar Peking. Ik ben vol eerbied terwijl Michel me de technische details geeft. Het restauratiejournaal met foto's ligt erbij en showt hoe dit exemplaar er 5 jaar geleden uitzag....erbarmelijk! En nu staat ie te schitteren onder de geuren van de primeur....Een nieuw leven is voor hem begonnen. De eigenaar, een gepensioneerd wijnboer, komt trots nog wat toevoegen. Ik ken hem omdat hij ooit de dochter van onze burens in triomftocht door het dorp reed toen zij als nationale zwemster voor Frankrijk, terugkeerde van de Olympische Spelen Athene. Wij reden toen met onze Landrover voorop en toeterden het dorp wakker...zeer amusant. Alles op verzoek van het feestcomité natuurlijk!

De bezichtiging is compleet, dus gaan we weer een glaasje halen en ziedaar enkele andere kennissen. Ze gaan nu de wijncrisis doornemen, want, helaas, de coöperative gaat het helemaal niks goed. De fusie met het buurdorp, een zeer vooruitziende move, kon niet voorkomen dat er problemen zijn. Kosten werden er gelukkig door gespaard, maar ook werden er investeringen gedaan in kwaliteitsverbetering en dat net vóór de crisistuitbraak. Tja, de fransen drinken nu ...20% minder eigen wijn dan 10 jaar geleden. Bier is aan de winnende hand bij jongeren en...ook ouderen. De alcoholwetgeving spaarde jaarlijks duizenden mensenlevens....maar leverde ook veel omzetverlies op. En toen kwamen ook nog de "nieuwe landen" een stevig potje concurreren (met name in de exportlanden) en toen zat ook onze cave met veel volle flessen en vaten. Ze moeten dus op de rem. De prijs die de boeren krijgen voor een kilo geogst druiven van de coöperative..dook dit jaar ONDER de kostprijs...En winstdeling voor coöperatieleden is er ook niet meer. Dus ik kijk eigenlijk aan tegen het einde van een tijdperk...want de aanwezigen zijn bijna allen vijftigers of meer. De jeugd ziet het vak niet erg meer zitten, weet ik. Wij hebben vrienden hier, twee gezinnen (vader en zoon), die met leeuwenmoed vechten tegen hun dreigende ondergang. Ze pachten steeds meer wijnvelden en proberen dus de "kosten per eenheid" te drukken en zo, door volumevergroting en mechanisatie te overleven. Zeer hard werken dus en nogal wat financieel risico lopen, dat is het gevolg. Ze doen ook in kersen (ook al slechte business) en wat in olijven, maar dat is nu nog te weinig. Opnieuw doet zich in "ons" dorp een crisisperiode voor, na vele andere eerder. Saffraan, lavendel, garance, olijven kwamen allemaal ten einde door óf cocurrentie van ander landen óf nieuwe vindingen die hun uit de markt drukten. De garance was een apart verhaal: Napoleon had vele soldaten met knalrode uniformen. De kleurstof daarvoor kwam uit de wortel van de garanceplant. Na Waterloo, ging hier het hele dorp op de fles.....geen soldaten meer...geen uniformen meer...en geen garance meer nodig.

Tja, dat gebeurt nu dus weer, overigens op vele gebieden, in het hele westen, dat weet iedereen intussen. Het is voor deze generatie de kunst om zonder kleerscheuren hun pensioen te halen....(en te hopen dat ze dat nog helemaal krijgen), in het zicht van een onmogelijkheid om hun bedrijf mooi te verkopen. Wijnvelden zijn qua prijs in een vrije val geraakt.....het gaat naar de helft van 10 jaar geleden hoor je.

Alleen als je uitzonderlijk mooie wijn maakt heb je een kans..als je tenminste ook de marketing beheerst. Want wijn verkopen is nu vooral marketing van voor tot achter. De caves hebben echt goed opgeleide mensen in dienst, verkopers, marketeers en vinologen, maar de investeringen in kwaliteit en distributie zijn hoog. En dit alles moet dan ook nog verkocht worden aan oudere wijnboeren, coöperatieleden, die het altijd "wel weer goed zagen komen". Tja, dat is niet eenvoudig.

Iedereen weet hier van de superwijncrisis, mn in de Languedoc, rond 1915. Die ontardde in massawerkeloosheid, faillissementen, en opstanden, burgeroorlog en dus..met doden en gewonden. Het leger moest met scherp schieten in steden als Beziers en Montpellier. Afschuwelijk. Feiten die de vaders van de huidige boeren hier, meemaakten...Niemand durft daaraan te denken, ook al waren er burgeroorlogachtige weken in de banlieues...ook al vanwege de enorme werkeloosheid sinds vele jaren.

Het crisisdebat loopt af, geen munitie meer. Niemand heeft natuurlijk duidelijke oplossingen. Ze zijn in de handen geraakt van de mondialisatiedraak en hebben daar geen verweer tegen. Enkel om naar andere activiteiten, dat is vereist. Maar wat? Zo verdwijnen in heel Europa kleine ondernemingen en lijdt het ondernemerschap aan bloedarmoede.

Voor mij wordt het tijd wat flesjes te kopen en mijn laatste glaasje te drinken. Ik moet met de voiture naar de "coste froide" van het dorp, de noordkant dus. En ik moe hopen dat ene Sarko niet de politie heeft gevraagd om ons allemaal te laten blazen.....want twee glaasjes is de grens nu. Maar voor een primeur geldt dat natuurlijk niet.....dat weet zelfs de gendarmerie wel. Ik groet de bekenden, neem mijn flesjes en stap naar buiten in de namiddagzon. De castagnado draait nog volop, gesmeerd met primeur. Vredig tafareel, tegen een onzichtbare donker toekomstdecor. Ik voel de weemoed mee, als dit alles gaat verdwijnen of veranderen. Ik wordt ook oud en hang ok steeds meer aan mijn vertrouwde zekerheden. Daarom vind ik het hier zo leuk, moet u maar denken.

Thuis begroeten mij de katten, zij weten van niets....er zijn gewoon vogeltjes en muizen en die hebben ook geen last van mondialisatie. Zo blijft er toch nog iets ongeschonden. Gelukkig maar.

#### EEN KAAL DORP (un village chauve)

Ons dorp kent de "Grande Rue" (grote straat), die vroeger achter de wallen lag en waaraan tegenwoordig onze "Cours" parallel loopt. Deze laatste is onze grote winkelstraat, sinds de veiligheid van de wallen niet meer zo nodig leek. En onze trotse Cours kreeg ook ooit platanen, die een enorme hoogte bereikten. Ze staan in Zuid-Frankrijk eigenlijk (vanaf de napoleontische periode), en vervingen toen de vele moerbeibomen die ook veel schaduw gaven en die vooral... de bladeren voor de vraatzuchtige zijderups leverden. Daarom leveren deze platanen nu de koele deken tegen de snikhete zomerzon, tegen "de koperen ploert" zoals Stijn Streuvels deze gloeiende gasbol ooit noemde. Dat mooie aanzicht van nu, met die platanen, hebben die franse dorpjes dus eigenlijk pas sinds 1810 of zo.

Nou is er ook een andere kant aan de "platanenmedaille"; de bomen groeien als kool en geven enorme hoeveelheden bladeren in de herfst. Die vliegen dan in grote getale door het hele dorp, gejaagd door de straffe mistral. De gemeente moet dus in de herfst, elk jaar, een beroep doen op de platanen-snoeispecialisten, om de bomen te temmen en de omgeving te behoeden voor hun oprukkende kruinen. En na deze snoeipartij kan de winterzon ons dan weer wat beter bijwarmen. Zo heeft alles zijn zin hier.

In Mormoiron verschijnt daarom elke herfst de firma Rieu.... Waarschijnlijk familie van de maastrichtse Strauss, omdat het een bekende hugenotennaam is. Maar goed ook, anders was André R. nog een Parijzenaar geweest! Ramp voor Maastricht! Overigens is den André in la douce France uiterst populair! Ook omdat ie zijn talen spreekt, ook prima frans dus! En dan ben je pas een echte acceptabele buitenlandse artiest hier.

Nou is "onze" firma Rieu ook zeer luidruchtig, maar dan niet zo fraai als de limburgse kunstenmaker. Immers, zij produceren vele decibellen met hun kleine motorzaagjes terwijl ze als chimpansees door zo'n plataan heen en weer springen. Een enorme routine openbaart zich als je opletend naar ze kijkt, en deze behendigheid wordt nog eens extra geshowed, als ze merken dat ze worden gade geslagen van beneden. Ik sta al weer een tijdje te kijken, als een andere bejaarde dorpsbewoner naast me komt staan en me attent maakt op het feit dat elk denkbaar veiligheidsvoorschrift hier met de voeten wordt getreden. Geen gordels, geen helmen, geen handschoenen, geen echte afzetting om de boom die onderhanden is.... Een ware gruwel voor een ambtenaar van de arbeidsinspectie, alhier. En, in een grote plastic bak, liggen al die veiligheidsspullen uitgestald.... Achteloos. Ik denk even aan een familielid in het toezichthoudende vak, die hier zijn bonnenboekje in 10 minuten zou kunnen volschrijven.

Het regent takken en restbladeren, want dat gezaag gaat razendsnel, twee personen tegelijk nemen één plataan onder handen. Een dame komt uit haar voordeur... en wordt bijna getroffen door vallend afgezaagd plataanhout... Ze kijkt geschrokken en verontwaardigd. Mijn gesprekspartner zegt enkel: "Elle doit être sourde, vous croyez pas?" (Ze moet wel doof zijn, denkt u niet?). Want je hoort als inwoner gewoon te weten van deze eminente gebeurtenis en je moet je dus zeker niet zomaar ONDER de "plataan in behandeling" begeven.

Zo zie ik hoe het dorp zijn winterse aanblik verkrijgt; de kale stille platanen, die naar de hemel wijzen. Waar de zon doorheen speelt met zijn lage stralenbundels. Onherkenbaar is

het dorp nu voor de gemiddelde toerist... Als ik nu op het bankje onder de nog steeds bebladerde olijfbom zit, zie ik aan de gevels en op de daken allerlei details van ons dorp die in de zomer verborgen blijven achter de bebladerde kruinen. En zo wordt het eigenlijk een nieuw dorp; getransformeerd door Rieu. De sfeer is geheel anders: meer lucht en zonlicht nu, en weg is de schaduw en de dikke, vaak ruisende, bladerdeken. Zo is er hier een extra seizoensteken: de kalende, gekortwielde platanenrijen. Overal, in alle dorpen.

En, ik filosofer over het feit dat wel meer tijdelijk verborgen blijft achter facades en mooie schermen van groen of denkbeeldige gedragsschermen. Vaak verschijnt daarom ook de werkelijkheid rond een mens pas vaak op zijn laatste ronde van het leven. De wil en de kracht om "een facade op te houden" zijn niet meer op te brengen of, de betrokkene heeft van dat geforceer genoeg en "laat zich gaan". De gedragsverandering bij ouderen in tehuizen schijnt enorm te zijn; dat wordt alom geconstateerd door verplegenden en familie. Opa resp. oma komen toe aan hun kern, hun ware ik. Terug mogelijk naar de kinderjaren, vóór de schaaft over hun ziel was gegaan, om ze een meer gemeenschappelijke facade te geven. Beschaving heet dat dan ook; gelijkschakeling eigenlijk om de contacten te vergemakkelijken. Enerzijds nodig, anderzijds verhullend en soms zelfs ontluisterend. En ik denk aan de oude opa die in een bejaardenhuis waar ik vaker kwam, altijd op de gang in zijn rolstoel zat. Hij lachte altijd.... Op een keer zat hij er weer, lachend maar ook omgeven met een scherpe geur.... Urine schoot het door mijn hoofd. Hij zei goedendag en vertelde toen, zeer geamuseerd, dat ie uit zijn kamer was gezet, door het personeel. Want, opa had gewoon in zijn kamer in de hoek geplast... uit balorigheid. Iets was hem aangedaan vond ie, en dus moest hij wat terug doen. Geheimplassen dus. Ik was wat geschokt toen ik verder liep, maar dacht toen, dat ik een soort bevrijding had gezien, eigenlijk. Iemand die zijn vernisje afkrabde en "lekker dat deed" wat ie als kind al als wraak kende. Bevrijd eigenlijk, niet meer te pakken, ongenaakbaar en onraakbaar. Anarchist, gezagsontkenner, Robin Hood in zijn laatste verblijfplaats vóór het kerkhof. En, ik zag daarin plots, vreemd genoeg, iets positiefs. De ouderdom heeft immers dat voordeel: jezelf zijn kan veel beter, je hoeft niet meer opportuun te doen, je bent eigenlijk echt onafhankelijk, want, de schaamte voorbij. Vrijheid net voor het vertrek..... En, je weet dat ze toch op je grafsteen enkel fraais zullen doen beitelten.... Want de achterblijvers, die je begraven, moeten nog voldoen aan de "beschaving", omdat anders zij zelf buiten de boot vallen. Van de doden niets dan goeds nietwaar? Waarom zou je dan niet in je laatste jaren nog eens genieten van het leven zonder de breidel? Dan leef je nog langer en leuker... Dit moet ik dus goed onthouden: ik wil sterven als anarchist. Los van God en gebod.... Eindelijk.

U ziet waartoe je kunt komen als je kijkt naar een ordinaire platanenstriptease in Zuid-Frankrijk. Deze gebeurtenis brengt me nu al, vóór mijn 65<sup>e</sup>, tot ondeugende gedachten. Dat wordt nog wat! Maar ik vermoed, dat er enkele lezers wel weten wat bedoeld wordt: gelijkheid van geestelijke golfengten komt voor, zei het sporadisch. Dus hoop ik samen met hen, in het bejaardenhuis te belanden: dat wordt dan pas echt lachen!

++++  
++++

## COIN DES POÈTES

Impressie over een teleurstelling in een jong leven.

### VERDRIET OP DE FIETS

Lichtstad, 1961,  
Fietsen over de Boschdijk,  
Naar een kouwe kast,  
Met een snee in de ziel,

En water in de wimpers.  
Niet van de kou.

Zonet werd verteld,  
Dat er geen studiegeld was,  
Geblokkeerd, omdat,  
Gehoorzaamheid ontbrak,  
Aan degene,  
Die macht uitoefent,  
En zijn wil opdringt.  
Machtstrijd tussen ongelijken,  
Tussen twee die elkaar niet begrijpen,  
En die elkaar loslaten,  
In een vrije val,  
Waarin alle compassie,  
Zijn einde snel vind.

Ingestort, de wereld,  
Verdwenen, alle perspectief,  
Een stok in de wielen,  
Die zo goed draaiden,  
En die eindelijk hun koers vonden.  
Naar een toekomst met zon en schoonheid.

Maar tegelijk brandt er diep in van binnen,  
Verzet tegen dit onmogelijke lot,  
Dat wordt opgedrongen,  
Maar wat je fatum niet zal worden,  
No way, not with you.  
So go, devil, go.

En zo verandert de pijn,  
In woede en in power,  
Die zal helpen,  
Te komen waarheen je heen wilt,  
Naar die mooie vredige plek,  
Ver van de tirannie.

Escaping trough tears,  
But no show,  
Go, man, go.

Leon dec 2005

\*\*\*

Als de schijn het wint van de werkelijkheid.

### **ILLUSIES**

Illusies zijn kado's,  
Voor je evenwicht,  
Om de lacunes te vullen,  
Je wenste ze al zo lang,  
Maar je kende ze niet,  
Vermoedde slechts hun bestaan.

Illusies koesteren,  
Is pure levenskunst,  
Maar vereist een smallere blik,  
En voorbijzien aan werkelijkheden,  
Ook acceptatie van facades  
Die niets te verbergen hebben.

Twijfel aan de illusie  
Is verboden, is gevaarlijk,  
Zelfs dodelijk,  
Leidt tot vermorzelen,  
Van alle sympathie.

Keuze van illusies,  
Is vrij, up to yourself,  
Is jezelf durven belazeren,  
Om nobele redenen,  
En soms ook oh zo dom.

Dat iets een illusie was,  
Bewijst de illusie ooit zelf,  
Als ze botst,  
Met je eigen ongelooft,  
Na je uittreding uit het farizeïsme.

Wat maakt het eigenlijk uit?  
Want, ná jou blijven er toch genoeg,  
Die vele illusionisten,  
Die de lakmoesproef niet durven nemen.

Uit wijsheid?  
Uit laksheid?  
Of uit wil tot bedriegen?  
Laat ze toch met rust,  
Geef ze een eeuwige leven.

Want een illusie,  
Zonder supporters,  
Is DE ultieme illusie,  
De enige, echte,  
Ik verzeker het je.

Geloven?  
Is opium voor illusionisten,  
Dus illusionisten van deze wereld,  
Vermenigvuldigt U.

A life without illusions, is a very bad live.  
The big illusion is, that it will be a short one.

Leon, dec. 2005.

\*\*\*

Twijfelend over de grote en allerlaatste reis.

## **FINISHEN**

Wat is er nodig,  
Om te finishen,  
Om over de witte streep te gaan,  
Aan het einde van de rit,  
Waar ook ruimte is voor publiek?

Doping voor de lichaamspijn?  
Drugs voor de pijnlijke herinneringen?  
Of gewoon een bed,  
Waar je laatste adem,  
Stilletjes mag stokken?

Of iemand, die dan dat zal doen,  
Wat je zo graag wilde?  
Weggaan in waardigheid,  
Zonder deformaties,  
Van lijf en ziel?

Of moet je zelf zorgen,  
Voor de verf en de kwast,  
Om de streep te trekken,  
Als het tijd is?  
Zonder last van ruggespraak,  
En zonder pijn voor wie je lief is?

Moet je hierover wel denken,  
Op je tocht naar die lijn,  
Vóór je de laatste bocht ingaat,  
Om te kijken hoe ver het nog is?  
Want het is dichtbij.

Komt de angst voor het einde,  
Enkel bij die moede levenden,  
Die niet kunnen vertrouwen,  
Op een laatste zachte hand,  
Van iemand die al voorging?

Wie kan ons vertellen,  
Wat we moeten meenemen,  
Om in rust en vertrouwen,  
Over de Styx te gaan?  
Hoe we zorgeloos kunnen neuriën,  
Op onze allerlaatste tocht?

God kan je dat zeggen,  
Beweren gelovigen,  
Wendt je dus tot hem,  
En reserveer bij hem je eeuwige stoel,  
In zijn paradijs.

Maar als er dan een God is,



Waarom zijn er dan al die dienaren,  
Met elk hun eigen reisburo,  
Met verschil van prijs en voorwaarden,  
En andere welkomstkado's?

Daar ligt voor ons mensen het probleem,  
Voor de laatste trip.  
Want we weten niet,  
Welke van de reisaanbieders,  
Ons echt bij Hem brengen zal,  
Want God heeft geen e-mail,  
En geen website.

Maar gelukkig is er toch,  
Zekerheid binnen ons bereik,  
Dus, kies je eigen God,  
En ga op weg naar die streep,

Zorg zelf voor je ticket,  
En je proviand,  
En vertrouw op je eigen hand,  
Want die is je altijd genadig.

En bestaat God dan toch,  
Dan kan hij je uitleggen,  
Dat hij precies weet,  
Waar hij in tekort schoot  
Om je zijn weg te doen vinden.

Want God is at the end,  
Ook maar een mens,  
Je kent hem dus al lang,  
Hij was altijd al in de buurt.

So, my friend, don't be afraid,  
Nothing over there is unknown,  
You will have an easy journey,  
So don't worry to much.  
Just go.

LEON, jan 2006.

\*\*\*

### **DICHTBIJ (To Close)**

We komen elkaar tegen,  
Zonder plan, gewoon toevallig,  
En daar is weer die seconde,  
Van flitsende taxaties,  
Cruciaal voor ons oordeel,  
En voor de rest van onze levens.

Je lijkt te zeggen,  
Let's talk, go on,  
Zend me je code,

Om te beproeven,  
Of mijn impuls klopt,  
En of we verder moeten gaan.

En we naderen elkaar,  
Met kleine stappen,  
En komen aan de bastions,  
De territoriale grenzen,  
Rondom onze zielen,  
Opgebouwd met het puin,  
van onze levenservaringen.

En iets nodigt uit,  
Tot verdere nadering,  
Tot het je tonen,  
Van mijn hoop en wensen,  
En van mijn eenzaamheid,  
En van de lange zoektocht.

Je komt op me toe,  
En ik kan je straling voelen,  
Je bent nu erg dichtbij,  
En je nadert snel,  
Het point of no return,  
Voor oppervlakkige ontmoetingen.

En dan ongeroepen,  
Maar o zo duidelijk,  
Smelt de broze boog,  
Die nog zo pril was,  
Omdat er iets opduikt,  
Dat ik moest bewaren,  
Na vroegere scherpe pijn.

De magie breekt,  
Alle magnetisme gaat verloren,  
En alles verandert,  
In afstotende polen,  
Die tot distantie dwingen,  
Ter bescherming van onze fragiliteit.

Ik zie je reactie,  
Je voelt mijn afweer,  
Jij kent die maar al te goed,  
Van vroeger van wat voorbij ging,  
Toen was jij de eerste,  
Die niet meer verder durfde.

En als bij toverslag,  
Wordt de stroom tussen ons,  
Een geblokkeerde golflengte,  
En we glimlachen beleefd,  
Terwijl we afscheid nemen,  
En we zeggen: au revoir.

En alles is weer vertrouwd,  
Veilig en zonder spanning,  
Maar wel met de kleine pijn,  
Van de mislukking,  
Die onontkoombaar was,  
Omdat we te veel leefden.

C'est la vie,  
C'est nous,  
Ne désespérons pas,  
Le paradis nous attend,  
Alors: à bientôt!

Leon 31-12-05

\*\*\*

Een prachtig gedicht ingezonden door onze "petite-fille" Zoë; zonder titel, want het spreekt voor zich!

### **ZONDER TITEL**

In ons tuintje in de zon,  
Staan bloemen rond de regenton,  
Ridderspoor en annemonen,  
Leeuwenbekjes, duizendschonen.

Elfenplekjes, sprookjesdingen,  
Waar de vogels zacht van zingen,  
Soms komen hier de Feeën samen,  
Met hun mooie bloemennamen.

Onder blad en bloemen fijn,  
Staan de elfenhuisjes klein,  
Boven in de hagendoren,  
Hebben ze hun uitkijktoren.

Wonderlijk mooi is het sprookjeswoud,  
De blaadjes glanzen er van goud,  
Ik ben te groot om daar te komen,  
Maar ik kan er wel van dromen.

Kijk maar goed, misschien zie je die huisjes,  
En ga er niet op staan,  
Ze zijn zo zacht als muisjes,  
In de schijn van de maan.

\*\*\*

De volgende gedichten zijn van vrienden, de enige (gelovige) achterblijvers bij de dood van een bejaarde tante, die praktisch allen om haar heen zag heengaan, vóór haar.

### **GEDICHTEN BIJ EEN AFSCHEID**

Als je ouder wordt,  
niet meer vertrouwt op wie je bent,  
Als je de mensen ziet,

maar ze lang niet altijd meer herkent,  
Als je toch blijft strijden om met ons verder te leven,  
dan hopen wij dat rust je nu is gegeven.

H.M. dec. 05

Beetje bij beetje moesten wij je loslaten,  
en bij het einde kon je zelfs niet meer praten,  
Je blik, de stilte...het deed ons zo zeer  
de Marie van vroeger was er niet meer.  
We zagen heel goed je stille verdriet,  
maar echt helpen konden we je niet.  
Beeetje bij beetje doofde de vlam,  
het was goed toen God jou uiteindelijk tot zich nam.

C.M. dec. 05

Dank, aan jullie beiden, omdat jullie woorden zelfs "buitenstaanders" konden troosten!  
Dit alles zette mij ( de agnost?), aan tot het volgende gedicht, dat ik de jullie,achterblijvers,  
eerder toezond.

### **AFSCHEID (à dieu?)**

Je ligt hier nog wel,  
maar je ogen zien niet meer,  
en je mond zwijgt.  
Verdriet overmant ons,  
en wanhoop en twijfel,  
over het lot van je ziel.

Als dit dan het eeuwige afscheid is,  
heb JIJ dat zelf nooit geweten,  
en lijdt je nu dus ook niet,  
en heb je ook geen enkele pijn meer,  
Dan kunnen wij je nu enkel erg missen,  
levenslang, tot ons eigen vertrek.  
En dan zal er na onze dood,  
ook geen enkel weerzien zijn.

Maar misschien leeft iemand enkel voort,  
in de herinneringen van hen,  
die haar kenden en liefhadden,  
en die haar dankbaar zijn.  
Misschien is dat alleen de zin,  
van het aardse leven.  
Dat zou dan ook bepaald niet gering zijn:  
jouw bijdrage aan het geluk van de medemensen.

Maar hoe veel mooier zou het zijn,  
als je zelfs nu onze gedachten nog kent,  
en als je droefheid slechts klein is.  
Omdat JIJ nu zeker weet,  
dat je eeuwig bent,  
en dat ons weerzien komen zal,  
dat we ooit weer samen zullen zijn  
voor eeuwig, voor altijd.

Misschien moeten wij dus enkel accepteren,  
dat WIJ nu niet weten, niet begrijpen,  
waarom je afscheid,  
is zoals we het nu beleven,  
Dus laten we met genegenheid terugdenken,  
aan jouw leven,  
dat zoveel voor ons betekende.

Of is het eeuwige leven, misschien,  
alleen weggelegd voor diegenen,  
die het goede zagen en waardeerden,  
ook lang nadat het hen werd gegeven,  
en de geliefde geveer hen had verlaten,  
Zo dit waar is,  
dan hoop jij nu vurig,  
dat WIJ al jouw goeds nooit zullen vergeten,  
want dan zullen we elkaar weerzien,  
in de eeuwigheid.  
A dieu.

Leon 2 jan. 2006.

\*\*\*

Deze tekst, vertaling van het chanson van Francis Cabrel, herinnerde me sterk aan onze periode in Nijmegen, toen wij pleegouders waren, van drugsverslaafde kinderen.

### **HET WAS WINTER...**

Ze zei, mijn tocht duurt al veel te lang,  
Mijn hart is overladen met geheimen,  
Te vol, van pijn en verdriet,

Ze zei, ik wil niet verder gaan,  
Wat vóór me ligt, heb ik al beleefd,  
Het heeft geen nut meer.

Ze zei, dat verder leven te wreed zou zijn,  
Ze geloofde niet meer in de zon,  
En ook niet in de stilten van de kerken,  
Mijn glimlach maakte haar enkel nog bang,  
Het was winter, diep in haar hart.

Nooit was de wind zo koud,  
En nooit was de regen zo hevig,  
Dan op de avond van haar twintigste verjaardag,  
De avond dat zij zelf het licht doofde,  
Achter de facade van haar ogen,  
En er enkel licht-grijs achter bleef.

Ze is nu zeker in de hemel,  
Waar ze schittert naast de zon,  
Zoals de nieuwe kerken ons leren,  
Maar sinds die avond huil ik, stil,  
En is het ijskoud, diep in mijn hart.

Leon, jan. 2006.

Naar een (frans) chanson van Francis Cabrel, genaamd: C'était hiver.

++++  
++++

## VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

### GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

#### ALGEMEEN.

##### DE DEMOCRATIE ZAL HET DJIHADISME VERSLAAN

Ideeën winnen enkel door “voorbeelden”, door vreedzame demonstratie van hun gelijk. En dat kan ook, zeggen sommigen, tussen “democratie en djihadisme” het eindresultaat zijn. Maar, het imago van de wereldvoorganger in democratie, de VS, is op dit moment ernstig in het geding. Na de inval in Irak op dubieuze gronden, de martelpraktijken in dat land en nu weer het rondvliegen en opsluiten van gevangenen in het geniep zonder enige juridische ondersteuning, schokt de beginselen van de achterliggende idee in ernstige mate. Dat ging na de 2<sup>e</sup> wereldoorlog wel wat anders... Marshallplan, bevrijde volken die de Amerikaanse ideeën verwelkomden, dat hebben sommigen van ons nog vers in herinnering. Geen twijfel aanwezig: de VS demonstreerden iets zeer positiefs op overtuigende wijze. En het communisme verloor op alle fronten, ook omdat de democratie sterker bleek. Vele overtuigende voorbeelden zagen wij in de laatste 50 jaren. Maar nu is het wel erg moeilijk geworden zoiets te ontdekken: de westerse wereld maakt onderling stevig ruzie en intussen zijn on-democratische landen (als China, Oost-europese republieken en Rusland) bezig macht en invloed op te bouwen gebaseerd op heel andere maatschappelijke overtuigingen. En wij kijken oogluikend toe, want we zijn van hun afhankelijk geworden... Onze visie lijkt te zijn verzwakt en overtuigd weinigen nog. Zeker niet in Afrika en in de Islamitische landen. De schone droom valt in duigen...

##### AIRBUS GAAT NAAR CHINA

De Chinezen bestelden effe 150 vliegtuigen bij Airbus; of je een emmertje leeggooit! Voor 9 miljard dollar! Maar dat ging niet zomaar... De deal houdt o.m. in dat Airbus ook Montagelijnen in China op zal zetten, en dus samenwerkt met Chinese bedrijven en dus kennis overdracht van dit spannende vak. Want in de komende 10 jaar wil China wel zo'n 1600 vliegtuigen erbij. Is dat overdragen van know-how nou niet link? Wel de Airbusbazen (ja, er zijn er twee “halven”, typisch Europees compromis) zeggen in koor: dat is een onzindiscussie. Wij zullen nooit kunnen tegenhouden dat China een eigen vliegtuigindustrie krijgt, over enkele jaren zijn er mogelijk drie groten op de wereld. Boeing zit nu wat plat, ook al verkochten zij ook aardig recent, want deze zet is moeilijker te pareren. Dus U zit straks eerst in een A380 met een Chinese piloot en over enkele jaren in een Ping 500 gemaakt in China. Retour Peking: 500 dollar? Waarom niet.

Boeing probeert nu iedereen te verontrusten met de problemen van de enorme turbulenties die ontstaan als zo'n knots van een vliegtuig omhoog gaat danwel daalt. Dan waait u de broek uit als u uw schoonmoeder afhaalt van haar bejaardenreisje naar Sjanghai. Airbus weet waarover ze praten als ze terugdenken aan de aanvallen van Boeing toen zij met de Concorde op de markt verschenen. Die mocht alleen in New York landen... te veel; lawaai en zo. Wat zijn die groot-industrieëlen (of de politici?) toch flauwerikken, vind u dat ook niet?

##### VERGRIJZENDE WELVAARTSSTATEN

Tja U kon er al vaak hier over lezen: Europa wordt snel grijs. Nu is er, na bijvoorbeeld Duitsland, Nederland en België ook lichte paniek in Groot-Brittannië over de pensioenen. In een regeringsrapport staat dat vele ondernemingen willen stoppen met de pensioenregelingen en velen leven vandaag en denken niet teveel aan hun oude dag. De

regering daarentegen wel en denkt aan de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar voor allen in 2040 en 68 jaar in 2050. En men wil pensioenverzekeren verplicht gaan stellen. Ach dit is nu al bijna geen opvallend nieuws meer, zie de andere landen en hun plannen. Zelfs in Japan en de VS gaat het verkeerd. Japan vergrijst enorm snel en in de VS gaan bedrijven als GM en Ford misschien wel failliet aan (o.m.) de pensioen- en ziektekosten. Als dat laatste echt gebeurt, zijn honderduizenden Amerikanen de dupe: hun pensioenrechten zullen dan meekelderen. De verzorgingsstaat verliest opnieuw een idylle en wel in praktisch alle nu nog welvarende landen. Welvaart kilt zichzelf lijkt het... Een nieuwe wetmatigheid wordt ontdekt.

#### POLITIEKE LEIDERS KNAPPEN AF

Nee, niet alleen gezondheidsproblemen plagen de groten in onze huidige wereld. Dat Bush in ernstige populariteitsproblemen verkeert is niks nieuws, en ook dat Tony er plots uitziet als een vallende ster die echt neerklapt. En Schröder verloor ook zijn gezicht al, niet zo fors als Jacques Chirac, maar toch zonder enige twijfel. Berlusconi is voor de meeste Italianen gewoon een geldgraaiër die voortdurend liegt en bedriegt en Zappatero in Spanje komt ook niet echt in het zadel. De uitzonderingen zijn eigenlijk Poetin, en de Chinese bazen. Daar gaat het goed tot beter zelfs. De rij van problemen kan worden afgesloten met Kofi Annan, die geen schijntje van zijn plannen waar kon maken. Het noemen van Jan Peter Cs op deze plek is er wat naast. Op de wereldbühne is hij onbekend; maar de Belgen weten hem wel te vinden. Ordinaire burendel, niets echt opwindends.

#### BOEREN: NOORDEN EN/OF ZUIDEN?

De discussie is stokoud: hoe moet dat nou met het subsidiëren van de westerse boeren (de noordelijken) in het licht van de doodarmen in het zuiden? De laatste WTO conferentie in Hong-Kong deed er heel weinig aan. En het is toch simpel: alles vrij laten en dan hebben de arme zuiderlingen eindelijk hun terechte kansen. Dus weg subsidies en douanetarieven/quota.

De regel is dan: de diensten aan de rijke landen en het landwerk aan de armen! Simpel en eerlijk.

Maar de VS en Europa zijn veruit de grootste landbouw-exporteurs ter wereld. Als we dat enkel aan de zuiderlingen zouden laten kregen we geheel een voorzieningstekort. En, wat je ook doet, het weer kan hele oogsten, overal ter wereld om zeep helpen. Na de overstromingen in China en India (2001) hadden we ter wereld nog maar 2,5 maand graanvoorraad. En Brazilië kan misschien wel alle wereldsuiker en rundvlees produceren, maar nu is men toch aan de oppervlakte grens gekomen in het Amazonegebied. Dus als de noordelijken ermee zouden stoppen, dan zouden we snel problemen krijgen en... hogere prijzen. Nu deed men een studie naar de effecten van het halveren van de subsidies en douanerechten in het "noorden". De prijzen van katoen en rijst zouden meer dan 15% stijgen.... En die van graan, suiker en vlees... maar 2/3%. Dus de inkomsten van de arme landen zouden nauwelijks overal stijgen. De armsten zouden verliezen en de betere zouden profiteren. En de consumenten in de armere landen moeten meer gaan betalen.

En toen zei de expert: elke zone in de wereld heeft zijn specificiteiten in de landbouw. Een brede, gelijkscherende operatie heeft dus geen enkel nut. Het is weer... ingewikkelder dus. Ik ben nooit boer geweest, maar ken er nu een handjevol. Een mooi vak, maar daverend riskant... en, in handen van de bank voor de meeste. Weinig romantiek en veel gereken en gepingel. Zo zit dat wereldwijd met boeren: zij hebben ook geen tijd om te reizen. Het gewas roept dagelijks....

Dit is niet een poging om de magere WTO-afspraken op te poetsen, nee. Het is een gevonden waarschuwing tegen het simpele denken dat je in Brussel de knop hebt om de Afrikanen rijker te maken. Nee, dat schijnt veel meer te vragen: zoals toen Marshall ook begreep toen West-Europa plat lag na WO II. Dus voorbeelden zat.

## EEN NIEUWE POLITIEK IN BOLIVIA?

De indianen van Bolivia hebben een nieuwe eigen sterke man; hij heet Evo Morales. De indianen vertegenwoordigen 69% van de bevolking. Dit land van 9 miljoen inwoners, 900 dollar BNP/per inwoner, 3,9 % groei en 5,2 % werklozen gaat, naar eigen denken, een nieuwe fase in. Evo haalde de eerste plaats met de verkiezingen in één ronde. Niets bijzonders? Nee, behalve als u ook weet dat deze kandidaat de cocacultuur zal beschermen (voor intern gebruik zegt hij), en van plan is de grondstofexploitatie te nationaliseren. Dat laatste op advies van Fidel Castro, die ook al veel advieswerk doet in Venezuela bij ene Chaves. Hij doet dat dus ook met gas en olie en de buitenlandse investeerders reageerden al met desinvesteren! Het gaat hierbij om Total en BP. De VS krijgen er met deze Evo bepaald geen vriend bij; en het is toch al niet zo dichtbevolkt met vrienden in Zuid-Amerika. Hij zegt dat de staat opnieuw moet worden uitgevonden. En hij zal zeker de militaire hulp van Bush bij de drugsbestrijding afwijzen. Hij belooft alle internationale verdragen te accepteren maar, hij zal niet toestaan dat de VS onder het mom van drugsbestrijding macht blijven uitoefenen in zijn land. Zo ziet Evo dat dus. En, de geschiedenis van inmenging van de VS in Zuid-Amerika is een heel complexe en al oud, dat weet iedereen. Chaves en Evo, zullen beide de weg naar Havana verder vinden. En nu maar hopen dat de uitslag niet, zoals ooit eerder, tot een bloedige burgeroorlog zal leiden. Voor het eerst in de geschiedenis is nu een indiaan de baas in dit land vol indianen, dat traditioneel zijn koloniale stijl niet kon overwinnen.

## ZELMOORDGOLF IN COLOMBIA

Geen braaf landje dat Colombia. Geregeerd door drugs en maffia, al jaren. Burgeroorlogen, geweld ook al gewoon. Nu valt er steeds opnieuw op dat vooral arme indianen, die in de maalstroom van dit geweld komen en hun vredige stammenleven verliezen, redelijk massaal zelfmoord plegen. Het is zo erg dat er nu vanuit de hele wereld onderzoek wordt gedaan naar dit schokkende fenomeen. Diagnose so far? Wel, het verliezen van perspectief door de schoksgewijze "culturele overgang" van eenvoudige indianen en het geconfronteerd raken met grof geweld, worden als belangrijke oorzaken gezien. Als er geen uitweg meer lijkt kiest men de laatste weg. Eerder werd hier al geschreven over de relatief hoge zelfmoordquote in het welvarende Frankrijk..... ook voor velen een welvaart zonder perspectief, kennelijk.

## PC'S VOOR DE ARMEN

Voor 100 dollar komt er volgend jaar een PC voor armen op de markt. MIT een Amerikaanse universiteit ontwikkelde het ding, een volwaardige PC en gaat het op de markt brengen met de kreet: "ONE LAPTOP PER CHILD". Dat is Amerikaans pragmatisme..... maar het blijft ook waar dat men in de armste landen spreekt over 1 dollar per dag inkomen. Dus moet iemand 100 dagen vasten om dit ding te kunnen kopen daar. Het heeft batterijen en een zwengel, echt waar. De generator een minuutje roddraaien en je kunt 30 minuten PC-en. Ik heb ooit als gadget een radiotje gekocht met zwengeltje en het werkt echt. Het Amerikaanse leger had zaklantaarns in WO II die je kon laten schijnen door op een handel te knijpen, continu dan wel! Wij noemden het ding de knijpkat.

Toegang tot kennis (via DVD's en Internet) is zinden de uitvinders DE oplossing voor Afrika c.s. Dat is ongetwijfeld juist maar de vraag is of deze mensen telefoon hebbe'/kunnen betalen..... want velen hebben niks. Hoe dan ook de stap is een applausje waard!

## QUAERO: DE BETERE GOOGLE

U weet van de strijd Google-Rest of the world, in de Internet technologiewereld. Oftewel de VS tegen Europa. Een Frans-Duitse club brengt nu Quaero op de markt, tot grote vreugde van o.m. Chirac. Want deze concurrent van Google kan niet alleen teksten zoeken op het net, maar ok beelden en geluid. France Telekom en Deutsche Telekom zijn de peetvaders en de Europese instituten zoals de CNRS (Franse researchorganisatie), Nationale Instituten van Divers Pluimage, gaan deze nieuwe "uiteraard" gebruiken. Hij heet in de wandelgangen al: De Airbus van het Internet (want er kan veel meer "in"). Als overtuigd Europeaan verwacht ik nu van U dat u onmiddellijk overgaat op Quaero en Google gewoon dumpst. Tip: verkoop eerst uw Google-aandelen, want die zakten al onder de 30 dollar... en nu gaat dat nog veel erger worden. Tja, ik moet het nog zien.... Ik blijf (ook) nog even goog(ch)elen.



*Als toegift een mopje van vriend A.:*

*Het franse karakter van Quaero zou blijken uit de volgende ervaring van een gebruiker:  
Type je het onderwerp waarin je geïnteresseerd bent, dan reageert Quaero met een  
duidelijke weigering dat voor u te doen.....*

### **OLIE (en andere energie)**

#### PIPELINE-POLITICS

Steeds nadrukkelijker blijkt het “verband tussen pijpleidingen (olie/gas) en geopolitiek” . Zie m.n. de recente problemen van Rusland, Kaukasus-landen en zelfs West-Europa. Tijd voor een overview, want sommige politici spreken nu al over een “energie-wapen” (in analogie met het “kernwapen”). Zie het hoofdstuk Topics, waar het verhaal staat (om opmaaktechnische redenen).

### **RELIGIES**

#### HERBORN: JONG,HIP EN GELOVIG

Twintigers en dertigers, in het westen, keren zich weer naar een geloof; een revival is, schijnt het, begonnen. De laatste twee pausen ontdekten deze groep al, en we zagen de grote wereldbijekomsten van katholieke jeugd. Het dopen is ook weer terug zelfs; bij jongeren die geheel a-religieus werden opgevoed. Het geloof heeft “voordelen” wordt herontdekt: het stelt gerust, vergeeft en geeft verbondenheid. De sociale context, het ontmoeten van gelijkgestemden doet goed. Ook het mysterieuze, de symboliek zijn weer attractief en de ceremonies in m.n. de katholieke Kerk herwinnen terrein. Van flamengodansen is nu weer bekend dat ze eigenlijk diepreligieus zijn....

Voor het katholieke geloof lijkt, m.n. in Europa, weer aan te trekken. Het protestantisme oogst hier (nog?) minder, maar in Amerika en vele armere landen loopt de evangelische missionering als een trein. Het opzichtige katholieke heeft in deze tijd meer te bieden van wat men zoekt en ook het “blind” positivisme en simplisme van de evangelischen scoort. Een reactie op het superindividuele en , “ik doe alles zelf wel”? Het je weer kunnen terugtrekken, in comtemplatie en op een geschikte plek daarvoor? Je overgeven aan iets groters, niet hoeven scoren, veilig zijn en begrepen worden? Ook het opnieuw willen beginnen na (eerste?) grote levensteurstellingen, of het willen verlaten van een oude, “verkeerde” weg?

De behoefte aan geloven kan op elk moment komen: bij het “ wortels” zoeken, het in levenscrises geraken, bij grote emotionele gebeurtenissen....

Maar ook als zekerheid,tegenover andere geloven,die bedreigend kunnen overkomen, zoals de islam? Ongetwijfeld. Restauratie van oude normen en waarden, daar waar er geen meer leken te zijn?

Ik lees over protestant fundamentalisme in de Landeskirchen in Zwitserland en ook Duitsland. Terug naar de simpele dogmatiek, anti-oecomenisch, bijbelvastheid van het ergste soort. Haters van de kritische christenen en kritische theologie. Fel tegen de moslims. Zeer lijkend op het type restauratie wat in de VS sterk opkomt.....tot in het Witte Huis...

Er is meer dat ik “terug” zie komen: b.v. het (politieke) cabaret. Op duitse en ook nederlandse TV zie je weer scherp cabaret: politiek, maatschappelijk betrokken. Voor “mijn” groep, een echt genot en ook een geruststelling. Politiek en maatschappij zijn dus toch niet tot onzinnige bijzaken verworpen. Immers deze kunstvorm was/is eigenlijk ook een veilige haven....die van de intellectuele gelijkgestemdheid.

In de VS en ook elders is het evangelische geloof op zijn amerikaans, veelal flamboyant, commercieel , sterk op alle maatschappelijke aspecten van “haar” groep gericht, in grote opmars. Het positivisme spreekt zeer aan, bijvoorbeeld ook in arme afrikaanse landen zonder hoop. De wetenschap moet zelfs wijken: darwinisme wordt verfoeid, creationisme is waarheid, men geeft zich over aan het hogere en neemt afstand van alle onzekerheid, moeten kiezen in moeilijke vragen. Terug naar de eenvoud van moederschoot en kind zijn. Hoe dan ook: allemaal des mensen denk ik. Iedereen zoekt op zijn manier meer balans en rust in een wereld die driftig draait en verandert en die geen zekerheden meer kent. De

natuur is voor velen ook ver weg: de verstedelijking in de wereld neemt enorm toe.. En daarmee voor landverhuizers ook de vervreemding.

U bemerkt het; mijn verklaring zoek ik maar in een menselijke reactie op de toenemende verwarring en angst bij ons allen. Ik heb dat ook, maar zoek dat minder in het religieuze. Ik kijk met fascinatie naar de huidige wereld, waarvan alles is te zien (Internet etc) en die door elkaar heen het ergste en het mooiste vertoont. En dan vergelijk ik dat met de beelden die ik over vroeger heb, opgedaan in mijn geschiedenis-hobby. En dan zie IK: het is altijd zo geweest, niets nieuws onder de zon, en dat is toch ook.... zekerheid terugvinden? De zekerheid n.l. dat wat vandaag niet zo fraai en goed lijkt, kan veranderen in iets wat goed doet. Maar ook, dat het "niet op de wereld letten", leidt tot eenzaamheid, afscheiding, afstand nemen. En dat is de weg van de dood. Dus, waarom niet gedacht, dat het observeren van ons mensen eigenlijk het observeren van de eeuwigheid is, en troost voor de onvermijdelijke dood? Het is zo maar wat gedenk dat opkomt als ik lees over religieuze restauratie.... En, van mij mag God best blij zijn..... maar dan wel de goede God.

Een citaat van een bekende Zwitserse gereformeerde Pfarrer/Theoloog: "Wer den Frieden will, muss den Krieg in den Köpfen bekämpfen, nicht mit Bomben, sondern mit den Waffen des Geistes und des Herzens". Gegen den christlichen und den muslimischen Fundamentalismus muss sowohl mit Argumenten wie mit den Vorbild des Glaubens angegangen werden. Denn echter Glauben braucht weder die Exklusivität gewisser amerikanischer Christen noch diejenige der fundamentalistischen Muslime".  
Wat proeft U? De moed van de vechter of de wanhoop van de wanhopige?

#### DE BEDREIGINGEN VAN DE ISLAM

Tja scheiding van kerk en staat is niet direct een voor de hand liggend principe bij een islamistische maatschappelijke ordening. Al is dat al 100 jaren wel het geval in Turkije..... Maar een wijs man herinnerde aan de grote politieke toestanden voor 1905 toen Frankrijk (pas) kerk en staat scheidde. De Katholieke Kerk was mordicus tegen en weigerde zeer lang het politieke gegeven te accepteren. En ik weet nog wel dat de Katho-bisschoppen in Nederland pas in 1973 (?) het beruchte amendement introkken: een Katholiek mocht niet op rood stemmen... Ene heer Tans uit Maastricht werd zelfs geëxcommuniceerd omdat ie voor de "rooien" in het parlement ging zitten. Nou zo iets kun je dus ook verwachten in islamitische staten; ze moeten dus ook effe tijd hebben om de grote bocht te maken. Waarom zouden zij beter zijn dan "wij", toen? Of willen we dat gewoon niet zien?

#### TRAMMELANT OVER DE KATHECHISMUS

Als kind moest ik hem van buiten leren, DE katechismus! Nu is er flink ruzie over, drie Franse uitgeverij verkopen hem voor 18 euro, met de zegen van het Vaticaan. Maar Ratzinger, nog geen paus toen, gaf Benin toestemming om een versie uit te geven voor 7 euro die nu ook op de Franse markt te koop is via internet. Dus nu is er een proces gaande wegens onterecht kopiëren (intellectuele eigendom) tussen de diverse uitgeverij. Ik vraag me enkel af of de goedkoopste versie ook de leukste is. Want als kind vond ik het maar erg saai en de (lijf)strafjes, die ik kreeg als in wat niet wist herinner ik me nog wel. Met de lineaal op de uitgestrekte vingers, redelijk pijnlijk. Een ding herinner ik me nog: waartoe zijn we op aarde? Om hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn. En dat vond ik toen al OK! En daarin zijn vele geloven gelijk: in de Islam is dit n.l. niet anders. Niet onbelangrijk om te weten.

#### AFRIKA

*TIP: PAK ER UW ATLAS OF GLOBE EVEN BIJ...*

#### BILL SNAPT IETS VAN AFRIKA

Bill Gates heeft besloten dat malaria en aids voor ZIJN levenseinde uit Afrika cs moeten zijn verdwenen. Dat wil de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) al jaren, en veel van hun budget van 1,5 miljard dollar gaat daarheen. Bill stopt er jaarlijks... 6 miljard in; tot nu toe al 26 miljard. En hij schrijft niet effe een checkie uit hoor; hij reist met ega naar alle ellende in

deze wereld en maakt zelfs zijn handen vuil. Omdat hij een excellent zakenman was en is, heeft hij precies uitgezocht hoe je het snelst op het gewenste resultaat komt. En dat maakte op mij echt diepe indruk. Hij stak vroeger zijn geld in lokale projecten in zijn puissant rijke land en kreeg daarvoor in ruil zijn naam op geschonken bibliotheken en ander schoons. Dat doet hij niet meer en hij zegt heel duidelijk waarom. Hij, Bob Geldof, Clinton en Mandela zijn de echte ambassadeurs van deze benadering zij dragen dit ware MARSHALLPLAN voor kreperend Afrika. Chapeau, en het laat zien hoe beschamend de burens Europa en anderen zich gedragen. Afrika leegroven met hun maten, de corrupte politici in de landen met olie, uranium en gas, en dat tot geruststelling van regeringen die enkel naar hun groeicijfertjes kijken en hopen dat de olieprijs niet nog meer oploopt. En als afrikanen over het spaanse grenshek komen in Marokko krijgen ze namens ons een pak slaag en worden in de woestijn gedumpte. A very poor performance!

Bill financiert ook landelijke projecten en adviseert daarbij de lokale afrikaanse ministers van Gezondheid. Hij zegt ook hardop waar het op staat: De westerse landen zijn totaal ongeïnteresseerd in het lot van Afrika. Dat zal ons nog gaan spijten!

Bono zei: "Hij heeft straks twee keer de wereld doen veranderen. Ik denk dat vooral de tweede keer in herinnering zal blijven". Na de Microsoft revolutie nu de gezondheidrevolutie in Afrika. Ik blijf bij Microsoft, want Bill schijnt nog 100 miljard dollar aan bezit te hebben en wat we daaraan nog bijdragen komt dan toch nog terecht waar het hoort! Deze man is HET morele tegenwicht voor de onophoudelijke reeks van bijzonder kwalijke praktijken in bijvoorbeeld de VS. Goed dat dit tenminste nog gebeurt.

#### FRANKRIJK GAAT AF IN AFRIKA

Chirac was en is een echte afrikaan. Hij heeft ook warme contacten met een aantal leiders die al lang "dienen". Op de recente conferentie Afrika-Frankrijk, ging Jacques als vanouds oude vrienden prijzen o.m. Bongo en zweeg over narigheden in Côte d'Ivoire. Deze houding valt verkeerd vooral bij jongere afrikaanse politici die weinig hulp zien van de fransen en veel oude ineffectieve rondjes. De rellen in Frankrijk, waar veel west-afrikanen bij betrokken waren, die Sarko "rapaille" noemde, deden ook geen goed. Arme Jacques blijft ook niet een afgang in Afrika bespaard. De balans van zijn regnum wordt nu wel een echte catastrofe, ontegenzeggelijk. Hij werd het symbool van de politicus, die één keer te veel meedraaide. Dat kwam ook niet door echte verkiezing, maar door de noodzaak om Le Pen tegen te houden. Daarom brachten de linksen, met grote tegenzin, hun stem vóór Chirac uit. Le Pen tegenhouden OK, maar de rekening van de manoeuvre ligt er nu volop. Niemand kan zich nog voorstellen dat hij opnieuw kandidaat zal zijn in 2007..... Afrika verliest dus een franse vriend, en dat is hoe dan ook niet OK voor de verhouding Afrika-Europa. Onze burens, onze toekomstige markt, onze toekomstige leveranciers van ..... jeugd en jong bloed. Strategisch gezien is dit alles zeer jammer.

#### DE OORLOG VAN DE ARMEN

Ethiopië viel al langer geleden uiteen in Eritrea en Ethiopië en nu lijkt de broze vrede weer voorbij. De tanks staan al weer aan de scheidslijn. Het zuiden wil dat het westen en de russen uit Eritrea verdwijnen; ze zijn daar voor de UNO. De 80.000 doden van eind tachtiger jaren zijn vergeten, en kennelijk ook het accoord. Het gaat o.m. over een toegang via de stad Assab naar de Rode Zee voor Ethiopië. Maar eigenlijk probeert de zuidelijke machthebber zijn wankele positie te redden door de externe vijand er weer bij te halen. De Leeuw van Juda, Haile Selassie, draait zich weer eens om in zijn graf. Het gaat weer knallen, bij deze armen en have-nots, die niet uit hun duivelse spiraal kunnen ontsnappen. Triest.

#### STAATSGREEP IN TSJAAD?

Na 15 jaar is baas Idriss Deby in de problemen geraakt; de feestelijkheden moesten worden afgezegd. Een deel van het leger muit en dat onder aanvoering van twee neven, die eerder in zijn regering zaten. Ze hebben zijn aftreden geëist en wachten op antwoord aan de grens met Soedan. Weer een stuk onrust erbij in dit deel van Afrika, ten zuiden van Libië en ten oosten van Soedan. De beelden van de doden, vaak jeugdigen, zullen onze schermen weer

bevolken vrees ik. Arm en dom maakt alle egotripperij van een enkeling mogelijk en leidt zo maar tot duizenden doden. Zoals bij ons in Europa in de Middel-Eeuwen, maar zelfs daarna... Toch familie dus.

#### EEN DEMOCRATIE IN CONGO?

Tja, dat zou na 45 jaar toch wel mooi zijn niet? Maar het lijkt er echt op dat 25 miljoen kiezers mogen kiezen, voor het eerst in hun leven. Na enorme toestanden, moord en doodslag, interne oorlogen en zelfs oorlog met de burens (Ruanda) in 1998. In totaal verloren 3,8 miljoen mensen daar hun leven bij. Dat is veruit meer dan in Frankrijk in WO I.... Nu wordt er eerst voor een grondwet gestemd, waarin de indeling in 26 provincies (stammenoverwichten kappen), en een evenwichtige welvaartverdeling (grondstoffen) worden geregeld. De taak om democratie hier te vestigen wordt als "immens" omschreven. Het zou voor heel Afrika een stap vooruit zijn. Laten we (democratisch) duimen.

#### 45 JAAR OEGANDA

Aldaar neemt nu het aantal maagden weer toe, zegt men. Dat komt door de actie van de president om vooral tot onthouding te komen en zeker geen condooms te gebruiken. Tegen de wil van God, zeggen de Amerikaanse evangelisten aldaar. En zij geven Museveni voor de campagne 8 miljoen dollar. Dit alles in een land dat zwaar getroffen is door AIDS. En waar de meisjes uit armoede zich prostitueren...

45 jaar Oeganda is een bloedig verhaal: Obote, de oprichter kwam op 300.000 doden, Idi Amin op 500.000 en King, een guerillaleider komt op 100.000. En dan nog 1,5 miljoen ontheemden en 25.000 invalide kinderen. Hij zelf heeft 60 vrouwen en nu ook een internationaal aanhoudingsbevel tegen zich uit Den Haag.

Er zijn dit jaar presidentsverkiezingen.... En Museveni wil nog wel een rondje. Ik troost me met de wetenschap dat ook west-Europa honderden jaren oligarchieën en monarchieën kende die ook al hun conflicten oplosten en roofden en stalen als de raven. En op 1000 of meer doden keek men niet. Ik woon in een gebied waar 500 jaar geleden honderdduizenden gelovigen met het "verkeerde geloof" werden vermoord. Pas na bloedige revoluties vonden wij de "democratische rust". Al was 40-45 even een onaardige onderbreking met .... Miljoenen doden. Laten de kritikasters van Afrika zich dit goed herinneren en vooral: hoe lang het bij ons duurde en ... hoeveel bloed wij vergoten vóór democratie en vrede! En Irak, laat ik maar even zitten nu.

#### NIGER: EEN NIEUWE HONGERSNOOD?

2,7 miljoen mensen lijden honger in dit land want de boeren kregen zeer lage prijzen voor hun oogsten. Nu is er niet genoeg om te eten. Het buitenland zal opnieuw moeten helpen.... Want uranium, dat daar gevonden wordt, kun je niet eten.

#### EUROPA.

Zie ook TOPICS: Verbeter Europa, begin bij uzelf!

#### JOHNNY HALIDAY; DE ECHE EUROPEAAN

Johnny gaat het Belgische paspoort aanvragen; omdat, zei hij, zijn vader ook Belg was en dus handelt hij uit laait eerbetoen. Maar de goed ingelichten weten wel beter. In België betaal je geen vermogensbelasting en Johnny krijgt binnenkort vele miljoenen van zijn nieuwe platenmaatschappij. En hij was bijna failliet mede door een ruzie met de "andere platenclub". Maar het wordt nog erger.... Na België gaat hij dan naar Monaco, en daar moet je als je de Franse nationaliteit hebt, in Frankrijk belasting betalen. En ook de dikke Franse vermogensbelasting dus. Ben je Belg, dan val je daar als Monegasch buiten! Zo, U weet nu weer hoe het moet. Fiscale adviezen komen tegenwoordig uit de artiestenwereld en staan openlijk in de krant!

In Frankrijk hoor je de verzuchting: Johnny, où vas-tu? (Johnny, waar moet dat heen?). Nou, dat lijkt me nu wel beantwoord! Handig rondrennen door Europa betaalt.

## DE ONDERGANG VAN HET WESTEN

Een bekende franse filosoof trok in een boek een interessante parallel tussen het begin van de 20<sup>e</sup> eeuw en onze tijd. Want toen geloofde iedereen heilig dat de nieuwe technologie en de sociale vooruitgang elke oorlogsmogelijkheid zouden teniet doen. Dat liep heel anders; de 1<sup>e</sup> wereldoorlog, 10 jaartjes later, werd de ergste ooit. Nu in een groot intellectueel vacuüm verkerend en geconfronteerd met toenemend geweld alom dringt zich de vraag naar morgen ook op. De steeds grotere angst voor de toekomst die wij beleven, het gebrek aan duidelijk perspectief en de bedreigingen (terrorisme, tegenstellingen China-VS, atoombommenverspreiding) heeft parallelen met andere periodes die aan grote veranderingen vooraf gingen. Vandaar dat haar boek het zo goed doet?

## EUROPA IN EEN PERIODE VAN VACUÛM

Zo luidde de kop van een artikel in de Figaro. Het ging over het de doodse stilte in de franse politiek na het “nee”. Er is een “pause reflexive” ingelast, heet het. Maar enkele politici verontrust dat zeer: Frankrijk niet meer te zien in deze kwestie, geen enkel idee, zelfs de PS zei niks op haar grote congres en Sarko riep enkel dat hij geen voorstander was van Turkse toetreding. Een uiterst banale houding voor een der oprichters en grote motoren achter Europa. De kramp heeft gewonnen.

## DE BRITSE UITZONDERING

In Mekka was de top van de islam in conferentie en vele landen, de meeste europese regeringen zagen van verre toe. Tony Blair niet, die stuurde een echte afgevaardigde. Een diplomaat die moslim is. Want een niet-moslim mag Mekka niet binnen. Wie deed nou het beste, in diplomatieke termen gemeten dan? Wat zou U gedaan hebben? Let wel, de islam heeft zo'n kleine 2 miljard aanhangers en is wereldwijd bijna de grootste godsdienst.... En, Nederland telt toch ook... honderduizenden moslims? Toen de koningin niet naar Rome ging was er gedonder in het katholieke volksdeel; nu hoor je er niets over. De Mekka-top is DE top van de islam. Met twee maten gemeten?

## BINNENKORT: OORLOG MET BELGIË?

Na Karel, die onze Peter “een mix noemde van een brave burger en Harry Potter” (overigens helemaal niet ZO slecht dacht ik) nu weer die Freya van Budget. Zij ging veel verder; De nederlandse bestuurders zijn stijf, bekrompen en klein-burgerlijk”. Dat naar aanleiding van onze bezuinigingen op de sociale voorzieningen. En dat is wel arrogant als je de tekorten van België ziet.... Dus vinden wij de Ollanders nu de belgen “arrogant”; daarmee zijn de fransen (die al lang in Nederland die reputatie hebben) ook hierin van de eerste plaats afgevallen. De weg is nu vrij de vrijheidsoorlog van 1830 om te keren: de fransen kunnen nu samen met de hollanders die vervelende vlamingen dwingen zich opnieuw aan te sluiten bij Nederland. En daarna kunnen alle Groot-Nederlanders dan wel weer vinden dat de fransen arrogant zijn. En de wallons kunnen dan ook eindelijk naar hun geestelijke vaderland: Frankrijk. Brussel wordt gewoon “europees gebied, de hoofdstad van ons allen.

We moeten Karel en Freya dankbaar zijn voor hun herriemakerij, nu hebben we eindelijk een volwassen motief om ze het zwijgen (door inlijving) op te leggen.

Nou ben ik een limburgse, met een rheinländische historische achtergrond, dat voel ik altijd met carnaval. Dus ik zoek aansluiting bij Kölle, en laat jullie maar wat aanklungelen.

Overigens blijft Le Provençal neutraal, ik ben als de dood voor abonnee-verlies bij mijn belgische aanhang. Beste vrienden, ik ben gene Ollander van boven de rivieren, dat wil ik nog eens zeggen. En stijf voel ik me helemaal (nog) niet.

## DE R&D RUN OP OOST-EUROPA

De oost-europeanen zijn volop ontdekt. Zij hebben prima opgeleide jongeren die uiterst gemotiveerd en dynamisch zijn en... zeker niet duur. Microsoft, Nokia en Intel zijn al langer die kant opgegaan, maar nu volgen velen. Polen was al populair maar de grote groeiers zijn nu vooral Bulgarije, Tsjechie, Roemenië, Hongarije en Slowakije (25-15% groei). U ziet, dat

de goede opleidingssituatie in die landen, geleerd onder communistische systemen, betaalt. Maar op een wijze die Stalin en de zijnen bepaald niet bedoelden.... West-Europa heeft er een probleempje bij.

#### POLEN SLAAT RECHTSAF

Jurek heet de nieuwe president van het poolse parlement. Een bewonderaar van Napoleon en Lodewijk de XVI en,... Monseigneur Levebre, de geëxcommuniceerde bisschop uit Frankrijk. Hij vecht voor wijziging van de (uit de communistisch tijd stammende) eedaflegging voor parlementsleden, eist van de pers dat ze zich aan christelijke waarden hoeden, wil de abortuswet doen intrekken en propageert lijfstraffen voor kinderen. Bewonderaar van Pinochet, waar hij in Londen voor demonstreerde; u begrijpt uit welk nest hij komt. Een collega-politicus noemde hem: "De verpersoonlijking van de christelijke haat". En, niet te vergeten, hij is tegen een politiek Europa, want hij is nationalist. Dit is een topman van ons nieuwe EU-lid Polen, dat ook meer houdt van de VS dan Europa. Tja en nou nog even denken aan "de europese waarden en normen" . Sommigen zeggen dat deze man de koersbepaler is voor meer Oost-Europeanen. Dus moet ik mij gaan aanpassen aan de tijd die komt.... een soort tijd die ik nou net vergeten was. Restauratie, dames en heren! De regeringscoalitie die er kwam sloeg in als een bom: De grootste rechtse partij sloot een pact met met een zeer slechte reputatie: Zelfverdediging heet de ene en Liga van de poolse gezinnen , de andere. Geen ministers maar beloften over wetsaanpassingen. We zullen zien welke verrassingen dit nieuwe land in de EG voor ons nog in petto heeft.

#### CRIMINEEL EUROPA

De amsterdamse onderwereld zorgde voor veel omzet bij begrafenisondernemers. En dan horen wij over huurmoordenaars uit veelal, Oost-Europa. De italiaanse maffia, m.n.n in Calabrie is ook al niet nieuw en blijkt onuitroeibaar. En dan hebben wij het wel gehoord denken we, en we gaan verder denken aan onze kleine criminelen. Maar er is een uitgebreid crimineel Europa met "specialisaties"en daarover gaat het volgende. Eerst een plaatje:

Bulgarije, Roemenië	goed in internationale prostitutie/vrouwenhandel
Albanië	drugslaan, clandestiene immigrantenhandel, ontvoeringen
Afghanistan	80% van de wereldproductie aan heroïne
Marokko	grote marihuanaproductent
Italië	cosa nostra, grossiert in alles wat verboden is
Nederland	producent van synthetische drugs, alchemisten op grote schaal
België	Wapenhandel op grote schaal; ook clandestien
Letland c.s.	valse euro's, en witwassen van fout geld
Rusland	cigarettenhandel, witwassen op grote schaal
China	namaak van merken, synthetische drugs
Japan	pedofilievideo-handel
Colombia	hoofdproducent van cocaïne

In Europa is de Balkan opvallend in misdadigheid. Het omvallen van het communisme heeft een groot vacuüm geschapen waarin de misdaad gedijt. Per maand spreekt men over 10 ton heroïne dat daar doorheen gaat voor 400 miljoen euro. In 2004 rapporteerde de Kamer van Koophandel van Turkije een volume aan misdadige zaken van 60 miljard euro... Dat heeft veel te maken met de koerdische spanningen en crimineel rechts (de grijze wolven) uit de 80-er jaren. Albanië, de armste, is een ware drugscommercie en al stevig gespreid. Klein Colombia zeggen experts.

Kortom van de misdaad zijn we, zeker na de uitbreidingen, nog niet af in Europa, integendeel. En dat regel je dus niet met meer blauw op straat, maar met meer welvaart, en een betere samenwerking tussen politie-organisaties en... meer intelligence op politieggebied. Dus moeten we dan Donner afstaan voor een europese rol in de misdaadbestrijding, ook al stemmen de belgen tegen.

## RIJKE TANTES IN ROEMENIË

Er zijn in dit land enorm veel politici met .... Rijke tantes! Prachtig toch? Maar nu blijkt dat die tantes niet echt rijk zijn, maar als dekmantel dienen om "grijs geld", van corruptie etc., te verbergen. De pers heeft nu de jacht ingezet en de roemeense politiek bibbert; de premier (!) voorop! Waar hebben deze mensen dat graaien toch van geleerd? Anti-communistische erfenis? De nieuwe Europeanen zijn niet helemaal vrij van smetjes, helaas.

## EINDELIJK VOORUITGANG IN BOSNIË?

Het oppakken en uitleveren aan het Haagse tribunaal van Karadzic en Mladic lijkt aanstaande. Deze helden in de ogen van de meeste Serven gaan dan voor de kast met als beschuldiging volkerenmoord en oorlogsmisdaden. De druk van het westen op Servië schijnt nu toch te werken. Karadzic was de baas van de Serven in Bosnië en zijn berechting is nodig om ook voor deze regio naar vrede te kunnen. Wij hebben hier serviscxhe vrienden uit Bosnië, die vluchten moesten en nauwelijks aan de dood door de Bosnische troepen ontsnapten. Zij vinden dat Tony Blair voor het tribunaal moet omdat hij Belgrado bombardeerde. Dat ook de Amerikanen en de Fransen daaraan mee deden, wordt onderdrukt: ze kregen nl een Frans paspoort in 1993. Als zij vertellen proef je de enorme diepe haat tegen hen die..... Bosnië wilden afscheiden van Servië..... Zij zijn nog steeds voor de Groot-Servische gedachte van Milosovic en wij weten dat dit nog sterk leeft bij vele vluchtelingen alhier. Deze kwestie zal nog meerdere generaties dwarszitten, dat kunnen wij hier "om de hoek" zelfs zien...

## ECONOMISCHE GROEI?

U weet het als je niet groeit ga je achteruit tegenwoordig. Niemand herinnert zich nog dat "we" vonden dat de groei moest stoppen, want de wereld ging er ecologisch aan kapot. Dat laatste is juist dan ooit, maar het eerste is een taboe. Dus liggen alle economen en instituten te pielen om te zien of er "groei" te zien is. En, de laatste jaren, is dat zoeken geblazen. Recent werd gemeten: Frankrijk 0,7% per semester, Spanje 0,8% en de Grieken...3,7%...(maar dat gelooft niemand meer na de foute begrotingstekorten). Gemiddeld Europa: 0,8%, de VS...3,5% en China 10% met gemak. De inflatie ligt op de loer, want de productiecapaciteiten zijn stevig vol belast....dus denkt men over renteverhoging. Breton, minister van Financiën in Frankrijk, begon al te kermen tegen de Europese Bank, en dat kan ie in het Frans doen tegen de Franse baas Trichet. De oude patronen werken niet meer in deze mondiale economie lijkt het...Europa sukkel, de VS bouwen een enorme schuld op en niemand weet zo goed hoe het eigenlijk zit. Economen, doe eens wat en leg het eens uit!

## DE EX-DDR RUKT OP IN DUITSLAND

Angela kwam...uit de ex-DDR, Platszeck kwam ook...uit de ex-DDR en beide 51 jaren, de jeugd uit het oosten treedt aan. Oude gardes verdwijnen, Schröder, Müntefering en anderen. Alleen Stauber zit stevig, lijkt het. De generatie van '89 is de ladder aan het beklimmen. Dat is eigenlijk een goede boodschap. Duitsland lijkt zijn veerkracht te gaan herwinnen, de hoop voor het Europa van de 21<sup>e</sup> eeuw?

## SCHRÖDER GAAT IN HET GAS

Schande roept half Duitsland nu blijkt dat "hun" Schröder de president wordt van een Duits-Russisch consortium dat de dikke gasleiding van Rusland naar Duitsland (onder de Baltische Zee) bestieren zal. Hij was er als kanselier politiek nauw bij betrokken en... hij is al lang een goede persoonlijke vriend van Poetin. Daarom was hij ook altijd muisstil over de gruweloorlog in Tsjetjenië zeggen sommigen. De CDU geeft nu figuurlijk de SPD er van langs; ze zijn de arrogantie van Schröder nog niet vergeten. Merkel is voorzichtig met haar grote coalitie en zei dat er een debat over gedragscodes gewenst is. Tja, we zagen dit al vaker en wat moet je ervan denken? Mensen als Schröder zijn natuurlijk wel capabel, daaraan kan je niet twijfelen. En dat ie stevig betaald zou gaan worden, dat wist ook iedereen, waar dan ook. Je kan hem eigenlijk enkel kwalijk nemen dat ie geen vakantie

nam voor deze stap te zetten. Maar ja, hij was al vier keer in scheiding en die alimentatiebetaling is ook niet niks! Hij kan nu al zijn ex-en toch gratis gas leveren? Gun die man ook wat, zou Wim Kok zeggen. Die schoffelt ook niet alleen genoeglijk in zijn tuin, toch?

#### NEE TEGEN GASPROM

Gazprom is op rooftocht in Engeland en wilde gaarne Centrica (65% van de engelse gasleveringen) overnemen. Maar de minister heeft gezegd dat men eerst studeert op de "zekerheid van gaslevering voor de toekomst". Nogal protectionistisch niet, voor deze superliberalen. Maar Gazprom is al op zoekgegaan in Griekenland, Italië, Israël en ... Turkije! Onze Gaspoetin (nieuw mopje) heeft veel cash en wil dat gebruiken om de macht van de russische beer terug te halen. En dat merken we steeds meer in Iran, in Gaza etc.

#### LATINO-GANGS IN SPANJE

De Latin Kings was een beruchte gang in Los Angeles. Die naam doet nu velen vrezen in Barcelona. In de banlieues aldaar en ook in Madrid, zijn zeer geweldadige latino-gangs actief. Met als leden (clandestiene) immigranten van latijnse afkomst (Cuba, Brazilië bijv.) met hier en daar een toefje Oost-Europa erin (Bulgarije bijv.). De politie is aardig verrast met de snelle opkomst en de professionaliteit van deze rotzakjes.

Nu weten wij wel wie ons trachtte te overvallen, laatst in Barcelona. We reden gevierd in de auto door de stad en zochten ons hotel. Plots seinde een jongere (hulpverlener?) dat er iets met onze wielen/banden was. Maar die mop kenden we al: doorrijden dus. Toen kwamen er collega's op scooters en die volgden hinderlijk en .... Staken een band lek, tijdens het (langzame) rijden. Dan wil je wel stoppen, maar gelukkig waren we "cool" en reden naar de hotelgarage op de lekke band. En later begrepen we dat we de eerste prijs hadden gewonnen voor adequaat gedrag. Want dit "racaille" stopt je echt niet om je een goed 2006 toe te wensen. De politie in Spanje zal dus op cursus moeten in LA, NY en elders, en ... snel!

#### TONY FILMT IEDEREEN

Er zijn al 2,5 miljoen camera's in Engeland en dat gaat nog veel meer worden. Langs alle wegen komen er nu ook, die nummerplaten lezen en razendsnel communiceren met grote computers. Bent u een terrorist, heeft u geen verzekering of geen veiligheidskeuring dan bent u prompt de pineut. Ontkent u ergens te zijn geweest bij een politieonderzoek, en u was er toch, dan bent u ook zo de klos. Het politiewerk zal revolutionair veranderen, zeggen deskundo's.

Nou moet ook de overheid rationaliseren en agenten zijn niet goedkoop; dus op zich bravo Tony. Maar samen met de mobiele telefoonregistraties ben je nu wel erg goed te traceren. Je moet dus gaan fietsen met een vermomming en je mobieltje thuislaten om niet gepakt te worden. Stel je voor: 35 miljoen keer per dag wordt een nummerbord gelezen en gecheckt. Big brother is er dus al en hij "kwam" omdat ..... er terrorisme kwam en, omdat wij zo'n stouterikken werden. Of is het toch wat anders?

Binnenkort zijn de registraties te raadplegen op politicomputers via hackertechniek op internet: kan uw man zien mevrouw waar u weer uw inkopen deed! De lol is er wel af nu.

#### DOGNAPPING

Al 50.000 honden werden ge"dog"napped in het UK in een jaar. Een mopje beweert dat het komt door het toenemend aantal moslims: die houden niet van honden. Maar het gaat om de bedragen die eigenaren betalen om Bobbie terug te krijgen! Iemand betaalde recent 37.000 euros voor zijn lieve labrador. Nu is er een dief gepakt en moet de rechter zich gaan uitspreken: er wordt met spanning afgewacht!

#### POLITIEK EN AMOUR GAAN NIET SAMEN

Tja nu is er in België weer een romance tussen een linkse dame en een rechtse mijnheer; eigenlijk een blijde gebeurtenis. Maar niet als het parlementsliden betreft. Zoals al vaker in andere landen, kan het niet dat "twee politieke tegenstanders één kussen delen". Dus rechts



toeterde, daarna accepteerde links en de man verliet het parlement. Tja, niets onmenselijk is de politiek vreemd.

In Nederland hadden we al ooit een gemeentesecretaris die om zo'n reden opstappen moest, In GB is het om de haverklap raak en vallen er slachtoffers en ook in het bedrijfsleven, weet ik uit ervaring, werd dit soort zaken veelal niet geaccepteerd. Weet U nog van de Philipstopman met een vriendin ook in zaken? Die moest zich verantwoorden voor het misbruik van vertrouwelijke info rond aandelenhandel. Dus zullen de meeste politici met dit "probleem" wel wijselijk hun mond houden en in het geniep een potje vrijen, denkt U niet? Gelukkig blijkt vaak dat de liefde sterker is dan de politiek, en laten we dat maar zo houden. Mogelijk houden DAAROM sommigen niet van politiek?

### **CHINA/INDIA en Azië.**

#### **LENOVO GAAT NAAR NEW YORK**

Lenovo kocht IBM-PC en werd de derde PC-Producent ter wereld. Nu gaat het hoofdkantoor naar New York van deze chinese onderneming en dus gaat ook de baas daar zelf wonen. Dat betekent helemaal niet dat men China gaat verwaarlozen, integendeel. Deze move heeft praktische kanten ( de meeste personeelsleden zitten in de VS), maar vooral bedoelt men een signaal naar de Amerikaanse markt te geven. En men gaat zich storten op Zuid-Amerika, India en Mexico. De grote baas is niet bang voor de verhalen dat je bij het kopen van een Lenovo-PC de chinese regering steunt... hij laat met deze move zijn antwoord zien. Wie dacht nou in de 80-er jaren, toen ik IBM goed kende als de grootste ter wereld dat zij hun PC-business aan de chinezen zouden verkopen. Volgens mij zelfs IBM zelf niet. De klantenreizen van toen, naar de VS, met alles erop en eraan, en die de VS showden als DE grote op informatica-gebied zijn definitief voorbij. Nu ga je naar China en India; och ook niks verkeerd mee toch?

#### **SOCIALE RELLEN IN CHINA**

Naast Frankrijk (en anderen) heeft ook China zijn grote sociale rellen. In 2004 zegt men, waren er zo'n 70.000 (!) manifestaties. Omgerekend naar Franse verhoudingen geloof ik dat er sprake is van "overeenkomstige omvang". Immers, naar rato van de bevolkingsomvang van deze landen kom ik op 3500 voor Frankrijk en dat zou wel kunnen (70 per week). Dus het getal zegt niet veel. Wat anders is waarover deze acties gaan. Wel de meesten gaan over het uit hun "krotten zetten", van illegale inwoners aan de randen van de grote steden, die groeien als kool. Ze moeten plaats maken voor nieuwbouw; woningen en fabrieken en infrastructuur. En in China, waar ze ooit ook al straf gaven als je meer dan 1 kind had, maakt dan al snel korte metten. De arme donders worden gewoon weggedrukt met een flinke hoop politie. Ook neemt men burens hun land af met snelle procedures; ze krijgen gewoon wat terug, maar hebben geen inspraak daarbij. Ook dat levert demonstraties en rellen op. Een derde veld is de grote onveiligheid in fabrieken en bouwprojecten; vele doden en gewonden jaarlijks. Ook hier komt steeds meer protest tegen. Erg ondemocratisch zeggen wij dan, maar China is ook echt geen democratie. De overheid volgt hier een keiharde, snelle lijn maar.... zorgt ook voor een enorm snel stijgende welvaart. Gorbatsjov zei ooit, na zijn perestroïka: " We hebben in Rusland eerst democratisch debat ruimte gegeven en daarna zijn we weer aan economische opbouw gaan werken. De chinezen doen dat andersom.... De vraag is wie per saldo, historisch gelijk krijgt".

Tja, daar sta je dan. En dan realiseer je je, dat ook in het democratische westen, het oplossen van economische problemen vaak gaat over de rug van de "have-nots of have-not so muchs". Zie maar de bezuinigingsoperaties... en wacht maar op de komende problemen met pensioenen en (gezondheids)zorg, annex aan de vergrijzing. En dan landt je midden in de ideologische discussies. Hoe dan ook China heeft kennelijk ook gewone mensen die zich tegen onrecht verzetten en de overheid zal er niet aan ontkomen dat ook politiek plek te geven. Maar in een fors stijgende inkomenssituatie is een stuk van de pijn gauw vergeten. Perspectief verzacht het lijden. Kijk maar in het westen nu; het omgekeerde is hier waar. Ontbreken van perspectief geeft maarschappelijke derailering..... verruwing, geweld en

what have you? De persoonlijke beschaving van de mens werkt deels via de portemonnaie... denk ik dan. Dus bezin en beken voor U oordeelt over..... China, India etc....

#### WERELDKAMPIOEN IN DE HANDEL

China heeft nu een handelsoverschot van 102 miljard dollar en dat was tien jaar geleden 25 miljard. Totale buitenlandse handel.... 200 miljard dollar; waarvan 50% informatica-producten. Hun import is slechts 8 % van hun export.... Ongekend in deze wereld. Wie doet ze het na? En let wel, WIJ kopen vooral al die producten, die vroeger in Europa cs werden gemaakt...

#### SPIELBERGFILM VERBODEN

De film over de geisha's die de jappers moesten plezieren tijdens de bezetting van China, is aldaar verboden. Dit deel van hun geschiedenis wil men niet zien en zeker niet de onderwerping aan Japan; aartvijand in de regio. Dit zoveelste voorbeeld van censuur illustreert dat dit land zijn burgers sterk in een richting wil sturen en aan zijn "nationale eer en glorie" werkt. De rancune naar Japan is nooit vergeten! En met zulke dingen heeft Europa ervaring: denk aan Versailles!

#### MENSENRECHTEN IN CAMBODJA

Er is breed protest tegen het optreden van de autoriteiten in dit land tegen mensenrechtenactivisten. Amnesty meldt het arresteren van een 12-tal activisten, die het ook hadden over de grote corruptie. Geen fraai voorbeeld van vooruitgang, maar ja, China is niet echt veel beter...

#### **VS.**

Zie ook TOPICS: CHANGE (van onze Joe uit de VS).

#### GESCHOOLDE ARBEIDERS ZIJN NIET TE VINDEN

De groei vraagt veel geschoolde arbeid en dat is er te weinig in het land van George. Onder meer vanwege het negatieve imago van industrieel werk (eentonig/slecht betaald), grote aftocht van gepensioneerden, externe vestigingen van produktiebedrijven.... U ziet de vertrekkende producties naar China, de vrees voor faillissementen bij de drie groten in de auto-industrie kunnen bestaan... naast een tekort aan gekwalificeerd personeel. Grote switches maar grosso modo een grote vraag naar arbeid dus. Net als in Europa en Japan heeft ook de VS een groot baby-boom effect te verteren gekregen. En dit ondanks een permanente immigratiestroom van ca 2 miljoen personen per jaar.

Dit is de economie die George en de zijnen bedoelen en waarvan zij de "nare bijverschijnselen" onvermijdelijk achten. Als de drie autofirma'a massaal gaan ontslaan of sluiten zal dat wel wat helpen, maar niet afdoende. Niet alle beschikbaar gekomen deksels passen op de potjes zonder deksel. Zo simpel is het ook weer niet.

#### GUANTANAMO BAY IN EUROPA?

Geruchten vertellen dat de VS gevangenis heeft in Polen en Roemenië...voor gevangenen terroristen. Daar zou het niet best toegaan...Dit nieuws schokt Europa.....tot nu toe waren de protesten tegen de Cubaanse gevangenis (mn het ontbreken van een juridische setting daarvoor) gering, maar nu is het plots hier, bij ons zelf. Het is zelfs een argument geworden tegen verder meedoen aan acties in Afghanistan door Nederland...want daar komen gevangenen vandaan....mogelijk gevangenen door nederlandse militairen? Dat is schrikken: WIJ meedoen aan foute dingen...en in eigen huis. Och, het is eigenlijk nogal wat farizeeërsachtig niet? Nederland let op uw zaak...en op uw waarden en normen! En nu bedoel ik niet voor oma opstaan in de bus!

#### CHAVEZ PLUNDERT VS-BANKEN

U kent hem wel, de voorman van Venezuela, de grote Bush-hater. Hij bedacht weer iets nieuws en liet 2/3 van zijn tegoeden in de VS naar Zwitserland overmaken en ....omzetten in

euros. Want: de dollar is niet te vertrouwen, zegt ie, en, wie zet er nou al zijn geld bij zijn grootste schuldeisers? Het gaat echt over iets: 20 miljard dollar zijn van plek verwisseld..... Zijn oppositie is nu boos op hem: hij bemoeide zich met de onafhankelijke staatsbank, en dat mag ook daar niet.

Maar hij deed nog meer: alle evangelische (amerikaanse) missionarissen worden uitgewezen. Want deze zijn CIA-agenten en zetten de arme indiaanse bevolking tegen de regering op. Dat gaat stevig ver.

Maar er kwam nog meer: hij bood ook nog 4,5 miljoen liter gratis stookolie aan de armen van Boston en de Bronx. Hij schopt dus ook waar het echt pijn doet.

Fidel Castro heeft nog steeds goede leerlingen, tot op zijn oude dag..... En de VS hebben hoe dan ook weinig kunnen veranderen aan hun imago van "the ugly american" in Zuid-Amerika. Bush is bepaald niet erg gezien: bij zijn burens (behalve Mexico dan), en ook veraf, in andere delen van de wereld..... Hoge bommen vangen veel wind en worden gepest. Dit verander je niet met een leuke kerstwens.

### MEXICO, HET SCHATJE VAN DE VS

Tja dat zei Chaves van Venezuela tegen Vincente Fox, de mexicaanse president. Omdat ie samen met Canada wel wilde meedoen met de vrijhandelszone voor de beide amerika's, voorgesteld door Bush. Maar de groten in Zuid-Amerika, Brazilië en Argentinië (en Venezuela) willen niet meedoen. Vincente is nu zeer boos en de ambassadeurs zijn over en weer al thuis geroepen. Fox wil excuses natuurlijk. Maar Chavez zei smalend: "als je me zoekt dan zal ik jou ooit ook weten te vinden". De tijden van Fidel en Che Guevara zijn volop terug. Die Chavez is wel knap hard tegen zijn klant de VS, die 15% van haar olie van hem koopt. Olieboeren hebben overal en altijd een grote mond. Zij hebben zat zwart goud.

### WALL-MART CONTRA DE VAKBONDEN.

Een uitgelekt document over Wall-Mart, de grote amerikaanse winkelketen, veroorzaakte grote opschudding. Dit bedrijf staat bekend om slechte salarissen, een afkeer van vakbonden en ook slecht personeelsbeleid. Nu zijn ze, na veel gedonder, toch wat "bang" geworden en ze maakten bekend dat ze betere ziektenkostenregelingen zouden aanbieden aan hun amerikaanse werknemers. Deze toezegging kwam uit hun "war-room", waarin in- en externe communicatie-experts zitten. Deze werd ingericht, nadat er nogal wat negatieve publiciteit verscheen. O.M. Mc Kinsey adviseert de "warroomleden". Maar de New York Times kreeg een document toegespeeld waarin deze war-room ook adviseerde om de mensen met gezondheidsrisico's te weren, om ziektekosten te besparen. Dat viel erg slecht... Wall-Mart riskeert op deze wijze in oorlog te raken met zijn klanten... zeker in het Europese. Bad image.

### WIE LICHTTE BUSH CS OP MET IRAK?

De italiaanse geheime dienst probeert de franse op dit moment een loer te draaien. Want U weet nog dat de Amerikanen dachten te weten in 2001 dat Irak in Niger 500 ton yellowcake (uranium) zou hebben gekocht. Daarmee kun je DE bom maken, na verrijking. In 2003 publiceerde een italiaanse krant dat het bericht van de italiaanse geheime dienst afkomstig was. In 2004 ging de Sunday Times met dit punt verder op basis van een document dat een italiaan hun verkocht had. Toen wees onderzoek, mede van de franse geheime dienst, uit dat het allemaal valse boel was. Niks van waar. Dat heeft nu al veel gekost: De reputatie van de Bush-regering ging eraan (idem die van Blair), adviseurs van Cheney en Bush kregen groot gedonder, en, natuurlijk er kwam een bloedige oorlog van. Maar nu gaan de Italianen in de tegenaanval: de Fransen zouden wat geflikt hebben. Maar mede op basis van de Amerikaanse gegevens vonden de Fransen ook na 9/11 niets in Niger. Nee, erger, Berlusconi blijkt nu de VS zelf te hebben ingelicht en dat ligt lastig. Zeker vlak voor de verkiezingen in april 2006. Maar de Italianen blijven Parijs aanwijzen als de documentenvervalsers. De Fransen ontkennen niet dat ze de betreffende italiaanse agent wel eens wat hebben betaald voor "werk". En, er zijn ook foto's van een ontmoeting in Brussel tussen deze italiaan en de Fransen. Daar zouden de documenten zijn overhandigd voor 100.000 dollar.

Tja, wat moet je hier nou mee? Dat Bush cs NIETS vonden is wel duidelijk... Dus wie ook de zaak fleste er was niks om een oorlog op te baseren. En, zou Bush cs niet iets anders hebben gevonden om in elk geval de bedreiging van Saddam te stoppen, met alle middelen? Hoe dan ook, het is saillant om te lezen dat kleine, misdadige rommelaars in staat zijn om de groten der aarde aan te zetten tot groot bloedvergieten. Want dit soort dingen gaan aan elke parlementaire controle voorbij..... staatsgeheimen, weet U.

#### GAAN GM, FORD EN CHRYSLER FAILLIET?

Nou denkt u, dat kan toch niet? Zulke Amerikaanse giganten die al een eeuw auto's maken, failliet? Toch is dit risico bepaald niet meer denkbeeldig. De gevolgen zijn echter zo enorm, dat niemand het zich durft voor te stellen. Maar de toeleveranciers willen al kortere betalingstermijnen, de vakbonden zien al onderhandelingen over loonsverlagingen aankomen, en de kopers vragen zich al af of er nog wel lang garantie zal zijn op auto's van deze producenten. En dan die arme personeelsleden: hun wachten hoe dan ook ontslagen, en, mogelijk ook nog, pensioenverlies en ziektekosten verzekering gevolgen. Want de schuldenlast is torenhoog geworden en de verkopen zakken in. Ook de autoverhuurders, die erg veel auto's bij deze groten aanschaffen zijn aan het opletten... Zo'n toestand kan niet te lang duren; immers die leidt snel tot nog grotere problemen. En de banken, er zijn zo'n 30 miljard aan leningen, zijn ook erg ongerust. Alleen Toyota niet, die pikten een aanzienlijk stuk marktaandeel weg bij deze machtigen.

De groot-aandeelhouders zijn al aan het praten met de top van deze bedrijven om zich te bemoeien met de keus: failliet óf, reorganiseren op enorme schaal. Want redden zou nog kunnen maar dan moet er snel iets ingrijpends gebeuren. Ik rij Frans en geen Renault; dus ik zit nog redelijk. Eigenlijk maakt het niet uit want ik rij sinds een jaar in een huurauto: voor twee jaar de mijne, daarna terug zonder een verplichting. Dus ik kan dan zelfs zo maar op de fiets overstappen, en heb niks meer in te ruilen. Weinig zorgen dus, voor een fatsoenlijke prijs. Concept van de toekomst, u zult het zien.

#### ABRAMOFF STROOIDE MET DOLLARS

Hij bekende en werkte mee in ruil voor strafvermindering; de grote lobbyist. En hij nam zo 300 congresleden mee in zijn vrije val; die bliksemsnel het gegevene stortten voor goede doelen. Dit is opnieuw een zeer naar teken van de schuivende fatsoensnormen in de VS-politiek. Dit geheel is explosief en kan wel eens een shift naar een democratische overwinning in november 2006 betekenen. Het rijtje van onfrisse zaken is voor een regering met "hoge morele maatstaven" wel erg lang geworden. Is George nou niet aan het opletten of is ie gewoon ook een farizeeër? Wordt vervolgd?

#### AUTORIJDEN PER UUR

Niet echt nieuw op onze wereld maar nu ook naar de States overwaaid. Zipcar en Flexcar bieden nu ook in Amerikaanse steden hun services aan. En het lijkt veelbelovend! En met medewerking van diverse autoriteiten in steden. Formule: U betaalt 40 dollar lidmaatschapsgeld en u kunt in uw wijk met uw chipcard een huurauto in uw wijk pakken voor 8 dollar/uur of 55 dollar voor 24 uur. Let wel all-in! Zipcar zegt al 50.000 leden te hebben en 900 auto's Flexcar 28.000 individuen en 500 ondernemingen. En Zipcar speelt nu al quitte. In het land van de auto als statussymbool zijn er nu mensen die zo'n ding niet willen HEBBEN, maar enkel af en toe moeten/willen gebruiken. Ik sloeg even aan het rekenen en zie wat ik vond: Wij rijden ca 18.000 km/jaar, en ik schat ca zo'n 360 uren in onze auto te zitten. Daarvan ca 6 weken "continu gebruik". Dat kost in de States dus per jaar: 40 abonnement +  $6 \times 7 \times 55 = 2310$  +  $180 \times 8 = 1440 =$  totaal 3754 dollar. Uiteraard zijn daar brandstof en belastingen goedkoper. Dus ga ik uit van zo'n 4000 dollar per jaar.

Tja en dan de verrassing: ik huur hier een auto ( twee jaarscontract) en betaal per jaar daarvoor all-in... ca 5500 dollar per jaar. Dus ik ben langzamerhand een klant voor zo'n opzet. Als je dan weet dat een reis naar Nederland met de TGV voor één persoon goedkoper is dan de auto nemen... (maar met twee passagiers dus nog niet), dan lijkt het een reëel perspectief. Stel je woont dan (op je heel oude dag) in Aix of Marseille, metro voor de deur,

vliegveld/TGV op 15 minuten, dokters en ziekenhuizen ook op 10 minuten, dan begint het mij te dagen. Geen eigen auto meer is dan DE oplossing toch?

En, als er weer trammelant komt hier, en de zaak gaat in de fik, dan heb ik niks te verliezen enkel nog te winnen. Een mens die oud wordt moet vooruitzien ..... lang leven heeft ook zijn nadelen.

## **MIDDEN-OOSTEN EN ISLAMLANDEN.**

### **DE MOSLIMBROEDERS VAN EGYPTE**

Deze politieke beweging in Egypte, opgericht in de 70-er jaren, en bakermat voor de radicale islam in dit land, is officieel verboden. Zij zijn de facto, de theoretici van de radicale opvattingen, in meerdere islamitische landen en hebben voor velen een martelaarstatus. Oogluikend mogen zij sociaal werk doen bij de armen, gefinancierd door.... de Saoudi's. Ze deden undercover mee aan de laatste verkiezingen en .... Haalden 20% van de zetels in het Parlement. Erg veel en dus is deze groep nu echt een bedreiging voor de Moebarak clan. Er werden de laatste weken al 1600 mensen uit hun kring opgesloten. Dat is voor hun al dertig jaar een nare traditie in dit land. De VS steunden Moebarak openlijk, ook in zijn "democratische verkiezingen". Die zijn nu echter uit hun optiek gezien "mislukt". Het gidsland Egypte in de regio en arabische wereld wordt hiermee instabieler dan het eerder leek. En de aanhang van het westen kreeg weer een knauw. De broeders gaan "op een gematigde koers" verwacht men; niet echt, maar om de greep op de parlementaire processen te kunnen vergroten. Van binnenuit veranderen dus.... Democratisch, dat wel..... maar hun ideeën zijn dat niet echt. Ze zeggen nu zelfs met de VS, Condoleezza Rice te willen praten, die dat (nog) niet aandurfde. Daarmee laten ze zien dat de Amerikaanse steun naar democratie ook niet helemaal klopt: ze zijn nu een democratisch gekozen deel van het parlement.

Egypte verandert wel, maar waarheen?

Overigens zijn de "Broeders" breed verspreid in het Midden-Oosten etc. en ze veranderen ook daar hun tactiek.... Ze gaan naar: van binnenuit bevechten van betere sociale systemen en daarmee dus het aantrekken van de stemmen. Dat is goed nieuws toch?

### **PALESTINA: HAMAS WINT GEMEENTELIJKE VERKIEZINGEN**

De gemeenteraadsverkiezingen half december waren een mislukking voor Fatah (partij van Habas/ Arafat): in 121 steden een meerderheid (700.000 personen). Hamas, de radicale partij won aan positie: 88 steden aan haar kant en 1,1 miljoen personen. Wat betekent dit voor de algemene verkiezingen van eind januari? Hoe komt dit? Wel de corruptie van de entourage van Fatah is enorm, Habas treedt zeer aarzelend op, en vrede intern is ver weg. Israël ziet met afgrijzen toe en met haar de VS en vele anderen. De tendens staat dus naar meer radicale aanhang. Er wordt al bedreigd met stoppen van economische hulp als Hamas in de regering zou komen. Democratie is soms onbetaalbaar.... Angstig perspectief met Iran al gillende haatverspreider. Maar Hamas laat nu een gematigder geluid horen, tot elks verbazing.: ze willen netjes, "democratisch gaan meedoen, beweren ze. De nieuwe weg van de Moslimbroeders, overal merkbaar, en gestart in Egypte. Hoopvol geluid eigenlijk, waarvan velen eerst nog bewijs willen zien. Er beweegt in elk geval iets nieuws in het Nabije-Oosten... Omdat Sharon de facto politiek is uitgeschakeld? En wat vind Iran hiervan? Zijn ze daar om deze reden zo fanatiek fundamentalistisch aan het lawaai maken? We zullen het gaan zien.

Laatste nieuws: De schok is enorm, Hamas kreeg een meerderheid bij de parlementsverkiezingen, geheel onverwacht (?). Of, zag Sharon dit aankomen... en Hamas MET politieke verantwoordelijkheid? Wordt vervolgd.

### **DE VUILE HANDEN VAN SYRIË**

Zeven maanden na de terugtrekking van Syrische troepen zijn 5 massagraven ontdekt waarin lichamen lagen van libanese militairen. Uit 1990 en 1999. Het rapport over de moord op Hariri is uiterst belastend voor de syrische geheime dienst en president, en nu, werd er

opnieuw een krantebaas, die fel anti-syrisch is gedood. Bij dit alles komt nog het bizarre feit dat de president van Libanon, zeer pro-syrisch, niet wil aftreden. De VN heeft nu, na eerste rapportering, besloten het onderzoek te verlengen en te verdiepen. President Assad's stoel kraakt en de VS oefenen al druk uit om hem te doen aftreden. Het geheel is uiterst delicaat omdat iedereen zich herinnert hoe de burgeroorlog in Libanon, tussen pro- en contra-syrische groepen het land verwoestte. En de sjiiitische palestijnen zijn nog steeds volop aanwezig in Libanon en nog steeds pro-syrisch. Tot verbijstering van velen steunt Egypte Assad; sommigen wijzen erop dat dit een oude arabische gewoonte is om je broeder in nood nooit te verlaten. De gedoodverfde opvolger, onder "normalere" omstandigheden "dan, pleegde al "zelfmoord"..... Wie komt er dan ná Assad; een hamvraag voor de stabiliteit van dit land dat tussen Irak en Iran ligt. Ik meld me in geen geval als vrijwilliger, ook al spreek ik wel wat engels en frans.

#### IRAN EN ZIJN RUSSISCHE VRIENDEN

Rusland verkoopt wapens aan Iran, al heel lang. Dat is niet uitzonderlijk: de Amerikanen hebben ook een levendige wapenhandel net zoals de Belgen, de Israëliërs, de Zwitsers en Jazeker, de Fransen. Maar als je midden-afstandsraketten levert die aardig ver kunnen komen wordt het NU wat akelig. En onze vrienden uit het oosten steunen ook hun nucleaire activiteiten, en dat ligt echt moeilijk nu. Maar de Russen houden vol dat ze puur defensieve wapens leveren en wijzen op andere tuigleveranciers (waaronder enkele Amerikaanse ondernemingen....). Poetin heeft beloofd nog eens met Bush te praten, maar ziet in zijn positiekeuze vooralsnog geen enkel kwaad. Hogere diplomatie, pesten, plagen en rommelen; alles gericht op duwen en trekken ter verbetering van de eigen positie. Tenslotte nog een recent citaat van Mahmoud Ahmadinedjad (president van Iran): "Laat Duitsland en Oostenrijk twee of drie van hun provincies afstaan aan het zionistische regiem en het probleem is voor altijd opgelost". Dat doet je toch stil worden.... Gelukkig, krijgt hij in zijn eigen parlement steeds meer tegenstand, deze ruziezoeker met God aan zijn zijde. Maar we zullen nog meer van hem horen, sure.

#### HIP HOP IN IRAN KAN NIET MEER

Ahmadjinejad is niet erg muzikaal zegt men, maar vele jeugdige Iranen wel. Jammer voor ze, de "decadente" westerse tonen (hip hop; techno) worden nu verboden en zelfs de mooie verleidelijke Claydeman. Grappenmakers zeggen dat binnenkort de voeding aan de beurt komt. Nou weet geen hond (ook al niet populair bij moslims) welke muziek Mohammed zag zitten, in de Koran geen letter over te vinden. Maar dat stoort onze Iranese bobo niet; hij kijkt regelmatig op de website van Mohammed zaliger. Waarom dit alles? Wel gewoon achterban kietelen en pleasen, daarom. Nu ben ik aan het opzoeken in de Koran wat Mohammed zegt over kernwapens. Nog niets gevonden, maar wel dat "de volkeren van het boek" (waaronder dus de Joden, niet horen te worden uitgeroeid omdat ze met moslims en Christenen de Bijbel delen en zelfs vele profeten. Daar trekt ie zich nou weer niks van aan als hij brult dat Israël van de kaart moet worden weggeveegd...

#### IRAN DREIGT VERDER

Chirac liet ons via TV weten dat ook Frankrijk niet zou aarzelen... de wapens tegen Iran op te nemen en .... Niet alleen de conventionele. Dat ging even voorbij en toen schokte het mij enorm. Was dit niet de taal van Bush net vóór de Irakoerlog? Nu Ahmadinedjad op bezoek ging bij Assad in Syrië, en hem steun toezegde, was voor Chirac de maat vol! De Veiligheidsraadleden zijn in druk overleg over wat te doen. Sancties? Ai, tegen een land dat de barrelprijs voor olie zomaar omhoog kan jagen, dat de oliehoofleverancier is van China en Japan en India doe je niet zomaar wat. En Rusland werkt veel samen op nucleair gebied met Iran... en Poetin ziet een kans weer op het internationale toneel te kruipen. U moet ook even weten dat de Fransen als investeerders de plek inpikten van ... de Amerikanen, die al langer niets meer investeren daar. En bv dat Peugeot in Iran meer 307 's verkoopt dan in Frankrijk...

Het is nu wel helder dat de nieuwe president niet een wat ongelukkige fundamentalist is, maar iemand die intelligent, vastberaden en gehaaid het spel speelt. Hij lijkt op Saddam maar dan ook nog fundamentalistisch.

Nu werd ook nog bekend gemaakt dat Iran al zijn tegoeden van Europese banken wegneemt en ze zal storten op Zuid-Aziatische. Om blokkering te voorkomen, zeggen ze... Tja, je geld wel geven aan landen die communistisch zijn cq die multitheïstische godsdiensten aanhangen, en dan, fundamentalistisch zeggen dat ongelovigen "honden" zijn. Er zit toch wat geforceerds in dit geheel.

De Israëlische luchtmacht, heeft een verrassingsaanval op nucleaire plants etc. in Iran al lang en breed geoefend, het probleem is dat er 25 diepingegraven plekken zijn... U herinnert zich nog de aanval van Israël op de enige (franse!) kerncentrale van Irak?

Ik lees nu ook al dat Iran de ultracentrifuge techniek binnen bereik heeft (komt uit Almelo, of all places, van ene Prof. Kistenmaker!) en werd "verschafft" door Irak... en deskundo's weten zeker dat Iran binnen twee jaar "DE BOM" zal hebben.

Het scenario is, nu even, akelig gelijk aan dat van Irak indertijd. Alleen de spelers heten anders lijkt het: Sadam is nu Amadjinedjad en Chirac speelt nu de rol van Bush... Laten we hopen dat het niet verder afrolt zoals ons bekend is. En, ga brandstof hamsteren want uw tank vullen gaat weer veel meer kosten. Allah zij dank!

#### **KOEWEIT DEMOCRATISEERT**

Cheik Saad volgde Jaber op die stierf en werd het nieuwe opperhoofd. Maar de echte sterke man heet Sabah. De verzorgingsstaat voor de 1 miljoen Koeweities met 10% van de reserves onder hun zand hangt voor 90% van dit spul af. Sabah is een moderne man, hij wil de positie van de vrouw verbeteren: ze mogen nu zelfs verkozen worden, maar de echte macht blijft bij de dynastie en het parlement is een papieren tijgertje. En de fundamentalisten mogen politiek meedoen, als... ze zich rustig gedragen. Ze hebben dat gesnapt en bezetten nu 18 zetels in het parlement. Er tekent zich dus een wijziging af: de fundamentalisten proberen van binnenuit macht te verzamelen, dat hebben ze dus goed begrepen van ons... en Bush cs, die hun democratie onderwees. Het spel wordt dus anders en ...beter?

#### **KAUKASUS**

##### **NAZARBAEV KRIJGT 90%**

Deze 65-jarige won weer... met 90% der stemmen. De Europese toezichthouders zijn echter duidelijk: de verkiezingen waren niet erg "doorzichtig". Dit land met olie en uranium staat fors in de belangstelling bij de VS, China en Moskou, immers het wordt in 2015 nr 5 op de olieboerenlijst van onze aardkloot. En voor 2009 heeft onze Nazarbaev ook al een baantje op het oog: president van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa. Tot die tijd regeert hij met zijn familieclan; want ook zijn drie dochters doen mee. Een is parlements lid en dirigeert de publiciteit rond papa 's regering. Haar man, oud KGB-er, is minister van Buitenlandse Zaken. De jongere is gehuwd met de grootste olieboer, die daarnaast nog wat doet in bankzaken en spoorwegen. Zijn goed aan de man gebracht. En de jongste doet flink in luxe-onroerend goed. Voor de oude dag van pa en ma is dus ook al goed gezorgd en om in Europa te werken, hoef je ook al geen democraat te zijn... tenminste als je aan de oliekraan zit.

#### **LOULIA**

Loulia Timosjenko was de oranje-premier van Oekraïne, en vloog eruit na enkele maanden regeren. Louchenko, de president kon het niet met haar vinden, de schatrijke dame die in de olie zit. Nu de president ruzie kreeg over gasprijzen met de Russen en... met een prijs thuiskwam na onderhandelen die niemand beviel, ziet Loulia haar kans schoon. Immers, 26 maart zijn parlementsverkiezingen. Loulia gaf ook publiek het lijstje aan van oude corrupte politici die nu weer op goede voet zijn met de oranje-president. De strijd is losgebarsten en laten we hopen dat die weer oranje blijft en niet rood wordt.

## LATIJS-AMERIKA

### WOMAN ON TOP IN CHILI

Met 53% haalde dame Michelet het presidentschap binnen in het land van Pinochet. Ongelooflijk. En ook nog 54 jaar, gescheiden, ongelovig en socialiste. Ze gaat een hele toer krijgen om haar beloften in dit gespleten land waar te maken. Want de behoorlijke groei, komt zoals overal tegenwoordig, helemaal niet ten goed aan de armeren. Latijns-Amerika kleurt rose de laatste maanden, en anti-amerikaans. Na Chavez (Venezuela), Morales (Bolivia) en Lula (Brazilië) nu weer eentje die verkleurt in Chili.

Het plaatje is geheel anders dan 10 jaar geleden; en de veranderingen gaan snel. Nu moet blijken dat retourweg langzamer mag gaan. Want snelle veranderingen bij sociale problematiek hebben al vaker tot grote teleurstellingen geleid. Gelukkig kijkt Fidel toe en speelt de wijze man....

## TRENDS/TECHNOLOGIE.

### DUBBELLEVEN: EEN EEUWIGE TREND?

In de Franse samenleving wordt druk "dubbel geleefd". Daarmee bedoel ik hier dat mensen een leven lang er twee of drie (familie)levens op na houden; openlijk of gewoon geheel in het geheim. En dat levert heel wat gedoe op; veelal bij het moment van het uitvoeren van het testament!

Ene Jean vond in de zakken van zijn overleden vader twee tickets voor een cruise op vaders naam en die van een onbekende mevrouw. Dat bleek, bij de notaris een erfgename van pa, die daar ook nog twee kinderen bij bleek te hebben. En deze erven mee in Frankrijk omdat ze in de bloedlijn van pa zitten. Dat is effe schrikken niet! Pa had 25 jaar twee families, bleek later. Geen een wist van de ander, enkel pa.

Psychologen houden het op narcisme, en dat dan wel bij beide zondaars in zo'n kwestie (als bv een van de twee dames WEL op de hoogte is van het bestaan van de ander). En het komt voor bij rijk en arm, bij onbetekenend en beroemd. Uiteraard komen enkel de beroemden met naam en toenaam in de krant, gelukkig.

Een eerste leuk geval is de beroemde chef Bocuse uit Lyon; hij leefde samen met drie dames, waarvan er twee in zijn grote bedrijf werkten en een daarbuiten. Deze narcist bewees de juistheid van de psychologische analyse toen hij dit enkele jaren publiek maakte en zichzelf als zeer gelukkig prees. En dan is daar ook nog Cousteau, ja de beroemde ecooloog van de Calypso. Hij had een dame met drie kids aan de wal en een andere op de Calypso, tot de twee kids te groot werden voor reizen en naar school moesten. De trammelant over de eigendom van de wegroestende Calypso is nog steeds luid te horen. Het blijkt dat de tweede generatie de onderlinge oorlog aangaat, steeds over geld of goed. En wat dacht U van Charles Lindbergh, de beroemde vliegenier? Met ADN-proeven en stapels brieven moest worden aangetoond dat er onbekende echte erfgenamen waren na Charles's dood. De pers smulde... de lezers nog meer.

Tja, de Heer heeft allerlei soorten snuiters onder zijn zon. Zij lijken er gelukkig mee te hebben geleefd, maar hun nabestaanden dragen plots de lasten van papa's ongewone levensopvattingen. Dus, bezint eer ge begint en lees dus eerst het boek over Lindbergh: "Lindbergh of de zwarte engel" in het Frans al te koop. Het werd geschreven om.... Geld te verdienen, door een nazaat van Charles. Zo krijgt ie toch nog wat op zijn bankrekening.

Tja, maitresses is in Frankrijk een verplichting "op een bepaald nivo". En door de eeuwen stikte het van echte en kunstmatige polygame hoge heren. En Mohammed was er ook een (mag van de Koran overigens) en ooit was er een paus uit de Borgia familie die er ook wel pap van lustte. Dus, wie zijn wij dan wel, als we het bekritisieren?

### DE I-UNIT, UW AUTOTJE

In Tokyo zie je al veel piepkleine autotjes. Maar een één-persoons Toyota, dat is echt nieuw. Toch is ie er nu, als prototype, en hij is smashing. Ooit zei een familielid tegen mij toen ik (zeer jong nog) in mijn Austin Coopertje stapte: Trek je nou je rugzakje aan? Want zo klein leek dat karretje. Nou, dit beeld is nu gewoon waar geworden: de nieuwe dwerg wordt eigenlijk "aangetrokken"! U gaat zitten op een klein soort scooterachtig ding met vier wieltes.



U steekt uw hoofd in de eraan vastzittende helm en steekt uw armen door een soort van mouwsgaten. U stuurt met uw schouders (vleugels) en remt/geeft gas met een soort joystick. De twee achterwielen zijn van elektrische motoren voorzien en hij heeft een batterij. Oplaadbaar dus. Hij kan 40 km/uur, maar dan wordt U wel automatisch wat vaster aangesnoerd en de wielassen gaan verder uit elkaar voor meer stabiliteit dus. Vol met ledjes, voor de instrumenten en gewoon voor de lol. Het ding stond al op veel plaatsen in de wereld, en krijgt een enorme belangstelling. Want hij is ook nog gemaakt van ...planten: maïs, suikerriet en kenaf (plant uit Afrika). Echt waar.

Toyota denkt nu nog enkel aan rolstoelgebruik en golfwagentje. Maar ze zien meer...Want wie wil er nu nog een 4X4 met V8 motor? En, ook nog dit: hij kan in een wat ruime kofferbak...Dus "groot" tot aan de file en dan "klein" tot op kantoor. Lach er maar niet mee!

#### CHECK UW TEKST.

Ik ben gered; als ik wil nagaan of iemand van mij overpende, kan ik naar [www.completion.net](http://www.completion.net) gaan met mijn krantje en dan wordt er razend snel gezocht of mijn tekst nog ergens anders op het net voorkomt. Plagiaat opsporen dus...hartstikke nodig, hoor ik overal. Want voor werkstukjes, dissertaties, opstelletjes en god weet wat nog meer (niet Le Provençal hoor!) wordt er gejat van anderen, bij het leven. Dus dat is nou afgelopen. Het abonnement kost 12,50 euro en per document kost het 0,3 euro. Ik geef u nog een maandje en dan ga ik ook eens wat controleren...Ik ben razend benieuwd naar de uitslag.

#### ARCHIMEDES ZAT IN DE WAPENINDUSTRIE

Geen reputatie blijft heel tegenwoordig. Historici ontdekten dat de grote griek uitvond hoe de romeinse vloot kon worden verslagen. Ze ging in vlammen op in ca 215 vóór christus. Geleerden en studenten van MIT (VS) probeerden zijn methode opnieuw uit. Grote bronzen spiegels werden gericht op een houten namaakboot en warempel, na slechts 10 minuutjes sloegen de vlammen eruit! Niks moeilijk doen met kruisraketten en zo, gewoon de zon gebruiken voor een bundeltje hitte en het is gebakken. Dit soort ideeën zijn een zegen voor alle defensiebudgetten in de wereld. Shinookhelicopters? Laat me niet lachen! (en ik wil ook niet zoveel meebetalen aan dat tuig).

#### BEL UW EIGEN PC, MOBIEL

Niks moeilijk: u prikt een speciale key aan uw USB-ingang, laadt wat software en mbv een Bluetoothverbinding belt u met uw PC. Data uitwisseling dus, SMS-jes, Mails, internetinfo. Het kan al met tientallen mobieltjes en u moet natuurlijk ook uw telefooncompany intikken bij installatie. Voor 24 euro haalt en brengt U via uw PC de data die u wilt zien...of bewaren. Prachtig toch weer?

#### GEHEIMZINNIGE STRALING

Er is meer dan je denkt tussen hemel en aarde. Daarom hebben 26 landen nu in Argentinië 5 jaar lang aan 1600 detectoren en 24 telescopen laten bouwen. Een installatie van 3000 km<sup>2</sup> is bedoeld om kosmische straling te onderzoeken. Al in 1912 ontdekt en in 1930 verder onderzocht, blijven er nog erg veel geheimen. Af en toe gebeuren er rare dingen zoals in 1962; toen mat men onbekende deeltjes, nooit eerder op aarde aangetroffen en ook nooit theoretisch voorspeld. Komen ze van exploderende sterren? Of van een stof die ontstond bij de Big Bang? 370 onderzoekers uit vele landen zijn op zoek en over enkele maanden komen er eerste resultaten. Het is maar te hopen dat deze niet zullen worden afgewezen door islamfundamentalisten en evangelische christenen die geloven dat de wereld pas 40.000 jaar bestaat en toen door het opperwezen werd gemaakt. Niks big bang en zo. Copernicus is al onrustig in zijn graf.

#### HET WONDER VAN DE ARACHIDE

PLUMPYNUT heet de pasta vol met vitaminen en mineralen gemaakt van arachiden. Je kunt er 15 gram per kilo (lichaamsgewicht!) per dag mee aankomen. Tja ik weet dat u nou net wou afvallen. Daarom exporteert de franse producent ook zoveel ervan naar Niger, Angola,

Irak en Afghanistan. De normandische firma was zo aardig om ook een franchisesysteem te bedenken voor lokale producenten in Afrika. Zo af en toe gaat er weer een glimlach door onze wereld. En wilt u, om welke reden dan ook, snel aan gewicht winnen, dan heeft u nu advies gehad. Ik kan per dag zo'n slordige kilo..... aankomen van enkele boterhammetjes met dit spul. Dus past je broek niet meer... een dagje wachten en hij doet het weer perfect.

#### BATTERIJTJES UIT RIOOLWATER

Na de lood-, alkaline-, lithium en waterstofbatterij nu weer eens iets heel anders. Australiers ontdekten dat de vaste delen uit rioolwater geschikt zijn om stroom te maken. En met die stroom...kun je dus het rioolwater perfect zuiveren; een gesloten systeem dus. De bacteriën die erin zitten produceren namelijk gas en electronen, en daarmee ontstaat een elektrische stroom. De ontdekkers namen even wat vakantie van de prijs van 110.000 euro die de regering hun toekende. Om nieuwe energie op te doen natuurlijk...

#### PROGRAMMA'S VOOR VERGEETACHTIGEN

In bejaardenhuizen kan internet ook al wat betekenen....sinds een firma zich specialiseerde in spelprogramma's voor geheugentraining. Activital heet het programma voor de vergeetachtige oudjes. Je kunt er ook een lokaal tehuiskrantje mee opzetten en een berichtenprogramma draaien. Een universiteit volgt de resultaten en rapporteert aan de minister. Opa en oma, de PC wordt jullie redding, dat zat er aan te komen. Dus... tast toe.

#### DE VIRUSPROTECTIES WORDEN GEHACKED!

Tja, het moest ooit zo ver komen; een hacker komt echt op toeren als ie de virusprotectie kan uitschakelen. Want als die niet meer werkt is binnendringen in de computers een kinderspel. Norton, een grote op dit gebied, knijpt hem behoorlijk. Want uit hun monitoring van de hackers blijkt dat deze het nu op hun producten hebben gemunt. En nu is ook nog Microsoft stevig gaan concurreren met alternatieve producten. Symantec is van Norton en is op 50 miljoen PC's geïnstalleerd in de hele wereld. En, in deze protectiebusiness is de reactiesnelheid bij een nieuw virus van essentieel belang. Dus de tijd dat een nieuw virus door de protectie kan heenkomen is van het grootste belang. Want het kreng moet gekild worden, en zo snel mogelijk. De hitparade van deze business toont dat F-secure de beste tijd maakte (te weten 3 uur), gevolgd door Trend Micro.....En Symantec staat op plaats vier met 10 uur. U ziet het deze business is uiterst nerveus.

De WET VAN BEHOUD VAN ELLENDE, ooit "uitgevonden" door een dronken collega, blijkt steeds meer te passen bij onze huidige wereld. Er is nog maar één echte protectie: wordt zelf hacker! Of zorg dat u een hackend kleinkind krijgt. Dan zit u gebeiteld!

#### PAS OP: EEN BIJ HERKENT U!

Ach nee toch? Bijen herkennen mensen? Dat gaat toch echt te ver. Maar helaas serieus onderzoek toonde aan dat in 90 van de honderd gevallen personen die hun voorzagen van nectar (tussen 2 en 27 jaar) werden herkend. Dat sloeg in als een bom; want bijen hebben geen cerebrale zone die andere dieren, die ook mensen onderscheiden kunnen, wel hebben. Deze beestjes, die maar 40 dagen leven, onthouden de "gezichten" minstens twee dagen, 1/20 van hun leven dus.

Ik weet niks van bijen, maar verzorg die wel eens bij vrienden die imker zijn. Ik voer ze (in september), dan "bij" met suiker. Nu weet ik dus dat ze me herkennen kunnen, en me dus echt niets zullen doen. Een zeer geruststellende gedachte. Maar in mijn informatie over het onderzoek stond, dat de proefpersonen maximaal 27 jaar waren.... Dus nou weet ik het toch niet. Moet ik nu toch maar naar de plastische chirurg? Als von Frisch, de grote bijenkenner van vroeger dit zou kunnen horen, zou zijn geluk groot zijn. Immers hij was overtuigd van een grote intelligentie bij deze kleintjes, nadat hij zijn bijendansjes kon uitleggen. Ik zou het hem gunnen om dit nog te mogen vernemen.

#### MOOI VOOR EEN PRIKKIE

U kunt voor een betere neus, minder geflap van uw oren en een fraaiere frontpartij, nu terecht bij Easy Look. En u kunt erheen vliegen met Easy Jet.... (haha!). In Genève doen ze alles voor 50%, maar wel geen TV op de kamer, geen telefoon en geen Michelin bouffe. En bij complicaties mot u in het "gewone ziekenhuis" in de buurt bijkomen. Binnenkort ook in Frankrijk. Er is nog hoop voor me. Low cost beauty.

#### ASTEROÏDES WEGTREKKEN

In 2035 zouden we kunnen worden getroffen door een astroïde; hij is op koers naar ons en heeft een doorsnee van 300 meter. Dat is toch wel angstig en... ooit eerder gebeurd, vraag maar aan de dino's. Nog erger: in 1908 viel er een in Siberië. Weinig slachtoffers maar 2000 km2 was verwoest. Deze was ca 50 meter diameter, een kleintje dus. In de film Armageddon werd zo'n ding opgeblazen en de wereld was gered. Er zijn er zo'n 500 bekend die meer dan 1 km doorsnee hebben. Akelig groot dus. Nu denkt NASA aan een minder geweldadige oplossing dan in Armageddon, m.b.v. de zwaartekracht! Jawel, de zwaartekracht is er ook in de ruimte: twee lichamen trekken elkaar daar namelijk ook aan! Dus stuur je gewoon een ruimtevaartuig als een soort gravitatesleepboot naar de asteroïde en hij zal neigen naar zijn buurman. Dus van koers veranderen en dus moeder aarde voorbijvliegen. Hopelijk niet naar een andere "aarde" die we nog niet kennen. U ziet het: de werkelijkheid is gekker dan de gekste film. Overigens zijn de geleerden gek op wat materie van deze klompen want ze onthullen vele geheimen over de historie van ons zonnestelsel. Nou, dan moeten ze maar naar boven om een emmertje te halen; is toch safer.

++++  
++++

#### TOPICS-CAPITA SELECTA

*Van lezer Joe, uit de states, kwam deze interessante bijdrage, die ik gaarne integraal weergeef. Thank you Joe! Wie volgt?*

#### **CHANGE.**

In business I used to say, that the function of engineering and research departments was to fight for change. Production managers job was to produce product which meant keep things stable and running smoothly and by the nature of the job they would fight change. Companies that did not change (Like Underwood and Royal typewriter) eventually disappeared from the scene.

I feel the same thing is true for countries. Events happen and how we react to them and handle it makes the difference. Europe is not the Europe it used to be. The makeup of the population has changed. In the states we have the same situation. English (American english ) is the official language of the country but in reality we are now a bilingual country.

Our national Hispanic population is about 40 000 000, larger than the population of many countries. In the southwest (Texas Arizona etc.) and in Florida the concentration is the greatest. Politicians in those states will make speeches in Spanish as well as english. We have two exclusively spanish television stations, which are interesting to watch for "Las noticias" because they cover south America to a much greater extend than ABC, NBC, CNN, CBS and Fox News.

A recent study in North Carolina gives some insight in how rapid this change occurred and how it was absorbed. In 1990 the states latino population was 1.1 % in 2004 7 %. 27.5 % of the population growth was hispanic. One in three new jobs created in the state were filled by hispanics. Most of these jobs were in construction. 45 % of NC hispanic population are here illegally, and 76 % that moved here were not authorized to come. The official figures (who knows how accurate) Shows that segment of the population contributed per year \$756 million in taxes and consumed \$817 million in services,

\$467 million for education \$299 million for health care and \$51 million for correction. These figures come from an article in the "Greensboro News and Record", but it would seem to me that the economic impact goes far beyond this. The lower labor cost has made a boom in housing possible (there are other factors as well) which in turn has benefitted all the companies that supply products and services. The ripple effect has gone through the economy at a time when we needed it most.

It increased the tax basis for the counties and cities. ( Property tax here is primarily assessed by counties and cities.) You can live in a county and not in a city, your tax will be lower but so are the services.

In general they work for lower wages, so to an extent you can say they are being exploited, but exploitation is a dangerous word. The hispanic population benefitted greatly. You now see ownership of paint companies, hispanic plumbers, restaurants and barbershops. All the children receive 12 years of free education are bi-lingual and will be better off than their parents, which is what we all strive for.

Millions of dollars each year go to Mexico and other central american countries, supporting families there.

Another sign of change is that our church "Our Lady of Grace", had 1200 families around 1990, now 1700, of which about 500 are hispanic. One mass is in Spanish and the church is full. The last five years or so we have had one spanish speaking priest. Right now it is the Pastor Fidel Melo. Most priest here used to be of Irish or Polish decent.

Are there problems in the community ? Of course there are. Day laborers congregate in certain areas where construction companies can hire them for a day. This leads to friction with the stores in the area where they gather. Competition with other low income groups leads to problems. Criminals now more frequently have hispanic names, but my opinion is: that all that will pass and that the overall effect is beneficial. However we do have to find a way to make it legal.

Best wishes to all for a happy New Year.

Joe Speetjens, US.

*Red: Very interesting I think, also because all the western countries have an immigrationflow and suffer the frictions that come with it. The US could be called "a specialist in immigrationpolicies", and so I think that Europe could learn from the good and the bad experiences gathered in many ages. So let's go on exchanging viewes and experiences!*

\*\*\*

**IN: "WIE IS "HET " ALLEMAAL" SCHULD?"**, een reeksje essays, nu de laatste. En die gaat over Europa.

Maar eerst nog deze lezersreactie op de story over "Leers", van trouwe lezer J.

*Het verhaal over Leers was me uit het hart gegrepen. Het is niet mijn politieke kleur, maar wel mijn politieke recept voor ons zieke Nederland. Ik heb hem laatst ontmoet op een lezing en met hem gediscussieerd over de aanpak van de Maastrichtse problemen als woonwagengewoners en drugstoeristen. Ik ken een vriend van Gerd, en via hem hoor ik vaak het een en ander over zijn escapades in Maastricht en de rest van het land.*

Dank J. voor je reactie en we horen gaarne over nog meer wijsheid van Gerd; je bent bij deze onze "Gerd-specialist"! En, politieke recepten doen mij langzamerhand veel meer dan politieke kleuren. Want wat nu onder de kleur zit, is veelal "verwarring" en "wanhoop".

## **VERBETER EUROPA, BEGIN BIJ UZELF?**

Project “Grondwet Europa” ligt op zijn gat; dat komt door een nog al nonchalante projectleiding in Brussel en op de nationale nivo's. Men had de europeanen gewoon vergeten iets uit te leggen...en, laat staan ze te vragen wat ze ervan dachten. Dat is nu helemaal duidelijk: Nee, dus. De schapen hebben overigens niet “Nee” tegen Europa geroepen, maar eigenlijk nee tegen hun eigen politici. Fout rondje, die Grondwet, maar het betekent toch ook dat we dan gewoon nog eens opnieuw moeten beginnen? Want Europa is toch geen bevlieging?

Dus opnieuw, waaróm Europa?

Nou is het al wat langer geleden dat de fraaie gedachte aan een Verenigd Europa post vatte, dus kan het zijn...dat met het WAAROM is veranderd of...veranderen moet. Ik kom daarop omdat ik zo verbaasd ben, over bijvoorbeeld, de Turkije-discussie. Want als je een Nato-lid, in 1985 belooft dat je hem ziet zitten, later ook nogal positief doet als EG, dan is het wel opvallend, dat later allerlei landen afstand nemen van die beloften. En ook nog op een akelig soort manier.

Dus ook hierom, moeten opnieuw nadenken over “wat we nou wel en niet motten/willen”. Alle goeds begint klein, dus, we beginnen er maar hier mee, in Le Provencal.

### **-De wortels van Europa.**

Europa wilden we vroeger vooral, na de rotervaring met bloedige oorlogen. Want niemand wilde dat na 1945, nóg een keer meemaken. Wel dat is tot nu toe gelukt. Maar, dus is Europa eigenlijk ontstaan om iets “tegen te houden” en niet zozeer om iets te na te streven... Enkel de economische wederopbouw dan, maar die kwam via het Marshallplan uit Amerika en...de Duitsers waren toen totaal uitgeschakeld; ze zaten op de strafbank. Dit alles moeten we toch even in het achterhoofd houden. Toen viel ook nog de muur en verdween de koude oorlog, en leek er weer een reden voor “Europa” minder zwaar te tellen.

Welaan dus waarom dan toch verder met Europa? Hebben we nog ergens een vijand, nadat de Russen, dat niet meer (willen) zijn? Of anders gevraagd: zijn er nog bedreigingen voor elk van ons in Europa? Jawel, zegt u, het terrorisme... En dat lijkt te kloppen. Maar dat is de vijand van de hele wereld dus dat is niet exclusief Europees. Wat anders misschien? Ik probeer maar eens wat:

### **-De snelle vergrijzing van Europa.**

Nu nog 780 miljoen, in 2050 zegt men 250 miljoen minder...ook al nemen we Oost-Europa even mee. Veel te weinig om de dure +40% oudjes dan te kunnen verzorgen... Want iemand moet werken, geld maken, en dat allemaal betalen niet? En dat zijn niet onze nazaten...want we hebben “er” te weinig aan gedaan, na de babyboom. Ai, dus, die torenhoge pensioenkosten en ziektekosten van die grote groep oudjes. Duitsland en Engeland gaan de pensioenleeftijd al optrekken naar 67/68 en verhogen de premies. Want doe je NU niks, dan gaat straks het pensioen omlaag en krijg je vooral veel arme oudjes. Dus een flink land “erbij” in Europa, met veel jeugd zou niet zo gek zijn..... En zo'n type land is Turkije, weten we. We kennen die Turken ook al langer: Duitsland was hun grote vriend vóór de 1<sup>e</sup> wereldoorlog...want het land was toen al “modern”, in 1923, onder Atatürk. Dus waarom ‘m knijpen: omdat het zo groot is? Vreugde dat ze zo jong zijn en ...zo graag willen, is toch eigenlijk eerder aan de orde? Dit alles wordt dus vertroebeld door onze “foute” ervaring met...de fanatieke islam, en, dit land is nu nog voor 93% islamitisch. Maar niet voor 93% fundamentalistisch toch? Europa is dan wel niet op “een godsdienst” gebouwd, maar wel op de “christelijke-joodse tradities”, zeggen we dan. En de bijbel en Jezus zijn ook erg belangrijk in de islam....die vindt daarin ook zijn basis, al bijna 1500 jaar.

Dat wij vroeger zeer veel van diezelfde islamitische cultuur leerden en overnamen, (gedurende bijna 1000 jaren!), maakt plots niets meer uit. Want we herinneren ons vooral de kruistochten...maar niet, onze toenmalige christelijk-integristische visie, die ons naar de wapenen deed grijpen, zelfs een ander land deed binnenvallen en bezetten, nee zelfs inlijven! In het heilige land had “Europa” zelfs ooit een christelijke koning Godfried van Bourgogne neergeplant...als zetbaas.

Mijn opinie lijkt erg op die van Thomas Friedman, beroemd journalist van de NY-Times. Hij schrijft: “Europa dreigt een verpleeghuis te worden”. En, : “De VS en Europa riskeren, op

langere termijn, in verval te raken". En hij legt dat omstandig uit. Hij noemt ook de EIS om jonge emigranten binnen te halen, om de demografische problemen op te lossen. Een andere hooggeleerde Amerikaan, Richard Florida, die ook hoge ogen gooit met zijn opinies en boeken, zet alles nog eens wat aan. Hij is ervan overtuigd dat de basis van elke economie de creativiteit zal worden. Dus niet de massafabricage etc. maar producten/diensten die winnen door creatief design en technologie. Dan vervolgt hij met te schetsen welk "sociaal klimaat" nodig is om creatievelingen "aan te trekken cq te behouden. En dat is zijns inziens: een dynamisch, tolerant klimaat, waar levensgeluk veel met het werk van doen heeft en ook cultuur een grote rol zal spelen. Dus hij voorspelt dat de plekken (veelal steden) die zo'n klimaat weten te creëren het gaan maken. Hij noemt als voorbeelden veel Scandinavische steden...en ook Amsterdam. En hij schrijft dat vele ICT giganten van vandaag.... (Intel, Yahoo, E-bay, Hotmail) zijn opgericht door..... immigranten in de States. Ook hij zegt dat wie de slimme immigranten weet aan te trekken, de toekomst heeft, omdat dit tegenwicht biedt tegen vergrijzing, inertie en vastgeroestheid in sociaal-economisch opzicht!

Ten slotte: ik zag een (Nederlandsche) Netwerk-uitzending en daarin liet men zien dat , 30.000 Soedanezen die naar Nederland immigrerden, intussen weer zijn geëmigreerd naar ... Manchester (GB). Omdat ze in Nederland, waar de jongeren allemaal een relatief hoge opleiding kregen, niets konden. Burecratie verjaagde hen. De burgervader van Manchester is zeer blij met deze mensen en zegt niet te snappen, waarom Nederland deze mensen, - prima ondernemers zegt hij met nadruk- liet gaan! Deze Soedannezen MET NEDERLANDS PASPOORT dus, spreken uitstekend Nederlands en vierten zelfs Hollandse feestjes samen in Manchester. Je valt van verbazing uit je stoel. Dat is kennelijk het resultaat van het Nederlandse integratiebeleid: je jaagt de goeie weg (na veel te hebben geïnvesteerd) en behoudt de verkeerden. Mevrouw Verdonk, zei, dit gehoord hebbende, "Dat ze er eens naar zou kijken" . Na 30.000 Soedanezen, die vertrokken in de laatste 3-5 jaren! En, vooral ook veel jongeren.... Gemiste kans dus. Klimatologisch, een fout beleid dus.

#### **-Spelen de sterk opkomende aziatische landen ons teveel parten?**

Nou ja, parten? We rennen er als gekken heen om ze alles te kunnen leveren, maken al onze spulletjes daar, kopen die hier dan weer, (lekker goedkoop toch), en denken politiek niet te diep na over wat dat betekent. Zoals een VS die financieel compleet in handen kwam van China en Japan....bijna hun hele staatsschuld is van deze landen.

En dan heb ik het over China, India, Taiwan, Japan en Zuid-Korea, om de flinkerds even te noemen...Het zijn nu zo'n slordige 3 miljard mensen, ruwweg 50% van de wereldbevolking. Wij zijn in Europa met z'n 0,85 miljard, en op weg naar.... 0,5 miljard, als we er niks aan doen.

#### **-Zijn het dus onze meningsverschillen met de VS ?**

Welaan onze (?) Polen, Roemenen, Engelsen en zelfs Nederlanders zien het allemaal heel anders dan....andere Europeanen, toch? Atlantisch denken is geen gemeengoed meer in Europa. En let wel, de VS "tanken jaarlijks 2 miljoen immigranten en hebben een redelijk goede bevolkingsopbouw. Veel Latino's, maar wel genoeg handjes"en ook hersens, lijkt het. Wie wordt er nou "de baas op de wereld" straks,.....want de VS wordt ook "economisch relatief fors kleiner". En de Russen zijn ook niet meer echt powerful (en ook sterk vergrijzend...), en dan blijft er nog "het gele gevaar"... dat vooralsnog nu een economisch wonder lijkt....

Willen wij, Europa, straks internationaal meetellen (als in de Veiligheidsraad niet meer Frankrijk en Engeland zitten...maar wel Europa?), het liefst bevriend zijn met de Westkant(=de VS)? Of liever met de Oostkant, de Buren, Rusland? Of dan met de zuiderburen Afrika....continent dat van 650 miljoen nú, naar 2 miljard in 2050 gaat?

#### **Kortom: Waar willen de Europeanen eigenlijk heen, in de komende 100 jaar?**

En nu heb ik het effe niet over salarisnivo, pensioenleeftijd, sociale voorzieningen, vakantiegeld.... Nee, over ons "overleven" naar de volgende eeuw toe. Want let op, de "anderen", m.n. de VS en Azië, die zijn wel aan 't plannen en hoe. Ze werken zich uit de naad om vriendjes te krijgen (vooral waar schaarse grondstoffen zitten) en beloeren elkaar al uitvoerig. En het gevecht over "who's who" is al zeer stevig bezig, vooralsnog (maar niet

alleen, zie Irak...) met economische en diplomatieke middelen. Maar de defensie uitgaven worden hier en daar echt niet kleiner hoor!

En dan Afrika, onze verarmende buur, die razendsnel groter groeit zonder geld en die ons al bestormt in Marokko cs. Een heel grote buur wordt het....2 miljard mensen; en wij...gaan naar 0,5 miljard?

#### **-Waar wil Europa in de toekomst nu voor staan?**

Niet voor "een geloof", zeggen we. Dat niet. Maar waarvoor dan wel? Wat is onze Europese boodschap voor de al begonnen 21<sup>e</sup> eeuw? Immers, als we een groot Europa niet willen uit angst voor de ondergang (demografisch /economisch), want we "moeten de burens eigenlijk niet zo" (Turkije, Afrika, Rusland, de VS..), dan moeten we wel gauw wat anders verzinnen. Waar de rest dan ook nog naar wil luisteren. Anders zijn we straks alleen op de wereld, oud, versleten, fysiek en geestelijk. En dan vragen ze ons niets meer...waarom zouden ze. Ene Leonard b.v. vindt Europa ondanks alles een ongelofelijk succesverhaal. Hij spreekt over wat groeistuijjes die over zullen gaan. Hij wijst op onze zeer soliede fundamenten, vooral de economische dan. Europa zal, zegt hij, de 21<sup>e</sup> eeuw domineren: "De vrijheid, stabiliteit en het welzijn maken de Europese way of life onweerstaanbaar". Ik lees het wat verdoofd na de rellen in La Douce France... En dus keek ik nog eens goed in zijn curriculum. Hij was lang adviseur van Blair en is nu Directeur internationale zaken bij het Centre for European Reform in Londen.....Geen slaperige sufferd denk ik dan. Zijn recente boek moet mij dus verder helpen. Het heet: Why Europe Will Run the 21st Century. Uit een interview met hem kreeg ik helaas geen enkel overtuigend argument voor zijn stellingen: zijn redenering lijkt....Europa is gewoon de betere in de wereld. Dat hoor je ook bij George Bush en bij de Chinezen.....maar dat is vooral politiek en niet een onderbouwd standpunt. Helaas, ik geef u geen hoop door uit deze hoek...

En ook de hierboven genoemde Amerikaan R. Florida, noemt na zijn betoog over het belang van "een supercreatief klimaat" en aantal (noordelijke) Europese steden als plekken die qua sociaal-economisch klimaat een goed profiel vertonen. En ik les ook dat het Ministerie van EZ en dat van Cultuur in Nederland een studie lieten uitvoeren die heet: "Ons creatief vermogen", waarin de opinie van R.Florida ook sterk terug komt. Jammer dat ze Rita Verdonk niet gevraagd hebben mee te doen, dan zou ze nu kunnen nadenken over de zeer negatieve kant van haar "succes" n.l. een xenofob klimaat scheppen en de goede emigranten, die willen integreren, dat onmogelijk maken. Terwijl half Nederland binnenkort in de AOW zit! Misschien leest ze het toch.... En mogelijk is het een item voor Pechthold binnenkort; want dit gaat tenminste wel over de problemen van Nederland.

#### **-Dus: het lukt ons maar niet echt koers te vinden.**

Dus stel ik maar voor, dat we Europa gewoon opdelen....in politiek opzicht dan. Een grote markt houden, dat is OK, dat kan ook geen kwaad, maar daar houdt het dan ook op. Elk land kiest "vóór wie" het is....: Engeland voor de VS, Frankrijk voor de Noord-Afrikanen/ Midden Oosten. En Duitsland...ook voor de VS cs? Natuurlijk kiest Nederland, wat Duitsland gekozen heeft, samen met België en Luxemburg. En we laten de Russen maar wat ploeteren op hun eentje. En waarom dan ook niet: Spanje voor Zuid-Amerika....En Italië en Griekenland voor....Turkije, dat kan toch best?

#### **-En hoe nou verder?**

Nou, U begrijpt, ik heb het nu wel even gezien, na deze oprisping. Ik weet het dus ook echt niet meer. En dat is, vrees ik, ook het probleem in ..Brussel, Den Haag,.....enzovoort.... Als we dat "gat" niet vullen, gaan we overal heen...en dus nergens. Ik vraag het ook maar niet aan Geert Wilders, ook niet aan Wouter en niet aan van Aartsen...die hebben het veel te druk met peanuts....Zoals ze deden in de tijd vóór het referendum, toen ze ons maar wat lieten bengelen... U weet nu met mij waarom dat gebeurde.....zij wisten ook niets van het "hoe en waarom"... Daar waren ze toen én nu NIET mee bezig!

Ik ga dus emigreren naar Patagonië, ajuus.

\*\*\*

## HET ANDERE CHINA

Er komen steeds meer kritische geluiden over China. Dat is niet verbazend omdat pas nu de focus sterk op dit fenomenale land gericht is. Bij het nader analyseren valt nu ook het minder mooie dus op. Let wel, deze "scheurtjes" waren er eigenlijk altijd al, maar krijgen pas nu aandacht onder het motto: "Het kan toch niet allemaal alleen maar mooi zijn?".

En dan lees je onder meer:

- de liegende statistieken van de overheid; overigens op economisch gebied liegt men in zijn "nadeel". Dus maakt het "minder mooi" om ons vooral niet te bang te maken....
- de vele sociale conflicten. Onder Mao, de culturele revolutie waren er die ook al, en massaal en langdurig.
- de willekeur van het politieke systeem, de partij: geen enkele democratie te bespeuren.
- de enorme censuur; de grenzen aan vrije expressie en informatieverspreiding. China heeft een enorme elektronische muur gebouwd, naast de stenen muur van vroeger.
- de imitatie van Hong Kong (in Sjanghai), die, ondanks de grote prestaties, eigenlijk niet lukte. Ondanks de architectuur, de glamour en de culturele push.
- de mislukkingen rond de autowegen, die te lang zijn om het enorme achterland te ontsluiten. Nu gaat men dus toch maar denken over trein en vliegtuig.
- de spanningen door de enorme trek naar de grote stad. Het sociaal-economisch opvangen van deze stroom zal bepalen of er ooit, via revolutie, een omwenteling wordt geforceerd vanuit het arme platteland.
- het ontbreken van sociaal evenwicht omdat er geen enkele vakbond o.i.d is en ook geen countervailing power tegenover de politiek en de partij. Zoals wel in b.v. Zuid-Korea en Japan en India het geval is.
- de oneerlijkheid en het bedrog, voortkomende uit geldjacht, corruptie en , een justitie die verre van onafhankelijk is.
- het zeer slecht georganiseerde financiële, bancaire systeem, zeer inefficiënt en ouderwets, een zorgenkind voor regering en vooral ook voor de financiële autoriteiten in het buitenland! Meer en meer valt ook het enorme verschil tussen China en India op; de grootste democratie ter wereld. En eigenlijk al zeer oud: 50 jaar. India ontwikkelt zich economisch langzamer, maar wel veel gebalanceerder dan broer China. Gemiddeld inkomen China 1200 dollar, is nu dan ook twee keer zo hoog als in India. Dit land zet ook sterker in op services en informatietechnologie en veel minder op productie en maak-industrie. Het is ook sterk decentraal georganiseerd, in tegenstelling tot het China, gedirigeerd vanuit Peking.

En wat doen "wij" bij het massaal zakendoen met China?

Skype, Google, Microsoft, Yahoo, MSN moesten allen hun toelating tot China "betalen" met het tekenen van "censuurcontracten". Er zijn nl 30.000 ambtenaren in China bezig met het beoordelen van de data die over de elektronische muur komen. Ter vergelijking: de CIA heeft op dit soort activiteit "slechts" 16.000 man werken. Alle dataverkeer wordt nl gecheckt op "woordjes/begrippen" van het type: vrijheid, Taiwan onafhankelijk, massaslachting Tiainan, en nog veel meer. Dus (uw) mails, SMS-jes, worden 100% gefilterd alvorens verder te worden gezonden... of niet natuurlijk. Een gigantische zeef ligt er dus over het dataverkeer. Ook is elke informatie-ondernemer gebonden aan het checken van zijn sites, weblogs etc. op een indexlijst van woorden, termen die verboden zijn.... Op straffe van : ERUIT!

Dit schokt ons natuurlijk zeer. Maar, we horen intussen ook dat er nogal wat vergelijkbaars gebeurt door de VS en andere landen, zelfs in Europa, en zelfs buitenwettelijke dingen. Groot-Brittanië is op weg naar een massale filmerij van bv autoverkeer in het hele land, mbv miljoenen camera's. En dan die honderden westerse firma's van faam, die dus accepteren om mee te doen aan deze extensieve censuur, ja die zelfs de middelen ervoor leveren? Tja, zeggen ze, als je dit weigert, kom je er niet in, dus... En dat kunnen we ons niet permitteren in de grote slag om China.



Dit monsterverbond toont ons de werkelijkheid die is ontstaan en die als een olievlek voorgaat. De drang naar marktaandeel, omzet is groter dan het accorderen van waarden en normen die het westen al eeuwen hoog in haar vaandel schreef.

Wir haben Es also gewusst! Nee, we hebben er zelfs geld aan/mee verdiend, dat is de werkelijkheid die we ons moeten realiseren.

China de “maat” nemen, zal nog lang onmogelijk zijn, en als we ons laten chanteren voor geld, verliezen we allen onze positie en geloofwaardigheid. Andere tijden zijn al lang begonnen! En wij zijn zelf al lang veranderd! Het normen en waarden debat is nogal belachelijk als het wordt aanbevolen door overheden die zelf het waardenspoor al lang verlieten.

### **PIPELINE-POLITICS (het energiewapen)**

Pipelines zijn tegenwoordig “politieke hot stuff”, deze oneindig lange stalen leidingen om olie en gas te transporteren bepalen veel politiek, (en persoonlijk) lief en leed. Naast conventioneel transport over land en met tankers, zijn deze pipelines steeds harder nodig. Want in deze tijd van energieschaarste en het je moeten indekken tegen allerlei onheil- olie kan je immers “afknippen”- is het hebben van een verzekerde aanvoer uiterst belangrijk. Immers: zonder olie geen industrie en ...geen oorlogvoering. En, (olie)transporten brengen ook altijd geld op: tol voor pipelines, havengelden etc. ; veel geld zelfs...

Het inventariseren van de “vindplaatsen” van olie/gas en andere grondstoffen, en de bijbehorende transportroutes naar “de (groot)verbruikers, over land en zee (en soms onder zee), is DE manier om te snappen, waarom allerlei landen -met niet te onthouden namen-, voortdurend in het wereldnieuws rondspoken. Vroeger heette die gebieden tezamen “Verwegistan”, maar zo slordig kunnen wij niet meer blijven...Want óf ze hebben olie/gas, óf ze hebben een pipeline over hun gebied lopen, (én)/óf ze hebben ook een haven die voor transporten van belang is.

Hierom spreekt men tegenwoordig over “ aldaar democratie brengen”, stabiliteit garanderen, verkiezingen (doen) organiseren en daarom worden ook allerlei personen (nogal eens corrupte dictatoren) gesteund. Immers zij hebben de olieputten, de pijpen of overslaghavens en, beheersen dus de energie/grondstofstromen. Afhankelijk van de regio van onrust stijgt/daalt hun ster op “ de politieke beurs van de vriendschap”. Een zeer chaotisch patroon waarin landen zich bemoeien met kabouterlandjes, die soms 10/20.000 km bij hun vandaan liggen. Want, want hun olietankers komen er langs, óf, worden er gevuld/geledigd.

Vandaar mijn stellinkje: “Als u niet een beetje een beeld heeft van de energie(grondstof)stromen over de aardkloot, bent u niet meer in staat het geopolitieke reilen en zeilen , de vijandigheden en de vriendschappen te begrijpen”.

Nemen we als eerste illustratie de grote olie- en gasboer Rusland. DE grote olie/gasboer voor Europa en Azië. Rusland biedt het hoofd aan de concurrentie van andermans oliepipelines met eigen pipes \*1). Vanwege de capaciteitsproblemen in de Bosporus en de ...turkse druk. Officieel turks argument is; zeevervuiling door te veel tankers die schoonspoelen in de Bosporus/de Dardanellen. Want Turkije is DE schakel tussen de Kaukasus en het Westen, dat is enorm belangrijk hier.

Rusland bezit ook 13% van de mondiale oliereserves en 45% van de gasreserves en de export is economisch voor hun uiterst belangrijk.

En noordelijker gaat het, via Bielorusland en Polen, om hetzelfde: 90% van het gas loopt via de Oekraïne naar het westen (Duitsland). Onenigheid met Oekraïne leidde er toe dat er een zijtak kwam aan een olieline\*2) door Bielorusland naar Polen. Transportrechten ad 600 miljoen euro werden Rusland zo bespaard. We zagen en zien wat een gedonder er nog steeds is met Oekraïne en Georgië over gasprijzen; het destabiliseert daar zelfs al de lokale regeringen. Die wilden aanpappen met het westen en kregen dus straf van Poetin. En half europa (zelfs Frankrijk en Duitsland) bleken niet genoeg gas te kunnen krijgen; Nederland moest bijpompen.... De Russen pompen nu ook direct naar de Adriatische en de Middellandse Zee \*3).

Het verlies van de Baltische staten ontnam Rusland zijn havens (mn Ventspils), dus zocht men een nieuwe oliehaven, ten zuiden van Finland \*4). Daar arriveren straks olie en gas uit

Siberië. Helaas, deze haven bevriest.....Dus plant men met de Duitsers en de Finnen een ander gasline onder de Baltische zee naar Rostock/ Lübeck en Greifswald in Duitsland. De noordroute Moermansk/Archangelsk (die niet bevriest) kent minder risico en is goedkoper. Zelfs de VS zijn geïnteresseerd om minder afhankelijk te zijn van het MO en de Saoudi's. Overigens is er ook al wat ruzie met de Canadezen over een alternatieve noordroute, die vanwege de aardopwarming nu in de winter ook open blijft. U ziet het, zelfs het klimaat, is van groot geopolitiek belang.

Tenslotte nog de route naar naar Azië; een regio met grote en groeiende afname. Er zijn pipelines gepland naar Peking, en vandaar verder naar Zuid-Korea. Een nieuwe pipeline naar Nakhodka (Rusland) kan tankers bedienen voor Japan/Korea; en het is ook vlakbij China. Rusland heeft hiermee politiek/economische troeven in handen, en zelfs militaire. Nu even een kijkje bij grootafnemer China.

China kreeg in 20 jaar 150 steden van >1 miljoen inwoners erbij. In 1978 woonden er slechts 18% in de steden, in 2004 werd dat ...40%. Vanwege de trek naar de industrieën. En dat leidt tot een explosieve energievraag. Nu verbruikt het 10% van alle energie in de wereld (daarbij ook eigen steenkool, olie), maar in 5 jaartjes zal dat 20% zijn. En U weet: China is een energievreter van formaat..en wordt de grootste op de aardbol. ( Laatste jaarlijkse groeicijfer olieverbruik 26%).

China heeft zelf maar weinig eigen olie/gas (in het westen)...maar weet nu dat er in het zuiden, bij de Spratley eilanden ook wat zit. Daar is nu al gewrijf met de buurlanden over : grenskwesties dus, ook al om deze eilanden...

China raast daarnaast over alle continenten op zoek naar zijn energie en grondstoffen. Ziehier een plaatje van deze manoeuvres.

Eerst, in het Midden-Oosten en de Arabische landen. China was in de koude oorlog vrienden met Libye, Iran, Soedan en Irak. Belangrijke oliebronnen in Iran zijn al jaren chinees eigendom. En nu ook Afrika: In Soedan bouwde het een 1400 km lange oliepijp naar de kust, Port Soudan. Betalen deden ze in...wapentuig.

In Angola sloot het een groot oliecontract af, dit land is de 2<sup>e</sup> olieboer van Afrika. Ook legde het een spoorlijn aan van 1300 km om koper/diamantgebieden te ontsluiten in...Katanga (Kongo). In Zuid-Amerika is het actief in de ijzermijnbouw van Brazilië en Argentinië. Ook in Chili handelt het en met Havana (Fidel) sloot het een nikkelcontract af.

Nou is er wel een probleem met de afstanden en de zeeroutes van vindplekken naar China. Immers, met schepen uit het MO moet je door de Straat van Malakka, de drukste zee-engte ter wereld...en daarna moet je vlak langs Taiwan varen (Straat van Taiwan). Dat is al met al een dure weg en ook nog...een met veel zorgen! Dus daarbij kon het niet blijven. De russen plannen diverse pipelines (zie boven) en ook vanuit Kazachstan is een pijpje gepland naar West-China.

Aan dit alles kan nog de Iraanse rommelarij worden toegevoegd: olie tegen kernbommen eigenlijk. En de russen doen samen met de Iraniers kernenergie-technologie (!) ; de chinezen pompen er veel van hun eigen olie op. En de Jappen en India krijgen ook heel wat olie uit het aloude "Perzië".

Je zou een schaakspel kunnen ontwikkelen rond olie, gas, kernenergie en kernbommen op een bord vol tankers, pipelines en boortorens/platforms en havens. Dat zou heerlijk en knap ingewikkeld worden. Voor mij is veel het te laat om de diplomatie in te gaan, dus dat is voor anderen.

Een grappenmaker sprak in een artikeltje laatst over een nieuw wapensoort: "L'arme energetique" , het energie-wapen. Nu weten we tenminste waarmee de volgende oorlog wordt uitgevochten... hoezo de volgende? Is nu dus al aan de gang. Laten we tenslotte maar hopen dat er niet ook nog het nucleaire wapen bij gaat horen; Chirac noemde het twee weken al openlijk mbt Iran. Gewoon, terloops..

Dus wie wint deze "energie"oorlog? Wel hij/zij die het kernwapen hebben! Daarom wil Iran zo graag ook zo'n ding. Het is uiteindelijk toch allemaal nog eenvoudig.

Agenda:

\*1) van Bakou-Ceyhan, Bakoe-Soupsa, met “zijn” pipelines: Bakou-Novorossiks (Azië-Rusland) en die van Tengiz-Novorossiks (Kazakstan-Rusland). En met nog een andere Dluoba-Samsun (Rusland-Turkije).

\*2) Samara - Novorossik(Ukr.).

\*3) via de line Samara-Omsay.

\*4) Primors aan de Baltische zee.

\*\*\*

## HET WEER VAN VROEGER

Tja, wie merkt het niet: onze belangstelling voor “het weer” neemt sterk toe.

Klimaatverandering is “in” als onderwerp. En dat geeft de (verkeerde?) indruk, dat het nu allemaal slechter wordt en vroeger, o zo veel rustiger en beter zou zijn geweest. En dan lees je over de winter van 1709, 300 jaar geleden, in Frankrijk onder de Zonnekoning. Als inswinger: het aantal doden tgv de strenge winter 1709 was even groot als in WO I (enkel de franse doden). Pardon? Jawel 3,8 miljoen doden dus, en dat op een bevolking van 22 miljoen....De temperaturen tussen 5 en 25 januari in Parijs, lagen continu LAGER dan –10 graden, en de helft van de dagen zelfs lager dan – 15 graden! In Montpellier lagen ze gemiddeld op – 8, met meer dan de helft der dagen op –10 graden. Een dag daar zelfs: 17,6 graadjes onder nul. In Zuid-Frankrijk.

Vroeger was het brood HET volksvoedsel: een arbeider at 1,5 kilo per dag, zijn vrouw iets minder en zijn kinderen elk een pond. Daarvoor moet je erg veel graan oogsten. En, is er dan niet genoeg graan, dan stijgt de prijs en... begint de hongersnood. Onmiddellijk ontstaat er, zoals ook nu, een run op de steden, waar men meer hulp biedt... of verwacht. En al spoedig verzwakt de mens en er breken grote epidemieën uit. De kou op zich wordt een overwegende oorzaak van grote sterften. Daarbij komt dat “jezelf verwarmen” vroeger gewoon betekende hout kappen , zagen, dus vooral stevig werken. Met een lege maag, en als je ziek bent, lukt dat slecht.

In onze moderne samenleving lijkt overal voor gezorgd, maar het aantal berichten over stroom uitval in de winter, bij grote sneeuw en vorstoverlast, stijgt zeer snel. In Frankrijk wordt in het zuiden veel op electriciteit verwarmd, vooral in steden, maar ook in moderne nieuwbouw in de dorpen (stroom uit kernenergie!). Onze afhankelijkheid van systemen en brandstoffen is enorm, blijkt s'winters steeds vaker.

Daarom hebben wij hier CV op stookolie en... een houtkachel. Want stroom weg = CV weg! Ooit moesten we vier dagen zonder stroom verder in een ijzige koude, hier begin november, 5 jaren geleden!

Terug naar Lodewijk XIV en zijn tijd: van 1691 tot 1693 was er de z.g. kleine ijstijd; de oogsten zijn catastrofaal, als na de forse winterkou, in augustus, alle resterende koren door.... een enorme hitte kapot gaat. En zo ontstaat de aanloop naar een grote schaarste aan voedsel in voorraad, wat des te erger is omdat oorlogen, handel en transport ook nog belemmeren.

In alle dorpen en steden zie je in de overlijdensregisters tientallen sterfgevallen staan: gestorven door honger. En dat voor hele families in zeer korte tijd. Na 1695 gaat het langzaam weer wat beter, maar dan komt 1709. In december kun je met de Kerst buiten eten en dan in de nacht van 5 januari breekt de hel los. De temperatuur duikt naar – 20 graden in enkele dagen en blijft diep in het rood. En de mensen komen in de problemen en de oogst gaat eraan.... De kerkhoven moeten overal worden uitgebreid en de bevolking krimpt met meer dan 10%.

In 1710 komt er langzaam enig herstel... en het normale klimaat en leven, begint weer.

Zo ging dat in die tijd onder de “Zonnekoning”....

Wat leert dit nu? Wel, ik denk, dat ons idee dat we ons leven beheersen, en zeker de elementen, is een nogal arrogante gedachte is. Niets is minder waar: het rijtje rampen van de laatste jaren (tsunami, orkanen, strenge winters, etc.) laat ons merken dat we weer eens moeten gaan opletten op onze voorzieningen tegen natuurlijke verrassingen.... Niet dat we

ze kunnen voorkomen. Nee, maar wel dat we zorgen dat we mens en dier kunnen helpen als onze omgeving dol draait en ons belaagt. De verzorgingsstaat is "uit", dat is duidelijk, maar dat is kennelijk toch betrekkelijker dan gedacht (zie New Orleans...). Daarbij moet je bedenken dat we een halve eeuw ingaan waarin, in het westen, 50% en meer van de mensen in en zeer kwetsbare levensfase zullen komen. Twee ontwikkelingen die elkaar niet echt helpen....

Kortom we moeten ons voorbereiden op een veel groter beslag op onze welvaart vanuit rampenbestrijding en verzorgingsbehoeften van onze ouderen (en dus vaak ook zieken).

En dat vraagt naast geld om mensen, gewoon handen die helpen en verzorgen. En ook daaraan ontstaat in het westen een enorm tekort. De Bescherming Bevolking van de vijftiger/zestiger jaren, met zijn voorraden, materieel en zijn "blokhoofden" (buurtopperhoofden bij rampen) en verplichte deelname aan oefeningen etc., moet mogelijk terugkomen. Ook al ontstond die toen eigenlijk uit angst voor de kernoorlog.

Deze tendensen spelen nu steeds sneller, een grotere rol in het politiek/maatschappelijke denken. Ook wordt er veel meer openlijk over gepraat en om je heen hoor je steeds meer politieke ideeën om er op te anticiperen. Voeg er aan toe de strijd tegen het terrorisme... In Nederland is de discussie over stijgende zeespiegels volop bezig en je hoort al spreken over: "het moeten accepteren van een zeker overstromings (=verdrinkings) risico". Want elke cm dijkverhoging kost een vermogen.

Dit alles zal, vooral gezien de "tsunami-achtige" afmetingen van de te verwachten verschijnselen, grote gevolgen gaan hebben... Ook en vooral op onze waarden en normen ten aanzien van menselijk leven en de menselijke samenleving. Dus politici opgelet, stap uit die waan van de dag, en denk na en ruzie in het vervolg over "hoe het met ons verder moet". Want dat is "de politiek" toch eigenlijk op de eerste plaats?

++++  
++++