

LE PROVENÇAL.

EDITIE 13-06

speetiensml@wanadoo.fr



UN TRÈS HEUREUX 2006 POUR VOUS TOUS!

INHOUD

4. REDACTIONNEEL.

- .MOTTO
- .VOORAF:
- .INGEZONDEN.

7. VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

7. L'EXCEPTION FRANCAISE
NOS BONHEURS FRANCAIS
KANNETJE RESERVEBENZINE MAG NIET!
L'EXCEPTION MARSEILLAISE
NEDERLAND'S EXCEPTIONEEL IMAGO
EEN BURGEMEESTER EN EEN HYPERMARCHÉ
TREINTJE RIJDEN KAN BETER
EVEN EEN VLEKJE WEGWERKEN
KIJK- EN LUISTERBIJDRAGE ANNO 2005.
POOLSE LOLBROEKEN
FRANKRIJK VERMENIGVULDIGT ZICH WÉL
HET "ECHTE" SNCM SCHANDAAL
LOUIS XX FOR PRESIDENT
CORSICA TEGEN DE VS
DE CHOLESTOROLCLAN
LE PEN REGEERT WEER
DE POLITIEKE KIDS VAN CHIRAC
IS HEINRICH'S (Gem. Landgraaf) FRANCOFIEL?
PENSIONADO'S AU TRAVAIL?
FRANSE EXPORT LOOPT NIET BEST
FRANKRIJK OP DE BRUSSELSE STRAFBANK
POLYGAMIE EN MARIANNE
FOLDERS IN HET ARABISCH?
CARREFOUR: EN PANNE

DE VRIENDSCHAP MET MEXICO

14. ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

GEËRFDE REL

GÉ-GÉ'S

17. LE JOURNAL MORMOIRONAIS.

SIËSTE À TROIS

19. COIN DES POÈTES.

COMPASSIE

REPUTATIEMOORD

LE PÈRE REVÉ

22. VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN.

22. GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

NOBELPRIJS VOOR EEN VN-ORGANISATIE

BESTEL UW EIGEN REVOLUTIE; OP MAAT

DE LANDBOUW HEEFT EEN GROTE TOEKOMST

WAS SHAKESPEARE AAN DE HASH?

OLIE (en andere energie)

ELECTRICITEIT UIT DE GOLVEN

ALS VROEGER: ENERGIE UIT KOLEN

RELIGIES

SEX EN DE DRIE RELIGIES VAN HET BOEK

ANTICHRISTELIJKE RELLEN IN EGYPTE

WAS BARBIE CHRISTELIJK?

DE AFFAIRE MOHAMMED

AFRIKA

VOORAF

GBAGBO KRIJGT ER NOG EEN JAARTJE BIJ

GABON, CHINA'S LIEVELING

SWAZILAND: 45% BESMET MET AIDS

FRANKRIJK OP TERUGTOCHT EN MEER...

OLIEGELD VERDAMPT

VROUWEN, DE REDDERS VAN AFRIKA?

EUROPA.

EUROPA VAN DE PING-PING

"JA" OF "NEE" TURKIJE?

EUROPA OP LANGE TERMIJN: TURKIJE OF RUSLAND?

TORY BLAIR

BARROSO RUIJT THUIS OP

50 MILJOEN VAN BARROSO

EEN INTERNATIONAAL LUCHTGEVECHT

BELGISCHE PTT-ERS WORDEN DEENS

GI'S IN "NIEUW EUROPA"

VERSTERKING VAN FORT EUROPA

JONGLEREN IN HAMPTON COURT

EEN EUROSCEPTICUS IN POLEN

KOOP EEN FOFI

32. CHINA/INDIA en Azië.

PEKING HEERST OVER DE INFORMATIEVOORZIENING

CISCO ZIET MEER IN INDIA

CHINA-VS: EEN IJSKOUD BEZOEKJE

CHINA VREET CEMENT

VS.

SAMUELSON EN DE TEKORTEN

GEORGE IN TROUBLES
BOEIING SWINGT VERDER
GEORGE GAAT OP ZIJN EENTJE VERDER
VOORBIJ, MENTHOLMONOPOLIE!
DE AUTO'S LOPEN MINDER GOED
US-STRATEGICS
DE MINUTEMEN

34.MIDDEN-OOSTEN EN ISLAMLANDEN.

LIBANON/SYRIË EN EEN NIEUW PALESTIJNS FRONT?
TUNESIË; EEN BESCHADIGD IMAGO
ALGERIJE: VREDE MET KABYLIË?
AL-QAIDA HELPT WEL
KORANWEDSTRIJD IN GAZA
IRAN ZOEKT WEER RUZIE
SADDAM'S OLD BOYS NETWORK
BAGDAD: KARADA STREET
STAKEN IN TUNESIË
DE TRAMWAY/METRO VAN JERUZALEM
IN ISRAËL BEWEEGT ALLES

KAUKASUS

VOORAF
DESTABILISATIEPOGINGEN
AZERBEIDJAN
OEKRAÏNE: ONTSPOORDE REVOLUTIE?
IN GEORGIË WORDT DOORGEDOUWD
VERKIEZINGEN OP Z'N TSJETSJEENS

40.TRENDS/TECHNOLOGIE.

UW AUTO KAN ZONDER U.
GPS: DE REDDING VAN DE RACERS
AIBO, FURBY,NABAZTAG, UW NIEUWE VRIENDJES
IK STOFZUIG NOOIT MEER.
HANDTAS MET I-POD
NUMERIEKE DUO'S
DRIEDUBBELE USB-KEY
BEDIEN UW PC OP AFSTAND
SATELLIETJE REDDEN
GEEN GALAZER MEER MET DE BLIKSEM
NIEUW HART NODIG? GAAT U MAAR EVEN LIGGEN.

43.TOPICS-CAPITA SELECTA.

EINDE 2005: BALANSJE VOOR HET LAND VAN MARIANNE.
WIE IS "HET" ALLEMAAL SCHULD?.... VOLGENS....BURGEMEESTER LEERS? (4)
WIE IS HET ALLEMAAL SCHULD?.... VOLGENS LEZER F. (4a)
GAAT HET KAPITALISME FAILLIET? Of,....
CANADA, DE BUUR VAN DE VS

++++
++++

REDACTIONEEL.

*VOORAF

George zegt dat hij de Irak-oorlog aan het winnen is, en ook van plan is wat troepen naar huis te halen. Zoals ook Tony wil doen. Wij maken intussen ruzie over uitzending...

Sharon is er slecht aan toe, Chirac had eerder ook al een infarctje, en Boutiflika was vijf weken in een militair en zeer geheim ziekenhuis te Parijs. Maagkanker fluistert men. De oudjes beginnen dus om te vallen. In Duitsland worden ze op een zachte manier "vervangen" door de jeugd. Chirac riep de fransen op om weer in hun land te geloven. De Villepin c.s. schetst de fransen de enorme tekorten en waarschuwt voor de noodzakelijke "ommekeer". En dat begin 2006, ruim één jaar voor de verkiezingen! Iran speelt hoog spel en verontrust allen en Johnny Halliday... immigreert naar België. Waar hij overigens ook werd geboren. De truffels blijken "mediocre" te zijn, (middelmatig dus), maar een kilo'tje kost toch nog 1000 euro (prijs particulier); handelsprijs 600.

Zouden wij ook ooit zo'n politiek circus krijgen om "onze militairen", weer UIT Afghanistan te halen? En hoeveel bodybags zouden wij scoren? In de nederlandse buitenlandse politiek proeven velen de atlantische hand van de Hoop Scheffer. Kent U hem nog?

2006 is begonnen, hartje winter in de Provence en wintersport op de VENTOUX-top, die wij vanaf onze bank kunnen zien. Wij gaan onze broze botten er niet aan wagen, maar nemen wel wat meer "vin chaud" in. Aan copij zal Le Provençal geen gebrek hebben in 2006, daar zal ik gaarne voor zorgen. Veel gezondheid en veel leesplezier in 2006 toegewenst! En ik hoop op nog méér reacties van u allen!

*WIJSHEID 13-06

"De gebeurtenissen om ons heen zijn slechts het schuim van de dingen. Wat ons echt moet interesseren, is de eronder liggende zee". (Paul Valéry, 1931).

++++
++++

*INGEZONDEN

Van mijn trouwe amerikaanse lezer:

Read your gazet with very much interest and thank you for giving my thoughts a broader circulation. Also thank you for your common sense comments on the "VS".

Thank you Joe, you're welcome. Your comments on "ENERGY" can be found under: "OLIE (en andere energie)". Thanks for your article about Change; i'll publish it in the next edition!

Enkele vrolijke regels, om te glimlachen, ingezonden door vriend A., alhier. Hij is ook de auteur van een prachtig boek: *Le Tresor de Monnieux*. Een prestatie, om als relatieve outsider (hij komt uit Brussel), zo'n erudiet boek over de historie van je (immigratie)dorp te schrijven! Wanneer komt je volgende boek uit? Dit zond hij me toe:

SOME OF LIFE'S GREATER QUESTIONS

Do married people live longer than single ones or does it only seem longer?

What level of importance must a person have, before he is considered assassinated instead of just murdered?

Why do doctors, when they ask you to strip, leave the room or close the cubicle curtain while you change?.....They're still going to see you naked anyway?

Why do people pay to go up tall buildings and then put money in binoculars to look at things on the ground?

Why does someone believe you when you say there are four billion stars, but check when you say the paint is wet?

Why do they use sterilised needles for death by lethal injection?

Van een trouwe lezer en vriend uit Nederland:

Wat de problematiek van jullie grote steden betreft het volgende:

-Karl Marx heeft natuurlijk voor een belangrijk deel gelijk als hij zegt: "das Sein bestimmt das Bewusstsein der Menschen". M.a.w. als je in een achterbuurt opgroeit, is de kans niet groot dat je voorbeeldgedrag gaat vertonen. Echter als psycholoog weet je dat naast de omstandigheden, ook persoonlijkheidskenmerken een grote rol spelen bij je vertoonde gedrag. Filosofisch betekent dit, dat de mens "de heer der keuze" blijft. Vandaar dat ik het gekozen gedrag als revolutionaire oplossing uiteindelijk toch afwijs. In onze tijd wordt de cultuur te veel bepaald door de onderkant; vroeger kwam die van de bovenkant van de samenleving. In ons land zijn de "tokkies" razend populair en verdienen een vermogen met de talrijke "optredens". Ik weet dat ik me hiermee eerder aan de kant van Sarko plaats, maar ik probeer dat wel te funderen. Ik heb de wijsheid niet in pacht en ben benieuwd naar reacties.

Over mystiek en poëzie:

-Mooi dat je het belang van de mystiek onder de aandacht brengt! Dat blijkt uit je waardering voor het sonnet over de "mevlana", maar meer nog uit je eigen fraaie verzen.

Over de managers (die "het" misschien allemaal gedaan hebben; red.):

-Tegenover de mystiek staat de magie. Zo is de manager een magiër: hij wil/moet veel beheersen. Inderdaad, als Marx nu zou leven dan zou hij wellicht zeggen: "managers overal ter wereld, verenigt u!"

Beste C., de opstandelingen claimden helemaal niets, hoor ik steeds maar. Geen werk, betere behuizing of voorzieningen. Ze waren enkel "verenigd" in het stuk maken, de destructie. Dat is nog erger dan stuk maken om sociale eisen onder de aandacht te brengen, denk ik. Nu is er groot gedonder omdat Alain Fienkielkraut (een jou bekende franse filosoof) zei; "dat hij niet gelooft in het sociale motief, maar meer in het haat- en anticulturele-motief van deze zwarte en arabische mensen, die veelal moslim zijn". Ik vraag me nu af welke de

juiste diagnose is, als het gaat om de relschoppers. Dit soort dingen ligt politiek in Frankrijk enorm lastig. De waarheid is hier niet altijd populair. Ik speur dus maar verder. Overigens is oudejaarsavond hier altijd al crisismoment voor rellen. Laten we hopen dat..... de politiemacht zal enorm zijn!

Ik krijg ook steeds meer plezier in het mystieke, dat heeft (te?)lang geduurd met mij. Maar daar ben ik dan ook indringend bij geholpen! Laten we verder dichten; mooi kan geen kwaad. Dank voor je treffende reacties.

Van duitse vrienden, die half provencaals zijn, kwam binnen:

Holländisch ist schwer zu lesen! Du bist sehr produktiv Leon- ich habe den vorigen Brief noch nicht gans entziffert, da kommt schon der nächste! Guten appetit zu den muizen en vogeltjes!

Lieber M., du schreibst ja schon holländisch; du machst ja riesen Fortschritte! Nicht aufgeben, beim fünf-und-zwantsichsten edition ist alles überstanden. Danke für diese Reaktion. Und bitte, bleib dran.

Van nieuwe (belgische) lezers, die ook deels provencaals zijn geworden.

Hallo, we hebben uw editie 11-05 (hun eerste; red.) van uw nieuwsbrief met plezier gelezen. We kijken uit naar verdere nieuwsbrieven...

Beste V. en F. , welkom als nieuwe lezers en ik zal jullie gaarne bij de abonné's opnemen. Tot gauw dus!

Met vriend A. uit het mooie Monnieux, mailde ik ook wat heen en weer over truffels:

Vriend A.: Inderdaad, de truffels waren zeer goedkoop op onze Kerstmarkt. Verleden zondag verkocht ik ze voor 650 euro/kilo. Hoeveel moet ik volgende zondag vragen? (ik had hem namelijk in de vorige editie een prijs van 300 euro genoemd en voorspelde een hogere) Leon : Zo gij verkoopt truffels.... Dat is een verrassing. Nu weer een prijsadvies geven is voor mij, als potentiële klant, levensgevaarlijk. Vandaar dat ik weer adviseer 300 euro, ongewijzigd.... (grapje, ik denk meer aan 1000 euro volgende weken!)
Vriend A.:Nee, ik verkoop zelf geen truffels maar help de maitre d'hotel van het restaurant in Monieux die zelf truffelvelden heeft en jaarlijks kilo's verkoopt.

U begrijpt, dit was echte pech voor mij... want ik ben gek op dat zwarte goud. Ik kreeg het toch te pakken in het Kerstdiner: Camembert met stukjes truffel erin geprikt... hmmm

Om me te troosten stuurde A. mij toen maar een dit klein mopje:

Twee Belgen nemen deel aan de rally Parijs-Dakar. Ergens in Mauretanië meldt copiloot Sjefke aan Wim, de bestuurder: "opgelet ijzel!". "Ijzel hier?", zegt Wim. " Ja, stop maar gauw!", antwoord Sjefke.

Wim stapt uit de 4X4 en wrijft met zijn laars over de grond en zegt: "Inderdaad Sjefke, je hebt gelijk, zij hebben hier flink gestrooid".

Beste A., dat kan óns hier niet gebeuren. Voor er gestrooid wordt liggen wij al lang in het ravijn!

++++
++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

L' EXCEPTION FRANCAISE

VOORAF:

Nieuws is meestal nogal negatief, en daaraan ontkom ik dus ook niet in deze rubriek. Dus bedacht ik om af en toe stevig tegengas te geven, om te voorkomen dat u denkt dat ik La France niet zou mogen. Integendeel! Daarom dus nu ook: Nos Bonheurs Francais.

NOS BONHEURS FRANCAIS

Een greep uit ons grote geluk alhier:

- de voortreffelijke worsten van "onze slager Fredericq",
- onze filmzaal, een waar kinopaleis
- onze bibliotheek, een schatkamertje voor immigranten
- onze platanen, die ons beschermen tegen het warm worden van onze pastis
- André Chiron, lokaal chansonnier, met zijn fraaie Brassensvertolkingen
- het culturele program van Carpentras: een zeldzaam mooie combinatie van muziek en patrimoine (erfgoed)
- ons klimaat: onzegbaar veel beter dan dat van Nederland; maar met toch enkele hollandse trekjes
- onze mooie markten, die nog gewoon doordraaien, ondanks die bemoeials in Brussel

Wordt vervolgd.....

KANNETJE RESERVEBENZINE MAG NIET!

Van 29 december tot 2 januari moet je hier je auto goed vol tanken; want reservetankjes vullen is verboden bij tijdelijke maatregel. In bijna alle grotere steden/agglomeraties! Want daarvan maakten de rebellen van kortgeleden nog grote hoeveelheden Molotov-cocktails om politie, auto's en gebouwen in de fik te steken. Tja zo ver is het gekomen in dit mooie land. Nou hadden we hier altijd met Oudjaar op enkele plekken fikkies maken zoals ook in Den Haag met kerstbomen als ik me goed herinner. Maar ja, als de vlam in de hele franse pan slaat..... dat is geen sinecure.

Sarko is in een keiharde polemiek geraakt over zijn optreden bij de rellen ("het schorem=racaille" riep hij). Er is nl een zeer succesvolle actie gaande van gekleurde artiesten en sportlieden om jongeren uit de probleemwijken zich te laten doen inschrijven voor de verkiezingen van 2007 (als kiezer natuurlijk!)! Dat moet hier een j  ar van te voren, want de bevolkingsadministratie is niet zo flitsend georganiseerd als elders. De respons is (gelukkig) enorm. Maar er zit een stevig anti-Sarko luchtje aan... Tja zo werkt democratie natuurlijk. Maar gelukkig zijn dat in elk geval ook tegenstemmen voor Le Pen. Dus links zal ervan profiteren schijnt het. Om u de toonhoogte wat te laten proeven hier, enkele citaten van de polemiekers:

Voetballer Liliam Thuram (Antilliaan, speelt in Milaan) zei: dat Sarko " a reveill   un certain racisme latent ". Sarko meteen: "Je le plains d'  tre caricatural. C'est un grand footballeur, ce n'est pas encore un ma  tre    penser". (Jammer van deze karikaturale opmerking. Hij is een groot voetballer en dan ben je niet noodzakelijkerwijze ook een groot denker.)

En ook nog: "Monsieur Thuram, ca fait bien longtemps qu'il n'a pas   t   dans les banlieues. Il vit en Italie avec un salaire qui le regarde". (Mijnheer Thuram is lang niet in de banlieues geweest. Hij woont in Itali   en heeft een salaris dat bij zijn doen past).

De toon van de verkiezingen is hiermee wel gezet, en Sarko moet echt oppassen dat hij niet overtrekt! Want de meest populaire artiest/sportman van Frankrijk (Yannick Noah): tennisser

en zanger) zei al dat ie zich zou ophangen als Sarko president zou worden. Hij werd dit jaar tot "personalité préférée des Français" uitgeroepen.....

Andere artiesten gaven tegengas: o.m. Depardieu, Jean Reno en anderen. In Frankrijk is de opinie van politici echt veel minder van invloed dan die van sportmensen en artiesten! Of is dat in Nederland ook al zo?

L'EXCEPTION MARSEILLAISE

Marseille is zeer impopulair bij de regeerders in Parijs.....revolutionair, mechant volk. De tweede stad van Frankrijk, is in veel opzichten DE uitzondering in heel Frankrijk. Maar, opmerkelijk genoeg, ook bij de recente rellen.....en dat heeft zijn redenen.

Want Marseille heeft geen banlieues zoals elders, het arme deel, woont veel gespreider tussen de andere armen. De politie is ook heel anders aan het werk: veel buurtcontact en een echte criminele dienst. Ze weten met wie ze te doen hebben, en er is "communicatie". En de voetbalclub "Olympique Marseille" is daar een echte bindende factor bij de armen, over ethnische-religieuze grenzen heen...

De burgervader (rechts, vreemd genoeg en toch gekozen), is trots op zijn crisisbeheersing en terecht! En hij liet het horen..... ik hoor dan Job Cohen geluiden, echt waar..... De boel bij elkaar houden en zo. Verstand en politieke overtuiging hebben kennelijk geen hoge correlatie. Een geruststellende ontdekking. Mogelijk ga ik nog ooit in de Prado (oostelijk Marseille) mijn oude dag slijten.....en dan gaat mijn autotje ook niet in de fik. Easy living is....vooruitzien.

NEDERLAND'S EXCEPTIONELE IMAGO

Een verhaal over Ajax komt in de franse sportpers wel vaker voor, maar wat er nu wordt geschreven, is niet direct een sportief onderwerp te noemen. Men is stomverbaasd over de "Joden van Ajax" en "de Palestijnen van Feyenoord c.s.". Om dit "spelletje" te doen begrijpen aan franse lezers, blijkt schier onmogelijk. Dit is zo hollands, dit is "over de grens" niet uit te uitleggen. De beschrijvingen van de toestanden op de hollandse voetbalvelden zit vol ongeloof: joden aan het gas (met bijpassend geluid) en soortgelijke reacties van de tegenpartij, het klinkt allemaal totaal maf in franse oren. Men zoekt verklaringen in dingen als: het Ajaxstadion lag vroeger dichtbij de amsterdamse jodenwijk, het bestuur van Ajax was lang "joods", maar het overtuigd nauwelijks. Ook meldt men dat de amsterdamse joodse gemeenschap, de voetbalbond en veel nederlanders geschokt zijn over dit fenomeen. Dat er zelfs marokaanse supporters van Ajax zijn die tégen "de Palestijnen" ageren en "voor" de joden zijn, slaat hier in als een bom. Israëliische kleuren op de tribunes, gadgets in die kleuren, het is niet te snappen. Ik kreeg ook ooit die vraag van franse kennissen en wist me geen raad. Nou weet ik niks van voetbal, dus daarop heb ik het moeten gooien. Want probeer je wat anders, dan verschijnt die uiterst afstandelijke blik in de franse ogen, waaruit je kunt lezen: "Die hollanders zijn totaal maf geworden. Komt ongetwijfeld door de koffiecacafétjes". Ik eindig dus nu maar met : Andere Vólker, andere Sitten. Weet ik veel; stop daarmee dus, alstublieft!

EEN BURGEMEESTER EN EEN HYPERMARCHÉ

Een zeer kiene franse burgervader kreeg bezoek van drie mannen die gaarne weer eens met hem wilden spreken over de moeizame voortgang van de aanvraag voor een vestiging van een enorme Hypermarché in zijn gemeente. Deze machtige organisatie, een der grootste werkgevers ook in Frankrijk, was zeer verbolgen over de tegenwerking van de (gekozen) burgervader. De grootgrutters hebben een dubieuze reputatie bij boeren, verkopers en vakbonden.

Nu wilde de Hyperboys hun "aas" wel eens inzetten, en na wat gekeuvel nam een van deze drie Daltons (zoals de burger ze later noemde) een bruine enveloppe uit zijn colbertje , legde die op het buro van de maire en sprak: "In deze enveloppe zit 500.000 francs". Stille dus..

Maar onze kiene burgervader, vertrok geen spier en sprak: "Of ik moet dit zien als een poging tot omkoping van een overheidsdienaar en dan moet ik nu de gendarmerie bellen, óf

ik kan het zien als een gift aan de bijstandskas van onze gemeente Puy-Guillaume en ik geef U een reçu'tje..."

De schok bij de Daltons was enorm, maar toen kwam er stotterend uit: "Oh, eh, eh,....het is uiteraard een gift monsieur!". En uiterst nerveus stapten ze op nadat de maire een reçu voor 500.000 francs (75.000 euro) had uitgeschreven...Ai, ai.

De burgervader als held en voorvechter voor eerlijkheid en recht....zo hoort het. De enige vraag die ik nog had was hoe die burgervader nou wist of er wel precies 500.000 francs in die enveloppe zaten toen hij het reçu uitschreef....Want stel dat het meer of minder zou zijn in werkelijkheid? Hoe moet je dat uitleggen dan? Had hij dus toch nog een pietsie vertrouwen in de grootgrutters? Dus, lezers, wordt U ooit tot burgervader gekozen, en krijgt U dit soort bezoek dan weet U nu exact hoe te handelen...Doen dus; is goed voor de carrière! Alle kandidaten (ook in de verre toekomst dus), alvast sterkte toegewenst.

TREINTJE RIJDEN KAN BETER

In Frankrijk zit de SNCF (Spoorwegen) , exclusief de TGV dan, stevig in de geldzorgen. In Canada (en in de VS) opereert Canada National en het loopt daar fantastisch. De transporttijd van Toronto naar Baton Rouge (vlakbij New Orleans) was ooit 6/7 dagen en nu....80 uur. Dit bedrijf breekt records in de branche. Nu kijkt men hier eens goed naar hun formule, want de poging om het goedertransport op te peppen (met een dreun overheidsgeld geprobeerd) is jammerlijk mislukt. In Frankrijk waar het vrachtverkeer per auto een dreigend nivo heeft bereikt, is eea een voorteken van grote verstoppingsproblemen. Als u wel eens autoroute rijdt weet U wat ik bedoel. SNCF is ook een echt CGT-bastion en dus zwaar in de versukkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn meer dan riant overigens. Dus de personeelsleden hebben allemaal een mooie auto en hoeven niet te wachten op treinen die niet komen zonder uitleg. Allez SNCF, maar historie, cultuur en economische factoren hangen samen. Dat is hier erg goed te zien, ook bij SNCF.

EVEN EEN VLEKJE WEGWERKEN

In 2009 moet het jaarlijkse tekort van de algemene ziektekostenverzekering (Assurance Maladie) in Frankrijk terug zijn bij0,6 miljard €. Nu is het8,3 miljard....Dus per jaar moet er tot 2009....7,5 miljard worden bezuinigd. Hoe? Goeie vraag.

Er werden al 200 medicijnen van de vergoedingslijst gestreept. En, bij een consultprijs boven de 91 € , moet de patient 18 € zelf lappen. En er komt, zegt men, nog meer....

Maar geen paniek: het is de 18^e-reddingsoperatie sinds 1977. En, tot nu toe ging "alles" nog goed toch? Ik heb gelukkig een franse vriend die huisarts is....dat is goed voor me.

KIJK- EN LUISTERBIJDRAGE ANNO 2005

Na veel geduvel wordt deze belasting nu geïnd via de bewonersbelasting op je huis. Basta.

Maar ja dat leidde uiteraard tot overbelasting bij de arme belastingambtenaren, die hier eerder niets mee van doen hadden. Waarom? Wel zo'n 370.000 huishoudens hebben protest ingediend omdat ze, TV kijken via de PC en de telefoonlijn. En dat staat niet in de nieuwe wet...want de wetgever kijkt nog zelf met een gewone TV natuurlijk. Dus de belastinggirls en -boys worden knettergek! Want er zijn ook nog duizenden die beweren geen TV in huis te hebben...Dat gaat dus gierend uit de klauw lopen vrezende velen...

Maar we wisten het al: Leuker kunnen ze het niet maken, maar welingewikkelder. En dat in het land dat ooit vooraan liep met zijn plan calcul: dertig jaar geleden was dit land revolutionair in automatisering voor alledag. Dat is stevig anders geworden.

POOLSE LOLBROEKEN

Het Pools toeristenburo in Parijs had een origineel idee. Ze lieten aanplakbiljetten ophangen waarop een uiterst sexy dame in loodgietersuitmonstering (de poolse loodgieterster) te zien is met eronder de tekst: "Ik blijf in Polen! Dus kom mij bezoeken!". En het werkte....het bezoek van fransen aan Polen steeg met 40%...Nou blijft de vraag of ze als toerist gingen of...als

loodgieter. Meer humor moet worden gestimuleerd in het grote Europa; ik ben daar sterk voor! En waarom Bolkenstien een poolse loodgieter nam in Frankrijk is eindelijk helemaal duidelijk. Foei Frits toch!

FRANKRIJK VERMENIGVULDIGT ZICH WEL!

De fransen zorgen voor bijna voldoende kids, de Duitsers zien het niet meer zitten. Hoe zit dat nou? Aan de borreltafel hoor je hier dan: die moslims maken zoveel kindertjes om Allah te behagen. Nou echt niet hoor; kids maken is hier financieel lucratief! Luister naar dit stukje Franse bevolkingspolitiek: een zeer vooruitziende politiek overigens.

Voed je als werkende vrouw drie kids op dan krijg je 10% bovenop je gewone pensioen...een kind krijgen levert een extra-trimester pensioentijd op tot het 16^e jaar van de koter. Wel met een maximum van 8 trimesters. En uw tijdens ouderverlof (max 3 jaar) loopt ook uw pensioenopbouw gewoon door, zonder dat u premie betaalt.

Waarom hier dus werkende vrouwen drie kids hebben is nu in een klap duidelijk. En ook waarom Frankrijk redelijk op peil blijft als enige Europese land. Bij de laatste pensioenherziening hier is dit alles buiten schot gebleven....al vraagt men zich nu af of dit wel te betalen blijft....Maar als bevolkingspolitiek instrument is het uiterst effectief gebleken....daar moeten de anderen nog aan beginnen. De grootte van het gezin gaat dusdoor het vervroegde pensioen!

HET "ECHTE" SNCM-SCHANDAAL.

Nee, nu bedoel ik niet de langdurige staking en de kaping van een ferry die werden uitgevoerd omdat "men privatisering weigerde". U weet het misschien, de staat won het geduvel, met als dreigement....faillissement!

Overigens bleek per ongeluk dat er supergeheime ontmoetingen waren op hoogtijmomenten van deze harde strijd...o.m. tussen de "baas" van de CGT en ...de kabinetsdirecteur van Le Breton (min. Econ. Zaken + Financ.). Dat mocht niemand weten want op die dag liep de CGT-baas nog mee in Marseille, onder zeer beledigende spandoeken voor de regering, voordat ie zich naar Parijs spoedde om even met de "vijand" bij te praten...U ziet, ook hier is de achterkamertjesbenadering een geliefd instrument. Ai, dus.

En nu komen er ook nog wat lijken uit de verstilde SNCM-kast vallen, gemeld door journaal van Le Parisien. Deze werden overigens intussen met ...de dood bedreigd....zo gaat dat als je Corsicanen aanpakt. Wat ze schreven? Ziehier:

De SNCM-medewerkers van de ferry-restaurants, hadden zelf nog wat bijbanen: ZE HADDEN ZELF OOK NOG EEN RESTAURANT. Dat mag, en ze hadden de tijd ervoor, als je per dag op zee,vier rustdagen krijgt. Maar wat niet mag is je eigen resto te laten bevoorraden door de leverancier van het ferry resto...en dan de factuur laten betalen door de "BAAS". Wat ook niet mag is zelf kaartjes verkopen, en de centjes in eigen zak steken en wat ook verboden is: drankjes verkopen aan de bar op de ferry en dan de ping-ping in eigen spaarpot doen. Nee dat mag echt niet. En nu dat te voorschijn komt op het moment dat de nieuwe eigenaren wat "aan het personeel moeten doen", geeft dit alles wel wat aanwijzingen over wie je beter zou kunnen vragen thuis te blijven. Dus nu begint de ontmanteling van een groot CGT-paradijs. Einde van de rit dus.

LOUIS XX FOR PRESIDENT

Graaf Henri van Parijs doet mee aan de presidentsverkiezing begin 2007. Hij is de echte afstammeling van de onthoofde voorvader der Bourbons. Hij kan dit mede omdat hij onlangs een rijke Venezolaanse dame huwde met veel oliedollars. Hij ging met haar naar de cathedraal Saint Denis in Parijs, naar de tombe van Louis XVI alvorens te lunchen met de vele legetimisten (koningsgezinden). Dan nog naar de hoogmis ter ere van de "verjaardag" van de oprichting van de Invalides, ook al een initiatief van zijn roemruchte voorvader. De "valse" koningstak, die van Orleans, is gewaarschuwd: Louis XX gaat op verkiezingstour in 2006 via Chartres.....viering van 1000 jaar Capetiens. Dus eigenlijk is heel Frankrijk gewaarschuwd....al ligt het nu wel lastig na die rellen. Immers de andere Louis

werd door de revolutionairen verjaagd, gevangen en ...geguilotineerd....Omdat ie sociaal niet goed had uitgekeken. Niet direct reclame voor de nieuwe sterke man.....

CORSICA TEGEN DE VS

Nee, het is geen rugbywedstrijd. Een aantal corsicanen, nationalisten en milieu-activisten, demonstreerden tegen de uitbreiding van de Amerikaanse basis op Zuid-Corsica. Hier staan sinds 1972 atoomraketten en atoomonderzeeërs. En er was in 2003 een geheimzinnig ongeluk met zo'n atoomduikding. Dat werd handig geheim gehouden door de VS en de ...franse regering. Deze basis uit koude oorlogstijden is nu best handig voor het in de gaten houden van....U begrijpt het al....Iran en andere spannende landen. Dus de atoomraketten van de VS zijn ook redelijk dicht bij Iran te vinden, dat er geen mag hebben... Verschil moet er zijn, ook bij dit gevaarlijke speelgoed.

DE CHOLESTOROLCLAN

Anti-cholesterolpillen vliegen over de toonbank. Voor 1 miljard € per jaar; twee keer zo veel (per hoofd dan) als in Duitsland en de UK. De straatarme overheid trapt dus nu de rem vol in. De artsen krijgen de schuld; veel te vaak en...veel te dure voorschrijfpartijen. Onnodig en zelfs "ondeskundig" roept men. En dan die arme patiënten die onnodig slikken? Je hoort ze niet...maar vinden de premies ook wel erg hoog worden. De stille strijd tussen farmagiganten met hun marketingpower en de frontsoldaten van de zorg lijkt erg ongelijk. De wapens moeten gelijk worden; de macht moet weer bij de patiënten komen te liggen. Dit systeem draait dol.

Een recent onderzoek gaf te zien dat 8 op 10 patiënten het helemaal niet erg vindt als ze geen medicament krijgen bij doktersbezoek...Maar 44% van de artsen zegt zich onder druk gezet te voelen door de patiënten om wel iets voor te schrijven. In Nederland, zegt men, is dat maar...20%?

Ook 55% van de artsen geeft medicatie bij verkoudheid...en slechts 27% ziet dat als nodig. Dus...de dokter moet langer PRATEN met de patient en minder voorschrijven. Nou is de tijd die hier de dokter voor je heeft veel meer dan (normaal) in Nederland. Maar ja, een arts per 1500 patiënten is ook wat anders dan de Nederlandse, dubbele norm.

Wij zijn altijd heel kritisch bij de dokter hier met medicatie. Resultaat: wij krijgen bijna nooit wat mee naar huis...en we leven nog.

LE PEN REGEERT WEER.

Verdeel en heers, de favoriete sport van Jean-Marie, heeft ie nog niet verleerd. Hij benoemde Louis Aliot tot secretaris generaal van de FN, deze "nr 3" in de rangvolgorde van opvolging van JM. Voor hem nog...Bruno Gollnitsch en Marine Le Pen (dochter). Een voorziening voor alle gevallen, want JM gaat zich opwerpen als presidentskandidaat in 2007. Maar hij moet nog zijn 500 handtekeningen van burgervaders vinden om te kunnen kandideren. Nog een pikant detail: Louis Aliot was parlementair assistent van Marine in het Europese parlement. Volgt U nog? Het FN is eenfamiliebedrijfje...

DE POLITIEKE KIDS VAN CHIRAC

Jean-Marie Le Pen is berucht om zijn harde uitspraken, en , bij de rellen moest hij natuurlijk ook commentaar geven. Hij sprak met venijn: "De jeugd in de banlieues, die voor het terrorisme en het banditisme zijn voorbestemd, zijn de politieke kinderen van Jacques Chirac". Dat doet de genoemde echt pijn, dat weet zelfs ik. Hij was verder best stillekens onze Jean-Marie....hij hoeft ook niets te doen, zijn koren staat te bloeien. Anderen geven de kunstmest. Want hij zei ook nog: "Ik ga niet meer uitweiden over Sarkozy; ik ben tevreden over de duizenden mailtjes en telefoontjes die de FN ontving". Pas op met deze populist zonder weerga.

CHINEZEN IN PARIJS

Nee, geen paniek, de Chinezen zijn in Parijs nog niet de baas. Ze zijn wel als toerist in grote aantallen aldaar te vinden. Parijs zag ze met veel verwachting komen....mede als invulling

van het gat dat de wegblijvende Amerikanen achterlieten. Maar, nu valt het toch wat tegen. De Chinezen nemen lang niet allemaal de 5 sterren hotels, nee 3 is ook goed vinden ze. En, dat superdure eten is ook voor velen wat te veel; ze gaan liever naar...de Chinese restaurants in Parijs. Daar tref je de andere toeristen en... ze snappen daar wat lekker is en wat een fatsoenlijke prijs is. En, ze verstaan je ook nog. Er moet nog even gewacht worden voordat de "China Dream" in Parijs losbarst. Dit was in Amsterdam niet gebeurd, daar waren alle Chinezen al bij Job geweest om mee te doen aan een gerichte ontvangst van hun "landslieden".

IS HEINRICHS FRANCOFIEL? (of; L'Exception Langraafaise)

Ik las over deze wethouder in Landgraaf, die ik nog ken van projecten aldaar, heel lang geleden. En he is still going strong...lees ik. Wiel stelde voor om ouders korting te geven op de riolrechten als...ze een kind (erbij) krijgen. Want Landgraaf en omgeving begint grijs te worden en ...sterft uit. Zijn initiatief zegt ie, sluit aan bij landelijke opvattingen bij zijn club het CDA en, hij wijst ook op ...Frankrijk in deze. En daar heeft onze Wiel helemaal gelijk in: de Fransen planten zich ook driftig voort tegen fiscale voordelen. Hoe weet ie dat? Heinrichs klinkt niet naar Franse voorvaders en ik geloof niet dat ie de Provence frekwenteert. Overigens zijn zijn collegebroeders kwaad op hem; zijn voorstel valt buiten zijn portefeuille. Maar dat klopt niet want Wiel heeft kinderspeeltuinen wel onder zijn hoede. En wat zijn die nou zonder kinderen? En de logica dat meer kids meer rioolspul oplevert is volgens Wiel peanuts. De tijden zijn veranderd; in onze vruchtbaardere jaren zorgde de pastoor, zonder subsidies, wel voor voldoende voortplanting. Hierbij bedoel ik niet de gehuwden onder hen hoor.

PENSIONADO'S AU TRAVAIL

Er was een eindeloze discussie in Frankrijk om te komen tot hogere "arbeidsparticipatie". Dat is een mooi woord om aan te geven, dat je wil dat men langer blijft werken. Deze participatie is hier bij 55-64 jarigen...36,8% en in Europa gemiddeld 50%. Hier werkt 1 op 2 Fransen in de groep 55-60 jaar nog maar en nog 1 op 5 in de groep van 60-65 jaar. Men denkt dat de gemiddelde leeftijd voor aanvang pensioen (nu 57 jaar), naar...60 jaar zal moeten vóór 2010! Alle vakbonden, behalve de CGT doen mee. Comme d'habitude.

Ik beseft dat ikzelf moet gaan oppassen op 63,5 jarige leeftijd, want straks begint de AOW nog op 67 jaar en wat moet ik dan doen van 65 tot 67? Identiteitsverlies van ernstige orde, dat kan toch niet? Dan maar olijven en druiven plukken, vakantiehuisjes beklussen of toeristengids spelen. Ik ga me maar doen bijscholen.

FRANSE EXPORT LOOPT NIET BEST

Het handelstekort was in Frankrijk nooit zo groot sinds 1990. De consumptie stijgt nog wat alhier maar dat bestaat enkel uit...de aankoop van geïmporteerde goederen uit de groeielanden China, VS en India. In Duitsland was het ook erg verontrustend maar het tijt keert, zij het langzaam. En u weet ook dat het Amerikaanse handelstekort gigantisch is, om dezelfde redenen als in Frankrijk. Nu noemen sommigen Frankrijk "de aanhangwagen van de Europese industrie". Geen eretitel helaas.

FRANKRIJK OP DE BRUSSELSE STRAFBANK.

Te hoge tekorten? Boete is je deel. Frankrijk werd nu officieel door Brussel gewaarschuwd. Niet zo maar: de overheidsschuld is nu 66,5%...2004 nog 65,1 en het begrotingstekort 2005 -3,2% was -3,7% in 2004. Werkeloosheid bleef 9,6% en de groei kwam op 1,5%, veel te weinig om de werkeloosheid te keren. Daar krijg je geen prijs voor, nee dat kost geld. Want de limits zijn 60 en 3%. Nu is het met de grote buurman Herman ook niet echt geweldig: publieke schuld 68,8% (was 66,4%), begrotingstekort -3,9% (-3,7%); werkeloosheid 9,5% (was 9,5%) en groei 0,8% (was 1,6%). Dus de Duitsers zitten er nog erger naast. Het is nu dus tijd om te gaan vragen om vermindering van de Nederlandse bijdrage....want Brussel krijgt poen van de zondaars. Het zijn prognoses natuurlijk en, België, Portugal, Italië en Griekenland zitten nog slechter. Dus ca 7 landen in de euro (13 totaal) zitten in de

fout...Nederland is voorbeeldig...54%, -1,8%, 5,1% werkeloosheid en groei 0,5%. Ons Gerrit lette wel op en het deed pijn.

Volgend jaar, als het aan Angela ligt, zal het in Duitsland weer kloppen met het begrotingstekort: de ingrepen zijn enorm! De franse deskundo's zien met beven dat er in het jaar voor de presidentsverkiezing 2006.....geen cent zal worden bezuinigd. Thierry Breton weent zachtkens....

POLYGAMIE EN MARIANNE

Nee, poligamie is in Frankrijk verboden...no way. Maitresses niet. Maar ja, er kwamen immigranten uit Afrika, die polygaam zijn want moslim. En dat kan je niet verbieden....Het gevolg is er dan ook...gezinnen met diverse vrouwen en >10 kids in een appartementje. Men schat het op 30.000 families dat wil zeggen 300.000 personen. En dat kost tussen 150 en 300 miljoen euro, 1300 euro/mnd voor een 10-kids family. Het borrelpraatje dat deze kids de grote boosdoeners zijn/waren bij rellen is geheel onjuist zeggen onderzoekers. Wel vermoed men "gerichte emigratiekeuzes" achter dit verschijnsel....dwz dat families "vergroot worden" vanwege de immigratie; je neemt als man er gewoon wat dames met aanhang bij en gaat noordwaarts. Maar ja, wat kan je met dit vermoeden? In het land van de mensenrechten dus....niets.

FOLDERS IN HET ARABISCH

Het franse Arbeidsburo (ANPE) gaf een foldertje uit in het arabisch...klantenservice. Grote toestanden, dit is "tegen de republiek" en dat kan niet. De taal van de overheid is ...frans. Mijn ega kreeg dat ook ooit te horen toen zij een brief richtte aan de locale directie van La Poste. Nu bleek uit snel onderzoek dat deze folder "interministerieel was geconcipeerd" in 2002 om werkeloze allochtonen (van arabische komaf), op te roepen mee te doen aan het tekenen van een integratiecontact...Prima idee, bleek het....Nu niet meer dus. Symptoom? Wij kennen best wel buitenlanders hier, die niet verder komen dan "bonjour" (s'avonds) en "bonsoir" (s'morgens). Voor hen dus ook geen hoop....

CARREFOUR : EN PANNE

Deze wereldgrootgrutter (wereldwijd no 2), gaat in Mexico en Japan sluiten. Zeer bedonderde resultaten aldaar. In Frankrijk worden nu ook 1,5% van de banen geschrapt. Grote concurrentie en terugvallende vraag zijn de oorzaken, zeggen ze. Dit is voor onze landgenoten hier een grote schok: Carrefour is een symbool in de hypermarché's. Niemand ontsnapt aan de swinging world...een ander pikte dus deze omzet in, zeker weten.

DE VRIENDSCHAP MET MEXICO

Tja dat zal U verrassen, Frankrijk is goed bevriend met deze buur van de VS. Terwijl dit land eigenlijk spaanse wortels heeft.Er zijn al lang veel handelsbetrekkingen tussen deze landen en ook wel 750 franse bedrijven gevestigd. Vincente Fox is een cultuurfreak en ziet La France zitten. Hij is ook "goed" met George overigens. En dat kan Jacques C. nog ooit van pas komen , niet dan?

++++
++++

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

Al eerder schreef ik over het spanningsveld burger-overheid alhier. Eigen ervaringen bij de vleet en uiteraard ook de nodige hartekreten van vrienden en leden van onze clubs voor Hollanders (450 leden) en Fransen-Engelsen (150 leden) alwaar we nogal eens wat horen en veel lachen. Beter gezegd het varieert van triest naar (uiterst) komisch; alles zit erin. Dit

relatieveld is natuurlijk wereldwijd een bron van pret en droefenis, maar wij denken dat de relaties alhier, een echt specifieke couleur française hebben. Oordeelt u zelf aan de hand van een greep uit dit potje.

EEN GEËRFDE REL

Duitse vrienden kochten jaren geleden hun droom: een oud huis, meer een ruïne, in the middle of nowhere. Niets en niemand om hun heen, enkel een vakantiehuisje leunde tegen hun muur, eigendom van franse mensen. Het was een oudere heer, die vroeger secretaris was van ene Salvador Dali, jawel die dus. Er waren natuurlijk ook gemeenschappelijke perceelgrenzen, maar dat vonden de nieuwkomers helemaal geen probleem.

Helaas, er zat een onvermoede adder onder dit gras. De notaris die de acte transporteerde, had niet gezegd, dat er een relletje was verbonden aan hun droomhuis. Overigens was de moeder van de notaris de verkoper van het huis van onze duitse vrienden. Toevallig.

Ze ontdekten het akelige euvel op een mooie winterdag, toen er een net gekleed heerschap verscheen en zich voorstelde als...een deurwaarder. Hij had een hoop papier bij zich en eiste het "mogen blokkeren van hun toegangsweg" op. Want die liep....sprak hij, over het terrein van hun burens en zij hadden daarvoor geen "droit de passage". (recht van overpad). Watte, dachten de nieuwe bewoners? Maar dat terrein waarover de weg liep hadden ze toch gekocht en betaald? Klopt zei de deurwaarder maar al tientallen jaren werd die eigendom betwist door de vorige eigenaar en wel met processen en zo. Daarom was hij er nu ook. Er begon nu van alles te rammelen bij de toehoorders: het frans van onze allemands en zeker ook hun gemoed. Wel potverdrie dus.

De deurwaarder vertrok en zij stoven naar ...de notaris. Hij was er en verklaarde dat er inderdaad een proces liep, al sinds bijna een halve eeuw. Tja, dat was nu eenmaal zo en hij raadde aan de "oude" advocaat, die er al jarenlang aan werkte (voor zijn moeder dus) te bellen. Opnieuw rammelde het bij onze vrienden. Maar wat doe je er aan? Je gaat natuurlijk die advocaat bellen. Deze bevestigde het euvel en er werd een afspraak gemaakt. De maitre zei wel nog even, dat hij slechts kon redemarreren, als er een leuk voorschotje werd betaald bij de eerste ontmoeting. Voila.

Onze Duitsers keken wat minder blij naar de blauwe luchten in de er op volgende dagen, helaas. En zo begon een lijden van jaren. De maitre deed veel werk, zo te zien aan zijn nota's, maar het schoot niet echt op. En natuurlijk wist het hele dorp al 50 jaar van het grote gedonder, dat is zo hier (en waar dan niet?).

De buurman werd ongeduldig, nadat ie weer een (deel)procesje had verloren en..het volgende al weer was gestart. Op een ochtend ontdekten ze, dat de afrastering beschadigd was. Wat vreemd, de enige aangrenzende was de buurman, en die was er op vakantie. Men wachtte af, maar toen er ook nog een muurtje "omviel", kwamen ze ongerust koffie bij ons drinken. Wij zagen hun wanhoop en besloten te helpen. Nou ja, geen commando-acties natuurlijk, maar gewoon high-tech hulp. Ik kocht een (fake) videocamera met echt rood knipperlichtje en die werd aan een hoge muur bevestigd. Het elektronische oog op (en vanwege) de burens uiteraard. Er werd een net briefje aan de burens gedicht, waarin de video-surveillance werd aangekondigd: "nodig, omdat er vernielingen waren geconstateerd en aangeraden door de gendarmerie". Niks van waar natuurlijk. En er werden ook nette bordjes opgehangen waarop stond: Video-surveillance. Zo, dat was dat. De Duitsers zagen op hun TV helemaal niks van die nepcamera, maar dat wist de buurman niet. En, zie, het wonder geschiedde: de vernielingen stopten. Maar niet de juridische aanvallen!

De D-marken bleven dus (voor een deel) naar de maitre vloeien, en toen, op een donkere nacht, geschiedde er iets heel onverwachts. Er was een hoop lawaai en licht buiten, en toen ze uit het raam keken, stond het er blauw van de Gendarmes c.s. Bij bange vragen uit het geopende raam, voelden ze zich wat beter, toen bleek dat de prinsemarij naar binnen wilde.... bij de buurman. Hadden zij misschien de sleutel? Nee, dus, stel je voor! Dus begrepen ze dat er geforceerd zou worden, en dat hoorden ze ook al ras.

Ze stonden meteen op, keken wat rond, en hoorden van een vriendelijke diender dat men huiszoeking deed. Want men verdacht de ex-secretaris van verduisteringen, misschien wel van schilderijen van Dali. Na enig denken, besloten ze maar een stevige slok te nemen, want

ze vermoedden nu een mogelijk gunstige ontwikkeling. De buurman in de bak; dat zou rustig worden!

Dat viel echter tegen. Het tempo van de maitre bleef gelijk en het geprocedeer ging door. Ze wonnen weer eens wat en hadden dan een feessie en, daarna ging het gewoon weer verder. De enige troost was: bij het winnen konden zij steeds de advocaatkosten claimen. Dwz pas de tweede keer, want de maitre had eerder vergeten dat in zijn papier naar de rechtbank te eisen...

Zo gaat het leven voort, de buurman betaalt en blijft boos, onze vrienden betalen de maitre. Die heeft intussen een leuk hoekje in de wijnkelder vol liggen van zijn noeste arbeid voor onze vrienden. En dezen vierten elke keer gewoon hun (phyrrus)-overwinningen. De molens van vrouwe Justitia zijn oud maar degelijk, en ze malen dus verder. En, ze moeten natuurlijk adequaat worden gesmeerd.

Nu, na vele jaren, is er grote berusting merkbaar. Want het strakke blauw alhier doodt elke agressie en die paar centen vergeet je ook wel in de warme zon.

Vive la Provence et la vie en rose.

GÉ-GÉ's.

Een gé-gé is iemand die zowel **gek** als **geniaal** is. Volks gezien zit dat meestal bij elkaar. Maar ja, als je je kop boven het maaiveld verheft, ben je al gauw "niet goed bij je hoofd". En "excentriek" is voor velen gelijk aan "knettergek".

Dus leek het me goed eens na te gaan of het "gezonde volksempfinden" in deze wel of niet een kern van waarheid bevat. Ik verzamelde daarover tot nu toe het volgende;

-Michel-Angelo had zeer weinig vrienden. Hij was vaak woedend, deed vreemd en nogal wild soms. Twee engelse psych's vermoeden dat hij licht autistisch was; hij leed, denken ze aan het syndroom van Asperger. Idem voor Bela Bartok, Glen Gould (pianist) en, zelfs beweert men, ook Bill Gates. Kenmerken: obsessieel werken, communicatieproblemen, alles willen controleren en bovengemiddeld slim zijn.

Kan je dus ook zeggen, dat als de meeste mensen het Aspergersyndroom zouden hebben, de minderheid gewoon "stom" zou worden genoemd? Een wel erg theoretisch vraagje niet? Kijk, als u dat ooit lukt, naar de film over de superwiskundige Russel Crowe, Nobelprijswinnaar economie in 1994, en u begrijpt er alles van. Want ook hij was bepaald "niet-doorsnee".

Nietsche behoorde tot de "bi-polairen", een franse aanduiding voor manisch-depressieven. Hij kreeg ook nog syfilis en werd daarvan geheel krankzinnig. En hij was niet de enige bi-pool: Newton, Gauguin, Virginia Wolf, Edgar Poe, Victor Hugo en ook good old Charles Dickens deden hierin mee. Intussen is wel statistisch vastgesteld dat artistieke en wetenschappelijke genieën, wat vaker geestesafwijkingen vertonen dan anderen. Zelfs Aristoteles lijkt bij dit merkwaardige deel der mensheid te hebben gehoord!

Ene Lambroso beweerde ooit dat alle toppers gewoon "gedegenereerd" waren. En Poe zei dat de waanzin de opperste vorm van intelligentie was. Overigens werd in romantische tijden gaarne aangenomen dat gekte de scheppingsdrang opriep. De surrealisten van de 20^e eeuw dachten dat het genie bevrijd was van vooroordelen en dat de schizofreen de echte scheppingskunst beleefde, dank zij een afwijkende persoonlijkheidsstructuur.

Het "aparte" heeft altijd mensen geïntrigeerd, en ook tot vele foute theorieën aangezet, lijkt het. Nou denk ik dan, alles wat een mens verheft uit de grijze muizenmassa is toch het bestuderen en analyseren waard? Het onbekende, het uitzonderlijke, is toch waar de mens meestal van houdt? Al is het vaak enkel het "zien" daarvan bij "de ander" en niet zozeer het zelf zijn.

Scheppingsdrang komt vaak op het moment van herstel, bij opkrabbelen na een depressieve periode, zeggen sommigen. Immers de "artiest" heeft veel tijd verloren en wil er weer tegen aan. Maar dat bewijst natuurlijk niet dat ziekte het genie verórzaakt. De meesten kunnen nou net niks als ze ziek zijn. En sommigen produceerden hun topstuk in heel korte tijd en realiseerden soms tientallen jaren daaropvolgend niets interessants meer.

Een depressie is dan ook een intellectuele vertraging tgv de chemische veranderingen in het brein. De meeste auteurs waren wel melancholiek als ze grootse dingen schreven maar dat was veelal buiten een echte ziekteperiode. Depressief geworden, schreven ze niets meer.

Bij autisme zou het kunnen zijn dat "buiten de gemeenschap leven" tot een "grote, kinderlijke frisheid van geest leidt". Maar, lang niet alle autisten zijn geniaal.

De wetenschap houdt zich al heel lang bezig met deze fenomenen. Kunnen door geestesziekten hersenafwijkingen ontstaan?; was een van de vragen. Met de huidige MRI-techniek kan je zien welke hersengebiedjes actief zijn tijdens het schrijven, lachen, lopen etc.. Er bestaat in uw brein zelfs een "spijtzone"!

Dus, waar zitten de centra van het genie nou? Men vond, dat autisten zeer afwijkende denkprocessen hebben: zij werken veel met beelden en veel minder met woorden.

Ingenieurs onder hen kunnen zeer exacte wandelingen maken binnenin het (virtuele) object waarover ze nadenken. Maar zij zijn wel beperkter in hun socio-emotionele uitwisselingen.

Fenomenale hoofdrekenners vertonen zelfs zeer afwijkende hersenactiviteitsstructuren. Die kunnen ook bij schakers ontstaan, nadat deze zeer lang trairden in het schaken. Hetzelfde gebeurt bij muzikanten; ook zij ontwikkelen al oefenend, afwijkende patronen in de hersenfuncties. Dus blijft de vraag bestaan, en lijken intelligentie en creativiteit niet voldoende om geniaal te kunnen zijn.

Mozart, hoorde op 14-jarige leeftijd het Miserère van Allegri en schreef het foutloos op, enkele uren later. Van hem wordt ook verteld dat hij het syndroom van Gilles de la Tourette had. Maar, zoals dat hoort, bestrijden anderen dat weer. Zijn muziek is geniaal, dat is zeker. Wie van ons kwam nooit een "vreemde mens" tegen? Wij allemaal toch? Zo ontmoette ik op 18-jarige leeftijd een ca 10-jarig jongetje uit onze buurt. Ik prutste aan een oude Volkswagen en het jongetje vertelde me feilloos hoe de verbrandingsmotor werkte. Ik was geheel plat, toen ik, na verificatie, zeker wist dat hij het begreep! Ik sprak met zijn vader, een chemisch ingenieur. Die vertelde me dat zijn jonge zoon zijn vakliteratuur las en ...begreep. Ze konden daar gewoon als vaklui over discussiëren. Deze jongen leefde zeer eenzaam en pleegde al jong zelfmoord.

Iemand anders, die ik kende, gedroeg zich vreemd en men vermoedde dat ie overspannen was of zoiets. Te laat bleek dat ie een hersentumor had waaraan hij dan ook ook stierf.

Foute diagnose dus.

Ook hadden kennissen van de familie een kind met het syndroom van Dow. Het 8-jarige manneke verbijsterde eenieder door uit een stapel van honderden prentbriefkaarten exact te weten welke afzender die had, als je hem de prentkant toonde. En omgekeerd. Foutloos in hoog tempo.

Een wetenschapper op de TH, hij was socioloog, was uiterst belezen. Dat hoort zo natuurlijk. Maar, uit zijn enorme boekenconsumptie kon hij je zo, direct, bij een onderwerp, boek en auteur noemen die er over schreef. En dan ook nog de pagina.... Wij, zijn collega's, waren allen zeer jaloers en ook verbijsterd.

Hier in de Provence zien wij nogal eens weggebruikers dingen verrichten, die elke twijfel aan normaliteit geheel wegvagen. Als ware zelfmoordenaars passeren ze je in onoverzichtelijke bochten, of zitten zo dicht op je dat je met zekerheid het merk scheermesje kunt zien waarmee ze hun aangezicht bewerkten. Ook sommige parkeerpatronen duiden onmiskenbaar op erg grote creativiteit. Die bevordert (helaas) wel nauwelijks de doorstroming. In deze gevallen moet er toch sprake te zijn van een bijzonder beperkt IQ en/of een stevige mentale achterstand of enkele stevige slokken pastis.

Onze overheid verdient aan dit verkeersgedrag al jaren een stevige belastingcent, een soort capriolenpremie dus. Immers de overheid belast "abnormaliteit", noodzakelijkerwijs natuurlijk.

En kijk je goed om je heen, dan komt de vraag op: wie is er eigenlijk wel "normaal"? Eigenlijk toch niemand, want, zeg nou zelf, dat zou me toch een saaie boel worden, of niet dan?

Nee, de mens moet uniek blijven en dus lak hebben aan dat grauwe normale. We moeten ook eens kunnen lachen en ...ons kunnen verbazen. Het zout in onze pap toch?

Bent u het hier nu geheel niet mee eens, dan ben ik voor U, met zekerheid, niet normaal.

Tant pis.

++++
++++

JOURNAL MORMOIRONAIS

SIËSTE À TROIS.

Siësta is voor noorderlingen, vooral een romantisch iets, te associëren met zon, loomheid, luiheid...dolce far niente, dus. En dat is helemaal waar, zeker weten. Na mijn 10-jarige ervaring met siësta's in Frankrijk, mijn jubileum siësta is 1 februari 2006, wordt het tijd tot een diepere bezinning over dit fenomeen, wat introspectie, een evaluatie, dus. Dat laatste is ook zonder siësta's een goede gewoonte!

Nu heb ik in 10 jaar eigenlijk twee nogal verschillende siësta tijdperken gekend. De eerste 5 jaar lag ik alleen wat dom te suffen op bed en IN het huis. Maar de laatste jaren doe ik aan echte siësta, in de buitenlucht, winter en zomer, en, niet stomweg alleen, nee met twee dames. Inderdaad vrouwelijk gezelschap. Helaas niet wat u nu mogelijk denkt: want ik bedoel namelijk onze twee katten. Het zijn moeder (Hidde) en dochter (Depke) en uiteraard voor mij, de mooiste katten in de Provence.

Nou zijn katten DE experts in het "gewoon niks doen en zogezeid voor paal liggen" dat is alom bekend. Dus eigenlijk ook de siëstisten bij uitstek. Uit mijn confrontatie van jaren met deze "champions du siëste" zal ik dus hierna maar putten, om u te schetsen hoe zo'n siësta kan verlopen. Doet u nooit siësta's en heeft U geen katten, dan heb ik dus groot medelijden met U. Vreselijk lijkt me dat.

Nu dus een schets, van een van de duizenden siësta's die we deelden in onze buitenkeuken. In de openlucht dus, in een soort aanbouw, waarin zich een slaapbank bevindt die een echte siëstabreedte heeft: XXL dus.

Ik ga liggen op mijn plekje, afgesloten voor vreemde ogen met rolgordijnen, uiteraard ook en vooral om het felle zonlicht te filteren. De lunch is binnen, en het heetste deel van de dag komt eraan. Dus nam ik eerst een frisse duik in 26 gradjes en ging toen naar mijn boudoir. Zonnebril op, goed om te soezen. Ik sluit mijn ogen en val in slaap. Na enkele minuten voel ik Depke op de bank springen en een plekkie zoeken, rechts van me, op navelhoogte. Ze kiest voor standje "superlong", dwz ze steekt voor- en achterpoten uit in het verlengde van haar bevallige corpus en wordt daarmee twee keer haar normale lengte. Dit als openingszet, lang, oogjes dicht, maar oortjes op spits...Nog even een kleine correctie: ze gaat wat meer op haar zij liggen...en beweegt vervolgens niet meer.

Menage à deux dus, maar dat duurt maar kort. Daar springt moeder Hidde al met haar volle gewicht op de bank. Ze kijkt met lichte verontwaardiging naar haar jonge dochter, die ze ongetwijfeld "gebrek aan respect voor de ouderen verwijt" nu. Want ze ligt op haar plek. Ze moet dus nu genoeg nemen met de plek aan mijn voeteneinde en vleit zich neder in een cirkelvormige pose op haar linkerzijde. Poten ingetrokken, staart ter afsluiting langs de opening aan buikzijde. Verschil is waar het om gaat, ook in kattenland. Het gezelschap is nu compleet en geïnstalleerd en dus kan nu de echte siësta aanvangen...

Stilte, een klein briesje en een kirrende krekkel, dat is onze wereld vanaf nu. We komen zo al snel in de REMfase van de siëstische slaap. Want die hebben zowel mensen als katten: immers, ook die moeten vele dagelijkse emoties (her)verwerken, het cerebeau poetsen en balanceren, zoals bij den mensch. Hidde maakt een zacht reutelend geluid dat haar gevorderde leeftijd aangeeft. Net zoals ik (bij mijn snurkgeluid), hoort ze er zelf gelukkig ook niks meer van.

Ik kom even bij, omdat Depke zich plots op haar rug draait en haar vier tentakels in de lucht steekt, een beetje stuiptrekkend met haar kopje helemaal achterover. Ze droomt waarschijnlijk van lekkere brokjes, wat tonijn, of van een mooie jonge kater. Ze blijft met de poten in de lucht liggen. Ik dut weer wat in, dat gaat nu snel. Dan stoort Hidde me, die een kleintje "strekken" gaat ondernemen: ze staat hoog op haar poten, met hoge rug, en wijdt opengesperde mond. Ze rekt dus alles uit zou de fysio zeggen; gezond, ook voor katten. Na

deze korte oefening valt ze weer om, gaat rondliggen op haar rug en verdwijnt weer naar het kattenparadijs.

Ik sukkel weer inslaap en wordt na onbekend verloop van tijd, weer wakker omdat ik bij het omdraaien arme Depke bijna plat walste. Ze is ontstemd, maar heeft het al eerder meegemaakt met mij, de grote, dikke kater. Ze stelt zich wat verderop in veiligheid, kijkt nog eens boosjes en sluit opnieuw de ogen. Terug naar cat's world, mogelijk in een ressort met 5 sterren en prima weertje.

De volgende halve uren onttrekken zich geheel aan mijn waarneming omdat ik zeer ver in dromenland verzeild raak, met 6 sterren en drie prachtige angorakatten dicht bij me. Zo dobbert onze siësta voort...

Wat zich op deze 20 m2 voordoet is geopolitiek gezien voor niemand van ook maar enige betekenis; gewoon te onnozel voor elke aandacht. Of toch niet?

De grote coalitie in Duitsland gaat 35 miljard extra bezuinigen, de pensioenleeftijd moet naar ...67 jaar vinden ze en Hartz IV moet nog steviger worden ingevoerd. Geen spoor van siësta-regelingen, b.v. doorbetaalde siësta-uren. Helemaal "NUL" (spreek uit: NOEL). Nog maar 15 jaartjes heen, waren er ondernemingen die complete fitheidsprogramma's opzetten voor hun vermoeide werkers. Met ook een klein dutje na de lunch...en een wat langer voor 50+-ers. Daar werd toen de beurs nog voor getrokken, zonder mankeren, voor den mensch was niets te veel. Maar wat is over weinig jaren dan al een 50+er ? Een mens die pas op de helft van zijn leven is, die nog 25 jaar aan de bak moet toch? Want dat lijkt onvermijdelijk, volgens demografisch goed voorgelichte economen in bijna alle westelijke landen...In de andere, armere landen, werk je dan tot je dood gaat, op je 60-ste. Dus het nieuwe levensloopschema wordt: studeren tot 25, werken tot 75 en sterven rond de 100. Nu is dat nog (even!): studeren tot 25, prepensioen/vutten tot je 55 en dan gepensioneerd tot je 75-e. Zo, u kent nu het schema voor uw (nog jongere) kleinkind. Eigenlijk is het dezelfde gedachtengang, enkel de eindstreep ligt veel verder weg...en dus moet je langer kloemelen voor je "met pensioen" kunt. Immers, je bent toch dan ook gewoon veel gezonder dan nu na je 70-e? Die medische jongens lieten ons niet in de steek en doen dat toch in de toekomst ook niet? Wist u dat in Nederland de levensverwachting zo'n goeie honderd jaar geleden bij de 50 lag. Zo!

Mijn katten hebben een geheel ander schema, ze genieten 15 van de 15 jaren die hun is gegeven. Beetje eten, beetje spelen en vooral veel slapen. Maar dat moet veranderen. Door dit luie leven gaan ze overvet te vroeg dood, zegt onze vet(erinaire). Dus de kat moet ook aan de fitheidstraining, niks aan te doen. Per dag twee muizen vangen, 5 rondjes om het terrein (100-250 metertjes), dieet, en bij jonge katten balspelen en omhoogspringen. Alleen zo kan worden bereikt dat de "aan de mens gerelateerde kattensterfte index" op de huidige 0,2 blijft.

Immers nu is ie $15/75 = 0,2$ (kat wordt 15, mens 75) en in de toekomst betekent dat dat poesie de 20 moet halen, en dat betekent: $20/100 =$ ook 0,2 dus.

Alleen dan blijft alles zoals het nu is, zo goed. Want ik moet er niet aan denken dat mijn nakomelingen slechts zeer kort kunnen genieten van een siësta à trois, omdat zij stokoud worden en de katten, hun companen, al na enkele jaartjes afscheid nemen.... Daar moet dus iets aan gebeuren en ik vind dat bij al die veranderingen van nu, de politiek best wel een campagne mag financieren voor de moderne superfitte kat. Allemaal om de siësta van onze nakomelingen zo aangenaam mogelijk te maken, samen met hun katterige bijslaapjes. Dat is mijn laatste politieke program.

++++
++++

COIN DES POÈTES

Een mooie wens in dichtvorm ,voor 2006, van vrienden en trouwe lezers:

STEEDS WEER OPNIEUW

twee duizend en zes keren opnieuw
rozen plukken
en bukken
en vallen
flauw vallen soms
en weer opstaan
en verder gaan
op gevoel
steeds weer
opnieuw

C., december 2005.

Dank beste C., it hits me. Dit past echt bij mijn belangrijkste voornemens voor het nieuwe jaar.

Gewoon iets wat ik schreef na een indrukwekkende ontmoeting.

COMPASSIE.

Velen kennen ons verdriet,
maar waar wonen zij?
Hun hand vasthouden helpt,
helpt ons allen.
Vertel me geest,
wie zijn het?
En wacht daarmee niet te lang,
want de tijd kent geen medelijden.
Maar hij is ook onze redder,
als alles is gedaan.
So hurry.

Leon, 2004

Enkele overpeinzing van een oudere emigrant.

EMIGREREN.

Laat je iets achter?
krijg je er iets bij?
of allebei?

Hoorde je bij iets,
dat verdween?
Zocht je iets,
dat er niet meer was?

Wilde je gewoon iets anders,
omdat je moe werd van gisteren?
Trok je het avontuur,
de echte motor van je leven?

Mogelijk weet je het nu wel,
maar misschien ook nog niet?

In de jaren die op je wachten,
zul je het gaan ontdekken.
En dan begint het overnieuw,
blijven of gaan?

Tot de laatste keuze komt,
en dan weet je enkel,
wat je achterlaat,
en niet wat er op je wacht.
je grootste avontuur?

Let's hope so.

LEON, 2004

Na een nogal onprettige ervaring met de medemens kan dit uit je pen vloeien...

REPUTATIEMOORD.

Stilletjes en ongemerkt,
wordt er systematisch gewerkt,
aan het bekladden van een naam,
en het vernietigen van een faam.

Vooralsnog weet je van niets,
je leven lijkt onverstoord,
dan merk je wat, soms in een flits,
aan mensen om je heen, soms aan één woord.

En dan, toevallig , per ongeluk,
hoor je van iemand wat, meestal terloops,
en je beseft plots in een ruk,
dat iemand je bekletste, heel goedkoop.

Je verdedigen? Bij wie en hoe?
de omvang van de olievlek is niet te bemeten,
dus je retireert, wacht af, maar waartoe?
en dan wordt duidelijk hoe velen "het" al weten.

Niemand vraagt je om jouw versie te horen,
En zo gaat het verhaal zijn leven leiden,
het nestelt zich in de hoofden van velen: het kwaad is geboren,
en nare gevolgen zijn nu niet meer te mijden.

Natuurlijk was de aanleiding je eigen gedrag,
dat kun je niet meer ongedaan maken,
je recht op weerwoord is niet opeisbaar, niks mag,
je straf is voor eeuwig en is niet meer te staken.

De keus die je rest, wordt helder en klaar,
verlaat je omgeving en start een nieuw leven,
dus niet meer zaniken, zo is het, het is waar,
en het lukt beetje bij beetje: het is je dus toch nog gegeven.

Such is life; its your own kind.

Leon, 2004

Over een wat een beladen vader--zoon relatie. En alleen voor echte francofielen.

LE PÈRE REVÉ.

Soudain je me lève,
après une rêve.
C'était bien étrange,
cette nuit, tout changeait.
J'ai perdu ma colère,
contre mon père.
Mais il me reste quand-même,
des pensées qui gênent.
Je me dis d'attendre,
le moment pour apprendre.
Que tout ce que me fachait,
c'était moi, qui rien comprenait.

Leon, Dec. 2004

++++
++++

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

NOBELPRIJS VOOR EEN VN-ORGANISATIE

Het atoomagentschap en haar baas kregen de Nobelprijs voor de vrede. Van die eigenwijze noren. Zij trokken zich niks aan van de negatieve houding van veel VN-leden. Want sommigen vinden deze club maar lastig (zie Irak en nu Iran weer), dat wil zeggen, ze zitten sommigen grote jongens wat "in de weg" door hun onafhankelijke opstelling. De baas is een Egyptenaar, die de arabische wereld goed kent, en die naar zijn inzicht handelt. De VN heeft het nooit gemakkelijk. Het lopende "oil for food-schandaal" laat dat weer eens zien, het mondjesmaat steunen van Kofi Annan in zijn hervormingsplan, allemaal recente tekenen.

Het veranderen van de bezetting van de vaste zetels in de Veiligheidsraad lukte weer niet...daarom blijven VS, Rusland,China en...Frankrijk en de UK gewoon "zitten". In het geheel GEEN afspiegeling van de verhoudingen van vandaag toch? Maar stel je voor dat Frankrijk en UK de zetel zouden moeten opgeven...voor India?, Japan? Verlies van het

vetorecht voor “oud Europa”. En ook van het benoemingsrecht van de secretaris generaal uitgesloten worden? Pijnlijk. De druk, ook financieel, op de VN is groot, niet op de laatste plaats door de machtigste de VS. Want de VN en de VS zijn “natuurlijke concurrenten”; immers zij staan (zij het om geheel verschillende redenen), vooraan op het wereldtoneel. VN kan gemist worden? Dat geloof ik echt niet, want met alle gebreken die er aan te geven zijn, moet je je toch niet voorstellen dat er echt landenforum meer zou zijn op deze woelige aardkloot! Zonder iets als de VN wordt het pas echt een puinhoop.

BESTEL UW EIGEN REVOLUTIE; OP MAAT

De firma OTROP is gevestigd in Belgrado en heeft zo'n 30 medewerkers. Allen gespecialiseerd inrevoluties. Geloof het of niet maar u kunt bij hen revolutiecurcus krijgen en uw turnkey revolutieplan. En, ze hebben prima referenties. Bijvoorbeeld hebben sommige regiems de doodstraf beloofd aan de medewerkers van OTROP. Dat is overtuigend. Ze waren succesvol in 2000 in Servië (afzetten van Milosevic), Georgië in 2003 en in Oekraïne 2003. De laatst : 26 seminars gedurende een jaar en klaar was de “oranje revolutie”.

De theoretische basis van hun truc komt van ene Gene Sharp, een specialist in “anti-geweld protesten”. Hij werd in zijn onderzoek/publikaties gefinancierd door een Wallstreet mijnheer, die gek is op het omvergooien van dictatoriale regiems. De laatste klant...LIBANON! En er zijn meer klanten in hun opdrachtenboek.

U ziet dat soms sociale wetenschappers wel hun geld waard zijn: democratie op maat zonder bloedvergieten. Dus heel wat beter dan die theoretici van de multi-culti maatschappij, die nu het failliet van hun wijsheden moesten erkennen...in Nederland en niet minder in Frankrijk nu. Hun klanten, veelal linkse politici balen enorm. Maar dat krijg je als je politieke benoemingen doet in de hooglerarenkringen: dan is elke wetenschappelijke objectiviteit gauw zoek. Dus heeft u omwentelingsgoesting voor bijvoorbeeld Nederland: praat eens in Belgrado en zoek een leuke, rijke sponsor. Iets voor Wouter?

DE LANDBOUW HEEFT EEN GROTE TOEKOMST

Dat hebben we heel lang niet gehoord: landbouw een goede toekomst? Dat zit zo: de wereldbevolking gaat nog even sterk vooruit, zo'n twee miljard erbij (op nu 6 miljard!) alvorens dan weer te gaan dalen. En al die nieuwkomers moeten natuurlijk eten! Dus landbouwgrond wordt erg belangrijk...zeker nu ook gewassen, voor plantaardige olie gaan verbouwd worden, wat heel veel hectaretjes vraagt als de olie op raakt en/of te duur wordt. En niet te vergeten, die nieuwen moeten ook wonen en zo: infrastructuurhectaren dus. Dus olieschaarste tegen landbouwgrondschaarste, wat een gekke boel wordt het toch. En denk niet dat ik dit vannacht droomde, nee, het is een belangrijk langere termijn probleem bij hen die ver kijken, de VN, WFO etc. Zo dus hou uw tuintje vast, het wordt geld waard. Ik durf het hier niet aan de failliete wijnboeren te zeggen...die laten steeds meer hectaren aan hun lot over. Want de verkoopprijs van een kilo druiven, ligt nu onder de kostende prijs... De wereld was altijd al een jojo cabaret: meer en minder lossen elkaar al jaren af.

WAS SHAKESPEARE AAN DE HASH?

Er is een geleerde die beweert dat Shakespeare bij het schrijven van Hamlet inspiratiegebrek had. Kan gebeuren, maar hoe weet hij dat? Wel hij vond in het huis van deze beroemde poëet zijn stenen pijpen en..besloot die chemisch te laten onderzoeken. Wie komt daar nou op? Hij dus, en , hij kreeg te horen dat er absoluut zeker hasjhsporten in die pijpen zaten. En ook in zijn teksten staat hier en daar wat over “weed” ...En dat terwijl de kerk al in de middeleeuwen hash verbood; het stond bekend als een kwalijk middel van tovenaars. Waren er dan al in die tijd... koffiakerken? Niks nieuws onder de zon.

OLIE (en andere energie).

ELECTRICITEIT UIT DE GOLVEN

Er werd uitgerekend dat je met de golfslag van oceanen en zeeën alle electriciteit die nodig is zou kunnen maken. Zoiets gebeurt ook:. o.a. in Noord-Frankrijk, maar dan uit de

getijdenwisselingen. Hoe? Nou je maakt grote vlotter van zo'n 24 bij 10 meter met binnenin een betonnen rad van .400 ton. Dat gaat door de golfbeweging ronddraaien en dan knoop je aan de as een stuk hydrauliek en dat weer aan een generator: en je hebt stroom! Dag en nacht, weer of geen weer. Maar tweehonderd vlotter en je hebt het equivalent van een groot windmolenpark. Je ziet er ook nog bijna niks van aan de horizon. Lampje erop voor de scheepvaart en klaar is Kees...De inventiviteit van de naakte aap kent geen grenzen...gelukkig. Maar de veranderingssnelheid van bestaande systemen is niet groot: de wet van de remmende voorsprong heerst nog steeds. Wie stapt erin?

ALS VROEGER: ENERGIE UIT KOLEN

Lezer Joe uit de VS schrijft ons:

Regarding energy I happened to hear a radio broadcast about Pennsylvania. They are building a plant to convert coal to engine usable energy which apparently is economical feasible as long as oil stays over 50 dollar a barrel. The reserves in Pennsylvania alone exceed the reserves from Iraq. Montana and Colorado are developing similar plans. The technology was used by Germany during WW II. I do remember the "Gas fabriek" in Goirle that supplied gas to all the homes.

Some additional comment from Leon:

The mechanism is working all over the world: when oil prices goes up to levels twice as high than 5 years ago, the humans start to look for feasible alternatives. The "vergassing van kolen" is done in more countries I understand, and indeed there are big reserves of coal in the world. China is the biggest producer and user know I see in reports.

Experts expect that the oil price is going to be more stable in 2006; shocking events not included. Because the investments in deep wells are going to have effects in 2006. They are going to pump now from 5 – 6000 meters deep, because return on investment is going to be on a acceptable level as prices will stay (and later go up again).

Experts say also that we can put down to day's consumption down with 30-40% by being clever. So we can "buy" us all time to get more independent of oil; as we did after 1973! Very important also from a geopolitical point of view. See now how Iran is again threatening us all and they now they are SECOND in world oil reserves.... Needless to say that the biggest economy in the world, the US, can do very important things in this field. I'm happy to hear that they react!

RELIGIES

SEX EN DE DRIE RELIGIES VAN HET BOEK

De bijbel is voor elk van de drie een heilig boek, maar dat leidt bepaald niet tot eensgezindheid van opvattingen over, bijvoorbeeld de seksualiteit. Een inventarisatie geeft een onthullend beeld:

Jodendom, Islam en Christendom verwerpen alle drie contraceptie, incest, overspel en homosexualiteit. Immers Genesis zegt : Gaat heen en vermenigvuldigt U. Maar er zijn ook vele verschillen! Maakt niks uit, zeggen vele gelovigen, gewoon niet doen wat "de kerk/het geloof" zegt. Maar dat is niet voor iedereen een gemakkelijk te snappen houding, integendeel. Want een groot deel van de huidige, soms venijnige, discussie komt niet echt verder met zo'n ontwijkende houding. Dus negeren is echt niet iets "oplossen". Ik loop een aantal aspecten langs:

-De onthouding.

Joden en protestanten hebben hier geen regeltjes. De orthodoxe Joden onthouden zich tijdens de menstruatie en de katholieken zien onthouding als de enige acceptabele anticonceptie (inclusief enkele technieken als Ogino-Knaus etc.). En de moslims? "Uw vrouwen zijn uw akker. Werk erop wanneer u maar wilt. Duidelijke taal.

-De maagdelijkheid

Die van Maria werd een gigantenstrijd onder theologen. In de Islam is maagdelijkheid voor het huwelijk uiterst belangrijk net als nu ook...bij de evangelisch christenen in de VS! En het katholieke standpunt is bekend: niets vóór het huwelijk.

-Het huwelijk.

In 1215 werd het bij de Katho's een Heilig Sacrament. Protestanten, Jodendom en Islam Zien het als een contract tussen mensen. De islam ook als een contract van één man met meerdere vrouwen. Bij joden, moslims en protestanten mag je scheiden. Bij de katho's ook, maar op zeer specifieke gronden (consummata est, homoseksualiteit etc.) , Een moslim moet eerst drie keer verstoten (maar dat mag niet overal per SMS vertelde me iemand?).

-Contraceptie

Orthodoxe katho's en protestanten laten de gelovige zelf de keus. Bij Joden ook, als er al een jongen en een meisje was geboren, bij de Katho's ligt het moeilijk, eigenlijk niet behalve door (periodieke) onthouding. Rabbijnen en imams kunnen dispensatie verlenen bijvoorbeeld bij AIDS. Dat ziet de paus nog steeds niet zitten...

-De abortus

Bij moslims en protestanten geen probleem, zijn het met tijdlimieten. (islam: de geest komt na 120 dagen in de foetus, daarna mag afdrijving dus niet meer). Bij katho's enkel als het leven van de moeder in gevaar komt.

Zo zit het dus met de diverse takken van (ooit) eenzelfde boom; nogal wat, ook grote verschillen. De katho's vallen hierbij op als het meest rigide. Ach wat zou het? Wel, als je de religieuze stromingen met elkaar in een land confronteert, krijgen de opvattingsverschillen de vergrote dimensie van het "ander/het verschil". Tolerantie vereist dus, maar, dat lukt lang niet altijd bij emotioneel liggende zaken blijkt. En in dit soort "tijdperk" lijken we weer opnieuw beland te zijn: de discussie over "het ware geloof". Het bezit van de waarheid heeft ook een machtsaspect en een "ik ben de betere" uitstraling. En is dus bedreigend of beledigend voor een andersdenkende (mooi, zacht, woord trouwens). En dus komt het soms tot een ware cultuurclash, waar Hirsji Ali en (wijlen) van Gogh volop mee aan de gang gaan/gingen. Vrijheid van meningsuiting werd de discussie, niet de verschillen zelf, het eucomenische, dat lijkt verder weg dan ooit. De machtige roept over vrijheidsprincipes en de underdog roept over zijn religieuze overtuiging. Dat is een strijd op nogal andere nivo's lijkt het. En men heeft het daarover , lijkt het mij, niet. Politieke onwil? Angst? Geen zin, weg met die lastige mensen? Wat is de onderliggende destructieve kracht?

ANTI-CHRISTELIJKE RELLEN IN EGYPTE

In Alexandrië gingen een groep moslims na de gebedsdienst naar de koptische kerk. Stenen gooien, vernielingen veel geschreeuw...en een stevig gevecht met de politie. Drie doden en 80 gewonden. In deze kerk werd eerder een toneelstuk opgevoerd waarin een jonge moslim wordt opgestookt om koptische priesters en kerken te molesteren. Het was verboden voor publiek, en werd dus vertoond in een besloten bijeenkomst in de bestormde kerk. Het toont hoe nauw de tolerantie marges zijn geworden. De Moslimbroederschap, die hier achter zit, is ook verboden, maar wordt oogluikend getolereerd. En zo ontstond er een kleine intifada tegen de kopten. Religieuze spanningen alom, overal waar de islamfundamentalisten zijn. Oude tijden herleven: geloofsrellen, beeldenstompjes en veel erger. Deze sentimenten sluimeren kennelijk eeuwig in ons allen.

WAS BARBIE CHRISTELIJK?

Barbie heeft het moeilijk; ze vecht voor haar commerciële leven tegen...Fulla. Fulla is een pop met islamitische waarden en een hoofddoek; dus een eerlijk, attentief meisje dat vader en moeder nog eert. Ze is in Syrië geboren en beschikt ook over een arsenaal van omringende produkten als kauwgum, fietsen, stripboeken. En uiteraard heeft Fulla ook haar gebedstapitje en is zedig in zwart en wit gekleed. Ze heeft een zusje woont in Iran en ook in Michigan, die heet Rozanne. De laatste speciaal is er speciaal voor de Amerikaanse moslimkids; er zijn 5 miljoen moslims in de VS. Prijs: 16 \$. Barbie is verbannen uit het Midden-Oosten, verkeerde waarden.

Nu is er gelukkig een christelijk tegenoffensief gestart in de VS met een Barbie met de nieuw-christelijke waarden. U begrijpt dat de religiestrijd nu ook de poppenwereld heeft bereikt; de Barbie hegemonie is gebroken. En de marketingmix is aan alle fronten gelijk:

expliciet in (eigen) geloof en waarden en een moderne marketingaanpak. Nu zijn uw kinderen ook aan de beurt om hun posities in te nemen in de competitie van hun speelkameraadjes; hun zorgeloze jeugd is voorbij.

DE AFFAIRE MOHAMMED

Een diplomatieke rel over een kinderboek; alles kan op vandaag. Eerst vond de schrijver van een boek over de islam niemand die het wou illustreren.....uit angst. Een deense krant wilde dit "testen" en publiceerde een gedeelte mét illustraties. Dat lukte zeer goed! De vertegenwoordigers van de 200.000 moslims in het land (3,6%) ontstaken in grote woede! Betogingen, officiële reacties vanuit Egypte naar de deense regering, namens 11 moslimlanden.... De deense premier bleef "cool" en sprak over vrije meningsuiting en persvrijheid. En hij zei: Gaat u vooral naar de rechter. De denen zeggen dat zij niet accepteren dat hun wetten door een minderheid worden afgewezen..... De kwestie staat op de islamtop in Mekka. Het is overal zover dat een kritische opmerking over geloof door de aanhang niet meer wordt geaccepteerd...en, dat de andere zijde niet meer bereid is om een beetje rekening te houden met de gevoeligheden bij minderheden. Dit noemden we vroeger tolerantie en begrip voor minderheden.... Weet U nog van de discussies over "niet inenten etc." door de getrengen op de Veluwe? Daar was niemand het mee eens, maar men strooide geen zout in de wond. Conclusie: we zijn zover dat er een echte godsdienststrijd cq ideologische strijd lopende is; de tijden zijn echt veranderd. Voor alle duidelijkheid: de vrijheid van het woord en geschrift is mij liever dan eenschijnvrede. Niks meer aan te doen.

AFRIKA

VOORAF

Citaat uit 1974 van de algerijnse president Boumedienne: *"Geen enkele atoombom zal de tsunami van miljoenen mensen kunnen tegenhouden die op een dag van de arme zuidelijke kant van de wereld zullen vertrekken naar de rijke landen in het noorden, omdat ze moeten overleven"*. Dat zag hij dus goed, maar dat ervaren we nu pas...

Afrika is al enige tijd een apart hoofdje in deze krant; het continent wordt meer en meer van belang op de wereldkaart en zeker ook voor Europa. Het zijn onze zuiderburen...De recente conferentie van Mediterrane landen in Barcelona, waar Europa helaas, weer onderling verdeeld is over geld en "voorliefdes"(Frankrijk wil geld voor Oost-europa liever naar de Magreb zien gaan, Spanje wilde wat olielanden uitnodigen, wilde Frankrijk weer niet; Blair hield Assad van Syrië buiten de conferentie, idem bij Libanon): Eurpa's "buitenlandse politiek is een echte chaos. De grote activiteit van de VS in Afrika en ook de belangstelling van China zijn echt geen toeval. Immers er zit flink wat olie/gas en, waarheen "leunt" Afrika nu en straks? Naar welke (nieuwe?) grootmacht? Dus hier wat africa-basics:

Afrika, 52 landen, waarvan 39 vlg VN-normen behoren tot de groep "minst ontwikkeld" (totaal:49 landen ter wereld). Bevolking 850 miljoen, in 2050 naar schatting....2 miljard. Een grote groeier dus. Wat economische cijfertjes: Vroeger 4,6% van de wereldhandel, nu ...3,7%. Slechts 4% van de internationale investeringen gaan naar Afrika. Het Afrikaanse spaartegoed (denk ook aan de oliecorrupties) staat op banken in fiscale paradijzen cq in rijke landen. De gemiddelde levensverwachting is 49 jaar...was in 1982....50 jaar! En, Afrika is echt rijk aan grondstoffen: olie/gas, uranium, steenkool, ijzer/zink/koper/goud, fosfaat. Dus; Afrika, nog steeds een wingewest...Welvarendste drie landen: Zuid-Afrika, Côte d'Ivoire (ooit econmisch wonderland genoemd) en Nigeria.

Velen vragen zich moedeloos af of het met Afrika nog wel ooit goed kan komen; het is in ons beeld een politiek rellenland, corrupt en ondergedompeld in chaos en ellende. Daarbij wordt soms niet gezien, hoe westerse belangen, de afrikanen uit elkaar spelen, die vervolgens elkaar bloedig te lijf gaan: kijk maar naar de olielanden in Afrika op vandaag!!

En wat niet vaak geweten wordt, is dat er enkele jaren geleden een breed Afrika-ontwikkelingsplan werd opgesteld. Niet het IMF of de Wereldbank, nee, door de Afrikanen zelf. Dit NEPAD (New Partnership for African Development) werd gemaakt door Nigeria, Zuid-Afrika, Algerije en Senegal. En als je het bestudeert moet je zeggen: indrukwekkend.

Eindelijk een continentale benadering, landen overstijgend, waardoor het ontbreken van elementaire infrastructuur wordt blootgelegd, belangrijke voorwaarde voor een beter ontwikkelde onderlinge handel, economische relaties. De projectenlijst is very revealing: Electrificatie (zonder electriciteit bv nauwelijks internet), energietransport (gasleidingen), wegennet, treinnet en havens. Dus energievoorziening en transport ontwikkelen, dwars door het hele continent, in onderlinge relaties.

Een hapklare brok voor een echte MARSHALLPLAN-BENADERING, die ons Europeanen, na onze enorme conflicten met miljoenen doden (veel meer dan in Afrika, weet u nog?) en pas 50 jaar geleden...zo enorm heeft geholpen. Dus waarom niet ook nu ook voor Afrika? Als er één europees project kan worden bedacht is het wel dit aan plan meehelpen bij onze burens die straks veel groter zullen zijn dan wij Europa..En waarom niet met hulp van...de VS? Wel u weet het ook wel: de VS en Europa treden zelden meer samen op....het wringt na Irak. Dus gaan de VS alleen stevig er tegenaan...en..Europa doet eigenlijk niets. Ze maken ruzie over een grondwet, staren naar hun naveltje en laten de burens in de p....zakken. Burens, die met duizenden proberen Europa binnen te komen en...die in de banlieus van de grote franse steden een immens belangrijke factor zijn in de sociale onrust en ellende. Wie nadenkt over "waar naar toe met Europa..." , wel, laat hem/haar eens kijken naar de grote moves om Europa heen. En er zal duidelijk worden dat Europa een must is...en gauw! De gezamenlijke belangen....liggen om ons heen...op de aardbol; dat is een zeer belangrijk bindingargument. Plaats daar maar eens de Turkse kwestie in en er zal U een licht opgaan. Europa lijkt wel een stel kneuterlandjes die gisteren koesteren en niet door hebben dat morgen al begon....zonder Europa in de eerste gelederen. Zou niemand dat in Brussel nou snappen? Ik ben af en toe geheel plat, echt waar. Zo, nu verder met wat Afrikaans nieuws.

GBAGBO KRIJGT ER NOG EEN JAARTJE BIJ

De VN moesten deze onberekenbare baas in Côte d'Ivoire nog een jaar respijt geven. Want verkiezingen nu organiseren lukt niet: de chaos is te groot. Maar ze namen wel Defensie en Veiligheid uit zijn portefeuille, dat doet de premier nu zelf. Hieronder valt ook de geplande ontwapening van de rebellen. Een groot deel van het volk mort over deze ongewenste verlenging; Gbagbo maakte het voor hen veel te bont en moet vertrekken.

VN spelen is knap lastig; ook in dit land met zijn 17 miljoen inwoners (ongeveer Nederland). Onafhankelijk in 1960 (franse kolonie), ontwikkelde het zich vlug tot wat heette "het economisch wonder". Stabiel, BNP x10 in 25 jaar, zeer succesvolle agrarische industrie. Derde land van Afrika ná Zuid-Afrika en Nigeria. In 1980 werd alles wat instabiel, tgv een economische crisis door prijsval van cacao en koffie. Vanaf 1993 was er Gbagbo die er een scheidingsideologie op na ging houden: echte landgenoten en "immigranten", mn uit het noorden ...en veelal moslims. Want het noorden, nu rebels geworden, is vnl islamitisch en het zuiden christelijk.

Gbagbo werd in 2000 herkozen en is nu toe aan nieuwe verkiezingen, die zijn uitgesteld door de onrust. Een derde termijn lijkt een ramp voor dit veelbelovende land....

GABON, CHINA'S LIEVELING

Gabon heeft 1,3 miljoen inwoners, merendeel katholiek en is 80^e op de wereldranglijst voor het BNP. Die piepkleine landje heeft ook al olie en staat dus in de belangstelling. Daarom geeft Peking grote cadeaux aan de Gabonese overheid; gebouwen vooral voor publiek gebruik. En ze bouwden er ook een gebouw voor de chinese Missie. Immers de chinezen zoeken olie en mangaan en ijzer. Moeilijk exploiteerbaar door ontbreken van infrastructuur...maar de chinezen schrikken voor dat soort dingen niet terug. Ze kennen het nog van "recent, thuis". En terloops geven ze ook nog een grote stuwdam met electriciteitscentrale.....want daar in de buurt zit veel ijzererts, ook al een schaars artikel tegenwoordig. Hoe komt een chinees nou op Gabon, op dit piepkleine landje? Wel, hun minister van Economische Zaken is iemand van chinese komaf, die zelfs nog mandarijns spreekt...monsieur Ping heet ie. Bongo de president, bezocht ook al China en is daar zeer trots op.

Let wel: off-shore in de Golf van Guinée ligt 10-15% van de wereldvoorraad aan olie...en dat vindt China erg interessant. De buurlanden, Kameroen, Equatoriaal Guinee en Kongo kijken nog toe. En wat vinden zij nu het voordeel van samenwerken met de chinezen.....let op: de chinezen geven, doen en betuttelen niet en stellen ook geen voorwaarden zoals de westelijken....Veel leuker, en leukere mensen krijgen dus ook de olie. En dat naast Kongo, het land met zeer langdurende en intensieve Europese banden. Idem met Guinee.... Een ander fenomeen is de enorme uitbreiding van de evangelische kerken: verontrustend zegt Bongo. Hij spreekt er over met de katholieken en de moslims maar niemand is duidelijk over dit fenomeen. Bongo is de nestor van de Afrikaanse presidenten en al 40 jaar een persoonlijke vriend van Chirac. En hij ziet met welgevallen de verkiezing van een vrouw in Liberia; ook iets voor Gabon na hem..... Want zijn dochter gooit hoge ogen. De Franse ingang is er in dit land; vooralsnog is Europa hier ook nauwelijks aanwezig.

SWAZILAND; 45% BESMET MET AIDS

Ja, U leest het goed; 45% van de bevolking van 900.000 is besmet in dit landje ten oosten van Zuid-Afrika. Sinds 1968 zelfstandig, na Britse zeggenschap. De 37-jarige koning heeft 12 vrouwen, 2 verloofden en dertig kids. Het land heeft ...1000 ziekenhuisbedden, dus naar een ziekenhuis gaan is praktisch onmogelijk. Van de 5 miljoen besmetten die er in 2005 wereldwijd bijkwamen zijn er 3 miljoen in Afrika te tellen. In doden: 3,1 miljoen in de wereld, daarvan 2,4 miljoen in Afrika. Het totale bestand: 40 miljoen in de wereld waarvan 26 miljoen in Afrika. Dit is schokkend en maakt duidelijk hoe ver sommige landen in Afrika in de misère zitten. Onze continentale bureaus...

Onontwikkeld, straatarm, polygaam en reddeloos verloren. Naast het rijkste land in dit continent, Zuid-Afrika. Ook een grote op Aidsgebied. Iedereen weet dat we ooit een confrontatie met deze problematiek zullen krijgen.....niet wij persoonlijk, nee onze kleinkinderen. Arme bureaus.

FRANKRIJK OP TERUGTOCHT , EN MEER...

Na de vele vijandigheden die het Franse leger in zijn ex-koloniën in zwart Afrika moest ervaren, gaat Frankrijk zich terugtrekken. Want wat beschermen ze daar eigenlijk en wie is er nog mee gediend? De jeugd weet niets meer van de vroegere banden en moet de Franse militairen niet. Van de nu 10.000 Franse militairen zijn er 4000 in Côte d'Ivoire; maar Chirac besloot nog maar drie bases in de regio aan te houden. Dakar (Senegal, westen regio), Libreville (Goban, centrum regio) en Djibouti (in het oosten). De rest wordt gesloten en...Frankrijk zal enkel nog onder VN-vlag opereren met veelal andere VN-ers samen. Een tijdperk, gebaseerd op de koloniale periode, gaat helemaal ten einde. Ruim 20 keer trad Frankrijk op in erg moeilijke omstandigheden met vele politieke valkuilen. Het is echt niet gelukt warme banden over te houden, wat zeer jammer is voor de toekomstige relatie Afrika-Europa. Het steeds maar helpen van despoten, die je imago totaal bederven is zeer schadelijk gebleken.

En, nu is er meer ruimte voor de Amerikanen gekomen; het congres voteerde al 100 miljoen voor een stevige basis in Djibouti...Tussen 2007 en 2012 zal Bush 40.000 soldaten opleiden. Ongemerkt komt het keerpunt voor een oude machtige, koloniale natie....Frankrijk gaat terug op, honk.

Dus nu op naar een Afrikaanse NATO? Waarom niet? De steeds weerkerende interne stabiliteitsproblemen in vele staten vereist vaak hulp en bescherming van burgers. Er is snel een soort Marshall-plan nodig voor dit continent dat afglijdt. De handen ineen dus voor Afrika en door...Europa, de VS, en, bijvoorbeeld Canada en Brazilië of wat anders. Ook anderen zijn ooit na zware conflicten, massamoord en vernielingen geholpen van ver over zee...en niet zonder succes toch? Afrika weer een beetje op de rails.....zou een Europese droom moeten zijn!

OLIEGELD VERDAMPT...

De grote oliewinsten in een aantal Afrikaanse landen...worden achterover gedrukt...Angola, Cameroen, Congo, Gabon, Guinee, Nigeria, Soedan en Tsjaad zijn eigenlijk "rijk genoeg" om

hun vooruitgang te betalen. Zeker nu gepland wordt nog 30% meer te gaan produceren: +25 miljard dollar. Bijvoorbeeld in Nigeria is nu weer 66% van de bevolking onder de armoedegrens gedoken en dat was vóór de olieboom....45%. De vloek van de olie; the dutch disease (van toen wij ons gas opfeestten, weet u dat nog?). Maar achter dit alles steekt de grote strijd van westerse landen en China cs om greep op de olie te krijgen. Daardoor worden lokale oliebobos "gelaten" in hun corruptie met als ruil...meer olie-export naar een bepaald land. Dat maakt het ook zo moeilijk samen voor een beter Afrika op te treden, want de belangen zijn primair "olie" en niet een welvarender Afrika...Dez werkelijkheid doet het ergste vrezende voor de armen, die nu uit wanhoop Europa bestormen...

VROUWEN: DE REDDERS VAN AFRIKA?

In Liberia werd een vrouw president met 60% der stemmen. Miss Sirleaf won van een rijke profvoetballer Weah, omdat ze meer vertrouwen inboezemde dan eenman. Immers mannen zijn , zo lijkt het tot nu toe, de grote trammelantmakers in de zwarte wereld. En er zijn er meer!

In Zuid-Afrika, Burundi, Mozambique is 30% van de parlementariërs een vrouw (in Frankrijk 12%). In Mozambique is een vrouw president en doet dat zeer goed en een Kenyaanse kreeg ook al de prijs voor de Vrede (anti-ontbossingsactiviste). In Botswana is een vrouw succesvol leider van de Nationale Bank, en er zijn meer vrouwen in de vorste linies.

Hoe is het in Europa? Zweden 45%; Denemarken 37%, Spanje 36% (!), Duitsland 32%, GB en Polen 20%....Frankrijk en Italië12%. U ziet het, onze tijd is voorbij mannen, de vrouw gaat het overnemen....en zelfs in Afrika. En eindelijk huismannen die hartstikke goed zijn in stofzuigen, opruimen en kindertjes amuseren, ja toch?

EUROPA.

EUROPA VAN DE PING-PING?

Tony moest de laatste meeting voorzitten, en was helaas partijdig. Want ook hij betaalt contributie. En heeft al jaren korting, omdat het zijn land slecht ging. En allen hadden geldwensjes de een wil minder betalen (geen een méér!) de ander wil meer krijgen.... Een kruideniersachtige conferentie. Dat lijkt nu het imago van de EU te zijn geworden: knisperende bankbiljetten. Maar er was ook opmerkelijks, ja zelfs hoop te ontdekken. De jonge Angela trok de beurs en gaf van haar geld wat weg aan de Oost-europeanen. Het nu doodarme Duitsland ging voor.... vóór aan de oude rotten in het vak. En dat kostte Tony 10 miljard contributiekorting. En zelfs Jacques werd weer wat optimistisch; hij mocht zonder landbouwsubsidiekorting naar huis. Eindelijk iets positiefs voor deze knar in Europa. Pas ná hem moet de landbouw op de operatietafel, dus wel iets vroeger dan eerst. En hij sprak: dat Europa toch eens moest gaan kijken naar haar "instituten". Een trucje om een deel van de grondwetinhoud op tafel te manoeuvreren. Iedereen kon blij naar zijn kerstboom dus. Angela belde Kohl meteen op. Helmut is n.l., weet iedere ingewijde, haar dagelijkse adviseur in internationale politiek. En dus was het toch weer een ouwe knar die het oploste? Laten we dat maar niet geloven. Ik geloof dus dat de jarenlange opvoeding van Angela door Helmut (hij was haar ontdekker!), zijn vruchten afwerpt.

Langzaam beweegt het Europese beest zijn staart, en likt zijn diepe wonden. Maar daarmee begint alle genezing toch? In elk geval is er weer wat toenadering tussen Polen en Berlijn en Parijs. En Tony kreeg thuis ongenadig op zijn falie; een duur voorzitterschap, maar moed heeft ie! En nu komt Oostenrijk! Een goed voorteken is mogelijk dat de Oostenrijkse Schwarzenegger al; ruzie kreeg met zijn geboortestad stad Gratz. En pech kan zijn dat Oostenrijk nu nog bang is van de Turken, die ooit op een haartje Wenen inpikten. En ze willen opnieuw van ze winnen, dat is al gezegd. Toch nog een rondje meer angst en oud-zeer dan strategie?

"JA" OF "NEE" TURKIJE?

Een opinie-onderzoek in Europa over "Turkije wel/niet in Europa" geeft nu het volgende beeld:

- Sterk vóór (40-50%): Polen, Slovenië, Hongarije, Zweden, UK, Portugal, Spanje, Litauen enNederland (42%).
- Sterk tégen (75-90%): Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Griekenland.
- Middenmoot(60-75% tegen): Denemarken, Finland, Italië, België, Slowakije, Tsjechië, Ierland.

Zit hier nou “een lijn” in? Nieuwe EU-landen zijn meestal sterker vóór, de “oudjes vaker sterk tegen. Solidariteit van nieuwkomers onderling? Grote landen vrezen voor hun positie, gezien de omvang van Turkije. Dat kan ik eraan zien. Of “anti-moslim overwegingen” ook meespelen is niet duidelijk. Maar de onderhandelingen zijn pas begonnen...

Overigens liet Hongarije weten niet vóór 2010 met de euro te gaan meedoen; want de 3% regel zou teveel sociale bezuinigingen vereisen. Nu hebben ze een begrotingstekort van 6% (= Duitsland!) Zo is er nog heel wat aan verschil in overwegingen in het Europese koor.

EUROPA OP “LANGE TERMIJN”: TURKIJE OF RUSLAND, OF....?

Turkije zou “niet-europees” zijn en daarom nooit tot Europa mogen behoren: een stevig strijdpunt in ons sterk vergrijzend werelddeel. Immers volgens oude criteria ligt Turkije voor 97% in Azië en is voor 97% islamitisch (en dat weegt bij velen zwaarder!). Is het nou een bedreiging of een opportunity, mn gezien de snelle demografische neergang van Europa? Want elke econoom/demograaf weet nu al, dat enkel de IMMIGRATIE ons nog kan redden van de klap van de vergrijzing.

Nou hoorde ik laatst iemand Rusland als alternatief noemen...Het in oppervlakte grootste land van de wereld; onze oostelijke buurman richting Azië en zelf ook weer buurman van China. En ik dacht Rusland, waarom niet? Want de Russen zijn niet afkerig van samenwerken....en bedoelen ook natuurlijk, samen tegen....jawel dus, de andere wereldpowers van morgen. Nou is er weer een probleem, als je “schift” met de “anti-Turkije-argumenten”: Rusland is nl 2/3 aziatisch (oppervlak) en dan wordt Europa dus ook euraziatisch.

Of moet je nou gewoon “zuidelijk” denken? De Barcelona-conferentie over “Mediterrane samenwerking” (eind november) is net afgelopen, en, werd een chaotische flop: sommigen Europese leiders willen liever Oost-Europa doen aansluiten en anderen nou net weer Afrika....en een beetje Midden-Oosten...Want voor beiden tegelijk is geen geld genoeg. Tja, en dan begin ik langzaam te geloven, dat de Turkije discussie aantoonde dat het Europa compleet ontbreekt aan een “adelaarsvisie”, een blik van boven, op de hele wereld. Het denken vanuit nu, onze huidige pijntjes en onrust, bepaalt geheel de “Europa-discussie”. Er is in geen dele sprake van een echte brede visie-ontwikkeling en...en dat is heel erg.

Geen notie van een antwoord op het vergrijzen, sommigen zeggen zelfs, op het uitsterven van Europa. Want onbetwist is intussen, dat, als we niet óf Europa uitbreiden (stevig dan wel, met zo’n 200 miljoen in 50 jaar) zullen we echt moeten overgaan op een sterk verhoogde IMMIGRATIE.... Als je dat iemand nu vertelt, wijst ie op zijn voorhoofd met zijn vingertje...Intussen zijn er al 30% van de gehuwden in Duitsland zonder kids en is al...25% van onze Duitse vrienden...gepensioneerd. Is het nou echt zo moeilijk om een visie te ontwikkelen die enerzijds uitgaat van de bekende Europese toekomstproblemen (die razendsnel groter worden en onbetwist zijn) en die anderzijds berust op een duidelijke analyse van de “uitbreidings alternatieven”? Want dat we het binnenkort NIET MEER ALLEEN AAN KUNNEN is onontkoombaar.... Dat is, vrees ik, HET ECHTE Europese probleem, en daar heeft Den Haag, laat staan Brussel, het nooit over.....

Want de boodschapper van “meer immigratie” wordt overhoop geduwd...niemand WIL dat NU geloven... En politici zijn geen missionarissen, ze kijken altijd naar ons, de achterban. En wat wij niet lusten wordt niet geserveerd, zeker weten.

Zullen we dan maar beginnen, met een goede, stevige actie via Le Provençal? Want de wijzen kwamen toch uit het oosten?

TORY BLAIR

Dit is een populair woordspelletje in Engeland, nu ene Cameron de nieuwe leider van de Tories is geworden. Dus Blair, maar dan anders! Eigenlijk ook een compliment voor Tony, als de concurrentie zich met je vergelijken wil. Hij is een echte londonner, woont in een hippe buurt tussen rock stars en drugshandelaren, maar ook tussen schrijvers en journalisten.

Eigenlijk dus tussen traditioneel gezien, links volk. David doet een frisse wind waaien door de krakende gelederen; hij is een positivist en iemand met dynamiek en een jong imago. Maar, vergis U niet, in zijn binnenste een real tory. Eindelijk een rechtse zoon voor Margaret; Tony was haar linkse, zoals bekend. Hij is rijk en onbezorgd opgevoed, getrouwd met twee kids en zijn vrouw zit in het grafische vak. Een "nice guy" die uit het niets lijkt te komen, zomaar boven in enkele maanden. Hij spreekt zelden over plannen en programma's, lijkt geen bezeten bestuurder zoals Blair is. Hij was bepaald geen onbeschreven blad en dat heeft men ook gemerkt. David lijkt dat wel te zijn; licht en onbesmet vooralsnog.

Deze man gaat aantreden tegen Gordon Brown in 2009, als Tony op moet houden. Niemand kan nog iets zeggen van deze strijd, maar het imago van Cameron is in elk geval totaal verschillend van dat van Brown: eigenlijk zouden ze van partij moeten wisselen, zeggen grappenmakers..... De generatie van Angela, en Condoleezza/Hillary, Gordon/David treedt aan. Horen Sarko en/of de Villepin daarbij? Of eerder Segolène (Royal, Parti Socialiste)? En wie wordt het na Jan-Peter in de lage landen? De belgen willen duidelijk een andere premier in Nederland zien.... Ik denk dat het Hoogervorst zal worden, als de nieuwe zorgverzekering lukt! Vast! Of toch Wouter? Het lijkt alsof Wouter iets van David heeft.....

BARROSO RUIMT THUIS OP

De baas in Brussel werkt met open vizier aan de vervanging van de 17 directeuren-generaal van de EG. Iedereen kon het zien gebeuren..... Maar ondertussen rommelde hij, in het geheim, ook aan de positie van de hoogste, de secretaris-generaal. Hij gaf de fransen Landbouw op sterk aandringen van Chirac, maar die zag te laat dat er in de echte top ook wat gebeurde. Merde! Want U weet dat de beide sterren hier genoemd elkaar echt niet mogen. Nou is iemand op Landbouw toch opgesloten in de ketenen van de Handelsbaas en de Begrotingsboys, dus Landbouw is niet zo'n gevaarlijke post in franse handen.

Barroso was in zijn jeugd Maoïst en weet van guerillatactieken alles: en dat komt hem nu van pas. Dus Jacques was geen partij, terwijl hij gewoon meer topposities in Brussel wilde. Immers de fransen zijn lang niet evenredig meer aan de bak daar. Is gewoon een gevolg van frans positieverlies.... De oudjes in Europa hebben het wel gehad.....zelfs Blair, de veelbelovende, heeft zijn krediet thuis verbruikt, lijkt het. Nieuwe hoofden, nieuwe kansen dus. Laat Barroso maar zelf oppassen!

50 MILJOEN VAN BARROSO

U hoorde het al: Barroso gaf Frankrijk 50 miljoen. Dat trof dit trotse land ernstig...en niemand durft te denken dat B. dat wel wist. Nou blijkt dat daarvan sowieso 30 miljoen al lang beloofd was....dus maar 20 miljoen erbij na de rellen. Een druk gesmoes kwam op gang om dit alles netjes te regelen zonder zielepijn. Men is er nog niet uit.... Kado's geven aan gewonden machtigen is een moeilijke zaak.... Arme Chirac.

EEN INTERNATIONAAL LUCHTGEVECHT.

Al eerder kwam hier de titanenstrijd Boeing en Airbus aan de orde; toen leek Airbus flink in "a winning mood" te zijn. Dat is veranderd door een enorme reactie van Boeing en door...levertijdsproblemen bij de Airbus 380. Want Boeing durfde het aan een romp uit het lichte carboon te maken...waardoor gewicht en brandstofverbruik gunstiger liggen dan bij de A380. En met het olieprijs vooruitzicht tikt dat aan. Verder gaat Boeing voor twee-motorige vliegtuigen nu blijkt dat dat veiligheidstechnisch geen groot probleem meer is...en vier motoren (ook bij de A380) zorgen ook voor meer brandstofverbruik. Dus ligt de orderstrijd weer open en, er wordt politiek stevig geduwd en getrokken natuurlijk. In december is er een belangrijke set besluiten van groten als Singapore Airlines, Cathay en Quantas (Australië), aan de orde. Japan koos al voor Boeing, trouwe bondgenoot van de VS. Eigenlijk is dit gevecht een strijd tussen twee nu machtigen, die technologisch het veld nog alleen

bestrijken. Te verwachten is dat China ook hier op zal duiken...gaan we dan meemaken de strijd AIRBUS+BOEING samen tegen...China? Een kwestie van 10-15 jaar zegt men. Mede daarom is de klant China nú, zo'n strategische klant voor beiden. Dat zal Peking een goede prijs opleveren, wat ze ook kiezen! En, Peking heeft ook zelf geen olie en strijd hard in de hele oliewereld tegen de VS..en Europa. Nieuwe wereldcompetities in het verschiet. De VS verkocht recent aardig wat Boeings in China, en Airbus sloot een overeenkomst met de chinezen, ze gaan straks ook Airbussen in China bouwen. Next move for BOEING, come up guy's!

BELGISCHE PTT-ERS WORDEN DEENS

De Denen nemen de belgische PTT over; een ware reddingsoperatie van dit noodlijdende staatsbedrijf. Er is haast geboden, want in 2006 gaat de markt voor > 50gram (post) open voor concurrentie. Een grote concurrent komt nu ook aan de franse grens...en in Frankrijk moet La Poste ook aan concurrentie gaan geloven. Afgesproken is dat gepensioneerden maar mondjesmaat zullen worden vervangen, om het personeelsbestand uit te dunnen, en, de produktiviteit moet aanzienlijk hoger.

De franse Poste kijkt met enige angst naar deze manoeuvre.....en weet het: "ze" komen eraan!

GI'S IN "NIEUW EUROPA"

Er worden 20.000 GI's gestationeerd in Roemenië, bij de Zwarte Zee. Drie grote bases, men is het al eens geworden. Een springplank voor Irak en "omgeving" . Hiermee toont de roemeense president opnieuw zijn sterke voorkeur voor de VS, of beter gezegd de "as LONDEN-BOEKAREST-WASHINGTON". De soldaten komen deels van duitse bases....en Rusland is ook not amused hierover. Zo betrek je straks ook "regionaal" Europa bij een eventueel conflict in het Midden-Oosten. Of past dit "logisch" bij de diverse veranderingen in de Europese politieke constellaties? De verhouding Europa- VS is onderhevig aan stille veranderingen....

VERSTERKING VAN FORT EUROPA

Het grensverkeer Spanje-Frankrijk loopt in de tientallen miljoenen (personen) per jaar. Dus spraken deze landen over het probleem van de "lekken aan de zuid-Europese voordeur in Spanje". Dus we zullen allen gaan merken dat er meer belangstelling komen zal voor hen die oversteken tussen deze landen. Dus toeristen ook opgelet, als u gaat (nog ongebruind) zal het kunnen meevallen, maar bij de retourreis zult u met veel belangstelling worden bekeken. Het open Europa begint nerveus te worden,...zoals overigens ook de VS.

JONGLEREN IN HAMPTON COURT

De recente Europese top aldaar verliep wat verrassend. Tony, die in de aanval wilde, werd gehinderd door de "verkeerde" Duitse verkiezingsuitslag, waaruit Angela minder sterk te voorschijn kwam. Dus moest ie voorzichtig zijn....vooral met Chirac. Ook Duitsland en Polen waren prudent. Daarom geen beweging in de vastgelopen onderhandeling over het Europese budget 2007-2013, dat nu ook december niet zal zijn afgewerkt.

Maar Tony is een pragmaticus en presteerde het om een fraaie prioriteitenlijst te accorderen voor Europa waarin staan:

- accent op research en ontwikkeling
- gemeenschappelijke energiepolitiek
- immigratiepolitiek
- broeikas-effectbestrijding
- terrorismebestrijding
- demografische achteruitgang
- sociale solidariteit in industriële herstructurering

Een mooi lijstje toch? Hiermee gaat men vooralsnog samen op het pragmatische pad, niks te horen over Europese grondwet, politiek Europa etc. Eigenlijk heeft Tony hiermee de facto zijn toon voor Europa gezet...de grote markt en nog een beetje en "that's it". Erg wijs van hem; maar hij wacht op de kans om de landbouwbudgetten fors terug te draaien, dat is hij niet vergeten. Ok, het kon slechter, daar gaan we dus weer.

EEN EUROSCEPTICUS IN POLEN

Lech Kaczynski, de nieuwe poolse premier, is een echte euroscepticus, zegt men. Deze 56-jarige anti-communist, conservatief-katholiek was dat ook al als Warschau's burgervader. Sterk nationalistisch, anti-russisch en anti-duits is het geen enthousiasteling voor de Brusselse zaak. Want hij herinnert zich maar al te goed wat de "grote machten" deden en doen met de kleintjes. Dat blijft even hangen..

Polen is een opinieleader in het Oost-Europese, ook in Europese kwesties. Hun opvatting is nogal anglo-amerikaans en niet best passend bij de "Europese oudjes" Frankrijk en Duitsland. Nu wilde ook Angela deze koers en, de banden met de "kleintjes in Europa" wat aanhalen...Hoe dan ook...Europa beweegt, in een andere richting? Let dus (ook) op Polen.

KOOP EEN FOFI

Zo gaat mogelijk het nieuwe coproduct van Ford Europa en Fiat heten. En het wordt gemaakt in de reeds bestaande Fiatfabriek in Polen. Het worden kleine autotjes zoals eerder de Ford Ka, Fiat 500/600. Ford Europa nam ok afscheid van "moeder Ford" in de States. Geen mondialisatie dus maar "Europeanisatie", we leren het wel hoor!

CHINA/INDIA en Azië.

PEKING HEERST OVER DE INFORMATIEVOORZIENING

De Franse satellietonderneming Eutelsat gaf het TV-signaal van New Tang Dynasty door, een nogal kritische Chinese zender. Plots was ie weg...op last van de Chinese overheid en Eutelsat "luisterde braaf. Zoals ook Microsoft al luisterde mbt haar internetpoort; er wordt nu gezeefd. China lukt het steeds om buitenlanders haar censuur op te leggen, ze zijn bang de entree tot de Chinese megamarkt te verliezen bij weigering. Hieraan kun je zien hoe sterk China als wereldmacht al wordt gezien.....vrijheid heeft geen prijs....?

CHINA-VS: IJSKOUD BEZOEKJE

Het wantrouwen tussen de giganten groeit en het is te zien...Bush deed flink op weg naar de Chinezen; hij kapittelde ze zoals een wereldmacht dat doen kan. En in Peking ging ie ook nog wat zeggen over geloofs(on)vrijheid....wat overigens wel klopt hoor. De Chinezen voelen zich weer meer "opgesloten" door de VS-vrienden Japan, Taiwan, Zuid-Korea, wat ze als "hun" achtertuin beschouwen, al eeuwen. Toch kreeg George nog een contract mee voor 70 Boeings 737, voor 4 miljard totaal. Dat verrekent George met het enorme schuldbedrag dat ie bij de Chinezen heeft.....wel 500 miljard of zo iets. Zouden de Chinezen nu al denken dat hij enkel nog in natura kan afbetalen?

CISCO ZIET MEER IN ...INDIA

Cisco is een grote als het gaat om netwerkcomputers. Een bijna-monopolist, die echter in toenemende mate door een Chinese club wordt beconcurrerd...in China. Oneerlijke concurrentie, want de staat geeft wat steun aan hun club. Dat leidde ertoe dat Cisco nu voor India kiest, zonder China te laten vallen, off course! De Indiërs zijn keien in software (concepten), de economie is daar vrijer en de vraagontwikkeling is zeker niet slecht... En Cisco schat in dat India de achterstand op China snel gaat inlopen...en daarin is het niet alleen. Want in 20-25 jaar is India zeker groter dan China, dat zien demografen nu al. Tja, tegenwoordig mot je goed opletten als je kiest..

CHINA VREET CEMENT

Lafarge, europa's grootste cementboer is ook in China een van de drie groten. Ze bouwden een nieuwe fabriek... gebaseerd op innoverende kennis van de ...chinezen. China verbruikt 45% van alle cement en gaat deze know-how nu ook elders verkopen. China, heeft een opmerkelijk volkje.

VS.

US-STRATEGICS

Als wereldmacht moet je veel aan strategie doen, en strategos komt uit het grieks en betekent generaal. Zo begrijpt u dat hier met strategie wordt bedoeld het behoud/de ontwikkeling van je positie in de wereldorde. In de 90-er jaren sprak de VS van een "nieuwe wereldorde", maar dan gaat het even flink fout in Bosnië en Somalië en Kosovo..en de VS blijven afzijdig. Ze hadden nog geen goed beeld van wat ze wilden. Dan komt 9/11 en dat verandert alles, men gaat driftig op zoek naar de agressor. Maar dan blijkt dat de oorlog zijn klassieke geografische dimensie kwijt is geraakt.

En de VS strategie is vanouds: aanval of verdediging; interventie of isolationisme. Dus woerden de Taliban in Afghanistan aangepakt, maar een nieuwe regering aldaar is niet het einde. Dan komt "de as van het kwaad", een beetje loszanderig concept. De droom van onkwetsbaarheid leidt tot het antiraketsysteem, waarvan we weinig meer horen nu; een isolationistische maatregel. Maar dan stuit men op de grenzen hiervan, maar blijft een polariserend model hanteren: wie niet vóór de VS is, is dus tegen...

Een kernplek voor de VS-strategie is het miniscule eiland Diego Garcia, midden in de Indische oceaan. Indië, Afrika, Indonesië, de Perzische Golf en Australië liggen tussen de 2000 en 5000 km hier vandaan. Alle olieroutes van het Midden-Oosten naar de VS lopen er voorbij (tankers zijn te groot voor Suezkanaal). Dus werd het eiland ontruimd: de bewoners moesten naar de omringende eilanden. En DG werd een ultramodern lucht- en scheepvaartcentrum met zijn faciliteiten voor de grootste vliegdekschepen. Met DG wordt het "verlies" van Iran gecompenseerd en de olieroutes weer veilig gesteld.

Verassend is dat de aloude "route naar Indië", nu wordt gedomineerd door de Amerikanen en effe niet door de Ottomanen en de Chinezen en andere kolonisatoren later. DG hou het in de gaten, want daar houden ze ons allemaal in de gaten.

SAMUELSON EN DETEKORTEN.

Samuelson is een Amerikaans econoom van wereldformaat, en hij sprak desgevraagd over "de tekorten in de VS-economie".

Over de economische politiek van de VS:

De huidige politiek zal de handelstekorten verder doen oplopen; overigens is dat de andere zijde, het ontbreken van spaartegoed in de VS. De VS worden dus in de volgende 10 jaar meer afhankelijk van de rest van de wereld. En er komt dan ooit een dag dat de investeerders het in andere deviezen dan de dollar gaan zoeken. Dat zullen ook de Amerikaanse investeerders volgen en dat alles zal het waardeverschil van de dollar tov andere, doen dalen. En dat kan tot een financiële crisis in de wereld leiden...

Over de mondialisatie:

Dit is in het algemeen een positief verschijnsel, maar de huidige armen en machtelozen zullen er nog armer door worden. Als men een explosie van ongelijkheid wil voorkomen, moet er gauw wat aan herverdeling van de rijkdom worden gedaan.

Tot zover een oude, wijze Amerikaanse econoom...

Dit lezend dacht ik aan de reacties van mijn Amerikaanse lezer J. En, aan de recente bestormingen van de Spaanse (Europese) grens in Marokko; de opstand in de banlieues die leven van misdaad en van misère, en die hun robbertje met de "riches" graag wilden vechten. En ook aan de rellen en opstanden in arm zwart Afrika, waar enkele politici cs rijk worden, geholpen door westerse firma's die op hun schatten (olie etc) azen, waardoor de arme bevolking niets ziet van de oliegeden. En ik weet dat het aandeel van Afrika in de handel terugliep tot de helft van de tachtiger jaren, en de gemiddelde levensverwachting ging van 50 naar 49 jaar in dezelfde periode.

Dus zeg ik: Samuelson en anderen hebben ons (weer) gewaarschuwd....en je kan het nu al zien fout gaan! Wir haben es also gewusst!

GEORGE IN TROUBLES

U hoorde het ook: het zit de laatste tijd niet echt mee voor George Bush, de tegenslagen hoopten zich op. Het gaat daarbij nogal eens over de "kwaliteit en het gedrag" van personen in zijn kringen. Adviseurs die een scheve schaats reden (nu al twee toppers), kandidaten voor het Hooggerechtshof (uit eigen kring en te licht) en , last but not least", de 2000^e dode in Irak. Terwijl bij het "einde van de oorlog" de stand nog op ca 150 stond. En intern groeit de angst voor een Vietnam-achtige toestand: slepend, steeds bloediger enniet te winnen. Want het soort conflict is gelijk; een burgeroorlog met buitenlandse steun. De komende drie (laatste) jaren voor George zullen "not easy" zijn, lijkt het.

John Murta, Pennsylvania, senator, ging stevig in de aanval."Deze oorlog is een mislukking en en illusie", sprak hij. De senaat wilde met 98 voor en 0 tegen nu wel een plan voor de "afwikkeling" van de Irak-oorlog. Bush 's prestige als opperbevelhebber is ook al in het geding, 60% van de Amerikanen wil al dat de "boys" terugkomen. Zelfs Rumsfeld was laatst zeer onduidelijk op TV toen hij moest reageren op: wanneer is het gedaan... De havik is een wat rustiger vogeltje geworden.

BOEING SWINGT VERDER

In Doebai verkocht Boeing effe 42 grote jongens, 777 voor 9,7 miljard \$. En Bush deed er nog even 70 stuks 737 bij in China. Portefeuille nu: 871 stuks verkocht...en maar 584 voor Airbus. Feest in Seattle en geweest in Toulouse. Maar het is nog pas begonnen...

GEORGE GAAT OP ZIJN EENTJE VERDER

De Wereldhandelsorganisatie was in december in Hong Kong;150 landen komen samen. Maar Bush sluit bij de vleet bilaterale contracten en lijkt niet op de internationale organisaties te willen wachten. Europa blijft nog netjes, lijkt het. Het ziet er naar uit, dat m.n. Afrika en Europa achter het net gaan vissen, de een uit zwakte de ander uit ...fatsoen? Of ook uit zwakte? De wereld wordt niet meer georganiseerd op conferenties, dat is voorbij...

VOORBIJ HET MENTOLMONOPOLIE

In de VS is veel mentol nodig; mede daardoor waren ze monopolisten in dit gewas. Dat is voorbij, Azië pikte de buit in. De sinds '98 27% gestegen vraag werd door de 800 boeren in de VS nog getrokken, maar nu zijn ze weggedrukt tot nog 400 en de productieomzet daalde van 20 naar 13 miljoen dollar. De Amerikaanse mentol is te zoet, te duur; de Indische is veel beter. Hun kauwgum, snoepjes, tandpasta etc. , gaan nu beter smaken. Mondialisatie en free trade maken overal vijanden en vrienden.

DE AUTO'S LOPEN MINDER GOED

Ford en GM verkopen ca 25% minder blik op wielen. Verlies 2,8 miljard dollar...Faillissementsdreiging. Verkeerde modellen (mn vergeleken bij Japan) en veel lasten tgv pensioenen (!) en ziektekostenverzekeringuitgaven. GM gaat 31.000 banen schrappen en sluit 5 fabrieken: bezuiniging 6 miljard. Ook salarisreducties en verlaging uitgaven ziektekosten staan op het programma..Toyota opent fabrieken en pikt het marktaandeel in. Toyota is nu op weg naar s'werelds eerste plaats! Ik weet nog dat de Jappen erg veel problemen van dit soort veroorzaakten in de 70-er jaren. What goes up, comes down...again and again.

DE MINUTEMEN

Deze groep wil meer dan hulpje zijn van de douane bij de grensbewaking. Deze enkele tienduizenden vrijwilligers die tegen de clandestiene immigratie strijden tot nu toe met verrekijkers en portofoons en camera's om de douane te steunen aan de grenzen, maar willen nu ook aan het werk in de grote steden. Deze jagers op illegalen en zwart werk (werkers en werkgevers!) willen nu nog steviger meedoen: adhesie betuigingen van heinde

en verre, hun ledenbestand groeit snel. Hun leidsman is ene Gilchrist, Vietnam veteraan, ultra-conservatief, anti-abortusactivist was ooit ook tegen burgerrechten voor zwarten. Hij gelooft dat God hem koos om zijn land tegen niet-gewenste foute mensen te beschermen.

Stel je voor dat de EU een club zou inschakelen om aan de hekken van marokkaans Spanje, havens etc. op vliegvelden, de politie te helpen om zwarte afrikanen aan te geven. En dat ook zouden doen in de tuinbouw en de bouw... Is dat ook bij "ons" denkbaar, is dat ook al dichterbij gekomen? Ik aarzel om "nee" te zeggen. Balkenende (en Verdonk) vragen in het vragenuurtje!

MIDDEN-OOSTEN EN ISLAMLANDEN.

LIBANON/SYRIË EN EEN NIEUW PALESTIJNS FRONT?

Syrië bewapent weer volop de palestijnen in Libanon, staat in een VN-rapport. De pro-Syrische palestijnse organisaties zijn volop aanwezig in dit land en zeggen dat ze Israël in toom moeten houden. De schermutselingen tussen het libanese leger en deze groepen zijn er al weer geregeld. Nu praat de Palestijnse Autoriteit met deze palestijnen over ontwapenen... Dit patroon is in Libanon bepaald niet nieuw... Wordt vervolgd.

Intussen zijn de achtergronden van de "zelfmoord" van de generaal/minister Ghazi Kanaan steeds meer belicht. Deze machtige man dicht bij Assad, zelfs als zijn potentiële opvolger genoemd, wist heel veel van de moord op Hariri in Libanon... En de broer van Assad (chef presidentiële garde) en zijn zwager (chef militaire inlichtingendienst) zijn beide "erg hot" in het lopende onderzoek. En Bush schijnt een "bekering à la Khadaffi" van Assad meer te willen dan een harde veroordeling van deze. Stabiliteitswensen vereisen dit. En dan worden veelweters al snel geofferd...

Hogere politiek, waarden uit....waaruit eigenlijk?

TUNESIË: BESCHADIGD IMAGO

De conferentie over de Informatiemaatschappij is voorbij, en er blijft iets naars achter voor het gastland. De politie van Ben Ali, de jonge en veelgeprezen president, trad hard op tegen de betogers en de wereldpers. Dat ging nu over de wereld en verpestte in een dag alle goodwill voor Tunesië. Opnieuw bleek dat sommige heersers niet kunnen/willen leven met openlijke kritiek op hun doen en laten. Frankrijk protesteerde, discreet, want ook franse journalisten kregen tikken....maar de vriendschap is er nog wel.

ALGERIJE: VREDE MET KABYLIË?

Het was een jarenlange strijd tussen deze streek en het centrale gezag. En alle middelen werden gebruikt: moord en doodslag vooral. Het bergvolk met de eigen taal, was uitgeput en...moest kiezen. De president ging op verzoeningstoer en gelukkig won het verstand beiderzijds. Vrede. Maar over erkenning van de eigen taal, het symbool, is men het nog steeds niet eens. Bouteflika doet echt een indrukwekkende poging zijn land uit het slop te trekken, met zijn nieuwe olie/gas inkomsten. Laten we ze succes wensen, zeker nu de immigratie naar Frankrijk ook op de bon gaat, na de rellen.

AL-QAIDA HELPT WEL

De Foundation El-Rashid helpt de aardbevingsslachtoffers in Kashmir; daar waar nog niemand helpen kwam. Want zij weten daar wel de weg...Ze beschikken over veel geld en het lukt de pakistaanse autoriteiten nauwelijks ze te verjagen, uit dit grensgebied met Afghanistan...En na hun hulp zeggen ze de dankbare dorpelingen datze misschien door Allah gestraft werden omdat ze de profeet niet echt volgden....We zullen jullie wel helpen bij het vinden van de juiste weg, wordt hun beloofd...De missionering heeft vrij baan omdat het westen ontbreekt aldaar. Die zijn beter in militaire acties dan in humanitaire, en dit is niet de eerste keer.

KORANWEDSTRIJD IN GAZA

Vijftig deelnemers strijden om de eer en de prijs in Gazastad. In het opzeggen van Koranverzen...uit het hoofd natuurlijk. Als je alle 30 hoofdstukken haalt ben je er ...61.000 dollar, het paradijs en wereldberoemd in de islamwereld. We kennen dit fenomeen ook in het westen bij de getuigen van Jehova. Ik had in mijn Nijmeegse tijd met deze club wat contact en ontmoette daar enkele dames die werkelijk blind de pagina opsloegen in de bijbel die het antwoord op onze vragen bevatte. Ongelofelijk. Diep ontredderd ben ik daar toen snel vertrokken...Nee, dat is een grapje: ik werd er uitgegooid! Toen ik ook hun techniekje van tekstjes uit de bijbel toepaste maar dan als "opponent". Dat mocht niet. Nou lees ik ook al enkele maanden in de Koran, maar ik doe toch maar niet mee. Want dit boek "onthouden" lijkt me een crime, tenzij je een echt fotografisch geheugen hebt. Immers de Koran is qua opzet een grote hoop onlogica, een echte chaos...alsof de schrijvers ervan niet konden (mochten?) rubriceren wat de profeet zei. Ik ben dus echt niet in staat mee te doen, in geen 61.000 jaar!

IRAN ZOEKT WEER RUZIE

De nieuwe president riep het luid en bij herhaling: Israël moet van de kaart worden geveegd! Deze rechtlijnige volgeling van Khomeini nam even duidelijk stelling; terwijl sommigen nog dachten dat ie zich "versprak". Zeer naïef! Hij wiste daarmee de stellingname van voorganger Katami uit, die voor een coëxistentie was van Palestina naast Israël. Er werd gebruik gemaakt van de "zwakte van Bush", die door een aantal zaken (binnen de VS=adviseur Cheney;hooggerechtshof)+ en buiten (2000 doden in Irak) was verzwakt. En, niet te vergeten, Iran is de enige die (nog) niet onder Amerikaanse macht zit: alle burens (Irak, Afghanistan, Libanon/Syrië) zitten in de invloed-/machtssfeer van de VS. Dus wordt Iran de laatste onafhankelijke en neemt dus het voortouw in de regio. Vandaar ook de ruzie over kerntechnologie. Immers alle burens beschikken over kernwapens (inclusief Israël), en daarom wil Iran serieus ook een atoommacht worden. Daar hoeft niemand aan te twijfelen en als je "objectief" kijkt, is er ook geen logisch argument dat zij als "enige in de regio" dat NIET mogen. Dus formeel, naïef gezien mag je hun niet tegenhouden; immers zij tekenden ook nooit het non-proliferatieverdrag. Dan is er ook nog de bloedhoge olieprijs waardoor de kas goed vol is om van alles te kopen en allerlei gevaarlijke clubs te steunen. En, om ons allen te pesten met een schaarsteprijs! Ter afsluiting nog: intern is het regiem van de president (Khomeini-club) eigenlijk verzwakt en dan geldt al eeuwig: wijs op de externe vijand om het volk af te leiden. Dus zijn uitspraak is bepaald geen verspreking, geloof het niet. Het Iraanse leger is overigens geen operette gezelschap weten de Amerikanen; dus een tweede Irak-achtige overrompeling zit er niet in. En twee oorlogen naast elkaar is ook erg veel en link. Dus let wel: Iran is wel een kwaai, maar bepaald geen operetteland als Noord-Korea!

LIBANON'S PRESIDENT WIL NIET WEG

De Libanese president was en is een fan van Syrië, ook nadat de Syrische troepen weg moesten na de moord op Hariri. Om hem weg te sturen moet de grondwet worden aangepast en daartoe moet je een grote parlementaire meerderheid hebben. En die is erniet! Want met name de Hezbollah en Amal zijn sympathisanten van Syrië en zullen de president blijven steunen. Hoe moet dat nu verder? Mede om deze redenen is het onderzoek naar de Hariri-moord in Syrië zo "hot". En mede daarom pleegde de minister Kanaan zelfmoord. Deze man wist alles van de betrokkenheid van de Syrische president en zijn omgeving bij de Hariri-kwestie...En, hij zou de gedoodverfde opvolger van de huidige president Assad zijn, indien deze zou moeten aftreden. U begrijpt dus waarom het zonder Kanaan beter was voor de toekomst. Hoe moet dat nou verder? Wel, de Amerikanen schijnen eigenlijk uit te zijn op een "libische truc" dwz een koerswijziging van Assad zoals met Kadaffi werd uitgehaald. Als hij "fatsoenlijker" wordt mag ie blijven, anders....Dus daarop is men internationaal uit. Lukt dat, dan zal de Libanese president niet lang meer blijven en, dan heeft Bush meer greep op de relatie Syrië -Irak, vrienden via de Baathbeweging in beide landen. Zo manoeuvreert men in werkelijkheid achter

de coulissen.....waarbij Bush en Chirac samen al heel wat deden. Het onmiskenbare inzicht van de fransen in de M-O-verhoudingen wordt nu gelukkig ook door Bush gezien en geaccepteerd. En dat is mogelijk al een groot voordeel...ook voor apaisering van Irak, ooit. Tja, Libanon en burenen: een complexe boel sind vele tientallen jaren en een nog steeds kruivaatje. Intussen heeft de afgetreden vice-president van Syrië, vanuit Parijs...., Assad er van beschuldigd dat hij Hariri met geweld zou hebben bedreigd.... een verrassing?

SADDAM'S OLD BOYS NETWORK.

Allen die van Saddam "olie kregen in ruil voor hun steun aan hem" zijn stevig in de paniek. Twee van hen zijn hoge franse diplomaten, secretaris-generaal bij Buitenlandse zaken en...een permanent vertegenwoordiger van Frankrijk bij de VN....De actie "oil for food" legde hen geen windeieren. Zij en nog wat anderen liggen nu onder zwaar juridisch vuur, terwijl Saddam zelf voor zijn rechters stond. Ik keek uren TV bij de eerste procesdag in Bagdad: daar stond iemand die niets bang was, die al snel het initiatief naar zich toe trok en die uitstraalde..."dat hij van vele huidige vijanden het nodige aan spectaculairs" weet. Daar zijn dan de fransen (ook Chirac bijvoorbeeld en vele andere politici, veel bekende Amerikanen (zoals vader Bush, Rumsfeld en anderen), die ooit zijn allié's waren. En iedereen voelde dat nare gevoel: er staat onmiskenbaar een moordenaar voor zijn rechters, maar, die rechters zitten daar nu op grond van een inval in Irak die inging tegen de wil van vele landen in de wereld en ook de VN. Kortom ook tegen de huidige internationale rechtsorde....wat nu weer opkomt bij het ontslag van de politieke adviseur van Cheney...Het proces werd verdaagd, een advocaat van de verdediging werd al vermoord, alles wijst erop dat ons een laatste Saddam-show te wachten staat. Hij zal de dans niet ontspringen, zo moet het nu ook, maar hij heeft nog niet alle belastende dat hij weet van velen...publiek gemaakt. Het wordt nog pijnlijk en zeer leerzaam...Een lesje in hedendaagse buitenlandse politiek: want er zijn nog een handjevol potentiële Saddams aan de macht, gesteund door vele oliegeïnteresseerde landen....

BAGDAD: KARADA STREET

Deze straat is de koopstraat voor de beteren. Etalages vol met textiel, huishoudelijke artikelen, fotoestellen en mobieltjes. En etalagepoppen schaars gekleed, met bikini's en ook met de fraaie nonnenjurken en ook veel noodstroomagregaten. Want het knalt geregeld in Irak en als je dan toch TV wil kijken etc. moet jezelf je stroom even maken. Verder vallen de vele patissiers en internetcafé's op.

Onder Saddam kwamen hier de echt rijken, nu een veel gemeleerder publiek. Want de contracten met de VS-firma's en het leger brengen geld op. U begrijpt, binnenkort kunt u een fast winkeltripje maken naar Karradastreet. Lekker shoppen en als u geluk heeft blijft u toeschouwer bij explosies en niet slachtoffer. Ik weet bijna zeker dat dit reisaanbod een gat in de markt is... Dit wordt "booming".

STAKEN IN TUNESIË.

Zeven mensenrechtenactivisten en oppositievoerders kwamen hun hongerstaking houden voor de Amerikaanse ambassade in Tunis. De 2^e secretaris van de ambassade "mocht" van de tunesische president om met hem te praten. En hij hoorde hun pleidooi voor meer vrijheid en recht, in dit erg rustige land. Waarom nu dan en hier? Wel er was in november een wereldtop over "De informatiemaatschappij". Dat gaf moed. Het bestaan van een oppositie is een bewijs van democratie natuurlijk, maar als die enkel durft te demonstreren voor ambassades en tijdens congressen is niet zo sterk. Maar wij moeten wel de speciale omstandigheden in aanmerking nemen in deze "jonge quasi-democratieën", het zijn geen westerse omstandigheden...met fundamentalisten en met Algerije als buurman. U begrijpt, ik ben er geweest, daar in Tunesië....en was onder de indruk in positieve zin. En, om te oordelen moet je....(u weet dat), dus, ik ga nu een jaartje op wereldreis voor ik nog wat schrijf.

DE TRAMWAY/METRO VAN JERUSALEM

Twee franse ondernemingen zijn hieraan aan het werk en nu is er iets heel vervelends naar boven gekomen. Het traject, loopt deels door bezet Palestijns gebied...zoals dat ook al eens met de scheidingsmuur was. En dat laatste leverde Israël grote internationale/juridische problemen op. Abbas deed zijn beklag, uiteraard bij Jacques C. Maar die zegt nu "dat ie buiten privécontractkwesie moet blijven". Als dit ook voor het Haagse Hof komt, loopt Israël een grote kans te worden veroordeeld, dat weten ze.

De vergelijking met het gedeelde Berlijn dringt zich steeds opnieuw op: een supergrote steen des aanstoots in het hart van Europa toen. Overigens zijn er door die muur zeer veel minder zelfmoordacties en andere gewelddaden van Palestijnse kant. Dus het Israëlische geweld (muur), redt vooralsnog, aan beide kanten (!) mensenlevens....

IN ISRAËL BEWEEGT ALLES

Sharon congé bij de Likoeid en nu Perez bij de Arbeiderspartij. De old men gaan op eigen rekening verder Op weg naar "hun" vrede? Het volk gaat dus weer eens spreken. De opvolger van Perez heet Peretz, geen familie dus. Hij is van Marokkaanse komaf, en staat te boek als een liberale socialist à la Blair. Dus arbeiders en ondernemers zien hem wel zitten. Peretz is 54, de generatie ook van Blair, Merkel en Platzek....Perez heeft respectabele 82 jaren op de teller. Dat pensioensysteem in Israël is supermodern! Intussen, zijn de berichten over Sharon ernstig: zijn retour lijkt onmogelijk. Aardverschuivingen in zicht!

KAUKASUS

VOORAF

Dit nieuwe rubriekje is gekozen, vanwege het grote belang van deze regio voor de huidige geopolitiek, aan de grenzen van Rusland/Europa en het woelige M-O. Het hooggebergte de Kaukasus, is al eeuwen een twistgebied, omdat het een "slot" vormt voor Rusland in zijn drang naar het "warme water". Dus een toegang tot de zuidelijke zeeën, die niet bevriezen. Tsjetjenië aan de noordkant was en blijft hier de grootste russische zorg; al in 1859 werden er 120.000 russen gestationeerd om ...de 100.000 inwoners in toom te houden. Onder Stalin werd een enorme terreur uitgeoefend: 100.000 doden, 200.000 gedeporteerden voor Siberië. Toen de URSS uiteen viel in 1991, werden de republieken in de Kaukasus "onafhankelijk", maar dat in echter slechts in "meerdere of mindere mate". En Tsjetjenië bleef altijd de kleinste maar vinnigste tegenstander, tot op vandaag. Na het vredesverdrag met Rusland, van 1995, bleef een totaal verwoest en ontwricht land achter, waar de misdaad aan de macht kwam en ook de islamfundamentalisten de kop opstaken. Het patroon à la : Afghanistan...Maar waarom is dit minilandje dan toch zo belangrijk voor Poetin?

Wel, twee zeer belangrijke pipelines (olie en gas) lopen er dwars door heen, het landje werd het symbool van de afgang van de russische beer en van hieruit wordt continue de hele omgeving gedestabiliseerd. Poetin plakte er bliksemsnel het etiket "terroristen" op, maar dat is eigenlijk cover voor een ordinaire en uiterst bloedige machtsstrijd en voor wraak. De VS kozen dus ook snel om mee te doen aan een oliepipeline ten zuiden van dit gebergte, dwars door Georgië, alwaar de VS ook voluit de democratie promootten. Wel, om deze redenen, vlieden de moeilijke namen van republiekjes aan noord- en zuidzijde van de Kaukasus ons voortdurend om de oren. Het is een strategisch strijdterrein voor het raakvlak: Olie, Rusland-VS, MO stabiliteit. En, U weet het, Europa hoor je er niet over....zeker ook niet over de enorme inhumane acties van de Russen daar. Vergeet ook niet: Turkije ligt erg dichtbij aan de zuidzijde...ook daarom zijn de VS mordicus voorstander van "Turkije in Europa". Omdat dit gebied een geopolitieke topic blijft, maak ik er vanaf nu een aparte rubriek van. Pak er wel even een recent kaartje bij...

DESTABILISATIEPOGINGEN

Natchin nu weer 140 doden, een moordpartij uit een lange reeks in de landen van de Kaukasus. Een lokaal conflict? Ja, ook, zeggen deskundigen, maar zeker ook een Tsjetsjeens geleid conflict. Radicale moslims uit dit laatste land (met lokale aanhang) doen al jaren indrukwekkende, zeer wrede overvallen. De school in Beslan, de schouwburg in

Moskou, allemaal tsjetsjcheens werk. De oorlog is door hen verklaard aan de “russische beer”, die immers een goddeloze is. Poetin en ook wij zijn er nog niet klaar mee, zeker nu ook hier steeds meer de “noodlottige combinatie” groeit van ...olieproductie en radicalisme. À la Iran?

EXPLOSIEF AZERBEIDJAN

Ik kom er niet dagelijks, in dit land met olie en 8 miljoen inwoners, waaronder veel moslims (meerderheid sjiïten) en verder veel kleine minderheden. Het ligt “gevaarlijk”, bij Rusland, Georgië, Iran, Armenië, en een beetje verder weg van..Irak, Iran en Turkije. Voor dit land lijkt ook al te gelden: “Als er democratie is vóór er olie is, is alles OK. In het andere geval is de olie de vijand van de democratie”. Dat blijkt erg goed te kloppen als je in het M-O en Afrika, Venezuela etc. rond kijkt. De vloek van de olie, alweer.

Dit land produceerde al in 1915 olie en was toen een echte democratie met een islamitische meerderheid,...zoals Turkije. De russische bolsjewieken maakten er een einde aan.

Nu is er veel olie en gas gevonden in de Kaspische Zee, en dus springt iedereen erop. De verkiezingen in november waren dus vitaal.

De olie wordt opgepompt door een consortium onder leiding van BP; ze plannen een groei van 250.000 barrels per dag naar 1 miljoen in 2009 en dan ...gaat het zakken. Total kijkt naar de gasvoorraad op 6000 meter diepte; exploitatie begint eind 2006. Een enorme olieleiding loopt...via Georgië (al geliberaliseerd, geen toeval?) naar Turkije, dus niet door Rusland. Dat betekent dat de olie naar het westen kan zonder door de Bosperus en de Dardanellen te varen en ook zonder russen aan de knoppen, ergens onderweg. Men werkt ook al aan een gasleiding. De VS doen flink mee, zie de democratiesteun in Georgië en Oekraïne! Niet zonder belang. Olie en daarnaast tegenwicht tegen radicale ideeën over kalifaten (Islamstaat). De VS gaat in Azerbeidjan nu twee grote radarstations installeren. Een bij de russische grens en een dichtbij die met ...Iran. Officiële reden: strijd tegen smokkelaars, maar dat gelooft Rusland niet en U ook niet.

De oude clan met veel corruptie en potentaten schuurt tegen de Amerikanen. Want dit land ligt op het spannendste schaakbord ooit, van deze woelige wereld.

Het is een zeer bewerkelijke boel daar in de Kaukasus, geopolitiek een hot item voor de komende 25 jaar, zolang de olie schaars is en er daar dus veel moet worden gehaald: op korte termijn een welkome aanvulling op de schaarste die..Iran c.s. ons zomaar zouden kunnen “aandoen”. U ziet het: Wie geen vinger in de olie heeft, gaat eraan!

OEKRAÏNE: ONTSPORDE REVOLUTIE.

Victor Louchenko, de hoop van de Oekraïne zit in de put: corruptie, bedenkelijke zaakjes, stijgende prijzen, ruzie met maatje Timochenko (die al aftrad als president). Zij klaagde over veel tegenwerking, deze veelbelovende rijke dame, die nu op eigen wieken verder gaat. De revolutie-idealen verwaaien al het oude kwaad is terug. Kranten gevuld met schandalen en de teleurstelling is algemeen. Louchenko verbindt zich, in arremode, weer met de oude corrupte politici waar hij tegen streed.

Louchenko werkt ook nauwelijks meer; hij zwerft doelloos door het oude deel van Kiev, verzamelt antiek en speelt imker. Alle onderzoeken tegen foute mensen zitten vast. Zijn 19-jarige zoon hangt de play-boy uit, scheurt rond, eet duur en gedraagt zich onbehouden. Hij is eigenaar van alle “merken” van de oranjerevolutie en verdient daarmee 10 miljoen \$ per jaar. Een verhaal van een debacle in dit land van 48 miljoen inwoners met vooral orthodoxe katholieken een met burens als Polen, Rusland, Biëlorusland en Roemenië en liggend aan de Zwarte Zee. Op een strategische plek dus. De revolutie at de eigen idealen weer eens op...veranderen is not that easy, wonderen bestaan niet. De voorbeeldrevolutie is gestrand. Nu Rusland de gaskraan dichtdraait is nog duidelijker dat, de positie van de president van Oekraïne ernstig is verzwakt. Ordinaair krachtvoetbal en wij allen op de tribune. Poetin gaat ver...

IN GEORGIË WORDT DOORGEDOUWD

Twee jaar geleden verloor Schevernadze van de jonge Saachavilli; hij kreeg 85% van de stemmen. De rozenrevolutie aangevoerd door de 36-jarige jurist, opgeleid in New York en al eerder minister van Justitie. Een populist roepen zijn tegenstanders. Maar dat ontkent hij, deze charismatische vechter tegen de enorme corruptie die al eeuwig in dit land heerst. Overheidsdienaren verdienen een footje en jatten als de raven "ernaast".bij. De nieuwe president kreeg zelf zijn eerste salaris van40 euro....Dus verhoogde hij de overheidssalarissen, begon processen tegen corrupten, veelal reeds naar het buitenland gevlucht. Soros, de Amerikaanse miljonaire met democratiehobby, steunde het land direct met geld en hielp mee om geld terug te vorderen van gevluchte schurken. De miljoenen vloeiden terug intussen...Inschrijving op de universiteit kost ook geen 25.000 euro meer en diploma's zijn niet meer te koop. De politie, zeer corrupt, werd op scherp gezet en iedereen moest gewoon zijn belasting en electrarekening betalen. Anders straf...Dat leverde al 40% stijging van de staatsinkomsten op. Indrukwekkende moves dus. Maar de weg is lang en de corrupten werken ondergronds tegen.

In zijn land zijn er minderheden uit buurlanden waar het erg onrustig is: Aberhazië en Zuid-Ossetië. De stabiliteit aldaar is vitaal, ook voor Poetin. Dus worden er vergaande autonomie aanbiedingen gedaan door de Georgische regering. Met nog wankel resultaat. Maar Poetin is zeer gediend met een stabiel Georgië, en werkt niet tegen, nu...De VS zijn de grootste supporter van deze nieuwe democratie met gas- en olieleidingen; en dat is Poetin duidelijk gemaakt. Nu wil de jonge veranderaar erg graag ook steun van de EU; geen geld, benadrukte hij al. Want hij ziet een zeer passief Europa en zoekt vrienden om niet te gauw tussen de molenstenen van russische en Amerikaanse makelij te komen. Hij is optimistisch, in 2006 moet er iets lukken; immers, net als Roemenië en Bulgarije, wil Georgië dolgraag bij de EU....Het wordt druk, maar moet dat dan ook niet? Waar is de Europese visie...?

VERKIEZINGEN OP Z'N TSJETSJEENS

Verkiezingen in dit land worden, zeggen boze tongen, eigenlijk georganiseerd door Rusland. Het is een farce, om democratie te veinzen, en intussen de "terroristen" vol te kunnen pakken. Europa hield toezicht op de laatste, en, was zeer sceptisch over de gang van zaken. Maar de belangen van Poetin zijn te groot om te luisteren en de "russische kandidaten" worden er ook niet slechter van. In dit oproerige land zal dit nooit worden vergeten en zeker niet vergeven. Op naar een volgend drama...

TRENDS/TECHNOLOGIE.

UW AUTO KAN ZONDER U.

Er was een merkwaardige wedstrijd in de Mogave-woestijn, en, Volkswagen won. Het speciale zat in het feit dat er geen chauffeurs in de auto's zaten, dus, 200 km rijden op computers, camera's, GPS, sensoren etc. In 6,5 uur was er een winnaar dus. Van de 23 deelnemers kwamen er slechts 5 aan. Wat is hiervan nu de lol?

Wel de defensiespecialisten en de bobo's van autofabrikanten waren er in getale...en de winnaar kreeg....2 miljoen dollar.

U hoeft uw rijbewijs dus niet meer te verlengen, uw auto kan het af zonder uw stuurkunst. U stopt gewoon uw agenda in uw "blik" en hij zal daarheen gaan waar u wilt zijn. Ondertussen neemt u ontspannen een pastisje. Dat mag! Eindelijk een uitvinding waar een mens iets aan heeft.

GPS: DE REDDING VAN DE RACERS

Een radar in je auto mag niet: hoge boete! Maar nu kunt u dat omzeilen. Er is nu een GPS-kastje wat u kunt "laden" (via uw PC) met de plekken waar de vaste raders zijn opgesteld. En als ie dat weet en hij meet waar u rijdt...(en, hoe snel u vliegt!), kan hij U netjes, ruim voor de flits waarschuwen. Stalen Mina, hier Suzanne geheten, vertelt u zoetgevooid dat u van het gas moet en mogelijk zelfs op de rem. En dit apparaat mag; erger nog het zit straks in uw routing systeempje!

Hiermee is weer een vereniging in Frankrijk nutteloos geworden. Er is er nl een die steun werft tegen de radarplaatsingen. Omdat die levensgevaarlijk zijn. Immers, die laagvliegers, zien de radarkast op het laatste moment, trappen de rem door de bodemplaat en....u knalt er nietsvermoedend bovenop....Want U gaat ook oerend hard en U zag het niet aankomen. Dat is toch knap link! Dus weg met die dozen die flitsen! In het land van descartes kun je alles ter discussie stellen, maar niet het gezonde verstand. Dat is nu definitief duidelijk.

AIBO (ERS-7), FURBY, NABAZTAG, UW NIEUWE VRIENDJES.

AIBO, de robohond van Sony zet uw favoriete muziekje op als u opdracht daartoe geeft door hem enkel de CD-hoes te tonen. Is ie moe, (batterij leeg dus) , dan meldt ie zich af, gaat in zijn mandje en laadt zich op. U kunt hem mbv PC en internet vanaf elke plek ter wereld besturen....en goedendag en goede nacht wensen. In de modus "HOND" maakt ie bij elk verdacht geluid of beeld een hoop lawaai, en, hij maakt een foto van het vreemde "ding" dat ie zag en verzendt die naar uw mailbox/uw PC. Hij kost eenmalig 2000 € , hoeft geen Pedigree en enkel wat stroom. Zijn cameratjes en sensoren moet u wel af en toe poetsen, Stomme hond!

FURBY is al 40 miljoen keer verkocht; dit knuffelbeestje met gelaatstrekken, bewegingen en fraaie vocabulaire. Hij spreekt alleen furbish, dus u moet zijn woordenboek erbij hebben. Hoe meer u met hem omgaat hoe actiever hij wordt. Een echt alternatief voor uw eigen kids.

NABAZTAG is een sprekend konijn. Hij verkleurt als, ...het weer verandert, als de beurs daalt en hij spreekt boodschappen in voor andere kunstkonijnen. Uiteraard hangen die konijnen allemaal aan de "USB-entry", dat spreekt! En, voor kenners, het is een WIFI-konijn. 95 euro maar!

Als u nu nog eenzaam blijft bent u niet meer te redden; meer kunt u niet van het leven verwachten. Een echt gat in de markt, cadeau voor jarige opa's en oma's. En, dan hoeven de (klein)kinderen ook niet meer zo vaak op bezoek. Allemaal voordelen voor een redelijke prijs.

IK STOFZUIG NOOIT MEER.

Het was me wel 1800 € waard mijn robotstofzuiger. Je gaat naar bed, zet hem aan het werk en hij zuigt de hele nacht door, of zolang je wilt. Hij vindt zijn weg tussen alles en het stof is geheel verdwenen, perfect. U moet wel even met uw kat praten want die ziet hem als een soort robocopmuis, en dat is best heftig. Maar als u een nieuwe kat neemt went ie er aan en gaat er zelfs lekker op zitten terwijl ie zuigt. Vreedzame coëxistentie van robots en dieren. De wereld gaat vooruit.

HANDTAS MET i-POD

Prachtige handtas met mooi erin gewerkt twee stereo speakers. In het midden tussen de speakers zit een doorzichtig subtasje voor....uw I-Pod. Elegantie gecombineerd met moderniteit en een vleugje emancipatie. De fabrikant moet wel een psycholoog in zijn ontwikkelingsafdeling hebben om hierop te kunnen komen. Voor 143 € is hij van U en U bent weer helemaal "in".

NUMERIEKE DUO'S

Een zonnebril met een handsfree set eraan (300€), een pen met dictafoon erin (30 €) en een verrekijker met een digitale camera erin (80 €) en, jawel, een polshorloge met MP-3 speler. Al uw zorgen mbt de keuze van uw kerstgeschenken zijn weer opgelost. Voor 500 € is het gebakken. Het verontrustende is dat hieruit blijkt dat die fabrikanten eigenlijk niks nieuws meer weten en dus alle "ouds" maar aan elkaar knopen en verpatsen. En dat levert ook weer een mooie afvalberg op voor de rubbishverwerkers in India, want U kunt de apparaatjes die u al had nu gewoon dumpen. Kortom weer nieuwe werkgelegenheid in Azië, en een nog groter handelstekort in de VS en sommige Europese landen. Een en al vooruitgang wat je ziet.

DRIEDUBBELE "USB-KEY"

Het gaat maar door: een MP-3 speler met fototoestel/videocamera en het is ook nog een USB-key. Voor 250 € heeft u muziek, u kunt de wereld om u heen vastleggen in beeld en geluid en, je stopt de resultaten zo hup in je PC. En daaruit haalde je dan ook je muziekjes op je key. Ik weet niet zo goed wat ik hier nou over schrijven moet: sprakeloos.

BEDIEN UW PC...OP AFSTAND

Tja dat moet nu ook, want veel mensen kijken TV op hun PC-scherm, want het signaal komt over de telefoonkabel. Als je dus rustig op de bank TV wil kijken, je DVD's wil zien of je foto's, je favoriete muziekjes wil luisteren of gewoon je mail wil lezen moet een mens dus een afstandsbediening hebben. Een draadloos kastje dat via een opnamer in de USB-uitgang werkt. Gooi uw oude TV etc. dus weg en doe het verder allemaal met uw PC. Het is gepiept voor 72 €, een kleinigheid. Wij arme bejaarden worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van alles wat we zelf aan de gang zetten. Wilden we dit toen echt? Ik weet het niet meer, Alzheimer komt ook al af en toe langs.

SATELLIETJE REDDEN

Wist U dat een satelliet brandstof nodig heeft om op zijn plek te blijven? Nee, niet met zonnecellen, maar gewoon raketbrandstof in een tankje. En dat is na 12 jaar leeg en dus....nieuwe satelliet afschieten. Echt waar! Want daarboven is er geen Shell of Total station. En dat bracht Orbital Recovery LTD op een lumineus idee. Je kunt bij hun dus een tankbeurt bestellen voor de "lege satelliet". Ze schieten nl een nieuwe kleine satelliet af met een volle tank en een stuurraaketje en dit wordt daarboven vastgezet aan de satelliet zonder lege tank. En dan kan het weer 12 jaar doorgaan. Er zijn al 130 belangstellenden geboekt. Goede bal.

Nou kreeg ik een brainwave-je: waarom niet een tankstation naar boven geknald? Daaraan kunnen dan bijna lege satellieten tanken. Ja, ik snap dat ie dan moet reizen en dus van zijn plekkie moet, maar effentjes. En dan dondert s'werelds communicatie even in elkaar da's duidelijk. Nou heb ik daarvoor ook een oplossing die ooit Joop den Uyl bedacht: de satellietloze zondag dus. Even alles stop als de satelliet is gaan tanken, dat kan toch wel? Ziet U het ook zitten dan stel ik U voor om aandelen te kopen van mijn nieuwe LTD: SKY GAS LTD.

GEEN GELAZER MEER MET DE BLIKSEM

Nou eigenlijk net wél! Want mbv een krachtige lazerstraal lukt het nu zelfs de bliksem te beheersen, echt waar. Je richt hem op tijd op de wolken en hij komt naar beneden zonder kracht en weerkaatst via een spiegel. Zeer effectieve bliksemafleider op high tech basis. Franse vinding. Bravo!

Helaas is het nog niet gelukt om de elektrische bliksemenergie te vangen en te gebruiken.... Want dat zou pas echt leuk worden. Hier zijn er nogal wat omwrenen en dan zouden wij hier ons hutje op bliksemenergie kunnen runnen. Geduld Leon, het komt nog wel!

NIEUW HART NODIG? GAAT U MAAR EVEN LIGGEN.

Voor 90.000 € krijgt u Jarvik 2000 ingeplant. Een klein pompje in je hartkamer dat op een batterij loopt. In het geval dat je hart te weinig pompkracht heeft. Sneeetje in de borstkas en hup hij gaat in je hart. Een voedingskabel tot achter je oor waaraan de batterij, die je aan je riem of zo draagt, vastzit. Wel even uitkijken na 8 uur is batterijwissel nodig.

De medische technologie staat voor niets. Prachtig toch? Als je beseft dat dit hulpmiddel, inclusief operatie etc. rond 25.000 per jaar kost (uitgaande van 5 jaar levensduur pompje), beseft je ineens waarom de ziektekostenpremie nu op 1100 € terecht kwam. Hoe kan je dit alles voor ons doen voor zo'n schijntje, vraag je je af. En over een jaar kan je in India of China of Marokko een Jarvikje laten plaatsen voor de helft, met een mooie vakantiereis als bonus. Eindelijk krijgt de patient nou de cadeau's van de medisch/farmaceutische industrie! Effe boeken.

++++
++++

TOPICS-CAPITA SELECTA

UIT: "WIE IS "HET " ALLEMAAL SCHULD?", een reeksje essays (zie ook vorige edities).

WIE IS "HET" ALLEMAAL SCHULD.....IN HET ONDERWIJS? (3)

In Nederland praat men in het onderwijs nu over "canons". Maria uit Maastricht benoemde een commissie die een canon moet bedenken voor het onderwijs in de vaderlandse geschiedenis. En andere onderwijs-experts discussieren ook al over een canon voor het nederlandse literatuur onderwijs. Wat een canon is? Nou een opsomming, een lijst of een voorschrift over wat in die vakken moet worden geleerd. Vroeger heette het tweede een "boekenlijst" dacht ik.

Goed, vanwaar deze toestanden? Wel, het gaat niks goed in het onderwijs, dus komt er (weer) een commissie. Mensen uit het vak vinden dat dit canongedoe tot niets leidt, ja, dat het eigenlijk ondoenlijk is. Want stel je wat voor dan komt het: te weinig vrouwelijke auteurs, te weinig vlaamse, te weinig allochtonen, enz. In de NRC stond laatst al een lijstje van boeken "die iedereen gelezen zou moeten hebben". Wat is er aan de hand dat dit alles gebeurt?

Wel, ik lees dat het eigenlijke probleem is, dat er op middelbare scholen niet meer wordt gelezen. Ja, dat de jonge docenten zelfs een hekel aan lezen zouden hebben en dat dus zelden doen. En ook daarover maakt de canoncommissie van Maria zich ook al grote zorgen, klinkt het. Dat er zelfs een "anti-intellectueel klimaat" op de middelbare scholen zou heersen. Een cijfertjescultuur van zeer formele en oppervlakkige aard!

In een eerder stukje onder deze vlag ging het over de "schuld van de onderwijsmanagers", die hadden de professional helemaal in een verkeerd keurslijf gedwongen toch? Nee, hier lees ik dus dat het de ...leraren zelf zijn die niks meer zien in lezen...

Nou ben ik een complete onderwijs nitwit (geworden). Na mijn HBS en TH, en 4 jaartjes part-time wiskundeleraar spelen als student, kwam ik enkel nog met volwassenenonderwijs in aanraking in mijn vakken, de automatisering en de organisatiekunde. Maar dat was "particulier onderwijs" aan betalenden in de 70-er jaren. Dus ik ben geheel uit het beeld geraakt, zeker.

Nu lees ik de volgende diagnose:

- scholen zijn geen centra meer van vorming en ontwikkeling....
- scholen zijn ordinaire prestatiefabriekjes, diplomadrukkers, en bij het produceren van wijsheid op papier "jatten" de leerlingen gewoon alles op internet.
- Op scholen versloffen de bibliotheken en staat het enkel nog vol PC's.
- Op scholen heerst een anti-intellectueel klimaat, de leescultuur is afgeschaft.

Dat geloof je toch niet? Ik weet niet wat ik hoor en lees! Er is nog meer:

- leraren lezen zelf ook nog nauwelijks iets
- jonge docenten hebben en uitgesproken hekel aan lezen
- buitenstaanders hebben geen idee van de ongeletterdheid die binnen scholen oprukt
- bij vakken waar stevig in gelezen moet worden wordt daarmee "gesjoemeld"

Daarmee bekruip mij dan een compleet ongeloof, ik droom, denk ik dan.

"Als scholen hun vormende taak weer willen gaan opnemen dan zal er weer een leescultuur moeten komen. De smaak van het lezen moet er weer komen en de nieuwsgierigheid moet worden geprikkeld bij de leerlingen."

Dat klinkt heel wat anders dan een literatuurcanon maken. Want het gaat dus over het ontbreken van een (Lange Termijn) visie op het onderwijs. Daaruit moet een eisenpakket

voor leraren worden gedestilleerd een nivo-eis ook. En het zou niemand verbazen dat straks blijkt dat de leraren de boeken die in de canon staan....nooit zelf lezen...

Dit staat in de NRC, en wordt mij toegezonden door een vroegere collega. Hij (en ook anderen) selecteren uit de nederlandse kranten voor me, mogelijk ook uit eigen ongerustheid en verbazing.

Welaan, vraag ik U klopt dit nou echt? Is dit de huidige status van het onderwijs? Is dat de voorbereiding van het vaderland op een moeilijker toekomst waarin hoog opleidingsnivo en intellectuele kwaliteit essentieel zijn (zegt Brinkhorst bv)?

Als de schets die ik las correct is, begin ik meer te begrijpen van de ontreding in het vaderland. Of heeft dat er niets mee van doen?

Wat zou ik gaarne hierover feed-back krijgen van de lezers (er zijn er minstens 3 à 4 dacht ik) drie in het onderwijs werken. Zou dat kunnen? Want ik denk dat dit onderwerp voor de toekomst een vitaal onderwerp is; zekerder dan ooit! Ik wacht met spanning op uw respons...

Als contrast nog wat over de onderwijsaanpak (lager onderwijs begrijp ik) in het UK. Men geeft hiervan de volgende schets, na een hervorming die nu 5 jaar functioneert:

- de directeur is zeer autonoom, heeft een budget en beslist ter plekke "alles".
- de directeur neemt leerkrachten aan, ontslaat ze en...heeft een stevige greep op hun salaris.
- de directeur mag verregaand het programma bepalen conform de lokale eisen, binnen een ruim algemeen kader.
- onderwijzers worden deels op prestatiebasis betaald: bonussen van 6000 euro per jaar zijn mogelijk (bovenop een algemeen vastgesteld minimumsalaris).
- de onderwijsinspectie houdt een scherp oog op de gang van zaken; de directeur legt aan hen verantwoording af en de onderwijzers weer aan de directeur.

Grote zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, dynamiek en prestaties zijn de kenmerken van de nieuwe onderwijsaanpak. De protesten waren bij de voorbereiding erg groot, men was zeer sceptisch. Nu zijn er echter velen enthousiast over dit systeem, niet op de laatste plaats de onderwijzers (51% VOOR!) en de ouders. De initiatieven voor nieuwe scholen vaak privé-publieke "combinaties nemen snel toe. Scholen die echt slecht functioneren worden zelfs,...door een groep van lokale ondernemingen bestuurd!

De rapportage van de inspectie aan de regering over resultaten was duidelijk positief: een derde van de scholen vertoonde een toegenomen prestatienivo van de leerlingen. Ik kon in mijn informatie weinig vinden over de kwaliteitcriteria die men aanlegt, dus, ik ga daarover eens babbelen met een van de 6 (echt waar!) engelse onderwijzers/directeuren die we kennen. Het zijn n.l. geregelde bezoekers van de Provence en van ons.

Dit zijn twee diverse foto's over onderwijssystemen, uit onderscheiden landen en culturen. Zou de UK aanpak in Nederland denkbaar zijn en daar ook vruchtbaar kunnen werken? Of is dit te engels, te modern?

Onderwijs is toe aan een opwaardering hoort iedereen. Daar ben ik het erg mee eens. Want als het in dit deel van samenleving echt fout gaat, zitten we wel twee generaties in de "dallas". En dat kunnen we ons, in de snel schuivende wereld, echt even niet permitteren! Dus, onderwijzende lezers, verhef uw stem en geef eens uw mening, en, geef ons weer wat hoop!

WIE IS "HET" ALLEMAAL SCHULD ...VOLGENS BURGEMEESTER LEERS? (4)

Voor de niet autochtonen: Leers is de (opvallende) burgemeester van Maastricht. En hij mocht dit jaar de zg Thorbecke-rede houden, een goede traditie in de nederlandse politiek. Zeker in onze tijd. Zijn verhaal frappeerde me en dus geef ik zijn "benadering" weer in dit kader.

Leers begint met:

“Nog nooit waren we zo rijk, zo veilig, zo hoog opgeleid, zo gezond, en zo lang verschoond van oorlog. En nog nooit hadden we zo weinig vertrouwen in politiek en regering. Slechts eenderde van de bevolking heeft vertrouwen in dit kabinet, en tweederde smeekt om sterk leiderschap. Vijf jaar geleden hadden we ook deze cijfers,...maar dan precies OMGEKEERD.

Gebrek aan vertrouwen is wantrouwen. En wantrouwen is gebaseerd op angst. De eerste vraag die opdoemt is: waar komt die angst vandaan? Mogen we dat onze leiders aanrekenen? Of zijn de tijden van zichzelf beangstigend en is die boosheid op politiek en regering niet meer dan een uitlaatklep voor frustratie en cynisme?” Zo dat staat!

Dan volgt een analyse van deze angstgevoelens en van de opvatting dat “die van daarboven” het schuld zijn. Daarover zegt Leers: zeurderigheid, zelfbeklag en bangmakerij (ook door politici) moet gewantrouwd worden. De burger vertrouwt de (politieke) leiders niet meer...daarom gaat het.

Alle geknutsel aan de politieke machine, het bestel, is onzinnig en helpt niets. Het werkt zelfs averrechts. Het gaat primair over “de kwaliteit van het leiderschap” (visie, richting, droom, verhaal en draagvlak) en noemt hierbij “de opnieuw te maken keuze voor onze ideale samenleving, waarin men weer voor elkaar zorgt (solidariteit, liefde, zorgzaamheid)”. Tegenover de huidige samenleving alwaar: “ieder voor zichzelf en God voor ons allen”. Dan gaat hij verder in op het ontbreken van leiderschap, het ontbreken van visie en omschrijft wat “goed leiderschap” dan wel is....”Mensch durf te leiden”, ontschiet hem als karakteristiek.

Uitvoerig analyseert hij hoe het zover is gekomen....de politieke machine is een grijswasmachine geworden, ideologie ontbreekt geheel en er is enkel nog “machinerie en geen ideologie”. Het gaat, zegt hij, “om mensen die op de bühne hardop durven dromen, kiezen, debatteren, want “de mensen willen weer KUNNEN kiezen uit ideologiën, verhalen, dromen”.

In de politieke wereld moet weer RUIMTE komen, men moet “de vensters open doen, voor ze worden ingegooid”. En dat zonder angst voor de daarbijhorende, onvermijdelijke machtsstrijd. Want ook daarbij gaat het om leiderschap, en dan komt er een hartekreet, bijna een gedicht:

“Stel je voor dat we ruimte zouden creëren! Dan moeten we weer om de macht gaan strijden
Dan moeten we leiderschap tonen.

Dan komen de verhalen;

Dan komen de dromen;

Dan komt er een debat;

Dan komt de heerlijke ergernis terug, zoals we die bij Wiegel, van Agt en Den Uyl voelden;

Dan is er strijd;

Dan is er ruimte;

Dan gaat het weer ergens over;

Niet alleen over werk,

of over werk,

maar over de samenleving die we willen. Dan is er ruimte voor Bert om een eerlijk debat met Aart-Jan te voeren.....etc”.

Ik vind dit dus prachtig: dit gaat dus wel ergens over. Uit mijn nostalgische hart gegrepen. En hij vervolgt met: Stop dus met de autistische wereldvreemde politieke cultuur, geef ruimte aan de mensen op de bühne. En dan, besluit Leers, met Thorbecke: “Onze democratie kent geen vastgestelde richting als ware zij een colonne soldaten. Het is aan ons haar vorm te geven”.

Wat is nu de kern van zijn boodschap?

“We moeten allen dus weer dromen over hoe de wereld er uit moet gaan zien, hardop, op de bühne, publiek dus. Ruimte voor ideologie dus. En daarin moet de politiek vooropgaan.....op initiatief van mensen die leiding willen en kunnen geven....echte leiders dus. Daarbij moet

dan gestreden worden, zonder aanzien des persoons. Dat ziet Leers dus als de eerste noodzakelijke stap naar de toekomst.

En wie is HET dus volgens Leers allemaal schuld?

Nou de mensen zelf dus, die moeten zich eindelijk weer druk gaan maken over fundamentele keuzes, dromen. En ze moeten dat dus niet "aan politici uitbesteden". Wie dus niet meer echt is geïnteresseerd in de wereld om hem heen, maar enkel nog in zijn salarisverhoging, zijn nieuwe huis en zijn aandelenportefeuille-rendement, is een bedreiging/belemmering voor het komen tot een betere wereld. Tja, dat doet mij wel wat.

Dus u snapt dat ik deze visionaire Leers wel mag; hij DURFT, en hij probeert zelf leiding te geven, hier dus, om te beginnen, in "het ontsnappen uit de malaise".

Ik kreeg een vraag: kent Leers (het boek van) Hirschmann? (Zie een eerder artikeltje in deze reeks...). Want er zit onmiskenbaar een echte parallel tussen beiden. Dus er zijn toch ook goede parallellen aanwezig tussen Frankrijk en Nederland; dus meer dan enkel het gemeenschappelijke "nee" tegen de Europese grondwet. Gelukkig maar!

Ik ben blij dat een goede vriend mij het artikel over Leers stuurde; een opsteker. Want het vinden van een gelijkgestemde geeft een goed gevoel. En zeker als die persoon ook nog uit het "oude vaderland" komt....

EN: WIE IS "HET" ALLEMAAL SCHULD VOLGENS....LEZER F. (4a)

Een artikeltje, ontvangen van een lezer, die met pensioen gaat, na 25 jaar openbaar bestuurder te zijn geweest. Het paste goed in deze reeks: "Wie is "het".....enz. "vond ik. En het is puur toeval dat dit volgt op het bovenstaande stuk van een andere publieke bestuurder uit Maastricht... Of misschien ook niet?"

DE ONNOZELHEID VAN NEDERLAND.

Op 28 december heeft ons vaderland weer naamdag: onnozele kinderen.

Je ziet 't wel vaker. Hoog intelligente mensen met een prachtige opleiding en een moeilijke baan waarin zeer gecompliceerde vraagstukken moeten worden opgelost: professoren of leden van onze 2 e Kamer. Ook JPB (professor!) en de andere leden van het Kabinet horen daar bij. Deze "professoren" zijn niet verstrooid. Nee, ze zijn onnozel. Het algemeen idee is dat alles vanzelf wel weer goed komt in dit land; de verharding van de samenleving, de bureaucrativering, de grote criminalisering en corruptie, de verloedering van de jeugd, het egoïsme, het afglijden van normen en waarden, de intolerantie plus het korter worden van lontjes, het dreigingsbeeld van het terrorisme en de maffia. En intussen weten we allemaal heel goed dat het een illusie is te denken dat alles vanzelf wel weer goed komt; dat de wal het schip wel zal keren en dat deze zaken gewoon elementen zijn van de eeuwige deining van goed en kwaad.....

Waar ligt het aan en hoe lossen we het op?

Het ligt natuurlijk altijd aan anderen. Mensen en instanties die zogenaamd ongrijpbaar zijn. De boze wereld, Brussel, de open grenzen, het vrije internet, de vrije satellieten, het vrije woord, de vrijheid van het individu.....

Ik denk dat de grote problemen te veel aan de achterkant worden aangepakt. Als het kalf al verdronken is. Maar ja, dan gebeurt er tenminste iets. Want vaak wordt er vooral gepraat over de problemen en de dilemma's.

Grote ziektes vragen om grote remedies. Maar nog beter is het om grote ziektes te voorkomen. Aan de voorkant dus.

Laten we daarom eens als voorbeeld nemen de verloedering van de jeugd. Als bestrijding daarvan een echt speerpunt van onze regering zou zijn dan mocht je verwachten:

1. Veel meer geld voor het onderwijs, gericht op het beter in het spoor houden van de jeugd. Jeugd beleid hoger op de agenda plaatsen. Een speciale minister benoemen voor jeugdzaken.
2. Stimuleren dat ouders, méér en béter, hun eigen nakomelingen opvoeden en begeleiden.
3. Scherpe sturing op (commercieel) internetaanbod dat je jeugd kan bederven; doorbreking van z.g. juridische grenzen.
4. Scherpe sturing op (commerciële) videospelletjes die oproepen tot geweld op school of die geweld leuk en stoer maken (zoals Bully). En wetgeving die verbod en straf mogelijk maakt.
5. Scherpe sturing op satellietontvangst in Nederland en Europa van programma's die jongeren aanzetten tot haat en oproepen tot geweld. Ook hier adekwate wetgeving.
6. Geef alle werkeloze jongeren een baan. Richt daar een "taskforce" voor in. We zien er alleen maar Toezicht-autoriteiten bijkomen (m.n. in het kader van economie en vrije concurrentie). Maar gooi als regering het roer eens fundamenteel om. Voorkom tweedeling van onze samenleving. Durf ver te gaan en garandeer ze een baan. Dat had Chirac ook moeten doen.

Beste F., uit mijn hart gegrepen! Maar dan denk ik ook, "wie heeft die politici eigenlijk gekozen?" Die dus gewoon niet doen wat wij (sommigen van ons?) willen? Enkele van jouw voorstellen zijn te vinden in Engeland: Blair's jeugd- en familie-politiek is al langer stevig te noemen. Maar er is meer beweging, ook op andere plaatsen.

Dus, denk ik dan, dan hebben politici "geroken" dat er zich rond het nieuwe denken een redelijke meederheid heeft gevormd; en dan is het (pas) tijd om het op het toneel te brengen. Zo werkt politiek toch? Zie Sarkozy in Frankrijk..... Hij riep openlijk "racaille" (schorem), en nu is 77% het met die riskante, maar duidelijke stellingname eens. Maar dat wel na twee weken auto's en gebouwen in de fik! Dus zit de "laksheid" van politici per definitie ook in de opvattingen van de kiezers.... En die kun je beïnvloeden door goed politiek debat. In de media en in het parlement. Maar, de kiezer moet daar dan wel naar kijken, en zich weer interesseren voor "politiek". Je kunt het runnen van het land immers niet "uitbesteden", je moet vooral als burger meedoen en opletten! Hulde dus voor je duidelijke stellingname in jouw locale blad; ook Nederland heeft behoefte aan moedige politici, en, meer dan ooit!

GAAT HET KAPITALISME FAILLIET (Of, enkel het "oude" Europa)?

Na het failliet van het communistisch socialisme, leek de weg vrij voor een kapitalistische triomfopmars. Het marktdenken werd, na wat aarzeling, omarmd door de meeste socialisten, Blair voorop. De nieuwe wereldeconomie lijkt deels (China) oud-communistisch, maar is de facto een kapitalisme pur sang geworden. Zie Turkije, Noord-Afrika, Midden-Oosten, diep godsdienstig, islamitisch en ook christelijk (VS), en tegelijk ongebreidelde kapitalisme. Een combinatie waaraan het westen maar moeilijk went...De gevolgen van dit onbegrensde, wereldwijde kapitalisme doen zich breed en intensief voelen, langs mondiale, globale bewegingen. Kapitaal vliegt rond naar de plek met het beste rendement, verrijking, ongebreidelde luxe en weelde zijn positief en winstmaken is een deugd en niet meer "vies". Het verzet hiertegen in nog enkele landen doet armzalig aan: hun economische onmacht suggereert dat ze gewoon niet meer mee kunnen met hun opvattingen en waardensysteem. Frankrijk is daar in Europa een bastion van. Frankrijk verzet zich tegen kapitalisme zonder breidels....De afwijzing van de "anglo-saxisische wereldvisie" is hier een levenshouding geworden. Deze waarnemingen deden me wat precieser sommige discussies volgen over de

grote, ingrijpende veranderingen in het kapitalisme van vandaag. De neerslag van een aantal essentiële elementen uit mijn beeldvorming treft u hieronder aan:

-ZAL HET KAPITALISME ZICHZELF VERNIETIGEN?

Stel u voor, niet de arbeidersmassa's van Karl Marx zullen het kapitalisme doen ondergaan maar het zal sterven aan zijn eigen ongebreidelheid. "Een "goed" economisch systeem is er een waarin schaarse goederen worden toegeleid naar de juiste plaats op het juiste moment" is ooit gezegd.

Maar nu lijkt er een samenspanning te zijn van een toenemende rendementseis voor spaargelden en een renderend beheer. Dat leidt tot een grote nadruk op de korte termijn en verdringt dus lange termijn projecten, met onzekerheid en onbekend risico. Eigendom en ondernemer zijn "in een hand" komt bijna niet meer voor. Eigenaren-aandeelhouders willen zich snel verrijken en niet ondernemen. Het aandeel van dividend in het Nationale Inkomen is sinds 1947 in de VS en Frankrijk verviervoudigd. De beloning van de aandeelhouders stijgt tweemaal zo snel als de economische groei. Het aandeel is HET middel tot korte termijn speculatie geworden, niet meer. De kloof tussen aandeelhouders en bestuurders is toegenomen en werknemers zijn de enigen die de onderneming nog als een productieplek ervaren, de aandeelhouder ziet enkel nog een rendementsmiddel. Het zelf inkopen van eigen aandelen steeg (Beurs NY) naar 270 miljard dollar (=2% van het BNP VS). De oliemaatschappijen kochten voor meer geld eigen aandelen in dan de omvang van hun investeringen in exploratie en exploitatie....een verklaring van de huidige krapte op de oliemarkten. Zijn de ondernemingsbestuurders nu de speelbal van de aandeelhouders geworden of,...zijn ze zelf de grote mede-profiteurs van aandelenstijgingen?

De bestuurders vormen nu een nieuwe sociale klasse die een inkomen toucheert van 400 keer dat van de gewone werknemers, (vroeger was dat ...40 keer), m.n. door stock-opties.

De manager wordt beter beloond dan de aandeelhouder zelf en is primair de trouwe dienaar van die aandeelhouder. Veel oude ondernemers van onderrenderende bedrijven, kenden de potentiële rendementen, en, begonnen aandelen te kopen de gekochte onderneming te hervormen , het rendement snel op te krikken en vervolgens de onderneming voor een betere prijs te verkopen. De korte termijn voorop dus...

En., de enorme pensioenkapitalen, nodig voor de vergrijzende massa's, zijn een belangrijke oorzaak van deze enorme financiële industrie. In Frankrijk zijn die er niet en daardoor komen 2/3 van de aandelen bij privatiseringen in de handen van buitenlandse pensioenfondsen.

Dus de deur ging wijd open voor de buitenlandse korte termijn investeerders...

De bakken met geld gaan vooral in onroerend goed, overheidstekorten, en nauwelijks meer naar de financiering van ondernemingen. Ook de investeringsfondsen gaan voor 85% in de aankoop van ondernemingen met als doel korte termijn rendement en waardevergroting van die ondernemingen. De pensioenen worden gefinancierd door aandeelhouders die hun aandelen veelal slechts 7 maanden behouden...

Tonen de enorme fraude-schandalen niet aan dat de opinie dat "eigenbelang goed is voor ons allen", toch een onjuiste blijkt te zijn?

Of gaat het hier meer om verleiding dan bedrog? Zeker als de bestuurder zelf pakketten aandelen bezit? Hoe moet je optreden tegen een wegzakkende moraal? De officiële waakhonden hebben overigens, wat te laat misschien, de schuldigen opgespoord en aangepakt. Dat is gelukkig ook waar; de contra-krachten werken dus nog.

Maar dit regulerend instrumentarium werkt eigenlijk enkel "binnen het eigen waardensysteem" en gaat voorbij aan regulering vanuit het algemene belang contra het private belang. Ten onrechte wordt dit automatisme wel door vele politici verondersteld.

-MOETEN WE ONSZELF AANPASSEN OF MOETEN WE DE ONTWIKKELING ...AFREMME, IN ANDERE RICHTING STUREN?

Het gangbare systeem van waardebepaling van de onderneming moet veranderen. Het voortdurend publiceren van korte termijnsituaties wordt onzinnig. Een farma-industrie moet toch niet per trimester publiceren? Een bedrijf als Porsche weigert dat al steeds en ...lijdt er niet onder.

Mogelijk moet ook het fiscale systeem veranderen en er voor zorgen dat het langer behouden van aandelen en dus ondersteunen van de lange termijn, fiscaal wordt beloond. Ook belonen in stock-options moet afnemen om de beurswaarde meer te ontkoppelen van de beloning van de bestuurders.

Mogelijk is het te laat deze "anglo-saxische golf" te keren en hebben zij het pleit al gewonnen. Zou een contractering tussen onderneming en aandeelhouders een oplossing kunnen bieden? Alles en overal wordt gecontracteerd, dus waarom ook niet bij aandelenbezit/verwerving? Dus een contract tussen groot-aandeelhouder en onderneming.

En puur nationale regulering is duidelijk passé, of er moet een crisis komen of tijdige internationale regulering. De Europese intelligentie lijkt dood en kan niets meer bedenken tegenover de dynamiek van Londen en New York. Helaas.

Bedenk bij dit alles dat 50% van alle aandeelhouders Amerikanen zijn... (50% van de 300 miljoen dus)... dat maakt systeem aanpassing niet eenvoudig.

De hamvraag voor Europa is dus: kunnen wij in Europa iets veranderen op eigen wieken of moeten we wachten op aanleidingen tot veranderingen in de anglo-saxische wereld zelf?

--Er is een essentiële evolutie gaande in de structuur van het kapitalisme in de wereld.

--Het enkel op korte termijn beoordelen van ondernemingsresultaten moet geremd worden, het beschadigt de onderneming op langere termijn.

--De anglo-saxische zeden op economisch gebied hebben wereldwijd gewonnen.

--Zijn de ondernemingsbestuurders de speelbal van de aandeelhouders geworden of zijn ze zelf tot mede-profiteurs verworden?

(Nov. 2005. vnl uit Franse en Duitse bronnen.)

CANADA, DE BUUR VAN DE VS.

Zoals mogelijk ook U, zag ik Canada eigenlijk als een "staatje" van de VS. Dit enorm grote land (2^e grootste ter wereld na Rusland!), met zijn... 32 miljoen inwoners, waarvan 62% in Ontario en Quebec wonen, is voor 40% protestant, 42% katholiek en voor de rest van alles. Want het is nogal multicultureel aldaar. Slechts 2% mogen zich autochtoon noemen... in dit welvarende land. Dat is schrikken niet? In 5 jaar 1 miljoen immigranten erbij, laat Verdonk het niet horen. En uit vele landen, een meltingpot van het duidelijkste soort. Aan de grens met... de VS en dus economisch zeer sterk afhankelijk van dit buurland. Vandaar ook dat de liberale economische opvattingen van de burens ook ruim onderschreven worden in Canada. Maar dit gezegd hebbend, regent het vervolgens verschillen, stevige andere opvattingen mag gezegd worden.

Als je Canada binnenkomt is de ontvangst ontspannen, geen barse douane en geen enorme veiligheidsmaatregelen zoals bij de burens. Bij alle onderzoeken naar welvaart en welzijn staat Canada hoog op de wereldlijst, een soort van oase. Ook populair bij de Fransen en... als vanouds bij de Nederlanders. Een lokaal filosoof zegt: "Canada is een compromis tussen oud Europa, waar de staat nog vereerd wordt, en de VS, waar de markt allesoverheersend is". Men is hier niet dol op Bush, op Internet is er zelfs een landkaart te vinden waarin Noord-Amerika is verdeeld in "De VS van Canada" (de Kerry-states en Canada) en een land dat Jesusland heet, waarin de Bush-states liggen. Dat zegt het zo ongeveer wel over de verhoudingen. Vanouds vluchten VS dienstweigeraars naar Canada, in Vietnamtijden en ook nu weer. En Canada was tegen de Irak-oorlog, zoals U weet. Dat maakt de politieke verhoudingen nu nogal "ijzig". Ook homo-huwelijk, en softdrugs verdelen deze landen zeer in dit land dat uiterst tolerant is naar minderheden toe. Maar 53% van de Canadezen weet dat de VS een belangrijk land voor hen is ook al ziet slechts 14% van de Amerikanen in Canada een bondgenoot. Zelfs Alberta, aangrenzend en sterk VS achtig, kende 60% anti-Bushers. Celine Dion veroorzaakte een rel toen ze 1 miljoen dollar gaf aan de slachtoffers van de New Orleans ramp want ze was nogal kritisch daarbij over de federale overheid in de VS. Hetzelfde over de Irak-oorlog...

Historisch gezien zijn de VS ontstaan uit een afscheidingsoorlog tegen de engelsen en Canada bleef toen ook trouw aan de Queen. Franse kolonie ontdekt door Cartier, Quebec gesticht door fransen, en bevochten op de engelsen die het uiteindelijk krijgen bij de vrede van Parijs in 1763. In 1926 wordt Canada onafhankelijk en deel van de Britse Commonwealth. Voor 30% frans en voor de rest engels.

Cultureel sterk verschillend van de huidige VS; er wordt een toenemende kloof gesignaleerd. Ene Douglas die in Canada ooit de Healthcare invoerde, is in hier een heilige en in de VS ziet men hem als een communist. De franse achtergrond van Quebec zal hieraan niet vreemd zijn; in Frankrijk zijn canadese artiesten zeer bekend, succesvol en geliefd. Elke franse president laat zijn grote affectie voor dit land, en mn het franse deel, graag blijken. De Gaulle deed dat ooit zo goed dat ie ruzie kreeg: hij leek wel uit op afscheiding van Quebec, zei men.

Economisch gaat dit land goed in zijn grote economische afhankelijkheid van zijn buur de VS. Voor de franse regering is het officieus een "spiekland", maar dat mag niet hardop gezegd worden. Denemarken bekleedt officieel de "voorbeeldfunctie qua sociaal-economisch model.

Dit land is sterk multiraciaal/ -cultureel en uiterst tolerant tov eigenheden in die minderheden. Sikh's bij de politie met tulband op de kop, geen hoofddoekjesjacht en bijna de sharia als lokaalwet"je" bij de moslims...Niet zo vreemd als je weet dat 1 op de 5 buiten Canada is geboren. Nieuwkomers krijgen een sterk georganiseerde opvang, engels moet, en historie is een must. Bij het krijgen van de nationaliteit is het groot feest, dat heeft de overheid als sterke traditie hier....op zijn amerikaans kan je zeggen. Men moet ook hardop trouw beloven aan de wetten van het nieuwe vaderland...Eigenlijk een gidsland voor emigratie...Mogelijk moet Nederland weer gaan buurten daar tegen de tijd dat tgv de vergrijzingsgolven de arbeid uit het buitenland gehaald moet worden. Want deze mix van liberaal economisch denken, eisen aan immigranten en ..tolerantie is iets wat Nederland niet is gelukt...Want er is ook nog een Na-Verdonk tijdperk, en dat is niet ver.

Overigens zijn er nu ook grenzen aan het komen aan een te grote eigenheid van minderheidsculturen, mede omdat sommigen zich luidruchtiger opstellen door nieuw gevonden zelfvertrouwen. Ook Canada ziet in dat men de juiste balans niet zonder opletten kan bereiken en behouden. Dus toch een echt gidsland?

Het lijkt erop dat Canada met zijn ook sterke britse historie, europeser is dan Engeland zelf. Zeker als je bedenkt dat het niet met Blair, als socialist, meeding in zijn keus voor de oorlog in Irak en voor steun aan de amerikanen aldaar. Blair opereert ook in de VS zonder Canada zegt men. De atlantische constellatie is een mozaïk geworden na de Irak-kwestie; ook Canada ontkwam er niet aan.

De afloop in Irak, en de nieuwe verkiezingen in de VS zullen cruciaal zijn voor de toekomstige verhoudingen, ook die van de VS en Canada.

++++
++++