

LE PROVENÇAL.

EDITIE 12-05

speetjensml@wanadoo.fr

INHOUD

REDACTIONEEL.	1
.VOORAF:	
.INGEZONDEN.	
VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN	7
<i>.L'EXCEPTION FRANCAISE</i>	7
NA DE STORM....	
EDF PRIVATISEERT	
BENZINE CONTRA VOEDSEL	
BIJSTAND OF WERKEN?	
VIJF JAAR STAKEN	
DE PRESIDENT WAS OPGENOMEN	
KANDIDATENDANSJES	
HANDTEKENINGENJACHT	
DE FRANSEN SPREKEN ENGELS	
DE CULTURELE AS: FRANKRIJK-CHINA	
GENETISCH GEMANIPULEERDE WIJN	
FIKKIES OFTEWEL EEN BLOEDHETE ZOMER	
HET EINDE VAN "DE FORCE DE FRAPPE" (de franse atoomstrijdmacht)	
TGV'S EN ANDERE TREINEN	
"IK KOM ER AAN": EEN FRANS MYSTERIE	
FRANS FIETSEN	
<i>.ALLEDAAGS UIT DE MIDI</i>	12
EEN DAGERAAD VAN SAFFRAAN	
OCYTINE; RALATIESMEER	
<i>.LE JOURNAL MORMOIRONAIS</i>	16.
RECHT VAN OVERPAD	
<i>.COIN DES POËTES.</i>	17
DE WERELD	
COACH	
BEVRIJDING	
SCHRIJFVIRUS	
PELGRIMSTOCHT	
VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN.	21
<i>.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?</i>	21
ALGEMEEN.	
DE GROTE SCHOK: AFRIKA BESTORMT EUROPA	
MONDIALISATIE IN DE HIGH-TECH	
DE HEGEMONIE IN DE RUIMTE	
OLIE (en andere energie)	
DE OLIEBOEREN ZELF OVER HUN TOEKOMST	
STROOM UIT DE JETSTREAM.	
RELIGIES	
CARABINIERI CONTRA ZWITSERSE GARDE	
RECHTSE BROEDERSTRIJD	

AFRIKA

DE GROTE SCHOK: AFRIKA BESTORMT FORT EUROPA
MALI: EEUWIGE ONDERONTWIKKELING?
NIGERIA HONGERT
HOOP VOOR LIBERIA?

EUROPA.

NORMEN EN WAARDEN IN EUROPA
DE AS BERLIJN-PARIJS MET ANGELA
GALLILEO STOTTERT
MET EEN VOLSWAGEN NOOIT GEEN PROBLEMEN.
HEEL EUROPA KIJKT NAAR DUITSLAND
HET IMAGO VAN DE VS IN EUROPA
ORANJE BOVEN
RUSLAND MOE(S)T OPHOEPELEN IN GEORGIË?
ZWITSERLAND SCHUIFT WAT OP
RECHTS-RADICAAL ZWITSERLAND?
TONY VECHT TEGEN DE A-SOCIALEN
RECIDIVE IN EUROPA

CHINA/INDIA en Azië.

DSM EN CHINA
CHINA IS GEK OP LINNEN.
CHINESE AUTO'S VOOR EUROPA
EN OOK: CHINESE MOTORFIETSEN
OCCITANIA SLAAT TERUG
CHINA'S RUIMTERACE

VS.

DE BASES VAN BUSH
GROTE PROBLEMEN BIJ DE LUCHTVAART

ISLAMLANDEN.

ALGERIJE GAAT CRESCENDO
TURKIJE ONTWIKKELT ZICH EN.....WORSTELT
EEN JONGE TURKSE AAN HET WOORD
DE MACHTSTRIJD IN GAZA
IRAK: OPRUIJEN EN OPNIEUW BEGINNEN?

30

TRENDS/TECHNOLOGIE.

EEN LEGERTJE HOMO'S
KOMT DE KUISHEIDSGORDEL TERUG?
INTERNETSPERMA
INSPECTIE VAN DE SEMINARIES
DE GESCEIDEN GELOVIGEN
NIEUWSTE MODE: FLAT-TAX
DE MODERNE HOND
(MEER) STROOM UIT UW RUGZAK
BIG DOCTOR IS WATCHING YOU
DE GEDACHTE IS DE ACTIE
GROEIENDE HERSENMASSA'S
KURK ZONDER SMAAK

.TOPICS-CAPITA SELECTA.

WIE IS "HET" ALLEMAAL SCHULD.....IN FRANKRIJK? (2)
WIE IS "HET" ALLEMAAL SCHULD IN HETONDERWIJS? (3)
DE VS ZIJN.....ONVERVANGBAAR
MUBARAK'S EGYPT

36

++++
++++

REDACTIONEEL.

*VOORAF

De sociale storm ging liggen, maar hij gromt ondergronds verder. De politieke malaise is nu wel echt compleet. Maar, onze olijven en amandelen zijn gewoon geoogst: een overvloedige opbrengst voor dit jaar. De natuur gaat zijn gang en trekt zich van de mondialisatie niks aan. De kachels branden ook hier al weer, en we hadden de eerste sneeuw, maar dan op zijn provencaals. Onze locale "primeur" smaakte prima, ondanks de wijncrisis. We ontmoetten, op bezoek in Barcelona, ook wat stadsgeweld. Toen we niet wilden stoppen voor straatrovers, ging onze autoband eraan... We waren wijs en cool en dus gebeurde er verder niets, in deze prachtige, dynamische stad vol Gaudi, Picasso en Miro.

Kortom het leven gaat gelukkig ook zijn onverstoorbare gewone gang en de misdaad blijkt ook al te zijn "gemonialiseerd". Ik wens U veel leesplezier en dank U voor de vele reacties.

EN ALVAST.....PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN PUIK 2006!!

Leon Speetjens

++++
++++

*INGEZONDEN

Een tweetal reacties van een lezer van het eerste uur.

-Naar aanleiding van EDITIE 10-05:

Vooreerst van harte gefeliciteerd met jouw tiende! Waarlijk een prestatie van visie en vasthoudendheid.

Waar ik ook nog op wil reageren is , wat je zou kunnen noemen: jouw zoektocht door en naar Europa. Ik merk dat ik-naarmate ik er meer over nadenk-van gedachten wissel. De Atlas van Waarden is zo'n prikkel om te filosoferen. Inderdaad, dwars door het streven naar een gemeenschappelijke economie, technologie, politiek, administratie, bureaucratie, lopen heel veel gesloten lijnen die waardengebieden omklemmen. Deze markeren evenzovele identiteiten/culturen. Tonnies onderscheidde zo treffend in "Gemeinschaft und Gesellschaft": het onderscheid tussen het humane concept/de familie en het administratieve/burocratische. Zelfs in de recente Europese geschiedenis heeft dit geleid tot oorlog, omdat een appèl werd gedaan aan eer en respect (gevaarlijke woorden) voor die identiteit. Het einde was een intensieve balkanisering. In het Midden-Oosten gebeurt hetzelfde, en nog markanter! Hier wordt zelfs een hoge muur opgetrokken tussen Palestijnen en Joden, Irak valt uit elkaar in drie ethnische entiteiten. Dus balkanisering alom, en wij duwen naar één Europa!?

En in grote steden wil men weer terug naar de wijkbenadering (profetische uitspraak!; Red.) Natuurlijk, tussen wat jezelf aangaat; de kleine groep temidden van de grote groep/natie, met een grondwet die alle elementen bevat die jouw en hun waarden beschermt, is het goed

existeren. Een kleine groep palestijnen tussen een grote groep joden bleek goed leefbaar; en vice versa. Het probleem komt als er "cohortwerking" ontstaat. Als de "intruder" zo groot wordt, dat hij gaat includeren en zijn eigen waarden- en rechtssysteem gaat definiëren. Dan komen er vonken. Overal actueel.....

Laten we deze gedachten eens samen met de lezers uitwerken...

PS: Ik geniet van je poëzie!

-Naar aanleiding van de (nog eerste) franse rellen:

Gespannen volgen we de ontwikkelingen in de franse voorsteden-die in onze media ghetto's worden genoemd-en vragen ons af waar dat eindigt.

Twee dingen helpen bij de meningsvorming, even zovele aspecten als jij eerder uitgelegd hebt:

a. Het beeld van de taaie/directe Sarko

b. De houding van de fransen tegenover de vreemdelingen.

Ik denk bij dit soort dingen, dat je er voor op moet passen om bij calamiteiten de schuld aan de overheid te geven. Een verwerpelijke post-modernistische gedachte: "doe maar raak, de omstandigheden legetimeren toch alles".

Overigens, het kan natuurlijk ook naar ons landje overslaan; het is me wat!

Beste C. ik reageerde in EDITIE 11-05 ook al op deze mail, zowel in het eerste artikeltje over de franse rellen als in TOPICS met het essaytje over "Wie is het nou allemaal schuld...".

Ik ben het zeer eens met je suggestie, niet enkel de overheid te "blamen"; immers die hebben wij zelf gekozen...Het zit dus dieper. Ik spit wat verder in volgende edities in jouw "richting".

Gaarne geef ik je oproep door voor uitwerking van je intrigerende gedachten over "project Europa". Dus roep ik allen op die hierover wat willen schrijven. Ik beloof je dat ik verder borduren zal op je aanzet in een volgende editie. Tenslotte dank voor je vriendelijke woorden over mijn poëziepogingen.

Van lezer en oud-(vak)collega T., die me ook voorziet van nederlandse publikaties.

Dag Leon, complimenten met de nieuwe editie. De vormgeving is echt beter. Een kleine aanmerking mbt de vormgeving: de kleuren zijn (in elk geval voor een visueel iets zwakkere) een ramp. Niet getreurd, een makkelijke oplossing is om even alles aan te klikken en op zwart te zetten. Ik ga nu lezen en heb inmiddels alweer een aantal artikelen geknipt. Groet!

Beste T., dank voor je complimentje. De kleurkeuze is provencaals: okergeel en azuurblauw, enigzins passend bij de naam, dacht ik. Ten onrechte, heb ik helemaal niet gedacht aan wat jij (terecht) nu opmerkt. En je geeft zelfs een oplossing aan. Dat is erg goed, want ik denk dat meer lezers het door jou gesignaleerde probleem ondervonden. Ik ga denken over wat betere kleurkeuzes: gaarne suggesties!

Van twee nederlandse lezers/vrienden, die ook de Provence bevolken, niet ver van ons.

Beste Leon, zojuist je "boek" uit, een hele kluit, maar zeer de moeite waard. Echt Leon, "on adore" je stijl. Je kunt je meten met Peter Mayle, alhoewel die wat minder "au courant" zal zijn de wereldpolitiek betreffende. En je was vooruitziende en voorzienig met je sneeuwswens!

Chères Luberonais, ik bloos ervan. Peter M. is ook zo rijk geworden omdat ie niks schreef over wereldpolitiek en zo; dat verkoopt "nul" (spreek uit: nuul). Maar ik kan het niet laten... Zo gauw ik dit niet meer doe, heb ik dus ernstige geldzorgen. Dan kost Le Provençal dan een stevige duit per editie! Maar tot die tijd ga ik koppig door op mijn weg. Veel dank voor de bemoediging! En leve de franse cultuur...:

Hier een, uitgebreide reactie, van een ver familielid, die sinds 50 jaar in de States woont, en die al vaker reageerde op mijn teksten over zijn tweede vaderland:

"Dear Leon,I do not represent the majority opinion here. I do not like Bushe's manorismes but I do respect him as a manager. The two do not go always hand in hand. The presidency is a serious business and I have no objections to a serious debate, but I do get angry at trivial comments belittling the man. Reagan was succesfull because he had one point of view, that everyone could understand and follow. Carter who probably was the most intelligent president we have had and the most respected past president ran into trouble because he could always see both sides of the story which was very confusing to the bureaucracy

The problems in the world are emense and I feel we would be better off by supporting our leaders. They are human and will make mistakes. I believe our federal employees are now over 2 million and the government functions very well all things considered. You cannot always choose your battleground, Iraq is ours now and if we want to maintain a western culture we must win that war. If we pull back the battle will have to be fought somewhere else. Force is sometimes the only answer. Think of what would happen in Paris if the police force went on strike for 24 hours. It happened in Montreal".

Dear Joe, I respect off course your opinions and like it very much that there is comment on what I write down. My sources are mostly the european press (france, Germany, Holland) and off course also CNN-TV, BBC-TV and Deutsche Welle.

You will notice that I am also critical with other politicians in France, Germany, Holland and elsewhere, so please don't take it as a single minded way off "just shooting" at the States. Discussion about what we think and see is the only way to keep track of our feelings/insights and finding (sometimes) another, a better truth. Please keep reading my little paper and go on commenting my writings. A comment directly from the States is something a like very much and I hope, I will receive yours for a long time."

Met als mail-kop: "Votre Journal" (Bravo!), stuurde deze amerikaanse lezer mij ook nog de volgende reactie:

Dear Leon, thank you for the kind words you expressed concerning me. I am very impressed with the international scope of your contacts. A few comments regarding free trade. This is of course not original wisdom but gleaned from reading books and articles even going back to my college days and before.

Restraint of free trade does not work. The control mechanism is ponderous and in general does not work. The trade goes underghround quite succesfully and benefits the people that participate in it enormously mostly to the detriment of the non-participants. For example, before the first world war sugar was cheap in Belgium and butter in the Netherlands. Tarifs were assesd at the borders to protect everyone. And as a result in all the border communities, smugglers walked from Nederland to Belgium with a back pack full of butter and carried sugar on their way back. The rest of the population had to pay too much for sugar and their taxes may well have been used to restrain farmer's production of butter. A larger market for either product would have reduced the cost of production.ps

*Before **chinese textiles** were allowed in the US, they shipped them to South-American countries, which labelled the produkts and exported them to the US.*

*Sam Walton started **Wall-Market** to bring goods to the american consumer at a lower cost by improving the distribution system of goods. The original company for many years only sold American made products and used this as an advertising tool. It is not until 15 or 20 years ago that policy was changed.*

*This from recent reading: There is free trade and free movement of capital. The second is much more complicated and led to the asian economic crisis of Indonesia, Malaysia, Singapore, the Philippines and, I believe, South-Korea. The difficulty was that it was borrowed capital and not equity capital. When all of a sudden it was not available it caused havoc (primarely caused by the big banks). The South American crisis was similar. Now looking to the Us situation I and many of us are extremely uncomfortable about **the deficits financed by borrowing from China**. If this is interrupted, interest rates would go up and perhaps skyrocket. This would kill the housing market upon which our economy is based and throw millions of construction workers out of work. Many of those are illegal immigrants without a safety net of unemployment compensation. (Each year wee have more illegal than legal ones. Which shows we cannot even control who enters.)Its hard to judge how big the problem would be.*

*Despite losing 450.000 jobs due to the hurricanes we have an unemployment ratio of 5.9 % and a factory output that is moving otwards capacity. Each month we add 100.000 to 200.000 new non farm payroll jobs. Yes, we are loosing **the textile industry and the furniture industry and others**, so how can that be? In a crude manner we cab say that because of low cost imports the average citizen has more marginal income which here does not get saved but spend on other things which is why our service industry and home building industryc keeps growing. Unfottunately this has increased the spread between high income and low income people.*

*We used to say, if you owe the bank 100.000 dollars they cannot afford to let you go bankrupt; if you owe them 10 dollars you better pay up. **Let us hope that this is the situation with China.***

Leon, thank you for letting me express some of my thoughts and feelings and you are free to use them in your next issue and even name the source if you so desire.

Joe.

Well, Joe, your comments were so interesting, that I chose to give them complete and “as you wrote them”. I’m very lucky to have someone who looks at my writings, and who can help to get more compleet information about the US , because you point on aspects that are not always highlighted in the european press. So please go on, thank you!

Reactie van twee nieuwe abonné’s, deels wonend in de Provence (ons buurdorp) en van Belgische resp. Nederlandse kom-af.

Hallo, Leon, bedankt voor de editie en we houden ons aanbevolen voor meer wetenswaardigheden van je!

Beste S. en J., dank voor de belangstelling en ik voorzie jullie gaarne van volgende edities!
++++
++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

L' EXCEPTION FRANCAISE

NA DE STORM.....

De storm is gaan liggen....een dode, tientallen gewonden (velen agent!), honderden verbrande gebouwen, 9000 uitgebrande auto 's en veel, heel veel angstige mensen, bleven achter. Totaal 250 miljoen euro kapot. De Villepin kwam met een rijtje maatregelen, waaronder het veranderen van het leerlingstelsel en de schoolplicht: vanaf 14 jaar al toegang tot het leerlingstelsel en ook enkele financiële maatregelen....Onmiddellijk kwam al veel discussie, die aangaf dat ook nu weer, Frankrijk het niet eens kan worden over: "wat nu te doen". Na 30 jaar polemiek en geen actie, nu dus weer onenigheid. Dat stemt mij niets vrolijk. Niemand keek serieus naar Marseille, waar praktisch niks gebeurde! Hoe kan dat nou, in deze nogal problematische stad? Wel, er zijn hier een aantal essentiële verschillen met de andere banlieues. Geen ghetto's, de armen wonen "tussen de anderen", dus geen concentraties. Een criminele inlichtingendienst bij de politie met de daarbij horende communicatiekanalen naar de potentiële relschoppers en...een wijkagent-achtig systeem. Hier geheten (une police de proximité). Maar niemand in Parijs trekt zijn lessen hieruit, helaas ook Sarko niet. Hij vindt onverkort dat de politie er is om boeven te vangen en niet voor "sociaal werk". Dat moet ik, denk ik, zien als "politieke opmerking", want deze man weet beter en is intelligent zat. Dus, nu moeten we concluderen dat....de veenbrand verder gloeit, diep onder de ruziënde politici en de doodsbanige brave burgers zonder auto. Dit is de grootste schrik voor mij; na dertig jaar laksheid gaat het gewoon verder....Tot... Op het grote congres van de Parti Socialiste van eind november kwam deze oppositiepartij ook niet verder dan, na veel gesis en geklungel en een nacht lang "interne vrede sluiten", en een verklaring uit te geven waarin stond....dat de PS weer optrad in gesloten gelederen. Ze hadden enkel hun interne herrie "begraven"....voor la patrie was er te weinig tijd geweest. De afgang van deze overleefde club, zeer pijnlijk. Ik volg uiteraard in detail de discussie die er nog volop woedt over de rellen en zal U hierover later berichten. Intussen hopen we maar op : "vrede op aarde".

EDF PRIVATISEERT.

Ze, (de vakbonden en veel personeelsleden), willen het eigenlijk niet, maar het MOT van Brussel. Na de troubles bij NCSM (veerdiensten), de vervoersdiensten in Marseille, ook al over privatisering en oefenterrein voor de volgende conflicten, is het dus zaak de zak van Sinterklaas vol te vullen om zoveel mogelijk betrokkenen in EDF "om te kopen". De zak is voor rekening van....de stroomafnemers, of course! Ziehier enkele cadeaux die al bedacht zijn:

- personeelsleden kunnen aandelen kopen...20% onder de prijs van de anderen. Max. voor 1250 Euro per medewerker, er zijn....260.000 medewerkers....
- als iemand voor 10.000 Euro koopt dan krijgt ie een bonus van 3400 euro..

Uiteraard blijven enkele bestaande privileges ook van kracht. Daaronder:

-Gas en elektra voor----maar 10% van de prijs die IK , gewone klant,betaal

-jeugdloon EDF, +6% boven het gewone

-pensioen op basis laatste salaris,...terwijl alle gewone fransen als basis hebben de 25 beste jaren..Bij EDF zijn alle jaren beste jaren! Op naar het privé dus?

Intussen is de kapitaalopenstelling begonnen: 5 miljoen privépersonen kochten al aandelen, de belangstelling bij de institutionele beleggers was redelijk slap. En de koers zakte al wat.

Want EDF is een tent met enorme schulden, vooral pensioenverplichtingen...en dat wekt argwaan bij echte beleggers. Dus zeg ik maar: Bonjour camarades actionnaires!

BENZINE CONTRA VOEDSEL

In de franse budgetstatistiek is de uitgave voor brandstof met 6% gestegen tot nu 975 Euro/jaar. Dus moet er nu in de winkels op prijs worden gevochten om de berooide klanten te behouden. De hard-discounters hebben hier al 14 5 van de markt, evenveel als de groten als Carrefour en Leclercq. Maar nu wordt het gevecht grimmiger in het dure Frankrijk , 2^e hoogste na de UK in Europa. Nederland heeft zijn oorlogje bijna gehad, hier begint ie nu echt. Laat maar komen. Uw vakantie alhier in 2006 zal des te prettiger verlopen, niet?

BIJSTAND OF WERKEN?

Sarkozy hield een rede op het UMP-congres en bracht lawaai in de gelederen. Hij toonde een filmpje, onze minister van Biza over een moeder met twee kids in de bijstand. Daaruit bleek dat deze mevrouw 44 uur per week zou moeten werken (ongeschoolde arbeid) om te verdienen wat ze nu krijgt aan bijstand en subsidies etc.En, in Frankrijk mag je maar35 uur werken. Het sloeg best in, dit filmpje en duidelijk is waarom hij het vertoonde. Hij is presidentskandidaat in 2007 en positioneert zich bepaald niet onduidelijk. Europa is flink sociaal verdwald, maar Frankrijk zeker.

VIJF JAAR STAKEN.

Kan dat? Jawel, 50% van alle directeuren van lagere scholen in Frankrijk doet dat, dwz ze voeren geen "administratieve taken" uit. Dat zijn honderden formulieren die ze moeten invullen van het Ministerie van Onderwijs. Ze zijn er niet voor opgeleid (!!!) en...ze hebben er geen tijd voor (lees: hun extra-uren worden niet betaald). De laatste onderhandelingen zijn gevoerd door een wanhopig ministerie dat niks meer weet, en aldaar werden 45.000 extra-arbeidsplaatsen geëist om het administratieve werk te doen. Dat zit echter niet meer in de franse schatkist zegt men. Let wel: het dagelijkse onderwijs gaat gewoon door; de kids merken er niets van. Dus, wat zou het?

DE PRESIDENT WAS OPGENOMEN.

JC werd opgenomen met een "accident vasculaire cerebrale" en liet dat de verantwoordelijken 12 uur lang niet weten! Dat is wettelijk foute boel: als de President in het ziekenhuis moet hoort ie de premier en de kamervoorzitters meteen te doen inlichten.

Staatsredenen! Niemand maakte zich echt boos hier en al gauw was JC weer buiten; zij het, toch wel publiek "aangeslagen" voor wat betreft zijn kandidatuur voor 2007...Tja.

In de franse pers werden enkele sappige historische anecdotes opgediept over presidenten en koningen met "storinkjes en zo". Ziehier:

-Karel VI was 30 jaar schizofreen, hij verjoeg in een foute bui alle joden uit Frankrijk.....En hij tekende per abuis in 1420 het verdrag van Troyes waarbij de franse kroon naar Engeland ging.

-Louis XIV kreeg wel 2000 aderlatingen in zijn leven en Napoleon III begon de oorlog van 1870 in een erg zwakke (gezondheids)toestand en...verloor deze vlot.

-President Deschaud was in 1920 ook in de war. Hij ondertekende wetsvoorstellen met "Napoleon" en viel ooit s'nachts in pyama uit een staatstrein. Hij heette daarna dan ook "president pyama".

Pompidou en Mitterand werden beiden tijdens hun functie ernstig ziek en gingen door met hun mandaat. Niemand, ook niet de premier en de kamervoorzitters, riepen de wet in.... Als de machtigste ziek is, wie kan hem dan wat maken? Kennelijk niemand, een wat bizarre gedachte niet?

KANDIDATENDANSJES

Ze zijn volop te beleven hier, links en rechts. Het regent alweer presidentskandidaten, en er wordt met het blanke mes gevochten. Sterke en minder sterke mannen, maar wel allemaal habitués, rollen over straat en bekvechten in de partijcongressen. Intussen gaat het slecht met het volk, dat hier echt van gruwet. Geen uitzondering niet, nadat we het spektakel in Duitsland zagen en ook in Engeland? Maar La France heeft een kampioenschap te verdedigen als het gaat om het aantal kandidaten. Het waren er zo'n 16 de laatste keer...Er waren dorpjes waar men geen plek genoeg had om een gesloten rij van kandidaatpamfletten op te hangen. Dorp gewoon te klein! In deze dorpen worden nu huizen gesloopt en borden bijgemaakt om "ze" straks allemaal 'op te kunnen hangen". U begrijpt, ik maak grapjes!?

HANDTEKENINGENJACHT

Dat is een sport die hier ook hoort bij presidentskandidaatje spelen. Want je moet minimaal 500 handtekeningen van burgervaders etc. hebben om te KUNNEN kandideren. En dat is niet voor eenieder "evident". Zeker niet voor "onze Jean-Marie (Le Pen)" die ook vorige keer grote problemen had.; hij haalde het niet. Dus is ie nu al begonnen met de ramassage en vele burgervaders hebben angst om hun handtekening aan hem te geven. Want een ander regeltje is dat uit de handtekeningenlijst die de kandidaat indient, een steekproef wordt genomen en die wordt....gepubliceerd. Goed democratisch gebruik niet? Maar enkele burgervaders kregen na publikatie van hun naam op de lijst voor Le Pen, dreigbrieven en andere narigheid te verduren. Jean-Marie heeft het niet gemakkelijk...terwijl wel 15% FN stemt in het land van Marianne. Le système n'est pas très efficace, merde!

DE FRANSEN SPREKEN ENGELS

Wàt, hoor ik u zeggen? Sinds wanneer dan? Nou, sinds de test mbt het engels spreken werd vergemakkelijkt, want Frankrijk stond slechts 7^e op een Europese lijst over "engels spreken in de EG". Zo los je dat dus op. De eisen zijn nu ongeveer die van de taaleisen van het inburgeringsdiploma in Nederland (voor allochtonen) hoorde ik. Ik vind dat er nu eens voor altijd moet worden vastgesteld waarom de fransen zo'n moeite hebben met engels. Dit intelligente volk kan dat toch niet op zich laten zitten? Overigens, als ik hier de andere Europeanen Frans hoor rammelen is ook bij hen een onderzoekje niet weg. Dus, er is iets speciaals aan de hand met het Frans....het is de "exception française". Dat vermoedde U al.

DE CULTURELE AS: FRANKRIJK-CHINA.

Het Frans-Chinese culturele jaar liep ten einde; kosten nog moeite werden gespaard. Het klimaat werd getypeerd met: "un climat d'une intimité culturelle speciale". Zo. Het helpt, als je de enorme toeristenstroom van Chinezen naar Frankrijk ziet...De Centrale Franse School in Peking biedt dan ook een bi-culturele vorming voor ingenieurs aan" en het Pasteurinstituut aldaar is uitgebreid. De fransen spelen hun troeven uit: de culturele azen, daar kan niet iedereen tegen op...

GENETISCH GEMANIPULEERDE WIJN

Een derde deel van de franse wijngaarden heeft een nare ziekte, de z.g. "court-noué". Dus zoekt de INRA (overheidsresearch) naarstig naar genetisch gemanipuleerde voeten, waarmee het probleem kan worden opgelost. Men herinnert zich de phyloxera-plaag van 1863-1900 waaraan praktisch alle wijnstruiken kapot gingen. Tot iemand vond dat als je franse wijnsoorten entte op Amerikaanse voeten, het probleem verdween. De weerstand hiertegen was eerst enorm en pas na 9 jaren wilde de regering toestemming verlenen en redde daarmee de franse wijn. De vrees van smaakverandering bleek totaal ongegrond. Nu is er weer grote verontwaardiging over "genetisch gemanipuleerde voeten". Voor en tegenstanders demonstrenen in Colmar bij een der laboratoria. Opnieuw moet er gevochten worden tegen "angst voor het onbekende" in een kwestie die van levensbelang lijkt voor de franse wijn. Geschiedenisonderwijs moet worden geherwaardeerd. Of moet toch alles opnieuw worden "bevochten"?

FIKKIES OFTEWEL EEN BLOEDHETE ZOMER

In onze contreien was het weer raak: geen regen, veel mistral en dus meer dan 500 branden. En al weer vier brandweerlieden, waaronder twee piloten, gestorven in de hete strijd. Met moest 9 Canadairs aan de grond houden voor onderzoek na een zwaar, onduidelijk ongeluk. Nu is de discussie over hoe dat verder moet uiteraard weer losgebarsten. De beboste oppervlakte is in 100 jaar 11% groter geworden, omdat de mens in de valleien woonde en er veel beesten graasden. Nu wonen ook veel meer mensen in de bossen waardoor er veel huizen verloren gaan bij grote branden. En, als paradox, de terreinen die afbranden herbegroeien razend snel!

Dus remedies? Geen bouwvergunningen meer voor bosgebieden; toegangsbeperkingen verder opvoeren in de zomer en toezicht op brandstichters verscherpen. Dat hopen de 1100 professionals en de 3800 vrijwilligers die 200 hectaren zagen wegknetteren dit jaar.

De eerste jaren woonden we in de bossen en maakten een keer een grote fik mee. Dat doet je bang zijn voor de rest van je leven. Het geweld en de snelheid van verplaatsing bij een mistral van 80+ km/uur is spectaculair en vergeet je nooit meer. Nu wonen we niet meer in bedreigd gebied, maar zagen wel al enkele keren vliegtuigen blussen op de heuvels verder weg. En vaak horen we de blusvliegtuigen hoog overkomen op weg naar de Gard en de Ardeche, waar ze ook moeten blussen. Wilt U dus emigreren naar de Provence, kijk dan goed uit, anders doet u in de zomer geen oog meer dicht. En dat dan niet alleen van de soms te hete nachten...

HET EINDE VAN DE FORCE DE FRAPPE ("de snelle slagkracht").

Ze zijn nu enkele jaren opgeruimd, de grote raketten met atoomkoppen die om ons heen in de grond zaten in grote silo's. Nooit werd er hier een afgevuurd van de tergend dure dingen die Charles de Gaulle liet plaatsen. Want hij wilde (toen al niet) afhankelijk zijn van de Amerikanen. Er zaten 18 grote voetzoekers in de grond en er waren twee commandocentra. Enkele jaren geleden was alles in de "aanbidding", dwz de terreinen en gebouwen dan natuurlijk. Waar de bommen heengingen weet niemand zo goed. Een gemeente kocht voor een prikkie 56000 m² (1 franc/m²) met veel loodsen. Een mooie agrarische opslag nu. Een andere richtte een mooi sterren-observatorium in op zo'n terrein en zijn gebouwen met 4 grote telescopen: voor wetenschap en toeristen. Een veranderde in een grote bistrot, café-restaurant en de meest opmerkelijke was de oprichting van een wetenschappelijk laboratorium voor "minimaal geluid". Een enorme betonnen bunker waarin je echt NIKS hoort. Nee, niet voor toeristen die rust zoeken, maar voor wetenschappelijke proefnemingen. Vele wetenschappers uit de wereld komen er proeven doen.

Slechts een plek bleef militair en werd een heliportschool voor het vreemdelingenlegioen en een observatiecentrum om alle satellieten boven ons (van de "vijand" wel te verstaan), in de gaten te houden. Want denk nou niet dat de Fransen iedereen vertrouwen, nee hoor. Er wordt nog heel wat afgeloerd door iedereen en dus wil men weten wie loert en waarheen. Dat is het levenseinde van een miljarden project waaraan Fransen zich plat betaalden ooit, Achteraf gezien nogal nutteloos, want toen het na jaren operationeel was, was het ook sterk

verouderd zegt men. Want met anti-raket raketten had Charles niet gerekend....in tegenstelling tot de Amerikanen. Oorlogstuig heeft de kortste levensduur van high tech producten, omdatde concurrentie zo "moordend" is. Laten we dus in vrede proberen te leven.....geloof u dat nog?

TGV'S EN ANDERE TREINEN

In het TGV-tijdperk loopt er nog een trein met slakkegang van Parijs naar Straatsburg (800 km) en op vele verbindingen in het land is het niet veel beter. Er zijn hier en daar nog coupé's uit het jaar "zero". Hoe kan dat in het gidsland van de flitstrein? Wel het komt VANWEGE deze flitstrein....want die slokte jaren lang alle poen op. Meer dan de helft van het SNCF budget van 91 miljoen ging vanaf 1990 naar de TGV. Een recente inventarisatie van de Franse spoorwegen laat overall een desolaat beeld zien...Als er niet gauw MEER in gestopt wordt zal binnenkort 60% van de (niet-TGV) sporen gedonder gaan geven tussen nu en 2025. Er is snel voor 10 jaar, elk jaar 350 miljoen MEER nodig. De staat heeft plechtig beloofd mee te helpen, maar waarvan? De verkoop van de autoroutes in Frankrijk, waar veel politiek gekrakeel over is, lijkt van het soort: "Stop het ene gat met het andere te zijn". Frankrijk wordt arm en ontdekt nu, bij de volgende oliecrisis, een verwaarloosd openbaar vervoerssysteem...Ai! En de plannen voor privatisering van de Poste, SNCF liggen er ook al, na de EDF...Deze "vakbondsbedrijven" zullen zich sterk roeren, we zagen al hoe het ging met de veerdiensten. Dus binnenkort: echte treinkapingen en het licht uit. Het imago van het Franse spoor is, behalve de TGV, uiterst bedompt. Veel stakingen, slecht materieel en hopeloze services. Nederland is ook niet erg gelukkig met zijn geprivatiseerd spoor horen we, maar als u in de Franse lokale treinen zou reizen begreep u beter wat echt slecht is. In dit uitgestrekte, relatief dun bevolkte land, is buiten de stad, een auto onmisbaar. Ook busvervoer is hier erg rudimentair. In Frankrijk openbaar reizen is een feest op TGV-trajecten en in de grote steden met hun metro/busdiensten. Ze kunnen het dus wel hoor....

"IK KOM ER AAN"; EEN FRANS MYSTERIE

In het Frans schrijf "J'arrive" en dat is nu de titel van een nieuw verschenen boek van...Catherine de Medicis. Nee, ze is niet uit het graf verrezen, het is een schuilnaam en de speculatie over de echte auteur is enorm. Want het boek gaat over een mysterieuze presidentskandidaat voor 2007. En tegelijk is er ook een website waarop elke week door de kandidaat tot het volk wordt "gesproken" en....het volk is genood om zijn gal te spugen! Dat is toch prachtig, niet, deze aanvulling op het Franse politieke cabaret? Omdat elke gedoodverfde kandidaat een veeg uit de pan krijgt kan het eigenlijk geen "bekende kandidaat" zijn, die als grappenmaker bezig is. Al in 1963 gebeurde iets dergelijks toen Servan-Schreiber op deze wijze Gaston Defferre aankondigde onder de naam "monsieur X". Of is het een collectief? De Franse verkiezingsstrijd krijgt een duidelijke internetdimensie op deze wijze: kijk dus op 5janvier2007.com als u wil lachen. Ik weet wie er achter zit: de Canard Enchaîné natuurlijk!

FRANS FIETSEN

Iedereen kent de Franse slag, maar die is er, bij mijn weten, niet bekend bij het fietsen. Want Fransen zijn, buiten hun vrije tijd, geen grote fietsers, zoals de Ollandais. Dat schijnt nu fors te gaan veranderen. In Lyon zijn er al 175 fietsstations, plekken, waar een stadsfiets te pakken is, van een bevestigingspaaltje. En, Marseille en Parijs gaan volgen....Zelfs...Amsterdam kwam in Lyon kijken, naar het systeem aldaar; de witte fietsen kennis van Provo is daar kennelijk uitgestorven. In Lyon leenden in zes weken 10.000 mensen de fiets en reden gemiddeld 3 km en 20 minuten per keer. Met je bankpasje of de abonnementskaart kan je het slot loskrijgen en dan ben je dus bekend bij de uitlener. Dus als ie niet terug komt moet je een fiets betalen? Een andere mogelijkheid is mobiel bellen naar een centraal nummer en daar geeft men je de slotcode van de paal. Modern niet? Waarom lukt nu wat nooit eerder lukte; want slechts 4% van de Fransen fietst regelmatig? (in Nederland 30%). Dure brandstof, files, verontreiniging zijn de redenen, zegt onderzoek. Rennes, Lyon en Straatsburg zijn nu pioniers hier en men zegt dat Barcelona en Amsterdam

ook (weer?) gaan beginnen. Dat wordt wel even lastig met die moslimjurken niet? Maar ook onze pastoors kregen het vroeger met soutanes voor elkaar: reden voor euocomenische gedachten wisseling dus. Is een kamikaze op een fiets denkbaar? Dan moet ook de AIVD gaan fietsen. En, Theo werd op de fiets neergeschoten....

Stilletjes is de Deutsche Bahn ook al begonnen, lees ik. Ze hebben niet enkel vaste plekken, na gebruik kun je hem gewoon laten staan waar je wil. Want hij gaat na een tijdje rust zelf in het slot. Je maakt het open met een telefoontje naar de centrale.

U ziet witte fietsen plan kan best, maar er moet ook een witte mobieltjesplan aan worden gekoppeld. Jasper en Luud waren hun tijd te ver vooruit. Dus vive le velo!

Bij het horen van deze ontwikkeling dacht ik met eerbied aan een fransman, die in dienst was bij de stad Avignon. Met als opdracht: Avignonais op de fiets krijgen....Wat hij allemaal niet bedacht, ongelooflijk. Nederland was zijn grote voorbeeld en hij had dan ook zelf een echte Gazelle! Ik moest vaker uit de oude fietswinkel van mijzelf in Beek (Nederland) onderdelen voor zijn fiets meebrengen, want het moeste echte zijn. De arme kerel heeft, zegt men, drie mensen op de fiets gekregen, allemaal familie. Het lukte van geen kant...Maar nu., 10 jaar en vele centjes per liter later, gaat het mogelijk lukken. Waar zou ie gebleven zijn onze fietsgoeroe? Hij rijdt mogelijk al jaren rondjes in Amsterdam. Doe hem van mij de groeten als U hem ziet, hij heet Cedric. En vertel hem svp niet, dat wij, als we onze brieven op de bus moesten doen, met de auto naar de bus reden, wel 50 meter van ons huis in Nuth. Dat deed ik toen niet en U mag het nou ook niet: laat deze profeet zijn wereld s.v.p. Dank U.

++++
++++

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

EEN DAGERAAD VAN SAFFRAAN

L'Aube Saffran in het frans, zo heet het domaine vlakbij Le Barroux, waar sinds vijf jaar weer saffraan wordt verbouwd. Vele eeuwen nadat hier alles bevroor, de concurrentie van andere landen en "kunstmatige saffraan" de echte saffraan-productie om zeep hielpen. Daarom dus, noemden de eigenaren hun bedrijf: Een dageraad van saffraan. Of, misschien ook omdat de crocusjes in de oogstperiode, vooral s'nachts/s'ochtends worden geplukt. Een aantal goede redenen om mee te doen aan een open dagje "saffraan. Erheen dus.

Als ik aankom, na een ware zoektocht rond het fraaie dorp Le Barroux, ben ik toch nog de eerste. Omdat vanwege de zaterdagmarkt, de aangegeven weg niet kon worden gereden en er (uiteraard) geen omleggingsborden staan in zo'n geval, raakte ik compleet de weg kwijt en reed ik vele km's door het fraaie landschap alvorens voor de "juiste poort terecht te komen. Maar ja, een kenner moet het eigenlijk "ruiken" toch? En dat ben ik dus echt niet.

Ik stap uit en zie, enkele piepkleine veldjes rond het fraaie mas, vol met bloeiende blauwe crocussen. Ik bedenk: dat is natuurlijk ter "demonstratie" hier aangelegd. Maar als ik verder kijk en ga rekenen zie ik zo'n vijf veldjes liggen in totaal "slechts" zo'n 550 m2. Toch ben ik nu oplettender, omdat ik weet, dat het hier toch al gauw om zo'n 350.000 bloemekens zou kunnen gaan....Want ze zijn zo piepklein en staan erg dicht op elkaar. Ik begin er rekening mee te houden dat de zware wandelschoenen, die mij in het Office du Toerisme werden aanbevolen voor het bezoek, gewoon een vergissing zijn. De mooie carpentrassienne die mij inlichtte, was ongetwijfeld nog nooit zelf hier....logisch eigenlijk.

Er komen nu vele auto's aan, die door elkaar gaan krioelen bij het vullen van de kleine parking. Bij het uitstappen hoor ik licht opgewonden gepraat over "die verdomde versperring in Le Barroux". Maar wat me meer pret bezorgd is het schoeisel dat een ieder draagt. Men is gekomen om te lopen, te klimmen en gewicht te verliezen...Dat zal gaan meevallen denk ik. Uiteraard begint iedereen ook naar de veldjes te kijken en ik hoor al commentaren die gaan in de richting van...."zou dit alles zijn?"

Voilà, daar is de dame van het Office du Tourisme, ze begroet ons, en we lopen naar het huis alwaar de eigenaar, een "sympa" van midden 40, ons begroet. Hij oogt wat onuitgeslagen en dat snappen we beter, als ie vertelt dat hij vannacht al 2000 crocusjes plukte. Want dan zijn ze nog dicht en...dan beschadig je de drie bruine draadjes erin, (want dat is de saffraan dus), minder snel. Op naar...de kleine veldjes, waar ik al stond te kijken en onze expert begint ons wijzer te maken, staande op zijn kleine tractor.

Inderdaad we staan naast het (enige) oogstvelden, bij zo'n 250.000 (!) crocusjes, goed genoeg voor de productie vanEEN kilo saffraan. EEN kilo vraagt iemand? Jawel, nu nog maar 1 kilo en die brengt in de saffraanhandel ca 20.000/30.000 euro op. Het is volop werk voor twee personen horen we, dat wil zeggen, gedurende de oogstperiode (ca 5 weken in oktober/november). Dan worden er dagelijks tussen 5000 en 15000 crocusjes geplukt die vervolgens van hun drie bruine draadjes moeten worden beroofd. We hebben die dingetjes van drie cm lang intussen gezien, midden in de bloem, en beginnen te snappen wat voor gepeuter dat oogsten is....Later zullen we dat zeker gaan weten!

Terug naar de les; saffraan komt van origine, uit Kashmir en bereikte Zuid-Europa in de late Middeleeuwen zoals zoveel kruiden en specerijen. Noord-Afrika, Spanje, Perzië en later ook Zuid-Frankrijk werden producenten. Ik weet, dat zelfs in Mormoiron 100 jaar saffraan werd verbouwd, want de productie-periode ligt na de wijnoogst, dus sluit daarop aan. Extra inkomsten dus voor de boeren. Het zijn bolgewassen, dus een "vader" krijgt 4 kleintjes jaarlijks, want, gek genoeg, spreken de fransen van père en niet van mère. Dus als je een begin hebt, dan groeit je produktie razendsnel...Het kostte de "aankomende saffranezen" overigens enorme moeite om de honderdduizend bollen te vinden. Uiteindelijk in Marokko en Spanje, en om die in Frankrijk binnen te krijgen, was erg moeilijk en een dure grap, zegt ie. Je trekt na de oogst de bollen uit, droogt ze , en plant weer in juni. Zoals het met tulpen cs gaat denk ik. Hiermee is de buitenproductie eigenlijk wel aangegeven, zij het dat u moet weten dat er witte touwen zijn aangebracht langs de rijen, om te voorkomen dat je op de kop trapt van de uitkomers. Zeker s'nachts in het halve donker. Een apart gezicht: witte koorden bij de vleet, duizenden blauwe crocusjes ernaast, in bloei of nog slechts dunne groene steeltjes.

Francois is klaar met zijn introductie en nodigt ons uit te plukken. Dat willen we wel en hij doet het even voor. Niks aan, je pakt de stengel tussen twee vingertoppen en knijpt met de nagel de bloem eraf; hup, in de mand. Dus allemaal het veld op en even later zijn 15 betalende bezoekers bezig met....het oogsten van de dagportie....Want ook al wil je best stoppen na zo'n 25 plukjes, immers, intellectueel daagt het niet zwaar uit, je durft niet, omdat allen, Francois voorop, zo stevig doorwerken. En zo kreeg onze handige Francois zijn oogst binnen en compenseerde daarmee zijn spijbelen (?) in de nacht....Maar wie gunt hem dat niet, toch?

Wij hebben in een klein uurtje (!) zo'n 5000 bloemetjes geplukt en voelen onze ruggen, benen en vingers. Die laatste zijn helemaal blauw overigens.

Francois dankt zeer en nodt ons naar het terras, alwaar zijn ega Marie ons begroet. Er staan zilveren schalen met vloeipapier erop.....dus u begrijpt, het is tijd voor een demo draadjes uittrekken; kortom het echte oogsten. Ook simpel: blaadjes opzij, aan de voet de dradenset vastpakken en trekken...hij schiet los en dan drapeer je deze set van drie op het vloeipapier voor je.

Er is dus niets meer aan te doen....15 bezoekers zetten hun arbeidscontract als saffranistes voort en trekken draadjes uit.....5000 keer weer. Nu krijg je wat pijn aan je ogen je vingers en je verkleurt nu in okerbruin/geel. De plateau's worden langzaam kleine vlakten van dunne dradenbundeltjes, die hierna in de droogmachine gaan. En dan is het product dus klaar, verpakkingsrijp....

Tijdens deze productiefase waren er enkele driesten, waaronder ik, die even een pauze namen. Eigenlijk wilden we wel deserteren, maar ja, de massa dwingt je tot solidariteit. Dus zo plukte ik waarschijnlijk 350 bloemetjes kaal dwz ik produceerde ongeveer 1,25 gram saffraan die ochtend. En wij allen samen zo'n kleine 20 gram, waarde zo'n ...400 €, quand-même!

Trots zitten we achterover als Marie drankjes en hapjes aankondigt, waaronder enige op saffraanbasis. Er komt een witte wijn met bruine verkleuring waarin nog wat saffraanstengeltjes drijven. Mooi gezicht, fraaie flonkering. De smaak is verrassend; iedereen proeft, mummelt wat en een engelsman naast mij zegt: "It's a bit pharmaceutical, don't you think?". Een correcte omschrijving van mijn impressies. Mooi maar niet te drinken eigenlijk. Maar de hapjes zijn subliem. Dus Marie glundert en we smullen.

Nou nog de sales promotion als finish: er komt een grote schaal met kleine glazen buisjes met elk 0,3 gram saffraanstengels erin. Mooi kurkje erop en een kaartje eraan. Schattig zou mijn ega zeggen. Zij is nu in het buitenland, dus koop ik voor haar dit setje voor de officiële prijs van 7€. De bedrijfskundige in mij doet razend snel berekenen dat Marie en Francois, die dit alles uiterst charmant doen, vandaag ook financieel wat opschoten. Entree 75 € (15x5€), arbeidswaarde 15 uur à 25 € = 375 €, omzetwaarde geplukte saffraan 400 € enverkochte saffraan aan ons ca 25 flesjes à 7€ = 175 €. Dus 650 € inkomsten en een gratis karwei van 375 €; dat is samen 1025 € verdienen in een ochtend. Uiteraard min de drank en hapjes. Pas mal du tout! En nog hartstikke leuk ook.

Wij begrepen al eerder dat je van 25.000 € omzet aan saffraan niet kunt leven en Francois vertelde van hun chambres d'hôtes en table d'hôtes als hun tweede bron van inkomen. Nu begrijpen wij ook dat er een derde is....die nog zo'n stordige 5 à 6000 € aan toeristische activiteiten opbrengt. En dan woon je ook nog tussen velden van blauwe crocussen, niks mee mis toch?

Wat moet je nu van hun toekomst denken? Wel de grote Pierre Coffe, topkok en TV-ster, was al hier op bezoek en koopt hier de "echte en enige provencaalse saffraan" voor zijn eigen restaurant in Parijs. En dat doen steeds meer "chefs"....want een frans product dat zo goed verzorgd wordt, is commercieel een topper in het land van Marianne. En om dit alles heen ontstaat dan een hele toestand van boekjes over saffraan, recepten, koken met saffraan, logeren tussen de saffraan. Zoals een Michel Biehn (decorateur) dat al jaren doet rond de antiquiteiten en brocante van L'Isle sur la Sorgue; een internationale smasher. U ziet hoe het toegaat in de Provence: allereerst een goed stukkie eten en drinken op basis van goede eerlijke producten, dan er een hele cultus omheen weven, met assistentie van alle keuken- en cult-corifeën uit Frankrijk.

Als je Marie en Francois weer verlaat, besef je hoe je van gecharmeerde bezoeker werd tot een ontwaakt iemand, die ontdekte dat charme, kwaliteit en een goede commerciële neus zeer goed samen kunnen gaan. Zoals een dame, met nog bruine vingers van de draadjes het onnavolgbaar zei: "C'était ravissante! Merci mille fois!" Als ik in het vervolg paëlla eet weet ik wat die kleur betekent, veel monnikenwerk en ook veel amour. Bon appetit, alors!

OCYTOCINE: RELATIESMEER

Wat dat is? Nooit van gehoord? Dan wordt het tijd, want het bestuurt in hoge mate ook uw "relatie-chemie". Ik kwam een verhaal tegen dat ging over neuromodulateurs en andere enge dingen. Ze worden door uw hersenen geproduceerd, het zijn een soort hormonen. De medici onder U kunnen nu wel afhaken, want die horen verder dus niets nieuws. Of mogelijk toch wel?

Want als alle vaklieden dit zouden weten, dan zou de echtscheidingsquote onder medici significant lager moeten zijn dan die onder ander volk. Misschien is dat ook wel zo, weet ik veel. Hier wat opmerkelijke dingetjes voor niet-ingewijden:

*Verliefdheid (amour fou in het frans, mooi gezegd niet?), duurt drie jaar.daarna treedt er een soort "ontwaken" in. De verslavingsperiode is voorbij en plots, ontdekt men de onvolkomenheden in de ander en vreest dat men verkeerd heeft gekozen. Zo schijnt dat te gaan: ik vertel het U op hoger gezag m.n.m. van neurowetenschapper Lucy Vincent uit Parijs.

*Hoezo drie jaar? Nou, om de voortplanting der soort veilig te stellen heeft de natuur bij ons ingebouwd drie jaar aan elkaar verslaafd te zijn. De reden? Wel kinderen kunnen na drie jaar lopen en dus zelf een appeltje plukken en oppeuzelen. Voor die tijd is zowel een moeder als een vader zeer gewenst.....Dat komt even hard aan hè? Evolutie of instinct, you name it.

*En wat daarna dan? Afgelopen met de chemische binding, de hormoontjes en de geurtjes? Nou nee dus, maar dan wel anders. Als het een beetje wil hebben de eerste drie jaar in de relatie een fraaie "intimiteit" geschapen. En lichamelijke en intellectuele nabijheid....doet dan in uw brains OXYTOCINE produceren. Het hormoon van "ik voel me goed" en "ik zit lekker in m'n vel". La vie en rose, dus, na de "amour fou". Zo zit dat gewoon.

*Enkel in het huwelijk? Nee, dus, het gaat ook zo met partners, vrienden etc. Dus het is eigenlijk wat moderns? Dat zit zo: vroeger moest men om te overleven met z'n tweeën zijn, noodzakelijkerwijs. Terwijl de een jaagde en hout hakte, moest de ander voor de bik zorgen en het huis doen o.m. warmte produceren door vuurtje te stoken. Zo moest dat heel lang. Nu hebben we centrale verwarming, kant-en-klaar maaltijden, de brandweer, de dokter, de verpleegster en de pizza-boer. Samenleven als paar is duseen luxe geworden en geen noodzaak tot overleven meer....Gesnopen?

En dat doe je dan het beste met wat ocytocine; "make love and ocytocine dus". Kost niks, produced by your own brain. Dat ze dat niet eerder tegen ons hebben gezegd in de flower power tijd, wat zouden we dan allemaal niet hebben gedaan, of net wel.

Hier kwam ik dus achter op mijn officiële 30-jarige huwelijksdatum, echt waar. Ik ben dus door het gat van de (neurobiologische) naald gekropen, begrijp ik. Nou ja...pffff.

Zou je nou ook niet wat ocytocine in de ochtendkoffie kunnen druppelen, i.p.v. zoetjes? Een soort van Prozac-kuur voor relatievevisie. En wat zou er met de mensheid gebeuren als we gewoon "pillulair" onze relatie-chemie op peil zouden houden? Van rijkswege verstrekt, CDA-leden met korting. Dubbele dosis voor ambtenaren natuurlijk; om ons, het publiek, extra te verwennen. Een mondiaal marihuana-effect dus.

De achtergronden van opiumschuiven, coca-bladeren kauwen, koffiedrinken en een wijntje kiepen worden weer eens wat duidelijker.

Zou je ocytocine ook gasvormig kunnen toedienen bij arrestaties? In plaats van pepperspray, traangas, CS-gas, rubberkogels en nog meer fraais?

Zou je zo veel goeds kunnen bevorderen en....veel kwaads kunnen voorkomen? Kan de mensheid dan toch haar samenleven zelf dirigeren? Van dit soort gedachten was ik eigenlijk net af....

Dus geachte lezers, wordt u weer eens slecht behandeld (schijnt in Nederland enorm toe te nemen zegt SIRE!), dan kan alles anders verlopen:

-besef dat de lomperd, die u trof, een tekort aan ocytocine heeft en u daarom maltraiteert.

Kan toch gebeuren?

-neem als het toch lastig zou zijn zelf wat meer ocytocine om uw onaantastbaarheid te verhogen.

Ik ga hierover verder denken. Zou ik hieruit concluderen dat ik aan de ocytocine moet, dan zult u dat in volgende edities merken. Ik zal dan enkel nog schrijven over "une vie en rose". "L'exception française heureuse" en ander vrolijks. En als u dan ook wat neemt, leest u Le Provençal met een glimlach uit. Zonder fronsen en irritaties.

Ik koop nu aandelen farma, laat mij weten waar ze ocytocine verkopen, dan weet ik waar ik op de beurs op gokken moet. Eindelijk! Het beste bericht sinds jaren! U merkt, de ocytocineproductie in mijn hersens is nu al gestart.

++++
++++

JOURNAL MORMOIRONAIS

RECHT VAN OVERPAD.

Tja, hier “à la campagne” bestaat natuurlijk ook het “recht van overpad”. Het recht van iemand om over de grond van iemand anders te lopen, populair gezegd. Immers, op het platteland zijn er eeuwenoude paadjes, bepaalde plekken zijn soms moeilijk op andere wijze bereikbaar en ook is het soms erg duur om een “eigen” toegang te maken.

Nou is de planmatigheid in openbare werken hier wat slapjes waardoor er zeer onlogische en onmogelijke situaties kunnen ontstaan. Dus is zo'n recht van overpad is i.h.a. een zegen. Let wel, zo'n recht wordt notarieel vastgelegd, dat hoort zo, om ruzies te voorkomen. Deze overheidsdienaar is er (onder meer) om ervoor te zorgen dat rechten en plichten duidelijk en wettelijk correct worden gecommuniceerd en geregistreerd. Maar dat werkt dus niet altijd even goed....

Toen wij onze wijngaard als bouwgrond kochten, stond er in onze akte een hoop tekst over een “droit d'accès” (recht van overpad), dat er rustte op onze oprit. De hele historie ervan vanaf het jaar 0 stond er, inclusief het feit dat dit recht was “verworven” door een ruil van stukjes grond tussen vroegere eigenaren. Mooi voor de geschiedkundigen en ik las het met aandacht. Verder “no problem”, dacht ik toen, bouwde en ging er wonen..

Daar gaat me die franse buurman zijn huis verkopen aan....een nederlandse familie! T'is nie waar, maar toch, en dus kregen we.... hollandse bureu. Nog steeds niks aan de hand. Tot er riolering kwam in ons dorp en we dus wat moesten doen aan het realiseren van de aansluiting van beide panden. Na enige studie en overleg besloten we de dikke pijp voor afvoer der faeces gezamenlijk te leggen, over mijn perceel. Deels achter mijn poort en deels in de gemeenschappelijke oprit, waarvan ik de eigenaar was en de bureu dus het recht van overpad hadden.

De aanlegwerken werden door mij gerealiseerd; een hoop gedoe en geregeld. Maar het lukte en we konden allen onze voedingsrestanten doen afvoeren naarhet zuiveringsstation. Toen kwam mijn buurman met het verzoek of ik hem ook “zwart op wit” toestemming wilde geven om zijn faeces af te voeren door een (gemeenschappelijke pijp) over mijn terrein....., dan zou hij mij, dat zelfde, voor de “rest van de afvoer onder de inrit ook op papier geven”.

Ik snapte er niks van en versta toch ook nederlands, niet? Wat bedoelde hij nou?

De buurman legde het uit: hij kwam met zijn koopakte en, wat stond me daar? Dat hij de oprit had gekocht (en dus had betaald) van/(aan) de vorige franse eigenaar. “J'etais très étonné” kan ik u zeggen, geheel plat op z'n provencaals. Dus ook ik dook in de papierenkast, nam mijn koopcontract en showde, enigszins triomfantelijk, dat ik dat stukkie grond ook had gekocht en betaald van de vroegere eigenaar van mijn grond. Maar dan we langer geleden.... Ook gaf ik de buur de hele geschiedenis van dat stukkie, vanaf het jaar 0, als copie. En om hem te overtuigen.

Want er was iets erg verkeerd gegaan natuurlijk, bij het opmaken van zijn akte. Ook was het vreemd dat de vorige eigenaar (die zelf de grond ooit ruilde) dat niet was opgevallen. Dus de buurman had betaald voor grond die van mij was aan iemand die de eigendom niet had.

Merde. Dit is natuurlijk gewoon wat amusant en verder voer voor juristen.

Maar mijn bureu waren nogal shocked . Dus raadde ik hen aan zich bij de notaris te vervoegen die de transactie deed. Om deze stunt toegelicht te krijgen en ook de pecunia terug te ontvangen. Het was geen vermogen maar toch wel genoeg voor wat kistjes Chateau Pesquié, onze overbuur. Nou is onze buur niet zo'n driftig type dus....hij deed gewoon niets. Mag natuurlijk, het leven gaat gewoon door...

Maar nou nog effe voor de lol: wie heeft nu eigenlijk recht van overpad van wie? Wat gebeurt er bij een eventuele volgende verkoop van , stel, mijn plekkie? Dan wordt de oprit voor de derde keer verkocht en geeft de nieuwe eigenaar het recht van overpad nogmaals aan de buurman. Dank u wel dus. En ik beu natuurlijk de centjes van de oprit, mogelijk in yuans, als het een Chinees zou zijn, die van de Provence houdt. Duur grapje voor de buurman?

Nou dat valt wel mee misschien. Immers wij die hier het meest verblijven houden de oprit schoon en intact door noeste arbeid en materiaaltoepassing. En daaraan betaalde de buurman tot toe niets....De lachende derde is de oude eigenaar die ongetwijfeld enkele

kistjes Tavel insloeg van zijn leuke extra-opbrengst in de deal. Zo lijkt iedereen toch nog gelukkig. Provence, for ever!

++++
++++

COIN DES POÈTES

Met grote trots druk ik hier een gedichtje af van onze kleindochter ZOË , voor ons een hele mooie verrassing. En nu dus ook voor U:

DE WERELD

wat een puinhoop is het hier
hier staan huizen
daar slapen mensen onder papier
als ik hier kijk of daar
dan zie ik hier iemand rijk
en daar die mevrouw heeft niks anders dan een schaar

mensen die met bommen gooien zijn ook gek
waarom doen ze dat
hopelijk hebben ze de politie op hun nek
want met vechten bereik je ook niks
met uitpraten wordt het weer fiks

ZOË SPEETJENS, ULFT, 14 november 2005.

Lieve Zoë, wat een mooi gedicht! We zijn zeer trots op je en denken dat de lezers het ook mooi zullen vinden. Schrijf dus maar gauw een nieuw!

Een kleine greep (met een knipoogje) vanuit mijn vroegere professie. "Management-coaching", was in 1992 (al) onderdeel van mijn produktenpakketje....Helaas, heeft dat niet veel geholpen, vrees ik, als ik zo om me heen kijk!

COACH

Ik ben zo moe,
De druk is te hoog,
Waar moet ik naartoe?
Wat moet ik doen?
Het moet anders,
Het moet beter.

En vlug,
Want het valt op,
Eerst mezelf, nu anderen,
Actie is vereist,
Maar welke en hoe?

Toen kwam mijn coach,
Helemaal voor mij,
Hij kijkt naar me,
Bezorgd en betrokken,
Hij vraagt me,
Hoe ik me voel.

En ik vertel alles,
Eindelijk iemand,
Die de tijd neemt,
Die wil helpen,
Niet zoals mijn baas,
Met zijn targets,
Met zijn slechte koffie,
Zijn geknepen agenda,
Zijn bestraffende blik,
En zijn trommelend,
Gebaar van ongeduld.

Net op tijd,
Perspectief, hoop,
Aandacht, hulp,
Ik kan weer slapen,
Minder angst,
Oh mijn coach.

Maar mijn baas,
Betaalt de factuur,
En mijn coach,
Is niks goedkoop,

Dus kijkt mijn baas,
Nu wel drie keer naar me,
Niet gewoon, goeiemorgen,
Maar: functioneer je al beter?
Hoeveel gaat het me nog kosten?

Dus opnieuw druk,
Opnieuw een probleem,
Want als het niet snel lukt,
Ligt het aan mij,

Want met een coach,
Kreeg je alles,
Dus nu ligt de lat,
Nog hoger,
It's killing
This coaching.
LEON 2004

Over late ontdekkingen in het leven.

BEVRIJDING.

zo lang nooit ervaren,
al die jaren niet geweten,
door begrenzing van het zicht?
of, door ketens zonder gewicht?

waar kwamen die ketens vandaan?
wie legde ze (me) aan?
wanneer in mijn bestaan?
Misschien om te proberen,
blessures te keren?

of was ik het zelf,
mijn eigen keus
een interne kracht,
die niet heeft afgewacht?

zal ik het ooit weten,
of zullen, als ik ben versleten,
van een vervuld en strijdend leven,
anderen, die na mij verder gaan,
zeggen:

hij overwon "at the end",
de kapsels die hem hebben gestremd,
en, ongebonden steeg hij op, licht en bevrijd,
naar een ander leven, een andere tijd.

So, please loosen these clamps and let me go.

LEON, 2005.

Iets aktueels, maar niks serieus.

SCHRIJFVIRUS.

Waar komt het vandaan?
Hoe sloop het binnen?
Hoe kom je eraan?
Wat moet je ermee beginnen?

Dit virus zo sterk,
Dat me aanzet tot werk,
Tot het bewegen van mijn pen,
En geschrijf over dit en dat en ...wat, wie ik ben?

Hoe moet ik het bestrijden?
Hoe stop ik dit lijden?
Het kost papier bij meters,
Waarom doe ik niks beters?

Is er een een pil of medicijn,
Of bestaat er een soort wijn?
Om dit beest te killen,
Want dat zou ik soms willen.

Maar niks, ik blijf schrijven,
Over dingen die blijven,
En dingen die vergaan,
Wat doe je eraan?

Waarom moeten zo velen,
Zich met mij vervelen?
Met mijn zinnen en woorden,
Die vaak enkel mij bekoorden?

Bent U het zat?
Doe dan toch wat.
En vertel me dan hoe
En ik stop dit gedoe.

En als dit zou lukken,
Dan beloof ik u, vast en zeker,
Nooit meer te schrijven, echt waar,
En u enkel nog te SMS-en.

LEON, 2004

En hier nog een prachtig gedicht van onze vriend C. , waar ik moed uit putte. Dank!

PELGRIMSTOCHT

reizend door het leven
van geboorte naar dood
kom je liefd'en lijden tegen
die strijden onverstoord

liefde is met licht omgeven
leed in duisternis gehuld
de demon van 't verleden
die liefde doopt in ongeduld

vergeet van vroeger en van later
en laat de pracht van het nu naar binnen
zeg vaarwel aan boze wraakgodinnen
opdat het liefdeslicht wordt doorgelaten

C., januari 2005.

++++
++++

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

DE GROTE SCHOK : AFRIKA BESTORMT FORT EUROPA

Hartverscheurende beelden op TV en in de bladen, m.n. in Paris Match. Bloedende afrikanen, geraakt door rubberkogels, kapotte handen van het prikkeldraad, huilende jonge mannen die hun "droom" zien vervliegen. En dan die berg geïmproviseerde houten ladders, gemaakt door de arme immigranten in spe en in beslaggenomen door de Marokkaanse politie. De belegering doet primitief middeleeuws aan: hekken, muren en houten ladders en aan de andere kant bommen en granaten. Er wordt gezegd dat ca 1% van de "indringers" het leven laat. En dan "moet" Marokko, zijn afrikaanse broeders dumpen, midden in de woestijn, zonder iets, "want daar zijn ze ook binnen gekomen". Dit alles gebeurt dagelijks aan de grens van...Europa en Afrika, in Marokko en naast afrikaans Spanje. En het groeit dagelijks....het loopt echt storm.De bossen op 30 km van de spaanse enclaves zijn enorme schuilplaatsen geworden, waar honderden jonge afrikanen zich, soms, jaren schuil houden tijdens hun pogingen Europa te bereiken. Hun omstandigheden zijn erbarmelijk: niets aan voedsel en hygiëne en veel strijd om te blijven leven. Er zijn zelfs spanjaarden die voedsel smokkelen over de Marokkaanse grens naar deze erbarmen oproepende medemensen. En wat zijn het? Vele zijn de studenten van de arme landen, zij die de beste opleiding kregen. Zij moeten nu in Europa voor de familie het grote geld gaan verdienen. Uitzendburo.... Arm Afrika....Dit alles toont op beschamende wijze het resultaat van een wereld die het niet lukte welvaart redelijk te verdelen en, arm Afrika, dat het niet lukt om orde op zaken te stellen in hun landen en aansluiting te vinden bij de wereld van nu. Schuldigen, nutteloze vraag. Wat wel heel erg is, is dat men niet meer verzint dan met geweld deze jonge mensen, die veelal hun achtergebleven families willen redden van hongers en ziekte buiten Europa te houden. Natuurlijk kun je niet heel Afrika opnemen, maar wat er nu gebeurt is eigenlijk het echec van vele jaren verwaarlozing. Arm Afrika en....arm Europa. Niemand schijnt te beseffen dat Afrika onze buur is en....onze grootste handelspartner in een verdere toekomst. Een handelspartner waar Europa meer aan zal moeten onttelen dan ze nu nog denken. Iedere visie en lijn ontbreekt; dus bot geweld is wat rest. Europa maakt nu al jaren ruzie met Marokko over...de vergoeding voor dit land bij het "buiten houden" van de vluchtelingenstroom: een ordinaire ruzie over geld met een ander "arm" land dat de vuile karweitjes moet opknappen. Marokko is daarover diep beledigd.

En dan hoor je dat op Malta al jaren grote kampen zijn waar gepakte Afrikanen wachten op uitsturing. Intussen mogen ze "beperkt" bewegen, dwz voor praktisch nop werken. Dan lees ik dat 25% van het BNP van een arm land als Mali bestaat uit het geld, dat jonge emigranten in Europa (veelal clandestienen) naar hun families sturen. En enkele, de emigratie-ondernemers, verdienen goud aan het organiseren van deze entree-pogingen. Een business. Deze verdiensten en het naar afrika gestuurde geld van de emigranten is meer dan de hele ontwikkelingshulp die men in sommige landen krijgt. Een jongere die in Europa werkt schijnt ca 15 personen in zijn thuisland in leven te houden....Daarom duikt 80% van de asielzoekers onder, nadat hun asiolverzoek is afgewezen. Officieel durft niemand eraan, maar, er is al lang een clandestiene afrikaanse wereld in Europa die Afrika deels in leven houdt! Dat is de werkelijkheid in de 21^e eeuw, vlak bij ons. Ja, zelfs maar enkele honderden kilometers van waar ik nu dit stukje tekst dicht. Wat gaat Europa met de wanhoop van zijn burens doen?

Het doet ook denken aan de al jaren durende veldslag aan de Mexicaanse-Amerikaanse grens, waar het in wezen om hetzelfde gaat. En ook daar is de latinisering van de VS in volle

gang, mede tgv de clandestienen aldaar. De armen van onze wereld overspoelen onze welvarende contreien. Ze komen het nu echt halen dus.

À propos, normen en waarden? De “universele rechten van de mens” en zeker ook de christelijke waarde: “zorg voor de armen en onderdrukten” lijken nogal van toepassing voor het westen in zijn christelijk-joodse traditie....Input voor de normen en waarden discussie van onze gewaardeerde ministerpresident. Dat is nog eens wat anders dan voor oma opstaan in de volle tram. Zie hier na enkele impressies uit enkele van deze landen.

MONDIALISATIE IN DE HIGH-TECH

HP en IBM krimpen fors in in Europa: beiden meer dan 10.000 plaatsen. Ze verleggen hun activiteiten naar landen met 2-cijferige groeicijfers, dwz naar Azië. Siemens ook al: 2000 plekken weg. Na de verplaatsing van call-centers, komen nu ook de systeem- en programma-ontwikkeling aan de beurt. De financiële administraties en ..onderzoek en research volgen ook al. Voral India is in trek. Een programma-ontwikkelaar kost in India maar 50% van Europa en ze zijn uitstekend opgeleid! China levert de meeste ingenieurs ter wereld af ; India komt er ook sterk aan. Zes miljoen in 1995, nu 10 miljoen en 18 miljoen in 2015. En het vertrek lijkt op een dominospel: gaat er in een branche entje, dan volgen meteen de anderen ook. Moet wel, om te kunnen blijven concurreren. Good old ABN-AMRO gaat nu ook 15% van haar administraties naar India verleggen de komende 2 jaren. McKinsey zegt hierover: “Van nu tot 2008 gaan nog 10.000 plaatsen in de pharmaindustrie weg en 10.000 bij de grote verzekeraars”. Dus wie volgt daarna?

Het leuke plaatje van de goedkope chinees met de vlotte handjes aan de lopende band moet snel worden vergeten. De nieuwste “white-collar workers” zijn ook chinezen en Indiërs etc., met hun zakken vol goede diploma's en minder eisen. Wanneer gaan de Europese brains emigreren naar Peking en Calcutta?

DE HEGEMONIE IN DE RUIMTE

In de grote ruimte boven ons wordt nu al weer door de groten “gevochten”. De chinezen zijn de laatsten en gaan er stevig tegen aan. Twee bemande vluchten, weer een in 2006 een ruimtekoppeling in 2007 en dan ...naar de maan. Daar willen ze een datsja neerzetten. Net zoals Bush, maar die denkt over een kloon van het Witte Huis.

We mochten “life” kijken bij het afknallen van de chinese raket: ze vroegen voor het TV-spotje van 5 seconden maar 300.000 dollar. Er werd heel wat publicitair lawaai gemaakt in China en men scheidte op ver de capsule waarin echte toiletten zaten en een mogelijkheid om “warm” te eten. Zo daar kunnen de Russen en de Amerikanen het wel weer mee doen... En de feestelijkheden bij de terugkeer waren enorm, een echte sterking van de chinese trots. Samenwerking tussen “de nieuwe drie” ? No way, zeggen kenners. Elk voor zich voert de race uit en ...betaalt. Want je moet vooraan blijven.

OLIE (en andere energie).

DE OLIEBOEREN ZELF OVER HUN TOEKOMST

Total heeft al een experimenteel waterstofstation gemaakt waar een aantal test-auto's op rijden. Er zijn nogal wat technische problemen te overwinnen; dat zou wel eens 20 jaar kunnen duren. Dit is slechts een voorbeeld van wat er allemaal wordt gedacht en geprobeerd bij de olieboeren zelf. Want kennelijk is ieder van hen het ongeveer eens over het volgende toekomstscenario (let wel, ik heb het over energie voor transport, en niet andere toepassingen als verwarming/electriciteit!):

1. Maximaal proberen het olietijdperk te verlengen.

Na de ernstige vergissing mbt het explosieve oliegebruik van Azië zal er alles gedaan moeten worden om tot ca 2020 te bezuinigen waar het maar kan. Anders zijn we snel aan de laatste druppels....rond 2010/2015, dat is over 5 jaar...Ook investeren in het pompen op grote diepte zal moeten, gigantische hoeveelheden geld zijn nodig, dus ook hoge prijzen. Biobrandstoffen? Natuurlijk helpt dat er zal moeten worden bijgemengd waar mogelijk. Maar vervanging nee, de benodigde agrarische oppervlakken daarvoor zijn er eenvoudigweg niet.

In Frankrijk zou 2 miljoen hectaren nodig zijn om...6% bij te kunnen mengen. Dus dat is niet DE oplossing. De hybride-auto is in wezen een bezuiniging op olie omdat er veel minder brandstof nodig is voor een hybride-auto met twee motoren: Elektrisch en verbranding. Alleen elektrisch kan niet: de actieradius zal maximaal 450 km zijn en de oplaadtijd van de batterijen daarna...een halve/hele dag. Batterijprobleem.

2.Aardgas als tussenoplossing.

De jacht hierop is vol geopend. Productievelden zoeken/prepareren, pipe-lines en transporttankers. BP in Rusland en China en Exxon/Mobil in Qatar. En Shell probeert ook nog synthetische diesel te maken uit biomassa's, BP doet van alles in zonne-energie. Men gaat over de breedte. Dit alles moet ons helpen tot...2050 of zo. Nucleaire energie is voor energieproductie, buiten het transportveld, een mogelijkheid. Maar ook uranium is wereldwijd een begrensde brandstof: er is niet genoeg.

3.Waterstof...onze redding.

Iedereen is het er nu over eens: waterstof is het uiteindelijk als brandstof voor transport. Na het oplossen van de vele problemen bij de motoren, de auto's en de distributie. En de nucleaire ontwikkeling kan helpen bij het vinden van elektrische energie voor het produceren van waterstof.

Deze uitspraken komen van....**de westerse olieboeren**, de "echt" grote, uit het Midden-Oosten, hoor je nauwelijks. Zie het volgende lijstje met voorraden en hun eigenaren:

1. ARAMCO, SAOUDI-ARABIË	259 miljard barrels
2.IRAN NATIONAL OIL, IRAN	126 miljard
3.IRAK NATIONAL OIL, IRAK	115
4.KUWAIT PETROLEUM, KUWAIT	99
5.PETROLEN DE VENEZUELA,	78, deze samen 677 miljard barrels.

.....
.....
12.EXXON MOBIL 13

.....
.....
17.BP 10

.....
.....
19.CHINA 9

20.TOTAL 7, samen 39 miljard voor deze westerse mijen.

Dus het westen controleert slechts 7% van de olievoorraad van de 5 Midden-Oosten giganten. Wat dit politiek betekent valt te raden: het westen zit geheel in de klem van de grote pompers. Daarom hoor je ook nauwelijks geluiden uit deze hoek over het "na-olie tijdperk": we zullen dat politiek wel merken als men dat wil....

Het is dus ook tijd voor een korte oliehistorie:

1859.In Pennsylvania vindt iemand olie op 20 meter diepte. Hij produceert na enkele weken....20 vaten/dag

1868.Rockefeller richt Standard Oil Company op.

1904.Een engelsman vindt olie in Perzië.

1947.Eerste off-shore olievondst in New Orleans op 6 meter diep. Dan gaan we naar 110 meter en dan naar 3000 meter.

1956.Hubert Stokes van Shell ontdekt de productiecurve voor olie; een klokvormige curve.

Sterk stijgend aan het begin , en, na de top, sterk dalend. Hij voorspelde tekorten in1970.

2005 Men gaat zich breed realiseren dat de oliekraan gaat druppelen.....

Slechts 150 jaar totaal en...50 jaar met volle teugen dus.

Enkele wijsheden van DE oliebobos:

Bobo van Exxon: Ethanol is geen goede oplossing, niet economisch en niet voldoende energetisch

Bobo van BP: Ons doel is een boeket aan energie aan klanten te verstrekken

Bobo van Total: Wij gaan er van uit dat er geen druppel olie meer is over 20 jaar.

Lichtpuntje: de nieuwe energie-industrie zal een grote industrie worden met veel hoogwaardige banen. Dus laten we onze (klein)kids maar “energeticus” laten worden.

STROOM UIT DE JETSTREAM

Een te gek idee, maar een ingenieur uit Sydney weet het zeker. Je kunt windenergie vinden in de jetstream op 5000-15.000 meter hoogte. En, deze jetstream waait rond de hele aarde. Wat bedacht hij?

Men bouwe een gigantisch grote vlieger en monteert daar vier windmolens, nou eigenlijk windturbines om stroom te maken. Deze laat men aan een dikke kabel opstijgen tot IN de jetstream. De kabel is ook de stroomkabel natuurlijk en...het opstijgen doe je door stroom naar de turbines te sturen waardoor het helicopters worden. Bovengekomen doet de wind de molens draaien en de stroomproductie begint.

Met 600 ervan kun je Chicago van stroom voorzien. Hij bouwt al aan het prototype, maar zoekt nog iemand die 4 miljoen dollar wil riskeren. Geniaal toch? Het nieuwe produkt heet SKYWINDPOWER, of course.

Nu hangen al die vliegers wel op de hoogte waar wordt gevolgen, is dat niet lastig? Onze uitvinder zegt van nee, en wijst erop dat er nu ook al vele ballonnen om de aarde vliegen in de jetstream. Nog nooit een botsing tot nu toe.

Tja, haalbaar of niet, het is het soort van dingen dat we moeten doen omdat de oliecrisis nu echt voor eeuwig lijkt te gaan worden. Ik ga dus voor deze australier inzamelen; wil u wat storten? De eersten mogen dan straks ook als toerist een weekje jetstreamvacantie; voor nop!

RELIGIE

CARABINIERI CONTRA ZWITSERSE GARDE

Niets menselijks ontbreekt in het Vaticaan. Daar heeft men natuurlijk ook een veiligheidsprobleem. Maar nu is er flinke ruzie tussen de beveiligers uitgebroken: wie van hen is nou de ECHTE beveiligen? Men heeft daar de modernere carabinieri, met goede contacten naar de staatscarabinieri, en...de aloude zwitserse garde die wat archaischer oogt, maar die wel het beste optrad bij de moordaanslag op de paus. Het is nu een slangenkuil geworden en de persoonlijke relaties zijn ernstig gestoord. Benedictus heeft (gelukkig) ook gewone stervelingen in dienst en zal zich er mee moeten bemoeien. Dat krijg je als je Kerk en Staat niet ook zelf scheidt.

RECHTSE BROEDERSTRIJD

De ultra's in de Kerk praten weer met de paus, na een lange tijd van verstoorde verhoudingen. Maar in de eigen gelederen van superrechts is het hommeles. Op websites wordt stevig gevochten waarbij ook diverse persoonlijke noten worden gekraakt. De fransen en de zwitsers vechten in de frontlinie. Er is reden voor oecumenische actie in de rechterflank van de kerkgemeenschap.

AFRIKA

MALI: EEUWIGE ONDER-ONTWIKKELING?

Mali ligt in het west-afrikaanse “arme kluitje” landen (Mauretanië/Oeganda/Senegal/Burkina/Ghana en Benin) alwaar 30-70% van de bevolkingen leven van minder dan 1 dollar/dag. De andere kluit in het Oosten (Ethiopië/Oeganda/Ruanda/Tanzania/Zambia/Mozambique/Madagascar) heeft het niets beter. Men verdient tussen de 250 en 600 \$ per jaar, en de externe hulp ligt tussen de 40 en 90 \$ per jaar....Stel het U even voor.

De 3,5 miljoen boeren van Mali gaat het dus niks goed. De dumping mbt katoen door de VS heeft de katoenboeren hier laatste klap gegeven. Dit land, 2X zo groot als Frankrijk, krijgt per jaar 530 miljoen hulp van de VN c.s. voor de totaal 11,5 miljoen inwoners.

Jazeker, de schuldenlast werd grotendeels kwijtgescholden op de G8 en daardoor kon het budget sociale uitgaven naar....bijna 5%....De scholingsgraad ging naar 67% (was 32%).

Maar de scholen die er nu staan hebben geen leermiddelen en geen onderwijzers. Gewoon

te weinig en....vele aanwezige krachten krijgen soms maandenlang geen salaris. Het geld blijft soms "hangen" in dit land waar per inwoner 45\$ subsidie wordt ontvangen. BNP is ongeveer dat van een klein Frans departement.

De 1300 geplande waterputten van de Wereldbank zijn slechts deels gerealiseerd (450 stuks) Irrigatiewerken, gepland voor 1000 hectaren stopten bij ... 500 hectaren. De beloofde gelden zijn nl niet beschikbaar, want de (rijke?) donorlanden zijn slechte betalende: interne problemen verluiddet het. En wie durft de lokale leiders te vragen waar het WEL gestorte geld bleef?

Overigens beurde Frankrijk dat 5,5 miljoen leende aan Mali, na de G8, meteen 2,5 miljoen \$. Omdat het nu dit kwijtgescholden geld terug krijgt uit de grote pot van de Wereldbank....Anders zou deze schuld door Mali NOOIT aan Frankrijk kunnen worden terugbetaald! Zo gaat dat in de G8.

NIGERIA HONGERT.

Dit land van 12 miljoen, heeft 200.000 ondervoede kids. Mede door het diepgewortelde bijgeloof. Eieren eten wordt als gevaarlijk gezien, want eet je die, dan wordt je een ...dief. Dus krijgen veel kids niet voldoende proteïnen binnen. Vrouwen huwen met 11 jaar, krijgen 8 kids, zijn ongeletterd en werken op het land. De mannen zijn polygaam. De crisis in dit land is niet de voedselvoorziening, maar de maatschappelijke structuur en de cultuur. Arm, ongeletterd Afrika, na eeuwen van koloniale bezetting, nog geen meter opgeschoten.

HOOP VOOR LIBERIA?

George Weah is bij ons en in eigen land een held. Deze profvoetballer was de beste in 1995; van de wereld dan. Hij heeft Mandela als lichtend voorbeeld in zijn campagne voor het presidentschap. Hij financiert al jaren vele projecten en is razend populair. Niet bij de verjaagde machthebbers: die lieten al zijn huis in Monrovia platbranden en frustreren de verkiezingscampagne. De geest van Taylor, nu in Nigeria gevlucht, waart rond. Is Weah sterk genoeg voor de strijd en ferm genoeg voor wat na de winst zal komen? Laten we het hopen. Maar, intussen verloor Weah van een dame, die veel relevante ervaring meebrengt en al eerder minister was (overigens in een "fout" kabinet). De eerste vrouw op zo'n post in Afrika, ook verkozen met veel vrouwenstemmen. Gaan de vrouwen nu Afrika redden? Waarom niet.

EUROPA.

NORMEN EN WAARDEN IN EUROPA

Na de Tilburgers nu ook een Franse studie naar dit fenomeen in Europa en omgeving. Ook hier weer enkele fraaie zaken. Hoe denkt u dat er bijvoorbeeld werd geantwoord op de volgende vraag: "IS HET PRINCIPIEEL AF TE WIJZEN OM TE FRAUDEREN BIJ SOCIALE VOORZIENINGEN?" Hier komt het beeld van de "JA-stemmers:

Vooraan: Denemarken: met 85%, gevolgd door andere Scandinaviërs en...Nederland (72%). Australië, VS, UK en Canada: 74, 70,69, en 68% .

Hekkenluiters: Duitsland, België, Frankrijk met 60, 55 en 39%. De laatste geflankeerd door Tsjechië, Slowakije en Griekenland.

Nog enkele interessante correlaties: Als men misbruik van sociale voorzieningen niet tolereert, zijn de WW-uitkeringen hoog en de ontslagbescherming is zwak. En als je kijkt naar de scores van emigranten in de VS valt op dat hun opvatting sterker correleert met het land van herkomst dan het land van verblijf. Zo diep zit dus cultuur bij de mens. Afstand en tijd zijn zwakker dan de afkomst....

De wetenschappers meten in de rondte aan Europa en normen +waarden en cultuurverschillen. Erg interessant natuurlijk. Maar laat niemand denken dat je visie en lange termijn politiek kunt "ontdekken" door dit soort studies te lezen. Het waarschuwt voor randvoorwaarden maar geeft geen wijsheid om vooruit te komen. Da's een heel ander "vak"! **DE AS BERLIJN-PARIJS MET ANGELA**

Het gaat weer eens veranderen tussen de groten van Europa. De kenners weten al dat de speciale band Parijs-Berlijn met Angela niet zal worden voortgezet. Angela heeft al laten

weten zich vooral op de vele andere landen te gaan richten, de kleintjes dus, en...ook op Tony's country. Ook heeft zij een transatlantische neiging.....het kan verkeren. En Turkije is voor haar niet weg, als ze maar.....(en dit komt door de coalitiepartner!). Parijs is haar ook zeer lief verklaarde ze natuurlijk, maar JC gelooft haar maar half. De tandem die elkaar de bal toeschoof is niet meer, tot enorme spijt van Chirac. Daarmee is de oude idee over Europa ook in het graf beland: we gaan op weg naar een zakelijk, economisch gericht Europa met minder "eigen" ideologie en...met meer atlantische gedachten. Dwars tegen de volkse motie in...Dus; wie zal George B. opvolgen als president? Het kabinet Merkel is er met 8 ministers voor de SPD, een meerderheid omdat Schröder zijn huid duur verkocht heeft. En dan de posten: Buitenlandse Zaken, Werkgelegenheid en Financiën zijn "dikke", de partners hebben Economie, Landbouw en Binnenlandse zaken als zware plekken. Angela had, bleek het, te weinig zwaargewichten voor haar zetels....Nou het program nog en dan kan het beginnen, de tweede grote coalitie ooit, moet Duitsland uit het slop halen. Maar niet meer onder toezicht van "der Geist des Schröders"; Platzeek heet de nieuwe aan SPD-zijde, ook Oost-Duits. De weddenscapen over de levensduur zijn afgesloten, maar vooralsnog gaat Angela op reis, en daarbij vergeet ze niet ook met de kleine europeesjes te gaan praten....Eindelijk, een einde aan de arrogantie!. Begin 2007 presidentsverkiezingen in Frankrijk en, velen zeggen dat Blair dan ook plaatsje afgeeft. Dan George B. nog, even later, en we praten op vele plekken in deze wereld weer eens anders. Nieuwe rondes, nieuwe kansen? Ook voor Europa?

GALILEO STOTTERT.

Het Europese GPS-systeem, Galileo genaamd, zit op zwart zaad. De ESA krijgt niet genoeg fondsen om dit superstrategische project als gepland te vervolgen. UK, Duitsland en Spanje zeggen dat ze het "effe" moeilijk hebben; slow down dus. De VS zijn al heel ver gevorderd met de modernisering van hun GPS, waar heel Europa "aanhangt". Europa kan geen gas meer geven?

MET EEN VOLKSWAGEN NOOIT GEEN PROBLEMEN.

Dat klonk heel vroeger bij radio Luxemburg als typisch Vlaamse reclamekreet (met excuus aan de Vlaamse lezers). Maar dat is stevig veranderd: de Duitse autoreus zit zwaar in het rood en moet gaan krimpen, zelfs inChina! En nou moest ook nog de top worden ontslagen nadat bleek dat ze stevig hadden gefeest op vw-kosten: privé-jets, call-girls, diamanten, drank en shopping. Met de zakelijke creditcard, uiteraard. De grote baas en ook Peter Harz, ja, die van Harz IV (het ombuigprogram van Schröder), was als personeelsbaas ook "beteiligt" en moest ook foetsie. Dat helpt vooralsnog niks natuurlijk. Want, als altijd, wil het volk goedkope auto's en geen (dure) speeltjes (op hun kosten). Een autorijk stort in?

HEEL EUROPA KIJKT NAAR DUITSLAND.

De grote economische reus van Europa kraakt en zelfs uiterst forse maatregelen vermochten niet het tij te keren. Record werkeloosheid sinds 2^e –wereldoorlog, massief overheidstekort en toen ging Schröder ook nog op verkiezingskuur. Driest idee, dat bijna lukte, maar dat ook leidde tot een wat onsmakelijk personengeduw. Toch kijken velen, zeker de Fransen, met veel jalouzie naar de Duitsers. Want, zeggen ze, de Duitsers hebben het tenminste begrepen en proberen van alles. Politieke moed is er zichtbaar zegt men. En men zet daar tegenover wenend het eigen land af, waar de bomen nog tot in de hemel lijken te groeien, politiek gezien dan.

En Nederland kijkt ook zorgelijk en tegelijk hoopvol, als (economisch gezien) provincie van Duitsland. Duitsland onregeerbaar? Geen Franse journalist gelooft het, integendeel. Nee, Duitsland, dat strijdt, dat beweegt en zoekt in alle openheid en debat. Dat maakt de Franse economische elite uiterst jaloers....

De kleine stapjes hervormingskoers van Villepin lijkt in de verste verte niet op Hartz IV, al zijn de stapjes inhoudelijk wat zachtere copietjes van Schröders politieke hervormingen. De recente Corsicaanse crises heeft Villepin prestige gekost, ook hij liep weer in de

Marseillaanse-Corsicaanse vakbonds- c.q. nationaliteitsval. Corsica is weer ontembaar gebleken. Parijs doesn't have balls, zou "good old Margaret" zeggen. De twee economische motoren van Europa sputteren nog stevig; al lijkt de Duitse wat meer gas te krijgen omdat de export weer stijgt en ook wat groei terugkeert. Niemand ontkennt het immense belang van de economische situatie van de twee Europese reuzen Frankrijk en Duitsland, en voor de politieke toekomst van Europa is het al niet anders.

HET IMAGO VAN DE VS IN EUROPA.

Het Duitse Marshallfund in Washington hield een monsterenquete bij 11.000 Europeanen, Amerikanen en Turken, over het imago en de verwachtingen mbt de VS en hun president.

Enkele highlights:

-60% keurt het huidige leiderschap in de VS af. Nog maar 53% zegt nog van de VS te "houden".

-zowel Europeanen als Amerikanen zijn bang voor de toekomst. 71% in de VS verwacht een nieuwe aanslag, 53% in Europa en daarbinnen "slechts"39% van de Duitsers.

-ondanks het grondwet echec wil nog 70% een sterk Europa dat iets voorstelt als wereldmacht naast de VS.

Maar de grote reshuffle is stevig gaande, verandering, positieverlies en onzekerheid alom. Waarom lukt het nu niet om de handen ineen te slaan in het Atlantische kamp?

ORANJE BOVEN.

De bevrijdingskleur in Oost-Europa is, zoals bekend, het oranje. Na anderen is er nu een "oranje-beweging" in Biëlorusland, gericht tegen dictator Loutschenko. Inspiratie uit Georgië en Oekraïne, eigenlijk volgend na de "vreedzame val" van de muur en de kiep in Polen en de Baltische landen. Perestroïka alom. Nieuw leven aan de periferie van de "oude, vermoeide man Europa". Opa kan niet echt meer meekomen, zo langzamerhand.

RUSLAND MOE(S)T OPHOEPELEN IN GEORGIË?

Na jarenlang getreuzel heeft Rusland nu eindelijk zijn bases in Georgië verlaten... behalve in het oosten. Daar wonen veel mensen met Russische paspoorten die eigenlijk wel bij Rusland willen. Moskou verklaarde dat ze haar troepen daar laat als "vredesmacht"... Poetin roept geen imperiale neigingen (meer) te hebben, maar ook in Moldavië wil ie niet echt vertrekken. Tja, het is ook slikken voor deze "oude wereldmacht" lijkt het. Maar anderen wijzen erop dat in de Oekraïne de werkelijkheid wat terugdringt naar de Russische buur, met zijn volle olievaten en zijn symphatisanten in Oost-Oekraïne. Ook met Georgië wordt, noodzakelijkerwijze, een betere modus vivendi gezocht. De onverholen steun van de VS voor de oranjerevoluties heeft sommigen wat doen schrikken. Immers de VS liggen wel erg ver weg van hun bed. Dus zien sommigen het tij voor Poetin keren... zeker nu ook de verwachte veranderingen aldaar uitblijven en de kritiek op de leiding toeneemt. Wonderen bestaan dus toch niet.

ZWITSERLAND SCHUIFT WAT OP.

Wel 56% van de Zwitsers wilden toch wel "vrij verkeer" van/naar Europa. Eerder waren ze al met 54% met "SCHENGEN" accoord. Maar echt aansluiten, dat zien ze niet zitten. De rechts-radicalen willen zelfs dat het adhesieverzoek uit 1992 officieel wordt teruggenomen. Europa is er niet populairder op geworden.... en niet iedereen wil kost wat kost meedoen! Turkije hoort niet tot Europa (?) en Zwitserland WIL NIET bij Europa. Verwarrend!

RECHTS-RADICAAL ZWITSERLAND?

Communistisch waren ze nooit zo erg, dat weten we wel. Maar nu hebben de rechts-radicalen in een tweede periode hun aanhang verdubbeld naar nu 8%. Dat wil zeggen in het Geneefse Parlement dan. Een slogan was: "Minder WW-ers door het intrekken van de werkvergunningen van de Franse grenswerkers". Jawel dus! En ook werd een grote kudde schapen naar het parlamentsgebouw gestuurd met "achterop" de tekst: "Ik wil niet meer

worden geschoren". Tja, als de broekriem moet worden aangetrokken, is ook de burenliefde soms over. Het "europese gevoel" lijkt nog ver weg.

TONY VECHT TEGEN DE A-SOCIALEN.

Hij is er al jaren bekend om: a-sociaal gedrag wordt door Tony zwaar gestraft. Nu heeft ie weer een Task-Force op dit onderwerp gezet; ze gaat maatregelen verzinnen om het "groeïende disrespect te keren". Na de maatregelen van 1999 een tweede massieve aanpak. 50% van de engelsen is het grondig met Tony eens overigens. De leden van de TF gaan overall rond, observeren, luisteren, discussiëren...de thermometer wordt "in het volk" gestoken dus. En de voorzitter, mevrouw Casey, is een protegé van Tony en iemand die geen blad voor de mond neemt. Ze heeft dan ook veel vijanden.

De uitbreiding van de openingstijden voor pubs etc. staat hier overigens haaks op en wekt veel verbazing op. Tony zei er niet teveel over.

Kan JPB nou ook niet zo'n TF oprichten? Ik wil best meedoen, want hoe heet het ook weer: "de beste stuurliu staan aan wal". En dat geldt zeker voor mij, zo ver weg. Maar het lijkt me zo leuk!

Overigens kreeg Tony ook zijn eerste nederlaag in het parlement te slikken....en men zegt dat er nog twee aankmen (nieuwe wetsvoorstellen). Slijtageverschijnselen bij Tony? En ook een tegenvallertje als europees voorzittend land? Er schuift iets.

RECIDIVE IN EUROPA.

Overall is er plots veel over te doen, nu het geduld over stijgende misdaadcijfers op raakt. In de UK, Oostenrijk, België, Portugal, Italië wordt een herhalingsdelict zwaarder gestraft. En in Californië heet het: "Drie keer en je ligt eruit!" (Uit de maatschappij dan, want...je krijgt dan +20 jaar of levenslang...). Dat leverde al enkele uiterst merkwaardige strafopleggingen op: -iemand ging de derde keer in de fout. Twee keer gewapende overval en de derde keer: 0,5 gram hereoïne in zijn zakken. Straf: levenslang.

-nog een; ook twee keer gewapende overval en toe, diefstal van een reservewiel. Straf: 27 jaar.

Australië doet het nog kalm aan, maar de Russen gaan ook de beuk in de recidive zetten. De zweden zijn vooralsnog onverstoord en blijven bij: "De straf moet op de eerste plaats tot resocialisering leiden". Dat geloof is sterk tanend. In Nederland ook, maar daar begint het eerst met...de allochtonen. Unieke positie heb ik tot nu toe vastgesteld. Nederland gidslant?

CHINA/INDIA en Azië.

DSM EN CHINA

Ik las het bij toeval: DSM de chemiereus uit het limburgse heeft nu meer personeel in China dan in Nederland. De zetel is (nog) in Heerlen en (nog niet) in Peking, weet ik.

Omdat ik dit bedrijf redelijk kende (omdat ik er 10 jaar freelance voor werkte), kwam dit berichtje effe stevig bij me aan. Zij dus ook al; je moest het eigenlijk wel weten, maar dichtbij zie je vaak de werkelijkheid slechter dan verder weg. Nog duidelijker wordt nu waarom DSM met het DSM-pensioenfonds overeen kwam dat: "zij eventuele toekomstige tekorten in de pensioenkassen niet meer zal aanzuiveren. Onmogelijk tgv de enorme internationalisatie die bij DSM plaats vond". Vakbonden overigens...akkoord!

Hun nieuwste strategisch plan: "Vision 2010: Building on strength", spreekt van nog meer veranderingen in het bulkgedeelte en een grote (ontwikkelings)investering in de medisch/farmaceutische sector. Gelukkig komt het bestuurscentrum voor deze wereldwijde ontwikkelingsslag in Heerlen: 200 hoogwaardige banen. Maar de koers is duidelijk, nog meer internationale spreiding, verder verlaten van de bulk en, zo zei de baas ook, "harder werken". En, per saldo een relatief kleiner DSM in Nederland.

Voor mij is dat DSM-pensioengedoe niet persoonlijk van belang. Ik vind het enkel jammer dat ik voor dit bedrijf indertijd niet naar China kon om te klussen. Te vroeg geboren!

CHINA IS GEK OP FRANS LINNEN!

Om textiel te maken moet je goed linnen hebben. En waar vind je dat? Wel, de beste plek is....Noord-Frankrijk. Klimatologisch de beste hoek in de wereld. De boeren alhier zijn verrukt over de vloed van chinese bestellingen. Maar nu hebben ze de pest in, omdat de exportquota voor China zijn bereikt en dus, de rem er effe op moet. Noord-Frankrijk produceert 1/3 van alle linnen in de wereld en, daarvan gaat 75% naar onze gele broeders. De mondialisatie maakt slachtoffers en ...winnaars. De wereld, het grote dorp, is geheel ontwaakt. En, voordat er weer vakbonden brullen dat China de textiel kilt, moeten ze effe bij de boeren langs: die zien dat toch wel anders. Maar op TV hoor je dat zelden. José Bové schijnt het niet te willen weten.

CHINESE AUTO' S VOOR EUROPA.

U weet het alle autofabrikanten produceren/exporteren richting China. Op de autobeurzen staan nu merken als Geely en Landwind te prijken; nog wat onbekende automerken in het westen. En companies als Brilliance Imbei en Tjanling Motors zijn ook geen Dinky Toys fabrikanten! Kortom: China gaat ons eigen auto's verkopen. Voor hen die moeilijk geloven.....China is vandaag nr. 4 op de wereldranglijst van autoproducenten....net achter Duitsland, dat door de VS en Japan wordt voorgedaan. Begin 2006 is China de derde, VOOR Duitsland....

Maakt China rommel? Nou Brilliance is partner met ...BMW, en gaat eind 2005 in Duitsland auto's verkopen. Prijs 18.000 €. Planning in 2015 : 2 miljoen stuks. De Europese autobouwers zijn (nog) niet bang: hun kwaliteit is nog beter. De Lanwind affaire in Nederland toonde aan dat men wel wat TE vlug was geweest met de veroordeling van de Chinese auto. Zoals vroeger de auto's van de Jappen, die daarna wel de Amerikanen kapot maakten en weer later teruggenomen werden door diezelfde Amerikanen. Zo gaat dat in de business. Dus over 10 jaar is het echt serieus....Wat zou Diesel zijn in het Chinees? Leuk toch, die rare knopjes op je dashboard?

En het wordt echt lachen als de Chinezen dan de Loganconcurrentie (Dacia/Renault uit Roemenië) tegen gaan komen. Battle van Oost-Europa tegen China op ...west-Europese grond. We krijgen zo wel de keus!

EN, OOK CHINESE MOTORFIETSEN!

De Jialing is een Chinese motorfiets speciaal gemaakt voor Europa! Er zijn enkel voor Frankrijk nu al 200 dealers in aantocht. De prijs is sterk concurrerend; ca 1500 € minder dan vergelijkbare Europese motoren. En zeker ook concurrentie voor de grotere scooters. De Japanners, Yamaha voorop, slaan al terug: hun 125 cc-tje ging naar 2270 €, slechts 270 € meer dan de Chinese. Maar let op.....deze Yamaha wordt geproduceerd injuist ja, China. We gaan brommen op zijn Chinese dat verzeker ik U.

OCCITANIA SLAAT TERUG!

Occitania is een Frans cosmeticabedrijf dat goed verkoopt in China. Nou hebben Chinese onverlaten zomaar een winkelketen in China geopend die de productlijn van Occitania schaamteloos na-aapt. Foei, 150 winkels zo maar in een klap. Wat doe je dan: je klaagt de rotzakken aan natuurlijk. Echter niet Occitania: zij openden meteen ook 10 verkooppunten in China en gaan snel naar de 100. Zo dat is de ware mentaliteit, dacht ik. Occitania bravo!

CHINA' S RUIMTERACE

U weet het, China doet al aan F1-racing, dwz het circuit is er al. Nu wordt het echter ook druk op de hemelse circuits, waar tot nu toe eigenlijk enkel de Russen en Amerikanen de toon aangaven. Voorbij dus, we gaan van 2 (+Europa?) naar ...5 deelnemers: China, India en Japan zijn in aantocht. China voorop, al twee keer bemand in de ruimte, en als planning voor de eerste maansonde 2007, dan in 2010 een exploratiewagentje op de maan en in 2017 wordt er dan maangrond etc. terugvervoerd. En dan bemand dus. India nu: ze studeren op een menselijk verblijf op de maan, na hun eerste maansonde eind 2007. En ze zullen dan een raketje met camera op de maan schieten: dus toch de maan geraakt! Japan dan, de andere Aziatische gigant, heeft al twee maansondes in de schuur staan. De eerste gaat in

2006 naar boven en schiet ook op de maan om instrumenten in te brengen in de bodem. In 2008 gaat de tweede van 2 ton naar boven. De maanbasis is gepland voor 2025. De Russen doen al aan betaald maantoerisme en plannen er twee mee te nemen in 2010 voor elk een ticket van 100 miljoen, naar de Soyoez dan wel natuurlijk. Dan vanaf de Soyoez een doorstart naar de maan....en maanbasis over 15 jaar. En dan Europa, ESA heeft zijn Smart 1 al daarboven en gaat verder in 2006. En, ook hier zijn er (stille) maanambities... Het zal U duidelijk zijn, op de maan gaan zitten getuigt van positie in het internationale krachtenveld, je kunt daar niet wegblijven als je jezelf serieus neemt. Deze ego-strijd om de maan is dus onontkoombaar en op deze planeet zullen binnenkort witte en gele mannetjes om de plekje strijden en, er zullen ruzies uitbreken in deze koloniale race. Maar Mauriac zei het al: "De mens zal niks hebben aan het veroveren van de maan, als hij de aarde gaat verliezen". Franse wijsheid is hier op zijn plaats.

VS.

Zie ook: filosofen en globetrotters!

DE BASES VAN BUSH.

Moskou en de VS beconcurreren elkaar met hun buitenlandse militaire bases; gewoon elkaar de loef afsteken zoals in de tijd van de "koude oorlog". Het parlement van Ouzbekistan was het eens met de eis tot vertrek van de Amerikaanse basis. En ook al trachtte Rumsfeld het tij in Kazakstan te keren en stuurde hij zijn generaal naar Tadjikistan en Turkmenistan: resultaten bleven vooralsnog uit. Ook in deze landen staan de VS-bases onder druk. Washington verliest plek in deze regio, tot haar grote spijt, want het ruikt er naar olie...in de landen zelf danwel vlak over hun grenzen. Vandaar. Intussen blijken er ook bases in Europa te zijn...waar het niet altijd erg humaan toegaat? Of is het "gossip"? De EC stelt een onderzoek in, in Polen en Roemenië.

GROTE PROBLEMEN BIJ DE LUCHTVAART

Delta Airlines en North-West Airlines hebben grote financiële problemen: surseance loopt. Vooral door hoge pensioenkosten (!!!) en de enorme concurrentie van low-cost boys met daaroverheen de dure kerosine doen hun de das om. Air France (KLM) hun partners in Skyteam kijken effe bezorgd....of niet?

ISLAMLANDEN.

EGYPTE: zie "filosofen en globetrotters"

ALGERIJE GAAT CRESCENDO

Na een 15-jarige bloedige burgeroorlog met 100.000 doden, een vuile oorlog zegt men, wil Bouteflika "opnieuw beginnen". Hij kreeg een positieve respons op het "vergevingsreferendum" en wil nu gas geven om zijn land te laten profiteren van zijn energievoorraden. Welvaart moet het grote leed doen vergeten en....vergeven. Sinds 1962 (onafhankelijkheid) was Algerije niet in zo goede doen: een handelsoverschot. 50 miljard valutareserve, inflatie van 3%, engroei in de economie, zelfs zonder de olie/gasinkomsten. En wat gaat ie doen met zijn petrodollars? Hij zet op grote infrastructuurprojecten: autoweg van 1200 km van Marokko, door Algerije naar Tunesië grote stuwdammen, ontziltingsfabrieken voor zeewater, een groot vliegveld en een metro voor Algiers. En, 700.000 huurwoningen en 1 miljoen appartementen: voor de volgende 5 jaren. Lijkt een hoge inzet, maar velen vrezen dat het nog te langzaam gaat in dit land met 16 miljoen jeugdigen onder 20. Meer banengroei is essentieel zeggen ze, en opruimen van de achterlijkheid. Wat zijn de blokkades? Allereerst de vlucht van de intelligentia tijdens de oorlog vooral naar Frankrijk en Canada (franse deel). Ook gaan de knappere koppen uit de 70-er jaren met pensioen. Een verouderd onderwijssysteem en een archaisch banksysteem zijn twee andere problemen. De banken worden nu geprivatiseerd en de Franse banken staan in de rij om mee te doen. In 2006 komen er creditcards en cheques en daarmee zal veel zwart geld in circulatie komen. De

corruptie bij de overheid, mn bij de douane, moet opgeruimd worden: velen verdienen daarmee hun boterham. Er zijn twee Algerijes: het zwarte en het witte en die moeten snel gekoppeld worden. Ook moet de chinese (!) concurrentie snel aangepakt worden (textiel. Porcelein). Aan alles is tekort alles is verkoopbaar maar er mankeert management voor de ondernemingen. Dat wordt geworven in India en Egypte. Er zijn vele chinese ondernemingen aan het werk (!) vaak in opdracht van investeerders uit Saoudi-Arabië. Het bouwen van winkelcentra loopt storm. Iedereen wil snel....een beter leven, zonder mankeren. Europa, je burens zijn ontwaakt en willen van alles. Laat niet de chinezen alleen daar aan het (infrastructuur)werk, doe mee, alles is nodig. En please Frankrijk, help Europa deze marktingang zo dichtbij, te exploiteren. Vite, vite!
PS: Bouteflika ligt in Parijs in een ziekenhuis.....niemand weet precies waarom. Zijn aftreden zou grote pech zijn.

TURKIJE ONTWIKKELT ZICH ENWORSTELT

Rechts demonstreert in Turkije tegen een colloquium dat links organiseert over het "onder ogen zien van de eigen historische waarheid". Dus vooral over de genocide op de Armeniers en de onderdrukking van de Koerden. Journalisten en wetenschappers lopen nog steeds het risico van vervolging bij het bespreken van het verleden; dat past niet in de hernieuwde bewustwording van de Turken en de trots op hun inderdaad machtige (Ottomaanse) geschiedenis. Een proces dat je ziet in alle "emerging countries". Denk aan de engelsen bij hun vervolging van de (hollandse) boeren in Zuid-Afrika, de fransen met hun vuile oorlog in Algerije, de Duitsers,,,,tja dat weet eenieder, de Japanners in China en Korea en, last but not least, de hollanders in Indonesië. Ik weet nog goed toen een oud-militair, intussen psycholoog geworden, op TV een boekje open deed over zijn trauma's van de Nederlandse politionele acties. Er werd schande geroepen over deze nestvervuiling!

En weet U nog van onze boosheid over het trouwen van Willem-Alexander, toen bleek dat zijn as schoonvader, bij de Argentijnse vuil oorlog was betrokken geweest? Natuurlijk moet Turkije zich zelf confronteren met zijn duistere dingen van vroeger, maar zij die luid schreeuwen dat ze dat niet open en eerlijk doen, kunnen beter eerst even in de eigen historie poolshoogte nemen. Dus eisen stellen, OK, maar snappen hoe lastig zoiets is, staat ook goed. L'histoire se repète, maar ook: L'Histoire se repetera! Velen moeten nog volgen: deze dingen zijn "des mensen", helaas...

EEN JONGE TURKSE AAN HET WOORD

Ze is 20 en succesvol actrice. Vader uit het zakenmilieu van Istanbul. Universitair opgeleid, internationaal geïnterviewd. Ze werd door Paris Match geïnterviewd en zei:
"Mijn Engelse vriendin bezocht me en was geheel ontdaan over de ongelooflijke dynamiek en moderniteit van mijn stad. Haar idee was totaal outdated. Europa heeft niet echt gekeken naar wat hier de laatste jaren gebeurd; deze stad is levendiger dan Londen. Kijk eens uit jullie ogen, Europeanen in plaats van naar je eigen navel te staren. En ons te zien als Koerdenmoordenaars en fundamentalisten. We kunnen, als het moet, echt zonder jullie leven, dat is tot nu toe prima gegaan. Wij geloven ook niet meer dat wij echt welkom zijn. Jullie moeten je naam van "Europese Unie" veranderen in "Christelijke Unie". Gebaseerd op een erg moderne conceptie van het christendom: zonder liefdadigheid, zonder openheid maar vol hypocrisie. Jullie Christenen, die enkel voor begravenissen naar de Kerk gaan."
Deze dame is een vertegenwoordigster van het jonge, nieuwe en toonaangevende Turkije, dat meer zelfvertrouwen vertoont dan heel Europa samen. Is het geen historische fout om over het hoofd te zien, dat dit vooral ook swingende land, voor revitalisatie van de "oude man Europa" wel eens de remedie kon zijn? Die achterlijke boeren en fundamentalisten dan? Kijk eens naar China en India waar ook maar 1/4 van de bevolking in de moderniteit stapte en de rest vooralsnog blijft in achterlijkheid. Deze landen zijn ook sterk op weg de wereldmachten van morgen te worden. Hoort u nog iemand over het communistische China? Welnee, elke industrieel is daar langer dan in Europa op zakenbezoek. In Duitsland blijkt uit officiële statistieken dat het merendeel van nieuwe kleine ondernemers...turks is. Het is toch gewoon zo dat Europa in bevolking sterk achteruitgaat? En dat immigratie een noodzaak is op termijn

van enkele jaren? Waarom dan niet Turkije in Europa, waar een enorm potentieel aan jeugd aan het ondernemen wil? We zijn misschien wel bang van...de dynamiek en zelfbewustheid van dit "emerging country"omdat we die eigenschappen zelf verloren zijn? Europa let op en maak nu niet weer een fout.

DE MACHTSTRIJD IN GAZA

Israël weg en nu is het gevecht onder palestijnen uitgebroken over de macht. Abas probeert greep te krijgen, met veel moeite. Hij loopt op eieren. Hamas lijkt nu de vijand van Sharon en Abas. Wat gaat er om in de hoofden van de betrokken politici, vraag je je af? Verliet Sharon Gaza om de Hamas de finale klap te kunnen toebrengen. Langs de weg van de "interne burgeroorlog" waarin je je dan wel kunt mengen? De verkiezingen voor de palestijnen zijn op 25 januari 2006. De verkiezingsstrijd is volop gaande en uiterst bloedig. Het is slikken of stikken. Arme palestijnen, met hun historie van extreem geweld om hun heen en dus ook in eigen gelederen. Een geweldsgeneratie vecht,....wat kunnen ze anders? Intussen stapte Sharon op uit de Likoeidpartij en vroeg om nieuwe verkiezingen. Daarmee lijkt hij zijn positie verder te versterken. Hij is nog niet klaar met zijn werk vindt hij; een aparteriek die soms verrast die Ariël.

IRAK: OPRUIMEN EN OPNIEUW BEGINNEN?

De grondwet "haalde het" met (uiteindelijk) 78% voorstanders; alleen de voorstanders heten Sjiïten en Koerden en (het merendeel van) de tegenstemmers heten Soenieten (20% van de bevolking). Ook de maximaal twee tegenstemmende soenietische provincies kwamen er niet: de 2/3 meerderheid werd daar niet gehaald. Ontegengesteld een stevige demonstratie van een meerderheid die vrede wil en verandering en zeker niet terug wil naar "vroeger". Een soenietische minderheid, is en blijft in oorlog met het nieuwe Irak. En iedereen weet dat het mogelijke vertrek van de VS uit Irak eer sterk afhangt van deze rebellistische minderheid, dus dat de gematigde Soenieten eigenlijk het lot van de VS-troepen bepalen, vooralsnog. De spanning blijft en de bommen ontploffen nog krachtiger dan eerst. Deze bevolkingsgroep die al de bestuurlijke macht had onder de Ottomanen en ook de Britten al veel vroeger, is gedoemd die positie, mede door zwaar misbruik, op te geven. Dat went heel slecht en is voor Al Zakwiri een uitgelezen kans op creatie van politieke onrust.

De olierijkdom is toegefallen aan de voorstemmers, de Sjiïten hebben hun zin gekregen mbt de godsdienstige toetsing (Islam) van wetten, En de Koerden kunnen hun al defacto aanwezige autonomie praktisch voortzetten. De Amerikanen en Britten cs zijn natuurlijk ook blij: stel je voor dat deze grondwet zou zijn afgewezen...Maar of vrede, veiligheid en welvaart nu dichtbij zijn, betwijfelen velen in dit land met een machtige guerilla. En of nu het vertrek van de geallieerden aanstaande is? Geloof u het....als u bedenkt hoeveel olie daar vandaan komt? Ik nauwelijks.

Saddam voor zijn rechters en op TV. Samen met nog wat anderen (die niemand van ons kent) zat hij in de beklagdenbanken in een peperdure, pas gebouwde rechtbank. Zijn rechter wilde enkel de procedurele aanloop nemen, maar Saddam blijft Saddam. Op onnavolgbare wijze wist hij de sfeer van "foute boel aan de rechtbankzijde" op te roepen en maakte hij er meteen een politiek toneelstuk van. Want de zwakte zit, onveranderbaar, in de legitimiteitskwestie. Wie is deze rechtbank en hoe komt hij daar?

Er is geen weldenkend mens in Irak die niet weet dat deze man een massamoordenaar was en dat hij weg moet, maar weinigen zien in deze rechtbank het ferme gezicht van een nieuw legitiem regiem dat afrekent met gruweldaden van haar voorgangers. Het oogt gewoon fout...en ook de Amerikanen kriebelt dat na hun gedonder over "arms of mass-destruction" die nooit iemand vond. De nogal povere vertoning sloot met een verplaatsing van het vervolg naar eind november..En een dag later werd de advocaat van een der aangeklaagden, een Baathfunctionaris, vermoord. De rechters zijn qua naam niet officieel bekend.....(echt waar!), en rechters en aanklagers worden op een massieve wijze bewaakt. Maar de advocaten niet...daaraan had niemand gedacht. De tegenstanders zullen nog veel meer trucs bedenken om dit proces te frustreren en het tot een politiek showproces te maken. Rechtspreken kan enkel in een situatie van recht en door mensen die legitiem op de

rechterstoel kwamen. Dat is dat diepe gevoel wat velen van het ras der "homo sapiens" nog intuïtief voelen....gelukkig maar...Irak blijft nog lang een krantekop. En nu de parlementsverkiezingen van 15 december...

TRENDS/TECHNOLOGIE.

EEN LEGERTJE HOMO'S

De werving voor het engelse beroepsleger ligt moeilijk. Net als in de VS wil niemand naar Irak worden gezonden. Nu was er altijd al een wat "gespannen" verhouding met de "gay's" voor het engelse leger: liever niet dus. Dat is nu radicaal anders; er wordt zeer actief geworven onder deze groep, mannen en vrouwen. Emancipatie uit bittere noodzaak...En een voordeel is ook dat je geen "mannetjes-vrouwtjes problemen in de kazerne krijgt". Mannen met mannen en vrouwen met vrouwen; alleen samen....vechten. Opgelost alle narigheid.

KOMT DE KUISHEIDSGORDEL TERUG?

Nee, natuurlijk, maar ik moest daar even aan denken toen ik las van een nieuw product dat (geloof het of niet!) RAPEX heet. Het is ontwikkeld tegen...verkrachtingsgevaar....en er werd "afgekeken" van een oud afrikaans hulpmiddel dat hetzelfde beoogde. Dus het is een vrouwencondoom met weerhaakjes erin. Kom je in dit condoom dan prikt het zich aan je vast en kan er enkel door de chirurg worden afgehaald. Ai, ai dus. Nou denk je dan, zullen de vrouwen wel blij zijn. Nee dus, fanate feministen beweren dat het zal leiden tot moord en doodslag en niet enkel tot voorkoming van verkrachting. Tja, ik weet het echt niet. RAPEX kost 15 cent en je doet het s'morgens in , net zoals je bijvoorbeeld het alarm op je huis zet bij vertrek. Moet wel even wennen.

INTERNETSPERMA

Ongehuwde vrouwen kunnen via internet nu ook sperma bestellen. Het is overigens in Frankrijk verboden dat zo aan te bieden. Dat gaat dan zo. U kiest uit de beschrijving "uw" donor uit en maakt een afspraak. Sommigen komen dan het sperma ter plekke afleveren, netjes in een buisje, en u betaalt enkel de reiskosten van de donor. Andere aanbieders vragen een vast bedrag van 400-500 euro en komen ook bij u langs. Maar zij komen wel uit de gigolo-branche eigenlijk. Dit heet dus produktdifferentiatie. U ziet het maar weer eens: een mens kan bijna alles bestellen en kan het uit de luie stoel doen. Maar je moet wel goed oppassen wat je bestelt.

INSPECTIE VAN DE SEMINARIES

Vaticaanse inspecteurs onderzoeken de Amerikaanse seminaries etc. op homoseksuele mensen. Er wordt stevig ondervraagd over homoneigingen en "afwijkingen van de leer". Hadden we al eerder eens, maar nu naar aanleiding van de recentere zedenschandalen. Ze weten bij het Vaticaan natuurlijk ook dat pedofilie en homoseksualiteit niets met elkaar van doen hebben , denk ik. Maar beiden "mag niet"; dat maakt het wel zo eenvoudig. De contacten met Opus Dei zijn ook weer wat aangehaald recent en de nieuwste katechismus verkoopt als ik weet niet wat. Daarin staat overigens dat "homoseksualiteit een ziekte is die veel te maken heeft met het genieten van een te grote welvaart/luxe". Nou dan zal dit kwaad binnenkort vanzelf wel wat verminderen als de economische groei zo blijft pruttelen. Ook masturbatie, verkrachting en overspel zullen afnemen dus. Dat is dus de relatie religie en economie. Verrassend.

DE GESCHEIDEN GELOVIGEN

Als je bent gescheiden en/of hertrouwd mag je niet ter communie in de katholieke kerk. Dat was ik vergeten. Ratzinger wilde , in zijn vorige functie, wel iets aan versoepeling van deze regel doen. Maar dan enkel voor hen "die zijn verlaten" , niet voor de "verlaters"! Vele herders pleitten al lang voor versoepeling en wijzen op de wreedheid van de wet. Benedictus is nog stil hierover. Ik ben er niet mee geholpen omdat ik al voor de scheiding mijn

katholicisme opgaf. Toen ik dat wilde laten noteren op het gemeentehuis in Nijmegen, zei de loketambtenaar, een vriendelijke grijze (katholieke) man: Zou je dat nou wel doen jongen? Ik antwoordde dat ik er best over wilde praten, nadat ie het had genoteerd. Dat gebeurde en ik kon helaas deze aardige man niet gelukkig maken. Ik had met hem te doen (en hij met mij). Zo kan het afscheid toch nog iets moois hebben dacht ik. Maar niet voor iedereen, besef ik nu. Allez, Joseph opschieten.

NIEUWSTE MODE: FLAT TAX

Het is plots overal uitgebroken, DE grote versimpelingsgedachte in belastingland, de z.g. FLAT TAX. De gedachte is zeer simpel: iedereen betaalt b.v. 35% belasting over zijn inkomen, wat ie ook maar verdient. Na afschaffing van pre-pensioenen, langere werktijden, hogere bijdragen van gepensioneerden, nu weg met progressieve of andere ingewikkelde belastingssystemen. En dus ook veel minder belastingambtenaren, fiscalisten, accountants en zich ergerende belastingbetalers in de tijd dat het aangifteformulier moet worden ingevuld. De gedachte oogt zeer charmant op eerste gezicht, maar mag met recht een revolutie worden genoemd. Duitsland, Nederland, UK en zelfs Frankrijk "studeren" er al op. En u moet het mede zien in het kader van b.v. afschaffing van de hypotheekrente-aftrek in Nederland, dus beide effecten samen moeten worden beoordeeld.

In Duitsland wil de CDU dat je op EEN A4-tje je aangifte kunt doen en dit A4-tje wordt je ingevuld thuisgestuurd met alle familiegegevens en de opgave van je werkgever. De vele aftrekmogelijkheden zijn praktisch weg en dus is het completeren in een uurtje gepiept. (Top)tarief 39%. De vergelijkbaarheid van belastingen c.s. in Europa zal erg simpel zijn. Het is een oude (organisatorische) wijsheid: zorg dat je klein en eenvoudig opereren kunt als je (harder) moet strijden voor je bestaan. Small and simple is beautiful, geldt voor Staat en individu. Dat deden onze voorouders al als ze op jacht gingen en waarom zouden deze oude gewoonten, in deze tijden van dynamiek en nieuwe strijd om het bestaan (of behoud van...), niet opnieuw kunnen gelden?

Voor mij maakt het weinig uit als ik ook hoor dat men de belastingbijdrage van AOW-ers toch al wil verhogen van de huidige ca 18%, naar het dubbele. Via een procentje meer per jaar, om te wennen. Dan kom ik ook op het getal van een mogelijke flattax, die merkwaardigerwijze in alle landen rond 35-40% uit schijnt te komen. Uniformiteit in Europa op fiscaal gebied komt dus toch nog dichterbij.

DE MODERNE HOND

Namen voor honden zijn nu ook al zeer modegevoelig: dus Rex of Milou is echt UIT! Pas dus op dat u niet voor paal staat als u uw viervoeter roept.

Hondevoer idem: elke hondensoort, elke leeftijd zijn eigen specifieke voedsel. De tijd van de "restjes oppeuzelen" is definitief voorbij. Een echte baas geeft al 180 euro/jaar uit aan de hap van Fikkie. En hij moet regelmatig een check-up hebben bij de dierenarts, denk erom.

Gezondheidsproblemen zijn nu ook al peperduur: een fractuurtje repareren kost al zo'n 40 euro en een majeure operatie al 1600 euro. Dus kunt u nu al een ziektekostenverzekering afsluiten voor ...25 euro per maand. Met eigen risico en maximum, dat spreekt.

Dog-sitting? Geen probleem in de meeste grote steden en de luxe hotels. Na zijn driesterren maaltje (15 euro) in een Parijs luxe hotel wordt Alexandra door de dogsitter uit wandelen genomen. Uiteraard is ie voorzien van een chipje wat hem opspoorbaar maakt via GPS en uw mobiele telefoon. Als u tenminste bent geabonneerd op deze service: slechts 1400 euro/jaar. Daar kan je je hond niet voor laten lopen en dan heeft de dogsitter ook nog een levenskans als Alexandra pleite gaat. Gewoon sociale plicht.

Haute couture is er ook: mn Ralph Lauren en Gucci sloven zich graag voor u uit in deze. Kortom een mens is er niks bij als je de hondenscene ziet.

U weet dat de hond in de islamitische cultuur zeer weinig status geniet: dus daar ligt nauwelijks markt voor de hondenverwenners. In het westen destemmer.

Wat moet je van dit alles nu denken? Uiteraard moet een dier goed verzorgd worden; als je ons hier met de katten ziet....Maar gaat het dan zover als hierboven geschetst? Kennelijk wel, luxe maakt geen halt ook niet voor uw huisdier. En 2/3 van de mensheid maar verder

honger? Nou, daar trok zich ook eerder, voor deze speeltjes niet iedereen wat van aan als ie zijn centjes uitgaf aan luxe dingetjes. Dus dat is de hond echt niet schuld.

Waarden en normen zijn kennelijk zeer dynamisch en elastisch in de moderne wereld. Het bovenstaande schokte me toch wel: ik begin dus oud te worden en mijn normen/waarden setje is sterk verouderd. Opa snapt het niet meer. Het is te laat.

(MEER) STROOM UIT UW RUGZAK

Tja, ik schreef al eens over stroom fabriceren met zonnecellen op je rugzak. Nou heeft er iemand bedacht dat de wandelbeweging met ca 38 kilo op je rug (lekker zeg!), veroorzaakt dat je wel 4-7 cm op en neer huft bij elke stap. En daar kan je met een machientje in de rugzakbuizen, ook al stroom van maken. Zoals uw horloge zich van uw polsbewegingen automatisch opwindt! Nu dus alletwee en u kunt straks onderweg nog elektrisch koken. Dus uw uitrusting bevat straks een elektrisch kookplaatje. Net op tijd nu ook de benzine en de spiritus zo duur worden. Wandel ze mensen.

PS: niemand denkt er mogelijk aan om ook koplamp en achterlicht op een "backpacker" te monteren. Uitvinding, alweer!

BIG DOCTOR IS WATCHING YOU

Het kon niet uitblijven: je kunt nu je hele lichaam on line "hangen". Overal sensoren die data opnemen over je huishouding, die doorseinen naar je mobieltje en die stuurt het dan weer via internet naar de PC van een medische dienst. Je hangt dus direct aan je dokter. Zo. Een marathonloper was proefkonijn en het werkte pico bello. Eerst werden de Formule 1 auto's on line gehangen met de pits en nu Uzelf dus ook. Gaat er iets mis, dan wordt je gebeld. Je drinkt bv veel whisky en dat valt op: je krijgt een douw van de dokter. Je steekt er een op: ai! Nou maar hopen dat de minister van gezondheidszaken niet zo ver gaat dat de ziektekostenverzekeraar ook aangesloten wordt. Dan wordt je premie on line verhoogd als je drinkt en rookt. Maar hij mag je lekker niet uit de verzekering goien! Mis poes. Voor je gezondheid mot je wat over hebben. Waar mot het naar toe, mensen?

DE GEDACHTE IS DE ACTIE

Tja, je zal maar invalide zijn en je ledematen niet meer kunnen commanderen. Je kunt wel van alles willen, maar de gedachte haalt niks uit: de verbindingen van hersens naar onderdeel zijn stuk. Maar nu komt er Braingate van Cybernetics (USA), en vele problemen zijn op te lossen. Het volgende kan er voor je worden gedaan:

Dus planten we een chipje met 100 draadjes in uw hersens en verbinden elk draadje met een neuron dat in de commando weg ligt. Ook monteren we een zendertje onder uw schedeldak dat de signalen van uw brains naar een computer stuurt die er dan weer een actiesignaal van maakt in uw lichaam. En zie, wat u WIL gebeurt direct.... Het werkt prima bij mensapen en nu ook bij de eerste proefpersonen. De verlamde proefpersoon denkt gewoon "het licht moet aan" en floep daar gaat het aan want de PC kreeg het commando van het zendertje via het chippie in uw brains. Ook PC-spelletjes spelen kan en uw E-mails oproepen. Zonder dat u een vinger beweegt.

Uiteraard kan je nu dus ook een verlamd iemand laten koffie zetten en tennissen en zo verder. Overigens gaat het pas goed na zeer lange, intensieve leerinspanningen. Zoals bij revalidaties. De markt voor Braingate is, denkt men, twee miljard dollar.

Nou geloof ik dat niet: ik schat de markt veel groter. Want wat is er nou leuker dan NIET INVALIDE zijn, op de bank liggen en het licht doen aangaan zonder je te bewegen? Of van zender te wisselen zonder dat verrotte afstandsbedieningsding (dat altijd weg is). En vult u maar in. Ook het grote knoppenprobleem van de "oudere mens" is nu op te lossen: je leert hem wat ie moet DENKEN en...het wordt voor hem gedaan. DVD-spelers, satellietontvangers and what have youzijn kinderspel geworden voor opa en oma. Ze moeten nu wel naar die andere cursus, war echter geen handleidingen meer moeten worden gelezen. Gewoon brain-training en klaar is oma.

Want als onze invalide medemens het mag hebben dan wij gezonden ook. En in het basispakket dus. Niks discriminatie van gewone gezonde mensen!

GROEIENDE HERSENMASSA'S

Onze geleerden dachten dat onze hersens al wel zo'n 200.000 jaren onveranderd waren. Geruststellende gedachte als je niet in Darwin gelooft. Maar ai, dat klopt niet meer. In Chicago vonden ze twee genen die de hersenontwikkeling sturen die veranderd zijn. Eentje is al 37.000 jaar veranderd bij 70% van de mensen en een andere "pas" 5800 jaar en dat bij 25% van de homo sapiens. En nou blijkt ook nog dat dit vooral bij de westers en de midden-oosters gebeurt en niet...in Afrika. Hoe dat kan weet niemand en de ontdekkers haasten zich met te zeggen dat hier niets uit kan worden geconcludeerd mbt de menselijke intelligentie. Na Buikhuizen (nederlandse geleerde die ooit werd kapotgeschreven na publicatie over rassenverschillen) is men ZEER voorzichtig geworden. Komt van Neurenburg weet U. En, de christenen die in de creatie geloven en niet in Darwin, krijgen het weer even lastig. Niet zij die weten dat de mens pas 10.000 jaren bestaat, die zijn te laat.

KURK ZONDER SMAAK

Tussen 2 en 5% van de wijnflessen heeft een kurksmaak; dat is niet bepaald niks dus. Een eeuwenoud probleem dat echter schijnt toe te nemen. Dus op naar de "kunststof kurk". Dat zat de Portugezen, grote kurkleveranciers, niks lekker en dus werd er gespeurd naar een oplossing. Hoe krijg je dat foute micro-organisme dat trichloor-anisole aanmaakt en zo de wijnsmaak bederft nou uit die kurk? En ze vonden er wat op. Als je de kurklaag behandeld met "een geheime stof" die je in het schoonmaakwater oplost, krijg je gegarandeerd geen smaakproblemen meer! Het kost slechts 0,60 euro per 1000 kurken. Niks dus.

We zijn dus net nog gered en kunnen in de toekomst de kurken laten knallen en ploppen dat het een lust is. Minpuntje: dat snobistisch "terugsturen" van aangebroken flessen "die naar kurk smaken" is helaas ok voorbij. Och, we vinden wel wat anders om onze smaak superioriteit te demonstreren niet? En dat akelige plastic ding dat ik al een paar keer aan mijn kurketrekker zag bengelen hoeft niet meer. Daar zijn we mooi van af; er zijn grenzen!

++++
++++

TOPICS-CAPITA SELECTA

WIE IS "HET" EIGENLIJK ALLEMAAL SCHULD?...IN FRANKRIJK? (2)

Eerst een franse opiniepeiling: 83% vind politici incompetent, 85% vind ze gewoon egoïsten en 78% zegt dat ze enkel aan hun hachje denken. Met zulke uitkomsten spreek je van een "enorme kloof tussen gekozenen en kiezers", niet?. Lodewijk XVI zei het al: "Als het volk slecht over je denkt, dan heeft het volk gelijk en niet de machtige". En Brecht zei schamperend: "Als het volk niet tevreden is, moeten we het volk wisselen".

Er is hier iets merkwaardigs aan de hand, immers, het volk koos zelf de politici etc. , in een democratie. Ja toch? En iedereen weet toch ook, dat als een minister een grote verandering/hervorming voorstelt, kan hij een volgende keer meestal beter niet meer kandidaat zijn? Dus zijn de kiezers de malaise eigenlijk gewoon zelf schuld en niet de politici! In Frankrijk ligt dat wat genuanceerder omdat we hier een machtige president hebben, die maar door...20% van de fransen gewenst werd. En daardoor is de regering ahw nogal onmachtig en geeft de indruk, dat ze niks doet. Dit alles vanwege het uiterst komische kiessysteem alhier.

Nu is er een leuk boek van ene Hirschmann, dat weer aktueel lijkt. Deze auteur onderkent een soort cyclisch gedrag bij "het volk", men gaat steeds heen en weer tussen: algemeen en

individueel welzijn, anders gezegd, de wens en de roep naar solidariteit en, de bevrediging van de eigen behoeften. En in Frankrijk lijkt men nu naar de individueel gerichte fase te zijn overgegaan. Hirschmann troost ons en zegt, dat het op en neer gaan nooit zal stoppen en dat het dus knap lastig is als je politicus bent in dit systeem!

Dan is er ook nog het opvallende verschil tussen wat fransen ZEGGEN dat ze willen en dat wat ze DE FACTO doen. Een voorbeeld is b.v. dat uit alle meningsregistraties blijkt dat men de TV-zender ARTE (intellectuele zender) hoog aanslaat, terwijl de kijkcijfers duidelijk laten zien dat F1, met zijn vele realityshows etc. het dichtst wordt bekeken. Dus het verschijnsel van de "grote nationale leugens". Geen eenvoudige situatie.

Dus het probleem zou kunnen zitten in de "farizeïsche opstelling" van het grote publiek, het dubbele gedrag. Voortkomend uit onvrede, onrust, onbehaaglijkheid, frustratie dat in ons mensen zit. Dus de ontevredenheid die men aanwijst is het spiegelbeeld van het eigen innerlijk. Zo zien sommigen het in het land van Marianne: ze zoeken een volk dat zichzelf niet belazert, eigenlijk...

Nu weet U ook van dat CPB rapport in Nederland, enkele jaren geleden, waarin werd gezegd dat "de nederlander" zo'n gelukkig mens was...Prachtig toch! En vlak daarna brak met Fortyn de politieke pleuris uit, eindigend in de moord op hem en...voortgezet met nog veel meer gedoe waarin de moord op Theo van G. paste...Is dat wat Hirschmann bij de fransen ziet? Zijn wij toch zo frans dan? Stemden daarom Nederland EN Frankrijk "nee"? Of, is het een internationaal, ja zelfs een europees beeld? Ziet u wat ik bedoel: Hirschmann for president dus!

WIE IS "HET" ALLEMAAL SCHULDIN HET ONDERWIJS? (3)

In Nederland praat men in het onderwijs nu over "canons". Maria uit Maastricht benoemde een commissie die een canon moet bedenken voor het onderwijs in de vaderlandse geschiedenis. En andere onderwijs-experts discussieren ook al over een canon voor het nederlandse literatuur onderwijs. Wat een canon is? Nou een opsomming, een lijst of een voorschrift over wat in die vakken moet worden geleerd. Vroeger heette het een "boekenlijst" dacht ik.

Goed, vanwaar deze toestanden? Wel, het gaat niks goed in het onderwijs, dus komt er (weer) een commissie. Mensen uit het vak vinden dat dit canongedoe tot niets leidt, ja, dat het eigenlijk ondoenlijk is. Want stel je wat voor dan komt het: te weinig vrouwelijke auteurs, te weinig vlaamse, te weinig allochtonen, enz. In de NRC stond laatst al een lijstje van boeken "die iedereen gelezen zou moeten hebben". Wat is er aan de hand dat dit alles gebeurt?

Wel, ik lees dat het eigenlijke probleem is, dat er op middelbare scholen niet meer wordt gelezen. Ja, dat de jonge docenten zelfs een hekel aan lezen zouden hebben en dat dus zelden doen. En ook daarover maakt de canoncommissie van Maria zich ook al grote zorgen, klinkt het. Dat er zelfs een "anti-intellectueel klimaat" op de middelbare scholen zou heersen. Een cijfertjescultuur van zeer formele en oppervlakkige aard!

In een eerder stukje onder deze vlag ging het over de "schuld van de onderwijsmanagers", die hadden de professional helemaal in een verkeerd keurslijf gedwongen toch? Nee, hier lees ik dus dat het deleraren zelf zijn die niks meer zien in lezen...

Nou ben ik een complete onderwijs nitwit (geworden). Na mijn HBS en TH, en 4 jaartjes part-time wiskundeleraar spelen als student, kwam ik enkel nog met volwassenenonderwijs in aanraking in mijn vakken, de automatisering en de organisatiekunde. Maar dat was "particulier onderwijs" aan betalenden in de 70-er jaren. Dus ik ben geheel uit het beeld geraakt, zeker.

Nu lees ik de volgende diagnose:

- scholen zijn geen centra meer van vorming en ontwikkeling....
- scholen zijn ordinare prestatiefabriekjes, diplomadrukkers, en bij het produceren van wijsheid op papier "jatten" de leerlingen gewoon alles op internet.
- Op scholen versloffen de bibliotheken en staat het enkel nog vol PC's.
- Op scholen heerst een anti-intellectueel klimaat, de leescultuur is afgeschaft.

Dat geloof je toch niet? Ik weet niet wat ik hoor en lees! Er is nog meer:

- leraren lezen zelf ook nog nauwelijks iets
- jonge docenten hebben en uitgesproken hekel aan lezen
- buitenstaanders hebben geen idee van de ongeletterdheid die binnen scholen oprukt
- bij vakken waar stevig in gelezen moet worden wordt daarmee "gesjoemeld"

Daarmee bekriipt mij dan een compleet ongeloof, ik droom, denk ik dan.

"Als scholen hun vormende taak weer willen gaan opnemen dan zal er weer een leescultuur moeten komen. De smaak van het lezen moet er weer komen en de nieuwsgierigheid moet worden geprikkeld bij de leerlingen."

Dat klinkt heel wat anders dan een literatuurcanon maken. Want het gaat dus over het ontbreken van een (Lange Termijn) visie op het onderwijs. Daaruit moet een eisenpakket voor leraren worden gedestilleerd een nivo-eis ook. En het zou niemand verbazen dat straks blijkt dat de leraren de boeken die in de canon staan....nooit zelf lezen...

Dit staat in de NRC, en wordt mij toegezonden door een vroegere collega. Hij (en ook anderen) selecteren uit de nederlandse kranten voor me, mogelijk ook uit eigen ongerustheid en verbazing.

Welaan, vraag ik U klopt dit nou echt? Is dit de huidige status van het onderwijs? Is dat de voorbereiding van het vaderland op een moeilijker toekomst waarin hoog opleidingsnivo en intellectuele kwaliteit essentieel zijn (zegt Brinkhorst bv)?

Als de schets die ik las correct is, begin ik meer te begrijpen van de ontreding in het vaderland. Of heeft dat er niets mee van doen?

Wat zou ik gaarne hierover feed-back krijgen van de lezers (er zijn er minstens 3 à 4 dacht ik) drie in het onderwijs werken. Zou dat kunnen? Want ik denk dat dit onderwerp voor de toekomst een vitaal onderwerp is; zekerder dan ooit! Ik wacht met spanning op uw respons...

Als contrast nog wat over de onderwijsaanpak (lager onderwijs begrijp ik) in het UK. Men geeft hiervan de volgende schets, na een hervorming die nu 5 jaar functioneert:

- de directeur is zeer autonoom, heeft een budget en beslist ter plekke "alles".
- de directeur neemt leerkrachten aan, ontslaat ze en...heeft een stevige greep op hun salaris.
- de directeur mag verregaand het programma bepalen conform de lokale eisen, binnen een ruim algemeen kader.
- onderwijzers worden deels op prestatiebasis betaald: bonussen van 6000 euro per jaar zijn mogelijk (bovenop een algemeen vastgesteld minimumsalaris).
- de onderwijsinspectie houdt een scherp oog op de gang van zaken; de directeur legt aan hen verantwoording af en de onderwijzers weer aan de directeur.

Grote zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, dynamiek en prestaties zijn de kenmerken van de nieuwe onderwijsaanpak. De protesten waren bij de voorbereiding erg groot, men was zeer sceptisch. Nu zijn er echter velen enthousiast over dit systeem, niet op de laatste plaats de onderwijzers (51% VOOR!) en de ouders. De initiatieven voor nieuwe scholen vaak privé-publieke "combinaties nemen snel toe. Scholen die echt slecht functioneren worden zelfs,...door een groep van lokale ondernemingen bestuurd!

De rapportage van de inspectie aan de regering over resultaten was duidelijk positief: een derde van de scholen vertoonde een toegenomen prestatienivo van de leerlingen. Ik kon in mijn informatie weinig vinden over de kwaliteitcriteria die men aanlegt, dus, ik ga daarover eens babbelen met een van de 6 (echt waar!) engelse onderwijzers/directeuren die we kennen. Het zijn n.l. geregelde bezoekers van de Provence en van ons.

Dit zijn twee diverse foto's over onderwijssystemen, uit onderscheiden landen en culturen. Zou de UK aanpak in Nederland denkbaar zijn en daar ook vruchtbaar kunnen werken? Of is dit te engels, te modern?

Onderwijs is toe aan een opwaardering hoort iedereen. Daar ben ik het erg mee eens. Want als het in dit deel van samenleving echt fout gaat, zitten we wel twee generaties in de "dallas". En dat kunnen we ons, in de snel schuivende wereld, echt even niet permitteren! Dus, onderwijzende lezers, verhef uw stem en geef eens uw mening, en, geef ons weer wat hoop!

DE VERENIGDE STATEN ZIJN.....ONVERVANGBAAR!

Zeggen dat de VS vaak onderwerp van kritiek is, is een open deur intrappen; wereldwijd te horen zelfs soms in Le Provençal. Maar ik acht het toch ook eens goed om de positie van de VS eens te bezien uit een wat ander perspectief. Hou U vast dus!

De belangrijkste wereldmacht zijn is verre van eenvoudig. Doe je (soms) niks bij werelddrama's als Bosnië, Ruanda, Liberia, dan wordt je aangeklaagd. Doe je wel wat, zoals in Kosovo, Afghanistan en Irak dan heet je een imperialist en arrogant. En op economisch gebied krijg je het verwijt dat je grote financiële tekorten de stabiliteit van de wereldeconomie bedreigen, al is men stiekum zeer tevreden met je forse groei (want je exporteert naar dezelfde VS).

Dus de VS zijn in een unieke positie. Vrede en stabiliteit in de wereld (lukt dus niet altijd!), veiligheid in de wereldcommunicatie verzorgen, kleine kwetsbare landen beschermen tegen grote (Koeweit, Taiwan) en financiële crises oplossen (Mexico), dat alles moet je even doen. Maar daarbij moet je natuurlijk iedereen te vriend houden, ja, zelfs je eigen volk! Want die willen ook weten of je hun belang wel dient.

Met de Irakkwestie heft Bush het geloof in capaciteit om de orde te herstellen ernstig in twijfel gesteld. Want meer stabiliteit in het Midden-Oosten brengen lijkt bepaald niet gelukt; er is meer sprake van een lont in een kruitvat! En dat heeft de "toeloop" naar Al-Qaida eerder vergroot dan verminderd. Ging het nu dus toch niet om massavernietigingswapens bij Saddam....zoals uit de nieuwste interne schandalen weer blijkt, of toch enkel om olie en proliferatie remmen, mede in Iran en Noord-Korea? De legitimiteit van het optreden in Irak is ernstig in het geding en ook de bereidheid tot milieu-aanpak middels Kyoto is niet goed aangekomen.

Allemaal waar, maar wat zou het alternatief dan zijn? De machteloze VN, of, China? Niemand kan dus serieus de "val" van de VS wensen toch? De factuur van de gemaakte fouten is niet gering, maar verdere verzwakking van positie zou wel eens heel erg kunnen zijn.....Voor de hele wereld dan.....Of denkt U dat het zonder de hoofdrol van de VS gaat? Dus moeten we hopen dat de VS terugkeert naar goed overleg met vele andere landen en zijn niet gemakkelijke wereldrol kan blijven spelen.....Ik denk dat we allen dit moeten hopen. Vooralsnog staat de reputatie van Bush onder grote druk, vooral "thuis". Het is als vanouds de afweging tussen iets hebben dat niet ideaal is, of helemaalniets. En, over 25 jaren, zegt men, is China (India?) aan de beurt. Zit U daar dan op te wachten?

MUBARAK'S EGYPTE.

Hij werd ten vijfde male president, deze keer zelfs met "verkiezingen" en een ware oppositie. Hij regeert sinds 1981; deze legerofficier, die de vermoorde Anwar Sadat opvolgde. Regeren met ijzeren hand, die nu af en toe wat wordt opgelicht, om oppositionele geluiden toe te laten...Een familiebedrijfje "on top"; zijn zoon Gamal, econoom en amerikaans opgevoed, is president van een adviesraad vol met liberalen, en zijn vrouw Suzanne staat bekend als ambitieuze moeder die haar zoon pusht naar de macht. Verlicht despotisme? Een bekend satiricus lanceerde de kreet: "kefija" (we hebben het zat) en is de onofficiële leider van een oppositie waarin van alles rondloopt. Liberalen, gematigde moslims, marxisten, en pan-arabisten, alles op een wazige hoop. Verenigd tegen iets, maar niets om gemeenschappelijk VOOR te zijn.

In dit land, dat vanouds de drager is van de pan-arabische idee, expliciet gemaakt door Abdel Nasser, die er zelfs een oorlog tegen Engeland en Frankrijk voor riskeerde, bij het nationaliseren van het Suez-kanaal. Dit land is, ook zonder een druppel olie, historisch

gezien, toonaangevend in de arabische wereld. En inderdaad deed Egypte al vaker buitengewone dingen, m.n. de gang naar Jerusalem van Sadat, die dat met zijn dood bekopen moest. En Egypte werd bij zijn vredesverdrag met Israël, toen uit de Arabische Liga gezet....en, keerde nu toch weer terug.

Mubarak regeert zijn partij de Nationale Democratische Partij, in dit land van 72 miljoen (= Duitsland) inwoners, waarvan 10 miljoen kopten (christenen). En een zeer aparte bevolkingsopbouw; 60% is jonger dan 35 jaar, 35% jonger dan 15 jaar.... Voor 94% woestijn, officieel 9,3 % werkeloosheid, in werkelijkheid... 20% zegt men. De helft van de Egyptenaren leeft onder DE drempel van armoede...: 1 dollar per dag.

Het volk is in grote meerderheid sterk anti-amerikaans, Mubarak is echter goed bevriend met Bush en de VS top en steunde onmiddellijk de oorlog tegen Saddam toen die Koeweit binnenviel. De Moslim Broederschap is vanouds zijn grote vijand; deze fundamentalistische beweging, ontstaan in Egypte, wordt simpelweg onderdrukt. Ze suddert in de marge, maar is symbool van het anti-westerse, en baken voor veel jeugdige nationalist.

Een beetje historie:

1952 Koning Faroek wordt afgezet door Nasser en het leger

1956 Suez-crisis; Frankrijk en Engeland dwingen vrijgave van het kanaal af

1967 zesdaagse oorlog met Israël, verlies, Nasser sterft in 1970

1979 Caïro en Damascus beginnen de Yom Kippoer-oorlog tegen Israël en verliezen.

1977 Visite van Sadat aan Jerusalem en 1979 vredesverdrag Egypte-Israël.

1981 moord op Sadat

1989 Egypte weer lid Arabische Liga

1990 Egypte steunt geallieerden bij Koeweitoorlog

1992 interne onrust fundamentalisten, staat van beleg

1996 mislukte aanslag in Addis Abeba op Mubarak

2005 nieuw mandaat van 6 jaar na eerste verkiezing ooit, tot 2011

Een lijstje dat tot bewondering maant en dat ook duidelijk maakt dat Egypte altijd al toon aangevendheid nastreefde (en had), in de arabische wereld.

Velen in Egypte willen terug naar de tijd van deze glorie en Gamal, de zoon van Mubarak, zet daar dan ook op in. Hij heeft een ambitieuze lijst van projecten ontworpen, die zijn vader heeft opgepakt: +4 miljoen arbeidsplaatsen, verdubbeling van het salaris van ambtenaren, 500.000 nieuwe huurwoningen, 1200 km autoweg, 500 bruggen, en 3600 scholen. Erg ambitieus en velen vragen zich af of papa dit haalt in de komende zes jaren.

Want buiten Caïro is er veel ontevredenheid en onrust; arbeiders worden slecht behandeld, pachters idem en artsen klagen over gebrek aan alles (en gingen zelfs in hongerstaking).

Jonge advocaten helpen nu deze groepen in het behalen van hun rechten. Marteling en intimidatie zijn dagelijks aan de orde en justitie is uiterst corrupt.... de 8000 magistraten zijn niet erg gesteld op de gewenste hervormingen.

Maar er gebeurt ook positiefs en Gamal probeert van alles om bekend en geacht te worden. Veel van zijn aanhang zit in het buitenland: de geëmigreerde Egyptenaren....

Een econoom heeft een stripuitgeverij en geeft boeken uit waarin een beter toekomstig Midden-Oosten wordt geschetst, waar recht en goeds aanwezig zijn uitgebeeld door de modern ogende hoofdpersonen, en zelfs.... met veel humor. De uitgaven zijn zeer populair en worden nu zelfs in Israël uitgegeven. Maar er zijn ook films met zeer anti-joodse, anti-zionistische inslag, er is sprake van een voortdurende "vergiftiging" van de intellectuele egyptenaren.

En dan nog de 9-delige roman die de nasseriaanse periode verheerlijkt. Een sleutelroman over Egypte waarin niets onherkenbaar blijft. Het wordt veel gelezen, in deze tijd waarin de vooruitgang nauwelijks speurbaar is.

Dit prestigieuze land van het M-O, erfgenaam van het pan-arabisme, suddert voort onder toenemende sociale druk.. Repressie alom, regering en leger pro-westers maar de (jonge) bevolking, arm en radicaal is anti-westers en anti-joods. Nu nog gebreideld door Mubarak, maar wel op weg naar 2011 als weer verkiezingen zullen zijn. En een regiem dat veel belooft, maar waaraan velen toch twijfelen. Deze opinion leader in het M-O en de Liga, is

een van de speerpunten van democratische hoop van de VS-regering. Een land zonder olie, maar des te explosiever...

Egypte lijkt in veel op andere MO-landen als Algerije, Marokko en Tunesië: in problematiek, bevolkingsopbouw en ook in toekomstplannen. Maar dit land ontbreken nogal de middelen waar een Algerije nu wel over beschikt. Het is voor het westen van vitaal belang dat deze slag naar hogere ontwikkeling slaagt, dwars tegen de haat en afkeer van de jeugdigen tegen het negatieve politieke gezicht van het westen. Want de westerse levensstijl en de welvaart is vreemd genoeg overal bij de jongeren populair...Een verwarrend geheel.

Kort voor verschijning van deze editie deden zich rellen voor bij de aanloop van de verkiezingen: de Moslimbroederschap roerde zich stevig. De broederschap scoorde fors bij de verkiezingen: ze werden de grootste oppositiepartij. Mubarak zal nu alle zeilen bij moeten zetten, om de vrede te bewaren, de grote test is daar. De mslimwereld kijkt gespannen toe.....

En waar is nu Europa nu in deze grote moves? Waar is haar positie en haar hulp/visie zichtbaar? Een "alternatief tegenover de gehate amerikanen" is zeer nodig. Europa, laat opnieuw een kans schieten, in dit deel land dat spreekbuis is van moslimlanden en, dat als buur een grote afzetmarkt en handelspartner zou moeten worden. Mede als opvang van de schade die China en India en anderen ons nog zullen toebrengen...Europa wordt wakker!

++++
++++