

# LE PROVENÇAL.

EDITIE 11-05

speetjensml@wanadoo.fr

## INHOUD

### REDACTIONEEL.

.VOORAF:

.INGEZONDEN.

### VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

#### *.L'EXCEPTION FRANCAISE*

##### **EEN VEENBRAND, DIE BEGON IN PARIJS.**

DE EED VAN EEN VRIJMETSelaar.

DE DS WORDT 50 JAAR.

FRONTALE AANVAL DOOR DE WIJNBOEREN.

SCHATJAGEN.

LEVE DE VERMOGENSBELASTING.

TWEEDE KANS IN HET LEGER.

OP IS OP.

ASTERIX CONTRA GOOGLE

BOEKJE VOOR ONDERWEG

EEN OUD PLASJE

VAKBONDEN CONTRA WALL-MART

BIJEN: EEN ZEGEN VOOR HET BNP

DE TREK NAAR DE PRIVÉ-SCHOLEN

HET MIRAKEL VAN DE TGV.

GEDONDER AAN HET FRONT (NATIONAL)

ALWEER DIE JASON?

#### *.ALLEDAAGS UIT DE MIDI.*

BORNE D'OCCASION

STUKKIE GROND

#### *.LE JOURNAL MORMOIRONAIS.*

FÊTE VOTIVE

#### *.COIN DES POËTES.*

MEVLANA (Over derwishen)

BALANCEREN

APART (A PART)

IN BLOED GEDOOPT

### VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN.

#### *.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?*

##### **ALGEMEEN.**

MONDIALISATIE EN DIE ARME ONDERNEMINGEN.

RONDVLIEGENDE KAPITALEN.

##### **AFRIKA.**

IN NIGER IS NIKS AAN DE HAND.

VERVLIEGENDE HOOP IN ETHIOPIË.

OPNIEUW BEGINNEN IN BURUNDI

##### **EUROPA.**

DE TOPPRESTATIE VAN SCOTLAND YARD.

TOERISTISCH TERRORISME.

NA HET DUBBELE "NEE"

**CHINA/INDIA en Azië.**

CHINESE PILLEN UIT DE TUIN.  
STAAT VAN BELEG VOOR DE THÁÍS

**VS.**

CHAVEZ ZEI DE VRIENDSCHAP OP  
DE LATINO-BURGERVADER VAN LA  
NOG MEER KATRINA'S?  
ZELFS UNCLE SAM ZAL "OM" MOETEN

**ISLAMLANDEN.**

EEN DOMME TEKST.  
HENRI K. OVER IRAK.  
GROENTEN UIT DE GAZASTRIP  
DE TURKSE DERWISHEN  
GEEN HOOFFDOEK MAAR TOCH EEN....HOOFFDOEK

**TRENDS/TECHNOLOGIE.**

EMOCRATIE.  
MOBIEL VIRUS.  
BIO-GEMEET.  
VLIEG ER WEER EENS UIT!  
BIG GOOGLE IS WATCHING YOU.  
GPS BESPAART WATER.  
BIG BROTHER IS CHIPPING YOU  
EEN TRENDY WIJNTJE  
STERIEL DOOR ZWART LICHT  
EEN SLIMME WC-POT  
DUUR ONDERWIJS IS NIET ALTIJD GOED  
GOEDKOOP VLIEGEN  
LAAT UW FAVORIETE DIER ERVEN

*.TOPICS-CAPITA SELECTA.*

DUEL VAN WERELDKLASSE  
WIJSHEID UIT SINGAPORE  
WIE IS "HET" NOU EIGENLIJK SCHULD? (1)

++++  
++++

**REDACTIONEEL.**

**VOORAF**

Voila, Le Provençal in een nieuw jasje en met een betere indeling, hoop ik. Mijn leidraad achter deze keuze was:

Eerst het woord aan redactie en lezers, daarna komen "de francofielen en poëten" aan de beurt en tenslotte de "de filosofen en de globetrotters", En, dan afsluiten met ....een dessertje (TOPICS-CAPITA SELECTA) voor de ware (lees)fanaten.

Ik hoop dat de nieuwe jas een verbetering is en selectie beter mogelijk maakt. Met plezier ga ik beginnen aan dit tweede levensjaar van Le

Provençal. Dank overigens voor de vele, leuke en ook kritische reacties, ga daar vooral mee door. Ook doe ik gaarne een oproep aan de (nog) niet reagerende “poëten”: stuur uw teksten, ik weet dat er velen zijn onder U die schrijven. Dus laat zien wat U beweegt!  
Veel leesplezier toegewenst, aan alweer bijna 80 lezers. Ik wordt nog groter dan de Volkskrant, u zult het zien!  
Leon S.

++++  
++++

## INGEZONDEN

Van een nieuwe abonnée uit Beiroet, journalist , filmer en ook nog ver familielid. Hij schrijft o.a. voor De Standaard en De Groene en maakte ook documentaire films.

*“Beste Leon, dank voor je krant! Ik zal hem spoedig lezen. Ik zit n.l. op dit moment in Damascus en doe nu liever andere dingen dan in het internet-café zitten.....Damascus is een prachtige stad overigens. Ik kom hier geregeld een aantal dagen. De waterpijp is een van de genoegens van het leven hier. En Syrisch ijs! En, zojuist, foto’s nemen van de Umayyed Moskee.”*

Beste P., ik hoop dat je goed op mijn M-O geschrijf zult letten; jij zit er boven op. Waar je vertoeft is nu een van de heetste area’s ter wereld. Dus pas goed op jezelf. Ik kom wel eens proeven van het Syrische ijs. Nog veel plezier met Le Provençal.

\*\*

Van een duitse vriendin die we in de Provence leerden kennen; ze woont soms niet ver weg van Le Brilhas en leerde (nog) geen nederlands.

*“Vielen Dank für den neuen Brief, ich werde mich durchkämpfen, alles verstehe ich natürlich nicht.”*

Liebe M. und E., ich bin stolz drauf dass Le Provençal jetzt sogar auch deutschen Lesern hat. Achte gut auf meine Berichten aus eurem Land. So lernt ihr auch noch ein Bischen Holländisch, vielleicht. Ich wünsche viel Spass.

\*\*

Van twee lezers van het eerste uur, ook francofiel, maar nu ook nog met een spaans randje.

*“Chèr Leon, weer veel dank voor je lectuur waarvan we zeer genieten.*

Beste C. en J., dank voor de bemoediging en weer tot gauw op ons terras...of op dat van julie in Spanje? Ik zal er voor zorgen dat jullie francofiële inslag niet verwatert! En, let goed op mijn gebrabbel over wijn!

\*\*

Van een ver familielid, die ik via “de familiale stamboomactiviteiten” terugvond...hier in de Provence! It’s a small world!

*“Aardig idee, die krant, ik heb nog niet alles gelezen, maar dacht gelijk wel: waarom maak je er geen weblog van? Leest en zoekt wat makkelijker. Je mag hem overigens graag gewoon blijven toesturen”.*

*Dank beste J.; jouw suggestie doet me verder denken. Meegaan met de tijd moet, zeker als het helpt! Veel leesplezier.*

\*\*

Van een lezer van het eerste uur (ook ver familielid, en de drager van de familiale stamboomactiviteit):

*“Leon, gefeliciteerd met een jaar vol! We komen het vieren”.*

Dank beste C. en H.. Jullie bezoek was zeer aangenaam! Op naar het tweede jaar dus.

\*\*

Van mijn Amerikaanse lezer J., die eerder reageerde op mijn teksten over Bush, ontving ik ook een warme mail. We corresponderen nu al enkele keren over onze “opinions”. Wat we beiden erg op prijs stellen. Ik zal uit zijn commentaren een compilatie maken voor een volgend nummer; ze zijn zeer interessant!

*Dear J., I thank you a lot for your explanations and comments. I like our exchange of views a lot, please go on and correct me if facts or events that I get from others are wrong or incomplete. And please keep giving me your views!*

++++  
++++

## VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

### L' EXCEPTION FRANCAISE

#### **ACTUEEL: EEN VEENBRAND DIE BEGON IN PARIJS.**

Normaliter ga ik niet zo dicht op de actualiteit zitten: wij zien hier ook hoe uitgebreid de Franse toestanden van nu op de Nederlandse TV komen; dus u weet er al veel van. De Nederlandse verslaggeving leek bijna nog uitgebreider dan die op de Franse TV.

Maar wat er nu gebeurt heeft zeer diepe wortels in de Franse recente geschiedenis, waarover ik al vaker schreef. Ik u nu toch nog eens overzicht van de zaken die “achter en rondom” dit enorme probleem spelen...

- Wat nu gebeurt was steeds een grote onderhuidse angst, die in Frankrijk al jaren heerst: dit MOEST gewoon een keer gebeuren. Het was DE nachtmerrie van politici, vele deskundigen en ook gewone burgers. De dood van twee jongeren was de lont; dat is heel erg, maar het had “van alles” kunnen zijn.
- Allereerst moet U zich realiseren dat er al meer dan 20 jaar (!) een gemiddelde werkloosheid van ca 10% is, maar, wat meer zegt, een jeugdwerkloosheid van gemiddeld 25% en in de banlieues ca 35-40%! De “opstandelingen” komen uit deze groep. Zoals in heel Europa woont deze groep “ghetto-gewijze” dwz “onder elkaar” dus een grote somberheid om je heen en het idee van slachtoffer te zijn. Geen perspectief.

- Deze banlieues zijn er rond alle grote steden: Parijs, Lyon, Marseille, Toulouse, Avignon de lijst is nog veel langer. Wij weten hier ook lokaal van de grote problemen in Avignon en Marseille.
- In deze banlieues is de misdaad de baas: drugs, zware merkenhandel, bendes, wapens. De politie komt al jaren NOOIT meer in deze wijken: ze wordt er gewoon uitgetimmerd en hebben angst. Enclaves buiten de rechtsstraat, waarin de jongeren die nu alles in brand steken geboren en getogen zijn....De raddraaiers zijn, voor 50% tussen 11 en 15 jaar, blijkt uit de arrestaties. En de politie zoekt nu naar de "elementen van sturing" achter deze "intifada-achtige" daders. Weet daarbij dat de politie niet beschikt over een criminele onderzoek/observatiedienst en dus ook praktisch geen communicatiekanalen met de "quartiers" heeft. Complete black-boxes die quartiers.
- De politiek heeft dit probleem "veroorzaakt", toen er jarenlang de Bijlmermeerfout werd gemaakt: betonnen "kooien" voor grote groepen mensen. De wijken met "maghrebien", kregen daarbij ook nog nauwelijks services als goed transport etc. Woonwoestijnen eigenlijk. De toenemende problemen werden jarenlang onder het hoogpolige politieke tapijt geveegd. Zoals in meer Europese landen overigens. En ook op gelijke gronden: de ideologie van het multiculturele, anti-rationale waar niemand op zich tegen kan zijn (denk ik), werd verward met "alles toestaan, niets uitleggen/eisen, en dus "helpen" zonder duidelijk doel".
- De radicale moslims vinden hier hun voedingsbodems, ze zijn ruim aanwezig en worden nauwelijks gecontroleerd. Want niemand van de autoriteiten communiceert met deze zwarte dozen. En daar zit nu een gat in. Sarkozy (minister van Binnenlandse Zaken) komt de eer toe de Franse moslims te hebben "georganiseerd"; dwz een aanspreek- en overlegpunt (een raad) te hebben gecreëerd. En daar bleek recent (eindelijk) hoe moeilijk het daar allemaal ligt. Nu is dat gremium te jong om te kunnen helpen. Het echec van de multi-culti maatschappij is ook in Frankrijk levensgroot aanwezig....een saillante mislukking.
- De tragedie is, dat de huidige regering (erg laat, maar toch) recent de aanval op deze onmogelijke situatie opende. Natuurlijk ook om politieke redenen: 2007 is het al over een jaar en dan zijn de presidentsverkiezingen. Maar de regering (Chirac, Borloo, Sarkozy en anderen) waren begonnen met een aanpak, die jarenlang geheel heeft ontbroken. En nu blijkt eigenlijk hoe erg en link het allemaal is. Immers, wil je weten hoe iets echt zit, dan probeer het maar eens te veranderen! Het is echter....knap (te) laat!
- In Frankrijk is er een (niet verwaarloosbare) groep burgers, die niet van (deze) allochtonen houdt, en erger dan dat. Velen geloven dat de schuld voor hun eigen problemen bij de allochtonen ligt. Dat is ook te zien aan de scores die Le Pen (FN) haalde...20 % landelijk en lokaal....30-40%. In ons dorp....35%! Omdat hier een soort districtenstelsel bestaat, kwam er nooit een representatieve ultra-rechtse groep in regering/parlement. U weet nog dat Chirac de laatste keer praktisch zou hebben verloren van ....Le Pen (!), als niet alle linksen met tegenzin Chirac hadden gestemd? Een ongelooflijke gebeurtenis, en een ernstige fout in het Franse systeem.
- De rechtsen en de linksen zijn onderling in een enorme personenstrijd geraakt....over presidentskandidaten. Er lijken er wel 3 à 5 per "zijde" te zijn. Een nogal onsmakelijke vertoning, deze machtsstrijd. En die strijd is er nu, op één jaar van de verkiezingen, ook in de regering uitgebarsten. Midden in deze problematiek dus nu ook dat nog! Sarkozy, de "law and order man" (minister van Binnenlandse Zaken), De Villepin (premier) en dan is er Chirac (president) zijn de regeringstop. Ze vechten elkaar de tent uit. Een naar schouwspel, wat het prestige van de politiek ernstig schaadt. Bij links is het niet veel beter en dus lacht ultra-rechts, Le Pen en De Villiers in hun vuistjes: hun koren staat te bloeien. De maatschappelijke crisis weerspiegelt zich zeer scherp in het politieke decor, geen twijfel daarover.
- En nu slaat de smeulende veenbrand uit Parijs zijn vlammerige armen breed uit....in steeds meer steden in Frankrijk. De angst, de paniek wordt nu de raadgever van

Dit is een schets van het plaatje achter deze schrikanjagende toestanden. Wat moet er nu gebeuren, wat moet je verwachten? Met geweld erin gaan lijkt NU olie op het vuur gooien. Een stadsguerilla is niet met wapens te winnen....zie.....Bagdad (?) bijvoorbeeld. En, je moet hopen dat het “verkeerde” deel van de arabische wereld dit gebeuren niet ook nog publiek gaat “becommentariëren”! Stel je dat voor..maar dat kan je toch niet vermijden? Escalatie is daarom ook zo link nu, IN Frankrijk en ook daarbuiten. Intussen zei Erdokan (Turkije) al dat het komt “door de hoofddoekjes ruzie” , echte onzin, een gevaarlijk misverstand.

Kortom waar is nu degene, die het prestige en de wijsheid bezit, om hier te apaiseren en vervolgens de communicatie over dit enorme probleem op te gaan bouwen?

Duizenden auto's in de fik, vele gebouwen/fabrieken/scholen in as: is hartstikke duur, ziet er angstaanjagend uit en ontnemt nog meer mensen hun werk en vrede. Maar veel erger is wat er nu losgemaakt is...de doos van Pandora staat open.... En wie krijgt hem weer dicht?

De gevolgen van dit alles voor de franse politieke verhoudingen zijn enorm, en natuurlijk ook voor het franse aanzien in de wereld....Een imago gaat ten onder. De fransen schamen zich zeer over dit alles, zijn angstig en verdrietig en zien weinig hoop. En om hun verbijstering en angst te kunnen snappen moet je denken over de publieksreacties tijdens de molukkersacties van 30 jaar geleden in Nederland.

Maar wat kon je anders verwachten dan? Deze crisis was onvermijdelijk, ja zelfs noodzakelijk vrees ik. Om iedereen te laten zien dat het ...5 over 12 is...

Hopelijk overbrugt dit inzicht de diepe en verlammeende politieke tegenstellingen...maar pas nadat eerst iemand de politieke verantwoordelijkheid hiervoor op zich neemt. Dat kan m.i. niet...gewoon de Minister van Binnenlandse Zaken zijn...die het probleem krachtig benoemde: dat is nu niet echt onvoldoende....Het komt nu echt aan op ..politieke moed en fatsoen; en dat is iets anders dan PERSOONLIJKE de schuld voor alles nemen.

Ik hoop sterk, dat dit gebaar snel te zien zal zijn. Zonder zoiets zal het niet lukken, dat zegt mijn intuïtie.

Wie het nou schuld is? Uiteindelijk alle mensen in dit land, die er bij stonden en er naar keken en .....vaak ook nog negatief meededen; dus niet simpelweg “de politiek” of zoiets! Maar wat ook zeker is, is dat (iemand uit) de politiek nu zijn werk moet doen; het vuile werk dus. Noblesse oblige.

Laten we dus een kaarsje opsteken voor Frankrijk, en allemaal goed kijken naar deze franse première...En er vooral uit leren, dat politiek “de kop in het zand steken”.....altijd een enorme sociale factuur opleveren zal. En niet alleen voor de kapotte auto's en gebouwen. Voor mij is dat vandaag de eerste les...na die in Nederland rond Fortuyn en Van Gogh. Hier is nu dus GEEN sprake van “een exception française....”! Let dus ook op UW zaak.

Bon courage, Marianne!

#### DE EED VAN VRIJMETSELAAR.

Een nieuwe vrijmetselaar, in de schotse rite, moet bij de initiatie een dure eed zweren. Hij spreekt ten overstaan van de broeders uit:

“Ik beloof op het Heilig Evangelie, en in aanwezigheid van de architect van het heelal, trouw te zijn aan het christelijk geloof, aan het staatshoofd, aan de staatswetten en nooit iets prijs te geven over de mysteries, geheimen en symbolen van de vrijmetselarij. Als ik deze belofte zou breken, ben ik me ervan bewust een onbetrouwbaar iemand te worden, zonder eer en die het verdient door al mijn broeders veracht te worden. Zo waarlijk helpe mij God.”

De grote loge in Frankrijk staat intussen bol van de schandalen en intriges. Ook dit eeuwenoude geheimzinnig instituut ligt in de poeier. Er wordt gezegd dat ze hun elan kwijt zijn en dus bezig gingen met navelstaren en elkaar de tent uitvechten. Niemand en niets wordt gespaard door de grote swing.

#### DE DS WORDT 50 JAAR.

De legendarische Citroën in strijkijzervorm werd 60 jaar geleden uitgebracht. Het wonder der techniek met een hydraulisch remsysteem dat met een grote knop werkte, hydraulisch geschakelde versnellingsbak, een halfautomaat, en een wegligging als in een droom. Een waar staaltje van vernieuwing in de autobouw: topprestatie van het franse ingenieursdom. Glorieuse trentes, dus....nostalgie.

Charles De Gaulle ontsnapte met zijn Yvonne en de chauffeur in een DS aan een moordaanslag, onderweg naar huis na het werk. Terroristen van de OAS (Franse verzet tegen loslaten van Algerije) waren de daders. Ze hadden pech met het weer, maakten een technische fout en schoten er dus vol naast. Nou ja toch wel 25 kogels troffen de DS. De chauffeur zig-zag-de en hield de DS op de weg, en knalde nergens op, Een wonder! Yvonne stapte uit en was zeer bezorgd of de twee gebraden poules achter in de bak, niet aan flarden waren geschoten. Ook dat niet dus. Dus Charles kon even later zijn lievelingsgerecht oppeuzelen, thuis bij de kachel. De DS kreeg nog meer heiligheid door deze gebeurtenis.

Ik realiseer me in een land te leven waar met regelmaat politici werden overhoop geschoten. En geguilotineerd, maar dan was je meestal nobel of katholiek. En ook komt in mijn hoofd op de twee moorden in Nederland, met een redelijk sterke politiek/religieuze geur. In een flits denk je dan ook aan Sharon die nu wel heel goed moet oppassen. Want zijn laatste manoeuvre is wel de meest spectaculaire in jaren....levensgevaarlijk. Zou hij ook DS rijden? Ik denk eerder in een tank dus.

#### FRONTALE AANVAL DOOR DE WIJNBOEREN.

"Twee glaasjes kan natuurlijk, maar met drie gaat het ook!" Dat is de nieuwe slogan van de wijnboeren in de Fronton (bij Toulouse). Ze verzetten zich tegen de overheids campagnes die over twee glaasjes maximaal spreekt. Ze "propageren" daarbij het "verre citoyen" een wijnglas van 12,5 cl inhoud. Drie is dus 37,5 cl en dus effe meer dan een bouteille van 70 cl. Want ze deden proeven in aanwezigheid van een deurwaarder en mbv de apparatuur van de gendarmerie. En drie kon dus best!

Nu is er natuurlijk een reactie van de overheid gekomen...die waarschuwt voor deze reclame natuurlijk. Maar ja, als je in eigen land 205 van je wijnomzet verliest en nog meer vanwege de nieuwe landen, dan mot iedereen maar wat meer pimpelen. Allez, Sarko, doe die norm nou effe omhoog, een tiende promieletje maar. Vaderlandsliefde man!

#### SCHATJAGEN.

De hoge olieprijs brengt de schatkist veel eurotjes binnen. De speciale TIPP-belasting in Frankrijk brengt nu al 20 miljard op. En nou is de vraag: wie krijgt die schat nou? Dat moet natuurlijk naar de enorme overheidstekorten zal de kenner zeggen. Tja, dat is niet zeker. De Villepin startte een commissie om het uit te zoeken tot wanhoop van de minister van Financiën die zijn 3% tekortgrens ruim overschrijdt. De transportsector meldt zich, en alle fransen eigenlijk; immers zij betaalden het. De EC kijkt toe: onterechte subsidiëring mogen niet en > 3% tekort ook al niet. Ik heb me ook maar gemeld als belangstellende.

#### LEVE DE VERMOGENSBELASTING.

De franse systematiek van vermogensbelasting (de ISF) leidde ertoe dat Taittinger (de grote champagneclub) in Amerikaanse handen kwam. En nog meer. Een belgische zakenman sprak: "Taittinger ging naar de VS vanwege de ISF en ik, heb mijn investering ook zien verdubbelen. Dank zij de ISF". De tekst boven dit franse berichtje was: Een belgenmop. De oude wereld, is niet berekend op het rondvliegende kapitaal.

#### TWEEDE KANS IN HET LEGER.

De jeugdwerkeloosheid in Frankrijk MOET omlaag. Nu moet het leger helpen met het extra in dienst nemen van jeugdige werkelozen met te lage/afgebroken opleiding. Want leerplekken in een tanende economie zijn er niet veel. Voor 500 jongeren om te beginnen en op naar zelfs 20.000. Extra defensiebudget 500 miljoen euro. Beter dit dan straaljagers toch? Straks zit half Frankrijk in het leger en is uit de WW. Nou nog een geschikte vijand zoeken...ik weet er een...China. Maar die kan je enkel met economische middelen bestrijden en dat is effe lastig.

#### OP IS OP.

In het 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> trimester was de groei 0,4 en ....0,1%. Het Eurogemiddelde was 0,3%. Vertraagde industriële activiteit,. Sterke euro en stijgende olieprijs worden aangewezen als oorzaken. Dus de groei prognose voor het land van Marianne moet weer omlaag en de 3 % grens voor het begrotingstekort begint sprookjesallures te krijgen. Het zit dus weer tegen, zoals eigenlijk nu al ...25 jaren. Hoog tijd voor la verité!

#### ASTERIX CONTRA GOOGLE.

De paniek over het gigantische plan van Google begon in Frankrijk en breidde zich uit naar Europa (EG). Stel je voor het hele Europese literaire cultuurgood aangeboden door een Amerikaanse internetgigant. Impossible. Dus lobby-de Frankrijk voor Europese steun voor een Europees project CONTRA. Daarvoor komt nu meer tijd. Want Google moest zijn project vertragen vanwege juridische problemen: "de intellectuele eigendom" speelt hun parten. Nu moet onmiddellijk Obelix ook in de strijd geworpen worden, want Google stoppen zal niet meevallen. Druide, maak toverdrank.

#### BOEKIE VOOR ONDERWEG? 2 euro.

Voor luttele 2 euro trek je nu een boek uit de automaat op diverse metrostations in Parijs. Klassiek en ook wat loisirs, kooklectuur. Het is een begin het aanbod van 50 boeken, waarvan er elke week 5 vernieuwd worden. Modern niet? De achtergrond is evenwel ook de lastige boekverkopers, die meer geld vragen en ...die soms staken. En de automaat kent de CGT niet en werkt 24/24. Cultuur uit de muur, als ware het cola.

#### EEN OUD PLASJE.

Armstrong plaste in een potje in 1999; zoals vele collega's. Nu hebben ze dit plasje recent opnieuw geanalyseerd met nieuwe techniek. En wat blijkt: hij had EPO gebruikt! Toen nog niet op de "index"overigens. Maar nu de 7-voudige kampioen Tour de France pensioen neemt, wordt ie effe "beschadigd". Want 7 keer een Amerikaan die het beste fietst, dat doet pijn. Te veel pijn. Niet erg sportief denk je dan. Maar wel politiek. Kerk en Staat zijn gescheiden, nu Sport en politiek nog. Overigens is EPO in Frankrijk de afkorting van Eau, Pastis et Olives. En, waren er nog meer oude flesjes? En wat vond men daarin?

#### VAKBONDEN CONTRA WALL-MART.

Wall-Mart houdt niet van vakbonden; helemaal niet. In Canada sloten ze een vestiging toen bleek dat er een deel van het personeel bij de vakbond was gegaan. Pats, deur dicht. Deze gigant met 1,6 miljoen werknemers is nu uitgezocht als aan te vallen object door de internationale vakbonden. Wal-Mart is de kampioen van de mondialisatie en dwingt haar leveranciers naar Azië te verkassen vanwege de prijzen. En dat kost elders arbeidsplaatsen. Dus de strijd is aan; maar wie gaat dit winnen?

#### BIJEN : EEN ZEGEN VOOR HET BNP.

Tja, men berekende in de VS hoe veel bijen bijdragen aan het BNP. Dat werd begroot op 15 miljard dollar. Niet niks. Is die honing dan zo'n goed produkt. Nee het gaat om de pollentransporten van deze nijvere beestjes. Nodig om vruchten te krijgen. Dus voor hen die bijen maar gemeen vinden steken: ze zijn een zegen voor uw groei! Da's andere koek. Vive



l'apiculture. Wij hebben hier vel bijtjes; en dat tellen ze in Parijs bij het BNP-opmaken....niet mee! Foei!

#### DE TREK NAAR DE PRIVÉ-SCHOLEN.

Het vertrouwen in de openbare, staatsscholen is hier snel aan het dalen. Ouders zoeken massaal naar “beter” onderwijs voor hun kids. Ze zijn moe van de dogmatische, gepolitiseerde franse scholen, waar de kinderen moeten meebetogen tegen onderwijsbudgetverlaging etc. Helaas zijn er te weinig plaatsen in de privé-sfeer. De franse ideologie van “gelijkheid” heeft zijn grens gevonden, gelijkheid is niet hetzelfde als kwaliteit en een goede opleiding is meer dan ooit de garantie voor een toekomst. Het slopen van de onderwijsskolos is begonnen.

#### MILITANTEN IN HET DORP.

De naam van hun club is “Les Yeux Ouverts” (de ogen open) en ze zijn uit Le Barroux. Een lieflijk dorpje met een prachtkasteel. Dat werd aan het einde van de duitse bezetting nog opgeblazen door de boze germanen, maar gelukkig ook weer schitterend gerestaureerd. Maar nu is er een kasteelheer met een ideologische verwantschap met het ultra-rechtse gedachtengoed. Dus wapperde er de vlag “God, Gezin en Vaderland” vanaf de toren toen de ultra's er hun zomeruniversiteit hielden. Een bonte verzameling van Front National, en ook ....katholieke Levèbre-aanhangers. Deze bisschop lag al jaren overhoop met Rome maar vond wel miljoenen om, niet ver van Le Barroux, La Madeleine te laten bouwen. Een gigantisch klooster met een soort kathedraal erbij en met een compleet klokkenstel. Wij zagen het bouwen jaren geleden en onze verbazing was groot: wie kon dat betalen? Nu woont er een dochter van een franse generaal die de nazi's kaagde en deze dame wilde een vuist vormen tegen zoveel zwart geweld in haar dorpje. Zo ontstond de club, die elk jaar een tegenfeest houdt als de ultra's komen.

Zij hadden het over de neutraliteit van de staat, herdachten de 100-jarige scheiding van kerk en staat en nodigden “linkse” priesters en geleerden uit. Men at en dronk een cuvée Republicaine. En dan aan de jazz, achterlijke negermuziek volgens sommige Le Penners. Zo probeert men in Le Barroux een imago van ultra's te ontlopen door krachtig tegengas. Vanuit politiek-maatschappelijk oogpunt ware te hopen dat dit door meer mensen zo zou worden gedaan: van alle hoeken uit het politieke spectrum. Democratie leeft van de opiniestrijd en niet van “lauw loenen gedoe”, toch? En u ziet het; het lukt zelfs tussen de boeren en de wijndruiven hier. Op de barricaden dus, maar wel vreedzaam!

#### HET MIRAKEL VAN DE TGV.

Zat u er al ooit in, in “onze” TGV? Vanaf Brussel naar Avignon maar zo'n 6 uurtjes zoevend als in een Citroën ID van weleer. Voor mij de meest luxe vorm van reizen die er is. En er komt nog heel wat TGV erbij, als bruin dat kan trekken natuurlijk. Want het kost goud. Maar op lange termijn gezien geloof ik dat de fransen HET transportsysteem hebben dat iedereen wil: een supersnel vervoer, op electriciteit (gemaakt door kerncentrales!), lansbreed en uiterst luxueus. Wie heeft dat elders?

Nou moet er nog veel worden aangelegd om dit land te bestrijken dat wel. Nou hier iets over de plannen voor de komende 15-20 jaren.

Lyon-Turijn (It.); Nimes-Figueiras(Sp.); Bordeaux-Dax-Spanje; Parijs-Strasbourg; Parijs-Calais; Marseille-Nice zijn geplande trajecten. Rijtijden: Parijs-Nice: 5,5 uur; minder naar Bordeaux en naar Perpignan en 3,5 uur Parijs-Turijn. Indrukwekkend! Zonder meer. Ik kan er niet op wachten, en, ik maak een aardige kans niet alle trajecten meer te kunnen proberen. Helaas....Het zal me niet verbazen als vele landen binnenkort met jalouzie naar Marianne's land zullen kijken....China heeft het al door hoor ik. Bravo les francais!

## GEDONDER AAN HET FRONT (NATIONAL).

Het Front National (FN), lijkt wel eigendom van de familie Le Pen, nu papa probeert zijn dochter Marine als opvolger te pushen. Het FN-verleden is uiterst geruchtmakend; een beetje historie zal u dat duidelijk maken.

Het begon in 1973 besluiten Ordre Nouveau, het maandblad Militant en het antigauillistische Mouvement pour la Justice et la Liberté/Unité Française de FN op te richten. De laatste stapt er al na een week weer uit: vergissing. In 1978 vertrekt ook Ordre Nouveau na een kloppartij met de communisten van de Ligue Communiste (verzetsrestant). Enkele illustere leden van de (collaborerende) Parti Populaire Français en de Division SS Charlemagne (!) houden het, boos, voor gezien in 1980. In 1974 was ook nog de FANE (Federation d'Action Nationale et Européenne): kortweg neo-nazi's) erbij gekomen, maar na de moord op hun voorman, ene Duprat, is FANE weer weg. Dan in 1977 de Union Solidariste erin en in 1981 stappen de Militanys weer op. Volgt u het nog?

Dan in 1984 de nationaal-katholieken (denk aan het gedachtegoed van Levere, die werd geëxcommuniceerd) erbij, maar in 1989 gaat een deel weer pleite. Tenslotte verlaat Bruno Megret, met de helft van staf en top, de club en richt de MNR op. Maar tot zijn spijt blijven de meeste kiezers Le Pen, die er altijd was en nooit wegrende, trouw. Bruno lijdt een groot verlies, ook financieel. Zijn vrouw blijft nog FN-burgemeester van Vitrolles, een mens moet ook eten niet. Klaar? Nee, dus. Nu is recent Bompard, die ooit aantrad als FN-burgervader van Orange, uit de partij gezet. Op "stalinistische wijze" zegt ie tegen de pers. Hij organiseerde samen met de traditionele katholieken een soort contra Université d'été (partijcongres in de zomer) in Orange als tegenhanger van dat van Le Pen. En dat pikt ie niet, die Jean-Marie: eruit dus met Jacques Bompard. Overigens gaat het hier om Orange van het Prinsdom Orange, fief (eigendom) ooit van Willem van Oranje, vader des vaderlands. Daar is Bompard niet trots op,; bij mijn laatste zoektocht naar het Oranje-museum aldaar, bleek dit te zijn "ondergedompeld" in een algemene museum. Je maakt liever geen reclame voor liberale vrijzinnigen die ook nog hash verkopen in koffie-café's. Tenminste als je zo rechts-behoudend bent als Bompard cs, die ook al ooit alle linkse literatuur uit de gemeentebibliotheek liet verwijderen. Maar dat vond ome rechter niet goed. Zo dat was het familie-dooptje en U ziet het vertoont gelijkenis met dat van het Vlaams Front en ook een bietje met de LPF. In radicale kringen, links en rechts, lost men meningsverschillen ook radicaal op. Kwestie van stijl.

Wie gaat de oude Jean-Marie nu opvolgen? Marine wil wel en pa ook, maar er zijn tegenliggers. En Marine is blond, niet dom, maar heeft geen straatvechtersallures. Op het vinkentouw zit ene Gollnitsch, hooggeleerde uit Lyon, die van zijn leerstoel werd verwijderd omdat ie het had over onduidelijkheden bij de Shoa en of alles wel klopte met die jodenvervolging...Dat deed hij al eerder, en dat leverde aanhang in de FN op. Nu zoekt hij een andere baan, en waarom niet bij de FN, denkt ie? Op weg naar verkiezingsjaar 2007 zullen we wel zien welke verrassingen er nog komen; lawaai gegarandeerd.

## ALWEER DIE JASON?

Voor de 103-e keer werd ie opgepakt in Tarbes, de 14-jarige Jason. Onbetwist kampioen en trendsetter bij de herziening van de wet op de "Recidive" in Frankrijk. Want Sarko greep zijn levensverhaal aan om zijn wetsvoorstel te illustreren en dat maakte indruk. Jason grossierde in drugs, gewapend geweld, vandalisme vanuit het huis van oma, die hem tracht op te voeden. Naar school gaat ie niet meer vanaf 10 jaar, tot grote vreugde van de plaatselijke onderwijzers. Jason maakt nu furore omdat hij het voorbeeld werd voor verscherping van strafwetgeving. Jason zorgt ook nog voor jurisprudentie binnenkort. Wedden?

++++  
++++

## ALLEDAAGS UIT DE MIDI

### BORNE D'OCCASION (2<sup>e</sup>-hands wegwijzer)

Tsjonge, wat is dat ding zwaar! We proberen gedrieën nu al een kwartier lang een betonnen wegwijzer naar een Espace te verplaatsen, waar ie dan ook nog IN moet. Hij is zo'n metertje hoog, boven zijn voet een wit met gele kop, met opschriften. Op het witte vlak prijkt "SAULT 24,5 km" en "LES ABEILLE 8 km". Op deze plek staan we dus nu een wegwijzer in te laden. "Wij", zijn Jules-Renier, zijn schoonvader Johan (beiden frans) en ondergetekende. De auto is handig voor de passanten verborgen in het groen, want toeschouwers worden niet gezocht. Hoe dat zit? Wel...deze borne is achtergelaten door de wegenbouwers die deze weg afsloten omdat er een nieuwe weg dienst ging doen. De paal had dus geen functie meer en bleef miezerig werkeloos liggen. Toen Jules-Renier hem zag bij een motor-toertochtje was hij meteen belangstellende en potentiële nieuwe eigenaar. We ruimen dus eigenlijk de natuur op, maar je weet nooit of iedereen het zo interpreteert. Dus, we doen een goed werk, maar toch maar "doucement".

"Opschieten", zegt Jules-Renier en we tillen het krenge met moeite in de Espace. Met een bons landt hij daar en.....we zien de bodem licht doorbuigen. Ai, wel wat te zwaar, veel zwaarder dan wat boodschapjes. Pauvre Espace.

U begrijpt nu hoe verbaasd ik was, toen JR me vroeg aan deze expeditie deel te nemen. Maar ik was altijd al in voor een geintje. Daarom nu sta ik hier mijn rug te verrekken.

En wat gaat ie ermee doen, onze JR? Wel hij wordt plechtig herplant op eigen terrein naast het huis. Gewoon "pour le plaisir", een gadget dus. Bizar geheel, dit gezelschap: iemand uit Carcassonne, uit Clermont l'Herault en Les Pays-Bas.

Allez, deuren dicht en op naar Isle. We rijden de fraaie route naar de vlakke, door een schitterend landschap. De Mont Ventoux kijkt van opzij naar ons. Fronsend.

Arrivé, en dus hoog tijd voor een koel biertje. JR is tevreden en legt de volgende stap uit: de heroprichting dus. Er wordt wat specie gemaakt en na een halfuurtje staat ie weer fraai rechtop zijn diensten uit te stralen. Echter wel op een vreemde plek, want de aangegeven afstanden kloppen van geen kant en zitten er wel 55 km naast!

Nog een pastisje op de goede afloop en..de huishond Laika tilt zijn poot op om het nieuwe tuinmeubel bewateren. Friends for ever.

Als mensen ons bezoeken vragen ze of deze paal misschien hier ooit is blijven staan toen er iets werd gewijzigd. Dan antwoord ik soms: "inderdaad" en laat het erbij. Want in deze gevallen is er OF onvoldoende humor aanwezig om de waarheid te vertellen OF het "kan gewoon effe niet". Discretion. Zit het anders, dan is mijn tegenvraag: "Denk je echt dat Sault 24,5 km van hier is?" Nee, concludeert men dan en vervolgens is het tijd om dit verhaaltje te vertellen.

Ziet U dus ooit ook zo'n ding liggen, red hem dan en herstel hem in functie. Als gadget voor uzelf en uw bezoekers. En als over eeuwen onderzoekers het ding zouden vinden, hebben weer vele wetenschappers jarenlange discussies over de vreemde vindplaats. Een borne die op een totaal verkeerde plek stond? Verloren voor de plaatsing? Lag Sault ergens anders dan nu? Kortom, het dient de werkgelegenheid en de pret in het leven. Nou dan.

### STUKKIE GROND KOPEN.

Tja, dat gebeurt dagelijks overal ter wereld en dus ook hier. En dan ook (voor "slechts" 30%) door buitenlanders. Wij deden hieraan mee, al weer 7 jaren geleden. Wij hadden lang gezocht, op meerdere plaatsen, met/zonder makelaars, in dorpen en ook erbuiten; een hele operatie. Maar we hadden en namen de tijd; heel verstandig bleek. Ook wisten we: je moet hier wel goed oppassen, want het is een land van surprises. Dus gingen we voorzichtig te werk....

We bezochten Mormoiron met een makelaar en bekeken een stuk grond. Maar dat lag verkeerd wat zijn helling betrof, dus het werd niks. We reden weg via een route die we niet eerder namen, en kwamen net buiten het dorp langs een hooggelegen wijngaard. Erg mooi met schitterend zicht op de Ventoux. Zoiets zou je moeten kunnen kopen, dachten we

beiden. En toen zag mijn ega dat houten bordje: À VENDRE, erop staan. Op de rem en erheen. Er stond nog meer op nl A"VEC C.U." en een telefoonnummer van de eigenaar. Athans dat denk je dan logischerwijs niet? En CU (Certificat d'Urbanisme) betekende "bouwgrond!" Bingo?

Jawel, zei de stem aan de andere kant, toebehorend aan ene Jean-Paul, wijnboer, het terrein is inderdaad te koop. En hij noemde zijn prijs. Très interessant! Dus een afspraak maken. Het bleken bijzonder aardige mensen, en we kwamen al snel tot zaken. Omdat we zo slim waren (!), spraken we af dat definitief kopen (na het voorlopig koopcontract) pas zou gebeuren als we de bouwvergunning hadden. Ondanks het geroep van "maak je geen zorgen en zo", hield ik ferm voet bij stuk. En zo geschiedde; dus op naar de notaris voor het voorlopige koopcontract met clause en basta. De notaris was een "ami" van Jean-Paul, dus wij vonden alles mooi en prachtig. Ik vroeg nog aan de notaris wat ik wel/niet erop mocht bouwen en hij zei: alles mag. En hij kon het weten want hij was ook de burgemeester! Maar toen ik vroeg of dus ook een hollandse windmolen mocht, lachte hij luid en riep: nee, nee dat kan echt niet! Immers, wat jolijt spreidt gezelligheid, niet?

Tja, die bouwvergunning liet wel erg lang op zich wachten...later bleek waarom, maar dat is een ander verhaal. Maar hij kwam er, en dus gingen we feestelijk op stap naar de notaris voor de laatste formaliteiten. Het was een zonnige dag, en we konden dus een droom waar maken.

Wat opgedirkt kwamen wij aan bij de notaire en daarna Jean-Paul en zijn charmante ega ook. De notaris ontving ons met alle charme en even later zaten we in zijn fraaie kantoor en babbelden over van alles en nog wat. Gewoon lekker lang op zijn provencaals.

Na een klein half uurtje vroegen we ons toch af waarom er niks gebeurde en ik riep vrolijk: "Op wie wachten we nog?". Tja, en toen kwam een onverwacht antwoord.....namelijk," wij allen wachtten op... een ...tante van JP". Dat was voor ons arme hollandais groot en onverwacht nieuws. Dus vroeg ik benepen waarom die er bij moest zijn. En de notaris sprak: "Ha, daar is ze al", stond op en...door de deur kwam een zeer oude provencaalse dame, ondersteund door een jongere man. De notaris begroette haar, JP en ega idem, en ook wij gaven de fragiele dame een hand. Bonjour madame, en in ons hart was lichte onrust. Nu werden wij getuige van het volgende merkwaardige tafereel. De notaris legde "oma" uit waarom ze in deze stoel zat, hier en vandaag...Ze luisterde aandachtig toen er werd gezegd dat het ging over de verkoop van een terrein dat weliswaar eigendom was van JP,. Maar wel ook als zekerheid diende voor...een pensioen dat JP haar maandelijks moest storten. Zo'n veel voorkomende deal heet hier een "viager". Op zich niks fout dus, alleen dat oma nog niks wist en...wij ook niet! Wij waren nogal verbaasd en we begonnen te snappen dat "oma" haar toestemming moest geven. Ai dus. Oma was niet dom en vroeg nog enkele to the point zaakjes; de notaris wuifde al haar zorgjes weg. En toen sprak "oma" het verlossende: Alors on y va! (Nou dan, laten we maar doorgaan!). Een pak viel van onze harten en mogelijk ook van die der andere aanwezigen.

Er werd een rondje getekend, ook door "oma". Er werd weer bij gelachen, ook door "oma", en langzaam ook weer door ons. Pffff.

We beseften dat al ons werk, studie, tekenen, vergunningsaanvraag, energie-aanvragen, etc) zo had kunnen worden opgeblazen door deze liefvallige dame van ruim tachtig lentes. Een narrow escape.

Oma verdween en JP en echtgenote liepen mee naar haar auto. Toen kreeg ik mijn kans om beleefd te vragen aan de notaris of hij deze gang van zaken naar ons toe niet ook wat "merkwaardig" vond: waarom waren wij geheel niet op de hoogte gesteld tevoren? En de notaris antwoordde: "On ne peut pas prévoir tout dans la vie, madame et monsieur Spijtens. Mais il n'y a pas des problèmes, alors?" ( Je kunt niet alles in het leven te voren weten, mevrouw en mijnheer. Maar er zijn toch geen problemen nu?).

U begrijpt dat deze filosofische woorden mij totaal perplex deden staan en in deemoed zeiden we...ach ja, inderdaad!

We stonden weer buiten, in de zon. Gelukkig, natuurlijk. Maar er was diep in ons een klein rood lampje gaan branden....en dat krijg je daarna niet zo makkelijk weer uit. En dat is maar goed ook.....dat zult u, trouwe lezer, al hebben begrepen of...gaan begrijpen.

En, dit gebeurde in La belle Provence, het mooiste land der schepping!

++++  
++++

## JOURNAL MORMOIRONAIS

### FÊTE VOTIVE.

Hier heeft elk serieus dorp zijn "fête votive"; de viering van de naamdag van de dorpspatroon. Oud-katholiek gebruik in het land van de revolutie. Maar omgebouwd, want de kerk komt er nergens meer in voor. Drie dagen zwieren op de dansvloer, kermis en jeu de boulen. En, drie dagen veel volk: alle verhuisde familieleden komen terug; doet denken aan de Limburgse gewoonten bij de kermis vroeger.

Het dorpscentrum wordt volgedrukt met kermisattracties en er is zelfs een casinotje: twee nagemaakte speeltafels met een oude roulette. Wel een aardiger sijsteem: 20 getallen ipv 36 dus de winstkans is, vergeleken met Monte Carlo, hier verdubbeld. Minder voor de bank meer voor de dorping. Maar, als je de tronies ziet van de "croupiers" grijp je meteen je portemonnaie in de klem.

Ik zie ook een standje waar plastic eendjes rondzwemmen in water. Die kunnen kids er dan uit vissen met een hengeltje. Al eerder gezien, wat echter opvalt is dat er twee kindergebiedjes staan.....met slapende kindertjes erin. Het enorme geluid van muziek en attracties lijkt ze niet te storen. Alleenstaande moeder of....vader met een andere kermisattractie? La vie est dure!

De andere attracties zijn van het bekende soort, botsen, rondslingeren, schieten en snoepen; het bekende patroon.

Maar dan de muziek. Orchestre Yann speelt met vijf man of hun leven binnenkort zal worden beëindigd. Een dame met zeer lang haar is vocaal actief en zingt uit volle borst. Hun repertoire is gemengd. Modern, frans en andere en....klassieke dansmuziek. Frans klassiek dan wel: musette, java en paso doble. Als er iemand boven de 60 op de dansvloer verschijnt gaat men, conform opdracht van de maire, over op "klassiek". Eerbied voor de ouderdom, waar is dat nog te vinden buiten Mormoiron?

Een klein, gezet stel oudjes van +75 gaat op de vloer om de paso doble te showen. Opa is wat stram in zijn mouvements, oma heeft minder stijfheid en beweegt zich nog sierlijk. De paso doble wordt "impeccablement" uitgevoerd, indrukwekkend, routineus maar ook charmant! Na dit inspannend stukje beweging gaat opa voldaan zitten en...oma danst alleen verder op musettemuziek. Ze zwiert allenig rond en geniet.Nostalgie, ongetwijfeld. Aandoenlijk en zeer ontroerend.

De twee terrasjes zitten goed vol, maar ik vind een plaatsje naast een mij bekend Londens echtpaar. Ze hebben hier een vacantiehuis en the husband is een real tory. Ik sprak ooit met hem over...Tony Blair en kreeg toen mijn vuurdoop. Hij kon wel een broer zijn van Margaret Thatcher, zo ging ie te keer over de voze Labourboys and -girls. Er deugde echt niks van. Tony kreeg enkel als plusje dat ie de erfenis van Margaret, (die als een tank alles opruimde wat socialist was), redelijk had bestierd. En zijn "succes" was enkel te danken aan zijn...voorgangster. Ik begreep de boodschap en liet mijn english friend uitrazen. Zijn ega keek intussen bezorgd toe en vond dat ie overdreef. Ik ook trouwens.

Zij wilde gaan roulette spelen en zette in in het zicht van de duistere croupiers. Haar chips deden het niet slecht na zo'n 20 rondjes had ze winst en gaf een rondje op het terras.

We zagen het feestende dorp aan ons voorbij trekken en besloten na de nodige rouges et blancs op te stappen. Nog even naar het tafeltje met franse vrienden, wijnboeren, die waren neergestreken bij de burgemeester. Even "bavarder" (kletsen) en we gingen noordwaarts, waar we beide wonen.

Tja, niet veel spectaculaires niet? Of net wel? Deze vredige, simpele genietpartij zonder pretenties? Niks high-tech, niks moderns. Alles als vroeger, zoals bij onze ouders.

Ver weg van de mondiale turbulenties, maar toch internationaal. Het illustreert wat onze generatie zoekt: de eenvoud van vroeger. Jaja, zo gaat dat opa!  
Morgenavond ook nog vuurwerk als slot en natuurlijk zwieren voor wie wil. Wij gaan eten bij duitse vrienden. Zo is ons leven hier: nostalgie en een "kleintje Europa" met leeftijdgenoten van allerlei herkomst. Niet slecht toch?

++++  
++++

## COIN DES POÈTES

Mede naar aanleiding van het stukje over "De Turkse derwischen", dit fraaie gedicht van een lezer en vriend, over deze opmerkelijke mensen. (Zie: Islamlanden). Beste C. zeer bedankt!

*mevlana*

*wervelend zinken zij steeds  
dieper in hun zuivere ziel  
op zoek naar God die zij  
daar op de bodem vinden*

*een palm reikt hierbij omhoog  
naar d'ongesluisde glans  
van bovenaardse schoonheid  
en roept die naar beneden*

*een palm omlaag en  
wijst het vlammend goud  
naar daar waar mensen leven*

*alles danst en dient in eenheid  
oh spel van eeuwige liefde  
de dood voorgoed voorbij*

*febr. 2005, C.*

Uit het dagelijkse leventje:

### **APART (À PART)**

Aan de kant,  
Gescheiden,  
Van het andere, de anderen,  
Wel in het zicht,  
Maar niet in aanraking,  
Met veel en velen.

Waarom, waardoor?  
Vrije wil of verbanning?  
Keuze of vlucht?

In vrede of in oorlog?  
Wijs of verkeerd?

Afkeer of angst  
Voor het loerende conflict,  
Voor de smeulende strijd,  
Voor de walging,

Of balsem op oude wonden,  
Bedekt met te dunne littekens,  
Die pijn afdekken,  
Die niet geheel is geleden,  
En die wacht op bevrijding,  
Op zijn kans.

Vorgeborchte voor het afscheid?  
Laatste oase voor de onmenselijkheid,  
Laatste point of possible return  
Of gewoon: niemandsland?  
Strook land vol kansen,  
Met beloofd land aan beide zijden,  
Plek voor herstel,  
Voor het laatste gevecht  
Met de spoken van toen.

Waar zijn zij?  
De medebewoners,  
De lotgenoten,  
Die weten zonder vragen,  
Met ogen die zeggen,  
Rust uit, wacht, wanhoop niet,  
En die weten,  
Dat niemansland geen paspoort kent,  
Slechts transit,  
No stay.

Laat me hier nog even blijven,  
Dit uitstel is een koestering,  
Van een onbekende hand,  
Die lijkt te zeggen,  
Wacht, rust uit,  
Iemand zal komen,  
Die met je wil gaan,  
Naar de goede kant,  
En die je zal behoeden,  
Enkel door te begrijpen.

So don't worry; those people exist.

Leon, 9-2005.

## **BALANCEREN.**

Ik zou weer willen zijn,  
Zonder enig gewicht,  
Licht als een veertje,  
Dansend in een lentrebries,  
Hoog opstijgend,  
Dan weer omlaag zwevend,  
Op reis zonder bagage,  
Beide handen vrij om te wuiven,  
Naar vlinders en vogels die dartelen,  
In hun eigen paradijs.

Zweven in een perfecte balans,  
Zonder zwaarten, links en rechts,  
Die dwingen tot aandacht,  
Om niet te af te glijden,  
Naar verkeerde uitersten,  
Die zijn als gapende kloven,  
Met vuurspuwende draken.

Waarheen ging de lichtvoetigheid,  
Die ons altijd vergezelde,  
Bij het bewandelen van de paden,  
Die slingeren door het zachte groen,  
Omzoomd door bloemenlinten,

Hoe kon gewoon verder gaan,  
Worden tot een last,  
Die toeneemt in gewicht,  
Buiten mijn weten, ongewenst,  
Elke dageraad iets meer,  
Onderweg naar bezwijken?

Hoe graag wil ik weer omhoog,  
In vredig evenwicht,  
Lichtvoetig sturend,  
Naar schoonheid en warmte,  
Die er gewoon is,  
Vanzelf, zonder te vragen,  
Zou dat ver zijn,  
Of toch dichtbij,

Ik ga en laat je weten,  
Waar ik het vond,  
Opdat wij daar kunnen samenkomen,  
In de lauwe herfstzon,  
In perfecte balans,  
Tussen Ying en Yang.

See you soon there.

Leon 9-05.



Het volgende "gedicht" was het laatste dat Mohammed B. schreef, voor hij zich vergreep aan Theo van Gogh. Zijn afscheidsbrief dus, maar dat zo gewenste afscheid kwam niet; hij bleef in leven. Het bezorgde me rillingen. Van verdriet, om zoveel dwaasheid en een vergooid leven. Zelfs Allah wilde zijn dood niet accepteren, ook daar afgewezen dus. Let wel, ik druk het bepaald niet af uit bewondering of instemming, maar wel uit compassie met een verward jeugdig mens...

### **IN BLOED GEDOOPT.**

Dit is dan mijn laatste woord....  
Door kogels doorboord....  
In bloed gedoopt....  
Zoals ik had gehoopt...

Ik laat een boodschap achter...  
Voor jou, de vechters....  
De boom van Tawhed is afwachtend...  
Naar jouw bloed smachtend...  
Ga de koop aan...  
En Allah geeft je ruim baan...  
Hij geeft je de tuin...  
In plaats van het aardse puin...

Tegen de vijand heb ik ook iets te zeggen...  
Ik zal zeker het loodje leggen...  
Al ga je over de hele wereld op tour...  
De dood is je op de loer...  
Op de hielen gezeten door de ridder van de dood...  
Die de straten kleuren met rood...

Tegen de hypocriet zeg ik tenslotte dit...  
Wenst de dood of anders hou je mond...en uit...  
Beste broeders en zusters ik nader mijn einde...  
Maar hiermee is het verhaal zeker niet ten einde.

Mohammed B.

++++  
++++

## **VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN**

## **GESCHIEDENIS VAN MORGEN?**

## ALGEMEEN.

### MONDIALISATIE: DIE "ARME" ONDERNEMINGEN!

Ondernemen is er niet gemakkelijker op geworden; hierbij wat wijsheid van enkele internationale consultants o.m. van iemand van adviesburo A.T.Kerney in Parijs.

-nieuwe bedreigingen.

Nokia verloor 1,7 miljard om een beetje marktaandeel te verkrijgen. Virussen veroorzaakten topschades: het virus Jerusalem benodigde 3 jaar om zich breed te verspreiden maar maakte toen voor 50 miljard dollar aan brokken. Virus Saphir, in 2003, veroorzaakte 1,2 miljard schade in 30 minuten. Het is opletten geblazen. Maar 90% van de groten geeft toe nauwelijks te denken aan deze bedreigingen, laat staan er iets tegen te doen. Citaat: "Ze kijken met een microscoop naar hun business en verzuimen met een telescoop om zich heen te kijken". Deze korte termijn houding is vooral het gevolg van de korte termijn druk van nu op kosten en produktiviteit. De financiers applaudisseren, maar de vraag is wat dit betekent op lange termijn.

-vergrijzing/vergroening/differentiatie.

Voor het eerst in de geschiedenis zal 2/3 van de consumenten jong zijn en uit opkomende landen. In de oude landen zullen vele ouderen luxe producten wensen en vrijetijdsbesteding: de gepensioneerden. De emigranten stromen zullen verder toenemen..... in Duitsland zal in 2030 30% van de bevolking immigrant zijn.

Een Harvard-professor die nog enkel jaren geleden over "homogenisering van de vraag en de smaak" sprak, zat er knap naast. Het tegenovergestelde doet zich voor! Ford Mondeo werd een succes omdat de auto per land werd aangepast. Eerder had GM 11% van de spaanssprekende markt verloren omdat men niet begreep dat aldaar de "familie" de auto kiest.

Producten floreren als ze qua imago aan een archetype" worden gekoppeld: Marlborough de cowboy; Harley de vagabond; Nike de held; etc. De toegevoegde waarde is in deze gevallen 66% hoger dan "zonder", vanwege de affectieve band tussen consument en product.

-corrigeert de mondialisatie ook de "demografische shock"?

Het westen ziet er binnenkort uit als in Florida: 20% bejaarden! Dat was vroeger...2/3%! De gezondheidskosten en de pensioenuitgaven vliegen de pan uit. Ze moeten door een steeds kleinere groep actieven worden betaald. In de VS in 2050...2/3 van het federale budget! Een auto van GM bevat al 11.000 dollar voor de verzekeringskosten van het personeel.

De Malaysische regering wil 20.000 japanners naar hun land halen met zijn mooie klimaat en lage kosten. Idem door medisch toerisme in India. Daar kan 1 miljard dollar mee worden binnengehaald en... 40 miljoen banen. En geen wachtlijsten meer. Winst voor allen.

-zullen nieuwe technologieën veel problemen gaan oplossen?

Inderdaad: nu wordt een olieput verlaten als nog 70% rest en dat kan met andere technologie naar 30% terug. OGM is niet meer weg te denken en biedt ook veel oplossingen: betere opbrengsten op armere gronden, minder waterverbruik, etc.) En de agrarische productie moet in 2050 DRIE keer zo hoog zijn.

-kunnen de nodige regels en controles tijdig worden verzekerd?

Het zal moeten, denk aan het terrorisme. De staatsbemoeienis groeit wereldwijd: het vertrouwen in de staat groeide in de VS van 20% (94) tot 609% nu. Helaas verliest de overheid veel deskundigheid: mensen gaan weg voor meer geld en worden gepensioneerd. En dat terwijl bij een vergrijzende bevolking de vraag naar overheidsservices toeneemt. De controles worden ook steeds complexer.

-komen er tegenkrachten als de staat verzwakt?

Men moet rekenen op een virulant militantisme: van aandeelhouders, media, en anderen. De sociale verantwoordelijkheid van de onderneming groeit (milieu, armoedebestrijding): 84% van de amerikanen prefereren een onderneming die goeds doet. Een derde van het IBM-budget voor humanitaire hulp gaat naar doelen buiten de VS : scholing tbv 100 miljoen kids en 50.000 onderwijzenden.

Zover een greep uit de problemen. De grote mondiale ondernemingen staan aan een reeks van problemen bloot en krijgen onverminderd met nieuwe bedreigingen te maken. De

enorme veranderingen in hun markten vereisen voortdurende waakzaamheid en aanpassingen. Dus is er veel verkenning nodig en onderzoek. Onontkoombaar.

#### RONDVLIEGENDE KAPITALEN.

Enorme kapitalen vliegen over de wereld. Enorme investeringsfondsen kopen, veranderen en verkopen totale ondernemingen over alle grenzen. Ze worden de baas: sleutelen aan het rendement, wijzigen policies en bestuurderen, beuren en ...verkopen met gigantische winsten. Dagelijks.

Hun namen? Starvest Capital, KKR, Blackstone, Carlyle, Colony Capital, Texas Pacific, fraai niets-zeggend eigenlijk.

"Het zijn intelligente mensen, maar ze zijn keihard. Ze sturen je equipes op je dak, die sterk centraal worden aangestuurd door topmensen. Hun kantoren verrijzen in alle wereldsteden. Ze duwen de ondernemingen in het mondialisatieproces, op naar China/Azië, en pikken de kennis en technologieën in. En ze beschikken over enorme financiële power: een overname van 8 miljard is geregeld te zien. Ook grote pensioenfondsen doen mee, en zelfs ook overheden van landen.

Hun succes zit vooral in de sophisticated financieringstechnieken. Vaak wordt 1/3 uit eigen fonds gehaald en 2/3 extern gefinancierd. Daarna wordt er cash gegenereerd en tenslotte wordt de tent met winst verkocht. KKR vergaarde in 30 jaar 111 miljard en verschaftte zelf maar 7 miljard uit eigen middelen. De lage rente hielp hierbij.

Uitgangspunt is na overname cash genereren (20% van de investering!) en een zeer harde, snelle aanpak. Treasury scherp volgen, zaken huren ipv in eigendom houden (om hoofdkantoor), , snellere incasso zijn bekende ingrepen. Veel fondsen hebben eigen managers in dienst die gearachuteerd worden in de gekochte onderneming.

Koppensnellen? Dat wordt bestreden en men zegt, dat management dat meewerkt er niet slechter van wordt.

En deze fondsen kunnen nu al de hele groten opkopen; dus iedereen is doelwit geworden nu. In 2004 investeerden deze fondsen bv 10 miljard in de UK, 6 in Frankrijk, 5 in Duitsland en 3,5 in Nederland. De meeste hebben hun headoffice in Londen.

Het kapitalisme heeft zichzelf een jong, superdynamisch imago aangemeten en heeft de hele wereld grenzeloos tot haar werkterrein gemaakt. Marx en Engels zijn echt dood.

#### **OLIE (en andere energie)**

##### OLIE:HET LAATSTE GEZEVER.

De hele wereld is nu (pas?) goed wakker. Vaatje zwart goud: +70 dollar. De tijd van de echte schaarste is begonnen; elke trilling in de wereld zal tot prijsgeduvel leiden. Na de lichte schokjes van 1973 en 1979 nu een klapper. De vraag komt nu uiterst dicht bij de productiecapaciteit. En weet u nog dat de prijs in de 90-er jaren...40 dollar was? Maar behalve , uw lijfblad Le Provencal, zag niemand hoe pikant het zou worden nu de chinezen zo losgebarsten zijn. Iedereen vergiste zich: de meesten zelfs een factor 3! En volgens knappe koppen is elke 5 dollar prijsstijging vooralsnog 0,3% groeiverlies. En hoe zwakker je groei was hoe harder de dreun aankomt. Ander probleem is de inflatie: 10 dollar betekent ook 0,4% prijsstijging. Ook al is het westen nog maar voor 1/3 afhankelijk van olie, vergeleken bij 1973. De sterke euro beschermde ons nog voor de stijgingen, maar dat is nu ook wel afgelopen.

De transportsector is het eerste slachtoffer: autotransporteurs, vliegtuigen en... automobilisten. Air France-KLM verhoogde al drie keer zijn ticketprijzen. Hun brandstofkosten zijn nu al 14% van de omzet.

Dus gaat er weer worden bezuinigd in de industrie en dat betekent...arbeidsplaatsenverlies. Maar we zijn nog niet aan de vatprijs van ...80 dollar van 1979! Tussen 1999 en nu ging ie overigens van 10 naar 70 dollar.

De prognoses? Van 80 dollar in 2006 en 350 dollar in 2030 en , zelfs dat lees je, 1000 dollar op lange termijn. Dat is de prijs van Chanel 5!

De olieboeren zaten er ook knap naast in deze zeer nerveuse markt. Want Saudi-Arabië is goed voor 10,5 miljoen vaatjes per dag, en, Nigeria en Venezuela hebben iets tegen de VS, een grote afnemer (zij pompen 2,5 miljoen resp. 2,9 vaten per dag). De typhoon in de Golf van Mexico en , hup, klaar is ie weer. Als de vraag 2% per jaar zou stijgen, verdubbelt die in 2030 ruim. En in 2020 rekent men op een verdubbeling van het chinese en koreaanse autopark.

Voldoen aan deze vraag? Dat vereist 120 miljard aan investeringen per jaar tot 2030. Dwz de helft van de toename moet uit nieuwe, niet nu lopende bronnen komen. De reserve-opgaven rammelen: 2/3 van wat ooit werd gezegd lijkt waar. De Saudi's 130-290 miljard barrels,; Iran 40-130 miljard. Tot 2020 kan het nog zeggen optimisten, 2010 (over 5 JAAR!) zeggen anderen is de streep bereikt. En de befaamde zware olie uit Venezuela dan? De schatting van 1600 miljard is bijgesteld op .... 140 miljard. Niet niks, maar wel veel minder. Dus wat te doen? Wel allereerst de jacht op verspillingen inzetten, te beginnen bij het transport. Dan biobrandstoffen, hybride-auto's....waterstofauto's? Het wordt hoog tijd dat de politiek wat eerlijker wordt naar hun burgers. Wil de moedigste NU opstaan?

### **\*\*BOUW EEN KERNCENTRALE IN UW TUIN!**

Three Islands en Tschernobil zijn al lang geleden, en erna leek het erop dat kernenergie UIT was. Maar nu is er toch wat erg veranderd.... Finland en Frankrijk bouwen al een moderne centrale erbij en China gaat 50 miljard lappen voor kerncentrales, tot 2020. Ook de VS denkt sterk aan meer kernenergie: niet slecht voor een dode technologie niet? De prijzen van aardgas en kolen vliegen de pan uit en de aardopwarming maakt bang., Steeds meer milieu-activisten vragen zich af hoe te kiezen uit de vele kwaden....

Planprocedures duren lang: voorbereiding duurt 4/5 jaar en bouwen nog eens zoveel. Dus pas na 10 jaar komt er electra uit. Westinghouse, GE (VS) en Areva (Fr.) hebben hun nieuwe specs al aangeleverd voor keuring en met succes.

De publieke opinie schuift; in de VS ging gunstige mening over kernenergie van 45% (1995) naar...70%. Wat Duitsland zal doen is eigenlijk wel duidelijk....niet sluiten; idem Nederland. Het construeren en exploiteren van de nieuwe generatie is veel makkelijker geworden en de veiligheid is beter en de kostprijs gaat het winnen van kolen etc. zien velen.

Dus een forse revival wacht ons, rond 2040 stikt het van de kerncentrales. Dus hoog tijd om de bakens te verzetten; die bakens die zo ferm leken te zijn verplaatst. Ideologie maakt geen stroom, helaas.

### **ARNOLD ONZE REDDER IN DE NOOD.**

Arnold Schwarzenegger maakt reclame voor...het gaan rijden op waterstof. In Californië zegt ie, zullen in 2010 150 tankstations zijn voor waterstofauto's. Nu is het prototype wat duur: 1 miljoen dollar. De prijs zal in 2015 echter ca 50.000 dollars zijn. Californië wordt de eerste waterstofstaat, beweert Arnie. De echte experts zien de auto's eigenlijk pas echt rond 2020-2025, dus wat later. Het rijden op waterstof is een ecologisch wonder: geen vervuiling (enkel stoom als uitlaat), onbeperkte energiebron, geen smog en zo meer, kortom geweldig. De nadeeltjes zijn er ook natuurlijk: de tank om waterstof mee te nemen (brandstofcel die stroom maakt tbv electromotor) is erg groot, waterstof fikt enorm en het tanken van deze stof is erg link. Denk maar aan de Graf Zeppelin waar de bliksem ooit op sloeg: dat brandde als een fakkel.

En er is nog iets: waterstof moet je maken uit water en wel mbv..elektriciteit. En elektra maak je ....met brandstoffen of met kernenergie. Dus daar zit het ecologisch addertje! Frankrijk met zijn 58 kerncentrales zit weer goed en dit zal een sterke stimulans worden voor...kernenergie-hergebruik. Maar nou is water in Frankrijk wat schaars de laatste jaren? Tja dan moet dat geïmporteerd worden niet? Of vervoer van waterstof door pipelines of met (waterstof)tankauto's? Anders: gewoon rosé nemen, dat lost ook de wijn crisis nog op. Ons krijgen ze niet meer!

## EUROPA.

NA HET DUBBELE "NEE".

De recuperatieperiode, inclusief de vacaties, zijn voorbij: wat verder nu? Er verschijnen steeds diepergravende artikelen in de internationale pers: daarbij is de mogelijke start van de onderhandelingen met Turkije een belangrijk punt. Nederland, Frankrijk willen niet zo: Duitsland van Schröder wel, dat van Merkel...niet. Blair was stil na de klappen en moet nu wat. De vraag is onontkoombaar: Wat is Europa geworden en waarheen ermee? Ik geef u wat gedachten die ik tegenkwam:

De Europese waarden.

Tilburg publiceerde de Europese Waarden Atlas, werk van veel jaren en...gegevens van VOOR het dubbele nee (laatste 2000). Aan het woord : 40.000 ondervraagden in 33 landen, over: godsdienst, opvoeding, werk, familie, vrije tijd, politiek en ..Europa. De atlas is in het engels....symboliek?

-slechts 5% voelt zich europeaan; iets als Europese trots, betrokkenheid bij het lot van Europa is er eigenlijk niet. Eigen land danwel regio staan voorop. Europa is voor velen enkel technisch, instrumenteel en niets emotioneels of affectieve aantrekkingskracht.

-er is eerder sprake van toenemende versplintering dan van een nieuw samenhangend waardenstelsel, blijkt uit de resultaten.

-Overall beeld: tamelijk gelukkig, meerderheid religieus, gehecht aan familie als hoeksteen van het leven/opvoedingswaarden, als verantwoordelijkheidszin-goede manieren- en respect voor de ander. Niet slecht toch? Maar er zijn vooral enorme verschillen: individueel-familiedenken; oud religieus-nieuw kerk denken;autoritair-liberalisme.

-Nederland is libertijnse voorhoede.....wie ziet daarvan het voordeel? Denk aan de affaire Buttiglioni in de EG! Hij verwoordde de extreem orthodoxe waarden van Zuid-Europa en ...moest gaan.

-de Europese noord-west hoek (Scandinavië/Nederland) staat er nogal wat anders bij dan de rest als het gaat over kerk en christendom. De oude schismalijn van 1054(!) is nog zichtbaar! Latijns contra orthodox christendom is er nog.

-het naar elkaar toegroeien van oost en west gaat zeer langzaam, ondanks de welvaartstoename. Welvaart is niet alleen een oorzaak van libertijnse waarden, ook de mate van ontwikkeling van het "middenveld" is zeer belangrijk, denkt men. Nederland en Zweden scoren hier zeer hoog (gilden, broederschappen, politieke partijen, vakbonden, culturele verbanden, etc.). M.n. het vertrouwen in de ander scoort hoog waar het middenveld beter is ontwikkeld.

Enkele frappante highlights:

\*Stelling: de meeste mensen zijn te vertrouwen. Scores: Ned. 50-60%; Frankrijk: 20-30%(met Rusland de laagste score van Europa); Exception française!

\*Vraag: "Tot welke geografische groep voelt u zich het meest aangetrokken? Antwoorden in termen van Europa op plaats 1 of 2.:

Duitsland, Spanje, Denemarken, Polen, UK: 15-20%

Frankrijk, Italië, Nederland, Griekenland: 25-30%.

\*wie verwacht de meeste ouderliefde van zijn kinderen? Nederland en Zweden!

\*Wie denkt dat een vrouw een kind nodig heeft als levensvervulling? Ned. 8%, Letland 90%.

\*Behoeft aan sterke leiders? Turken, Kroaten, Macedoniërs, Roemenen.

\*Betekenis van werken in het leven? Denen het laagst; Albanezen het hoogst.

Europa, Europese grondwet, niet zo simpel dus.... En Nederland zou het meest ver zijn in het modernisme. Wij zitten "op de spits van de culturele verandering", heet het. Wat komt na de spits? Europa's hart ligt in het noorden? En dus niet in....het westen?

Europa: quo vadis?

## **AFRIKA.**

### **IN NIGER IS NIKS AAN DE HAND.**

“Een klein tekort aan levensmiddelen wordt door sommige mensen opgeklopt tot een vreselijke hongersnood”, zei president Tandja van Niger. Nou zegt “men” dat er 2 miljoen mensen aldaar honger en baby’s al sterven van voedseltekort. Gevolg van een sprinkhanenplaag en extreme droogte. En, de voedselvoorraden zijn...op. Wat beweegt Tandja om dit te zeggen? Wil hij niet het imago van een slechte politicus hebben in het buitenland? Deed hij wat niet goed? Waarom wil hij zijn mensen niet door het buitenland laten helpen. Of bedoelt hij wat anders? Afrika is voor mij nog een “donker” continent. Wie kan het uitleggen?

### **VERVLIEGENDE HOOP IN ETHIOPIË.**

Zenawi was, na de vele oorlogsjaren, de hoop van dit uitgemergelde land van 74 miljoen mensen. De situatie: 45 % orthodoxen, 45% moslims; Gemiddelde levensverwachting 42 jaar en Gemiddeld inkomen 90 dollar per jaar. Niet geweldig zo lang na Keizer Haile Selassie. Na 14 jaar regeren heeft de baas niet meer vertoont dan “sterke man spelen”. En stabiliteit brengen en daar is het Westen gek op. De schrijnende agrarische crisis is veel minder aandacht beschoren bij deze “partner in de strijd tegen het terrorisme”. Want het is buur van Yemen en Saudi-Arabië en Soedan.

De helft van de bevolking overleeft 2005 niet zonder externe hulp, ondanks een overvloedige oogst. 25% van het BNP is buitenlandse hulp. Staatsdirigisme overall, maar geen cent erbij sinds Haile vertrok, lang geleden. De sterk religieuze armen respecteren nog het door God aangestelde gezag. Maar er ontstond toch een dreigende oppositie, gevaarlijk. De mei-verkiezingen kwamen onverwacht toch in gevaar, dus werd de overwinning al uitgeroepen voor de uitslagen bekend waren. En de chantage op de arme kiezer was sterk geweest. Nu zijn er grote spanningen en werden al 40 mensen doodgeschoten. Veel druk op de “vrije” pers ook. Maar de oude guerilla’s zeggen dat ze niet “zo maar” de 40.000 doden kunnen teleurstellen en hun macht opgeven..... De oppositie is (nog) niet in staat de macht over te nemen. De definitieve uitslag, 3 maanden na de verkiezingen bekend, gaf een overwinning. En de oppositie kreeg zetelafrek vanwege “ongrondwettig gedrag”. Hiermee is een grote hoop op beter in dit land gestorven. De radicalen winnen veld met dit alles. Rust er een kwade vloek op dit arme land?

### **\*\*OPNIEUW BEGINNEN IN BURUNDI.**

Er waren in augustus verkiezingen in dit land waar 12 jaar de vuilste burgeroorlog woedde tussen Hutsi’s en Tutsi’s. De nieuwe grondwet kreeg 90 % voorstemmers. Daarin wordt aan de Tutsi minderheid een fatsoenlijke positie gegeven in dit voor 85% uit Hutsi’s bestaande land. De nieuwe president heeft goede hoop op vredige ontwikkeling. Geachte continentale burens: veel succes!

## **EUROPA.**

### **DE TOPPRESTATIE VAN SCOTLAND YARD.**

De gemaakte misser, bij het abusievelijk doodschieten van een onschuldige, was enorm. Vreselijke fout. Maar de snelle opsporing van de eerste daders was indrukwekkend. Dat ging door een intelligente combinatie van oud speurwerk en nieuwe technologie. Men vond allereerst een onderdeel van een mobiele telefoon en werd daardoor gealarmeerd toen een islamitische moeder haar zoon als vermist op gaf. Bij een onderhoud bleek dat ie met een huurauto en drie vrienden naar Londen was gegaan. Nu wordt je met de auto in Londen de hele dag qua nummer geregistreerd d.m.v. camera-computertechniek. Dus vonden de agenten in no time de huurauto terug in een parking. En hij zat vol met bommen. Toen verder met gesprekken in de omgeving en men had snel de foto’s van de verdachten. Die werden vergeleken met de videotapes in alle stations etc. en....de groep was gepakt. Niet echt want ze waren natuurlijk morsdood. Tja wat moet je hiernu mee? Velen zeggen...Het is

goed dat Big Brother is watching us. Dit verhaal pleit daarvoor, denk ik. Het eerste deel niet zo.

#### TOERISTISCH TERRORISME.

De Wet van Behoud van Ellende geldt ook in de terrorisme-bestrijding. U hoorde ook dat de terroristen hun bom detoneren met een....mobieltje. Dus het telefoonnetwerk dient hun duistere zaken. In Madrid en Londen (2<sup>e</sup> aanslag) waren mobietjes in het complot; een der Madrid-daders was zelfs handelaar in mobietjes. Ring, ring en dan boem, boem.

Nu is de franse overheid in gesprek gegaan met de (privé)-telefoonboeren om na te gaan of je bij dreiging niet simpelweg lokaal de het teklefoonnetwerk kunt plat leggen. Klinkt simpel niet? Echter dan leg je ook veel van de overheidscommunicatie plat en dat is niet best. Dus is nu de vraag of je het verkeer selectief kunt afschakelen, al veel beter. Dan stop je enkel nog de panikerende burgers die iets zien of meemaakten en dat snel aan de politie willen melden. Tja, behoud van ellende dus.

Zullen de terroristen zich laten tegenhouden? Niemand gelooft dat; ze kunnen bv ook walkie-talkies gebruiken, kosten ca 100 euro. Zo zullen er steeds zetten te zien zijn op het schaakbord van het terrorisme. Tot de diepere reden van deze afwijking is opgeheven.....

Nu bleek ook nog dat een der verdachten in Londen, met andere moslimbroeders een uitvoerige vakantie had in...Chamonix! Compleet met bergwandeling en gidsen. Nou moeten terroristen natuurlijk ook ontspannen, maar de franse politie doet maar een diepgaand onderzoek. Om zeker te gaan. Chamonix is een prestigieuze en drukke wintersportplek, dus ook een leuk target. Op naar de wintersportterreur?

#### **CHINA/INDIA en Azië.**

**Zie ook: Filosofen en globetrotters!**

#### CHINESE PILLEN UIT DE TUIN.

China heeft een reputatie op gebied van geneeskunde uit de tuin. Uniek zegt men. Er zijn wel 70.000 pillen te fabriceren op basis van planten. Planten die nergens ter wereld meer bestaan. Nu de gezondheidskosten ook in China enorm stijgen heeft de regering besloten de plantenfarmaceutica flink te gaan benutten. Met een franse bedrijf is er nu een onderzoek- en exploitatie-overeenkomst. De patenten blijven vooral chinees en er zal niet verder naar export e.d. worden gestreefd. Natuurlijke bronnen die nu veel waard blijken. Er zijn zelfs planten bij waarvan het molekuul niet kunstmatig kan worden gemaakt, d.w.z. er kunnen totaal nieuwe geneesmiddelen ontstaan. China ook al in de farma?

#### STAAT VAN BELEG VOOR DE THAÏS.

In Thailand is het weer uitgebarsten de strijd tussen de moslims en de boeddhisten in het zuiden. Al 800 doden in 1,5 jaar. De boeddhisten vluchten ondanks "blijfpremies" van de regering. Dus nu de staat van beleg om uit te zoeken hoe het precies zit daar. Opvallend is dat de rellen uitbraken nadat, enkele jaren geleden, een fundamentalistische moslimbeweging ontstond. Ook in Thailand op de grens van moslimland en andere godsdiensten....bekend patroon.

#### **VS.**

**Zie ook: Filosofen en globetrotters!**

#### CHAVEZ ZEGDE DE VRIENDSCHAP OP.

Van je vrienden moet je het hebben, zeker als ze olie oppompen. Dat adagio is er echt een voor Sjors die uit Venezuela 15% van zijn olieverbriuk koopt. Maar hoe lang nog? Want de huidige president Chavez, heeft de pest aan Sjors en de Amerikaanse imperialisten, en dat laat ie merken ook. Hij is helemaal gek van...Fidel, de ouwe sigarenrokende Castro. Hij vertoonde zich op televisie met Fidel in een jeep, in battle-dress, en luid anti-Amerikaanse

leuzen roepend als ware het een wedstrijd met old Fidel. De zender TVSUR, gefinancierd door Chavez, braakt constant anti-amerikaanse geluiden uit in het hele Midden-Amerikaanse gebied. En Chavez gooide alle andersdenkenden al uit zijn oliematschappij, alwaar hij zich intensief mee bemoeit. Hij spreidt zijn olieverkopen o.a.....ook naar China. Dat doet Sjors steeds meer tandenknarsen, gezien zijn olieproblemen.

Het Pentagon is ook al ongerust: de generaals uit Venezuela gaan ook al op cursus bij ene Raoul Castro, minister van Defensie in Cuba. En Fidel stuurde in ruil voor zijn olie....20.000 dokters voor de armen, en... 1500 onderwijzers en nog 6500 sportinstructeurs. Deze directe armensteun is uniek in dit land en maakt Chavez enorm populair aldaar.

Chavez is al vanaf 1994 Fidelgek, maar nu gaat hij wel erg ver. En Fidel ziet op zijn oude dag plots een buurland, dat hem nooit zag zitten, en ook nog vol olie, een complete verering voor hem opbouwen. Dat laat Fidel niet passeren en hij doet alles om Chavez te prijzen. Dus de "Cubanisatie" van Venezuela is in volle gang. En, pas op, in Venezuela is een gewoon functionerende oppositie hoor, die ook verontrust reageren, maar die zien hoe Chavez op 70% van de stemmen kan rekenen.

Sjors heeft dus ruzie met zijn burens, want ook Mexico is bepaald officieel, anti-amerikaans te noemen. Hoe zou dat toch komen? En, nog belangrijker is, hoe kan hij dat keren? De oude "big-stick policy" (gewoon mariniers op de kust zetten, kan effe niet), en olie dichtbij is van uiterst grot belang aan het worden. Dus zal Sjors uit een ander vaatje moeten tappen, maar waar zijn de snoepjes die Chavez lust? Juist, in Cuba. Dus zal Sjors daar moeten beginnen....maar niet in "the bay of pigs", daar is het niet pluis. Op Guantanamo dan maar?

#### NOG MEER KATRINA'S?

In mei was er al gewaarschuwd voor een heet orkaanseizoen in de VS. Toen kwam Dennis en toen....Katrina. En men verwacht er nog zo'n drie dit seizoen, kracht 3, niet niks. De watertemperatuur in de Atlantische oceaan is erg hoog, en dat is gevaarlijk. In Nature werd geschreven dat de orkanen gemiddeld 50% in kracht toenamen in 25 jaar . Men kreeg gelijk na Katrina kwam de volgende en deed het, zei het wat rustiger, de hele narigheid nog eens over. Ook met enorme gevolgen.

Bush begreep het, na trage reactie, uiteindelijk toch. Zoals zijn vader in 1992 bij de orkaan Andrew in Florida: hij haastte zich enorm toen de schade ook politiek begon te worden. De FEMA, de speciale club voor rampstudie/-bestrijding , door Clinton gepushd, werd beknot en opgeslorpt in het Homeland Security Department. Hun budget kromp 800 miljoen. Intussen zijn er nog meer orkanen gevolgd; het maximum ooit, 21, is dit jaar bereikt. Niets blijft de mensen daarginds gespaard. En, de voorspellingen klopten.

De 16 miljoen maaltijden en 450.000 overnachtingen regelen rond New Orleans, direct na de catastrofe; waren een druppel op de gloeiende plaat. Toen was het kwaad al was geschied. Politiek gaat over prioriteiten, dat is duidelijk. Nu zien we hoe die bij Sjors liggen. Waar een groot land klein in kan zijn? Of zelfs voor een wereldmacht een te grote opgave?

#### DE LATINO-BURGERVADER VAN L.A.

Tja, kandidaat Hahn (!; geen familie?) verloor het van een latino in LA bij de laatste burgemeestersverkiezingen. Nipt maar toch. Terwijl er nu nog slechts 25% latino's in LA mogen stemmen, maar, al 50% latino is. Dat hadden ze nooit gedacht in 1872 toen LA werd gesticht! Hahn had een indrukwekkende carrière achter de rug in de universitaire wereld, de vakbondswereld en de gemeenteraad. Daarentegen heeft Antonio Villaraigosa een nogal ruig verleden: vrouwen, gangs, en van scholen geschopt: geen lekkere jongen, maar daar denkt dus een meerderheid van de 4 miljoen inwoners anders over. Zijn program? Meer veiligheid, betere verkeersafhandeling in de stad en betere scholen.

U weet, uit eerdere berichtgeving in dit blaadje, dat de VS over 15 jaar meer spaans- dan engelsprekenden zal kennen. Antonio is slechts een wegbereider. Adios amigos.

#### ZELFS UNCLE SAM ZAL "OM" MOETEN.

Al is het voor ons een schrale troost, velen geloven dat de VS er niet zullen komen zonder terug te keren van hun geloof in het "ongebreidelde kapitalisme". Regels, afspraken,



beperkingen zullen vereist zijn om....het leven, zelfs voor de VS, weer dragelijk te maken. Want vergeet het te denken dat enkel West-Europa bezwijkt onder de nieuwe walsen, de VS niets minder dan wij! Dat inzicht wint sterk terrein, nu ook in het kampioensland van de mondialisatie.

Al 25 grote mondialen zitten in de top 500, een derde is chinees. En het aantal nieuwe stijgt snel, ook in Zuid-Amerika bv. En dat is niet verwonderlijk gezien de enorme mogelijkheden: een open, mondiale economie; toegang tot westerse kennis en know-how; een gekwalificeerde arbeidsmarkt die erg goedkoop is. En ze zijn jong en flexibel.

De strijd speelt zich veel meer af op de nieuwe markten dan in de oude wereld. Immers 80% van de 6 miljard consumenten woont "buiten" onze contreien en nu al zijn er honderden miljoenen middenstanders met koopkracht. En deze nieuwen kennen hun lokale markten en vaak zijn er culturele banden. Dat is een geducht concurrentieprofiel, ook voor de "ervaren" westerlingen. Dus zullen nieuwe beschermende afspraken, reguleringen, regels niet kunnen uitblijven op den duur.

Helaas is er geen internationaal orgaan om dit te reguleren. De wereldorganisatie voor samenwerking, handel en economische ontwikkeling kan enkel voor zijn leden acteren. En dat zijn vele nieuwe landen dus niet. Dit alles begint aardig beangstigend te worden. Zolang de VS, met zijn wereldconcerns, oppermachtig blijven is het nog tijd deze koers in te zetten, maar hun positie wijzigt toch wel snel. Er moet dus een "nieuwe orde" komen, en de VS moeten hiermee snel een aanvang maken. Zo lang ze nog genoeg macht en positie hebben. Irak en Erika hebben daar ook geen goed aan gedaan. Sjors, schiet dus op en kom tot je positieven. Time is running out.

## **ISLAMLANDEN.**

### **EEN DOMME TEKST.**

In een franse wetstekst kwam de volgende passage voor: "de positieve rol van de franse aanwezigheid in Noord-Afrika". Nou dat viel dus helemaal fout bij Bouteflika. Deze zei openlijk dat ie twijfelde of hij het vriendschapsverdrag in december wel wilde tekenen met de franse president. In Frankrijk spreekt men van een stomiteit. De wedstrijd om sympathie tussen de fransen en amerikanen is in Algerije nog niet beslist! Want er zit heel veel gas onder de bodem. Dus. Jacques opnieuw!

### **HENRI K. OVER IRAK.**

Kissinger sprak weer eens over Irak. Hij zei met stelligheid dat hij er van overtuigd was dat een debacle in Irak zeer ernstige gevolgen zal hebben voor de gebiedsstabiliteit. Nu Iran anti-amerikaans werd kan een anti-amerikaans, of nog erger, een Taliban-Iran, gevolgen hebben die ver uit gaan boven die van het Vietnamdebacle.

Sjors zit nu toch in de val die velen hem voorspelden. En nu moet je er niet aan denken dat de twee grootste olielanden na Saoudi-Arabië omvallen.....China heeft al intense contacten met Iran en krijgt veel olie...en wil wel MEER. Als de olieschaarste ook nog de Taliban tegenkomt wordt het bepaald ongezeellig. Alle hoop is gevestigd op het voorlopige Iraakse parlement!

### **GROENTEN UIT DE GAZASTRIP.**

De kolonisten verlieten de strip met geweld. Hun uiterst sophisticated groenten/fruit/bloemenindustrie achterlatend. De vele kassen met ultramodern computergestuurd beheer. Een groot exportproduct naar...Israël. De palestijnen, 1,3 miljoen, waarvan 50% werkeloos, "erfden" deze hele industrie, ongevarend en wel. Een initiatief van....de wereldbank. Bravo. Nu moeten palestijnen worden opgeleid om het vort te zetten en....Israël moet bereid zijn de producten te blijven importeren....Daar hoor je Hamas niet dagelijks over. De 5000 arbeidsplaatsen zullen de economische redding moeten worden van dit straatarme volk. De wereld is zotter dan de gekste droom.

## DE TURKSE DERWISHEN.

Een van de vele islamvarianten is het soufisme. Ontstaan in de 13<sup>e</sup> eeuw, op initiatief van een dichter Rumi, uit de stad Konya. Inhoud: liefde en verdraagzaamheid onder alle mensen, vrouwen en mannen gelijke rechten, vrouwen zonder sluiers, en ze wonen samen met hun man de erediensten bij. Zo, dat bestaat binnen de Islam ook.

Deze stroming was natuurlijk sterk vóór Kemal Atatürk, de “scheider van kerk en staat”. Helaas, in 1925 bij de stichting der nieuwe republiek, ging het mis en werd het soufisme verboden. En daarmee ook de derwischen, die het soufisme aanhangen. Deze groepsdansen die nu bijna allen beroepsartisten zijn geworden. Want pas in 1950 mochten ze weer bestaan...en dansen.

De sema, hun dans, is er ter ere van Allah. Het begint met een eindeloze litanie van diverse namen van God. En dan draaien ze rond, de ene handpalm naar boven, de andere naar beneden. Zoals de planeten om de zon draaien. Op muziek van fluiten dansen ze zich in trance, en naar hun ultieme communicatie met het opperwezen.

“De dans maakt het mogelijk om zich te verheffen naar de liefde en naar de goddelijke schoonheid. Om dit te bereiken zijn jarenlange training vereist. De sheiks leren hun de Koran, de geschriften van Rumi en de vele litanieën. Men moet bereid zijn zich van de aardse belangen los te maken” . Aldus een derwish.

U ziet het, ook de islam kent een stroming die wel erg veel heeft van het christendom en ..die geen enkel probleem kent met de positie van de vrouw. Zoals het christendom met enerzijds GPV en anderzijds Hervormden, niet? En allemaal met dezelfde bijbel in de vuist. Een goede vriend zag derwischen dansen en maakte , diep onder de indruk een mooi gedicht daarover. Zie het in de Coin des Poëtes, het heet “mevlana”. Dank beste C.

## \*\*GEEN HOOFDDOEK MAAR TOCH EEN HOOFDDOEK.

Dat uit godsdienstige/politieke wrijvingen gekke en zeer onplezierige dingen kunnen resulteren weet ieder beschaafd mens. De gele Davidsster voor Joden van Hitler kennen we en sommigen weten dat de pausen ooit de Joden verplichten tot het dragen van gele (!) rondjes op hun borst, danwel van saffraangele hoeden.Jaja.

Recent kennen we de hoofddoek/sluierdiscussies m.n. in Frankrijk. Maar wist U dat hoofddoeken/sluiers in Turkije WETTELIJK zijn verboden sinds....Kemal Atatürk, honderd jaar geleden? En ook de fez? Nee? Nou dan moet u verder lezen.

In dit land zijn er nu jongeren, universitair opgeleid, rijke ouders etc. die uit religieuze overwegingen de hoofddoek willen dragen tijdens lestijd op openbare scholen. Want Turkije heeft enkel....openbare scholen! Wie weet dat nou niet?

Deze jongeren zijn inventief net als de joodse leerlingen in Parijs, die een mooie Nike-cap over hun keppeltje zetten, als ze naar de (openbare) school gaan. En de turkse dames zetten een...pruik op. Een pruik OVER hun hoofddoekje heen! Jawel. Twee keer haren mag wel van Atatürk, ALS JE MAAR GEEN HOOFDDOEK ZIET....

Het is weer eens verbijsterend te zien waar geloof toe leiden kan; ik weet ook nog wel wat uit het Rijke Roomse Leven. Dus ziet u binnenkort een turks meisje met prachtig zwart haar, dan kan het zijn dat ze geblondeerd is en een knalrode hoofddoek draagt. Twijfelt U, dan trek effe aan haar haren. Veel succes ermee. Trek het U maar niet te veel aan; de wereld wil immers bedrogen worden...

## TRENDS/TECHNOLOGIE.

### EMOCRATIE.

Dit nieuwe woord zag ik in een nederlands tijdschrift. Leuk bedacht. Het gaf me te denken...Immers emotie speelt een steeds grotere rol, en daar is op zich niks mis mee. Maar soms gaat het ten koste van het “koele” verstand, dat nogal eens vereist is in ernstige situaties. Want de emotie streelt vaak, maar kan ook dodelijk zijn. Laten we hopen dat de uitvinder enkel een grapje maakte.

## MOBIEL VIRUS.

Tja, ook uw mobieltje kan al zijn besmet! Niet met het vogelgriepvirus, nee, met een echt "computervirusje". Want de mobieltjes zijn pc-tjes geworden en dus nu ook virusgevoelig. Al 5% van de nieuwste toetertjes zijn besmet. Ze legen uw batterijen, poetsen uw boekje enz. Dus kunt u nu ook al anti-virussoftware kopen: downloaden dus. De geschatte marktomvang voor 2007 is, zeggen "ze": 12 miljard dollar. Begint U ook te snappen hoe de moderne wereld werkt? De "wet van behoud van ellende (en van omzet?)" is nog volop actueel.

## BIO-GEMEET.

Het oude China gebruikte al de vingerafdruk onder documenten...En nu moet iedereen biometrisch in de computer: ADN, bloed,iris,gelaatstrekken, kleur haar (voor zover aanwezig),vingerprints, omtrekken van de handen en "what have you". Overmorgen dus? Nee, in Frankrijk is er nu een school en een gemeentehuis waar je bij in- en uitgaan, je hand op een schermje van een apparaat legt. En dan zegt ie: "goeiemorgen (etc) mevrouw xxxxx". Dus toegangscontrole en aanwezigheids -registratie worden er mee gedaan. Nou worden er in Franrijk enkele mensen wat ongerust "waar houdt dat op? " vragen ze. Nou, nergens dus....u kunt er beter goed voor zorgen dat Uw bio-kenmerken kloppen, want anders wordt u nog voor een ander aangezien en...krijgt u ook iets van/voor die ander. Ik kreeg ooit de medicijnen van een naamgenoot, die in dezelfde straat woonde en dezelfde geboortedatum had. Die had ze nodig voor haar ogen en...dus zag ik even later niks meer (grapje). Gebrekkige identificatie bij de huisarts en apotheek werd me uitgelegd. Helaas, zal, conform de "wet van behoud van ellende" , nu het kidnappen gaan toenemen onder dieven etc. Want wil je je voor een ander uitgeven dan mot je hem helemaal meenemen; anders kan het niet meer. Vermoeiend gedoe.

## VLIEG ER WEER EENS UIT!

Ondanks uw weer gestegen angstgevoel is het zo: vliegen is het veiligste vervoer...NA de trein. En de vliegveiligheid stijgt! Meer bij de grote mij-en dan bij de prijsfighters/charters, dat wel. Wil u het weten? Het linkst is de motor, dan komt de fiets (!), dan de auto (maar 1/8 van de fiets), dan de boot. En vliegen met Noord-Amerikanen is het safest, dan Europa en de slechtsten zijn de Afrikanen en zij uit het Midden-Oosten. Dus, reset uw mind, en stap gerust aan boord. Ik ga me concentreren op de trein: was U al eens in die goddelijke TGV? Doen!

## BIG GOOGLE IS WATCHING YOU.

Wilt u de zaak eens uit de lucht zien, een satellietview? Wel dat kan met Google Earth. U download een programma en kunt zien of uw auto er nog is thuis en of de tuin er leuk bijstaat. Resolutie 30 meter, maar die wordt beter. En ook of uw zoon een feestje geeft thuis. Nou nee, zo actueel kunt u nog niet kijken helaas, maar dat komt hoor! En u weet het: een helicopterview op de wereld is nooit weg.

## GPS BESPAART WATER.

Studenten uit Reims krijgen de jeugdNobelprijs. Voor hun bewateringssysteem op basis van satelliet en GPS. Je kunt daarmee heel goed zien waar hoeveel water moet komen en ook kunstmest. En dan kun je precies doseren. Dat schijnt enorm te besparen. Dus is er veel belangstelling voor deze vondst in het kurkdroge Frankrijk. Wie zei er ook weer dat die ruimtevaart en die raketten zo'n onzin waren? Zonder raketten no GPS, dames en heren!

## BIG BROTHER IS CHIPPING YOU.

Recent kon u hier iets lezen over toepassing van nieuwe technologie in Zuid-Korea: het communicerende reclamebord. Dat werkt ook op "Identificatie op radiofrequentie". Makkelijk te snappen: enerzijds is er een chipje dat uw identificatie in zich heeft en anderzijds een detectie-apparaat dat dit chipje kan lezen cq er mee kan communiceren. Een soort van Barcode à la chip, dus die U op alles kunt vastmaken, ja, zelfs onder uw huid of die van uw kat kunt doen. Komt u of uw kat in het magnetisch veld van de detector dan kan er van alles gaan gebeuren:

-U doet uw winkelwagentje vol, rent naar de uitgang en onderweg wordt uw kar uitgelezen en uitgerekend. Bij de deur krijgt u uw kassabon of...die wordt thuis via E-mail gestuurd. Met de rekening die intussen al is afgeboekt. Niks kassagedoe, niemand te zien. Fantasie? Wall-Mart doet er al proeven mee in de winkelpraktijk.

- Een pallet vol spullen wordt met een heftruck op een vrachtauto geladen en de chipjes op de produkten worden gelezen en geregistreerd tbv voorraad, facturering en (evt.) ook bestelling van "nieuw". Hetzelfde voor postpakketjes, die overal waar ze langs komen hun spoor achterlaten. U kunt op internet zien waar uw pakje hoe laat langskwam....Idem bagage bij vliegen.
- -in elk merkartikel wordt een merkchippie gestopt. Dus Lacoste kan je niet zo maar meer namaken. En de klant weet ook dat ie echt Lacoste heet. Ook op uw creditcard dus, dan weet iedereen van wie die is en als u dan ook uw vinger even leent op een schermpje bij de kassa dan weten ze dat ie niet gejat is.
- -Tja en vervolgens worden mens en dier gechipt. Ipv uw ziekenfondskaart (bestaat al niet meer bijna) wordt uw ingeplant chippie uitgelezen, waarop uw hele hebben en houen staat. Goed bij een ongeval als u niks meer kunt zeggen tegen de dokter cs. In Mexico worden ambtenaren met vertrouwelijk werk al zo gechipt: ze hebben een dingetje onder hun huid en daarmee kan de toegang worden gecontroleerd van geheimere locaties. In Barcelona in de Baja Beach club, hebben vaste klanten ook een implantaatje en ze kunnen zo maar binnen en een drankie vatten. Wordt automatisch geregistreerd en de rekening wordt thuisgestuurd. Echt waar.
- Nor erger: U komt bij uw vaste winkel binnen (gechipt natuurlijk) en uit de speaker hoort u: Goedemorgen mevrouw Pietersen. De computer kijkt onmiddellijk naar uw opgeslagen aanschafpatroon en geeft u op een schermpje, als u er effe heen loopt, alle artikelen waarop aanbiedingen lopen die u geregeld koopt.... Uw profiel zogezeid. En de rest , kassa, afrekenen en zo weet U al.

Uiteraard is de kritiek van "privacy-watchers" al losgebarsten, en terecht. Want als je tegenwoordig als eenvoudige hooligan wat rotzooi wil schoppen, wordt je mobieltje geregistreerd en kan je al gepakt worden. Niks leuk meer! Je krijgt dan per SMS een proces-verbaal.

Kortom U bent weer gewaarschuwd en ook uw kat en hond. Denkt u maar na waar u uw chippie wilt hebben dus waar ze het onder uw huid stoppen. Zelfs uw kat kan niet meer ongezien muizen vangen en als uw hond de postbode achtervolgt wordt ie geregistreerd. Krijgt u de rekening van de kapotte broek thuis via E-mail. "Wel potverdrie Fikkie, wat heb je nou weer geflikt?". Het wordt wel erg complex (of gemakkelijk?) in de nieuwe wereld; Aldous Huxley draait zich om in zijn graf.

PS: een chippie kost nu nog 20 dollarcent, maar dat kan terug naar ½ cent bij meer volume. Verzet is nu niet meer mogelijk.

#### LAAT UW FAVORIETE DIER ERVEN.

In Hawaï kan u nu uw huisdier laten erven, zoals al in 50% van de Amerikaanse staten. Kanarie, kat, hond of kip het maakt niet uit. Het moet wel effe goed geregeld worden: u moet een Trust Fund oprichten namelijk. Daaruit krijgt Fikkie dan centjes voor zijn verdere leven, via iemand die het op vertrouwensbasis voor u regelt. Uiteraard kan ie ook een salaris krijgen voor de moeite en daarom is het ook raadzaam wat DNA van Fikkie te deponeren om eventueel te kunnen zien of Fikkie wel nog echt leeft en niet is...vervangen door een hond die op hem/haar lijkt. Tja, het is oppassen geblazen.

Een schatrijke dame liet haar Rodeo (hond) een inkomen van 100.000 dollar per jaar na. Wat doe je daar mee als oude hond, vraag ik me af. Nu vinden experts ook dat er wel een grens aan dit soort pensioenen moet worden gestel, bv 10.000 –15.000 dollar, om geen jaloersheid te wekken. Maar daarvan kun je niet in een limmo dagelijks worden uitgelaten, toch? Arme Rodeo!

Nou zijn wij hier goed kattegek geworden intussen: het ongelooflijke is geschied. En wat zouden wij nou doen als....? Nou ja, tonnen pensioen voor de katten zit er niet in, temeer omdat eerst de staat langskomt en ....omdat hier een dier niet kan erven. Barbaars niet? En stel je voor dat je kat zwanger is op het moment dat jij uit dit leven vertrekt...dan moeten haar kids toch ook verder niet dan? Tja, we zullen een nieuwe partij moeten oprichten...onder de naam: LEKKER RIJK DIER. Dat slaat aan, u zult het zien.

#### EEN TRENDY WIJNTJE?

De franse wijncoöperaties krijgen het door: ze organiseerden in Londen een rugbywedstrijd met een hapje (confit de canard) en een wijntje. Een trendy wijntje uit het Zuid-Westen. En, een groot deel van de jonge wijnboeren volgen een cursus ..engels. De marketing is ontdekt in de franse coöperatieve wijnwereld. Een van hun doelgroepen? Londense jonge zakenvrouwen die s'avonds na het werk een wijntje nippen in de pub. Ze schijnen stevig in te nemen. En ook een speciaal wijntje voor "mannen": stoer, rood en met veel fruit. Met een fraai design-etiket. Loopt als een trein! En binnen de eigen franse AOC-regels hoor. Geen geduvel.

Na de renommés die al eerder gingen marketen nu ook de kleintjes. Want het succes van de concurrentie uit het "Zuiden" is groot en....degenen die hen in Frankrijk voorgingen laten erg fraaie resultaten zien. Mouton-Cadet 15 miljoen flesjes in 2004 opgedofte wijn. Anderen ook Listel, Cotes du Rhone (Cellier des Dauphins) en ook de Languedoc doet mee.

Alles verandert immers, ook het wijndrinken. Het aantal regelmatige drinkers ging van 47% (1980) naar 24% (200) en de gelegheidsdrinkers van 30% naar 40%.

Internetgebruik, schroefdoppen, onorthodoxe emballages etc. zijn erg belangrijk gebleken. Ook de bag-in-box (wijn in plastic zak in doos, die zelf vacuum trekt bij schenken) verkoop slaat aan. En dan natuurlijk de smaak: licht, veel fruit, niet te complex, weinig tanines..en minder alcohol zelfs. En dan de "sexual wines" het spelen op mannetjes en vrouwjeswijnen danwel de wijn voor het intieme diner met kaarsen. Loopt!

In Suze la Rousse (wijnuniversiteit alhier) zei ooit iemand tegen ons: De wijn gaat van dagelijks produkt naar een "luxe"product....Dat is nu al weer verouderd, want andersom dus. Een exception française gaat weer ten einde. En, de fransen zelf consumeren 20% minder wijn dan 25 jaar geleden: bier is in hier.

Een Champagne POP is er ook al en ook een doosje met twee flesjes van 20 cl, een Sexual wine" gaat goed over de toonbank voor....14 euro. Slik.

De aanval is geopend, de franse intelligentie en charme zijn nu gevorderd. Bon courage, mes amis.

#### STERIEL DOOR ZWART LICHT.

Tja, wat is dat nou weer. Nou u weet dat steriliseren iets heel belangrijks kan zijn, m.n. in ziekenhuizen en zo. En er zijn meer plekken waar wat minder bacteriën wel goed is. Maar tja hoe doe je dat? In Strasbourg vond men uit dat zg zwart licht uit een speciale lamp 99% van alle bacteriën kilt. Goed voor ziekenhuizen, vliegtuigen, treinen, bussen etc.

Het is een lamp met titaandioxide, want als op dit metaal licht valt, spuugt het geheel anti-oxydanten uit. Het wordt nu al wel voor waterzuivering gebruikt. Weg legionella besmetting en zo. U begrijpt dat u binnenkort een fraaie douchelamp kunt kopen die u verwarmt en..ontsmet. Brave, new world.

#### EEN SLIMME WC-POT.

Stelt u zich voor, u zit op de pot en leest uw favoriete krantje. Intussen is uw pot flink met u aan het werk. Uw gewicht wordt gemeten (variabel?), uw vetgehalte uitgerekend, uw temperatuur, de bloeddruk en uw urine wordt getest. En desgewenst ziet u dat op een klein display-tje (dis-plee-tje). Of niet en u wil het opslaan voor het weekeinde, dan heeft u meer tijd voor een sophisticated gezondheidsanalyse die uw WC-pot u verschaft over een langere periode. Nu kunnen de gezondheidskosten pas omlaag: nog even met internet verbinden en de data naar uw huisarts sturen. Die krijgt een piepje als iets niet kits is en ook een mailtje

voor een consult-afspraken. Daar aangekomen moet u dan wel eerst op de pot: zeker is zeker. Kosten 10 euro, voor closetpapier. Onzin natuurlijk!  
Nou, het merk heet TOTO en u koopt de pot al in Japan. Land van de prijzige pot.

#### DUUR ONDERWIJS IS NIET ALTIJD GOED ONDERWIJS.

Tja alles wordt doorgelicht. Nou de OESO weer, die een verband zocht tussen kosten van onderwijs en resultaten. Internationaal. Want in Frankrijk en ook elders bestaat er de heilige overtuiging dat het tekort aan middelen (geld) de oorzaak is van de slechte resultaten. Nou dat valt dus te bezien.

Uit deze statistiek blijkt bijvoorbeeld dat: Zuid-Korea, Finland, Tsjechië en Groot-Brittannië er gunstig uitsteken. Met relatief weinig poen zijn de leerlingen goeie scoorders!

Heel anders in: Frankrijk, de VS, en Spanje. Duur en slecht.

Je zal maar een brommer willen in Frankrijk en je vader geeft hem niet omdat het schoolgeld zo hoog is! Wat een pech. Nou blijkt dat er niet echt een enkelvoudige verklaring voor deze statistiek is. M.a.w. er zijn dus nog andere factoren die er toe doen..tja, welke? Maar begin maar vast met de kosten te verlagen want dan worden de resultaten beter. Zo kun je statistiek ook mooi politiek als trend inzetten toch? Iets voor Maria?

#### GOEDKOOP VLIEGEN.

Dat is toch DE trend van de nieuwe eeuw niet? Ik vloog al eens voor 19 euro (+tax) van Marseille naar Amsterdam; in 1,5 uur. Niks moe en ook nog een lekker hapje dat je op het Vrijthof in Maastricht pas voor 25 euro krijgt, Het glaasje rood moest ik zelf lappen. Pfff.

Maar nou vallen die goedkope dingetjes als rotte appeltjes uit de lucht niet? Gewoon twee motoren die het niet meer doen, en...daar smakt het spul naar beneden. Bij de derde keer werd er eens goed gekeken en men constateerde dat deze luchtcowboys het met de motorenrevisietermijn niet zo nauw namen. Elke 10.000 uurtjes moet nl de hele motor uit elkaar, cleanen en weer in elkaar. Duur grapje. Nou kun je tweedehandse motoren kopen, die gereviseerd zijn...nou ja, helemaal uit elkaar dat is ook wat duur. Halfje dan maar? En men twijfelt eraan of tijdig het water uit de brandstoftanks wordt afgelaten....want er zit altijd wat water in de kerosine dat is bekend. Nou is water (nog) niet zo goed om op te vliegen, en, erger nog, de ijskristalletjes die op grote hoogte ontstaan zijn erg storend voor een turbine. Dan doet ie het niet meer, nee, ze doen het beide tegelijk niet meer.

Want op een motor vliegt een twee-motorige echt zonder problemen veilig verder. Echt waar. Nou is het wel genoeg: wrakken onmiddellijk uit de lucht! APK kering toepassen en flinke bonnen uitdelen bij foute boel. En nu is er ook een zwarte lijst: daarop staat "Kost-bijna-niks-air" te prijken met achter zijn naam: vergeet motorenrevisies. Kijk effe voor U boekt.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## TOPICS-CAPITA SELECTA

Dit wordt de "aftrap" voor deze nieuwe "rubriek" ; speciaal voor liefhebbers. Spannend.

#### EEN DUEL VAN WERELDKLASSE

Van sport weet ik niks; enkel een beetje van Formule 1. Dus daar begin ik niet aan, op deze plek. Steeds vaker schrijven journalisten over politiek en economie in sporttermen. Als het gaat over de "oude" wereldmachten en de opkomende "nieuwe" b.v.. Geen echt nieuw

onderwerp, maar als je het tempo en de impact van de veranderingen ziet, kun je niet van “d’jà vu” spreken. Daarom nog eens “China en de VS (en de rest)”, just for “liefhebbers”.

#### *In New-York.*

Scheepsvrachten met containers arriveren dagelijks uit China in de haven van New-York en...vele containers vertrekken weer, maar leeg. Een gedeelte niet: die zijn gevuld met afval van verpakkingsmateriaal. Terug naar China, dat er nieuwe verpakkingen van maakt. Dit plaatje is illustratief voor de handel China-VS van nu.

#### *In Washington c.s.*

In de Senaat protesteert een grote meerderheid tegen de “overval” van CNOOC (Chinees oliebedrijf) op UNILLOCAL (VS). En men dwong de chinezen hun bod terug te nemen...Na IBM-PC, Maytag en vele andere ondernemingen die China opkocht was het de senatoren wel genoeg. Intussen zijn vele amerikanen in een collectieve shock-toestand geraakt. Men hoort: “China is een aardbeving voor onze industrie; welke jobs blijven er over voor onze kids? “.

De kampioenen van het ultra-liberalisme moeten zich “ouderwets” gaan verdedigen tegen het topspel van de Chinezen. Niet met terugconcurreren, nee, met politieke macht en beschermende maatregelen. Het tijdperk van de Amerikaanse alleenheerschappij is kennelijk voorbij; de eeuw van Azië is begonnen. Het is nog maar een kwestie van tijd dat het BNP van China dat van de VS inhalen zal. Gezien het ruim dubbele groeitempo van China tov de VS is het huidige gat (11.700 miljard contra 1700 miljard dollar) niet indrukwekkend meer. Het handelstekort China-VS is gigantisch; het grootste ooit. De deviezenvoorraad in Peking is 700 miljard, Japan voorbij. En de almachtige dollar staat onder druk...

#### *Symptomen.*

Het grootste winkelcentrum ter wereld staat niet meer in West-Edmonton, VS, maar in Peking. De meeste ingenieurs komen niet meer van Harvard, MIT, Berkeley maar uit China, 440.000 per jaar. Twee keer zo veel als in de VS.

In de 15 jaar na het einde van de koude oorlog, terwijl de VS zich (vooral na 9/11) op het terrorisme concentreerde, zijn China en de VS in een zware competitie verzeild. En bang klinkt het: “De grootmacht China is niet democratisch en heeft ook geen vrije, open markteconomie”. Een soort van Rusland maar dan met enorm economisch potentieel...Dat is even anders, en wennen.

Jarenlang kochten de amerikanen op krediet goedkope chinese spulletjes, maar nu komt er een onverwachte rekening door de verplaatsing van de industrie naar Azië. En ook al van onderzoek/ontwikkelings-activiteiten ...er is zelfs een waardeverlies van de dollar gaande. De titels van bestsellers en artikelen in de VS verbergen niet langer de echte gevoelens:

-China, masterplan ter vernietiging van Amerika!

-De rode draak valt aan.

-Het Pentagon: Kijk naar de militaire uitgaven! China 60 miljard, VS 450 miljard. Enkel Rusland doet meer dan China, dus Peking plek 3 op de wereldlijst.

#### *Manoeuvres.*

De VS flirten met India terwijl Peking de VS tot matiging maant mbt Taiwan. Bush sprak eerder over “China, strategische partner” en nu, over “China, strategisch concurrent”. En hij babbelt over “gecompliceerde betrekkingen tussen beide landen”.

Het grondstoffengevecht is in volle gang: de VS gebruiken 29.000 Terrawattuur (2004) en de Chinezen al 13.000, de helft dus.

En het gaat al openlijk over wereldheerschappij. China is sterk zelfbewust en eerzuchtig in sport, economie en ook militair. De VS zijn nog veruit de grootste, maar zijn aangeslagen, vol twijfels en nu beseffend dat ze jaren “boven hun stand leefden”. En ook nog in een niet te winnen Irak-oorlog zitten. Twijfel aan de reikwijdte van militaire overmacht groeit...

#### *Een andere wereldorde.*

De opkomst van dit land doet denken aan die van Duitsland en Japan, maar vooral ook de VS zelf, einde 19<sup>e</sup>-eeuw. Toen braken de evenwichten ook. De wereld is op weg naar een nieuwe orde, na de koude oorlog. Het westen wordt nu met eigen wapens bevochten, nl haar eigen economische kunsten. Er groeit twijfel aan de voordelen van de vrijhandel zonder grenzen als je China tekeer ziet gaan.

Zelfs Wall-Mart, het grootste bedrijf van de VS (1,6 miljoen personeelsleden), omzet 7x die van Microsoft, vertoont een ongekend beeld. China is haar grootste toeleverancier geworden. Ruim 80% (!) van de 5000 leveranciers zijn chinees. Deze omzet is 18 miljard dollar...dat wil zeggen (als het een land zou zijn), iets minder dan de export van China naar...Duitsland en iets hoger dan die naar de UK. Voilà.

Shenzhen Boanda (Chinese onderneming) levert maandelijks 360.000 stereosets aan Walmart. De 2100 arbeiders werken voor 60 cent per uur en aan de muur hangt de spreuk: "Als je vandaag hard werkt, hoef je morgen niet op zoek naar een andere baan".

Nog erger is dat Walmart VS-leveranciers "verplicht" om naar Azië te vertrekken om hun product 50% goedkoper (vanuit China dus) te kunnen aanbieden.

Een handelsoorlog met China zou de VS-importeurs en aandeelhouders ernstig kunnen schaden, schrijft "Foreign Affairs". Er zijn nu al 2,7 miljoen VS-jobs naar China verdwenen; de belangrijkste industrieën zijn al weg, een "economische 9/11" werd dit al genoemd. Het boek: "Drie miljard nieuwe kapitalisten" is verplichte lectuur op Capitol Hill.

En de VS grijpt weer naar haar protectionisme, onze kampioen van vrijhandel en ongeremde markteconomie. Men herinnert zich plots weer dat woedende Amerikaanse arbeiders in de 70-er jaren Toyota's vernielden en Toshiba-TV's. Toen kwam Japan op. Maar de VS sloegen terug met high-tech een gebied dat de Jappen hadden vergeten. En in 1997, 20 jaar later, zat Japan in een economische crisis.

#### *Chinese tactiek.*

Deze VS-jubel is nu verstoord, nu China zich vertoont. En in een nieuwe vorm: "grenzeloos kapitalisme met soepele sturing door een autoritair staatsapparaat". 1/5 e deel van de wereldbevolking leest het Westen nu de les. En daarbij met veel historisch bewustzijn.

Want ze weten dat China in de Middeleeuwen een grote technologische vernieuwer was.

Kompas, buskruit, boekdrukkunst (1000-1250), irrigatie, papiergeld (1400-1600).

Ontdekkingsreizen: Naar India (begin 1400 met 300 schepen en 28.000 manschappen) en zelfs naar Oost-Afrika. Men kwam retour met koper, ivoor, en edel hout.

Daarna sloot China zich lang op: nadat in 1825 China nog 1/3 van het wereldproduct (!) maakte was dat in 1950 nog...5%. Nu een les voor het "oude" Europa?

#### *Planning.*

Peking heeft de handelsoorlog Japan-VS nauwkeurig bestudeerd en eruit geput. Slogans zijn daarom: "Heping Inegi"= vreedzame ontwikkeling. En zie, China is nu al de fabriek van de wereld geworden. Maar dat is niet genoeg. Ze willen een gedetailleerd plan realiseren wat gaat van auto's tot biotechnologie. Slogan: "Zou Chu Qu"= zwermt uit over de wereld.

Dit doelt op het kopen van ondernemingen in het buitenland. In 2015 wil China 50 bedrijven in de top-500 hebben. Verder moeten er dat ook 500 zijn in de middenklassers en nog 5000 kleintjes. Duidelijke taal in het partijprogramma van.....1992!!! Toen wij nog sliepen!

De ambtenaren verbeteren de expansie-acties voortdurend. Het chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gaf een prestatiecatalogus uit tbv chinese buitenlandse investeringen.

Er staan 70 landen/regio's in waar geïnvesteerd moet worden. Van elektronica tot grondstoffen (koper, ijzer, olie). De firma's die meedoen krijgen extra aandacht en hulp. De VS nemen in dit plan een hoge plaats in. Ook in dienstverlening wil men groeien mn in logistiek, telecommunicatie en financiën. En, in software-ontwikkeling.

Iets heel anders dan de Jappen deden met hun Miti (min. van Handel). China stuurt veel globaler in termen van marsrichting en dat leidt zelfs tot overschrijden van targets!

Ene Fu Cheggua studeerde in Californië en werkte er 13 jaar. Hij is nu baas van CNOOC (olie) en deed de beruchte aanval op UNOCAL in de VS. Een zeer liberaal opererend staatsbedrijf. Zelfs Chevron kon het niet alleen af om tegen te bieden, de regering greep in.



### *Anti-China stemming.*

De anti-stemming zit er in de VS fors in. Een greep op de energie-industrie aldaar wordt zeer zwaar opgenomen. Stel je voor Amerikaanse olieboeren eigendom van een communistische staat! Dat is de grens....en 73% van de bevolking was akkoord hiermee.

Peking kreeg een les en maant nu tot voorzichtigheid. De lange termijn mag niet in gevaar komen. Dus doorstomen, maar "piano". China koopt en herstructureert westerse gammele ondernemingen. En doet dat prima tot verwondering van vele VS-consultants.

"China bashing" is een nationale sport in de VS geworden; in de pers en op Capitol Hill. De president van het VS industrieverband lijkt met zijn gebrul over verdwijnende arbeidsplaatsen nu wel een vakbondsleider. Hij waarschuwt dat je zonder prima opleiding straks in de VS geen job meer zult krijgen.

### *Gevolgen VS.*

Meer dan 900.000 jobs in de textiel gingen om zeep sinds 1995 en in 5 maanden steeg de kledingimport met 115%! De VS textiel gaat op de fles. De handelsbalans staat intussen op een rekord negatief : in 6 jaar 36 miljard. In juni gingen er nog 15.000 jobs in de industrie aan. Dollarkoers en handelsbalans laten een grote afhankelijkheid van China zien. En alle krediet, 670 miljard al. Komt uit China. De VS koopwoede doet de chinezen enorm goed en ook ...de chinese werkgelegenheid. De VS noemt het al het "Tiananmen-Texas pact"! De VS zit in een duivelscirkel.

Het congres plant al strafolheffingen op chinese import, maar de regering houdt een handelsoorlog af nu China de Yuan revalueerde. Velen weten dat het hierbij niet kan blijven en dat China verder zal moeten revalueren en liberaliseren om de scheldnaam van "valuta-manipulator" kwijt te raken.

De oude interne consensus dat vrije handel en open markt ideaal zijn is er intussen niet meer. Want dat doet alle industrie naar China verdwijnen en dwingt de VS te klimmen op de high-tech ladder. MIT-economen signaleren dat de arbeiders die hun job verliezen terugkomen met 25% minder salaris...Paul Volcker voorziet binnen 5 jaar een echte dollarcrash; zoals ooit eerder.

### *Verloren strijd?*

Er is dagelijks een debat gaande in de VS. Sommigen wijzen erop dat de eigen industriëlen naar China gingen en vermogens verdienen. Als China energietechnisch de VS imiteren zou dan zou hun verbruik 17X zo hoog gaan worden ( nu 1,5 barrel/kop/jaar). En dat is er absoluut niet in deze oliewereld.

In China zien velen het weer anders: de grote productiecapaciteiten dwingen naar nog meer export, nog grotere handelsoverschotten, en deviezenreserves. Hier en daar komen ook al grote chinese ondernemingen in het rood mn in de auto-industrie en de elektronika (mobieltjes) een zorg voor Peking.

### *Geopolitiek*

De Pacific is het grote strijdterrein tussen China en de VS; wie krijgt wie mee? Al in 1905 was er in China een protestbeweging tegen de oprukkende VS mn in Hawaï. Na de overwinning op Japan stortte de VS zich in de Koreaanse oorlog. Mao stopte alles op de 38<sup>e</sup> breedtegraad en de VS was diep geschokt door deze move. MacArthur wilde toen.... 26 atoombommen op China droppen!

China probeert nu zijn oude invloedssferen terug te krijgen. Het streeft naar een 2-miljard Asean Vrijhandelszone (= het grootste economische blok ter wereld). Er is ook al een olie/gas pact met Indonesië en, Japan en Zuid-Korea, komen al sterk onder chinese invloed ; idem Taiwan. Het concentratiepunt van invloedstrijd tussen China en de VS. Let wel, 90% van de japanse olie komt per schip langs Taiwan: kwetsbaarheid.

De grondstoffenstrijd leidde al tot overeenkomsten met Iran en Soedan, beide zeer anti-amerikaans. Met Iran is er een gigantisch contract en de chinezen werken mee aan een gigantische oliepijp van 1600 km naar de Rode Zee en aan een raffinaarderij van 2,5 miljoen

ton olie. En dus steunt China de Soudanese regering als de veiligheidsraad ze wil veroordelen voor misdrijven tegen de mensenrechten in hun land.

Deze titaanstrijd schudt vriend-vijand beelden op de wereld flink door elkaar. De strijd om de gunst van India is gigantisch. Idem met Rusland, de rugzijde van China. China profileert zich als DE leider in Azië, de nieuwe SOC (Sjanghai Organisation for Cooperation) werd door China in de G8 geïntroduceerd. O.m. Rusland en Kazakstan zijn leden...

Greep op de grondstoffen: Kazakstan wil nu de Amerikaanse basis weg hebben.

Het VS-imago in Australië taant, zoals bleek bij Bush bezoek in vergelijking tot het bezoek van China's premier. Applaus voor China, minder voor Bush. Ook Maleisië, moet kiezen, zoals iedereen daarginds.

By the way: DE concurrent op ruimtevaart gebied voor 2010 e.v. zal zijn...China; Rusland heeft er de middelen niet meer voor en Europa is ook een andere orde grootte.

En nog dit: Microsoft, dat het Chinese (Internet)webportaal runt, blokkeerde hierin al op de woorden "democratie" en "human rights". Die zijn daar nu taboe. Tja, zo gaat dat, ook bij het Amerikaanse Microsoft....

*-Tenslotte: Financieel China.*

De financiële wereld in China was nogal krakkemikkerig naar onze smaken; we hadden zorgen als we het zagen functioneren. Die zijn niet voorbij, maar, op 27 oktober 2005 was de "big bang" in financieel China. We hoorden er nog niet veel over maar de China Construction Bank ging ter beurze. En de Bank of America nam voor 3 miljard deel op een totaal van de in de markt geplaatste 8 miljard. Tja, als je zoveel schuld bij China hebt als de VS, dan moet je er nu bij zijn..... De Chinese bank is eigendom van de grote vier andere Chinese banken. De beursintroductie van enorme omvang (!) is het keerpunt van de amateuristische tijden in financieel China. Dat zullen we allen gaan voelen, dus, nog meer China is coming.

Overigens is het ook een geruststelling: foute boel in China is echt foute boel in de wereld hoor. Een complete grootmacht van een nieuwe grootte-orde stelt nu eindelijk ook orde op zijn financiële zaken. Bien joué, toch?

Bronnen: voornamelijk Spiegel (Du), Point/Express en Expansion/Figaro(Fr),intern. TV; 2005.

\*\*\*

#### WAT WIJSHEID UIT SINGAPORE.

Singapore is een zelfstandig dwergstaatje aan de rand van China. De premier Mister Lee, heeft met China veel ervaring en gaf een interview. Verplichte literatuur voor China watchers. Een overzicht van de wijsheid van een directe buur en...concurrent:

-Het politiek-economisch centrum van de wereld gaat van West naar Oost. De 21<sup>e</sup> eeuw wordt de eeuw van Azië. Er komt een nieuw machtsevenwicht aan. China en India willen nu eigenlijk hun oude posities (!) terug (40% wereldproductie). Het is al in volle gang: China is nu sneller en India heeft nog last van een gebrekkige infrastructuur.

-Moeten we ons door China bedreigd voelen?

Nee, wij zagen dit al in de 80-er jaren aankomen. Toen bezocht Ding Xiau Ping ons en stond perplex te kijken naar onze skyline. En hij gooide thuis toen alle deuren open en nu is China lid van de WHO. Wij zien hoe snel China leert en zijn voortdurend bezig hen uit de weg te gaan. We moeten ons richten op gebieden waar zij niet komen, anders zijn we verloren. Dat is alles wat rechtstaatsaspecten heeft zoals geestelijke eigendom. Zij hebben nog 20/30 jaar nodig om dat te kunnen. Daarom zetten wij in op biomedische en farmaceutische zaken, vol met problemen van geestelijke eigendom. Geen enkel concern gaat met zijn patenten naar China, maar komt wel naar ons.

-En het kopen van IBM en Unocal dan?

Dat zijn onvermijdelijke dingen. Als zij computers willen verkopen kan dat niet goed onder onbekend merk, wel onder IBM naam. Dus kopen ze IBM en doen het op hun manier onder deze vlag.

-Het westen moet niet bang worden.

Met angst hou je niets tegen. Als in 1948 niet de communisten waren gekomen was China al lang s'werelds grootste geweest en niet Japan en Zuid-Korea. Over 50 jaar zijn China, Japan, Zuid-Korea aan de hoogste (high-tech) kant van de waardeladder. Zie de aangroei van hun ingenieurs in omvang en kwaliteit, is niet tegen te houden. Maar dat niet in alles; vandaar onze run op de pharma-industrie.

-Dat helpt niet echt als je in Europa auto-fabrikant bent?

Er zullen voor deze industrie en dit deel van de wereld bittere tijden aanbreken (!).

Uiteindelijk zullen de Europese arbeiders moeten ervaren, dat de gezellige, luxe tijden van het verzorgde Europa van na de 2<sup>e</sup> wereldoorlog, voorbij zijn. Dit was eigenlijk al gebeurd op het moment dat de 2 miljard mensen besloten om in de concurrentiestrijd te stappen. De vakbonden aldaar weigeren dat in te zien, helaas.

-Kohl en Schröder probeerden het al uit te leggen!

Ja dat klopt, en nu arme Merkel. Het gaat daar zo langzaam omdat het zo pijnlijk is. Het is echter niet te vermijden: langer en harder werken, minder loon, concurreren met Oost-Europa, en veel meer geld naar onderzoek en ontwikkeling, vechten om marktpositie. Wij werden hier al eerder mee geconfronteerd via China. Ik stuurde iedereen naar China om te kijken. Dat opende onze ogen.

-Wil China wil vreedzaam naar boven?

Ja, absoluut. Ze hebben 40/50 jaar nodig om een echte markteconomie te vormen. Ze leerden van de fouten van Japan en Duitsland. China wil handel blijven drijven en niemand uitsluiten. Gaan de VS naar Zuid-Amerika dan zij ook, idem Soedan, Venezuela, Iran en concurreren overal.

-Militair hebben ze ook geleerd?

Inderdaad, vooral van Rusland. Dat investeerde zoveel militair dat het op de fles ging. Een gebalanceerde ontwikkeling civiel en militair is wat China nastreeft. De Chinese militaire uitgaven zijn relatief nog bescheiden: ze willen enkel een vuist naar de VS kunnen maken vooral met Taiwan. Ze moeten natuurlijk wel internationaal voor vol worden aangezien.

En China en Japan, dat is een oude tegenstelling. Daarbij is Japan bondgenoot van de VS. Japan in de veiligheidsraad ging China dus te ver; dus stemde het tegen.

-China en de VS worden grote rivalen?

Jazeker, maar niet noodzakelijkerwijze grote vijanden. China zoekt vriendschap met Rusland, de Filipijnen, Vietnam en Indonesië. Samenwerking vooral. De VS ook en China probeert dat in te tomen, met Japan ligt dat moeilijk.

Aldus mijnheer Lee, die succesvol de echte buurman speelt van het rijk van het midden. Hij weet waar ie het over heeft. So, think about it.

\*\*\*

In deze tijd van onvrede en frustratie is het "vinden van de schuldige(n)" een veelbeoefende "sport". Uit de vele artikelen die ik hierover zelf vond en kreeg toegezonden, destilleerde ik een eigen reeksje "essay's" over dit onderwerp. Zie hier een eerste tekst.

#### WIE IS "HET" NOU EIGENLIJK ALLEMAAL SCHULD? (1)

Als er onvrede en frustratie zijn in een land, begint vroeg of laat het zoeken naar de schuldige(n). Want het volk wil, liefst één, schuldige hebben. Dan is het duidelijk, opgelost, voorbij en kan men weer verder met het dagelijkse leven. Dit patroon is zo oud als de mensheid, en wie hebben er al niet, als "schuldigen", het leven moeten laten... U kent ze wel, de vreemdelingen (zoals de Joden), de politici/ machthebbers (Lodewijk XVI, Kennedy, etc), een andere stam/ethnische groep (Hutsi/Tutsi—Serven-Bosniërs, etc) of een geestelijk leider (de paus, etc). Het is de behoefte aan eenvoud en een snelle uitlaatklep voor de opgekropte gevoelens. Zo zijn wij kennelijk, de "diersoort" mens...

Dus staat nu de pers, ook in Nederland, bol van “de schuld van de managers”. Zij hebben “het” gedaan, m.n. het vermoorden van de pret, de vakliefde en de beroepseer van “de professional” (de leraar, de dokter, ambtenaren, etc). Ná de politici en de journalisten, nu dus de beurt aan de ....managers (in de privé-sfeer en bij de overheid). Een kleine lawine aan artikelen werd me door lezers toegezonden als aanvulling op wat ik al hoorde van (bijvoorbeeld) ene Mak c.s.. Dus dacht ik: tijd voor een eigen geluid hierover. Immers ik was een flink deel van het werkzame leven.....manager.

Wijze geleerden, kenners van veranderingsprocessen, onderscheiden bij ingrijpende veranderingsprocessen, een drietal fasen. De eerste werd “UNFREEZE” gedoopt, de tweede “MOVE” en de derde “FREEZE”. De gedachte erachter is eenvoudig: eerst moeten de oude normen, waarden, gewoonten, opvattingen worden “afgebroken” dwz vogelvrij worden verklaard, open voor alle beschietingen dus. Kortom: “ONTVRIEZEN”. En als dan alles op tilt staat, alles in twijfel is getrokken, is plat gepraat, dan...wordt het tijd op zoek te gaan naar iets beters, iets wat nú goed is of kan zijn: “MOVE=Bewegen” dus, op zoek naar nieuwe, betere horizons. Als dat leidt tot enige consensus tussen de losgeslagenen, de zoekenden, de dolenden, dan is het moment aangebroken van de keus, de omarming van het “andere, betere”. De “Bevriezing”. Geldig in een studentengroentijd en ook in een (cultuur)verandering in een organisatie. Zonder deze stappen wordt het niks, blijft het doorknoeien.

Nu lijkt het goede vaderland vooralsnog stevig in de “unfreeze” te zitten, al zijn sommigen al “on the move”, heb ik de indruk. Weer anderen zitten nog gewoon plat en zaniken. Iedereen het zijne. Op deze achtergrond wil ik nu de recente uitspraak: “de managers zijn het allemaal schuld” plaatsen. Ik geef u nu eerst een (zeer persoonlijk gekleurd) plaatje van wat er al zo wordt geroepen:

*-Managers killen de professie, de echte vakliefde, de roeping en de vakeer.*

Procesdenken is alles, de professional is nergens meer, die wordt gemanaged en mondje dicht dus. Dat heb ik (wat langer geleden, ja..) wel heel anders meegemaakt. M.n. enkele uiterst curieuze persoonlijke ervaringen in de medische wereld staan nog diep in mijn herinnering gegrift. De patient (de klant zeggen de procesmanagers) was nergens, de medici deden hun maniertjes, kunstjes, foutjes, humeurpjes, dan betalen en ophoepelen. Idem bij leraren etc. Dat hoorde dus eigenlijk helemaal anders en dat gebeurde o.m. door die medici maar eens te gaan managen, en duidelijker te maken waartoe zij eigenlijk op aarde waren....”Eindelijk”, zeiden velen toen het wat begon te lukken. Dus, met meer/ander management, ging men op weg naar een ander evenwicht.

*-Managers zijn carrierejagers en graaiers zonder echt rendement.*

Inderdaad nogal wat “top”-managers bleken vooral op graaigebied de TOP te zijn. Onbehoorlijk, zonder enig maatschappelijk gevoel, verhoogden ze hun salarissen, bonussen, optiepakketten, dienstauto's en kantoorpanden. Enkele malen kregen ze er van langs en ..gaven wat kruimels terug....voor de lieve vrede. Maar, hoeveel gewone ollanders liepen ook niet op de beurs te gokken, leenden geld om te speculeren en glommen van trots en opwinding als de tonnen binnenrolden. Geld, nog meer geld en..alleen maar geld. Dank U. Ook zij zeer greedy dus: was het “de tijd” die het deed, zou dat kunnen?

Vergeet niet de druk die tegenwoordig aandeelhouders, op managers uitoefen: die is enorm en...leidt tot “korte termijn gedrag”. En wie zijn die aandeelhouders? Gewone mensen en ook grote fondsen, waaronder ook ...de vele pensioenfondsen die onze centjes in bewaring hebben. Niks verkeerd mee toch, dat willen we toch ook, veel rendement?

*-Weg dus met al die managers?*

Ontslag van de managers dus, omscholen en er nooit meer over praten? Nou, nee toch? Heeft u wel eens een groep mensen gezien die zonder enig stuur ,iets echt goed moeten doen? Die dus een prima resultaat moeten bereiken en dat ook nog voor zo weinig mogelijk geld? Dat vaak toch ook van anderen is? Nou ik zag dat vaak, en ik vertel U dat is echt lachen...of huilen, het is maar hoe je kijken wil. Geen mens zal volhouden dat je zonder leidinggevendens iets redelijks ingewikkelds met vele samenwerkende mensen voor elkaar

kunt krijgen. En dan natuurlijk niet één keertje, voor de lol, maar steeds opnieuw, elke dag bij goed en slecht “weer”.

Ik herinner mij een vooroverleg voor een familiefest in een grote familie. Daar werd gepoogd, door enkele ouderen, (dus eigenlijk geen echte leidinggevenden), iets leuks maar toch ook wel iets complex, te plannen. Het duurde uren, de stembanden waren versleten, alles was aan de orde geweest, uiterts creatief gedoe, schitterende ideeën, maar...helaas geen enkel eindresultaat. Puinhoop, chaos, teleurstelling en dus opnieuw. Het was een hele tour om na deze aanloop nog iemand bereid te vinden, om deze brij te ontwarren en dus echt de leiding op zich te nemen. Nou ging het gelukkig niet om een open hartoperatie of het monteren van een vliegtuig, maar toch moest er iets goed geregeld worden. En de mens kan dan kennelijk zelden zonder wat management.

Ik was ook enkele keren patient in een ziekenhuis en keek daar enkele dagen rond als patient (klant); maar ik keek natuurlijk ook met mijn “organisatie-oogjes”. Ongelooflijk! Daar waar de risico’s het hoogst zijn, dooie mensen kan echt zo maar, was het meest elementaire van managen en sturing zoek. Ik kwam voor een keeloperatie en kreeg elke morgen (na een keeloperatie), alle dagen, een lekker heet kopje koffie/thee aangeboden (wat echt niet kan met zo’n snee in je keel). Niet één keer werd mij een “ongevaarlijke” warme maaltijd voorgezet (ondanks stevig protest), dagen lang. Gelukkig woonde mijn ega dichtbij en voorzag mij ALLE dagen van het juiste, aangepaste voedsel. Echt waar. Toen ik later, woedend, mijn ziektekostenverzekeraar opdracht gaf de “hotelrekening” niet geheel te voldoen, schreef de directeur van deze club mij een brief waarin ie zei dat “het weigeren van facturen in zijn wereld erg ongewoon was”. En dus zou hij mijn factuur maar gewoon betalen. Mijn klacht, ingediend bij de ziekenhuisdirectie, lokte ook eerst geen reactie uit. Er gebeurde niks. Na enkele malen bellen en op onprettige wijze druk veroorzaken, kreeg ik te horen dat er “een onderzoek” was ingezet. Dat was het laatste wat mij gewerd...In dat ziekenhuis bestond, zei men, ook management maar dat was niet echt wat van te merken. Slecht management en dus een rammelende organisatie.

*-Het managen van professionals (ook managers) is een sport apart!*

Overigens een leuke sport. Ik mocht het in industrie en overheid doen, zo’n 12 jaartjes lang. Een bosje pro’s, enkele tientallen, vielen onder mijn kommando. Nou was ik wel ook een “pro van dezelfde soort”, en dat scheelde. Want ik wist alles van beroepseer, autonomiedrang, vakkennis etc. en ook hoe belangrijk dat in zo’n werk is. Maar vertel me nou niet dat het spul zou werken zonder management! Echt niet!

Een kleine anecdote: Toen ik als nieuwe baas probeerde wat greep op voortgang en kosten te krijgen (van adviesprojecten), ontdekte ik dat mijn medewerkers uiterst traag (of niet) reageerde op vragen/verzoeken uit het klantenveld. Ik verzocht eenieder wat meer attentie te geven aan respons op redelijke termijn. Dat hielp dus niks. Ik dacht na en verzoonde een list. Ik stelde voor om te gaan werken volgens: “de belgische methode”. Die was heel eenvoudig. Alle ontvangen post werd (door mij) ingedeeld naar “belgisch” of “gewoon”. Als iets belgisch was, moest er binnen een week een of andere vorm van actie ondernomen worden naar de klant. Als dat niet gebeurde, dan zag het sekretariaat dat mbv een klein controle-systeempje, en gaf mij dan die post en...dan handelde ik die gewoon zelf af. Zonder overleg met betrokkenen, en meteen. Terwijl ik van de vraag vaak niet echt verstand had. Dat zag er dus nogal stom uit. (daarom heette dit ook “belgisch”, met excuus aan mijn belgische lezers). Nou ik verzeker u, deze “managementtruc” werkte perfect. Niemand wilde voor aap gaan en regelde zijn zaakjes nu wel tijdig. Anders kreeg die stomme baas het op zijn heupen en dan zat jezelf later met de (door de baas) gebakken peren.

Zo manag-de ik, op een klein maar toch niet onbenullig puntje, zonder dat ik alles zelf moest doen, 25 specialisten/ professionals! En, de klanten werden eindelijk sneller bediend!

Beste lezers, ik geloof dus niet zo veel van de vondst “de managers zijn het schuld”, integendeel. Slecht management is natuurlijk schadelijk, maar dat bestond al eeuwen. En waarom zou het nu plots gammeler zijn dan voorheen? Nee, ik geloof niet in DE schuld, ik geloof meer in “het einde van een tijdperk”. Met de oude normen, waarden en mechaniekjes werkt niet alles meer als vanouds, omdat de wereld zo enorm wijzigde. Niks nieuws hoor; zo

oud als de mensheid (zie: romeinse/griekse rijk, spaanse/portugese wereldmachten, URSS,...).

Wat we dus nu moeten hebben zijn.....Leiders (en dat mogen best crisismanagers zijn toch?) die over visie, charisma en democratisch vermogen beschikken om ons te helpen door deze moeilijke tijden te komen. De vraag is dus eigenlijk: waarom zien wij, (naar wij denken), deze leiders dan niet meer? Van waar dat plotse "tekort"? Of, is "ons leiden" , zoals we nu even zijn geworden, bijna onmogelijk geworden? Moeten we eerst wat "schaafwonden en blauwe plekken oplopen", voor we ons verstand terug vinden en weer openstaan om....weer geleid te willen worden? Dus zit "het" mogelijk in onszelf? Als daar iets van waar is, moeten we dus...eerst bij ons zelf beginnen. Want pas daarna zijn er mogelijk "nu nog verborgen" leiders, die bereid hun nekken uit te steken. Immers, dat wij mensen leiders voort kunnen brengen daar ben ik van overtuigd. Dus, laten we flink donderjagen en discussieren met elkaar, dan komt er een moment waarop we weer "kunnen worden geleid" door enkele "soortgenoten, die we met overtuiging kunnen kiezen voor die job.

Elke generatie leert opnieuw, maar onze generatie kwam in een maalstroom van verandering terecht, en raakte even de orientatie kwijt en leerde daardoor nauwelijks. Zou je ook niet?

So let's take our time and fight for better and for happiness. Dat betekent dus NIET stoppen met zoeken, oordelen, discussieren en bekritisieren....en zeker niet, gaan geloven in simplisme en gemakkelijke, snelle oordelen. En we moeten vooral niet " weigeren om in ons eigen binnenste te willen kijken". Want volgens mij, zit "het" daar namelijk ergens verborgen.....Wie helpt me met deze gedachtengang?

Met dank aan trouwe lezer T, en voor de bruikbare munitie!  
(Wordt vervolgd).

++++  
++++