

LEZERSSERVICE: LE PROVENCAL

EDITIE: 09-05

VOORAF:

De eerste oogst van de Côtes du Rhône is binnen; erg vroeg dit jaar. De oogst belooft veel goeds. De lavendel is geknipt en al "gestookt" tot lavendelolie; de vijgen zijn lekker en de amandelen regenen bij wind overvloedig van de bomen. Kortom: wij oogsten, zoals dat hoort tussen de boeren. Onze tafeldruiven moeten nog effe bijbruinen; voor de suiker, en de olijvenbomen kreunen onder hun last. Wij leven hier op boerenritme hier, zoals u bemerkt. Maar er zijn ook andere ijkpunten: de hoge vatprijs voor de olie, en de beroerd slechte prijzen voor de boerenprodukten hier. Het water staat deze mensen tot aan de lippen, zeer triest.

Het bezoekersseizoen is "over de top". Ook voor ons; gelukkig gingen we ook zeer veel bij derden "retour-eten en -drinken". Zo doen we dat hier altijd. Een leuk zomerseizoen gaat ten einde. En wij gaan nu effe in Nederland; beetje buurten, over enkele weken.

Le Provencal hield een gelijk lezersbestand: èèn eraf en èèn erbij. De "eraf" was een lezer, die het te druk kreeg om dit "ook nog te lezen". No problem natuurlijk; het leven moet vooral leuk blijven. Uw reacties nemen toe: commentaren, tips, stukjes copij en ook krantenartikelen. Prachtig toch? Ik beloof U dat ik alles met veel belangstelling lees, en, ...dat ik er iets mee doe in mijn "denken en ge-pen". Kortom: we gaan gewoon voort!

INHOUD:

0.GESCHIEDENIS VAN GISTEREN.

-Waarom nu weer een boek over de Bokkerijders?

I.L'EXCEPTION FRANCAISE.

-"Normalisatie" in de franse buitenlandse politiek?

-Dalende werkeloosheid?

-De Poolse loodgieter.

-Attaque vanuit het zuiden.

-Emigratie.

-Rungis: van alle markten thuis.

-Autoroutes in de aanbidding.

-Asociale lasten.

-Les francais d'abord.

-Woning van de baas.

-Ruzie over uitverkoop.

-De Folfer, nieuw fruit.

II.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

-Mondiale ondernemingen.

-Peruaanse coca.

EUROPA.

-Turkije is de klos.

-De spaanse economie hikt.

-Nogmaals: de poolse loodgieter.

-Schurken in het Europese parlement.

-Spanje tegen homohuwelijk etc.

-Roemenië en zijn koning.

-Trammelant in Sint Petersburg.

-Make-up-Tony.

OLIE (energie, en grondstoffen).

-De veelvraten in Azië.

- Vechten tegen windmolens.
- Kyoto B-verdrag.
- Willem-Alexander zag het goed.
- Een ongewenste oliepijp.

RELIGIES.

- Slippertje in het Vaticaan.
 - Imams onder toezicht.
- #### **CHINA/INDIA (en Azië).**
- De Chinese olieboeren.
 - China koopt de VS op.
 - Good old Indië.
 - De regering als industrieel strateeg (Zuid-Korea).
 - Chinese research.
 - Chateau Lafitte in Peking.

VS.

- Protest tegen Sjors's hofhouding.
- Eerst schatrijk en dan in de politiek.
- Gezwoeren maagden.
- Pensioen in het land van Sjors.
- Samen strijden tegen armoede.
- Wittebroodstijd voor Vietnam en de VS.
- Pijnlijke reality-show.
- Bush, "le frenchie".

ISLAMLANDEN.

- Verstotingsrecht gereviseerd.
- Dodelijke talkshows.
- Iran's nieuwe sterke man.

TRENDS EN TECHNOLOGIE.

- Elektronische Prozac.
- Roken? Een kwestie van hersens!
- Hout lassen.
- Zo sterk als een sponsje.
- Veil uw gadgets.
- Nieuwe ondernemings-ethiek?

III.ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

- De vrede van het kerkhof.
- Muziek uit de diaspora.

IV.JOURNAL MORMOIRONAIS.

- Joggen op z'n provencaals.
- Kattengedoe.

V.COIN DES POËTES.

VI.INGEZONDEN.

o.m. "Couscous met appelmoes" van gastschrijver F.

.....

.....

0.GESCHIEDENIS VAN GISTEREN.

Waarom deze "0-rubriek"? Wel, zoals meerdere families hebben wij ook een familiestamboom; dankzij de inspanningen van enkelen in onze familie. Zeer interessant, kan

ik U verzekeren. Zo weten wij dus dat er een voorvader Pie was, die was Bokkerijder enwerd opgehangen. Dat feit deed een neef, met juridische achtergrond, deze geschiedenis "opgraven" en "herbeoordelen". En dat leidde tot een, binnenkort te verschijnen boek, over de Bokkerijders en voorvader Pie. Overigens schreef dezelfde neef al twee boeken over zijn tweede vaderland Sint Maarten. En dat belooft, weet ik, een mooi derde boek. "Gisteren bevat de lessen voor morgen", voor wie ze wil kennen. Maar pas op, de "officiële geschiedschrijving" is lang niet altijd objectief. Hieronder vindt U een "rechtvaardiging van zijn boek" door de auteur. Lees dit, en laat u (over enige tijd) verrassen door het boek. Het woord dus aan José Speetjens:

WAAROM TOCH NOG WEER EEN NIEUW BOKKERIJDEBSBOEK?

Onmiddellijk nadat ik hoorde en las dat mijn rechtstreekse voorvader, Pie Speetjens, een Bokkerijder was en een vooraanstaande terroristische strijder in deze verzetsorganisatie, nam ik meteen aan dat een verdere twee of drie Bokkerijdersboeken alle historisch licht op de Bokkerijders hier, in de Landen van Overmaas, kon laten schijnen. Ik las meteen wel een twintigtal van die boeken tot en met de meer recente werken toe. Nog steeds niet veel wijzer besloot ik toen meteen dan maar zelf de essentie van de Bokkerijdersorganisatie hier te achterhalen door zelf een boek samen te stellen. M.a.w. mezelf er toe te dwingen "to find out where all the bones are buried". "Buried", begraven. Dit is het woord om aan te duiden dat ik bijna zeker wist dat ik zelf veel moest opgraven voor beter begrip. Ik dacht aanvankelijk dit voor mezelf uit de doeken te kunnen doen in een confidentieel boekje van 50 bladzijden. Het werden er ongeveer 400. De sleutel tot het begrijpen van het Bokkerijders-streven ligt mede bij de bestudering van de toenmalige politieke constellatie inclusief het feodale systeem van het Ancien Regiem in West Europa en van de revoluties toen, zoals de Franse Revolutie en de Luikse Revolutie, beiden uit 1789; dus nog in dezelfde tweede helft van de 18^e eeuw toen ook de eindstrijd van de Bokkerijders plaatsvond. In Frankrijk en het Luikse land hebben historici door de eeuwen heen die opstandige bewegingen door het volk tegen hun heersers van het Ancien Regiem bestudeerd om hun medeburgers trots te melden dat hun voorouders de onderdrukking, overheersing en knechting niet langer verdroegen; dat hun voorouders zich voorbereidden op acties die noodzakelijkerwijze geweld, revolutionaire strijd, en terroristische acties moesten inhouden, evenals de activiteiten van de Bokkerijders. Het geweld bij die acties probeerden vooral de Parijse historici hun volk als noodzakelijk te laten begrijpen. Bij de 200-jarige herdenking van de Franse Revolutie in 1989 zei een collega in Frankrijk tegen mij, nadat hij op de Franse Staatstelevisie een niets verhullende serie gezien had over de hele Franse Revolutie: "dat hij die hele revolutie opnieuw beleefd had en dat bij het zien van al dat geweld in zijn ogen de Nazi Duitsers tussen 1934 en 1945 wel "kleine jongens" op het gebied van inhumain geweld leken indien vergeleken met de plegers van onmenselijkheden tijdens de Franse Revolutie tegenover hun eigen mensen o.a. in de Vendée" Hij zei letterlijk in dat verband: "Hitler n'a rien inventé". De historici hier, die het geweld van de Bokkerijders tegenover hun onderdrukkers en bezetters op zijn minst objectief hadden moeten melden aan het volk van de Landen van Overmaas, hebben, op enkele uitzonderingen na, niet veel anders weten te doen dan de strijd van de Bokkerijders alleen maar voor te stellen als misdadige daden van geweld door een criminele organisatie; dit nadat zij het element van de achterliggende vrijheidsdrang van de Bokkerijders hadden weggedistilleerd.

Op zijn minst moeten voortaan in publicaties alle gegevens over de Bokkerijdersperiode, dus ook de elementen van vrijkorps, weergegeven worden zodat de bevolking hier zich een eigen oordeel kan vormen over de rol die de Bokkerijders, hun voorouders, gespeeld hebben in de geschiedenis van de Landen van Overmaas in de 18^e eeuw. Bij meerdere zal hopelijk dan overduidelijk worden dat door de Bokkerijders de eerste aanzet werd gegeven voor de vrijheid en democratie die het volk van de Landen van Overmaas zo na aan het hart ligt.

LS: En, U wordt op de hoogte gehouden over het vervolg.

I.L'EXCEPTION FRANCAISE.

VOORAFJE:

Om U op het goede been te houden is het wijs nog eens een toelichting te geven op deze rubriek. Deze heeft ten doel u te amuseren en (zo mogelijk) te verbazen. Verbazing tgv de onverwachte cultuurverschillen tussen de fransen en Nederland. Zoals u dat dagelijks OMGEKEERD ervaart met de emigranten in Holland, begrijpt U? Wijsheid begint met verbazing, toch? En men zegt ook: "Wass sich liebt, das neckt sich? Want als je iets niks (meer) interesseert ga je er toch ook niet tegenaan bemoeien?"

Zo, nu heb ik mijn (goede) bedoeling met deze rubriek nog eens voor U herhaald. Honi soit que mal y pense.

****"NORMALISATIE" IN DE FRANSE BUITENLANDSE POLITIEK?**

Belangrijke "watchers" alhier beweren het: JC stelt stilletens zijn politieke koers bij, en hoe! Toenadering tot de VS: u herinnert zich ook de push van Frankrijk op Syrië om Libanon te verlaten en datzij aan zij met de VS! Sharon werd met honneurs in Parijs ontvangen....en zelfs moedig genoemd. Verrassend voor eenieder die op dit punt de franse politiek kent. Samenwerkend met Duitsland en....Engeland in het bedwingen van Iran in zijn zucht naar de bommen-ingredienten....en dat onder zeer welwillend oog van Sjors. Mee-liggen met de "anderen" die Turkije niet in Europa willen zien.....iets dat JC nog openlijk voorstond, 1 jaar geleden. Nu roept De Villepin luid dat onderhandelen niet kan beginnen als...Turkije niet eerst Cyprus erkent. En, natuurlijk was het luide franse "nee" ook wel effe genoeg om JC's geluid in Europa te doen verstommen.

Men zegt: Het besef dat Frankrijk terugvalt naar de middelmoet-naties, in Europa en de wereld, dringt in Parijs echt door. Einde van dit stukje "Exception francaise"?

Een land in een diepe interne crisis, dat na de klap in Londen beseft dat het samen moet gaan werken. Goed gezien of slechts tijdelijke luwte-keuze? We houden het voor u in de gaten in deze rubriek

****DALENDE WERKELOOSHEID?**

Lichte opwindning in Frankrijk: 35.000 vragers naar werk minder in juni, nadat ook al heel lichte teruggang in mei optrad. Want er stapten 320.000 mensen in speciale contracten (met overheidsfaciliteiten) die minister Borloo mogelijk maakte. Het betreft hier vooral jeugdigen, deel van de 25% jeugdwerkeloosheid alhier.

De deskundigen zien scherp toe en zeggen dat het pas na nog twee trimesters een echte daling zal zijn. Dus pas begin 2006 kan getoeterd worden....een jaartje voor het verkiezingsjaar 2007. En let wel: de daling komt niet voort uit groei, maar uit versoepeling van arbeidscontractrecht. Laten we hopen dat er een ommekeer aankomt....zeer nodig!

****DE POOLSE LOODGIETER.**

"Le Bolk", de oud-europese commissaris van hollandse komaf, heeft een buitenhuis in de Champagne. Daaraan moest worden verbouwd. Maar, zoals wij allen, vond hij "niet direct een "loodgieter", etc. Dat ergerde de vader van de "directive Bolkenstein" (spreek uit: direktieve bolkenstien); die zo veel stof deed opwaaien in Frankrijk. En toen maakte de Bolk, een peu irrité natuurlijk, ook nog een "domme opmerking" tegen een franse krant. Hij sprak: "ik kan geen hond vinden om mijn waterleidingen te vernieuwen hier; ik denk dus dat ik maar eens kijk of ik in Polen een loodgieter kan vinden. Sneller, betrouwbaarder en...goedkoper". Maar toen kwam er iemand van de EDF (franse electriciteitsboer) om "wat te repareren" zei ie. Oh nee dus: hij kwam even binnen, schroefde de electrameter van de Bolk van de muur en...verdween daarmee. Bolk zonder elektriek dus. Vergissing? Nou nee, meer opzet. En hij kreeg hem zeer vertraagd terug en....zonder excuses. Applaus in Frankrijk. De Bolk leerde iets over europese cultuurverschillen!

****"ATTAQUE" VANUIT HET ZUIDEN.**

Nadat die Spanjaarden het al ooit eens waren met Sjors over de Irakkwestie, nu ook nog dit. De zuiderbuur gaat het niet slecht en zo komt het dat de investeringen van Spanje in Frankrijk die van de fransen in Spanje overtroffen.....Dat is hier echt schokkend nieuws. In 2004 dus 4,3 miljard (tegenover...1,2 miljard); terwijl het nog in 2002 omgekeerd was. Banken, verzekeraars en agro-concerns rennen hier rond met de zakken vol centen. Want in Zuid-Amerika is het wat glibberig voor investeerders. En ook in de UK zitten deze investeerders ook al stevig. De Europese aanval komt nu ook al uit het zuiden. Merde.

**EMIGRATIE.

Tja mensen, uit het vaderland wordt weer ouderwets veel geëmigreerd. Wegwezen dus, zoals vlak na de oorlog. Toen was de reden puur economisch nu is het er....te vol! Opnieuw zijn Canada en Australië favoriet. Uit onderzoek blijkt zelfs 60% weg te willen vanwege de immigranten in de polder! Is niet erg fraai voor de achterblijvers: immers door vertrek wordt het aantal immigranten relatief toch NOG HOGER? Mooi politiek cijfertje voor Nawijn en Wilders niet? En wij blijven buiten schot: bijna niemand wil emigreren naar Frankrijk.....

**RUNGIS: VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Khaled werkt als importeur van fruit op Rungis, de grote voedingsmarkt van Parijs. En hij is van origine Iraakees. Nou dat zal wel, denkt U. Maar deze Khaled is ook.....een hotemetoot in het Irakese verzet! Tegen de Amerikaanse bezetter wel te verstaan. Via deze mijnheer lukte het de fransen nu al twee keer ontvoerde journalisten cs terug te krijgen.....Want hij is vriendjes met de Amerikanenbestrijders en die hebben af en toe wat geld nodig en dus....ontvoeren ze iemand om wat bij te verdienen aan het losgeld. Niks hoge diplomatie dus; ordinair betalen via een "terrorist", zou ene George kunnen zeggen. Dus mist u iemand in Irak, koop een paar ton sinaasappelen bij Khaled en het komt wel weer goed. Op Rungis, is men van alle markten thuis....

**MONSIEUR THIBAUT EN DE HOGE WERKELOOSHEID.

Bernard Thibault is de baas van de grootste vakbond de CGT. Hij werd geïnterviewd over de erbarmelijke Franse economische toestand. En hij verweerde zich zoals vanouds, vanuit zijn onverslijtbare communistische theorie. Hij zei dat "ze" (de rechtsen en vooral de werkgevers natuurlijk) hem nu de schuld wilden geven van de hoge werkeloosheid: hij zou te star vasthouden aan een rigide arbeidsrecht. Wat een onzin zegt Bernard!

Die 400.000 openstaande banen worden niet vervuld...omdat de arbeidsvoorwaarden gewoon te slecht zijn! Daarom blijven veel WW-ers thuis. Dus..de werkgevers moeten gewoon meer bieden dan is het zo gepiept. Waarom het in Engeland dan wel helpt om het arbeidsrecht te versoepelen? Nou, Engeland is Frankrijk toch niet? Duitsland dan? Nee, die Schröder is wel socialist maar hij doet gewoon alles kapitalistisch, daarom gaat het daar zo slecht. Net als de rechtse regering in Frankrijk.

Dus versoepeling van de arbeidsmarkt? Niet met Bernard hoor! Omdat Bernhards aanhang nauwelijks bij het midden- en kleinbedrijf is te vinden, heeft de nieuwe regeringsploeg nu wel de arbeidscontractregels voor deze categorie versoepeld. Tot grote woede van Bernhard, die in deze hoek niks kan kapotstaken. Het wordt nu een krachtmeting.

Kortom het is voor Bernard duidelijk: de kapitalisten maken de werkeloosheid en "gepolder" met die onbetrouwbare politici en "patrons", daar doet ie niet aan mee. Dat de werkeloosheid al 25 jaar hoog is hier, ook onder de vele linkse regeringen, stoort hem ook niet. Gewoon niet links genoeg geweest. Bernard is dus een echte gelovige van de Marxistische Kerk.

Ooit zei iemand tegen me tijdens een politieke discussie: "Als je steeds maar links af (of rechtsaf) gaat draai je in een cirkeltje rond". Om de hete werkeloosheidsbrij heen dus.

En als je alles leest van dit interview.....en je ziet Bernard achter zijn fraaie bureau met PC en al, keurig gestropt, dan besef je plotseling het volgende. In deze tijden van grote crisis is de beste en zekerste plek manager zijn bij de vakbond. Daar wordt je nooit ontslagen, krijg je (natuurlijk) een mooi salaris en....kun je nog oude kennis uitventen. Dus bijscholen hoeft ook niet. Dat ik dit nu pas besef. Foei opa!

****AUTOROUTES IN DE AANBIEDING.**

De autoroutes, nog voor een groot deel overheidsbezit, gaan in de etalage. De staat wil er wel af voor ca 11 miljard. En verliest dan wel de jaarlijkse 5 miljard omzet en, het rendement van 9%, na aftrek van de kosten. Maar ja, de schuldpositie is nog stevig...pas in 2018 zijn die een beetje op orde, schat men. Het parlement eist dat de opbrengst wordt geïnvesteerd in TGV verbindingen en nieuwe autostrada's en niet aan andere gatenvulling wordt besteed. Niet zo slecht gedacht met zo'n overheidsschuld en zo'n begrotingstekorten.

Maar er mag geboden worden binnenkort. Ook door Cofiroute die de enige autobaan die privaat is, bezit, de A10. Daar stonden in de winter, na uitbundige sneeuwval, duizenden automobilisten muurvast. Voor vele , vele uren en...zonder hulp en zonder enige info! Dus volgend jaar kunt u over uw "eigen" autobaan zoeven als u aandeeletjes koopt. Zo verdient u wat van uw eigen tol terug op vakantie. Kapitalistische gedachte. Maar wat er gebeurt als het plots sneeuwt, dat blijft wat onzeker. Neem dus in de winter een deken mee, boterhammetjes en...zorg voor een volle tank. Je weet het maar nooit.

****A-SOCIALE LASTEN.**

De sociale fondsen vertonen enorme gaten, al jaren. Voor einde 2005 verwacht men..11,5 miljard dus. Daarbij nog 4,7 miljard tekort bij het agrarische sociale fonds: er stoppen per dag 7 boeren alhier en een toenemend deel in financiële problemen. In de pensioen-bijlap-pot is het gat nu weer 3,6 miljard.

Waar mot het vandaan komen? Uit de lage groei niet dus: de 2,5% werd al 1,5 % en dus zal de werkeloosheid weer stijgen. Weer een fonds met een groter gat.

Maar, het is link in de franse politiek van het moment: de kwade boodschapper zal bij eerste rampmelding worden neergeschoten. Dus steken alle "Grosses-Têtes" (politieke opper hoofden) hun schedels in het zand. Wanneer zal het dus ploffen? Nobody knows, maar het wordt wel erg nijpend nu.

****LES FRANCAIS D'ABORD.**

Kenners weten dat dit een kreet is van het Front National alhier. En overigens ook van Flipje de Winter in Vlaanderen. Uiteraard wil ik hiervoor geen reclame maken; het gaat mij om de huidige bescherming van vele franse beroepen...tegen....buitenlanders! Er is dus meer dan de bekende "poolse loodgieter"! Ik geef u wat feiten:

- om een dode fransman te begraven MOET je ook een echte fransman zijn!
- om een huis of grond te verkopen moet je ook een fransman zijn (en je vraagt dus 5-10% courtage)
- om iemand te verdedigen voor de rechtbank moet je frans zijn. In Frankrijk zijn er per hoofd van de bevolking dan ook 50% minder advocaten dan in de VS.
- Een verzekeringscontract mag een advocaat niet opstellen, enkel een assuradeur.

De OECD valt deze praktijk fors aan in haar laatste rapport. Ca 2 miljoen arbeidsplaatsen worden dus, zonder dat er sprake is van staatsbelang, beschermd tegen "buitenlanders". We spreken over: advocaten, notarissen, architecten, accountants etc. allemaal franse monopolies. Dit wordt zeer schadelijk geacht voor de franse werkgelegenheid en staat haaks op consumentenbelangen. Met name beschikbaarheid en prijs.

Dus nu op naar de Roemeense advocaat na de "poolse loodgieter". Immers Roemeense universiteiten spreken prima frans. Marianne opgepast, de notabelen komen binnenkort ook uit Oost-Europa. Parbleu. Europa is nog effe ver weg.

****WONING VAN DE BAAS.**

Om het franse staatsapparaat op europees gemiddelde leest te snoeien moeten er 75 miljard euro van af. Da's effe flink slikken niet?

Een onderdeel van deze vetlaag bestaat uit de ambtswoningen waarin 200.000 overheidsdienaren hun dagen doorbrengen. Een postje van 1,4 miljard jaarlijks. Ik selecteerde enkele sappigheden voor U;

-De voorzitter van de Senaat heeft een schitterend appartement van 200 m2 aan de tuinen van een paleis en betaalt daarvoor 2000 euro per maand. Normale huur: 5000 euro schat men.

-De reglementen mbt dienstwoningen zijn al 60 jaar in volledige rust. Daaronder kunnen ca 140.000 ambtenaren....gratis wonen, en 60.000 voor een kleine huur.... omdat het dienstbelang hun permanente aanwezigheid dicht bij het werk vereist. Hierbij moeten nog ca 25.000 leidinggevendenden van ziekenhuizen worden geteld.

-Huuropbrengst 300 miljoen, van de markthuurwaarde van 1,4 miljard per jaar.

-Kampioen is, hoe kan het ook anders, het ministerie van cultuur, de beheerder van de mooiste gebouwen van la Douce France. In het paleis van de zonnekoning liet dit ministerie nog laatst een appartement van 200 m2 bouwen. Dat vind je in zo'n groot geheel niet eens terug.....en het was voor de Senaatsvoorzitter.

-Maar opgelet! Het werven van topambtenaren lukt veelal alleen vanwege deze fraaie woonemolumenten. De markt verplicht dat te doen.....m.n. bij cultuurspecialisten.

-Uiteraard blijven velen na het ingaan van hun riante pensioenen gewoon in hun paleisjes wonen...plaats genoeg toch?

Maar nu, na het laatste schandaal met de minister van Financiën en Economie, die "al" na drie maanden uit zijn "appart" van600 m2 moest, is de jacht op deze luxe op staatskosten losgebarsten. Ter verdediging van de ontslagen minister: hij had 8 kinderen!

Zelfs de fiscus is nu alert op dit "inkomen in natura" en de franse (schandaal)pers volgt alles op de voet. Zo ontdekten ze een oud-minister, zijn zoon, zijn dochter en "nog iemand" als bewoners van staatsappartementen in Parijs. Energiekosten werden wel betaald en...voor de rest: men hield zo de "krakers" eruit niet? Ze staan nu leeg...

Het fenomeen komt van oorsprong voort uit....een prima notie van ...efficiency! Vlak bij je werk wonen is voor sommige functionarissen gewenst; men kan snel optreden bij calamiteiten en ook de eigendommen in de gaten houden. Deze oorspronkelijk lucide gedachte is na vele eeuwen sterk verwaterd.

Ter compensatie en ter illustratie van dit fenomeen, een anecdote uitGood Old England. Een consultant deed een onderzoek in Her Majesty's Army en stuitte op een stug raadseltje. Hij bemerkte dat de voorgeschreven bemanning bij een licht stuk veldgeschut, volgens het boekje, 3 manschappen was. Van 2 kon hij de aanwezigheid zeer goed billijken, maar waarom nou ook nog een derde? Hij pijnigde zijn hersens en deelde zijn kwelling mede aan een oude dikbesnorde kolonel die aan de bar van de mess zijn whisky slurpte. U weet dat het toegang verschaffen van consultants tot cantines, personeelsresto's en zeker personeelsbars een essentieel element voor onderzoekssucces is. Daarom hield ik ook zo van mijn vroegere beroep.

De oude kolonel luisterde en sprak: "old chap, listen, there's no secret about the third man!" Hij had kennelijk zijn klassiekers gelezen tot en met Graham Greene. En hij legde uit dat de derde man, heel vroeger of course, het paard moest vasthouden. Het paard dat het geschut voortsleepte "in those days". De consultant kon zijn adviesrapportje schrijven....of "poepen" zoals een vroegere collega deze activiteit kort aanduidde.

Zo ging het met ontdekkingen in mijn vak wel vaker. Soms was het zo pikant dat je de "vondst" enkel in het geniep mededeelde aan de direct verantwoordelijke die dan deze anomalie snel en geruisloos wegpoetste. Niks rapportje dus.

Ik ga deze methode aanbevelen aan de premier alhier. Gratis adviesje dat spreekt. Maar wel s.v.p. wat korting op mijn....taxe d'habitation. Merci.

****RUZIE OVER UITVERKOOP.**

De UDF (rechtse fractie) is woedend op de regering over het "uitverkopen" van de autoroutes in het franse land. Opportunisme roept ze, gaten stoppen en schande! De staat geeft 5

miljard jaarlijkse inkomsten weg, waarvan 0,5 miljard winst is....voor het inpikken van de verkoopsom van 11 miljard koopsom. Waarom doen ze dat nou? Thierry Le Breton. De minister van de pecunia weet dat wel: hij moet snel grote gaten vullen in de staatsuitgaven....want het ziet er niet uit daar. Korte termijn goals halen om schande- en boegeroep te vermijden. Als je de gatenkaas ziet kan je Thierry, die pas aantrad wel begrijpen. Maar als je politiek tegenstander bent is het logisch dat je nu moord en brand schreeuwt. Gek genoeg doet dat niet de oppositie.....maar....de (uit de boot gevallen) UDF fractie. De franse politieke constellatie is complex weet U.

****DE FOLFER, NIEUW FRUIT.**

Eten, dus ook fruit is een belangrijk onderwerp in dit schone land. Daarom bestaat ook de INRA, het staatsresearch-instituut voor de land- en tuinbouw etc. En die weten van wanten! Luister. Het loopt storm bij de fruitbomenverkopers want iedereen wil de Folferkersenboom hebben. De laatste telg uit de INRA gelederen. Na bijvoorbeeld de Gariguetta-aardbei (heerlijk), de Chantcler-appel en de Angélys-peer. De Folfer vereiste 15 jaar noeste arbeid en dat was onder meer 25.000 keer "kunstmatig bevruchten" van variëteiten om tot de Folfer te kunnen geraken. Niks genetisch manipuleren, gewoon kweken op z'n zeer ouderwets. U hoort te weten dat er geen enkel OORSPRONKELIJK wijnras meer bestaat in Frankrijk: allemaal hybriden met namen als 205x16 darius en zo. En de Folfer? Ze smaakt voortreffelijk, is zwaarder en vleziger en ziet er goed uit. Dus minder plukbewegingen (uurtjes) per ton en minder transportschade (verlies). Zij stamt af van een roemruchte Lyonnaise soort kers en een Italiaanse. Dat is lekker dus en mooi. Ik kan niet wachten op de eersten....volgend jaar in de winkel.

.....

.....

II.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

VOORAFJE:

Mijn bedoeling van deze rubriek was steeds u wat "bij te tanken" over wat er in grote lijnen op de wereld gebeurt. Daarbij let ik op bepaalde (nu importante) regio's/ landen (VS, China, India, Europa, Azië etc), stromingen in politiek, religies en "opvattingen" en ook wat op "olie (energie) en water, waar we niet zonder kunnen". Ik consumeer nogal wat info uit de internationale media en probeer een beeld op te bouwen en te onderhouden. Dus ik zit hier op mijn provencaals uitkijktorentje en vertel u maandelijks een beetje wat ik voor interessants zie op deze aardkloot. En u kunt desgewenst "meekijken". That's all. En, onontkoombaar proeft u mijn opinies er ook in, en ook mijn (voor)oordelen. Dat kan ik niet helpen: niemand ontkomt aan deze besmetting, omdat hij uit de media kiest en dan "interpreteert".

ALGEMEEN.

****MONDIALE ONDERNEMINGEN.**

Weg met 14.500 jobs in de VS en Europa. Dat doen IBM en HP, nadat IBM al in 1990 alle hardware-activiteiten in de VS stopte ten voordele van..Azië. Nu zijn de diensten aan de beurt om te worden verplaatst naar Oost-Europa en Azië: financiële administraties, personeelszaken, en diverse andere. Maar ook al programmeursdiensten: 800 weg uit Frankrijk. IBM voegt 14.000 arbeidsplaatsen toe aan zijn Indiase vestiging.

Deskundigen beweren dat er in Europa en de VS slechts de zg "face to face jobs zullen over blijven. Dat zijn de klantencontacten, wat management en enkele zeer hoogwaardige diensten; al het andere: oostwaarts. Wie nog steeds denkt dat enkel oosterse handen goedkoop zijn kan hiermee weer zien hoe goedkoop en goed ook oosterse hersens zijn.

****PERUAANSE COCA.**

Drie provincies aldaar legaliseerden het coca-gebruik al. Voor "persoonlijk, medisch en technisch gebruik". Per slot van rekening bestaat het gebruik ook al duizenden jaren, dus

nou ook niet zaniken. Net zoals stierenvechten in Spanje en vogeltjes schieten in Frankrijk. De centrale overheid is tegen. Dus organiseren de provinciebossen een staking tegen de regering. Het nederlandse tolerantie model voor hash doet zijn rondgang over de wereld. En: Andere Völker, andere Sitten.

EUROPA.

****TURKIJE IS DE KLOS.**

De franse premier zei het hardop: Turkije moet eerst Cyprus erkennen ; pas dan kan er met praten worden begonnen op3 oktober. Natuurlijk moet een kandidaat lid de leden van de Europese club erkennen om te mogen meedoen, dat spreekt. Maar iedereen weet dat de Franse regering de bocht om moet over Turkije, nu JC zo smadelijk "nee" kreeg. En, JC was mordicus VOOR Turkije en, zijn grote tegenspeler Sarko niet. Souplesse is het toverwoord van politici in de buitenlandse politiek. Of moet je zeggen dat "het volk moet winnen"? Erdokan heeft zwaar de pest in, dat is zeker.

****SCHURKEN IN HET EUROPESE PARLEMENT?**

Roselyne Bachelot, frans europees parlementarier is zeer boos. Zij stond zeer hoog op de "afwezigheidshitlijsten" van de euro-parlementariërs. Ze heeft uiteraard haar verklaringen! Er wordt door haar en anderen zeer veel en hard gewerkt aan nieuwe wetgeving en dat doe je niet in de openbare vergadering; en verder waren er toch europese referenda? Maar inderdaad zijn er ook schurken onder de collega's : zoals Le Pen en de Villiers (ultrarechtsen). Die moeten zich schamen want ze zijn nooit en nergens te zien.....enkel bij het casseren van het presentiegeld. Leuk clubje daar in Brussel.

****DE SPAANSE ECONOMIE HIKT.**

De groei zakt wat weg en de buitenlandse investeringen zakten naar nog maar 25% van eerder. Stijgende inflatie en nauwelijks produktiviteitsstijging. Het spaanse mirakel verbleekt ietwat. De EG bijdragen zakken, want Spanje is niet meer arm. Wel lage arbeidskosten , maar ook zeer weinig hoogwaardige technologie. En..sommige grote jongens vertrekken al naar Oost-Europa en...Marokko.

De nieuwe regering wordt al wat nerveus en grijpt in; maar de economen zijn niet optimistisch daarover. Het sociale systeem weegt zwaar en is inflexibel zeggen ze. Het op 11% houden van de werkeloosheid (na vele jaren van 15-20) zal niet eenvoudig worden nu de groei zakt en de structuurzwakte blijkt. Overigens heeft Spanje de HOOGSTE quote van tijdelijke arbeidscontracten in Europa...30%.

Voeg het slecht draaiende Italië even toe aan de andere Oude Europeanen en U ziet een zorgelijke groep bejaarde landen. Tijd voor krachtige hervatting van de europese droom? Kom op Tony!

****NOGMAALS: DE POOLSE LOODGIETER.**

Er werd eindelijk geteld in Europa en wel : de Oost-Europeanen en daarbij ook de Polen apart, die hier kwamen klussen. Tussen begin 2004 en maart 2005 kwamen 600 polen met werkvergunning Frankrijk binnen, en nog 1050 met tijdelijke werkvergunning. Niet echt verontrustend toch? In de UK waren er 232.000 Oost-Europeanen, waaronder 131.000 Polen. Tiens, de officiële cijfers.

Nou weten wij in Mormoiron, dat er hier in 2005 al twee keer illegale Polen aan het werk waren. Een , gevonden op Internet, kwam met de auto naar Frankrijk, werkte hier 5 weken continu, 12 uur per dag, kost en inwoning vrij. En dat voor 7 euro per uur en...daarbij prima kwaliteit. De opdrachtgever kwam voor ¼ van het "franse"(zwarte) bedrag aan een prima opgeknapt appartement. En snel en op tijd. Dat staat nergens in een statistiek want het was "illegaal". Als dit door ons al wordt "gezien" in een dorp als Mormoiron in enkele maanden, wat zou dan de echte franse score zijn? Tja, tellen is lastig geworden in een "open Europa"!

****PIEF PAF POEF UIT ZWITSERLAND.**

Velen zullen weten dat dit “neutrale “ land een groot wapenproducent/-exporteur is. De regering gaf toestemming voor export van lichte pantservoertuigen aan India, Pakistan , Zuid-Korea en...Saoudi-Arabië. De laatsten doen deze dan weer kado aan...Irak 180 stuks is de bedoeling. Een dynamische neutraliteit bij deze nieuwe belangstellende voor Europa.

****SPANJE TEGEN HOMOHUWELIJK ETC.**

Nu de linkse regering homohuwelijk en adoptie wil goedkeuren is rechts massaal op straat verschenen. Protest. De Kardinaal Varela, groot vriend van de nieuwe paus, deed zelf mee. De publieke opinie is voor 56% VOOR het homohuwelijk, maar slechts 48% voor de homo-adoptie-recht. Een Spanje dat na lange rechtse dictatuur van Franco cs opvallend snel veranderde en moderner werd. In ca 40 jaartjes, toch opmerkelijk wat in ca EEN generatie kan veranderen.

****ROEMENIË EN ZIJN KONING.**

Roemenië heeft zijn koning zijn paleizen etc. deels teruggegeven en betaald. Want in 1947 werd alles gekonfisqueerd door de communisten, overigens van alle rijken. Michael Van Roumenië leefde zijn hele leven in Zwitserland maar mag nu weer in het familiepaleis in Boekarest. En hij krijgt 30 miljoen schadevergoeding op zijn 83^e . Alsnog een staatspensioen dus. De andere 128.000 eisders van schadeloosstelling zijn pas voor ...10% behandeld. Ze zijn nu boos over de voorrang van Michael. Want Roemenië is niet erg rijk...en wil daarom ook in Europa. Maar, Noblesse Oblige, ook in Roemenië in 2005 en 60 jaar na het afschaffen van de koningstroon. Je moet de hoop nooit opgeven, ziet U.

****TRAMMELANT IN ST.PETERSBURG.**

OK, deze stad ligt in Rusland en niet in Europa. Maar we nemen toch even mee dat de burgers aldaar zeer boos zijn. Het stadsbestuur gaf toestemming tot de bouw van een “CHINATOWN” aldaar. Van 180 hectare, 35.000 woningen, kosten 1,5 miljard. Werkgelegenheid voor 1500 mensen en plek voor 3 miljoen chinezen....Jawel. De naam? “Baltische Parel “ gaat het heten. Wat is er verkeerd aan? Wel de chinezencriminaliteit is al lang zeer hinderlijk in deze stad en men vreest nu nog veel meer. Wel eens meer over gehoord niet?

Dus U ziet het: de chinezen zijn onder ons, overal. In Parijs is overigens ook grote boosheid over de hinderlijke criminelen van chinese komaf. Moord en doodslag en eigen “rechtspraak”. Voorbeeld van specifieke integratie, zoals in alle grote wereldsteden.

****MAKE-UP-TONY.**

De visagisten van Tony moeten een compliment krijgen. Dat ben ik van mening nadat ik twee foto's van hem zag: een VOOR het “opmaken” en een in vol ornaat. Een verschil van 20 jaar, echt waar! Hij spendeert dan ook twee keer het “potjesbudget” van de Europese vrouw wat 2600 euro is. Specialisten vinden hem te “bruin”, maar Tony zelf zweert er bij. En hij weet het weer beter. Hij denkt natuurlijk: ik bak(te) ze toch ook te bruin?

OLIE (energie en andere grondstoffen)

****DE VEELVRATEN IN AZIË.**

Een franse expert in (handel in) grondstoffen werd in L'Express aan de tand gevoeld. Zijn antwoorden frappeerden me best. Een overzichtje:

-De shock van 2004.

De prijzen van grondstoffen vlogen in 2004 uit de pan. Metalen: prijsverdubbeling tov 2002; staal 2,5 X hoger; ijzererts + 75%; Olie + 35 %. En idem voor vrachttarieven: alles wat nog niet dreef werd volgestouwd en de tarieven gingen 4 à 5 keer ...over de kop.

Landbouwproducten (wol, rubber, etc.) idem; voedingsproducten minder, want , oh geluk, de oogsten waren in 2004 ongekend hoog. Zonder dit..zou er wel eens een voedingstekort

kunnen zijn ontstaan. Dus moet de agrarische productie omhoog en dus denken velen aan genetisch gemanipuleerde gewassen.

-Waarom zag niemand het aankomen?

Tja, met schaamte wordt dat overal erkend, nu. Het zat hem voor een groot deel in de reeds DERTIGJARIGE +10% groei (p. jaar) van China. De eerste 20 jaar kon dat met EIGEN grondstoffen, maar nu is het importeren geblazen en ..hoe! Daarbij komen India en de andere aziatische groeiers en ...de VS! Het mondiale product groeide in totaal 5%.

Dat had niemand SAMEN voorzien.

-Schets van de chinese behoeften-ontwikkeling.

Ijzererts import van 70 miljoen ton (2001) naar 200 miljoen (2004); 2005...260 miljoen.

Bulkproducten import groeit met 350 miljoen ton in dezelfde periode (+.100 grote schepen extra). Importen van aluminium, zink, chroom, tin, wol, rubber groeiden idem. Nog niet voor suiker en.. niet voor koffie en cacao, want dat gebruiken chinezen niet.

-Goud en diamanten?

China is al de 4^e importeur ter wereld. Diamant voor industrie en schone dingen (beleggingen) , idem voor goud. Chinezen beleggen gaarne in spullen die hiervan zijn vervaardigd zoals...de fransen.

-Gaait het rustiger worden?

Nou , nee, dat denkt ie niet. Nog veel meer ijzererts en olie. De laatste: er moet 3,5 miljoen vaten per dag bij...de huidige 5 miljoen, in enkele jaren. De chinezen willen ook autorijden. China zal snel importeur nr. 1 zijn van tarwe en soja, en de suikerimport zal ook gaan stijgen. En ook het vlees, want chinezen zijn vleeseters. Voor 1 vleesvoedingscalorie moet je 7 voedingscaloriën plantaardig voeren aan het slachtvee! Maar, India is vegetarisch....China stort zich dus vol op genetische manipulatie.

China blijft dus de grote motor en India komt er ook aan. In 2035 heeft India MEER mensen dan China! En de economie in India groeit ook met 6/7 5 jaarlijks. In Azië is het minste wel 4/5 %. Daarbij voegen de VS.

-Waar is Rusland?

Rusland is een grote leverancier van grondstoffen en hun groei van 5-7% is daaraan te danken. Maar de russen hebben een zwakke onderontwikkelde economie, dus je mag betwijfelen of zij meekunnen in de breedte.

-Winnaars/verliezers?

Velen wonnen, West-Europa verloor hier en daar...En de grondstofleveranciers moeten oppassen dat ze niet "stukgroeien" aan een snelle boom bij blijvende onderontwikkelde economie. Zoals vele oliestaatjes al gebeurde en...gebeurt.

Tot zover deze expert, die bevestigt wat overal te horen en te zien is. Dus de grondstoffenoerlog is echt aanstaande. Vechten dus voor een goede plek in de lange rij.

****VECHTEN TEGEN WINDMOLENS.**

Wees gerust, dit gaat niet over Don Quichote, maar over het sterk groeiende protest tegen de enorme hoge windmolenparken, die volgens sommigen onze energievoorziening moeten redden. Geen nood, 90% van de Europeanen zegt voorstander van windenergie te zijn, tot ze de gevaarten willen neerzetten aan hun eigen horizon. Dan barst hier in Frankrijk het protest echt pas los. Er staan hier 350 stuks waarvan ruim 100 in Zuid-West Frankrijk. In Duitsland zijn er17.000 stuks en men plant daar 30% windenergie voor 2030. Maar er komen meer en meer rapporten over horizonvervuiling, lage rendementen en lawaai. En, vraagt men zich af, "worden er miljarden om stokpaardredenen weggegooid?". Denk hierbij aan de Groene hobbies en hun afbraak van de kernenergie.

U ziet, de strijd om de energie is nu pas echt begonnen, in al zijn diversiteit, en overal. Velen zeggen stilletjes dat de kernenergie het de facto al gewonnen heeft, Frankrijk zegt niets en gaat door met zijn 90% kernenergie. En gaat Duitsland nu ook op de rem mbt sluiten van kerncentrales, gevolgd door Nederland waar Borsele ook al politiek vuurwerk oplevert? Het energievraagstuk is moeilijker nog dan gedacht en het gevecht is ook in onze parlementen aan de gang. Over veel meer dan olie dus.

****KYOTO-B VERDRAG.**

In Laos tekende onze Sjors met Australië en andere Aziatische landen een verdrag op ...klimaatgebied. De Vereniging van Zuid-Oost Aziatische Staten zal zich daar wel bij gaan aansluiten denkt ie. Dus denk ook aan China en India. Mooi toch?

Maar op de laatste G8 in Schotland wilde Sjors wel wat praten over Kyoto, maar wat hij nu doet vergat hij te noemen. Het Kyoto B verdrag is een technologisch samenwerkingsverdrag voor de bestrijding van klimaatveranderingen. Sjors c.s, geloven in technologie en niet in "afbouw-overeenkomsten". The other way dus.

****WILLEM-ALEXANDER ZAG HET GOED!**

Willem de watermanager zei het ons al eerder. Water is het probleem van morgen! De recente "waterkaart" van Frankrijk doet erg schrikken: slechts 7 van de ruim 100 departementen hebben...gewoon genoeg water. Ruim 20 hebben een zeer ernstig tekort en 32 een zorgelijk tekort. Dus 60% van Frankrijk zit zonder genoeg drinkwater. Niet sinds gisteren, hoor. Al enkele jaren is er dit probleem en het wordt snel erger. Een capaciteitsuitbreiding is in de breedte gaande alsmede een anti-verspillingsprogramma. Er wordt zelfs al rivierwater in grondwaterlagen gespoten. De overheden delibreren met de waterleveranciers en... de prijzen stijgen.

Dit probleem is er ook mondiaal: 20% van de wereldbevolking heeft geen drinkwater. 200 miljoen mensen krijgen jaarlijks cholera door slecht water. Prognose: over 40 jaar moet er voor 4 miljard mensen meer drinkwater zijn om het probleem op te lossen. Dus voor 270.000 mensen meer per dag; kosten: 100 miljoen dollar per jaar (2% van de wereldproductie). Politiek is een wereldwijde beheersinstantie gewenst en men spreekt al over " een fundamenteel mensenrecht, het recht op schoon drinkwater". Grote waterconflicten liggen op de loer. We hebben onze ervaringen met wereldverdragen, denk aan Kyoto, non-proliferatie verdrag etc. Dus dat "waterverdrag is nog niet zo vanzelfsprekend. Wie dient zich aan als "mondiaal wateragent"?

****EEN ONGEWENSTE OLIEPIJP.**

Normaal is de start van de bouw van een lange oliepijp van 1700 km en 4 miljard dollar wel een feestje waard. Hij loopt van de olievelden in de Kaspische zee naar de Middellandse Zee. Aandeelhouders: Georgië, Turkije, Azerbeidstan, Kazakstan...en met de zegen van de VS en de EG. Dwars door Turkije, dat nu niet(?) in Europa mag? Poetin is des duivels want hij verliest elke greep op...1 miljoen vaten per dag (50 miljoen ton per jaar). Dat komt hem helemaal niet uit als grote olieboer.

Sjors heeft al alles georganiseerd voor de bewaking van deze pijp , tegen de terroristen natuurlijk. En Rumsfeld maakt vele reizen naar de defensie-ministers van de deelnemers om ze te leren met wat en hoe je "beveiligt". Hij gaat er zelfs op vakantie.

RELIGIES.

****SLIPPERTJE IN HET VATICAAN.**

Met de bomaanslagen in Egypte condoleerde Benedictus XVI uiteraard alle landen die slachtoffers betreuden. Maar dat vergat ie bij de laatste kamikaze-klap in Israël. Groot diplomatiek gedonder was zijn deel! Nog steeds niet heeft ie zich openbaar daarover geuit. Dat valt destemeeer op om dat deze paus een positieve reputatie heeft mbt Israël, nadat de houding lang "pro-palestijns" leek voor sommigen. Op sommige plekken wordt nu scherp op Benedictus XVI gelet.....

****IMAMS ONDER TOEZICHT.**

Sarkozy heeft de "predikers van terreur" in Frankrijk scherp gewaarschuwd. Twaalf imams werden al uitgewezen. En ook de fiscus, de douane en de volksgezondheidsinspecties zijn actief in Moskeeën en Islamitische scholen en andere instellingen. Alle illegaals wordt

aangepakt. Er wordt hard gewerkt aan een officiële imam-opleiding alhier, maar het vlot niet echt. De nivo's zijn laag en de vergoedingen ook: dus krijg je "laag" nivo in je imam-groep, zeggen deskundo's. Er moet ook in Parijs een universitaire imam-opleiding komen. Staat en Kerk zijn wel gescheiden, maar als je je tegen de Staat opstelt krijg je zelfs als Kerk gedonder. Gelijke monniken, gelijke kappen. (lees: imams en hoofddoeken).

CHINA / INDIA (en Azië).

****DE CHINESE OLIEBOEREN.**

UNOCAL is een Amerikaanse olieboer en CNOOC wil die kopen. Chevron overigens ook en die deed een bod van 16,4 miljard dollar. Op zich niets schokkends, maar CNOOC is chinees en... de chinese staat is groot-aandeelhouder. Dat maakt alles anders, vinden de Amerikanen. Dus gedonder in de politieke glazen aldaar. Een senator zei het duidelijk: We laten toch niet een van onze grote energiebedrijven controleren door die Chinese communisten? Want na de koop van IBM-PC's door LENOVO (Chinees), Maytag (huishoud. Apparaten) idem zit de schrik erin bij Sjors c.s. De Chinezen rennen over de States met veel cash en doen wat de Chinese overheid als policy heeft: allianties/fusie en eigendom van westerse bedrijven.

CNOOC is de derde Chinese olieboer, maar zeer actief. Topmanagement opgeleid in... Californië, omzet ca 7 miljard, groei ca 30 % per jaar. Ze kochten al belangen in Australië, Indonesië het Canadese bitumenzand, Thailand, kortom ze timmeren aan de weg. En onder grote internationale belangstelling: men is onder de indruk.

Na de 80-er jaren toen Japan VS-symbolen opkochte zoals het Rockefeller Center en Columbia Studio's spoelt nu het Chinese geweld over de States. Maar nu wel een tandje hoger. Businessmoves met een pikante politieke dimensie, als u ook weet, dat China al 2/3 van de VS-staatsschuld "bezit". De dollar krijgt een wat geel kleurtje zegt men. Het kleurtje van de Yen...

****CHINESE RESEARCH.**

IBM ziet de Chinezen als researchers/ontwikkelaars best zitten. In Europa zijn intussen al 50% van deze capaciteit... opgeheven en... verplaatst naar China. Parijs is ook niet meer het IBM hoofdkantoor in Europa. Goedkoop dus? Ja, dat ook wel, zegt men. Maar HET punt is... de betere mentaliteit aldaar. Concreet zei iemand dat het "klimaat (mentaal dan)" in Zuid-Europa niet meer OK is voor deze hoogwaardige technologische onderzoeksclubs. De nieuwe wereld weet beter hoe het moet. En men is minder bureaucratisch, minder centraal hiërarchisch in organisatie/aanpak etc. En, de mondiale investeringsfondsen steken niet graag geld in... Europese Researchclubs. En research is duur.

Dus moeten wij terug naar toerisme, lavendel, olijfbomen en pastis/wijn? Niks verkeerd mee hoor. Maar op den duur oog je wat minder verblindend zonder high-tech en zo.

Maar wie weet: over 40 jaar hebben wij hier iets dat iedereen wil, groen, zon, goed leven en bonne bouffe. Maar wie zorgt er dan voor al die toeristen cq immigranten in dit enorme bejaardenhuis onder de azuren hemel?

****CHATEAU LAFITTE IN PEKING.**

Even buiten Peking staat een schitterend chateau. Een exacte copie van chateau Lafitte uit de Bordeaux. Een 5-sterren hotel, met golfbaan, wijnkelder en zelfs een paardentrack! Eigendom van een Chinese boerenzoon die miljardair werd in het onroerend goed. Hij is francofiel en houdt van een (duur) geintje. Nou ja geintje, hij ligt op 15 km van het vliegveld en op 10 km van het volgende olympische dorp. Hij rekent op een "terugverdiensijd" van 10 à 15 jaren. Zijn arme vader zaliger zou het niet hebben gesnapt van zijn zoon, de partijbons. China 2005.

****GOOD OLD INDIË.**

De Indonesische economie groeit met ca 7% jaarlijks en nu al jaren en ...het zal nog harder gaan, denken velen. Jaarlijks +2,5 miljoen jongeren die werk zoeken erbij, een werkeloosheid van (maar!) 9,5 % (minder dan Frankrijk/Duitsland) en een armoede-percentage van 19. (5 van de gezinnen onder de int. Drempel). De regering werkt hard aan het aantrekken van buitenlandse investeerders en het bestrijden van de enorme kwaal: de corruptie. En ze slecht de enorme bureaucratie, die een factor is in die corruptie. Ook wordt stevig geïnvesteerd in infrastructuur, hard nodig. Kortom Indië wil mee in de aziatische volkerenvaart. Als de burens: Japan, Zuid-Korea en China. Hebben wij nog iets aan onze "oude" contacten met dit mooie land waar wij 200 jaar de baas waren? Toen was dat even ver weg als nu, toch?

****DE REGERING ALS INDUSTRIEEL STRATEEG.**

Tja, dat zagen we in de 70-er jaren wel meer bv in Frankrijk. Het beroemde Plan Calcul (IT!), met Bull-GE en de Minitel (terminals over alle franse postkantoren: bestaat nog!). De staat als strateeg, als drager van een industriestrategie op grote schaal, hand in hand met het bedrijfsleven....Niet erg liberaal hoor ik U zeggen. Klopt ideologisch helemaal. Maar daar trekken bv Zuid-Korea (en andern in Azië) zich niks van aan.

Zuid-Korea heeft een plan genaamd IT 839 waarin twaalf gigantische IT-projecten zijn gedefinieerd samen met de SAMSUNG's en anderen. En het hele land van 3X Nederland doet mee....overall kabels, antennes en experimentele IT-services. Hier heeft 80% van de bevolking een moderne mobiele telefoon....dus iedereen BOVEN 12 jaar...Een rolmodel voor Boris D., die laatst nog 0,5 miljard lospeuterde voor "technologische ontwikkelingen/projecten", maar die niet wist welke? En let wel: Zuid-Korea doet er nu 70 miljard "in", op Nederlandse schaal betekent dat dus ca 25 miljard, 50X wat Boris lospeuterde. Want Zuid-Korea wil zijn topplek in IT behouden en het hele land vecht mee.Ze doen bijv. heel veel aan wat heet IPR (Identificatie Per Radiofrequentie) net als de VS en ook Europa, hier en daar. Dat werkt bv zo:

U loopt door de stad en ziet een groot reclamebord van de bloemist. En u herinnert zich de...verjaardag van uwe ega...vandaag, nu dus! Actie! U pakt uw mobieltje en drukt op HET knopje en..hup u heeft contact met het bord, met de bloemist dus. Want op dit bord zit een zender/ontvanger. U bekijkt de bloemetjes en besluit er ook nog een leuk melodietje bij te doen. Geen probleem. U betaalt met uw creditcardnr. Uwe ega ontvangt de bloemen, drukt ook op HET knopje van haar mobieltje en luistert naar uw muziekje met de tranen in de ogen. U krijgt die pas in de ogen als u de rekening krijgt einde maand (grapje). Tja, dat boeit u matig? Nou dat is dan niet best, want deze technologie gaat een miljardentoeekomst tegemoet. Eerst in Zuid-Korea ZELF, proeflab voor eigen bedenkzels. Dan all over the world: kassa.

Deze tijd vraagt om een nogal andere industriepolitiek zeggen sommigen. Die is in Azië al lang uitgevonden en het werkt prima. Het oude continent, ja zelfs de States zitten nog wat ideologisch vast aan oude politiek-economische opvattingen. Ze worden ruw en hard wakker geschud. Experts zeggen met zorgelijke blik: ze zijn flink achter....Tony Blair riep iets van landbouwbudget omlaag en industrie/ontwikkeling technologie omhoog bij de laatste centenherrie. Zou ie dit bedoelen?

VS.

****PROTEST TEGEN SJORS'S HOFHOUDING.**

Sjors gaat op bezoek in Argentinië, hij gaat amerikaans vergaderen daar. Nou liet Argentinië weten dat zijn militaire hofhouding niet welkom is: enkel de militaire piloten van Air Force 1. Sjors ging accoord want hij dacht ook aan de vroegere "big stick- policy" van de States in Zuid- en Midden-Amerika. Was er iets niet OK met bananen of regiems, dan kwamen de marines al aanrennen en veranderden wat niet OK was. Wij weten dat o.m. nog van Chili en ouderen weten nog tientallen andere voorbeelden.

En dat ligt nog steeds gevoelig.....en wie verbaast dat nou?

****EERST SCHATRIJK EN DAN IN DE POLITIEK.**

Dat probeerde er ook een in Nederland; als minister van EZ. Weet u het nog? Maar hij kreeg grote herrie in Pim's Club en...moest naar huis terug. Geen straf dat huis hoor. In de VS gaat het vaak wat beter, maar dan laten schatrijken zich direct verkiezen waarbij ze uit eigen achterzak de campagne betalen. Straight and clear. Want mensen aldaar houden van kandidaten die NIET uit het politieke, wat duistere (?), milieu komen. Zo kwam Bloomberg aan zijn burgemeesterschap van New York en Schwarzenegger aan zijn gouverneurschap van Californië. Teken aan de wand, tekenen van "anders denken". Vastgelopen structuurtjes? Toch maar de gekozen burgervader (sorry J en F.) Heel vroeger waren politici, ook in ons vaderland, erebanen voor geslaagde burgers, ja toch? Ach, weet ik veel!

****GEZWOREN MAAGDEN.**

Een hoog ideaal in de Evangelische Kerken mn in de States: als maagd in het huwelijk treden. Daarom wordt aan 12/13 jarige een eed gevraagd waarbij wordt gezworen rein te blijven. De ouders zijn trots op hun veelbelovende kids en schenken een gouden ring als herinnering. Er zijn de nodige, gesubsidieerde verenigingen die hieraan werken, onder de algemenere noemer van anti-Aids en anti-SOA. Subsidie van de overheid gegarandeerd. En nu heeft de Civil Liberation Union, een democratisch gremium, een officiële klacht tegen de overheid ingediend over....die subsidies.

Overigens leverde recent onderzoek op dat "de gouden ring" slechts leidt tot 1,5 jaar uitstel vanen dat 88% het ook niet lukt. En, deze groep gebruikt dan helaas, veel minder beschermingsmiddelen...

Opnieuw blijkt dat iets afdwingen onder massieve sociale druk tot handelen in het geniep en liegen leidt, als de dagelijkse realiteit veraf staat van het geëiste gedrag. Als orthodox katho, opgevoed in de nadagen van het Rijke Roomse Leven weet ik daar wel wat van.

Als je echte verandering wil, begin dan niet met massieve druk op de zwakste partij, zegt een socioloog. Wat denkt u hiervan?

****PENSIOEN IN HET LAND VAN HONING.**

De bedrijfspensioenfondsen van de grote ondernemingen verkeren in erbarmelijke situaties: tekorten van enorme omvang. Men zegt 450 miljard tekort, dwz ca 2/3 van de Amerikaanse staatsschuld. In 2000 was het nog...50 miljard. In de 80-er jaren was het ook al eens zover en de staat zuiverde 250 miljard aan, uit de achterzak van de Amerikanen uiteraard.

Dit schrikbeeld leidt er nu toe dat de overheid de regels fors gaat aanscherpen voor de pensioenfondsen. En intussen begint Sjors al veel te oreren over ...het afschaffen van deze pensioenen: laat eenieder nou zelf voor zijn oude dag zorgen, freedom. Liberaal gedachtegoed.

De spanning tussen vrijheid en solidariteit neemt snel toe, wereldwijd. We staan wat dit betreft kort voor een haakse bocht. Ook in de VS dus.

****SAMEN STRIJDEN TEGEN DE ARMOEDE.**

Chirac stelde een wereldwijde tax voor op vliegtickets; voor de armen in de wereld. Dat vonden anderen, aangevoerd door het duo B+B (Bush+Blair) maar niks. Nee, zei maakten zich sterk voor kwijtschelding van zo'n 40 miljard dollar voor 18 landen waaronder 14 Afrikaanse. Schulden bij de Wereldbank, dat spreekt. En Tony (let op hem!) ging verder: hij stelde een target voor...50% minder armen (volgens de wereldbankdefinitie: < 1 dollar per dag aan inkomen) op de wereld in 2015.

Opnieuw liep Jacques, representant van "oud" Europa, stuk op de anglo-amerikanen en hun supporters. Armoedebestrijding, ook al machtspolitiek.

****WITTEBROODSTIJD VOOR VIETNAM EN DE VS.**

Sinds twee jaar gaat het erg goed tussen de VS en de oude vijand Vietnam. En, het gaat enorm omhoog op economisch gebied in dit land: booming. Verder is het buurland van China. Dus veel contacten en uitwisselingen tussen beide landen.

De president van "Nam" mocht ook met Bill Gates praten. Die wilde wel wat opleiding op IT-gebied schenken aan dit land. Maar hij sprak ook even over het massale gebruik van illegale software...van Microsoft. Liefst 88% van de installaties is "zwart" in Vietnam!

En Hanoi werd lid van de Wereldhandelsorganisatie en een net lid sjoemelt niet. Deze oude franse kolonie met 80 miljoen inwoners, herbouwt en geeft gas. Ook al een deel van Swinging Asia, loved by the powerfull and the mighty.

****PIJNLIJKE REALITY-SHOW.**

Drie blanke families mochten hun nieuwe burens uitzoeken op een show "on TV". Wie het het leukst deed zou een fraaie prijs krijgen: een woning dus. De keus werd neergezet door een aziatische familie, een zwarte, een latino, en een homostel, en. een koppel dat lid waren van een sekse. De spelers gaven een schokkende show-up van racistische en intolerante opinies en oordelen te zien. ABC moet er nu mee stoppen onder grote publieke druk....

Hun argumenten dat dit "een stuk van de werkelijkheid was" hielpen niet. Door deze stop zijn deze opinies echter ook niet echt veranderd, vrezen we. Hoe moet je met dit fenomeen omgaan? Na Fortuin ben ik gaan twijfelen aan het "onder het kleedje poetsen van realiteiten", want dat bleek echt niet de oplossing, toch?

****BUSH, "LE FRENCHIE".**

Tja zo'n nick-name verdien je niet gemakkelijk! Hij werd hem in de VS toebedacht toen bleek dat ie tijdens zijn ruim 5 jaren mandaat,.... 336 dagen op zijn ranch in Texas verkeerde. Lekker thuis, ontspannen, vakantie dus. Deze franse score (!) werd beloond door de amerikaanse pers. Bravo Sjors!

ISLAMLANDEN.

****VERSTOTINGSRECHT GEREVISEERD.**

In Londen is de "Europese Islamitische Raad voor Fatwa en Onderzoek" (fatwa=juridisch advies bij de islam) gevestigd. Aldaar kunnen islamieten, veelal imams, hun vragen of opvattingen laten behandelen/beoordelen. Recent kwamen daar de volgende zaken aan de orde:

-verstoting (van echtgenote door man) moet enkel worden toegestaan NA getuigen horen
-echtscheiding moet alleen via de (islam.) rechter mogelijk zijn.

Want, er blijken nogal wat uiterst twijfelachtige gevallen voor te komen, die de facto niet conform islamitische waarden verlopen. Nog eentje:

-waarom mag een moslim wel trouwen met een christen cq een joodse vrouw en een moslima niet?

-een vrouw die NA haar huwelijk moslim wordt, hoeft niet meer van haar christelijke cq joodse man te scheiden.....(wel van een ongelovige!).

Islamitische jurisprudentie van vandaag: een glimp van de worsteling van dit geloof met de moderne wereld. Maar in elk geval is er ...beweging, en, die komt dus inderdaad "uit de periferie van de moslimwereld".

De evolutie van een geloof en cultuur.

****DODELIJKE TALKSHOWS.**

Turkije kent ook talkshows. En in sommige verschijnen nu vrouwen die een boekje open doen over de gewelddadigheden van hun (ex)-echtgenoten. Moedig dus. Maar een van deze moedigen werd recent, direct na haar deelname, bij de bushalte doodgeschoten. Eerwraak: de vuile familiewas hang je niet buiten. Wat later werd ook een ouder echtpaar vermoord dat haar verhaal deed over hun vermoorde dochter. Door huiselijk geweld, en, de man kreeg een

lichte straf...Want ondanks een nieuwe wet (juni 2004) wordt er nog vaak mild recht gesproken mbt gewelddadigheden van mannen tegen hun vrouw.

De turkse overheid heeft nu de talkshows verboden. "De stem van de vrouw" en "U bent niet alleen" verdwenen van de buis.....te gevaarlijk.

Niets is moeilijker dan eeuwenoude diep ingeslepen waardesystemen fundamenteel wijzigen. En als dat dan wel lukt, zie je vele maatschappijen vervolgens stuurlaars verdwalen, op zoek naar nieuwe waarden en waarheden. That's how we are, all of us.

****IRAN'S NIEUWE STERKE MAN.**

Hij startte op 1 augustus en intussen bleek al dat hij in zijn "jeugd" erg actief was als wat we "terrorist" noemen. Binnen en buiten Iran overigens. Hij is 49, en al enkele jaren Teheran's burgemeester. Ingenieur, en vooral held van de armen/de have-nots/de werkelozen. Zeer gelovig en anti-luxe. Hij beschikte evenwel over een groot campagnebudget, waarmee mollah's en moskeeën ruim werden besuikerd. Zo werd gezorgd voor een aanbeveling door de voorgangers naar de gelovigen en soms zelfs werd hij de gelovigen opgedrongen.

Het was wat stil direct na zijn verkiezing een enkel interview waarin hij zijn goede betrekkingen met de rest van de wereld na te streven, behalve dus met de VS. Deze gematigde toon is niet geruststellend gezien zijn achterban. Dus Sjors "smeert" zijn rollende leger in Irak; for better and for worse.

Als burgemeester deed hij opmerkelijke dingen: hij streed tegen de files, maakte het centrum autovrij, plantte veel groen in de stad en verschaftte renteloze leningen aan jonggehuwden. Hij was een bezielde redenaar over werkeloosheid en pensioenvoorzieningen. Een populist zeg je dan. De doden uit de Irak-oorlog liet hij op stadspaleizen herbegraven, hij steunde wedstrijden in het citeren van de Koran en streed tegen de binnenkomende westerse cultuur. Velen vragen zich af hoe deze man zich zal opstellen en zal optreden op het internationale vlak, in de spannende situatie mn vanwege de nucleaire plannen.

De havikken in Iran en de VS zitten klaar voor de aanval: verharding zit in de lucht. De enige rem op de VS is de zorgelijke toestand in Irak, zegt men.

De komende maanden zullen meer doen begrijpen van de echte koers van de nieuwe president en zijn verhouding met de wereld. Rafsjansani en zijn aanhang zullen zich stil moeten houden.

PS: Intussen bleek dat de CIA zich weer eens "vergiste". De nieuwe man is niet de terrorist op de oude foto's. Een vervelende vergissing, die deze dienst eerder maakten in soortgelijke situaties. Dus ook voor mij geldt: Foutje, bedankt! Overigens las ik het oude bericht op vele plekken...en de rectificatie slechts op een plaats. Het is oppassen geblazen dus. Bij deze ziet U dat ik ook voor de bijl ging.

De nieuwe man is intussen erg koppig in de onderhandelingen met de Europese driemansclub. En Sjors dreigde alweer, door geweld niet uit te sluiten. De relatie van de nieuwe met "ons" en Sjors is nu wel duidelijk. En China steunt hem, tot woede van de Amerikanen. Want China heeft een dik olieverdrag met Iran. En Sjors moet niks hebben van atoombommen bij derden en van oliekransen die voor hem dicht kunnen gaan, dat weten we. JPB is stil, want Nederland liet Kahn spioneren in Almelo (ultra-centrifuge project) en zo kwam de wijsheid over verrijking van uranium in Teheran. En daar wist onze regering toen ook niks van, toch?

TRENDS EN TECHNOLOGIE.

****ELEKTRONISCHE PROZAC.**

Het moest ooit gebeuren: een pacemaker voor de ...hersentjens. In Toronto lopen al 7 medemensen met zo'n ding rond...en het gaat prima met ze. Alle Prozac cs hielp hen niet maar dit is geweldig! Het is een variant op een operatie die wel eens wordt gedaan bij zware Alzheimerpatienten. Twee gaatjes in de schedel voor twee elektroden boven het hersengebiedje zone 25. Want die wordt bij depressieven hyperactief dus en met de pacemaker elektronisch gekalmeerd. Nou nog even wachten op de vervanger voor de

Viagra, die tegen roken en die tegen stijve botten en zo. Hiervan wordt ik nu al zonder pacemaker vrolijker. Jaartjes, kom maar op!

****ROKEN? EEN KWESTIE VAN HERSENS!**

Het Instituut Pasteur in Parijs vond het: de plek in de hersens waar de rookverslaving zich nestelt! Hij zit op dezelfde plek als je ruimtelijke oriënteringsvermogen. Dus bent u geregeld de weg kwijt dan....rookt u waarschijnlijk ook? De honderden proefmuizen bewezen het onomstotelijk: ze moesten tientallen pakjes Gaulloises wegpaffen. Nu staan de grote farmaceuten op de stoep, want als je hier het medicijn voor kunt maken, dan....enkel tevreden aandeelhouders en topmanagers. Dit alles komt voor mijn ega en mij te laat. We rokten in 35 jaar een klein chateautje op. Maar het was wel lekker, toen. En, we leven ook nog!

****HOUT LASSEN.**

Weggoeien die spijkers, schroeven en die lijm: hout kun je lassen! Gewoon de te verbinden delen flink tegen elkaar wrijven en stevig drukken. Zit zo vast als een huis. Er komt binnenkort een apparaat voor op de markt. Het gaat razendsnel en is dus goedkoop ook nog. Het werd bij toeval ontdekt: bij het testen van dit apparaat dat voor hout LIJMEN was bedoeld, vergat de tester gewoon een keer de lijm...Nu bleek het hout zonder die lijm veel beter "gelijmd" te zijn. En u ziet weer eens hoe research eigenlijk werkt in de praktijk. Gewoon wat aanprutsen.

****ZO STERK ALS EEN SPONSJE.**

Iemand keek eens goed naar een zeesponsje uit de Pacific, die op 50 meter diepte groeit. En wat ontdekte hij? Deze spons bezit een structuur die soepelheid en sterkte op unieke wijze combineert. Het wordt nu mogelijk glazen gebouwen te maken die zonder veel staalconstructies cq betonconstructies kunnen. De breekbaarheid van het glas kan, door de spons na te apen, aanzienlijk verminderen. De spons is al 50 miljoen jaar op aarde...De aardbevingsbeveiliging van glazen wolkenkrabbers kan nu aanzienlijk worden verbeterd. Ook is de efficiëntie van het materiaalverbruik een stuk beter en dus...de prijs van glazen gebouwen ook. U ziet het: Schwamm drüber!

****VEIL UW GADGETS!**

Hier een lijstje van spectaculair geveel via E-bay.

- de gebruikte kauwgum van Britney Spears: 14.000 euro.
- de bal waarmee Beckham een penalty miste: 28.000 euro.
- de oude Golf van ...de nieuwe paus: 190.000 euro.
- de das van de Dalai Lama: 1500 euro.

E-Bay, 10 jaar oud en al in 33 landen, weet alles van prijsje opfokken. Geglobaliseerd veilen maakt superprijzen. Heeft U nog wat leuks op zolder? U bent nu op de hoogte!

****NIEUWE ONDERNEMINGS-ETHIEK?**

Een der hoogste bazen van Volkswagen zit in de problemen samen met iemand van Skoda, de dochteronderneming. Hij fêteerde zijn Braziliaanse callgirl van VW-geld en zij reisde met de VW-jet. Intussen lichtte de Skoda-collega de zaak op met inkoopcontracten. Beiden zijn ontslagen. Omdat ook het land bij het bestuur is betrokken (evenals de vakbonden overigens) worden er nog meer kwesties verwacht bij hoge ambtenaren en vakbondsbonzen. Complete crisis dus. En, het gat Volkswagen bepaald niet voor de wind, commercieel en financieel. Maar als je VOLKSWAGEN heet, moet je zorgen voor zowel BROOD als Spelen niet?

.....
.....

III.ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

****DE VREDE VAN HET KERKHOF.**

(Vooral opgedragen aan de getuigen!).

Een bezoekje brengen aan een mooi, oud kerkhof doen wij al jaren met regelmaat. Ik ken er velen intussen; vredige, bloemrijke en goedverzorgde dodenakkers. Het heeft iets aparts, zo'n menselijk eindstation, waar alle lusten en lasten zijn verdampt. Immers wat van je blijft is een naam en enkele data; gebeiteld in steen of geschilderd op het hout van een kruisje. Voor sommigen, die rijk of machtig waren, of gewoon goed voor de medemens, is het vaker een waar monumentje nogal eens voorzien van foto's van de overledene. Zo'n monument staat er voor ene Abbé Thouard op het kerkhofje van Les Abeilles. Hij was pastoor, weldoener en genezer hier en was zeer geliefd gezien de tekst op zijn stenen. Het centrum van Les Abeilles, dit gespreide gehucht, wordt gevormd door een kerkje, een eraan vastgeleund huis en het ommuurde kerkhofje met zijn poorten.

Een uiterts romantisch en vredig geheel dus. Mijn verhaal speelt zich om en op dit stukje geschiedenis af, in de bergen van de Vaucluse op 700 meters hoogte.

Na een bezoekje aan "onze" schaapherder Cheylan en daarna de bergstad Sault, besloten we te gaan pick-nicken bij het kerkje cs van Les Abeilles. Onze koelbox leverde alle lekkernijen uit; worst, kaas, fruit en meer waaronder goede rode en lekkere rosé. Gezeten op wat boomstammetjes zaten we in de schaduw en converseerden levendig over de dingen des levens. Naarmate de pick-nick vorderde steeg ook de pret; een goede slok ontketent de tongen en smeert het brein. Zo genoten wij, vier Hollanders, twee uit Maastricht en twee geadopteerde provencalen, van alles wat ons gegeven was.

Toen de lunch was gezakt, deden wij geen siësta, maar besloten op het kerkhofje van abbé Thouard wat rond te kijken en mooie plaatjes te schieten. En dat bleek alras geen optimale keuze. We liepen eerbiedig rond, praatten over de medische en sociale weldaden van de abbé en namen wat rust, gezeten op de lage muur. Onze fotograaf ging aan de slag om zijn impressies op de gevoelige plaat vast te leggen. We spraken filosofisch met elkaar op dit stille uur (14.30 uur) in de zonnige Provence. Maar, dra werden we ruw tot de dagelijkse realiteiten teruggeroepen....

Plots vliegt de deur van het huis naast de kerk open, en wij ontwaren een krijsende oudere dame in negligé. Haar tirade staat nogal haaks op onze gemoedstoestand. Ze schreeuwt iets van "opdonderen" en "ernstige verstoring van haar siësta" : kortom niks onduidelijks.

Ik denk dan: hier past nadere uitleg onzerzijds en enkele kalmerende woorden. Dus loop ik naar de gillende dame en tracht uit te leggen dat ik hier al meer dan 30 jaar een bezoekje aan abbé Thouard kom brengen en dat wij absoluut geen jattende toeristen zijn die dodenakkers plunderen. Want, zulke dingen gebeuren hier echt. Ooit vertelde een toerist mij trots dat hij een fraai smeedijzeren veldkruis van de sokkel had gezaagd. Voor thuis, als jachttrofee! Dat maakt een mens als ik totaal sprakeloos, dus die indruk moest ferm bestreden worden.

Maar mijn uitleg en apaiserende woorden hadden geen enkele positieve uitwerking op de 60-plusser die begon te schuimbekken. Ik schakelde dus een tandje op en verzocht dringend om enige "politesses" en "een wat vrediger vervolg van ons onderhoud". Dat had helaas een volkomen averechtse uitwerking op onze rode gesprekspartner.

Want zij schreeuwde dat ze nu haar epoux zou halen om ons definitief mores te leren. Voor ik kon mededelen dat ik deze kennismaking overbodig achtte, verdween ze in huisen jawel, daar hadden we onze epoux, ook in siësta-ornaat. Een kleine, bolle, grijze opa met eveneens veel decibellen. Erg witheet, hij ook al.

Het gesprek verliep verre van "smooth" kan je wel concluderen. Opa kleurde dieprood en, dan achtte hij de diplomatieke fase ten einde. Hij riep dat hij nu zijn persoonlijke artillerie zou halen....dus, hij verklaarde de OORLOG. Hij verdween snel in huis en....we moesten nu geloven dat hij nu zijn gewerenkast zou openen.

Tja, er was nu duidelijk sprake van een diepe crisis, en dan is crisismangement gevraagd. Dat is niet mijn "fort" in relatie tot bergbewoners in grote staat van opwindning.

Dus trokken wij ons waardig doch ook snel terug. Abbé Thouard zag ik vanaf zijn sokkel bezorgd en afkeurend kijken, en ik had de indruk dat hij deze situatie zeer betreurde. Wij gingen naar onze voiture en constateerden dat onze "Napoleon" niet verscheen. Hij zal ongetwijfeld dor de kieren van de luiken hebben geloerd en trots verslag gedaan hebben van onze terugtrekking aan zijn amour, die achter hem stond. De vijand was verslagen, de siësta kon worden voortgezet.

Nou moet U weten dat hoog in het gebergte de mens aan zijn lot is overgelaten daar waar het de persoonlijke verdediging van goederen, eigen leven en...waarden betreft. De gendarmes zijn op tientallen kilometers en je moet je dus zelf verdedigen. En dat gaat hier met (dreigen met) het jachtgeweer, dat iedereen hier heeft. Prachtexemplaren vaak, van overgrootvaders. Maar ze schieten echt!

Dus cultureel-ethnologisch gezien was de keus van de middelen van onze opa, een gewone greep uit het noodarsenaal. En voor hem en zijn amour rouge was het verdedigen van de heiligheid van de siësta tegen vreemde culturele invloeden ook vanzelfsprekend. In de rij malbouffe (anti- Mac Donalds acties in Frankrijk), engelse songs op de franse radio etc. is dit de gewone, eervolle strijd van het franse platteland. Dus bij uw oordeelsvorming moet U dit wel meenemen.

Wij waren al enkele keren getuige van zelfs schietende plattelanders uit het raam, s'avonds, nadat er verdachte geluiden waren buiten...en niemand na waarschuwing zich meldde! Gewoon boem, boem. Echt waar. Een struise dame van hier schoot ooit s'nachts op de gendarmerie, die op haar eigen bouwterrein iets verdachts inspecteerden....Onze ijzeren dame, riep en schoot vanuit haar caravan alwaar ze sliep om haar bouwgoederen te bewaken.! Zij mocht daarna haar aanpak uitleggen op het politieburo. En dat was niet bepaald mals...zij kreeg haar portie thuis!

U begrijpt dat onze terugreis in de voiture wat stilletjes begon. Wat later kwamen de tongen weer los en uiteraard ook de emoties. Voor niet-habitué 's is deze gebeurtenis natuurlijk slightly shocking...overigens voor ons, Provence-bewoners sinds veel jaren, blijft het ook een spannend iets. We hadden dus een intense aanleiding om over de cultuurverschillen te spreken en....over normen en waarde-verschillen in Europa. Het recente Tilburgse onderzoek (over normen/waarden verschillen in Europa) toonde immers ook grote verschillen aan. Wij kunnen uit het "veld" nu melden dat de hypothese klopt!

Zelfs in de mooie natuur en de vrede van de dodenakker is zo'n confrontatie dus mogelijk. En we weten nu dat de SIËSTA een hoge culturele waarde vertegenwoordigt alhier; non-respect wordt met kracht bestreden. En de "étrangers" moet dit met kracht worden duidelijk gemaakt. Wie dat niet doet, riskeert onvrijwillige toediening van de hemelse vrede. En, hij zal ook nooit rusten op het mooie kerkhofje van abbé Thouard, al zou deze daar mogelijk wel vóórstander van kunnen zijn.

Ik ben van plan weer eens naar Les Abeilles te gaan, zoals al zo vaak gedaan. Maar nu wel om ca 11.45 uur met een bouteille pastis onder de arm. Om te aperitieven met opa en zijn amour furieux. Immers, dit culturele misverstand moet worden opgeruimd, een volgende cultuurclash moet worden voorkomen! Want het zou wederom de schoonheid en de vrede van een zonnige provencaalse dag kunnen bederven van mensen die nou net zo houden van het "andere", dus de cultuurverschillen. Zoiets zou toch (opnieuw) zonde zijn? Ja, denk ik, zelfs DOODZONDE!

NASCHRIFT: Wij ontdekten dat kennissen, de "daders" goed kennen. Sommigen, die hun ook kennen, spreken over "Het wilde Westen" als ze Les Abeilles bedoelen. Wij begrijpen nu ook waarom!

****MUZIEK UIT DE DIASPORA.**

Helène, Bielka en Souliko heten ze en ze zongen en speelden voor ons, bezoekers van het 6^e Joodse Muziekfestival van Carpentras. Op een avond vol mistral op de cour van het Hotel Dieu. Helène uit Montreal, Bielka en Souliko uit de Oeral, komende van verre, uit de wijde joodse diaspora.

Drie jaar geleden ontdekte ik dit jaarlijkse , bijzondere festival dat in Carpentras, stad met de oudste synagoge van Europa, vier dagen lang muziek en zang biedt. Aan velen, vaak joden, ook aangereisd van verre. Je hoort er jiddisch, sefardische muziek/zang, gitaanse muziek en natuurlijk liturgische muziek van diverse oorsprong en leeftijd. Gekleurd door de vele culturen van herkomst, maar steeds herkenbaar en gelijkend. Zeer opmerkelijk als je beseft hoever bijvoorbeeld de Oeral en Canada van elkaar verwijderd zijn. Wij luisteren naar een prachtig mengsel van vrolijkheid, vitaliteit en melancholie ,diep verdriet . Gebracht door sprookjesachtige mooie vrouwenstemmen en virtuoze muzikanten op viool, balalaïka en gitaar.

Dit festival demonstreert zowel de integratie van het joodse volk in de cultuur van haar woonplaats als het behoud van de eigen cultuur, haar geschiedenis. Een integratie dus en geen assimilatie, die demonstreert hoe culturen elkaar kunnen verfraaien en verrijken. Je hoort de lichte balalaïka muziek met teksten in het yiddisch, hebreuws en meeslepende vioolmuziek met ook spaanse tonen.

De avond wordt zo onbedoeld een symbool voor het telkens opkrabbelen,herleven , na tijden van verguizing en verwondingen dat vele joodse gemeenschappen overkwam en overkomt op vele plaatsen in de wereld.

De zaal is grotendeels van joodse komaf en internationaal. De spontane bijval toont de "cohesie" die de diaspora in zich draagt, herkenning en solidariteit over verre grenzen heen. Ik ontwaarde in het donker van de avond, niet ver van ons vandaan, een bekend gezicht. Dat van Alain Finkelkraut, erudiet journalist, politiek actief en "voorman" in het (linkse) joodse kamp in Frankrijk. Ik ken hem van TV en geschriften. Hoe graag had ik even met hem gepraat en hem mijn bewondering voor zijn stellingname en moed betuigd. Maar hij was "en famille" en het leek me erg indiscreet hem hier aan te spreken. Hij luisterde zeer intens en het was duidelijk dat hij "tankte" uit wat ons werd geboden.

De veiligheidsmaatregelen waren hier in het Hotel Dieu beperkt, veel minder dan bij de voorstellingen in de synagoge in het centrum van Carpentras. Ook het centrum van het hoge joodse ghetto tot de franse revolutie. Contrasterend met het gevoel na de klappen in Londen.....Wondere wereld eigenlijk.

In 2006 ga ik weer luisteren en kijken en hoop dan een van de artiesten te kunnen aanspreken. Bijvoorbeeld Helène Engel uit Montreal. Zij moet een bron van kennis en ervaring zijn ten aanzien van de wereldwijde joodse diaspora. Schoonheid, moed en gentillesse stralen van haar af in haar optreden.

Een moderne, virtuoze wandelende joodse.

.....
.....

IV.JOURNAL MORMOIRONAIS.

****JOGGEN OP Z'N PROVENCAALS.**

Geen paniek, ik ben echt niet plots sportief geworden. Al zou dat wel moeten, eigenlijk....Nee, ik heb nooit iets begrepen van die hijgende, klapperende en zwetende figuren die zich hun hart uit het lijf rennen. Nee, ik jog op z'n provencaals; s'morgens vroeg. Gewoon de pas erin en op naar ons mooie dorp Mormoiron. Een dorp in de "ochtendspits" dus. Ik geef u een indruk van deze mooie sport.

Het dorp krioelt als ik arriveer in onze winkelstraat: alles wordt in de vroege ingeslagen, voordat de hete zon gaat toeslaan. Dat verklaart waarom toeristen, die altijd rond twee uur s'middags door dorpjes razen, thuis vertellen dat die dorpen allemaal zijn uitgestorven! Ze moesten eens weten hoeveel dorpelingen snurkend aan hun siësta werkten op dit onchristelijke uur. Toeristisch gezwets dus, nit-witters.

Mijn jogging wordt nu (al) even onderbroken, als ik plaats neem op de bank onder de olijfboom, naast twee franse lotgenoten. Bonjour, dus. Het observeren van het gewriemel is echt amusant: overall dubbelparkeren met lopende motor, wachtrijtjes bij de bakkers en de "Presse". Voor de hongerigen, de verslaafden (rokers), de intellectuelen (de krant) en....de gokkers (lotto, paarderennen). Een kleine gemeenschap op ravitaillage-moment: de dorpslogistiek dus.

Fredericq, de slager, ziet me op de bank en zwaait. Ik maak mijn ochtendgebaartje terug. Ik rust nog even uit van mijn eerste halve km en kijk naar de wanhopige automobilisten die zich tussen fout geparkeerd blik doorwurmen, hoofdschuddend en onwelvoeglijke taal mompelend. Een enkeling toetert en spreekt tot de Heer.

De eerste zweetdruppels worden geplengd geproduceerd uit de immobiliteitsfrustratie en de stress.

Bouwwakkers leggen de laatste hand aan ons sociale woningbouwproject, binnen de muren. Zes appartementen in twee flinke gebouwen, die op kunstige wijze tussen de oude huizen etc, zijn gemikt. Tja, het dorp moet ook vooruit. Na wat begroetingen van deze en gene hervat ik mijn exercitie en loop het oude ommuurde dorp binnen.

Ik loop de weggetjes langs de muur aan de binnenkant, in de donkerte en uit de opkomende zon die al stevig brandt. Binnen de muren woonden op het hoogtepunt 2500 mensen.....niet voor te stellen. Dat is de reden dat de uitbreidingen werden gezocht in de richting van de hemel: zeer smalle huisjes (een bedlengte breed) van flinke hoogte, tot wel zeven etages. New York-kaanse stedebouw avant la lettre.

En dan de vele zg soustets, bebouwingen over de weg heen vanaf de eerste etage.

Daardoor zijn sommige weggetjes tot ware tunnels geworden. Ik las ooit dat er nogal eens een huisje dat was uitgebreid met etages en soustets in elkaar donderde. De eigenaar had weinig gerekend aan zijn extensies maar wel gezorgd voor talrijk nageslacht. Vandaar dus. Zo bouwde de kids iets op of aan het huis van hun ouders om, ze te verzorgen en...om hun babysits dichtbij te hebben. Praktisch gewoon.

Ik passeer diverse geopende deuren en ramen; men laat de relatief koele ochtendlucht binnen. Een oude man zit in pyama aan zijn tafeltje, kijkt onuitgeslapen en slurpt zijn koffie. Begin van een zware dag? Even verder het luide gedreun van de radio waardoorheen een schelle vrouwenstem kennelijk probeert haar gezag verbaal duidelijk te demonstreren. Opvoeding in volle gang, ook hier en al vroeg.

Een vrouw met hoofddoek geeft water aan haar potjes met bloemen; ze staan er mooi bij. Bonjour madame, maar ze antwoordt niet: muselmaanse dames mogen dat niet, weet ik. Ik kijk op een piepklein binnenplaatsje met twee tuinstoelen waarop een enorme berg vuile was ligt. Die is kennelijk boven uit het raam omlaag gemikt, in afwachting van verdere verwerking. Door oma misschien? Want gistermorgen lag deze berg er ook al en oma kwam nog niet opdagen, misschien?

Dan zicht op een soort garage onder een huis die vol open staat. Potten, pannen, oud meubilair, een fiets en verdere onduidelijke voorwerpen liggen in de rondte. In deze ruimten waren vroeger de dieren gehuisvest, het waren de stallen voor ezel en paard, de geiten, kippen en ander kleinvee. Deze huisgenoten scharrelden overdag wat rond door het dorp, zoekend naar voedsel en intussen het resultaat van hun spijsvertering droppend op elke plek. De ochtendgeur van nu moet dus wel goddelijk worden genoemd in vergelijking tot die in de Middel-eeuwen. Want ook s'mensen voedselverwerking werd eenvoudig weg op straat gekiept uit de nachtpotten, danwel direct daar gedeponereerd. Ik hoef gelukkig mijn neus niet dicht te knijpen en er liggen enkel wat kattedrolletjes hier. Want honden, die zijn er hier nauwelijks.

Elk huisje dat je passeert vertoont een soort handtekening van de bewoners. De een heeft met bloemetjes wat fleur geschapen, de ander daarentegen heeft een grote hoop troep verzameld bij zijn huis. Je ziet soms fraaie terrasjes van enkele m², met veel fantasie gemaakt en zelfs ontroerend. Pogingen om de eigen identiteit uit te drukken, danwel de somberheid van de dag te bestrijden. Het zijn vaak kunstwerkjes van levensvreugde met bloempotten, vazen, lollige voorwerpen en zelfs een met een opgezette marter. Eruit spreekt tot je: hier wonen wij en niemand anders.

Soms zijn die terrasjes aan de overkant van de straat omdat enkel daar wat plaats was waar een vroeger huis was ingestort. Dus met de koffie in de hand moet men het straatje oversteken, voor het kopje op het terras. Zo'n oud dorp blijft een m2 gevecht om een beetje terrein "buiten", een plekje om te zitten, om je fiets etc. neer te zetten of zelfs je autotje. Er zijn geniale oplossingen te zien. Schaarste perst de scheppingsdrang uit de mens, kennelijk. Prachtig om te zien.

De katten zijn meestal schuw maar sommigen laten zich op zeer levensgenieterige wijze verwennen. Kennelijk krols? Weet ik veel, ik aai ze en ga voort. Er zijn veel zwart-witte katten zoals Rebbedepke. Kennelijk een grote inteeltactie, waar de mensen nu toch wel aan ontsnappen zegt men. Vroeger niet altijd...

Ik arriveer aan de oostelijke stadsmuur, voor het Hotel Dieu. Het oude armenhuis, bejaardenhuis, ziekenhuis etc. en, dus het sterfhuis voor duizenden in de loop van vele eeuwen. De kosten werden uit aalmoezen bestreden en de zorg werd door nonnen en vrijwilligers (soms ietsje betaald) gegeven. Wie niemand meer had, kwam hier zijn laatste humane krediet opnemen. Niks AWBZ, verzekeringen, sociale wetten, besturen en raden van toezicht en ploegendiensttoeslag. Overgeleverd aan de caritas...de verzorgingsstaat van toen. Denkend aan de recente bezuinigingen en het daardoor opgeroepen gekrakeel, besef ik wat wij voor verwende mensen zijn geworden....

Ik ben intussen bijna "rond", en ben al vier van de vijf stadspoorten gepasseerd. Nu zijn die poorten gewoon openingen in de huizenrij geworden, helaas. De fraaie namen als Portail Vieux, Portail de la Baleine zijn er nog.

Vroeger dus geen politiepatrouilles, camera's paspoorten, maar wel enorme sociale controle. Asociaal gedrag vergde hier erg veel "moed" of, veel dommigheid, want dat pikte men niet! Nu kom ik bij de kleine DEENSE enclave, echt waar. Enkele jonge Deense gezinnen kochten hier enkele ruines en knapten ze met veel inzet en liefde op. In stijl zeer fraai en niet bulkig. Het werd door de buurt zeer op prijs gesteld en...de integratie verloopt goed, hoorde ik van iemand daar bij een biebbezoek. Je moet het overigens maar durven...als Denen niet? Maar ze volgden en realiseerden hun provencaalse droom.

Steeds meer jongeren kopen oude huizen/ruines en knappen ze op. Niet altijd uit liefde voor het dorp; want de werkeloosheid is hier hoog en dus zoekt men goedkope woningen. Die huurhuizen zijn er eigenlijk niet en dus is kopen en opknappen het enige haalbare voor velen. Maar dat helpt het dorp toch weer.

Zo komt het oude dorp na 1000 jaar en vele perioden van bloei en...neergang, weer op zijn benen. Er is nog veel plat en rommelig maar er is een begin. De uittocht van de ouderen, die in zo'n dorp op hoogten niet kunnen wonen zonder veel hulp is er nog steeds, maar de jeugd neemt de plekken in, zei het door de hoge werkeloosheid. Want buiten het dorp in de grote steden, is er ook geen werk meer...

Ik "jog" nu omhoog naar Kerk en Mairie, het oude centrum. Twee enorme uitkijktorens staan er om de vijand van verre te kunnen zien. Ook om seinen te zenden of te ontvangen van/naar torens in de omgeving. Middeleeuwse PTT.

De stokoude kerk is versterkt met betonbanden. Ze dreigt al eeuwen om te vallen. De fundamenten stammen uit vroeg-christelijke tijden, men schat 700/800 na Christus... Toen was er ook al een bisschop in Carpentras en Venasque, hier dichtbij. Doop, huwelijk en begrafenissen werden hier eeuwenlang beleefd, hele generaties passeerden de kerk levend en dood.

De mairie is half oud en half modern en de ondergrond van de heuvel zit vol gangen en kelders. Een ware doolhof zegt men. En gevaarlijk ook. De koelingen van vroeger, de schuilplekken voor goed en lijf.

Dan kom ik langs het oude kasteel, "en ruine", van de familie de la Sainte Croix. Zij leefden hier als bazen tot ze werden afgekort door de franse revolutionairen. Op de oude prenten van ene Cassini zie je dit kasteel nog torenhoog en machtig boven het dorp uittorenen. Nu is het een doolhof waarin enkel nog fantasie het mogelijk maakt de oude vormen te zien. En dan zie ik het "artiëstenhuis" van de gemeente. Jawel, in dit huis mogen artiesten vrij logeren om te werken, een bijdrage aan de cultuur en de kunst. Bravo toch, voor zo'n klein dorpje? Echt frans: culture d'abord. Ik trof er ooit een (nogal geschrokken) dame, schrijvend aan onder de

grote moerbeiboom. Gezeten aan een stenen tafel, in overpeinzing. Dus kwam mijn bonjour als een bom binnen. Ze trok snel bij, maar wilde toch niet te lang converseren met die brutale Hollander. Ze was hier voor enkele maanden en schreef een boek. Ze wilde niet kwijt waarover....helaas. Over buitenlanders in de Provence?

Dus wilt u zich cultureel ontwikkelen, kom naar ons cultuurhuis en overpeins uw opwellingen onder de boom naast de oude burcht. Niet gek toch?

Verder joggend kom ik bij de prachtig gerestaureerde bastide van een russisch pianistenpaar. Beroemd in Frankrijk. Eens per jaar geven ze concert in de kerk en, als je er s'morgens langs komt en geluk hebt wordt er geoefend. Ik zat hier wel eens een uur luisterend naar Chopin: een sprookje in het ochtendgloren.

Op naar het portail de la Baleine; direct erbuiten ligt het oude slachthuis. Om hygiënische en logistieke redenen ligt het "buiten". Nu is het de schuur van de overbuurman en er is een uitstalling te zien van een prachtige brocanteverzameling. Ontroerend beeld van een stukje historie.

Omlaag nu, langs het laatste stuk vrijstaande stadsmuur. De muur dus in oud ornaat. Men houdt hier koppig vol dat hier de Saracenen werden afgeslagen toen ze door een gat (breche) in de muur erin wilden. Een slimme dorpeling liet alle bijenkorven op hun hoofden smijten: daar hadden ze niet van terug. Het gezoem van de woedende bijen heet in het frans "murmurer", en vandaar dus...Mormoiron. Mooi he? Overigens de saracenen (de Arabes) waren echt hier en werden pas nadat ze half Frankrijk te pakken hadden eruit gegooid.

Terug naar Spanje waar ze 750 jaar de baas waren...

Vervuld van beelden van strijdende dorpelingen en vluchtende arabieren ga ik naar beneden. Bij de bloemenwinkel groet ik de bloemendame. Weer op het asfalt richting Le Brilhaas. De zon brandt, het zal +35 graden worden vandaag. Dus plonsen maar in het warme water, niks verkeerd mee? En ik besef dat deze mooie dingen er vroeger niet waren; de zon was oppermachtig en zelfs een plaag in de hoogzomer. Dus er is vooruitgang....maar een zwembad binnen de muren is er niet; geen plaats en zo.

Ik ga zitten op de rand van onze blauwe plas en Rebbedepke, onze kleine poes, kijkt me niet-begrijpend aan. Wat doet die dikke kater nou in dat water?

En plots komt het beeld op van geschiedenis, evolutie en revolutie.... Alles stroomt en niets blijft. Ook wijzelf niet; dat zie je aan de restauraties in het oude dorp. Over enkele dagen wordt het voor mij 63-0. 63 voor mij en 0 voor ijzeren Hein. Geen beroerde score toch? Komt van het joggen, dat heeft u nu wel begrepen.

****KATTENGEDOE.**

Bij ons op Le Brilhaas wonen twee katten; moeder en dochter. Moeder liep aan, 5 jaar geleden, in zeer slechte staat. Ze werd opgelapt, en wel zo goed, dat ze al snel een pikzwarte vriend kreeg en fluks beviel van enkele jongen. Een van hen bleef bij ons wonen. Als volslagen leken op kattegebied werden we door de gebeurtenissen nogal verrast, ondanks de vroegere biologielessen. Zo dit ter inleiding naar de kern: want hoe heten onze katten?

Toen de (dikke) moederkat arriveerde vonden we dat haar gratie een deftige naam vereiste. Gekozen werd voor: Johanna von Trotheim. Dit in navolging van een Nijmeegs student die we ooit kenden en die zijn mopsige hond de naam Ludwig Witgenstein von Beethoven (LWVB) gaf. Ludwig begaf zich met regelmaat geheel alleen naar de stamkroeg van zijn baasje alwaar hij zonder vragen werd voorzien van een indrukwekkende portie leverworst. Op de lat natuurlijk enop die van zijn baasje. Deze werd bij persoonlijk barbezoek dan geconfronteerd met de factuur. Boze tongen beweerden destijds dat dit zijn faillissement is geworden. Nou is Johanna von Trotheim lastig als je de kat effe wil roepen, dus namen we er nog een kortere bij en dat werd Trotti. Voor de door-de-weekse-dagen dus. Maar toen de kleinkinderen op bezoek kwamen (uit Oost-Nederland) maakten zij duidelijk dat de moederkat ook de voornaam Hidde zou moeten krijgen. Het compromis luidde dan ook

Hidde-Trotti. Omdat we kattegek werden kwamen er nog diverse koosnaampjes bij zoals Hitteke, Mammeke, Dikkertje en nog zo wat. Zo gaat dat in de kattenpraktijk.

U begrijpt dat onze oude kat geheel verward raakte van dit gedoe en ons sindsdien wazig aankijkt. Ze weet het echt niet meer: en zit in een ware identiteitscrisis!

Tja, dus kreeg haar dochter conform deze traditie de fraaie naam: Amalia van Trotheim (puur toeval hoor!). Opnieuw niet echt een roepnaam nietwaar? Dus werd Rebbedepke er aan toegevoegd. Zo noemde men n.l. vroeger in Limburg een kind dat erg veel dynamiek vertoonde (HDHD heet dat nu). Ethymologisch ben ik hier overvraagd, wat ik zeer betreurt. En ik hou me aanbevolen voor suggesties naar de achtergronden van deze naam. Weer ontstonden wat koosnaampjes zoals Depke, Deppedep, Rebbelke etc. Eenzelfde patroon dus.

Nou is onze Rebbedepke is een echte stapper. Zo heeft ze een eigen buitenhuis bij de burens (vakantiehuis), alwaar ze de veranda beheerst als er niemand is: Villa Rebbedepke dus. En ze is bijzonder gecharmeerd van onze Parijse buurman Claude. Ondanks het feit dat deze een schattige ronde hond Tommy heeft die uiterst jaloers is op onze Depke. Maar Claude geeft haar stiekum lekkere blikjes en zij slaapt ook wel eens in zijn bed.

U snapt dat wij deze franse buurman niet durfden te zeggen hoe onze kleine kat heette, toen hij ons dat vroeg. Uit ons wazig antwoord destillerde hij dat Ollanders katten geen namen geven. Zouden wij onze reeks namen wel hebben verteld dan hadden wij ongetwijfeld de SAMU (medische dienst) op bezoek gekregen omdat die overtuigd zouden zijn, dat wij een "coup du soleil" hadden opgelopen. Een zware dan wel!

Zo kwam het dat Claude onze Depke de fraaie naam "Pucette" gaf. Klein vlooitje dus. Dubbele naam, dubbele nationaliteit een echte allochtone kat.

Nou interesseert deze administratieve rompslomp onze katten au fond geen zier, zo lang wij maar tijdig voor hun ditjes en datjes zorgen. Maar nu Alzheimer ons soms even bezoekt ontstaat er af en toe wat last met onze naamgevingsoverdrijving. Dat horen de burens als ik in de stilte van de nacht de katten probeer te verzamelen, door ze vanaf het terras te roepen. Die horen dan een potpourri van Hitteke, Mammeke, Trotti, Rebbedepke, Depke Dep-dep-dep en "what have you".

U en ik weten dat dit alles de katten een zorg zal zijn. Hebben ze lekkere honger dan is mijn stemgeluid voldoende om ze te lokken, wat ik ook maar zou uitkramen. Zitten ze helemaal vol, dan horen ze me niet, wat ik ook maar roep. Keihard kattedrag!

Ik droomde wel eens dat de katten ook namen voor ons hadden bedacht. Ze hadden het heel elementair en kort gehouden. Ze kozen voor Brok 1 en Brok 2. Kort en krachtig en de essentie weergevend. Want als zo ooit onze reeks (katholieke) voornamen zouden begrijpen, zouden ze zich waarschijnlijk doodmiauwen!

V.COIN DES POËTES.

Gegrepen uit ons kleine levensavontuurtje:

EMIGREREN.

Laat je iets achter?
of krijg je er iets bij?
of allebei?

Hoorde je bij iets,
dat verdween?

Zocht je iets,
dat er niet meer was?

Wilde je gewoon iets anders,
omdat je moe werd van gisteren?

Trok je het avontuur,
de echte motor van je leven?

Mogelijk weet je het nu wel,
maar misschien ook nog niet?

In de jaren die op je wachten,
zul je het zeker ontdekken.
En dan begint het overnieuw:
blijven of gaan?

Tot de laatste keuze komt,
en dan weet je enkel,
wat je achterlaat,
en niet wat er op je wacht.
je grootste avontuur?

Let's hope so.

Leon 2004.

**Over iets actueels dat me best aangreep:

ONS EUROPA.

Hoop van generaties,
Gegroefd door veel kwaad,
Je groeide en werd onze toekomst,
Een werelddeel voor vele behoeftigen.

Drager van ideeën en idealen,
Zoals: Vrede en welvaart
En van: Nooit meer "Blut und Boden",
En ook van: nooit meer dood en verderf.

Maar toch je viel in handen,
Van bureaucraten en politici,
Werd verwaarloosd door je volken,
Die je voeding moesten zijn,
En die vergaten naar je om te kijken.

Je burens uit het Oosten,
Die van achter dat nare gordijn,
Waren dol van vreugde,
Nu ze erbij konden zijn.
Ze zagen eindelijk perspectief,
Na langdurige nood en ellende.

Maar jij, oude Europa,
Was in het slop geraakt,
Je welvaart stond onder zware druk,
Te veel vreemden maakten je bang,
En je verloor je oude waarheden.

En daar slopen ze weer binnen,
Het egoïsme en het onbegrip,
De intolerantie en de angst,
Weg alle moois dat was beoogd,
Dus werden nu de centen herteld,
Zoals onder koude kruideniers,
Je werd Just Business.

De dreun doet nog natrillen,
En er wordt al sluiperig gevochten,
Maar veel erger is,
dat de schone hoop, het ideaal,
Wreed om zeep werd geholpen,
Door onverschilligheid, angst en onbegrip.
En velen hebben nog geen schuldgevoelens,
Voor jou, het Europa nà hen.

Wie zal de brokken ooit kunnen lijmen?
En zo ja, tot wat dan eigenlijk?
De deur voor het verval staat wijd open,
En verre machtigen zagen het meteen,
En begonnen al met hun manoeuvres.

Oh, oude man, zwaar van historie,
Waar ging het allemaal mis?
Zelfs je geroemde cultuur,
Bewaarde je niet voor de vervormingen.

Produkt van te veel suiker en honing?
En van sluipende ontworteling?
En nonchalance?

Europa, quo vadis?

Leon 2005.

.....
.....
VI.INGEZONDEN.

Een lezer die ook (elders) columns schrijft, gaf me toestemming uit zijn werk te selecteren.
Veel dank beste F. en.... daar ga je dan!

****COUSCOUS MET APPELMOES.**

Mijn moeder en mijn oma droegen vroeger regelmatig een hoofddoekje. Vaak was dat ook wel een sjaaltje dat ze om hun hoofd bonden. Bijvoorbeeld als ze een kerk in wilden gaan en ze het zondagse hoedje waren vergeten. Ook bij een grote schoonmaak hadden ze zo'n hoofddoekje om. Hetzelfde zag je na het indraaien van de krulspelden. Later werden het van

die afschuwelijke doorzichtige dingen. Ook de nonnen van mijn kleuterschool hadden hoofddoekjes om, zij het dat die van gesteven stof waren gemaakt.

Koningin Elisabeth II van Engeland zorgde een jaar of 25 geleden voor een mode-hype door plotseling op een of andere manifestatie, heel ongedwongen, een sjaal als hoofddoek te gebruiken; zoals mannen soms een zakdoek op hun hoofd knopen bij regen of zonneschijn. Dat voorbeeld van die Britse koningin is toen jarenlang door haar burgerlijke onderdanen gevolgd als een hoogst modieuze (en chique!?) trend.

Ach beste mensen, het is allemaal zo betrekkelijk. Laat vooral iedereen lekker aantrekken wat ie mooi en lekker vindt. En of men er vrij in is.....?

En zo zie ik ook autochtone meisjes die een soort hoofddoekje dragen. Omdat ze dat leuk vinden denk ik. Of omdat ze een zekere solidariteit voelen met islamitische meisjes. Wie zal het zeggen; ik vind het allemaal goed en mooi. En bovendien doen die hoofddoekjes me nog eens denken aan het Rijke Roomse Leven. En niet te vergeten aan mijn moeder en oma.

Eens per week eten mijn vrouw en ik couscous; met gevogelte, met schaaps- en rundvlees, Royal of vegetarisch. En daar lusten we wel een portie Nederlandse appelmoes bij. Heerlijk!

Vroeger was het de nasi goreng die bijdroeg aan de culturele dialoog, nu krijgen de couscous en de kebab óók hun kans. De inburgering is net als de liefde: ze moet van twee kanten komen. En vooral: ze gaan allebei door de maag!

Was getekend: lezer F.

****TERREURBESTRIJDING.**

Een pikanterie uit Luxemburg, aangaande terreurbestrijding. Uit het Duits vertaald en toegezonden door (Luxemburgse) vrienden:

We weten allen dat een Talibanman zelfmoord moet plegen als hij een naakte vrouw zou zien. Behalve zijn eigen vrouw dan natuurlijk. Daarom wordt alle vrouwen nu opgeroepen om op zaterdag a.s. om 14.00 uur, geheel naakt, de straat op te gaan. Zo wordt de regering geholpen om ongewenste terroristen te identificeren. Het verzoek is minstens een uur lang naakt in uw buurt te blijven staan om het gewenste effect te verkrijgen. Alle mannen moeten voor hun huis in ligstoelen de vrouwen bekijken om zo te bewijzen dat zij geen Taliban zijn. Natuurlijk is dit alles enkel bedoeld om het land te beschermen.

Omdat Taliban ook geen alcohol gebruiken, is het tonen van een koud pilsje in je hand, tijdens dit alles een teken van gezonde anti-terreurhouding. De Luxemburgse regering roet eenieder op mee te werken in het lansbelang. Het is gewoon Uw dure vaderlandslievende plicht allen mee te werken.

Voorwaar een uiterst originele aanpak van dit probleem! Gratis advies.

Dankeschön, liebe M. und R.!

**Een mooie reactie op de dichtwerkjes, Mozart en De woorden van het kwaad.

De taal van de liefde en de schoonheid (de Odysee;Mozart) enerzijds en de taal van de strijd anderzijds (De Ilias). Mozart is mooi en het tilt je op vooral de laatste regels die je op jezelf betreft, ontroerend en transcendent. De Woorden van het kwaad komen er niet zo poëtisch uit omdat het gaat om de boodschap-die ik overigens deel-, en die dan ook meer doordacht is.

Je reactie “trift sehr zu”, beste C. En, geeft me moed om door te gaan met dichten en met...la vie.

**Reactie van een nieuwe lezer.

Mijn eerste editie heb ik met interesse en plezier gelezen. Het voordeel van een pensionado is denk ik: jij hebt de tijd om na te denken en het ook op te schrijven. Daar komt bij dat je me als schrijver weet te boeien: je teksten hebben “handen en voeten”, zitten logisch in elkaar en verrassen.

Chèr T. , bedankt voor de feed-back en, nog veel leesgenoegen hoop ik.

**Bijdrage van een nieuwe lezer, van origine Belgisch, levend in de Provence en....schrijver van een uiterst charmant boek: Le Trésor de Monieux (2005).

De paradox (n.a.v. Wijnoorlogje, editie 08-05).

Ja, die franse wijnboeren hebben natuurlijk gelijk; hoe durven sommige handelaren buitenlandse wijn te verhandelen!! Dus maken ze kabaal, slaan ze alles stuk, antwoorden op de vragen van de journalisten en... rijden naar huis terug. Vol trots....., niet in hun Citroën , Peugeot of Renault maar in hun spiksplinternieuwe Toyota, Isuzu of wat nog meer.

Chèr A., bedankt, nog veel leesgenoegen en veel succes met je volgende boek..

**Alle respondenten zeer bedankt ; ik lees uw reacties kritisch en tracht beter te doorzien wat en hoe ik communiceer in mijn teksten. Zonder feed-back van lezers geen verbetering en verandering!

.....
.....