

LEZERSSERVICE: LE PROVENCAL

EDITIE: 08-05

VOORAF:

Omdat ik had "vooruit gewerkt", is hier toch "op tijd" mijn vakantie-nummer. De terroristen namen overigens geen vakantie getuige "Londen".

Le Provencal groeide tot 74 lezers; en dat is leuk. Wij wachten nu op de "rentrée", alhier even belangrijk als nieuwjaar. Terugkeer van werken, schoolbezoek en politiek en, zoals het schijnt, dit keer ook "politiek" extra-spannend. Want weer "op jezelf zijn", na vertrek van de "toeristen" werpt je terug op de eigen lastige werkelijkheid. Niet direct voor onszelf, maar wel voor onze omgeving. Ik hou U op de hoogte en wens veel leesplezier!

INHOUD:

0.TROOST EN HOOP.

- Some peptalk
 - Gezinsbudget 1948.
 - De simpele vreugden van het leven (1948)
- ### **I.L'EXCEPTION FRANCAISE.**
- Einde van het franse model?
 - De volgende franse president?
 - Stevige taal.
 - Immigratie en socialisme.
 - China spioneert in Frankrijk?
 - Thierry ergert collega's.
 - Hoera we hebben ITER!
 - Versjachert Sjors onze democratie?
 - Olie voor politici.
 - Frankrijk in de internationale organisaties.
 - Google bedreigt Europa?
 - Het nederlandse "nee" in de franse pers.
 - Kom niet aan mijn vrije woensdag.
 - Wijnoorlogje 2005.
 - Help, de dokter wordt gek!

II.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

- Slaap gerust: de Wereldbank waakt over U!
- Swastika's in Argentinië.

RELIGIES.

- Ayaan: weer bovenaan.

ISLAM LANDEN.

- Irak.....taaie boel.
- Djihad tegen.... polio-inenting.
- Charia in Canada.
- De chinees van Teheran.

VS.

- Dollars voor Afrika.
- Een gevaarlijke vriend.
- De schulden van Sjors.

CHINA/INDIA.

- Indiase PC's
- Bedevaarten voor witte boorden.
- Chinese rijst

- Nog eens: China en textiel
- TRENDS/TECHNOLOGIE.**
- Uw elektronica op uw rug.

III.ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

- Hot news over Beringer Saunière.
- Oude botten.

IV.JOURNAL MORMOIRONAIS.

- Michel Rietveld.
- Trois cents quatre vingt volts

V.COIN DES POÈTES.

- Emigreren.
- Ons Europa
- Een voettocht door Luik (van een lezer).

VI.INGEZONDEN.

.....

.....

0.TROOST EN HOOP.

****SOME PEPTALK**

Nu Nederland zijn zwartste dagen in haar historie schrijft en het vaderland reddeloos in de war is, moet er iets gebeuren. Er moet, met spoed, troost komen en nieuwe hoop worden gegeven. Troost en hoop: peptalk dus! Hier, op grote afstand van U, probeer je te bedenken wat je zelf zou kunnen doen. Ik dacht even aan Emiel Ratelband, de miljonair-oppepper, de anti-depressie-goeroe, die via het nederlandse bedrijfsleven aan een enorme bankrekening kwam. Maar eigenlijk heeft zijn gedaas ook niet echt geholpen, gezien de huidige desolate toestand in "de polder". Ja toch?

Maar er moet toch iets gedaan worden? Maar hoe? Kortom, ik pijnigde mijn hersens om een persoonlijke bijdrage aan de restauratie van het vaderland te verzinnen. Het was geenszins duidelijk, ook niet na langere overpeinzingen. Maar NIETS doen is zeker niet goed. Dus kwam ik, als start, tot de volgende uiterst basale bijdrage.

Ga elke morgen i.p.v uw ochtendgebed (of iets anders) even zitten en spreek de volgende zinnnetjes uit:

IK BEN EEN NAZAAT VAN GROTE NEDERLANDSE MANNEN EN VROUWEN:

- van Jan de Wit: groot en moedig politicus.
- van Michiel de Ruyter, die de Engelsen een poepie deed ruiken.
- van Piet Hein, die een hele zilvervloot jatte van de Spanjaarden,
- van Willem van Oranje, die de spaanse koning bedwong en vrijheid verwierf.
- van Erasmus, DE humanist van Europa en mogelijk van de hele wereld.
- van Albert Heyn, Anton Philips en Fentener van Vlissingen.

MIJN LAND VERWIERF WERELDFAAM DOOR:

- land te winnen uit de woeste zee.
- de VOC op te richten, de grootste handelsvloot van haar tijd

- een enorm koloniaal rijk te stichten
- het accoord van Wassenaar te bedenken, basis van het poldermodel.
- toevluchtsoord te zijn voor verjaagden en vervolgdgen, eeuwenlang.
- op te voeden tot pragmatiek en grote tolerantie.
- een verzorgingsstaat zonder weerga te creëren.
- de dutch disease uit te vinden (op de gasvoorraad potverteren)
- zijn kaas en tulpen
- het vertrek van de Zuid-Nederlanden (België)

IK BEN TROTS OP ONZE "GEUZENNAMEN":

- de vliegende Hollander
- de Chinezen van Europa (!)
- de toeristen met hun caravans vol aardappelen.

En U besluit vervolgens met: een krachtig TSJAKKA!

Ik vraag u allen om aanvulling van mijn peptalk, want dit kan toch niet alles zijn. Als we een goed stuk hebben vergaard, gaan we het publiceren en vragen aan Maria Verhoeven of dit "Oranje boekje" (in navolging van het Rode Boekje van Mao) kan worden uitgereikt aan alle schoolbezoekers. Met en zonder hoofddoek. Na het armbandje van JPB lijkt me dit een betere aanpak. Wat denkt U ervan?

****GEZINSBUDGETTERING 1948.**

Tja wij hebben ook nog een boek met ingebonden Libelle's uit de na-oorlogse jaren. En daarin vond ik een stichtend artikeltje over het gezinsbudget van 1948, geschreven door een calvinistisch lijkende dame. Als je nu de wereld in verandering aankijkt, maakt zo'n artikeltje geschreven na een andere omslag (2^e wereldoorlog), pas 57 jaar geleden overigens, toch een opmerkelijke indruk. Nostalgie van een oud mannetje natuurlijk. Maar ook elementen van herkenning vooral waar het het (onveranderlijke?) menselijke gedrag betreft.

Maar ook een aardig referentiepunt vanuit vandaag gezien, alwaar de "mensch" enkel nog pecuniaat denkt. Hier volgt wat de mensen na de grote duistere tijd en nog in de "distributie van goederen" verkerend, bezig hield. Het gaat allemaal in guldentjes 1948 zowel het inkomende als de uitgaven. Het zal de "calculerende huisvrouw/-man van nu" toch even bezig houden en in verbazing brengen.

Het gemiddelde gezin (2 kids) kreeg in die tijd fl 204,20 loon + fl 20,80 kinderbijslag; totaal dus fl 225. Zo die zit. Het huidige (arbeiders)-inkomen moet je toch wel op ca 25 keer zo veel schatten? Eens? Zo ja dan praten we langs deze lijn verder.

Maar eerst nog wat stichtelijke taal. Tja, fruit is duur, maar dan moet je de snoep en de ijsjes maar laten. Niks aan te doen. De melk is net van de bon en....de melkconsumptie DAALT? Dat kan de schrijfster niet snappen. Het is eigenlijk schandelijk zegt ze. En dan die textielpunten. Als die beschikbaar komen worden de winkels bestormd. Uiterst onfatsoenlijk en niet wijs, schrijft ze vermanend. En dan koopt men ook teveel en dus is er volgende maanden tekort! Nee, dames eerst sparen en dan hollen. Dat is de boodschap. Dan de gas- en electra-rekening, m.n. in de winter. Ook daar moet in de zomer voor gespaard worden : op het spaarbankboekje.

En nu herinner ik mij mijn spaarbankboekje als student...met een beurs van ...fl 200 per maand. En een huur van ca fl 50 per maand. Dat was in 1960 e.v. Een heerlijke tijd zonder veel textiel, melk en fruit. Maar destemeeer pret en liquide middelen. Gewoon effe ter vergelijking.

Vervolgens de dure groenten in de winter: niks aan te doen, sparen in de zomer! Dit alles onder het motto: Vele kleintjes maken een grote. Na deze prediking komen de harde feiten op tafel:

Wonen (huur, verwarmen, elektra) fl 42/ mnd= 19 % (is al twee eeuwen zo, schijnt een economisch wetje te zijn).

Eten Fl. 105 oftewel 47%. Ai, dat is wel effe veranderd niet?

Dan Vervoer...Fl 5dus 2% ! Op de fiets dus. Geen vervuiling, gezond.... en knap nat en koud. Er zijn nu mensen die ruim 5 % enkel al aan het tanken besteden.

Ontwikkeling/ontspanning (contributies/radio/roken/verjaardagen. etc): fl 17 dus 7,5 %. Weet u uw score van nu? Zal u schokken.

Kleding.....fl 15 dus 6,5 %. Geen vrouw van nu zou dit accepteren, never! En dan nog eentje: belastingen, verzekeringen, gezondheid..... fl 26...aldus 11,5 %. Dus dat was altijd al (relatief) stevig duur. Ook nog wassen, schoonmaken etc. fl 7,50 ,(we benne schone mensen niet), want3,3 %. Onvoorzien Fl. 7,50 ook 3,3 %.

En zo ging het gezin Splinter door de winter. Nog even de begeleidende wijsheden:

“ Spaardwang leidt tot goede resultaten” en, “Laat de zuinigheid niet de wijsheid bedriegen” (Eet geen voedsel wat te lang heeft “gelegen”). En deze dan: “Hoe vee meerder ik ons vleesrantsoen? “. Antwoord: door het gehakt te vermengen met “andere” grondstoffen.

Och, als het dan in de nabije toekomst een onsje minder moet dan moeten we maar niet klagen. Onze ouders (ik spreek enkel tegen mijn generatie nu) leefden toch ook en naar mijn herinnering niet in armoede gedompeld? Van wat minder kunt u best een cursus chinees betalen en een (chinees) fiets toch? En als u dan uw voiture weg doet krijgt u me toch een geld vrij....indien tenminste het openbaar vervoer niet nog duurder wordt.

Dus moet u hier en daar wat gaan remmen, denk dan aan 1948 en uw ouders en...aan uzelf. U was mogelijk als kind ook niet echt ongelukkig? Nou dan.

Met dank aan....LIBELLE. Dat ik die nog ooit zou lezen had ik niet gedacht. Het was toen een stukje cement van de natie!

Ter afsluiting nog wat poëzie van direct na de oorlog.

DE SIMPELE VREUGDEN VAN HET LEVEN.

Een heel klein stukje blauwe lucht,
De trouwe ogen van mijn hond,
De glimlach van een trouwe mond,
De wind, die door de bomen zucht.

Het kraaien van een heel klein kind,
Een doffe stap door stille straat,
Het dankbaar weten: geen soldaat,
De handdruk van een goede vriend.

De kerkklok die des zondags luidt,
De geuren van het verse brood,
De kleur van kersen, warm en rood,
En van de trein het schrill gefluit.

Een late vogel op het dak,
En in de nacht een eenzaam loeien,
Van op de meent de verre koeien,
Een rood doorgloeide meidoornetak.

Mijn hart en ziel staan weer in gloed,
Bij al die sim'ple kleine dingen,
Ik hou weer van juichen, kan weer zingen,
Mijn God, wat is het leven zoet!

T.Schöne-Breuer. Uit een Libelle, 1948
Afgedrukt onder een foto van een regenpijp tegen
een muur met een klimmende, bloeiende plant ertegen.

.....

.....

I.L'EXCEPTION FRANCAISE.

****EINDE VAN "HET FRANSE MODEL"?**

Wij hadden een poldermodel en nu hoor ik dat de fransen ook een model hebben. Dat schijnt de "verzorgingsstaat" te zijn. Tenminste dat moet ik begrijpen uit een artikel over "het einde van het franse model". De schrijver, gezaghebbend frans macro-econoom, geeft houdt een betoog dat mij sterk charmeert. Misschien U ook? Kijk even mee:

-er moet drastisch hervormd worden want de staatsschuld vliegt naar... 80% van het BNP.
Hallo!

-de grote franse beursfondsen (CAC 40, Parijs) hebben in 2004 +60% gewonnen: het gaat die grote boys uitstekend. Echter, intussen is 70 % van hun omzet...buiten Frankrijk gemaakt. (Het franse bedrijfsleven werd een mondiaal bedrijfsleven!)

-Hun arbeidsplaatsen zitten ook voor het grootste deel in het buitenland. In de Eurozone was er een toename van 17% van de investeringen vnl Oost-Europa...) en daarbuiten..... 150%! VS 123 %, en China ook zoiets .

-als de werkeloosheid NIET daalt helpt ook het stimuleren van de consumptie niks.
Consumenten, waarvan? Van de WW gaat dat niet zo flitsend.

-voor (west)Europa ziet het er somber uit De euro zal omlaag moeten. Anders verandert er weinig.

Elk land heeft zijn problemen natuurlijk, maar deze analyse zou in grote lijnen zo kunnen worden toegepast op Duitsland en ook... Nederland. Elk land heeft natuurlijk ook zijn eigen profeten, al gaan steeds meer op elkaar lijken. Alleen het volksdenken is nog erg verschillend, lijkt het. Al is nu de overeenkomst tussen de mentale gesteldheid van Nederland en ...Frankrijk me erg gaan frapperen. Zit dan hierin niet de kern van het nieuwe Europa? Ik hoop van niet.

Rafarin, de premier, had recent nog, uiterst nerveus een, "verbeterde groei" aangekondigd voor.... Einde 2005. Geen hond geloofde hem nog na twee groei+ -voorspellingen die echter werden. En mijnheer Marc, de bankeconoom, geloofde Rafarin ook niet. Rafarin schijnt wel aandelen van die bank te hebben. Merkwaardig!

**** DE VOLGENDE FRANSE PRESIDENT?**

Presideren is (ook) vooruitzien. In 2007 is het weer zover "wie zal ze winnen, de verkiezingen"? De ondergrondse voorhoedegevechten zijn al in volle gang. En het wordt vooralsnog gecompliceerd lijkt het. Rechts (UMP) zit ene Sarkozy zijn partijgenoot en huidig president flink dwars. Het "record"van de laatste is sterk tanende en Nicolas S. spint er garen bij. Verdeeld rechts dus weer en.... ook verdeeld links? Dat is onduidelijk omdat Francois Hollande de huidige aanvoerder PS (socialisten) een enorm prestigeverlies lijdt vanwege het uiteenvallen van zijn club m.b.t. het referendum Grondwet! En sommigen zien hierin zijn "vroege dood als presidiabel figuur bij links". Dus denkt men dat het oude "kanon" Jospin, die als premier werd weggedrukt weer zal moeten herverschijnen. Maar je weet het nooit. Het aantal kandidaten bij franse presidentsverkiezingen is altijd hoog: tien komt voor. Dus het gevecht voor de hoogste post is vast begonnen. De kiezer? Die ergert zich eraan in dit "verwaarloosde land". Want wat schiet hij/zij er mee op?

****STEVIGE TAAL.**

Er moet een nieuwe baas van de MEDEF komen, de werkgeversclub alhier. Er zijn diverse kandidaten voor dit gremium dat in Frankrijk op enige schaal diep wordt gehaat. De huidige president nam dan ook nooit een blad voor de mond: erger kon het toch niet worden zei hij. De kandidaten voor opvolging zijn ook niet mis: een van hen verklaarde dat met voortzetting van de huidige politiek de werkeloosheid al gauw op 20 % zal komen. Dit hoor je overigens ook zeggen in Duitsland, ondanks HARZ IV! En wat zal de CDU er van bakken, ...als zij de verkiezingen al zouden winnen. Niemand is gerust.

De MEDEF verkiezingen zijn weer een voorbeeld van de neo-marxistische verhoudingen tussen de sociale partners hier. Poldermodel, niks voor La France! Intussen is een "ijzeren dame" afkomstig uit het "kleine bedrijf" verkozen: ene mevrouw Parisot. Ze is berucht voor haar "recht voor de raap"houding. Een traditie wordt dus voortgezet.

****IMMIGRATIE EN SOCIALISME.**

Een bobo van de PS (Parti Socialiste), van magreghiaanse komaf, schreef een kennelijk brisant (discussie)rapport over.... de nieuwe (?) immigratiepolitiek voor Frankrijk en...t.b.v.Voor het geval dat, in 2007, de socialisten zouden gaan regeren natuurlijk. Wat er in staat is, zo verluidt het, voorlopig supergeheim. Maar de andere bobo's zijn van schrik van kleur verschoten bij eerste lezing. Dus: niemand weet HET, maar, zoals steeds... lekte het weer flink. En de angels kwamen dus al tevoorschijn. Een voorproefje:

- aan de clandestiene immigratie moet met kracht een einde worden gemaakt.
- er moeten quota's per gebied/land van herkomst komen (voor legale immigratie).
- er moet een gedifferentieerd stelsel van verblijfsvergunningen komen: superkort, gemiddeld en langer verblijf. Dit om soepel te kunnen reguleren...
- men mag nog slechts EEN nationaliteit hebben....dubbel is taboe.
- er moet een echte immigratieminister komen.
- immigratie moet in het herkomstland worden voorbereid en getoetst. Frans is verplicht en ook beroepseisen etc zullen gaan tellen.

Kortom: dit is een fraaie kopie van....het Amerikaanse immigratie-systeem, en dat moet echt geheim blijven. De VS doet dit overigens al meer dan.... 100 jaar zo. En, het rapport kon ook zo zijn gestolen bij....de rechtse partij UMP. Dit alles is hier echt brisant: weer een essentieel verschilpunt minder tussen gauche et droite. Zoals met de economische politiek in....

Duitsland. De traditionele kiezer krijgt het nog moeilijk en....de PS riskeert nu echt splitsing van (radicaal) links en gewoon links. Die is nu al levensgroot bij het standpunt over de Europese grondwet. Radicaal links, nu PC ("commies"=communisten) en LCR (radicale "commies") en nog een kleintje, worden binnenkort dus vergezeld door een nieuwe ster aan het radicale politieke firmament. Het politieke landschap wordt een fraai mozaïkje.

Steeds beter begrijp je dan, waarom Wouter Bos zo weinig lawaai maakt in de media en vooral "op de straat en dichtbij de mensen" oreert. Hij wil de ideologische chaos in eigen gelederen zo lang mogelijk verhullen.

Dat wil nu de franse PS leiding nu ook. Want kleur bekennen is link, en kleur veranderen is levensgevaarlijk. (De wet van Boris D.).

****CHINA SPIONEERT IN FRANKRIJK?**

Bij Valeo, een ontwikkelaar van (vooral elektronische) auto-accessoires werkte een chinese stagiaire. Ze was, zoals dat hoort, ijverig en zeer nieuwsgierig. Zo erg, dat men achterdocht kreeg. De politie deed onderzoek en, de PC van deze dame uit de giga-stad Wuhan, zat vol met bedrijfsgeheimpjes. Nu zijn de rapen gaar, want China heeft hier toch al de reputatie van....een gemene economische overvaller. Valeo benadrukt dat het nog een ONDERZOEK betreft en nog geen harde conclusie van spionage. Moeten ze wel, want hun grote filiaal inWuhan, gaat dit jaar nog open....

****THIERRY ERGERT COLLEGA'S**

De nieuwe minister van E+F (econ+fin) in Frankrijk sprak recent op een ministerieel symposium. En, dit kanon uit het bedrijfsleven, gaf stevig college over de wereldeconomie en de franse positie daarin. Nogal op een arrogante manier, vonden sommigen. Als ik Brinkhorst hoor, met zijn losse flodders, wordt ik ook niet erg blij van de "pedagogiek" die hij uitstraalt. Nou Thierry dus ook nog! Zou het dan toch aan de ministers liggen, dat het zo beroerd gaat in Europa? Als ze zo doorgaan is dat in elk geval OP TERMIJN een zekere zaak. Verwarring over economie in het "oude Europa"; alom?

****HOERA, WE HEBBEN ITER.**

Onze Jacques deed erg opgetogen voor de pers: het ITER-centrum (kernfusie-onderzoek) zou zeker naar Caderache (Provence) komen. Het was natuurlijk peptalk VOOR Europa, want JC knijpt 'm heel erg.

De Japanse minister-president was zeer verbolgen en verbaasd en zei. Op nette toon: "Het getuigt niet van beleefdheid om zichzelf tot winnaar uit te roepen VOOR het einde van de wedstrijd". Wat met het franse savoir vivre wordt bedoeld, weet Japan nu echt niet meer. Want de zaak is niet beslist. Europa staat achter JC, dat wel, maar de VS en China zijn nog voorzichtig m.b.t. de positie van Japan, de concurrent.

Maar JC maakt gewoon zijn glorielijst voor Europa verder vol:

- Airbus A 380 voor China (europees project)
- Kerncentrales, TGV's etc ook al gelukt (?)
- Nu weer ITER (europees project?)

JC doet zijn uiterste best: hij vecht voor zijn politieke leven. En dan moet je niet pietluttig doen. De VS wil overigens nog even met JC praten over zijn houding t.o.v. IRAK en dan pas verder kijken naar "WAAR HEEN MET ITER". JC heeft een moeilijke maand voor de boeg.

PS: Iter is pas echt binnen...maar ten koste van enorme concessies aan Japan. Moest wel, gezien Jacques narigheid.

****VERSJACHERT SJORS ONZE DEMOCRATIE?**

Sjors B. verkoopt, zegt hij, democratie en vrijheid. Wereldwijd. Hij ging naar de "bevrijde" Baltische Staten, toen naar Moskou en daarna naar Georgië, ook al bevrijd. En hij hield zijn mond niet tot grote ergernis van Poetin. Heel Oost-Europa moet de wijsheid van George horen. Hij loopt voorop in de nieuwe ideologie uitventen. De methodes die werden toegepast om de democratie in Irak te brengen werden niet genoemd. Ook niet de nu al 1400 dode VS-ers NA de oorlogsoverwinning aldaar. Democratie is een duur artikel.

De Europeanen, de bakermat van de moderne democratie schitteren door complete afwezigheid in deze "bring democracy" campagne. Ze ruziën wat over de Grondwet en zo en laten de VS-campagne geheel aan Sjors over. Ernstige verzwakking van imago, wereldwijd! Weer eens blijkt dat de Amerikanen als geen ander hun wereldbeschouwing erg knap verkopen. Knappe marketing en een uiterst goede marktanalyse zijn de basis. En een vastberaden lijnkeuze: straight ahead. Demonstratie van geloof in eigen kunnen en gelijk. Europa zoekt nog wat het eigenlijk is, en in eigen boezem groeit de VS-aanhang met hoog tempo. Bij de leden die nog in morgen geloven, na vele jaren van miezerigheid. Europa let op! Maar wie is Europa eigenlijk?

****OLIE VOOR POLITICI.**

Nee, het Irak-program heette toch "Olie voor voedsel" niet? Klopt, maar nu is dat mogelijk toch een onjuiste betiteling geweest. U herinnert zich nog dat er een embargo was tegen Saddam en dat de VN toen dit program startte om de kids van Irak niet alle te laten sterven. Goed plan dus.

Toen de Irakezen, na de verovering van Bagdad, hun woede koelden op alle regeringsgebouwen van Saddam, werd het ministerie van oliezaken op indrukwekkende wijze bewaakt door vele GI's. Er werd kwaad over gesproken: die rot-ammies ging het toch duidelijk om de olie niet? Nee, mensen in dit gebouw was geen druppel olie, maar wel: een archief vol zwaar belastende papieren. De ammies wisten wat ze zochten en vlogen tonnen

documenten naar de CIA kelders. En toen was het lezen geblazen; en nu, is het bijtjesdag geworden.

Liefst 270 politici in de wereld kregen, volgens brisante documenten.....vaatjes olie, om hun portemonnaie te spekken. Niet thuis afgeleverd, nee, via Zwitserse "olie-firma'tjes" geïmporteerd en verkocht. En die stortten dan weer de opbrengst (na aftrek van....) aan zeer bekende mensen. Olie voor politici via Olie voor voedsel, een mooie actie niet?

Nu worden in Frankrijk, waar al een onderzoek tegen enkele politici liep om deze reden, documenten in de pers getoond die echt shockeren. Daar lees je hoe een ijverige Irakese topambtenaar aan zijn minister uiteen zet "hoeveel en hoe en waar" veel vaatjes bestemd werden voor (bijvoorbeeld) de oud-minister van Binnenlandse zaken van Frankrijk. Ene Pasqua een brisant politicus, groot ami van Sjaak. Ook dat nog!

In totaal, schrik niet, zijn er 270 politici op het lijstje te vinden van de amerikanen. Ze komen uit: Rusland, China en...Frankrijk. Alle drie zwaar tegen de aanval op Irak, toevallig. En het gaat om enorme fraude en geldbedragen, dames en heren.

Enfin, de pleuris begint nu hier goed uit te breken, een week VOOR het referendum is de al publicatie gedaan. Komt goed uit?

Is dit nu WAAR of een CIA kunstje om Chirac c.s. plat op "de visage" te krijgen? Natuurlijk schreeuwt Pasqua dat luid: hij is immers erg onschuldig. Inderdaad hebben de amerikanen nog echte zware facturen bewaard voor onze Sjaak. Aan de wederopbouw van Irak mocht Sjaak helemaal "nul" meedoen. Motto: wie niet bombardeert mag ook niet opbouwen.

Logisch.

En nu is me die Sjaak weer het wapen-embargo voor China aan het opheffen met opnieuw steun van....Duitsland? En Sjors is witheet. Hier gaan we nog veel van horen. De herverkiezing van JC in 2007 zal geen klein akkefietje worden. En er moet een mooie nieuwe gevangenis bijgebouwd worden.... voor een groep witte boordjes. Zij hebben olie aan de handjes misschien. Kan de besten gebeuren. De zomer zal dus hier heet worden.

****FRANKRIJK IN DE INTERNATIONALE ORGANISATIES.**

Alarm! Frankrijk is steeds zwakker vertegenwoordigd in de grote internationale organisaties.... Pascal Lamy werd recent baas van de werelhandelsorganisatie en daarmee was het belangrijkste wel gebeurd, want de franse spoeling is verder dun. Toch lijkt het aantal van 155 fransen op de 600 in totaal erg fraai daar in Geneve? Maar nee, dat zijn vnl de portiers, poetsdames en ander interne dienstverleners. De engelsen en de Duitsers zijn sterk in de overhand op "important international spots".

Bij het IMF en de Wereldbank is het idem. Van de 15.000 slechts 450 fransen. Weer die anglo-saxen in de meerderheid...Over-all is Frankrijk voor 10% vertegenwoordigd in deze wereldclubs. Is dat niet normaal dan? Want Frankrijk op de wereldbol is....? Dat klopt, maar dat geldt ook voor Duitsland/Engeland, die echter veel beter scoren. Dus geen toeval.

In Brussel idem dito: 400 op de 35.000 (ruim 10%) en in de VN 4000 op de 56.000 (7%).

Men zegt hier dat de fransen onvoldoende voor internationaal werk zijn opgeleid en b.v. hun talen slecht spreken. Dat is een verklaring....maar een andere is dat de niet-fransen hun niet echt wensen als collega's omdat zij in het anti-anglo-sax kamp zitten. Frankrijk's isolement neemt snel toe. De Duitse vrienden zijn stil, want in de problemen en... Angela is geen echte francofiel....zoals de meeste van de 10 nieuwe landen.

De move naar een "twee-machtsblokken systeem" lijkt begonnen. Tony zal dat verder illustreren tijdens zijn net begonnen voorzittersschap van de EC. Dus we kijken verder in het koffiedik.

****GOOGLE BEDREIGT EUROPA?**

De president van de franse nationale bieb gaat alarmroepend rond en mobiliseert cultureel Frankrijk tegen de nieuwste projecten van de Googlers. Maar nu komt er ook wat tegengas uit eigen gelederen. Daar is te horen dat het "simpelweg" gaan beconcurreren van deze gigant niet erg zal lukken uit de nul-positie waarin zij zitten. Beter ware het met de Googlers samen te werken en een franse vinger in de Google-pap te steken. Maar zo'n perfide

gedachte werpt Jean-Noél (van de bieb) ver van zich: de franse cultuur verdraagt geen yankee besmettingen, oh non! Geen “pêché capital” (doodzonde) dus!

****HET NEDERLANSE "NEE" IN DE FRANSE PERS.**

We zijn plots zeer bekend in Frankrijk. Immers het “nee” verbindt ons beiden! Wij zijn de franse troost. Wie had dat gedacht? Maar Jacques is er niet zo mee bezig als hij zegt dat: “Nederland een volgevreten land is wat de armen niets gunt”...(Hallo!). Ene Jean-Michel, frans correspondent in Amsterdam, schrijft over u het volgende , chères compatriottes:

- Nederland een de oprichters, stemt massaal nee. Waarom? Nou, het land van Spinoza wil niet dat Brussel de koffieshops sluit. Dat is een. En ook niet dat het multiculturele dat Europa propageert (?) zich voortzet. Want de hollandse onderlaag ziet dat niet meer zitten. De elite is het contact kwijt, ondanks moord en doodslag de laatste jaren. Vandaar deze krachtige politieke plof!
- Nederland ziet zich ondergaan in de grote melange van de 25 landen; het stelt niks meer voor. Dat frustreert enorm en maakt bang.
- Loesewies (D66, links-liberaal), zegt: Al 3, 4 jaar is het land ten prooi aan nieuwe angsten: vergrijzing, financiering pensioenen, snelle mondialisatie, integratie, etc. Het zijn te lang beschermde kinderen die nu met een dreun tegen de realiteit klappen. Het beeld van de GROTEN die het stabiliteitspact aan hun laars lappen, opende de ogen bij dit kleintje. Want het bezuinigde netjes om de 3% te halen terwijl het de relatief grootste netto-betaler is. Ca suffit dus!
- Michiel van Hulten (PvdA) vindt het maar goed dat het volk krachtig nee riep. Het moest eindelijk gebeuren. Europa is ten onrechte steeds behandeld als een niet-politiek onderwerp en dat is nu...afgelopen.
- Er komen parlementsleden op nederlandse TV die niet eens de namen van de 10 nieuwe kennen en die ook niet wisten dat de SPAM-wet (internet) die in Nederland werd aangenomen gewoon uit Brussel kwam...Dat geeft weinig vertrouwen niet?
- De uitsmijter: De politiek moet eerst een duidelijk mandaat hebben om door te kunnen gaan op de weg van de integratie.

Voelt u zich verkeerd “neergezet” door uw politici in deze franse bladen, dan moet u zich niet verbazen. Dat zien wij wel meer hier. Thuis niets-zeggend, buiten grote woorden. Is ook internationaal, hoor. Het lucht hen op.

De verwijdering tussen volk en elite ging jaren geleden al vooraf aan de verwijdering “eigen volk” en “vreemdelingen” toch? En alle journalisten bleken familie te zijn van die elite en vergaten de thermometer geregeld in “het volk te steken”, toch? Een vastgelopen democratische machine is de oorzaak, en die wordt tenslotte gecontroleerd door...het volk zelf. Dat is nu (pas) herbegonnen en dat is even onwennig. Maar men leert snel, wacht maar af.

****KOM NIET AAN MIJN VRIJE WOENSDAG!**

In Ile-en-Villaine gaan ze 10 woensdagen WEL school houden: een historisch besluit. Dat is het, breken met de traditie van de (school)vrije woensdag in Frankrijk. Op woensdag doen de onderwijzers “ander werk”, in afwezigheid van de leerlingen, die dan horen uit te rusten. Op de kleuterscholen zijn de juffrouwen etc, thuis, en “denken na over de pedagogische problematiek van de hun toevertrouwde kinderen.....”. (Officieel argument!) Dat is al sinds mensenheugenis zo in het franse school systeem. Deze groep hield tegen alles stand ook tegen de vrije zaterdag. Want, op zaterdagmorgen is er weer WEL school. Tot groot verdriet van de ouders die, vaak beiden werkend, echt in een vreemde spagaat zitten met dit schema. Maar dat is geen reden om het heilige huis van de machtige onderwijzersgroep ter discussie te stellen. Dat Frankrijk het enige land is met deze speciale opvattingen, maakt hier ook geen indruk. De wetenschappers zijn gestopt met het geven van argumenten tegen dit systeem c.q. het bestrijden van de geclaimde voordelen, nutteloos. De macht van de

onderwijzende klasse is, politiek zeer groot, dus niet te beledigen. Het linkse kamp drijft erop zegt men. Dat men hier niet aarzelt om ook de leerlingen in stakingen te betrekken, en met borden voor meer salaris en ander schoons op straat mee te nemen, is pedagogisch heel gewoon. De ideologie is fors aanwezig in het Franse onderwijs, dat overigens zweert bij de principes van scheiding van staat en ...kerk! Een echt voorbeeld van de Exception Francaise!

****WIJNOORLOGJE 2005.**

Eind mei was het ouderwets raak in Beziers. De enorme malaise in de Franse wijn, door grote buitenlandse concurrentie, was er de oorzaak van. Een heus wijnproeër: de kranen van de vaten van een negociant (die het aandurfde buitenlandse wijn te verhandelen!) gingen open en de wijn vloeide over de straten. Het sein- centrum van de Spoorwegen werd gesloopt waardoor er dagen geen trein kon bewegen. Schades liepen in de miljoenen. De politie had veel werk, maar deed niet direct iets om de oproerkraaiers het slopen en verspillen te beletten. Want Beziers is symbool voor wijnproeër. In 1915 werden er diverse oproerkraaiers neergeschoten door opgeroepen militairen, toen er een ware revolutie ontbrandde. De regering ging zelfs een eind door de knieën maar met veel intriges werd de opstandleiding omgeduwd. Op het kantje. Zo heet kan het hier snel worden en dan zijn de methodes ouderwets revolutionair zoals in 1790! Vele Fransen zijn altijd ongerust als "het in Beziers rommelt" : de symboliek van de macht van de onderkant is hier volop aanwezig. In Frankrijk zijn er nu ook velen bevreesd voor september na de vacaties. Dan is de z.g. "rentree", dan komen de belastingaanslagen en dan is de ontevredenheid maximaal. Geen Indian Summer, maar meer oorlog met de staat. Interessant land toch.

****HELP DE DOKTER WORDT GEK.**

In Nederland staakten de dokters ook eens; dat is hier regelmatig het geval. Want hervormd wordt hier ook omdat de kosten uit de pan vliegen, en op enorme wijze. Maar nu is er ook een echte "SOS-dienst" voor artsen opgericht. En hun telefoons staan roodgloeiend, tot grote schrik van outsiders. De capaciteit van deze SOS moet dus snel vergroot worden. Drankproblemen, hoge zelfmoordaantallen zijn in huisartsen-kringen hier ruim bekend. Van de 492 overleden medicijnmannen (over 5 jaar gemeten) kwam 14% (69 personen) door suicide aan het einde. Een schokkend getal!
In een recente studie in de Bourgogne bleek 1 op de 2 huisartsen te lijden aan een professionele "burn-out". En ook alcohol en slaapmiddelen gaan er flink in, zeiden de onderzoekers. De klinisch psychologen aan de SOS-telefoons hebben veel, moeilijk werk. Over de diepere oorzaken van deze verontrustende ontwikkeling wordt nu flink nagedacht: de verzorgers van deze maatschappij worden mogelijk met te veel leed van hun clientèle geconfronteerd. Dat wordt door sommigen verondersteld. Spiegel van een ongelukkige maatschappij?

.....
.....

II.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

ALGEMEEN.

**** SLAAP GERUST: DE WERELDBANK WAAKT OVER U!**

Wie maakt zich druk over mogelijke nieuwe natuurrampen? Wel, de Wereldbank! Dat was voor mij verrassend nieuws. Maar, bij nader inzien, is het niet gek dat een financieel hulpinstituut zich dit onderwerp aantrekt. Zeker als u de resultaten ziet van hun indrukwekkende arbeid.

De wereldbankers verdeelden de aardkloot in stukjes van elk 25 km² en zo ontstonden er 8 miljoen genummerde deeltjes. Per deeltje werden de risico's van moeder natuur statistisch

ingeschat. Monnikenwerkje. Maar nu blijkt dat 20%, (=3,4 miljard bewoners=50% van ons allemaal), stevig wordt bedreigd door "acts of God". Er zijn nl ...600 rampen van omvang per jaar op aarde. Enkel de groten worden wereldwijd per TV bekend.

Voor 160 landen geldt dat ¼ van de bevolking aanmerkelijk gevaar loopt! Taiwan is bovenaan de lijst: 73 % van de bevolking moet bibberen. Daarna komen Bangladesh, De Dominicaanse Republiek en bv Nepal. Niet naast onze deur.

Maar als u uw vakantieplannen maakt weet u nu meer. Na de enorme tsunami, informatie die er toe doet. Te zien aan het failliet van de getroffen landen van toen.

Onze planeet is en blijft prachtig.... En altijd al waren er stevige natuurlijke risico's. We moeten toch al wennen aan (veel) minder zekerheden politiek-economisch. Dus doen we dit er gewoon bij. En groei of geen groei, dit risico interesseert dat geen zier! Goed om te beseffen. Conclusie: Het leven is.....levensgevaarlijk. Je kan eraan sterven! Voorzichtig dus.

****SWASTIKA'S IN ARGENTINIË.**

Een ver land, het land van onze prinses. Een speciaal land ook. Nu is er een golf van anti-semitisme uitgebroken aldaar: op vele plaatsen en ...merkwaardig tegelijk. In voetbalkringen, op straat, bij vakbondsbetogingen etc. Men eist het aftreden van een joodse minister van Onderwijs. Niet fraai denk je dan, maar is wel in meer landen gebeurd/mogelijk.

Dan lees ik van stevige progroms in dit land in 1919...., dan hoor ik dat dit land joden direct na de oorlog visa weigerde (aan hen die overleefden dus!) en ook nog dat van de 6000 mensen die verdwenen (onder Videla) er 2000 joden waren. Terwijl de bevolking slechts 1% joden omvat. Ook waren er 100 doden en ..500 gewonden bij anti-joodse aanslagen in.... 1992 en 1994. Gewoon een lekker warm landje dus. De terroristen kunnen nu zonder veel schaamte op tango-les gaan. Maar dames, wel met hoofddoekje en... geen splitsen in de jurk. Allah akbar!

****JAPAN....KRABBELT OP.**

In 2005 lijkt het eindelijk naar 1 % groei te gaan. De werkeloosheid is 4,5% in dit gigantische industrieland. Interne consumptie in de plus; export zwakjes. Zorgen over een deflatie wat de investeringen remt. Japan is nog niet terug op het vroegere nivo, nee. Ook hier het gevecht voor herstel van een oude rijke, die zijn vroegere plek in Azië nooit meer terug krijgen zal. Niets blijft alles stroomt en.....niets is vanzelfsprekend.

****NIGERIA EN ONZE OLIEPRIJS.**

De voortdurende interne rellen bedreigen weer eens de olieproductie. Vooral de VS laat hier voor zich pompen. Dit zeer arme land, vol corruptie en smokkel, bepaalt geregelde wereldolieprijs. Een teken van enorme krapte die de prijs omhoog deed vliegen, nu weer naar 61 dollar per vat.

RELIGIES.

****AYAAN: WEER BOVENAAN!**

Ayaan is internationaal, ook zeer duidelijk in Frankrijk, de kruisvaarder tegen de "achterlijke islam". Zij bepaalt hiermee sterk het imago van Nederland; dat intussen totaal over de kop ging hier. Nu nog de Grondwet erbij.

Maar "onze" Ayaan doet haar zendingswerk erg grondig en zeer intelligent; met gezag! Zij is erg duidelijk in haar kritiek op Islam en Mohammed persoonlijk. Dat komt bij de betrokkenen keihard aan; stelt u zich maar voor dat iemand het hierna volgende (wat WEL juist is overigens!) zou vertellen over Jezus Christus. Jezus is HET probleem van het christendom en de bijbel deugt niet. Ga er maar aan staan. Ik lees tegenwoordig dagelijks in de Koran en lees daarnaast een pil van 800 pagina's geheten: Islam en geschreven door DE expert (wereldwijd, al 60 jaar!) ene Bernard Lewis. Aanbevolen, geweldig!

Nu onze Ayaan over e.e.a. in een frans interview:

-Mohammed beweerde de wijsheid in pacht te hebben en DE WAARHEID te bezitten. Het einde van de vrijheid van denken.

-M. pikte de vrouw in van zijn beste vriend en beriep er zich op dat het de wil van Allah was.

-M. werd verliefd op een 9-jarig meisje en huwde haar. Ook de dochter van een vriend. Allah was niet tegen. Ayaan noemt dat dan pedofilie.

Het waren natuurlijk andere tijden 1300 jaar (!) geleden dat begrijpen we wel. Toch weet ik dat in Iran en Pakistan dit soort dingen NU nog voorkomt....En nog in 1993 vroeg de Marokkaanse regering aan Nederland om de huwbare leeftijd voor meisjes naar 15 jaar te brengen. Dat werd niet gedaan natuurlijk, maar, nu heeft Marokko zelf deze leeftijd naar 18 jaar(!) gebracht. Tien jaar later. Dus is er toch ook beweging in de islamlanden in "onze richting". Maar Ayaan is nog niet uitgepraat:

-De Islam is gewoon achterlijk de Koran idem. Helaas zegt de journalist niet dat je dergelijke beweringen ook kunt doen met de Bijbel etc. in de hand. B.v. de streng gereformeerden...in Nederland?

-kent de islam dan geen grote diversiteit/verschijningsvormen? Ja, zegt Ayaan, maar dat is folklore: bijvoorbeeld de turkse Alevi's, die wel wijn mogen drinken. Ik weet dat deze bewering van Ayaan NIET klopt.

-samenleven met moslims kan enkel nog met hen, die het "persoonlijke gevecht met de vrijheid aandurven en de achterlijkheid loslaten". Zo. En, de "verlichting" kan enkel tot stand komen ineen westelijk land, niet bij de moslims "thuis". Ook onjuist weet ik.

De islamvrouwen zijn de echte conservatieven zegt Ayaan. Uit angst en masochisme (!) beweert ze. Moeders, tantes en nichtjes oefenen terreur uit op jonge vrouwen.

-de socialisten (in Nederland dus) zijn ideologisch niet in staat een echt andere houding aan te nemen dan die van de "multiraciale samenleving". Daarom is Ayaan daar vertrokken zegt ze. En zij heeft het ook over een "dijhad" tegen ...de streng gereformeerden in Nederland met hun "extremistische opvattingen over de vrouw". Alstublieft!

-integreren MOET, het andere kan niet.Multicultureel is gevaarlijk. Bij een groot waardenverschil/cultuurverschil is tolerantie NIET op z'n plaats. Pats.

-het afwachten van een "de-islamisering" in Nederland (zoals de de-christianisering) is gevaarlijk, kan niet. De tijd daarvoor ontbreekt.

-het feit dat de islamterroristen in Nederland NIET de domme, onontwikkelden zijn, maar de prima opgeleiden moet als een werkelijkheid worden geaccepteerd. Het lijkt te erg op fascisme en aanverwanten en op totalitair denken. Zie onze eigen geschiedenis.

-we moeten de open strijd en de controverses niet schuwen! Europa is op controverses gebouwd. Zie de enorme lijst met godsdienstoorlogen, kruistochten, ketterijen etc. Europa moet zijn "gewone" weg blijven volgen. Hier heeft onze Ayaan denk ik een goed punt! Eens. Tot zover de greep uit interviews met Ayaan in franse weekbladen. Ayaan heeft allure, spreekt met autoriteit. Maar ook met weinig nuance en helaas ook met feitelijke onjuistheden/onvolledigheden. Maar ze is opinion-leading, nu ook internationaal. Onze ambassadeur in moeilijke zaken dus. En, die komen tegenwoordig uit de Soedan. Hoezo tegenwoordig? Ene Spinoza , een breed bekende geleerde/filosoof, kwam lang geleden ook uit een "vreemd land" . En maakte ook Nederland beroemder. Multiraciaal/multicultureel Nederland heeft de profeten die bij haar passen. Niets fout mee, maar het wordt hoog tijd dat in Nederland wat meer politici zich "op nivo" bemoeien met deze problematiek. Want ik kan dat niet meer zo goed ontdekken, eigenlijk. Dus mijn boodschap is: stuur ook eens een ander naar Frankrijk die over dit probleem kan spreken. Voort de broodnodige nuance in ons imago. Of loop ik gewoon hartstikke achter? Please, tell me.

Nederland moet weer eens ouderwets erudiet gaan doen, het wordt hoog tijd voor wijsheid en bezonnenheid. Waar is dat gebleven? Angst?

ISLAMLANDEN.

** IRAK; TAAIE BOEL!

De verkiezingen waren ogenschijnlijk een succes. Het vormen van de voorlopige regering een ware kwellling, gekenmerkt door wantrouwen van eeuwen. Nu is er een regering en moet er een grondwet komen. (Alweer een grondwet?)

De chiiten willen nu wel eens de meerderheidstem laten horen die hen getalsmatig toekomt en die jarenlang werd gesmoord. Door Saddam en...hen die deze tiran steunden. Dat waren zeer lang o.m. de amerikanen. De sunniten (van Saddam) willen niet tweede rangs worden, na zoveel jaren van politieke macht. Al zijn ze dan...20% van de bevolking. Dus smijten ze, gesteund door internationale broederterroristen, bommen in de rondte. Elke week nu we 150 doden! Complicatie: in en rond Bagdad, de hoofdstad, zitten de oud-Saddammers praktisch allen op een kluitje. En dan de Koerden, die door de engels-amerikaanse luchtbescherming onder Saddam, de facto al zowat zelfstandig waren, willen geen jota verliezen van hun positie. Deze clubjes moeten samen "aan de grondwet". En dan nog de olie. Die zit in het zuiden (Sjiiten) en..het noorden (de Koerden). En dit is DE rijkdom van Irak; dus de eigenaar is de welvarendste. Enorme complicatie.

De VS en vele bondgenoten willen eigenlijk wel naar huis. Het is wel "goed" geweest niet? Maar deskundigen weten dat het nog jaren zal duren voor Rumsfeld zijn troepen naar de VS haalt; mogelijk niet eens VOOR het einde van het (George) Bush tijdperk. (of komt nu Jed Bush uit Florida opdagen?). En, de olie uit dit land is voor ons ALLEN onmisbaar. Zij die rechtstreeks tappen daar, maar ook de anderen. Want minder productie uit Irak zal de krapte opjagen en dus de prijs. Dus ook wij zijn nogal direct "gelieerd" met het probleem. Het olievat Irak is een kruivat dat ligt naast de wereldvrede. Laat ons dus bidden....

**DE DJIHAD TEGEN...DE POLIO-INTENTINGEN.

In Nigeria heeft een Raad van Islamitische Wijzen het klaargespeeld een groot inentingsprogram van de VN tegen een ernstige polio-uitbraak, stop te doen leggen. Terwijl kinderen misvormen en sterven wordt er geruzied in dit land. Waarover? Wel de wijzen hadden "het bewijs" dat de polio-vaccinaties de jongetjes onvruchtbaar maakten..... een aanval, rechtstreeks afkomstig uit de boze gebouwen van de CIA van Bush. De VN heeft alles uit de kast moeten halen om de regering zover te krijgen om ondanks deze "dijhad" toestemming te geven voor hervatting. Dat lukte maar intussen is de verspreiding op gang gekomen; ook naar buurlanden helaas. Je gelooft je oren niet! Maar toen dacht ik aan onze mooie Veluwe en zo, alwaar dat ook al enkele keren gebeurde. Maar dan, ...om godsdienstige redenen. In Nigeria om politieke, maar ook religieus gevoed. Achterlijkheid en/of diep wantrouwen? Onze eigen geschiedenis maakt het weer eens mogelijk die van anderen beter te begrijpen. Al 800 kids in Nigeria en Benin kunnen er later over vertellen: hoe zij het slachtoffer werden van.....tja, wat zullen ze DAN zeggen?

**CHARIA IN ...CANADA.

Ik kan het niet helpen maar deze schok kan ik u niet besparen. In het mooie, anglo-saxische deel van Canada, in Ontario, zal (een deel) van de charia worden ingevoerd. Toen ik het las dacht ik: drukfoutje. Maar nee: sinds 1991 staat Canada toe dat voor (een deel) van het familierecht religieuze rechtbanken de was mogen doen, volgens hun gewoonten en wetten. De eersten waren de orthodoxe joden aldaar, in 1993. Niemand reageerde toen. Nu echter, eisen de moslims aldaar "gelijke rechten". En nou? De staat mot wel, maar de publieke opinie is in rep en roer. Men bemerkt plots dat er 600.000 moslims in Canada wonen, waarvan ¼ in Ontario. Ook hier maakt grote tolerantie voor minderheden plaats voor angst- en afweerreacties van een meerderheid. Let wel: nu het...moslims betreft en eerder niet. Dus de canadese politici hebben nu echt een stevig probleempje erbij. De grens met de VS is niet zo ver van het land van Sjors. Die zal ongetwijfeld effe bellen. Effe wachten.

**DE CHINEES VAN TEHERAN.

Rafsjansjani, de chinees van Teheran, heeft de verkiezingen verloren. Deze miljonair met godsdienstige rang was zeer populair onder de niet-arme jongeren en de zakenlieden. En hij gaf de indruk de relaties met "buiten" sterk te willen verbeteren. Hij heet de Chinees omdat hij, net als in China, een conservatieve ideologie (hij: religie China:communisme) gewoon

wilde combineren met een uiterst liberale economie. Een kunstje dat steeds meer aanhangers krijgt. Maar de armen en (vooral daarom fundamentalisten) hebben gewonnen tot groot verdriet van de moderne jeugd die naar vrijheid snakt. De spanningen in dit olieland zullen dus intern gaan toenemen. M.b.t. het externe, de nieuwe aanvoerder is bepaald geen vriend van het westen en dus zal hij zijn atoomenergie programma doordrukken. Dat verklaarde hij al direct. Kortom de instabiliteits-kans voor Iran is erg vergroot. Het is afwachten, maar niemand is erg optimistisch. Dus; let op uw brandstofbudget en steek kaarsjes op voor een vredige oplossing van.....wat de VS zien als "stiekemme fabricage van massavernietigings-wapens". L'histoire se repetera?

VS.

****DOLLARS VOOR AFRIKA.**

In de VS wonen en werken al 1 miljoen afrikanen. Ze zijn een klein deel van de 28 miljoen in het buitenland geboren in de VS. Toch is dit gegeven van groot belang voor beide partijen....want de "amerikaanse" afrikanen maken jaarlijks 90 miljard dollars over naar "thuis". Veel meer dan de "privé-gelden" voor ontwikkelingshulp; dat is slechts 57 miljard dollar. De dollars van Sjors zijn overal te vinden.

****WEER EEN GEVAARLIJKE VRIEND?**

In de buitenlandse politiek kun je je vrienden niet vrijelijk uitzoeken. Je moet soms "bevriend" zijn met grote schurken, zegt men. Dat is nu weer het geval tussen Sjors en de baas van Ouzbekistan. Een despoot die al 16 jaar stand houdt met alle (ondemocratische) middelen. Recent liet hij schieten op een demonstrerende menigte, en martelen en persvrijheidsbeknotting zijn dagelijkse streken.

Waarom dan toch bevriend? Wel, de terrorisme bestrijding (?) vereist dat in die regio. Zoals vroeger Saddam alles kreeg van de pa van Sjors en ook veel Europese landen ivm Iran. Het kan dus niet lang meer duren tot Sjors (of een opvolger) deze Islam Karimov tot wereldvijand 1 zal verklaren. Begrijp me goed, ik weet ook niet hoe het anders moet. Maar het blijft een raar gezicht als een democratiebrenger zich lieert met de grootste despoten. En, het is geen unieke handelswijze van Sjors hoor: nee, de algemene "geaccepteerde" gang van zaken. Al eeuwen en eeuwen.....

****DE SCHULDEN VAN SJORS.**

De kritiek op het immense handelstekort van de VS verstilt wat nu blijkt dat de produktiviteitsstijging aldaar ook enorm hoog is. De welvaartsstijging van de laatste 10 jaar is in de VS...60%...! In Europa....16%....(exclusief de UK).

Dus tegenover zware schulden van de huishoudens staan sterk gestegen inkomsten en dat verschuift het oordeel uiteraard. Natuurlijk zijn dit totaalcijfers en, kijkend naar wie dat toucheert, is het plaatje minder fraai. Maar, de werkloosheid is onder 5%, dat is tegenwoordig ook niet niks. Greenspan en Sjors schijnen de nieuwe mondiale economie anders (en beter?) te snappen dan de bestuurders in het oude westen. Is het spel om de knikers zo sterk veranderd dan? Nieuw regels voor welvaart? Het lijkt erop...Economisten, aan de slag.

CHINA/INDIA.

****PC's UIT INDIA.**

Sofcomp uit India brengt PC's op de markt voor....180-270 dollar. Dat zal zelfs DELL doen schrikken. Ja, U leest het goed.....Met vocale besturing om ze ook voor analfabeten bestuurbaar te maken.....Om te beginnen binnenkort te koop in India. Maar de exportplannen zijn al klaar. De Logan op PC-gebied komt eraan, met Windows en everything you always wanted...

****BEDEVAARTEN VOOR WITTE BOORDEN.**

De witte boorden moeten er aan geloven: de regering dwingt hen nationale "bedevaartplaatsen" te bezoeken. Want ze deden het niet meer uit zichzelf en dat kan niet. China heeft honderden historisch-naturalistische plekken die nu door reisburo's (in staatsopdracht) sterk gepromoot worden. Het ultra-individualisme, dat wij in het westen zo goed kennen, bloeit ook in het boomende China. Gelukkig: het verschil tussen (rijke) chinezen en (voldane) westerlingen blijkt toch uiterst klein. Welvaart heeft kennelijk een universele uitwerking op s'mensen gedrag (waarden/normen) en luistert iet zo naar huidskleuren.

****CHINESE RIJST.**

China gaat na 10 jaar onderzoek massaal genetisch gemanipuleerde rijst verbouwen. En de VS gaan meedoen. Binnen 3 jaar, zullen ruim een miljard chinezen deze rijst consumeren. Hij komt dus ook in dierenvoedsel terecht en...het zal niet lang duren of in onze produkten zal ie ook zitten. De rijst is minder ziektegevoelig, kan beter tegen zout water en verdraagt de onkruidmiddelen beter. Dus economische voordelen alom.

Deze trein loopt ook op hoge snelheid en niemand stopt hem. En China wordt een nog grotere voedselproducent.

Tja, je kan binnenkort zelfs niet meer met gerust hart naar de chinees. Wat nou?

****NOG EENS: CHINA EN TEXTIEL**

China's onderhandelaar met Europa en de VS over de textielexport was snel klaar...in enkele gesprekken een accoord. Zaniken is niet chinees. Het opende zelfs zijn eigen grenzen verder voor dit produkt. Niet India, dat houdt de zaak dicht. Het lidmaatschap van China in de Wereldhandelsorganisatie zet zoden aan de dijk. Een echte zetelbezetter. Overigens worden arme landen veel meer getroffen bij het opheffen van de quota's dan wij. Cambodja, Bangladesh, Tunesië en Marokko exporteren en worden weggeblazen door China en India. In Marokko zullen 30% van de in de textiel werkenden hun job verliezen. Ondanks zijn beperking na wat druk is te zien hoe de chinese turbo over de wereld raast: kwantiteit ja, maar ook kwaliteit en vooral... flexibiliteit. Want China weet: deze beperkingen zijn slechts tijdelijk en stellen op termijn niets voor. Pragmatiek en zelfvertrouwen, kenmerk van de nieuwe gigant.

TRENDS/TECHNOLOGIE.

****UW ELECTRONICA OP UW RUG.**

Ook een eenvoudig wandelaar moet er in deze tijden aan geloven. Wat moet ie met zijn GPS, Mobieltje, MP3-speler, FM-ontvanger en draagbare PC nou beginnen? Want dat kan je toch niet meer thuis laten? Tja, dat vinden rugzakfabrikanten nu ook.

Dus is nu te koop de Voltaïc rugzak, waar al deze apparaten hun aansluiting in hebben en.....waarin ze rustig kunnen opladen tijdens de "walk". Want buiten op de zak blinken de zonnecellen die alles opladen alsmede een batterij. Want s'nachts is er geen zon. Prijs 240 euro. Nu heeft U geen enkel excuus meer en kunt u niet meer verkopen dat u weken niets liet horen, niet mailde etc. , omdat u op wandeltocht was. Nee, dat klinkt nu echt achterlijk. Dus aan de electronische rugzak, snel.

Nagekomen nieuws: In een postorderboekje vond ik een rugzak met koeling....Die kunt U aansluiten op de sigarettenaansteker van uw auto. Helaas koelt ie niet op uw rug....Hij kost dan ook maar 59 euro. Nu heeft u de informatie voor "het gat in de markt": een "koelende rugzak" voorzien van zonnecellen. Prijs dus ca 299 euro.

Nou kunt u gaan wandelen en tijdens uw dejeuner van een koel glaasje rosé genieten onder een olijfboom. Het ruige van de wandelsport is er langzamerhand wel af.....Maar naar Alaska gaan om te wandelen tussen de beren blijft een ruige uitdaging.

III.ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

**HOT NEWS OVER BERINGER SAUNIÈRE.

Het mysterie van onze Beringer Saunière (zie vorige edities) is opgelost. De rijke dorpspastoor uit Rennes-le-Chateau is doorzien. Ene heer Daffos doet een nieuw boek verschijnen met spectaculair nieuws. Zijn boek is per 29 mei wereldkundig. Nu, na Dan Brown's successen, zal hij niet over belangstelling te klagen hebben.

Ik verkreeg over Internet de korte samenvatting en, inderdaad, het is opnieuw ongehoord en te gek voor woorden. Het recept is er weer, koningen en ander hoog spul, complotten en veel "flous" (pinke-pinke in het arabisch).

Wie de auteur is mij onbekend. Geen naam van een bekende historicus dacht ik. Maar mogelijk is het ...een schuilnaam! Want de onthullingen zijn weer brisant en dus mot je tegenwoordig oppassen niet? Zelfs John de Mol wordt bedreigd.

DAFFOS dus....als je het keert krijg je SOFFAD en als je dat vercijfert (alfabetnummering) krijg je 1915 6614. En dan zie ik het: 1915 is het jaar dat Beringer wordt weggestuurd als pastoor van Rennes en 66 14 is een deel van het banknr. Van de geheimzinnige rekening van Beringer in Wenen! Wat heeft dit te betekenen? Ik zoek verder, ik heb een spoor. U blijft op de hoogte, ik beloof het U.

Boek: Rennes-le-Chateau: le secret derobé. (RLC; onthulling van het geheim).

Van: Franck Daffos. Verscheen: 29 mei 2005.

Tot gauw dus.

**OUDE BOTTEN.

Dit zou kunnen gaan over enkele problemen die mijn leeftijd meebrengt, maar daarmee zou u te hard lachen. Nee, het onderwerp zo echt als de titel aangeeft.

Geregeld ga ik op karwei met de boerenfamilie die we hier kennen. Vader en zoon werken in de wijn, de kersen en ook wel eens in de meloenen. Hard werken, zeker weten. Omdat ik ze ooit aanbood wat mee te helpen, voor de lol, is het af en toe, boerenarbeid wat de klok slaat. Voor mij betekent dat men mij vraagt de houtwallen te verdunnen(die tussen de velden staan) of om mee te doen aan het snoeifestijn van honderden kersenbomen. De deal is zeer duidelijk: ik zaag bomen om en daarna in stukken en mag me eigenaar noemen van het gezaagde hout. Want, op het (wijn)veld hoort een forse portie zon, dus weg met teveel schaduw.

Zo stond in februari met een goed (hollandse) vriend in de vriesochtend op een groot ex-kersenbomenveld. Ex, want alles was weggezaagd en nu moesten de wortelresten worden verzameld en opgeladen. Drie man achter de tractor met aanhanger en...rapen maar. Je voortbewegen in een rul pas omgeploegd terrein is als wandelen in de Sahara: het schiet niet echt op en je komt niet flitsend vooruit. Verder is het steeds wisselen van diep bukken naar omhoog om op te laden ook niet het minst vermoeiende dat ik ken. En als je dat dan, in hoog tempo, drie uren full-turbo moet doen, wordt het lastig voor 60+-ers. Vriendlief en ik ondergingen een test van de twee boeren: hoe lang houden die ollanders dit vol?

Vanaf de trekker werd met enig vermaak gekeken naar onze toenemende vermoeidheid en gezweet. En de man op de trekker kan het tempo aanscherpen...Zoonlief werkt mee met ons en af en toe zie je dat ie wat bestraffend naar pa kijkt die wel pret heeft in het opzoeken van ONZE grens. Tsjonge, wat is zo'n veld enorm groot en wat verlies je aan waterdruppeltjes! Mijn vriend en ik voelden "at the end" onze krachten ons verlaten en op een bepaald moment zegen we neder aan de rand. Daarbij toonden we onze overgave; en dat werd natuurlijk onze redding. Want het zijn grappenmakers en geen onmensens! Maar het lesje is geconsumeerd. Voila!

Tijdens die afgedwongen pauze, vertelt de boer ons een merkwaardig verhaal. Hij wijst op een nog zichtbare kuil in het vers geploegde veld en legt ons uit dat bij het diep-ploegen werd gestoten op een ondergronds obstakel. Niks aan te doen: het moest worden blootgelegd en verwijderd. En wat openbaarde zich? Twee van stenen gemaakte holtes op ca 1,00 meter diep . Zoonlief was na de blootlegging in een van deze holtes gekropen om te zien wat erin zat. Uiteraard hebben we daar mogelijk niet alle details van vernomen.... Toen onze belangstelling voor dit onderaardse duidelijk werd, was pa bereid om ons een deel van de vondst te tonen. We liepen naar de houtwal, pa bukte zich, en, hij toonde triomfantelijk een bosje....botten. Menselijke botten zo te zien. Grote verbazing van onze kant.....de holtes waren dus graven? Geweest, want ze waren geheel opgeruimd. Het boerenleven is hard en life goes on.

Want als je dit zou melden, dan kom je in een dolle ambtelijke mallemolen van onderzoekers terecht en...zie je voorlopig geen kans je veld te beplanten. Een duidelijke keus, dat wel, maar mogelijk ook een wat jammerlijke. Hoe dan ook: mij werden nu een bosje botten aangeboden en daar stond ik met de stoffelijke resten van een Kelt (?), Liguur (?) of Romein (?) in de handen. Want doden uit de middeleeuwen werden normaliter op een kerkhof begraven in dit christelijke land. Romeinen begroeven hun doden in sarcofagen, maar eerdere bewoners hadden grafculturen. Uiteraard kan de hypothese van een geheime begraafplaats na ongeluk of moord nooit worden uitgesloten. Zo sprak de amateur-historicus/archeoloog. Weet ik veel!

Dus nu liggen in mijn schuurtje vier botten van oude voorgangers in dit mooie land aan de voet van de Mont Ventoux. Het zijn botten van het menselijke dijbeen en brokken die ik niet direct kan plaatsen. Heup of zoiets. Ik zal ze eens aan mijn huisarts tonen, die heeft ook beroepsgeheim niet? Tja en wat moet je er mee? Ik toon ze eerst eens aan deze en gene, uit nieuwsgierigheid, want hier wordt wel meer gevonden m.n. op een heuvel op 5 km afstand. Als je daar een tijdje graaft, heb je gegarandeerd beet: scherven op z'n minst en mogelijk wat uit brons. Nooit werd er professioneel gegraven. In het dorp zijn diverse "schatvinders", officiële en niet-gemeld. Zo zit dat "à la campagne".

Ik denk dat ik ooit kiezen zal voor.....herbegraving van mijn "oude mens(en)". Onder de aanname dat ik hem (of hen) hun eeuwige rust op de gewenste (?) plek weer teruggeef. Requiescat in pace, leerde ik vroeger in de kerk. Dat lijkt me de beste weg. Of weet u een betere oplossing?

.....
.....

IV. JOURNAL MORMOIRONAIS.

**Michel Rietveld,

Of Rietveld, de beroemde amsterdamse architect, van voren Michel heette mag zeer worden betwijfeld. Maar het was wel ene Michel hier in Mormoiron die me onverwacht aan deze landgenoot deed denken. Dat ging zo:

Ik fiets in het zonnetje, effe naar het dorp, en passeer een grote schuur waarvan de poort open staat. Iemand is aan het werk met houtbewerkingsmachines en, mede omdat mijn vader van origine meubelmaker was, maakt dat erg nieuwsgierig. Want de geur van hout en lijm en het geluid van deze machines roept veel herinneringen op. Vooral van "het vasthouden" van hout etc. om mijn vader te helpen bij zijn hobby. Dus knijp ik in de remmen van mijn knalgele VTT en ga voorzichtig naar binnen. Een kleine man is aan het schaven en ik zeg: "Bonjour monsieur, excusez moi s.v.p.". Hij kijkt welwillend verbaasd, want we kennen elkaar niet. Dan zie ik dat hij bezig is met.....het fabriceren van DE Rietveldfauteuil een waar monument van de amsterdamse school. U kent hem misschien, de stoel met strakke lijnen en grote vlakken in de felle kleuren rood en blauw. Wat is dit?

Michel ziet mijn verbazing en.. glimlacht; ik ben niet de eerste die hierdoor verrast wordt. Hij vraagt: "Vous savez ce que c'est monsieur" (weet u wat dit is mijnheer?)? Ik knik ja en vraag hem hoe hij hieraan komt en of hij een "Rietveld-adept" is. Dan bemerk ik dat hij de kreet "Rietveld", ook op zijn frans uitgesproken, niet kent. Dus vraag ik hoe hij aan dit idee komt. Michel neemt een klein kartonnen doosje, doet ze open, en neemt er een klein modelletje van de Rietveldstoel uit. En hij zegt: Voila, je refait cette chaise (Kijk, ik maak deze stoel na). Ik ben intussen redelijk plat van verwondering, temeer omdat ik aan de inhoud van de schuur zie, dat hij een wijnboer moet zijn. What the hell doet Rietveld in een boerenschuur in de Provence?

Het raadsel wordt opgelost. Inderdaad is Michel verbouwer van tafeldruiven en houtbewerking is zijn hobby. Een duitse buurman, een kunstenaar, vroeg hem om de stoel in het doosje voor hem na te maken. En omdat hij de stoel mooi vond en, relatief gemakkelijk te maken (wat waar is), begon hij aan de eerste. En nu staat Michel al aan zijn vijfde te knutselen. Want hij maakte er na twee voor de buurman, nu al drie voor zichzelf. En dan nog minstens een voor "het zitje", zegt ie.

U begrijpt dat ons contact daar niet bij bleef. Ik beloofde hem foto's en meer info over Rietveld en zijn meubelen. Want ik deed ooit wat aan antiek etc. en ben redelijk gedocumenteerd over meubilair en ook Rietveld en Mies van der Rore, zijn duitse compaan in kunst.

Moment voor een kleine anecdote:

Ooit bezocht ik Sjaak, een jeugdig antiquair in het Limburgse en zag in zijn voorraad een enorm grote buffetkast staan. Fraaie lijnen en vlakken, zeer goed afgewerkt en, naar mijn indruk een product uit de Amsterdamse school. Sjaak zegt: "als het je wat doet mag je hem hebben, ik vond hem op een zolder en hij staat knap in de weg hier." Tijd om Sjaak te zeggen dat hij waarschijnlijk iets heel aparts had gevonden en dat ik gauw zou terugkomen. Ik maakte een polaroidje en keek thuis in mijn boeken. Geen twijfel dit was "Amsterdams". Teruggebeld naar Sjaak en ik leg hem uit dat ik met de foto naar een verzamelaar zal gaan die zeker belangstelling zal tonen. Inderdaad, de kapper, met een Art deco/ Nouveau tic, die ik al vaker trof, reageerde zeer opgetogen. Een half uurtje later waren we bij Sjaak en de kapper werd lyrisch. Kortom het buffet werd voor ettelijke duizenden (guldentjes) verkocht en Jaques (en ik) hadden een mooie dag.

En nu kom ik, 15 jaren later, Rietveld uit dezelfde school tegen in een boerenschuur in de Mormoiron. Kunst kent weer eens geen grenzen.

Dus Michel kreeg mijn boeken over Rietveld c.s. te leen. Met foto's van stoelen, tafels, bureau's, kasten en zelfs lampen van deze kunststijl. En hij vond het prachtig. We zagen elkaar wel zitten en hij kon verder "meubelen".

Al snel kwam hij met ega Mireille "aperitieven" bij ons en, wij bij hun thuis. Aldaar stond het Rietveldzitje te pronken in de kamer van een eeuwenoud provencaals boerenhuis, met nog schietgaten in de muren. Adembenemend gezicht! Iets voor een kunstblad.

We hebben intussen al "over en weer gegeten" en leerden elkaar kennen. Een nogal buitengewoon echtpaar, die veel contacten hebben met "etrangers". Zeer open volk, belangstellend en sociaal. Michel is spaans van wortel maar komt net als zijn ega uit Mormoiron. Niet het type van de doorsnee wijnboer.

We kregen bij hun de eerste keer pizza. Maar dan wel voor je neus voorbereid en In een koepeloven op hout gestookt klaargemaakt. Heerlijk vooral met een stevige rode slok. Simpel maar...kwaliteit!

Mireille leerde Mieke intussen van alles over eigen likeurtjes maken, het diepvriezen van ...sla (!?) en nog meer moois. En Michel weet duizend dingen over wijnbouw, machines en vooral ook dorpsverhalen. Want hij is een echte dorpsfanaat.

Als ik naar het dorp ga is de schuur van Michel een van mijn pleisterplaatsen. Hij is erg in voor een babbel en ik leer enorm veel van hem. Een klein stapje extra in ons "integratieproces" alhier.

Op de Nederlandse TV had men het recent over de nazaten van Rietveld: zij maken weer zijn beroemde stoelen enhet is niet aan te slepen! Ik zei het tegen Michel. Hij vond het

leuk, maar verklaarde meteen dat het stoelen maken wel leuk moest blijven. En, wist hij, op die stoelen zit copyright. Ik zei hoe weet jij dat? En hij antwoordde: uit jouw boeken Leon. Die krijg ik nu ook terug onder dank. Zo leert een mens van de ander zonder het soms te beseffen.

Ziet u ooit bij mij Rietveldmeubel, dan weet U waar het vandaan komt.

Vergis U echter niet met de stoel die in onze cuisine d'été staat. Het ding lijkt ietsje op dit soort meubilair. Maar het staat daar omdat ik ooit een engelse leren fauteuil sloopte want het leer was kapot. Onder de bekleding kwam een opmerkelijk houten frame te voorschijn. Ik maakt er een platte zitplaat in en een platte rugzitting. En prutste nog wat aan de zijkanalen. En toen werd ie olijfgroen geschilderd. Een kennis die erg in de artistieke hoek dolt, zag het ding staan en vroeg zeer verbaasd: Waar komt die vandaan? Ik probeerde hem wat wijs te maken, maar moest al snel bekennen dat het een frame was van een ouwe fauteuil. Hij was very amused en vind hem nog steeds mooi.

Zo ziet U maar hoe wij hier wat achting weten op te roepen voor het kleine landje met de polders. Maar die wordt nu rap om zeep geholpen na Pim, Theo en de demo's van Ayaan. En, door de vooraankondigingen omtrent de referendum uitslag.....

Wij blijven echter ons best doen , JPB, hou moed!

****TROIS CENTS QUATRE-VINGT SUR TA PRISE.**

Nee, de titel, "Driehonderdtachtig volt op je stopcontact", slaat niet op de Airbus 380. Helemaal niet dus. Het gaat erover dat je hier, ongevraagd en "gratis" zomaar 380 krijgt i.p.v. de vertrouwde 220 voltjes. Ach nee, Leon, hoor ik U nu denken., dat kan niet. Zeer begrijpelijk hoor, maar luister eerst toch maar even.

Het is zondag in de Provence, en plots wordt de rust verstoord door het zwijgen van onze radio en het alarmgebrul bij de burelen. Dat gegil houdt aan en dus is er sprake van een serieuze stroomonderbreking. We wachten dus vooreerst maar eens af.

En jawel, daar verschijnt de bekende blauwe auto met een vleugje rood: De EDF-storingsdienst gaat voor ons optreden. Er is iets helemaal fout in het trafohuisje tegenover ons. We wachten, al lezend, in gemoede af. Geen veranderingen vooralsnog. En voila, nog een blauw-rood autotje met een "collegue" erin. Gezellig toch? Wat een snelle respons zeggen we nog tegen elkaar; en nog wel op dimanche, de dag des Heren. En nog een automobiel verschijnt; het moet dus wel heel ernstig zijn daarginds.

Uit mijn adviseurs-ervaring met problemen bij onderhoudsdiensten (o.m. bij een grote chemieclub) weet ik, dat meerdere hulp biedenden tegelijk, vaak leidt tot meer en ernstiger storingen. Immers de "eerst-verantwoordelijke" wordt in zijn concentratie gestoord en...er gaat nu ook een soort macho-element meespelen. Want nu heet het spel: wie weet het en wie flikt het? Levensgevaarlijke aanpak dus. Zou dat ook in Frankrijk gelden?

Aha, de radio mompelt even maar ...valt weer stil, mompelt opnieuw en..zwijgt weer. En dan horen we een knal. Niet uit het trafohuisje, maar ergens bij ons binnen dus.

Fluks op inspectie, en bij het binnengaan bespeur ik een scherp naar geurtje. Waar doet het me aan denken? Warempel, mijn geurgeheugen (het betere deel van een menselijk brein schijnt het) doet me weten dat ik dit eerder rook...en wel, tijdens practica op de TH Eindhoven. Als je dit als practicumverantwoordelijke rook, moest je ONMIDDELIJK de hoofdschitch omgooien, dat was het consigne. Dus onraad! Maar ik constateerde vooralsnog overall 0 voltjes, dus er was nog geen stroom. Afwachten dus.

Een periode van, licht bedreigde rust, volgde. Ik voelde me niet echt safe. Nog eens goed kijken dus. In de woonkamer trek ik een stekker uit en.....zie zwarte vlamsporen op het witte stopcontact. En wel verdulleme, ook op de andere stopcontacten die ik check. Wat krijgen we nou weer?

Op naar mijn franse buur, die electricien is. Hij luistert naar mijn verhaaltje en komt direct mee. We gaan door het huis en Marius hoor ik veel mompelen in de trant van: "oh, ah; c'est pas vrai; les salauds en (natuurlijk) merde. Ik begin iets te vermoeden....

Tja, zegt Marius, de EDF heeft denk ik 380 op je huis gezet en , denkt hij, alle apparaten “gegrild”. Een schakelfoutje van “een van de drie” dus. Die zijn overigens intussen vertrokken zonder hun vingerafdrukken achter te laten; dat doen ze nu wel op hun pastisglazen. Marius wenst me “bon courage” en vertrekt. Ik ga verder onderzoeken en vindt een kleine ramp. Inventarisatie wijst uit dat onze elektrische boiler de geest gaf, en de CD-speler, en een TV enalle overspanningsbeveiligingen. Allemaal “gegrild met een mooie zwarte kleur”. Gelukkig zijn de PC en de zwembadpomp heel gebleven: een mirakeltje. Totale schade toch wel zo’n 1000 eurotjes. Merci, EDF dus!

In mij ontsteekt een lichte toorn, nu ik begrijp dat ZIJ hun fout bemerkt hebben, maar niet wachten op een ontmoeting met mij persoonlijk. Ik moet tot maandagmorgen wachten en dan hang meteen aan de telefoon. Een dame hoort me aan en zegt “ah oui” en dan “je vous donne mon collegue”. Deze hoort het geheel onbewogen aan en toont weinig interesse in ons gesprek. Hij zegt eigenlijk niets en belooft dat ie “tout de suite” een formulier zal sturen dat ik moet invullen en terugsturen. Nee, er komt NIEMAND kijken naar mijn toestand: dat kan niet monsieur!

Tja, wat doe je dan.....wachten maar. En,...op niks, want er is na dagen nog geen formulier gearriveerd. Weer aan de telefoon dus. Geen formulier? Wel ,xxxxxxx (censuur), die mensen van La Poste zijn ook maar xxxxx (censuur). Ik krijg het alsnog , verzekert hij, en moet het dan maar meteen naar mijn EIGEN inboedelverzekeraar sturen voor vergoeding der schade....MIJN EIGEN VERZEKERAAR? Weet u dat zeker monsieur? Ja, dat weet ie zeker en zo is dat hier monsieur. Au revoir.

Ik sta perplex en bel terug: waar staat dat in mijn contract dan , monsieur? Nou, nergens dus, deze gewoonte is gegroeid.... Weer au revoir dus.

Nou niet au revoir denk ik, en ik dicht een mooie franse brief aan de juridische afdeling van EDF Avignon. Daarin leg ik mijn verbazing uit en maak duidelijk dat ik de door hen veroorzaakte schade niet ga bedebatteren met MIJN verzekeraar. Maar met de “daders zelve”, messieurs! Zo! Brief aangetekend (!) op de bus!

Enkele dagen later...ring, ring, EDF, juridische afdeling “à l’appareil”. Hij las mijn epistel en begrijpt mijn verbazing. Ik voel me meteen beter , iemand begrijpt me eindelijk! Inderdaad deze handelswijze is niet voorzien in het contract maar de verzekeraar zal het niet weigeren, beweert hij. Dus, zeg ik, ik heb eigenlijk gewoon recht op schadevergoeding van EDF zelf? Oui, monsieur, zegt de andere kant. Parbleu dus.

Ik spartel stevig tegen en dat leidt ertoe dat monsieur hierover eerst met zijn chef in conclaaf zal moeten. Ik moet maar wachten op de uitslag.

Ik bespreek e.e.a. met Marius, die me voorspelt dat ik van EDF geen “sou” zal zien! Hij kent ze al jaren, dat doen ze nooit! Bemoedigd ga ik huiswaarts.

En dan, na enkele dagen, een enveloppe, met erin...een cheque voor 1000 euros. Van EDF. Geen begeleidend schrijven, geen uitleg en geen excuses. Wel “sous”. Ik begrijp dat ik nu ben gekwalificeerd als “affairiste” (zaniker) en dus “mot men direct van me af”. Dus “sous et basta”.

Want een gewoon mens snapt toch dat op zondag fouten worden gemaakt, dat men daar niks aan kan doen, en dat ik niet moet zanikken en dat ik gewoon moet doen wat me gezegd wordt. Waar geschakeld wordt, worden fouten gemaakt. C’est normal Leon!

Ik toonde mijn cheque aan Marius. Die ontstak in grote woede...quels salauds! Want HIJ had altijd geduvel gehad met zijn verzekeraar en zie nou wat die Ollandais daar heeft gekregen! Incroyable et dès maintenant zal hij nooit meer doen wat EDF hem zegt. Ca suffit! (dat is wel genoeg!).

Ik kocht een nieuwe CD-speler, TV en beveiligingen en liet Marius mijn boiler repareren. Mijn missie was geslaagd en....ik had zelfs een “diehard van de franse cultuur bekeerd tot een assertieve klant. Pauvre EDF!

.....
.....

V.COIN DES POÈTES.

Ingezonden door een trouwe vriend en lezer.

“EEN VOETTOCHT DOOR LUIK”.

Zij lopen door een stad
Nog nauwelijks begonnen
Met ontwaken
Een grijze ochtend
De lucht wit-grijs, egaal gespreid;
Loom opdoemend uit
De nevels van de Maas,
Die beelden aanvoert
Uit een ver verleden,
Al pratend weggedreven:
Bladstil, gewichtloos drijvend
Op een vlot van helderheid,
Onder bruggen en mistige dampen
Naar daar war ons leven stromen zal.

Zij kijken dan naar boven
En worden soms bedeesd
Door onherroepelijke dromen.
Het zonlicht van de menselijke geest
Brengeet schoonheid naar het licht.

Oh stad, opgenomen in
De kring der voorvaderen,
Je ademt door krachtige kerken,
Je koestert je markt en je kroost,
Je troetelt de gevels van verleden,
Je stapelt stenen als getijden,
Je wijst naar de schreden van een grote zoon,
Je zingt in kroegen en op pleinen,

En omarmt een nieuwe bondgenoot.

Hoe moeilijk is het van iets te spreken
Dat onuitsprekelijk van naturen is!

Merci, mijn beste C!

EMIGREREN.

Laat je iets achter?
krijg je er iets bij?
of allebei?

Hoorde je bij iets,
dat verdween?

Zocht je iets,
dat er niet meer was?

Wilde je gewoon iets anders,
omdat je moe werd van gisteren?

Trok je het avontuur,
de echte motor van je leven?

Mogelijk weet je het nu wel,
maar misschien ook nog niet?

Zul je het gaan ontdekken?
In de jaren die op je wachten?

Of begint het dan overnieuw,
...blijven.... of gaan?

Tot je laatste keuze komt,
Dan weet je enkel,
Wat je achterlaat,
en niet wat er op je wacht.
Misschien je grootste avontuur?

Let's hope so.

Leon 2005

ONS EUROPA.

Hoop van generaties,
Gegroefd door veel kwaad,
Je groeide en werd onze toekomst,
Een nieuw werelddeel,
Voor vele behoeftigen.

Drager van grote ideeën en idealen,
Zoals: Vrede en welvaart,
En van: Nooit meer "Blut und Boden",
En: nooit meer dood en verderf.

Maar toch je viel in handen,
Van bureaucraten en politici,
En werd je verwaarloosd door eigen volken,
Die je voeding hadden moeten zijn,
Maar die vergaten naar je om te kijken.
Terwijl je afgleed.

Je burens uit het Oosten,
Die van achter dat nare gordijn,
Waren dol van vreugde,

Dat ze erbij konden zijn.
Ze zagen eindelijk perspectief,
Na langdurige nood en ellende.

Maar jij, oude Europa,
Was inmiddels in het slop geraakt,
Je welvaart slonk als sneeuw,
Te veel vreemdelingen maakten je bang,
En je verloor je oude waarheden.

En alras slopen ze weer binnen,
Dat egoïsme en dat onbegrip,
Die intolerantie en die angst,
En weg was alle moois, dat was beoogd.

Dus worden nu enkel de centen herteld,
Zoals onder saaie, koude kruideniers,
Je werd tot "Just Business".

De dreun doet ons nog natrillen,
Er wordt al sluiperig gevochten,
Maar erger is, dat de schone hoop en het ideaal,
Wreed om zeep werden geholpen,
Door onverschilligen, bangerikken en onwetenden.
Zij hebben nog geen schuldgevoelens,
Voor jou, het arme Europa, nà hen.

Wie zal de brokken ooit kunnen lijmen?
En zo ja, tot wat dan eigenlijk wel?
De deur voor het verval staat wijd open,
De verre machtigen zagen het meteen,
Ze begonnen al met hun manoeuvres.

Oh, oude man, zwaar van historie,
Waarom ging het allemaal mis?
Zelfs je geroemde cultuur,
Bewaarde je niet voor de vervormingen.

Produkt van te veel suiker en honing?
Of van sluipende ontworteling?
Of van zelfgenoegzaamheid en nonchalance?

Europa, quo vadis?

Leon 2005

VI. INGEZONDEN.

Ik werd attent gemaakt op wat te veel (type-)slordigheden in de teksten. Dat is hinderlijk en ook niet nodig omdat er spellingscontrole bestaat op de PC. Ik ben een 1-vinger typer dus

sla ik er (rap) wel eens naast en ik "druk" ook wel eens niet hard genoeg op een der letters van een dubbelklank. Verder ontbreekt mij ook elk personeel.

Dus doe ik vanaf nu de speltest en hoop het meeste aan storingen te ondervangen. Eerlijk gezegd ben ik blij met deze seintjes....omdat het demonstreert dat men Le Provençal leest....en zelfs de kwaliteit beter zou willen zien. Dus, bedankt: ik zal mij ook op dit punt, met plezier wat meer inspannen.

Er kwamen meerdere lezers bij ons op bezoek. Onder hen een familielid met zijn echtgenote. Beide sinds kort lezers, (hij) al langer zelf schrijver (!) en binnenkort ook gepensioneerd. Hij schreef over archeologische onderwerpen en publiceert ook een column. Uit deze laatste schrijfsels mag ik nu ook voor U putten. Wat ik al zag lijkt me, ook voor u, interessant! U zult het wel zien. Dank beste F. en J. !

Binnenkort verschijnt er een boek over een mijner voorvaderen. Aan de stamboom was al langer, door meerdere familieleden gewerkt, en dus wist ik van een voorvader die bokkerijder zou zijn geweest. Deze "bokkerijder" werd veroordeeld enopgehangen. Een familielid, die al meer boeken schreef over zijn 2^e vaderland St.Maarten, ging de rechtzaak en de veroordeling nog eens grondig na. Hij is daartoe gekwalificeerd.

Ik mocht een drukproef inkijken en moet dus enkelen onder U waarschuwen. Zij die dus dachten, dat een bokkerijdende voorvader in mijn familie, hun niet echt verrast, zullen mogelijk hun (voor)oordeel moeten herzien.

Uiteraard zal ik aandacht besteden aan de verschijning van dit boek. Beste J. ik wens veel succes bij de uitgave en...ook veel belangstelling voor je boek!

Nogmaals: stuur uw suggesties, commentaren , bijdragen en kom.... bij ons langs. Dat doet ons plezier.