

LEZERSSERVICE: LE PROVENCAL.

EDITIE 05-05

VOORAF:

Naast de “Coin des poètes” , is er u nu ook het onderdeel: “Ingezonden”. Stilstand is achteruitgang, en een krantje zonder plek voor lezersemoties kan op vandaag niet meer. Vandaar. Dus wacht ik met spanning op wat komt.

Tip: voor lezers die vooral van “lichte kost” houden, moeten toch ook eens in hoofdstuk 2 kijken. Bijvoorbeeld bij Technologie. Valt mogelijk mee. Lees ze. Leon.

INHOUD:

0.L'EXCEPTION HOLLANDAISE.

I.L'EXCEPTION FRANCAISE 3.

- Rode inkt.
- Kerk en Staat.
- Selectie bij de Police Nationale.
- Ouwe fransen.
- Surf naar uw bieb-boek
- Les Francais sont bizarres.
- De nieuwe huurder van Bercy.
- SNCF staakt...minder!
- Grote innovatie in het franse buitenlands beleid.

II. GESCHIEDENIS VAN MORGEN? 8.

- Draai uw wereldbol een halve slag.
- RELIGIES.
- De grote drie (monoth. godsdiensten)
 - De Sira
- Europa.
- Turkije Europees?
 - Sultan Erdogan, Europa en ...Armenië. NOG INTYPEN!
 - Vliegt U Boeiing of Airbus?
- VS.
- Sjors leeft op de pof.
- CHINA/INDIA.
- China wil veel meer ampères.
 - Wilt U ook een chinees truitje?
 - Blaffende honden bijten niet.
- TECHNOLOGIE.
- Het zwitserse zakmes is elektronisch geworden.
- VERGRIJZING.
- Een fatwa voor professor Knipscheer.

III.ALLEDAAGS UIT DE MIDI. 21.

- Hoe wordt je een Dan Brown?
- Op bezoek bij Cheylan (1999).

IV.LE JOURNAL MORMOIRONAIS. 23.

- It happened on Boxing-day.
- WC's op de Mont Ventoux?

V.COIN DES POËTES. 27.
-Mozart.
-De woorden van het kwaad.

VI.INGEZONDEN. 29.
-Is de hel endothermisch of exothermisch?
-Twee stuks Chateau Fontenil.

.....
.....

0.L'EXCEPTION HOLLANDAISE?

Ik wilde er eigenlijk niks over schrijven, want na 10 jaar "wegzijn" uit Nederland begrijp je, dat "je ermee bemoeien" wel eens als te arrogant kan worden ervaren. Maar ik kan er niet omheen en neem het risico toch maar.

We lezen in nederlandse tijdschriften steeds meer over "emigreren". Niet omdat men naar meer zon wil (zoals wij indertijd), maar omdat men "weg" wil; weg van teveel narigheid. Onze eerste reactie was: we worden (allemaal) wat ouder en dus vermoeider en matter. Maar dan krijg je nederlanders op bezoek, die je goed kent, die niet los van god zijn, kortom mensen wier mening je graag aanhoort. En zij zijn zeer teleurgesteld, zien het niet meer zitten en willen "ver" weg van een land dat hen teleurstelt. Dat schokt ons behoorlijk. Men wil het zinkende schip verlaten.

Uiteraard kijken wij al jaren met stijgende verbazing naar het moreel afglijden van een stukje Nederland, naar naakte intolerantie, super-egoïsmen en verlies van beschaving en eruditie. Fortuyn en van Gogh neergeknald; politieke partijen van "patjepeeërs"; en, ministers en topambtenaren/overheidsdiensten die wel van de bewaarschool lijken te komen. Men raakte het stuur wel even goed kwijt. Maar nu raakt men, zo lijkt het, ook nog de moed en de power tot hervatting kwijt. Dat is pas echt gevaarlijk en zorgwekkend!

Nederland (!) gaat tegen de grondwet stemmen: slechts 30% wil überhaupt stemmen en.....70-80% gaat "nee" krassen. En wij ons maar zorgen maken over Frankrijk waar "maar" 48% VOOR wilde gaan stemmen! En wij maar horen dat de fransen dat wilden om "de huidige regering" eens flink te straffen voor hoge werkeloosheid, weinig groei en belabberd perspectief. En nou blijkt....dat die fransen plots zeer fors in de discussie gaan, stevig, dat kan ik u verzekeren, en...dat het "ja" schijnt te gaan winnen! Dat is hier wel eerder vertoond, een eindspurt waarbij alles uit de kast komt en echt stevig wordt gevochten voor een politieke kwestie. En we zien tegelijk de Nederlandse staatssecretaris voor Europese zaken, vriendelijk lachend, maar depressief reagerend, een vermoeid beeld over brengen rond het "referendum". Een referendum, zegt hij, vond hij eigenlijk ook al niet zo geschikt! Je gelooft je oren en ogen niet. En dan zie je BN-ers, die je tot het verstandige smaldeel van Nederland rekende, hun twijfel belijden aan "Europa". Je verstijfd bij die aanblik. Wie is er eigenlijk ECHT nog voor, vraag je je af?

Op het moment dat Europa het hardst nodig is om onderling gekrakeel (of erger) te blijven voorkomen en de sterker te gaan staan in de aanzwellende gigantische politieke/economische strijd in de wereld, laat Nederland het afweten? Omdat wat Brusselse ambtenaren/politici er een hobbyclubje van maakten; wat gauw moet stoppen? Omdat de interne identiteitscrisis (islam/onveiligheid/cultuurclash) niet ook nog eens door het "dreigende identiteitsverlies door Europa" kan worden verergerd?

Ik ben total loss; echt waar. Ik moet echt tijd nemen om het te kunnen verteren en hoop in stilte dat genoeg "ollandais" zich herkrijgen: VOOR dag D.

Nederland wordt triomfantelijk genoemd als "nee-stemmer" door de franse "nee-club".

Niemand hier begrijpt deze "omslag", van een landje, dat het imago heeft van dynamisch, energiek, ondernemend, tolerant en.... een grote mond, die het altijd beter weten, en

uiteraard sterk pro-europees! Van de schrik ga ik de discussie met fransen over Europa de laatste weken uit de weg: ik ben mijn ponteneur kwijt.

Natuurlijk moet je bij jezelf te rade gaan; immers wij waren/zijn de opvoeders van de huidige generatie/de bouwers van het huidige Nederland. Er is dus door ons iets goed fout gedaan. Zagen we niet dat de toppen van de bomen, (die al in de hemel groeiden), al, onzichtbaar voor ons, verdord waren? Dat we los raakten van de wortels? Verwend en verslapt, niets meer konden tegen met plotse “aanvallen” op onze belangrijke normen en waarden? Ontredderd raakten door een te hoog tempo en geen tijd meer voor nadenken, erudietie, cultuur enonze eigen geschiedenis? Kortom onze geestelijke fitheid en elastiek te lang niet trainden? Hoe dan ook, het huidige Nederland is ook het resultaat van “mijn” generatie en dat verplicht tot zelfonderzoek. Wel erg laat, weet ik nu.

Dus voelde ik mij verplicht u voor alles andere, in mijn krantje, te confronteren met een eenmalige rubriek geheten: L'EXCEPTION HOLLANDAISE. Want voor onze franse medeburgers zijn wij dat nu geworden, dat verzeker ik U.

Ik reken nog op een wondertje: terugkeer van oude veerkracht en nuchterheid, te beginnen met het stemmen over de Europese Grondwet. Ik kan niet anders.

Ik wens mezelf sterkte toe. En vraag u vergiffenis voor deze ontboezeming.

I.L'EXCEPTION FRANCAISE.

**RODE INKT.

Huiswerk is op de franse school erg belangrijk. Kinderen lopen hier met loodzware rugtassen vol met boeken en...huiswerk. Dat wordt zeer streng nagekeken en gecorrigeerd met bloedrode inkt. Ik maakt jarenlang het huiswerk met de kinderen van onze eerste “huisbaas”, een huisartsengezin. Dus ik zag dan deze rode flitsen in de lettertjes en cijfertjes (ook in wat IK had gedaan soms!) en vond het een akelig, wat agressief gezicht. Dat is nu landelijk een discussiepunt in het onderwijs geworden. De franse onderwijshervormingen lopen al 20 jaar stuk op de massaprotesten op de straat, maar over de rode inkt valt best te praten. De “experts” zeggen dat paarse inkt het veel beter doet: goed zichtbaar en “vriendelijker”. En de kleur van de boete, denk ik dan als oud-katholiek. Nu is 10% van de onderwijzers al “paars”; het progressieve deel dus. Dat is hier overigens het RECHTSE deel, want de conservatieven (beter gezegd: de anti-modernisten) zijn hier “rechts en/of liberaal”. Is nog steeds even wennen als ollandais hier.

**KERK EN STAAT.

De scheiding van deze beiden is een zwaar principe der Republiek en,zwaar bevochten. Want dit land heete ooit “La fille de L'eglise”. De bekering van Clovis tot het catholicisme rond 700 was het begin van de alliantie van de Kerk en de monarchie. De revolutie maakte hieraan na 1000 jaar een bloedig einde. Pastoors verjaagd of erger, kerken als paardestal, verbeurdverklaring van de kerkelijke bezittingen, enfin de guillotine draaide nachtdiensten om de adel en de clerus een kopje kleiner te maken. Maar niet lang erna: restauratie en toen opnieuw strijd. In 1879 werd de minister van Onderwijs, Luc Ferry, nog een “Nero en een antichrist” genoemd toen hij het onderwijs los wilde maken van het geloofsonderwijs. Een parlementarier zei in die dagen: “als het (scheiding) nu weer mislukt moeten we een sterker insecticide (!) gaan toepassen”. De beeldenstorm in Holland was meer een onderlinge religieuze twist tussen katholiek en protestant: hier was het de Staat tegen DE KERK. In 1905 wordt DE scheidingswet aangenomen, overigens maar enkele jaren VOOR.....Turkije! In 1904 vertrekken 60.000 religieuzen uit Frankrijk; zij gaven onderwijs op katholieke basis. In 1906 verbreekt Pius X de diplomatieke relaties met La France. Bij het inventariseren van al het kerkelijk bezit gaat het er ook fors aan toe: kerken en zelfs tabernakels worden door de sterke arm opengedrukt! Soldaten slaan kerkdeuren in puin en

dragen (?) daarna biddende monniken naar buiten. Immense schok vooral in het katholieke binnenland! Daarom heeft Frankrijk nog steeds iets “anti-clerikaals”; nog steeds bespeurbaar. Maar, in mijn familie-omgeving was er ooit een grootvader die ook niet echt van de “zwartrokken” hield en die driftig kon spreken over “hemel h...” als hij de nonnekes bedoelde. Ik weet alleen niet waarom hij zo “ertegen” was. Jammer. Overigens blijkt het erfelijk te zijn. Opnieuw is in Frankrijk (en Nederland) van alles over “de scheiding” te doen. Hier debatteert men over het subsidieren van moskee- en scholenbouw (islamitische dan). Niet omdat de minister islamiet is, nee, de minister wil GREEP op de geldstromen krijgen. Want nu betalen Algerije, Qatar etc. de moskeebouw en de islamitische scholen..... Dat gaat niet goed vinden ze hier. En, net als in Nederland, zitten er spionen van de overheid in de moskee. Geen late bekeringen, nee, “meeluisteren” naar staatsgevaarlijke praat van de imam. En dan, eruit met de mijnheer, huiswaarts. (naar landen waar dat overigens ook NIET mag, op enkele na!). Rita is er recent ook mee begonnen, horen we. Dan denk ik altijd heel even aan het ...amendement. Dit katholieke geschrift deed in de 50-er jaren in Nederland nog verkonden op de preekstoel, dat stemmen “op de rooien”, niet kon! Excommunicatie was denkbaar. Rooie katholieken kregen bij DSM geen baan; want de voorspraak van de pastoor ontbrak. Stoute, rooie revolutionairen werden “gediscrimineerd”. Ook uit de (aangetrouwde) familie weet ik van een opa die op 1 mei achter de rooie vlag marcheerde door het dorp. Schande voor hem en de hele familie! De communie zal hij wel niet steeds hebben gekregen in de kerk!

Nu opnieuw Staat tegen Kerk en ...Kerk tegen Staat. Krachtmetingen met pijnlijke kanten. L'histoire se repète! Leuk vak, geschiedenis niet? Verplicht vak voor...”politici” ; dat zou ik willen aanbevelen.

**SELECTIE BIJ DE POLICE NATIONALE.

Als je in Frankrijk in overheidsdienst wil moet je aan een landelijk “concours” meedoen. Iedereen! Uitdrukking van de “EGALITÉ”. In deze moeilijke tijden is er een massale run op dit concours; immers “ être fonctionnaire c'est pour la vie”. (ambtenaar ben je voor het leven). Dat zal helaas niet waar blijken in de toekomst, vrees ik.

Wil je ook nog bij de Police Nationale (de burgerpolitie, want de Gendarmerie is een legeronderdeel) dan zijn er natuurlijk ook nog fysieke eisen. Twee dingen: voor je verhouding gewicht/lengte zijn er regels en voor je algehele fitheid/sportiviteit moet je een test doen. Nu zijn er steeds meer vrouwen bij de Police gegaan; het loopt wat uit de hand daar in mannenland. Dus moet er wat “afgeknepen” worden aan de vrouwenstroom. De genoemde verhouding is nu een pietsie veranderd zodat dames er sneller buiten vallen. Een sollicitant die 20,42 scoorde werd afgewezen. Immers de norm is tussen 21 en 30. Gewoon te mager dus; niks in de spierballen. En dat is lastig bij boeven vangen. Want dan moet de mannelijke teamgenoot veel harder vastpakken niet? Dus gewoon wat meer ijsjes eten, en het is weer kits niet? Maar deze dame pikte het niet en ging naar de rechter: discriminatie vond ze. Die zet helaas dat de politieboys gelijk hadden. Nee, vond deze dame toen nog. Ze gaat naar het Europese Hof met haar klacht.

En dan zien wij iedere avond op TV een vrouwelijke commissaris met een “getalletje” van hoogstens 19! Dat is zeer aangenaam en... dat kalmeert mannen toch? En zeker boeven denk ik? Dus is er toch anti-feminisme aanwezig in de politie-praktijk? Persoonlijk denk ik dat de dame een superkandidaat is voor de recherche: namelijk een echte doordouwer. Het is maar HOE je het wil bekijken.

**OUWE FRANSEN.

Men beweert dat de fransen hier altijd al oud werden. Ook VOOR de Europese immigratie. Maar nu is dat nog “erger” geworden: de gemiddelde levensverwachting is hier NU....80 jaar! Sinds ...2002, 10 maanden hoger! Echt waar! En 55 (!) jaar hoger als ... rond 1750. In 2004 gingen er heel weinig dood hier: door de snelheidsmetingen, het uitblijven van de griep enomdat er zo VEEL dood gingen in de hete zomer van 2003. Wie zei dat de politiek zich niet met “euthanasie” moet bemoeien? Zo moeilijk blijkt dat ook weer niet te zijn.

Voer voor politici, ethici en premiebetalers aan de AOW en...pensioenfondsen. Onze (klein)kinderen zullen wel moeten werken tot 75 jaar en gemiddeld...wel 100 jaar oud worden. Zegt men! Ik schaam me nou al rot.

**SURF NAAR UW BIEB-BOEK.

Google digitaliseert miljoenen boeken om te beginnen voor een slordige 200 miljoen dollars. Die worden "op het net" gezet en iedereen kan ze dan GRATIS raadplegen (maar NIET printen overigens!). Stel u voor: 50 miljoen werkjes uit alle top-biebjes van de UK en de VS zo maar onder uw toetsenbordje. Maar, hoor ik u zeggen, alleen VS en UK bieb-jes? Jawel dus. Nou denkt U dat Sjors de Fransen weer eens moest plagen, want dit leading country in "cultuur" heeft een fenomenale boekenverzameling in Parijs: Le Bibliotheque Nationale. Die is enkele jaren geleden gereedgekomen voor 300 miljoen en het accessysteem: was een karretjessysteem met rails en computers. Dat deed het jarenlang niet, was een fout concept. Bijzonder jammer. Want de Fransen waren al in 1988 van plan hun bieb te digitaliseren maar de technologie was toen te beperkt. Dus werd het andere keus voor deze PIONIERS! En nu komt Google en vroeg OOK aan de Fransen om mee te doen. Dat schoot helemaal in het verkeerde keelgat: Amerikanen die gingen digitaliseren aan het heilige bezit van de Franse cultuurtempels? Ondenkbaar. Non.

Daarom staat de Nationale Bieb in Parijs niet op het (Google)-net. Gelukkig wel veel Franse werken, want die staan ook in de uni-biebs van de Amerikanen en Engelsen. Maar niet alles, of course. Zo keert zich de politieke afkeer tegen het eigen beleid, nl de Franse cultuur propageren in de wereld! De Franse regering is nu woest op de conservatiefjes die dit deden en ze willen nu weer wel bij Google instappen. Maar nu echter achteraan. Merde. Ik moet hier dus echt van wenen. Mijn grootste hobby krijgt weer een knauw. Le Progrès (De Vooruitgang) was eens een grote kreet van de Franse PC (commununistische partij): maar dat geldt niet voor bibliotheken en boeken en zeker niet voor... Amerikanen. We gaan de verkeerde kant op: oud ressentiment is weer volop aanwezig. Poor world.

**LES FRANCAIS SONT BIZARRES!

Onder deze kop stond er een ander commentaar van in Frankrijk van buitenlanders die naar dit schone land emigreerden. Het werd een bonte verzameling. Een bloemlezing:
-De taal. Jullie Fransen zeggen "ver" en schrijven: vert, vers, verre. Dus jullie spreken de helft niet uit. Dit is een wanhoop voor mensen die hier met het Frans worstelen. Maar het Frans blijft wel DE MOOISTE taal ter wereld, hoor!

-Samenleven. Toen ik de moeder van mijn verloofde bezocht in het bejaardentehuis, was ik enorm geschokt. Dat zegt een Vietnamese die hier 5 jaar woont. Je moeder zo "wegstoppen"? Ondenkbaar, onfatsoenlijk. In Vietnam woon je met plezier samen met je ouders of schoonouders; je stopt ze niet weg. Cultuurverschilletje dat ook de Arabieren hier zeer ergert.
-Niet aangemelde bezoeker: geen bouffe!

Als je hier ergens binnenvalt zonder afspraak krijg je niks te eten. Dat kan niet. Een Afrikaan die hier al lang woont begrijpt daar niks van: in zijn land is de volle gastvrijheid een elementaire fatsoensnorm. Iemand geen eten aanbieden staat gelijk met een grote belediging. Je sluit je dan zelf uit!

-Amerikaanse cultuur bestaat niet. De invloed van de VS en hun cultuur is enorm, ook in Frankrijk. Tot groot afgrijzen van de Franse intellectuelen die hun cultuur vooropstellen en extreem willen afschermen. Dat is, zegt een buitenlandse journalist, is verhulling van een minderwaardigheidscomplex. Die Fransen zegt hij, willen niet eens naar je verhaal over Amerikaanse cultuur luisteren. Weg ermee, bah. En dan te weten dat het vrijheidsbeeld in Frankrijk werd gemaakt en dat de Fransen de moderne nieuwe Amerikanen bij hun start fors steunden. Ze gaven de ideeën uit de Franse revolutie aan de eerste Amerikanen. Daarna zijn ze allemaal verdwaald. Historie en beweging: een duidelijk voorbeeld van de never-ending dynamiek in loop van de tijd. Nu zij we er weer eens stevig getuige van.

**DE NIEUWE HUURDER VAN BERCY.

Er is weer een nieuwe minister van Economische zaken en Financien in Frankrijk; zijn voorganger haalde drie (!) maanden. En in 10 jaar hadden we dan ook tien ministers die op Bercy woonden. De vorige bleek een "appart" te bewonen (dienstwoning) van 600 m2 (!) in de duurste hoek van Parijs. Dat kwam in de krant en drie dagen later stond de verhuishwagen voor de deur: exit Monsieur Guimard! Nu gaat Thierry Le Breton, 50 jaar, en geniaal manager het stokje overnemen. Hij reorganiseerde al drie mammoetbedrijven die alle drie vroeger staatsbedrijf waren. En met enorm succes. Echt indrukwekkend.

En in zijn "jeugd" was hij wereldreiziger en "americofiel" en... succesvol schrijver van science-fiction boeken. Flink verkocht. Zijn managementstijl is handig maar verre van flauw. France Telecom werd gered maar er sneuvelden 19.000 banen. Die waren gewoon overbodig zei Thierry. Grote fik bij de vakbonden eerst, maar het failliet van Telecom was aanstaande. Dus deed Thierry wat moest gebeuren en nu... worden er weer mensen aangenomen bij Telecom. Kortom dit MOET de economische redder van Frankrijk worden voor Chirac en Raffarin. Hun laatste hoop, want in 2007 moet er al opnieuw worden gestemd. En de portemonnaie van Marianne is hartstikke plat en, helaas ook, die van vele fransen. Nog steeds 10% werkloosheid en 11 miljoen mensen (15%!) ONDER de armoedegrens. Ga er maar aan staan.

Thierry, een goedlachse krullekop, die op Julien Clerc lijkt is een en al optimisme. Ik duim echt voor hem en bewonder zijn moed. Hij neemt een enorm persoonlijk risico. Dit soort politici moeten we hebben: mensen met "guts". Links en rechts houden hun hart vast.

**SNCF STAAKT....MINDER!

Op 10 maart was er weer eens een algemene staking en duizenden fransen stonden woedend op de perrons. De oude indruk van een wild stakende spoorwegorganisatie was weer eens stevig herbevestigd. Maar dat schijnt toch net meer waar te zijn; ze staken..... minder!

De statistiekjes van deze staatsonderneming gerund door de CGT= de vakbond, (zeggen sommigen) vertoont ongelooflijke dingen:

-in 2004 werd er slechts 0,55 dag per werknemer gestaakt (gemiddelde!). Overigens is dat in Nederland cs al schokkend!

-in 2003 was dat echter 2,26 en in 1995 zelfs 5,82!

Dus 2004 was een topjaar in arbeidsvrede. Proficiat dus, Louis Gallois (de grote baas)! Hij dwong veel respect af bij de kampioenen van het platleggen; want hij voerde het "sociale alarm" in. Dat is een soort "112" voor als je wil gaan staken. Ben je dus ziedend, bel 112 en onmiddellijk komen vakbondsbonzen en management samen in crisisberaad. Sinds oktober 2004 waren er 244 alarmcalls en ...80% werd tijdig geblust! Dat is de onvervalste poldertechniek, maar nu ook bij het franse spoor?

Nou zijn de komende jaren ook niet echt makkelijk voor onze arme "cheminots". De concurrentie op het vrachtspoor (weer die vermaledijde Brusselenaren, merde) komt er per 2008. De franse staat mocht na veel smeken EENMALIG 800 miljoen eurotjes steun in de SNCF-vracht pompen en nu mag de regio(=provincie), dus de conseil regional, beslissen over openen en sluiten van (on)rendabele lijnen in de regio. En dat is dichtbij na dat verre Parijs! Dit alles: "fait peur" (maakt angstig), want nu moet modernisering worden nagestreefd, anders komen er grote problemen en ... ontslagen.

Onder grote Brusselse druk worden de SNCF nu dus toch nog gemoderniseerd, net voor de olie op zal zijn, en wij dus hopelijk wel in een trein kunnen stappen, die in het spoorboekje staat.

Dit alles heeft maar weinig van doen met het franse wonder de TGV! Want daar heeft men al langer alles gedaan om de service voorop te zetten; NA de vakbond dus. Nu stap 2 dus, de rest van de spoorwegen; mn regionale verbindingen. Louis: chapeau!

**GROTE INNOVATIE VAN FRANS BUITENLANDS BELEID.

Het was hoognodig dat er eens iets echt nieuws gebeurde in de wat stoffige diplomatieke wereld. Welnu, La France heeft hier een echte primeur. Een uiterst onorthodoxe aanpak!

Ik leg het u uit:

Buitenlands beleid is, kort gezegd, het invloed uitoefenen op andere landen om te bereiken dat jij het beter krijgt en/of dat je problemen met een land verminderen of verdwijnen. Nou en het maximum aan invloed krijg je als je.... een Minister van Buitenlandse zaken van een ander land.....op de salarislijst hebt van je eigen Ministerie van BZ! Dat lijkt mij duidelijk. Immers, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt! Het nieuwtje werd door de recalcitrante krant Le Canard Enchainé gemeld (merci Bill!).

En het ging zo:

Frankrijk had een dame als Frans Ambassadrice in Georgië. Toen dit land zijn nieuwe regering kreeg (na de vredige revolutie) zocht men daar een Minister van Buitenlandse zaken. Normaal. Toen werd de franse ambassadrice, die van origine Georgië is, gevraagd om de vacature te vervullen. Snel de nationaliteit aannemen en... ook La France had geen problemen. Integendeel! Immers De VS doen er alles aan om in Georgië hun invloed (tegenover de Russen) op te voeren. En JC wil dat wel effe in de gaten houden. Dus de Minister van Georgië bleef op de salarislijst staan van het franse Ministerie van BZ. Ze ontvangt onveranderd haar 15.000 euro per maand op haar Parijse bankrekening. Om af en toe een leuk Diortje te kopen en een goede fles. U begrijpt dat er een flinke rel ontstond toen de "Canard" dit onthulde. Commentaar van de regering was: ja, het klopt hoor. Verder "no comment".

U begrijpt de Frankrijk deze move gaat uitbreiden naar ander interessante landen. Nu weten wij dus al dat Minister Bot zijn baantje zal verliezen aan de Franse Ambassadeur in Nederland! En dat de Ollandse Ambassadeur in Parijs minister Barnier zal opvolgen. Etc. Dat is toch prachtig. Toegegeven het kost een salarisje meer, maar dat wordt toch ruimschoots goedge maakt door onze greep op de buitenlandse politiek van La Douce France.

Het enige probleem dat ik als oud-managementconsultant zie, is de wat complexe aanpassing van het management development- systeem in de ministeries van BZ in Europa. Maar daar zou zelfs ik wel wat op vinden. Als ze me willen bellen: ik ben thuis. (Merci Bill, pour m'informer!).

.....
.....

II.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

**DRAAI UW WERELDBOL EEN HALVE SLAG (oftewel: verwerp uw eurocentrisme).

.Entrée.

Laten we luchtig beginnen met een anekdotisch verhaaltje. Ooit had ik stevige discussies met een (vroegere) franse buurman, een wijnboer. Die kon enkel denken vanuit de "grandeur de la France". En ik snapte maar niet waar hij het over had. Integendeel, ik dacht dat het La France helemaal niet zo goed ging. Al bekvechtend zag ik in zijn kamer een oude globe staan en ik begreep wat ik nu ermee kon doen. Ik zei dus tegen Jean: kijk eens op je globe en constateer hoe piepklein La Douce France is op die dikke voetbal alsje de rest beziet. Dat hielp natuurlijk helemaal niks. Kijk je op diezelfde globe naar Nederland dan ga je spontaan huilen. Maar je weet ook dat de Ollanders ooit DE zeevarende wereldnatie waren en koloniën hadden die tientallen keren zo groot waren als het polderclubje.

De vraag van nu is, of de omstandigheden van nu nog wel iets hebben van die van "toen" dwz de 17^e-eeuw voor Olland en de "glorieuses trentes" (1960-90) voor Frankrijk.

Dat als ter inleiding.

.De boodschap achter de titel.

Als u de titel nu nog steeds afwijst dan heeft u ernstig last van “eurocentrisme” en “een ernstig verouderde mentale wereldkaart”. Dat moest ik wel concluderen uit de lezing van vele artikelen van Duitse, Nederlandse en Franse “deskundo’s”. Europa wordt in hoog tempo een “virtuele supermacht” schrijven ze, en dat vooral in de ogen van de omringende groten. De VS, Japan, China voorop nu. Ze kijken met verbazing naar ons opgeblazen gedrag in de wereldpolitiek en begrijpen niet waarop onze arrogantie eigenlijk stoelt. Dat is keiharde taal niet? Europa heeft nog niet half door hoe we ECHT worden gezien en hoe ver ons positieverlies al gevorderd is. Als ik Schröder c.s. wanhopig zie vechten, en met draconische middelen, (echt ongehoord), tegen de rappe afglijpartij in Duitsland, begin ik het beter te snappen. 5,5 miljoen Arbeidslosen, nooit vertoond, en ...het gaat gewoon door ondanks het afbreken van alle sociale voorzieningen, superliberale arbeidscondities etc. Hij snapt het niet meer en het “Grosse Vaterland” al helemaal niet. Een drama eigenlijk, een heldenstrijd die verloren lijkt. Een Duitse vriend, vroeger exportdirecteur van Siemens, zei bij een discussie tegen me: “Aber Leon, je weet toch dat ca 50% van de buitenlandse handel van een Europees land met zijn directe burens plaats heeft? Also, was interesseert u China?” Nou is hij erg voorzichtig geworden omdat hij ziet dat de hele groei van de economie uit NIET-buurlanden moet komen en erger nog dat de handel met de Europese burens...afneemt. Die hebben nl ook een probleem. De bekering van vriend Klaus is dus aanstaande, vrees ik. Ons landje met Gerrit als brave centenbaas snijdt driftig en bij herhaling in de kosten en blijft binnen de 3%-ruimte. Keurig toch? Maar ik weet uit mijn oude vak, dat kostenbesparen niet de kunst is maar wel visie, vernieuwing en ondernemersgedrag gebaseerd op een strategie. En wie ziet dat dan in Nederland? Ik niet zo duidelijk, zeg ik U maar eerlijk. Ook niet met 500 miljoen “innovatiegeld”, zonder een ...plan. Ai dus. .Verder met “de les”.

Europa heeft weinig tijd voor “strategie”, maar wel voor gekibbel over de grondwet en onderling geduw in Peking over wie wat mag/moet. Een zielig gezicht voor de Chinezen en de Japanners en...de VS. Europa wil een permanente zetel in de Veiligheidsraad en “opheffing van de het wapenembargo tegen China”. Waar bemoeien ze zich mee zeggen de Amerikanen en de Jappen IN KOOR? Wij wonen in Azië toch en niet zij? En de VS grenzen toch zowel aan de Atlantische als aan de ...Stille Oceaan? De VS staan er veel beter bij qua geografische positie, bondgenootschap met Japan, en zeker militair; Europa is de facto een dwerg geworden. Goed bezien is het positieverlies van Europa al tientallen jaren bezig. De tweede globaliseringsgolf (internet) is nu volledig uitgewoed en de derde begint nu, steeds duidelijker. En dat zal een tsunami zijn vergeleken met de voorafgaanden. Men zegt dat Europa al jaren “boven zijn echte stand (positie) leefde”. Door de Koude oorlog en de ligging als battle-ground tussen de superpowers de VS en Rusland. Slechts daardoor waren ze nog van relatief forse betekenis en zo lang. Nu is die positie totaal voorbij! Europa staat op een stille plek van de globe van verre te kijken naar de echte spelers op het wereldveld. Nu drie miljard mensen instappen in de wereldeconomie (China, India en Rusland) kan er enkel maar een schok ontstaan. Ook al doen er “maar 300 miljoen” (10%) ECHT mee dan is er nog sprake van...TWEE keer de arbeidsbevolking van de VS of Europa! Het risico van banenverschuiving en welvaartsverlies is voor Europa echt groot te noemen: zie nu al om u heen. En wij maken ons druk over het referendum over de Europese grondwet en Frankrijk wil tegenstemmen....en Nederland ook? Tragisch, een drama eigenlijk. Het navelgestaar heeft ons compleet blind gemaakt voor de enorme veranderingen in de wereld. Het beeld van de neergang van een beschaving duikt op. Europa zal al alle kracht nodig hebben voor zijn problemen in het Midden-Oosten (de radicale Islam o.m.; Israël-Palestijnen) en ...Afrika. Want zij zijn onze ECHTE burens....en toekomstige handelspartners...lokaal op de bol! Proficiat! Als je nu de zeer gestoorde verhoudingen ziet tussen Frankrijk c.s. in Cote d'Ivoire, Togo etc. is er nog wel wat te verbeteren aan onze mondiale burensrelaties. Er schrijven nu al mensen dat het moslimradicalisme en de frictie in het Midden-Oosten eigenlijk maar “flutfrixities” zijn...vergeleken met de mastodontenslag die aanzwelt! Dan geloof je je eigen oren toch niet meer? Maar het zijn geen schooljongens die dat nu publiek en zeer expliciet schrijven.

Dan hoor je ook, dat het aandeel van research in het landsbudget van Europese landen veelal rond 1% ligt. Erg? Nou ja dat ligt in China heel veel hoger en ook in de VS: drie keer zo hoog. Strategy first dus, aldaar!

Ik heb nu mijn doemscenario (geschilderd door hoge economische omes, let wel) wel uitgebraakt en u.... vind het nu ook echt genoeg. Dus gaan we wat spelen met oplossingen.

.Wat nu, dus?

Nou zegt Le Pen cs: de grenzen dicht. Gewoon uit Europa stappen en wij (Frankrijk) voor ons alleen; we gaan voor onszelf beginnen. Gezelliger en zonder dat gedoe van buiten. Nou, dat verkoop ik U, intelligente lezer niet. Zie bijvoorbeeld Roemenië en....China: nadat de oude keizers 200 jaar geleden de muur bouwden en de zaak op slot ging. Tot men (na) de revolutie men tot inkeer kwam. En hoe. Nee, dit is het toch niet.

.Dus dan maar wat anders.

Als we nu eens overgaan tot de houding: "If you can't beat them: join them" ? Niet slecht toch? Maar bij wie moeten we ons aansluiten dan? Niet zo duidelijk. Want nu sluiten we ons nergens bij aan (als Europa) en maken dansspasjes voor en tegen iedereen, eigenlijk. We weten het niet. En, we zijn het helemaal niet eens in Europa over "de nieuwe realiteit van onze positie". De politici niet...en zeker de volkeren niet. Als ik hier beleef hoe oneindig ver de franse bevolking nog weg is van enig inzicht in "hun realiteit" sta ik verwaasd te kijken. Niemand durft het te zeggen, men draait rond in oude straatjes al studierend op zijn navel. Eigenlijk iedereen op ZIJN eigen navel. De pedagogiek is geheel verwaarloosd. Is het beter in Nederland? Ik weet het niet. Wel in Duitsland zie ik tot mijn grote vreugde. Als U WDR kunt zien dan moet U eens kijken naar de uitzending: HART ABER FAIR ! Fantastisch, een voorbeeld voor alle media en politici. Men praat daar, analyseert en concludeert vanuit het besef: "Wir sitzen Allen im selben Boot"! Dus eigenlijk gewoon weer wat polderen?

.Weet ik veel!.

Weet ik veel hoe dit nou verder zou moeten. Maar ik ben ook gepensioneerd. Vroeger als managementconsultant zei je dan: we gaan de zaak eerst eens flink "unfreeze" (wakker schudden/opschudden=shocken dus). Daarna nemen we "de goedwillenden die het licht zien" mee op een nieuwe heilsweg. Vervolgens werken we ons te pletter, zaniken niet meer over rechten maar nemen zoveel mogelijk plichten op ons. We geven mogelijk zelfs een deel van de pecunia op en gaan 'on de move' naar betere tijden. Dat kost tijd en intussen moet de bank nog effe voorschieten. Dat zal enorm pijn gaan doen, mn zij die eruit vliegen cq zij die niet meer mogen meedoen. We kunnen ze dat niet echt goed uitleggen: ze moeten dus zwijgen en...accepteren. Mooie theorie, die niet zo best past bij een democratische gemeenschap. Maar let op: HARZ IV in Duitsland is precies dit! Dus toch doen?

Onvermijdelijk?

Niet in Frankrijk denk ik dan. Daar zal het raken van de harde bodem pas tot ommekeer leiden, OMDAT nooit iets werd uitgelegd. HOE welvaart ontstaat en moet worden "gefabriceerd", is hier een echt geheim.

.Mijn laatste hoop.

Er blijft mij dus niet veel over dan een ding. Te hopen en te geloven dat China cs in hun begroting een fatsoenlijke post "ontwikkelingshulp" zullen opnemen. Zoals wij dat "deden". Zeggen we 1%? Want nu ontdekken we eigenlijk wat er gebeurt als de "onderontwikkelden" zelf hun boterhammen komen halen in ons huis (als immigranten) en ze ons zelfs zo knap gaan nadoen, dat wij er niet meer tegen kunnen en dus onze welvaart deels aan "hen" moeten afstaan. Is dit dan toch een beetje de les? U moet me helpen, want nu voel ik me echt niet zo lekker meer.. Hullep dus. Ik reken op....U!

INGEZONDEN REACTIE.

Beste Leon,

Het is echt nodig om je te troosten; maar eigenlijk had je zelf kunnen bedenken dat je de huidige ontwikkeling nu ook in een ander, positiever, perspectief kunt zien.

Egypte, Griekenland, Romeinse rijk, China (ja!), Spanje, Portugal, Frankrijk....ze waren allemaal ooit middelpunt van de "beschaafde wereld". Sommigen duizend, honderden jaren, anderen korter. En in alle gloriestories was er sprake van perioden van crisis, soms zeer diepe, die met veel energie (lees geweld) moesten worden overwonnen. Sterke mannen traden op zoals Caesar, Napoleon, Adolf H., Adenauer, de Gaulle....Dus een "natuurlijk" verschijnsel in elke ontwikkeling en nu dus ook in ..Europa.

De aanval kwam vaak "van buiten" en leidde vaak tot samenballing van krachten, eenheid in optreden. De crises kan ook zeer versterkend werken. Dus laten we geen denkfout maken en beseffen dat het nu mogelijk niet om een apocalyps gaat maar om een crisisperiode in een grote ontwikkeling. Een visie die typerend is voor een historische benadering. Dus kop op en handen uit de mouwen.

Ik zal je goed in de gaten blijven houden om te bewerkstelligen dat je niet vergeet ook andere kanten te blijven zien aan wat zich afspeelt in deze spannende tijden.

Amicale groet,... Noël.

(Deze ingezonden reactie droomde ik, na het schrijven van mijn stukje. Waar dromen al niet goed voor kan zijn).

RELIGIES.

**DE GROTE DRIE.

Een citaat: "Enkele jaren geleden was openlijk afstand nemen van de Islam politiek gezien uiterst incorrect"!

De huidige discussie.

Schrijven en praten over "de grote drie" (monotheïstische religies) is nu wereldwijd volop te beleven. Het is intussen alleszins "politiek correct" om flink en degelijk te zeggen wat je kwijt wil , ook rond de islam, en dat werd dan ook tijd. In Nederland waren van Gogh en Hirschi Ali stevig begonnen. Nu vliegen vele potige publicaties je om de oren. Een engelse wetenschapper van Egyptische komaf, doet nu ook een stevige duit in het zakje met een opzienbarend boek. Zij belicht de "agressieve geschiedenis van de islam" en behoort nu, volgens sommige collega's tot de "vooringenomen" tegenstanders van de Islam.

Want ons aller probleem is nu geworden dat velen, op een uitzondering na, schrijven vanuit een missionerende overtuiging en een stevig vooroordeel. Maar weinigen blijven/kunnen de zaken benaderen vanuit een "neutraal/objectief" standpunt. Oppassen dus!

Ik geef U wat zaken aan uit haar schrijfsels en uit die van commentaargevers op haar boek:

-Moslims verdraaien hun boodschap uit politieke redenen. Europa is eigenlijk nu al "onderworpen" aan de Islam en de facto al "Eurabië" geworden. Er zijn nu al 10 miljoen moslims in het "christelijk-joodse" Europa. Turken in Duitsland, Albanezen in Italië, Marokkanen in Spanje, Pakistani in de UK en Algerijnen in Frankrijk. In Franrijk b.v., 3 miljoen moslims en maar 600.000 joden.

-De Islam maakt bang; zeker nu de oppositie ertegen snel publiek wordt. M.n. in de strijd tegen "hun" behandeling van vrouwen. Zeker nu opstandige vrouwen, zoals b.v. in Duitsland recent gebeurde, hun betutteling niet meer accepteren, en ... worden vermoord!

-De Islam verleid de jongeren zonder perspectief. Europa wordt van "binnenuit" aangevallen op haar waarden. De niet-radicalen moslims hebben zo mogelijk nog meer angst dan de andere Europeanen. Zij zien HUN perspecrief verdampen en zijn bitter.

-De overal aan te treffen schets van de Islam is:

- intolerantie ten opzichte van andere opvattingen en religies.
- onbuigzaamheid en conservatisme
- blind geweld
- geweld tegen vrouwen.

De Islam lijkt een imperialistische godsdienst die ook de "ware godsdienst" claimt te zijn. De andere twee mono's zijn "vervalsers" van de ware boodschap. Immers de Joden claimen dat

zij het uitverkoren volk zijn en de Christenen hebben de “goddelijke drie-eenheid” uitgevonden: een doodzonde in de ogen van de twee anderen. Weliswaar was de Islam tegenover de onderworpenen (van de godsdienst van “het Boek”), ogenschijnlijk veelal tolerant; ze kregen de status van “dhimmis” (=beschermelingen). Wel moesten ze extra belastingen betalen voor hun “bescherming”.

-Is de Islam de ware? Kan de Islam wel claimen de “ware” te zijn? De basis van de Islam is het joodse geloof, de profeten zijn grotendeels bij de “anderen” geleend. De Hadith (leefregels,gewoonten) lijken erg op die in de Talmud. Enz. Maar ze geloven niet in het goddelijke van Christus en... niet in zijn kruisiging. Volgens de Islam hing er een dubbelganger van JC op het kruis. Overigens is dat al veel vaker beweerd.

-De gelijke oorsprong is helaas geen voordeel ten dienste van een echte dialoog tussen Islam en de twee anderen. De openbaring is door de volgelingen van Mohammed herschreven en zelfs Abraham is, zeggen zij, geen jood of christen geweest maar...moslim!

-De Islam verbiedt gedwongen bekeringen; maar toch worden Christenen nu zwaar vervolgd o.m. in Soedan, Pakistan en Irak. De islam is in de praktijk even intolerant dan als haar beide mono-zusters.

-Lang geleden prefereerden Joden en Christenen een bezetting door de moslims BOVEN die door bv de Byzantiërs en de Romeinen. Ze werden veel minder belast door deze bezetter en de moslimnomaden maakten gaarne gebruik van de bestuurlijke ervaring van Joden en Christenen. Ook mochten deze volop deelnemen aan cultuur en politiek leven. In El-Andalus (Spanje) gaven de moslims grote subsidies aan de joodse academies die de Griekse klassieke mythologie etc. vertaalden. De joodse geleerde Maïmonide stond bij hun in hoog aanzien. Deze fraaie coëxistentie werd in 1492 wreed verstoord door de christelijke heroveringen. In de 2^e-wereldoorlog doken vele joden in Parijs onder in de ...moskeën aldaar en werden gered! Dat is nu niet meer denkbaar.

De vrijheid van denken in de Islam.

Velen wijzen op de eis in de Islam dat de wil van God blind gevolgd moet worden. Met God is enkel ONDERWERPING aan de orde, geen discussie. In de bijbel zien we Abraham in discussie gaan met God en zelfs Jezus verzucht dat zijn Vader hem heeft verlaten. Maar dat is toch ook zo bij de islam: Mohammed liet zijn volgelingen weten dat hij met God onderhandelde over het dagelijkse gebed. Hij kreeg het, zei hij, voor elkaar om de eis van 50 (!) gebeden per dag omlaag te krijgen naar...de huidige 5. Dus weer een misverstand dat radicalen rondstrooien? Maar wat te denken van huwelijksdwang en sluielragen? Heeft de vrouw een vrije wil? Dit is voor velen HET schandaal van nu.

Om in Europa te kunnen functioneren zal de Islam zijn starre Wahhabitisme moeten afleggen en zijn “eigen interne revolutie” moeten beginnen. Die eis ligt er nu wel expliciet en, in heel Europa.

Is er verzoening tussen “de drie” denkbaar?

Tussen Islam en Joden is dit verder weg dan ooit. In Frankrijk zijn de jongere moslims uitgesproken anti-semitisch. De Kerk verzoende zich met joden en islamieten al in 1965. Johannes-Paulus II ging als eerste naar de moskee in Damascus om te bidden voor een betere onderlinge verstandhouding. Maar de kruistochten zijn weer niet de mooiste perioden van het christendom.

Vooraf in Afrika zijn Islam en Christendom grote concurrenten; de islam is daar uiterst agressief. Men vecht tegen elkaar met alle middelen.

In Frankrijk denken alle Algerijnse moslims nog vaker aan een decreet dat in Algerije de joden meer rechten gaf dan de moslims. Terwijl Algerije een echte provincie was van dit land! En de Algerijnse bevrijdingsoorlog, een hele heftige, deed en oet ook geen goed aan toenadering. Zeer zwaar oud leed!

Is een open debat dus nu wel mogelijk? Of moet er nog minstens een generatie passeren? De factuur van het verleden is volgens velen, over en weer, nog lang niet voldaan. Daar lijkt het op. Maar toch moet er nu politiek en maatschappelijk gediscussieerd worden en... er

moet duidelijk worden opgetreden waar de wetten worden geschonden. En, intussen moeten we hopen, dat de angst het verstand niet compleet blokkeert. Zowel bij niet-moslims als bij de goedwillende moslims. De laatsten zijn echte slachtoffers aan het worden. De enige weg blijft de dialoog, maar vaak is die overtuiging er pas NA de oorlog. Zo zijn wij, de mensen.

Tenslotte een lijstje van data dat mij intrigeerde. De periode is : het jaar 0 (geboorte Jezus en start christendom) tot Madrid 2004:.

600 ca. Mohammed profeteert. Hij en zijn volgelingen veroveren vele gebieden.

720 El-Andalus (moslimstaat) ontstaat in Spanje.

1099 Jerusalem heroverd door de Christenen.

1450-1571 Het Ottomaanse Rijk.

1492. Granada heroverd; de Christenen jagen Joden en Moslims weg.

1830 Frankrijk (ea) veroveren Noord-Afrika om Algerije.

1924 Kemal Atatürk : het moderne Turkije ontstaat. MET scheiding Kerk en Staat.

1928 Freres muzelman in Egypte: fundamentalisme; theorievorming.

1932 Oprichting Koninkrijk Saoedi-Arabië: strenge Wahhabiten komen aan de macht.

1948 Proclamatie van Israel

1967 6-daagse oorlog Israel-Egypte

1979 Taliban in Afghanistan.

1995 Paris: eerste aanslagen radicalen.

2001 New York: WTC.

2003 Golfoorlog Irak

2004 Aanslag Madrid.

????????????????????? wordt vervolgd.

**DE SIRA.

Net als bij de bijbel voor de christenen , is er ook meer dan alleen de Koran voor de moslims. Naast de Haddith (gewoonten van de profeet) bestond er "altijd" al de Sira. Geschreven door tijdgenoten van Mohammed in de 7^e eeuw in El-Andalus dwz het door de moslims bezette deel van Spanje. En net als bij de Evangelien, de apocryphen (de niet officiële bijbelse teksten) is wat er in de Sira staat over Mohammed op vele punten nogal anders dan de Koran ons laat lezen. Historisch gezien niets ongewoons, maar wel voor fanaten die met de teksten politiek willen bedrijven.

Om te proeven, enkele pikantere "tegenstrijdigheden" of verrassingen.

Mohammed was degene die ook de nationale eenheid bracht in het Arabië van toen en daartoe moest hij politiek onderhandelen. Bijvoorbeeld met de lokale machthebbers in Mekka. Zij besloten na overleg, dat zij hun goden zouden behouden en dat Mohammed zijn God (Allah) mocht propageren. Net als bij JC, werd Arabië bedreigd van buitenaf door Byzantijnen en Persen en dus was eenheid nodig, ter verdediging. Mohammed moderniseerde en werd de grondlegger voor een schitterende beschaving.

Nu verscheen er een nieuwe uitgave van de Sira, geschreven door twee Egyptenaren; de een joods en de ander moslim. Beide waren vroeger marxisten en zagen dus de Egyptische gevangenis lange tijd van binnen. Uit hun uitgave en hun commentaar het volgende:

- Er waren 4 versies van de Sira, ontstaan in de loop der eeuwen. Ze waren erg gecompliceerd en rommelig . Wij hebben ze meer toegankelijk gemaakt in onze nieuwe uitgave.
- Mohammed liet ooit een joods echtpaar straffen omdat ze overspel pleegden, maar hij kwam daarop, omdat het JOODS recht was dat hij toepaste. Nergens in de Islamitische geschriften bestaat deze straf, die nu volop geclaimd wordt door de radicalen cq de Wahhabiten, de gestrengen.
- In de Sira wordt M. geciteerd en zegt daar dingen, die haaks op de Koran staan. M. zei zelfs ooit (volgens de Koran), dat ook hij zich kon vergissen! Geen bruikbaar geluid voor tekstfanaten dus.

- In de Koran staan vele tegenstrijdige verzen. De Sira werd uitvoerig bedebatteerd in El Andalus door moslims, joden en christenen. Dat was daar en toen zeer gewoon.

De nieuw uitgave van de Sira is zeer bruikbaar voor de hervormers van de Islam en zal helpen om het absolutisme van de starren en de fanaten aan te tonen. De hervormende krachten die een andere islam willen, zijn hierover verheugd. Steeds meer roeren zich de moslims die inzien dat de Islam zich zal moeten aanpassen aan zijn tijd. Ik ga de franse vertaling kopen en laat in de toekomst nog wel iets meer los hierover.

**TURKIJE EUROPEES?

De Turken willen echt "in Europa". Met zijn 70 miljoenen NU en 80 miljoen in 2015. De EEG gaat de onderhandelingen openen en de eisen neergeleggen. Bij velen is er nu al veel angst. Immers, dit land wordt straks het GROOTSTE EEG-land en.... is voor 99% islamitisch. Als je nu de grootste bent (of de tweede zoals Frankrijk) en je bent bang voor de Islam, dan is dit vooruitzicht erg akelig. Dit zal, zegt men, een van de redenen kunnen zijn dat de fransen in meerderheid NON zullen stemmen tegen de Europese Grondwet. Paniek alom hier. Dit alles illustreert hoe groot de onzekerheid en angst al zijn voortgeschreden, mbt de Islam. Dus nu wordt ook Turkije met een vergrootglas gezien door vele twijfelaars of tegenstanders. Dat levert van alles op; ziehier:

-Turkije is sunnitisch maar er zijn legio verschillende stromingen. Dus er bestaat helemaal geen homogeen islamitisch front.

-sinds 1923 (!) zijn Kerk en Staat gescheiden, na 500 jaar theocratie. Wat voorbeelden: De hoofddoek is VERBODEN op universiteiten en bij de hele overheid! Religieuze scholen zijn überhaupt gewoon VERBODEN! Imams worden door de staat betaald en...streng gecontroleerd door deze. De militairen (3 staatsgrepen sinds 1960) waken er over! Dit moet Geert Wilders erg slecht uitkomen: hij zei dit dan ook NIET bij zijn afwijzing van Turkije! Maar nu even de premier, mijnheer Erdogan; dwz zijn recente verleden.

Hij opende in dec. 2004 een "tuin der godsdiensten". Als uiting van tolerantie. Maar de "andersdenkenden" worden in Turkije echt niet geaccepteerd. Erdogan wilde nog niet heel lang geleden aan vrouwen geen hand geven en ging niet vergaderen/dineren met alcohol op tafel. In 1999 (!) werd hij 3 maanden opgesloten wegens "religieus extremisme". Hij wilde toen weer de hoofddoek invoeren en had het over "Europa, het christelijke clubje". In de 70-er jaren, zijn jeugd, streed hij bij de radicalen om politieke invloed. Erdogan wilde nog in 1997 samenwerking met Iran en Lybië en zelfs samen met hen een gemeenschappelijke markt oprichten. Het is dus niet zo vreemd dat Chirac erg aarzelde (en met hem nu vele fransen), of Turkije wel in de EEG moet?.

Er zijn bijna 1 miljoen Armeniërs woonachtig in Frankrijk: hun voorvaderen werden ooit praktisch geheel uitgemoord door de Turken. Deze zaak ligt nog steeds zwaar in Frankrijk: Charles Aznavour (echte armeense naam!) is een van hen. De Turken weigerden tot nu "sorry" te zeggen mbt deze genocide. Dat zit niet echt lekker dus.

In Duitsland hebben de Turken (zeker economisch gezien) geen slechte reputatie, idem in Nederland denk ik. Andere Europese landen staan redelijk neutraal. En onze vriend Sjors van de VS is GROOT voorstander van Turkije bij Europa! Want dat is, denkt hij, een radicale Islamclub minder om in de gaten te houden (door de CIA c.s. dan).

Maar een van grote VS-ideologen (Huntington), ziet het anders: hij zegt, de Turken zijn het enige islamitische land met scheiding van Kerk en Staat, economische orde, redelijk stabiel... en dus "geknipt" om straks (?) in een meer gedemocratiseerd Midden-Oosten HET VOORTOUW te nemen.... Bij de islamitische landen. Dus ONS westers "Paard van Troje", bij "de tegenstander". Tja, wat moet je nu kiezen?

Joden en Christenen hebben het in Turkije moeilijk om hun bezit te behouden, kerken te bouwen en scholen op te richten. Van de vroegere 250.000 joden zijn er nu nog maar 20.000 over. De rest vertrok. En hetzelfde met de christenen: van hen bleven er slechts 100.000 hier. Idem voor de orthodoxen (Syriërs): van 100.000 terug naar 15.000. Geen vriendelijk land voor "andersdenkenden" dus.

Istanboel was rond 1914 nog voor 2/3-de armeens/grieks. Nu is het grotendeels turks. De vervolgingen van andere godsdiensten waren er al vanaf 1880, toen de fransen, engelsen en russen in en rond Turkije hun belangen "behartigden". Recent melde een journalist dat hij een oude armeense Kerk zag ombouwen tot moskee. De fresco's uit 1200 werden vrolijk overgeschilderd, zonder enige aarzeling.

Pas over 10/15 jaar MOETEN wij beslissen over de Turken? Wat zullen wij DAN denken? Na nog meer interventies in het Midden-Oosten? Nadat een "vrede" tussen Israël en de Palestijnen is gesloten? Who knows. I don't.

Mensen uit mijn familie waren ooit (jaren 70-tig) op vakantie in het achterland van Turkije. Per auto. Zeer ondernemend. Mevrouw liep in shorts, het was heet. En toen moesten ze op de vlucht; want de dorpelingen begonnen met stenen te gooien. Zo heeft iedereen zijn ervaringen, niet? Erdogan quo vadis?

****DE ISLAM HEEFT (OOK) NIKS OP MET APEN.**

De helft van de amerikanen gelooft vast dat God alleen de wereld schiep en wel pas ca 10.000 jaar geleden. Dat is de zg creativistische visie van de evangelische christenen, de achterban van Sjors B, die explosief groeit. En u weet waarschijnlijk dat de opvattingen van Darwin over de oorsprong van de mens ook in Rome uiterst onpopulair zijn gebleven. De apen onze voorouders etc.: dat ging en gaat religies te ver.

En toch was het plotse tegenspel van moslimstudenten op de VU in Amsterdam een schok voor de docenten, die als "vanouds" hun college over Darwinisme c.s.gaven. Want deze laatsten wilden deze inzichten niet pruimen vanwege hun geloof en de Koran. Er kwam een flinke rel van en er klonk stevige taal. Het mooie vernislaagje is snel weg als "het gezag" fors wordt tegengesproken door koppige luisteraars. Toen ik dit recent las in de Volkskrant moest ik wel denken aan mijn (korte) tijd als wetenschappelijk medewerker aan de Bedrijfskunde-faculteit in Eindhoven in 1967/68. De tijd van de roerige studentenrevolutie in Parijs, waarop zelfs De Gaulle stuk liep. Ik gaf ook enkele onderwerpen in het college Algemene Organisatieleer, net als de collega's, en werd plots uit de zaal geconfronteerd met de vraag "mijnheer, wat heeft uw verhaal nu voor een maatschappelijke relevantie?" De maatschappelijke relevantie van de industriële kwaliteitscontrole was mij zo in een minuutje echt niet erg helder, moet ik U bekennen. En dat was niet best. Want voor ik wat kon doen stelde een student voor dit onderdeel uit de collegestof te schrappen! Ik was goed plat. De volgende college-dagen keek onze hooggeleerde, voor het binnengaan, door de kier van de collegezaal deur om te zien of "student Samson" er was, in zijn vlamvend rode overhemd. Hij was de Eindhovense revolutiepaus. hij was er dus altijd en dan begon de poppenkast. Na enige tijd, weigerden sommige hoogleraren nog college te geven als... En Samson en de zijnen moesten zich melden bij de Rector Magnificus. Daar ging het er toen niet echt magnifiek aan toe! Een collega, ene Doorman, filosoof stond met knalrode shawl om op een tafeltje in de kantine en riep ons op de trein naar Parijs te nemen. De totale verandering van de wereld mochten we niet missen, riep hij. De hele nette universitaire hap was in de grootste paniek in de kortste keren. En het gescheld over en weer was niet om aan te horen. Dat gebeurt nu op de VU ook door een "lastige minderheid van islamitische komaf". De docenten gingen van stomverbaasd, naar verontwaardigd, dan naar ongerust/onzeker en tenslotte, riep slechts een DEEL van hen...op tot communicatie. Anderen waren er sneller mee klaar en riepen dat zij niks met geloof en Koran te maken hadden. De Darwinistische leerstof stond in de studiegids dus...basta.

Dat gebeurt dus vandaag op de VU waar het spanningsveld tussen bijbel en wetenschap niet echt onbekend is en wel vanaf het begin van deze instelling. De veranderende "markt =studentenpopulatie", drong de VU tot een schoksgewijs ontwaken, in haar ivoren toren. En men moest wel afdalen van de Olympus. Een hooggeleerde zei het echt op zijn zwartst: "De dag is nabij dat een moslimstudent op een medisch practicum zal weigeren iemand van het andere geslacht aan te raken. Daar kun je gewoon op wachten".

Er zal nu nog veel tijd gaan zitten in het (her)waarderen van de maatschappelijke en wetenschappelijke visies van een groot aantal wetenschappers. "politiek correct" is voorbij; er moet opnieuw gestreden worden. Of de wetenschap ooit waardevrij was/kon zijn, was in de 60-er jaren een geliefd discussie-onderwerp. Dat de wetenschappers zelf het NIET zijn is duidelijk. Het zijn gewoon mensen. Adviesje: volg deze ontwikkeling, daar kunt U echt wijzer van worden!

EUROPA.

**VLIEGT U BOEING OF AIRBUS?

Hoezo? Wel deze giganten vechten een enorme machtsrijd uit. Zij zijn de enigen die heel dikke vliegtuigen kunnen maken (de Russen zijn wat achter geraakt). Dus zien we een allesvragende strijd tussen hen over de toekomstige marktposities. Ook is het een prestigeslag: Europa-VS. Want, de militaire vliegtuigen in de VS zijn....Boeiings. Airforce 1 ook. Sjors wil alleen in eigen spullen rondfladderen. Zoals Jacques cs alleen in Airbussen over de aardkloot wil zeilen. Daarom is hetgeen hieronder volgt eigenlijk een "industriller", zeker gezien de streken van beide giganten. Kijk maar.

-De A 380 is....te dik! Paniek in Toulouse: de nieuwe 380 blijkt te zwaar. Zwaarder dan gepland; dus zuipt ie meer. Zelfs teveel en dat motten de klanten niet. Dus werden 5000 ingenieurs op "vermageringsjacht" gestuurd. Dat gaat dan zo: De Spanjaarden bekijken de franse componenten (met hels genoeg) en de Duitsers bekijken de britse spulletjes! Een echte kilo-race.

Dit grapje kostte zo'n 1,5 miljard eurotjes, maar.... onze reus viel wel af. Hij is nu nog maar 2% zwaarder dan beloofd. De rest slijt er wel af? Nu zijn er zeven gebouwd en de laatste is "op gewicht". Pfff.

Eigenlijk is de 380 helemaal niet zo'n zware: een geladen Antonov heeft 250 ton vracht aan boord. Een geladen 380 100 ton minder. Hij kost 300 miljoen Euro, kan 300.000 literjes "sprit" meenemen en.... verbruikt 2,9 liter per pasagier per 100 km!! Dat haal je niet met je Polo-tje hoor! En dat moet zo blijven natuurlijk.

Dus de mop is: hoe krijg ik zoveel mogelijk kilo's vracht zo snel mogelijk ver weg voor zo weinig mogelijk kerosine. Want de Islam heeft de olie weet U. En vliegen doe je niet op krachtvoer, zoals de vogeltjes.

Hier en daar moesten ze het staal vervangen door composieten en titanium: licht maar duur. Maar ja nood breekt wet. En, de Europese landen betalen....20% van het ontwikkelingsbudget. We krijgen straks allemaal EEN vrijkaartje weet U. Er zijn er al 150 stuks verkocht en bij 250, zijn de ontwikkelingskosten terugverdiend zegt men. De grote klap moet komen van de Chinezen ende Jappen. Want Sjors wil er geen een! En de Jappen zijn grote Boeiingliefhebbers. Maar er schijnt beweging in te zitten. Sjaak en Gerard vliegen op en neer naar Peking met champagne, parfum en met BMW's en Mercedesen. Alles wordt op alles gezet.

Boeiing is (was?) zeer geshockeerd over dit grote succes en zon op wraak! Ze lanceerden dus in 2001 de zg Sonic Cruiser. Een fraai toestel dat hard ging. Maar dat zoop als een Tempelier, dus niemand geloofde erin. Boeiing zelf ook niet meer na een tijdje. Kenners beweren overigens dat het pure afleidingskunstjes waren.... Want ze broeiden op iets heel; anders! En dat blijkt nu juist te zijn: zie verderop!

Toen op 18 jan. Het feestje in Toulouse was: de demonstratie van de eerste 380 op de grond, was er enkel nog vreugde en trots. Die was even verpest geweest door ruzie over de "voertaal" bij de ceremonies; tja dat kon niet uitblijven in euroba(bylon). Compromis: Gerard in het Duits, Tony in het Engels, en Sjaak(als oudste dus laatste) in het Frans. Want samen tegen Sjors prima maar wel in het ...frans, Duits, Spaans....maar NIET in het Engels ja! Ik zag de reus staan op TV met de champagnedrinkers ervoor en dacht: This bloody thing can't fly it's too big! Maar dat werd ferm tegengesproken: over enkele weken gaat hij naar boven. Dan zullen de genodigden wel even thuis afwachten hoe het bevalt; on ne sait jamais.

Vlak na deze mooie dag kwam het bericht over Boeiing: zij gingen over op ...ZWART vliegen! En DAT was geen grapje.

-De zwarte tegenaanval.

Boeiing laat weten dat ze ons willen doen vliegen met...vliegtuigen uit koolstof. Pikzwart dus. Zoals de B2 bommenwerper, u kent hem wel. En het heet de BOEIING 787 in..2008 te koop. Motto: "Stop thinking metal"! Deze prik in de Achilleshiel van Airbus was raak want het zwarte kreng weegt echt akelig weinig. Maar, zeiden de geschrokken Airbussers, dat is wel hartstikke duur spul niet? Klopt. Maar de ammies vonden een manier om het goedkoper te maken en...ook nog te bezuinigen op de kosten van het maken van de verbindingen tussen de delen. Want dat was echt "onbetaalbaar"! Simpel toch: je maakt die delen gewoon enorm groot dwz dan heb je bijna geen delen meer. Columbus kon het wel gezegd hebben, en die was nl ook in Amerika vroeger.

Toen lieten ze de pers ook nog een grote zwarte romp in het ECHT zien voor...de 787. Parbleu! De meeste klanten hadden tot dan enkel golfsticks, fietsen en tennisrackets van koolstof; nu moest je erin gaan vliegen. De cylinder was "maar" 7 meter lang en had 7 meter diameter, maar toch. En toen kwam de klap: ze wilden ook alle kleinere vliegtuigen van koolstof gaan maken: radicaal ALLES om! Dat was kort amerikaans en men schrok zich plat in Toulouse en omstreken. Want dat maakt de produktie van delen effe goedkoop, dat hadden de Airbussers meteen door. De investering? Nou ja, een slordige 8 miljard of zo. Dat hadden ze in Toulouse niet meer op de bank, dus riepen ze daar dat ze lekker 5 jaar voorlagen met de dikke 380 en dat was ook waar. Maar de cerveaux gingen in Toulouse op hoge toeren en al heel vlug kwam de tegenaanval. Zij zouden natuurlijk ook andere materialen gaan gebruiken, maar wat geleidelijker, waaronder ook koolstof natuurlijk. We zijn niet imbeciel toch?

Journalisten dachten aan, wat er veel jaren geleden door Airbus werd geflikt: die kondigden toen elektrische besturing aan in hun vliegtuigen! Boeiing was in een klap ouderwets en moest helemaal OM. Nu is het dus: andersOM.

Wat er nu allemaal gebeurt wordt ons natuurlijk niet verteld, dat spreekt. Maar hoeveel Amerikaanse/europese "spionnen" zouden al in en rond Seattle/Toulouse en andere sites hebben rondgerommeld? Hoeveel computers zouden al zijn "gehackt"? Geloof maar dat er wat "loos" is. En als je ingenieur bent op nivo, loop je de kans dat je een transfersom waard wordt waarvoor je ouders je echt niet in de wereld dachten te zetten.

-Wat staat ONS nu te doen?

Waarin zullen wij dus vliegen in pak weg 2010? In een half-zwarte 380? In een pikzwarte 787? Voor welke prijzen? De olie is ook zwart, dat weet U. Dus het zou kunnen dat die 2 liter per 100 km per kop in 2010 niet 2X 1,50 euro= 3 euro kosten, maar 15 euro? Dat betekent dat Amsterdam-Marseille, mijn traject(1200 km), aan kerosine zo'n 150 euro per kaartje doet. Nou daar moet nog heel veel OP aan kosten + cashflow. Dus komen we makkelijk op 300 euro enkel.

Ik ben er dus wel uit: ik ga ECHT ZWART vliegen. Zonder BTW en zo, met poolse piloten voorin en stewardessen uit Roemenië. En, lekker langzaam met de raampjes open. Dan zie je meer en het kost geen airconditioning. En wat er op staat kan me niks schelen. Als het maar niet omlaag dondert. Alleen dan is "pikzwart" een klein voordeeltje bij je ter aardebestelling. Dus toch 787?

NB: Intussen werd het bewijs geleverd: de A 380 vliegt echt. Ik zag hem opstijgen en landen en het is imposant. In Frankrijk gaf het een kik: eindelijk! Scheelt twee procent minder NEE voor het Grond-wetreferendum. Leve Europa.

VS.

****SJORS LEEFT OP DE POF.**

Ik behoor nog tot de degelijk opgevoeden: niks op de pof, eerst sparen! Voorzichtig jongen, geen avonturen. Dit juk heb ik als zovelen enigszins afgeschud in de loop der jaren; maar toch zit er een remmetje onder het schedeldak. Toen onze Joop, (de heer hebbe zijne ziel), ons aan de "Dutch disease" hielp, gingen wij allen wat meer poffen niet? Voor de jeugdige lezers: de Dutch disease was ons enorme begrotingstekort in die wilde Joopse dagen.

Nu zit Zalmpie op de kist en hanteert de 3% wet met grote kracht. Al ging ie effe voor paal toen wij toch even er overheen schoten, terwijl Gerrit ome Sjaak, die er wat verder overheen schoot uitmaakte voor verspiller. Ai! Nu heeft de wijze Luxemburgse premier geadviseerd dat bij bijzondere situaties in Europa de 3 % mag worden overschreden, als er dan in betere jaren ook gespaard wordt! Dat is taal die we snappen, bravo! Al beweren boze tongen dat je alleen mag overschrijden als je frans of duits bent. Onzin toch?

Maar dan moet je Sjors zien: ruim 6 % tekort nu; dat zijn 450 miljard dollartjes. In 2000 waren er nog 200 miljard in de plus. Dat gaat lekker toch? Ene hoogegeleerde amerikaan spreekt over de "Credit Card generation". Andere naam voor Dutch Disease.

Maar ook de leden van de rebellenclub weten van wanten; ze hebben elk (gemiddeld) zo'n 8 credit cards! In de 70-er jaren smeerden de banken elke klant een creditcard aan en predikten het op de pof leven op grote schaal. Dat ging erin als God's woord in een ouderling. Er zijn gezinnen waar elke maand 50 tot 75% van het inkomen meteen naar de bank gaat: aflossing van schuld en rente. En EEN jaarsalaris rood staan is bepaald geen uitzondering! En mis je een afbetalingstermijn, dan doet de bank de rente op "strafnivo" en dat is zo'n 18%. Paf dus.

Nou Sjors en zijn onderdanen begrijpen elkaar prima toch? Het handelstekort is intussen ook op 600 miljard dollarkens aangeland. Let wel: meer geïmporteerd dan geëxporteerd! Vooruit met de geit! Werkeloosheid laag en dollar ook en maar doorfeesten.

Old Alan Greenspan, de pinkengoeroe van Sjors, heeft nu toch even aan de bel getrokken: het moet wat minder Sjors. Want, de schuldeisers van Sjors (de aziatische banken dwz China en Japan voor 66%!) beginnen zich af te vragen of Sjors het wel ooit kan terugbetalen. Maar Sjors heeft ongetwijfeld wel wat politieke kunstjes in de kast om de ongerusten weer wat op te pepen. Want als zij niet MEER willen lenen, dan stort Sjorsjes (credit)kaartenhuis binnen de kortste keren in elkaar. En dat kan niet!

Ik zie dit alles met gefronste wenkbrauwen en met "nostalgie". Ooit bevond ik me in de ambtelijke coulissen van de 2^e kamer: men ging praten over de ABP-begroting (onderdeel van de Biza-begroting). En, de overheid had zichzelf gewoon 4 miljard guldentjes "kwijtgescholden", echt waar. Ze moesten dat nog overmaken aan "Heerlen", want het was achterstallige pensioenpremie. Maar er was niet zo veel ping-ping, dus de oppositie in de 2^e kamer was door Heerlen ingeseind en: ze zouden "erop"gaan. Dus wij stonden ons te verkneukelen.

Maar nee dus, de stilte van de oppositionele kamerleden was oorverdovend. Geen enkel geluid kwam eruit. Wij stonden geheel voor Jan met de (zeer) korte achternaam. De copieuze lunch in de Witte te Den Haag, maakte toen nog veel goed. Maar op terugreis met de collegea in de grote zoembak van de hoofddirecteur was er toch wel wat schaamte bij ons allen. En wij leerden dat schulden kunnen worden "afgekocht" met politieke grapjes en niet met bankstortingen. Dat is Sjors-stijl, onverkort. Nu het ABP echte tekorten heeft en dus MIJ mogelijk over enige tijd gaat korten, wil ik nog wel even "een claimpje" leggen bij Jan-Peter, de erfgenaam van de dieven van toen. Zou het wat uithalen? Natuurlijk niet.

Intussen consumeert de amerikaan zich plat. QVC een TV-zender die 24/24 verkoopt op het scherm verkocht recent een fraaie damestas voor 175 dollar. De schone verkoopsters scoorden 5000 verkopen in 10 minuten en na 1,5 uur 15.000 stuks. Op jaarbasis 180 miljoen verkopen: 2 per seconde! Alles op crediet natuurlijk.

Er bestaat nu naast de AA (anonymus alcoholics) ook al een DA (debitors anonymus). Daar kun je afkikken van koopverslaving. Vele leden! Als je schuldproblemen met de bank krijgt is

lidmaatschap hiervan een gebaar van goede wil! En de contributie kan... op krediet. Of course!

Was het eigenlijk niet altijd al zo in Sjors-land? Nee, dus. De omvang van de staats- en individuele schulden en het handelstekort zijn historische records. Dus moet het zo zijn dat Rumsfeld c.s, gelijk hadden toen zij spreken over "het oude Europa" dat HET niet meer snapte. Outdated. Daar hoor ik nu ook bij.

Toch blijf ik stoer: ik eet mijn (enige) creditcard vandaag nog op en ga een glaasje rood nuttigen. Want ik spaar lekkere flesjes rood. Mijn erfgenamen zullen nog wel plezier aan me beleven! En Sjors c.s. blijf ik volgen uit mijn ooghoeken. Zou hij dan toch gewoon zelf het "budgetgaatje" betalen? Samen met Dick (Cheney)? Via de bank van Halliburton(firma van Dick)? Je weet het maar nooit!

CHINA.

CHINA WIL VEEL MEER AMPÈRES.

Eerst een pietsie marketing op z'n chinees: 80% van de kerncentrales in onze wereld zullen voor de zichtbare toekomst in China worden gebouwd. Dat is akelig duidelijk voor de fransen (firma Areva), de amerikanen (firma Westinghouse) en.. de russen. Want daar zit de know-how en de spullen. China heeft nu al zo'n 11 knalgrote kerncentrales maar die maken maar 4 % van de stroom. En 70% komt uit... steenkool. En de schaarste (aan stroom) neemt zeer snel toe.

Sinds enkele jaren is de chinese angst voor Chernobieltjes verdwenen en de deur naar kernenergie is wagenwijd geopend. Groei stroombehoefte: 15% per jaar!

De race is dus "aan" en de diplomatie en de industrie draaien op volle commerciële politieke toeren. De fransen hebben een nieuwer type, de ENR, in de markt: al verkocht aan Finland en aan zichzelf. En het aloude franse energiemodel: 95% van de stroom uit kernenergie (58 centrales!) is een droom van de chinezen. Sjaak zit niet slecht dus. Er werden al 4500 chinese ingenieurs in Frankrijk opgeleid en nu lopen er nog 400 hier rond. Niet sjlegt dus! Maar de amerikanen hebben een gigantische schuld aan de chinezen: honderden miljarden staatsschuld. Dat kan je afbetalen in kerncentrales bijvoorbeeld. Maar ja er is nu ook dat wapenembargo tegen China. Europa (Jacques voorop) wil dat afschaffen maar Sjors ziet dat helemaal niet zitten. Immers hij moet de Taiwanners helpen als de chinezen zouden moven in die richting. Lastig dus.

Nou is er al 15 jaar dat wapenembargo dat enkel gaat over ...wapens die niet doden! Ja U leest het goed! Dat zijn bv radarsystemen, voeten waarop je kanonnen kunt zetten, motoren voor tanks, traangasgranaten etc. En daarvan is de laatste jaren door de fransen en anderen voor honderden miljoenen dollars verkocht: goeie handel. Maar nu willen de chinezen MEER en andere dingen en... zetten de fransen (die het allemaal hebben), onprettig onder druk.

En wat gebeurt er nu? De chinezen willen een frans systeem hebben waarmee je de posities van vliegtuigen kunt zien ZONDER gebruik te maken van...GPS. Want GPS is van de VS en kan ten allen tijde worden "afgesloten", voor ons allemaal overigens. Daarom zijn de Europeanen al ver met een eigen systeem! Maar het franse speeltje valt WEL onder het embargo. Dus als Jacques kerncentrales wil leveren, moet hij OOK zorgen dat de chinezen zijn "zonder GPS-speeltje" mogen kopen bij hem. Alles of niks dus. China maakt hier de regeltjes. De russen hebben al deze probleempjes minder, dus zullen zij wel geen kerncentrales hoeven te leveren. Als je weinig hebt is het leven eenvoudiger.

U ziet het weer eens: oude spelletjes, oude politiek en er is niks veranderd . Zoals ooit iemand tegen me zei: In het leven gaat het enkel over de duit en... de fluit. Waar het laatste in mijn verhaaltje past weet ik nog niet, maar ongetwijfeld zullen de chinese diplomaten die Parijs bezoeken niet alleen de Tour Eiffel beklimmen. Afwachten of we daar ook nog iets van horen.

****WILT U OOK EEN CHINEES TRUITJE?**

U zult een enorme keus aan chinees/Indias textiel krijgen nu de quota's zijn opgeheven. Ze waren er vanaf 1974 en enkele jaren geleden werd besloten "normaal" te gaan doen. Immers het spel moest eerlijker gespeeld worden toch? En dus investeerden China en India enorm om de nieuwe marktruimte te bevechten, en dat vooral met interessante prijzen. Zouden wij gewoon ook doen, toch?. Dus niets aan de hand?

Maar nee, het gehuil, vooral in Frankrijk en Italië die nog veel textiel produceren, is enorm en Sjaak moest alweer de EU dringend verzoeken weer wat te gaan remmen. Want de franse textiel zou op de fles gaan. En die boodschap is vóór het referendum: levensgevaarlijk. Maar de werkelijkheid is nogal weerbarstig en alles is op zijn zachtst gezegd wel vreemd. Immers:

- Frankrijk kwam pas geleden trots uit China terug: 30 keer Airbus 380 verkocht. Dat is het equivalent van ca 600 miljoen lapjes textiel oftewel 10 lapjes per frans hoofd.
- De chinezen waarschuwen netjes dat dit niet kan: en er moet nog veel meer worden verkocht aan China (zoals wapens, kerncentrales, TGV's etc.).

Dus de "arme" fabrikanten in Frankrijk kunnen het schudden. Overigens is de textielHANDEL, ook in Frankrijk, helemaal niet tegen: lagere prijzen is toch feest? Maar dat durft nu niemand hardop te zeggen.

Dit alles toont keihard aan hoe snel de verhoudingen zijn veranderd. De politiek moet zelfs liegen over de werkelijkheid...terwijl ze eigenlijk deze gebeurtenissen zouden moeten gebruiken om de noodzaak van een sterk Europa te verkopen! Maar zo werkt politiek niet. Wat helemaal niet te begrijpen is, is dat men nu doet of het een plotse "gele" overval is. Terwijl het al jaren geleden werd besloten enmet veel stemmen van franse afgevaardigden in Europa...VOOR (!), wordt nu pas "ontdekt", m.n. door de oppositie tegen de Grondwet. Een zeer gevaarlijk spel met de "naïviteit/onwetendheid" van het volk.

Het wordt hoog tijd voor de harde realiteit:

- de armen zijn nu eindelijk zo ver dat ze "ons spel" serieus mee kunnen spelen. Ze willen nu ook hun welvaart gaan opkrikken. Niks ontwikkelingshulp; gewoon concurreren met "oud" Europa.
- Het was lang toch een mooie gedachte de armen te helpen om ...zichzelf te helpen. Dat is nu gelukt, we zijn flink geslaagd.
- Nu echter verkeren we in de omgekeerde positie: WIJ moeten onze welvaart verdedigen tegen de vroegere "armen". En dat valt tegen niet?
- Europa wordt nu behandeld zoals het zelf vele eeuwen deed en..kon doen. Dat is voorbij. Mouwen op en er tegen aan is het enige wat nog kan.

Er is gelukkig ook veel troost. Airbussen etc. verkopen is toch ook niet niks? En er is nog wat anders. In het chinese budget komt overigens ook een post.....Ontwikkelingshulp (!) voor, jawel. Voor wie? Wel vooralsnog voor "arme" landen, vooral als ze wat olie hebben (Afrika bv). Maar waarom niet later ook voor de noodlijdende textiel in de "oude" landen? Want deze ondernemers rekenen nog steeds op anderen: de staat of ontwikkelingsgeld. En wij riepen toch tegen hen (die dat vroeger elders ook deden), dathet zo natuurlijk niet moest! Het wordt tijd om Europese jonge ondernemers naar China op cursus te sturen. Zaken doen op z'n chinees en indisch. De eerste internationale managementscholen in Peking en New Delhi zijn niet ver meer weg. Europa, ontwikkelingsland in een razende wereld. Ik zocht naar een bijpassende wijsheid, een chinese dan maar: "ALLES BEWEEGT, NIETS BLIJFT". Die vond ik wel passen.

****BLAFFENDE HONDEN BIJTEN NIET?**

Dat is te hopen als je China bezig ziet tegen "haar" afvallige provincie Taiwan en de burenen....Japan. Japan bezit nl twee minuscule eilandjes (enkele tientallen m2) 1700 km ten zuiden van Tokyo. Onbewoond natuurlijk. Nu heeft Japan in haast de kustwacht erheen gestuurd en ook meteorologen. Niet om daar de temperatuur te meten, maar om "economische activiteit" te demonstreren op deze mini-landjes. Want misschien wil China er wat mee als het zich beweegt richting Taiwan?

Dit gebeurt nadat het chinese "parlement" een wet aanam waarin het chinese leger toestemming krijgt militair op te treden tegen Taiwan, als deze provincie haar "dreigende"

afscheiding zou doorzetten. Want het rommelt ook daar weer en de VS kijken bezorgd omdat zij al vele jaren een verdedigingsverdrag met Taiwan, tegen China, hebben.

Oude kwesties, hoor ik U zeggen. Dat klopt. Japan is een oude gehate bezetter van China en de Taiwankwestie dateert al van 1949. Maar als een land zijn (nieuwe) power moet uitstralen ontstaat onmiddellijk "oran-oetan-gedrag". Het op de borst rammen doet China nu wekelijks en het wordt goed gehoord.

En daar tussen door wil Europa het embargo voor China doen opheffen, tot ergernis van de VS. Chirac loopt voorop vanwege zijn handelsbelangen en Omdat hij met Sjors nog wat te stoepen heeft. Sjors vreest dat China niet verder zijn enorme staatsschuld wil financieren danwel de rente stevig wil verhogen, ook geen lekker gevoel. Dus slaat Sjors Sjaak nu met enkele kleine pesterijtjes om de oren. De laatste is dat de VS de bestelde stoomkatapult voor het tweede franse vliegdekschip niet zal leveren als..... Jawel. Dan kan Sjaak straks wel ermee varen, maar niet ermee vliegen en dat is wel vervelend bij een duur vliegdekschip! Zo brengen de groten der wereld hun dagen door met het peuten aan het nieuwe machtsevenwicht dat zich snel verlegt. De nieuwe gigant China eist zijn plek op en drukt de VS omlaag in de ranglijst. En Europa zit er "tussen", niet in de ranglijst, maar als invalide medespeler.

De laatste ruzie is echt illustratief voor dit alles. China wil een spionagesatelliet kopen van...de fransen, met een resolutiescherpte van 2 cm. Dus je kunt een paar luciferdoosjes dan zien op de aardkloot. Maar, Taiwan heeft er al een met.....een 2 meter bereik: beter wordt (voorlopig) niet geleverd!. Zo hoort dat in de nieuwe verhoudingen. Subtiel niet? En de nieuwe Airbus 330 (tankvliegtuig voor vliegend tanken) vinden de chinezen best een leuk ding. Ook de VS was er in geïnteresseerd. Nou wordt het erg lastig voor Airbus: wie krijgt hem nou wel en wie niet? Want, China kan met de 330 langere vluchten maken en dat soort toerisme is voor de Amerikanen ongewenst.

Het is tegenwoordig in de diplomatie niet echt leuk meer. Je moet de hele tijd rondlopen met industriële bestellijstjes in je hoofd en ontzettend opletten. Het wordt tijd om het kwartetten weer in de opleiding voor diplomaat in te voeren. "Mag ik van jou motoren, dan krijg jij van mij satellieten etc. Maar ook hier niks nieuws: het eeuwenoude (gevaarlijke) spel heerst weer in volle omvang. Maar nu met andere topspelers.

PS: ik hoorde net dat de VS straaljagers gaan leveren aan Pakistan (uit dankbaarheid), wat zeer betreurd wordt door buurman India. Sjors liet weten dat India er misschien ook wat mag, maar wel in volgorde. Want denkt hij: "het lokale machtsevenwicht wordt hiermee niet verstoord". De hoeveelheid wapentuig in die hoek van de wereld wordt langzamerhand enorm. Jan Peter moet toch maar eens zijn spullen uit het vet laten halen. God weet waar we nou weer heen moeten, om te "helpen".

PS: Intussen is de blafpartij tussen China en Japan in een hogere versnelling beland. Het is goed te beseffen dat Japan in China een vergelijkbaar imago heeft met dat van Duitsland bij zijn burens: Japan en Duitsland waren beide oorlogzuchtige, wrede bezetters, ooit.

En, het mobiliseren van het volk "tegen de vijand van buiten" is een oude truc van machthebbers om hun interne problemen te verhullen en de eenheid niet te verliezen. Maar het is wel wat griezelig. Intussen roept de jap[anse premier al dat hij zich het foute gedrag "herinnert". We komen verder.

VERGRIJZING.

****EEN FATWA VOOR PROFESSOR KNIPSCHEER.**

Als er een ge(pré)pensioneerdenpartij zou bestaan, zou het bestuur ervan nu onverwijld een FATWA (een vloek) over professor Knipscheer van de VU moeten afroepen. Deze hoogeleerde moet het zwijgen worden opgelegd: ca suffit!

Luister even naar enkele van zijn ongehoorde uitspraken:

"Elke 50+-er moet een eigen bedrijf oprichten", en, "De AOW-leeftijd moet nu en onmiddellijk met een maand worden verhoogd. Dit om te beginnen!", en ook nog, "In elk bejaarden-

/verzorgingsoord moet het uitvoerend personeel worden vervangen door 50+-ers” Want alleen zij kunnen gemotiveerd worden om de bewoners humaan, liefdevol en waardig verzorgen. Alleen zo kan de kwaliteit in deze branche worden gewaarborgd”.
Dus nu kunt u, als u bij mijn leeftijdsgroepje hoort, uw toekomst wel verder alleen schetsen: Tot uw 75^e zult u uw grijze medemens wassen, eten geven, van luiers voorzien en amuseren. Daartoe verhuurt u zich aan het bejaardenoord, via uw eigen BV-tje natuurlijk. Naamsuggestie: BV “KOP OP OPA “.
Mogelijk herinnert u zich mijn story over BIOLAND van enkele edities geleden. Dat was het voorstel van Regis Debray aan de franse regering om alle bejaarden samen te plaatsen in een aparte “staat” binnen Frankrijk, BIOLAND geheten. En nu lees ik dat in Nederland twee instellingen voor (zieke) bejaarden het idee van professor Knipscheer serieus in studie hebben. Nederland is dus mogelijk de éérste die de BIOLAND-idee gaat uitvoeren? Proficiat. Motto: Ik doe jouw luier, als jij dan de mijne dat.

En nu is het bijna zover, dat ook ik, nadat ik op 45-jarige leeftijd “mijn eigen BV-tje oprichtte” , met pensioen ging op mijn 54^e op mijn 64^e (weer) zal moeten gaan werken in een bejaardentehuis. En wel tot mijn 74^e, want dan kan ik er meteen zelf blijven. Dus dit gaat mijn perspectief worden volgens Knipscheer?
Nou Knipscheer jij krijgt echt een fatwa en we zullen jou wel eens even knippen en scheren! En jij mag vanaf nu ook de vloeren doen in de VU; kan je vast oefenen.

Ik realiseer me, dat het vanaf de kant kijken naar de woelingen van de wereld, het easy going, niet lang meer zal duren. Men heeft iets heel anders voor me in petto. Een late, onverwachte verrassing? Of gewoon het delen in het lot van een land en/of haar oude generatie? Ik kom er nog NIET aan.

TECHNOLOGIE.

****HET ZWITSERSE ZAKMES IS OOK ELEKTRONISCH.**

Het kon niet uitblijven: het vertouwde, eeuwenoude zwitserse, knalrode zakmes moet mee in de vaart der dingen. Mijn opa zou sprakeloos worden als hij zou zien wat je nu uit dat mes kunt “naar buiten draaien”. Een enkele mm’s dik, metalen strookje waarop staat SWISSBIT 128 MB, zit tussen de vele messen, blikopers etc. Je kunt het mes dus op de USB-uitgang van je PC schuiven en data uitwisselen. Het vreemd ogende “mes” blijkt dus een USB-key te zijn.

U ziet dit gadget niet zo zitten? Geen nood; dan beveel ik U de nieuwste ballpen aan. Bovenin de dop zit ook een USB-key maar het is (nog) niet zo, dat uw gekrabbel direct als data in deze key worden opgeslagen. Helaas nog niet. Want dan zou ik mijn geschrijf, op vele schaduwrijke plekken hier, direct in mijn edities kunnen “doen inlezen”. Gemakkelijk! Mogelijk is dit speeltje het ook niet voor U; dus hier een ander aanbod. Uw lipstick met ingebouwd: USB-key, numeriek fototoestel en digitale recorder. U kunt tekst, beeld en geluid uitwisselen met uw PC. Terwijl uw maitresse (bij uw bezoek) haar lippen bijwerkt, kan ze nog een stout fototje maken en...uw liefkozend gemummel opnemen. En dat alles kan ze dan safe en persoonlijk overal mee nemen. Ze heeft u “in” haar lipstick gestopt, zogezeid. Maar er is nog beter of, eigenlijk, nog maffer. USB-sticks in de vorm van sushi’s. Ja u leest het goed, in de vorm van een tonijn-sushi of een mali met komkommer. Ze zitten in Japan in de pakken muesli voor het kinderontbijt. 32 MB en...gratis.
Ideeetjes voor de volgende Sinterklaasviering?

.....
.....

III.ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

**HOE WORDT JE EEN DAN BROWN?

Al langer geleden leerde ik hoe Peter Mayle wereldberoemd werd door op te schrijven wat hem hier in de Luberon wonende, overkwam. Hij extrapoleerde de karikatuur van de zuidelijke fransoos, die maar wat aan leeft, zijn gang gaat en pastis drinkt en jeu de boules speelt onder de olijfboom. En die je steeds laat plakken als jij iets MOET. Zijn boeken zijn in tientallen talen vertaald, hij was snel binnen en...moest vertrekken uit Menerbes (hier om de hoek). Dat laatste pas nadat de franse vertaling uitkwam, die kwam er dan ook zeer laat. Toeval? Nu woont Peter op vele plekken, waaronder Lourmarin. Daar heeft hij zich middeleeuws verschanst. En die van Lourmarin zijn nu al bang voor hun reputatie. Hoe kwam hij op zijn idee?

Intussen kreeg ik al meer van dit soort geschriften onder ogen; van lang VOOR Peter overigens. Een boekje van een landgenoot die in de Languedoc woonde kwam er aardig dicht bij. Maar geen massasucces. Omdat Peter van zijn vak eigenlijk marketeer was? Niet onmogelijk. En nu dan onze Dan Brown, die weer "met Frankrijk" goede sier maakt. Zijn genre is overigens intussen "Theological Thriller" gedoopt; mijn benaming "histothriller" is helaas niet geadopteerd. Te beperkt marketingbudget denk ik.

Nu is een ouder boek van Dan opnieuw op de markt gebracht en ... dat loopt nu veel beter dan in 2000. De receptuur was/is dezelfde als die in DAVINCICODE. Kerk, geheime genootschappen, misdaad en zelfs James Bond-achtige acties. Gaat er dus in als koek. Umberto Eco is een van Brown's voorbeelden, dat zegt hij openlijk. Dan las alles heel precies alsmede de interviews met Eco. Zijn uitspraken zijn dan ook de handleiding voor het schrijven van onze Dan. Hij is "de Japanner" onder dit genre schrijvers: namaak, maar dan iets beter, en op de massamarkt aangepast.

Dan studeerde letteren in de VS en kunstgeschiedenis. Zijn vrouw is historica in religieuze kunst. Ze werken samen, een gouden tandem. De ouders van Brown waren intellectuelen, zijn vader was gek op raadsels en puzzels. Dan erkent dat zijn ouders veel van zijn huidige belangstelling aankweekten. Dan schreef al op 5 jaar een boekje voor zijn moeder: een echte roman.

De indruk die velen hebben is dat succes kan worden "geconstrueerd". De wijsheid licht op straat, bij anderen, die dat (nog) niet beseffen. Goed observeren en opinies van collegae goed analyseren en, je moet natuurlijk verteltalent hebben. Dus eigenlijk is het simpel. Wie volgt?

**OP BEZOEK BIJ CHEYLAN.(1999)

Deze zomer maakten we samen met onze gasten, een rondje in de regio. We bezochten daarbij de oude Cheylan, gepensioneerd en lavendelproducteur en vele jaren schaapherder. Hij woont, zoals zijn ouders, in een piepklein soort boerderijtje in de eenzaamheid, met veel stalletjes er om heen. Zijn "foyer" ligt recht tegenover de Rocher de Cire, op de rand van een ravijn van de Gorges de la Nesque, niet ver van Sault (Vaucluse). Met een adembenemend uitzicht op de Mont Ventoux en met zicht op enkele arendsnesten hoog in deze rots. Een schitterende plek.

Cheyland is niet meer dan 1.60 m., zonverbrand (met zelfs zwarte plekken in de huid) en met een onafscheidelijke pet. Ondanks het geheel ontbreken van enige schoolse vorming, beschikt hij over een opmerkelijk relationeel en zelfs commercieel talent. Ook heeft deze vrijgezel een intense belangstelling voor vrouwelijk schoon. Dat liet hij pas blijken na het verscheiden van zijn zuster, waarmee hij jaren lang woonde in het ouderlijk hutje.

Het constante gesol met zijn 3 honden is een cabaretvoorstelling; hoe meer hij tekeer gaat tegen ze, hoe minder ze zich iets van hem aantrekken.

We bezoeken hem al vele jaren en kopen dan meestal wat lavendelolie. Volgens Cheylan, heeft dit produkt eigenschappen die je tevergeefs zoekt bij onze hollandse levertraan en/of wonderolie.

Deze keer had hij (uniquement pour les amis!) ook zomertruffels in de aanbieding, 100 gram 80 francs, een redelijke prijs dus. Toen we interesse toonden ging hij een knots van een ulster halen om, onder de blauwe hemel op verantwoorde wijze die 100 gram af te wegen. Toen dat geheel mislukte door de idiote gewichtsverhoudingen tussen meetinstrument en te wegen massa, greep hij gul in zijn busje met truffels en deed er een handjevol bij onder het uitroepen van: "parceque on est des amis!" (omdat we vrienden zijn!). Daarmee was de weegpoging ten einde en de prijs voor de parij nog steeds 80 francs.

Nu was het moment daar om hem de prachtige foto te tonen, die ik aantrof in een NEDERLANDSE kalender over de Provence. Hij staarde enkele seconden geheel sprakeloos naar zijn evenbeeld en zei toen al zwaaiend met armen en benen: "c'est une honte ,ce sont des escroqs! Ils n'ont rien payé pour ces photos!"(Dit is schandalig. Het zijn schurken. Ze hebben me niets betaald voor die foto's!).

En hij verduidelijkte met veel detail, wie deze foto had gemaakt een jaartje geleden: "Un mecque riche, avec une voiture brillante, accompagné par une dame tres blonde. Et... ils n'avaient rien achetés, ces salauds!" (Een rijke vent, met een mooie auto en een zeer blonde dame....En, ze hadden ook nog niks gekocht, de schurken!).

Maar hij was toch ook wel trots dat zijn tronie prijkte op deze kalender voor de Hollanders, zo ver weg. Cheylan goes international! Wij verzekerden hem snel dat de foto, die wij van het truffelwegen maakten, niet voor grof geld naar de handel zou verdwijnen!

Om die arme Cheylan deze dag verdere zware emoties te besparen, kondigden we ons vertrek aan. De mannen krijgen een hand en ... er is een elegante handkus voor de dames! Een echt toeristensprookje, niet ?

Na de tocht thuis dus "omelette truffe d'ete" eten ; heerlijk. Met een Chateauneufje uit '91 en een tomatensalade. Wie doet ons wat!

Alors, très chère Cheylan, a bientôt!

Voor de liefhebbers van deze kleine avontuurtjes: Ga hem eens bezoeken. Neem daartoe de weg van Methamis naar Sault; bij het belvédère van de Rocher du Cire ziet U zijn stulpje. Daar staat een wankel tafeltje voor waarop de lavandelolie prijkt. Kloppen hoeft niet, de honden kondigen uw komst wel aan.

(Geschreven in 1999).

.....
.....

IV.LE JOURNAL MORMOIRONAIS.

****IT HAPPENED ON BOXING DAY.**

Het is boxingday (2^e kerstdag) en we staan, opgedirkt als kerstbomen, voor de voordeur van Les Cerisiers. Hier hebben (engelse) Peter and family hun tweede huis en ze nodigden ons, al veel weken geleden, vanuit Engeland uit "for dinner". Dit o.m. vanwege bewezen diensten rond de bouw van hun huis, niet ver bij ons vandaan. Die diensten betroffen hulp, in wat wij nu noemen, "l'affaire B." (De affaire B.) Dat ging zo.

De affaire B.

Peter wilde een droomhuis in de Provence en...viel in handen van een locale aannemer om te raden redenen, verder Mr. B. te noemen. Mr. B. bouwde uiteindelijk een echt schitterend huis van bijzondere kwaliteit; hulde bus. Maar er was wel een probleempje met zijn...planning. Peter wist in den beginne nog niet dat de Provençaalse kalendermaand 2,5 keer de Noord-Europese is. Dus de beloofde 2 jaar ..werden (minstens) 5 jaren. Minstens, omdat ik vanmorgen nog de witte vrachtauto van Mr.B. achter het huis waarnam. Even klussen dus. Mr.B. raakte achter; het huis was dan wel "klaar", maar niet het terras, het zwembad, de ommuring, etc. Bij de volgende deadline (6 mnd later!), wèl het terras en de omheining maar weer niet het zwembad. En weer 6 maanden later wel...., maar nog niet.... U heeft het door. Het zal U duidelijk zijn dat Peters financiële planning "a big mess" werd en dat vond zijn bankier met hem. Such is life.

Toen Peter ontwaakt was uit zijn mooie droom van mooi huis, olijfbomen, piscine en azuren luchten kwam ik hem tegen. Zijn wanhoop, de vochtige ogen en smeekbede's deden mij geheel smelten van mededogen. Voor ik het wist was ik zijn "spion" en gedelegeerd toezichthouder op de escapades van Mr. B. Een immense fout van mij!

Dus ik maakte kennis met B., bracht de wensen van P. nog eens stevig over in het frans, discussieerde met B. over merkwaardige afwijkers en...stuurde regelmatig foto's over het net naar Peter. Eerst hielp het. Na het eerstvolgende bezoek van Peter echter niet meer: hij was opnieuw geheel gesmolten voor de charme van Mr.B, zijn goede wijn en zijn plechtige beloften. Ik begreep mijn positie en bleef "cool". Peter niet, toen het weer niet opschoot en hij bad me Mr. B. op scherp te zetten. Ik was intussen veel wijzer geworden, en stelde voor dat hij zijn donderbrief "in english" over het net zou toezenden, ik zou vertalen in "french" en hem het resultaat terugzenden. Dat ging dan per aangetekende post naar Mr. B. That's a deal, zei poor Peter.

Het engelse concept arriveerde en ik wilde wel eens lezen hoe een kwaai engelsman tegen een franse aannemer zou gaan staan ketteren! Maar niets van deze pret: Peter had me daar een smeekbede gedicht als van een onderdaan aan zijn keizer! No way, vond ik. U begrijpt, Peter en ik hadden heel wat kilobytes nodig om tot iets te geraken, wat "het" volgens mij zou DOEN en waarvan Peter nog net kon slapen. En toen nam de engelse tante Pos de brief aan en stuurde hem naar de (intussen) niets meer vermoedende Mr. B.....

Ik had B. al in geen weken meer op de bouw gezien, maar nu plots kwam op een ochtend zijn hele armada eraan en er begon een supreme vorm van activiteit en gekrioel op Les Cerisiers. De strijd tegen de deadline was begonnen! Mogelijk weet U, dat de franse ziel het best tot zijn recht komt onder zware druk: improvisatie is echt hun "fort"! Mr.B. overtrof mijn stoutste verwachtingen: hij sprak wel nog nauwelijks echt met me, maar.....op jour J, was hij er... BIJNA. Net niet helemaal! Want er waren zware buien geweest, schreef hij aan Peter. Wij hadden geen druppel gezien, maar ik verkoos om dat niet aan P. te bekennen. Immers B. was er bijna! B. bleek vooral ervaren, en handig! Daarom loopt hij nu, een half jaar later nog regelmatig rond. Dit overigens zonder mijn "toezicht"; ik heb ontslag gevraagd en gekregen uit de MI-6 service "on the continent" van Her Majesty the Queen. Pensioen dus; veel leuker. Tot zover de affaire B.

De invitatie: het vervolg.

Daar staan we dus voor de voordeur van Peter c.s. We kloppen en, na een ijzige stilte, klinkt er een zwaar gerommel in huis. Dan zwaait de deur open en ziedaar onze gastheer in tijgerpak met een nogal zorgwekkende rode kop. Zonnebrand of...iets anders?, schoot even door ons heen.

Peter moest kennelijk een korte mentale flauwte overwinnen, maar riep toen luid: "Oh hello my friends, How are you?" en toen "please come in". Wij volgden Peter, die naar de huisgenoten roept: "Hi, we have Mickey and Leon here". Een enorm gestommel in de woonkamer volgt, maar nu werd onze gastvrouw zichtbaar, ook in tijgerpak, en wild rukkend aan haar toilet. Ook zagen we de oudste dochter, eveneens nogal gekreukeld. Van de jongste zagen we nog net het linkerbeen dat nog even zichtbaar was op de trap naar boven: zij trok zich duidelijk snel terug. Kortom: tout une famille en desarroi (een geheel ontredde familie).

We werden getuige van een sterk staaltje engels flegma en van de resultaten van een opvoeding in "showing your stiff upperlip". Margaret heet ons in zoete termen welkom en zegt: "won't you sit down, please?". Dan krijgt Peter die nog redelijk flabbercasted is, opdracht de drank uit te pakken. Dat doet hij met verve, maar nerveus, daarbij bijna drie flessen brekend. "What can I poor out for you" is het dan en even later hebben we een glaasje "wit" te pakken. Margaret start de conversatie en Peter excuseert zich: hij moet nog wat doen in de keuken. En dat blijken geen loze woorden te zijn!

De gevluchte dochter verschijnt weer, in goeden doen en wordt door ma naar de keuken gecommandeerd samen met haar oudere zuster. The Cooking Task Force under high pressure.

Onze zoete conversatie wordt wreed verstoord door groot geraas en gerinkel uit de keukenregio. Ook bemerken we dat er geheime seinen worden uitgewisseld tussen keuken en salon; wij zien hiervan helaas slechts èèn communicatiepost: Margaret. Dan excuseert Margeret zich. De oudste dochter "moet" de conversatie overnemen. Kennelijk zijn er ernstige coördinatieproblemen aan het keukenfront. Peter verschijnt weer met zweetdruppeltjes op voorhoofd en onder zijn neus; but he keeps smiling. Wij hebben intussen de grootste pret natuurlijk en snappen al enige tijd wat er aan de hand is. Het is uiterst amusant te zien hoe het internationale aanzien van de UNION JACK wordt gered. Het wanhopige cabaret duurt nog wel een uur en intussen raken wij stevig boven ons theewater. Immers wij dronken nu al 90 minuten wat heel anders dan thea tijdens het lange aperitief. Dat blijkt later goed van pas te komen. Na nog veel gedoe...kunnen we naar de "diningroom", nadat elkeen even "upstairs" was en duidelijk beter gekleed terug kwam. Overigens was onze verplaatsing naar de tafel niet echt easy, door de zwaar toegenomen "english fog" en "the bad sight". Want we hadden hem stevig geraakt in de salon. Over het dinner moeten we kort zijn: we leven nog, werden niet ziek en spraken niet teveel over de gerechten. Mieke leerde zeer verrassende recepten in zeer korte tijd. En ze vergat ze intussen weer. Wij worden al dinerend steeds lolliger en toleranter van de rode na de witte en dan nog meer. De gebeurtenissen worden alras tot kleine futiliteiten. Na het eten wordt ons nog wat "zwaar water" aangeboden en dan vinden we het "time to go". In elk geval zijn wij veilig voor elke bacteriologische aanval: dit overleeft geen enkel vies beestje. We nemen afscheid onder veel bedankjes and zeggen, "we have to do this again". Tja, als je wat teveel op hebt zeg je domme dingen. Bij het passeren van de domeingrens, bij de muur, overvalt ons beiden de slappe lach. We lachen ons tranen over de mooiste boxing day ever. Alle leed met het huis en met Mr. B. was op onbetaalbare wijze gecompenseerd. Met een echte comedie voor "four english and two dutch in the Provence".

Epiloog.

Wie zou er na afloop nou het hardst hebben gelachen? Dat is onbekend gebleven. Maar wij zijn als eersten begonnen, dat is zeker. Zo'n half uur in blessuretijd, bij het binnenkomen dus.

Nu nog lachen we ons plat met dit verhaal. Als we het (discreet) aan vrienden vertellen rollen de tranen neerwaarts. "Life is a cabaret"; dat is een grote waarheid. Waarom Peter c.s. niet meteen hun "alzheimerijtje" hebben toegegeven is ons een raadsel. Voer voor anthropologen die zich druk maken over cultuur verschillen en zo. Wij zijn er niet rouwig om. We hebben het immers overleefd, zij het, dat we de volgende ochtend nog wat last hadden van "that bloody english fog" en "some bad sight". Dus: Thanks folks, it was a very amusing night!

**WC'S OP DE MONT VENTOUX?

Limburg heeft zijn drielandenpunt, duizelingwekkende hoogte (300 meter?), op het kruispunt van 3 landen (ooit zelfs 4!). Wij hebben de Mont Ventoux, eenzame reus van ruim 1900 meter met zijn kale kop waarop in de winter een witte muts staat. Die kaalheid was vroeger totaal: de omwonenden hebben het ooit voor elkaar gekregen om alle hout dat erop stond te kappen. Echt waar, einde 19^e eeuw was de Ventoux geheel "chauve" (kaal). Dat doe je door eeuwen hout te stoken en door scheepswerven in Marseille van goed eikenhout te voorzien. En, natuurlijk, door niks terug te planten. Twee intelligente natuurliefhebbers, beide notabel in Carpentras, kregen het na zeer veel inspanning voor elkaar dat de diverse overheden besloten tot een herbebossingsprogramma van enorme omvang. Dus wat U nu ziet als "indeling" van de bomen op de hellingen, is een sterk gestuurde natuur maw grote gebieden met bepaalde bomen aangepast aan de hoogte. Daarom is het nu in de herfst weer een sprookje als je rondlopen kunt onder de verkleurde met zon doorprikte banden van bladerdekken; van okergeel tot donkerpaars. Prachtig.

Kortom, nu in de moderne toeristische tijden, is de Ventoux weer als heel vroeger. Maar dan wel met wintersportcentra op Mont Serein en bij Chalet Reynard met alles erop en eraan.

Zelfs met een fraai gelegen camping. En s'zomers fietst half Europa omhoog en zeilt weer omlaag, want als je als fietsgek de Ventoux nooit beklom, ben je echt niet het aanzien waard. En dan groet je Tommy Simpson natuurlijk als je zijn monumentje passert. Hij viel van de fiets in de tour en stierf in het harnas. De veelheid aan briefjes, kaartjes en andere spulletjes op zijn monumentje, geschreven in vele talen zijn soms zeer aandoenlijk. Naast zijn monument staat er nog een van een vlaamse wielrennersvereniging of zo. Voor alle flamands die hem beklommen, zegt men. Stouterikken zeggen dat het eigenlijk daar staat omdat de meeste landslieden op die hoogte ook niks meer in de kuiten hadden maw de startstreep voor de bezemwagens. Foei dus, schande.

Het is een belevenis om op de top (bereikt met de auto natuurlijk!), langs de weg te gaan zitten en dan al die velo-maniakken boven te zien komen. Werkelijk alle leeftijden, nationaliteiten en van beide geslachten. In toestanden die variëren van fit als een hoentje tot een volkomen uitputting met angst in de ogen. Voer voor psychologen en (sport)fysiologen/-ergonomen?

De aankomst op de top prijkt op tienduizenden foto's: pa met fiets voor het bord "Mont Ventoux" ; bewijs van ongebroken viriliteit. Toch heb ik enkele kennissen met van die foto's die ik maakte, nadat ik de afgebeelden met mijn auto van ergens halfweg tot de top transporteerde. Ik heb daar nog steeds een leuk neveninkomentje van: chantagegelden. Dan zijn er nog de wandelaars, de pick-nickers, de rallyrijders en god weet wie nog meer, die de Ventoux bezoeken. De deskundigen hebben het over 800.000 per jaar. Dat kan betekenen dat er in het betere jaargetijde op een dag zo'n 4000 mensen naar grote hoogte stijgen. En U snapt natuurlijk dat zoiets ook zijn schaduwkanten heeft.

Denk maar even mee. Al die mensen kunnen onderweg "in verlegenheid geraken" , er is niets menselijker dan dat. Wat doe je dan ? Je duikt achter wat struikgewas, bestudeert tevoren nauwkeurig de gekozen plek (op prikkende/stekende dingen) en hup dus. Afwerking met wat meegebracht toiletpapier, een servetje of nog anders. Niks verkeerd mee toch? Dat zien echter de bestuurders van de omliggende gemeenten etc. nu toch wat anders. Beter gezegd de (milieu)wetgeving in La Douce France vereist actie van hen. Wie had dat nou ooit kunnen denken.

Want U gelooft het niet, maar de (paar!) toiletten op de Mont Serein etc. zijn in meerderheid niet op een riool of een septische tank aangesloten! Overigens zijn er VEEL te weinig toiletten waardoor, jawel, iedereen het maar in het groen oplost.

Vanaf het moment dat ik dit beseft kijk ik enigszins anders uit ons raam naar de fraaie zuidhellingen van onze berg. Onzichtbaar maar geheid aanwezig, zijn er op elk moment tieltallen medemensen in een wat ongemakkelijke positie daarboven. Broek op de knieën, het derrière in de open lucht stekend, proberen zij, op de topjes van hun zenuwen, zich te ontdoen van een niet meer draagbare last. Met gevaarlijke insecten zoemend om zich heen waarvan zij niet weten waarop het beest nu eigenlijk afkwam op hun... of hun...? Goed om te weten, immers een stevige prik in deze gevoelige zones kan tot grote capriolen leiden. Stelt U zich even voor "getroffene" te zijn geworden. Direct na de steek, springt U overeind, dat is logisch. En u probeert weg te komen van deze plek des onheils. Dat is knap lastig met een knellend kledingsstuk ergens tussen de enkels en de knieën. En daarbij komt dat het netjes afwerken nog niet kon plaatsvinden. En je in volle lengte plots oprichten kan voorbijtrekkende kijkers aantrekken danwel gelijkgepositioneerden alarmeren. Zeer onprettig tot beschamend toe en ook nog link. Want je kunt bij deze ongewone manoeuvre natuurlijk moeder aarde onbedoeld hard raken. En stel je voor dat dit fors is en je verliest de conscience cq je kunt niet meer zo goed bewegen. Moet je toch niet aan denken, niet? Dat kan toch niet zo blijven in de 21^e eeuw? De hoge heren bestuurders liggen daarvan natuurlijk niet echt wakker, maar wel van de "santaire"aspecten. Luister.

De nogal indrukwekkende produktie van restprodukt van de menselijke spijsvertering van de vele bezoekers begint nu echt tot "sanitaire problemen" te leiden. Dus de bestuurders gingen, ferm als ze zijn, tot de "attaque" over. Dat betekent dus: vergaderen, je laten adviseren en danbesluiten. En daarna komen dan mogelijk ook nog de nodige "dozen" gereed.

Ik las een artikeltje in onze krant dat verslag deed van de diverse uiterst gecompliceerde beraadslagen. De burgervader van Monieux, een klein dorpje, is momenteel de "president" van de gemeenschappelijke beheersclub. Dus hij moet voorgaan in deze glibberige materie. Want ook: wie zal dat betalen? En, dit onderwerp is bij uitstek geschikt om oude politieke rekeningen te vereffenen: want ook onze maires doen mee aan deze internationale bestuurlijke sport. De experts deden uiteraard eerst voorstellen: WC gebouwtjes op de top, bij het wintersportcentrum en bij Chalet Reynard werden ontworpen en begroot. Vele technische vragen doken daarbij op: Hoe groot moet je die septische tanks maken? Hoe voorkom je bevriezing? Hoe moet het geheel worden schoon gehouden? Wat doe je tegen die vandalen die er altijd zullen zijn? Kortom: stof voor oneindige discussies met de nodige emoties. Immers hiervan heeft iedereen verstand en praktijkervaring. De experts die het voorstel toelichten werden wanhopig van de responses, zeker toen ze schoorvoetend bekend maakten dat "het" toch wel zo'n 200.000 eurotjes investering zou worden. En dan nog de exploitatiekosten natuurlijk. En natuurlijk ook gehandicaptoiletten! Want echt, ook die komen op de Ventoux. Sommigen zijn het onderweg geworden door te weinig training vooraf. Dit explosieve dossier ligt nu midden in de politieke arena. Er moet iets gebeuren, c'est clair. Maar hoe, wie en wat? Dus ik kan U vooralsnog geen enkele garantie geven dat Uw zorgen op dit gebied minder zullen kunnen zijn als u volgende keer de "geant" bestijgt en "effe mot".

Uit mijn raam kijkend besef ik dat zelfs onze Ventoux nu tot een probleem is verworpen voor sommigen, ondanks zijn grote schoonheid en historie. De wereld wordt echt te ingewikkeld. Die arme eerste burger van Monieux. Hij heeft gelukkig een goedlopend restaurant "Les Lavandes" geheten, dus kan hij zich volledig storten op de sanitaire problematiek. Dus doe zoals hij doet en neem uw rolletje toiletpapier mee als u naar boven gaat. En houdt uw techniek op peil voor de "ontlasting in het struikgewas" (in onze taal: "allegement dans le maquis". Sterkte.

V.COIN DES POËTES.

Ook mijn krantje kan niet zonder vernieuwing.(pffff!) Dus voegde ik een rubriek voor poëzie toe. Poète betekent in het frans "dichter", maar duidt ook op iemand die de dingen des levens met gevoel/emotie beleeft. Ook U bent uitgenodigd om via deze plek uw dichtkunsten te verspreiden.

Naar aanleiding van een concertbezoek aan het blaaskwartet uit Avignon, waarin een duitse vriendin speelt, vloeide het volgende uit mijn pen:

MOZART.

Glimlachend neemt hij me mee,
naar velden vol bloemen,
waar duizend vlinders spelen.
Dan weer spreekt hij op ernstige toon,
en dompelt me in droefheid.
Maar nooit te lang,
de kleuren voor mijn oor gaan weer snel stromen,
als een dartele, blije waterval.
Hij heft me op naar de hemel,
vol ontroerende tederheid
Stroom, stroom, zang der snaren,

en doe me geloven,
dat ik eeuwig leven zal.

Leon, 2005.

Gewoon uit een mensenleven gegrepen:

DE WOORDEN VAN HET KWAAD.

Ze liggen in de schemer op stapels,
op plekken die veel verhullen,
die wrede en oude fabels,
geschreven om kille leegten te vullen.

Ooit geformuleerd door "partijen",
vijanden in een koude, genadeloze slag,
linten van boosheid, eindeloze rijen,
omdat luisteren, helpen, niet meer "hoort" of niet "mag".

Want eenmaal binnen in de fictiewereld van het recht,
begint zonder mededogen een smerig gevecht,
over wettelijk "moeten",
contra menselijk "gedogen",

Representanten galopperen bij je vandaan,
en dealen met wat jou is aangedaan,
vervreemd van elk fatsoen, elke humaniteit,
want dat zijn niet de wapens in deze strijd.

Pas nadat vele rituelen en tijd zijn gepasseerd,
komt het altijd fletse compromis,
want nu hebben ook de krijgers geleerd,
dat oorlog "at the end" ook eindig is.

De woorden worden zachter, minder gepunt,
ze spreken over ruimte, nodigen uit, suggereren,
om nu dat te doen wat eerder niet heeft gekund,
en wat men met veel bloedverlies moest leren.

En het einde komt zoals het moest zijn,
een accoord zonder vreugde, zonder klank,
het gebulder is verstild en zelfs mindert de pijn,
maar het geld verwisselt nu ook van bank.

Leon. 2004.

VI. INGEZONDEN.

1. IS DE HEL EXOTHERMISCH?

Op de Universiteit van Washington kregen studenten deze vraag voorgelegd bij een examen. Een student gaf hierop een wel zeer excentriek antwoord. De exacte vraag luidde:

Is de hel exothermisch (produceert warmte) of endothermisch (absorbeert warmte)?

De meeste studenten gingen aan de gang met de zogenaamde Wet van Boyle die luidt: Gas koelt af als het expandeert en wordt warmer als het wordt samengedrukt.

Maar "onze student" schreef het volgende:

Allereerst moeten we weten of de massa van de hel verandert in de tijd. Dus moeten we weten met welke snelheid er zielen de hel binnenkomen en hoe snel ze er uit gaan. Ik denk dat ik mag aannemen dat een ziel nooit meer de hel kan verlaten; dus er vertrekken geen zielen.

Om te weten hoeveel zielen er binnenkomen, moeten we naar de diverse godsdiensten kijken. De meeste van deze stellen dat je niet in de hemel komt maar in de hel, als je niet in haar gelooft! En omdat er meerder godsdiensten zijn, en mensen altijd maar bij EEN kerk horen, kunnen we dus aannemen dat ALLE zielen naar de hel gaan.

Volgens geboorte- en sterftcijfers kunnen we aannemen dat het aantal zielen in de hel dus exponentieel toeneemt. Nu moeten we nog kijken naar het volume (de inhoud) van de hel, want volgens Boyle's Wet, blijven temperatuur en druk in de hel ongewijzigd als het volume van de hel gelijk op zou gaan met de aankomende zielen.

Zo ontstaan er twee mogelijkheden:

1. Als de hel langzamer uitzet dan de het aantal zielen wat binnenkomt, loopt de temperatuur en de druk in de hel dus op, tot ie ploft.
2. Als de hel sneller zou uitzetten dan de binnenkomst van de zielen, zullen temperatuur en druk dalen, tot de hel bevroren is.

Wat is het nu echt?

Als we het postulaat van Theresa volgen die steeds tegen mij zei : "Ik slaap pas met je als het koud wordt in de hel", EN weten dat ik vannacht met haar sliep , dan is mogelijkheid 2 dus de juiste. Want dan is de hel exothermisch en is al lang bevroren.

Bijgevolg is de hel dus bevroren en kunnen er al lang geen zielen meer in. Dus rest alleen de Hemel nog. Dit zou verklaren waarom Teresa vannacht steeds maar riep: "Oh God, Oh god!"

Onze student kreeg het hoogste cijfer.

Naar : een stukje dat vriend Paul S. mij toezond.
(Ned. vertaling/bewerking, uit het engels; Leon S.)

2. TWEE KEER CHATEAU FONTENIL 1995.

Mijn gekriebel over de wijnwereld riep een lezer, genaamd Jos, en groot wijnliefhebber, op tot een bijzonder ludiek stukje pedagogiek. Hij zond geen tekstje in naar aanleiding van mijn stukje over de film "Mondovino, enige edities geleden, maar.... kwam persoonlijk langs met...twee fraaie flessen.

Ze waren gemaakt door de Rollands, beroemde wijnadviseurs, die ik noemde in verband met hun "beruchte" samenwerking met ene Parker (die van DE "wijngids). De charmante maar

vooral ook sterke pedagogische aanpak was de vrucht van intensief brainstormen van Carla (pedagogisch geschoold) en Jos (langdurig verblijf in vele wijnkelders).

Tijdens de copieuze lunch op het terras, verweerde ik me nog even met een Cotes du Rhône Villages (Chateau Durban). Maar toen het vocht van Rolland mijn smaakpapillen ontmoette, begreep ik de indringende boodschap. Roland mag dan wel zijn stempel (samen met Parker) wat teveel op vele wijnen drukken, dat komt dus niet van niks. Dus moet ik nu wat "rectificeren":

- die Rolland heeft er echt verstand van: heerlijk!
- Parker beveelt echt geen bocht aan,
- Ik lust er nog wel een vaatje van.

Beste Jos en Carla, dit was het leukste "ingezonden stuk" ,ever. Voor veel herhaling vatbaar. Met name t.a.v. de vormgeving: langskomen en ter plekke overtuigen, beveel ik U allen aan. Uiteraard blijft de kern van de boodschap: "uniformeer de wijnsmaken niet al te overdreven en geef varieteit een kans", geheel overeind. En dat is ook de mening van Jos.Zo liep alles goed af, we waren het eens, en...ik weet nu hoe "Rolland" echt smaakt. Dat vergemakkelijkt de communicatie aanzienlijk. Jos en Carla, zeer bedankt en tot een volgende bezoek! ("Ingezonden" door trouwe lezers Carla en Jos M.)

.....
.....