

LEZERSSERVICE: LE PROVENCAL.

VOORAF:

We waren (zeer kort) in Nederland en Luxemburg en moesten ons een weg banen door de enorme hoeveelheden blik en drempels. Maar het was mooi er weer eens te zijn.

Hier hebben we "waterpaniek": er dreigt een enorm tekort aan dit schaarse artikel. En de fransen dreigen en masse "nee" tegen de Europese grondwet te gaan zeggen: nu ook politieke paniek dus. In Nederland loopt het ook niet over van enthousiaste "ja"-zeggers, is het niet? Maar het leven gaat onverdroten verder, en dus ook mijn krantje.

Er komen steeds meer lezers en bemoedigende berichten. Indien U in Uw omgeving geïnteresseerden weet: sein het even, dan komen ze op de verzendlijst. Uiteraard staat het U ook vrij e.e.a. door te sturen naar wie U wilt. Ik zou dan wel gaarne weten welke lezers er nog meer zijn; enkel uit nieuwsgierigheid!

Ik wens U veel leesplezier.

Leon.

INHOUD:

I. L'EXCEPTION FRANCAISE.

- L'exception hollandaise.
- Fransen en Ollandais: wat hebben ze niet gemeen?
- De fransen en de klassieke muziek.
- Gewoontes in Frankrijk.
- Henri d'Orleans
- Een dure erfenis.

II. GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

- Is er nog olie in 2015?
- Water UIT de zee dragen?
- Technologie: Vesten; Is uw kat al aan de chip(s)?

III. ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

- Histothriller. (davincicode3)
- Haschischin.
- De nieuwe hype: de histothriller.
- Mijn histothriller (vervolg)

IV. LE JOURNAL MORMOIRONAIS.

- Alarm in de Provence!
- De mistral en de open haard.
- Onze franse burens.
- Vijftig-plus (1998, HG).

I.L'EXCEPTION FRANCAISE.

****ACTUEEL.**

In Frankrijk dreigt serieus een massaal “nee” tegen de Europese grondwet. Jacques was gisteren op TV met 80 jongeren: een seance die het probleem eerder demonstreerde dan...oploste. Nederland komt maar voor 1/3 opdagen zeggen de polls. En dus is er ook een zeer dunne laag “ja”-stemmers in “het platte land”. Nederland en Frankrijk worden, (om gelijke redenen?), beiden euro-sceptici oftewel de “exceptions européennes”? Hopen we van niet toch? Want indien niet, dan moet ik dit onderdeel omdopen in :
“ LES EXCEPTIONS EUROPEËNNES”.

****L'EXCEPTION HOLLANDAISE.**

Niet te geloven, maar nu haalt Les Pays Bas om de haverklap de Franse pers. Binnenkort weet elke Fransman dat Brussel niet de hoofdstad van Nederland is en ook dat we geen Engels spreken. Dat is het voordeel.

Tot voor enkele maanden stond er af en toe een regeltje over drugs (als Jacques Ch. weer eens boos was op ons), daarna weer iets over onze “moordpartij op bejaarden en zieken”, (noemen wij euthanasie) en dan was het weer doodstil.

Nu lees ik in Le Point een kop: HET model is aan flarden! Bedoeld wordt dat het model van tolerantie en multiculturele samenleving HET blazoen van polderland in de prak ligt. Dat hebben ze dus vrij goed begrepen hier. Hier is wat ik las:

Het symbool van de tolerantie baalt enorm van zijn 900.000 moslims en van hun godsdienst. In dit land dat eeuwenlang het toevluchtsoord was voor vluchtelingen en vervolgd zoals: joden uit Spanje en Portugal (14^e en 15^e eeuw), Hugenoten uit Frankrijk (om hun godsdienst weggejaagd!), ook de beroemdste René Descartes (het mathematisch genie die moest uitwijken naar Amsterdam). Dan wordt verteld van de Italianen en Spanjaarden die in de 60-er jaren kwamen, gevolgd door de Turken en voorafgegaan door de Indonesiers en Chinezen die uit onze kolonie kwamen. Dit alles ging eigenlijk ongemerkt goed, behalve dat de Ambonezen later (wat de Franse journalist niet in zijn artikel vermeldde!). Dus ook niet de kapingen en hun bloedige afloop). Ai, geluk gehad dus. Want over de Marokkanen, die nu craval maken, wordt gezegd dat deze tweede generatie niet kon aarden en dus in opstand kwamen met het radicalisme als hun thuisgevoel. Dat lijkt toch wel erg op de Ambonese problemen niet?

Want de kinderen van boeren uit het Rif in Marokko, met hun vrouwen en hun kids kwamen in een volkomen vreemde wereld terecht. En ze bleven bij elkaar zitten en integreerden niet. Marokko werd hier gewoon “nagebouwd” inclusief de satelliet-TV uit Marokko, enAl Jazira!. Deze ontheemde 2^e generatie ging op weg naar de moord op van Gogh; die werd gevolgd door moskee- en kerkenbrand. Met grote paniek, ook in de politiek. (Nieuwe naam: polipaniek).

De journalist zegt: het vernislaagje van de tolerantie verdween snel en gemakkelijk. Alles wat eronder broeide, al jaren, sprong naar buiten. Net zoals al bij de opkomst van Fortuyn gebeurde: boem, en de hele tent stond op de kop en weer boem en Fortuyn was niet meer. De facade leek mooi en “correct” de werkelijkheid had daar niks mee van doen: verhulling! Het plaatje van “de 900.000” wordt geschetst: ca 2/3 Turken (die nauwelijks problemen veroorzaakten) en 1/3 Marokkanen die (in tweede aanleg) HET probleem werden. Men spreekt over Jan Peter die in paniek probeerde de verloren tijd in te halen en stevig werd geconfronteerd met de hardheid van het probleem. Men spreekt schamper over de geheime dienst van 1000 man en hun budget van 100 miljoen. Dat hadden ze via Frankrijk kunnen weten; zoiets kan echt niet meer!

De Hollandais houden van cous-cous, maar niet van hen die hem maken! En, het land dat ooit het grootste Islamland TER WERELD als kolonie had (200 jaartjes Indonesie) , weet geen fluit van de Islam: hoe kan dat nou?

Paul Scheffer wordt geciteerd: Veertig jaar na hun aankomst zijn veel emigranten nog niet aangesloten. Onder het vernis is een onderklasse van emigranten ontstaan. En deze accepteren nog steeds niet dat de Nederlandse wet BOVEN de Koran etc staat!

De eerste emigranten kwamen om ooit weer te vertrekken; niemand zag op tijd dat dit helemaal niet gebeurde. En niet wat de gevolgen daarvan waren; geen enkel ondersteunend beleid.

Nederland, het zuilenland bij uitstek, zag ook niet dat er een complete nieuwe zuil (De Islam), bij was gekomen. De facto! Dat zelfde Nederland ging helpen in Irak en de radicale jongeren zagen op Internet en Al-Jazira wat je daarvan moest denken. Dood aan de Amerikanen en hun helpers. En dat is nu begonnen. Ook bij deze stap dacht JPB en de zijnen daarover nooit na; in Frankrijk was dat steeds EEN van de essentiële punten. Immers de Fransen hebben 10 miljoen moslims op 62 miljoen inwoners (= 16%; Nederland 6%). Zo dat was wat een groot Frans weekblad te zeggen had over ons. Het wordt nog lastig deze grote imagobreuk onzichtbaar te lijmen. En, we worden nu in de gaten gehouden. Niet met de tulpen en de windmolens, maar met... onze moslims! Straks komt in het rijtje Rembrandt, van Gogh en Fortuyn (de grootste Nederlanders!!) ook nog "Mohammed ben niks Sukkel" voor, onze volgende minister van integratie en immigratiezaken. En nu op naar Afghanistan, dat zullen we weten.

****UNE MUE PATHETIQUE.**

Ik vertaal dit voor U maar met: Frankrijk van vandaag naar morgen.

Het was de titel van een recent artikel in een Frans weekblad, en het doelt eigenlijk op de pathetische stemming van de Franse ziel. Maar wat maakt U dit "getitel" uit; ik vertel u gewoon wat over de inhoud.

Het is goed, en interessant om een open oog te hebben voor de "mentale gesteldheid" van de Fransen, onze "landgenoten". Gelukkig schrijven daar steeds meer "deskundige" Fransen over. Hieronder dus een beetje informatie over de Franse "introspectie". Le Figaro heeft ook al maanden een open rubriek, geheten: Qu'est ce que c'est d'être français aujourd'hui? (Hoe is het om nu Fransman te zijn?). Beroemde Fransen schrijven daarin er is te zien, hoezeer de Fransen zich zorgen maken over hun positie en hoe toekomstangst de Franse natie bezig houdt! Een genodigde schreef: La manque de France. (Wat er mankeert aan Frankrijk). Echt voer voor francofielen die ook houden van de "Fransen van vandaag" en niet enkel van zonnepanelen en olijven.

Dus: De Fransman voelt zich steeds meer verdwaald, weet niet meer waar het heen gaat en... heeft het gevoel dat het noodlot hem heeft overweldigd. Zo leeft hij dus, van dag tot dag. En hij begrijpt er steeds minder van: de staat is niet meer zijn veilige hoeder en Europa heeft ook nog niet de uitstraling van "de nieuwe wijze vader". De ontevredenheid wordt dan ook fors gedemonstreerd bij elke stembusactiviteit. Dan krijgt de Franse regering haar gerechte straf; de kloof verdiept zich langzaam maar duidelijk.

En dan vraagt men zich dus af: worden de andere Europeanen dan hiervoor gespaard?

Dat is hen niet echt duidelijk, maar de cognitieve en wat nerveuze mentaliteit van de gemiddelde Fransman maakt dat de "ontgoocheling HEM/HAAR", (naar eigen voelen) zwaarder treft dan "de anderen". Een recente enquête van de Figaro liet zien dat het onzinnig is deze ontgoocheling niet te (willen) zien. De politici zien teveel enkel "de economische burger cq de producent/consument". Ze onderschatten de betekenis van het immateriële aspect zoals geloof, vertrouwen, verleden, en ressentimenten. Die blijken in het dagelijkse leven nog zeer essentieel zijn.

De veranderingen "rond Europa" zijn dan ook niet de hoofdoorzaak van de nationale malaise. De desintegratie slaat toe: verval van het christendom, de onderwijscrises, de wijzigende betekenis van het huwelijk, de onmacht van de staat tegenover "de straat", de stormen van de mondialisatie en het verliezen van de positie van "grande nation". De nation die zich vroeger richtte tot de grote wereld en die zich zeer bewust was van haar positie en aanzien.

Deze positie wordt overigens niet op de eerste plaats door Europa bedreigd! Er is sprake van devaluatie, maar de facto is er geen sprake van "vervanging door Europa". Het economische Europa is er en veroorzaakt angst voor vrijhandel, voor onveiligheid en

amerikaanse voorgedij. En absoluut nog geen Europa dat de natie zijn essenties van soevereiniteit zou afnemen. Zo ver is het nog lang niet en dus is ook de droom van een machtige rol van Frankrijk IN Europa is ook nog toekomstmuziek. Frankrijk blijft proberen het nogal eigen stempel op Europa te drukken waar mogelijk. Op cultureel, sociaal en ook agrarisch gebied moet Europa worden naar frans model! De buitenlandse politiek drijft maar al te vaak op de "vergane-glorie-kurk".

Een voorbeeld: Frankrijk was zo wijs het amerikaanse avontuur in Irak af te wijzen maar haalt daar nauwelijks enig voordeel uit gehaald. Zijn lawaaierige veto in de VN deed een groot aantal europese politieke leiders erg schrikken en dus afstand nemen.

Mogelijk gaat Frankrijk in de toekomst een belangrijke rol in Europa spelen maar dan zal het allereerst een voorbeeld in EIGEN land moeten laten zien. En kracht en wijsheid tonen en niet enkel met retoriek! Dat wil zeggen: de enorme staatsschuld terugdringen, zijn staatkundige organisatie vernieuwen en ... de zin en de moed in werken terugvinden. Het frans-duitsse koppel (hopelijk overleeft dat de volgende verkiezingen!) zal eerder een meeslepend overtuigend gedrag moeten vertonen en niet het "keizerlijke" van vandaag. De andere europese volkeren hebben geen boodschap aan de historische grote rol van Frankrijk en Duitsland.

Europa zal dus nog lang in een overgang verkeren en bijgevolg zien we nog lang de europese naties in hun onderlinge strijd. Ook Franrijk moet zich daarin storten, zonder op voorhand te wanhopen.

** FRANSEN EN OLLANDAIS; WAT HEBBEN ZE (NIET) GEMEEN?

Over de vergelijking van fransen en "de rest van Europa" is een flinke bibliotheek volgeschreven. U kent mogelijk het meest spectaculaire voorbeeld; dat van ene Peter Mayle, die in de Luberon woonde, en gewoon (met een scherp oog voor zijn omgeving), zijn ervaringen alhier opschreef. Zijn boek haalde 50 miljoen exemplaren in 45 talen of zoiets. Peter is intussen schatrijk van het opschrijven van de "differences".

Dus doe ik nu ook mijn best. Bescheiden als ik moet zijn, begin ik dus eerst over fransen versus ollandais. Op nederlandse TV was er laatst een discussie over wat nou "typisch nederlands was"; een bekend historicus schreef het, u kent hem (Maarten van Rossum). De boodschap was, " dat het niet zo simpel is dat aan te geven". Maar toch wel leuk. Dus als ik uitglij, vergeef me, ik heb er niet echt voor geleerd.

"Les hollandais ont toutes les vertus, mais pas les grâces" (De hollanders bezitten alle deugden, behalve de gratie). Dat zei een fransman recent die al lang in Olland werkt en zelfs hollands huwde. Hij legde het een beetje uit: De fransman is meer geïnteresseerd in de weg naar een gekozen doel, dan in dat doel zelf. Immers daar aangekomen is "het" eigenlijk voorbij. Dus volgt hij een lange weg , met veel zijwegen, en vergeet vaak onderweg waarheen het eigenlijk ging. Overigens, dat de hollanders alle deugden zouden bezitten betwijfel ik, minstens voor mezelf.

Dus wij hollanders zijn nogal anders: wij rammen rechtdoor op ons doel af, de stopwatch in de vuist. Aangekomen vliegen we al weer weg voor nog een ronde. Wat er onderweg voor moois en lelijks was, is nauwelijks interessant. Inderdaad, een dynamiek met EFFECT, maar zonder enige GRATIE. Dit is voor de fransen "un horreur" (iets afgrijselijks), iets barbaars. Toch heeft de lokale profvoetbalclub "Olympique Marseille", als devies: DROIT AU BUT. Dat klinkt hollands toch? Maar dat zijn de prestaties helaas niet zo, de laatste tijd: de gedumpte trainers hopen zich op in de marseillaanse kroegen! Maar misschien zie ik niet hoe gracieus ze er niks van bakken. Niet zo verwonderlijk bij mijn affiniteit met sport en zeker voetballen. Nu een ander punt van onderscheid. In Nederland is "je boven het maaiveld" bewegen redelijk gevaarlijk, ja zelfs suïcidaal gedrag. Dat hoort niet, kop omlaag, in de rij en netjes meebrommen met de rest.

Geheel omgekeerd is het hier: hoe flamboyanter hoe beter, hoe brillanter hoe mooier, hoe excentrieker hoe spannender. Men haat collectief, grijze muizengedrag ; daar schiet een mens niks bij op. Daarom zijn we hier zo individualistisch, eigengereid en "afstandelijk". Meehuilen met de anderen? Affreux!

Opnieuw concludeert U dat ik hier dus wel wat op mijn plaats ben; immers ik wilde ook niet echt in een door de overheid aangewezen doosje passen. En dus sluit ik me gaarne aan bij mijn nieuwe “concitoyens francais”.

Ziet U hier ook wat in, voelt u zich ook wat “ mentaal onderdrukt”? Kom dan naar hier en beleef uw renaissance. Of noem het uw reïncarnatie, immers zo heet toch een franse geest in een hollands lichaam? U begrijpt me niet? Daar heb je het al; we zijn al te ver van elkaar weggeraakt. Dat gebeurt als je als je 10 jaar dicht bij de besmettingshaard zit.

Nu nog wat afbouwen aan mijn resultaatgerichtheid en ik hoef me nooit meer attent en/of /compassief te gedragen. Laissez faire, laissez aller. Ik moet wel gaan opschieten.

****DE FRANSEN EN DE KLASSIEKE MUZIEK.**

Dat zal wel snor zitten, denkt u misschien. Immers, Frankrijk is toch HET cultuurland van Europa? Wij dachten dat ook lang, tot wij ontdekten dat het grote aanbod van klassiek in onze regio, een uitzondering is voor Frankrijk. Want Avignon en Aix-en-Provence en hun omgeving zijn de enige “klassieke regio” in dit land. Dus elders in ons tweede vaderland ligt dat bepaald anders. Een bekende franse violist, die in het concertgebouworkest in Amsterdam speelt, zei recent dat je bij een klassiek concert in Paris mogelijk 500 mensen mobiliseert en in Amsterdam, voor hetzelfde concert gemakkelijk 3 à 4000.

Muziek is best populair hier, maar dan eerder de popmuziek cs (jongeren), ook jazz-muziek en operette. Dus klassiek is hier vaak: “non, mercie”, behalve in de “upper-class”. Dus nu weten wij dat we ons elitair aanstellen als wij naar onze klassieke concerten alhier gaan. Goed om even te beseffen.

De franse cultuur is sterk woord- en beeldgericht. Schrijvers, acteurs en filmmakers zijn hier vooral de culturele goden. Dat komt ook overeen met het gegeven dat Frankrijk op zijn lagere en middelbare scholen praktisch geen muziekonderwijs kent. Ook is het aantal excellente concertzalen en orkesten beperkt te noemen. Kenners beweren dat zelfs piepklein Nederland meer toporkesten heeft , (zo’n 5 à 6); en minder dus in Frankrijk.

Alweer een deel van de verklaring waarom ik me hier thuis voel: consultants zijn ook woord- en beeldgericht is het niet? Maar omdat ik Hollandais d’origine ben, hou ik echter ook nog van (klassieke en moderne) muziek.

De moderne franse zangers van het chanson, ik ken ik zo’n 25 van, hebben in mijn oren een prachtrepertoire. Velen van hen zijn Canadees-Frans, dus “Quebecois”, en zingen dus in frans en engels (Celine Dion, Garou, Isabelle Boulay, Linda Lemay, etc). Ook zijn er enkele frans-belgen bij (Johnny Haliday= de Smet; Adamo, Jacques Brel+ , Maurane, Axel Red, Lara Fabian, etc), dat zijn hier klinkende namen.

Dus om (ook) muzikaal gemakkelijk te kunnen integreren , moet U eigenlijk bij ons in de buurt gaan wonen: zat franse cultuur en ook veel klassieke muziek. We zijn dus echt verwend. Waaraan we dat alles hebben verdiend? Het blijft een groot raadsel!

****GEWOONTES IN FRANKRIJK.**

Ziehier een kleine bloemlezing van verschillen in gewoontes tussen “onze” volkeren.

-De notarissen.

Pas op. Er zijn broeders die u huizen verkopen waarop nog een forse hypotheek rust. Of een huis waarop andere claims liggen, bv van de mairie, omdat er niet volgens de bouwvergunning is gebouwd. En dat betekent ook hier: afbreken! Weg koopsom.

-Het pingelen.

Daarover zijn de meningen verdeeld. Iemand beweerde onlangs dat de fransen zijn geïmpregneerd door de arabische handelsgeest. Ik heb nogal andere ervaringen gehad, toen ik een auto kocht. De verkoper was echt beledigd toen ik ging pingelen! Hij was toch geen? (bij ons zeg je dan: autohandelaar, toch?).

- Humor, grappen maken.

Pas op, hun humor is hier nogal anders. Iemand voor de gek houden stuit tegen de grote machomuur; de latijnse bodem is hier ruim aanwezig. Men houdt nogal een hoge facade op en kom er dus niet aan!

-Eten.

Je arriveert op een tijdstip dat past bij de maatschappelijke status van degene die je uitnodigde. Dus laat. Hoe later hoe hoger op de ladder. Dat is een probleem als er meerdere mensen komen. Vragen hoe laat, is erg vreemd, dat hoor je zelf in te schatten. Hoofregel is: hoe armer, hoe vroeger (eten).

-Op bezoek gaan.

Wijn meenemen is een belediging: je suggereert dat de gastheer niks fatsoenlijks onder de kurk heeft. Vragen aan de gastheer wat hij te drinken heeft bij het apero is ook al fout. De gastheer heeft natuurlijk ALLES te drinken in huis. Tutoyeer ook nooit een vreemde. Vraag niet wat hij doet. Wel in welke sector hij werkt. Niets meer!

De gastvrouw verdeelt de plaatsen; Hollands neerploffen kan echt niet! Politiek, religie, ziekte en dood zijn verboden conversatie-onderwerpen. Neem dus sport (ai, ai) kinderen, vacaties etc.

Niet twee keer opscheppen. Een keer fors OK, maar nog eens: fout! De gastheer geeft meestal 2 glazen per wijnsoort; neem dus nooit zelf de fles ter hand. Doodzonde. Vraag ook nooit om bijgeschonken te krijgen. Men is niet in de kroeg dus!

Naar de WC? Fout. Een Fransman toont ongaarne zijn toilet; daaraan is dan ook meestal niet echt aandacht besteed. Dus "ophouden" maar. Moet U toch, dan bent u al te lang gebleven. Want blijven plakken na de maaltijd is zeer onfatsoenlijk. Als men je "nog een glas jus d'oranges" aanbiedt, is het opstappen geblazen, en vlug!

Tegenbezoek? Soms na een uitnodiging te hebben opgevolgd bij Fransen, krijg je ze niet meer bij jezelf uitgenodigd. Ze weten steeds een uitvlucht. Dan heb je de eerste keer iets heel fouts gedaan!

-Testicles du coq (svp zelf vertalen)..

Dit is Frans en het wordt gegeten in de Auvergne. De Auvergnais zijn enorm zuinig, zoals de Schotten. Dus zelfs de laatste stukjes afval (les testicles) worden geconsumeerd. Smakelijk en hanen: opgepast.

-Varkens.

In de Gascogne is het zwarte varken populair; het eet alles en is zeer taai. De Romeinen namen deze zwarte viervoeters mee op hun militaire expedities. Vers vlees voor onderweg, geen transportproblemen en voer ligt langs de weg. Begrepen?

****HENRI D'ORLEANS.**

Henri is een der laatste Capetiërs (Franse koningslijn). Deze graaf van Parijs stierf in 1999 enliet erg weinig na. Een appartement met daarin "drie zakdoeken en een stel pantoffels", zoals hier werd gemeld. Waar was het gigantische familievermogen gebleven? Waar was de poen van de grote uitverkoop van paleizen en kastelen en alle luxe meubilair? Het familievermogen was rond '45 nog 400 miljoen Franskes. Bij de notaris werd 12 miljoen euro verdeeld onder bussen vol nazaten; een schijntje per kop dus. Nu wordt er dusnaar gezocht. En dat bij ene Madame Friesz, zijn verzorgster, en bij een prefect en zijn broer. Grandeur en decadence!

****EEN DURE ERFENIS.**

Veel jonge Fransen vinden geen werk; zo'n 25 %. Maar ze hebben een berg schulden, dat wilt u niet horen! Niet persoonlijk natuurlijk, maar gemaakt door de staat en hun "voorvaderen". Het lijstje is een schok:

-1000 miljard Euro staatsschuld

-85 miljard sociale schuld (m.n. de staatsverzekering voor de gezondheidszorg).

-demografische schuld: de pensioenschulden, jawel.

Deze laatste is, zegt men, onmetelijk groot. Ter illustratie zijn simpele getallen alleszeggend.

De verhouding gepensioneerden en (actieve=werkende) premiebetalers ziet er als volgt uit:

- in 1973: 1 op 3,5.
- nu 2005: 1 op 1,7
- in 2015: 1 op 1,3

- in 2040: 1 op 1; jawel dan betaalt elke actieve het hele pensioen van EEN gepensioneerde.

U begrijpt dat dat laatste niet zal lukken, nee, al eerder dus over 10 jaar zal het erg pijn gaan doen. Dus zullen de belastingen nog niet hard gaan dalen hier? En hoe moet dan de werkloosheid omlaag (11%)? En hoe gaat dat met vermogende gepensioneerden?

Alors, bon courage!

Is het in Nederland mbt de AOW echt anders? Zo nee, dan ook: Sterkte!

.....

II.GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

****ACTUEEL.**

De pausverkiezingen zijn van start gegaan. Hopelijk krijgen we er geen vier! Want dat gebeurde er ooit in woelige tijden waarin paus een (nog meer) belangrijke politieke speler was. Ik beloof U in een volgende editie wat aandacht hiervoor.

Het tanken van je auto wordt een significante financiële operatie. Er zijn nu serieuze journalisten die praten over “de definitieve overschrijding van de psychologische 50-dollar vatprijs” en....van een te verwachten “piekprijs” van 100-dollar per vat. Dat betekent ca 1,50 euro voor diesel aan de pomp.... De de rosé kost hier “aan de pomp” slechts 1,95. Er is dus nog veel hoop voor Frankrijk. Lees mijn olie-story hieronder. En wij hebben hier een dreigend watertekort: auto poetsen mag niet meer en je zwembad vullen ook niet. Zie mijn schrijfsel hierna: ik heb het probleem opgelost.

****IS ER NOG OLIE IN 2015?**

Ogenblikje, voor U al afwerende gedachten krijgt. De hiernavolgende wijsheid komt van een vijftal franse experts. Uiteraard zit ik (zoals U weet) helemaal niet “in de olie”. Maar er zijn nu mensen die me vertellen dat ik wel MEE kom te zitten.

Hier wat zeer recente “wijsheid” uit De Figaro en twee weekbladen (L’Express en Le Point), op onverantwoorde (?) wijze met mijn gedachten aangevuld.

.Eerst de optimisten.

Zoals altijd zijn er optimisten en pessimisten bij dit soort onderwerpen en je zoekt eigenlijk naar de realisten. Dus geef ik u de optimistische EN de pessimistische visies dan kunt u zelf “middelen”. De optimisten horen we het liefst:

- nog 45 jaar voordat de bekende olie-voorraden helemaal op zijn.
- de huidige productiecapaciteit is aan zijn grens; het geringste ongelukje, van politieke, technische, economische aard, zal meteen tot schaarste leiden.
- Het vergroten van de proiductiecapaciteit kost enorm veel in totaal wel 3000 miljard dollar tot 2030. Dit soort investeringen worden enkel bij goede “returns” gedaan m.a.w. de prijs moet eerst nog stevig stijgen.

Dus hoe dan ook. Eerst betalen lieve mensen, voor de resterende olie KAN worden geproduceerd. Want de huidige geïmplementeerde technologie voldoet niet meer omdat de olie veel dieper moet worden gehaald. Dan is dus de vraag in welk tempo de vraag zal oplopen en op welke termijn. Want dat bepaald op de KORTE termijn hoe gauw de olie-ruzie gaat beginnen.

Vergeet men nou niet de “nog te vinden” voorraden erbij te tellen? Tja men vind ze niet, ondanks zeer grote inspanningen de laatste jaren. Dus is de kans op een voltreffer niet zo hoog, helaas. En U weet van Shell en anderen die hun sommetjes over moesten maken: 30% MINDER! Maar misschien stort de wereldeconomie in elkaar en dan hoeven we minder olie. Nou, dat is natuurlijk mogelijk, maar niemand acht dit een erg lollig scenario. Want dan gaat het ons allen erg beroerd toch?

Och, we doen gewoon wat anders in onze tank van de voiture niet? Uiteraard is dat overwogen, maar voor dat plantaardige olie een haalbaar alternatief is moet ook de prijs van de aardolie stevig omhoog (tot 60 dollar per vat zegt men). En voor de produktie en de distributie omgebouwd zijn, is mogelijk mijn crematie (op hout) al voorbij. Los van de vraag of er genoeg ruimte zal zijn voor deze cultuur.

Waterstof dan. Om deze SCHONE brandstof te maken ... is veel energie nodig. Bv electriciteit... die ook al deels uit aardolie komt. Ook hier is productie en distributie geen sinecure.

Gelukkig zijn we wel minder afhankelijk van de olie geworden. In de huidige produkten zit nog "maar" 50% dat olie als grondstof heeft; dat was in 1973 nog ruim 80%. Overigens is dat niet het geval in China, India en ook veel minder in de VS.

Er wordt steeds meer gegniffeld over... kernenergie! Schoon (zonder CO2), en er is nog genoeg. U gelooft toch ook niet dat Duitsland echt de kerndingetjes gaat sluiten? En Nederland wilde ook niks meer horen van het sluiten van... Borsele!. Jawel, er gaan in politiek Nederland stemmetjes op om maar niet te sluiten. Begin van ... een ommekeer? Frankrijk denkt er niet over de kernenergie af te bouwen, integendeel: hier wordt 85% van onze stroom zo gemaakt. Dus de "optimisten" zien het nog 45 jaar op olie lopen en daarna loopt het op plantaardige olie, waterstof, kernenergie....?? Tja het valt niet mee om als optimist te denken aan je kleinkinderen tegenwoordig.

Windenergie dan maar. Denemarken is (was) het wereldmodel tot voor kort. Na jaren van windmolenparken en investeringen blijkt dat het succes (in economisch opzicht) erg beperkt is; in elk geval geheel niet aan de verwachtingen van de optimisten voldoet. In Nederland wordt door sommigen, de voorgenomen investering in een windmolenpark van 15 miljard (!) al een tweede "Betuwelijn" genoemd.

Dus de fossiele energievoorziening waaronder de olie is nog niet hupsakee te vervangen. Zonne-energie leidt aan een grote kwaal: electriciteit opslaan is enorm duur en technisch beperkt mogelijk. En opslaan moet omdat s'nachts de zon niet schijnt, nee eigenlijk al, als er weinig daglicht is. Dus moeten er dan "gewone energiecentrales" zijn om ons warm en actief te houden.

.Nu de pessimisten.

Bij de pessimisten is het natuurlijk nog VEEL erger. Ze zijn niet aan te horen maar ook zeker geen imbecielen. Wat horen we daar?:

- de door de olielanden opgegeven voorraden zijn zeer onbetrouwbaar gebleken. Helaas zijn ze steeds te hoog gebleken; zie Shell recent. Hoog geeft marktrust en maakt hun spel politiek gemakkelijker.
- de politieke stabiliteit van de grote olielanden is nogal laag. Dus voor honderden miljarden daar investeren in olieproduktie-installaties ligt niet erg lekker. Als je de namen van de landen hoort, Saoudi-Arabië, Irak, Iran, Nigeria en Venezuela, lopen er rillingen over je rug.
- de consumptie zakt niet bepaald; maar stijgt erg snel. China en India, de grootgroeiers, zijn gek op olie. Economische groeicijfers in China va 8% komen overeen met een grote zak vol Europese landen met ook 8%. Het tikt enorm aan.
- dus zuiniger worden met energieverbruik. Daar is nog wel wat aan te doen. Vooral bij Sjors B. en maten. Maar de toename van grote 4X4 (heerlijke auto's) en steeds meer 6-8 cilinder motoren in Europa is ook wel apart. In isolatie etc. is in veel Europese landen nog wel wat te halen. Maar dat kost hoge investeringen en soms ook remmen van bepaalde produkties. Niet populair bij groeistuiptjes en 10% werkeloosheid hier en daar. En zeg maar eens tegen een ontwikkelingsland met veel hongerigen: ga maar eens "wat minder" doen? Niet voor te stellen.

Wat zegt MIJ dat allemaal nou?

Het lijkt me niet zo best en dus moet je wel gaan geloven in meer wandelen en fietsen en een trui meer aan in de woonkamer. Zou je daar nu ZELF wat mee moeten doen, uitgaande van boerenverstand? Hier mijn rijtje:

1. over 40 jaar is er echt een probleem en dat is er dus ook op de weg erheen.

2. we moeten alles op alles zetten om een oplossing te vinden. Kernfusie (bv onderzoek hier in Zuid-Frankrijk) moet in de hoogste versnelling gezet worden. En wat meer?
3. We moeten opnieuw nadenken over kernenergie. Immers de CO2 uitstoot is gering/afwezig en het nadeel van deze energie (het afval) is mogelijk "kleiner" als een wereldcrisis?
4. we moeten nadenken over "hoe" we "de olieschaarste" politiek gaan verdelen. Slechts enkele landen hebben "het" en alle willen het; dat is een lastig parket. Daarom is de VS ook zo actief in het Midden-Oosten denken sommigen: een LT-strategie dus. En wie is daar NIET bezig!
5. we moeten zuinig doen en de slurpers straffen met....minder olie voor hunzelf. Maar hoe?

De route naar het dode punt is natuurlijk veelbelangrijker dan het eindpunt. Dat betekent dat het meer een KORTE TERMIJN PROBLEEM is dan een lange termijn probleem. De stormbal zit al in de mast en vanaf NU wordt het spel harder en gemener. De waarheid zal dus in de politiek nog erger dan nu al, geslachtofferd worden. Alle politici hebben vanaf nu "olie" aan hun handen en ook nog anders gekleurde vloeistof als het tegenzit.

Daar zit je als oudje dan met je dieseltje, ons afgekald pensioentje, onze toegenomen behoefte aan een warm huis en behoefte aan huishulp. Ja we wisten het eigenlijk wel hoor, al sinds "Rome" toch? Maar ja we dachten, dat gaat wel goed! Maar nu moeten we op onze oude dag echt nog mee gaan helpen om het probleem op te lossen. Dus actie, broeders en zusters.

Ik schrijf bij deze een collectieve brainstorming uit over het onderwerp: "Hoe komt een oudere (zo prettig en goedkoop mogelijk) aan het moment van zijn laatste snik, zonder cq met veel minder olie??

Hier mijn openingszet:

1. Weg met de mobiliteit, we moeten ons niet meer verplaatsen met slurperige apparaten. Te voet, op de fiets en per paard/ezel dus. Vacantie? Een keer per jaar met de A380 (550 erin) naar een zonnig land of strand. (een vliegtuig gebruikt per passagier/per km het minste brandstof van alle vervoersmiddelen!). Naar de (klein)kinderen dan? Boodschappen doen dan? Naar vrienden/bekenden op bezoek dan? Ai!
2. Weg met het fenomeen "Elk zijn eigen huisje etc." (En zijn eigen apparaten, CV-ketel en zijn lege kamers). Dus de familie gaat weer samen wonen zoals vroeger. Hier zie je nog tientallen hameau's van 5/6 aan elkaar geplakte huisjes waar tot voor 200 jaar 5/6 gezinnetjes woonden. In een sterk economische verband dus en zonder dubbelingen, een typisch welvaartsgevolg. Grootouders zorgen voor de kleintjes (zo lang het kan) en "helpen", de faciliteiten zijn maximaal centraal en de privacy moet tot een "menselijker" maat (?) worden teruggebracht. Beetje Japans dus of chinees.
3. Elke familiegroep krijgt zijn eigen groentetuin-, -kas, huisvarken, kippetjes etc. Dus eigen productie zonder transporten, chemie (dus wieden maar) en weet ik wat. Goed voedsel, gezond en zelf gemaakt.

Tja, dat ziet U natuurlijk niet zo zitten. Maar pas op: wat zag ik eind februari op nederlandse TV in B&W? Mensen die praatten over verzorgingstehuizen van rammelende kwaliteit en...gemeenten die nu al snel bouwvergunningen afgeven om...de garage of de schuur in de tuin voor opa en oma om te bouwen! En deze dan ook zelf te verzorgen! Dat lijkt verdacht veel op wat ik hierboven verzon. Er was ook een mijnheer te zien (van spaanse origine, dat wel) die zijn demente moeder thuis verzorgde en.. werkte. Met huishulp. Hij wilde nooit meer meemaken wat zijn moeder moest ondergaan in tehuizen zei hij. En hij vond dat HIJ het op moest lossen. Het was even stil dus.

Kortom: ik vermoed dat een deel van de oplossing zit in een andere idee over ons samenleven m.n. in families. Zoals het bijna altijd was, tot voor ca 250 jaar. Dat zoiets zou worden afgedwongen door olietekorten, dat kan toch niet? Wat denkt u ervan?

Mijn eigen sigarendoosmetjes leverden op dat samenwonen en samen gebruiken van faciliteiten ertoe leidt dat het aantal vertrekken per kop met 50% daalt, het aantal energieslurpende apparaten tot 30% en het energiegebruik tot 40% van wat NU gebeurt. Onzin, dat dacht ik ook steeds weer. Maar ik ben toch aan het twifelen geslagen. Die wordt langzaam groter als ik in de media de discussies over de in elkaar donderende verzorgingsstaat lees en zie. Zie vooral ...Duitsland. Tel het allemaal maar eens op! Pfff. Niks leuk. Wij wonen al in de zon, hebben twee slaapkamers en 120 m2 totaal, een tuin en twee katten (nee die gaan we niet opeten!). Maar wel weinig water, ai! Het dorp is op 250 meter alles kan te voet. Ons terrein is 3000 m2, dus er kan best nog een snurkunit aangebouwd worden. Of we overkappen het zwembad gewoon. Lekker geïsoleerd in de grond (plaggenhuttechniek). Dus Le Brilhas kan NA ons door een volgende generatie een familiegehuchtje worden niet? Geruststellende gedachte. Maar nu wij zelf nog.

Heeft U suggesties?

Naschrift.

Is deze ontwikkeling nu enkel rampzalig? Als je het historisch bekijkt; eigenlijk niet. Het ging altijd al jojo-achtig in onze wereld: hoog—laag; vrede—oorlog;rijk—arm;mchtig—onbenullig. Hele rijken kwamen en gingen weer, soms na honderden jaren. Om allerlei redenen.

Als je denkt enkel goeds te verliezen is het erg; denk je ook iets slechts te verliezen dan is het al wat anders. Zijn beide aan de orde, dan is er reden tot vreugde.

De onzekerheid die het bovenstaande oproept is voor velen het probleem: het avontuur dat ons te wachten staat kan ook (levens)gevaarlijk zijn. Een individu kan er niets aan doen, dus blijft over filosofisch te kijken naar de ontwikkelingen en ook het boeiende erin te zien.

En dat boeiende is het evolutionaire ; je neemt waar hoe de mens is, hoe hij zich weert tegen deze dingen en hoe hij het weer overleeft. En dat is misschien wel het enige dat eeuwig blijft.

**WATER “UIT” DE ZEE DRAGEN?

Fout geciteerd gezegde, denkt U? Klopt. Maar tegenwoordig wordt op steeds grotere schaal zeewater omgezet in drinkwater. En dat neemt een grote vlucht.

Prins Willem Alexander is een groot kenner van waterproblemen en weet dat er wereldwijd een toenemend tekort aan drinkwater is. Bij een land als Saoedi-Arabië verbaasd dat niets natuurlijk; overigens drinken sommige sheiks daarom stiekem vuurwater, wordt verteld.

Hier in de Vaucluse en in de Gard is er echter ook watertekort; steeds nijpender. Dus de technologie om water te ontzouten is erg interessant voor velen.

In Fujairah (Arabische emiraten) staat een waterfabriek, geschonken door de burens Abu Dhabi. Nou ja, geschonken, van de dagelijkse productie van 450.000 m3 gaat 80 % naar Abu. Daartoe moet dagelijks wel 1,3 miljoen liter zeewater opgepompt worden en, er is nogal wat olie nodig om de electriciteit op te wekken. Want er moet wel energie bij!

Abu Dhabi gaat grote toeristische toestanden ontwikkelen met dit water voor als de olie op zal zijn. Dus houden ze al een beetje achter begrijpt U!

Het procédé was eerst op verdampingsbasis. Dit “waterkoken” is energietechnisch erg duur. Nu zijn er nieuwe filtertechnologieën ontwikkeld die het VEEL goedkoper mogelijk maken.

Het filtert zo goed dat zelfs virussen eruit gepeuterd worden en.... dat er aan het einde mineralen moeten worden toegevoegd! De nieuwste fabriek spuugt al 70.000 m3 water per dag uit. Men plant al voor 900.000 m3 per dag.

De firma's die de plants bouwen (o.m. een franse) verkochten een fabriek aan Israël die water spuwt voor 0,53 dollar per liter (bij de huidige energieprij). Dat is goedkoper als hier in de Provence. Mexico, Spanje, Curacau, en Chili zijn ook al begonnen. Van de 71 steden met meer dan 1 miljoen inwoners in de wereld liggen er 41 aan de zee; interessant dus. De VS en de Arabieren plannen om er fors mee bezig te gaan. Ook zuidelijk van hier in Algerije, Libye, Israël en Spanje is het sterk in de belangstelling. En,... in India en China, of course!

De markt groeit met 10% per jaar en is nu al 1 miljard dollar groot.

U weet dat er op vele plekken grote politieke spanningen bestaan over (verdeling) van water bv in Israël (de Jordaan). Dus dit fenomeen is ok politiek welkom zoals het de grote zandbakken aan de Middellanse Zee de mogelijkheid biedt om toeristische exploitaties etc te gaan beginnen; voor "na de olie".

Helaas vraagt dit ook om meer olieconsumptie want zonder energie geen fabriek. Zou dat toch? Maar die slaapt s'nachts en opslag van deze vermogens in accu's is (nog?) ondenkbaar. Het is een komische wereld geworden: Door de klimaatverandering smelt meer ijs: dus er is meer zeewater. Dit vereist hogere dijken en zo. Maar nu gaan we flink uit de zee drinken zegt men. Dus.... De zeespiegel zakt weer? Nee, dus. Want alle gedronken/gebruikte water blijft weer ergens niet? Verdampst (regen) en wordt gedumpt: in de rivieren en dus de zee. Pech dus. Moeten we dan meer afvalwater zuiveren? Of maken we het eerst zout en dan weer zoet? Hoe zit dit nou allemaal aan elkaar: Willem Alexander je moet vlot weer aan je werk. En, kan je ook meteen het energie-aspect even meenemen? Vanwege dat olie-gedoe, begrijp je? OK? We horen graag verder.

Ik hoor sommigen denken: drink dan wat meer wijn man! Helaas, om wijn te maken heb je zeer veel water nodig, echt waar! Niet om IN de flessen te doen natuurlijk. En, ook veel energie. Onze overbuur Chateau Pesquié is een groot stroomverbruiker!

Ik ben er dus nog lang niet uit. Helaas.

Ik kan het niet laten om aan dit waterverhaaltje een ander te knopen. "Indiase dorpjes, zonder stromend water, verkopen hun oogsten per e-business" ; dat lees ik in een frans weekblad. Pardon? Jawel in India zijn nu 130.000 dorpen voorzien van een PC-shop op de markt en zij verkopen hun oogst per E-business. En kopen ook in; kunstmest, tractoren, motoren en verzekeringen.

Deze dorpen hebben geen stromend water, geen electra en geen telefoonnet. Dus de PC hangt aan de zonnecellen en de datalijn wijst naar de satelliet. En de grote wereldondernemingen storten zich op deze slimme boeren, en doen electronisch hun aanbiedingen.

U ziet hoe de "wet op de remmende voorsprong" werkt, deze arme drommels slaan 1000 jaar over en gebruiken de laatste technologie om hun leven op te peppen. Nu nog wachten op de PC die als dorpspomp kan functioneren, dus die water maakt. Stel je voor.

Mij verbaast het dan een beetje dat de arme boeren in Oost-Europa nog niet zo ver zijn; die apen "ons" na, en lopen dus de te lange, verkeerde weg? Voer voor ontwikkelings-economen denk ik.

** TECHNOLOGIE.

-VESTEN.

Geen, angst, ik ga U echt niet bezighouden met mode of zoiets. Niet mijn fort. Maar ik wilde het wel hebben over speciale kleding in "vestvorm". Hozzo? Ahel, mennekes:

Ik heb een kwaaltje dat veroorzaakt, dat ik af en toe het zicht op mijn omgeving verlies en daardoor tegen moeder aarde klap. Boem dus. Kan je 100 jaar mee worden, tenminste als je niet met je schedel op iets hards valt. Dus toch effe opletten.

Wat hieraan te doen? In overleg met mijn specialist, die gelukkig een opgeruimd en humoristisch mens is, kwamen we op het ludieke idee dat ik voortaan ijshockeykleding zou moeten dragen. Best effectief, maar ook wat onpraktisch. Het kan tot sociale mis(ver)standen leiden als je je zo aan het volk toont. Dus zoek je verder.

En daar lees ik me nu dat IBM zijn Thinkpad PC uitrust met: een airbag(je), die bij een plotse val van de lees-schrijfkop op de (harde)schijf zich opblaast. Daardoor wordt beschadiging van het schijfoppervlak (en van de opgeslagen informatie) voorkomen. Dreigt de val, dan blaast het zich op in 500 milliseconden. En hierin nu zag ik plots een analoge mogelijkheid voor het "beschermen" van mijn data (in mijn hoofd) en ook van mijn verdere ledematen. Een nooit serieuze kennis zei tegen mij dat hij eerst dacht dat die PC-airbag uit het beeldscherm zou komen om de in slaap gevallen PC-er die in het scherm dreigt te knallen op te vangen.

Zo kwam ik op de woeste idee om bv een auto-airbag aan te trekken (bv voor en achter het bovenlichaam) maar ja hoe kom je tot iets zinnigs en echt bruikbaar? Middenin mijn creatieve buien om wat te vinden kreeg ik een frans tijdschrift in handen alwaar DE uitvindingen van 2004 werden opgesomd. En wat staat me daar? Jawel: La veste airbag! (dwz een soort zwemvest met een auto-airbag). Bedoeld voor motorrijders. Als je van de motor valt wordt via een koordje wat aan de motor vast zit dit airvest geactiveerd en je vliegt dus verder als een Michelinmanneletje door lucht en over de weg etc. Uiteraard met helm op. Er komen in enkele milliseconden luchtkussens om de nek, op borst en rug en op de bovenbenen en het ding weegt slechts 2 kilo. De gasfles kan worden hervuld en de prijs is 300 euro.

Ik ging verder op dit veelbelovende pad , maar voor ik mijn ziektekostenverzekeraar wilde benaderen (voor bijdrage) wilde ik nog enkele praktische probleempjes oplossen. Want waaraan maak ik in mijn geval het touwtje vast? Aan mijn ega misschien, dacht ik, maar dat heb ik verworpen omdat ik dan het risico loop dat ik omval tgv misstappen van mijn wederhelft. Is pas echt gevaarlijk. Kan ik het dan vastmaken aan de stoel of het bed? Immers als ik opsta uit zitten, liggen of knielen dan is er risico . Daarom ga ik ook wat minder naar de kerk, weet U. Zelf eraan trekken dan? Dat gaat niet zo goed, want het zicht verliezen gaat zeer snel, helaas. Dus u begrijpt op dit punt moet nog wat productontwikkeling plaatsvinden. Dan is er ook nog de twijfel over mijn schedel, omdat ik niet met een valhelm wil rondzitten, liggen en knielen. Dan kom je logischerwijs op de “pet-airbag”, een petje met kinband en plofzak. Ook nog verder te ontwikkelen.

Als u commercieel bent ingesteld begrijpt U al lang welke enorme mogelijkheden dit produkt heeft in deze vergrijzende wereld. Nee, niet dat opa's meer gaan autorijden maar wel dat 70+-ers nogal eens omkiepen en hun botten breken. Omdat ze wat te veel rouge genipt hebben, mogelijk. Maar hoe dan ook ze vallen, ook vanwege duizeligheid, bloeddruk kwaaltjes en wat weet ik. En natuurlijk kan je het als feature verkopen bij een rolstoel, speciaal bed etc. De besparing op medische kosten zullen enorm zijn, dus moet het in het ziekenfondspakket. Nieuwe reclameslogans in die branche: Uw ziektekosten verzekering met GRATIS airbag!

Nou weet U dat ik met pensioen ben en dus graag van mijn rust geniet zonder klappers te maken. Dus doe ik alle lezers het volgende aanbod: U neemt (tegen vergoeding) mijn “voorlopige patentaanvraag” over. Daartoe doet u een bod via internet en dat moet liggen boven 6000 euro. Dat is nl: 20 jaar X 1 airbag/jr X 300 Euro= 6000 Euro. Dan ben ik “tranquille” en u stuurt mij van uw cashflow elk jaar nog wat Chateau D'Iquiem. Alles geregeld.

Het kan dus zijn dat U mij een volgende keer aantreft met een merkwaardig soort jack aan mijn lijf en een nieuw soort cap. Wees dan a.u.b. wat voorzichtig bij het kussen en het handenschudden en , uiteraard, trekt u NIET aan mijn koordje! Het kan voor U dan gevaarlijk worden. Ik hoor graag verder van U.

NB. 1: Er schoot me nog te binnen dat het mogelijk ook een probaat middel kan zijn tegen straat- en disco-agressie. Dat vereist wel een uitvoering met sterke vezels. Wordt je aangevallen: trek aan het touwtje en blaas jezelf gewoon op. Mogelijk ziet men u aan voor een terrorist, maar hoe dan ook: een blaaskaak is niet altijd gezellig, maar gaat wel langer mee.

NB. 2: Wat denkt U van wintersporters? Hebt u geen zin meer om serieus verder te skieën, trek aan het touwtje, laat je vallen en glij vrolijk en veilig naar beneden naar de après-ski. De marketingpower van deze uitvinding is enorm: een golden opportunity.

-IS UW KAT OOK AL AAN DE CHIP(S)?

Nee, ik bedoel niet de chips van "fish and chips". Maar gewoon die kleine elektronische vlooiën. De uitvinder van de Apple is nu volop bezig een chipje (en de software erbij) te maken om u met uw kat te helpen. Chipje in het halsbandje en u ziet op uw PC waar "Miauwkje" zich bevindt. Via de katechip, GPS, satelliet, Internet en uw pc. Als u erg kattegek bent kan U zelfs een signaaltje krijgen als de "kater" in de buurt komt. Alleen als die ook gechipt is natuurlijk. Voor zover de kat.

-Uw vergaderingen zullen dra ook niet meer zijn wat ze waren. Ik hoorde al in de 80-er jaren dat je een vergaderklok kon kopen. Die klok hing je op in de vergaderzaal en de voorzitter tikte er even alle uurtarieven in van de deelnemers. Op start drukken en een tellertje aan de klok liet de verkwanselde tijd zien uitgedrukt in echte Euro's (toen nog guldens). Maar het komt nog erger. Nu het nieuwste. U zit in uw vergadering en er hangen grote beeldschermen aan de wand waarop eenieder (die aan de beurt is!) zijn beelden en tekst kan doen verschijnen. U roept gewoon WAT u wilt en hup, daar staat het al voor iedereen. Uiteraard wordt de notulering automatisch (en woordelijk) gedaan en het afspreken van de volgende keer geschiedt door automatische raadpleging van alle "aanwezige" agenda's. En de afspraak wordt meteen al vastgelegd in uw pc-tje en in die van uw secretaresse, die heel slim moet zijn en niet meer mooi.

-U gaat naar een beurs of een conferentie? Dan kunt u uw zak-pc-tje (of opgefokt mobieltje) opdracht geven te trillen als... er iemand langs loopt of bij U staat,..... die in ZIJN mobieltje opsloeg in hetzelfde onderwerp als U ingaf geïnteresseerd te zijn. Heeft u daar zin in? Dan geeft uw pc-tje dat door aan het andere, dwz Uw naam en... dat U vlakbij staat. Ook uw pasfoto en weer is een netwerkactie geslaagd! Prachtig toch?

-U maakt een flinke dreun met uw auto. Boem. Geen nood, uw auto voelt de klap en belt meteen 112. en geeft door: WAAR, WIE EN WAT. En terwijl U nog voor Pampus ligt (bij wijze van spreken dan) staat de ambulance-dameal bij U (w wrak). En als het dan meezit trilt uw mobieltje omdat dit opving dat deze dame single is en dat uw profiel voldoet aan haar gewenste profiel (in haar mobieltje). Zo komt er dan geluk van een ongeluk. Prachtig!

-Dat verdomde pak plastic kaarten in uw portefeuille. Niet meer nodig. Alles stopt in uw mobieltje. Daarmee betaalt u dan ook natuurlijk. Ook uw "autosleutel zit erbij. U hoeft enkel nog uw mobieltje NOOIT te verliezen, dan zit U gebeiteld. De rest is garbage!

-U wilt vanavond een lekker kipje oppeuzelen? Nou u stopt s'morgens de chick in de oven en tikt het receptnummer in de oven. Op kantoor belt U even de oven (niet de kip, die is dood) en start hem op. U komt thuis en de geur van een malsgebraden kippetje stijgt in uw neus. "Chick à la chip" heet dit.

-Nog leuker. U programmeert uw interesseprofiel in uw home cinema-installatie. Vanaf nu wordt elk uitgezonden item opgeslagen in uw DVD-biebje. Wilt u wat zien/horen? U biebt even en hopla daar is het al.

-U wilt in de winkel alles weten van een product dat u ziet liggen. U houdt uw mobieltje (met barcodelezer) er effe voor. Alles over het product is on-line. Ook de prijs etc. bij de concurrent. Pakt u het dan wordt uw lijstje bijgewerkt en u ziet de stand van uw al gekochte producten. Bent u bij de budgetgrens dan piept het mobieltje (of trilt naar keuze). Nog erger is dat het dan ook uw echtgenoot direct waarschuwt: zijn mobieltje trilt ook en hij ziet WAAR u (alweer?) over de schreef gaat. Meteen belt hij u en uit mogelijk enkele bedreigingen. Nooit meer rood dus. Het paradijs, toch?

-specialiteit voor moslims. Een daartoe geschikt mobieltje geeft door dat uw vrouw (gesluiert) het echtelijk pand verlaat en naar de winkel gaat. U kunt de tocht on-line volgen dus. De chip in dienst van de charia. Misschien wel iets goeds voor de nu gefixeerde moslima's? Of net niet? Verwarrend niet?

-Modern zakkenrollen. De "zakkenroller" loopt met zijn mobieltje door de trein en "rolt" de saldi van alle mobieltjes in de coupé. En u weet van niks. Dat heet straks: chiprollen. Maar misschien is de software zo goed dat uw mobieltje trilt en u ziet: "Alarm chiprolling" op uw scherm. Want alle mobieltjes in de coupé merkten dat ze "gerold" werden en dus warning! In de coupé licht het bordje "pas op chiprollers!" ook op. En natuurlijk wordt de politie meteen gewaarschuwd. De enige mobiel die NIET gerold werd in de coupé is die van de dief. Dus Hermandad kan deze mobiele imbeciel bij het volgende station gewoon

inrekenen. Want zijn mobiel verraad waar hij is. Blauw op straat is dus al weer achterhaald, alle agenten op buro achter hun schermpjes. En slechts een kleine ploeg “inrekenaars” hoeft op pad. En dit moeten straks al die 2^e-kamerleden gaan snappen om de goeie wetten te maken. En dan moeten de ministers nog heel wat meer kunnen begrijpen dan het functioneren van hun mobieltjes. Mijnheer Donner cs opgepast!

Dit zijn het soort dingen die worden ontwikkeld in ICT-labs. Want de marketingwetten eisen: wie het eerst het leukste speeltje brengt verdient omzet en marktaandeel. Dus mijn grappen van een vorige keer over het implanteren van een chipje in een baby bij de geboorte zijn minder ver weg dan U denkt.

Een laatste vraag kwam bij me op: zou die geïmplanteerde chip dan ook piepen als je ooit, na je overlijden (!), wordt gecremeerd? Ik bedoel dus dat hij dan waarschuwt voor te hoge temperatuur. Dan zie je het al voor je: 112 wordt automatisch gebeld en de ambulanceploeg rent het crematorium binnen; en iedereen maar elkaar aankijken. En uiteraard kan je chipje je dan ook meteen afmelden bij Bevolkingsadministratie (GBA) en pensioenfonds. Easy!

Dit is een heel ander soort “integratie” dan minister Verdonk bedoelt en waar ons parlement over nadenkt. Big Brother is watching you and telling you how to live.

Ik meld me dus nu vast aan en een geef mijn “chipcodicil” nu al op: ik wil niet gechipt worden! Ik wordt dus “alchippotoon”; uit overtuiging.

Wat denkt U ervan?

.....
.....

III.ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

** DE NIEUWE HYPE: DE HISTOTHRILL.

Het idee voor een vervolg op mijn verhaal over Beringer Sauniere (editie 03-05) ontstond, nadat ik een boek las dat OVER het boek van Brown (DAVINCICODE) ging. In Frankrijk zijn er nu al diverse “commentaarboeken” verschenen: en alweer hotstuff! Het is opvallend hoe breed er wordt ingesprongen op deze mega-trend! Dus kon ik het ook niet laten zitten.

Nou is er voor dit (nieuwe) genre boeken nog geen benaming gevonden. Daar moet iets aan gedaan worden. Dus doop ik dit nieuwe genre bij deze de “HISTOTHRILL” , en, met uw welnemen heet een boek in dit genre vanaf nu dus “ EEN HISTOTHRILLER “.

Al 20 jaar las ik boeken over historische , erg ongelooflijke gebeurtenissen. Nu is er een ware hype ontstaan en ook op TV zie je een complete revival voor “historie”. Geert Mak, en anderen zijn de nieuwe helden geworden; zij treden nu zelfs als “goeroe’s” op voor de huidige angstige, verwarde mensheid. Zelfs de hollanders weten nu zelfs weer dat Willem van Oranje werd vermoord en dat ook de gebroeders De Witt niet rustig in bed stierven. Dus tijd voor een spannend boek over deze episode uit de ollandse geschiedenis.

Enkele jaren geleden werd dit alles als oninteressant en ouderwets bestempeld: Vroeger? Geschiedenis? Die ouwe troep? Is nu hype geworden. Eerder was de nieuwe technologie en de ruimtevaart, dus vooruit , en zeker niet achteruit, het politiek correcte.Het kan verkeren.

Brown is schatrijk geworden met EEN boek over eeuwen geschiedenis en over pikante dingen als de KERK ; wel in een spannende verpakking. Dus ik ga ook maar Brown achterna.

** MIJN HISTOTHRILLER (vervolg).

-Vervolg op pastoor Béringer’s avonturen.

Even terug naar mijn vorige verhaaltje over pastoor Béringer. Hij vond dus “iets” , maar wat precies? Een materiele schat (goud, juwelen, kostbare voorwerpen) of iets niet-materieels? Mogelijk documenten met brisante gegevens of... mogelijk (ook) het (gemummificeerde) lichaam van Christus?

Dat werd het onderzoeksveld van velen, gedurende vele jaren en er werd van alles opgepend in stapels boeken. Uit het deel van de berg dat ik las, destilleerde ik voor u mijn vervolg. Let wel, het zijn conclusies gebaseerd op historische "facts", maar niet alle conclusies zijn 100% bewezen waarheden. Beter gezegd: NOG niet 100% bewezen zaken. Overigens is dat vaak zo met historie. Ik ben dus enkel persoonlijk aangesproken als consentieus LEZER van historische werken "van nivo". Oftewel: ik kan U voor alles wat ik schrijf mijn bronnen (van naam) noemen.

-De schat van Rennes-le-Chateau.

DE SCHAT dus: Welke? Van wie? Van waar? Van de tempel in Jerusalem? Van de Catharen (kettters uit 13^e eeuw)? Van de Tempeliers(monnik-soldaten van de RK Kerk)? Van de locale adel? Van joodse immigranten? Van afstammelingen van Jezus Christus? Of EEN schat die werd "doorgegeven" door de eeuwen en die dus van meerdere hierboven genoemden kan zijn?

Op de ongelooflijke zoektocht van de historici die volgde, door Europa en omstreken, door de bijbelhistorie en ook de franse koningsgeschiedenis, ga ik u "meenemen".

In grote lijnen, globaal, zonder U te vermoorden met feitjes en bergen jaartallen en namen, geschematiseerd. Wel neem ik de dichtertelijke vrijheid U, hier en daar, van commentaar deelgenoot te maken dat actueel van aard is. Ik beoog dan enkel een "brugje" te bouwen tussen onze tijd en zijn toestanden, met de tijden van de voorvaderen.

We beginnen met een schets van "ons onderzoeksveld":

Zuid-Frankrijk.

- Rennes-le-Chateau, vroeger Redheia geheten, hoofdstad van de Visigoten (uit Oost-Europa, via Rome en Spanje). Ook belangrijke Tempeliersplaats en Catharenplek. En, tweede hoofdstad van de Merovingers (eerste franse koningslijn). Nu is het, dankzij "onze" Beringer, een toeristenplaats voor mensen met een "histotic".
- Razès, graafschap waarin Carcassonne, Narbonne en Rhedea liggen. Maar ook de plek van het joodse koninkrijk Septimanië.
- Saintes-Marie-de la Mer, Marseille en Aix. Hier (be)landden familieleden van Jezus Christus (zijn vrouw (?) Magdala, en anderen, mogelijk kinderen van Jezus en... mogelijk ook zichzelf. Of enkel zijn gebalsemd lichaam? Nu nog worden relieken onderzocht die in de grotten van La Baume (bij Aix) werden gevonden: van Maria Magdalena? U kunt er overigens (weer) heen: die grot is heropend door monniken sinds...2002. Het was al eeuwen een zeer beroemd pelgrimsoord voor deze Maria .

De Ardennen.

- De franse en belgische Ardennen. Vooral de omgeving van Stenay alwaar ook de abdij van Orval ligt. (Aldaar kocht ik ooit rozenkransen voor mijn (schoon)moeder). Het was de hoofdstad van de Merovingers, de eerste franse koningslijn. U kent mogelijk namen als Dagobert (niet Duck!) en Clovis? Zij woonden daar.
- De Ardennen hebben Artemis als patroon, vroeger ook wel Arduina genoemd. Stenay was een beroemde vereringsplek van deze heilige. Dat is geen toeval; zie verder.

Palestina.

- Na terugkeer uit Egypte via de woestijn, woonden in het "het beloofde land" de 12 stammen (waaronder die van Benjamin). Jezus werd geboren en stierf (?) in het het land van de kruistochten en de Tempeliers. En Godfried van Bouillon was koning van Jerusalem.

Engeland, Schotland en Ierland.

- Ook daar was het ooit spannend en mystiek met Koningen, Ridders, Tempeliers, en later ook met vrijmetselaars en Rozenkruisers (geheimzinnige clubs tot op vandaag bestaand en ook nog steeds "mistig").
- Vaker vluchtplaats bij gedonder op het vasteland voor bv de Tempeliers. En mogelijk ook voor de Merovingers?

Arcadië.

- Gebied in Griekenland dat (later) ook een rol speelde in verhalen en schilderijen.

Onze tocht is een soort van rondreis van eeuwen, in deze gebieden. Aan de tocht doen o.m. mee:

.Visigoten: Ze kwamen uit Noord- en Oost-Europa, via Rome naar Frankrijk en Spanje,

.Merovingers: de voorvaderen van de eerste franse koningslijn.

.Joodse vluchtelingen die op veel momenten en om vele redenen naar Europa gingen,

.Europese christenen die het Heilige land gingen bevrijden en ... het bezetten. En bloedig streken met de moslims aldaar.

Geen autowegen, geen treinen, geen vliegtuigen, nee met paard en kar, te voet, per boot sjouwden onnoemelijke hoeveelheden mensen als avonturiers of vluchtelingen rond. Dat zal u wat geruststellen over de huidige dynamiek der volkeren en over het "vluchtelingen cq asielzoekersprobleem van nu". Onze Rita V. zou haar handen toen meer dan vol hebben gehad. Niet veel nieuws onder de zon op dit gebied!

-EERSTE RONDJE: BELOOFDE LAND, ARDENNEN EN ZUID-FRANRIJK.

De 12 stammen van Israel kregen ook wel eens ruzie. Ooit vermoorde een lid van de stam van Benjamin een Leviet. Grote consternatie, die leidde tot officieel verjagen van Benjamin en de zijnen. Stiekum bleven er een paar achter (daaruit kwam koning Saul later voort).

Benjamin en de zijnen vluchtten naar Arcadia en knoopte daar al gauw goede betrekkingen aan met de lokale koningsfamilie. Arcadia werd het land van de beer genoemd. Een deel van de joodse groep, intussen Sicambren geheten, gingen op sjouw via de Donau en de Rijn, en.... ze stopten in de Ardennen bij Stenay. Daar zaten toen de Franken.

Het symbool van de Ardennen is nu nog: Artemis (Arth=Artur= beer in het gallisch) en Arduina (ook van Arth) werd erg vereerd in Stenay. En nog. Daarom dus.

De Sicambren waren ook hier al gauw beroemd en goed bevriend met de Romeinse bezetters. Toen deze laatste weg moesten (het rijk stortte in, dus ook zij) werden deze Sicambren op natuurlijke wijze de chefs van de Franken. Ze waren nogal apart:

- hun haren werden nooit geknipt (zoals bij Samson en bij de Nazareers).
- ze waren polygaam en hadden stevige harems (zucht!) en heel lang weigerden ze monogaam te worden.
- Ze waren priester-koningen dwz ze hadden "maires de palais" in dienst voor het dagelijkse politieke gewring en gesnoei.
- Zij waren wijs, zeer ontwikkeld, en hadden bovennatuurlijke eigenschappen. Een koningsgraf van Childric I, ontdekt in 1653, bevatte de schedel met gat erin (om de geest ontsnapping te bieden), een paarde- en een stierekop, honderden bijenbeeldjes, en .. een kristallen bol. Alles nog te zien in Mons (N-Frankrijk). Napoleon maakte de bij later tot versiering van zijn staatsgewaden.
- Ze waren "arianisch", ze geloofden dus niet in het goddelijkheid van de profeet Jezus. Dat hadden ze uit Arcadia meegenomen. Keizer Constantijn (van Byzantium) was nl zelf Ariaan, zoals toen vele "christenen" in die contreien. Te weten: Constantinopel en wijde omstreken. Ja, het huidige Turkije.
- Merovee was de eerste Merovinger, dat is te raden. Over hem was er een prachtig verhaaltje. Zijn moeder was zwanger en ging in de oceaan rondpoedelen. Ze werd verleid door "het beest van Neptunus", (whatever that may be"). Daarom heette het dat Merovee dubbelbloed had dwz uit twee geslachten voortkwam. Velen zien hierin de joods-christelijke mix van het geslacht.
- Rond Stenay liggen nu nog plaatsen met joods aandoende namen als Avioth, Baalon en U vind er een heuvel die Semita heet. Benaming uit de tijd van de oude Merovingers, nu nog in gebruik.

Dit is allemaal niet zo vreemd als je stamt uit het joodse land en ook lang in vroeg christelijk gebied vertoefde.

We zijn nu zo ongeveer in 450 na Christus aangekomen. Nu wordt het serieuser. Het meer volgroeide christendom bevalt Clothilde, de vrouw van de Merovinger Clovis, erg goed en zij, maar ook de paus, dringen zeer aan op zijn bekering. Dat lukt, want bijderzijds zijn er

hieraan grote machtspolitieke voordelen aan verbonden. Dat christendom komt op zijn lange reis uit Palestina (stamland van Clovis geslacht) naar Noord-Europa. Clovis wordt in Tournay gedoopt door de paus en daarmee begint het christelijke, ja, het katholieke Frankrijk. En, ook de monogamie voor die arme Clovis.

Bij zijn doop wordt hij overigens als SICAMBRE aangesproken en dat niet voor niks; maw de paus wist waar hij vandaan kwam. Clovis gaat flink uitbreiden in zuidelijke en oostelijke richting. Zijn nazaten mn Dagobert I botst daarbij op de Visigoten in Redhea en omgeving. Et voila: Merovingse koningen (van joodse stam) zijn geland in Zuid-Frankrijk en bij de plek waar Beringer later liep te spitten, te preken en van zijn vermogen liep te genieten!

-EEN RONDJE BIJBEL ; DWARS DOOR DE EVANGELIËN.

Na Benjamins vertrek werd Jezus geboren in een uiterst roerig land. Bezet door de Romeinen, waar veel verzet tegen was. Hoe verloopt dan het leven van Jezus in deze "mallemlen"? Wel dat staat in de 4 evangeliën te lezen. Als katholiek opgevoede weet je niet te veel van deze bijbel, maar nu weet ik, dat er enorme tegenstrijdigheden in "onze bijbel" zitten over ...Jezus. En dan moet er even bij dat er HEEL veel geschriften zijn die niet tot deze bijbel werden toegelaten (om door de bovengenoemde Constantijn en een concilie) Ook, dat er tot zeer recent van alles is gevonden van zeer oude datum. Ik noem de vondst in Qumran, waar (recent) een enorme berg perkamenten is gevonden, zo'n 1200, die NU pas ter beschikking komen van de wetenschappelijke wereld: 30 jaar na de vondst.....

Welaan dus er valt nog wat te steggelen in de komende jaren. De Jezuiten krijgen het nog erg druk vrees ik. Ik vertel u nu enkel wat uit de vier evangeliën over Jezus leven:

- ze werden geschreven, deels rond het jaar 65 deels rond het jaar 130. Op basis van oudere bronnen, overlevering.
- ze werden geschreven door joodse maar ook door griekse evangelisten.
- ze waren VOORAL bedoeld voor grieks-romeins publiek... want de boodschap moest mn onder hen verbreid worden. Dus kun je niet zomaar Jezus (een jood) een politieke lading geven. Bv dat hij rebel was (?) en dat hij wel degelijk en VOORAL door de Romeinen is gekruisigd. Het is beter de joden daarvan de schuld te geven. Dus gewoon: niet kwetsen daar waar de boodschap heen moet? Zeer menselijk en ook eeuwig, dit gedrag.

Wat gewone details over Jezus leven:

- In het ene evangelie staat dat Jezus uit een timmermansmilieu kwam. Niks verkeerd mee (ik nl ook), maar toch heel wat anders dan de collega-evangelist die hem een aristocraat noemt.
- En ook: de een zegt hij is uit Nazareth de ander uit Bethlehem.
- En nog meer van dit soort niet erg belangrijke details.... Maar dan...

Er is uit de bijbel ook nergens expliciet vast te stellen of Jezus gehuwd was. Zo dus! Maar ook nergens dat hij dat NIET was. En WEL zeker is dat joden religieus gezien wel MOESTEN huwen en zeker als je schriftgeleerde (=rabbi) was. En dan de hele groep vrouwen rond Christus die veel rondreisde. Ook daarover zijn de schrijvers het aardig oneens, de Maria's en de Marha's zijn overal en nergens te vinden. En dan de (wel te vinden) grote affectie van Jezus voor Maria Magdalena; zijn "meest geliefde discipel"? Enfin U weet wat Davincicode hier allemaal oprakelde en wat Leonarda da Vinci zelf eerder daaromheen rommelde. Dan ook nog de bruiloft van Cana: nergens is onmogelijk dat het de EIGEN bruiloft van Jezus en Maria M. was!

Ook een veld van gekibbel is (en blijft) de kruisiging. Kruisiging, voorafgegaan door geseling, was DE straf voor politieke delinquenten bij de Romeinen. Na de geseling werd je opgehangen aan armen/handen aan een horizontale balk. Veelal werd die daarna vastgemaakt aan een verticale waarbij men je voeten wat steun gaf (nou ja niet zo leuk, met spijkers niet?). Waarom, wel om je lijden te VERLENGEN, immers zonder voetensteun zul je al gauw niet meer kunnen ademen. En dan de azijnspoon" een oud pepmiddel om je kracht te geven. Het daarna breken van beenderen, was een daad van barmhartigheid om je snel uit je lijden te verlossen. Na je dood bleef je dan hangen als prooi voor de gieren etc.

Begraven was politiek onmogelijk: nl een martelaarsgraf zou het gevolg zijn, en dat was politiek ongewenst.

U weet mogelijk, dat Christus zijn benen niet werden gebroken en dat hij in een graf werd gelegd. Zelfs over de plek van de kruisiging is de informatie totaal tegenstrijdig.

Het verhaal van zijn opstanding is ook al honderden jaren toneel van enorme onenigheid en ergernis (bij de Kerk). Maria Magdalena ging een dag later naar zijn tombe (die van haar ega?) en ontdekte dat deze niet meer in zijn graf lag. Zij vertelde dat aan de andere leerlingen. Maar ook dat zij hem had gesproken, staande naast zijn tombe. Opgestaan. De interpretaties/speculaties zijn hierover enorm: eentje is dat Jezus NIET op het kruis stierf, maar "gered" werd in het geheim. En daarna vluchtte naar... ??? Les Saintes-Maries-de-la-Mer? Of, dat hij wel overleed en dat zijn gebalsemde resten naar Frankrijk gingen?

Ik raad U aan om de evangeliën (nog) eens te lezen en Daarna een bibliotheek vol geschrijf van idioten en ... uiterst serieuze wetenschappers. U zal opkijken. En gezien de nog lopende bestudering van de Qumran rollen en andere vondsten: bereid U voor op nog veel publicitair spektakel. Weer voer voor een nieuwe "Dan Brown"!

Wat moeten wij ermee hier? U heeft het al feilloos door. Jezus zelf en levend, danwel enkel zijn naasten, maar eventueel ook zijn gebalsemd lichaam gaan naar Les Saintes-Maries. En nu weer verder.

-OPNIEUW EEN RONDJE ZUID-FRANKRIJK.

Ik geef toe, het begint op een grote Tour de France te lijken. Geef mij dus niet de schuld. Deze joodse vluchtelingen (familie van Christus, politieke vluchtelingen!) gaan naar een regio waar al HEEL lang andere joden hen voorgingen! Al voor de geboorte van Jezus vluchten er velen naar allerlei windstreken ook Frankrijk. De joodse gemeenschappen in Arles en omgeving zijn zeer oud. Overigens waren er al handelscontacten in 750 voor Chr. Door Phoeniciërs en ook Joden. Hoe dan ook later na 70 n. Chr. (verwoesting Tempel door Romeinen) kwamen er opnieuw velen naar Narbonne, Lunel etc. Zo kan het zijn dat de familie van Jezus "opging" in deze joodse nederzettingen. En dat er later nog meer mengingen optraden.

U weet van eerder, dat de nakomelingen van de (nu katholieke) Clovis, Dagobert I en anderen, intussen ook in Redheia zijn aangekomen. Deze zijn ook (deels) van joodse komaf. Pas nadat in Toulouse en verder zuidelijk de Visigoten zijn overwonnen, kunnen ze hierheen. Zo ontstond er in die streek een gemeenschap van diverse volkeren waaronder joden uit diverse stromen der geschiedenis en heel pikant... deels direct afstammend van Jezus. De diaspora van eeuwen kwam met zichzelf in een cirkel terecht: hereniging van joodse vluchtelingen in het vreemde land Zuid-Frankrijk, dat intussen in meerderheid katholiek was geworden.

Hier naast ons in Carpentras (oudste synagoge van Europa!), wonen de joodse nazaten van vluchtelingen uit ca 80 na Christus. Er zijn nog weinigen over: de nazi's stuurden ze op een reis zonder terugkeer.

Nog een pikant detail: onderzoekers ontdekten in 1980 een tombe, vlakbij Rennes. Deze oude tombe leek als twee druppels water op een tombe op het schilderij van ene Poussin (1650), geheten: De herders van Arcadië. Ze onderzoeken en fotograferen de tombe en komen enkele dagen later terug: de tombe is praktisch geheel vernield! Onverklaard tot op vandaag. Het schilderij van Poussin werd ooit (onder druk), gekocht door Louis XIV, die het thuis ophing en nooit meer publiek vertoonde. Ik ken foto's van het schilderij en de tombe en moet bekennen dat de overeenkomst treffend is. En weer Arcadië dus. En Louis was een nazaat van de "verkeerde" koningstak van Frankrijk. En,... een gebeeldhouwde copie is in een tuin in Engeland te zien: de tuin is eigendom geweest van ene familie... Plantard! Hieraan is honderden jaren onderzoek gedaan en velen stelden dat deze tombe MOGELIJK die van Jezus is geweest. Hierin begraven na een leven bij Rennes, of, hier ingelegd na

overtocht van zijn (gebalsemde) resten naar Frankrijk. Was dit onderdeel van de schat van Béringer? Van dit soort details zijn er tientallen in de literatuur over Rennes c.s.!

-DE DIEFSTAL VAN DE CAROLINGERS.

De Carolingers zijn de noorderlingen die Karel de Grote als eminent clanlid kennen. Zij pikten eigenlijk de troon in van de Merovingers en dat(ondanks het heilige verbond van Clovis en de paus), zelfs met volle medewerking van de paus uit die dagen.

Dat ging niet zo maar; eerst werd Dagobert II vermoord op de jacht in Stenay (zijn tweede hoofdstad naast Redhea). Dat leek het einde van zijn lijn die werd overgenomen door de "hofmeiers", de latere Carolingers. Gewoon zetbazen die de kroon inpikten. Al moet gezegd worden dat enkel Merovingers de zaak wel erg verwaarloosden. Ze heten dan ook bij de fransen: De "rois feigneants", de slappe koningen. Tja, als je als opperhoofd effe niet oplet lopen ze over je heen. Ook eeuwenoud toch? Met en zonder democratie toch?

En zo ontstond een zeer diepe tegenstelling tussen de "oude" koningsaanhang en... de paus....en de Katholieke Kerk. Tot op vandaag zoals U later zult horen. Dus 1200 jaar later nog hier en daar aanwezig. Ongelooflijk? Nou de Kerk bestaat al 2000 jaar, ook ongelooflijk, toch eigenlijk? Dus daarom is er nu zo'n heibel over DAVINCICODE, ook door Rome en door Opus Dei.

Maar het joodse epos in Frankrijk is hiermee niet ten einde. We gaan nog even verder.

-SEPTIMANIË.

Er was zegt men een Merovinger overgebleven, Sigisbert IV, na de moord op Dagobert II. Deze ging naar zijn moeders domeinen, die van Gisela van Rhedea, dus in Rennes le Chateau. Daar ging het leven, ongekroond, verder. In de loop van de opeenvolgende geslachten duikt ook hier een zijtak op die Plantard heet (komt van "plant ardent", wat afgeknipte scheut betekent). Deze tak gaat ook naar Normandië en Engeland (daar Plantard de Saint Clair.

Dan komen rond 800 de arabieren naar het noorden, en bedreigen heel Frankrijk. Dat kan Karel Martel, nazaat van Karel de Grote, niet accepteren en hij slaat ze terug tot...Narbonne. Die stad wordt enorm fanatiek verdedigd door... de joden samen met de (bezettende) muzelmannen. Pech voor Karel. Dus hij zoekt een list en.... sluit een geheime deal met het joodse deel van de inwoners van het schone Narbonne. Dat lukt en de joden zetten de poorten open, Karel verjaagt de muzelmannen. Als deel van de deal wordt Narbonne de hoofdstad van een joods rijkje SEPTIMANIË geheten. Volledig zeker en bewezen: no doubt. Ene Guillem van Gellone wordt daar koning en hij is duidelijk joods. Hij huwt een Carolingsche prinses, hij is een handig mens. Hij wordt zeer beroemd. Vooral door zijn eruditie en het stichten van een joods wetenschappelijk centrum in Narbonne. Hij trekt zich terug en sterft in Saint Guilhem-du- Desert, een mooie oude plek, waar hij een klooster had laten neerzetten. Nou wordt het tijd om te bekijken wat deze Guilhem nu eigenlijk in zijn achterzak had:

- hij was in directe lijn afstammeling van de Merovingers (die joods waren via de Sicambren)
- hij was mogelijk gemixt met de afstammelingen van Jezus Christus
- hij was duidelijk belijdend joods
- hij werd hoog geacht door Karel de grote cs en..... door de kalief van Bagdad.
- Hij had de reputatie... af te stammen uit het huis van David.

Kortom de franse koningen, dwz de legitieme lijn, waren (waarschijnlijk) joods en stamden af van Jezus Christus. Voor velen dus, de zoon van ... God.

Er is weinig fantasie nodig om te voorvoelen hoe brisant dit alles is! Maar hoe erg dat moet toch even worden geïllustreerd. Immers, we zijn nog niet aangekomen bij.... de tijd van de kruistochten, de Tempeliers, de Catharen en nog helemaal niet in de parochie van Beringer Sauniere.

-RONDJE KRUISTOCHTEN IN HET HEILIGE LAND.

Eind 11-e eeuw beginnen de kruistochten; een in Frankrijk tegen de Catharen en de anderen tegen de arabieren die het Heilige Land bezetten. In het licht van het bovenstaande wordt de grote aanhang hiervoor nu veel duidelijker. De grote propagator van de kruistochten was ene Pierre de kluisenaar, van ...de abdij van Orval, vlakbij Stenay. En de beroemdste deelnemer was Godfried van Bouillon, hij vestigde zich voor vast in Jerusalem en ... werd koning van Jerusalem. Ik vond dat altijd nogal arrogant, imperialistisch vroeger. Maar nu weet ik dat Godfried een afstammeling is in een tak van de Merovingers, die joodse afstamming hebben uit het Heilige Land! Zoals ook de hertogen van Lotharingen en de Guises, die afstammen van de Merovingers. En er zijn nog meer adellijke families in deze reeks. Dit verklaart de grote deelname aan de kruistochten van "de baronnen uit het noorden". Zij ontzetten vanuit hun historische optiek, het land van hun voorvaderen, ja, ze heroverden hun "legitieme" erfenis!

Ook verklaart het de nooit stoppende herrie en intriges tegen de "valse" franse koningstakken die (qua bloedlijn) niets met de Merovingers van doen hadden. Vele families wilden terug naar de macht door "hun" oorspronkelijke lijn, die zelfs goddelijk bloed kende. We geloven het maar nauwelijks, nu in onze tijd, maar er zijn vele voorbeelden van zeer oude pijn die nu nog de aanleiding is tot zeer bloedige conflicten. Deze dingen blijven de mensheid generaties lang bewegen en motiveren. Dat zit diep in de "homo sapiens", ook al werd hij zo "rationeel en modern".

Ik noem in dit verband enkel het feit dat Hitler in 1944 zeer intensief liet graven in het Catharegebied en ook in Gisors (Normandië, plek van de Plantards). Beide stamgebieden van de Merovingers en gebieden die met de Graalverhalen samenhangen. Hitler was een groot Wagnerliefhebber. En... Wagner schreef zijn Percival en Lied der Niblungen, die gebaseerd waren op oude vertellingen uit het Catharegebied! Wat liet Hitler tevergeefs zoeken, 900 jaar na dato? Jawel, de schat van de Catharen, mogelijk de Graal. De bevelhebbende officier van deze zoektocht heette Otto Rahn: hij is in de omgeving van Rennes in die tijd verdwenen en...nooit meer teruggevonden.

En van dit soort belangstelling en bemoeienis, ja zelfs beïnvloeding van machthebbers is nog veel meer te vertellen. Dat is een apart hoofdstuk voor een mogelijk vervolg van deze "histothriller". Daarin zullen dan voorkomen de intriges rond de Tempeliers, die werden uitgeroeid door een franse koning samen met de paus! Beschuldigd van ketterij. Verder veel over de vrijmetselarij en de Rozenkruisers; beiden nog steeds bestaand. En over de huidige nazaat van... de Merovingse lijn! Kortom een brisante mix van gevonden zaken.

Allemaal Spielerei? Stel U een seconde voor dat bewezen wordt dat Jezus een politieke rebel was, dat hij niet aan het kruis stierf maar vluchtte, dat hij huwde en nazaten had, tot op vandaag, en..... dat die deel werden van de franse, en ... andere koningshuizen in het oude Europa.

Daar zitten velen NIET en anderen NET WEL, op te wachten! Zeker nu!

DUS: Wordt misschien vervolgd!

**HASCHISCHIN.

De Haschischin, doet u dat ergens aan denken? Zo niet, spreek het even hardop uit? Beter? Natuurlijk denkt een ollandais meteen aan the good old hashj toch?

Nu kwam ik per toeval te weten dat er een interessant verband is tussen zelfmoordcommando's en hashj en dat dit verband al zeer oud is.

In Perzië (nu Iran+Irak) leefden in de 12^e eeuw een islamitische stam die de haschischin werden genoemd. Ze vochten als leeuwen tegen de nieuwste overheersers van hun land, de Ottomanen (de Turken dus). En ze zetten daarbij letterlijk hun leven in, want dood in de strijd betekende het paradijs alwaar twaalf maagden op elke krijger wachtten. Zelfmoordcommando's dus, zoals wij helaas nu opnieuw dagelijks bezig zien: ook tegen bezetters, uit geloof en op naar het paradijs. En pa, ma en de rest van de familie zijn trots en blij na elke klap.

De kruisvaarders kenden hen ook (zij waren daar al vaker verdwaald geraakt) en bewonderden hun inzet. Maar ze wisten zeker dat dit gedrag enkel kon onder invloed van speciale middelen. Dat kon

geen alcohol (wijn/bier) zijn, want die vloeistoffen waren religieus streng verboden. Dus kruiden. En zo werd een verdovend kruidje voortaan haschis/hasjis genoemd.

Omdat veel kruisvaarders frans waren gaven zij na deze waarnemingen een moordenaar daarna de betiteling assassin (spreek uit assasain) en dat komt dus ook van die (H)aschischin.

En inderdaad komt de inspiratie van de fanatieke moslims uit deze oude islamitische stam, dus niet toevallig, maar zeer exact gekozen.

Overigens werden er wel meer krijgers moedig van hen verschaft speciale middelen!

U herinnert zich waarschijnlijk ook dat Amerikaanse GI's in Vietnam soms (per "ongeluk") met handgranaten gooiden naar hun te fanatieke officieren. "Fragging" werd deze "sport" genoemd. En vaak werd beweerd dat ze tevoren wat shit namen om de grensoverschrijding te vergemakkelijken. In de oorlog 14-18 kregen de Franse poilu's (de infanteristen) in de afgrijselijke loopgravenoorlog van Verdun en omgeving elke dag 1-2 liter rode wijn. Ook hier om het hun "gemakkelijker" te maken op commando uit het loopgraaf te klimmen en recht in de kogelregen van Duitse zijde te rennen. Vele treinen vol met vaten wijn reden dagelijks van zuid naar noord om de moed erin te houden.

Het hoge ideaal dienen werd dus al eeuwen gesmeerd met wat "drugs" oftewel de moed werd vergroot door verdoving van de arme strijders. Ik kan het me voorstellen als ik bedenk dat het in die situaties bijna zeker was dat je snel zou sterven.

Zo wordt zonder ophouden uit de geschiedenis geput om indrukwekkende voorbeelden te vinden en zo werd de taal van vele landen opgesmukt met woorden uit verre landen met vreemde gewoonten.

Het is maar een weetje, weet U.

.....
.....

IV.LE JOURNAL MORMOIRONAIS.

****ALARM IN DE PROVENCE!**

Het jankende geluid van het huisalarm klinkt, vandaag alweer voor de vijfde keer, vanuit het vakantiehuis vlak bij ons. De oppertoerist (huurder) en zijn huisgenoten rennen weer eens chaotisch rond en groeperen zich tenslotte in arremoede maar voor de gevel, waaraan de gillende sirene is bevestigd. Want voor hun, onwetenden, is dat de boosdoener; immers dat ding maakt dat akelige geluid. Maar dit is in het geheel niet juist, helaas!

Al weer 5 jaartjes zijn we regelmatig getuige van deze tragi-komedie opgevoerd door vakantievolk dat (voor een stevige prijs) een vakantiehuis huurde voor onbezorgd genot in de zon. Het toneelstuk verloopt bijna steeds identiek: de stroom valt uit, de alarmsirene gaat brullen, en dat duurt (mbv een accu) wel 5 minuten (als de stroom zich niet herstelt).

Iedereen stormt naar de gillende toeter en luid kwetterend tracht men elkaar te overtuigen van de juistheid van zijn zienswijze op dit fenomeen.

Nou valt de stroom nog wel eens uit hier: tijdens een onweer, door krakkemikkerige huishoudelijke apparaten of gewoon omdat het af en toe kapot gaat. En de alarmsirene loeit dan bij dit huis. Dat is bedoeld om te waarschuwen dat er eventueel een inbreker de stroomvoorziening afkapte alvorens zich te goed te gaan doen aan de mooie spulletjes in huis. En het afkappen van de stroomvoorziening is kinderspel: u opent met een schilmesje het deurtje van de beige stroomkast VOOR het huis en... drukt de zwarte knop in. Klaar!

De stroomkastjes staan hier buiten het huis om het voor de stroomleverancier gemakkelijk te maken de electrameter te verwijderen indien de factuur niet tijdig is betaald. Dus hoef je daarvoor niet aan te bellen en ook niet te wachten op toegang door de weigerige wanbetaler. Dit alles moet U weten om iets te begrijpen van het regelmatige gebruik van het alarm naast ons. En U moet nog iets anders weten.

Nou, zult U zeggen waarom laat de eigenaar dan het probleem niet deskundig opsporen en verhelpen? De te grote eenvoud van uw benadering zal blijken als U het vervolg heeft

gelezen. Want hier in de Provence zijn moeilijke dingen vaak heel gemakkelijk (bv gaan wandelen zonder regenjas) maar ook, ... omgekeerd!

De eigenaar, een étranger, schakelde al lang geleden iemand uit de buurt in, waarvan men hem had verteld dat hij "electricien/plombier" was. Geen officiële dus, maar wat doet dat ertoe? (Nou dus de BTW). Deze Marius had allereerst een grondig onderzoek naar het "spookalarm" ingesteld. De diagnose was verontrustend: de vorige eigenaar, ene Bebé, was een enorme rommelaar, een "mauvais bricoleur, monsieur", die overal draden liet hangen en een draadkluwen veroorzaakte in de centrale zekeringenkast. Dat vereiste nadere, zeer diepgaande studie, tests en helaas ook, veel tijd.

Daarna zagen wij dus jarenlang verschrikte toeristen verward rondrennen onder het geloei van het alarm. De meer technisch geschoolde toeristen (dat zijn de ergsten!), gingen zelf aan de slag en drukten op alle knoppen, trokken aan alle draden, maar meestal zonder gewenst resultaat. Wel gebeurde het dat na deze deskundige ingrepen de zwembadinstallatie "op tilt" ging, compleet ontregeld dus. Na twee dagen kreeg je dan zo'n groenige schijn over het altijd zo blauw ogende water en na 4/5 dagen hoorde je al wat kikkertjes kwaken omdat het water in zijn ongefilterde en ongechloreerde staat was weergekeerd.

Uiteindelijk belde men dan de eigenaar in het buitenland en die alarmeerde dan onze Marius. Die verscheen met wat gereedschap en een sombere blik in de ogen, rommelde hier en daar wat aan en zie..... weer stroom en ZONDER alarm. Au revoir zei Marius dan en verdween. Tot het volgende incident.

Onmiskbaar is deze aanpak zeer goed voor de bestrijding van de wat te hoge werkeloosheid alhier en daarbij economisch niet schadelijk (mbt verkwisting/inefficiency) want, er wordt betaald uit de achterzak van een étranger, niet?

Na vele incidenten vroeg ik Marius wat eigenlijk de oorzaak van dit falen was. Hij zei op geheimzinnige toon dat "het "abonnement" (voor de elektra) niet goed was gekozen en vertelde dat hij de EDF (stroomleverancier) ging bellen om het te wijzigen. Ik ben van elektrotechnische huize maar begreep dit niet echt. Niks erg dan ook want er veranderde ook niets.

De eigenaar, zeer moe geworden van het getelefoneer van zijn klandizie, zette Marius onder druk. En, jawel, op een mooie dag, belde een techneut van de EDF bij ONS aan, "want hij moest in het huis (naast ons) en had geen sleutel, want ene Marius die er zou zijn was nergens te bekennen". Helaas, monsieur, wij hebben geen sleutel maar wel het telefoonnummer van Marius. Weg techneut dus en... enkele weken later weer groot alarm. Marius verscheen weer opgecommandeerd uit den vreemde en voerde zijn kunstje weer uit. Ik sprak hem aan en hij verklaarde dat het probleem volgende week zou worden opgelost: nl andere aansluiting op basis van een ander abonnement. Zou het dan toch nog gaan lukken? De EDF-er EN Marius waren er enkele dagen later en dus ging iedereen gerust te bedde. Maar helaas, laat op de avond weer geloei, ronrennende toeristen met zaklantaarns en..... na een tijdje onze Marius. Zijn humeur was zwaar onder Marseillaans peil; het "putain" en "merde-geroep" was niet van de lucht. Maar het wonder geschiedde: Marius kreeg het stil en alles deed het weer. Duivelse Marius.

Toen de huiseigenaar enige tijd later zelf uit het buitenland arriveerde vertelde hij van zijn grote probleem. Die Marius, dat schoot dus niks op, maar ja, hij maakte ook nog gebruik van de diensten van diverse familieleden van Marius en kon dus helaas, helaas, niet echt woest worden. Hij was geheel ingesponnen in een uiterst effectief kluwen van dienstverlening à la Provencale. En tja wat te doen?

U begrijpt dat wij nog steeds van de alarmfase1-paniek genieten; Marius blijft onvermoeibaar opdagen na elk "malheur".

Vrienden, die dit gedoe eens mee maakten vanaf ons terras, kwamen onlangs met een zeer leuke suggestie. Waarom de arme klanten bij aankomst in het vakantiehuis niet een exemplaar van Peter Mayle's boek geleend? Na het lezen daarvan heb je allereerst zeer geamuseerde klanten en ze zullen enkel nog lachen als de alarmfase weer ingaat! Want Peter schreef dit boek 15 jaar geleden op basis van zeer persoonlijke ervaringen in zijn vakantiehuis in de Luberon. Het werd een superbestseller, vertaald in 20 talen en Peter was geheel binnen.

En wat hij dan opschreef? Gewoon wat ik hierboven schreef over Marius en zo! Er zit echter een maartje aan. Peter moest zijn huis verkopen en vluchten uit Menerbes toen de Franse vertaling van zijn boek verscheen. Want de daarin genoemde diverse "Mariusen" lazen over hun prestaties en waren "not at all amused". Peter verdween dus naar zijn tweede huis op de Bahama's, maar kwam onlangs stiekum terug in de Zuid-Luberon.

Nou rest mij nog het volgende:

- het hopen op meer Mariussen die mijn buurman "helpen"
- het vinden van een uitgever
- het verder oefenen met schrijven

Dus, geachte lezer, zie hier een poging. Ik moet het hebben van uw commentaar: negatief en/of positief. U bent dus hopelijk mijn redding. Ik beloof u tzt een getekend present-exemplaar. Hoe het boek zal heten? Goeie vraag.

Ik denk aan iets als: "Alarm in de Provence" of "Marius, grote tovenaars in de dienstverlening" of misschien: "Loos alarm".

Uw suggesties in deze zijn me veel waard. Dank U voor uw goede raad.

**DE MISTRAL EN DE OPEN HAARD.

Tja, dat klinkt wat ver gezocht, ik geef het toe. Maar toch ontdek je hier weleens onwaarschijnlijke verbanden. Ik licht het toe.

De Mistral is een koude noordenwind die enorme snelheden ontwikkelt tgv zijn gang door het Rhonedal. Zo'n 40-50 km/uur is zachies, de echte doet 100-120 km. En soms drie dagen en nachten zonder ophouden! Om je op te hangen! (dat gebeurt hier dan ook; het suicidegetal stijgt bij mistral). De Mistral is EEN van de beruchte 5 plagen van de Provence. Daarbij hoort ook het parlement (van de Provence, lang geleden), maar niet de rode wijn (opmerkelijk) en ook niet het lokale verkeersgedrag.

Wij klagen maar niet te veel. Want DANK zij de Mistral hebben wij 2800 uren zon per jaar anders was het hier echt zeiknat! De Wet van Behoud van Ellende geldt ook hier: geen regen, wel storm met zon. Er zijn ergere dingen. Luister.

Duitse vrienden kochten een prachtig oud huis op Tempeliersfundamenten. En ze stookten op de koude mistralavonden flink hun open haard. Lekker. Maar ook veel as dus. Bij het s'morgens opruimen van de (nog hete) as, werd deze in de tuin gedeponneerd ende mistral kwam effe later. Kortom in no time stonden enkele cypressen te fikken, naast hun schitterende bezit. Onze vriend is kordaat; hij was vroeger internationaal bankier. Hij belde 18 (de brandweer) en probeerde zelf wat. Dat laatste was het enige wat nog kon, toen wel de gendarmerie kwam, maar niet de brandweer kwam opdagen. De ex-bankier zaagde met de motorzaag twee brandende cypressen om en bluste ze met de tuinslang. Levensgevaarlijk maar DE redding voor zijn ontroerend goed. De brandweer kwam later nablussen en iemand van de ploeg bleef nog een halve dag. Want de mistral tovert een klein vonkje om in een megafik! Die bewaking kostte weer een fles pastis natuurlijk.

Dit was de eerste forse mistralles na een jaar verblijf hier. Ze hadden hels geluk.

Maar er is meer, ook voor lieden zonder open haard. Het aantal argeloze toeristen dat hier al zijn hele parasolverzameling zag wegvliegen op weg naar de volgende stad is legio. Het patroon is vermakelijk: s'morgens loopt de toerist lekker in het zonnetje en zet vast zijn parasolletjes op om verbranding uit te sluiten. En na het heerlijke ontbijtje gaat men even weg met auto of à pedes. En dan komt onze Mistral op, en blaast met duivels plezier alle parasolletjes naar het hemels paradijs. Wij woonden ooit hier bij een huisarts en die vertelde van de nare ongelukken met aanvliegende parasols met de punt naar voren. Aangespiesde patienten had hij al meer gezien!

En dan je autoportier. Je stopt, doet je portier open en voor je het beseft wordt je door de mistral geholpen. Met oorverdovende kracht doet hij het portier helemaal open. Daarna gaat het nooit meer dicht: geheel ontzette scharnieren! Dure grap. Dus bij zware mistral zet je de voiture met de kop in de wind en.. opent de deur. Als je die tenminste open krijgt. Haha.

Als u hier oplet ziet u dat elk oud huis een praktisch blinde muur heeft. Dus zonder een raam of deur. Omdat op die gevel de mistral staat, echt waar. Kou en wind dus buitensluiten was een oude wet hier.

Wij kennen mensen die hier bouwden en... vergaten dat je op een terras met flinke mistral niks meer kunt. Je voorgerecht waait gewoon van de tafel, je wijnglazen donderen om, en de gastvrouw staat totaal ongewenst in haar slipje. U ziet dat de mistral voor- en nadelen heeft. Elk nadeel heft ook zijn voordeel, zei een bekend ollands filosoof ooit.

Ons terras ligt met de diagonaal op de mistral en is in een hoek gebouwd. Daar kun je heerlijk eten en liggen en god weet wat. Ook bij mistral dus. Kunstje.

Lezertjes, komt u hierheen, neem dan deze waarschuwingen ter harte. Dan is uw vakantie veel leuker. En als hollander ben je eigenlijk toch "kinderen van de wind", niet?

Zo nu kent u ons stille lijden hier en is het gelukt uw medelijden bij zoveel zon toch op te wekken. Goede raad: blijf thuis en riskeer hier niet uw auto en uw leven. Dan wordt het hier ook niet te vol.

**ONZE BUREN.

We hebben veel burenen; dat bepaal jezelf door de grootte van je buurt zelf te kiezen. Hier hebben we diverse soorten: tegenover ons (gevluchte) Bosniërs, naast ons een hollands vakantiehuis, achter ons een Parisien (weduwenaar) en een engels vakantiehuis en naar de andere kant een familie van Bretons-Marseillaanse kom-af. De laatste zijn onze favorieten. Dit gezin, woont al 10 jaar in een in aanbouw zijnd enorm pand met zelfs een meertje erachter, met roeiboot! Dat ontstond omdat vader M. simpelweg de beek afdamde en hupla... un petit lac. Water is hier uiterst schaars, dus ik haal met een speciale aanhanger elke week in de zomer een 1000 liter voor onze tuin, zo gaat dat hier in de Sahara français.

Ze hebben drie grotere kids en omdat de opa's en oma's niet meer voorhanden zijn, hebben wij ze geadopteerd. Moeder F. is wethouder hier, presidente van de Confrerie d'Asperge (dame l'asperge heet ze dus) en idem van de zwemclub van Carpentras. Want haar jongste dochter is frans/europees kampioene schoolslag en ze was in Athene. Ze woont in de Pyreneeën in een speciale sportacademie voor topsporters op kosten van Jacques. En ze reist de wereld zwemmend rond. Maar er is meer sportieftes te melden. De vriend van de oudste dochter is wereldkampioen sky-diving. Zijn team is dat al enkele jaren en ook hij reist/en dived de wereld rond. Nu is hij in opleiding voor piloot en heeft sinds kort zijn brevet voor de "kleintjes". Dus Mieke en ik gaan binnenkort Le Brillhas en de Ventoux uit de hemel aanschouwen.

Zoon Y. is een jongen met een gouden hart; dat geldt ook voor zijn "fiancée" Cindy, een boerendochter. Haar papa doet in wijn en truffels, en is een verfent jager. Y. is opgeleid om met grote machines rond te rommelen om moeder aarde te bewegen. Dat doet hij met verve, gaten graven en heuvels creëren. Ook in onze buurt, voor iedereen die dat wil.

Pa M. is een speciaal persoon: hij werd met 35 jaar gepensioneerd. Pardon? Jawel dus. Hij was al jong bij de franse marine als electronica-specialist (raketten en zo), en hij verbleef langdurig in het tropische deel van het franse rijk. O.m. in Taihiti waar de eerste dochter werd geboren. Ook was hij nog duiker voor moeilijke, gevaarlijke klussen onder boten en zo. En dit alles samen maakt dat elk marinejaar ca 3 jaar pensien oplevert: dus bij 35 is het "volle bak". Prachtig niet? Toen begon M. met zijn kasteel in de Provence en hij speelde ook CV-monteur, loodgieter en electricien in ons dorp en omstreken. Ook bij ons stuurde hij mijn zelfbouwactiviteiten en alles functioneert hier: perfect! Zou er iets zijn, dan is M. in 5 minuten ter plekke. Ideaal toch? Uiteraard zorgen wij af en toe voor "rijke" buitenlandse klanten voor hem. Zijn service-autotje is een wrakkige Polo, die luid brommend voorkruipt en die rijdt zonder diverse papieren. De locale gendarmes maakten een deal: als hij binnen het dorp blijft, kijken ze de andere kant op. Pikken ze hem BUITEN het dorp: une caisse champagne!! Want deze mensen hebben ook wel eens een lekje, toch?

Michel is de grootste sportfanaat: hij vliegt met linnen vleugels en springt in het "luchtledige" vanaf moeder aarde. Verder rent hij kilometers per week, niet op het asfalt maar.... op de keienwegen naar de top van de Ventoux. Echt waar en voor mij ongelooflijk.

De voorzienigheid gaf ons deze sportieve burens; puur om het contrast op peil te houden. Want onze sport is beperkt tot lekker eten en drinken en wat kaarten. En ik weet (altijd al) gelukkig niks van sport behalve dan Formule 1. Als een hollandse club wat wint moet ik hier altijd bekennen dat ik er NIETS van weet. Vinden ze hier erg maf. Tant pis!

Wij gaan vaker mee "kijken", naar al dat gesport. Dan zorgen wij voor de domme vragen en de ravitaillering. Onze specialiteit. Dus wij zitten soms in bv Perpignan in zwembaden waar (ook hollandse) corifeën in het water rondrommelen. Als ik daar dan zit denk ik: dit had ik van mezelf nooit gedacht. Dus wij weten nu iets van ...zwemmen! Iets wat we net kunnen en tot voor 10 jaar eigenlijk helemaal niet. Het kan (gelukkig) verkeren.

Als adoptiegrootouders hebben we het druk hier. Alle levensmijlpalen van kids en ouders maken we mee. We geven vele meubeltjes aan de kids, die wij dan weer elders organiseerden of die van onze zolder kwamen. En cadeautjes altijd vergezeld van in het frans gestelde gedichten: dat wordt zeer op prijs gesteld! Dat doe ik al enkele jaren tot grote verwondering van de fransen: ik ben voor hun een culturele hero (spreek uit: ERO). Zeer amusant. De burens deden ons kennismaken met vele andere dorpingen: wij kennen hier burgemeester en gemeenteraad en anderen. Daar aten we dus al mee: dan ken je iemand hier. En Mieke heeft een ijzersterke culinaire reputatie in het dorp. Dat tikt aan! Wij nodigen hun uiteraard ook uit bij allerlei feestjes die bol staan van de buitenlanders: zeer goed "piece of networking" voor ambitieuze politic niet? Want die etrangers stemmen hier ook....en onze buurvrouw wil misschien ook wel maire worden. GEKOZEN BURGEMEESTER DUS.

Leerschool voor D'66 en voor.. de tegenstanders ervan. Want er "sijn voordelen ennadelen". Wij weten hier wel iets van intussen.

Dit is ook het betere cursuswerk voor inburgering: tweezijdige inburgering dus. (Voer voor Rita V.) En het werkt echt. We delen lief en leed zoals dat hoort in een beschaafde wereld. Mieke kookt lekkere dingen die wij dan weer ter consumptie geven aan onze burens: zowel M. als de wat trieste alleenstaande buurman achter ons. Ze zijn er dol op!

Er wordt veel rondgegeten hier en wij nodigden, zoals U al lezen kon, al onze vrienden voor de verjaarsreceptie van Mieke uit. Met zijn 55-en was dat erg mooi: heel Europa in een hok met drank en bouffe. Gaan we vaker doen!

En wij allen snappen beetje bij beetje meer van elkaar. Ik geef toe, een druppel op gloeiende integratieplaat, maar als iedereen dat zou doen, dan.....was Rita V. toch werkeloos? Dus wij bevelen het aan: stop de onverschilligheid en het lauwloenen gedoe: doe wat MET en VOOR elkaar! Helpt echt, ook uzelf.

Genoeg gepredikt, ik ga naar de burens. A bientôt!

**VIJFTIG-PLUS (1998, auteur Hans G.)..

Een week of twee geleden werd ik 50. Zoals alle voorafgaande verjaardagen had ook deze vrij ongemerkt voorbij moeten gaan. Een bescheiden familie-aangelegenheid, geen heisa. Maar de magie van het getal besliste toch wat anders. De omgeving wil Abraham toch even laten passeren. Daar was geen ontkomen aan. De belangstelling was ditmaal groter en warmer. Er wordt je kennelijk toch een prestatie toegedicht waavan je je niet bewust bent. Tot een eeuw of twee geleden was het halen van de vijftig ook hier nog uitzonderlijk. En in sommige ontwikkelingslanden ligt de gemiddelde leeftijd ook nu nog ver daaronder. Dus toch iets om even bij stil te staan, om terug-maar vooral ook vooruit te kijken.

En dan betrap je je er zelf op, nu de "generatie der sterken" je omringt, dat de eindigheid van een aantal zaken naderbij gekomen is. In gesprekken met familieleden en collega's gaat het toch wat vaker over de invulling van de derde levensfase, pensionering en de periode daar naar toe.

Plots heb ik meer begrip voor mensen om je heen die na tientallen jaren van hard werken er wat eerder mee stoppen. Er is nog zoveel meer dan werken alleen. Nu is de gezondheid nog redelijk en wie weet hoe dat later is.

Plots is er meer begrip voor vrienden en bekenden die de stap in de prépensionering daadwerkelijk waagden, die met de afschaffing van de vut hun tijd vooruit waren. Met Pasen waren ze weer even in het land, onze vrienden die ruim twee jaar terug aan zo'n avontuur begonnen. Toen werden ze nog wat meewarig uitgewuifd door familie en vrienden die onderling speculeerden hoe lang ze het vol zouden houden, daar in de warme maar tegelijk ook kille Provence. Met absoluut niks omhanden. Een half jaar, misschien een jaar? Beiden vijftigers met jarenlang drukke banen, hadden hun waagstuk gedegen voorbereid. Het eerste jaar of zo een optrekje huren in een van jarenlange vakanties bekend deel van de Provence en dan rustig rondkijken naar een betaalbaar en permanent onderkomen. Financieel allemaal goed uitgekend. De spaarpot garandeerde voldoende leeftocht tot de pensioendatum en de AOW.

Nu ruim twee jaar verder, zijn ze er zeker van dat het gelukt is. Ditmaal ging de reis naar het noorden zelfs met het bewustzijn dat er iets was achtergelaten. En tijdens het korte verblijf bij vrienden en familie was er het verlangen om weer terug te keren. Ofschoon de verblijfplaats nog steeds geen permanente is en er inmiddels al een keer of wat is verhuisd.

In tegenstelling tot emigranten van zekere leeftijd hebben onze vrienden geïnvesteerd in hun omgeving. Zij hebben zich niet, zoals zovelen, teruggetrokken op hun terras of langs de rand van het zwembad. Zij zijn er in tegendeel op uit getrokken, hebben nieuwe kennissen en vrienden gemaakt, Nederlanders en Fransen. Daardoor hebben ze het geluk afgedwongen, en trekken zij nou een spoor van naijver door hun nederlandse kring van familie en bekenden.

Want mazzel hebben ze. En hoe. Via een inmiddels bevriende Franse wijnboer zijn ze in contact gekomen met een Parijs echtpaar dat een vakantiewoning in hun buurt bezit. De Parijzenaars klaagden hun nood, want opnieuw-de tellingen lopen uiteen van tien tot vijftien maal- was er in hun afwezigheid ingebroken op hun domein. Nu waren de pompen van het zwembad weer verdwenen.

Onze vrienden zijn nog steeds op zoek naar een meer permanent onderkomen. De nieuwverworven Parijse kennis vroeg of ze eens langs wilden komen en binnen een maand was de zaak geregeld.

Thans beheren ze een woning met vijf slaapkamers, drie badkamers, een zwembad, een jeep en nog zowat meer. Als tegenprestatie onderhouden zij de tuin en waken over de spulletjes. Dat betekent concreet, twee uurtjes huishoudelijke beslommingen per dag. De overige tijd is voor het Grote Genieten.

Maar het wordt nog erger. De Parijzenaar wil de overeenkomst een meer duurzaam karakter geven. Hij heeft al een stuk grond gekocht, aansluitend aan zijn domein en wil daarop binnen een jaar een apart huis laten bouwen. Als een soort conciergewoning, voor onze vrienden, met alles erop en eraan. Alleen voor een zwembad zullen ze zelf moeten zorgen.

En dan zijn er nog mensen die betwijfelen wanneer het leven echt begint. Er is nog hoop.

PS: Helaas niet voor onze Hans. Hij schreef dit enkele jaren voor zijn te vroege dood.

(Hans was hoofdredacteur Limburgs Dagblad en overleed in 2002).

.....
.....