

EDITIE 03-05

VOORAF:

Alweer een maand voorbij, echt waar. En ik deed opnieuw mijn best om wat lezenswaardigs voor U te componeren. Ik dank allen die reageerden (zelfs met gedichten en stukjes). Mogelijk ga ik een rubriek: "ingezonden" openen. Bij deze 5^e editie leek het me goed hier en daar toe te lichten wat er achter sommige keuzes zit. Verder is het gewoon als "fun"bedoeld. Ik begin nu op de schaal van Mormoiron al een "grotere krant" te exploiteren: zo'n 40 lezers krijgen mijn schrijfsels in de bus, in Parijs en drie landen. Ik vind het nog steeds leuk. Indien er lezers zijn die mijn SPAM liever niet willen ontvangen. No problem, alle begrip, maar laat het even weten. Veel genoeg!
Leon.

INHOUD:

I.L'EXCEPTION FRANCAISE.

- Vooraf.**
- Diverse "exceptions".**
- "La Poste" op de schop.**

II.GESCHIEDENIS VAN MORGEN.

- Waarom deze rubriek?**
- HUP technologie: op weg naar heel anders leven?**
- Gemengd nieuws uit de woelige wereld (China, India, VS, arabische wereld, elders)**

III.ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

- Kende Dan Brown (davincicode) Beringer Saunière?**
- In vino veritas.**

IV.LE JOURNAL MORMOIRONAIS.

- Onze cuisine d'été.**
- Truffels zoeken met Bulle.**

I.L'EXCEPTION FRANCAISE.

VOORAF:

“Critiquer c'est aimer” zeggen we hier. (Kritiek uitoefenen doe je uit liefde voor de zaak). Immers enkel de fraaie opzichtige kanten zien en niet ook de er achterliggende problemen en onvolkomenheden, is goed voor een toeristische vlugge blik, maar heeft met de werkelijke problematiek van je ongeving maar weinig van doen. Helaas, Frankrijk verkeert in een stevige worsteling met zichzelf; het aanpassen van veel vastgelopen zaken doet pijn en roept veel spijt en teleurstelling op. Een gigantische sociale, morele veranderingsstrijd woedt. Het proberen te begrijpen van deze strijd is gewoon bezorgdheid en belangstelling voor het tweede vaderland en zijn bewoners, onze vrienden dus ook. Gelieve mijn tekstjes dus zo te zien! Van Nederland kunt U ook deze dingen schrijven en becommentariëren toch? Dit mooie land kent vele positieve uitzonderlijke zaken, maar ook, onvermijdelijk, dus de nodige minder positieve. Dat vinden ze overigens zelf ook. Ik maakte dus voor U, weer een rijtje opvallers uit de voorbije weken.

<Overnames.

Is dagelijkse kost toch? Ja, maar nu ook door China. De fransen waren diep geschokt toen de chinese miljardair Li Kashing vroeg of hij een franse haven kon kopen? Le Havre of Marseille? Minister Loos had de grootste moeite deze neo-communist uit te leggen dat dit in het franse kapitalisme niet kan; ondanks de grote CGT (comm. Vakbond).

Een dag later bleek dat een investeringsgroep uit Honk-Kong, Hutchinson geheten, maar oer-chinees de grootste franse parfummaker Maronnaud had gekocht en even later kocht een ander de groothandel in wijnen Nicolas op. En daarna richtten de chinezen de Watsons wine cellar op, distributie van wijnen voor Azië. De namen zijn amerikaans, de eigenaars chinees en ze spreken allemaal geen woordje frans. Merde!

<Europese economische kift.

Het handelsoverschot van Schröder is plots 4 keer dat van Chirac. En vooral vanwege de score van de eerste in ... China. Het franse overschot daald onder het nivo van 2000 en het duitse steeg naar vier keer dat van hetzelfde jaar. De fransen gaan prat op hun aanzien in Chine, culturele broeders zeggen ze. Maar de duitse burens krijgen de aardappelen te pakken. Jacques, spreek tot Gerhard en vraag hem om “etwas zu bremsen”. Bitte!

<Terug naar Marokko.

De immigratie van fransen naar Marokko loopt snel op. Het zijn gezinnen die vnl naar Marakech trekken. Naast enkele rijke autochtoon fransen (mn artiesten) zijn het nu kennelijk mensen met marokkaanse roots. Vlucht of “oude” vaderlandsliefde? De franse regering kijkt met belangstelling hiernaar. Het is natuurlijk gewoon de nieuwe ontwikkelingshulp: de geslaagde allochtonen keren terug om hun land verder te helpen. Iets voor Rita misschien?

<Het Front National.

Lang was het stil rond Jean-Marie en hij leek toch nog een fatsoenlijk politicus te zijn geworden. Maar toen kon hij het weer niet laten en (vlak vor de Auschwitzherdenking) liet hij weten dat de duitse bezetting van Frankrijk eigenlijk best beschaafd was verlopen niet? Zijn 3^e man uit de FN, hoogeleerde uit Lyon, Gollnitsch geheten (echte franse naam), voegde er aan toe dat er wetenschappelijk gezien nog steeds twijfel bestaat aan de alom genoemde OMVANG van de Sjoah; dat viel misschien ook wel mee.

De dochter van Le Pen, Marine geheten, nam afstand van deze beide uitspraken. Nu is zij nr. 3 op de toplijst FN achter Gollnitsch. Haar vader is keihard en verandert niet echt dus. Het is te hopen dat Marine eindigt onderaan de lijst en dat de FN een lid verliest. Bruno mag nu, hoor ik, zijn toga van hoogeleerde niet meer aantrekken. Hij gaat in beroep.

<Immigratie.

In Frankrijk is taalgebruik enorm belangrijk en dus ook de vraag wie een mooie term als eerste hanteerde. Daarom is er nu ruzie tussen twee politici over de term: "immigration choisie", dus zoiets als gekozen/afgesproken, gewenste immigratie. Er achter steekt iets politieks van groot belang nl de nieuwe idee om met immigratielanden af te gaan spreken "wie zij kwijt willen/kunnen en wat je wil hebben". Een vorm van politiek gestuurd vraag en aanbod. Je kunt zo raden wat op de westerse lijstjes staat: bejaardenverzorgers, ziekenverplegers, asperge/fruitoogsters, kortom alles waaraan we een enorm tekort krijgen en met hoge snelheid. Is dat dan de oplossing? Of moeten we het radicaal omdraaien; stuur de ouderen en zorgbehoevenden naar warme streken met veel, goedkoop personeel. Zorg voor een AWBZ regeling (geld al voor Spanje!) en goedkoop transport door Basic Air (van ouderen en familie!). Kies de landen waar de taal geen groot probleem is. Frans en engels hebben dus geen groot probleem. En U moet dus naar Zuid-Afrika, niks verkeerd mee. En wij kunnen kiezen uit vele landen in Afrika want wij reutelen wel wat frans intussen. Komt U ons opzoeken? Maar dat moet dan wel via Parijs.

<Het Instituut Pasteur.

U kent mogelijk dit wereldberoemde wetenschappelijke instituut dat zoveel Nobel - prijswinnaars voortbracht? Een terechte trots van la douce France. En wat gebeurt er nou? Er is een enorme concurrentie ontstaan van instituten over de hele wereld: Harvard was er al, maar nu ook China, Korea en zelfs Zuid-Amerika. En dat op het moment dat de franse overheidskas leeg is en de regering dus haar financiering terug brengt naar ca 35% van het budget. De nieuwe directeur heeft nu enorme problemen om de resterende 65% uit de particuliere sector te halen (mn de grote farmaceutische boys). En nu blijkt ook nog dat alle labs niet meer voldoen aan de eigen Arbo-wetgeving: enorme ombouw is wettelijk vereist. Ai, ai! Intussen is de oorlog intern in hevigheid uitgebroken tussen directeur, personeel en vakbonden. En die wordt met alle middelen gevoerd. Zelfs met internetbedreigingen door gemaskerde wetenschappers die de directeur de wacht aanzetten en tot opstand oproepen. Als ik het lees herleeft een beetje mijn professionele wereld van intussen bijna 10 jaar geleden. Alleen hier is de passie kwadratisch groter, prachtig! Helaas gaat nu weer eens de energie van een club van wereldfaam op aan interne burgeroorlog terwijl intussen de rest van de wereld de kastanjes weet te pakken. De oude wereld vecht tegen zichzelf en is niet bij machte het nieuwe spel adequaat te spelen. Verval? Of ziet U het anders?

<Frans-Duitse economische kift.

Het handelsoverschot van Schröder is plots 4 keer dat van Chirac. En vooral vanwege de score van de eerste in ... China. Het franse overschot daald onder het nivo van 2000 en het duitse steeg naar vier keer dat van hetzelfde jaar. De fransen gaan prat op hun aanzien in Chine, culturele broeders zeggen ze. Maar de duitse burens krijgen de aardappelen te pakken. Jacques, spreek tot Gerhard en vraag hem om "etwas zu remmen". Bitte!

<De CGT in verandering?

De CGT is de (van origine communistische), grootste vakbond in Frankrijk. En kreeg een paar jaartjes geleden een relatief jeugdig persoon, ene Bernard Thibault, als "opperhoofd" . Bernard zette stilletjes koers naar grotere afstand met de politieke partijen en dus op naar de echte kern van het vakbondswerk. In deze lijn gaf hij dan ook GEEN stemadvies mbt het referendum over de Europese Grondwet. Iedereen moest het zelf maar weten. Dat ging dus niet door: Bernard werd door zijn "interne parlement" zwaar teruggesloten, 82% was het NIET eens. Hij is nu echt aangeschoten en diep teleurgesteld laat hij weten. En velen vragen zich al af wie hem gaat opvolgen. De vervolgkoers zal (helaas?) niet meer vol verrassingen zijn.

<EDF krijgt buitenlandse tegenwind?

EDF neemt al jaren deel in buitenlandse stroomleveranciers, die al veel eerder geprivatiseerd werden. Het heeft dus stevige belangen in Duitsland, Italië en zelfs Les Pays-Bas. Nu wilde EDF wel nog wat meer belang in Italië en Duitsland. Maar daar stak men (de overheden, die daarin nog meespreken) een stokje voor. En op niet mis te verstane wijze: Als EDF meer belang wilde, dan pas NADAT deze landen in Frankrijk (het EDF-monopolie) ook aan de bak mogen. Ai dus, effe wachten. EDF werknemers zijn in grote meerderheid CGT-lid en dus niet zo Europees gezind. Begrijpt U?

Nu verneem ik dat EDF de Italianen deelname in hun nieuwe kernreactorproject aanbood; in ruil voor EDF-aandeel in de Italiaanse stroomboer natuurlijk. Berlusconi "est ravi!"; hij wil al lang weer aan de atomelectra.

<De Franse economie.

-Bercy spreekt tot de pers en de Fransen.

Bercy is het ministerie van Economische Zaken en dat heeft een splinternieuwe minister gekregen. Die laat nu van zich horen. Hij spreekt zijn teleurstelling uit over de sterk achtergebleven economische groei voor 2004 en "vrees" voor 2005. En, hij vraagt zich hardop af WAAROM La France veel minder groeit dan zou moeten kunnen; nu al enige jaren. Hij suggereert dat het ligt aan de te hoge arbeidskosten, te korte werkweek en te vroeg pensioen. En hij vraagt zich af of de hoge werkloosheid (10%, 25% jeugdwerkloosheid) daar ook niet door komt. Het grote zelfonderzoek is onvermijdelijk. Quo vadis, mon grand pays? De nieuwe minister is al weer opgestapt. Hij bleek op rijkskosten een "app" (is een flatje) in Parijs te hebben betrokken, een dienstwoning dus. Maar het oppervlak was...600 m2 en dat in de duurste hoek van Parijs. Eruit dus die man, zei Jacques. Nu is er al weer een nieuwe, uit de industrie! Hij is de TIENDE in 10 jaar. Ecgt waar! In Brussel is de receptietafel nog niet opgeruimd van de vorige.

-1975-2005: de "generation chômage".

In deze periode liep, na de befaamde "trentes glorieuses" (een welvaartsboom), de werkloosheid fors op. In 1984 al 10% en nu, ondanks kleine schommelingen, is het niets veranderd. En 25% jeugdwerkloosheid. Intussen kwamen alle kleuren kabinetten voor bij, links, rechts en gemengd (president links en premier rechts, cq omgekeerd). De hoop lijkt vervlogen, velen kijken dit extreem somber aan.

Bij de grote Duitse buur is het niks beter; dwz met het werkloosheidscijfer. Maar daarin zit een 35% cijfertje voor de Ossi's verwerkt. En, economen zeggen, dat Gerhard met Harz IV de enorme bocht toch maar heeft gemaakt. Dus zal hij bij groei in de wereld WEL profiteren. De eerste positieve tekenen waren een zeer sterk stijgend overschot op de Duitse handelsbalans; de Franse vertoonde een tekort. Men kijkt vol spanning naar de komende maanden. Dat doen de Franse hotemetoten ook, want als het gaat verdere plussen daar in Duitsland, dan wordt dat "hier" vol in de strijd gesmeten: als bewijs! Want de overtuiging voor drastische verandering moet meer en meer "geïmporteerd" worden!

De grote industriële motor van Europa van vroeger, stottert flink en dat is voor niemand goed, voor heel Europa. Dus Gerhard, bonne chance!

<Psychiatrisch plaatje van La Douce France.

Frankrijk heeft relatief veel psych's (psychiatres et psychologues). Ze spelen een grote rol in de rechtspraak, in de pedagogie en in de Franse cultuur. Het doorgronden van de ziel van verdachten, veroordeelden, bekende personen en ook leerlingen is hier uiterst belangrijk en staat in de belangstelling. Van het psychoprofil van de misdadiger wil iedereen het fijne weten, vooral ook de rechters. Ben je hier strafadvocaat, dan zorg dat je ook drs-je "Psy" erbij haalt; dat is zeer nodig.

Ook weet u waarschijnlijk al dat onze zuiderburen enorm veel chemie slikken: 6/7 keer zo veel (per kop) als bv in Duitsland en Nederland. Daaraan wordt overigens nu zwaar gewerkt, want de Assurance Maladie zit op een enorme schuldenberg, en de belastingbetaler moet het gat mee dichten. Over de hele linie wordt ook hier de medische consumptie flink aangepakt; overigens tegen elke meug van de artsen m.n. de huisartsen. Zoals in vele landen, zelfs nu ook Nederland. Een Europees probleem!

Nu publiceert het Institut National de Veille Sanitaire (zeg maar de Gezondheidsraad) een alarmerend onderzoeksresultaat over de franse psychiatrische sector.

Enkele saillante punten daaruit:

-de consumptie aan psychiatrische medicatie is (per hoofd/per psychiater/per jaar) in Frankrijk: 82. In Italië: 0,3 (!), in Spanje 21 en in de Scandinavische landen 53, 51 en in Zweden ook 63! Hoe kan dat nou, vraagt men zich af?

-de concentratie van psychiaters is in Frankrijk (per regio per miljoen bewoners) geeft ook een aparte prent. In het zuiden 230-260, in Parijs en omgeving idem maar in het midden/noorden ca 120. Is dit de hoeveelheid zonne-uren? Nee, immers Parijs is ook zo hoog. Is het dan de bevolking? Mogelijk de vele buitenlanders? Nee, kan ook niet. Alors?

-de franse psychiatrische patient slikt ook hier 2X zoveel medicatie als bij de buurlanden. Mysterieus?

-de suicides in de groep 35-45 jaar zijn de grootste doodsoorzaak, meer dan alle andere. Medische statistieken over depressies in Frankrijk zijn ronduit schokkend. Comment c'est possible ?

Beweerd wordt dat de nare sociaal-economische situatie, m.n. de langdurig hoge werkeloosheid en de slechte huisvesting hier een belangrijke rol in spelen. Er ontbreekt hoop, perspectief.

Politici vragen zich deze relaties steeds meer af en men wil er echt meer aan doen, maar wat? Marianne beleeft een periode van grote sociale en economische zorg!

Dit alles deed mij ook denken aan Nederland. Enkele jaren her publiceerde het Sociaal-Cultureel Planburo dat de ollanders wel de gelukkigsten op de aardkloot leken. Bravo! Even later scoorde de LPF en Pim huizenhoog in de ontevredenheidshoek en werd zelfs Pim Fortuyn vermoord. En nu weer van Gogh moeten begraven. Hoe kan dat dan? Hebben de xxx-logen en het journaal dan al tien jaar lopen te pitten en "niks gemerkt". Met wie praten zij dan eigenlijk?

Nu slaat de angst, de verwarring en de frictie als een walm uit alle bestuurlijke gremia; de 2^e kamer voorop. En Nederland kent maar 6 % werkelozen, een wel niet erg grote, maar toch nog redelijke groei en het ziet er niet te hopeloos uit.

Wie legt het Nederland uit en wie de fransen? Maatschappijdeskundigen, er is werk aan de winkel. Uit de pers verneem ik dat tegenwoordig historici als Geert Mak en Maarten van Rossem hem van katoen geven, als het gaat om het nederlandse zieleleed te etaleren. Mak heeft het zelfs over z.i. "foute" managementstijl" in de polder.

De geschiedenis zal weer moeten aantonen wie het bij het rechte eind had; misschien toch de historici?

< "LA POSTE" OP DE SCHOP.

De ambtelijke moeder van de franse bevolking, La Post (de PTT), moet op de schop. Na alle europese zusters, waarbij Duitsland en Nederland de successtories zijn geworden. Zo'n 300.000 ambtenaren, verspreid over alle uithoeken van dit land, zijn in rep en roer. Met hen ook de burgervaders van de kleinere dorpen in de campagne, alwaar het postkantoor en de facteur (postbode) de spullen zijn in het dagelijkse leven.

In Mormoiron staat in het postkantoor een ronde tafel met een provencaals tafelkleed en vier stoelen. Wachten een probleem? Welnee, je zijgt neder en neemt deel aan de gezellige kout van de dorpelingen. En gaat er een dood, dan ligt naast het loket een keurige zwarte doodsadvertentie voor ons allen. Ben je oud of ziek en woon je verder van het dorp dan kun je bellen en de facteur, onze Nicolas, is best bereid om je baguette mee te brengen danwel jouw post op te halen. Ook als je iets moeilijks moet invullen: Nicolas weet raad. En komt helpen met invullen. Dat zijn nog eens andere tijden niet?

Dit alles is nu onder de sloophamer en het platteland schreeuwt moord en brand. Op het moment van de grootste vergrijzing aller tijden moet onze "dorpsmoeder" worden opgeruimd. De oude zusters in nieuwe jassen staan aan de grens om volgend jaar als de open concurrentie begint op alles van de post, de markt op te stormen. Wij lopen een goede kans dast TPG onze brieven en pakjes gaat bezorgen hier. En wij, die al jaren onze post niet krijgen of 3 weken te laat, wachten met gemengde gevoelens op het nieuwe. Geen tafel

meer, geen broodbezorging , maar wel je post op tijd? Dat is de ruil kennelijk. Moeilijk als je hier zit en 65+ bent.

De grote baas-hervormer heeft iets verzonnen, om de gevaren het hoofd te bieden: Allereerst wil hij gaan bankieren om wat sous binnen te halen om de grote omslag te realiseren. Ook kun je al pensioenen bij hun krijgen, sarcastisch lot van Tante Post.

Vervolgens moet hij de dure, onderbezette postkantoren opdoekjen (de echte bezetting met brood halen etc. ziet de opperbaas natuurlijk niet in zijn statistiekjes). Om niet met de dood te worden bedreigd gaat hij de postactiviteiten proberen te combineren met de plaatselijke kruidenier oid. Ons wel bekend. Mijn grootvader in Ulestraten (Limburg) had een fietswinkel en mijn oma deed het locale postkantoor tussen de fietsen.

Met dubbele aandacht volg ik de discussie in dit gigantische veranderingsproces; immers dit was een leven lang mijn sport. Maar hier zijn de erg rode vakbonden nog ouderwets strijdlustig en ze hebben zeer veel lawaai. Hun argumentatie is smashing en van een andere lang vervlogen tijd. Maar zij willen het zo houden, als enigen op bestuurlijk nivo maar samen met dorpelingen en postiers. Maar de streken van de grote postbaas herken ik maar al te goed m.n. de handige manier waarop hij steeds meer schapen aan zijn kant van de dam haalt en natuurlijk de plannen om de VUT etc., (die al glorieus was) nog mooier te maken. Daartoe moest hij op 1 januari de prijs van de postzegel verhogen, dat wel.

Het is een verloren wedstrijd. Toen Brussel dit alles besloot, waren de fransen in Brussel stil, ook de CGT (grootste bond). Nu is het pas echt oorlog, enkele dagen voor de uitvoering. Straatvechten doe je niet een jaar voor de oorlog toch? Dat is een andere sport dan lobby-ing.

U moet dit zien in de lange rij van privatiseringen hier gedurende de laatste 4 jaar, om meer dan 2 miljoen arbeidsplaatsen (= 30 % van het nederlandse totaal) ging het. Eerst de telefoon, toen de Banque de France, toen EDF-GDF (energiesector) en nu de lastigste La Poste! Dan nog de allerlinkste de Spoorwegen! Want de cheminots zijn in Frankrijk wat vroeger bij Thatcher de mijnwerkers waren. En zij zijn kampioenplatleggers. Doen ze hier regionaal elke week een keertje! Voor jullie nederlanders is dit alles een zeer grijs verleden; wij zijn op hier op herhaling. Hier leef je echt 20 jaar verschoven, "in de achteruit". Dat is nu alles in de laatste fase en wij worden zelf ook "oude stukken". Het uitstel is definitief voorbij, de moderne wereld slaat toe. Op dus naar de betere, nieuwe tijd.

En dat zelfs in ons dorp, voor de grote berg. Die laatste blijft gelukkig onveranderd stil liggen. Tenminste, als de voorstanders van een nieuw Parc Regional, zoals in de Luberon en op andere plekken, hun zin niet krijgen. Onze burgervader heeft ostentief geen plaats genomen in een groep van burgervaders (van omliggende dorpen) die het onderzoek moeten begeleiden. Aan zijn lijf geen polonaise. Hij is garagiste en heeft al ellende genoeg met al die moderne auto's waar je de PC moet aankoppelen om te zien of ie misschien een leuke band heeft. Chi, zo is zijn koosnaam, doet het allemaal nog met neus, ogen en handjes. Afblijven. La Provence à la moderne? We gaan het beleven.

II. GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

** RONDJE ACTUEEL.

Syrie moet zijn troepen terugtrekken en gaat dat doen (zeggen ze). De Hezbollah in Libanon is tegen, heeft angst. Libanon wil weer op de oude weg, in goede verstandhouding met Europa verder. De **VS** en Frankrijk werken stiekum veel samen: Frankrijk is DE Libanon/Syrië-deskundige! De Hezbollah is bij de Palestijnen DE haatclub tegen Israël en wordt gesteund door... Syrië en... Iran (Sjiïetenland bij uitstek).

Iran onderhandelt met Europa over nucleair gedoe en de VS zien zeer ongeduldig toe.

China is toeleverancier van nucleaire kennis aan Iran enruilt dat met oliecontracten. De VS (Halliburton=vroeger bedrijf van vice-president Cheney) heeft haar bedrijven opdracht gegeven in Iran af te bouwen; Halliburton met grote **olie**-investeringen voorop.

Déjà vu? Lijkt op de situatie (voor de oorlog) in Irak niet? Maar nu komen ook nog de Chinezen en Amerikanen elkaar dus echt tegen in "olie-land". Nu wordt het nog spannender. Hoe lang hebben we nog voor Iran wordt "gedemocratiseerd"?

Ga maar vast uw fietsbanden oppompen! Sterkte.

(Voor liefhebbers, zie eerdere signalen in deze rubriek!)

!! WAAROM DEZE RUBRIEK?

Gaarne leg ik even uit wat de ideetje is achter deze rubriek. In mijn beleving zal "morgen" vooral bepaald worden door zo'n drie, elkaar beïnvloedende, krachtenvelden nl:

-de belangrijkste economische en politieke machten/krachten. Dat zijn m.i.: De VS, Europa en China/India/Arabische wereld/Israël; dus die volg ik het meest precies.

-het belangrijkste ideologische/religieuze krachtenveld dwz de christelijke (kath. en protestante), joodse en islamitische ideeënwerelden.

-enkele algemene onderwerpen/ontwikkelingen voor (bijna) de "hele wereld". Denk daarbij aan: olie, (zoet)water, technologische en demografische ontwikkelingen (bv vergrijzing).

Dit simpele zeer knullige modelletje lijkt mij dat te bevatten, wat vooral zal bepalen welke trends/richtingen de wereld zal (onder)gaan. Natuurlijk mag ik de prijs van de wijn ook niet vergeten. Uit deze ingrediënten bak ik dus onder de kop: Geschiedenis van morgen?, mijn maandelijks broodjes! Suggesties mbt dit modelletje zijn uiteraard welkom. Want twee weten (veel) meer dan een, niet dan?

** DE TECHNOLOGIE: OP WEG NAAR "HEEL ANDERS LEVEN" ?

Dat de technologie ons regelmatig verrast is geen nieuws meer. En U weet: wat we nu zien is pas het begin. Toch troffen mij enkele nouveautés; enkele recente vondsten die nu alweer te koop zijn. Dit prikkelde ook mijn fantasie, maar ik besepte al gauw dat ik niet meer kan fantaseren dan anderen nu en morgen al (gaan) maken. Jules Verne zou dit eens moeten zien! Laat ik mijn verbazing eens met U delen. Zet U dus schrap.

<Ring, ring, slechte adem.

Siemens boys verkopen binnenkort mobieltjes waarmee je adem kan worden geanalyseerd. Iemand waarmee je belt kan dus aan je vragen (hoop ik) of hij/zij effe je adem mag testen. Voor kroeglopers erg link, voor rokers (die dat willen verbergen) idem, maar best wel leuk voor tandartsen die hun patienten af en toe bellen. Pas dus op als u een nieuw mobieltje koopt!

< Ring, ring ik loop op.... gas!

MIT (VS) vond een nieuwe manier uit om uw mobieltje van stroom te voorzien. Ze bouwden een explosie motortje (zoals in uw auto zit) die een stroomgeneratortje aandrijft. Piepklein, past in een hoekje van uw telefoon. En het loopt op....aanstekergas. Dus is uw mobieltje leeg, dan moet er GAS in! Het ongelooflijke gebeurt zomaar: een motor +generator op enkele mm² bouwen om de 20-50 milliwatts vermogen te maken die nodig zijn. Dus binnenkort hoort u uw mobiel snorren, als een kat, want zijn motor staat aan en maakt 100.000 toeren p. minuut. Dus alle armen die geen electra hebben of die zich ergens naar

toe begeven waar NIKS is, moeten enkel hun busje aanstekergas meenemen en alles loopt weer. Zo'n idee was enkele jaren geleden een bewijs van imbeciliteit.

<Prothese voor GI's.

Het VS leger gebruikt een prothese voor GI's maar al VOORDAT deze hun benen verloren hebben! Het is een set kunstbenen +draagstel, waar je "instapt" en waar je vervolgens mee kunt gaan lopen. De ijzeren beentjes naast die van jezelf, die van vlees, kunnen nu plotseling 80 kilo verdragen en dat bij een loopsnelheid van 20km/uur! En ook nog uren lang zonder dat je moe wordt.

Bin Laden mag nu wel oppassen? Nee, hij heeft ze ook al lang!

Marketingtip mijnerzijds: Verkoop ze ook aan de superdikkertjes onder ons. Die kunnen dan rustig verder aankomen zonder last te krijgen. Dit produkt moet goed gaan lopen schat ik in.

<Poets uw tanden en kijk TV.

Misschien heeft u al TV op de badkamer? Zo niet koop dan een nieuwe spiegel waarin een echte TV zit, in een van de hoeken. U poetst en kijkt snel het laatste nieuws. Speciaal voor managers en bestuurderen die niks mogen missen en.. voldoende lang hun tanden willen schuren. Uiteraard komen er ook reclame-boodschappen op uw scherm, m.n. voor betere tandpasta's. U wint tijd, wijsheid en witte tanden!

<De rijpheidsindicator.

Wees gerust het gaat hier niet om geestelijke (on)rijpheid. Nee om die van fruit en zo. Als U in de supermarkt inkoopt kunt u op de verpakking van fruit nu zien hoe rijp dit fruit is. Koopt u het voor vandaag dan is de juiste indicatie groen, koopt U het voor over enige tijd, dan moet hij rood zijn. Dit is pas praktische efficiëntie in de huishouding. Let wel op de uiterste verkoopdatum, want de indicator wordt niet zwart en.... U kunt het nu ook niet meer gewoon voelen of ruiken! Goeie truc toch?

<Electronische pen.

U schrijft gewoon met pen op papier en vanzelf wordt uw gekrabbel opgeslagen op een klein palmheld-PC-tje. De pen veertaalt uw geslinger in keurige tekst en u kunt op uw piep-pctje zien wat u hebt gedicht. Later kunt u het in Uw PC kiepen danwel meteen als mail verzenden! Nog een stapje en uw geliefde, ver weg, ziet Uw liefdesgedichten real-time ontstaan op haar PC terwijl U ze op uw hotelkamer schrijft. Wel geen foutjes maken, want dat is meteen onherstelbaar. Mooi voor dichters die in het groen zittend worden geïnspireerd. Ik koop er een.

<Strijkautomaat.

Heb ik al, hoor ik U zeggen. Maar nee, deze toch niet denk ik. Stel U voor u trekt het overhemd van uw man (vroeger deed de vrouw dat toch nog?) over een soort van modepop die zich opblaast tot het hemd strak zit. Nog wat gesis en gebrom en : klaar overhemd, keurig!

Suggestie mijnerzijds voor productontwikkeling: laat aan uw vent een snoertje maken, vraag hem zijn ongestreken overhemd aan te trekken en druk op de schakelaar. Het schokt en sist een beetje, maar Kees is zo klaar en kan netjes naar de baas. Helemaal gestreken!

<Eeuwig licht.

Nee, ik bedoel niet de verlichting in de hemel. Maar een nieuwe diodelamp die 50.000 uur meegaat, zeer weinig stroom verbruikt en niet warm wordt. Philips maakt ze nu en gaat de hele rimbam voor gloeilampen dus sluiten. Hij kost 70 euro.

PS: stop ze in uw tuinverlichting! Kunt u s'nachts (als u pipi moet doet) even in uw fraaie tuin kijken alwaar uw grasrobot (zie verderop) zich te pletter werkt aan uw gazon. En daarna weer heerlijk doorslapen en gezond weer op.

< Airbagjasje.

Dat bestaat nu ook al: een jasje met airbags. Als hij wordt geactiveerd vliegen er luchtkussens op uw armen, dijen, rug, borst en om uw hals. In enkele milliseconden, dus voor u de grond raakt. En U verandert in het bekende Michelinmannetje. Voor mensen die over natuurlijke kussentjes beschikken (vet ipv lucht) heeft dit fraais dus geen zin. Voor wie wel? Nou, voor motorrijders, boarders en skiërs en.... wat mij betreft ook voor oudjes en mensen met "valkuren". Wat mij betreft dus zeker voor carnavalvierders. U weet nu dus in welke uitdossing ik volgende keer in uw blikveld kom.

Mijn specialist bij het AZM (Ziekenhuis Maastricht) heb ik de technische info van het product gestuurd met een briefje. Ik ken hem na jarenlange contacten vrij goed en..... hij heeft hier vlakbij een huis. Francofiel dus, en een echte. Hij spreekt er nu over met de "valkliniek" die in Den Bosch is gevestigd. (Bestaat echt!) Want vallen is immers tegenwoordig een veelbeoefende sport mn voor 75+-ers. Men ziet er daar iets in , alleen moet nog iets gevonden worden voor de hoofdbescherming: dus een airbagpetje!

Voor ontwikkeling van een versie voor carnavallisten heb ik patent aangevraagd. Dat neemt toch niemand serieus in Den Haag bij het Octrooienburo. Kosten: 300 euro oftewel maar 30 pilsjes minder in 5 jaar carnaval en hij is "gratis". Dan slaat U twee vliegen in een klap: u heeft een mooi vest/jasje en u valt niet meer, na minder bier. Prima toch?

<De video-walkman.

U zet uw zonnebril (met beeldprojectie in de glazen en met oortelefoontjes) op, plugt hem in de videowalkman en U kijkt (waar dan ook) een van de 60 films die erop staan. De walkman moet u thuis laden: vanaf DVD, PC of TV, of natuurlijk Internet. Maar 800 euro.

Verboden natuurlijk onder het autorijden net als telefoneren (non-handsfree). Een mens mag niet alles! Dus maar hopen dat de auto binnenkort zelf rijdt en dat alle inzittenden een pilsje kunnen drinken, TV kunnen kijken etc. Maar dan wel met uw airbagvest aan, want maar EEN programmafoutje en u heeft er al plezier van.

<Uw telefoonjasje.

Motorola en Burton willen U samen een modieuze jas verkopen met op de mouw een toetsenbord en beeldscherm. Een mobieltje dus. Als u op stap gaat heeft u vanaf nu altijd uw mobieltje bij U. En nu maar wachten op het airbagvest met mobiele telefoon, die bij een klap automatisch de ambulance belt. Ook best handig.

< Droog water.

M3 kan u aan droog water helpen, echt waar. Het is gewoon water, maar trekt nergens IN. Dus ideaal voor het sprinklersysteem op kantoor. Drinken mag ook, maar heeft weinig zin zegt men. De dorst gaat niet over. Dus alle natgespoten PC's en apparaten zijn bij een fikkie, onbeschadigd. Effe afzemen en weer klaar voor gebruik. U begrijpt dat u IN de blusleiding een apparaatje nodig heeft, dat het water "droog" maakt (door toevoeging van een stofje). PS: douchen met dit water helpt om af te koelen, maar je kunt je er maar lastig mee wassen. Voor sommigen geen bezwaar.

< Nieuw zonnebrilletje nodig?

Voor u zomaar wat koopt, even opgelet. Allereerst de prijs van deze zonnebril: 500 euro. Welaan, zegt U misschien, maar kijk even wat u ervoor krijgt.

- ogenbescherming (zelfs dit!)
- projectie van informatie, beelden, clips etc. tegen de glazen. Alleen voor U.
- foto's maken en opslaan
- muziek in uw oren toeteren

Dat is het voor nu even, maar de internetversie is in ontwerp. Dan kan ie ook nog swappen. Hij weegt 100 gram (!) dus uw neus kan doorgaan met ruiken. Nu enkel nog te koop in gadgetshops maar over twee jaar in de Kijkshop. Voor 250 euro.

<Intelligenter joggen.

In uw joggingschoenen zit een klein PC-tje en een klein electromotortje. Het PC-tje rekent zich suf als u loopt en vertelt aan het motortje wat er met de zolen moet gebeuren. Loopt u harder, dan verstijven de zolen, gaat het langzamer dan worden ze soepel. En wat doet dat er toe? Wel u kunt veel langer en harder lopen, en u wordt dus veel later moe. Dus op de volgende dorpsloop stuift u alles voorbij en pikt de bloemen en de DVD-speler in.

Juryleden opgelet: bij de volgende wedstrijd de schoentjes van beneden effe checken. Als u beet heeft gewoon de batterijtjes eruit en alles is weer kits.

<Mach 9,8.

De Concorde, onze trots, (en nu in het museum) deed 2,3 Mach (2,3 X snelheid geluid). De Amerikaanse luchtmacht heeft een jet die Mach 9,8 doet dwz die in MINDER DAN 1 UUR van Tokio naar Parijs kan. Prima toch, om daar effe te lunchen? Maar niet zo prima als de lading uit bommen en granaten bestaat. Want dan ben ik weg en wel met Mach 10. En nu maar hopen dat Sjors het goed met ons in de Provence (en met U) voor heeft.

<Gazon maaien? Kleinigheidje.

Ik weet dat er enkele grootgrondbezitters onder de lezers zijn, die geregeld met rooie koppen achter hun grasmachien rennen. Ik heb hier in mijn wijngaard maar weinig problemen mee: maar in de stroken tussen de wijnrijen staat gras, en dat moet er soms af. Niet in de zomer want dan is het hier Sahara.

Gij arme donders luister. Neem 2000 euro en koop uw maairobot. Voor maar 40 euro per keer (uitgaande van 4 jaar amortisatie en 12 keer maaien per jaar) doet hij de klus voor U. Hij eet uit het stopcontact en hij weet alles van uw gazon omdat hij GPS heeft en een GPS-kaartje van uw tuin heeft gekregen. U programmeert hem op uw gewenste tijdstip en hij gaat braaf aan het stopcontact in de garage. Op het gekozen moment start hij, rijdt door een soort katteluik naar het gazon en begint, geluidloos, zijn mooie werk. Is hij moe (batterij leeg) dan kruipt hij zelf in de garage en laaft zich aan aan het stopcontact. Na enkele uurtjes is hij weer paraat. Niks geen geduvel met arbo-gedoe, geen gezanik gewoon uw gazon pico-bello maken. U hoeft hem/haar(?) zelfs niet te aaien. Als u nu nog niet gelooft in de vooruitgang dan is er niks maar aan te doen. Wel even oppassen als u de tuin wijzigt. Want dan rijdt hij mogelijk tussen de mooie bloeiende viooltjes en knipt ze op 1,5 cm af. Eigen schuld want hij wist van niks.

**** EPILOOG: WAARAAN DOET MIJ DIT NU DENKEN?**

Stel je voor, je schaft alles wat hierboven staat effe aan, zo'n 8000 euro moet er dan wel op tafel. Maar uw levensgeluk kan dan ook niet meer op. Het dolce vita is nu echt onder handbereik. Een nieuwe mens is geboren! U staat op, poest uw tanden voor de spiegel-TV en onder de nieuwste Philipslamp, (maar wel niet met droog water natuurlijk) en u belt meteen met uw mobieltje (op gas) naar iemand die in uw ademkwaliteit is geïnteresseerd. Uw dag is goed begonnen.

Dan, trekt u uw cybergympjes aan, doet uw airbagjasje aan, zet uw cyberzonnebril op, gordt eventueel ook uw loop-prothese aan, neemt gewoon een zak cement op uw nek en pakt uw video-walkman. Klaar voor vertrek. Met 20 km/uur stuift u rennend alles voorbij, U hebt de grootste lol met uw DVD-tje, en na uren komt u fit weer thuis. Niks moe en vol bevrediging over de belangstelling die U trok. En valt u een keertje? No problem, uw airbagjes beschermen u.

Thuisgekomen ziet U dat uw robot intussen uw gazon onder handen (of onder wielen) heeft, pakt uw elektronische pen en schrijft uw eerste briefje. Dat vliegt in uw PC en gaat per mail de wereld rond. U moet nu wel opschieten, het is 10 uur, en U moet om 12.30 uur lunchen in Tokio, dat lukt nog best met Mach 9,8. Nog even uw hemd strijken met de automaat en 15 minuten later rijdt u naar het vliegveld. De auto staat op automatisch dus u kijkt onderweg een dvd-tje en af en toe nieuwsberichten met uw zonnebril en U eet uw banaantje met rijpheidsindicator "rood" op.

Potverdrie, het begint te druppelen, en helaas dit is geen droog water. Bij het vliegveld trekt uw jas met mobieltje aan en gaat naar de incheckbalie. De helft van uw werk zit er al weer op en de helft van uw gazon is ook gemaaid.....Pffff.

Toch is dit alles nog een beetje een ongeïntegreerde boel niet?

Daarom denk ik dat het over zo'n 10 jaar anders zal gaan. Elke boreling krijgt direct na het doorknippen van de navelstreng een klein chipje onder zijn rechterarm (onder zijn velletje) en moet dan naar het kleuterburo gaat om te worden geupdated. Alles erin, stap voor stap.

Eerst paspoortgegevens, ziekenfondskaart, inentingenkaart. Later nog rijbewijs, creditkaart, erbij en studentenkaart, abonnement op openbaar vervoer, telefoonabonnement, ADN-code, etc. Nergens meer wachten voor controles/kaartjes etc. kopen: je komt eraan je loopt gewoon door en je wordt ontdekt door de camera's en checkpoints. Je kaartje wordt automatisch van je bankrekening afgeschreven, etc.

Wordt je gezocht, of erger nog, geef je geen enkel chipsignaal af, dan is het foute boel. In het eerste geval belt jouw chip de politie om te zeggen waar je bent en, natuurlijk is dat niet alles. Nee de politiecomputer zet JOU gewoon op UIT. Je staat dus stokstijf en kunt niet meer bewegen. Je chip piept en je ogen flikkeren. Daar komt de prinsemarij al aan en die nemen je mee zonder handboeien en pepperspray. De diender die je inreket krijgt via zijn chipje een positieve aantekening in zijn conduitstaat en meteen een premie gestort op zijn bankrekening. Boter bij de vis! Op het politieburo lezen ze je chip helemaal uit en zetten erbij dat je gearresteerd bent. Vluchten kan nu nooit meer.

Zo nou is het wel genoeg. Ik ben zeer blij dat mijn huid door de zon intussen erg getaand is; daaronder een chipje wurmen is te lastig. En hier in La douce France kan zo'n chip toch niet tegen de hete zon.

Nou weet u ook wat ons te wachten staat: dit was mijn tipje voor uw chipje. Sterkte.

**GEMENGD NIEUWS UIT DE WOELIGE WERELD.

*CHINA.

<Gezondheidszorg.

Een rapport aan de chinese regering laat zien dat 30% van de inwoners nauwelijks gezondheidszorg heeft. En 40% kan de huisarts niet betalen. Een cionsult dat in '93 2 euro kostte doet nu 7 euro. Een ziekenhuisbehandeling kost nog ongeveer een maandsalaris n.l. 200 euro. Het prbleem dringt dus. China moet nu ook aan de sociale achterstand werken.

<Acquisities.

De stroom van chinese acquisities in Europa, Canada en VS groeit snel. Het gaat hen om know-how op produktgebied, maar ook commerciële/marketing kennis alsmede distributiekanaalen. In Carpentras werd recent Le Cabanon opgekocht, de grootste tomatenverwerker in Zuid-Frankrijk. De chinese eigenaar kwam met een buidel van 5 miljoen euro om de zaak te renoveren en wilde even met het Cimité d'entreprise (OR) praten over die 35 uur. Hij zei dat in China 70 uur gewoon was en of dus.... . U begrijpt dat die knal hard aan kwam bij beide partijen.

Peking beschikt over een gedetailleerd acquisitieplan, wereldwijd! Enkele onderdelen ervan:

- In Frankrijk: Huishoudelijke apparaten en klimaatsystemen. In de UK: Biomedische firma's; in Duitsland: medicamentenproducenten, in Hongarije: reiskoffers en in Roemenië: fietsenfabrieken.
- Men wil in 2010 tot de top 5 van de autofabrikanten behoren en plant 50 van de 500 topfirma's in de wereld uit China.
- Op de grondstoffen markt wordt fors geïnvesteerd in olie/gas/kolen en staal. Vooral in Soedan, Kazakstan en Indonesië.
- Etc.

Ze hebben goed opgelet onze chinese broeders met de grootste dollaroorlogskas ter wereld. Namelijk even groot als het VS-begrotingstekort, cumulatief dan.

<Hulp aan de tsunami-ramp.

China pakte flink uit en was met de VS, en al voordat de VN iets deed, aan het geven aan de ramplanden. Zo doet een wereldgrootmacht in spe dat. Hun diplomatieke begeleiding en de media-opklopping waren voor het eerst opvallend.

<Uw chinese auto.

Och u rijdt al Koreaans of Japans? Nou binnenkort kunt u ook Chinees rijden. De fabrikant Chery gaat in 2007 fors de VS-automarkt op met mooi spul tegen 30% lagere prijzen. Die arme Amerikanen die al 35% aan de andere Aziaten verloren krijgen nu een Chinese beurt. De Jappen en Koreanen zijn ook ongerust: China kocht recent een grote Koreaanse fabrikant op. De toppers op ontwerpgebied Pininfarina en Bertone zijn al ingeschakeld en er gaan in 2007 al 250.000 auto's over de toonbank in de VS. Om te beginnen dus.

De alarmknop in uw Chinese auto blijkt het opschrift: HO-HO-WA te dragen. Dat is Chinees voor ALARM.

<De Chinese bouddhabusiness.

Pardon? Jawel de 13.000 bouddhistische tempels in China zoeken toeristen om op hun vechtsportscholen te komen "cursussen". Een grote tempel bij Peking heeft al een budgetje van 1 miljoen dollar. Men rekent op korte termijn op 1,5 miljoen toeristen hiervoor. Veel boeddhistische grootheden op vechtsportgebied komen in China al helpen. Disney World op zijn Chinees. En commerciële monniken aan de slag: lijkt verdacht veel op de kerkelijke supermarkten van de orthodoxe Christenen in de VS. China leert alles snel?

<China vliegt dubbel.

China bestelde 5 A380's van AIRBUS en 60 787's van Boeing. Kassa: 4,2 miljard dollars voor Airbus (Europa) en 7,2 voor de anderen. Netjes verdeeld zoals dat onder "vrienden" hoort, toch? Toen Chirac in China was wilde men daar niks tekenen: ze wachtten liever even de verkiezingen in de VS af. Nu dus wel, en praktisch tegelijk gleden de pennen over het contractpapier in Parijs en Washington. Het blijft spannend want China verdubbelt zijn luchtvloot (6 grote vliegondernemingen) in de komende 20 jaar. Dat is spekkie.

Natuurlijk maakt China zelf de voortrein van de A380 en ook wat spul voor de 787. In China natuurlijk. Europa contra VS; China kan glimlachen!

*INDIA.

<Textielrevoluties.

In de VS werken ca 600.000 werknemers in de textielindustrie en in Europa zelfs 2,7 miljoen. Dat gaat veranderen zeggen de Indiërs. Het contract mbt de quota van 1974 is per 2005 opgeheven. Een wereldmarkt van 500 miljard dollar gaat helemaal open. India (en ook China) zitten in de startblokken; ze investeerden in India al 700 miljoen dollar. India heeft al 35 miljoen werkers in de textiel en in de branche vreest men hun kennis op produktgebied en hun lage prijsjes zeer. Textielboeren op je post!

<India, het laboratorium van de wereld.

Dit land groeit jaarlijks economisch met 5-8% en de groei versnelt. De upperclass ca 35 miljoen personen groeit zeer snel; ze beuren gemiddeld al meer dan 2000 dollar maandelijks. Maar 420 miljoen mensen verdienen minder dan 1 dollar dagelijks, zie China. De liberalisatie van de economie in 1997 heeft een enorme dynamiek opgeroepen, na de jarenlange geleide economie in dit land van Gandhi en Nehroe.

De Indiërs hebben een grote wetenschappelijke faam: al meer dan 6 Nobelprijswinnaars komen er van dan. In Silicon Valley (Californië) waren 25% van de succesboys Indiërs! Velen van hen zijn nu leading in topfirma's in de VS. De Indiërs zijn nu befaamd aan het worden in laboratoriumindustrie dwz wetenschappelijk onderzoek/produktontwikkeling. Biotechnologie, medicamentenontwikkeling zijn terreinen van grote activiteit. India is al de grootste fabrikant ter wereld van parallelmedicijnen.

Men zegt wel dat China de werkplaats van de wereld wordt en India het laboratorium. De VS werken politiek en ook economisch al goed samen met India. Want dit land biedt in die regio HET tegenwicht tegen de stijgende macht van China. De nieuwe politieke machtsverhoudingen zijn al in omvorming. De rang van Europa daarop zal heel anders worden dan wij al +50 jaar gewend waren. Wij worden de volgers en zij (China/India) worden koplopers. Ons verloren economische en politieke elan zal een stevige revisie moeten ondergaan. De toekomst is begonnen.

*DE VS.

<Dollars en werk.

De hypermacht VS is sterker dan ooit; maar er zijn ook wat scheutjes in dit bastion. De VS leeft enorm boven haar (toch al hoge) stand en dus is er een enorm gat in de staatskas cq een enorme staatsschuld. Aan wie? Wel vooral aan China en Japan; vroeger ooit Duitsland en Japan overigens. Dat heeft natuurlijk op den duur ook politieke gevolgen: je bankier bemoeit zich uiteindelijk altijd een keer met je gedoe als je blijft doorlenen. Want het moet ook terugbetaald worden. Ouwe Greenspan, van de FED (de Duisenberg van Bush) is optimistisch dat Sjors wel zal terug betalen; maar ja hij krijgt van Sjors zijn salaris. De andere bankboys van Europa, China en Japan, praten samen over "klant" Sjors en de zijnen. Dat is niet leuk voor Sjors en dus doet hij of er niks aan de hand is. Het machtevenwicht op onze aardkloot is nu monetair van aard geworden. Wordt vervolgd!

De werkeloosheid in de VS daalde wat te weinig in januari (van 5,4 naar 5,2%) en ook het aantal nieuwe banen hield niet over (maar 133.000). De VS moet er per maand 150.000 hebben. Och, zei Sjors, gaat wel over.

En toen vertelde hij dat ie de "AOW" gaat afschaffen: nee niet privatiseren, gewoon ieder voor zich dus! Gelukkig dat onze goede Drees dat niet meer hoeft te horen. Dat is toch terug naar de "Middle Ages"? Tja, nu maar eens afwachten wanneer in Nederland en andere landen soortgelijke geluiden gaan komen. Immers bezuinigen op de oudjes is altijd al politiek minder riskant gebleken dan anderen pakken. Ik "krijg" over 2 jaar AOW of wat er dan van rest. Een baantje erbij? Hier wat lastig, want de werkeloosheid is ruim 10% all-over en 15% hier in de streek. Zal lastig worden dus.

< Jacques en Sjors.

Onopvallend eerst, nu openlijk, zochten ze elkaars hand al langer. Jacques diende samen met Sjors een motie in de VN in overSyrië! En ze maakten intussen druk ruzie over het wapenembargo tegen China. Want Jacques wil dat wel los laten; immers de "clandestine" franse wapenexport naar China is stevig gegroeid de laatste jaren. Mag wel niet, maar ja, er mag wel meer niet. En de franse wapenindustrie is in China zeer bekend: ze vlogen altijd al in franse militaire vliegtuigen en.... ze hadden al wat franse kernergie (tot groot verdriet van Westinghouse VS). En dan is er nog het burgervliegtuiggedoe (Airbus/Boeing). Gerhard werd hier nerveus van en begon Jacques te "beconcurreren" bij Sjors, door heel hard heel mooie dingen over samenwerken met Sjors te roepen. Wij arme buitenstaanders zien enkel het Grand Cabaret dat werd opgevoerd onder het oog van alle journaille ter wereld. Wat u ziet is al geweest dus: geschiedenis!

* DE ARABISCHE WERELD.

<Irak

De verkiezingen deden Sjors merkbaar goed. En wie niet? Jacques was erg stil en moest tot de orde worden geroepen door prestigieuze hoofdredacteurs In Frankrijk. Alors, monsieur le president: il faut feliciter! En zo geschiedde. De volgende ronde wordt echt spannend. De 275 gekozenen moeten voor 15 aug. Een grondwetsvoorstel ophoesten. Daarin staat hoe het nieuwe Irak eruit moet zien. Dan referendum na twee maanden en dan weer op 15 dec. stemmen. Als er meer dan drie van de 18 provincies tegen zijn: opnieuw proberen. Intussen zijn de Koerden eigenlijk al afgescheiden. Sind 1991 mocht Saddam er niet meer komen op straffe van bombardementen van VS en UK. Dus hebben die Koerden hun twisten

begraven en in een bloedig tempo hun landje opgekrikt. Het gaat daar goed! De rotzooi komt niet verder dan Kirkuk en Mossul (olie) en ze houden hogerop de zaak goed dicht. Tot groot verdriet van Iran en Turkye die al troepen samentrokken bij de grens. Want ook zij hebben Koerden en die staan niet bekend als rustige duffe jongens. De koerden gaan dus voor grote autonomie en tekenen aan dat de olie in het noorden bij "hun" is. Overigens is er weer een flinke plas olie gevonden middenin Koerdisch gebied. De VS helpen wel effe mee daar. Ook de universiteiten draaien weer: tienduizenden studenten gaan naar college bij veel hooggeleerden die ... uit Frankrijk terugkeerden! Zo klopt het weer: Sjors voor de olie en Jacques voor de wetenschap en de cultuur.

Daarom ook zijn de fransen tegen toetreding van Turkye: dwz niet Jacques zelf, maar wel heel veel anderen. Een referendum komt in juni. Dieu aide nous!

De Sjiiten hebben een machtig leider in Ali al-Sistani. Deze 74-jarige Iranier van origine, ligt erg goed bij 60% van de 24 miljoen Irakezen, de sjiiten. Hij zegt dat de staat niet met de kerk moet worden verward zoals in Iran ten tijde van Kohmeini. Maar de islam moet wel de basis van de grondwet worden en de sharia die van het staatsrecht. Hij moet nu oppassen want de grondwet mag maar dor drie provincies worden afgekeurd! Dus moet hij onderhandelen met de Koerden en de Soennieten, niks aan te doen. Hij schijnt met de amerikanen, te hopen dat de voorlopige president na de verkiezingsuitslag effe blijft. Dus toch op naar een federatief Irak? Olie zit bij de Koerden en de Sjiiten; en is te koop voor de Soennieten?

De wederopbouw van Irak loopt op volle toeren bij het PCO (projectenburo) van de VS (staat en Pentagon) er zijn nu al 1400 projecten. Er werken 100.000 irakezen aan en het kost 2 miljard. PCO wil niet zeggen hoeveel amerikaanse firma's meedraaien. Hoezo meedraaien; die draaien het toch gewoon helemaal? De olie zal wel met korting aan de VS worden geleverd denk ik. Dit heet oorlogseconomie.

<Saoudi-Arabië.

Koning Fahd zit met de handen in zijn theedoek. Vier ministers hebben hem gevraagd om de fatwa (vervloeking) voor de mobiele telefoons MET fototoestel (!) op te doen heffen. Hij importeert er nu nl 6 miljoen per jaar ZONDER , dus dat wordt lastig. Waarom? Wel die dingen deugen niet en bevorderen de bandeloosheid. Pas dus op als U naar hen toegaat: neem uw oude mobiel mee.

<Quatar.

Op 5 febr. startte er een zeiltocht om de wereld. Eerste prijs: 1 miljoen dollars. Deelnemers: alle groten uit UK, Frankrijk en de VS. Waarom? Omdat je je geld ergens moet laten en om toeristen te trekken naar Quatar. Voor als de olie op zal zijn. Regeren is vooruitzeilen.

<Syrië en Libanon.

Weet U het nog? Syrië bezet een deel van Libanon met 15.000 soldaten. De UNO vroeg Syrië naar huis te gaan in september 2004 (initiatief van, jawel, de VS enFrankrijk) en er werd om verkiezingen gevraagd. Nu gaat dat gebeuren en de kandidaten komen eraan. Velen zijn indertijd naar Frankrijk gevluht en sommigen willen wel een poging doen nou. Als U ooit in de haven van Antibes bijna buitengaats die enorme jachten zou zien. Dat zijn de kandidaten dus. Zij wonen al jarenlang op deze drijvende kantoren en paleizen. Op de Mediterranée om snel thuis te zijn en om de juiste belastingtarieven snel te kunnen "aanvaren". Einde aan de Libanonchaos? De Hezbollah's aldaar zien dat niet zitten. En Israel weet dat de vlam weer in de pan zal slaan als Abbas zijn Hezbollah's niet netjes rustig krijgt. En de Hezbollahvrienden in Iran zijn niet ver toch? Is en blijft een potje schaken in een mijnenveld.

Vlak na het schrijven van bovenstaande tekst is een grote vriend van Jacques opgeblazen; hij was te gevaarlijk voor de Syriërs (topkandidaat voor verliezingen) en.... Jacques wordt PERSOONLIJK gestraft voor zijn initiatief met de VS tegen Syrië.

Onder VS las U al waarom Jacques samen met Sjors aan de slag ging over Syrië. Niks voor niks.

<De Palestijnen en Israel.

Abbas en Sharon zitten plots in dezelfde schuit: beiden moeten extremisten temmen. De kolonisten in bezetgebied en de Hamas. Toen dacht ik even: waarom laten we ze niet gewoon samen wonen in een "eigen" staatje tussen Israel en Palestina in? Ze hoeven dan niet te verhuizen toch? Dan kunnen ze het onder elkaar uitvechten? Kan iemand dit idee aan mijnheer Bot overbrengen? Dank U.

<Algerije.

In Algerije is het rustiger dan ooit nu Bouteflika ook een accord sloot (met amnestie) met de Kabyliers. En de FIS (de dolle islam) was al praktisch platgedrukt. Hij moderniseert voorzichtig mn in de emancipatiehoek. Onder applaus van onze Jacques.

Sjors kijkt meer naar de grote militaire basis die er in Zuid-Algerije in opbouw is om de islam in Afrika in de gaten te houden. Niet veel politici steunen de journalisten die stevig de mond gesnoerd worden; dit is andere liberty toch?

De prijs van een gasfles ging in Algerije met 25% omhoog. Nou ja, zegt U , hier toch ook? Klopt maar in dit in de winter koude land hebben maar 300 van de 1500 steden stadsgas.

Alles moet bijna met gasflessen verwarmen dus. En het vror 11 graden in veel steden.

Daarbij komt dat dit land de 5^e grootste gasleverancier van de wereld is.

Liberalisering op economisch gebied maakt altijd eerst slachtoffers bij hen die het al koud hadden. Zo gaan deze moderniseringsprocessen wereldwijd. Gelukkig komt de lente eraan.

<De Islam.

Een frans antropoloog en islamspecialist (zelf verlicht moslim en geboren in Agerije) maakt laatst een voor mij verrassende opmerking. Hij riep om een "Luther voor de Islam". Pardon, dacht ik? Toen besepte ik dat Luther ook de vernieuwer was in de katholieke kerk en zelfs de directe aanleiding van zuivering in diezelfde, toen wat ontspoorde kerk. Hij zegt erbij dat de situatie er wel eerst rijp voor moet zijn. Dus nu afwachten op welke moskeedeuren de nieuwe Luther zijn stellingen zal ophangen. Hopen we dat hij niet meteen zelf wordt opgehangen na een klein fatwatje (spreek uit: fatwaa-tje). Maar hoe dan ook. Ik beleefde een moment van historische herkenning. U ook?

<Iran.

Iran heeft ruzie met de europeanen die praten over hun kernenergie-activiteiten. De amerikanen hebben vele geheim agenten/commando's in Iran rondlopen. Zij inventariseren de "gevaarlijke sites". Dat zijn de centra waar Iran haar Weapons of massdestruction maken zou. Alvast voorwerk voor het afschieten van high-technologie raketten met camera erop. En Sjors spreekt in verhullende taal over vrijheid, democratie en amerika's verantwoordelijkheid voor ons aller democratisch geluk. Sjors wil weg uit Irak en Balkenende ook. Sjors wil dat de VN nu overnemen. Waarom? Hij heeft niet genoeg dollars en militairen om de volgende aanval in te kunnen zetten als hij dat nodig vind. Overdreven? Ik weet het echt niet. Maar mensen die eerder gelijk kregen (franse diplomaten, amerikaanse linkse journalisten) toeteren het in het rond. De preventieve oorlog is een gewoon politiek krachtmiddel geworden. Wie doet er nu mee? Ik liever niet.

PS: U weet al dat de Chinezen de olie betalen met ...kennis over kernenergie etc.? Dat steekt Sjors enorm! Maar de chinezen willen ook autorijden.

** EN ELDERS OP DEZE DOLLE WERELD.

<Buttiglione slaat terug.

Dit afgetreden italiaanse lid van de EEG-commissie zei onlangs het volgende: Een pedofiel heeft een christen uit de commissie verjaagd. Hij doelde op de publicaties van Cohn_Bendit uit 1975, waarin pedofilie leek te worden verdedigd. Daartegen moest Cohn-Bendit zich al

eerder in het parlement verdedigen en hij zei dat die geschriften provocerend waren bedoeld in dat tijdschrift. Mooie verzameling niet?

<Call-centers.

U weet dat als u met zo'n club belt dat uw respondent meestal duizenden kilometers van U verwijderd is. Zo had Bell een call-center in India, zoals zo'n 200 Amerikaanse ondernemingen. Dat demonstreerde een radiojournalist live door een indische schone aan de telefoon te ontfutselen dat ze uit India met hem sprak. Een grote rel vanuit de luisteraars was het gevolg. Schande, jobdiefstal etc. waren niet van de lucht! Dus Bell trok zijn call-center noodgedwongen terug naar de VS. Overigens vertelde de indische over de uiterst racistische scheldpartijen die ze moest aanhoren. Alle grenzen zijn verdwenen, ook die van elementair fatsoen?

<Vlaams offensief.

Geen paniek, in België is het geen oorlog. Of toch? De federatie staat volgens vele politici op knippen. De Vlamingen willen veel zelfstandiger worden, Vlaams Belang voorop. Na 175 jaar België willen de francofonen wel weer eens zeggen dat ze altijd al met Frankrijk samen wilden: gewoon een nieuw departement. Stel je voor: Frankrijk grenst dan aan Nederland! En misschien kunnen we dan Limburg en Brabant eindelijk samenvoegen met Vlaanderen en als Luxemburg II verder gaan in Europa. De Europese grenzen staan opnieuw onder druk. België pas op je zaak en maak geen puinhoop van Europa svp!

<9/11 in verzekeringsland.

U mag het zeggen, was de aanval op de Twin Towers nu EEN of waren het TWEE rampen? Nou dat zal me een zorg zijn hoor ik U zeggen. Maar dat is te simpel gedacht. De vliegtuigen sloegen in met een tijdsverschil van bijna 40 minuten, dus twee rampen, zeggen de eigenaars van de Towers. Nee, zegt de verzekeraar het was dezelfde club die beide klappers maakte dus EEN aanval. Waarom dit gedoe? Wel per GEVAL wordt een bovengrens van 3,5 miljard dollar genoemd in de polis. Dus OF 3,5 OF $2 \times 3,5 = 7$ miljard. Slordig verschilletje niet. Het dossier is nu al 5000 pagina's dik tgv de vele inspanningen van tientallen advocaten. Dus wat zal het worden?

Ik heb een notie (een pietsie eigen ervaring zit hierachter): het wordt 4,5 miljard per handjeclap en de advocaten steken nog 0,5 miljard in hun zak. Dus valt het toch weer mee. Bin Laden zal de volgende keer nog meer vliegtuigen inzetten en zo de chaos bij ons nog wat opjagen. Heeft U uw premieverhogingen al betaald?

III.ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

ATTENTIE! “DAVINCICODE”, heeft alles met de Midi te maken. Lees hieronder.

KENDE DAN BROWN (Da Vinci Code), BERINGER SAUNIÈRE? (1)

Ik MOET het er over hebben, nu het boek “Da Vinci Code” van Dan Brown, 18 miljoen maal over de toonbank ging in 40 talen! Stel je voor dat je op dit boek zou kunnen “aansluiten”, met een vervolg. En nou is het idiote, dat ik hier een mogelijkheid zie. Daarvan wil ik eerst U deelgenoot maken. Dus gaan we met permissie op stap naar een klein zeer oud dorp in de Languedoc, Rennes-le-Chateau geheten.

Wij bezochten dit spannende dorp al vele malen, en, wij waren niet de enigen. Tikt U deze dorpsnaam maar eens in “Google” ! De hele wereld is bezaaid met Rennes-le-Chateau gekken, al blijft het een speciale kaste. Dat die kaste groeiende is bewijst het succes van het boek van Dan Brown. Dus aan het werk:

Rennes-le-Chateau werd een van onze favoriete dorpen, toen we kennis namen van het onwaarschijnlijke leven van de locale dorpspastoor, ene Beringer Saunière, die hier rond 1920 de mis deed. Maar daarbij bleef het bij hem bepaald niet!

Het begon toen Beringer besloot om de eeuwenoude dorpskerk wat op te knappen; hard nodig, want hier en daar viel ie gewoon om. Tijdens de werkzaamheden werd er iets ontdekt dat het leven van de dorpspastoor, en vervolgens zijn hele dorp, op de kop zette. Het waren oude perkamenten in een altaarvoet. Beringer liet die in Parijs ontcijferen en daarna..... sprak hij er nooit meer over. Maar na zijn dood kwam deze gebeurtenis, inclusief de aanvraag van de vertaalarbeid boven water. Deze perkamenten blijken indertijd, via de Parijse kerkelijke autoriteiten, in een gesloten Vaticaan-archief te zijn nedergedaald. Dat was het dus? Nou nee, luister. Beringer restaureerde verder, nu echter met enorm veel slappe was. Hij liet ook nog wat geheimzinnige ornamenten aanbrengen. Als U ooit de kerk binnengaat ziet u een knalrood duivelsbeeld, (zoals mijn generatie de duivel nog kent); het bevindt zich aan een muur en draagt het opschrift (in latijn): “Wat ik heb gezien is verschrikkelijk”. Dat is bepaald een aparte tekst uit de koker voor een dorpspastoor uit “the middle of nowhere”. Ik stond vaak naar deze duivel te kijken met diverse andere Rennes-gekken uit heel Europa om me heen. Nog steeds niet vreselijk spectaculair, denkt U, ook al kon Beringer, dat is zeker, deze dure restauraties niet van de zondagse collecten betalen. Onmogelijk.

Toen sloeg het B. echt in de bol. Hij ontwierp en bouwde zijn Villa Bethanië (als pastorie) en trok er in met Marie de pastoorsmaagd. De villa, nu te bezoeken, is voor die tijd en verhoudingen een waar luxehuis. Ook qua opsmuk. Vervolgens bouwde B. nog een toren waarin hij zijn bibliotheek inrichtte, de Tour Magdala (de Magdalena-toren). Hij staat hoog op de plateau-rand met een adembenemend uitzicht. Een wandelbrug loopt van deze toren naar de tuin, waaraan aan de andere kant, de villa grenst. Als sluitstuk kreeg ook de tuin nog een echte beurt, iets wat toen “rijkeluisgedoe” was. Toen was het dorp en de gemeenteraad natuurlijk wel wat ongerust geworden. Was die pastoor nou gek geworden? Hoe kon dat nou? Waar had hij de “fric” vandaan?

B. reageerde onmiddellijk: liet wegen verbeteren en ook de dorpswatervoorziening en nog meer. Het dorp zweeg en de burgervader ook. Immers: “Wiens brood men eet, wiens...nietwaar? Maar niet allen hielden het stil: de bisschop diende zich aan voor een bezoek. Hij zag alles met grote verbazing staan en startte een onderzoek tegen zijn discipel. Waar kwamen die pecunia vandaan? Waren het niet afgedragen misgelden of giften; oftewel was er fraude in het spel! Arme Beringer.

Het uiteindelijk in Rome opgestarte kerkelijke proces met alles erop en eraan, duurde eeuwig. Beringer werd zelfs in een ander dorp geplaatst, maar de gelovigenopstand die volgde, deed de bisschop terugkeren op zijn schreden. En, at the end, verloor de bisschop op onverklaarbare wijze in Rome zijn proces. Onze man kon weer rustig zijn mis doen in Rennes-le-Chateau.

De oplettende lezer heeft opgemerkt dat hierboven Maria Magdalena langs heel even “langskwam” in de tekst. Zij is de vrouw die, in Da Vinci Code, als de mogelijke echtgenote

van ene Jesus Christus wordt genoemd en die op een schilderij van Leonardo naast Christus schijnt te zijn afgebeeld. Kunt U gaan zien dus. Stel je voor: Jezus gehuwd en huisvader? Beringer leeft verder, ogenschijnlijk gewoon, zij het in zeer goeden doen, en hij sterft in 1936. Marie overleeft hem nog jaren in villa Betanië en had ook geen geldzorgen. Later bleek dat ze vlak voor haar dood door dorpelingen was geobserveerd, terwijl ze een grote hoop bankbiljetten in de tuin verbrandde. Sporenverduistering?

Beringer ligt op "zijn" kerkhof en Marie ligt naast hem. Als je er staat tussen de anderen, is er dat geheimzinnige, plechtige sfeertje. Ze liggen niet ver van de graven van de Haut-Pouls, de adellijken van Rennes-le-Chateau (tot de revolutie dan).

Niet lang na beider dood begonnen nieuwsgierigen zich te interesseren voor de geschetste escapades. Maar eerst moet U nog wat anders weten.

Les Saintes-Maries-de-la-Mer, aan de Mediterranée, hier in de Camargue, heet zo, omdat er volgens de legende, drie Maria's per boot arriveerden kort na de dood(?) van Christus. Maria Magdalena, Maria Salomé en "onze" Maria, de moeder van Jezus waren het. De zigeuners eren jaarlijks Maria Salomé, door haar schijn uit de zee naar het strand te dragen onder de ogen van tienduizenden stamgenoten die van heinde en verre zijn gekomen. Het feest (in Mei) is echt fantastisch, wij zagen het enkele keren.

En volgens de overlevering zou Maria Magdalena in een Provençaalse grot gewoond hebben hier bij Aix. Daarom vind U in die omgeving kerken als La MADELEINE en Sainte Marie de la Baume, etc.

Maar het wordt nog doller als men vervolgens opschrijft dat Jezus niet stierf op zijn kruis. Hij werd er nog levend afgehaald, en werd na verpleging, op de vlucht geholpen naar.... de Provence. Samen met zijn vrouw (Magdalena), zijn moeder en, tja wie nog meer, behalve Maria Salomé? Het vervolg van dit verhaal kunt u nu raden: Jezus leefde vervolgens hier, kreeg een familie en een nageslacht. Gewoon zoals de meesten. Hij leefde ondergedoken, als asylozoeker, want U begrijpt dat de Romeinen, die Jezus gevangen namen als gevaarlijk profeet, toen hier in Zuid-Frankrijk ook de baas waren.

Uit de officiële geschiedschrijving van de Languedoc blijkt, dat rond 700 na Chr. "een joods koninkrijkje" heeft bestaan, onder de naam Septimanië en met als hoofdstad Narbonne. Dat is een historisch bewezen feit. Er zijn ook al heel lang joden in de Languedoc, al van na de tempelverwoesting door de Romeinen, 70 na Chr. (dus maar ca 35 jaar na ZIJN kruisiging)! Hier naast ons, in Carpentras woonden (en wonen) nog steeds hun nazaten.

Voor alle duidelijkheid en ter uwer geruststelling: alles wat ik U hier vertel staat al tientallen jaren in een groot aantal boeken die wereldwijd verschenen over Rennes-le-Chateau en Beringer. IK heb hier niets van verzonnen en ik zag veel details intussen met eigen ogen. Dat is dus dat.

KENDE DAN BROWN BERINGER SAUNIÈRE ? (2)

Waar kwamen nou die centen van Beringer vandaan? Uit veel en degelijk onderzoek sinds tientallen jaren, blijken bijzondere dingen. Hij en zijn familie waren simpele armoedzaaiers, daar "zat" dus niks. Dan blijkt dat Beringer bankrekeningen had in Parijs en in....Budapest. Pardon, een dorpspastoortje uit de Franse klei? En ook dat Beringer vaak in Parijs was en daar zeer "hoog volk" kende, waaronder beroemde artiesten en vrijmetselaren. Hij bracht ook persoonlijk zijn geheime perkamenten naar een hoge Parijse prelaat, bleek achteraf. En dan komt ook nog te voorschijn dat er echt op die geheimzinnige rekeningen werd gestort!

Nog meer komt eraan: B. kreeg geregeld Parijs bezoek in zijn villa en zijn Tour Magdala. Tja en dan kan het niet anders of iemand schrijft uiteindelijk: Beringer kreeg ZWIJGGELD betaald! Van de Kerk dus. Maar waarom ook uit Budapest? Het wordt steeds mooier. In deze stad woonden toen nazaten van het Habsburgse keizerhuis, "très catholique" vroeger! En zij hielpen de Kerk altijd al gaarne een handje.

Stop hoor ik U zeggen, het is voor nu even genoeg.

Ik verzeker U dat in mijn kleine biebje over Rennes en B. nog veel meer spannends en ongelooflijks is te vinden. Een schat voor de vele mysteriegeekken zoals ik. Maar denk nou niet dat ik lid ben geworden van een zweverig esoterisch clubje.

De BBC maakte in de zestiger jaren een rij documentaires over, jawel, ... Rennes en Beringer. Die veroorzaakten toen Europese opschudding. Ze werden zo'n 10 jaar geleden nog eens uitgezonden: er was weinig geraas.

Ik zag de films in Rennes, want als u een kaartje koopt voor bezoek aan het onroerend goed van Beringer aldaar, worden ze getoond in de rondleiding. De spreker op de film is ene Lincoln, een archeoloog/egyptoloog die een heel leven aan deze zaak wijdde. Over hem straks nog een woord.

Wat de spanning ook nog stevig verhoogde was de, echt vaststaande historie, dat Rennes heel vroeger de hoofdstad was van het Wisigothische rijk in Zuid-Europa. Toen heette het: Rheddea. Het had duizenden inwoners en dat is o.m. bewezen door de vondst van grote kerkhoven.

En dan komt er natuurlijk weer iemand met iets verrassends. De Wisigothen waren ook jarenlang de baas in Spanje voordat ze er door de Arabische bezetters werden uitgegooid. Die Arabieren kwamen uit Bagdad (Mesopotamië=Irak) en zoals bekend bezetten zij ook langdurig het Heilige Land. De kruistochten doen ons dat herinneren. Het verhaal gaat ook dat er een schitterend paleis was in de buurt van Cordeba in Zuid-Spanje met een adembenemende inrichting. Dit alles is nog vindbaar in oude boeken uit de wereldberoemde bibliotheek van deze stad. Nu beweert men, dat een gouden tafel (een altaar) en andere schatten uit de Joodse Tempel in Jerusalem in dit paleis stonden. Tot de Wisigothen ze jatten en meenamen. En waarom niet naar hun eigen teruggetrokken Franse hoofdstad Rheddea geheten? (Rennes-le-Chateau).

Dus kan het zijn dat Beringer de schat van de Wisigothen vond, niet? Dus daarom was hij zo rijk. Een laatste versie is, dat in Rennes de schat is begraven van de Catharen, die allen vermoord werden door Kerk en (Franse) Staat en waarvan de laatsten vluchtten naar Roemenië (alwaar Catharen Bogomilen heetten). Met achterlating van de poel natuurlijk, want Rennes le Chateau ligt ook middenin het Cathareengebied. En hiermee kent U ook de derde theorie rond de rijkdom van Beringer.

Nou heeft U dus een eerste indruk wat mensen allemaal gaan verzinnen en ... ontdekken, als ze op mysteriejacht gaan. Ik volgde hen, nu zo'n twintig jaartjes alweer.

Toen ik de voorlaatste keer (1999) in Rennes was, liep ik op het kerkhof in de zon en daar zat op een steen een oudere man. Ik zag het meteen: het was Henry Lincoln van de BBC-film. Ik sprak hem in het Engels aan en hij was "very amused" dat ik hem herkende. Hij kwam net uit het ziekenhuis en was nog wat zwakjes, maar zijn ogen schitterden als sterren toen we het over het Rennes-mysterie kregen. Een heel leven Rennes en Beringer Saunière zat voor me.

Mijn ega kwam me zoeken, want ik bleef te lang weg. Ze maakte ook kennis met Henry en we gingen natuurlijk met hem op foto. Toen vernamen we ook zijn laatste nieuws: zijn nieuwe boek kwam over enkele maanden uit. En hij had nu DE ontdekking gedaan! Ik moest het maar lezen.

We vertrokken en ik kocht later zijn boek: La clé du mystère de Rennes le Chateau, par Henry Lincoln. Ik las het uit, in EEN ruk, een dag en een nacht. Dit geschrift nam me weer mee op een helemaal onverwachte tocht maar,..... het gaf natuurlijk weer niet DE ONOMSTOTELIJKE OPLOSSING! Maar ik kan het U met overtuiging aanbevelen.

Zo nu heb ik U mijn mystieke hobby opgebiecht. En ik beveel U deze hobby aan, net als Dan Brown met velen deed. Nu droom ik natuurlijk van een vervolgboek, samen met Dan. Hoe het zou kunnen heten heb ik al bedacht: "Da Vinci Code II: The descendants of Leonardo in Provence". En U krijgt een presentexemplaar van mij, nog even geduld.

PS: Als ik Dan ooit te spreken krijg is mijn eerste vraag of hij misschien ooit op vakantie was in Rennes-le-Chateau! Dat zou heel veel verklaren.

NASCHRIFT (toegevoegd maanden na het schrijven van het voorafgaande):

Drie weken na het schrijven van het bovenstaande las ik een artikel over het boek van Brown waar ook het verhaal in werd samengevat. Dat zorgde voor een wel zeer komische shock. Want weet U hoe de conservator van het Louvre heet in het boek? Hij wordt op

geheimzinnige wijze vermoord want hij wilde iets publiek maken over schilderijen van Da Vinci uit het Louvre. Schilderijen waar ook Jezus Christus op voorkomt.

Deze man heet bij Dan Brown: **SAUNIÈRE** ! Echt waar. Mijn quasi-grappige vraag hierboven is al deels beantwoord? Ik geloof nu dat ik meer weet van zijn volgende boek. Wacht maar af, het komt eraan!

IN VINO VERITAS.

De globalisatie slaat toe , zelfs in de wereld van het edelste vocht. Ik ga u nu niet vermoeien met verhalen over de “nieuwe wijnlanden” en de moordende concurrentie “ons” aangedaan door Australië, Zuid-Afrika, Chili etc. Want dan moeten we u ook gaan uitleggen hoe het kan dat de eigenaren van de grote wijnproducenten in Australië en Zuid-Afrika..... fransen zijn. Jawel, Maison Lafitte “wijnt” al meer dan honderd jaar ook in Jacobs Creek en de franse firma Ricard (ja, die van de pastis) bestookt de franse domaines vanuit de nieuwe landen. Dus dit is echt een beetje link onderwerp!

Zo kom ik bij mijn echte onderwerp: de documentaire die een amerikaan onlangs uitbracht over het moderne gedoe in de wijn. De maker, een beroemde amerikaanse sommelier (Nossiter), maakte MONDOVINO en die werd gretig aangekocht door veel landen. Geen wonder , want Nossiter onthult nogal wat “geheimen” uit wijnland, die een spectaculair beeld geven van het “commerciele reilen en zeilen” bij de groten in deze business. Die zijn dan ook “not amused”.

“U moet over gaan op “micro-oxygener” , is het dure advies van ene Monsieur Roland, ook wel de “flying winemaker” genoemd. Hij vond dat uit in zijn prestigieuze wijnlab in de Pomerol en strooit zijn wijsheid wereldwijd rond voor groot geld; van Frankrijk naar Australië en via Californië etc. Want hij is van mening dat je tegenwoordig de wijn ”ronder” en dus beter (=makkelijker) drinkbaar moet maken en daarbij ook “de kleur fraai moet houden”. En dat doe je o.m. met “oxygener” dwz zuurstofmanipulatie in de vinificatie. En het werkt!

Zijn grote boezemvriend is niemand minder dan ene Robert Parker, ja die van de meest prestigieuze wijngids ter wereld. Hij is de onbetwiste wijnarbiter van deze wereld; hij maakt uit wat super is, top en minder. Een score van 95 zijnerzijds en uw kostje is gekocht (en uw wijn verkocht). En, de heren kenden elkaar al lang; want Parker is al eeuwen een Pomerolfan, een ronde rode wijn zoals U weet (?).

Zo vond de arbiter “zijn” wijnmaker en die vliegt in de rondte met zijn “uniformerende” boodschap. Want wereldwijd ontstond er laatstelijk zo’n globale, homogene smaakopvatting, dat velen nu denken dat je “overal ter wereld een grote wijn kunt maken”. Waarbij “groot” door Parker is gedefinieerd. Boze tongen spreken al van “Rolandwijnen”.

Weg dus met de wijn met een eigen karakter, een eigen ziel, kenmerkend voor streek x en/of Domaine y. Dit is dus Nossiters onderwerp in de 2,5 uur durende documentaire die ook op het laatste Cannesfestival te zien en te koop was. Veertig landen kochten hem, deze intussen geruchtmakende rolprent over de tot nu toe verborgen wijnbusiness.

De film leidt snel tot een heftige polemiek en discussie in de wijnwereld. Sterker dan vorig jaar toen ook al diverse wijnspecialisten in de pers (o.m. de franse Le Figaro), zich afvroegen of het “eikenhoutgedoe” niet echt te ver werd overdreven. Snippers jong eiken in de ton om de smaak op “peil”te krijgen ipv hem lang op vat te bewaren? Of waarom zo lang bewaren op vat waardoor de smaakfinesses worden gemaskeerd door een forse snuif eikenhout?

Over smaak valt natuurlijk niet te twisten maar over het om zeep helpen van smaakvariaties eigenlijk wel, toch? En dat is nu DE discussie geworden.

In de grote wijnfamilies is het nu een beetje “crisis” ; de Frisobaldi’s (Toscane), de Rothschild’s (Bordeaux) en de Modavis (Californië) slapen onrustiger.

Want waarom gaat het eigenlijk (velen) echt bij wijn? Je etaleert je smaak en (daarmee verbonden) je cultuur. En dat staat toch haaks op smaakvervlakking en gemakkelijke smaakjes. Dus luidt men nu breed de alarmbel: men is bezig de ziel van de wijnbusiness om zeep te helpen! Dat kunnen Parker en Roland zich echt aantrekken want ook zij staan nu “te kijk”. Zoals een Bourgognefan bitter zei: “Wijn van de breedte, van de bluf, die enkel bruut overvleugelt.en “Hoerige” wijnen, die U al snel zullen teleurstellen”.

Wijnliefhebbers opgepast: Pomerol gaat "uit", de groten zullen effe hun plek verliezen dus laat ze effe liggen. U kunt NU in wijnkringen ECHT grote sier maken met b.v. een flesje "Vieilles Vignes" van onze bloedeigen Cave TERRAVENTOUX. Een telefoontje en ze zijn al naar U onderweg. DE onvervalste smaak van ons terroir, veel zon en niks "oxigener". Proost.

Naschrift.

U weet dat ik niet echt zwaar ben getroffen door deze film voorzover het mijn wijnkelder betreft. Ook al fuseerden de caves van ons dorp en het buurdorp de smaakvervlakking is echt niet aan de orde. Ik ben overigens al jaren geleden eikenmoe geworden; ik kreeg geregeld een glas italiaans bij vrienden en dan weer eens Cotes du Rhone Villages (van hier uit de buurt). Niks fout mee, maar het verschil in smaak was aardig om zeep door de niet onaangename geur/smaak van jong eiken. Vopor 85% van de mensheid kun je de wijn rustig van fles doen wisselen, ze proeven echt niets meer aan verschil. Dat gebeurt je niet bij de eenvoudiger wijnen, waar daarentegen dan wel slechterikken bijzitten. Maar wat wil U nou, allemaal gelijk smakende flesjes in Uw kelder of verrassingen, verschillen en echte verschillen tussen prachtig, goed, lala en "door de gootsteen". Kiest u zelf.

Een goede vriend van mij is wijngek en connaisseur. Maar hij is ook een verdienstelijk kok. Hij vond rondreizend met mij hier een jonge wijnboer die enkele jaren zijn eigen wijn maakt. Mijn vriend was na het proeven geheel plat en kocht zo ongeveer alles wat er nog was van zijn topwijn. En we houden zijn 2004 scherp in de gaten. Daarom geef ik zijn naam pas nadat er stevig geproefd is en besteld is. Want onze kunstenaar in wijn heeft maar zo'n 10 hectaren en dus is de spoeling dun. Maar proeven (bij ons dan) en bieden/kopen kan natuurlijk altijd. Ik denk dat dit "oude gat in de markt" weer moet worden herontdekt. De wijn van "Pierre" waarin je nog zijn idee en zijn zweet proeft dat is je ware.

Strijd mee tegen de vervlakking in de wereld: te beginnen met een lekker wijntje. Proost.

PS: De flim draaide onlangs in Carpentras maar ik zag dat te laat. Ik hoorde er hier nog niemand over. Politiek niet correct?

IV.LE JOURNAL MORMOIRONAIS.

ONZE CUISINE D'ÉTÉ (zomerkeuken)

Koken doe je tijdens onze hete zomers bij voorkeur niet binnen, maar liever in de "zomerkeuken". Dat hadden we na korte tijd hier al door, dus besloten we jaren later Le Brillhas (zo heet ons plekje hier), ook van dit fraais te voorzien. En zo geschiedde. Maar koken in deze keuken kwam er nooit van, aanrecht en gasstel staan werkeloos. Nee, er gebeurde iets heel anders mee.

Langzaam maar zeker pikte ik de cuisine in om er een soort eigen buitenkamer, of, zoals mijn ega zegt, mijn "persoonlijk museum" van te maken. En dat is het nu: een mozaïk-achtig geheel van herinneringen: foto's van al onze huizen (hier en in Nederland), auto's/campers en gadgets van van alles en nog wat. Schilderijen, prenten van plekken/steden waar we woonden, affiches van Mormoiron. Uiteraard foto's van de kleinkids, ook van enkele overledenen waar ik nogal eens aan denk. Er is zelfs een bordje van ons vroegere (nu opgeheven) bedrijf te vinden, foto's van medewerkers in mijn verschillende jobs en zelfs foto's van mijn allerlaatste werkdag als zelfstandig consultant. Gemaakt in de trein naar Zwolle door een klant, die mij daarmee compleet verrastte en mij ook nog voorzag van diverse cadeau's: franse boeken van George Sand en "Voyages de Gulliver" van Swift. Want ik wilde mij liever onttrekken aan een klein afscheids-"feestje". Dit alles deed me toen toch wel wat in die hollandse coupé ter hoogte van Apeldoorn.

Kortom veel nostalgie aan de muur, maar ook Napoleon, mooie flessen rood (lege), mijn franse muziekverzameling en wat apparaten om muziek te luisteren en TV te kijken.

Kort geleden heb ik ook een "apparaat" laten maken om liggend gemakkelijk te kunnen schrijven! Want ik lig vaak of te soezen (siësta) of te "werken" dwz te lezen en te schrijven in deze cuisine. In winter en zomer. In de winter onder warme dekens in mijn bedje aldaar omringd door de dames kat en bijna steeds met zicht op de azuren hemel en opgewarmd door de warme zonnestraatjes van de lage zon. In de zomer zijn er geen dekens en kan het in de zwembroek. Er is zicht op "ons" wijnveld, de poort en de Monts de Vaucluse aan de horizon. Ook kan ik Chateau Pesquié zien, onze grootste locale exporterende wijnboer, met zijn machtige platanenlaan..

U begrijpt, het enige wat in de cuisine d'été wordt "gekookt" zijn deze en andere verhalen en wat gedichten. Want meer hoeft ik niet meer te koken; ik ben enkel nog in een soort preprogramma ingeschakeld. De cuisine staat dus overvol en is daarmee een afspiegeling van zijn "bewoner", ook al zullen sommige bezoekers het meer bestempelen als een brocante-opslag. Voor mij prima! En mijn ega komt gelukkig slechts af en toe hoofdschuddend binnenlopen en mompelt ontevreden over zoveel rommelig gedoe.

Ik ben dus gaan ontdekken dat ik nostalgische trekjes vertoon en dat ik steeds meer naar het verleden kijk. Een soort herbeleving van goed en kwaad. Dat zal wel door mijn leeftijd komen; immers, statistisch" ligt er (gemiddeld gezien) nog ca 15 jaar VOOR me en 60+ achter me. Ik me ook graag op enkele m2 terugtrekken, alwaar verzameld is wat ik echt belangrijk vond en vind.

Ik zit dus volop in mijn "troisième age" en laat in laag tempo mijn leventje langs rollen. Soms merk ik dat ook anderen, leeftijdgenoten, naar "vroeger" terugkeren in hun gedachten, dus het zal wel algemener zijn dan velen zullen toegeven.

Iemand zei ooit tegen me dat dit in de genen van de homo sapiens zit gebakken. Want legde hij uit, de oudjes moesten vroeger hun kennis en inzicht overdragen op hun nageslacht en waren feitelijk zelfs de opvoeders van hun (klein)kinderen, zeker op hun oude dag. Nu is dat zwaar om zeep geholpen, de kleinkinderen voeden opa en oma op niet? Met hun spelcomputers in de vuist, hun eigen Potterwereldje en hun bizarre kaartenspelen etc. Opa moet van HEN eigenlijk wat leren!

Wij merkten hoe geweldig wij onze kleinkinderen en ook de kids van kennissen hier (veel jonger dan wij) weg waren van onze "vacantieprogramma's". In een beek in de negorij achter de Ventoux werden grote dammen gebouwd en eigen "zwembaden" gemaakt. Vervolgens

gepick-nickt en dan weer doorgebouwd tot de zon onderging. Met een dik touw moesten we afdalen in de bedding: dus alle spullen (tafel, stoeltjes, koelboxen vol eten) moesten “abgeseilt” worden. De kids moeten vervolgens zelf ook naar beneden langs het dikke touw en doen dat dan wel 10 keer, “om iets uit de auto te halen” (wat ze met opzet vergaten natuurlijk).

Ook ons bezoek aan het zomercircus op een kasteel hier in de buurt sloeg zeer aan. s'Morgens circusvoorstelling in een heuse tent (met uitleg over de circushistorie, dat hoort hier zo!), dan oefenen van de aanschouwde circusnummers onder chapiteau's (open tenten) onder leiding van de echte circusartiesten en dan lekker eten onder de bomen etc. Geen woord meer over elektronische spelletjes, Harry Potter en weet ik veel. Gebiologeerd door ouwe troep dwz oude kindervreugd, uit onze jeugd.

Dus hebben wij besloten om ze dat maar te leren: hoe het vroeger was en wat deden wij als kids. Meer rest ons toch niet meer? Zouden ze ons zo in herinnering houden, dan is dat het mooiste cadeau toch?

Zo herbeleven wij ons leven en dat maakt “lichter”; het verzoent je met de meeste slechte dingen en herinnert je aan de goede. En daarmee wordt je memorie “lichter”, dwz zonniger, vriendelijker en aangener. Je doet ook meer recht aan anderen, ook ouderen en meestal al niet meer onder ons. Dat loutert ook en voert tot verrassende herwaarderingen.

Is dit dan mogelijk de natuurlijke manier om het “opstijgen”, straks, te vergemakkelijken? Een training voor een goed en tevreden afscheid? Moet je dat dan leren op je oude dag? Ik weet het echt niet, maar ik volg deze roep maar op mijn paar m2 in mijn cuisine d'été in de Provence.

U herkent dit niet? Geen zorg, u bent nog veel te jong. U vecht ertegen? Hoog tijd om eraan toe te geven. U doet dit ook al lang zo? Dan weet U dat het prettig is en wens ik U nog veel mooie dagen in Uw “cuisine d'été”!

TRUFFELS ZOEKEN MET BULLE

Met z'n tien wachten we op de “rabassier” (*), want we gaan een demonstratie “truffels oogsten”, georganiseerd door het Office du Tourisme van Carpentras, beleven.

Jean-Francois, onze truffier arriveert, stelt zich voor, en vertelt dat hij het vak leerde van zijn grootvader en dat hij (natuurlijk) een “passioné” is. Hij was eerder kok, won recent een prijs bij het wijnproeven, en dus moet hij iets met zijn neus hebben. Zoals zijn hond Bulle (luchtbelletje). We gaan met per auto in file naar een van zijn truffel terreinen en we krijgen als aftrap, in het open veld, onze eerste truffelles. Het is zonnig maar erg koud, echt truffelweer. Na de basisbespreking gaan we lopen, Bulle rent vrolijk om onze voeten en toont nog geen enkele aandrang tot serieus werken. Dat blijft overigens zo en daaruit leer je dan meteen iets over de rolverdeling van het baasje en zijn hond.

Dan arriveren we op het terrein en de truffier wijst op bomen waar hij al jaren truffels vindt. Het zijn voornamelijk chene verts (groene eiken) en cades, kleinere bomen (geneverbesbomen). Bulle moet de hele tijd tot de orde worden geroepen want het baasje heeft zijn boom uitgezocht en nu moet Bulle de exacte plek vinden.

Zo werkt het dus: het baasje kent het terrein, kiest eigenlijk de boom uit (ervaring) en dan moet Bulle het werk afmaken. We kijken met spanning naar de hond en jawel, hij stopt, neus op de grond en graaft met zijn poot een eerste gaatje. Jean-Francois bukt zich en grijpt direct in met zijn schepje. Voorzichtig graaft hij en al heel snel heeft hij een kleine truffel van zo'n 20 gram te pakken. We mogen ruiken aan deze Tuber Melanosporum (**); ze geurt enorm. Opwinding in de groep! Bulle krijgt zijn snoepje uit een bliken doosje. Zo werkt dat: de hond doet het uit liefde voor het baasje en... zijn snoepje. JF vertelt nu van eerdere vondsten: daar, onder die grote steen vond hij ooit een truffel van 1,5 kilo! En ook kent hij een boom waaronder hij wel 15 kilo vond. Maar dit jaar, nee niet zo best, want in juni was er geen orage (onweer=water). Men zegt dat de truffiers dit verhaal altijd vertellen vanwege de prijsvorming. En opnieuw wordt Bulle naar een boom gedirigeerd en weer een truffel en zo gaan we verder over een relatief klein terrein eigenlijk. Nu een van 50 gram, daarna weer

enkele van 20-30 gram. Al rondlopend komt hij aan ca 250 gram truffels in zijn hangtas. En Bulle smult van zijn snoepjes. Verdienste nu: 250 euro's.

Intussen krijgen we steeds moeilijkere verhalen, ook sterkere verhalen, over het vinden van het zwarte goud te horen. En over streken van truffelhonden. Over cheminées, dwz luchtgangen in het gesteente waardoor de truffelgeur boven komt op een plek wel 1 meter vanaf de echte plek waar de truffel ligt. Dat betekent soms een uurtje graven aan alle kanten om hem te vinden! Hard werken dus.

De gaten worden zorgvuldig dichtgemaakt want dit is een heilige plek en je moet de braqueurs (dieven) niet te veel aanwijzingen geven. Want die dieven zijn er natuurlijk. JF verklaart plechtig dat hij nooit gewapend is immers: ook een truffel is het niet waard om iemand te verwonden of te doden! Maar ik weet dat er al vaker truffiers gewond werden bij overvallen! We horen dat rond volle maan (vlak ervoor of erna) het beste oogstmoment is want dan zijn ze rijp! Dus dan is het dus druk in truffelland.

Zo komen we aan het dessert van de operatie: het praten over... het truffel eten! De recepten en de adviezen vliegen ons om de oren. Benadrukt wordt om het vooral eenvoudig te houden: aardappel, ei, sla en celeri zijn prima combineerbaar met truffel, voor de liefhebbers ook cassoulet! En vooral geen foie gras EN truffel; decadent vinden ze. Ze noemen de wijnen op die goed passen en natuurlijk beveelt hij zijn "ami" aan uit Lirac: die wijn is prima. Dan komt het restaurant in Gordes, ook een vriend, die fantastisch met truffels kookt (Heet: Les Bories).

Tenslotte het bewaren. In de frigo voor korte duur, congelateur voor langer. Surcongeler (superdiepvriezen) is het beste als start. En dan nog adviezen over schoonmaken, snijden etc. Alles als opmaat voor de verkoop natuurlijk.

Bulle ligt tevreden in het magere zonnetje en moet opstaan: we gaan terug. En wel, voor de liefhebbers, naar de ferme van Jean-Francois. Midden in Venasque komen we aan en worden naar binnen genodigd. In de mooie oude kamer geeft zijn moeder ons een hand en dan schenkt Jean-Francois een glaasje Lirac in. Santé!

Dan gaat hij de "tresor" (schatkist) halen: een grote plastic doos uit de frigo met zo'n 2,5 kilo truffes van alle maten. Hij laat ons ruiken en je slaat bijna achterover als je je gezicht in de box steekt. Enorm! Dan vertelt hij dat de prijs eigenlijk 950 euro/kilo is nu. Maar wij, zijn amis, mogen kopen voor 850 euro! Het is onze dag. Iedereen kijkt en rekent en dus besluit ik te openen, op zijn hollandais. Ik vertel ter intro, dat mijn epouse mij voor vandaag 25 euro als budget gaf voor truffes. Ik leg dat op tafel en nodig Jean-Francois uit me daarvoor wat te geven. Dat doet hij zeer precies: hij neemt zijn elektronische weegschaaltje en legt er twee kleine truffes op: 33 gram dus, te veel. Een kleintje wordt gewisseld en dan gaan we naar 31 gram. Dat is vrij precies en dus : fini. Niks overgewicht! Want ik ben de eerste! Na mij komen er nog enkele moedigen en zij betalen iets minder natuurlijk. Maar ik kom wel weer terug; en een volgende keer en dan gaat het voor MIJ beter, zeker weten. Investeren heet dat.

En nu s'nachts terug gaan en zelf zoeken? Nee, ik heb het begrepen. Je zoekt je lens zonder Bulle en als je pech hebt wordt je op je kop geslagen. En dat voor een omelette au truffe?

Toch maar niet. Jean-Francois is dus volledig geslaagd in zijn opzet. Bravo!

Tenslotte, Mieke en ik peuzelden met veel vreugde onze "omelette au truffe" op met de speciale "truffelwijn" uit onze cave in Mormoiron. Divine! Kom maar eens proeven (en saison, natuurlijk!).

(*) rabassier= truffelzoeker. Rabasse is provencaals voor truffel.

(**)Tuber melanosporum=de zwarte truffel, de beste , zegt men.