

LEZERSSERVICE: "LE PROVENCAL "

EDITIE : 02-04

VOORAF:

Onze olijven zijn geoogst (10 kg=2 liter olijfolie), we speuren naar onze amandeloogst en de tafeldruiven zijn oneetbaar geworden door de nachtvorst. Ook zijn de eerste 55 kg truffels (vrijdag jl) verkocht op de truffelmarkt in Carpentras. Startprijzen rond 300 euro de kilo. Dus nog even wachten; de aanvoer zal over een maand sterk stijgen.

Ons kacheltje brandt .....op afgedankte wijnstokken. Overdag: azuren luchten, lage zon, en 10-15 gr. En s'nachts 0 tot -8 gr. Dus: we gaan op naar de provencaalse winter.

U treft hieronder een tweede poging tot enig amusement voor U aan. Geen speciaal kerstnummer, want dat is niet echt "mon fort". Ik waag mij (voorzichtig)ook even aan de knellende problematiek in het vaderland. In Le Monde stond recent de kop: Pays-Bas, laboratoire d'Europe. Dat is voor ons pipolandje nogeens een eer: voorop in integratieproblematiek! Als de fransen zoiets in Le Monde schrijven, dan is er echt reden voor trots (of bezorgdheid?). Na de drugs, de euthanasie, de vrije porno zijn Les Pays-Bas nu voorganger in radicalismebestrijding c.s. Proficiat.

Kijk wat in deze editie er van Uw gading is. Tip: lees het deze keer van achteren naar voren, dat kan de vertering stimuleren. Bon appetit dus maar weer!

INHOUDSOPGAVE.

Deel I: L'EXCEPTION FRANCAISE.

- Problemen voor de franse diplomatie
- Marianne gestolen.
- De lter komt naar Caderache.
- Gebeurt er echt iets nieuws onder de zon?

Deel II: GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

THEMA: Botsing der godsdiensten en/of der culturen?

Ter inleiding:

- Niet-vreedzame coëxistenties.
- De kopten in Egypte.
- De Maronieten in Libanon.
- Soedan: Noord tegen Zuid.
- Ambon, Indonesië.
- Een stukje uit "het brevier" van salafisten.
- De taal van Al-Qaida.

Piece de resistance:

HET (rijke) ROOMSE LEVEN EN.....DE ISLAM EN HET JODENDOM.

Deel III: WAT ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

Een kast op de trap (1998).

## I.L'EXCEPTION FRANCAISE.

Problemen voor de franse diplomatie.

De franse regering heeft het druk met ontvangsten en diners. Onze Sjaak heeft heel wat relaties. Bij de schitterende diners in prachtige oude paleizen wordt natuurlijk ook het nodige vloeibare genuttigd. Hoe moet dat nou bij diners met islamitische hoogwaardigheidsbekleders? Krijgen die dispensatie op reis in het buitenland, zoals wij katholieken dat bij reizen kregen in de vastentijd? Helaas, voor de fransen: nee! Bij de voorbereiding van bezoeken ontstaat er dus heel vaak een echt diplomatiek voorgevecht over waarmee toasten en wat te drinken bij apero en diner? En nu is er ook nog het hoofddoekje bijgekomen: pas evident dus voor die "chefs du protocol" in Paris. En, La France blijft ferm: champagne voor de toast en wijn bij het diner, geen uitzonderingen! Uiteraard kun je ook niet anders als je HET champagne en wijnland van de wereld bent (was?). Immers de anderen hebben hun olie en zij rijden toch op benzine en ook niet op franse kernenergie met hun grote Duitse bolides bij hun tochtje naar het Elysée? Alors! En wat doe je dan als gelovige moslim met de ogen van de wereld op je gericht? Je heft het glas (champagne), je knikt vriendelijk naar allen en wacht tot de anderen hun slokje namen om daarna weer het (nog) volle glas te heffen. Klaar en volgens voorschrift. De ingeschonken wijn raak je ook niet aan, maar je drinkt destemeer Vichy/Evian etc. Als je bij het bedienend personeel hoort bij zulke feestelijkheden is er ruim kans voor een stevig stel goede slokken van Chateau Iquiem/Petrus of "what have you". Zo krijgt iedereen het zijne zonder diplomatieke rellen en bavures. Proost.

Marianne gestolen.

Het borstbeeld van Marianne, symbool van La France, is verdwenen uit de trouwzaal van de gemeente Sète. Een vuige bandit nam haar mee, waarschijnlijk omdat hij dol was op Laetitia Casta, een schone actrice die de laatste keer als model werd gekozen voor onze Marianne. Want elke 4 jaar kiest een comité van (gekozen) burgervaders de mooiste Marianne voor een 4-tal jaren. De oude worden natuurlijk bewaard; daarom staat nu Catherine Deneuve (ook al actrice) als stand-in in de trouwzaal van Sète. De burgervader deed een emotionele oproep aan de dief zijn favoriete Marianne terug te geven en wacht in droefheid af. Wij zagen enkele jaren geleden een reizende tentoonstelling van honderden Marianne's, uit vorige jaren, in het stadhuis van Avignon. Alle vrouwelijk schoon uit de historie van la douce France in een zaal: Brigitte Bardot, Simone Signoret en vele anderen glimlachten ons toe. Ik vroeg me toen af waarom er (bij mijn weten) geen andere landen deze fraaie symboliek volgen. Maar na enig denken bekwam me de schrik: ongetwijfeld komt een of andere Ollandais op het idee om iemand te nemen uit de rij van de beroemdste hollanders. Want die lijst is sinds kort door het volk vastgesteld. Dus stel ik voor om dit idee niet toe te passen. Kom maar af en toe kijken naar "onze" Marianne's hier. Zal U goed doen.

De Iter komt naar Caderache!

Tja, wat is dit nu voor geheimtaal, zult U zeggen. Nou, even technisch dan, Iter betekent : International Thermonuclear Experimental Reactor. Dat is een ding om kernfusie te gaan oefenen, want dat is DE opvolger van de olie en de "oude" kernreactorentechnologie. Maar pas over ca 50 jaartjes. De machine komt (met duizenden mensen personeel) in Caderache, niet ver van Aix-en-Provence. Financiers: alle 25 EEG-landen+China (!)+Rusland. Niet dus de VS, Japan en Noord-Korea die de Iter liever aan Japan wilden "laten". U ziet hier weer eens een beeld van de nieuwe geopolitieke verhoudingen. Nu biedt Frankrijk aan Japan aan (!) mee te doen in het franse project. Dat zal Sjaak pijn doen en dat bedoeld Sjaak ook. Onze Sjaak heeft dus weer eens een staaltje krachtvoetbal te beste gegeven; onze regio is in de wolken. Behalve dan onze wijnboeren: die protesteerden al veel eerder tegen de huidige kerncentrales (85% van de franse electra is kernenergie!), de windmolens en nu de kernfusie. Veel te modern voor een wijnimago en het staat niet tussen de wijnvelden. Daar zijn wij het natuurlijk mee eens, maar wij hebben dan (nog) geen last van 11% werkeloosheid, begrotingstekorten van 66% (pardon?) en een piepkleine groei van 1,5%.

Want Marianne zal, ook al is ze al minder dan volslank, de buikriem nog moeten aanhalen in de komende jaren. Onontkoombaar.

Dus landgenoten, wij wonen over enkele jaren in een streek met (niet-vervuilende) high-tech en vol superspecialisten. Immers die zitten ook graag in de soleil en houden van "la bonne bouffe" en willen wel wat zeilen of snowborden in de buurt. En wij krijgen dan als eerste onze stroom uit KERNFUSIE en natuurlijk voor een prix d'amis. Want wij lopen tenslotte het risico dat er iemand ooit vergeet "knopje x6" op tijd om te draaien, waardoor in Caderache de temperatuur oploopt tot 11 miljoen graden Celcius. Dat zal dan een nog warmere zomer worden. Maar onze wijn zal dan nog meer "corsé" zijn dan die van 2003. Hier zeggen we dan: "on se débrouille" oftewel "ze zoeken het maar uit".

Gebeurt er echt iets nieuws onder de "hete" zon?

In 2003 hadden wij een enorme hittegolf en eenieder speculeerde over klimaatveranderingen en andere rampen in spe. De wijnboeren uit de Champagne kopen namelijk grond aan in Zuidwest Engeland om..... champagnedruiven aan te planten. Immers de temperaturen in de franse champagnegebieden zijn de laatste jaren wat hoog. En sommige wijndruifsoorten moeten in de Bordeaux worden vermeden en zullen naar noordelijker gebieden worden verplaatst. Dus wordt het ook hier hoog tijd voor een degelijke analyse van "notre climat".

En dan blijkt dat ene Le Roi Ladurie, (frans) historicus en beroemd schrijver, al in 1967 zijn archieven uitploos om het klimaat over eeuwen in kaart te brengen. Nu schreef hij een nieuw boek, gezien de actualiteit: Histoire humaine et comparée du climat. Een bestseller.

Voor de geïnteresseerden hier een beetje van zijn wijsheid.

In 1632 sterven enorm veel fransen en toch is de korenprijs zeer laag. De oorzaak waren de heersende pestepidemieën. De zomer was nl extreem droog, het nivo van de rivieren laag... en dus was het (drink)water erg vervuild. Een situatie die tot ernstige ziekten leidde. Dit soort "signalen" uit oude kronieken, kerkelijke registraties, notariële akten (handelscontracten) etc. werden voor Le Roi indicatoren voor zijn klimaathistorie. Hij ontdekte zo de "opeenvolging" van hete en ijskoude jaren. Ter illustratie: 1630/1631 waren extreem koud en nat (dus belabberde oogsten, hongersnood) en 1636 (zeer heet en droog), dus grote epidemieën. In 1787 e.v. herhaalt zich dit patroon en men beweert zelfs, dat dit (mede) aanleiding was tot de grote onrust (franse revolutie) van 1789.

Zo kwam onze Le Roi tot interessante reeksen van extreme jaren in klimatologisch opzicht en dat doet je wat relatiever denken over ozonlaagopeningen, ijssmeltgedoe en superhete zomers. Sommigen onder U weten ook van eerdere "ijstijden", periodes van enkele tientallen jaren soms waarin de winters zeer koud waren. Ze werden dan weer gevolgd door "normale periodes". Ook ons klimaat zwenkt en zwaait en dus is het niet eenvoudig trends te onderscheiden van de "toevallige bewegingen" in onze zomers en winters. De historicus kan dus ook wel eens "geruster stellen"(?).

Intussen stierven in de bloedhete zomer van 2003 duizenden franse ouderen en zwakkeren omdat..... ze in grote steden achterbleven (kids/huisartsen met vakantie en zo) en geen koelte konden vinden. De regering kreeg enorm op haar falie en de minister van "santé" moest naar huis. De regering strooide geld rond voor airconditioning in zieken- en bejaardenhuizen en de zwembadleveranciers boekten 50% hogere omzetten. De nieuwe hete zomer bleef geheel uit in 2004! De klimaatregelingsunits zijn nu in de ramsj te koop en de zwembadjongens liggen uithijgend praktisch stil. Dus toch weer eens "weinig nieuws onder de zon" en geen rampscenarios? We hopen het maar, want anders verdrinken de Ollanders nog massaal door stijgend water en drogen wij geheel uit door hitte en gebrek aan water. Waarom dus geen enorme "panamakanaal" gegraven van Noord naar Zuid met een paar grote planken erin? Of is dat nu net opnieuw de menselijke hoogmoed die de wereld verpest? Weet U het? Lees Ladurie, het stelt wat geruster.

## II. GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

THEMA : “ Botsing der godsdiensten en/of der culturen?

TER INLEIDING.

NIET-VREEDZAME COEXISTENTIES.

Op nogal wat plekken in de wereld is al enige tijd sprake van een opleving van religieuze/ethnische tegenstellingen. Dit overigens na vele eeuwen van steeds opnieuw opblazende strijd. Men bestrijdt en verjaagt elkaar en probeert met “fysieke” scheiding de spanning te verminderen. De westerse landen kennen dit probleem nog goed uit hun “koloniale perioden” . Toen werd de tegenstelling de kop ingedrukt door de derde, de koloniale bezetter. Nu moet het probleem alsnog worden gesetteld. Zie dit (onvolledige lijstje).

DE KOPTEN IN EGYPTE.

In de beginperiode van het christendom predikte St.Marcus in Egypte en mn in Assiout. Nu wonen er nog 7 miljoen kopten met hun paus Cherouda III. De naam egypte komt overigens van aiguptus(gr)/( werd koptisch, later Egyptisch).

De islam overvleugelde het land en onderdrukte de kopten. De 19/20 eeuw was hun gouden eeuw, toen beheerste ze de leidende politieke partij, de Wafd; groot voorstander van kerk en staat en liberaal. De moslims kregen in de 80-er jaren meer vrijheid om het opkomende communisme te keren. Dat leidde tot radicalisering op de universiteiten bij deze moslims. Vanaf 1990 is er een bloedige strijd geweest tussen christenen en moslims, symbool voor de strijd tegen Moebarak, groot tegenstander van de islamisering. De islamitische leider was dader van de eerste aanslag op het WTC in NY en zit aldaar gevangen. Na Luxor (1997) heeft Moebarak de radicalen fors onderdrukt en met succes. De kopten zijn cultureel en economisch erg belangrijk en voormannen in de industrie en financiële wereld.

DE MARONIETEN IN LIBANON.

Paulus deed veel aan de ontwikkeling van het christendom tussen Egypte en Klein-Azië. De islam drong het christendom daar terug bij de veroveringen van de arabieren. In Saoedi-Arabië werd het christendom verboden, niet in landen als Jordanie, Syrië, Palestina en Libanon. In het laatst land is de president zelfs grondwettelijk een maroniet! Libanon ontstond door toedoen van Frankrijk: men wilde een plek voor de aanwezige christenen creëren. Het franse protectoraat telde in 1932 400.000 christenen op een totaal van 780.000. In 1975: 2,4 miljoen inwoners en 50% christenen.

De sjiïeten (moslims) groeien er nu snel, zeker na de bloedige burgeroorlog tussen deze en de christenen. De Syriërs kwamen te hulp dwz hielpen de sjiïeten en bezetten een deel van het land. De christenen zijn geconcentreerd in en rond Beiroet op ca 1000 km<sup>2</sup>. De vroegere vermenging van bevolkingsgroepen is geheel gestopt.

SOEDAN: NOORD TEGEN ZUID.

Soedan is de scheidslijn van zwart en “blank” Afrika , dwz van het islamitische noorden en het christelijke zuiden (16% der bevolking). De burgeroorlog is er zeer bloedig en wereldnieuws. Meer dan 2 miljoen doden. Nu is de regering in meerderheid islamitisch wat de rust terug bracht. Het zuiden kreeg vooralsnog grotere autonomie en hoefde de charia (streng islamitische wetgeving) niet in te voeren. Het zuiden heeft de olie van dit land.

AMBON, INDONESIA.

De moorddadigste djihad speelt zich al lang af in ..... de Molukken. Meer dan 60000 doden en hondduizenden vluchtelingen. Christenen en moslims bevechten elkaar en verdringing elkaar. Een zeer oude haatgeschiedenis uit “onze” oude kolonie, die opnieuw wordt gevoed. De meerderheid van de christenen in 1970 is veranderd: bijna 60% is nu moslim. De hoofdstad Ambon is in een noordelijk islamitisch en een zuidelijk christelijk deel gescheiden.

## EEN STUKJE UIT HET "BREVIER" VAN DE SALAFISTEN (=de volgelingen van Moh.)

De orthodoxe volgelingen van Mohammed, de salafisten, kiezen voor strenge leefregels. Hun imams interpreteren de "poude" regels en vestigen nieuwe in deze moderne tijd. Hier een willekeurige bloemlezing van iemand die in de moskeeën toebehoorde in Frankrijk:

- Polygamie is een onvervreemdbaar recht van elke moslim, waar hij ook is. (intussen is dit al in enkele moslimlanden verboden cq beperkt).
- Vrouwen worden buitenshuis altijd begeleid door echtgenoot of een mannelijk familielid (bescherming= denk aan het chaparonneren uit de vroegere tijden in Europa).
- De man moet de vrouw desnoods dwingen haar hoofddoek te dragen. (sinds 2004 verboden in openbare instellingen in Frankrijk).
- Een moslim spreekt niet met de vrouw van een ander, en, raakt haar niet aan. Dat weet nu ook onze minister Rita V. Kwestie van respect (voor de ander) of van "disrespect"?

Nog wat uit de zg HARAM (= de verzamelde leefregels uit de islam.

- een moslim mag geen christelijk kerkhof betreden; ook niet bij de begrafenis van een dierbare.
- Bij ziekte mag geen dokter worden geraadpleegd of medicamenten worden geslikt. Allah alleen geneest. Komt ons in Nederland niet geheel onbekend voor en doet ook denken aan Jehova's getuigen etc.
- Een gelovige heeft geen hond. (Ik heb enkel katten dus loop geen gevaar).
- De huid van het varken mag voor kledingstukken worden gebruikt. U mag dus uw leren jasje aanhouden.
- Bij het betreden van een toilet spreekt men de volgende bede uit: Allah, bescherm me tegen de satan. Ga met de linkervoet "vooruit" naar binnen en verlaat de plek met de rechtervoet "vooruit". Nu begrijp ik het gemanoevreer beter in een openbaar toilet in Carpentras maar ik heb het zelf nog niet geprobeerd.
- Na het eten van kamelenvlees moet men onmiddellijk zijn handen wassen?

## DE TAAL VAN AL-QAIDA.

De boodschappen op tapes, internet en ook op schrift van Al Qaida zijn schokkend en vallen op door archaisch taalgebruik. Terug naar de middeleeuwen, naar de tijd van "onze" heilige oorlogen tegen de islamitische ongelovigen die "het graf van onze God bezet hielden".

Een bloemlezing voor de liefhebbers cq nieuwsgierigen:

Aanslag in Madrid maart 2004.

" Het doodseskader is het gelukt binnen te dringen tot het hart van de Europese kruisvaarders. Deze operatie "treinen des doods" is onderdeel van de verdediging van een oude rekening met Spanje (red.: verder "land van Tarik" = veroveraar van Andalusië genoemd), getrouwe van de VS in de oorlog tegen de islam. (red. de oorlogen tegen het islamrijk Al Andaluz in Zuid-Spanje door de christenen rond 1000-1500).

Ook brengen we alle moslims hierbij het blijde nieuws dat de operatie "de wind van de zwarte dood" in voorbereiding is. (red.: men weet niet wat exact hiermee wordt bedoeld; de zwarte dood was de benaming van de pest) Deze beoogde klap tegen de VS is nu in het finale stadium van voorbereiding".

Daar sta je dan. De boodschap eindigde met: "Jullie, jullie willen leven, wij willen de dood"!

Aanslag Istanbul maart 2004.

"Dat er maar drie vrijmetselaren gedood zijn ligt aan technische onvolkomenheden. Bedoeld was hen allen te doden".

Zawahiri in febr. 2004.

“Al Qaida leidt de heilige oorlog en verheft het bannier van de islam tegen de campagne van de zionistische kruisvaarders”.

Ben Laden na 11/9.

“Het gaat fundamenteel gezien om een godsdienstoorlog. Ik zweer voor God dat Amerika geen rust meer zal kennen tot de westerse legers der ongelovigen de gronden van onze heilige plaatsen hebben verlaten”. En :

“Zij die pretenderen arabische leiders te zijn en wier landen lid zijn van de VN zijn ongelovigen die de Koran onteren alsmede de traditie van de profeet”.

Abn-El-Zarquai (opgepakt in Duitsland 2003).

“Oh, Allah, dood de een na de ander en spaar niemand”. Ooit zij Simon de Montfort in Beziers in de kruistocht tegen de catharen: “Dood allen, God zal de zijnen hierboven wel herkennen”. En Beziers ging eraan, helemaal.

Tenslotte: De boodschap aan de franse regering na haar “hoofddoekjesverbod in 2004.

“Het franse verbod op hoofddoekjes is vergelijkbaar met het bombardement van Afgaanse dorpen, de vernieling van huizen boven de hoofden van hun bewoners in Palestina, het vermoorden van kinderen en het stelen van olie in Irak”. Vervolgens krijgt Frankrijk zijn plek “tussen de deelnemers aan de westerse kruistocht tegen de moslims”.

HET (rijke) ROOMSE LEVEN, .....DE ISLAM EN HET JODENDOM.

VOORAF.

-iets uit de koran:

“Zij die het jodendom aanhangen, zij die christen zijn of sabeër, zij die in God geloven en in het Laatste Oordeel, zij die goed doen: dat zijn de mensen die hun beloning van de Heer zullen ontvangen. Zij hoeven dus niets te vrezen. Zeg dus: .. Wij geloven in God die aan ons is geopenbaard, die is geopenbaard aan Abraham, Ismaël en Jacob en aan de stammen, dus aan hen die middels Mozes, Jezus en de profeten het woord hebben ontvangen van God. Wij (de islam) hebben geen voorkeur voor een onder hen; we zijn allen onderworpen aan God.....etc”. (gedeelte van Sourate 2 ,=vers 2).

-iets uit de bijbel:

“Uit eerbied voor Christus moeten sommigen onderworpen zijn aan anderen; de vrouwen aan hun man, zoals wij allen aan de Heer zijn onderworpen. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Dus, als de kerk zich onderwerpt aan Christus moet de vrouw voor altijd zijn onderworpen aan haar man”. (Uit de brief van Paulus aan de Ephesiërs).

- Nederland actueel.

Werkend aan dit stukje keek ook ik naar nederlandse TV. O.m. naar Het Elfde Uur, Barend/v.Dorp, Nova etc. Daar werden vele “ontdekkingen” gedaan, zoals de schok dat “gewone” nederlandse jongens fundamentalistische islamieten blijken te zijn. Zij zochten en .... ze vonden hun waarheid, maar wel in een “ander” geloof en cultuur. Dit keer waren het dus niet enkel K-marokanen. Voer voor .?...ja, voor ons allen, denk ik.

-Frankrijk actueel.

In Frankrijk deed de “Rekenkamer” recent ook een rapport over de integratie alhier verschijnen. Titel? “INTEGRATION: LE CATASTROPHE”. Spreekt voor een Ollander voor zich denk ik. Nu is er een groot debat in de franse media met kreten als: “Les Pays-Bas, laboratoire pour l'integration”. Dus jongens, doe je best!

VAN (EER)GISTEREN EN VANDAAG: een beetje historie.

Het gerommel in en tussen religies is niet van vandaag of gisteren; de historie staat er bol van. Allereerst stond ene JC tegenover zijn landgenoten, de Joden, vanwege zijn moderne, religieuze opvattingen! Islam en christendom stonden daarna ook (in 700, begin van de islam) tegenover elkaar mn in El Andaluz (Zuid-Spanje), dat 800 jaar lang een zeer bloeiend, hoog-cultureel moors rijk was. En ook in de kruistochten. Tegen de bezetters van het Heilige Land (islamieten), werd "een heilige oorlog" uitgeroepen door paus en (katholieke) wereldlijke heren. Alles duurde honderden jarig en verliep uiterst bloedig van beide zijden. De Joden werden al rond 100 na Chr. door de Romeinen uit hun (beloofde) land gegooid. Dat werd het begin van hun "eeuwige" diaspora. Vervolgens gooiden Spanje, Portugal en later Frankrijk ook alle joden uit hun grondgebied zo rond 1500; een tweede golf van verspreiding volgde. En de brandstapels knetterden.

Velen weten van de splijting in de katholieke Kerk in de 12/13<sup>e</sup> eeuw (Catharen Zuid-Frankrijk) waartegen ook een heuse kruistocht werd georganiseerd. Dat bleek enkel de opmaat naar nog grotere splijtingen rond Luther, Calvijn c.s. en ook de Camisards en Vaudois (Waldenzers) in Frankrijk. De Inquisitie vervolgde allen "in Gods naam" en ketteren werden gemarteld en verbrand: allemaal. Hier in de Provence, zijn nog vele tekenen van de jodenverjaging en kettervervolgving te vinden: en, die worden nu nog jaarlijks herdacht! Religieuze twisten/confrontaties waren er dus bij de vleet en ze waren steeds bloedig. Mensen reageren kennelijk vanuit "hun duisterste diepten", als ze zich in "hun" waarden en normen voelen aangetast of als ze hun "dagelijkse" leven zien kantelen.

Omdat vroeger religie zeer sterk met het bestuurlijk/politieke leven en het dagelijkse leven was "geïntegreerd", waren dit dus ook steeds "culturele" clashes. De latere scheiding van Kerk en Staat kwam er dan ook niet voor niets en ..... ook die kwam ook al niet zonder veel bloedvergieten tot stand. Frankrijk is niet zomaar het eerste land met een extra-wet op "opzichtige symbolen van religieuze aard"; in de wandeling "de hoofddoekjeswet" geheten. Ik heb de vertalingen gelezen van de boodschappen die Al-Qaida na aanslagen etc. publiceert. De gebruikte taal schokt je enorm, want het is LETTERLIJK het taalgebruik uit de tijd van de KRUISTOCHTEN; je weet niet wat je leest. (zie elders voor illustraties). En dat is echt geen toeval.

Voor de liefhebbers: DE drie de monotheïstische wereldreligies (Jodendom, Christendom, Islam) zijn al bij herhaling ook "intern" in stukken gescheurd; Orthodoxe Joden/Protestanten/Katholieken, Maronieten/Kopten en Sjiïten/Soennieten/Soufis (Islam) zijn er al meer dan 1000 jaar. Allemaal na (vaak forse) interne strijd over..... óf pure geloofsitems óf uitleg van het geloof mbt "het dagelijkse leven" oftewel de "te volgen" normen en waarden.

Wij woonden ooit in Bennekom en ik herinner mij dat aldaar, alles meetellend, circa 25 kerkjes van protestantse kunne bestonden. Zeer complexe verschillen zoals: + artikel 13, of – artikel 6 enzovoort. Ook fanatieke meningsverschillen. Wij "zuiderlingen" waren enigszins geschokt toen we daar plots "tussen" bleken te wonen! En de cultuurclash werd zeer expliciet toen ik op een zeer winterse dag, toen er een laag ijs op onze straat lag, de muziekboxen buiten zette en met water de ijsvloer perfectioneerde. Alles voor de schaatsende kinderen. Het was echter op zondag en dat hebben we geweten. Voor ons geen paradijs na ons verscheiden! We schreven: 1978!

De huidige terminologie als: "botsing der religies" danwel "botsing der culturen" worden door elkaar heen gebruikt. Dat is zeer begrijpelijk als sommige godsdiensten expliciet de cultuur vastknopen aan de religie. Helaas is te weinig bekend dat intussen vele landen met een "100%" islamitische bevolking ook "staat en islam" scheiden, zij het nog in wat mindere mate. In orthodox islamitische termen betekent dat overigens dat die landen "fout" zijn! Dus wees U bewust van de zeer felle INTERNE politiek/religieuze strijd die in landen als bv Egypte, Tunesië, Marokko en Algerije al jaren wordt gestreden. Deze strijd heeft in de Koran de naam "fitna": d.w.z. zelfs de profeet Mohammed sprak er al over in 650 n.chr.! In zekere zin strijden die landen dus een strijd, die ook wij nu voeren tegen de fundamentalisten in onze landen. Het illustreert nog even hoe gevaarlijk het is om "alles rond islam in de wereld" maar als EEN pot nat te zien.

Ik schrijf dit alles omdat het troost, want dat doet het niet, maar wel om te suggereren dat wij bezig zijn met iets dat je "groot maatschappelijk onderhoud" zou kunnen noemen. Dat leek eerst een exclusieve actie van JPB, maar nu zijn we er tot onze enorme schrik, allemaal dagelijks mee bezig geraakt. Het is kennelijk iets zeer menselijks en helaas iets terugkerends. Dus niet het feit DAT het gebeurt moet ons ongerust maken maar wel de (mogelijke) WIJZE waarop het zal verlopen. Je bemerkt het dagelijks: we zijn van hoog tot laag, alle routine/handigheid met dit soort processen kwijtgeraakt. Dus mensen, zoeken maar weer.

(Rooms) KATHOLIEK, ISLAMIET EN JOOD: een bloemlezing.

Wat volgt is geen inburgeringscurses, wees gerust. Wel is het een "dwars door het dagelijks leven" plaatje van de opvattingen/gewoonten in "de drie godsdiensten van het BOEK". Met opzet "dateer" ik de dingen ietwat bij de Roomsen (en soms ook bij de anderen), maar nergens schuif ik daarbij met meer dan 50 jaar! Ziehier mijn verzameling:

-Bidden. Dat doen moslims 5 keer/daags, en vrijdags samen in de moskee; de Roomsen (deden het) minstens drie keer daags, waarvan een keer tijdens de mis (zondags 2x mis+lof) en de joden dagelijks (naar keuze), en samen op de vrijdagavond (begin sabbath).

-Vasten: doen moslims een maand (ramadan), Roomsen zes weken en Joden regelmatig m.n. bij het Kippoerfeest.

-Positie van de vrouw: ondergeschikt aan de man bij de moslims en joden, tot voor kort idem bij de Roomsen, en nog steeds zo bij sommige ultra-orthodoxe protestanten. Dit is zowel in Bijbel, Koran als Torah expliciet terug te vinden.

-Kleding. Islamieten kennen veel kledingsvoorschriften, net als orthodoxe joden. Roomsen kenden die vroeger ook mn tav de vrouw en zeker in de kerk. (zie nu nog Zuid-Europa!)

-Voedingsvoorschriften. Aanwezig bij islam en (orthodoxe) joden en tot de apostel Paulus er bij de vroege christenen een eind aan maakte, incl. het kosjer eten!

-Geloofsdrang/missionering. Sterk bij de Roomsen, beperkter bij de Joden en niet al te fanatiek bij de Islam.

-Bronnen. "De" 10 geboden (van Mozes): allemaal. De bijbel: allemaal! De koran (de laatste!) enkel de islam. Maar wie de koran leest zal zijn ogen niet geloven, zo lijkt het op Nieuwe Testament etc.

-Besnijdenis (man): Islam, Jodendom en tot na Paulus ook de vroege christenen.

Vrouwenbesnijdenis heeft NIETS met de islam van doen: is enkel cultureel bepaald in een enkel land.

-Echtscheiding. Bij de islam en de joden "gewoon" wettig mogelijk. Niet bij de Roomsen (enkel in uitzonderlijke gevallen). Weer wel bij protestanten overigens.

-Huwelijk. Joden en Roomsen anti-polygaam. Moslims en Mormonen(!) polygaam. Maar in bv Tunesie is het wettelijk verboden, in Marokko en Algerije zijn er al grote restricties ingevoerd.

-Straffen. Bij allen is er de hel. Bij de islam bestaat de charia maw is er een religieus gebaseerd stelsel van straffen voor de "hele" maatschappij. Dat enkel in islamistische landen, waar "staatsgodsdienst is Islam" geldt. Maar NIET in de (ook vele) landen met meerderheid van islamieten! (wel in bv Mauretanie, Saoudi-Arabie, Afghanistan in de Talibantijd en nog enkele andere.).

-Liturgie. Joden en moslims hebben (net als protestanten) een uiterst sobere liturgie/ceremonieel. In een synagoge/moskee/prot. kerk wordt enkel gebeden/gezongen onder leiding van een voorganger. De roomsen zijn hier de uitzondering met een uiterst omvangrijk stel rituelen etc., vaak prachtig, maar "afkeuringswaardig" in de ogen van de anderen.

-Organisatie. De Roomsen kennen een opperhoofd en een zeer omvangrijke hiërarchie en instellingen. Dat is bij alle anderen fundamenteel anders. Daarom zijn er ook veel meer schisma's in de Islam, het Jodendom en de protestanten: geen hiërarchie, weinig centrale organisatie.

-Voorbehoedmiddelen. Verboden bij islam, roomsen en joden. De protestanten staan dit toe.



-Euthanasie. Verboden bij allen. Bij protestanten veelal aan de eigen beoordeling overgelaten.

-Ouders. Eert uw ouders bij allen. Sterk bij Joden, Islam en Rooms.

Tenslotte:

-Handschudden. Verboden bij orthodoxe joden, islamieten (in Nederland alleen in Tilburg) omdat huidcontact hebben met de vrouw van een ander echt niet kan! Dat is nog eens wat anders dan de Franse driedubbele bise, hein!

-Offeren/geven. Essentieel en heel precies geregeld bij de Islam en de Joden. Kent minder nadruk bij de Katholieken.

Eenieder kan uit deze bloemlezing concluderen wat hem zint. Maar onontkoombaar lijkt me dat er nogal wat overeenkomsten zijn/waren binnen de "drie grote religies". De verschillen liggen, op een uitzondering na, vooral in de "minder zware" punten. Dat is ook niet zo vreemd: eerst was er het Joodse geloof, met JC kwam het Christendom. Dit was een "evolutie cq correctie" op het Jodendom. De echte scheiding/tegenstelling begon pas met Paulus. De Christenen waren sterk expansief; toen de Romeinen Christen werden, waren de Joden als groep bedreigd. De Romeinen verwoestten dan ook de Joodse tempel en verjoegen hen. Een eerste godsdienstoorlog tussen deze monotheïsten? Daarna waren de Joden verspreid geraakt en dus als groep "mondiaal" onmachtig geworden. De Christenen daarentegen werden groot en machtig en "internationaal/globaal", samen met de Romeinen, kan je zeggen.

De Islam ontstaat via Mohammed in Mekka/Medina (Saoedi-Arabië) rond 650 na Chr. De facto is het een verder bouwen op de Joods-Christelijke religieuze lijn. Ook de Islam werd snel machtig en groot, maar wat meer lokaal. Om deze redenen zijn Islam en Christenen (en later Rooms-Katholieken) de echt aan elkaar gewaagde "tegenpolen" in de monotheïstische wereld geworden. Het is dus altijd meer "God tegenover Allah" dan "God en Allah tegenover Jaweh" geweest.

Kenners beweren ook dat de Katholieken zich sneller ontwikkelden en aanpasten, omdat ze in zoveel verschillende culturen waren gevestigd! Aanpassen of "sterven", dat gold altijd al voor grote mondiale organisaties. De Katholieken zijn tot op vandaag ook de enige echt centralistisch georganiseerde monotheïstische godsdienst ter wereld. Sommigen zeggen wel dat de lage organisatiegraad en het ontbreken van centrale religieuze leiding, de oorzaak zijn van de "achterstand/achterlijkheid" van de huidige Islam. Ook de relatief lokale en beperkte spreiding (midden-Oosten, Verre Oosten, Magreb, Turkije en ten noorden daarvan) heeft er mogelijk ook toe geleid dat er minder noodzaak tot aanpassing aan verscheidenheid in culturen was. En nu de Islam midden in het moderne Westen is geland, is het botsen geblazen met een "wezensvreemde" cultuur.

Wij moeten ook niet overslaan, dat de Islamlanden bijna allen "onze" kolonien waren. Toen werd er "vreedzaam naast elkaar geleefd" maar dat dan wel "binnen de kolonie", waar de Christenen duidelijk de bazen waren! De uiterst beperkte investering in onderwijs in die landen, is nu een vervelend punt bij het "integratieproces". In zoverre zijn wij dus betrokken bij de bestaande "achterlijkheid" en de (geestelijke) armoede van de Islamlanden.

#### WAT ZOU JE UIT DIT ALLES KUNNEN DESTILLEREN?

Bij mij kwamen uit het voorgaande de volgende gedachten op, die mogelijk ook nu betekenis kunnen hebben:

- Duizenden jaren was religie (sterk) verweven met staatkundig en dagelijks leven. Scheiding van Kerk en Staat: 1792 bij de Franse revolutie begon het (pas). En sinds goed 100 jaar kennen we ook het VERBIEDEN van religies door de staat: sinds Marx en het communisme. Dus het evolutionaire proces neemt nogal wat tijd, nu dus ook voor de Islamitische wereld. Ook weten wij nog goed hoe vaak de religie de "verlichting en de wetenschap" in de weg stond: Copernicus en anderen werden zwaar gestraft voor hun inzichten door... de kerk!

- Meer dan 2000 jaar was/is er al sprake van een (machts)strijd/concurrentie onder de drie monotheïstische godsdiensten. Dat troost niet, maar geeft inzicht.

- Een multiculturele maatschappij komt niet tot stand door politieke statements en opvattingen/hobbies, maar enkel in “culturele confrontaties”, dagelijks, en “in de buurten”, m.n. bij de onderlaag van de bevolking. “ Integratie/assimilatie” lopen kennelijk verkeerd als het tempo/de massaliteit van de confrontatie (=immigratie) te hoog zijn. Mensen veranderen in diepste wezen slechts zeer langzaam. Als je dat proces bruskeert, raakt men in onzekerheid en angst en komt vervolgens in gevoelens van afwijzing en haat terecht. Helaas zijn de VS, immigratieland bij uitstek, geen “voorbeeld” geweest voor Europa. (NB: na hun strijd met de indianen natuurlijk!)
- In Nederland zijn er ca 2 miljoen moslims, waarvan enkele honderdduizenden in Nederland zijn geboren. Niet echt meer/minder dan in Duitsland/Frankrijk/België etc. De klok kan niet worden teruggedraaid, het ontstane probleem is er en moet met alle middelen ter plaatse worden opgelost. Je kan het probleem echt niet even exporteren!
- Het zal lang gaan duren. Er zullen nog vele fouten volgen en slachtoffers vallen. Dat is de “normale” tol van politieke (menselijke) vergissingen! Zie ook vuurwerkrampen, Betuwelijn, etc., even kijkend naar een heel andere kant. Het komt nu aan op de tijd nemen, op deskundige procesbeheersing, goede informatie en het erkennen van gemaakte fouten. En dat dan hopelijk van “beide” kanten. Dus niet opnieuw knelpunten onder het kleed vegen (politiek en pers!) maar “boven tafel” brengen/houden en open discussie voeren. Mooi of niet zo mooi doet er , denk ik dan, maar weinig toe.
- Intussen moet natuurlijk alles worden gedaan om de gekken/de fanaten een dikke stok tussen de wielen te steken. Zonder pardon: fout is fout. Een radicale moslim is even link als radicaal rechts/links; en een kerk brandt even goed als een moskee. Geen eigen rechtertje spelen, want daar beschuldigen we “de anderen” toch van?
- En nodig uw moslimburen eens thuis uit (niet op vrijdag en niet tijdens de ramadan) en laat hun zien dat ook wij gewone mensen zijn, die fouten maken, maar ook willen leren. Ik zag op TV dat drie hollandse mensen tgv Sinterklaas de schoenen van alle moskeebezoekers vol snoepgoed deden. En, hoe de uit het gebed komende moslims zeer prettig verrast waren, zelfs tranen in de ogen! Dat troost dan weer. Bravo voor deze Hollanders. Tip voor U: Kerstmis komt eraan.

Alemaal gemakkelijk opgeschreven denk je dan; doe het maar eens! In Frankrijk en Duitsland is het “integreren” nu ook in de hoek van maatschappelijke ongelukken neergezet. Dus is het kennelijk ECHT moeilijk.

De realiteit (en ook historisch inzicht) doen concluderen, dat er een lange periode van “leren” is aangebroken. Leren gaat nooit zonder “ongelukken” , onzekerheid en narigheid. Als alle soorten gelovigen zouden vluchten in “hun” godsdienst, maar dan op de goede manier, zal de naastenliefde die aldaar op een gelijke manier gepredikt wordt, een deel van onze hoop moeten zijn.

Laten we ook af en toe “slechts” 50 jaar terugdenken. Toen ging het bij “ons” en zonder islam etc., enorm verkeerd. Ook toen zagen we strijd tussen “godsdiensten/ideologieën” en we zagen HOE die strijd uiteindelijk werd gevoerd. Tientallen miljoenen medemensen moesten het leergeld persoonlijk betalen, en met hun leven. Daarna was er de “koude oorlog”; wederom verkettering over en weer van politieke ideeën in oosten en westen.

Dus we kunnen echt weten wat er kan gebeuren als foute ideeën, politieke leugens en..... economisch zwaar weer SAMENTREFFEN: ellende is dan ons deel. Niemand wilde dat toen en ook nu niet: maar hoe houden we “onzelf” dan tegen?

Ons tijdgewricht is een testperiode geworden voor optimisme en pessimisme. Ik ben nog bezig mijn keus te maken. Vooralsnog is er voor mensen met historisch/maatschappelijke belangstelling een zeer boeiende, spannende periode aangebroken. Daarbij wenst men elkaar gewoonlijk maar succes toe.

En ik kan enkel eindigen met: zo waarlijk helpe ons God almachtig!

### III. WAT ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

Wij woonden in de Provence al op een viertal plekken. Enkele jaren naast een kleine wijnboer, waarmee we veel optrokken en waar ik mijn handjes in het wijnbedrijfje kon laten wapperen. De familie was qua samenstelling en achtergrond een verhaal op zich en de temperamenten van de betrokkenen waren ver van "hollands cool". Dat betekende dus vaak "huilen" maar ook veel lachen. Zo ontstond "Kast op de trap", echt gebeurd en al eens eerder "gepubliceerd". Ik hoop dat het U minstens een glimlach zal ontlokken. Dat heeft U nodig.

#### EEN KAST OP DE TRAP (1998).

Het is zondagmiddag en een paniekerige Jeanne, onze buurvrouw van het Domaine de la Casque is aan de telefoon. Ze stottert dat ik onmiddellijk moet komen, want Lucien, haar man, zit zwaar in de problemen.

Als goed buurman storm je dan naar buiten, springt in je auto en rijdt overdreven hard naar het Domaine. Aldaar komen de drie honden me blaffend begroeten, maar daarvoor heb ik nu geen tijd.

Ik ga naar binnen alwaar Jeanne me alleen in de hal ontvangt. Het ontbreken van Lucien doet mijn ongerustheid echt toenemen. Een begroeting zit er niet in: ze heeft haar ogen wijd open gesperd en wijst met haar vinger naar boven dwz naar omhoog over de oude wenteltrap. Dus ij ik naar boven en.... wat zie ik nou toch? Een grote oude provencaalse kast verspert de wenteltrap, ze zit klem tussen muren en leuning en wordt aan de achterkant wanhopig vastgehouden door Lucien, die het zweet op zijn gezicht heeft staan.

Geheel verbaasd zeg ik tegen hem: Mais qu'est-ce que tu me fait Lucien?, en grijp meteen aan de andere kant de kast mee vast. Hij zegt met duidelijk ademtekort en terwijl hij de kast vastklemt, dat hij dit enorme houten gevaarte samen met Jeanne naar beneden wilde verplaatsen. Voor ik het kan opmerken, hoor ik hem in alle deemoed al zeggen, "dat het natuurlijk zo niet moet" en "dat hij het ding eerst had moeten demonteren". Maar ja, geen tijd en zo en ook nog enige onenigheid over de inrichting en dus had hij het monster maar ongedemonteerd over de trap laten zakken. En, merde, toen zat het ding plots muurvast geklemd en toen hij er eens flink aan rukte donderde een stuk van de achterwand ongevraagd naar beneden en viel naast de oliekachel, alwaar hond Melchior van zijn rust placht te genieten. Deze laatste was geheel ontdaan afgenoekt en sindsdien niet meer teruggezien!

Wat nu gezongen? Onder toezicht van de bleke Jeanne bespreken we de mogelijkheden en concluderen dat er niets anders op zit dan het gevaarte ter plekke, OP DE TRAP DUS, alsnog te demonteren en stukje voor stukje naar beneden te brengen. Dus eerst wat gereedschap gehaald.

Het valt om de donder niet mee. Want een klemzittende kast zit tenminste vast zolang je er niets afhaalt. Doe je dat wel, dan krijgt de zwaartekracht weer vrij spel krijgt op de trap. En ik sta onder de kast, dus op de route die de zwaartekracht de hele of de halve kast zal doen nemen, als Lucien de macht over het krenge verliest. En dat is niet onwaarschijnlijk, want hij houdt het ding nu al meer dan een half uur lang vast.

Zeer voorzichtig wordt allereerst de kop losgeschroefd: ik schroef en Lucien houdt vast (zegt hij). Bij het laatste stukje schroefdraad geschiedt het onvermijdelijke: de kop schiet los, Lucien kan het niet houden, roept "putain" en .... de kastkop dondert met luid geraas naar beneden. Ik ben achter de zijwand weggedoken en zie dit fraaie onderdeel, vier meter lager, op de vloer smakken. Hond Melchior die weer alle moed had verzameld en net voorzichtig terugkwam, schrikt zich lam en spurt nu met ongekende snelheid ver, ver weg van deze onheilsplek. Jeanne die ook de dans is ontsprongen roept "Oh non, oh non, quel catastrophe" en tracht de nu echt gedemonteerde kop weer wat samen te stellen. Brandhout dus!

Ondanks het verlies van veel moed en vertrouwen gaat het "trapteam" verder met de labiele demontageklus. Nu is een zijwand aan de beurt. Wijzer geworden pak ik het ding met een hand stevig mee vast, terwijl ik met de andere de bout losdraai. EN HET LUKT. De zijwand

komt eraf en ik draag het ding naar beneden alwaar een gelukkige Jeanne het onbeschadigd overneemt.

Haar glimlach geeft me moed, maar dat duurt maar heel even. Ik hoor boven me geschuur, Lucien roept "oh putain, putain" en jawel hoor daar komt de rest van de antiek.

Ik sprint met Jeanne door de hal de kamer in en de stoffelijke resten van de erfenis van Lucien's moeder landen met oorverdovend gekraak op de oude maar keiharde tegelvloer. Nu is het echte antiek, geen discussie meer mogelijk.

Grote verslagenheid in het reddingsteam is het gevolg. We kijken vol droefenis naar de nu zeer hanteerbare kastresten en Lucien verwenst zichzelf en zijn lichtzinnigheid.

Ik moet helaas konstateren dat mijn buurmanshulpactie maar een mager resultaat heeft gehad. Goed, men kan weer gewoon de trap op, Lucien kan zich weer vrij bewegen, maar hoe dan ook er is een kast minder op het Domaine de la Casque.

En, hond Melchior heeft een lichte shock en zal naar de veterinaire moeten.

Na enkele minuten is de grootste droefenis overwonnen en we ruimen de stoffelijke resten op. Maar als Jeanne voorzichtig aan Lucien voorstelt de resten naar de ebeniste te brengen voor reparatie, doet zich bij hem de finale ontploffing voor.

Het is de hoogste tijd om naar huis te gaan. J'embrasse Jeanne en geef Lucien een hand. Au revoir et a bientôt!

In de auto kom ik niet meer bij van het lachen, al voelt dat niet helemaal netjes.

Deze pret gaat het verlies van de waarde van zo'n antieke kast toch ver te beven, of niet? Ik weet het niet. In elk geval zijn er in de antiekstad L'Isle sur la Sorgue genoeg antieke kasten te krijgen, over enige tijd misschien ook die van Lucien.

En nu maar hopen dat ik nooit uw buurman wordt!

Leon.