

LEZERSSERVICE "LE PROVENCAL".

EDITIE: 01-05

VOORAF.

Een excellent jaar voor U allen! Moge 2005 niet alles bevatten wat we vrezen, maar wel de helft van wat we graag willen. Bij deze derde editie van mijn "experimentje" dank ik allen die positief reageerden dat geeft plezier en moed om verder te gaan. Ook ontving ik al enkele wensen bv om ook wat te doen aan "couleur locale". Gaarne zal ik in het vervolg wat proberen te doen aan "Mormoiron en omgeving". Voor hen die nu zeker weten dat hen de tijd (of de lust?) ontbreekt om te lezen: geef een seintje en ik verlos U van mijn SPAM. Ik ga vooralsnog met plezier verder. Veel plezier dus.

INHOUDSOPGAVE:

Deel I: L'EXCEPTION FRANCAISE.

Citaat

Uit de franse pers.

Doping bij het management.

Question pour un champion

Frankrijk zoals gezien door The New Yorker.

Ondergang van het frans als wereldtaal

Deel II: GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

Thema: China en een beetje India.

-Voorafjes:

China voor beginners

Citaten van kenners

China zit in de olie.

Een chinees in Parijs

Een bezoekje aan Wu Han.

De chinezen winkelen in het westen.

-Piece de resistance.

Der Sprung des Drachens.

-India.

Boek uw vakantie in India.

Deel III: ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

Le Porchiste.

I.L'EXCEPTION FRANCAISE.

EEN CITAAT:

“Politiek zou geen beroep moeten zijn. Het zou enkel door gepensioneerden moeten worden beoefend , want alleen zij hebben er tijd genoeg voor en, Ze weten waarover ze praten”. Deze bemoedigende gedachte is van ene Serge Dassault, 79 jaren, nu gepensioneerd en rechtse senator . En groot-aandeelhouder van Dassault Aviation. (Uit: Le Point, dec. 2004).

UIT DE FRANSE PERS: Bij het verscheiden van “onze” prins Bernhard.

Na de drugs, de euthanasie en politieke moorden was laatst een kop in de Figaro: “De posthume bekentenis van het aannemen van steekpenningen (hier “pots de vin “ geheten) door “le prince de Pays-Bas”. Men meldt verder dat deze bekentenis hard aankwam in Nederland en dat ze de monarchie ernstige schade toebracht.

Over zijn twee clandestiene dochters geen woord. Want elke franse hotemetoot wordt geacht diverse maitresses te hebben en dus ook zo af en toe enkele “bastaards”. Dat is van de huidige president JC een publiek geheim en de bastaarddochter van Mitterand is al een bekende schrijfster in Frankrijk. En eigenlijk rekent men dit soort gedrag tot de standaards voor politici c.s. en is af en toe in de kassa graaien ook heel acceptabel. Nu meldt men dus ietwat getroost, dat dit dus ook voorkomt “in de beste europese monarchale families”.

Een ander excentriek fenomeen is hier dat een politicus ook regelmatig moet publiceren.

Vele presidenten c.s. schreven/schrijven boeken. Jospin natuurlijk, maar ook Sjaak C. (hiervan gaat het gerucht dat hij een ghostwriter inhuurde). Het laatste is van Dominique de Villepin ex-minister van Buitenlandse Zaken en nu van Binnenlandse Zaken. Zijn boek; De haai en de meeuw is een waar stuk poëzie en daarnaast een fantastische analyse van ons huidige geopolitieke tijdsgewricht. Lees je ademloos: c'est genial!

Zo gezien wordt ook Holland een steeds minder saai landje. Er is dus eigenlijk best hoop uit te putten m.b.t. de europese integratie, toch?

DOPING BIJ HET MANAGEMENT.

Het blad L'Expansion wierp een blik in de medicijnkast van franse managers. Het is al bekend dat de fransen zeer veel gezondheidschemicaliën consumeren: ca 7/8 keer zo veel als in de polder! Nu wordt dat weer eens bevestigd door het geconstateerde gedrag van the french bosses. Zie hier enkele uitkomsten:

-bij het begin van de werdag staat een vitaminencocktail op het menu aangevuld met een Prozacje tb.v. “un jour en rose”.

-voor de eerste vergadering een “kleintje Betablokker” ; dat maakt je “très Zen”.

-bij overwerken: een oppeppertje erin.

-bij het slapengaan: een pilletje voor snel inslapen en ... eentje voor het doorslapen. (over evt. viagra gebruik wordt niet gerept).

Ja, zo gaat dat bij ¼ van de franse managers. Internetwinkelen is daarbij echt gemakkelijk; je omzeilt daarmee de dokter. Achtergrond? “De huidige managers accepteren hun eigen grenzen niet meer; beter, sterker en mooier is het devies”. Omdat wijn niet tot de schadelijke stoffen behoort in Frankrijk, wordt die hier niet genoemd. Dus tel er, voor mijn rekening, nog maar een ¾ litertje rood bij. Het schijnt dat eea niet zo goed is voor hart en vaatjes en ook kan leiden tot psychologische problemen.

Dit gelezen hebbende is verder elke puls om nog eens “managerial te vlammen” bij mij totaal onderdrukt. Immers in mijn tijd was management nog: “getting things done trough people” en niet “getting things done trough chemicals”.

FRANKRIJK ZOALS GEZIEN DOOR “The New Yorker”.

The New Yorker is een democratisch blad en heeft traditioneel altijd een zwak gehad voor La Douce France. Dat blijkt nu te veranderen tot grote ontsteltenis van diverse fransen. In dit blad was in november jongstleden namelijk het volgende te lezen:

-“de fransen blijken nu ook al incapabel om hun integratieproblemen te regelen en de wet op de hoofddoekjes is een krachteloos gebaar in de richting van het opkomend islamisme”.

-“de president van de islamitische organisaties in Frankrijk is een weinig aangenaam persoon die de humoer van de gemiddelde marokkaan mist maar wel alles heeft van de arrogante franse burokraat”.

-over Jacques Chirac schrijft men: “ de theoreticus van de multipolaire wereldorde” en “elokwent maar beschuldigd van corruptie” en “ de vrouwen houden van hem, behalve zijn eigen Bernadette, die daartoe opgeroepen door journalisten, verhaalt over de ntrouw van haar echtgenoot”. Hun Clinton hebben ze dus snel vergeten?

Dit ogenschijnlijk wat onnozele, badinerende geschrijf is helaas toch illustratief voor de snel vergrotende kloof Frankrijk – VS. En nu doen de laatste fans van Frankrijk ook al stevig mee in het koor van de “afschieters”. Weg atlantisch bondgenootschap, na De Gaulle nu ook met Chirac.

ONDERGANG VAN HET FRANS ALS WERELDTAAL?

Unesco zegt dat in 2015 50% van de wereldbevolking engels zal spreken, zo'n 3 miljard personen dus. De groeiers? Chinees, Arabisch en Spaans. Zo moet ik in mijn nadagen helaas constateren dat mijn liefde voor de franse taal een stuk museumgedrag zal gaan worden. Troost? Het is nog niet zover ende fransen zijn de snelst groeiende bevolkingsgroep in Europa! En, wees nou eerlijk, wat moet je nou met nederlands buiten Nederland? Behalve de vlamingen en enkele nakomelingen van de boeren in Zuid-Afrika (die wij ook nauwelijks verstaan) is er geen woord ollandais te horen op onze aardkloot.

Wist U overigens dat in Colombey-les-deux-Eglises, waar Charles de Gaulle begraven ligt, ooit een relatief stevige invasie van limburgse boeren plaatsvond? Dat was in de jaren 40-50 toen sommige boeren zich al wat “te beknot” voelden in Nederland. Enige overblijfsel wat wij, bij een bezoek aldaar constateerden, waren de namen op sommige deuren; zoals Smeets en Houben. Onze verbazing was groot en door ons geïnterviewde autochtonen bleken ollandse allochtonen te zijn, die geen woord nederlands/limburgs meer spraken. Geslaagde integratie zeg je nu dan. Dus: kijk in uw stamboom, u bent franser dan U denkt!

“QUESTION POUR UN CHAMPION”: DE QUIZZ VAN JULIEN.

Al 9 jaar zien wij, zoals vele fransen, elke avond om 18.15 uur DE quizz van Frankrijk. Julien Lepers, die “Question pour un Champion” al 20 jaar doet, is een relikwie van het franse quizz-amusement. Hij ontvangt elke keer 4 kandidaten; zij strijden in drie ronden waarbij steeds iemand afvalt. Win je, dan kom je terug, max 5 keer. Dan is een bedrag + enorme jackpot voor jou en, vooral, de eeuwige roem. Want een winnaar van “Question pour un Champion” is beroemd in zijn omgeving; c'est sûr.

Waar het over gaat? Over “weten” en dan wel op zo'n beetje alle terreinen: van historie/godsdienst tot de keuken, de patisserie en andere lekkernijen. En het is bepaald niet suf, je moet echt iets weten om te kunnen winnen. De voorronden zijn er dan ook om flink te ziften. En dan zie je s'avonds 4 deelnemers uit werkelijk alle lagen van de bevolking, van universitair opgeleiden (w.o. veel medici) tot handwerkslieden en ambtenaren, de intellectuele strijd aanbinden. Opvallend “gelijk en naast elkaar en zonder “nuffig” gedrag zo van hoger over lager of zoiets.”Dus zoals het devies zegt: Liberté, Egalité en Fraternité (oftewel: L E F , afgekort).

En onze Julien braakt de “questions” in een moordend tempo uit. Het duurt maanden voor je het als “étranger” een beetje bij kunt benen; maar het is DE leerschool om die gehaaste fransozen te kunnen begrijpen en ook het snelspreken onder de knie te krijgen. Want, hier zijn nogal wat francais (m.n. dames), die een “mitrailleuze velocité” laten horen als ze met je converseren. We schatten het tempo op wel drie keer zo hoog als het praten van de doorsnee-ollander (uitzonderingen daargelaten).

Dit dagelijks meequizen, leerde ons ook veel over de franse ziel. Zoals dat: “weten” hier enorm belangrijk is (kenmerk van het schoolsysteem), dat winnen dat mogelijk nog meer is (ligt in het verlengde van de franse individualiteit en soms arrogantie) en dat echte stomme

antwoorden geven als een enorme afgang geldt. Dus is deelname aan dit gebeuren redelijk riskant te noemen, en daarom staat het ook in zeer hoog aanzien.

In Frankrijk zijn er duizenden clubs van vrijwilligers die dit quizzje wekelijks spelen en die zichzelf trainen om ooit op de Télé mee te mogen doen. Geen modieuze bevestiging hoor: dit fenomeen is al 20 jaar razend populair. En de varianten zijn onuitputtelijk. Onze Julien organiseert een kampioenschap voor middelbare scholieren, voor prestigieuze universiteiten zoals de Polytechnique (DE TH van Frankrijk), Saint Cyr (DE officierenopleiding van Marianne) en Ponts et Chaussées (de weg/waterbouwersclub van la douce France). Ook is er de internationale quizz voor de "francophonie" (= de verzameling aan landen/regios/volken die het frans adoreren) en waar de nationaliteiten in het frans (!) tegen elkaar strijden. Wel België natuurlijk (en niet Nederland), wel Afrika (en niet de VS), maar ook Madagascar, Polen, Roemenië etc!. Julien is een strijder voor de verbreiding/handhaving van het frans in de wereld en is daarom ook zeer geliefd bij presidenten en premiers van dit land.

Julien is ook enorm autoritair en bitchy en het lukt hem zelden om zijn anti- en symphatiën voldoende te onderdrukken. Ook een hoekje uit de franse ziel weten we inmiddels. Maar hij doet zijn job fenomenaal en is ongekroond koning van dit genre TV.

Ons prestige steeg bij de franse vrienden en kennissen enorm toen wij loslieten "adepten van Julien" te zijn. Na stomme verbazing, vroegen ze vervolgens wat stotterend (na onze terloopse mededeling) of het ECHT waar was en hoe we DAAR nou weer aan kwamen.

U begrijpt het al: dit zijn zo onze trucs op het taaie integratiepad! En het bleek steeds een echte smasher te zijn. We bevelen dit dan ook steeds aan bij de andere étrangers, die we hier in aanzienlijke hoeveelheden en in veel nationaliteiten (leren) kennen. Zij plukken er ook de vruchten van, zij het, (net als wij), pas na maanden van grote inspanning en ontmoediging.

Na dit verhaaltje begrijpt U nu feilloos wat mijn laatste streven op het integratiepad nog is. Juist, EEN keertje meedoen aan "Question pour un Champion". Niet voor de eerste maar mijn part voor de tweede plaats, want dat maakt me als Hollandais in Frankrijk al onsterfelijk. Het Legion d'Honneur is dan wel het minste wat Sjaak me kan opspelden. Dus zit ik dagelijks in werkhouding te kijken naar Julien en zijn gasten en merk dat het nog steeds beter gaat. Ik betrap me er dan wel eens op dat ik me begin te gedragen als Julien, als er weer iemand "une bêtise" maakt. Dan roep ik ook uit: "Mais non, monsieur, ne me dit pas ça, monsieur"! En ik schijn dan ook al zo intens afkeurend daarbij te kijken. De allerlaatste geste van diepe afkeuring van Julien ben ik nog aan het oefenen. Hij kan op onnavogbare wijze de kaartjes waarop de vragen staan, uit zijn handen doen "wegschieten" als iemand het te bont maakt. En dat valt mij nog niet mee, maar ik hou U op de hoogte van mijn vorderingen.

II. WAT GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

THEMA: China en.... een beetje India.

"VOORAFJES".

OVER CHINA.

-LAATSTE NIEUWS.

Sjang-Hai verdringt Rotterdam van de eerste plaats en is nu DE grootste haven van de wereld. Jammer maar niet te schokkend denk ik dan. Maar dan lees ik verder en verneem dat China zijn havencapaciteit zal VERDUBBELEN tussen nu en 2010. Dit om de enorme in- en uitgaande goederenstromen te kunnen verwerken. Niet verwonderlijk voor een land dat nu al 20% van het de wereldproductie aan goederen en diensten voortbrengt. Op weg naar veel meer.

-CHINA (Chinees?) VOOR BEGINNERS.

China is voor velen nog enkel iets geheimzinnigs, ver weg, veel bewoners, armoedig. Dus een soort ontwikkelingsland met veel problemen en weinig te lachen. Ook niet al te belangrijk

dus. Maar steeds meer hoort men over de razendsnelle economische ontwikkeling in dit land en iedereen ziet de vele producten met opschrift: Made in China.

Als het ook bij U ongeveer bij dit globale beeld is gebleven: dan snel even bijtanken. Anders riskeert U dat de bewegingen van onze wereld U al snel zullen gaan verbijsteren.

-CITATEN VAN "KENNERS".

"Als China ontwaakt, zal de wereld beven" ; Napoleon Bonaparte (1805).

" Mann bemerkt einer gewissen China-Besoffenheit"; Ex-minister Graf Lambsdorf (Du; 2004).

Nog enkele citaten van topjournalisten tijdens het Economisch wereldforum in Davos (2004);

. Op welke markt mag/kan niemand ontbreken? Op de chinese!

. Wie houdt de VS-economie draaiende? China! (financiert n.l. het amerikaans begrotingstekort)

. Wie is DE lokomotief die nu de groei van de wereldeconomie trekt? Ch....

. Wie is nu al DE concurrent van de supermacht VS in de wereldpolitiek? C...

Deze bloemlezing is maakt mogelijk wat nieuwsgierig, dus tijd voor meer informatie en inzicht?

De gigantische omvang van dit land en vooral de enorm grote en ... vooral gevarieerde ontwikkelingslawine, maakt het SCHETSEN van een passend beeld erg moeilijk. Het kan dus niet "effe en snel". Dus kies ik voor het schetsen van een paar (voor mij en anderen) grensverleggende en/of beeldbepalende onderwerpen/gebeurtenissen.

-CHINA ZIT IN DE OLIE.

De olieprijs breekt alle records. Al Quaida, Irak natuurlijk. Maar er is ook iets heel nieuws: China is al s'werelds tweede olieverbruiker, na de VS, dus VOOR Japan, Europa etc. En hun oliehangar groeit explosief; gaat gelijk op met hun economie,- die sterk olie-afhankelijk is. Wat erger is: net zoals de VS, Japan en Europa heeft China zelf maar een pietsie olie, een paar procentjes van de wereldvoorraad. Deze "eigen olie " wordt razendsnel weggepompt in deze dure tijden. Iemand rekende uit : ALS China arriveert op het welvaarts- (en olieverbruiks)nivo van de VS is de hele huidige wereldproductie niet genoeg voor onze ijverige gele broeders! En dan moet je niet denken aan de buur van China: India, ook geen kleintje!

Wij hebben een probleem met ons voor te stellen "hoe groot" China eigenlijk wel is. We weten dat de VS de omvang hebben van Europa dwz beiden ruwweg 300 miljoen inwoners. We weten ook dat de VS economie vooralsnog de machtigste ter wereld is. Wat niet zo vooraan in ons hoofd zit is dat China binnenkort DRIE keer de omvang zal hebben van de VS en Europa samen! Tel India even "bij China" en we komen aan 2,5 miljard mensen oftewel 5X de som van Europa en de VS (de huidige economische macht "by far").

Natuurlijk zegt dit koppentellen nog niet zo veel: DE vraag is wat "die koppen" (gaan) doen en denken! Dus daarover nu wat meer.

China is GROOTinvesteerder in vele olieproducerende landen! Men heeft zeer goed door, (zoals in het westen), dat de olie "elders" zit en dat vooralsnog geldt: wie "de olie" KRIJGT, heeft de groeivoorsprong.

De chinese diplomatie draait (in stilte) op volle toeren en ze gedragen zich als wij. Dus strooien ze met samenwerkingscontracten (zoals Shell, Total, etc.) in olie-exploitatie en ook met technologische hulp op NUCLEAIR gebied aan landen als Iran en... Saoudi-Arabië. Dan slik je even. En dat doe je nog eens als je begrijpt dat China op nucleair gebied minstens zo goed is als Frankrijk, "vroeger" DE kerncentrale-expert in de wereld! En echt slikken is het als je hoort dat vele politiek-economische experts fors aandringen om de chinezen "garanties" op olie te geven, zonder die gevaarlijke cadeaux.

Want wij alen weten het; de wereldolievoorraad ligt voor 90% in het Midden-Oosten Saoudi-Arabië, Iran en ...Irak zijn de groten. En het verhogen van de PRODUCTIE is lastig zegt men: het kost (teveel?) tijd om de pomp- en raffinagecapaciteit flink te vergroten want men moet nu dieper dan 4000 meter om lekker door te kunnen pompen. Dat vereist nieuwe

technologie en veel gevaarlijker gepomp. En wie weet nou zeker of de OPEP-pers wel zo snel omhoog willen pompen als "wij" vinden dat MOET?

Iemand zei : olie bezitten is macht, olie nodig hebben is afhankelijkheid en (genoeg) olie kunnen krijgen is voorsprong in de ratrace. Natuurlijk hoor ik U zeggen, we vinden er wel wat op met wind, zon, waterstofmotoren en "what have you". Ongetwijfeld zeg ik dan, maar DE vraag is nu echt : kunnen/zullen we snel genoeg kunnen "omschakelen" om de snelle oliehoonger hoe dan ook te kunnen bevredigen? Het kan "even" erg druk worden aan de wereldoliepompen, vrezende velen.

Over de massale run op de Chinezen door westerse regeringen en zakenlieden spreken we elkaar later nog. De Duitsers en de Fransen struikelen in Peking over elkaar heen tot grote pret van de Chinezen. Iedereen heeft "pretcontracten" in de binnenzak van bedragen als "900 miljard (pardon?)" en strooit met liefs en cadeaux. Onze Sjaak was 5 dagen in China vorige maand met een Airbus boordevol zakenvolk, Chateau Petrus en natuurlijk Moët et Chandon. En deze Europeanen doen "het" vooral NIET samen in Peking; een zeer duidelijke bijscholing dus voor de Chinezen aangaande de kracht van het "oude" Europa. Wordt vervolgd dus!

Dus mijmeren wij hier in het herfstzonnetje over automotoren op rosé. Immers dat hebben wij hier genoeg en ... de prijs van een liter Côte du Ventoux komt binnenkort in de buurt van de euro 95! En wijnstruiken zien er fraaier uit dan ja-knikkers toch? Of we vragen de Franse wijnboeren (die wat overproduceren zegt men) om over te gaan op vegetale oliën "verbouwen". Maar daarvoor is veel water nodig: dat is er hier niet.

Dus Ollanders, eis dat alle uni's zich met kracht storten op het ontwikkelen van de WATERmotor dat is jullie redding! En waarom horen we JPB niet over die gasbel: zit hij ook al stiekum met de Chinezen te smoezen? Dat was het dus dat toneelstukje met die voet. (Want we zagen hem in Rome, op TV: hij probeert het, maar zijn strompelen was niet erg overtuigend).

Ik smeer dus alvast mijn mountain-bike (ook al olie getv...) en wacht af. De Chinezen in de olie en wij de kater? Onze voorvaders zeiden al: Wie niet steelt of erft, zal blijven werken dat hij sterft. Dat laatste lijkt in Nederland te gaan samenvallen nu er gemompeld wordt over doorwerken tot 68+ . Immers de levensverwachting (mooi woord he?) steeg enorm en... blijft stijgen! Dat zal nog SNELLER gaan als we allemaal moeten wandelen en fietsen omdat de olie op is. Daar komen dan de Chinese toeristen naar kijken in Amsterdam: al die hoogbejaarden op driewielers die naar hun werk pedaleren met hun zuid-westers op het hoofd. Prachtig toch?

Wij behoren tot de laatsten der Mohikanen, maar dan wel tot de fietsende tak. Mijn cursus Chinees is aangevraagd, want ik wil straks aan de pomp kunnen lezen wat de literprijs nu weer is geworden! En Chinees valt mee: je hoeft maar ongeveer 4000 Chinese tekentjes te kennen om als toerist te kunnen converseren. Wat meer dan bij ons alfabet. Maar we nemen er gewoon de tijd voor.

-EEN (1?) CHINEES IN PARIJS.

De Amerikanen waren dit seizoen weer iets sterker (dan in 2003) vertegenwoordigd in het Parijse toerisme, maar men telde ook 400.000 Chinezen! En nu houdt Parijs rekening met 1 miljoen Chinezen, uiterlijk in 2010. Dus de rondleidingen in Versailles, en de programma's en menu's in de Moulin Rouge worden ook in Chinees gezet; de gids voor de Eiffeltoren spreekt al Chinees (want het is een Chinees). Jaja, sinds september 2004 mogen de Chinezen buiten de "beruchte" rijksgoedgekeurde groepen zomaar privé op reis. En de Wereldorganisatie voor het Toerisme spreekt over 100 miljoen Chinezen op stap in 2020. Wij Ollanders zitten dus snor met de breed gezaaide Chinese restaurants, voortgekomen uit onze koloniale jaren.

De Chinezen in Parijs zijn zeer nieuwsgierig naar de foie gras, de choucroute, de filet mignon en de escargots, zegt men in Le Mandarin en Taverne Kronenbourg. Ze besteedden nog

bescheiden tot nu: 250 euro/dag in Parijs maar al 550 euro/dag aan de Cote d'Azur. Niet slecht! En ze zijn dol op de franse luxe-producten.

Het Office du Tourisme van de Lichtstad beveelt voor alle hotelkamers aan:

- theesetjes (om zelf thee te zetten)
- Chinese satelliet-tv
- Chinese kranten
- Ontbijt opmaak in vrolijke kleuren!

De Côtes du Ventoux wijnorganisaties kliepen zeer regelmatig chinese zakenlieden vol met onze pinot. Ze komen proeven en praten over import. En hier schrok men een beetje van wat ze al wisten over de concurrenten in Zuid-Afrika en Australië! De export is intussen gestart: "Doet U maar 200-duizend liter rouge" zei een chinees na zijn rondgang. Om wat te proeven thuis met "de familie" . Quand même!

De chinezen weten alles over keizerlijke macht en waren tot de 16^e eeuw een zeer welvarende natie met het hoogste welvaartsnivo ter wereld (!) en een zeer ontwikkelde technische kennis en cultuur! Als dat voor Sjaak C. geen aanknopingspunten zijn, wat dan wel?

Uiteraard kan ik het nietlaten om ook hier wat goede raad rond te strooien ons "Europeër":

- denk (en leer) chinees
- (voor de fransen) laat het engels maar verder zitten.
- Wees niet onbhouden/onvriendelijk tegen een chinese bezoeker: Voor U het weet schoffeert U de directeur-general van Uw toko of ...een groot-aandeelhouder!
- Laat de stadsmuren van Avignon maar niet zien: is niks vergeleken met de chinese muur.
- En lach niet als een chinees vriendelijk tegen U zegt: bonjoul en bonsoil. Denk eerst aan Uw kennis van het chinees en zeg vriendelijk terug: MeLci!

Gelukkig hebben wij hier in de Midi een lichte voorsprong in dit nieuwe fenomeen. Wij hebben hier al jaren bossen jappers. En die zien er voor ons toch uit als chinezen en ze praten ook zo! Maar laat dat niet aan ze merken. Sterkte.

-EEN BEZOEKJE AAN WUHAN.

Wuhan is een chinese stad, midden in China, waar in vorige eeuwen de buitenlanders waren geconcentreerd. Na de val van de keizer in 1911, begon haar verval, en alle westerlingen trokken naar de kust, naar Sjang-Hai. Het werd een stad van "de zware industrie" tot de grote crisis van 1955: 500.000 werklozen alleen hier al (= ongeveer de werkloosheid nu van diverse Europese LANDEN!).

Maar die tijden liggen achter de enthousiaste burgervader van deze stad, die in 5 jaar tot iets ongelooflijks in staat bleek. Nu 8 miljoen inwoners en over enkele jaren 10; daarna is het plan om "dorpen" van 5000 inwoners te draperen rond de stad, elk met eigen werkgelegenheid. (Dus geen soort Bijlmermeerplan?)

Hoe dat kan? Wuhan groeit economisch met 12 % per jaar, hoger dan het toch al hoge chinese gemiddelde. De oude koloniale wijk is "très grand chic" met zijn boulevards, bars en rockmuziek; een waar El Dorado voor de jeugd, die smacht naar moderniteit.

De stad is een belangrijk knooppunt van (spoor)wegen en luchtverkeer. De westerse auto-industrie is in grote getale aanwezig. Alleen al PSA (Peugeot/Citroën) maakt hier al 300.000 auto's per jaar. Men stortte zich al diverse jaren op de nieuwe technologieën zoals optische fiberkabels: een booming business.

En, voer voor D 66-aanhangers, er wordt op een gigantische schaal geïnvesteerd in opleidingen van zeer moderne snit. Er zijn 48 (!) universiteiten waar nu 630.000 studenten studeren o.m. in medische technologie en biotechnologie (met nu al erkenning op wereldnivo; mn hun vindingen aangaande SARS en Hepatitis B). Dat geldt ook voorde wiskunde-universiteit. Deze, in het westen noodlijdende studierichtingen, (ook in Nederland!) zijn hier de TOP!

Immers de buitenlandse ondernemingen investeren hier meer dan waar dan ook in de wereld. Omdat er veel hoogwaardige kennis is, tegen een kleine prijs en met een enthousiast, jeugdig reservoir aan werknemers. En dat is pas echte ondernemersmuziek.

Dus wewg met het beeld van zalen vol chineesjes die allerlei kleine apparaatjes in elkaar frutselen. Uw hele electronica komt uit China en echt niet alleen de montage ervan!

Men is terecht zeer trots op het internationale medische congres in november 2004 over longkanker waar medische wereldtop spreekt en ... komt luisteren. En we zagen dit jaar ook al de eerste Grand Prix Formule 1 op chinees asfalt.

Het bovenstaande kan U mogelijk ook doen zien hoe snel, hoe breed en hoe degelijk de chinezen werken aan hun economie enaan hun aanzien in de wereld op vele terreinen van business en wetenschap. En het lachen daarover is verstomd, helemaal.

Het chinese wonder is natuurlijk "op zich" geen echt NIEUW wonder. In de geschiedenis gebeurde deze dingen wel vaker: denk maar aan Holland in de VOC tijden. Elke wetenschapper spreekt daar over in superlatieven. Het boek van Geert Mak over Amsterdam is ter illustratie van een snelle opkomst en opereren in de wereldtop een echte openbaring.

Dit nu gebeurt precies in China, waarbij echter de amplitude van de golf een essentieel verschil is met vroegere voorbeelden.

Voor ons is dit ontluikend China zo relevant, omdat het de vraag oproept naar ons "antwoord" cq "onze betrokkenheid" bij dit wonder! Want daar zit natuurlijk de crux. Dus VS, West-Europa (of moet je zeggen het "oude" Europa), quo vadis?

-DE CHINEZEN WINKELN IN HET WESTEN.

U weet het mogelijk al: de enorme staatsschuld van Sjors B (Bush=Boucher) is grotendeels gefinancierd door ...China. De dollars die Sjors niet meer heeft hebben de chinezen in grote hoeveelheden in kas. En dus, "in a certain way" zijn de gele broeders nu de "eigenaren" van de NV VS. Maar er is al weer meer te melden van de financieel-economische opmars van dit tegelijk rijke en straatarme reuzenland.

- IBM verkocht zeer recent zijn hele PC-business aan Lenovpo uit ...China. En ze betaalden cash ca 1 miljard dollars.
- Het chinese TCL kocht onlangs een deel van gigant Thomson en werd zo de grootste fabrikant van beeldschermen ter wereld. En passant kochten ze ook de mobieltjesclub van de grote franse Alcatel op.
- Guy Laroche, de grote luxehandelaar en parfumeur is al weer enige tijd eigendom van een groep chinezen uit Hong-Kong. Dames opgelet, de nieuwe creatie van Laroche zal dus licht geuren naar.... Peking Duck.

Dus zij die nog denken dat alleen onze fabrieken sluiten (tgv vertrek van de productie en werkgelegenheid naar China) opgelet. De "goedkope handjes" zitten boordevol dollars en daarmee kopen ze nu ook onze plaatselijke grote industrieën op. Na de Arabieren (zie bv DSM) nu dus de chinezen.

Dit gebeurt niet in de eerste plaats vanwege de productiecapaciteiten hoor, maar vooral vanwege de know-how en de marktkanalen/distributie IN het westen. Niet schlegt hè? Nerveuze economen die zich vergisten in China's opmars hopen nu nog dat de chinaboys zich zullen vertillen aan het management van deze knotsgrote westerse bedrijven. Maar, oei, er zijn al bewijzen van het tegendeel!

Where are we going? Nobody knows for sure, but the mainstream is eastbound" schreef The Economist.

En hoe is het met Uw chinese cursus? Pas op, straks is uw hoge baas Tsji Ling Hup en moet U elke morgen bij aankomst op uw werk collectief glimlachen en samen met de collega's zingen. Het ochtendlied: " Whe whill sweth aldayh " (spreek fonetisch uit voor begrip). De melodie is geleend van: " Parle moi d'amour" dat dus opnieuw een bestseller gaat worden. Uw integratie in de chinese bedrijfscultuur zal spoedig (moeten) volgen.

DER SPRUNG DES DRACHENS.

Onder deze titel vond ik recent een interessante artikelreeks in Der Spiegel. Ik pikte er het volgende voor U uit:

Een chinese (ex)-boer.

Hij vertrok van zijn platteland en werkt nu als bouwvakker in de stad, voor 4 dollar per dag. En dat betekent 7 dagen werken, 2 x 6 uur per dag. Voorlopig is er geen loon maar enkel zakgeld met aftrek voor slapen en kantine; de rest volgt bij het jaareinde. Zo blijft hij en doet hij zijn werk beter, zegt zijn baas. Over enkele maanden gaat hij terug naar zijn dorp, naar zijn vrouw en zijn zonen en, ... zijn nieuwe huisje met TV! Nu belt hij met zijn mobieltje een keer per week naar huis. Zijn vrouw werkt op een staatsboerderij en verdient zo het dagelijkse eten voor het gezin. Zijn geld is nodig voor huisvesting, schoolgeld en voor hulp aan zijn ouders. Want, opleiding is een must, dat heeft hij begrepen.

Een chinese multi-miljonair.

Hij is 42 jaar en was Rode Garde lid vroeger. Later nam hij het staatsbedrijfje waar hij werkte over en maakte het tot een bloeiende privé-onderneming. Dit textielbedrijf ontdekte een "gat" in de markt: werkuniformen maken voor de Japanse industrie. Daarna ging hij in de drukkerijbusiness: drukte vliegtickets en ... BTW-formulieren. Hij had al snel 20.000 werknemers en huurde toen de bovenste etages van het Plaza 66 gebouw in Sjanghai. Een echte "Trump-locatie" met in Chanelpakjes geklede secretaresses. Ook liet hij een firmahoofdkwartier neerzetten dat lijkt op het Capitool (VS) en ook een bronzen beeld van hem van 5,5 meter hoog werd ervoor geplaatst. Zijn vermogen wordt nu geschat op honderden miljoenen dollars en zijn inkomen op 90 miljoen dollars jaarlijks. Forbes schreef: hij is de rijkste chinees ter wereld. En hij rijdt nu Lamborghini en bezit een schuur vol BMW's.

Over de staat en haar ambtenaren spreekt hij uiterst voorzichtig. Want toen hij ook "in de politiek" wilde gaan bleek hij daar niet welkom: te snel, te rijk. Snel verdween hij uit de lokale publiciteit en "dook enige tijd onder" in de VS alwaar hij ook zijn kids heenzond voor hun studie's. Toch kwam er een aanval en tot zijn verbijstering uit de eigen onderneming. "Men" ontdekte "malversaties". Hij begreep dat hij voorzichtig moest blijven, verkosdcht een deel van zijn bedrijven en, vertrok naar het chinese Siberië alwaar hij een nieuw bedrijf begon. Hij vond de grens van het moderne chinese ondernemingsschap: de politieke, wel te verstaan.

Het leven van een fotomodel.

Een zeer bekend en zeer ambitieus foto-model liet zich in China voor meer schoonheid opereren. Ze wilde zo beter kunnen meedoen aan de "Miss China verkiezingen". De operaties kwamen in de pers en ze werd uitgesloten van competitie! Maar ze vocht terug met advocaten; immers hierover stond niets in het toelatingsreglement. En nu organiseert een "bevriende, rijke zakenman" intussen een concurrerende miss-verkiezing enkel voor.... Hen die een schoonheidsoperatie ondergingen. Men spreekt spottend over "een Frankenstein festival"!

Kijkje in Heihe.

Deze stad ligt aan een grensrivier met Rusland (in Siberië), pal tegenover een russische stad van vergelijkbare grootte. En daar houd de vergelijkbaarheid dan ook mee op. Deze stad Blago (210.000 inw.) is sterk vervallen, vol onkruid, modderwegen en de inwoners zijn werkeloos en verzonken in grote lethargie. Ze kijken over de rivier naar Heihe en zien een imposant woud van wolkenkrabbers uit staal en glas, er zijn volle supermarkten, dure restaurants, banken en bowlingbanen. De bewoners zijn optimistisch.

Veel ontslagen russen werken in Heihe en doen er hun inkopen. Een deel van de goederen wordt dan later aan hun russische stadsgenoten (met winst) doorverkocht. Ambtenaren die al jaren geen salaris kregen werken als kellners of poetsvrouwen in Heihe.

Er is meer: de chinezen investeren stevig in ...Blago. Ze laten er ook een deel van "hun" producten maken (bv eetstokjes) en zelfs russische agrarische bedrijven staan onder chinese leiding en men leert de russen meloenen te kweken in dit ruige klimaat! De nieuwbouw in Blago wordt door chinese aannemers gedaan. Jonge russen leren al chinees en prostitutieservices worden ook door russische matroesjka's geleverd. Rusland wereldmacht? En China dan?

Een beetje historie.

China schonk "ons" lang geleden, de zijde, de seismograaf, en ... het buskruit! Ook het magnetisch kompas en het machinaal papiermaken is: invented in China. Toen was het in Europa nogal donker. Tot de 15^e eeuw had China de meest moderne technologieën in de wereld en had toen.... het hoogste inkomen ter wereld. Toen viel China in een lange periode van groot isolement en,..... is nu in de hoogste versnelling bezig de grootste economie ter wereld te worden. Het kan verkeren, dus. Dit is, zoals U weet, geen chinese, maar een oerhollandse wijsheid.

Steelt China onze werkgelegenheid?

Glasgigant Schott (BRD) verplaatst zijn produktie naar China en Siemens doet dat ook voor hoog-technologische produkten. De duisers zeggen voor 65% dat hun werkgelegenheid naar China verdwijnt. Reeds 25% van de duitse groei is ook export naar China, en de import uit China is al ...40%.

Alle bedrijven op wereldschaal produceren al in China en aldaar, grotendeels voor China zelf. Dus arbeidsplaatsen voor China en deel van de winst voor de "westerse" moederbedrijven. BMW produceert zeer dure topmodellen in China voor China en men bouwt er ook al superjachten. China is direct na de VS de grootste internetgebruiker (87 miljoen Chinezen!) en dat aantal groeit met 1,5 miljoen... per maand.

Chinese topbedrijven als Hayer, Galanz en Leneco beconcurreren Bosch en Sony. TCL nam het duitse Schneider over en het franse Thomson: de renommés onder de Europese TV producenten. Sinopec (chinese olieconcern) is grootinvesteerder in de russische, soedanese en khazakstaanse olieproducties. De chinese verbruikspositie op de grondstoffen markt is verbijsterend: met 31% van de kolen 27% van het staal, is China topverbruiker. Voor olie en aardgas is het zeer sterk klimmend. En als producent zijn de statistiekjes smashing: 80% van de DVD-spelers, 70% van alle speelgoed en 50% van de schoenen ter wereld: made in China. S'Werelds grootste stuwdam wordt in China gebouwd tbv een stad van 31 miljoen inwoners. Forbes vind Sjjang-Hai de economisch meest indrukwekkende stad van de wereld met zijn magneettrein, Formule 1 circuit. De Olympische Spelen 2008 zijn voor China en in 2010 de wereldtentoonstelling. Je raakt buiten adem van deze lijstjes, zoals dat heel vroeger, in de tijd van mijn ouders, over de VS het geval was.

En nu, ONZE werkgelegenheid? Nou, hoe het er in 2040 uitziet weet natuurlijk niemand; het is voor ons allen een onbekend wereldbeeld. Maar op weg daarheen is wel duidelijk dat DE investeringen in China plaatsvinden, de industriële groei aldaar enorm blijft en dus de concurrentie, ook in arbeidsplaatsengroei, enorm zal zijn voor het hele westen. We moeten snel een antwoord vinden. En niet op een land dat alleen "onze handjesjobs" wegneemt maar een land dat op wetenschappelijk, technologisch en politiek gebied een volwaardige concurrent is met een enorm, zeer goed opgeleid potentieel.

En het westen dat zijn groei nu ziet "afgeroomd" door China, dat een bevolking heeft die stagneert en vergrijsd en, (dat zeggen sommigen), dat een stevig opleidingsprobleem heeft. China heeft nog enorme problemen op te lossen en er kan nog veel verkeerd gaan. Maar als dat gebeurt dan zijn wij betrokken en kunnen niet gewoon "blij" daar mee zijn.

Voor mij is een ding nu wel duidelijk: er zal enorm hard aan getrokken moeten worden door het westen, om een volwaardige partner in de wereldeconomie van 2040 te blijven. Werk aan de winkel dus; maar eerst veel intern verbouwingswerk.

China, geopolitiek gezien.

China is al de 2^e militaire wereldmacht en produceert al zijn wapens zelf! En China weet het zeker: het is de beste marktplek ter wereld. Nu al: 270 miljoen mobieltjes, 2 miljoen auto's en 500 miljoen m² kantoorruimte. Microsoft heeft ("vanzelfsprekend" zei baas Bill Gates), zijn nieuw, enorme researchcentrum in China gepland: onderzoekgebied, de mens-machine communicatie van de toekomst. En er lijkt een duurzame periode van groei te zijn aangebroken.

Chinezen doen al mee aan VN-vredesmissies zoals in Haïti. China speelt een zeer vitale rol in het bedwingen van Noord-Korea bij zijn onberekenbare manoeuvres. China dreigde met een veto tegen sancties voor Soedan; daar heeft het grote oliebelangen! En, u herinnert het zich, ook China was tegen de Irak-oorlog samen met o.m. Frankrijk en Duitsland.

Henry Kissinger spreekt over “een dramatische verschuiving van het zwaartepunt van de wereldpolitiek naar China en het Pacific-gebied”. In Davos, op het laatste wereldeconomisch forum, was het hoofdonderwerp : “de Pekingboom”.

De verhoudingen in de wereld, zowel economisch als politiek, zijn aan een grote revisie toe , dat lijdt geen twijfel. Dat zal voor ons allen wennen worden, na zoveel jaren van stevig (mee) de baas spelen in de wereld. Meer luisteren, meer dank U wel zeggen, harder werken en rekenen op een heel andere plek op de wereld. Dat is onze toekomst.

Rampzalig of spannend? Dat was eigenlijk al eeuwen lang s'mensen keus bij het meebeleven van hele grote veranderingen en ontwikkelingen. Maak dus uw keus.

OVER INDIA.

-BOEK UW VACANTIE IN INDIA.

Is de term “medisch toerisme” u al bekend? Ah ja, U denkt aan je laten opereren in België en Duitsland. Ooit hoorde ik deze term (voor het eerst) bij een “grote chemische klant, omgeving Maastricht”. Daar bedoelde men hiermee het bezoek van werknemers aan de interne medische dienst, m.n. op maandagen. Want dan moest men lapjes en tabletjes hebben om de gevolgen van de zondagse sportwedstrijd en daaropvolgend bacchenaal te bestrijden.

Maar nee, dat alles is nu out-dated; U moet vandaag aan ...India denken.

Het Rockland Hospital en het Escorts Heart Institute in New Delhi ontvangen de halve wereld in hun glanzende compound uit staal en glas, gelegen in een schitterend park. Voor een heuse hartoperatie danwel een kankerbehandeling of, eenvoudiger, een gebits/kaakverzorgingsbehandeling. En dat voor de volgende “prijsjes”: een (van de 4200) hartoperaties in 2004 kostte 3000 euro. In Europa?: 16.000 Euro. En in de VS? Wel, 26.000 euro. All-in wel te verstaan en dat betekent:

- U wordt ingevlogen en per limo afgehaald door ziekenhuispersoneel.
- U arriveert in het hospitaal en wordt met bloemen en glimlach begroet.
- U neemt onmiddellijk deel aan een conferentie die Over UZELF gaat en waar u volledig wordt ingelicht over het behandelprogramma uiteraard door de artsen en mbv een beeld/geluid-presentatie waarin alle belangrijke managers/medewerkers worden voorgesteld en alle faciliteiten.
- U bent dan meteen aan de beurt en krijgt een 5-sterren verblijf aangeboden. (NB: geen angst, mortaliteit 2003 1,7 % en infectiegevallen 0,3 %, beter dan in?). Dus geen gedonder met derde klas liggen voor tweede klas prijzen, en, keuze uit diverse menu's. En U belt en een indische schone meldt zich (ook voor dames hoor!) met een stralende glimlach.
- En dan, als u weer kunt “moven”; het klapstuk. U gaat bv 4 dagen op safari in een van de prachtige wildparken. Onder begeleiding van het hospitaal, dat spreekt.

Bent U al vertrokken? Ok. Bij vertrek krijgt U al uw foto's (operatie , verblijf en vakantie) op CD mee naar huis. En kijkend naar uw foto op de grote olifant reist u naar huis, gezond en uitgerust. Kunt u zich dat voorstellen “bij ons”? Ik nog niet.

Een modern sprookje? Nee, hoor. U kunt boeken. In de UK hebben de Indiërs een contract afgesloten met de National Health Care om “hun” patienten in India te behandelen: de gouden wachtlijst genaamd. De ziekenfondspremie daalt, de wachtlijsten smelten weg en... de indische artsen en verplegers/-sters keren terug naar hun vaderland. Niks meer te klagen over “die ellendige slechte ziekenzorg”! Dat Pim Fortuin dit niet meer kan meemaken! Uiteraard zijn de laatste zinnestukjes wat uitbundig, maar het is wel waar.

Ook u zag op TV dat ABN-AMRO haar halve automatiseringsclub opdoekt in Nederland en verplaatst naar India. En idem voor haar bedrijfsfinancieringsafdeling?! Software wordt al 15 jaar veel in India uitbesteed tegen zeer goede condities: veel kwaliteit en lage prijs. Een Parijse vriend van ons, met een groot softwarebureau, deed dat al in 1998 op grote schaal en zijn vermogen groeide met de dag.

Terug naar de gezondheid. In de 5-sterren ziekenhuizen aldaar kwamen in 2003 al 100.000 patiënten uit de hele wereld voor genezing. Er wordt zorg op "internationaal gecertificeerd nivo" geboden in deze privé ondernemingen die grote indische ondernemers als eigenaren hebben. Nog even hun laatste speciale aanbod 2005, waarover ik zelf nadenk.

Een nieuwe heup? Y're welcom, sir!

U komt aanvliegen, blijft 9 dagen in het 5-sterren hospitaal en gaat daarna (voorzichtig lopend!) 4 dagen onder ziekenhuisbegeleiding naar ... Corbett National Park. Speciale prijs: 6000 euro all-in. Ik zag laatst een safarireisje Zuid-Afrika : een weekje voor 9000 euro!

Binnenkort kunt u ook in India terecht voor diabetes en hoge bloeddrukbehandeling. Ze zijn er goed in zegt men en ze passen o.m. yoga en meditatie toe. Als meditatie-onderwerp kunt u bv kiezen voor: "waarom kreeg ik hoge bloeddruk van het 6 maanden wachten op de nederlandse wachtlijst". U treft ter plekke daarvoor enkel begrip aan.

Voor de medici onder U: What about infectiondancer? Dat is een zorgpunt zeggen de Indiers, maar enkel op IMAGONIVO. Want zij hebben enorme investeringen gedaan op dit gebied waarop men hun zwakte vermoed. En hun "infectiecijfertjes" zijn erg goed. Toch nog even laten checken door de Gezondheidsraad? Of we sturen Hoogervorst zelf voor een "gemiddelde operatie" vooruit? En dan wel compleet verslag aan de tweede kamer na afloop, dat spreekt.

Ja mensen, we zijn ingetreden in het tijdperk van de "wereldgezondheidszorg". Als men nu nog een goede ouderenzorg hieraan toevoegt, gaan Mieke en ik emigreren naar India. Voor het te laat is. We houden U op de hoogte.

III.ALLEDAAGS UIT DE MIDI.

Dit verhaaltje kwam tot stand toen wij (in 1997) enkele maanden in Sarrians woonden, naast interessante burens. Eerdere publicatie van deze story in ons regionaal "Ollandersblaadje" (Association Neerlandaise dans le Midi, 400 leden), leverde bijzondere reacties van lezers op. Dus mogelijk ook voor U: veel plezier. En, speciaal voor ED.

LE PORCHISTE (1997).

We woonden voor twee maanden in het dorpje Sarrians en wel naast een echte "porchiste". Een porchiste noem ik iemand die Porschegek is, dus die antieke Porsches opknaapt, verkoopt en verzamelt. Hij kwam op een middag vragen of ik hem op een proefritje in de 911 (uit 1968!) wilde vergezellen. Nou ik wilde wel dus ! Enkele seconden later, toen hij, op de weg van Carpentras naar Avignon, bij ca 80 km/uur (al?) naar de twee schakelde, begreep ik dat de proefrit mijzelf gold en niet de Porsche. Mijn ega wast nu nog op enkele plekjes in mijn ondergoed, die er in zijn gekomen toen de porchiste in de 3 schakelde, daarbij vijf auto's inhalend vlak voor een vluchtheuveltje, en met zo'n slordige 150 km per uur.

Dit bleek overigens slechts een aanloopje te zijn, want vervolgens scheurden wij naar Avignon, al versnellend, en schakelend naar de 4e (god zij geloofd, de hoogste versnelling) met zo'n slordige 190 op de ronde klok. En daarna dus plankgas verder tot (jawel) zo'n 210 km par heure ! Ik kon dat nog net op de klok zien door mijn, door de rijwind in Aziatisch model vertrokken ogen.

Intussen hoorde ik hem schreeuwen: " eh, Leon, six cylindres, moteur boxer, 2 litres, six carburateurs Weber et un systeme des freines arrieres un peu, disons, faible". Dit alles met de kap open en met je derriere praktisch schurend over "la patrie".

Dan, vlak voor Avignon, zonder enige waarschuwing, vol in de "freines", en voor ik het begreep raceten we al weer richting Carpentras met 185 of zoiets. Ik ben er zeker van dat driekwart van de fransen die we passerden ons alleen hebben gehoord. Hoor je zo'n nuffig frans madameke al tegen haar epoux zeggen: Jean-Francois, j'entendait un bruit etrange à côté. Est-ce-que tu as encore un peu du gaz...? Alors, je ne preparerai plus jamais une soupe à onions!

Het stukje D31 terug naar huis was nog schokkender dan heen, omdat er VOOR ons, een wijnboer op zijn tracteur rondpruttelde en achter hem een sliert van zo'n 10 Peugeotjes,

Citroentjes en nogwat ander blik. De porchiste riep verheugd "Ha !", greep de pook , terug naar de twee, scherp naar links en "pied droite pleine sur le gaz". En daar vlogen we langs deze langgerekte blik- en staalverzameling. Het duurde maar twee tellen , toen zag ik pas, dat zijn zicht geheel "nul" was door een "petite colline" in de weg. Voor van schrik mijn adem kon stokken, (voor zover er nog adem was) waren we echter al bij de inrit van 107 Avenue Charles de Gaulle, waar we met gierend rubber naar binnen vlogen.

Hij teste de "freines" nog een laatste keer vol op de binnenplaats en zei toen voldaan: "et alors". Ik probeerde zo gewoon mogelijk uit de 911 te kruipen; omhoog ging nog wel, maar vooruit was zeer moeizaam omdat mijn knieën rare knikoefeningen deden die zich niets aantrokken van de besturingsimpulsen van mijn autonoom zenuwstelsel. Ik redde wat er te redden viel door mij voorover te buigen boven de motorkap, die bij een porsche achter zit, iets stamelend van "montrez moi les six carburateurs Weber". De uitleg over de Webertjes gaven me enige, zeer noodzakelijke, recuperatietijd. " Et bon" zei de porchiste en ik zei " merci beaucoup, c'etait tres amusant" en ik bewoog me in de richting van ons terras. Vandaar bekeek mijn epouse alles met enige bezorgheid en vroeg, toen ik weer binnen spreekafstand was: "was het leuk ?". Toen ben ik geheel ingestort, heb mezelf naar de salle de bains gesleept en heb aldaar de voorraden kalmeringsmiddelen en ondergoed stevig aangesproken. Het gaat nu weer wat beter met me, maar als de porchiste verschijnt duik ik weg achter elke mogelijke dekking en bid dat hij niet weer een proefritje moet maken b.v. "pour tester la boite de vitesses".

Ik ben intussen heel blij met ons Honda'tje Jazz, dat wel 5 versnellingen heeft, maar gelukkig geen "carburateurs Weber".

Dieu soit beni !

LEON.